

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
oktober 2024/08



HET NIEUWE MILL HILL ANNO 2024

De Congregatie van Mill Hill heeft nu opleidingshuizen in Afrika en Azië. Het laatste opleidingshuis staat in Pune, India. Studenten van overal komen daar bijeen voor hun laatste training. Daarna worden ze uitgezonden naar een land van een andere cultuur. Zo zijn er nu Afrikaanse Mill Hillers werkzaam in Azië en omgekeerd. Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook wordt voortgezet door deze jonge mensen, die iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

**Een gift kan hier gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57
t.n.v. Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India**

hartelijke dank

Fr. Ben Engelbertink
Regionaal van Mill Hill, Nederland

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



Centraal Secretariaat Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407
b.g.g. 06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

oktober 2024/08

Inhoud

- 5** Voorwoord van pastoor Paul Daggenvoorde
- 6** St. Jozef
- 7** H. Jacobus
- 8** St. Jan

- 12** Interview met Anja Serdijn, vrijwilliger bij de Diaconie
- 14** Aanmelden 1e Communie
- 16** Vieringenrooster mét agenda voor kinderen

- 24-25** Van het Bestuur

- 26** Heel veel Koren-Nieuws



Van de redactie



Geloof het of niet, maar de eerste herfstdagen zijn alweer geweest. Gelukkig duurde dit niet te lang en kunnen we op het moment nog genieten van een mooie nazomer!

Ook dit keer valt er weer genoeg te lezen in deze Pelgrim en is er weer voldoende te doen in de kerken. We zijn weer goed begonnen.....

Groetjes, Annelies, Clara, Ietje en Ine



*Ik wens je de nodige humor
om heel veel zaken te relativieren.
Met een beetje humor
kun je onmogelijke dingen
mogelijk maken,
zonder dat je er iets aan doet,
en gaat veel onweer voorbij
zonder donder en bliksem*



EEN STEILE HELLING



Christenen hebben een Bijbelse bijnaam.
'Mensen van de weg'
heten we.
Want wij volgen Jezus,
die zichzelf de Weg noemt.
Als kerk zijn wij Gods Volk,
sámen door de tijden
op weg
met Jezus.

Een processie drukt dat uit
zoals in de Jacobuskerk
tijdens de viering van Maria
Tenhemelopneming.
Het is geen optocht om te bekijken,
maar een stoet om in mée te lopen.

Alle christelijke gebruiken zijn om
mee te maken
door eraan deel te nemen.
Samen maak je het.
En gaandeweg ervaar je dan
dat niet wij de Weg vinden,
maar dat de Weg,
Jezus,
òns vindt.
En uitdaagt.

Mensen van de Weg zijn we:
die ergens op in durven gaan;
en anderen zullen bijstaan.

Pelgrims zijn we
onder aanvoering en aanwijzing,
van Jezus Christus.
Om in Gods eeuwigheid,
opnieuw sámen te komen.

Binnen de kerk ga ik
de sober stille weg
van Benedictijnse navolging
van Christus.
Een steile binnenweg,
van eenzame afdaling.
Spannend, en heel fascinerend.

Maar ook daar ga ik niet alleen.
Want binnen Gods Volk,
met de broeders samen,
en met allen
die halt houden in de stilte van de abdij

Dank, veel dank,
voor de goede weg
die wij hier samen zijn gegaan!
Het heeft mijn geloof
en mijn gemeenschapszin
verdiept.

Allemaal een goede reis!

Paul Daggenvoorde



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerkbijdrage of een andere reden vermelden wij graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Boek geschiedenis R.K. Enschede.

Enige tijd geleden heb ik aangekondigd dat er een boek verschijnt over de geschiedenis van RK Enschede.

Het blijkt dat er grote belangstelling is voor het boek.

Het boek zal medio oktober verschijnen.

Naar verwachting is de prijs: € 15,-

Het boek kan op het locatiesecretariaat aan de Nieuwe Schoolweg worden gekocht.

Ook zal het boek verkrijgbaar zijn bij boekhandel Broekhuis.

Nadere informatie volgt.

Rien Tiehatten



Geschiedenis R.K. Enschede.

Een uitgebreide kroniek van het rijke Roomse leven vanaf het jaar 1000 tot heden.

"We hebben een mooie toekomst achter ons"

Rien Tiehatten



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke tweede zaterdag van de maand:
om 17.00 uur Stille aanbidding van het h. sacrament,

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



De zomer is voorbij... Met de maand september gaan we het nieuwe seizoen in. In de komende herfstperiode staan er de nodige activiteiten op de kalender. We geven alvast een overzicht, nadere informatie volgt t.z.t. in nieuwsbrief en op website.

6 oktober 11.00 uur

Internationale Mis
Celebrant pastoor
Paul Daggenvoorde
m.m.v. Ariens koor en
Ariens Music Ministry



13 oktober 09.30 uur Afscheidsviering pastoor Paul Daggenvoorde, m.m.v. gelegenheidskoor o.l.v. Eline Harbers en Paul Kempers

8 november vrijdagmiddag Viering Sint Maarten mmv Kinderkoor JM

10 november 11.00 uur Eerste H. Mis priester James Keuben, m.m.v. gelegenheidskoor met aansluitend gelegenheid tot feliciteren

17 november 11.00 uur Ariens gedachtenisviering m.m.v. Arienskoor

4 december 19.30 uur Parochiehuis Lezing door pastor Frank de Heus over de evangelist Lucas.



Met de eerste advent is het liturgische jaar C, het jaar waarin de evangelist Lucas centraal staat, begonnen.

21 december 16.30 uur de jaarlijkse Volkskerstzang



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (**voor vragen
en informatie**)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)



Afscheid ...

Het hoge woord is eruit, het Bestuur van onze
Parochie heeft een besluit genomen,
de St. Jankerk zal gesloten worden.

Wat een pijn, wat een verdriet, wat een
teleurstelling.

Maar.. niet het gebouw maakt een
gemeenschap, dat doen de mensen die er
wonen. Dus waarom zou die gemeenschap
niet blijven bestaan? Niet alleen in de wijk,
maar ook in een ander gebouw, zoals de
prachtige H. Jacobuskerk.

We hebben elkaar nog steeds nodig, dus laten
we elkaar ook vasthouden. Pelgrim moet nog
steeds gelezen worden, laten we dan ook
ervoor zorgen dat deze nog bezorgd wordt!

Net als de koorleden, die samengaan met
andere koren, lectoren, acolieten die al
ondersteunen in de andere kerken.

Opgeven is de makkelijkste weg, maar niet
nodig.

*Annelies Tenbergen
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Zuid/
St. Jankerk*





PERSBERICHT

Goed voor elkaar. -----

Kom in actie voor Stichting Leergeld!

Op **zaterdag 12 oktober a.s.** kunt in **Enschede** kleding en schoenen inleveren bij de **Sint Jan Kerk** aan de Haaksbergerstraat 251. De vrijwilligers zijn van **10.00** tot **12.00u** aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting Leergeld.



Kijk niet weg, kijk om

Inmiddels kunnen we er niet meer om heen dat we te maken hebben met een toenemende mate van problematiek binnen Nederland welke vraagt om een brede aanpak, waarbij alle hulp welkom is. Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Nederland, met als gevolg een grote hoeveelheid aanvragen bij Stichting Leergeld, heeft Sam's Kledingactie besloten dit najaar de opbrengsten van de aankomende actie te besteden aan schoolspullen, zoals een rekenmachine, schriften, woordenboeken, pennen, etc. Zo kunnen we vele kinderen helpen kansen te creëren voor een betere toekomst en zijn we samen goed voor elkaar!

"Nu meedoen is straks meetellen!" - Stichting Leergeld

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. Stichting Leergeld ondersteunt op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Stichting Sam's Kledingactie richt haar donaties veelal op kinderen en onderwijs en heeft grote affiniteit met het bewerkstelligen van kansen voor het kind. Mee kunnen doen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar daar komen ook steeds meer kosten bij kijken. Niet alle ouders kunnen die kosten dragen. Stichting Leergeld helpt daarom bijvoorbeeld met de aanschaf van schoolspullen zoals een laptop, een fiets, een rekenmachine of gymkleding. Met uw kleding en schoenen zetten we ons samen in om kansenongelijkheid als gevolg van armoede tegen te gaan en telt ieder kind mee.

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Aanvullende informatie

Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl of neem gerust contact met ons op!

EINDE PERSBERICHT



De Gerarduskalender 2025 is er weer.

ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT.
ELKE DAG EEN SPREUK OM DE
DAG GOED TE BEGINNEN.

OP DE ACHTERKANT, MOPPEN,
GEDICHTEN, BEZINNINGTEKSTEN,
PUZZELS, INFORMATIE.

DE PRIJS IS € 10.50
TE KOOP BIJ ANNIE BLOKHUIS
DE VLUCHTESTRAAT 47
7523 BG ENSCHEDE
TELEFOON 053 4358337.



Herinnering aan de Heilige Gerardus Majella bedevaart Overdinkel 2024 op 20 oktober.
Op zondag 20 oktober 2024 zal de 112e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de komende bedevaart is "VERBONDENHEID IN LIEFDE". Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de plechtige Eucharistieviering is. De Hoofdcelebrant is pastor W. Rekveld. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk, voorganger is pastor W. Rekveld.



Frank van Hees uit Losser is op weg naar Santiago de Compostela 'Zondagmorgen krijg ik ook de pelgrimszegen in mijn parochiekerk in Losser' vertelt Frank me.

Afgelopen dinsdag wandel ik met een groep wandelaars van de Jacobuskerk in Enschede naar de Jacobuskerk in Lonneker. Voor de vierde keer is deze wandeling georganiseerd. Een van die wandelaars is Frank. Ik zeg dat ik zondagmorgen naar Losser kom. Vanuit een eredienst in Nederland op weg gaan naar Santiago, de camino lopen, is wel heel bijzonder.

Tijdens deze wandeling is er een pauze bij het Hilligen Huske op de Lonneker Es. Dit Hilligen Huske, een heilig huisje, is gewijd aan St. Jacobus. Alice ten Vergert,

initiatiefneemster voor de bouw van dit Hilligen Huske vertelt ons over het ontstaan van dit mooie monumentje.

Frank krijgt hier niet alleen de eerste pelgrimszegen, maar ook de eerste stempel in zijn pelgrimspaspoort, stempelboekje. Dat boekje heet een credencial. In Santiago krijg je een prachtig getuigschrift in het Latein, als je met je stempelboekje bewijzen kunt, dat je de laatste 100 km gelopen hebt naar het graf van de Jacob

Enschede is door het Genootschap van St. Jacob aangewezen als stempelplaats. Vandaar dat Frank de stempel kreeg in Enschede. Ziet u de schelp in de voorgevel van de Jacobuskerk in Enschede?

Vanmorgen om 7.00 uur gaat de wekker. Ik wil uiteraard niet te laat zijn en zit om 8.40 uur in de kerk. Aan het einde van de viering vraagt pastoor Paul Daggenvoorde Frank naar voren te komen. Paul legt hem zijn handen op, zegent hem en wenst hem een 'buen camino', een goede weg.

Na het laatste lied lopen Paul, Frank en andere kerkgangers naar de koffieruimte.

Frank vertelt, dat hij door Duitsland, naar Metz (Fr), Vezelay, Le Puy-en-Velay loopt. 'Misschien loop ik nog naar Lourdes, want daar ben ik nog nooit geweest'.

De Franse route neemt hij naar Santiago. Ze heet Franse, omdat vooral Franse pelgrims deze route namen. Pamplona, Burgos en Léon zijn bekende plaatsen op deze route.

Na de koffie, in de herberg van de kerk van Maria Geboorte, nemen familie, vrienden, kennissen, parochianen afscheid. Ze vormen voor hem een erehaag.

Een lange wens gaat in vervulling.

Herbergen, pelgrims, mensen. Ontmoeting dat is de weg, de camino.

Daar gaat ie dan. Zijn camino naar Santiago is begonnen.

Siny Wolters

De stem van de aarde

Hoe blij kun je zijn met een appel die jezelf hebt geplukt. Heel voorzichtig, de boom niet beschadigen. Dankjewel boom, voor je lekkere vrucht. Hoe blij kun je zijn als die ene pootaardappel in de grond zoveel aardappelen geeft. Dankjewel aardappel en voedzame grond. Hoe blij kun je zijn met de slaboontjes aan de ranken. Zoveel dat je ervan kunt delen. Hoe blij kun je zijn met de honing die de bijen voor je verzamelen. Dankjewel bijen met je lijfjes vol stuifmeel en de honingraat vol honing. Wij mogen genieten. De schepping zit vol wonderen om je te verwonderen. Om dankbaar voor te zijn. Om stil te worden. De schepping spreekt een geheime goddelijke taal. De middeleeuwse heilige Franciscus wilde vol eerbied luisteren en begrijpen, zonder iets te verwerpen of te verstoren. Hij nodigt ons uit om het stil te maken in jezelf. In de maand september tot 4 oktober is er wereldwijd aandacht voor de schepping en al haar bewoners. Wie zijn wij? Dragen we zorg voor de aarde met alles erop, eraan en erin? Is de aarde bij ons in goede handen? Mogen wij met recht rentmeesters genoemd worden? In 1854 hield chieft Seattle zijn gedenkwaardige toespraak over het lot van de aarde. Hij werd door de witte man gedwongen zijn land te verkopen, met zijn volk in een reservaat gezet. Hij voelt hoe hem dit in al zijn vezels raakt. "Land kun je niet verkopen", luidt zijn kreet. "Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons. Deze gedachte komt steeds terug in zijn toespraak. "De witte man vraagt het onmogelijke. De aarde is onze moeder. De mens behoort aan de aarde. Alles is met elkaar verbonden. De mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is er slechts een draadje in". Met de raad: "Behoed het land zoals wij het behoed hebben. Behoed het voor uw kinderen met alle kracht die in u is. Al uw geestkracht en heel uw hart. Heb het lief - zoals God ons allen liefheeft".

Gebod:

*Schepper van alle leven,
ik bid tot U vanaf de aarde.
Doe me beseffen
dat ik nietig ben en Uw genade nodig heb.
Help me dankbaar te zijn voor wat de aarde ons geeft.
Zegen wat van Moeder Aarde komt, leer mij
Uw gaven lief te hebben.*



*Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep
Geloofsgemeenschap Noord*



Caritas – Diaconie

Al enkele jaren heeft de Diaconie samen met de rooms-katholieke Caritas een samenwerkingsverband: de noodtelefoon. Hier wordt belangrijk werk verricht; werk dat je kunt bestempelen als het concreet maken van het begrip 'naastenliefde'. Echter, wat houdt dit in? Hoe wordt dit georganiseerd? Wat is er nodig? En vooral, waarom doet iemand dit? Kortom, het wordt tijd om die vragen te stellen aan iemand die dit werk doet: Anja Serdijn.

Anja; naast de functie van lector, ben je ook werkzaam bij de noodtelefoon. Kun jij ons vertellen 'waarom' jij dit werk doet?

Allereerst even een kleine rectificatie; we noemen het geen noodtelefoon maar hulptelefoon voor mensen in tijdelijke nood.

Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst kwam ik in gesprek met Hettie van Vliet (helaas niet meer onder ons) en zij vertelde enthousiast over haar werk bij de hulptelefoon en dat sprak mij heel erg aan. Zij nodigde mij uit voor de eerstvolgende vergadering en daar werd ik getroffen door de fijne sfeer. Een groep Katholieke en Protestantse mensen die samen een doel voor ogen hebben: er zijn voor een ander! Ik voelde mij direct welkom maar kreeg alle ruimte om te kijken of dit iets voor mij was.

Wat voor doelstelling heeft de hulptelefoon?

Bij de hulptelefoon kunnen mensen terecht voor directe beperkte hulpvragen; een luisterend oor, boodschappen, doorverwijzing enz. Mensen kunnen door allerlei oorzaken even heel erg in de zorgen zitten; er is geen geld meer voor boodschappen, de kinderen moeten zonder eten naar school, de wasmachine gaat kapot in een gezin met 1 moeder en 4 kleine kinderen enz.

Hoeveel mensen werken er?

De groep bestaat momenteel uit ongeveer 10 mensen die om de beurt een maand de telefoon beheren. Er zijn mensen bij die nog werken, mensen die niet (meer) werken en mensen die met pensioen zijn. Allemaal mensen die op de een of andere manier affiniteit hebben met de medemens.

Hoe komen mensen aan dit nummer? Moet je hiervoor langs een professional?

De hulptelefoon is voor alle inwoners van Enschede die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren. Het nummer is bekend bij de wijkcoaches, staat altijd in 'Kerk en Stad' (en Pelgrim, red.) en is vaak ook bekend bij allerlei hulpinstanties. Mensen kunnen gewoon zelf bellen zonder doorverwijzing van een professional. Heel laagdrempelig dus.

Als je dit nummer belt, hoe gaat dit dan verder?

Je kunt dit nummer bellen tussen 18.00 uur en 21.00 en dan krijg je een van ons aan de telefoon of je wordt zo snel mogelijk terug gebeld. Maar mensen bellen ook vaak gewoon overdag en dan ligt het aan de medewerker of er opgepakt wordt, want sommige van ons zijn ook gewoon aan het werk. Mensen kunnen ook altijd de voice mail inspreken, maar vooral als de emoties hoog zitten dan is dat moeilijk en dat snap ik heel goed.

Zodra er contact is bieden we een luisterend oor en bekijken of en welke hulp we kunnen bieden. Meestal is dat samen boodschappen doen, maar er belde ook eens een mevrouw die zei dat ze helemaal geen boodschappen nodig had maar gewoon even met iemand wilde praten.

Voor de boodschappen maken we dan een afspraak bij een supermarkt en ontmoeten elkaar daar. En vanaf dan is het voor iedereen anders. Zelf loop ik graag samen door de winkel en onder het boodschappen doen ontstaan vaak de indrukwekkendste en mooiste gesprekken. Niet alleen voor de mensen maar ook voor jezelf. Wat word je dan zelf met je neus op de feiten gedrukt! Gewoon je karretje vullen en pakken wat je lekker vindt is zo gewoon. Bij de kassa denk je dan nog even dat alles steeds duurder wordt maar dat is het. Mensen die bij ons aankloppen moeten eerst al hun schroom overwinnen om te bellen en dan heel bewust kiezen wat het goedkoopste is.....ja dan voel ik mij wel eens beschaamd en tel des te meer mijn zegeningen.



Kunnen mensen hier alleen voor bijv. (nood) boodschappen terecht?

In eerste instantie zijn het de boodschappen maar voor andere zaken kunnen we altijd doorverwijzen. Gelukkig voor mij is er vraagbaak "Jos" in de groep en die weet overal een antwoord op en dat is als je net begint wel heel fijn.

Kunnen mensen hier vaker terecht?

Eigenlijk kunnen mensen 1 a 2 keer een beroep op ons doen maar dat hangt heel erg van de situatie af. In sommige gevallen wordt er wel iets vaker geholpen.

Neemt het aantal hulpvragen toe?

Ja dat neemt zeker toe, maar is ook afhankelijk van de maand. Het aantal kerstpakketten in de maand december is van 540 in 2022 naar 773 in 2023 gegaan dus dat zegt ook wel iets. De maanden dat ik het nu heb gedaan had ik wel 10 aanvragen per maand dus dat is best veel.

Kun je kort een hulpvraag beschrijven?

Op een dag heb ik al 2 hulpvragen gehad en ben net klaar met de tweede als de hulptelefoon gaat. Het is een zeer geëmotioneerde moeder die vertelt dat haar dochter jarig is vandaag en dat ze helemaal niets meer heeft. Ze heeft op school haar hart gelucht bij de juf en die heeft haar ons nummer gegeven. Straks komt haar dochter uit school en er is helemaal niets. Ik spreek met haar af bij de dichtstbijzijnde supermarkt. Moeder is zo verdrietig dat ze het gewoon niet meer weet en samen kiezen we een taart, drinken, snoepjes en een zak chips. Op mijn vraag wat ze gaat eten zegt ze dat ze nog wel een paar boterhammen heeft. Met een verjaardag zijn patatjes en een snackje natuurlijk meer dan welkom. Met een dolgelukkige moeder verlaat ik de winkel. En blijf na een dikke knuffel met tranen in mijn ogen achter en denk: Wat een mooi werk is dit toch!

Wat is er nodig om de hulptelefoon operationeel te houden?

Mensen die iets willen betekenen voor een ander met een luisterend oor en open ogen (want er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die misbruik willen maken) en natuurlijk geld.

In het begin heb je beschreven waarom je dit werk doet. Kun je aangeven of jouw verwachtingen t.a.v. dit werk ook zijn uitgekomen?

Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten en of ik daar niet te soft voor zou zijn maar ik kwam er al heel snel achter dat ik dit fantastisch werk vind en dat ik er veel van leer. Wat voor mij ook belangrijk is, is dat ik mij fijn voel in de groep. Twee geloofsgemeenschappen waar niet gepraat wordt over wij en zij maar over ONS en samen zijn we de hulptelefoon.

Als mensen denken 'dat lijkt mij mooi werk', welke eigenschappen moet je hiervoor dan hebben?

Als je kunt luisteren en je probeert om niet te oordelen/veroordelen ben je al een heel eind. Gewoon proberen en kijken of het iets voor je is. Ik zeg doen!

Wat zou jij nog meer willen zeggen?

Ik vertelde al dat het een fijne groep is waar je meteen bij hoort. We komen 2x per jaar bij elkaar en nemen dan de ervaringen en lopende zaken door. Ook komen we een keer gewoon gezellig bij elkaar.

Anja, veel dank voor de beantwoording van de vragen. We hebben zo meer inzicht gekregen in het hoe en waarom van dit werk. Werk dat zich vaak afspeelt in de marge van ons leven, totdat we zelf, op de een of andere manier, hiermee geconfronteerd worden. De hulptelefoon kan worden betiteld als dienstbaarheid in de vorm van 'stille hulp' en dat is de kern van caritas en diaconie.

Soms is de nood echt ontzettend hoog, op zo'n moment kun je bellen met de hulptelefoon: 06 - 38 76 50 54. Mogelijk krijgt u niet meteen een vrijwilliger aan de lijn maar hoort u het antwoordapparaat. Spreek dan in, u wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Samen met u wordt dan gekeken wat er nodig is.



Aanmelding project Eerste Communie 2024-2025 St. Jacobus de Meerdere-parochie Enschede

Verlangen naar een warme samenleving

We leven in een wereld, die als een dorp geworden is. Jonge mensen reizen over de wereld alsof het niets is. Ze zijn ermee opgegroeid. Sociale media verbinden ons in no time met mensen ver van ons vandaan. Nieuws reist razendsnel. Onze tijd vult zich met gemak. Er is veel te kiezen en veel te doen. De nieuwe wereld biedt veel mogelijkheden. Er is veel om blij mee te zijn. Maar de wereld wordt ook ingewikkeld. Oude zekerheden vallen weg. Op een goede manier samenleven is niet vanzelfsprekend. Toch verlangen we allemaal naar een warme samenleving, waar voor iedereen plek is en waarin we ons met elkaar verbonden weten.



Hoe zetten we onze kinderen in deze wereld op het goede spoor?

'Leven in het spoor van Jezus' kan daarbij helpen. Maar daarvoor moet je wel over de drempel stappen. Over de drempel van de traditie om je daarin te willen verdiepen. Om te ontdekken, wat er aan waardevols en wijsheid in te vinden is. Over de drempel van de kerk om je te verbinden met een gemeenschap van gelovigen, die samen willen leven in dat spoor van Jezus; die elkaars vreugde en verdriet willen delen; die elkaar willen steunen en stimuleren.

Jezus droomde van het land van God. Dat land van God is nabij. Het is een land waar mensen zich aan elkaar geven als brood en wijn. Jezus heeft ons dat voorgedaan. In de eucharistieviering ontvangen wij Hem als bron van inspiratie voor ons leven. Wat wij vieren in de eucharistie nemen we mee naar het leven van alle dag. Dat verbindt, breekt in, maakt open en geeft hoop en energie.

Daar willen wij de kinderen mee bekend maken in ons project voor de Eerste Communie. Maar ook als ouder zal je er iets aan opdoen. We dragen kennis over, maar hopen ook het hart te raken.

Aanmelding project (liefst vóór 21 oktober!)

Je kunt je aanmelden via het [opgaveformulier](#) op www.rkzuidoosttwente.nl Kijk daarvoor onder de rubriek 'sacramenten', 'Eerste heilige communie'.

Programma

Het volledige programma vind je op onze website www.rkzuidoosttwente.nl Kijk daarvoor onder de rubriek 'sacramenten', 'Eerste heilige communie'.

Alvast handig om te weten:

- **Startavond voor ouders:** woensdag 6 november, 20.00-21.30 uur, Pastoraal Dienstencentrum Jozefkerk Enschede

Contact

Neem bij vragen contact op met pastor Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 988 33.



KRONIEK

DOPELINGEN

in de St. Jozefkerk

- 08-09-2024 *Charlotte Leonore Scheeper*, geboren op 2 juni 2023, d/v Max Scheeper en Alexandra Scheeper – Mulstege
- 08-09-2024 *Valencia Maria Nicole Alu*, geboren op 2 december 2012, d/v Davide Alu en Kiki Krabbe
- 08-09-2024 *Valentino Raimondo Henk Alu*, geboren op 14 oktober 2020, z/v Davide Alu en Kiki Krabbe

OVERLEDENEN

St. Jankerk:

27-08-2024 Leni Schepers-Broekhuizen, 83 jaar, w/v dhr. Schepers

Anders:

11-09-2024 Gerard Mol, 82 jaar

HUWELIJK

in de St. Jozefkerk

10-08-2024 *Roy Bulthuis en Marianella Haseth*. Voorganger was Paul Daggenvoorde



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 28 en zondag 29 september - 26e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	za	19.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Ariënskoor
H. Jacobuskerk	zo	geen viering	Geen viering in Enschede maar in Losser om 10.30 uur		
St. Jozefkerk	zo	geen viering	ivm priesterjubileum pastor Willy Rekvel.		
Zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober - 27e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	B.Dieben+N. Janssen	Woord-Communie	All Together
				Jubileumviering All Together	
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Ariënskoor en Ariëns
				<i>Internationale mis/doopviering</i>	Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie + kwd	Mariakoor
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober - 28e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	09.30 uur	F. de Heus+werkgr	Klokjesviering	Samenzang
				<i>Doopviering</i>	
H. Jacobuskerk	zo	09.30 uur	Afscheidsviering pastoor Daggenvoorde alle koren		
St. Jozefkerk		geen viering			
Zaterdag 19 en zondag 20 oktober - 29e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	T. Hannink+V.Maduro + Th. Kolman	Woord-Communie- viering	Ariënskoor
H. Jacobuskerk	zo	geen viering			
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie + kwd	BJK
Vrijdag 25 oktober - Verjaardag van de wijding van alle kerken					
H. Jacobuskerk	vrij	09.30 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Samenzang
Zaterdag 26 en zondag 27 oktober - 30e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	za	19.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Gem.Koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	R. Kenter	Woord-Communiev.	Samenzang
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Ariënskoor
Vrijdag 1 november - Allerheiligen					
H. Jacobuskerk	vrij	09.30 uur	H. Mulder	Woord-Communie- viering	Ariënskoor
Zaterdag 2 november - Allerzielen					
St. Jankerk	za	19.00 uur	J.Heitbrink_C. Meijer	Gebedsviering	St. Jan-Michaëlkoor
H. Jacobuskerk	za	19.00 uur	H. Mulder	Gebedsviering	Samenzang
St. Jozefkerk	za	19.00 uur	L. v. Veldhoven	Gebedsviering	Schola
Zondag 3 november - 31e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	F. de Heus	Woord-communiev. <i>Afscheidsviering Koor</i>	Come Back
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	nog niet bekend	Eucharistie	Ariëns Music Ministry
				<i>Internationale mis</i>	
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie + kwd	Ariënskoor





Uitnodiging:

Afscheid pastoor Paul Daggenvoorde

Op zondag 13 oktober neemt pastoor Paul Daggenvoorde tijdens de eucharistieviering afscheid van de parochies in zuidoost Twente.

Plaats: H. Jacobuskerk, Oude Markt te Enschede

Tijd: 9.30 uur.

(In de andere kerken zal er geen viering zijn, alleen kindervieringen met doop zullen wel plaatsvinden)

Na afloop is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van pastoor Paul Daggenvoorde te nemen.

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St. Jankerk:

Vrijdag 11 oktober 15.30 uur KidsTime in parochiezaal

Zondag 13 oktober 09.30 uur Klokjesviering, met doop van kinderen

St. Jozefkerk:

Zondag 29 september, 10.30 u, Maria Geboortekerk Losser

Deze zondag (29-09-2024) viert pastor Rekveld zijn 25-jarig jubileum in Losser. Er is geen viering in Enschede. Pastor Rekveld nodigt alle kinderen uit om met hem mee te vieren. Daarom is er ook een kinderwoorddienst. Lees mee en hoor hoe Jezus ons vraagt om van elkaar te houden, zoals Hij van ieder mens houdt.

Zondag 6 oktober 11.00 uur, Kinderwoorddienst

Zondag 20 oktober 11.00 uur Kinderwoorddienst

H. Jacobuskerk

Vrijdag 8 november 15-17 uur Sint Maarten, knutselen en viering met Kinderkoor JM

Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - *Stille Aanbidding en gebed bij het
(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.*



Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
(bij voldoende vrijwilligers)

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,
Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag

11.00 uur

Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.15 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Secretariaat
Drs. J.N. Hinke
Galileistraat 49
1223 GL Hilversum
035 - 7729597
secretariaat@arienscomite.nl



LANDELIJKE ARIËNS-HERDENKING 2024

De jaarlijkse Ariënsgeachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **17 november** a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de **Sint Jacobus de Meerderekerk** aan de Oude Markt 1 te **Enschede**. Aanvang **11.00 uur**.

De **celebrant** zal zijn

Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,
geassisteerd door
diaken A.J.H. van Vilsteren, diocesaan diaconaal werker van het aartsbisdom Utrecht.

Het **thema** van de viering is: *“Alphons Ariëns, man van gebed”*
(daarmee aansluitend bij het Jaar van Gebed).

Medewerking verleent o.a. de Stadsharmonie Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht).

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,
Het Ariëns Comité



VOOR EN MET DE KINDEREN



Zondag
13 oktober 09.30 uur



klokjesvieringen jankerk
WhatsApp Gruppe



KLOKJESVIERING in de **St. Jankerk**, voor kinderen (3-7 jaar) en hun ouders en grootouders, **met doop**.

Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering. Aansluitend koffie, thee en ranja om na te praten.

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de viering van 11.00 uur

Zondag 29 september, 10.30 u, Maria Geboortekerk Losser

Deze zondag viert pastor Rekveld zijn 25-jarig jubileum in Losser. Er is geen viering in Enschede. Pastor Rekveld nodigt alle kinderen uit om met hem mee te vieren. Daarom is er ook een kinderwoorddienst. Lees mee en hoor hoe Jezus ons vraagt om van elkaar te houden, zoals Hij van ieder mens houdt.

Losser is goed te bereiken per fiets (half uur), auto en openbaar vervoer.

Lijn 61, van Enschede naar Overdinkel

Enschede, centraal station	09.49 uur
Enschede, Roombeek	09.53 uur
Lonneker, Driesprong	09.57 uur
Losser, Maria Geboortekerk	10.04 uur

Kijk voor de meeste recente reisinformatie op rreis.nl/regio-enschede



Zondag 6 oktober

Thema: Laat de kinderen bij Jezus komen.

Als de kinderen bij Jezus komen, zegt hij niet alleen vluchtig gedag. Hij houdt de kinderen vast. Hij zegent hen én hij legt hen de handen op. Jezus houdt van groot én klein.

Zondag 20 oktober

Thema: Dienstbaar zoals Jezus

Jezus is geen koning die bediend wil worden. Hij is zelf dienstbaar aan iedereen.

Op vrijdag 8 november gaan we Sint Maarten vieren. Met lampionnen. Houd deze datum vast vrij in jouw agenda.



VOOR EN MET DE KINDEREN



Kids Time St. Jankerk

Voor wie? Kidstime is voor kinderen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8.

Wat doen we? In drie jaar nemen we de kinderen mee op reis langs de traditionele feesten in onze katholieke kerk. Ons geloof is meer dan de bijbel lezen en bidden. Het is gemeenschap vormen en we feesten met elkaar dus het hele jaar door.

We gaan ook vooral mét elkaar die weg. De kinderen leren meer dan de feestdagen benoemen. We vieren, bidden, praten, lezen, knutselen en spelen samen op die ene vrijdag in de maand van 15.30 tot 17.00 uur.

De datums voor dit jaar:

11 oktober	Allerzielen, 02 november
08 november	Spelletjesmiddag
13 december	Omzien en vooruitkijken

Wat gaan we doen? Op 2 november, Allerzielen, worden de overledenen herdacht.

Wanneer: vrijdag 11 oktober 15.30 - 17.00 uur

Waar: Parochiezaal St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede.

Opgeven en info

via: kidstime@katholiekenschede.nl



Tot 11 oktober!



Activiteiten, die zijn aangemeld bij de redactie

De redactie ontvangt regelmatig uitgebreide beschrijvingen van activiteiten die georganiseerd worden. Aangezien er geen ruimte in Pelgrim is om dat allemaal op te nemen, plaatsen we een korte aankondiging op deze pagina. Er staat bij waar u meer informatie kunt vinden.

- 28 sept. **Groene Burendag in de Pathmos Oase**, er is koffie, thee en limonade, een Wedstrijd duurzame lekkernijen, Duurzaamheidskwis met prijs! Ecologische voetstap berekenen, Verkoop zelfgemaakte producten (jam, honing, stekjes enzo..) U kunt ook zelf iets meebrengen om te verkopen, er staat een tafel! Bijenpraat met de imker en rondleiding door de tuin. Er is ook een gebedshoek met kaarsjes. Kinder- / Jongerenprogramma zie achterzijde van deze Pelgrim.
- 15.00 uur
- 3 oktober Kracht van het Licht in de **Plechelmuskerk in Saasveld**, luister naar meditatieve muziek en gedichten, wandel door de verlichte kerktuin en geniet van zang (Da Capo) en een ensemble van 5 gitaristen. Vrije inloop vanaf 19.00 uur. Na afloop koffie en thee. Een vrije gift is welkom.
- 19.30 uur
- 5 oktober Het koor **Op Toon** bestaat 10 jaar en geeft een miniconcert in de Jacobuskerk te **Lonneker** om 18.30 uur, aansluitend verzorgen zij de zang in de viering om 19.00 uur. Na afloop is er koffie. Zie ook pagina 26.
- 18.30 uur
- 6 oktober Jubileumviering **All Together**, in de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251. Na de kerkviering volgt een mini-concert. Zie ook pagina 26.
- 10.00 uur
- 12 oktober **Kom in actie voor Stichting Leergeld!**
10-12 uur Op zaterdag 12 oktober a.s. kunt u in Enschede **kleding en schoenen inleveren** bij de St JanKerk aan de Haaksbergerstraat 251. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00u aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting Leergeld.
- 12 oktober **95-jarig Jubileumconcert CGGZ Crescendo Enschede**
19.30 uur Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie zie website: www.crescendo-enschede.nl
- 12 okt. In de **Stephanuskerk in Borne** wordt een herschreven versie van de St. Jorismis van Herman Finkers uitgevoerd door twee koren, onder begeleiding van een achtkoppig ensemble. Daarnaast zingen de koren ok eigen stukken. Kaarten zijn te bestellen op: www.stjorisconcert.nl
- 19.30 uur
- 3 nov. Afscheidsviering van **Come Back**, het voormalige jongerenkoor van de Ariensgedachteniskerk, om 10.00 uur in de St. Jankerk. Zie ook pagina 26.
- 10.00 uur





**Waarschijnlijk kent u de Eschpoort in Enschede wel.
In de Eschpoort wonen ouderen die zorg nodig hebben.**

Elke zondagavond om 18.00 uur is er bij ons een kerkdienst voor onze bewoners, die door zo'n twintig tot dertig mensen trouw bezocht wordt. De ene week is het een protestantse viering, de andere week een katholieke viering.



Veel van onze bewoners zijn echter niet meer zo mobiel en zijn daarom afhankelijk van vrijwilligers die hen vanuit hun woning naar de kerkdienst kunnen begeleiden. We hebben een trouwe en leuke groep vrijwilligers die dat met liefde doet. Helaas wordt de groep langzaam kleiner en inmiddels is het zo ver dat we soms diensten niet meer kunnen laten doorgaan door het tekort aan vrijwilligers. De bewoners vinden dit heel jammer, omdat dit voor hen juist een heel belangrijk moment in de week is: een moment om God en elkaar te mogen ontmoeten.

Wij zijn daarom op zoek naar mensen die ons vrijwilligersteam willen versterken.

De tijdsinvestering bedraagt ongeveer tweeënhalve uur per zondag en de opbrengst is enorm! De bewoners, vrijwilligers, voorgangers en geestelijk verzorger zijn u reuze dankbaar: het zijn namelijk de vrijwilligers die de kerkdiensten hier op de Eschpoort mogelijk maken.

Wilt u meer informatie, een keertje komen kijken of u gelijk aanmelden als vrijwilliger?

Dan kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorger van de Eschpoort: Marnick Nijburg (marnick.nijburg@liberein.nl). Ook kunt u telefonisch vragen naar de geestelijke verzorging via het contactcentrum van Liberein: 053 482 66 88.

Marnick Nijburg
Geestelijk verzorger

T: 06 42 10 69 61

**Boulevard 1945 505,
7511 AD, Enschede**

www.liberein.nl | marnick.nijburg@liberein.nl
Aanwezig: woensdag t/m zaterdag



Beste parochianen



Dit jaar hebben we voor het eerst wat extra aandacht besteed aan de toezeggingen voor de actie Kerkbalans.

We willen u graag informeren over de verschillende manieren waarop u uw bijdrage kunt voldoen en hoe we dit jaar hebben geprobeerd iedereen op een vriendelijke manier te herinneren aan hun toezegging.

Manieren om uw bijdrage te voldoen

Zoals u weet, kunt u uw kerkbijdrage op verschillende manieren regelen. Veel parochianen kiezen voor een automatische incasso, maar u kunt ook een toezegging doen om bijvoorbeeld per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks een bijdrage te doen. U heeft daarnaast de mogelijkheid om uw bijdrage contant te voldoen of per bank over te maken. U kunt altijd uw betalingswijze of het bedrag van uw bijdrage aanpassen. Dit kan via de kaart die u in januari ontvangt, of op elk gewenst moment door contact op te nemen met het centraal secretariaat.

Herinneringsbrief en toezeggingen

Dit jaar hebben we voor het eerst enkele parochianen een vriendelijke herinneringsbrief gestuurd. Deze brief was bedoeld voor mensen die misschien vergeten waren hun toezegging te voldoen, of voor wie onze administratie aangaf dat een maandelijkse, kwartaal- of halfjaarlijkse bijdrage nog niet was voldaan. Helaas is er incidenteel iets misgegaan bij het verwerken van namen, waardoor sommige parochianen onterecht een herinnering hebben ontvangen. Hiervoor bied ik mijn welgemeende excuses aan, en we zullen er alles aan doen om dit volgend jaar te voorkomen. Tegelijkertijd willen we iedereen bedanken die na ontvangst van de brief hun toezegging alsnog heeft voldaan.

Vragen of wijzigingen?

Heeft u vragen, heeft u onterecht een brief ontvangen, of wilt u uw bijdrage of betalingswijze aanpassen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. We zijn u ontzettend dankbaar voor uw betrokkenheid en steun, en hopen dat we ook in 2025 weer op u mogen rekenen. Binnenkort zullen we de financiële cijfers van de parochie publiceren.

Met vriendelijke groet,

Koen Kuijpers,
Penningmeester Parochie St. Jacobus de Meerdere



Wist u dat



- .. **de** parochie volop in beweging is?
- .. **deze** beweging veel van ons vraagt?
- .. **er** een kerk gesloten gaat worden?
- .. **we** binnenkort in zuidoost Twente geen enkele priester beneden de pensioenleeftijd meer hebben?
- .. **we** hopen dat er snel een opvolger voor pastoor Daggenvoorde komt?
- .. **Willy Rekveld**, Jan Kortstee en Frank de Heus hun best doen om dit zo goed mogelijk op te vangen?
- .. **Jan Kortstee** de vraag stelde of buiten het onttrekken van kerken aan de eredienst ook priesters onttrokken kunnen worden?
- .. **Jan Kortstee** de respectabele leeftijd van 82 jaar heeft?
- .. **Willy Rekveld** heeft aangegeven beschikbaar te zijn tot zijn 75ste verjaardag?
- .. **dit** nog een ruim jaar zal duren?
- .. **minder** kerken betekent: verhuizing van secretariaten?
- .. **de** gemengde koren per 1 januari samen zullen gaan?
- .. **u** op 15 september een voorproefje hebt gekregen wat dat kan betekenen?
- .. **ook** andere koren zich beraden op samenvoeging?
- .. **centralisering** van acolieten, kosteren en lectors moet wennen?

*Joop Hassink,
Vice voorzitter Parochie St. Jacobus de Meerdere*





Come Back is begonnen als Jongerenkoor Hogeland en heeft jarenlang de vieringen in de Ariensgedachtenisparochie (Heilig Hartkerk) verzorgd. Op een gegeven moment werd het koor opgeheven, maar jaren later kwamen een groot aantal oudleden uit het hele land tijdens een reunie weer bij elkaar bij een jubileumviering.

Het voelde direct weer als vanouds en we besloten om als Come Back enige keren per jaar weer vieringen te verzorgen met de liedjes van toen.

Wij als koor hebben hier van genoten al die jaren en we weten dat ook veel parochianen speciaal naar de vieringen kwamen voor ons.

We willen dan onze muzikale jaren als koor afsluiten met een viering op



zondag 3 november a.s. om 10.00 uur in de St. Jankerk.



All Together is een jongerenkoor ontstaan na de fusie van het St. Jan jongerenkoor en het Michael jongerenkoor.

Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan is er op **6 oktober om 10.00 uur** een viering in de **St. Jankerk**.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.



OP TOON viert 10-jarig jubileum met mini-concert

OP TOON viert feest, want ze zingen al **10 jaar samen!**

Aansluitend is dan de gebruikelijke zaterdagviering om 19.00 uur. Deze wordt geheel verzorgd door het koor en staat in het teken van het 10-jarig jubileum.

Na afloop is iedereen welkom in de Jacobusschelp voor een feestelijke kop koffie of thee.

Zaterdag 5 oktober

18.30 - 18.55 Jacobuskerk Lonneker Gratis toegankelijk



Het
Grensland
Overdag
Koor
geeft dit
najaar
weer
verschil-
lende
concerten

Najaarsconcert 3-11-24
om 15 uur in de
Ontmoetingskerk
open om 14.30.
Met de Griekse soliste
Vasiliki en de Belgische
Hendrik.

Kerstconcert op 15-12-24
om 15 uur in de St. Jankerk
open om 14.30 uur
m.m.v. van enkele
muzikanten op Trompet enz.

Ochtend kerstconcert in het
Stroinkshuis
op 18-12-24
aanvang 10 uur
Aansluitend is daar s'middags een
kerstmarkt.



I have a dream.

Een jubileumconcert op 12 oktober ter gelegenheid van het 95 jarig bestaan van het
CGGZ Crescendo koor.

Het concert wordt gehouden in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 te Enschede.
Aanvang 19.30

Entree Euro 12,50 p.p. Tot 17 jaar gratis.

Kaartverkoop aan de kerk of, on-line te bestellen met vermelding van het aantal
kaarten. Deze zijn bij de kerk af te halen op 12 oktober.

NL70INGB0000960418 ten name van CGGZ Crescendo.

Meer informatie? <https://crescendo-enschede.nl/nieuws/>



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 9 - 2024

maandag 14 oktober 2024

Lengte van artikelen max. 400

woorden

Verschijningsdatum

donderdag 31 oktober 2024



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten
aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pag. 3)

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Secretaris, vacature

Koen Kuijpers, penningmeester

penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl / facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Er is weer ruimte voor nieuwe advertenties

Voor € 500,- plaatsen we hier een jaar lang, in tien nummers, uw bericht.

Neem hiervoor contact op met het parochieel dienstencentrum via

secretariaat@katholiekenschede.nl

of stuur een berichtje naar de redactie via

redactie@katholiekenschede.nl



v **Varvik**
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

☎ 053 - 432 19 55
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!



Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937



Beste klant, Dit is een betaalverzoek voor Kerkbijdrage 2024. Dank je wel!

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 17 oktober 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gqm4GkHCTjq7JEb1aFqniQ>



Vertrouwd dichtbij.



tel: 088 1198 200

www.vrededorf.nl



Pathmos Oase Feest

Wil jij ook...

- Een brief aan de Paus schrijven?
- Alles over bijtjes leren?
- Kijken wie het meeste afval kan prikken?
- Een kaarsje aansteken?
- Leren hoe bijzonder bomen zijn?
- Een natuurcollage maken?
- Een zelfgebakken taart of lekker meebrengen?
- Zelfgemaakte jam, honing of stekjes verkopen?

En nog veel meer...

Kom dan op 28 september naar de Oase St Jankerk Enschede, vanaf 15 uur. En neem je papa, mama, opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes mee!

Lees er meer over:

<https://www.rkzuidoosttwente.nl/laudato-si-5873>