

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
juli-aug. 2024/06



25 juli naamdag van de Heilige Jacobus de Meerdere

HET NIEUWE MILL HILL ANNO 2024

De Congregatie van Mill Hill heeft nu opleidingshuizen in Afrika en Azië. Het laatste opleidingshuis staat in Pune, India. Studenten van overal komen daar bijeen voor hun laatste training. Daarna worden ze uitgezonden naar een land van een andere cultuur. Zo zijn er nu Afrikaanse Mill Hillers werkzaam in Azië en omgekeerd. Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook wordt voortgezet door deze jonge mensen, die iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding wordt dan ook ten eerste op prijs gesteld.

**Een gift kan hier gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57
t.n.v. Missieprocurer Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India**

hartelijke dank

Fr. Ben Engelbertink
Regionaal van Mill Hill, Nederland

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



Mill Hill India 2024



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag



Pelgrim

Juli-aug. 2024/06

Inhoud

- 5** Voorwoord van pastor
Willy Rekveld
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** Vertrek pastoor Paul Daggenvoorde
- 16** Vieringenrooster mét agenda
voor kinderen
- 19** Uitvaartkoor
- 23** Verhalenwedstrijd over vrede
- 24** Uit het Bestuur



Op de voorpagina een
afbeelding van de H. Jacobus.

In het Engels wordt hij
Saint James genoemd.

Op zondag 21 juli wordt zijn
naamdag gevierd in onze
H. Jacobuskerk.



Van de redactie



**HET LEVEN
IS ALS OP
VAKANTIE GAAN:
BESEFFEN DAT JE
WEINIG
NODIG HEBT
OM TE KUNNEN
GENIETEN.**

**Wij wensen u allen, jong en oud, een heel mooie zomer.
Uit of thuis, met veel of iets minder zon, af en toe een
buitje voor de tuin, maar vooral met veel gezondheid.
Tot de volgende Pelgrim!**

Met hartelijke groet, Annelies, Ine, Ietje en Clara.





Wijs mij de weg

Terwijl ik wat woorden, een gedachte aan het papier toevertrouw ben ik een weekje vrij.

Ik ben in Cothen waar ik voor 27 jaar mijn pastorale stage begon. Zittend in de serre van wat een goede vriend van mij geworden is.

Hij heeft veel voor mij betekend in de stageperiode en ook daarna. Ik mijmer wat, kom tot rust. Het is goed hier te zijn.

Ik mijmer over het evangelie waarin Jezus zegt tot zijn leerlingen: kom tot rust. Ga met mij mee naar een stille plek om wat uit te rusten.

In Marcus 6, 30 -34 kunnen wij dit lezen. Rust en afstand nemen. Tot Jezus komen en daarmee ook tot jezelf. Met de vraag aan Hem: wijs mij de weg door het leven?

Het werkjaar loopt bijna teneinde. Het schooljaar ook. Examens voorbij.

Jongeren uit groep acht hebben een keuze gemaakt naar welke school ze gaan.

De wat oudere jongeren welke studie ze gaan doen.

Maar eerst een periode van rust, van vakantie. Velen zullen er weer op uit trekken naar mooie plekken om hopelijk tot rust te komen. Ik wens u, jullie een mooie vakantie toe. Zij die er op uit trekken en zij die thuis de vakantie doorbrengen. Dat wij elkaar hopelijk weer mogen ontmoeten in goede gezondheid.

Weer uitgerust beginnen aan het leven van alle dag. In een nieuwe fase of in de draad weer oppakken. In de samenleving, maar ook in onze geloofsgemeenschappen.

In het verhaal van God en de mensen. Zichtbaar geworden in Jezus, Zijn Zoon.

In kracht van de heilige Geest. Wijs mij de weg.

Niet zoals de navigatiesystemen die vele tot dienst zijn geweest om op de juiste plek te komen. Maar door met Hem mee te gaan, om tot rust te komen.

In het Woord tot ons gesproken. Om zo tot onszelf te komen en tot elkaar ook in de periode na de vakantie.

Een fijne periode van vrij zijn.

Willy Rekveld, Parochievicaris.



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noord

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Gregoriaans bijspijkeruurtje (Katholieke Dingen doen) smaakt naar meer ...



Gregoriaans, een traditie van meer dan duizend jaar waarop we kunnen bouwen.

Donderdag 23 mei en 20 juni hadden 8 jonge parochianen een leerzaam en leuk uur met de Enschedese Schola onder leiding van Sander Harperink. In de Jozefkerk leerden ze de beginselen van Gregoriaanse zang. Hoe "lees" je de noten, hoe spreek je het Latijn uit? En gezongen: Salve Regina, Pater Noster en een Credo.

Tot slot vanaf de koorzolder: wat een akoestiek... dat smaakt naar meer!



Tijd van Leven

De vakantietijd staat voor de deur. Niet meer hollen, maar stilstaan. Om je heen kijken, vertragen. Die boom daar, dat bloemetje, een vogel in de lucht. Ze hebben iets te vertellen. Franciscus, de middeleeuwse heilige, sprak met de vogels. Zijn feestdag is op vier oktober. Meer bekend alsierendag. Sinds 1982 is hij ook de patroon van de ecologen. In 2015 schreef Paus Franciscus een klimaatbrief over de bescherming van het milieu. De brief begint met de woorden Laudato Si, Aan U alle lof, het refrein uit het Zonnelied van Franciscus. Lof aan heel de schepping, de zon, de maan, het licht, water en vuur, dan pas de mens. Paus Franciscus zegt in zijn brief Laudato Si, dat alles met alles verbonden is. Hij vraagt ook, of we er aan denken hoe we de aarde achterlaten. We zijn slechts voorbijgangers, passanten. De wereld, "Ons Huis", is kwetsbaar. Dat merken we van dag tot dag. Hebben onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen toekomst? Mogen ook zij de schoonheid en rijkdom van de aarde, van heel de kosmos ervaren? Wat vraagt dat van ons? Paus Franciscus pleit voor een eenvoudige levensstijl: minder afval, schoon drinkwater, schone lucht, voldoende voedsel, hulp aan de armen. Dat kunnen we niet alleen, dat vraagt om een wereldwijde beweging, alle mensen van goede wil.

Lies van Veldhoven, Geloofsgemeenschap Noord / St. Jozefkerk

Uit Laudato Si : Gebed voor onze aarde



Almachtige God
U bent aanwezig,
in heel het universum
en in de kleinste van uw schepselen.
Teder omarmt u alles wat bestaat.

Stort de kracht van uw liefde in ons uit,
zodat wij leven en schoonheid beschermen.
Vervul ons met vrede, zodat wij als broers en
zussen leven
en niemand kwaad doen.

God van de armen
help ons te redden
wat op deze aarde in de steek gelaten en
vergeten is,
maar wat in uw ogen zo kostbaar is.

Genees ons,
zodat wij de wereld beschermen
en niet uitbuiten,
zodat wij schoonheid zaaien
en niet vervuiling en vernietiging.

Raak de harten aan
van hen die enkel winst zoeken
ten koste van de armen en de aarde.
Leer ons de waarde van elk ding te zien,
zodat wij vol verwondering tot bezinning
komen
en gaan inzien dat wij,
op onze weg naar uw oneindig licht,
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen.

Dank dat u elke dag met ons bent.
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd
voor rechtvaardigheid, liefde en vrede.



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke tweede zaterdag van de maand:
om 17.00 uur Stille aanbidding van het h. sacrament,

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



VIERING JACOBUSFEEST OP ZONDAG 21 JULI 11 UUR

Op 25 juli vieren we de naamdag van de Heilige Jacobus de Meerdere. Naamgever van onze parochie en van de H. Jacobuskerk. Bovendien patroonheilige van de stad Enschede.

Jacobus, Zoon van Zebedeus en broer van de apostel Johannes, werd in Betsaida geboren. Hij mocht getuige zijn van de belangrijkste wonderen van de Heer. Omstreeks het jaar 42 werd hij op last van koning Herodes ter dood gebracht. Hij wordt bijzonder vereerd in de Spaanse stad Santiago de Compostella, waar een basiliek aan hem is gewijd. Vele Pelgrims ondernemen de Camino de Santiago.



Onze Jacobuskerk is één van de stempelposten voor Pelgrims. Herkenbaar aan de goudkleurige schelp boven de ingang van de kerk.

Op zondag 21 juli vieren en eren we de Heilige Jacobus de Meerdere in de Eucharistieviering om 11 uur. **Het is die zondag de enige viering in Enschede.** Celebrant is pastoor Paul Daggenvoorde, diaken James Keuben verleent assistentie en het Ariënskoor zingt. Van harte welkom!



WANDELING VAN JACOBUS NAAR JACOBUS OP DINSDAG 13 AUGUSTUS



Heeft U zich al aangemeld?

09.30 uur Jacobuskerk Enschede met korte gebedsviering

10.00 uur Start wandeling (duur ca. 1 uur)

11.00 uur Koffie, thee en lekkers bij de Jacobuskapel op het erf van de familie Ten Vergert in Lonneker, aansluitend te voet naar

12.00 uur Jacobuskerk Lonneker, gebed en afsluiting

12.30 uur Einde programma

Aanmelden bij

secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

NOVEEN BIDDEN TOT HET HEILIG HART VAN JEZUS

Op vrijdag 7 juni vierden we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. In de negen dagen daaraan voorafgaand hebben we iedere avond om 19.30 een Noveen gebeden. We zijn erg blij met de getoonde belangstelling, vele noveenkaarsen hebben 9 dagen bij het beeld en de fraaie banier van het Heilig Hart van Jezus gebrand. En even zoveel parochianen kwamen elke avond met ons meebidden. Bijzonder en bemoedigend!



WE BIDDEN SAMEN DE ROZENKRANS



iedere **dinsdagavond** om 19.30 uur in het Parochiehuis.

Na afloop praten we na bij een kop koffie of thee.



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)



**PATHMOS FESTIVAL OP
ZATERDAG 13 JULI 2024**

'Tijd voor de Wijk Pathmos'. Natuurlijk doen we graag mee.

In de Pathmos-Oase, is er op **zaterdag 13 juli** veel te doen naast de St. Jankerk.

Om 11 uur beginnen we met een doorlopende Workshop abstract schilderen'. Daarnaast is er op de buitenmuren een expositie met Australische Dot-paintschilderijen van Pater Ben Engelbertink, beeldend werk van Vera Berkvens en abstracten van Henk Thüss.

Om **11.00** uur en **14.00** uur geeft de imker uitleg over de betekenis van de bijenteelt voor de natuur. Tevens gelegenheid om onze lentehoning te proeven en te kopen.

Vanaf twee uur zijn de kinderen welkom bij Fidra en Vera. Zij kunnen dan hun eigen kunstwerk maken. Het is wel handig als ze daarvoor beschermende kleding meenemen.

Er komt die middag ook een singer songwriter en onze vrijwilligers staan klaar om u rond te leiden. Als de weergoden ons goed gezind zijn, kan het een prachtige dag worden. Mocht het regenen, dan kunt u altijd nog de mooie tentoonstelling bezoeken in de Parochiezaal.

'De 55- plus painters', dat is een schildersgroep van de stichting 55 plus, zij exposeren daar prachtig beeldend werk.

Zet de datum maar vast in uw agenda want er is veel te doen in de wijk 'Het Pathmos'.

Het team van 'De Pathmos-Oase





Vrijwilligersavond Zuid

Op 31 mei hebben we onze vrijwilligersavond voor locatie Zuid gevierd.

Er waren bijna 70 vrijwilligers aanwezig, een mooie opkomst.

Na de koffie en thee met iets lekkers erbij, deed Joop Hassink een woordje om allen te bedanken en om te stimuleren vooral door te gaan tot een jongere groep het kan overnemen. Zonder priesters en vrijwilligers kan de kerk niet blijven bestaan. Dit is onze grootste uitdaging, naast de financiën.

Daarna vertelde Lisette dat Henny Pahlplatz vrijwilliger van het jaar 2023 was geworden, dat kon u al in de vorige Pelgrim lezen. Clara Iking, inmiddels 92 jaar, nam afscheid van de vrijdagmiddaggroep, de groep die de St.Jankerk zo netjes schoon houdt. Elke week was ze aanwezig. Zij kreeg een mooie kaars.

Intussen was iedereen van een drankje voorzien en begonnen we aan de quiz "Ik hou van Twente". We hadden 2 groepen van 5 deelnemers die uit diverse categorieën vragen moesten

beantwoorden. De overige aanwezigen mochten hun groep ondersteunen bij het vinden van de antwoorden, dit was inderdaag een paar keer nodig. Eindstand was gelijk, zodat we nog een extra vraag moesten stellen.

Joop kwam met de vraag hoeveel parochianen de Jacobus de Meerdere parochie heeft. De groep die er het dichtst bij zat had gewonnen. Groep 2 zat er het dichtst bij, hoewel nog met een groot verschil

van het werkelijke aantal. Wist u dat we officieel 13.000 parochianen hebben?



Daarna was het tijd voor ontspanning en een goed gesprek met de andere aanwezigen onder het genot van nog meer drankjes, nootjes en lekkere hapjes.

Het is de bedoeling om de volgende keer het vrijwilligersfeest parochiebreed te vieren. We zullen zien wat de toekomst ons brengt.

Namens pastoraat- en lokale beheergroep Zuid
Lisette Janssen



Vertrek pastoor Paul Daggenvoorde uit de parochies Zuidoost Twente



“Op maandag 14 oktober vertrek ik uit de parochies. Dan begin ik aan een traject van intreden bij de benedictijnen van de St. Willibrords abdij in Doetinchem. Het postulaat. Een lang gekoesterde wens.

Sinds het begin van mijn studietijd heb ik verkend of mijn roeping tot het priesterschap naar een klooster zou leiden, of een parochie. Mijn geestelijk begeleiders en biechtvaders zijn daarom altijd paters geweest. En mijn pastorale stage deed ik om die reden bij de paters karmelieten in Almelo. Parochiepastoraat vanuit een klooster paste niet helemaal.

Buitengaats te zijn sloot toen beter aan bij mijn leeftijd. En zo voer ik uit, het parochiepastoraat binnen, inmiddels op heel wat plaatsen. En ging genieten van het persoonlijk pastoraat, de vieringen, groepswork en bedevaarten. Zelfs van het bestuur en de organisatie. Ik ben dat gaan waarderen als onderdeel van de pastorale leiding. Want ook dit is nodig om samen te kunnen blijven geloven. En missionaire gemeenschappen te worden.

Maar de opleiding was ik ooit vooral begonnen met een sterk verlangen naar verdiepen van innerlijk leven. Met die roeping heb ik in het parochiepastoraat contact kunnen houden. Een innerlijk weten waar God je eigenlijk wil hebben. Ruim voor coronatijd was ik er opnieuw weer veel mee bezig. Geraakt door wat Jezus in het evangelie zegt: “kom nu eens mee naar een eenzame plaats, om dáar bij mij te zijn”. Wat zou ik dat graag doen! Maar moest er in de samenleving niet veel gebeuren? En in de parochies? In coronatijd heb ik hernieuwd contact kunnen maken met mijn roeping. De kardinaal noemde dat vorig jaar oktober een roeping binnen een roeping. Dat was in een goed en lang gesprek op het bisdom bij gelegenheid van mijn zilveren priesterjubileum. Waarin ik hem vertelde van mijn wens. Ik mocht in stilte mijn diepste verlangen en vreugde verkennen, zei hij. Zonder te letten op enige consequentie, voor wie dan ook. De parochies waren me weliswaar toevertrouwd, en terecht een zorg. Maar uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid, liet de kardinaal weten. Voor alles moest ik naar de roepstem van de Heer blijven luisteren. Naar geen andere. Dat deed ik. In de eerste helft van januari van dit jaar liet ik weten eruit te zijn. Te willen intreden. De abdij gaf groen licht om pas in oktober te beginnen. Opdat het bisdom meer tijd had te gaan zoeken naar een nieuwe pastoor. Hopelijk wordt die in de loop van de komende winter benoemd. Zelf ben ik dan bezig een monastiek leven in te oefenen van stilte, gebed, en studie. Tot nu volgde ik Jezus in zijn openbaar leven. Om te zijn waar Hijzelf zou gaan. Nu wil ik Hem heel graag volgen in zijn verborgen leven. Denk aan zijn nachtelijk gebed in eenzaamheid. Wanneer hij de leerlingen alleen laat.

lees verder op bladzijde 13



Ik zie dat het hier in de parochies in Zuidoost Twente relatief goed gaat. Daarom heb ik inmiddels minder moeite om te vertrekken. Er is een catechist in opleiding. Er start een diaconaal assistente met de opleiding. Communicatie en PR worden geprofessionaliseerd. Er treden wat nieuwe mensen toe tot de parochies, in werkgroepen en in de besturen. De organisatie en de financiën zijn redelijk op orde. De pastorale programma's zijn toekomstgericht. Er is onder jongvolwassenen aandacht voor levensroeping. En er komt weer een pastoor. Wie, is nog niet bekend. Maar hij kan hier beslist goed beginnen. Veel zaken en het pastoraat worden vooral door jullie zelf gedragen.

Ik ga allerminst uit onvrede dus, laat staan uitgeblust. Ik ben juist dankbaar voor het prima parochiepastoraat hier. Met enorm goede zin en ook wat gezonde spanning ga ik naar de abdij".

Paul Daggenvoorde

**"alleen een stok,
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld,
wel moogt ge sandalen dragen" Mc.,6**

Good goan

Uit een gesprek klinken vragen na: "Hoe is wat in de bijbel staat waar? Als God liefde is, waarom dan ellende in de wereld? En waarom kerk zoals die is? De vragen zijn niet nieuw. De antwoorden blijvend moeilijk. Over de ervaren aanwezigheid van God kan best veel gezegd worden, maar in wezen blijft God onbegrijpelijk. God is niet vast te pakken of te zien. Terug in Enschede loop ik de kerk in: "Waarom is dat zo met U, en niet anders?" 'Hoe of ik het zelf wel graag gehad had willen hebben?' Lijkt de wedervraag. Wat zou u antwoorden?

De geloofsbelijdenis gaat door mijn hoofd: ik geloof in Jezus Christus. Ik vertrouw hoe Hij met mensen gesproken en gedaan heeft. Dat wij langs zijn wegen tot Leven komen. Ineens kan het me niet zoveel meer schelen, dat God niet te vatten is. Als God óns maar begrijpt, én helpt.

Jezus zegt dat dat zo is. En ook dat wij God niet in de weg moeten staan. Niet met onze zorgen.

Evenmin met ego en spullen. Neem ter verzekering maar beter niks mee. Zegt Jezus dit weekend. Alleen wat nodig is om op weg te kunnen blijven. Alleen jezelf dus en jouw vertrouwen. En vooruit, ook schoeisel om te kunnen blijven gaan. En een stok. Om te steunen én jezelf te kunnen weren. Niet meer, en niet minder. Good goan!

Pastoor Daggenvoorde



Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

2 daagse Bedevaart - zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2024

Ook dit najaar gaan we **vanuit Twente en Salland** weer naar Banneux voor een 2 daagse bedevaart.

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco.

Opstapplaatsen De Lutte en Nijverdal. Alles wordt verder voor u geregeld.



We hebben dit jaar een ander programma.

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

Voor deze 2 daagse bedevaart bedragen de kosten:

met 2 personen op 1 kamer: € 175,00 p.p. Alleen op een kamer kost € 190,-.

Op zaterdag een lunch in het mooie plaatsje Thorn. Waarna we tegen 14.30 uur in Banneux arriveren.

Daar zullen we gelijk een bezoek brengen aan de bron en aansluitend het lof met ziekenzegening.

We dineren en overnachten in een kasteeltje (Chaityfontaine) tegenover de heiligdommen. Na het diner is er een eucharistieviering met aansluitend een lichtprocessie. De zondagmorgen is er na het ontbijt een internationale Eucharistieviering. Rond 12 uur een lunch in het kasteeltje. Na de lunch

gelegenheid om winkeltjes te bezoeken of een wandeling te maken. Om 15.00 uur is er een lof met de ziekenzegening. Direct aansluitend gaan we weer met de bus naar Thorn voor een diner en vervolgens weer naar huis. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen. (drankjes voor eigen rekening) **opgeven uiterlijk 1 augustus.**

Direct aansluitend gaan we weer met de bus naar Thorn voor een diner en vervolgens weer naar huis. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen. (drankjes voor eigen rekening)

opgeven uiterlijk 1 augustus.

Contactpersoon uit de regio voor deze bedevaart is: Ans Olde Theussink Tel. 06-274 08 273

5-daagse najaars bedevaart - 30 augustus t/m 3 september 2024

We gaan dit najaar **vanuit het bisdom Utrecht** ook weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom S'Hertogenbosch

Het thema dit jaar is : Onder Maria's mantel.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. In 2024 is het 75 jaar geleden dat de Kerk de Mariaverschijningen in Banneux officieel heeft erkend. De kerkelijke erkenning vormt de bevestiging van wat er tussen 15 januari en 2 maart 1933 is gebeurd. Maria verscheen in 1933 aan Mariette Beco. Er zal in dat weekend een feestelijke herdenking zijn, met op beide dagen een internationale viering die voorgegaan zal worden door verschillende bisschoppen waaronder een Nederlandse. Ook zal er op zaterdagavond een extra feestelijke lichtprocessie zijn. En u kunt daar als gast bij aanwezig zijn door mee te gaan met ons op die 5 daagse bedevaart. Het een kan niet zonder het ander. De gasten die graag naar Banneux willen om daar te genieten van alles wat de bedevaart te bieden heeft aan zorg, aandacht en devotie en de vrijwilligers die graag voor alle gasten klaar staan om ze te helpen/ondersteunen bij wat de gast ook maar nodig heeft om zo optimaal mogelijk van de bedevaart te genieten.

We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. We hebben vele vieringen die allemaal rolstoel toegankelijk zijn. Voor de Maria vereerders onder u is dit bijna een must om te gaan. En dit alles voor een prijs van € 390,= alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,- (dus € 440,-)

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich **opgeven (voor 15 juli)** bij:

Propagandist: Ans Olde Theussink 06-27408273 / Tridium coördinator: Bert Elferink 06-23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

KRONIEK

DOPELINGEN

- 02-06-2024 Gianluca Muni, geboren op 14 december 2022, zoon van Andrea Muni en Lindy Koller – Muni, gedoopt in de H. Jacobuskerk
- 02-06-2024 Luna Liv Holtkamp, geboren op 8 oktober 2023, dochter van Kevin Holtkamp en Natalia Baquero Mejia, gedoopt in de H. Jacobuskerk

GEHUWDEN

- 08-06-2024 is het huwelijk ingezegend van Sherdan Pinedo en Francheska Suarez, door parochievicaris Willy Rekveld, in de St. Jozefkerk te Enschede

OVERLEDENEN

Jozefkerk

- 30-05-2024 Riet Bossink - Werger, 86 jaar, w/v de heer Bossink

Anders

- 14-05-2024 Ingrid Everink - van Dijk, 62 jaar, w/v de heer Everink
19-05-2024 Gerhardus B.F. Blankenaauw, 86 jaar, w/v C.J. Blankenaauw - Ezendam
22-05-2024 Anny F.M. Borgers – Underberg, 85 jaar, e/v A. Borgers
24-05-2024 Maria ter Horst - Jansen, 82 jaar, w/v de heer Ter Horst
24-05-2024 Bernardus J. van der Heide, 74 jaar, e/v Carla L.M. van der Heide - Hilgeholt
26-05-2024 Petrus M. van Herpt, 69 jaar, e/v B.H.M. van Herpt - Bellers
27-05-2024 Frank W. Cohen, 67 jaar, e/v A.T.H.A. Poulisse
01-06-2024 Johanna M.T. Gijsen – Nijenhuis, 94 jaar, w/v de heer Gijsen
02-06-2024 Hendrika N. van Heijningen – Efftig, 99 jaar, w/v de heer van Heijningen
09-06-2024 Helene A. Hilgeholt – van de Pol, 96 jaar, w/v de heer Hilgeholt
15-06-2024 Olga Demankoe – Schmidt Weymans, 87 jaar, w/v de heer Demankoe

CATECHUMEEN

- 29-05-2024 Toon de Haas, toegetreden tot de RK-kerk in de St. Jozefkerk te Enschede



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 6 en zondag 7 juli - 14e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	T.Hannink+V.Maduro+ Th. Kolman	Woord-Communie viering	Gem.koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie <i>Internationale mis</i>	BJK + Ariëns Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie + kwd	Ariënskoor
Zaterdag 13 en zondag 14 juli- 15e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	09.30 uur	F. de Heus+werkgroep	Klokjesviering <i>Doopviering</i>	Kinderkoor JM
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	R. Kenter	Woord-Communie- viering	Ariënskoor
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie <i>Doopviering</i>	Mariakoor
Zondag 21 juli - 16e Zondag door het jaar - Jacobus de Meerdere					
St. Jankerk	geen viering				
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde en diaken James Keuben	Eucharistie + kwd	Ariënskoor
St. Jozefkerk	geen viering				
Zaterdag 27 en zondag 28 juli - 17e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	N. Jansen	Woord-Communie- viering	Samenzang
H. Jacobuskerk	geen viering				
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Schola
Zaterdag 3 en Zondag 4 augustus - 18e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	geen viering				
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Samenzang
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Schola
Zaterdag 10 en Zondag 11 augustus - 19e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	09.30 uur	A. Smits+werkgroep	Klokjesviering voor kinderen	Samenzang
H. Jacobuskerk	geen viering				
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Mariakoor
Donderdag 15 augustus - Maria ten Hemelopneming					
De Roef	do	09.30 uur	C. Meijer	Woord-Communie- viering	Samenzang
Verrijzeniskerk	do	09.30 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Samenzang
H. Jacobuskerk	do	19.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Ariënskoor



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus - 20e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	geen viering				
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Samenzang
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Samenzang
Zaterdag 24 en zondag 25 augustus - 21e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie <i>Huwelijksjubileum</i>	Gem. koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	geen viering				
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Samenzang
Zaterdag 31 augustus en Zondag 1 september - 22e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	R. Kenter <i>mmv</i> <i>werkgroep Laudato Si</i>	Woord-Communie- viering-Aandacht voor	Vocal Moments <i>De Schepping</i>
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie <i>Internationale mis</i>	BJK +Ariëns Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie + kwd	Ariënskoor

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St. Jankerk:

- Vrijdag 12 juli 15.30 uur KidsTime in parochiezaal; Spelletjesmiddag.
Zondag 14 juli 09.30 uur Klokjesviering voor kinderen, ook leuk voor papa's en
mama's, opa's en oma's; er wordt gedoopt in deze viering.
Zondag 10 augustus 09.30 uur Klokjesviering

H. Jacobuskerk

- Zondag 21 juli 11.00 uur Kinderwoorddienst

St. Jozefkerk:

- Zondag 7 juli 11.00 uur Kinderwoorddienst
Zondag 7 juli 12.30 uur Picknick in het Ledeboerpark, zie pag. 21 voor informatie
Zondag 15 september 11.00 uur Kinderwoorddienst



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - *Stille Aanbidding en gebed bij het
(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.*



Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
(bij voldoende vrijwilligers)

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,
Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag

11.00 uur

Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.15 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.





Vind je het leuk om te zingen en iets goeds te doen voor een ander?!

Meld je dan aan voor het nieuw op te richten uitvaartkoor voor Enschede. Dat kun je doen bij Joop Hassink, vicevoorzitter@katholiekenschede.nl. Geef het volgende even door:

Naam:

Adres:

Mobiel telefoonnummer: (zeer wenselijk i.v.m. een op te starten whatsappgroep)

Als dat niet aanwezig is een vast telefoonnummer:

E-mailadres:

Het is momenteel moeilijk om een vol bezet koor bij een uitvaart te krijgen. En dat terwijl zang en muziek zó bepalend is voor de sfeer en de inhoud van een afscheidsviering en troostend kan zijn voor nabestaanden. Dat weet je wel uit eigen ervaring. We willen daarom een pool van zangers oprichten, die bereid zijn bij uitvaarten te zingen. Via een whatsapp-groep (voor wie een 06-nummer heeft) wordt per uitvaart een oproep gedaan om mee te zingen. Het repertoire wordt aangepast aan de zangers, die er zijn. Vier of vijf mensen samen kunnen al heel wat neerzetten. Het hoeft niet meerstemming te zijn.

Joop Hassink verzamelt voor dit moment de namen en contactgegevens tot we een coördinator gevonden hebben, die de appgroep beheert en de oproep van zangers voor de uitvaart coördineert. Het mooiste is, als twee mensen, dat samendoen. Meld je ook hiervoor bij Joop Hassink!

Je hoeft geen lid van een koor te zijn om je op te geven. Als we voldoende mensen bij elkaar hebben zullen we een paar keer met de dirigent de liederen doornemen en voor wat gezelligheid zorgen!

Frank de Heus, pastoraal werker



VOOR EN MET DE KINDEREN



Zondag 14 juli met doop van kinderen door pastor frank de Heus

KLOKJESVIERING in de **St. Jankerk**, voor kinderen (3-7 jaar) en hun ouders en grootouders. Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering. Aansluitend koffie, thee en ranja om na te praten.

Let op! Vanaf januari 2024 elke tweede zondag van de maand om 09.30 uur

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de viering van 11.00 uur



klokjesvieringen jankerk
WhatsApp Gruppe



mail



Zondag 7 juli

Thema: De deur voor hem op slot? God dwingt niet. Hij laat jou vrij. Het is jouw vrije wil om 'ja' of 'nee' te zeggen als antwoord op Gods aangeboden liefde.

Op zondag 7 juli gaan we samen het schooljaar afsluiten met een **picknick** in het Ledeboerpark.

Zie de poster hiernaast.



Op 15 september beginnen we weer met de Kinderwoorddiensten.

PICKNICK

Waar: Ledeboerpark
Datum: 7 juli
Tijdstip: 12.30 u
We verzamelen op de parkeerplaats aan de Hengelsestraat

Zelf meenemen:

- Een goed humeur
- Eten en drinken
- Een deken of stoel om op te zitten

Wij zorgen voor koffie, thee en limonade

Aanmelden of meer informatie?
kwdjozef@katholiekenschede.nl

VOOR EN MET DE KINDEREN



Kids Time St. Jankerk

Voor wie? Kidstime is voor kinderen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8.

Wat doen we? In drie jaar nemen we de kinderen mee op reis langs de traditionele feesten in onze katholieke kerk. Ons geloof is meer dan de bijbel lezen en bidden. Het is gemeenschap vormen en we feesten met elkaar dus het hele jaar door. We gaan ook vooral mét elkaar die weg. De kinderen leren meer dan de feestdagen benoemen. We vieren, bidden, praten, lezen, knutselen en spelen samen op die ene vrijdag in de maand.

Vrijdag 14 juni is voor het laatst dit schooljaar Kidstime gevierd in de Sint Jankerk. Volgend schooljaar beginnen wij aan het laatste deel van het project.

Het thema deze keer was Sint Jan, de dooper

De kinderen hebben samen een Nederlandse legende over hem gelezen. Het echte verhaal over hem kenden ze allemaal natuurlijk al in grote lijnen. Maar een legende is natuurlijk iets heel anders.

Ze hoorden allemaal voor het eerst wat een relik was. En mochten nadenken wat ze zelf heel belangrijk zouden vinden om te bewaren. Bijvoorbeeld in de doosjes die ze mochten oppimpen (opleuken, versieren, verfraaien). Daar werkten oud en jong aan mee! De moeders schoven graag aan om de kinderen te helpen. Het was een heel gezellige middag samen.



Tot de zomervakantie komen we nog maar één keer bij elkaar. Er staat nog een laatste, feestelijke afsluiting van dit schooljaar gepland op: vrijdag 12 Juli: een spelletjesmiddag!



Activiteiten, die zijn aangemeld bij de redactie

De redactie ontvangt regelmatig uitgebreide beschrijvingen van activiteiten die georganiseerd worden. Aangezien er geen ruimte in Pelgrim is om dat allemaal op te nemen, plaatsen we een korte aankondiging op deze pagina. Er staat bij waar u meer informatie kunt vinden.

24-7 t/m
21-8



Zingen in de Zomer Een leuk zangproject deze zomer: olv Marjan Vleeming worden vierstemmige liederen ingestudeerd. De muziek is zéér toegankelijk. Van tevoren krijg je de bladmuziek en ingezongen opnames van je eigen stemsoort.

Data: 5 repetities op de woensdagen van 19.30-21.30 uur vanaf 24 juli t/m 21 augustus in de Ontmoetingskerk én een repetitie op zaterdag 31 augustus en presentatie tijdens een concert op zondag 1 september (tijden nog in overleg).

Wil je meedoen? Meld je dan aan via contactpersoon Coby Beukinga:

j.l.vanraan@home.nl en vermeld welke stemsoort je zingt (sopraan, alt, tenor of bas).

8 - 14
sept '24



Het Aartsbisdom Utrecht organiseert samen met Huis voor de Pelgrim van 8 t/m 14 september 2024 een **zevendagse rondreis langs kathedralen en kloosters** in Noord-Frankrijk.

Voor meer info: www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/frankrijk-rondreis

28 sept.'24
Baarn



Diocesane Gezinsdag verplaatst naar 28 september

In 2025 viert de R.-K. Kerk een Jubeljaar met als thema 'Pelgrims van hoop'.

Voorafgaand daaraan is 2024 uitgeroepen tot Jaar van het gebed. In dat kader wordt er op **zaterdag 28 september** in Baarn een Diocesane Gezinsdag georganiseerd met als thema 'Symfonie van gebed'. Gezinnen worden uitgenodigd om samen op weg te gaan om verschillende vormen en manieren van gebed te ontdekken en er zelf, als gezin, mee aan de slag te gaan.

Meer informatie volgt binnenkort op de website van het Aartsbisdom:

www.aartsbisdom.nl/agenda_items/diocesane-gezinsdag-symfonie-van-gebed/

12 okt.



95-jarig Jubileumconcert CGGZ Crescendo Enschede

Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie zie website: www.crescendo-enschede.nl

Bedevaart naar Eggerode op zaterdag 14 september

Op **zaterdag 14 september** gaan we weer op bedevaart naar **Eggerode**. Deze keer zal pastor Jan Kortstee de bedevaart begeleiden. We reizen met eigen vervoer, vertrekken rond 8.15 vanaf parkeerplaats Jacobuskerk en verwachten rond 16.00 uur weer in Enschede te zijn.

Aan de bedevaart zelf zijn geen kosten verbonden, de kosten voor de maaltijd bij hotel Winter dienen vooraf te worden voldaan.

Aanmelden kan via mail bij m.g.franke1@kpnmail.nl

Vermeld hierbij het aantal personen, of u eigen vervoer heeft en ook of u ruimte heeft om anderen mee te nemen.





VERHALENWEDSTRIJD

LAAT DE WAPENS ZWIJGEN! NU!



Vrouwen voor Vrede en Enschede voor Vrede
organiseren een verhalenwedstrijd met als thema:
Laat de wapens zwijgen! Nu!

mede ondersteund door Bibliotheek Enschede en Huis voor Taal & Meedoen

Deze verhalenwedstrijd is de opening van de
Vredesweek van 14 t/m 22 september 2024



Vrede...Wat is vrede? De laatste tijd is die vraag door de oorlog in Oekraïne en in de Gazastrook actueler dan ooit. Hoe denk jij over de rol van wapens in het verkrijgen van vrede?

Maar vrede is niet alleen het eind van een oorlog. Vrede kan ook gaan over jezelf.

Heb je vrede in de straat waar je woont? In je familie? Of in je leven?

Wat is vrede voor jou? Wat vind jij belangrijk?

Wat zou jij willen doen of wat wil jij dat gedaan zou moeten om meer vrede te creëren?

Denk jij daar wel eens over na?

Verhalenwedstrijd

Om zo veel mogelijk mensen na te laten denken over vrede organiseren wij een verhalenwedstrijd. Heb je een antwoord op één of meer van de vragen hierboven? Of heb je een ander idee over vrede? Dan horen wij het graag! Doe je ook mee?

- Schrijf een boeiend verhaal in het Nederlands van maximaal 700 woorden, (veel) korter mag ook.
- Stuur uw verhaal vóór de **sluitingsdatum 12 augustus 2024** naar: vrouwenvoorvredeenschede@gmail.com o.v.v. Verhalenwedstrijd 2024.
- Vermeld in de e-mail ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Finale en Prijsuitreiking zaterdag 14 september 14.30-16.30 uur

Alle verhalen worden opgenomen in een speciale bundel. Het is een verhalenwedstrijd, daarom zal een deskundige jury alle verhalen beoordelen. Op zaterdag 14 september starten wij de Vredesweek 2024 met een gezellige bijeenkomst in de Centrale Bibliotheek in Enschede. Tijdens de bijeenkomst zullen de acht mooiste verhalen worden voorgelezen. Dan zal ook de winnaar bekend worden gemaakt. De winnaar mag zijn/haar verhaal ook voorlezen tijdens de Vredesmanifestatie op de Dag van de Vrede op 21 september 2024.





De Paus en het Concilie van Nicea (325-2025)

Nicaea, gelegen in het noordwesten van Turkije, (huidige naam Iznik), staat enorm in de spotlight.

De Paus gaat volgend jaar naar Nicaea waar het eerste Concilie in de Christelijke wereld in het jaar 325 n.C. heeft plaatsgevonden.

Het Vaticaan wil in 2025 groots aandacht besteden aan dit 1700ste jubileum.

De voorbereidingen zijn al koortsachtig begonnen om alles goed te laten verlopen.

(Zie het plaatselijk krantenknipsel d.d. 24-mei-2024).

In het jaar 325 kwamen de kerkvaders voor het eerst bijeen, waaronder Sint Nicolaas uit Myra. De discussies gingen o.a. over het Arianisme, de leer van Arius (256-336). Arius verwierp de gedachte dat Jezus, de zoon van God, ook God zelf is. Arius baseerde zich bijvoorbeeld op een citaat van Jezus:

"Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen?"

Het Concilie van Nicaea van 325 was het eerste concilie.

Voor het eerst kwamen bisschoppen uit het oostelijk deel en het westelijk deel van het Romeinse Rijk samen om zich te buigen over dringende zaken.

Een der aanhangers van de leer van Arius was keizer Valens.

Deze liet het beroemde aquaduct in de wijk Fatih in Constantinopel (huidige Istanboel)

bouwen dat Constantinopel van vers water voorzag. Er is ook een belangrijke kerk in Nicaea, Hagia Sophia (Iznik Aya Sofya) waar het zevende concilie werd gehouden.

Deze oude kerk heeft nog zeer interessante mozaïeken. De huidige kerk is gebouwd op de fundamenteën van de oude Aya Sofya.

John Schiffel

Stichting Behoud Sint Josephkerk

Foto's: Secil Arda

Krachtig op weg

Door de bijbel heen worden vele moedige, sterke en belangrijke vrouwen beschreven.

In dit dagboek staat elke dag zo'n bijbelse vrouw centraal.

Bekende vrouwen als Maria, Esther en Ruth, maar ook minder besproken vrouwen als Ketura, Athalia en Syntyche worden in het dagboek geportretteerd.

Iedere dagtekst begint met een kernvers, gevolgd door een leesvraag en een te lezen bijbelgedeelte.

Daarna volgen de biografie van de vrouw die centraal staat, een verdiepvingsvraag en dank-of gebedspunten.

Boekhandel David



Op 16 juni was het 90 jaar geleden dat het beeld van Alfons Ariëns onthuld werd



Destijds kwamen duizenden mensen uit heel Nederland, inclusief diverse hoogwaardigheidsbekleders, naar Enschede.

Het Ariënscomité wilde dit niet voorbij laten gaan.

Eerst was er een kort concert op het plein door de Stadsharmonie. Deze is voortgekomen uit een fusie met o.a. de Leo Harmonie, die destijds opgericht is door Alfons Ariëns.



Na een kranslegging verplaatste het gezelschap zich naar De Museumfabriek alwaar het concert werd vervolgd. Verder waren daar lezingen over Alfons Ariëns en er was een kleine tentoonstelling.

Het Ariënscomité is op zoek naar één of meerdere personen uit Enschede/ Twente die zouden willen toetreden tot het Ariënscomité. Nu komen alle bestuursleden van buiten Enschede.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere





SPACE FOR GRACE

Twee dagen "Space for Grace" in klooster Mariënkroon in Nieuwkuijk

Op **donderdag 30 en vrijdag 31 mei** namen Frank de Heus, Hetty Mulder, Monique Lubbers en Rietie Kenter deel aan een tweedaagse verdieplingsbijeenkomst in het kader van de deelname van parochies Zuidoost Twente aan het Space for Grace project.

Samen met de andere deelnemers uit Nederland werd gekeken naar communicatie, community building en werden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Beide dagen was er een Heilige Mis om 12 uur. Daar ontdekten we een echte kinderkapel voor kindernevendiensten. Een pareltje! Twee inspirerende dagen. Voor herhaling vatbaar!

Nieuwe website voor samenwerkende parochies Zuidoost Twente online!

Op maandag 1 juli is de nieuwe website RK Zuidoost Twente "gelanceerd". Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Parochieel Dienstencentrum in Enschede is met een druk op de knop de nieuwe website online gegaan.

In de dagen voorafgaand aan de officiële ingebruikname was op de oude websites een aftelpagina te zien, die al een beetje inkijk gaf in de nieuwe, frisse vormgeving en kleuren. De website is ontworpen en gebouwd door de firma Webfix uit Losser, de logo's en kleurstelling zijn gemaakt door Kim Vlaardingebroek van Design Studio Twente.

Het samenwerkingsverband parochies Zuidoost Twente is er al sinds 2017, maar tot nu toe presenteerden de drie parochies zich op het internet nog afzonderlijk met eigen website, logo en huisstijl. Met de komst van de nieuwe website verandert dat. Vanuit de openingspagina RK parochies Zuidoost Twente kunnen bezoekers doorlinken naar de afzonderlijke parochies en locaties. Vieringen, nieuws en activiteiten worden voortaan op ZOT niveau online weergegeven, zoals ook al sinds enige tijd op sociale media gebeurt.

Een nieuwe website was nodig, enerzijds omdat voor twee van de drie bestaande websites gold, dat er geen updates meer mogelijk waren. Anderzijds willen we ons meer en beter profileren als samenwerkende parochies, nu we ook steeds meer en vaker gezamenlijk vieringen en activiteiten o.a. voor Space for Grace maar ook missionaire parochie organiseren. Er is de afgelopen maanden veel werk verzet, zowel door de firma Webfix als door de werkgroep PR en Communicatie Zuidoost Twente. Het resultaat mag er zijn. Overtuig Uzelf: inmiddels is de website actief en heeft deze de oude vervangen: www.rkzuidoosttwente.nl



Op zondag 19 mei, 1e Pinksterdag, was in de St. Jankerk het kunstwerk "**Levenspad**" van **Vera Berkvens** te zien. Een installatie was op de vloer van de kerk gelegd: het werk bestond uit 33 tekeningen van bomen, verbonden door takken van bomen en een houten kruisje. "Jezus werd 33 jaar. De bomen, met hun wortels in de aarde en takken in de lucht, zijn voor mij symbool van het leven. Het leven wat altijd doorgaat, het bestaan van Jezus leeft ook voort"



ROL WEG DIE STEEN. WIP DIE TEGEL

ZAADJES VAN HOOP



De kerngroep Laudato Si' heeft dit jaar meer dan 1200 zakjes met zaadjes van wilde bloemen kunnen uitdelen. De Groene Loper Enschede, van wie we het zaad, de stickers en zakjes hadden gekregen, had ons zo rijkelijk bedeed, dat we dit keer naast onze eigen parochianen, ook anderen blij konden maken. Zo bleven er heel wat over van de uitdeelactie met Pasen in onze parochiekerken.

Rol weg die steen! Wip die tegel!
Zalig Pasen



Werkgroep Laudato Si'
Parochieverband
Zuidoost Twente.

Facebook: [laudatositwente](https://www.facebook.com/laudatositwente)
www.marievluicht.nl/laudato-si
www.nk.tegelwippen.nl/

Parochianen, schoolkinderen en 1^e communicantjes

Meer dan 800 zakjes werden uitgedeeld bij het uitgaan van de vieringen in het Paasweekend. Met hulp van vele vrijwilligers en leden van het pastoraal team kwam deze vrolijke actie in bijna al onze eigen kerken tot stand. Vlak voor de Voorjaarsvakantie konden we ook een tweetal scholen aan Het Stroink te Enschede blij maken. En natuurlijk krijgen ook de 1^e communicantjes van de parochie Maria Vlucht en de Jacobus de Meerdere parochie deze zakjes met zaadjes.



Rol weg die steen! Wip die tegel!
Zalig Pinksteren



Werkgroep Laudato Si'
Parochieverband
Zuidoost Twente.

Facebook: [laudatositwente](https://www.facebook.com/laudatositwente)
www.marievluicht.nl/laudato-si
www.nk.tegelwippen.nl/



Samenwerking met de PKN Ontmoetingskerk

Tenslotte bleef er nog genoeg over voor onze collega's van de PKN Ontmoetingskerk. Onder leiding van Jan Schaake werden de zakjes uitgedeeld aan het eind van de Pinksterviering. Met een speciaal Pinksterkaartje. Dat ook de 1^e Communicantjes ontvingen. De Ontmoetingskerk en de kerngroep Laudato Si' hopen volgend jaar deze actie samen op te zetten. Zo zijn er weer heel wat zaadjes van hoop geplant.



Groene opdracht van de Paus

Geïnspireerd door de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus wil de kerngroep Laudato Si' het groene denken en handelen van kerk en parochianen stimuleren. Met deze actie sluit ze zich jaarlijks aan bij de Week van de Groene Tuin en de NK Tegelwippen. De zaadjes zijn beschikbaar gesteld door de Groene Loper Enschede in het kader van Bloemenlint Enschede, en door de Hófte Natuur- en Milieu Educatief Centrum te Oldenzaal.



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 7 - 2024

maandag 12 augustus 2024

Lengte van artikelen max. 400

woorden

Verschijningsdatum

donderdag 29 augustus 2024



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten
aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pag. 3)

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Koen Kuijpers, penningmeester

penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Er is weer ruimte voor nieuwe advertenties

Voor € 500,- plaatsen we hier een jaar lang, in tien nummers, uw bericht.

Neem hiervoor contact op met het parochieel dienstencentrum via

secretariaat@katholiekenschede.nl

of stuur een berichtje naar de redactie via

redactie@katholiekenschede.nl



Uw herinnering is onze zorg.

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!



Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937



Beste klant, Dit is een betaalverzoek voor Kerkbijdrage 2024. Dank je wel!

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 17 oktober 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gqm4GkHCTjq7JEb1aFqniQ>



Vertrouwd dichtbij.

 **vredeshof**
UITVAARTVERZORGING

tel: 088 1198 200

www.vredeshof.nl





Op weg gaan



KIK

Kik en de muizen zijn buiten. Op het kerkplein staat een bus in de stralende zon. Er staan mensen omheen, tieners van het jongerenkoor en ook ouders. Ze hebben tassen en rugzakken bij zich. 'Dáár moet ik meer van weten!' piept Missy Muis. Zij sprint weg en verbergt zich achter een sporttas die naast de bus staat. Even later komt ze terug en doet verslag: 'De tieners gaan drie dagen weg! Naar een boerderij in Stoppelveld! Met een escape room! En een klompen-sjoelbak!' De muizen schreeuwen door elkaar: 'Ik wil óók mee! Ik wil óók weg!'. 'Dat kán toch niet,' bromt Kik, 'Je komt nooit in die bus. En stel je voor dat je zoekraakt!' Maar Missy gaat ervandoor. De anderen snikken: 'We zien haar nooit meer terug.'

Terwijl de jongeren afscheid nemen en instappen, klimt Missy in een roze rugzak vol hippe kleren. De chauffeur is bezig alle bagage in te laden. Maar het past niet. Het is veel te veel! Hij klimt de bus in en roept 'Luister allemaal! Jullie mochten één grote tas meenemen. Wie heeft er méér dan EEN ingeleverd?' Veel handen gaan omhoog. 'Wie meer dan TWEE? Wie meer dan DRIE?' Uiteindelijk moeten vier tieners uitstappen. Ze moeten hun spullen in één tas doen. Wat overblijft wordt in de pastorie gezet. Dan vertrekt de bus. De muisjes treuren: 'Arme Missy. Ze is weg.' Maar in de pastorie piept een neusje uit een roze rugzak vol hippe kleren...



Woordzoeker

Je gaat op weg ... en wat neem je NIET mee? In deze woordzoeker zitten 15 woorden verstopt. Je vindt ze horizontaal, verticaal en diagonaal (niet achterstevoren). Een letter kan meerdere keren gebruikt worden. Streep de woorden die je vindt, weg. Dan vertellen de letters die overblijven wat je echt NIET mee hoeft te nemen!



- ADRESSEN
- BAL
- CRÈME
- JEANS
- ONDERGOED
- PYJAMA
- SLOFFEN
- SNEAKERS
- SOKKEN
- SPORTBROEK
- TELEFOON
- TOILETTAS
- TRUIEN
- WATERFLES
- ZEEP

M	S	S	N	E	A	K	E	R	S
O	L	P	B	W	J	E	A	N	S
N	O	O	U	A	I	Z	E	P	A
D	F	R	E	T	L	I	Z	Y	D
E	F	T	N	E	U	I	E	J	R
R	E	B	C	R	E	M	E	A	E
G	N	R	T	F	S	S	P	M	S
O	T	O	I	L	E	T	T	A	S
E	T	E	L	E	F	O	O	N	E
D	E	K	N	S	O	K	K	E	N

Oplossing:
MUIZENISSEN

Uit de Bijbel

'Jezus zei: Maak je niet bezorgd over wat je zult eten of wat je moet aantrekken. God zorgt voor de vogels en de bloemen, Hij zal ook voor jullie zorgen. Zoek eerst de nieuwe wereld van God, en de rest krijg je er vanzelf bij!' Naar Matteüs 6:25-34



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurréns