

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
juni 2024/05



HET NIEUWE MILL HILL ANNO 2024

De Congregatie van Mill Hill heeft nu opleidingshuizen in Afrika en Azië. Het laatste opleidingshuis staat in Pune, India. Studenten van overal komen daar bijeen voor hun laatste training. Daarna worden ze uitgezonden naar een land van een andere cultuur. Zo zijn er nu Afrikaanse Mill Hillers werkzaam in Azië en omgekeerd. Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook wordt voortgezet door deze jonge mensen, die iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding wordt dan ook ten eerste op prijs gesteld.

**Een gift kan hier gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57
t.n.v. Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India**

hartelijke dank

Fr. Ben Engelbertink
Regionaal van Mill Hill, Nederland

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



Mill Hill India 2024



Pelgrim

Juni 2024/05

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Inhoud

- 5** Voorwoord van pastoor Paul Daggenvoorde
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 13** Eerste H. Communie op 26 mei
- 16** Vieringenrooster mét agenda voor kinderen
- 19** Jaarverslag Caritas
- 23** Ariënsconcert en Ariënslezing
- 24** Uit het Bestuur



Noteert u alvast de datum
van de bedevaart naar
Eggerode:
zaterdag 14 september

Meer informatie kunt u
lezen op pagina 14.



Van de redactie



Zomertijd, vakantietijd

Vakantieplannen zijn al gemaakt en mensen kijken er naar uit. Misschien bent u al op reis geweest, zoals leden van o.a. onze parochie naar Turkije. Lees hierover in deze Pelgrim.

Er zullen ook veel mensen zijn die niet met vakantie gaan, of op vakantie "kunnen". Genieten van de tuin of balkon kan ook. Lekker buiten koffiedrinken en beseffen dat de dagen heerlijk lang licht zijn.

Wij wensen iedereen een hele fijne tijd.....

Annelies, Ine, Clara en Ietje

De tijd

De tijd.
Hij is onze beste vriend.

Hij doet vergeten.
Hij helpt relativieren.
Hij heelt de wonden.

Hij schept de afstand
om op dwaze stappen
ongemerkt terug te keren.

Hij schaft raad.

De tijd.
Hij laat je nog genieten
van wat voorbij is.
Hij laat je dromen
van wat er nog niet is.

Hij maakt je attent
op wat meestal verkeerd uitloopt.
En op wat veelal lukt.
Maar hij dringt zijn conclusies niet op.

Hij weet: het kan verkeren.

Eugeen Laridon



Joh. 11, 11b - 19

Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart



Bidden

Hoe bid jij? Waarvoor, voor wie?

Jezus leert om minder met het hoofd,
en meer van harte te bidden.
Niet met omhaal van woorden,
maar ongecompliceerd;
toegewijd, van binnenuit.
Afgesloten voor afleiding.
Uiteraard bad Jezus ook publiek,
en hardop.
Aan tafel. En in de synagoge.
De psalmen.
En zoiets als het onze Vader.
Hij bad ook alleen,
in afzondering.
Zelfs 's nachts.
Een stil en woordeloos gebed.

Wat weet jij
van het gebed van mensen,
die jij goed kent?
Wist je dat ook Jezus voor ons bidt?
Dat niet alleen de heiligen,
overledenen
en onze tijdgenoten
ons aanbevelen bij God?
Maar dat ook Jezus dat doet?
Wat hij dan bidt?
Niet dat we worden weggenomen
uit een wereld van leed en last.
Wel dat we volhouden en bewaard blijven.

Soms vind ik het moeilijk om te bidden.
Om innerlijk te zeggen
wat ik echt zou willen,
voor mezelf en anderen.

Dan is het troostend te weten,
dat Jezus er beslist van weet,
beter dan ik.
En dat hij er zelfs voor bidt.

Paul Daggenvoorde, pastoor



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noord

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



*Sint Jozef, die zo welgemoed
het goddelijk Kindje hebt behoed
toen het door moordlust werd belaagd
en die het, samen met de Maagd,
gebracht hebt naar een veilig land,
reik ook aan mij uw sterke hand.*

Kent u het boekje "Roosjes uit de Hemeltuyn"?
Het is uitgegeven in 1946.

Ik mocht het een tijdje geleden kopiëren/
fotograferen van iemand die het al meer dan
70 jaar koesterde.

Er staat ook een gedichtje over St. Jozef in.

Annelies Tenbergen



LEVENSKRACHT

De vrienden van Jezus gingen terug naar Jeruzalem. Zij bleven "verweesd" achter. De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is een tijd van inkeer en gebed. Dan met Pinksteren de beweging naar buiten. Vol van geestkracht, durf, enthousiasme en positiviteit. Als een windkracht die waait waarheen die wil. Onverwacht, plotseling. Als vurige tongen, laaiend vuur, brandend verlangen, levenskracht. Bezielend en inspirerend, geraakt worden in alle vezels van je lijf. De vrienden van Jezus en de vrouwen kijken elkaar aan. Alle aarzelingen zijn weggefallen. We gaan er voor! Wat is er in hen gevaren? Het suizen van de wind die fluistert: "Blijf niet bij de pakken neerzitten. Kom op, je kunt het. Raap jezelf bij elkaar, alle stukjes hoop, moed en vertrouwen die in

je zitten. Begin maar en houd vol." Je wordt als het ware boven jezelf uitgetild. Oude profetenwoorden gaan opnieuw leven. Jesaja heeft het over een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Levende. Bij zijn eerste optreden in de synagoge opent Jezus de boekrol van Jesaja en leest: "De geest van de Heer rust op mij, daartoe heeft hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen, om gevangenen hun vrijlating aan te zeggen, blinden het licht in hun ogen, verdrukten in vrijheid te laten gaan." Bij het doopsel in de Jordaan klinkt een stem: "Jij bent mijn liefste Zoon, een man naar mijn hart". Jezus leefde die woorden. In zijn buurt werd de geestkracht van de Levende merkbaar. En wij in onze roerige tijden?

Huub Oosterhuis dicht:
Hierheen Adem

*Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht,*

*Welkom armeluisvader
welkom opperschenker
welkom hartenjager.*

*Beste tranendroger
lieve zielsbewoner
mijn vriend mijn schaduw.*

*Even rusten
voor tobbers en zwoegers, voor
krampachtigen een verademing, ben je.*

*Onmogelijk mooi licht,
overstroom de afgrond
van mijn hart, jou zo vertrouwd.*

*God ben jij, zonder jou
is alles nacht en ontij,
wreedheid, schuld,*

*maar jij maakt schoon.
Verflenst mijn bloem - geef water
zalf mijn wonden.*

*Stijf sta ik, toegang verboden,
ijzig. Ontdooi mij, koester mij.
Vreemd ga ik, zoek mij.*

*Ik zeg ja jij, doe nee.
Vergeld mijn twijfel met vriendschap
zeven maal duizend maal.*

*Niets ben ik zonder jou.
Dood wil ik naar jou toe.
Dan zal ik lachen.*



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

**NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke tweede zaterdag van de maand:

om 17.00 uur Stille aanbidding van het h. sacrament,

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



Inmiddels een traditie: de jaarlijkse wandeling van Jacobus naar Jacobus



Wanneer : Dinsdag 13 augustus a.s.

Start` : 09.30 met korte gebedsviering in Jacobuskerk Enschede

Aansluitend om ca. 10 uur start wandeling
Pauze bij het Hilgenhuske op het erf familie Ten Vergert Lonneker

12.00 Afsluiting met gebed in Jacobuskerk Lonneker

Aanmelden bij

secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Na aanmelding ontvang je een bevestiging en programma.

Van harte welkom om (opnieuw) mee te wandelen!

Doen!!



Eén van de gekozen projecten uit ons plan "Naar buiten keren", dat geselecteerd is voor het Space for Grace programma 2024, is "Katholieke Dingen Doen". De onderstaande activiteiten in en rond de Jacobuskerk (voor alle jongeren uit Zuidoost Twente) maken daar deel van uit:

Iedere tweede zaterdag van de maand: stille aanbidding bij het H. Sacrament



Het is fijn om bij Christus te zijn. Aanwezig bij Hem, in stilte. Met niets om aan te bieden behalve jezelf - geen zang, geen woorden - kun jij er "zijn"? Tijd voor Hem maken, zoals je ook doet voor een vriend, je vader of moeder, of jezelf. Wat zeg je Hem? Wat zegt Hij jou?

Je bent welkom tijdens de stille aanbidding van 17.00 – 17.30 op: Zaterdag 8 juni en Zaterdag 6 juli

Bible study op maandagavonden in parochiehuis Jacobuskerk



Om de twee weken op maandagavond kijkt de Bijbelgroep van studenten en jongeren samen naar episodes van "The Chosen". Een serie over Jezus. Vooral over de dynamiek onder zijn volgelingen. Afgelopen maand was ook pastoor Daggenvoorde erbij. Hij sprak over de eerste volgelingen. Dat het makkelijk lijkt mee te gaan als Jezus je aanspreekt: 'Volg mij'. Maar dat het ook moeilijk is. Het ging ook over de totstandkoming van de bijbel. Het is **in** Enschede maar niet alleen **voor** Enschede. Alle studenten en jongeren uit Zuidoost Twente zijn van harte welkom! Doe je mee? Neem contact op met pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl



'Katholieke Dingen Doen' in Kevelaar: "Zalig van Hemelvaart tot Pinksteren"

Op Hemelvaartsdag gingen de jongeren vanuit de appgroep 'Katholieke Dingen Doen' naar Kevelaar om de heilige Mis te vieren en aan de hand van de Zaligsprekingen een geloofsgesprek te voeren over de bijzondere tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Onze acolieten Koen en Dion konden meedienen in het Pilgeramt en pastoor Daggenvoorde concelebreerde. Laten we bidden voor de komst van de Heilige Geest, de Trooster, op voorspraak van Maria van Kevelaar!



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Vrijwilliger van het jaar 2023

Hij zal vast denken, waarom ik, het afgelopen jaar heb ik niet zo veel gedaan.

Door lichamelijk ongemak, ischias, kon je inderdaad minder dan voorgaande jaren.

Nooit deden we vergeefs een beroep op jouw technische kennis en inzet. Met jouw inzet, samen met André Amelink en de maandagmorgengroep werden technische problemen snel en goed opgelost, waardoor dure rekeningen van externe bedrijven voorkomen konden worden.

Verder ben je coördinator van de Pelgrim voor het Ariënsgedeelte en breng je zelf ook de nodige Pelgrims rond.

Dus Henny Pahlplatz, wij zijn van mening dat de titel "**vrijwilliger van het jaar 2023**" jou zeker toekomt.

De bedoeling was om jou tijdens de vrijwilligersavond van 31 mei in het zonnetje te zetten, maar helaas kon je er niet bij zijn omdat je elders moest helpen.

Henny en alle andere vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie inzet en hopelijk blijven jullie je vrijwilligerswerk doen als we naar 1 gemeenschap gaan. 31 mei was de laatste lokale vrijwilligersavond, vanaf nu wordt deze parochiebreed gevierd. Over 31 mei volgt een stukje in de Pelgrim van juli.



Namens pastoraat- en lokale beheergroep Zuid
Lisette Janssen





Obs De Spinner



Nieuwsbrief Pathmos-Oase juni 2024.

Deze maand voor de grote vakantie willen we even aandacht besteden aan de schoolkinderen die ons wekelijks komen helpen in de Pathmos-Oase.



Elke donderdagmiddag van twee tot drie uur steken zij, o.l.v. de Juf, hun handen uit de mouwen. De vrijwilligers Gerard en Henk hebben zich dan al goed voorbereid.

'Wat mag ik doen?' of 'Mag ik dat doen?' Klinkt het van alle kanten. Nee, we gaan samen wat doen, dat maakt het al een stuk moeilijker.

Eerst lopen we naar de met vis goed gevulde vijver. Het fonteintje mag aan en ieder krijgt wat vissenvoer.

Dan gaan de laarsjes aan en worden de harken en schoffels verdeeld.

'Pas op', waarschuwen we. 'Loop op de paadjes, ook die achterstevoren lopen...'

Dit keer zijn alle blaadjes van de courgettes gegeten. Zo is de natuur nu eenmaal.

De stokbonen gaan we deze middag planten en de zonnebloemen krijgen water.

Het uurtje vliegt voorbij.

Er is weer lentehoning, de opbrengst is dit seizoen zeer goed! Het is een dag werk om dat gezonde goudgele goedje uit al die honingraten te slingeren. Nu moeten al die potten nog gevuld worden.



De **Turkije**-reizigers zijn weer veilig teruggekeerd. Ze hebben een mooie reis achter de rug met over het algemeen mooi weer op een enkele plensbui na; door een prachtig land. Alles was nog groen. Het was goed van eten. Ze weten weer iets meer van Paulus en Sint Jan en zijn zeven gemeenten in klein-Azië. Ze hadden een heel goede gids, Halil, met een Twentse tongval. Samen sloten ze al biddend, zingend, vertellend en uitwisselend de dag af en vierden in hotel, kerk en buiten. Dat alles smaakt naar meer. Er wordt gekeken voor een volgende reis volgend jaar in de meivakantie, direct na Pasen, opnieuw naar Turkije. Dat wordt een andere reis, waarin in ieder geval Istanbul in het programma wordt opgenomen, aldus Frank de Heus, pastoraal werker.

In de vorige Pelgrim werd u attent gemaakt op een boek over Efeze, die stad was onderdeel van de parochiereis naar Turkije. Daarom een verslagje van één van de reizigers over deze stad. De informatie bij het boek in Pelgrim 4 was niet helemaal correct.

Toen ik terugkwam van mijn reis naar o.a. Efeze lag Pelgrim op mij te wachten. Wat een mooi schilderij sierde de omslag!

Al lezend zag ik een bijdrage over Efeze. Daar was ik net geweest.



Enkele km van Efeze is het Huis van Maria, een kapel. (Het gebouw stamt niet uit de tijd van de eerste christenen. Het is veel later gebouwd.) In de kapel worden kaarsjes verkocht, die buiten onder een afdak kunnen worden aangestoken. Bij een bron kan water gedronken worden en in een muur kunnen briefjes bevestigd worden (vgl. Klaagmuur in Jeruzalem). Is Maria ooit in Efeze is geweest? Pelgrims en misschien nog wel meer toeristen bezoeken deze plek. Enkele pausen bezochten het Huis van Maria.



Efeze was in de begintijd van de christenkerk een grote stad met ca. 200.000 inwoners. Hier stond een van de zeven wereldwonderen: de tempel van de godin Artemis. Artemis was de Griekse godin van de jacht, van de dieren, van het buitenleven en van de vruchtbaarheid. Van deze tempel (55 x 115 m) rest nu nog slechts een zuil. Deze staat op ca. 2 km van het oude Efeze.



Efeze is de stad, waar Paulus en zijn vrienden in het theater, 25.000 zitplaatsen, over Jezus vertelden. Dit tot grote ergernis van Demetrius, een zilversmid. Hij maakte Artemis-tempeltjes. En ook tot ergernis van de vaklui en souvenir verkopers van deze Artemistempeltjes. Ze zagen door het optreden van Paulus en zijn vrienden hun broodwinning verloren gaan. Handelingen: 19, 23- 39. Het is ook de stad, waar Paulus twee jaar gevangen zat.

De Evangelist Johannes schrijft op het eiland Patmos het Bijbelboek Openbaring. In dit boek schrijft hij o.a. brieven aan zeven kerken. De eerste brief is gericht aan de kerk van Efeze. Heeft u trouwens wel eens het wandkleed bij de parochiezaal van de St. Jan gezien? Daarop staan o.a. de zeven steden met name geborduurd.



Eerste Heilige Communie St. Jacobusparochie Enschede

Op 26 mei hebben 25 kinderen uit Enschede de Eerste Heilige Communie gedaan in de St. Jozefkerk. Pastor Jan Kortstee ging voor in de viering samen met pastoraal werker Frank de Heus en de zang werd verzorgd door het kinderkoor JM o.l.v. Juliëtte Kemp. Het was een mooie, goed bezochte viering op een stralende dag. Terwijl de kinderen in een rij de kerk binnenkwamen, werden ze door hun ouders verwelkomd met het mooie lied 'Hier is een kind'. Altijd een emotioneel moment.

De kinderen zijn optimaal bij de viering betrokken en deden heel goed mee. Als herinnering aan deze bijzondere dag hebben de communicanten een mooie boekenlegger gekregen, gemaakt door Caroline Goossens, met daarbij een beschermengeltje aan een sleutelhanger.

In november zijn we begonnen met de voorbereiding en hebben de kinderen kennis gemaakt met elkaar tijdens de Adventsbijeenkomst. We hebben gewerkt met het project 'Over de drempel, op weg met Jezus'. Tijdens iedere bijeenkomst gingen de kinderen door een poort, prachtig beschilderd door Nanna de Hullu. Ze gingen over de drempel en kwamen

Deze kinderen hebben op 26 mei de Eerste Heilige Communie gedaan: Natalia Alheraira, Sherbel Alheraira, Silina Almhanna, Anthony Antczak, Rosalie ter Braak, Olivia Demirdag, Mirezahy Elizabeth, Hilde Golak, Maks Hejnicky, Kim Jannink, Liam Jannink, Giovanna Kazanjian, Joya Koster, Stephanie Kurtas, Olivier Manuel, Xaviër Manuel, Zhyon Martina Elizabeth, Eden Matz, Kayden Meijer, Noah Meijer, Lena Michalak, Adonai Mirza, Sidylla Murad, Malou Punte en Mikhaela Sutjiono.

in het land van God, telkens met een ander thema.

Op zondag 7 januari was in de St. Jozefkerk de presentatieviering voor de communicanten in combinatie met het vieren van Driekoningen. Als onderdeel van de voorbereiding hebben de kinderen en ouders samen met pastores Jan Kortstee en Frank de Heus de kerk bekeken. Na deze mooie ervaring hebben we gekeken naar beelden van Arusha in Tanzania, gepresenteerd door Jan Morsink. Hij ondersteunt stichting Watoto, die zich inzet voor straatkinderen, voor onderwijs en het leren van een ambacht. Hierna hebben we samen een broodmaaltijd gedeeld: als je samen deelt, is er voor iedereen genoeg. De communicanten hebben ook hun spaargeld gedeeld voor Tanzania. Ze hebben samen € 515,- gespaard en dat is een prachtig bedrag! Samen met de opbrengst van de collecte op Aswoensdag kunnen we € 705,- overmaken naar dit goede doel.

Aan het eind van de viering hebben we afscheid genomen van Annelies Tenbergen en Karin Ogink, beiden lid van de werkgroep Eerste Communie in Enschede Zuid. Pastor de Heus bedankte hen met een mooi boekje voor hun inzet gedurende 20 en 16 jaar.



We hopen hen nog vaak terug te zien.

Namens de werkgroep: Jacqueline ter Brugge, Bernadette Eaglen, Berlinda Haak, Karin Ogink en Annelies Tenbergen, *Ria Everink*



**Met Pasen was er weer een deurcollecte voor de Parochiële Caritas.
Deze heeft € 974,87 opgebracht.
De PCI wil iedereen hartelijk danken voor zijn/haar bijdrage.**

Marijke van der Tol

Opbrengst Vastenactie

VASTENACTIE

De opbrengst van de Vastenactie 2024 in de hele Jacobusparochie was € 1327,23

Dit komt ten goede aan (boeren)gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe. Dit bedrag is exclusief de giften die mensen direct hebben overgemaakt naar Vastenactie of gedoneerd hebben via de Sobere maaltijd in de Ontmoetingskerk.

Boeren in Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Begin april 2024 heeft de president van Zimbabwe de noodtoestand aangekondigd vanwege de aanhoudende droogte. Het doel van Vastenactie is ook dit jaar, om kwetsbaarheid door klimaatverandering te verzachten bij hun partners in het globale Zuiden.

De actualiteit van Zuidelijk Afrika in het voorjaar 2024 laat helaas nog heel duidelijk de urgentie van doelen als die van Vastenactie zien.



**Felle zon en hoge temperaturen.....
mislukte oogten**

Alle gevers en ondersteuners hartelijk dank.

MOV groep

handenwassen.blogspot.nl



Uw kleding geeft toekomst

**De kledingactie van Sam's Kledingactie
op zaterdag 11 mei jl. bij de Sint Jan Kerk heeft
135 zakken kleding opgeleverd/540 kg.**

**Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject
van Cordaid in het Shabe Sombo Woreda district in Ethiopië.**

Alle gevers en vrijwilligers hartelijk dank.

www.samskledingactie.nl

Bedevaart naar Eggerode op zaterdag 14 september

Op zaterdag 14 september gaan we weer op bedevaart naar Eggerode. Deze keer zal pastor Jan Kortstee de bedevaart begeleiden. We reizen met eigen vervoer, vertrekken rond 08.15 vanaf parkeerplaats Jacobuskerk en verwachten rond 16.00 uur weer in Enschede te zijn. Aan de bedevaart zelf zijn geen kosten verbonden, de kosten voor de maaltijd bij hotel Winter dienen vooraf te worden voldaan.

Aanmelden kan via mail bij m.g.franke1@kpnmail.nl

Vermeld hierbij het aantal personen, of u eigen vervoer heeft en ook of u ruimte heeft om anderen mee te nemen.

Hetty Mulder



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jankerk

01-05-2024 Henk Meijerink, 89 jaar, w/v Marietje Meijerink-Oude Booijink
13-05-2024 Lies Herbers-Schuten, 95 jaar, w/v H.J. Herbers
15-05-2024 Betsy Loi-Venterink, 79 jaar, e/v I. Loi

Jozefkerk

03-05-2024 Lina Mucciaccio-di Rosa, 82 jaar, w/v Adamo Mucciaccio

Anders

19-04-2024 Maria J. Rietman-Weinans, 66 jaar, e/v C.J. Rietman
21-04-2024 Wilhelmina J.M. Brummelhaus-Sievers, 72 jaar, e/v P.M. Brummelhaus
27-04-2024 Maria J.A. Bossink-Scholten Linde, 87 jaar, w/v dhr. Bossink
01-05-2024 Hendrikus J. Meijerink, 89 jaar, w/v M. J. Meijerink-Oude Booijink
07-05-2024 Geertruida G.T.Oonk-Leferink, 98 jaar, w/v dhr. Oonk
13-05-2024 W. Caspers, 89 jaar, e/v Agnes H. Caspers-Wooldrik
19-05-2024 Henk van Ooijen, 82 jaar, e/v Tiny van Ooijen – Olde Engberink
21-05-2024 Daan van Scheltinga, 68 jaar, e/v Coby van Scheltinga – Molenaar
21-05-2024 Janos A. Nagy, 78 jaar, e/v Doortje Nagy – Karel

CATECHUMEEN

19-05-2024 Jan Romano Roode, toegetroden tot de RK-kerk in de St. Jozefkerk te Enschede



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 8 en zondag 9 juni - 10e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	09.30 uur	A. Smits + werkgroep	Gebedsviering <i>Klokjes-kinderviering</i>	Samenzang
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	R. Kenter	Woord-Communie- viering	Mariakoor
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Samenzang
Zaterdag 15 en zondag 16 juni- 11e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Gem.koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	H. Mulder	Woord-Communie- viering	Samenzang
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie + kwd	All Together
Zaterdag 22 en zondag 23 juni - 12e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	za	19.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Gem.koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	B. Dieben+N. Jansen	Gebedsviering	Vocal Moments
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Schola
Zaterdag 29 en zondag 30 juni - HH. Petrus en Paulus					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	R. Kenter	Woord-Communie- viering	Samenzang
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Samenzang
St. Jozefkerk	zo	10.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Ariënskoor
Zaterdag 6 en Zondag 7 juli - 14e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	T.Hannink+V.Maduro+ Th. Kolman	Woord-Communie- viering	Gem.koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	BJK + Ariëns Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	<i>Internationale mis</i> Eucharistie + kwd	Ariënskoor



vieringenrooster

In de zomervakantie, vanaf 20 juli tot 1 september, zal het vakantierooster weer ingaan. Dat betekent dat er om de beurt gevierd wordt in de H. Jacobuskerk en de St. Jankerk. De vieringen in de St. Jozefkerk blijven ongewijzigd.



Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St. Jankerk:

- | | | | |
|---------|---------|-----------|---|
| Zondag | 9 juni | 09.30 uur | Klokjesviering voor kinderen, ook leuk voor papa's en mama's, opa's en oma's! |
| Vrijdag | 14 juni | 15.30 uur | KidsTime in parochiezaal; |
| Zondag | 30 juni | 17.00 uur | Bijbelles voor kinderen (4 - 10 jaar) in de parochiezaal (zie ook pagina 21) |

St. Jozefkerk:

- | | | | |
|--------|---------|-----------|---|
| Zondag | 2 juni | 11.00 uur | Kinderwoorddienst |
| Zondag | 16 juni | 11.00 uur | Kinderwoorddienst |
| Zondag | 7 juli | 11.00 uur | Kinderwoorddienst |
| Zondag | 7 juli | 12.30 uur | Picknick in het Ledeboerpark, zie pag. 21 voor informatie |



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - *Stille Aanbidding en gebed bij het
(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.*



Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
(bij voldoende vrijwilligers)

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag
uur

11.00



Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.15 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Beste (mede)parochiaan

Zoals u elk jaar van ons mag verwachten, geven wij u ook nu een overzicht over wat de Caritas in Enschede het afgelopen jaar heeft kunnen betekenen voor onze medemens.

Dit hebben wij alleen maar kunnen doen door uw bijdrage (spontane gift, tijdens de collectes met Pasen en Kerst), waarvoor onze hartelijke dank.

Daarnaast hebben wij voor sommige hulpvragen ook de steun gekregen van de stichtingen Vincentius, Concordia, Rooms Katholiek Steunfonds Enschede, Diaconaal platform, PCI Mariavlucht en de Diaconie.

In 2023 is er 111 keer boodschappen gehaald, samen met het hulpbehoevende gezin en vrijwilligers van Katholiek Enschede in samenwerking met Protestantse Diaconie.

Verder is er bijgedragen in de kosten voor:

- Busabonnement
- Vloerbedekking woning
- Bril
- Huur woning
- Inductie kookplaat
- Treinkaartjes
- Studiekosten
- Bed
- Fysiotherapie behandeling
- Fiets en reparatie fiets
- Rolgordijnen



Daarnaast het jaarlijks terugkerende project "Kerstpakketten".

Door de hulp van zo'n 100 vrijwilligers, is het gelukt om vlak voor Kerst, 750 gezinnen blij te maken met een Kerstpakket. Nogmaals dank aan deze vrijwilligers, want zonder hen was dit niet mogelijk geweest. (hopelijk mogen wij ook dit jaar weer een beroep op ze doen)

Al deze hulp heeft geld gekost, in totaal € 41.339,-

Gelukkig heeft de Caritas ook geld mogen ontvangen, in totaal € 42.125,-

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat wij 2023 met een klein positief resultaat hebben kunnen afsluiten.

Voor die mensen, die in de afgelopen jaren, na de viering in de St. Jozefkerk, bij het koffiedrinken, geld hebben "betaald" in het bakje op de tafels met als tekst dat het aan de Caritas ten goede zou komen: Vanwege steeds minder vrijwilligers en dus steeds meer taken op steeds minder schouders, blijkt deze "koffie-gift" per abuis elke keer te zijn toegevoegd aan de normale collecte in de kerk.

Onze excuses hiervoor, maar gelukkig is het geld goed besteed. Omdat het parochiebestuur gelijke regelingen tussen alle drie kerken in Enschede wenselijk vindt, is besloten om de opbrengst van de "koffie-bakjes" in het vervolg standaard te gebruiken voor de kosten van de gebruikte koffie.

Namens het hele bestuur van de PCI in Enschede dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen, uw gift en hopelijk ook uw gebed en zullen we ook proberen om dit jaar zoveel mogelijk hulpvragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Edwin Seinen, namens de PCI Enschede



VOOR EN MET DE KINDEREN



**Zondag
9 juni**

KLOKJESVIERING in de **St. Jankerk**, voor kinderen (3-7 jaar) en hun ouders en grootouders. Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering. Aansluitend koffie, thee en ranja om na te praten.

Let op! Vanaf januari 2024 elke tweede zondag van de maand om 09.30 uur



klokjesvieringen jankerk
WhatsApp Gruppe



mail



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de viering van 11.00 uur

Zondag 2 juni, Hoogfeest van het Heilig Sacrament

Thema: Jezus is het Levende Brood
We bedanken Jezus, omdat hij zichzelf steeds weer geeft in de Heilige Communie. Weet jij wat de Heilige Communie is?

Zondag 16 juni

Thema: Klein als een mosterdzaadje
We lezen samen over de gelijkenis van het mosterdzaadje. Kun jij zijn liefde ook doorgeven?

Zondag 7 juli

Thema: De deur voor hem op slot?
God dwingt niet. Hij laat jou vrij. Het is jouw vrije wil om 'ja' of 'nee' te zeggen als antwoord op Gods aangeboden liefde.

Op zondag 7 juli gaan we samen het schooljaar afsluiten met een **picknick** in het Ledeboerpark.

Zie de poster hiernaast.

PICKNICK

Waar: Ledeboerpark
Datum: 7 juli
Tijdstip: 12.30 u

We verzamelen op de parkeerplaats aan de Hengelosestraat

Zelf meenemen:

- Een goed humeur
- Eten en drinken
- Een deken of stoel om op te zitten

Wij zorgen voor koffie, thee en limonade

Aanmelden of meer informatie?
kwdjozef@katholiekenschede.nl

VOOR EN MET DE KINDEREN



Kids Time St. Jankerk

Voor wie? Kidstime is voor kinderen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8.

Wat doen we? In drie jaar nemen we de kinderen mee op reis langs de traditionele feesten in onze katholieke kerk. Ons geloof is meer dan de bijbel lezen en bidden. Het is gemeenschap vormen en we feesten met elkaar dus het hele jaar door. We gaan ook vooral mét elkaar die weg. De kinderen leren meer dan de feestdagen benoemen. We vieren, bidden, praten, lezen, knutselen en spelen samen op die ene vrijdag in de maand.

Wanneer? vrijdag 14 juni van 15.30 uur tot 17.00 uur

Waar? De parochiezaal van de Sint Jankerk Haaksbergerstr. 253 in Enschede

Wat gaan we doen? Het gaat deze keer St. Jan de Doper, zijn feestdag is 24 juni. Voor kinderen vanaf groep 4. Kom je ook?

We komen elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar in de parochiezaal van de St. Jankerk van 15.30 - 17.00 uur.

Opgeven en info via: kidstime@katholiekenschede.nl of 06-47 41 65 29

Opgeve is niet noodzakelijk bij deze activiteiten.

Op vrijdag 12 juli houden we weer een spelletjesmiddag voor alle leeftijden.



Kinderbijbelles 30 juni

De Jongeren van Maria Koningin van het Oosten Kerk verzorgen in juni voor kinderen, tussen 4 en 10 jaar, een kinderbijbelles met als thema 'Scheppingsverhaal'.

 Locatie: parochiezaal van de Sint Jankerk

 Datum: zondag 30 juni 2024

 Tijd: 17:00 – 18:30 uur

We hopen jullie dan te zien!



Activiteiten, die zijn aangemeld bij de redactie

De redactie ontvangt regelmatig uitgebreide beschrijvingen van activiteiten die georganiseerd worden. Aangezien er geen ruimte in Pelgrim is om dat allemaal op te nemen, plaatsen we een korte aankondiging op deze pagina. Er staat bij waar u meer informatie kunt vinden.

9 juni **Open Kloosterdag Zenderen**, Hertmerweg 46. "Wat is jouw verhaal?"
Van 13.30 - 17.00 uur - Voor meer informatie:
<https://www.mariavlucht.nl/actueel/open-kloosterdag-zenderen>

23 juni **Jacobusviering op de wei**
10.00 uur Plaats: Lonnekeresweg 45 Lonneker - Voorganger: pastor Kortstee

13 juli **Wijkfestival 'Tijd voor de Wijk Pathmos'**. Naast 'De Boei', de winkel 'Kiekn en kopen' en Pathmos Oase, is er op zaterdag 13 juli veel te doen in de wijk. Om 10 uur beginnen we in de Oase met een doorlopende Workshop abstract schilderen'. Daarnaast is er op de buitenmuren een expositie met Australische Dot-paintschilderijen van Pater Ben Engelbertink, beeldend werk van Vera Berkvens en abstracten van Henk Thüss. Om elf uur en twee uur geeft de imker uitleg over de betekenis van de bijenteelt voor de natuur. Vanaf twee uur zijn de kinderen welkom bij Fidra en Vera. Zij kunnen dan hun eigen kunstwerk maken. Het is wel handig als ze daarvoor beschermende kleding meenemen. Er komt die middag ook een singer songwriter. De vrijwilligers staan klaar om u rond te leiden.



13 juli **Diocesane Gezinsdag**
In 2025 viert de R.-K. Kerk een Jubeljaar met als thema 'Pelgrims van hoop'. Voorafgaand daaraan is 2024 uitgeroepen tot Jaar van het gebed. In dat kader wordt er op **zaterdag 13 juli** in Baarn een Diocesane Gezinsdag georganiseerd met als thema 'Symfonie van gebed'. Gezinnen worden uitgenodigd om samen op weg te gaan om verschillende vormen en manieren van gebed te ontdekken en er zelf, als gezin, mee aan de slag te gaan. Het programma bestaat o.a. uit een ontdekkingsstocht en praktische workshops rondom het thema en wordt afgesloten in de kerk met aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, waar ook de mogelijkheid is om een speciale gezinszegen te ontvangen. In en rond de H. Nicolaaskerk in Baarn. Meer informatie volgt binnenkort op de website van het Aartsbisdom.



8 - 14 sept '24 Het Aartsbisdom Utrecht organiseert samen met Huis voor de Pelgrim van 8 t/m 14 september 2024 een **zevendagse rondreis langs kathedralen en kloosters** in Noord-Frankrijk. Mgr. Woorts en vicaris Cornelissen verzorgen de begeleiding. De bedevaart gaat via Reims naar Vézelay en Nevers. Vervolgens reizen de pelgrims naar Tours, Chartres en Lisieux. Op de slotdag staat Amiens op het programma. Voor meer info: www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/frankrijk-rondreis



12 okt. **95-jarig Jubileumconcert CGGZ Crescendo Enschede**, 12 oktober 2024
Concert 'I Have A Dream' o.l.v. dirigent Jan Willem Docter. Het belooft een uniek concert te worden in pasticcio vorm. Tijdens dit concert zullen we een twaalfstal prachtige liederen zingen. Ook wordt u meegenomen op een reis van droom (I Have A Dream) naar droom (The Holy City). Het concert wordt begeleid door 9 musici en een tenor.
Ontmoetingskerk, Varvikingel 139 aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie zie website: www.crescendo-enschede.nl





Uitnodiging Zondag 16 juni

Ariëns concert en Ariëns Lezing 2024 te Enschede

11:30 – 11:45 uur Ariënsplein

12:45 – 15:00 uur De Museumfabriek

Negentig jaar geleden heeft jhr. mr. Charles Ruys de Beerenbrouck als voorzitter van het Ariëns-Comité op zaterdag 16 juni 1934 mede het grote standbeeld van Alphonse Ariëns onthuld in Enschede. De bronzen Ariëns is gemaakt in het atelier van August Falise door meester beeldhouwer Hein

Maessen en heel katholiek Nederland en Twente was aanwezig. Een film van de onthulling is nu te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qPK7h_5IY8M

Op zondag 16 juni 2024 zal het Ariëns-Comité opnieuw het Alphonse Ariëns monument onder de aandacht brengen. Samen met De Museumfabriek, Rijksmuseum Enschede, en de Historische Kring Haaksbergen wordt er een Ariëns Symposium georganiseerd. Hub Crijns van het Ariëns-Comité verzorgt een lezing met lichtbeelden over Ariëns verbeeld in de kunst. Peter Eijkholt van de Historische Kring Haaksbergen houdt een verhaal over Alphonse Ariëns in Haaksbergen en de coöperatieve textielfabriek De Eendracht.

Na de lezingen kunt u een kleine tentoonstelling bezichtigen in het Bleek Atelier met kunstvoorwerpen rond Ariëns, zoals aanwezig in De Museumfabriek en in Haaksbergen.

Koninklijke Stadsharmonie Enschede, met daarin de door Ariëns opgerichte Leo Harmonie, zorgt voor muziek. In de ochtend om half twaalf met een aubade bij het Ariëns standbeeld op het Ariënsplein (bij regenval gaat het niet door) en om 12:45 uur met een concert in De Museumfabriek.

- 11:30 uur **Ariëns Aubade** bij het Ariëns standbeeld op het Ariënsplein Enschede. Hub Crijns, vice-voorzitter van het Ariëns-Comité houdt een openingswoord en sluit af.
- 12:45 uur **Ariëns concert** door Koninklijke Stadsharmonie Enschede in de hal van De Museumfabriek. Hub Crijns houdt een kort openingswoord
- 13:15 uur Einde van het Ariëns concert.
- 13:30 uur **Ariëns Symposium** in de Auditoriumzaal. Hub Crijns, van het Ariëns-Comité houdt een Ariëns Lezing met presentatie over 'Ariëns verbeeld in de kunst'.
- 14:20 uur **Ariëns Symposium**. Peter Eijkholt van de Historische Kring Haaksbergen houdt een Ariëns Lezing met presentatie textielindustrie in Haaksbergen en de eerste corporatieve textielfabriek De Eendracht.
- 14:45 uur Einde van het Ariëns Symposium.
- 14:45 uur In het Bleek Atelier achter het Auditorium is een kleine **Ariëns expositie** van objecten rond Ariëns, zoals in het bezit van de Museumfabriek. En er is een kleine **Ariëns tentoonstelling** over textielindustrie in Haaksbergen en de fabriek De Eendracht
- 15:00 uur U kunt het museum bezoeken. Of u kunt nog wat napraten met de sprekers, mensen van de samenwerkende organisaties, en/of de mensen die vandaag aanwezig zijn.

**De
Museum
Fabriek**

 **stadsharmonie**
ENSCHEDÉ



Historische Kring Haaksbergen



Stichting Het Ariëns-Comité



Van het bestuur



Hoe is de stand van zaken met betrekking tot welk(e) gebouw(en) openblijven?

Het bestuur worstelt met deze kwestie.

De zoektocht naar steekhoudende argumenten welke locatie dicht zou moeten en welke openblijven, levert geen duidelijke richting op.

Het onderzoek onder parochianen heeft ongeveer 100 geretourneerde formulieren en e-mails opgeleverd. Hartelijk dank voor het meedenken en retourneren van formulieren en e-mails! In een aantal reacties is specifiek een voorkeur voor een gebouw uitgesproken, terwijl eigenlijk gevraagd werd naar de aspecten waarmee het bestuur rekening moest houden bij de besluitvorming. We proberen specifieke voorkeuren voor een gebouw op zichzelf niet mee te nemen, maar wel de argumenten en aspecten die worden genoemd, zoals monumentenstatus, parkeergelegenheid, en faciliteiten voor kinderen. Hierdoor kost de analyse iets meer tijd.

Discussie binnen het bestuur heeft opgeleverd dat wij geen duidelijk beeld hebben ontwikkeld waaraan een locatie moet voldoen met het oog op een toekomstbestendige parochie. Met andere woorden: kijk niet alleen naar het kerkbezoek van dit moment, maar kijk ook waar je naar toe wilt groeien of wat je nodig hebt als accommodatie om samen kerk te zijn. Nog anders geformuleerd: kerkzijn is meer dan alleen beschikken over een eucharistie-gebouw sec. Daarbij kan gedacht worden aan ruimtes van samenkomst, faciliteiten voor verschillende activiteiten, de samenhang van beschikbare gebouwen en nog veel meer. Waar dit niet voldoet moet je bedenken of je dat kunt oplossen door fysieke ingrepen. Dan is weer van belang of er aanpassingen mogelijk zijn en of dat tegen draagbare kosten gebeurt. Om hier helderheid in te krijgen hebben we meer tijd nodig.

Het bestuur heeft daarom besloten de keuze voor 1 of meerdere locaties uit te stellen tot grofweg de jaarwisseling.

Bij de te maken keuzes spelen ook andere aspecten een rol.

- .. Centralisatie van de ledenadministratie
- .. Centralisatie van inroosteren van lectoren en acolieten
- .. Is centralisatie van inroosteren kosters een optie?
- .. Wat doen we met 9 koren?

Wat dit laatste betreft zal het bestuur met de koren in gesprek gaan om te kijken naar toekomstbestendige oplossingen. Het bestuur maakt zich hier ernstige zorgen over en heeft deze 5 juni met de besturen van de koren besproken. Bij het ter perse gaan van deze Pelgrim heeft het gesprek nog niet plaatsgevonden.

- .. Wat moeten we nog meer centraal regelen?

Suggesties blijven welkom.

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere



Een prachtige middag bij de zusters Franciscanessen in Denekamp

Met de parochiesenioren op stap

23 mei vertrokken 40 parochianen met de bus naar de zusters Franciscanessen in Denekamp.

Na een prachtige tocht door ons mooie Twente werden wij bij de zusters ontvangen met koffie en koek.

Daar volgde een uiteenzetting, met beelden, over de geschiedenis van de zusters en hoe het er nu bij staat.

Uiteenzetting doet zeer te kort aan wat en hoe gepresenteerd werd. Met wat een humor werd een en ander gebracht. Het leek meer op een show, maar dan wel met inhoud. Wat genoot iedereen ervan.

Vervolgens een rondleiding door en om het klooster.

Eerder hadden we al enig inzicht gekregen in het kloosterleven. Weer binnen werden we getraakteerd op heerlijke door de zusters gemaakte hapjes.

Als toegift een indonesische dans door twee zusters.

Wat een schatten, wat een humor, wat een geweldige organisatie. "**Het was ver boven mijn verwachting**"; was het grote compliment dat velen gaven.

De zusters, echt een bezoek waard.

U kunt een vergelijkbaar bezoek ook individueel bij de zusters boeken. De beschikbare data staan op hun site:

<https://www.zustersvandenekamp.nl>

Zoek naar activiteiten: Kom, Zie en Proef

Organisatie parochiesenioren Henk, Hermine, Jan, Joop, José en Rita.

***Joop Hassink vicevoorzitter Jacobusparochie
vicevoorzitter@katholiekenschede.nl 0617 308 15***



Heeft U uw toezegging kerkbijdrage al overgemaakt?

Heeft u een maand- of kwartaaltoezegging gedaan, maar bent u er nog niet toegekomen dit met uw bank te regelen of zelf over te maken dan is het nu een moment om dat alsnog te doen.

Uw toezegging is welkom op rekening

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere

Dank voor uw bijdrage





Glas in lood ramen in de bisschppelijke Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Vervaardigd door de glazeniersfamilie Nicolas. En eveneens aanwezig in de Sint-Christoffelkathedraal een afbeelding van de heilige Plechelmus De ramen van de familie Nicolas zijn ook te bewonderen in de Sint Pancratiusbasiliek in Tubbergen.

Sint Jozefkerk heeft nieuwe WC' s

Sint Jozefkerk is dit jaar 130 jaar geworden. De nieuwe toiletten zijn een cadeau voor de kerkgangers. Hoe bevalt het?



P.S.1 Evenementenbureau Enschede vroeg om afbeeldingen van de Jozefkerk en plaatst deze op hun website.

P.S.2 I.v.m. het 700 jarig bestaan van de Stad Enschede komt er een toneelstuk over Dr. Ariens. Dat zou mooi in de Jozefkerk kunnen.

John Schiffel

Stichting Behoud Sint Josephkerk

foto's: Secil Arda



De Geest zal doorwerken

Vlak voor Pinksteren hebben de bisschoppen de samenvattende rapporten gepubliceerd over de synodale gesprekken die de afgelopen twee maanden door het hele land hebben plaatsgevonden.

De aanbevelingen over de positie van de vrouw in de kerk zijn uitgebreid en praktisch ongewijzigd opgenomen. De verhalen van de vrouwen komen goed tot hun recht.

Voor alle verslagen en samenvattingen zie : info@netwerkkatholiekevrouwen.nl

De aanbevelingen in het kort

1. Zet de synodale weg voort, blijf op deze wijze met elkaar in gesprek.
2. Luister echt naar wat naar voren wordt gebracht en handel daarnaar.
3. Laat gevoelige vraagstukken niet uitsluitend aan theologen over, maar laat gelovigen ook daar op synodale wijze inbreng hebben.
4. Beschouw gelijkwaardigheid en gelijke behandeling van mannen en vrouwen als vanzelfsprekend.
5. Maak geen onderscheid tussen mannen en vrouwen en gebruik ieders talenten in de volle breedte van de kerk: bestuurlijk, pastoraal, liturgisch, catechetisch en diaconaal.
6. Onderken de toegevoegde waarde van de vrouwelijke spiritualiteit.
7. Heroverweeg de wijdingscriteria.
8. Zet serieuze stappen in de richting van wijdingsmogelijkheden voor vrouwen en neem het verplichte karakter van het celibaat en de mogelijkheid van wijding van gehuwden mee in de afwegingen.
9. Zie af van aparte ambten voor vrouwen; die zouden immers ongelijke behandeling bevestigen.
10. Verruim, ook in het belang van de lokale gemeenschappen, de mogelijkheden voor geschoolde leken om taken op zich te nemen zoals de verkondiging, het voorgaan in woord-en gebedsdiensten en het toedienen van bepaalde sacramenten (doop en ziekenzalving bijv.).
Indien hieruit nieuwe ambten volgen, die zouden voor mannen en vrouwen gelijkkelijk toegankelijk behoren te zijn.
11. Herzie de bestuursstructuren van de kerk en voorzie, eventueel door middel van een quotum in een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende en adviserende gremia (colleges van bestuur) en betrek vrouwen bij benoemingen van bisschoppen.
12. Wees echt inclusief en verwelkom iedereen ongeacht geslacht, gender, en seksuele geaardheid in de kerk.
13. Spreek verstaanbare en inclusieve taal (taal die probeert stereotiepe beeldvorming te vermijden) en gebruik ook teksten van vrouwen.
14. Investeer in de vorming van vrouwen en leken in het algemeen zodat zij die zich geroepen voelen taken ook verantwoord op zich kunnen nemen.
15. Investeer in de vorming van priesters en diakens op het punt van gelijke behandeling van en goede omgang met vrouwen en betrek vrouwen bij hun opleiding.
16. Maak alle opleidingen toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen.



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 6 - 2024

maandag 17 juni 2024

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 4 juli 2024



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten
aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pag. 3)

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Koen Kuijpers, penningmeester

penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Er is weer ruimte voor nieuwe advertenties

Voor € 500,- plaatsen we hier een jaar lang, in tien nummers, uw bericht.

Neem hiervoor contact op met het parochieel dienstencentrum via

secretariaat@katholiekenschede.nl

of stuur een berichtje naar de redactie via

redactie@katholiekenschede.nl



V
Varvik
UITVAARTZORG

Uw herinnering is onze zorg.

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!



Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937



Beste klant, Dit is een betaalverzoek voor Kerkbijdrage 2024. Dank je wel!

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 17 oktober 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gqm4GkHCTjq7JEb1aFqniQ>



Vertrouwd dichtbij.

 **vredeshof**
UITVAARTVERZORGING

tel: 088 1198 200

www.vredeshof.nl





Het leven vieren



Wat een herrie in de Kerkklaan! Kikker gaat gauw buiten kijken. In de zomerzon zijn mensen bezig met het bouwen van kraampjes. Er gaat iets feestelijks gebeuren, snapt Kik. Een mevrouw met een dikke map onder haar arm loopt het kerkplein op en belt aan bij de pastorie. "Mevrouw Reuring! Komt u binnen!" zegt de pastoor. Natuurlijk glipt Kik mee. Mevrouw Reuring heeft een vraag. "Pastoor, doet uw kerk mee met ons 'VIER HET LEVEN' festival? Met iets gezelligs op het plein en in de kerk?" "Jazeker," glundert de pastoor, "Het leven vieren is onze specialiteit! Doen we! Komt voor elkaar!" De volgende dag is het kerkplein omgetoverd tot een terras waar mensen gezellig kunnen zitten.

Er wordt gratis koffie, thee en water geschonken. Algauw strijken er mensen neer om bij te praten. Sommigen gaan even de kerk in. Ook mevrouw Reuring komt langs. Ze tuurt door haar zonnebril, schrijft in haar map en loopt de kerk in en uit. Dan gaat ze op zoek naar de pastoor. "Hoe KAN dit nou?" zegt ze, "U hebt een REUZE gezellig kerkplein. Maar in de kerk is helemaal NIKS te doen. De mensen zitten maar een beetje te koekeloeren bij kaarsen. Geen kraampjes, geen muziek! Dit past NIET bij ons festival!" Dan vraagt de pastoor: "Heeft u mensen horen mopperen?" "Nee," zegt ze, "maar ze zijn muisstil. Niet FEESTELIJK!" "Maar weet u," zegt de pastoor, "Ze zijn van binnen blij. Zó vier je het leven ook!"



Puzzel WIE – HOE

Het is vakantie! Links staan 9 soorten mensen. Hoe gaan zij het leven vieren? Kun je het vinden in de tekening rechts? Volg de kronkellijn van Wie naar Hoe. Als je de letters in de volgorde 1-9 leest, heb je een vakantiewoord voor iedereen!

1	□
2	□
3	□
4	□
5	□
6	□
7	□
8	□
9	□

Uit de Bijbel

Geniet van het leven! Geniet van je wat je eet en drinkt. Dat is wat God graag ziet. Draag altijd mooie kleren en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van het leven met de mensen van wie je houdt. Je leven is zo voorbij. (Vrij naar Prediker 9:7-8)



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns