

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
oktober 2023/08





INNERBALANCE-ENSCHEDÉ

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

We helpen je optimale gezondheid te creëren en behouden van binnenuit met natuurlijke therapieën



Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede
06-83 181 995 info@innerbalance-enschede.nl
www.innerbalance-enschede.nl

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede

Het Jacobus kinderkoor in een nieuw jasje!



Het kinderkoor van de parochie St. Jacobus de Meerdere bestaat nu uit twaalf kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het koortje zingt in de drie kerken in Enschede, in totaal zo'n tien keer per jaar en oefent iedere week op dinsdagmiddag.

Wat zou het leuk zijn om ze tijdens de vieringen in koorkleding te zien: hemelsblauwe vestjes met opdruk. Daarvoor is geld nodig. Meer dan de helft van het benodigde bedrag is inmiddels binnen. Help jij/helpt u mee het bedrag rond te maken? Jouw/uw bijdrage is zeer welkom op rekeningnummer **NL15 RABO 0153 166 665** t.n.v. **Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. koorkleding.**

Namens de kinderen heel hartelijk dank!
Juliette en Valery



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Kledingactie
Zie pagina 's 11 en 26

Pelgrim

Oktober 2023 / 08

Inhoud

- 5** Voorwoord van pastor Willy Rekveld
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** Lezing door prof. dr. Myriam Wijlens
- 13** Welke locatie (kerk) gaan we afstoten?
- 16** Vieringenrooster mét agenda voor kinderen
- 19** Bedevaart Gerardus Majella
- 23** Opgave 1e Heilige Communie 2024
- 25** De zon tegemoet ...



Van de redactie

We kunnen nog lekker nagenieten van de zomer met mooie zonnedagen, ondanks dat het al herfst is!

Ook in de parochie valt er weer van alles te beleven, zoals U in dit nummer kunt lezen.

Mocht U toch nog tijd overhouden en wilt U iets doen voor de parochie? U bent altijd welkom om ons team (redactie) te komen versterken! Denk er eens over na en laat het ons weten. Wij zouden zeggen: 'DOEN!!!!!!'

- letje, Clara, Annelies en Ine-



Wees niet bang

*Je kunt de eerste toon zijn in een lied
waardoor alle grenzen vergeten worden,
wees niet bang, wees niet bang.*

Ook wanneer de toon amper klinkt, wees niet bang.

*Je kunt de eerste vonk zijn voor een vuur
dat alle wapens tot ploegen omsmelt,
wees niet bang, wees niet bang.*

Ook wanneer de tegenwind je striemt, wees niet bang.

*Je kunt de eerste graankorrel zijn op een akker
die alle handen vullen zal met brood,
wees niet bang, wees niet bang.*

Ook wanneer het land vol stenen zit, wees niet bang.

*Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron
die in de woestijn levensliederen zingt,
wees niet bang, wees niet bang.*

Ook wanneer de wolk nog zwijgt, wees niet bang.

*Je kunt de eerste pas zijn voor een dans,
die alle voeten leidt naar onze God,
wees niet bang, wees niet bang.*

Ook wanneer je voet nog struikelt, wees niet bang.

XX



Mijmering bij de Mariamaand Oktober



Oktobermaand wordt ook de rozenkransmaand genoemd. Door Maria, door de rozenkrans te bidden gaan velen op haar voorspraak in stil gebed tot haar Zoon Jezus, tot degene die Jezus zijn Vader noemt, tot God.

Vele gedachten kunnen dan door ons hoofd gaan bij het bidden van het Weesgegroet.

Denken aan wat ons raakt en alles waarvoor wij zo een, twee, drie geen antwoorden vinden.

Voor datgene wat er is in ons gezin, onze families, in kerk en samenleving.

Vaak zijn wij het antwoord zelf. Wat doen we zelf op de vragen van het leven.

Maria antwoordde op de vraag die haar gesteld was: Ja.

Dat ja mogen wij uitbidden in de Rozenkrans of in een stil gebed.

God wacht op een wonder!

**Een leven lang kunnen we wachten
uitkijken naar een goede samenleving.
Maar toch verdwalen zo vaak onze gedachten
goede economie, boven vrede en vergeving.**

**Als alles op het ik gericht is,
en we elkaar niet zien als schepsel serieus,
dan is vooruitgang fout en mis
en ons gebed tot Maria een wassen neus.**

**Ja oorlog en recessie, aandacht voor de schepping nu!
In onvrede even wachten op een wonder, minder worden onze wensen.
Gun elkaar dan toch in deze tijd liefde en kracht
misschien verwacht God wel wonderen van ons mensen!**

**Want alleen van vrede en liefde op aarde zingen
mooie woorden, een kaars aansteken, o wat fijn!
God wil dat wij boven alle dingen
een instrument van vrede zijn!**

**Maria koningin van de vrede,
ging die weg van vrede en gerechtigheid.
Zij zei ja in volle dienstbaarheid.
Haar lied zong vrede en dienstbaarheid uit
daaraan bleef zij trouw tot onder het kruis.**

**Daar werd zij aan ons gegeven
als Moeder van de Kerk.
Gaan wij zoals haar die weg
van liefde, vrede en gerechtigheid
dan zal ook onze pelgrimstocht, een weg van vrede zijn.**

- Pastor Willy Rekveld -



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerkbijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Dank je wel!

Na de viering op zondag 10 september was er een informele bijeenkomst in het parochiecentrum om alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap te bedanken. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige bijeenkomst.

Ook werden een paar vrijwilligers, die zich al jaren bijzonder verdienstelijk maken, op voordracht van de pastoraatgroep, door het parochiebestuur onderscheiden met een **Jacobusinsigne**.

Helaas waren van de vijf vrijwilligers er vier afwezig, vanwege vakantie of andere bezigheden, zoals verplichtingen met het Ariënskoor.

Paul Geraerds was wel aanwezig. Hij is lid van de Schola, lid van de schoonmaakploeg, lid van de koffiezetploeg op de zondagmorgen. Hij komt telkens naar Enschede vanuit Bathmen waar hij sinds enige tijd woont. Hij toonde zich blij verrast met het insigne.



Lees verder op pagina 7.



De volgende dames krijgen hun zeer verdiende insigne op een later tijdstip uitgereikt.

Cecile Weernink: Cecile is lector, voorganger in de Roef en lid van de vrouwengroep.

Bernadette Eaglen: Bernadette is al jarenlang lid van de werkgroep 1e communie en lid van het Ariënskoor.

Berlinda Haak. Berlinda is al jarenlang lid van de werkgroep 1e communie.

Jaqueline ter Brugge: Jaqueline is lid van de werkgroep 1e communie, ze maakt deel uit van het team van het locatiesecretariaat, is lid van het Mariakoor, en verleent veel hand- en spandiensten binnen de locatie.

Van harte gelukkigwensend en we hopen dat jullie je nog lang blijven inzetten voor onze parochie.

*Namens de beheergroep/pastoraatgroep Noord
Rien Tiehatten*

**Gij hebt den nieuwen mensch den
weg bereid,
Den zoeker naar het hooge doel
geleid,
Gij werd tot gids en redder ons
gegeven.**

Marie Koenen over Ariens

Na zomeren

Houdt u ook van na zomeren? De laatste zonnestralen opvangen. Bloemen met de mooiste kleuren. Zonnebloemen die zaden vormen voor de vogels. Bladeren doorzeefd tot prachtig kantwerk. Appels, rood tussen de bladeren. Tomaten hangen te rijpen. Bijen zoeken de laatste nectar. Een laatste roos in bloei. Pompoenen kleuren fel oranje. Een wonderlijke wereld, verwonderlijk. Om dankbaar voor te zijn, om stil bij te staan. Voor zoveel goeds en moois.

Franciscus, de middeleeuwse heilige, omarmde heel de schepping. Hij zong dit uit in zijn vermaarde Zonnelied. Over broeder zon, zuster water, de wind, de sterren, de maan, moeder aarde. Hij voelde zich verbonden met al wat leeft. Als kleine eenvoudige mens, als schepsel tussen medeschepselen. Hij omarmde de melaatse, de kwetsbare mens, zijn medemens, schepsel van God. Alphons Ariëns 1860 - 1928 was lid van de Derde Orde van St. Franciscus, om op zijn manier onthecht en sober te leven. In zijn tijd in Rome had hij kennis gemaakt met

het werk van Don Bosco en de Franciscanen. Hij bezocht de zwavelmijnen op Sicilië, de steengroeven van Carrara, om de arbeiders zelf te horen. Hij verruilde de studeerkamer voor het werk onder de mensen. Hij was priester te Enschede van 1886 - 1901. Hij maakte kennis met De Krim, waar verschrikkelijke woonomstandigheden heersten. Koud en tochtig, te klein voor de grote gezinnen. In de fabrieken was een streng regime. Boete bij te laat komen, boete bij een grote mond tegen de baas. Er was kinderarbeid, sprake van eenzijdige voeding. De arbeiders zochten hun toevlucht in de drank. Ariëns: "Als muizenvallen omringden de kroegen de fabrieken." In 1899 stichtte hij een volkshuis waar geen drank werd geschonken, daklozen vonden er onderdak. Ariëns stelde vast: "De grootste schavuiten slobberen er koffie." Hij zei ook: "Door de stoom heeft de wereld een gedaanteverwisseling ondergaan." Na vele bezoeken en gesprekken kreeg Ariëns steeds meer zicht op de maatschappelijke ellende. Hij won het vertrouwen van de arbeiders en legde de basis voor de Rooms Katholieke Arbeidersvereniging. Ariëns werd geestelijk adviseur. De Mariavereniging werd opgericht met een kookschool om goede voeding te bevorderen. Ariëns was mede-oprichter van de Leo-harmonie. Voorstander als hij was van een goede vrije tijdsbesteding. Hij laat ons zien hoe je kunt "omzien naar elkaar", het jaarthema van de parochie.

Lies van Veldhoven, lid pastoraatgroep Noord



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Afscheid Adrie Bakker

Eind 2022 is mijn echtgenote van de fiets gevallen en heeft daarbij een forse hersenschudding opgelopen. De maanden daarna heb ik haar zoveel mogelijk

geholpen om dit lichamelijk en geestelijk te kunnen overwinnen.

Gelukkig is zij er na meer dan zeven maanden grotendeels van hersteld.

Omdat dit al mijn tijd vergde heb ik veel vrijwilligerswerk bij de Jacobuskerk en de parochie moeten beëindigen. In eerste instantie heb ik e.e.a. nog aangehouden maar op 25 augustus heb ik toch echt afscheid genomen van de vrijwilligers op de locatie Jacobuskerk.

Hier heb ik vanaf 2007 in diverse functies op een hele fijne wijze gewerkt en met alle vrijwilligers, medewerkers en diverse pastores is er veel tot stand gebracht.

Allemaal zeer bedankt voor die fijne tijd.

Adrie Bakker



Wereld Jongeren Dagen in Lissabon..... We waren erbij!!

Vorig jaar mochten we op 5 november het kruis van de Wereld Jongeren Dagen ontvangen in de Jacobuskerk. Een blijde, warme viering en bijeenkomst, die vooral door jonge, maar zeker ook door oudere parochianen werd bezocht en gewaardeerd. Het was de start van de aanloop naar de Wereld Jongeren Dagen, die dit jaar begin augustus plaatsvonden in Lissabon. Gelukkig hebben de media volop aandacht besteed aan deze zeer geslaagde jongerendagen, die gezien het grote aantal deelnemers veel hoop geven voor de toekomst van onze wereld kerk.



In Lissabon waren ook "onze" jongeren, zij die vorig jaar het kruis de kerk in mochten dragen. Ze kwamen terug met enthousiaste en inspirerende verhalen. In de Internationale Eucharistieviering van 3 september jl. deelden zij hun verhalen van hoop, van geloof, van liefde, van inspiratie. Hieronder enkele fragmenten uit hun getuigenissen:



Albert Gebeh, ITC Student, zingt bij Binnenstads Jongerenkoor:

"I was amazed to see a long queue of pilgrims of the WYD participants gathering at the Fatima chapel outside of Lisbon, kneeling as a sign of gratitude for what God through the intersection of the saints has done in their lives and the lives of their

loved ones. It was remarkable to see that people will endure such physical painful walk on the knees over some distance, as a sign of their gratitude for God's goodness in their lives and the lives of their loved ones. To return a favor from God by enduring physical pain of this nature is unimaginable".



Israëla Inecia en Ishnarda Sluis, Studenten uit Willemstad Curacao, beiden lectrice en acoliet in Internationale Vieringen:

Dag allemaal, wij zijn Israëla & Ishnarda en we komen van het prachtige eiland Curaçao. Dit jaar was de eerste keer dat we deelnamen aan de Wereldjongerendagen (WYD) met het Bisdom Willemstad (Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Statia en Saba).

Israëla: ...maar het hoogtepunt van mijn ervaring was dat ik niet één keer, maar drie keer op slechts enkele meters afstand van paus Franciscus mocht zijn.

Wat me daarbij het meest raakte, was het zicht op jonge mensen uit diverse achtergronden en culturen, die allemaal hetzelfde onwankelbare geloof deelden. Het is magisch om te zien hoe miljoenen jonge zielen van over de hele wereld samenkomen om hun katholieke geloof te vieren.

Tot slot, laten we het leven omarmen met open harten, elk moment koesteren - zowel de goede als de uitdagende - en, zoals paus Franciscus ons herinnert, altijd boven onszelf uitstijgen. Wij zijn de toekomstige generatie van de Rooms-Katholieke Kerk, en ons geloof zal ons leiden door de kronkelingen van het leven.

Ishnarda:

...De laatste nacht beleefden we iets werkelijk unieks. De nachtwake, waarbij we kampeerden op een veld. Het was een nieuwe ervaring voor mij, en hoewel het niet luxe was, was het diepgaand vervullend. Omringd door medejongeren baden we onder de nachtelijke hemel naast paus Franciscus. Het was een surreëel en spiritueel verrijkend moment. Deze hele reis, heeft me geholpen om te groeien in mijn geloof en mijn band met Jezus Christus en Moeder Maria te versterken. Het getuige zijn van de eenheid van jongeren van over de hele wereld die mijn geloof delen, was werkelijk inspirerend.

Dus, hier is onze oprechte uitnodiging aan jullie en iedereen die je kent: grijp de kans om deel te nemen aan de volgende Wereldjongerendagen, gepland in 2027 in Seoul, Zuid- Korea. Wij zullen er zijn. Jullie ook?



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen
en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)



Terugblik op de Startviering

Op zondag 17 september was de kerk al vroeg open, er was een ontbijt georganiseerd, waarvoor zich 26 mensen hadden aangemeld, waaronder 10 kinderen.

Het ontbijt begon al om 08.45 uur, en dat moest ook wel, want er stond nog meer op het programma.

Om 09.15 uur startten we met de workshops. Voor de kinderen waren drie workshops georganiseerd. En met een beetje goede wil konden de kinderen ze alledrie volgen.

In de sacristie werden aspirant-misdienaars wegwijs gemaakt, de belangstelling van de kinderen was gewekt!



(lees verder op pagina 11)



In de parochiezaal konden vredesduifjes geknutseld worden, de bedoeling was om ze allemaal in de kerk op te hangen, maar na de viering waren toch een aantal duiven naar huis gevlogen.

En tijdens het knutselen oefenden de kinderen een lied van het kinderkoor.

Het was een vrolijk geheel dat best langer had kunnen duren, maar de viering stond gepland om 10.15 uur, dus moesten ze wel stoppen.

Voor volwassenen waren twee groepen georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan. De stellingen van "De Kletsplot", die was samengesteld naar aanleiding van de Synode, waren de basis voor het gesprek.



Een andere workshop voor volwassenen was het meezingen met het Gemengd Koor St. Jan-H. Michaël.

In de viering ging pastor Jan Kortstee voor met pastor Frank de Heus, de kerk was goed bezet, veel mensen uit de andere locaties waren naar de St. Jankerk gekomen. Tijdens de viering werd ook een kinderwoorddienst gehouden, de kinderen verlieten de kerk met een groot visnet, om daarin alle gebeden te vangen die verschillende parochianen voor de viering hadden opgeschreven. Met vissen in het net kwamen de kinderen weer terug in de kerk.



Na de viering bleven veel mensen koffie drinken, het ging hier duidelijk om de ontmoeting. Een mooi begin van een nieuw jaar.

Annelies Tenbergen

Pastoraatgroep St. Jankerk/ Geloofsgemeenschap Zuid

Op **zaterdag 14 oktober a.s.** kunt u in Enschede uw **herdraagbare kleding** en schoenen inleveren bij de **Sint Jankerk**, Haaksbergerstr. 251 of bij de **Ontmoetingskerk**, Varvingsingel 139. De vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

handenwassen.blogspot.nl



Synodale proces in RKK

Lezing mevrouw prof. dr. Myriam Wijlens

8 november 2023, 's middags

St. Jankerk Enschede



Op woensdagmiddag 8 november 2023 zal mevrouw prof. dr. M. Wijlens, afkomstig uit Losser, in Twente een lezing houden. Over het synodale proces dat de afgelopen jaren in de katholieke kerk alle leden heeft betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk. Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid met name van de bisschoppen. Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. We zijn immers allemaal gedoopt en gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is. Dat alle leden openstaan voor de Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben. Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht, aan de universiteit in Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de Kerk. Ze is één van de hoogstgeplaatste vrouwen in het Vaticaan, en door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome werkzaam te zijn.

Waar en waarover

Op 8 november 's middags in de St. Jankerk in Enschede aan de Haaksbergerstraat 251.
Over het synodale proces en over wat dat vanuit alle landen inmiddels heeft opgeleverd.
Over haar werk op het secretariaat.
Over de bisschoppensynode, die in oktober heeft plaatsgehad.
En over hoe het synodale proces voortaan ons kerkelijk leven bepaalt.

Programma

13.45 inloop
14:00 lezing
pauze met koffie of thee
reactie op vragen en opmerkingen
Afsluiting rond 16:00
Zaal sluit rond 16:30



Iedereen is welkom. Uit de Twentse parochies en daarbuiten, en uit andere kerkgenootschappen. Opgave is niet nodig.

De lezing is ook via livestream te volgen

https://www.youtube.com/live/sWIK_Saza08?si=VIWFg30jZht_B8Ib

Wie nadere info wenst kan dat via e-mail kenbaar maken:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Paul Daggenvoorde



Welke locatie (kerk) gaan we afstoten?



Vijf jaar geleden, bij mijn benoeming tot vicevoorzitter, was de eerste opmerking die ik kreeg: Joop, je moet zo snel mogelijk beslissen welke kerk gesloten wordt. Bestuurlijk besloten we gelukkig tot een andere weg. Zo snel sluiten was geen optie. Iedere locatie moest een kans krijgen.

Vijf jaar lang heb ik u verveeld met de waarschuwing voor de drie hoofdbedreigingen:

- 1. Te weinig priesters**
- 2. Te weinig vrijwilligers**
- 3. Te weinig financiën.**

Na een enorme boost in de kerkbijdragen, en met assistentie van emeriti, werd er een hoopvolle weg ingezet. Het aantal vrijwilligers nam niet toe, maar er was stabilisatie. De boodschap van dit bericht kan niet onverwacht komen. Leest u maar mijn bijdragen van de afgelopen vijf jaar.

Waar staan we nu vijf jaar later?

Ad. 1 Bisschop Henk Kronenberg is overleden; Ben Engelbertink is vertrokken. Wij zijn blij met de tachtiger Jan Kortstee (voor kerkdiensten) en met de gepensioneerde Willy Rekveld (voor volledige takenpakket), maar er blijft wel heel weinig priesterschap over voor geheel Zuidoost Twente. Ondanks sluitingen nog steeds 9 locaties en dan de “dependances”. Gelukkig hebben we ook kunnen vertrouwen op een aantal pastoraal werk(st)ers en een jongeren-werkster. Na november hebben er daar al twee van afscheid genomen en komt er hopelijk één terug.

Ad. 2 Bewonderenswaardig wat de vrijwilligers doen. Vooral 70-ers of 80-ers. Maar echt meer is het niet geworden. Waar zijn de jongeren, waaronder 50-plussers?

Ad. 3 Spectaculair ging de kerkbijdrage omhoog. Maar vorig jaar stagneerde het en dit jaar lijkt het verder op zijn retour. Waar meer opbrengst nodig is, wordt zelfs een inflatiecorrectie bij lange na niet gehaald. De afgelopen vijf jaar hebben we flink ingeteerd op onze reserves. Niet op zijn minst vanwege veel achterstallig onderhoud, maar ook door te weinig inkomsten voor de dagelijkse kosten.

We hebben geen vaststaand besluit. Hoe verder?

Daarover moeten we in samenspraak met elkaar besluiten: hoe verder met onze kerk. Het enige wat vaststaat is dat het bestuur van mening is dat aan het eind van dit kerkelijk jaar vast moet staan welke keuzes gemaakt worden.

Het bestuur daagt iedereen uit om met voorstellen te komen hoe dit proces aan te pakken. Gezamenlijkheid staat daarbij voorop. Geen oorlog tussen locaties voor eigen lijf. Ieder voorstel dat kan bijdragen tot behoud van een levendige en levensvatbare RK-kerk in Enschede is welkom. Het bestuur hoopt rond december zicht te krijgen hoe dit proces verder te doorlopen.

Denkt u mee?

*Namens het bestuur,
Joop Hassink, vicevoorzitter par. St. Jacobus de Meerder*





Geachte ontvanger van Pelgrim

Via Pelgrim houden wij onze parochianen op de hoogte van het reilen en zeilen van onze parochie. De bevrogen redactie presteert het jaarlijks 10 kwalitatief hoogwaardige uitgaven te realiseren. Hier zijn onvermijdelijk kosten aan verbonden.

Een bijdrage uwerzijds is van harte welkom. U kunt daarbij gebruik maken van onderstaand banknummer of van de QR-code hieronder. Scannen met uw mobile telefoon (foto app, geen foto maken maar gewoon op de QR-code richten en de rest wijst zich vanzelf)

Een aantal parochianen maken al jaarlijks automatisch een bedrag over op een ING-rekening. Vanwege de hoge kosten zouden we deze rekening willen beëindigen.

Wij zouden het op prijs stellen dat zij in het vervolg hun bijdrage overmaken naar onze centrale rekening bij de Rabobank: NL 15 RABO 0153 1666 65 t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere.

Via deze QR-code kunt u uw bijdrage voor Pelgrim voldoen.

Onze hartelijke dank,

Redactie en bestuur



Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor
Pelgrim 23/24.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 18 september 2025.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_Pb9sD

[1BQMk9rAme5n_X-Q](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_Pb9sD)



KRONIEK

OVERLEDENEN

H. Jacobuskerk

30-08-2023

Truus Tenniglo-Welberg, 95 jaar, w/v J.M. Tenniglo



St. Jankerk

21-09-2023

Stella Balistreri-Russo, 81 jaar, w/v S. Balistreri

Anders

02-09-2023

Franziska A. Vaneker-Nadorp, 92 jaar, w/v Dhr. Vaneker

11-09-2023

Johannes M.J.F. Kuipers, 81 jaar. e/v M.G.A. Kuipers-Winkel

19-09-2023

Johanna G.T. Westrik - Stinenbosch, 96 jaar, w/v dhr. Westrik

DOPELING

10-09-2023

Thiago Andres Parada Puig, geboren op 8 oktober 2020, z/v Jorge Parada Puig en Maite Jauregui Becker, gedoopt in de St. Jozefkerk



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober - 27e zondag door het jaar					
St. Jankerk	za	19.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Gem, Koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	H. Mulder	Woord-Communie- viering	Ariënskoor
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Mariakoor
Zaterdag 14 en zondag 15 oktober - 28e zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	H. van der Hulst	Woord-Communie viering	Vocal Moments
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	R. Kenter	Woord-Communie- viering	BJK
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie+kwd	Kinderkoor JM
Dinsdag 17 oktober					
St. Jozefkerk	di	13.30uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie Mariaviering KVG	Samenzang
Zaterdag 21 en zondag 22 oktober - 29e zondag door het jaar					
St. Jankerk	za	19.00 uur	C. Berbée	Woord-Communie viering	Gem.Koor St. Jan- H. Michaël
St. Jankerk	zo	10.00 uur	Werkgroep Kinder- vieringen	Gebedsviering Klokjesviering (voor 3 tot 7-jarigen)	Samenzang
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	T. Hannink	Woord-Communie- viering	Samenzang
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Ariënskoor
Zaterdag 28 en zondag 29 oktober - 30e zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Gem.Koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	C. Berbée	Woord-Communie- viering	Ariënskoor
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Schola
Woensdag 1 november - Allerheiligen					
St. Jozefkerk	woe	09.30 uur	F. de Heus	Woord-Communie- viering	Ariënskoor
Donderdag 2 november - Allerzielen					
H. Jacobuskerk	do	09.30 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Ariënskoor
St. Jankerk	do	19.00 uur	J.Heitbrink+C.Meijer	Gebedsviering	Gem. Koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	do	19.00 uur	H. Mulder	Gebedsviering	Vocal Moments
St. Jozefkerk	do	19.00 uur	L.v.Veldhoven + C. Weernink	Gebedsviering	Mariakoor



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 4 en zondag 5 november - 31e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00uur	T.Hannink+T.Kolman +V.Maduro	Woord-Communie- viering	Samenzang
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie Internationale viering	Ariëns Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	B. Visschedijk	Eucharistie + kwd	BJK
Zaterdag 11 en zondag 12 november - 32e Zondag door het jaar St. Maarten					
St. Jankerk	za	19.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie familieviering/St. Maarten	Kinderkoor JM
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	B. Dieben + N. Jansen	Gebedsviering	Vocal Moments
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie+kwd	Mariakoor

LANDELIJKE ARIËNS-HERDENKING 2023

De jaarlijkse Ariënsgeachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **19 november a.s.** Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de **H. Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur.**



Het thema van de viering is: **"Ariëns als parochieherder"**. Bij alle activiteiten die Ariëns ondernam, moeten we niet vergeten dat hij ook (en allereerst) kapelaan resp. pastoor en dus parochieherder was.

Medewerking verleent o.a. de Stadsharmonie Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht).

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn. Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend, Het Ariëns Comité

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St. Jankerk:

Zondag 22 oktober 10.00 uur Klokjesviering

Zaterdag 11 november 13.00 - 15.00 uur lampionnen maken in parochiezaal St. Jankerk

Zaterdag 11 november 19.00 uur Familieviering in St. Jankerk

Vrijdag 13 oktober 15.30 - 17.00 uur parochiezaal Kids Time

Zondag 26 november 10.00 uur Klokjesviering

Vrijdag 15 december 15.30 - 17.00 uur parochiezaal Kids Time

St. Jozefkerk:

Zondag 15 oktober 11.00 uur Kinderwoorddienst

Zondag 5 november 11.00 uur Kinderwoorddienst

Zondag 12 november 11.00 uur Kinderwoorddienst met lampionnen-processie



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/

(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag

11.00 uur

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



We hebben dit wegens corona enige tijd in de Ontmoetingskerk gedaan, maar **vanaf vrijdag 22 sept.** (dus in de vredesweek) zal dit weer plaats vinden **in de Wonne**, Noorderhagen 25, 7511 EK, Enschede.



"IK GELOOF"

'Ik geloof' is het thema van de 111 de Gerardus Majella bedevaart 2023

Deze bedevaart zal op zondag 22 oktober plaats vinden. Hoe vaak hebben wij dat geloof niet uitgezongen, gebeden in het Credo, ik geloof. Geloven in de drieën God. De Vader, Zoon en heilige Geest. Gerardus had hierin een groot geloof. Ondanks alles in het leven van alle dag, in de teleurstellingen bleef hij standvastig in dat geloof. Het maakte hem sterk in het vertrouwen en zijn ideaal dienstbaar te zijn aan de kerk en samenleving.

Geloven in onze tijd is zoals ik las in de krant. Een jonge vrouw die het zo verwoorde. Zij was op de WJD in Lissabon en voelde zich daar opgenomen in allen die in het geloof samen waren. Het thema was: 'Maria stond op en ging met spoed'. In Nederland zo verwoorde deze jongere had zij vaak het gevoel alleen te staan. Zich te moeten verdedigen omdat ze geloofde en dat geloof ook wilde vieren door deelname aan de zondagse Eucharistie. Dit zet mij tot nadenken en hopelijk velen met mij.

Gerardus die al meer dan 100 jaar hier in Overdinkel wordt aangeroepen in alle nood door vele pelgrims die samenkomen in het geloof in God, de Vader die ons zijn Zoon heeft gegeven om net als zijn Moeder Maria op te staan en op weg te gaan. Het geloof uit te spreken en te beleven. Het uit te zingen zoals Maria. Dat de heilige Geest ons daartoe inspireert. Om dat geloof in de praktijk te brengen in het leven van alle dag. Op te staan en te getuigen net als Gerardus. Met de woorden van Paus Franciscus: Iedereen is welkom in dat geloof. Dat in dat geloof vele pelgrims opstaan en de weg naar Overdinkel gaan om dat geloof te vieren en te beleven.

BEDEVAART GERARDUS MAJELLA 2023

Van donderdag 19 tot en met zondag 22 oktober is de 111e keer de Gerardus Majella Bedevaart. Het thema voor de komende bedevaart is "IK GELOOF",

Het programma is als volgt:

Donderdag 19 oktober 2023, 19.00 uur:

Opening van het Triduüm met een Eucharistieviering in de kerk.

We sluiten de 1e dag van het Triduüm af met een kop koffie/thee.

Vrijdag 20 oktober 2023:

Geen viering. Wel is de kerk open voor stil gebed en kan er een kaars worden opgestoken.

Tot 20.00 uur is pastor W. Rekveld aanwezig om u persoonlijk te woord te staan.

Zaterdag 21 oktober 2023, 19.00 uur:

Gebedsviering in de kerk, verzorgd door Dynamique, geheel in het teken van Oktoberfest. Iedereen is van harte welkom. Ook voor een kop koffie/thee na de viering.

Zondag 22 oktober 2023, 11.00 uur:

Plechthige Eucharistie viering in het GM Park, aansluitend de processie door het GM Park.

Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park worden geplaatst.

Zondag 22 oktober 2023, 15.00 uur: plechtig Lof ter afsluiting van de Bedevaart in de kerk.

**Willy Rekveld,
Parochievicaris**

Voor meer informatie over misintenties, kaarsen laten branden op 22 oktober of de St. Gerardus kalender kunt u terecht bij: Gerardus Bedevaart groep Overdinkel: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl



VOOR EN MET DE KINDEREN



klokjesvieringen jankerk
WhatsApp Gruppe



mail



Zondag 22 oktober om 10.00 uur
(elke 4e zondag van de maand)

KLOKJESVIERING in de **St. Jankerk**, voor kinderen (3-7 jaar) en hun ouders en grootouders. Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering. Aansluitend koffie en ranja om na te praten.

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de viering van 11.00 uur

Zondag 15 oktober

Thema: Jij hoort er ook bij!

Het enige dat God van ons vraagt is geloof. Het gaat niet om onze eigen rechtvaardigheid of om onze eigen goedheid. Het gaat erom dat wij beseffen dat wij God nodig hebben.

Zondag 5 november

Thema: Jezus, meester en dienaar.

Wie is dé Koning van de hemel en de aarde? En wat voor koning is Hij?

Zondag 12 november

Thema: Houd je lampje brandend.

De dag van tevoren vieren we Sint Maarten in de Sint Jan. Houd jij jouw lampje nog even brandend, net als de bruidsmeisjes uit het Evangelie?

Sint Maarten

Wie was hij eigenlijk? Hij was een echte heilige die het licht en de warmte van Christus naar de mensen toe bracht. Dit jaar gaan we met de hele parochie Sint Maarten vieren. En iedereen is welkom.

Op **zaterdag** gaan we samen lampionnen maken in de **parochiezaal van de Sint Jan**. Voor de (groot)ouders zetten we koffie en thee klaar. 's Avonds vieren we Sint Maarten in de Sint Jan met pastoor Daggenvoorde. Kun je op zaterdagavond niet komen of doe je twee keer mee? Dan nemen we jouw lampion mee naar de Jozefkerk. Daar vieren we op zondag Sint Maarten met pastor Willy Rekveld.

Zaterdag 11 november 13.00-15.00 u Lampionnen maken Parochiezaal Sint Jan

Zaterdag 11 november 19.00 u Viering met pastoor Daggenvoorde in de Sint Jan

Zondag 12 november 11.00 u Processie in de Jozefkerk met pastor Rekveld - kinderwoorddienst

Doe jij mee?

Meld je aan via kwdjosef@katholiekenschede.nl

En geef aan of je een lampion komt maken en naar welke viering je komt.



VOOR EN MET DE KINDEREN



Kids Time St. Jankerk

Zit je in groep 4, 5, 6 of 7? Ben je nieuwsgierig naar geloven, bidden, de bijbel en feesten in het Katholieke kerk? Vind je knutselen, spelletjes en gezelligheid ook zo leuk?

Kom dan naar de Kids Time, daar gaan we op een speelse en creatieve manier aan de slag met feesten die we vieren in de kerk. We gaan samen op ontdekkingstocht naar de weg van geloven.

Wanneer? vrijdag 13 oktober 2023 van 15.30u tot 17.00u

Waar? De parochiezaal van de Sint Jankerk (Haaksbergerstraat 251 in Enschede)

Wat gaan we doen? Het thema voor deze bijeenkomst is **Sint Franciscus**

Waarom is Sint Franciscus, die meer dan 800 jaar geleden geboren was, vandaag nog steeds bekend?

Franciscus van Assisi is de beschermheilige van de dieren. Hij hield van de hele schepping, van mensen, planten en bomen maar ook heel veel van dieren. Hij vond dat mens en dier goed moesten zijn voor elkaar.

Zijn sterfdag wordt eigenlijk dus elk jaar wereldwijd herdacht op werelddierendag. Hij stond toen al eeuwenlang bekend als dierenvriend.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we het verhaal **De kleine arme van Assisi**

Geef je zoon of dochter op bij Kidstime of kom gewoon binnen. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn.

Kun je dit keer niet meedoen, maar vind je het wel leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Neem een vriendje of vriendinnetje

mee! Wie weet tot dan!!!

Volgende keer op vrijdag: 15 december over Advent (Laatste keer voor de kerstvakantie)

Opgeven via: kidstime@katholiekenschede.nl of 0647416529

Begeleiders: Valery en lieve moeders die regelmatig meehelpen

Wij hopen jullie te zien !!



Achter in de Jacobuskerk, en ook in de St. Jankerk, liggen kleurplaten, kleurpotloden en ander materiaal.

Zo kunnen ook ALLE kinderen meedoen!





9-Daagse rondreis Israël meivakantie 2024

Van **2 tot 10 mei 2024** leiden Frank de Heus en Frank Beuger een reis naar Israël. Frank de Heus is als pastoraal werker werkzaam in de parochies van Zuidoost Twente. Frank Beuger is werkzaam als docent levensbeschouwing. Een lokale Nederlandssprekende gids begeleidt de reis. Frank en Frank zijn vaak met groepen in Israël geweest.

De reis voert via de woestijn van Judea en de Dode Zee naar Jeruzalem. Galilea wordt aangedaan met onder andere Kafarnaüm, Nazareth, de bronnen van de Jordaan. Via het Karmelgebergte en de vlakte van Jizreël en de kruisvaardersburcht te Akko komen we uiteindelijk bij de Middellandse zee aan in Natanya.

Op de reis zal er voldoende tijd en ruimte zijn voor ontspanning, voor het genieten van cultuur en natuur, voor het optrekken met de groep en voor eigen initiatieven. Voor wie wil is er 's-avonds een avondgebed en op zondag een viering.

Wie meegaat moet goed ter been zijn!

Aan de reis zal een bijeenkomst voorafgaan ter onderlinge kennismaking en voorbereiding op de reis. Dit natuurlijk alleen voor wie wil.

Bij 30 tot 35 deelnemers zal de prijs ongeveer € 2063,- gaan bedragen. Hier zit vrijwel alles in. Vliegreis inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, overnachtingen in 3- of 4-sterrenaccomodaties, ontbijt, lunches en diners, excursiegelden, fooien. Toeslag voor een éénpersoonskamer is € 570,-.

De reis wordt ingekocht bij Drietour Reizen BV.

Het volledige programma vindt u op

www.franciscusparochie.nl onder de rubriek **'spiritualiteit'**

Contact: Frank Beuger, **t: 06 230 90 356**, e: **f.beuger@ctstorkcollege.nl** en Frank de Heus, **t: 06 300 988 33**, e: **f.deheus@rkzuidoosttwente.nl**





Opgave project Eerste Communie 2023-2024

Jacobusparochie Enschede

Verlangen naar een warme samenleving We leven in een wereld, die als een dorp geworden is. Jonge mensen reizen over de wereld alsof het niets is. Ze zijn ermee opgegroeid. Sociale media verbinden ons in no time met mensen ver van ons vandaan. Nieuws reist razendsnel. Onze tijd vult zich met gemak. Er is veel te kiezen en veel te doen. De nieuwe wereld biedt veel mogelijkheden. Er is veel om blij mee te zijn.

Maar de wereld wordt ook ingewikkeld. Oude zekerheden vallen weg. Op een goede manier samenleven is niet vanzelfsprekend.

Toch verlangen we allemaal naar een warme samenleving, waar voor iedereen plek is en waarin we ons met elkaar verbonden weten.

Hoe zetten we onze kinderen in deze wereld op het goede spoor?

'Leven in het spoor van Jezus' kan daarbij helpen. Maar daarvoor moet je wel over de drempel stappen. Over de drempel van de traditie om je daarin te willen verdiepen. Om te ontdekken, wat er aan waardevols en wijsheid in te vinden is.

Over de drempel van de kerk om je te verbinden met een gemeenschap van gelovigen, die samen willen leven in dat spoor van Jezus; die elkaars vreugde en verdriet willen delen; die elkaar willen steunen en stimuleren.

Jezus droomde van het land van God. Dat land van God is nabij. Het is een land waar mensen zich aan elkaar geven als brood en wijn. Jezus heeft ons dat voorgedaan.

In de eucharistieviering ontvangen wij Hem als bron van inspiratie voor ons leven. Wat wij vieren in de eucharistie nemen we mee naar het leven van alle dag. Dat verbindt, breekt in, maakt open en geeft hoop en energie.

Daar willen wij de kinderen mee bekend maken in ons project voor de Eerste Communie. Maar ook als ouder zal je er iets aan opdoen. We dragen kennis over, maar hopen ook het hart te raken.

Aanmelding project (liefst vóór 16 oktober!)

Je kunt je aanmelden via het [opgaveformulier](#) op www.katholiekenschede.nl.

Kijk daarvoor onder de rubriek catechese/sacramenten in de rechter kolom op de homepage.

Programma

Het volledige programma vind je op onze [website](http://www.katholiekenschede.nl) (www.katholiekenschede.nl)

Alvast handig om te weten:

- Startavond voor ouders Enschede Noord: maandag 6 november, 20.00-21.30 uur, Parochieel Dienstencentrum Enschede, Nieuwe Schoolweg 2
- Startavond voor ouders Enschede Zuid: woensdag 8 november, 20.00-21.30 uur, Parochiezaal St. Jankerk Enschede, Haaksbergerstraat 251

Contact

Voor informatie: pastor Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.





Cafe St,Jacques

De zomer is bijna voorbij. Wie naar Santiago gaat maakt soms al lang van te voren plannen. Het Genootschap van St.Jacob kan u op weg helpen.

Heeft u vragen, wilt u praten over uw ervaringen, nadere pelgrims mensen ontmoeten, gezellig bijpraten? U bent van harte welkom.

Elke tweede donderdag van de maand kunt u leden van de afdeling Oost, ervaren pelgrims, toekomstige pelgrims, ontmoeten in Hengelo.

Lunchroom National, Burgemeester Jansenplein 27, 7551 ED Hengelo.



De zon tegemoet en wie loopt met de pelgrim mee naar Santiago

In juli rijd ik met de trein de zon tegemoet naar de herberg in Roncesvalles in de Pyreneeën om daar te hospitaleren.

Weinig pelgrims, tussen 102 en 179 per dag, begonnen in die tijd aan hun camino in St.Jean-Pied-de-Port, aan de voet van de Pyreneeën in Frankrijk.

Waarom zo weinig? Lag het aan het weer? Het was frisjes, koud, veel regen, wind. Was het feest van St. Fermin, (6 - 14 juli) in Pamplona de reden? Op dit feest rennen elke dag 6 stieren 's morgens om 8.00 uur door de straten. 's Middags vechten ze voor hun leven in de arena.

Pamplona ligt twee etappes na Roncesvalles. In deze stad en omgeving is het dan moeilijk een slaapplek te vinden en sommige herbergen zijn dicht.

Dit jaar hadden we wel bijzondere gasten. Op de eerste dag kwamen vier pelgrims met twee paarden en vier muilezels. De pelgrims sloegen hun tent op naast de herberg. Hun viervoeters kregen een plek in de wei en genoten van het malse gras. Enkele dagen later kwam een pelgrim en vroeg: 'Is er ook plaats voor...?' Onder zijn trui, net boven zijn taille haalde hij twee kittens te voorschijn. Natuurlijk is er plaats. Voor

kittens 's nachts in een draagtasje in de tent. Hij vertelt, dat hij de kittens mee moest nemen, omdat hun vrouwtje, zijn moeder gestorven was, en hij, de zoon, geen oppas vond. Honden waren dit jaar ook met hun baasjes op pad. Voor hen en alle dieren geldt: Niet slapen in de herberg. De honden zijn doorgaans rustige dieren, die bij de tent in het gras liggen en kijken hoe menig pelgrim moe aankomt of de was ophangt.

Eén hond had zelfs een schelp om en had zijn eigen credencial (stempelboekje). Honden die een pelgrim ondersteunen, helpen, zijn in de herberg wel welkom, bv blindengeleidehonden. Vanwege het slechte weer hadden de kampeerders het extra zwaar. In de regen je tent opzetten of/en opvouwen is niet wat je verwacht. Juli, augustus zijn de warmste maanden. Het weer in de Pyreneeën is anders. Het is niet het Spanje, dat de meesten kennen.

En de dieren? Ze lopen rustig met hun baasje mee. De grotere dragen de bagage van hun baas, de kleinere soms alleen hun eigen eten. De zon en beter weer tegemoet.

Siny Wolters



Terugblik Open Monumentendag 2023

Zoals te doen gebruikelijk was de Open Monumentendag in de Josephkerk zeer geslaagd.

De klassieke muziek, gespeeld door Piet Kommers en Gerard van Kempen, viel in goede aarde, ook de lezing en beeldpresentatie van Helene Min over haar vader, de bekende kerkkunstenaar Jaap Min, was perfect.

Naast Joan Collette de huiskunstenaar van de Josephkerk kende de RK erfgoed al eeuwen geweldige schilders, glazeniers, etc. Bedankt Helene.

Ook dank aan Sarah, Secil, Herman, Thea, Koos en Rik.

Nieuwe toiletten

De Stichting Behoud, zoals u allen weet, zit niet stil. Kerkgangers die hun vervoermiddel bij het parochiecentrum parkeren, hebben het al gezien. Wij maken een up-to-date toiletruimte.

Hopelijk klaar voor 25 december, dit is alvast een cadeau voor het 130 jarig bestaan van de Josephkerk.

John Schiffel

Stichting Behoud Sint Josephkerk

Najaarsactie Sam's Kledingsactie bestemd voor Oeganda

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie inzamelingen voor het goede doel. Dit najaar willen wij een inzamelactie organiseren ten behoeve van het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Kamuli, Oeganda.

Nergens ter wereld waren de scholen tijdens de coronapandemie langer dicht dan in Oeganda. Maar liefst anderhalf jaar lang kregen Oegandese kinderen geen les, terwijl ze dat juist hard nodig hebben om de uitdagingen in hun land, waaronder armoede en klimaatverandering, aan te gaan.

Dankzij een project met resultaatgerichte financiering kunnen meer dan 30.000 kinderen nu rekenen op goed onderwijs. Eén van hen is de Shenita Nabirye (14).

De helft van de Oegandese bevolking is jonger dan 18 jaar en er zijn miljoenen kinderen die net als Shenita dromen van een mooie toekomst. Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op:

Zaterdag 14 oktober 2023, 10-12 uur

Sint Jankerk, Haaksbergerstraat 251
Ontmoetingskerk, Varviksingel 139





Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente



Uitnodiging



**Meditatief wandelen vanuit
Lattrop/Breklenkamp**

Thema 'Verstilling'

**Op zaterdagmorgen 14 oktober 2023 wordt er weer meditatief gewandeld.
Nu vanuit de H.H. Simon en Judaskerk te Lattrop/Breklenkamp.**

Iedereen is tussen 09.15 en 09.30 uur welkom bij de kerk te Lattrop voor een frisse herfst ochtendwandeling. Na een kort meditatief moment in deze mooie kerk wandelen we plm. 11 km door het mooie buitengebied van Lattrop/Breklenkamp.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met stilte-momenten en/of spirituele gedichten.

Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers.

Deelname gratis – Na afloop wordt 'n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. uw woonplaats even vermelden.



*Onze volgende wandeling staat gepland op zaterdag 23 maart 2024
vanuit de Hervormde Kerk te Ootmarsum*



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 9- 2023

maandag 23 oktober 2023
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 9 november 2023



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten
aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pag. 3)

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Vacature voor penningmeester
penningmeester@

katholiekenschede.nl blijft
bruikbaar, mails worden verwerkt.

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



De Pijn de Baas

Heeft de medische wetenschap geen afdoende antwoord op je pijn? Biedt het alternatieve circuit geen soelaas? Ben je in dat geval veroordeeld tot een leven van lijden, inactiviteit en uitzichtloosheid? Meer dan 60.000 mensen hebben inmiddels (meestal via mond op mond reclame) toch een uitweg gevonden met de 'Pijn de Baas' methode.

Zij zijn op een nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan. De pijn had hen vaak volledig in de greep, maar zij zijn teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieën gekregen. Zij zijn hun eigen therapeut geworden. Het is belangrijk te weten wat je daarvoor moet doen en vooral wat je daarvoor moet laten.

Kennis van je pijn en je omstandigheden is noodzakelijk voor de juiste aanpak. De enige die deze kennis heeft ben jij. Daarom kunnen anderen vaak niet helpen. Een behandelplan moet namelijk naadloos aansluiten bij jouw pijn en jouw omstandigheden. Het boek helpt bij dit plan. Je wordt je eigen therapeut. In veel pijnpoli's, fysio- en oefentherapie praktijken pijnbehandelcentra wordt met 'de Pijn de Baas' gewerkt

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl



Uw herinnering is onze zorg.

Sinds **1828**

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl



siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!



Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937



Scan de QR-code om te betalen voor Collecte.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 30 mei 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K2R0AkA1TYChcL3Yi23kMQ>

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage 2023.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 12 november 2024.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493h0JTCq0wysMQBZt1g>



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven



vrededorf
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een slinger maken voor Kik, voorierendag. 'Papier hier!' roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast. 'Goed zo!' roepen haar broers, 'Nu de verf en de kleurtjes!' Ricardo duwt tubes verf en een bol draad van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en een pakje viltstiften. Ze sjouwen de buit naar huis. 'En nu,' zegt Florans, 'gaan we herfstbladeren maken. Voor de slinger.' Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt aan de draad gehangen.

De muizen zuchten. 'Het lijkt nergens op. Het moet beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of twintig.' Florans roept: 'We hebben een vóórbeeld nodig!' en ze trippelt weg. Even later komt ze terug met een prachtig esdoornblad. 'Kijk, zó moet het!' IJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. 'Jongens. Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!' Ze rennen achter haar aan en komen terug met pootjes vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot. Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd. En in het muizenhol hangt er ook een.



Versje

Francesco is de zoon van een koopman in stoffen. Zijn vader verdient heel veel geld, dat is boffen. Francesco werkt mee, hij is rijk, hij is knap en gaat elke avond met vrienden op stap. Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel: mijn leven is leuk zo, maar wat is mijn doel? Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk. Plots hoort hij: 'Franciscus, dit wordt jouw werk. Hij kijkt op. Het kerkje is oud en kapot. 'Dit kerkje herstellen! Dat doe ik voor God!' Zijn ouders, zijn buren, iedereen is verwonderd, dat vrolijke Frans zich heeft afgezonderd en alle dagen maar druk loopt te sjouwen, met balken en steen om de kerk te herbouwen. Maar hij straalt van geluk, dat ziet iedereen. Zijn vrienden gaan helpen, een voor een.

En zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld, door dankbaar te leven in het vrije veld, in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud. Hij koos voor de Heen voor de liefde en eenvoud, zoals Jezus gevraagd had vanaf het kruishout.



Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld aan deze woorden van Jezus: 'Neem geen zak geld, geen extra kleren en schoenen mee, en laat je niet afleiden onderweg. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'Vrede voor dit huis!' Lucas 10

