

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
februari 2023/02



VASTENACTIE

'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Awareness is the key to Health



Nthabiseng

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Pelgrim

Februari 2023 / 02

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Inhoud

- 5** Voorwoord Frank de Heus
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** De Kletsplot
- 16** Vieringenrooster mét agenda voor kinderen
- 20-21** Voor en met de kinderen
- 24** Van het Bestuur
- 26** Informatie over de Vastenactie
- 27** Verslag Telefonische Hulpdienst



Bij deze Pelgrim ontvangt u ook
het zakje voor de Vastenactie.

Op pagina 26 veel informatie en
ook andere manieren om bij te
dragen.

Van de redactie

De dagen worden weer langer, de merels zingen 's ochtends al hun mooiste lied.

Je merkt het ook aan de mensen, ze maken allemaal weer plannen voor dit jaar. Er worden activiteiten georganiseerd...

Ook deze Pelgrim staat weer vol met informatie. Bedankt voor al uw inzendingen, hierdoor kunnen wij U weer een blad presenteren.

Groeten

- letje, Clara, Annelies en Ine-



Zangers gezocht

Op 3 juni 2023 zingt het kamerkoor Montessera de Misatango van Palmeri, een latijnse mis in tango nuevo-stijl.

Ze zoeken nog extra zangers. www.montessera.nl

Opgave via; lccjoosten@gmail.com

Op 4 maart 2023, van 9 tot 13h, kan er vanuit de RK-kerk H. Plechelmus in de Lutte meditatief gewandeld worden. Het thema zal zijn "Ontluikend wonder".

Opgave svp via mail; vangalenmarjan@gmail.com



Kijk voor uitgebreidere informatie van deze activiteiten op onze website; www.katholiekenschede.nl



Enthousiastelingen gezocht voor opstarten van familieochtenden



Leegloop van de kerk als het werken van de heilige Geest

Toen ik meer dan 25 jaar geleden in Zutphen mijn arbeidzaam leven als pastoraal werker begon, woonde bij mij tegenover **Guus Schlatmann**. Guus was emeritus-priester van het bisdom Rotterdam. Inmiddels loopt hij tegen de 100. Hij was onder meer directeur van het voormalige HKI, het Hoger Katechetisch Instituut. We zaten toen al vol in de krimp van de kerk.

Guus zag, wat er gebeurde, als het werken van de heilige Geest.

'Het oude moet eerst verdwijnen, al eer het nieuwe kan beginnen.'

Het trof mij onlangs, dat ik eenzelfde gedachte bij **Tomás Halík** zag. Halík (1968) is priester en hoogleraar filosofie en sociologie in Praag. **Ook hij ziet lege kerken als teken en oproep.** Lege kerken tonen de verborgen leegte van de kerk. Kerken doen er goed aan in plaats van anderen, zichzelf te bekeren. De ontkerkelijking van nu doet hem denken aan de Middeleeuwen, waarin de kerk bij wijze van straf een zogenaamd 'interdict' aan een gebied kon opleggen. In zo'n gebied werden dan geen vieringen meer gehouden en sacramenten bediend. Mensen in zo'n gebied begonnen door het 'gat' dat de kerk liet vallen, te zoeken naar een persoonlijke relatie met God en een oorspronkelijk geloof. Dat leidde tot een grote ervaring van de lekenbroederschappen en de mystiek. Terugkeren naar een wereld die niet meer bestaat of vertrouwen op een louter uiterlijke hervorming van de structuren is heilloos.

We moeten de diepte in; ons toewenden naar de kern van het evangelie.

Geloofsgemeenschappen zouden gemeenschappen van leraars en leerlingen moeten zijn, waarin door vrije gedachtenuitwisseling en diepe contemplatie naar wijsheid en waarheid wordt gezocht. Daarbij klopt Jezus aan de deur. Niet om naar binnen te komen, maar om naar buiten te gaan. **Daarbij moeten we veel loslaten om nieuw geloof en nieuwe gemeenschap te vinden: de kerk als veldhospitaal, waar de gewonden van onze wereld terecht kunnen.**

Aldus Halík.

We willen iets nieuws proberen: een uitnodiging

Beelden van de kerk als 'veldhospitaal' of 'klooster', een spiritueel centrum waar iedereen welkom is om mee te doen, spreken mij aan. Een klein groepje bewogen mensen kan zo iets al in de lucht houden. Misschien dat het nadenken over '**familie-ochtenden**' in onze drie parochies daar iets van kan realiseren. Bij onze pastoraatsgroepen door heel Zuidoost Twente is de vraag neergelegd om in Losser, Enschede (Sint Jan) en Haaksbergen (Bonifatiuskerk) zo iets van de grond te laten komen. Met eens in de maand op de zondagmorgen een ontbijt of lunch, iets voor kleuters en kinderen, gesprek voor volwassenen, Bijbelgroep, eucharistie, een ander soort viering of nog iets anders. We moeten gaan zien, of het iets kan gaan worden en we zullen gaandeweg moeten ontdekken, wat werkt en wat niet.

Wie jonger is dan 55 jaar en belangstelling heeft om daaraan mee te werken, melde zich bij zijn of haar eigen lokale pastoraatsgroep. Waar voor eind februari al een werkgroep ontstaat, kan wellicht per september al begonnen worden. Lukt dat nog niet, dan misschien later. We kijken daarbij niet achterom. Nieuwe wijn hoort in nieuwe zakken. Anders gaat het scheuren. Een uitnodiging dus aan alle jonge mensen, die mee willen werken aan een kerk voor de toekomst.

Frank de Heus, pastoraal werker



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Stichting Behoud Jozefkerk

De Stichting zet zich in voor het behoud van

het kerkgebouw. Voor het onderhoud zijn

donaties zeer welkom. U kunt uw steun over

maken op IBAN.nr. NL76 INGB 0665097977

De Stichting is een ANBI instelling en de

giften zijn aftrekbaar van de belastingen.

www.jozefkerkenschede.nl



Toffe peer

Je hoort nog eens wat in de wandelgangen van het locatiesecretariaat.

Bijvoorbeeld parochianen die vertellen dat hun kleinkinderen Jezus eigenlijk wel een toffe peer vinden.

Ik ben eigenlijk niet zo van deze eigentijdse benamingen, maar "toffe peer" vind ik toch wel leuk.

We gaan op weg naar Pasen waarin we zijn dood en opstanding herdenken, maar eerst vieren sommigen van ons nog carnaval waarin men zelf de toffe peer kan uithangen om dan aansluitend ook de komende vastenactie tof te ondersteunen.

Ik hoop dat u mij deze woordspeling niet kwalijk neemt.

Rien Tiehatten



**Ik weet niet wie de vraag stelde
ik weet niet wanneer zij gesteld werd
ik herinner me niet dat ik antwoordde.
maar ooit zei ik ja, tegen iemand of iets.
vanaf dat moment heb ik de zekerheid
dat het leven zinvol is.**

Dag Hammerskjöld



Het voorjaar breekt aan.
Sneeuwkllokjes bloeien, narcissen kleuren geel
en wit in het gras. We zijn op weg naar Pasen.
Feest van licht en leven, van opstaan uit alles
wat neerdrukt en beklemt.

Carnaval nodigt ons uit, om in het weekend
voor Aswoensdag, uit ons dak te gaan.
Optochten, verkleedpartijen, muziek en dans,
een ware narren tijd. Het kan en mag weer.
Even geen zorgen, alles loslaten, het touw
laten vieren.

Daarna Aswoensdag, we ontvangen het
askruisje op ons voorhoofd, ten teken dat de
vastentijd, veertig dagen voor Pasen,
begonnen is. Een groot contrast, van
uitbundigheid naar inkeer, leeg worden.
Beseffen hoe tijdelijk we zijn, onderweg van
geboorte naar dood. We hangen aan het
leven, maar moeten het ook uit handen
geven: plotseling, onverwacht of heel
geleidelijk, stap voor stap.

Halverwege de vasten, zondag Laetare,
mogen we even ademen: weest blij, we
zijn al op de helft.

Op Palmzondag vieren we de intocht van
Jezus in Jeruzalem. "Hosanna, hosanna, de
Heer komt voorbij, Hij rijdt op een ezel,

gezegend is Hij". Bij dit lied lopen ouders en
kinderen samen met een versierde paasstok
door de kerk.

Na deze uitbundigheid is de goede of stille
week begonnen. Witte donderdag, goede
vrijdag en stille zaterdag leiden ons naar het
hoogfeest van Pasen. De nieuwe paaskaars
wordt gezegend en aangestoken. "Licht van
Christus, wij danken U", zingen wij.

De vraag is : hoe kleuren we deze vastentijd
in? Door stilte, bezinning, soberheid? Een
goed doel zoals de vastenactie? Dit jaar met
het thema: "Mensen onderweg", actueler dan
ooit. Mensen op de vlucht, ontheemd. Op
zoek naar een thuis, een plek om te wonen,
met verlangen naar rust, naar veiligheid. Wat
hebben wij te bieden? Aandacht, een
luisterend oor, troost en medeleven,
creativiteit en organisatietalent? Matteus
schrijft in hoofdstuk 25 : "wat jullie voor de
minste van mijn broeders en zusters hebben
gedaan, hebben jullie voor Mij gedaan". In
Handelingen 6 lezen we dat diakenen worden
aangesteld om ieder de nodige zorg te
kunnen geven.

Dat vraagt om geloof, hoop en liefde.

Lies van Veldhoven

Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord

**Geloven is
een diep en zeker weten
dat wij niet alleen zijn hier,
niet verloren, zonder inzicht.**

**Want wie luistert naar de stilte
weet de weg.
Gehoorzaam tot het uiterste
het donker ingaan en het niets,**

**de leegte aanzien, het verdriet,
je overgeven aan wat komt...
en dragende armen zijn onder
je.
God krijgt gezicht.**

Marijke de Bruijne



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Op weg naar Pasen – Gespreksavonden in het Parochiehuis

Thema: Getuige van de verrijzenis



In de 40-dagentijd organiseren we, net als vorig jaar, iedere woensdagavond een bijeenkomst, waarin we samen in gebed en in gesprek gaan over thema's die in het teken van de Vastentijd staan.

We doen dit aan de hand van de podcastreeks "Getuige van de Verrijzenis", die je kunt vinden in de Podcastapp "Bidden Onderweg".

Data: 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april

Waar: Parochiehuis aan de Walstraat, aanvang 19.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden bij Juliëtte Kemp of Hetty Mulder of via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl is gewenst, maar je bent ook zonder aanmelding welkom!

Hetty Mulder
Pastoraatgroep H. Jacobuskerk



Ziekenzalving op 14 maart in parochiehuis Jacobuskerk

Op dinsdag 14 maart is er om 14.30 uur een ziekenzalving in het parochiehuis aan de Walstraat. Voorgangers zijn pastoor Paul Daggenvoorde en pastor Frank de Heus.

U kunt zich hiervoor **opgeven bij Riet Franke**, telefoon 053-4762910 of bij m.g.franke1@kpnmail.nl Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding doorgeven, zodat hiervoor een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht.

Wij hopen op een goede opkomst!

Bezoekersgroep Jacobuskerk



SOEPMIDDAG IN PAROCHIEHUIS OP ZATERDAG 1 APRIL



De pastoraatgroep van de Jacobuskerk wil op zaterdag 1 april a.s. (geen grap) een SOEPMIDDAG organiseren in het parochiehuis aan de Walstraat.

De **voedselbanken** geven steeds vaker aan nauwelijks nog te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar houdbare levensmiddelen.

Zo'n lang houdbare voeding is soep in blik, waarbij met name de maaltijdsoepen ook nog eens extra veel gezonde voedingsstoffen bevatten. Wat zou het mooi zijn als wij die middag héél veel blikken soep mogen ontvangen, om daarmee vanuit de katholieke kerken van Enschede 'n "kerkelijk steentje" bij te dragen aan de oproep van de voedselbank en dus aan de behoeften van onze medemensen, die het (meestal) tijdelijk moeilijk hebben!

Je bent **op 1 april van harte welkom van 13 – 16 uur**. In het parochiehuis worden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. En..... natuurlijk is er soep voor onze bezoekers. Kosten: 1 blik maaltijdsoep!

Wil je meehelpen bij de ontvangst of heb je een activiteit die erbij past, meld je dan aan bij Juliëtte Kemp of Hetty Mulder of via mail: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Jan Kattenpoel Oude Heerink



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Palmpasen op 2 april

Zondag 2 april is het Palmpasen. Ook dit jaar mogen de kinderen zingend met hun mooi versierde Palmpasenstokken in optocht door de kerk.

Vrijdagmiddag 31 maart kunnen kinderen die nog geen stok hebben er één maken in de parochiezaal van de Sint Jankerk van 15.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.

Aanmelden voor het maken van een palmpasenstok is noodzakelijk. Er is plek voor 30 kinderen. Ook wordt er een bijdrage van 2 euro per stok gevraagd. Wie zelf al een stok heeft wordt gevraagd die mee te brengen. De versierde stokken blijven in de kerk tot zondagmorgen en mogen na de viering mee naar huis. Graag ontvangen we de stokken later weer terug.



Aanmelden vóór 24 maart bij Valery Maduro op valerymaduro@gmail.com of 053-477 11 97 / 06-47 41 65 29
En bij Annelies Tenbergen op AnneliesT@kpnmail.nl of 053-476 86 67





Week van het gebed en eenheid van de kerken 15 – 22 januari 2023

In Enschede hebben we aandacht besteed aan de week van het gebed en eenheid van de kerken. Steeds in groepen van 2 geloofsgemeenschappen is er een viering voorbereid en begeleid.

Iedere groep gaf haar eigen accent aan de viering. Vaak werd er begonnen met het filmpje van Prayer course, over bidden, om dit daarna met de groep in praktijk te brengen.

Op vrijdag 20 jan. werd de viering voorbereid door RK parochie St Jacobus de Meerdere en de Baptisten Gemeente Enschede. De viering vond plaats in het zaaltje bij de St. Jan kerk. De groep die dit voorbereidde besloot geen gebruik te maken van het gebedsfilmpje, maar de tijd zelf te gebruiken om met elkaar aan het werk te gaan.

We hebben in overleg besloten om veel te zingen. Lieder die in de verschillende geloofsgemeenschappen voor veel mensen bekend zijn. We hadden goede muzikale begeleiding.

We hebben de aanbevolen lezingen voorgelezen, de versie uit de NBV21.

Aan de hand van vragen zijn we daarna in groepjes met elkaar in gesprek gegaan en hebben gebeden.

Vervolgens werd onder het zingen van: Als alles duister is, door ieder een kaarsje aangestoken en voor wie dat wilde een voorbede gebeden.

We baden voor Oekraïne: "Geef de mensen die de oorlog voeren en in stand houden,

de kracht om wegen te vinden waarmee de oorlog kan stoppen.

Geef de mensen die slachtoffer zijn, de kracht om haat te weerstaan en liefde te blijven voelen.

Daarna gingen we in een kring staan, gaven elkaar een hand en baden samen het oecumenische ONZE VADER.

Na een heerlijk gezongen: 'Dona Nobis Pacem, schenk ons vrede', sloten we af met de zegebede.

We gingen met een goed gevoel naar huis.

Tiny Hannink

Omzien naar elkaar,

met behulp van de 'Kletsput'



Er komt er een nieuwe gesprekken-ronde aan met als thema Omzien naar elkaar.

Vanuit het synodale proces is gebleken dat alle gesprekken unaniem het gevoel hebben gegeven van inspiratie, vreugde en voldoening, nieuwsgierigheid en zich gehoord voelen.

Juist gezien de waarde en het grote enthousiasme willen we nu een nieuwe ronde gesprekken aanbieden. Het met elkaar in gesprek gaan als het eigenlijke proces van geloofsverdieping. Om elkaar te inspireren.

Veel mensen vinden het belangrijk dat er verband is tussen mensen. Men maakt zich bijvoorbeeld zorgen rond eenzaamheid, individualisering, verlies aan contacten, sociale omgeving. Vandaar dat is gekozen voor het thema Omzien naar elkaar.

In gesprek hierover gaan kan op een heel laagdrempelig manier. Dat kan met een groepje mensen vanuit kerkverband, maar ook bijvoorbeeld op scholen, aan de keukentafel thuis met vrienden, in gezinsverband, met opa en oma of .. Zelf of met begeleiding. Mogelijk komt vanuit het gesprek een mooie spreuk onliner, of tekst naar voren. Als die op een tegeltje gezet kan worden kunnen we de tegeltjes verzamelen en in de kerk laten zien.

In elke parochie zijn, in februari en maart, kletsputten (met instructie) te leen en tegeltjes beschikbaar. In elke parochie zijn ook gespreksleiders en ambassadeurs, die een gesprek kunnen begeleiden. Doet u mee?

De plekken waar de Kletsput is af te halen zijn:

- Centraal secretariaat Franciscusparochie, Veldmaterstraat 61 Haaksbergen.
Ma-do tussen 9 en 11.30 uur, 053 5743929
- Mariageboortekerk Gronausestraat 4 Losser.
Ma-vr van 9.30 – 11.30 uur, 053 5381224
- Parochiesecretariaat in Enschede, Nieuw Schoolstraat 2 bij de gastvrouwen.
Ma – do 9.30 – 11.00 uur, 053 4785306



Bidden voor bestuurders en andere vrijwilligers

Wij hebben veel te bieden uit onze door eeuwen en verschillende tijden gerijpte geloofstraditie. Kostbaar erfgoed dat niet museaal bewaard, maar actief beschikbaar gesteld moet worden. Zodat wijzelf, onze tijdgenoten, én de komende generaties het leven ermee verrijken.

Dat gaat niet vanzelf. Inspiratie behoeft organisatie. Namelijk dat we loslaten en bidden. Daarna komt missie. Dat we overdragen wat we ontvangen. Dat vraagt nog meer organisatie. Onze parochies zijn organisaties waar we ons geloof verdiepen (katechese), vieren (liturgie) en doen: naasten- en vreemden- en ziekenzorg. Een parochie is letterlijk gedoe. Er moet veel worden gedaan.

**Een stagiaire vatte dat in één beeld samen:
"handen gevouwen, handen uit de mouwen"**

We zoeken voor locatieraden, pastoraatgroep én parochiebestuur mensen. Het valt niet mee geschikte kandidaten beried te vinden. Iedereen heeft het druk. Of druk gehad, en zoekt tijd voor eigen familie. Soms ontmoedigt me het zoeken. Kerk en parochie zijn we sámen. Een kleiner en grijzer wordende groep kan niet alles blijven doen.

Laatst dacht ik ineens aan stagiaire Ronald. En vroeg me af of ik er wel voldoende voor bid. Dat doe ik inmiddels. Doen jullie mee. God bidden om hulp van elkaar, de helpende handen van nieuwe bestuurders en andere vrijwilligers. En laten we ook bidden vóór onze huidige leden in raden en besturen. Ze steken hun handen flink uit de mouwen! Doe mee! Ik geloof in de kracht van ons gezamenlijk gebed.

Paul Daggenvoorde, pastoor.

Maaltijd voor Syrië vrijdag 10 maart 17:30 uur In de Ontmoetingskerk

Door meer dan 10 jaren oorlog, economische sancties, een enorme inflatie en machthebbers die niets doen voor hun volk dat honger lijdt, is de frustratie groot. Even groot als de inflatie.

Op **10 maart** organiseren 'Vrouwen voor Vrede' en de Diaconie van de Ontmoetingskerk een maaltijd voor Syrië.

Tijdens deze avond verbindt Yasmin ons via live streaming met Zuster Joseph Marie en met de componist/luitspeler Khaled Haidar (broer van Yasmin). Ahmad Jarwa vertelt ons zijn vluchtverhaal.

Zuster Joseph Marie is de geweldige non van Joseph kerk in Damascus, die zich met hulp van jongeren, inzet om medicijnen en eten te bezorgen aan hulpbehoeftige mensen in Damascus.

Er wordt oezie gekookt. Oezie is een Syrisch gerecht bestaande uit vlees, doperwtjes, nootjes en oriëntaalse kruiden. Als dessert volgt een heerlijke Halwet al Jeben. De opbrengst van deze avond gaat in zijn geheel naar het goede werk van Zuster Joseph Marie en haar vrijwilligersgroep in Damascus.

U kunt zich opgeven voor deze avond **vóór 5 maart** via de mail kracht@pgenschede.nl.

Betaling €15 p.p. kunt u doen via (ANBI) Stichting VEDAN,
NL52TRIO0198319967 t.b.v. Maaltijd 10 maart.

Ter plekke betalen kan ook. Graag tot ziens op vrijdag 10 maart!

Tiny Hannink



De digitale 40-dagenretraite 2023 van de jezuïeten

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023.

De retraite gaat op Aswoensdag (22februari) van start en eindigt met Pasen.

Het is de achttiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar.



Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.
- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.

Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd en het Paasfeest intenser te beleven.

Een productie van ignatiaansbidden.org

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

vasten

In de veertigdagentijd werken we aan de fundamentele relaties van ons leven.

Aan de relatie met God, door te bidden. Aan de verbinding met anderen (ook de schepping) door meer te geven en minder te nemen. En aan de band met onszelf, door te vasten.

Vasten is dat je jezelf onthoudt van eten en gemak. Wat gebeurt er dan met je? Wie ben je, als niet elk moment jouw zinnen geprikkeld en jouw behoeften bevredigd worden?

Vasten is zien waaraan je vastzit, in eet- en consumptiegedrag, of ook door een houding die je steeds aanneemt. Het kan ook te maken hebben met seksualiteit.

Vasten is jezelf onder de loep nemen. Jijzelf in het brandpunt, tot je de hitte van het ongemak voelt. Maar niet voor de Bühne. Want dan kijk je naar hoe anderen je zien. Dat voedt ego en eigenbelang.

Zuiver vasten doe je in het verborgene. Kijken naar jezelf voor alleen het oog van God.

Om niet langer uit eigenbelang maar vooral omwille van anderen naar hen te kunnen omzien. En jezelf te geven: wie jij bent en wat je hebt.

Paul Daggenvoorde, pastoor



KRONIEK

OVERLEDENEN

H. Jacobuskerk

16-01-2023 Eddie Agterbosch, 82 jaar

St. Jozefkerk

29-01-2023 Mini Velner-Reinshagen, 92 jaar, w/v Jan Velner

Anders

06-12-2022 Betsy Geerlings-Vlutters, 92 jaar, w/v Dhr. Geerlings

19-01-2023 Mieke Beckers-Wiesman, 83 jaar, w/v Jan Beckers

30-01-2023 Gerard van de Braak, 70 jaar, partner van Eric Sanders

01-02-2023 Remmelt A. Jonkers, 54 jaar, partner van D.P. van der Molen

DOPELINGEN

05-02-2023 in de St. Jozefkerk

Jurrian Floris Michaël Sebastiaan Tax, geboren op 9 oktober 2022, z/v Michel Tax en Leonie Tax – Koevoets

In Memoriam Gerard van de Braak

Op maandag 30 januari is onze koster Gerard van de Braak, na een slopende ziekte, in het bijzijn van zijn partner Eric overleden. We wisten dat Gerard deze strijd niet zou winnen, in januari was hij nog op zondag aanwezig, maar de laatste 10 dagen ging hij snel achteruit en maandagavond is hij in vrede overgegaan.

Gerard is vele jaren koster geweest in onze Jacobuskerk. Gerard en Eric kwamen daarnaast, totdat Gerard ziek werd, iedere donderdagavond vanuit Apeldoorn naar Enschede om voor winkelend publiek de kerk open te stellen. Vanaf de Oude Markt zagen voorbijgangers de kaarsen branden in de kerk, reden voor velen om even een moment van stilte te zoeken en ook een kaars aan te steken. Kaarsen, die afgelopen maandag ook rond de baar werden aangestoken, ieder met een eigen verhaal en betekenis.

*"Breng jij me weg tot aan de brug... en ga dan niet te snel terug..
Zwaai jij me na, als ik erover ga?
Een heel klein duwtje in de rug, is alles wat ik nog verlang van jou.
Dank voor je liefde en je trouw, ik ga nu gauw,
Want het begin is reeds in zicht: ik voel de warmte van het Licht...."*

In een zee van bloemen, muziek, licht, warmte en liefde hebben wij samen met Eric en familie Gerard gebracht tot aan de brug en hem daar uitgezwaaid. Wij hopen en vertrouwen, dat hij mag rusten in de Vrede van de levende God. Wij zullen er zijn voor Eric.

Namens allen, Hetty Mulder pastoraatgroep Jacobuskerk



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 25/26 februari 1e Zondag Veertigdagentijd			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde+ Mar.priester Met Maronitische gemeenschap Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering	Woord- en communieviering	Gebedsviering
	Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoor	Zondag 11.00 uur R. Kenter Ariënskoor	Zondag 10.00 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Weekend 4/5 maart 2e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering
	Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst/MOV-ving Ariënskoor	Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering Kinderkoor JM+Ariëns Mus. Min.	Zondag 10.00 uur F. de Heus MOV-ving Samenzang
Weekend 11/12 maart 3e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering	Woord- en communieviering	Woord- en communieviering
	Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoor	Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen All Together	Zondag 10.00 uur H. van der Hulst Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 18/19 maart 4e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering
	Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst/St. Jozef BJK	Zondag 11.00 uur J. Kortstee Samenzang	Zondag 10.00 uur T.Hannink, T.Kolman+V.Maduro Come Back

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

Zondag 26 februari 10.00 uur St. Jankerk - Klokjesviering
Zondag 26 februari 11.00 uur St. Jozefkerk - Kinderwoorddienst
Zondag 05 maart 11.00 uur St. Jozefkerk - Kinderwoorddienst
Vrijdag 10 maart 15.30 uur St. Jankerk (parochiezaal) - Kids Time
Zondag 12 maart 11.00 uur St. Jozefkerk - Kinderwoorddienst
Zondag 19 maart 11.00 uur St. Jozefkerk - Kinderwoorddienst
Zondag 26 maart 10.00 uur St. Jankerk - Klokjesviering
Zondag 26 maart 11.00 uur St. Jozefkerk - Kinderwoorddienst
Vrijdag 31 maart 15.30 uur Parochiezaal St. Jankerk - Palmpasenstokken maken
Zaterdag 1 april 11.00 uur Parochiecentrum St. Jozefkerk - Palmpasenstokken maken
Zondag 2 april 10.00 uur St. Jankerk Palmpasenviering
Zondag 2 april 11.00 uur St. Jozefkerk Palmpasenviering
Zondag 23 april 10.00 uur St. Jankerk - Klokjesviering
Vrijdag 12 mei 15.30 uur St. Jankerk (parochiezaal) - Kids Time
Zondag 28 mei 10.00 uur St. Jankerk - Klokjesviering
Zondag 25 juni 10.00 uur St. Jankerk - Klokjesviering
Vrijdag 14 juli 15.30 uur St. Jankerk (parochiezaal) - Kids Time



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 25/26 maart Maria Boodschap			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter Samenzang	Gebedsviering Zondag 10.00 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Weekend 1/2 april Palmpasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gezinsviering Kinderkoor JM
Donderdag 6 april Witte Donderdag	Eucharistieviering Donderdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Schola		Gebedsviering Donderdag 18.00 uur Pastoraatgroep Zuid Agepè in parochiezaal
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag	Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur L. van Veldhoven Kruisweg Samenzang	Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur H. Mulder Kruisweg J. Kemp	Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur B. Dieben + N. Jansen Passie All Together
	Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Kruisverering Ariënskoor		

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.

Zondag 23 april in de Jacobuskerk om 14.00 uur: Missa in Mysterium komt naar Enschede

Na enkele verkennende gesprekken tussen organisatie, parochiebestuur en beheer- en pastoraatgroep van de Jacobuskerk is het nu dan zeker: Missa in Mysterium komt op 23 april a.s. naar de **Jacobuskerk** aan de Oude Markt in Enschede.

Missa in Mysterium is een initiatief van **Herman Finkers**, die in de viering als lector zal optreden. Celebrant is Pater Marc Loriaux o.s.b. en het gregoriaanse gezang wordt verzorgd door Wishful Singing. De gehele mis wordt in het Latijn gezongen, inclusief de lezingen. Iedereen is welkom! Gezien de te verwachten belangstelling zal er met een reserveringssysteem worden gewerkt. Voor nadere informatie: zie volgende Pelgrim!



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511
EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



U kunt zich inschrijven voor onze busreis naar Lourdes

Op dinsdag 24 januari werd in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg in Enschede een informatieavond gehouden over de Lourdesbedevaart (**van 27 april t/m 5 mei 2023**). De belangstelling vanuit heel Zuidoost Twente was boven verwachting en de sfeer aangenaam.

Annijge Jannink-Annink (reisleider) en pastoor Daggenvoorde lieten een informatieve PowerPoint zien.

De reis naar en van Lourdes geeft heel wat toeristisch te zien en als bedevaart écht wat te beleven. We gaan via Reims. Daar bezoeken we de kathedraal waar alle Franse koningen zijn gekroond.

Ons eerste hotel is in de buurt van Troyes. We bezoeken de kathedraal van Vezelay en de derde dag gaan we naar Rocamadour en hopen dan tegen 14.00 uur in Lourdes aan te komen.

Vezelay en Rocamadour zijn twee belangrijke bedevaartplaatsen voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella in Spanje. Op de terugreis overnachten we in Nevers zodat we gelegenheid hebben Bernadette te bezoeken die daar ligt opgebaard.



Er zijn al 25 stoelen bezet in de bus.

Op www.christoffelreizen.nl kunt u zich nog inschrijven. Klik op de groene knop 'boek een reis' (rechtsboven), daar vindt u de Negendaagse busreis Lourdes. Drie in een parochie. Dat zijn wij.

Op **dinsdag 28 maart** houden we om **19.00 uur** voor de mensen die zich ingeschreven hebben de kennismakingsavond, ook in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg in Enschede.

Meer informatie:

<https://www.mariavlucht.nl/actueel/parochiebedevaart-naar-lourdes-2023>

Voor Enschede en Haaksbergen: Hetty Eckers tel.: **06-22 26 82 64 / 053-433 37 18** of

Annijge Jannink-Annink tel.: **053-434 26 50**

Voor Lonneker, Losser en Glanerbrug: Annelies Severt tel.: **053-435 98 28**

Voor Overdinkel: Ina Kuiper tel.: **06-30 30 12 01**

Oecumenische Sobere Maaltijd 4 april in de goede week in Enschede

Een sobere maaltijd in de veertigdagentijd op weg naar Pasen.
Een moment van bezinning en soberheid. En van ontmoeting met elkaar,
want is een maaltijd daar nietbij uitstek de gelegenheid voor?

De maaltijd is op **dinsdag 4 april** van **18.00-19.00** uur in de Ontmoetingskerk aan de Varvixsingel.

De maaltijd is gratis maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het vastenactieproject voor vluchtelingen in Zuid-Soedan.

meer info: rinavdhulst@kpnmail.nl



VOOR EN MET DE KINDEREN



klokjesvieringen jankerk
WhatsApp Gruppe



mail



Zondag 26 februari om 10.00 uur
(elke 4e zondag van de maand)

KLOKJESVIERING in de St. Jankerk, voor kinderen en hun ouders en grootouders. Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering. Aansluitend koffie en ranja om na te praten.

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de viering van 11.00 uur

Op **8 januari** liep koninklijk bezoek door de Jozefkerk. De wijzen waren uit het oosten gekomen en namen geschenken mee voor Jezus. Zij hebben ook even kennis gemaakt met pastor Rekveld en zichzelf voorgesteld aan de kerkgangers.



In de **veertigdagentijd** staan we stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Iedere zondag is er een kinderwoorddienst en kun jij mee op weg gaan. Ook vragen wij alle kinderen om deze zondagen iets mee te nemen voor de voedselbank.

26 februari 1e zondag veertigdagentijd

Thema: Trouw zijn aan God;

Blijf trouw aan God en laat je door niets of niemand op de verkeerde weg brengen.

Meenemen voor de voedselbank: afbakbroodjes of broodmix.

5 maart 2e zondag veertigdagentijd

Thema: Luister naar Jezus; Als je bidt, dan praat je met Jezus. En je kunt naar hem luisteren.

Meenemen voor de voedselbank: Koffie of thee.

12 maart 3e zondag veertigdagentijd

Thema: Jezus is het levende water, ook voor jou! Zonder water kunnen wij niet leven. Zonder liefde kan ons hart niet groeien. Jezus geeft liefde. Steeds als wij bij hem komen, geeft hij nieuwe kracht.

Meenemen voor de voedselbank: iets te drinken.

19 maart 4e zondag veertigdagentijd

Thema: Kijk met de ogen van je hart. Open je hart voor het licht van Christus.

Meenemen voor de voedselbank: Groenten in blik of pot.

26 maart 5e zondag veertigdagentijd

Thema: Jezus is de verrijzenis en het leven.

Jezus is mens. Hij is verdrietig om de dood van zijn vriend Lazarus. Maar als zoon van God laat hij zien dat hij de dood overwint en hij brengt Lazarus weer tot leven.

Meenemen voor de voedselbank: Rijst.

VOOR EN MET DE KINDEREN

1 april 11.00 uur

Op 1 april gaan we palmpasen maken in het parochiecentrum, nieuwe schoolweg 2. We beginnen om 11 uur. Doe jij mee? Meld je aan via kwdjzef@katholiekenschede.nl

2 april Palmpasen

Thema: Jezus lijdt uit liefde; Deze zondag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem waarbij hij tot koning wordt uitgeroepen en de mensen hem toejuichen. Maar ook kun je luisteren naar het lijdensverhaal.

Meenemen voor de voedselbank: iets lekkers.

Kids Time St. Jankerk

Zit je in groep 5,6 of 7? Ben je nieuwsgierig naar geloven, bidden, de bijbel en feesten in het Katholieke kerk? Vind je knutselen, spelletjes en gezelligheid ook leuk? Kom dan naar de **Kids Time**, daar gaan we op een speelse en creatieve manier aan de slag met feesten die we samen vieren in de kerk. We gaan samen op ontdekkingsstocht naar de weg van geloven.

Op vrijdag 10 maart 2023 van 15.30u tot 17.00u in de parochiezaal van de St.Jan kerk komen wij weer bij elkaar met de Kids Time!

Het thema voor deze bijeenkomst is: **Vastentijd**



Vasten is het woord dat gebruikt wordt voor het minder eten en drinken, of helemaal niet eten en drinken, gedurende een bepaalde periode.

Vastentijd, ook wel Veertigdagentijd genoemd, is de periode die begint op **Aswoensdag** als voorbereiding voor het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning. Alhoewel er zes-en-veertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de Vastentijd), wordt er traditioneel (binnen de Katholieke Kerk) niet gevast op de zes zondagen tijdens deze periode, waardoor de totale duur van de vastentijd op veertig dagen uitkomt.



Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij het verhaal:
Laat ons gaan....

Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn.

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker!

Volgende datums op de vrijdagen: 12 mei en 14 juli 2023

Thema: Zondag en Christoffel

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of kidstime@katholiekenschede.nl

Begeleiders: Engelen, Valery, Saskia en lieve vrijwilligers ouders

Wie weet tot dan!!! Groetjes, Werkgroep Kids Time



BREAKING BOUNDARIES

UITNODIGING OM MEDESCHEPPEL TE WORDEN



In september 2022 hebben we in onze parochies de Scheppingsperiode gevierd. De film *Breaking Boundaries* van David Attenborough maakte toen grote indruk. In deze film werden de processen genoemd die het voortbestaan van onze aarde bedreigen. We weten dat wij in hoog tempo afstevnen op grenzen en sommige zelfs al overschreden hebben.

Ook Paus Franciscus is zich daarvan bewust. In zijn encycliek **Laudato Si'** (2015) roept hij ons op om beter te zorgen voor de schepping en zo medeschepper te worden. Ons gemeenschappelijk huis, zo stelt hij, is in gevaar. Terecht vraagt hij ons welke wereld wij willen nalaten aan wie na ons komen, de kinderen die nu opgroeien. Voor hen en voor heel de schepping is het nodig om te doen wat in ons vermogen ligt. Want er is hoop!

Doe mee en wordt medeschepper

27 februari 19.30 uur
Ariënhuis
Veldmaterstraat 61
Haaksbergen

Programma van de avond:

19:00 uur: kop koffie of thee

19:30 uur: korte samenvatting van de film *Breaking Boundaries* en de encycliek *Laudato Si'*.

20.00 uur: Hoe 'medescheppers' te worden.

21:30 uur afsluiting.

Volg ons op Facebook: *Laudato Si' Twente*

Voorjaarskriebels

De voorjaarskriebels beginnen alweer op te spelen. Onze vrijwilligers zijn hier nu elke donderdagmiddag volop aan het klussen. Na Pasen, 9 april gaat de tuin weer open voor publiek. De toegangen tot het bordes, de keuken en het toilet zijn toegankelijker gemaakt. U bent dinsdags en donderdags weer van harte welkom 's middags tussen 14:00 en 16:00 uur.



De nestjes kunnen weer worden gebouwd, de eitjes weer worden gelegd en uitgebroed. Nieuw leven hangt in de lucht, of beter gezegd aan de boom.

Activiteiten

We kochten een hele nieuwe bijenkorf tevens hout voor een overkapping waar de korf onder komt te staan. Voorts hout om consoles mee te bouwen, hier zetten we dan kunstwerkjes op van keramiek en/of natuursteen. Ook gaan we lijsten maken voor de Dot-painting schilderijen die pater Ben Engelbertink ons heeft geschonken. Tevens zijn er nieuwe uithangborden gemaakt.



Vrijwilligers moestuin

Inmiddels heeft zich een kleine groep vrijwilligers gevormd die de moestuin onderhouden. Maar er kan ook voor eigen gebruik worden verbouwd. Je kunt beginnen met het opkweken van zaadjes in bakken die voorlopig binnen staan. We denken aan radijsjes, kleine tomaten en bloemen. In de lente zetten we ze uit. Pas als onze bijen ervan gesnoept hebben, kunnen ze worden geoogst.



Agenda

Naast het Citypastoraat, hebben we contact gezocht met het buurthuis De Boei, 't Helmgras, Huize Leppink en Concordia, maar om nog meer publiek te trekken is er meer nodig. Met Hemelvaart en het weekend erna, houden we een Kunstmarkt in de Pathmos-Oase. Alle vroegere exposanten, maar ook amateurkunstenaars worden uitgenodigd om dan hun werk tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Er is ook een boekenkraam waar ook CD's en Grammofoonplaten worden aangeboden. Klassieke merkproducten als Deutsche Grammophon, Decca, Philips, en geselecteerde boeken worden dan tegen een klein prijsje verkocht. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de Pathmos-Oase. De tuinmuren worden dan weer opgesierd met grote schilderijen van diverse kunstenaars.

Vrijwilliger worden

Wil je meedoen? Meld je aan via onze website: www.pathmosoase.nl of bij Henk: 053-4330322

Financiële steun

U kunt ons ook financieel steunen via ons IBAN nummer NL52 SNSB 0913 2153 25 t.n.v. H.G. Thuss onder vermelding van Pathmos-Oase.

Hartelijke groet
Werkgroep Pathmos-Oase.



Van de vicevoorzitter.....



Bij voorbaat mijn excuus. Het gaat veel over geld. Waarom?

Omdat het nodig is en omdat ik merk dat veel mensen de transparantie waarderen.

Ze gingen weer op stap met de kerkbalansbrieven, de vrijwilligers.

Steevast de vraag: waarom moet dat ieder jaar weer? Hier een paar antwoorden.

- **Omdat** ieder jaar nieuwe mensen kunnen aansluiten.
- **Omdat** het voor velen die niet automatisch betalen een herinnering is. Ruim 30% van de kerkbijdrage komt in januari binnen.
- **Omdat** ophalen van de enveloppen jaarlijks zo'n €5000,- aan contant geld oplevert, dat we anders niet gehad zouden hebben. Met dank aan de gevers en de vrijwilligers die de enveloppen ophalen. Als zij dit niet doen, zouden wij deze bedragen misgelopen zijn.
- **Omdat** het meer leidt tot automatische incasso's.
- **Om** mensen er op te attenderen dat men mogelijk het bedrag kan aanpassen (soms ook omlaag).
- **Om** inzicht te krijgen wat we mogen verwachten.
- **Om** administratieve gegevens te actualiseren.

Een groot misverstand.

Ieder jaar weer geven veel parochianen aan dat we de incasso mogen aanpassen. Maar wat veel parochianen niet meer weten is dat zijzelf al lang geleden zelf de opdracht tot automatische overboeking hebben gegeven. Zij hebben ons niet gemachtigd, maar de bank opdracht gegeven met een bepaalde frequentie geld naar ons over te maken. Dit zijn ze vergeten en ze denken nu dat wij het geld incasseren. Om het bedrag waarvoor men zelf opdracht toe heeft gegeven te veranderen vindt men moeilijk. Het is niet zelden de reden om de kerkbijdrage dan niet te verhogen. Jammer. Als u de parochie machtigt tot incasso dan kunnen wij wel snel de bedragen aanpassen of stopzetten. In alle andere gevallen van automatische afschrijving moet u dat zelf met de bank regelen.

Een incasso van ons is altijd te herkennen aan de termijn die in de toelichting staat (maand, kwartaal of jaar). Ziet u dat niet, dan maakt u zelf automatisch over.

Samenvattend: er is verschil tussen automatische overboeking en incasso.

Wij prefereren incasso.

Ontwikkeling kerkbijdragen.

Van de bijdrage in 2019 van €90.000,- naar €160.000,- in 2021 was een continue stijgende lijn. In eerste instantie leek die lijn in 2022 onderbroken omdat er €157.000,- binnen kwam. Tot iemand me er op wees dat er in 2021 een extra corona-actie was die €7000,- opleverde. De normale opbrengst was dus eigenlijk €153.000,-. Zo kunnen we stellen dat er in 2022 toch opnieuw een kleine stijging was.



De vrijwilligers die actief zijn geweest bij de actie Kerkbalans zijn wij zeer erkentelijk. Bedankt voor jullie onmisbare inzet. Gevers: bedankt voor uw bijdragen.

Eerste indruk voor kerkbijdrage 2023.

- **Wij** zijn verheugd dat veel parochianen hun bijdrage verhoogd hebben. Velen hanteren de adviesbedragen als norm.
- **Blij** zijn we ook met het feit dat er in toenemende mate parochianen zijn die het draagkracht principe serieus nemen.
- **Het** aantal incasso machtigingen neemt toe.
- **Het** is vooral de oudere generatie die de kerk financieel draagt.
- **Er** zijn best nog een behoorlijk aantal parochianen die niet meer naar de kerk gaan, maar de kerk wel financieel ondersteunen.
- **Stoppen** met de kerkbijdrage wordt vaak gedaan door kinderen die de financiën van hun ouders beheren.

De indexatie AOW pakte anders uit.

Veel reacties had ik verwacht na mijn bijdragen over de indexatie van de AOW in 2023. Eén telefoontje kreeg ik maar. Maar liefst 10,15% meer AOW zouden we krijgen. In navolging van publicaties in de media had ik voorgerekend dat een echtpaar er ongeveer €172,-- op vooruit zou gaan. Maar achteraf bleken de rijksrekenmeesters het toch gelukt om daar wat van af te snoepen. Een toelage van zo'n €26,-- werd verminderd naar globaal €5,--. Ons gezamenlijk inkomen steeg "maar" met €115,20 per maand (in een half jaar tijd, want in januari 2022 hadden we er samen ook al €23,72 bijgekregen). U hoeft zich over ons (mijn vrouw en mij) overigens geen zorgen te maken. Wij hebben een goed pensioen, ondanks dat dat al een jaar of 13 niet verhoogd was. Dit in tegenstelling tot de AOW, die ieder half jaar geïndexeerd wordt. Sta ik hier nu te beweren dat alleen AOW, met ook nog recht op toeslagen, een riant inkomen is? Nee zeker niet. En of ik liever zou willen ruilen? Zeker niet. Mijn verantwoordelijkheid zou willen nemen? Zeker wel.

Terug naar het telefoontje.

De meneer wees mij er terecht op. Mijn AOW was er maar 6,67% op vooruitgegaan. In een half jaar, dat wel. Het hele jaar levert me 8,16% op.

En al deze cijfers omdat ik het had over dat ook de kerkbijdragen wel geïndexeerd mochten worden. En daar blijf ik bij. Met als maat de AOW, die ongeveer de hoogte van het minimumloon heeft. Ja, je hebt wat te rechtvaardigen als kerkbestuur als je over geld praat en niet over helpen van mensen. Ik voel me gesteund in allerlei landelijke wervingsacties. Je kunt iets alleen overeind houden als je er de middelen voor hebt.

In 2019 begonnen we met een advies bedrag van €10,-- per maand. Nu is dat €11,25.

De AOW is sinds 2019 met 16,96% omhoog gegaan. Het advies bedrag voor de kerkbijdrage in die tijd met 12,5%. We hebben in ieder geval niet overvraagd.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere

PS. AOW-ers, voel u niet aangesproken. Het is niet tegen u of speciaal voor u bedoeld. Het verloop van de AOW is het gemakkelijkst te volgen en sluit redelijk aan bij het minimumloon. Daardoor is het een goed ijkpunt



Vastenactie 2023: Mensen onderweg

De jaarlijkse Vastenactiecampaagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Opnieuw beginnen

Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen het land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Meer dan de helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten. Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten om een nieuw begin te maken met hun leven. Bijvoorbeeld met een lapje grond om voedsel te verbouwen.

In de eerste week van februari bezocht paus Franciscus DR Congo en Zuid-Soedan. Hij ontmoette er onder anderen mensen die gedwongen hun huis moesten ontvluchten, meestal vanwege oorlogsgeweld.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio, ook in Zuid-Soedan.

Wat doet Vastenactie?

Afgelopen jaar kregen zo'n 30.000 mensen hulp van Vastenactie bij het verbeteren van hun voedselzekerheid. Zij ontvingen bijvoorbeeld zaden, planten, gereedschappen en advies op het gebied van gezonde voeding en duurzame landbouw. In 2023 ondersteunt Vastenactie gevluchte gezinnen in Zuid-Soedan. Met zaaigoed en eenvoudig gereedschap kunnen zij hun eigen voedsel verbouwen.

Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl

Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.

Vastenzakje, QR code, wat U wilt

Paus Franciscus slaagde erin om mensen in Zuid-Soedan hoop te geven. U kunt in deze 40-dagentijd helpen en Mensen Onderweg in Zuid-Soedan steunen. Vul bijvoorbeeld het vastenzakje met een gift en deponeer het in de bus in de kerk.

Of doneer direct op: IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 Vastenactie.

Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.



Data

Zondag 5 maart 2023, 10 uur St Jankerk, MOV-viering, voorganger pastor Frank de Heus. En om 11 uur zal pastor Jan Kortstee voorgaan in de MOV-viering in de St Jozefkerk. In de Jacobuskerk zal ook aandacht besteed worden aan het Vastenactie project.

Laudato Si/MOV netwerk
handenwassen.blogspot.nl



Foto: Awut en Ajak doorstonden een oorlog en helpen elkaar om te overleven





Telefonische hulpdienst Caritas Enschede Overzicht 2022

De telefonische hulpdienst wordt vertegenwoordigd door een groep mensen vanuit de R.K. Caritas en de Prot. Diaconie Enschede.

Negen personen hebben om beurten een maand de mobiele telefoon. Hier kunnen mensen terecht als ze (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen en/of boodschappen nodig hebben, om een maand te overbruggen.

Ook wordt er een luisterend oor geboden voor andere hulpvragen.

De vergaderingen van de telefonische hulpdienst worden om beurten gehouden in de Ontmoetingskerk en de St. Jan. De telefonische hulpdienst is in 2022 tweemaal bijeengewees, om ervaringen uit te wisselen en de stand van zaken te bespreken. Het tussentijdse telefonische en digitale contact onderling, is van groot belang.

Regelmatig worden de mensen die hulp vragen, doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding. Afgelopen jaar is er weer intensief samengewerkt met o.a. de wijkcoaches in Enschede, vluchtelingen hulp, Alifa en met meer hulpinstanties in Enschede.

De kosten, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld.

De hulp die werd geboden in 2022:

- Met 40 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 57 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van bijna € 3.100,- Voor andere zaken is een bedrag van ongeveer € 160,- uitgegeven.
- Caritas Enschede heeft in samenwerking met de diaconie van de PGE voor de kerstpakketten 2022 gezorgd. **Er zijn 540 kerstpakketten samengesteld en bezorgd door meer dan 50 personen, in Enschede en Glanerbrug.** Deze kerstpakketten zijn bezorgd bij mensen/gezinnen die het moeilijk hebben. Op deze wijze willen wij deze mensen een steuntje in de rug geven. Deze adressen hebben wij ontvangen via o.a. wijkcoaches, St. Leergeld en parochianen. De pakketten zijn bekostigd met o.a. het verzamelen van statiegeldbonnen, giften en donaties van particulieren. Ook hebben we een donatie vanuit de PGE ontvangen. De pakketten van Glanerbrug zijn bekostigd en bezorgd door de PCI Maria Vlucht.
- Op o.a. het Steunfonds Katholiek Enschede hebben we in 2022 weer een beroep kunnen doen.
- Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen doorverwijzen.

Achter in de kerken ligt de gezamenlijke folder, daarnaast wordt iedere maand in het parochieblad "Pelgrim" naar het telefoonnummer verwezen. De folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op via 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

Namens de telefonische hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede,

secretaris Ans Koiter



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Ietje Köiter
Ine Reuver
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 3- 2023

maandag 13 maart 2023
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 30 maart 2023



Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris
Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Beter onthouden, Beter voelen

Leer de gebruiksaanwijzing kennen van het uiterst intrigerende besturingssysteem, dat we hersenen noemen. Deze twee en een halve kilo grijze stof is een mini-heelal met 120 miljard cellen, die via 10 biljoen schakelstations met elkaar in verbinding staan en informatie uitwisselen met een snelheid van 120 meter per seconde. De mogelijkheden van dit brein zijn praktisch onbegrensd.

Wie zijn brein de baas is, is heer en meester over zichzelf.

De eerste 5 hoofdstukken gaan over hoe je brein leert en onthoudt. Je leert af te rekenen met onder andere die vervelende vergeetachtigheid.

In de volgende 5 hoofdstukken gaat het over hoe ervoor kunt zorgen dat je brein kwalitatief beter kan werken. Hoe je opgeslagen rommel en ballast kunt kwijtraken. Vervelende gewoontes, stemmingswisselingen: weg ermee!

Brein de Baas leert je hoe je de volledige regie over je gedrag, je emoties en je denken (weer) in handen krijgt.

Het zijn vooral de praktisch tips die het boek een 'must' maken voor iedereen. Het kan leiden tot een rijker en gezonder leven tot op hoge leeftijd.

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

Brein de Baas

BETER ONTHOUDEN — BETER VOELEN



Dr. Frits Winter



Varvik
UITVAARTZORG

Uw herinnering is onze zorg.

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937

SIERS

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Vastenactie 2023 Mensen onderweg

Nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en natuurrampen als nu. Ze zoeken een veilige plek en middelen van bestaan. Vastenactie steunt daarbij. In Zuid-Soedan bijvoorbeeld, waar vrouwen als Awut en Ajak een nieuw bestaan proberen op te bouwen in hun nieuwe gemeenschap.

Helpt u mee?

Voor € 32 geeft u al zaaigoed en handgereedschap voor 1 familie voor een heel seizoen.



IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRLSFc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





Rechtvaardigheid



De muizen hebben zich verstopt in de keuken. Ze wachten geduldig tot de pastoor en mevrouw Bontje, de kosteres, na de koffie weer aan het werk gaan. Dan liggen er altijd koekkrumels en daar zijn de muizen dol op! Deze keer ligt er iets veel groters. Een cracker! Ze staan er met z'n allen omheen. Wie krijgt hem? 'IK!' gilt de brutaalste. 'Nee, IK wil hem!' gilt een ander. 'Nee, IKKE!!' Het wordt duwen, graaien en vechten. Eén muise staat aan de kant, Mieke, die altijd door haar broers omver wordt gelopen. 'Waaacht!' gilt ze boven alles uit. 'We moeten iets afspreken!!!' Gelukkig wordt het stil. Erom vechten, daar is niemand voor. 'Laten we het aan Kik vragen!' zegt Mieke. Samen slepen ze de cracker door de kerk.

Als de muizen hun vreselijke probleem hebben uitgelegd, zegt Kik: 'Je kunt hem toch eerlijk in stukken breken?' Maar natuurlijk! Tevreden slepen de muizen de cracker naar hun huis onder het orgel. Kik doet een dutje. Hoe lang hij heeft geslapen weet hij niet, maar ineens zit Mieke naast hem. 'Er is iets gebeurd, Kik' zegt ze. 'Mijn broer heeft de helft gehouden en de andere helft mochten we verdelen. Dat is toch niet eerlijk!' Kik zwijgt. 'Wat hebben jullie toen gedaan?' vraagt hij. 'Wij', zegt Mieke, 'hebben onze helft eerlijk verdeeld. Maar ik voelde me ROT.' Kik snapt het. Onrechtvaardigheid doet pijn. Dan klaart Mieke op. 'Gelukkig was de cracker helemaal niet lekker.'



Versje

Wie enkel maar schattig is, lief en aardig
is niet automatisch ook rechtvaardig.
Wie altijd maar 'ja' zegt met zachte stem
die zet zichzelf op een soort van rem.
Die kan enkel buigen, bukken en knikken
als anderen stiekeme kunstjes flikken;
die glimlacht en weifelt en kijkt steeds weg
als er vals wordt gespeeld of iets naars gezegd,
of als er gestolen wordt, of gepest.
Die is niet rechtvaardiger dan de rest.



Haal je voet van de rem, en geef tegengas
als iets echt oneerlijk is in de klas,
niet om zelf populairder te worden,
maar om eerlijkheid zelf, om de hogere orde.
Als je 't maar uitspreekt, zonder te eisen,
en zonder te schreeuwen en te krijsen,
als je 't maar uitspreekt, flink en waardig:
'dit is niet oké. dit is niet rechtvaardig.'



Uit de Bijbel

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer
en grote liefde voor zijn geboden.
Ben je mild en vrijgevig, doe je eerlijk zaken,
dan gaat het je goed. Je rechtvaardigheid
houdt altijd stand. (naar Psalm 112)

