

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
november 2022/9



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Awareness is the key to Health



Nthabiseng

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

november 2022 / 9

Inhoud

- 5** Voorwoord
Pastor Carla Berbée
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** Voedselbank
- 13** Kerstpakketten-actie PCI
- 16** Vieringenrooster
- 17** Pastoor Paul Daggenvoorde over
de woord- en communievieringen
in het beleidsplan van de
bisschop.
- 23** Adventsactie
- 24** Van het Bestuur



Hebt u al een bijdrage voor Pelgrim
overgemaakt naar de parochie?

Zo niet: u kunt het overmaken naar
NL04 RABO 0129 6015 86 tnu
Par. St. Jacobus de Meerdere,
onder vermelding van Pelgrim.

Hartelijk dank alvast!

ADVENT

Van de redactie

De wintertijd is weer ingetreden. Het wordt steeds vroeger donker.

De vogels trekken weer in V-vorm over naar de warmere zuiderlijke landen.

De adventskaarsen kunnen weer branden, als voorbereiding op de Kerst. Een beetje licht in het donker!

- Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine -



*Jezus komt
als het donker is
en laat zijn licht
helder stralen
over je angst,
pijn en gemis
je woestijn,
bergen en dalen
opdat je in
de duisternis
nooit meer
hoeft te dwalen*



Weest waakzaam ...



We hebben 2 bijzondere jaren achter de rug.

En nog steeds is niet zeker wat het corona virus ons zal brengen de komende winter. Dit jaar zijn er meer zekerheden omgevallen.

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat we inmiddels weer met oorlog moeten rekenen. Dat het gebed om vrede een heel andere, wrange bijklank heeft. Wie had kunnen denken dat Europa verscheurd zou worden, er velen op de vlucht zouden slaan en dat dit tot in onze steden en dorpen merkbaar is. Wie had gedacht dat we -niet echt uit idealisme, maar gewoon vanwege de portemonnee- bewust energie proberen te besparen. Tot in de koude kerkgebouwen toe. Veel te kiezen valt er niet.

Mogen we dan klagen....? Nee!

Ons land is niet in puin geschoten door de bureu. We hebben te eten en te drinken, zelfs met waren uit exotische landen. Kinderen kunnen veilig spelen. Er is vermaak en ontspanning. We mogen ons verheugen op de decembermaand die komen gaat.

Maar zekerheid....?

We beseffen nu veel meer hoe broos onze verworvenheden blijken te zijn. En resultaat naar werken: niet gegarandeerd!

In deze periode tussen Allerzielen en het begin van de Advent klinken de Schriftlezingen vaak dreigend en waarschuwend:

Wees waakzaam, wees alert!

Wees kritisch en toets wat zich als waar presenteert...

"Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt.

Zijn wij in u verzonken, ons hart raakt niet ontsteld..

U leeft en houdt de wacht

Uw Licht komt na de nacht."

We mogen uitkijken naar lichtpuntjes in deze tijd, bij mensen om ons heen, speuren naar tekens van hoop in onze grote wereld. We mogen stiller worden en bidden: het Christuskind wordt verwacht. Ook in ons midden.

Carla Berbée, pastoraal werkster



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Jubileum

Zondag 25 september werden tijdens en na de eucharistieviering drie parochianen onderscheiden met de Willibrordpenning en de Jacobusspeld, vanwege de vele verdiensten voor de geloofsgemeenschap..

Astrid Boomkamp omdat ze vijftientig jaar misdienaar is.

Maarten Meulenbroek en **Edwin Seinen** omdat zij als misdienaar en vanwege ander vrijwilligerswerk al veertig jaar actief zijn, eerst in de Paulusparochie en nu in de Jozefkerk.

Pastoor Paul Daggenvoorde sprak de jubilarissen toe, er was een bloemetje en na afloop iets extra lekkers bij de koffie.

De broers **Fadi en Jossif Ashaqa** werden ook in het zonnetje gezet omdat ze al tien jaar misdienaar zijn.

Bijzonder was ook dat **Agnes** op die dag jarig was en dus ook nog werd toegezongen.

Van harte gelukkigwens en grote dank namens de geloofsgemeenschap St. Jozef.

Rien Tiehatten



O, helende kracht
die zich een weg baant.
Alles doordringt U
de hoogten, de diepten en iedere afgrond.
U bouwt en bindt alles samen.
Door U druipen de wolken,
door u waaien de winden.
Door U bergt het harde gesteente water,
stromen de beekjes
en spruit het frisse groen uit de aarde

Hildegard van Bingen 1098 - 1179



Groene zusters

Bladeren vallen in prachtige kleuren. Het is warm voor de tijd van het jaar. Elke bloem is een toegift. Mensen maken zich zorgen over het milieu. We erkennen dat we op te grote voet hebben geleefd. Delen van de wereld dreigen onleefbaar te worden. Mensen trekken weg om elders een bestaan op te bouwen. Bisschop Girotti noemt milieuvervuiling, het onmatig gebruik van de aarde en excessieve rijkdom nieuwe zonden.

In september, de maand van de schepping, hebben we een boom geplant. De Laudato Si boom, die eerst in de kerk op het altaar heeft gestaan. Samen met Hans en Harry hebben we de boom geplant. Eerst een flink gat in de grond, goede tuingrond er bij, flink wat water en dan maar wachten en hopen. Eerst moet de boom de winter door, dan de bloesem en misschien wel een eerste peer. Zo gaan we met deze Laudato Si boom de toekomst in.

Alles wat we nu doen draagt daaraan bij. In de eerste psalm wordt de mens gelukkig geprezen die is als een boom, geplant aan levend water, die geeft goede vruchten.

Psalm 104 bezingt de schoonheid van de schepping, met de treffende zin:
Uw scheppingskracht vervult onze aarde.

De groene zusters, waaronder de Clarissen in Megen, laten zich inspireren door Hildegard van Bingen, Franciscus en Clara van Assisi. In het boek: Gezond leven, bezielde eten, van Chiara Bots o.s.c. staan de volgende leefregels:

- 1** Zorg voor een ritme dat aansluit op je natuurlijke ritme.
- 2** Verdeel de maaltijden evenwichtig.
- 3** Ga naar buiten, verwonder je, ontwikkel je zintuigen, geniet.
- 4** Heb oog voor de aarde en haar levensvoorwaarden, vergiftig niet, ga er zorgvuldig mee om.
- 5** Ga op zoek naar je eigen bronnen van inspiratie en bezieling en geef die de ruimte en levenskansen.
- 6** Oefen je in dankbaarheid om alles wat je om niet geschonken wordt: een mooie bloem, liefde, een geneeskrachtig of smaakvol kruid.
- 7** Zorg met aandacht voor: iets wat groeit en leeft en leer daarvan, voedsel voor de ziel en geestelijke groei, balans tussen inspanning en ontspanning.

*Lies van Veldhoven,
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord*

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Woensdag 7 december: Lezing basilieken en kathedralen in Nederland



Op woensdagavond 7 december om 19.30 is er een lezing in het parochiehuys aan de Walstraat getiteld "Basilieken en kathedralen in Nederland" door Hugo Kolstee, schrijver van het boekje "Alle Basilieken en Kathedralen in Nederland" dat bij Berne Media aan de derde druk toe is. Het is een heel leuk boekje met een stempelkaart achterin, om stempels te halen bij de desbetreffende kerken.

Aanmelden voor deze lezing graag via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl.
U bent van harte welkom!



Mgr. dr. Alphons Ariëns (1860-1928), priester met een missie..

Op zondag 20 november vindt om 11 uur de jaarlijkse Ariëns gedachtenis viering plaats in de Jacobuskerk. Het thema luidt dit jaar: Alphons Ariëns, priester met een missie. Wie was hij?



Vijftien jaren heeft Alphons Ariëns gewerkt in Enschede en omgeving als kapelaan van de Sint-Jacobusparochie (1886-1901). Hij woonde en werkte vanuit de pastorie naast de Jacobuskerk. Daar ontwikkelde hij zich tot de eerste arbeidspastor in Nederland. Hij richtte op 14 januari 1891 de Twentse Fabrieksarbeiders Bond op, deze groeide later uit tot de landelijke Katholieke Arbeiders Beweging.

Hij was zielzorger in de volle betekenis van het woord, besteedde veel zorg aan de liturgie, bracht mensen graag samen in bijeenkomsten en verenigingen. Hij was sociaal ingesteld, met veel aandacht voor mensen in nood. Ariëns wilde de tekenen van zijn eigen tijd verstaan en daarop inhaken. Daarom stichtte hij organisaties voor werknemers, drankbestrijding en voor deelname aan de missiewerken in de kerk.

Ook als pastoor van Steenderen (1901-1908) en van Maarsssen (1908-1926) bleef hij zijn stuwkracht onverminderd inzetten, totdat uiteindelijk zijn krachten het begaven.

In 1928 vond Mgr. dr. A. Ariëns zijn laatste rustplaats op de rooms-katholieke begraafplaats Beeresteyn te Maarsssen. Op zijn grafsteen staat: Ariëns, priester.



In de Maria-Ariëns kapel van onze kerk wordt sinds 1994 de herinnering aan hem levend gehouden. Wij mogen Alphons Ariëns daar gedenken en bidden voor zijn zaligverklaring. Zo kunnen wij deel krijgen aan zijn sociale gezindheid.

Hoofdcelebrant in de viering van 20 november is Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, **Concelebrant:** pastoor Paul Daggenvoorde, pastoor van de parochie "Sint Jacobus de Meerdere" in Enschede. Assistentie wordt verleend door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse seculariëren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Medewerking verlenen:

Het Ariënskoor o.l.v. Paul Kempers en De Stadsharmonie Enschede o.l.v. Luuk Meinders (voorheen Koninklijke Leo harmonie, in 1893 door Alphons Ariëns zelf opgericht en vernoemd naar Paus Leo XIII, de paus van de encycliek "Rerum Novarum")

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Eeuwfeest en afscheid

De prachtig mooie viering tgv het eeuwfeest van de St. Jan was voor mij tevens een viering ten afscheid van Enschede Zuid.

Veel mensen heb ik op de 9de oktober de hand kunnen drukken.

Nu ik mijn pelgrimstocht ga voortzetten als regionaal overste van Mill Hill, wonend in Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek, wil ik iedereen van harte bedanken voor de mooie 15 jaren die ik in de Verrijzeniskerk en in de St. Jankerk heb mogen doorbrengen.

Een missionaris trekt verder wanneer het een of ander is opgebouwd, zoals ook de Pathmos Oase door mij achtergelaten moest worden.

Deze 15 jaren hebben me geleerd dat er veel zielskracht aanwezig is in de harten van zovele mensen en dat er veel energie is om verder te bouwen aan de gemeenschappen rond het woord van Christus.

Met een hartelijke groet,

Ben Engelbertink, mhm

Regionaal Overste van de Mill Hill missionarissen, Nederland.





LEVENSLICHT: KINDERWOORDDIENSTEN IN DE SINT JANKERK

Tijdens de adventsperiode zijn er in de Sint Jankerk elke week, tijdens de zondagse vieringen, kinderwoorddiensten (KWD) speciaal voor de kinderen. Zo bereiden zij zich in vier weken voor op Kerst.

De verhalen gaan over Levenslicht. Levenslicht is een wonder dat God aan de mensen geeft. Het gaat dit jaar over vijf vrouwen die een belangrijke rol spelen bij de geboorte van het kindje Jezus.

Mattheüs begint het levensverhaal van Jezus met een overzicht van Jezus' afstamming. Hij begint bij Abraham en vertelt over drie keer veertien generaties. Namen als Jacob, koning David, Salomo...Tussen die namen worden vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. En de vijfde naam is Maria, als vrouw van Jozef.

Er wordt niet zomaar een baby'tje geboren.

De uitdrukking 'het levenslicht zien' betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God wordt omschreven als licht en Jezus vertelt dat Hij het licht van de wereld is.

Programmering kinderwoorddiensten/kindervieringen in de Sint Jankerk advent 2022

1e advent 27 november klokjesviering (3-7 jaar) 09.30 uur

2e advent 4 december KWD 10.00 uur

3e advent 11 december KWD 10.00 uur

4e advent 18 december KWD 10.00 uur

24 december viering kleuters afsluiting project 17.00 uur

De kinderwerkgroepen Sint Jan nodigen alle kinderen uit om mee te doen aan dit leuke en leerzame project.

HOE IS HET MOGELIJK.....

dat er 's morgens kinderen naar school gaan zonder te hebben gegeten en wel om reden dat er geen geld is om dat eten te kopen. Hoe triest moet dit zijn voor de kinderen en hun ouders.

Het zijn schrijnende berichten die steeds vaker tot ons komen en dat is van de ene kant maar goed ook want het kan niet vaak genoeg gezegd worden :

KINDEREN, MAAR OOK HUN OUDERS MOETEN TE ALLEN TIJDE GENOEG TE ETEN HEBBEN

en dat zou natuurlijk voor ieder mens moeten gelden waar ter wereld dan ook. Maar helaas is dat lang overal niet het geval, we kennen allemaal de beelden vanuit vooral Afrikaanse landen, maar ook van andere werelddelen waar mensen iedere dag opnieuw hun uiterste best moeten doen om voor hun kinderen en zichzelf een kostje bij elkaar zien te scharrelen.

Iedere keer weer heel naar om hier beelden van te zien, eten en drinken als eerste levensbehoefte wat er niet is of niet in voldoende mate, het raakt me elke keer weer en dat zult u wel net zo ervaren.

Maar ook in onze westerse maatschappij met al zijn rijkdom en overvloed komt het steeds vaker voor dat mensen niet genoeg geld hebben om eten te kopen, dus ook in Nederland en ook in onze eigen stad. Zo wijdde TCTubantia er vorige week nog 'n flink artikel aan. De Voedselbank Haaksbergen-Enschede heeft 'n groot tekort aan zowel voedsel als ook aan geld. De organisatie die enkel draait op vrijwilligers zet alles op alles om negenhonderd klanten wekelijks een voedselpakket te kunnen geven. Wim Sprakel, bestuurslid voedselwerving bij de voedselbank, zegt in dit artikel o.a "het aantal klanten neemt wekelijks met zo'n 30 klanten toe. Maar het aanbod van levensmiddelen van lokale supermarkten en leveranciers neemt drastisch af. De boodschappen met 'n uiterste houdbaarheidsdatum worden nu met 35 tot 50 procent korting aangeboden in plaats van dat ze aan ons gedoneerd worden, een groot deel van onze aanvoer valt daardoor weg.

Er zijn inmiddels al enkele prachtige initiatieven in Enschede ontstaan om de voedselbank te ondersteunen. Laten wij dat vanuit de katholieke kerkgemeenschap in onze stad doen door zoveel mogelijk houdbare etenswaren mee te nemen naar de kerk of hier geld te geven voor de voedselbank.

Jan Kattenpoel Oude Heerink



De kerstpakkettenactie van de PCI is weer gegroeid:

Wij gaan **500** kerstpakketten aanschaffen voor mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Kent u een persoon of zelfs heel gezin in financieel zware omstandigheden?

Stuur vóór 1 december een e-mail met het adres naar: secretaris@caritasenschede.nl. Misschien wilt u liever anoniem een adres doorgeven? Dat kan in de Sint Jan, Jacobuskerk en de Jozefkerk.

Wilt u deze kerstpakkettenactie steunen?

Wij zoeken mensen die op 17 december willen helpen met het bezorgen van de kerstpakketten.

Dit duurt ongeveer 2 uur. Wilt u helpen? Meld u aan via secretaris@caritasenschede.nl.

Misschien wilt u deze actie financieel steunen?

Uw gift is van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op:

NL45ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede onder vermelding van 'kerstpakketten'.

U kunt ook gebruik maken van de qr code.



Allerzielen

Op 2 november vieren wij Allerzielen en ook dit jaar gaan onze gedachten uit naar onze dierbare overledenen. Wij noemen de namen van degene waarvan wij sinds oktober 2021 afscheid moesten nemen.

St. Jozefkerk:

20-10-2021 Hans Scholten (85)
27-10-2021 Elly Velthausz - Vos (90)
03-11-2021 Tonny Smellink - Kok (98)
24-11-2021 Jo Sekereijs - Voerman (94)
02-12-2021 Netty Looze - Elst (79)
12-12-2021 Marietje Strengers - Kroep (98)
17-12-2021 Jan Snels (90)
01-03-2022 Lies Heijne - Poppink (90)
12-03-2022 Ton-Erik ter Brugge (74)
10-05-2022 Salvatore Prinzo (85)
11-05-2022 Jan van Os (93)
17-05-2022 Wilma Temmink - Beckers (70)
24-05-2022 Rikie Boers (76)
25-05-2022 Herman ter Grote (85)
12-06-2022 Frans Klunder (74)
16-06-2022 Jan Velnor (92)
02-07-2022 Johan ten Tusscher (88)
18-07-2022 Jozef Fagone (85)
20-07-2022 Biagio Carta (83)
31-07-2022 Hedy Slym - Busscher (80)
05-08-2022 Harry Rikhof (78)
17-08-2022 Bella Roonder (91)
01-09-2022 Joke Wolbert - Olde Dubbelink (80)

St. Jankerk:

15-09-2021 Marietje Brinkman (88)
11-11-2021 Rob Küpers (71)
13-11-2021 Wilma Martinus - Bon (75)
19-01-2022 Riki Wientjes - Barink (85)
21-01-2022 Ben Olde Daalhuis (83)
02-02-2022 Leny van den Boogaard - Timmermans (91)
14-02-2022 H.M.M. Groothuis (79)
16-02-2022 Mirjam Willemsen - Storck (62)
08-03-2022 Lies van Wijngaarden - Lenferink (90)
22-03-2022 Gerard Selker (77)
01-04-2022 A.J. Kramer (85)
07-05-2022 Marietje Meijerink - Oude Boojink (83)
11-05-2022 Huub Verreijt (80)
21-05-2022 Jan Beckers (88)
03-06-2022 Hedwig Borkens (89)
04-06-2022 Fieny Hagreis - Wantia (75)
18-06-2022 Joop van de Pieterman (81)
28-06-2022 Jan Voets (84)

Vervolg St. Jankerk:

29-06-2022 Loi Le (85)
12-07-2022 W.J. Heeregrave (76)
25-08-2022 Frans Greuliker (80)
28-08-2022 Lies Weerkamp - Timmer (78)
30-08-2022 Herman Roerink (86)
12-09-2022 Anneliesje de Graaf - Hangx (82)
27-09-2022 M.J.A. Vergeer - Misana (86)

Jacobuskerk:

02-11-2021 Dini Mulder - Bosma (89)
03-02-2022 Peter Roelofs (58)
23-02-2022 Arnulf Sibbing (84)
27-04-2022 Herman Wargers (80)
08-05-2022 Clara Bovenius - Ekkelboom (81)
16-07-2022 Erseliene Moesai (83)



OVERLEDENEN

St. Jozefkerk

03-10-2022 Hans Souverijn, 71 jr, w/v Sonja Souverijn
08-10-2022 Peter Heinhuis, 54 jr, e/v T. Heinhuis-Jalving
16-10-2022 Ineke Veeger, 87 jr, e/v J.H.H. Veeger

Anders

27-09-2022 Maria J.A. Vergeer-Misana, 86 jr, e/v M.J. Vergeer
30-09-2022 Kees Poortermans, 80 jr, e/v B.A.M. Poortermans-van Ogtrop
12-10-2022 Christel Kottig, 81 jr, w/v Karl Heinz Labuda
17-10-2022 Annelies Morssinkhof-Bossink, 75 jr, e/v Albertus J. Morssinkhof
17-10-2022 Willy Simmelink-Gorkink, 74 jr
20-10-2022 Albert M.W. Schuilenburg, 77 jr, e/v Maria Schuilenburg-Kamphuis
21-10-2022 Rita Bottenberg-Greve, 82 jr, w/v Ton Bottenberg
21-10-2022 Johannes H.G. Kusters, 70 jr
23-10-2022 Hendrikus J. Plettenburg, 89 jr, w/v Johanna M.G. Plettenburg-Punte
27-10-2022 Ben Nissen, 93 jr, e/v mevr. Nissen
29-10-2022 Willy Nijhuis, 90 jr, e/v Joke Nijhuis-Kortink



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 19/20 november Christus Koning		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Mgr. Woorts + P. Daggenvoorde Ariënsviering Ariënskoor + Stadsharmonie	
Weekend 26/27 november 1e Advent			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Samenzang
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Ariënskoort	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Bachcantate Vocal Moments	Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Weekend 3/4 december 2e Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst + MOV Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus MOV Samenzang



Stichting Het Ariëns-Comité

Graag brengen we de Ariënsviering in de Jacobuskerk nog even extra onder uw aandacht:
Zondag 20 november om 11 uur.
 (In de andere kerken in Enschede wordt dan niet gevierd.)



Kerstviering parochiesenioren.

Op **woensdag 21 december, 14.30 uur**, is er een Eucharistieviering/
 Kerstviering voor alle parochiesenioren uit Enschede. Plaats: in de St. Jankerk.
 Met medewerking van St. Jan-Michaelkoor.
 Na de viering is er een gezellig samenzijn: koffie, drankje en hapjes.
 Opgave voor het samenzijn na de viering via de bekende adressen is wenselijk.
 Telefoonnummer kwijt? Bel centraal secretariaat ma t/m do ochtend bereikbaar:
 053-478 53 06



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Donderdag 8 december Onbevleete ontvangenis		Woord- en communieviering	Woord- en communieviering
<i>Vieringen in De Roef en dagkapel Verrijzeniskerk</i>		Donderdag 09.30 uur C. Meijer Viering in De Roef Samenzang	Donderdag 09.30 uur G. Korten Viering in Verrijzeniskerk Samenzang
Weekend 10/11 december 3e Advent	Eucharistieviering	Woord- en communieviering	Eucharistieviering
	Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoor	Zondag 11.00 uur G. Korten + I. Khazoum Vocal Moments	Zondag 10.00 uur J. Kortstee Ikonenwijding Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 17/18 december 4e Advent	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering
	Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Zondag 11.00 uur J. Kortstee Dialectviering Samenzang	Zondag 10.00 uur B. Dieben + N. Jansen Come Back

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.

Meer dan alleen de H.Mis Meer dan alleen de priesters

Kardinaal Eijk heeft beleid bekend gemaakt over het langzaam afschalen van Woord- en Communievieringen in het weekend. De Kardinaal wil dat we gezamenlijk Eucharistie vieren op zondag.

Daar is van alles over te zeggen, maar niet dat er verder geen enkele viering meer gehouden kan worden, dan alleen de mis. Onlangs meldde een **artikelje in de Tubantia** dat, ten onrechte. Want de Woord- en Communievieringen worden niet afgeschaft. Nu niet, en ook over 5 jaar niet. En ook parochiële voorgangers kunnen zich blijven inzetten. Graag zelfs.

Waar het om gaat is: dat pas over 5 jaar de liturgische roosters van de parochies zo ingericht moeten zijn, dat er in het weekend maximaal Eucharistie gevierd kan worden. Inderdaad zonder Woord en Communievieringen. Daar is van alles tegen in te brengen en over te zeggen, maar niet zoals in de krant staat dat andere vieringen dan de eucharistie moeten stoppen in het weekend. Dat is niet zo.

Zangvieringen van één van onze koren, of de klokjesviering, of de Angelusviering kunnen gewoon in het weekend gehouden worden. Bovendien blijft het door de week gewoon mogelijk om in onze kerken en ook in bijvoorbeeld de Roef, en in de verpleeghuizen Woord- en Communievieringen te houden, nu, de komende vijf jaar, en nadien.

Daarom leiden we ook nog gewoon parochiële voorgangers op. Dankbaar voor hun onmisbare inzet.

Pastoor Paul Daggenvoorde



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511
EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



GRENZELOOS MUZIEK GENIETEN IN LONNEKER

Na maanden van voorbereiding is het bijna zover. Dan gaat Themakoor Op Toon uit Lonneker iets doen wat ze nog nooit hebben gedaan. Samen met gastkoor Cantus Reni uit Rheine brengen zij zaterdag 26 november vanaf 19.30 uur in de Jacobuskerk in Lonneker, onder het motto 'Grenzeloos in Muziek', een ode aan de grenzen overschrijdende werking en betekenis van muziek en muziekbeleving.

Tijdens het bijna anderhalf uur durende optreden brengt het internationale gezelschap ongeveer achttien nummers in verschillende talen ten gehore, variërend van het bekende 'Conquest of Paradise' - gecomponeerd door de eerder dit jaar overleden Griekse componist Vangelis. Maar ook het lied 'Ken je mij' in een speciaal voor Op Toon geschreven arrangement tot het wereldberoemde Ave Maria van Caccini. Met dit repertoire willen Op Toon en Cantus Reni luisteraars benadrukken dat iedereen over de wereld muziek toch op dezelfde manier kan beleven, ook als je de betreffende taal misschien niet spreekt.

Beide koren zullen zowel gezamenlijk als apart optreden. Ze worden daarbij begeleid door pianist Astrid Aalders. Dirigent Eline Harbers, die tijdens het concert ook als solist te horen zal zijn, heeft beide koren op haar kenmerkende enthousiaste wijze klaargestoomd voor dit optreden. Eline begeleidt al jaren meerdere koren en weet als geen ander: 'In de wereld van de muziek zijn er geen grenzen. Waar je ook woont, zingen verbindt en bezielt de mens!' Zondag 27 november zal Cantus Reni gastvrouw zijn voor de "return" in Rheine.

Kaarten voor 'Grenzeloos in Muziek' kosten 5 euro zijn op drie manieren verkrijgbaar:

1. via het scannen van de onderstaande QR-code
2. via bankoverschrijving NL70 ABNA 05.92.04.89.85 t.n.v. P. Harbers
3. contant vóór aanvang optreden.

(na betaling via optie 1 en 2 komt u op de gastenlijst)
De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan de koren zelf, die door de coronaperiode twee jaar nauwelijks hebben kunnen optreden.

Grenzeloos in Muziek
Zaterdag 26 november
19.30 – 21.00 uur
Inloop vanaf 18.45 uur
Jacobuskerk in Lonneker

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Tiehatten, voorzitter themakoor Op Toon, tel. 06-24650849 en email s-kwadraat@live.nl



Op Toon



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Tijdens de H. mis van 11.00 uur op

Zondag 20 november: Geen viering in de St. Jozefkerk.

Zondag 27 november: 1e zondag van de advent.

Thema: Bereid je voor: Hij komt.

Leef zo, dat je Jezus elke dag zou kunnen ontmoeten, zonder je voor jezelf te moeten schamen.



Zondag 4 december: 2e zondag van de advent.

Thema: Wandel in het Licht.

Ruim alles uit de weg waardoor God jou niet of moeilijk kan bereiken.

Zondag 11 december: 3e zondag van de advent.

Thema: Weest blij, Hij is nabij!

Hoe je je vandaag ook voelt (blij of verdrietig...), je mag weten dat Jezus je nabij is. Hij is er, ook nu voor ieder van ons.



Kids Time St. Jankerk



De KidsTime is een club voor kinderen van groep 5-6-7.

Zit je in groep 5,6 of 7? Ben je nieuwsgierig naar geloven, bidden, de bijbel en feesten in het Katholieke kerk?

Vind je knutselen, spelletjes en gezelligheid ook leuk?

Kom dan naar de Kids Time, daar gaan we op een speelse en creatieve manier aan de slag met feesten die we samen vieren in de kerk. We gaan samen op ontdekkingsstocht naar de weg van geloven.

Op vrijdag 16 december 2022 van 15.30u tot 17.00u in de parochiezaal van de St. Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij weer bij elkaar met de Kids Time!

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Driekoningen



Driekoningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis van de drie koningen Caspar, Balthasar en Melchior.

Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Ze hadden veel verstand van sterren en konden de toekomst voorspellen. In de bijbel staat dat ze op zoek waren naar de nieuwe koning van het joodse volk. Een heldere ster wees hun de weg naar het dorp Bethlehem. Daar vonden ze in een stal het pasgeboren kindje Jezus.

Hij kreeg dure cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre. Mirre is lekker ruikende hars die in zelf wordt gebruikt. Het feest van de drie koningen wordt nog steeds gevierd, op de 1e zondag in Januari.



Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij het verhaal: **Waarvoor komen jullie?**

Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn.

Kun je dit keer niet meedoen, maar vind je het wel leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Neem een vriendje of vriendinnetje mee! Wie weet tot dan!!!

Volgende datums op de vrijdagen:

3 maart 2023 Vastentijd,

12 mei Zondag rustdag en

14 juli Christoffel.

Opgeven via: kidstime@katholiekenschede.nl of 06 22 379 624

Begeleiders: Saskia, Engeliën, Valerie en lieve moeders die regelmatig meehelpen

Wij hopen jullie te zien





Het wordt herfst, de tuin ligt nu vol bladeren, naalden en walnoten.

Het wordt tijd dat we hem voor het publiek gaan sluiten.

Dat wil niet zeggen dat er nu niets meer gebeurt.

Elke tweede zaterdag van de maand komen er vrijwilligers een handje helpen voor het nodige onderhoud.

We hebben voor zo'n dag nog wat handjes nodig.

Er moeten nog wat planten in de grond en de houten tuinstoelen moeten een verfje.

Naast onze vaste groep willen we ook graag wat mensen die ons op zo'n dag te hulp schieten.

Wilt u op zaterdag 12 november helpen? Bel dan even met Henk Thüss 4330322.

Mailen mag ook h.thuss@kpnplanet.nl We zorgen dan voor een koek bij de koffie.

Ook de bijen zullen wel overleven. Deze dagen krijgen ze extra suiker om de winter door te komen.

De imker is erg tevreden over het 'volkje'.

We hebben plannen om in het voorjaar uit te bereiden en hopen in de zomer op honing uit eigen tuin.

De visvijver raakt overbevolkt dankzij de goede zorgen van Hans en Leo.

Over de plannen met de moes- en bloementuin vertellen we in de volgende Pelgrim meer.

De groei zit er goed in. De 'ontmoetingsplek voor allen', wordt steeds mooier!

Hij is er weer!

De Gerarduskalender 2023.

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De prijs per kalender is € 9.00

De kalender is te koop bij: Annie Blokhuis, De Vluchtestraat 47, 7523 BG Enschede, tel. 053-4358337.



Ieder kind een goede start

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op het recht van kinderen op een goede start in het leven. Daarbij hoort aandacht voor voeding, zorg en een stimulerende omgeving. Dit vergroot hun kansen op een betere toekomst. Dat is de inzet van dit project in El Salvador. Ook in 2019 en 2021 hebben we in Zuid-Oost Twente aandacht gevraagd voor dit Adventsactieproject.

Ana Manganaro

In het noorden van El Salvador, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de burgeroorlog vanaf 1980 werd deze plaats volledig verwoest. De burgeroorlog kostte 75000 mensen het leven in heel El Salvador, waaronder aartsbisschop Óscar Romero. De bevolking vluchtte naar buurland Honduras. Na de vrede in 1992 keerden de bewoners weer terug uit de vluchtelingenkampen en bouwden Guarjila weer op. De Amerikaanse zuster en kinderarts zr. Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op.

Wat willen we bereiken?

Het Ana Manganaro ziekenhuis wil ouders helpen bij de zorg voor de integrale gezondheid van hun kinderen, dus zowel op lichamelijk als op mentaal gebied. Met als uiteindelijke doel om hun kansen op een beter leven te vergroten en de keten van armoede – die overgaat van de ene generatie op de volgende – te doorbreken.

Hoe doen we dat?

16 medewerkers van het Ana Manganaro ziekenhuis volgden een aanvullende opleiding. Zij kregen onder meer les van een gespecialiseerde psychotherapeut. Deze gezondheidswerkers brengen hun kennis en vaardigheden over op (aanstaande) ouders.

Daarnaast is het ziekenhuis bezig met het opzetten van een gespecialiseerd centrum, waar kinderen van 0-3 met een ontwikkelingsachterstand stimulerings therapie krijgen. In de eerste drie levensjaren van een kind wordt de basis gelegd voor een goede ontwikkeling.



In het weekend van 2e advent, 3/4 december 2022, wordt in alle vieringlocaties van Enschede, Losser, Haaksbergen en omstreken, aandacht gevraagd voor dit Adventsactie project rondom Ana Manganaro.

Wat kunt u doen?

Uw bijdrage is enorm welkom. Aan de Pelgrim van november is een collectezakje toegevoegd. Achter in de kerken staat een collectebus speciaal voor de Adventsactie, waarin u deze zakjes kunt deponeren.

Idee: stuur het collectezakje mee met de kerstpost aan een goede bekende of familielid. Kerstpost mag in Nederland tot 50 gram, dus het collectezakje past bij uw kerstcorrespondentie.

Adventsactie, Den Haag
NL89INGB0653100000

Met onze steun, kunnen medewerkers van het Ana Manganaro ziekenhuis jonge ouders trainen. Dat geeft de kinderen een betere start en een grotere kans op een hoopvolle toekomst.

MOV groep Enschede,
handenwassen.blogspot.nl

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE



Nood brengt de Europeanen tot energiemaatregelen... Is er een parallel met nood leert bidden?



Ruim 40 jaar is de noodzaak tot isoleren in mijn bestaan. In die jaren is er veel geïsoleerd maar om nou te zeggen dat het besef massaal was en er flink aan getrokken werd: nee. Nu de nood hoog is komt het besef en de actie in een onvoorstelbaar tempo. Er was dus een echte crisis nodig om ons in actie te zetten.

In de naoorlogse jaren hebben wij het gemiddeld steeds beter gekregen. De ouderen onder ons slapen in slaapkamers die in de winter meer van een koelkast of zelfs vrieskast weg hadden. Alleen een kachel in de woonkamer was voor de meesten normaal.

De kerken zaten echter wel vol. Terwijl daar geen verwarming was. Met dat we het steeds beter en, thuis, warmer kregen liep de kerkgang terug. Blijkbaar waren de gebeden om een beter leven verhoord en de hulp, van een inmiddels als onduidelijk ervaren God, niet meer nodig.

Psychiaters en psychologen treden nu op als hoeders van ons geestelijk welzijn. Wel met een lange wachtlijst en tegen een veel hoger tarief dan de wekelijkse kerkcollecte.

Welke nood moet er nu komen om de mensen weer meer de kerk te laten bezoeken?

Want ik ben ervan overtuigd dat in het onderbewuste niet weg is dat er "iets meer" is. Met name op vakanties wordt vaak een kerk binnengelopen. Dan worden er onvoorstelbaar veel kaarsen opgestoken om vooral Maria zaken toe te vertrouwen. Je weet maar nooit of er toch iets of iemand is die kan helpen. Het valt mij op dat zelfs veel mensen die zeggen niet te geloven, toch een kaars opsteken.

Met name in de zomermaanden is op de zaterdag de Jacobuskerk geopend.

Bent u er wel eens geweest?

Eén warme gloed van alle kaarsen die opgestoken zijn. Wist u dat er op zo'n zaterdag meestal rond de 500 mensen de kerk inlopen? Ze zeggen daar gekscherend: "bij ons loopt het kerkbezoek niet terug". Helaas wel het bezoek van de eredienst.

Wat ik met het voorgaande zeggen wil is dat de kerk wel degelijk een functie vervult.

Die kerk lijkt te verdwijnen. Mensen klagen ook vaak als bepaalde winkels in hun dorp of in de stad verdwijnen. Hadden ze er gewoon hun boodschappen gedaan dan was die winkel niet verdwenen. Voor hetzelfde product met dezelfde kwaliteit reist men nu verder tegen hogere kosten.

Wie nu niet meewerkt aan een levende kerk in Enschede moet achteraf niet klagen.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Kerkbijdrage

In januari is weer de actie Kerkbalans.

Hierop vooruitlopend heeft het parochiebestuur besloten het maandelijks adviesbedrag te verhogen naar €11,25.

Wij volgen hiermee de inflatie van de afgelopen jaren. Per kwartaal wordt dat dus € 33,75 en per jaar €135,--

Zoals altijd: naar draagkracht meer of minder. Dit is aan U. Wij kunnen u niets verplichten. Maar wilt u er eens naar kijken?

Wilt u nog eens nadenken of u ons niet wilt machtigen de bedragen automatisch te incasseren?

Dit maakt het voor u en voor ons gemakkelijker om bedragen aan te passen. Dat kan ook naar beneden indien gewenst. Nu lopen we een aantal keren er tegenaan dat parochianen hun eigen automatische betaling wel willen verhogen maar dat praktisch niet voor elkaar krijgen. Dus laten ze het maar bij het oude. We deelden al eerder dat er op die wijze parochianen zijn die al 20 jaar hetzelfde bedrag overmaken. Dit bedrag is nu dus maar een fractie waard van wat men toen gaf.

Overigens komen we ook tegen dat mensen al jaren de kerkbijdrage zelf automatisch overmaken, maar denken dat wij het innen. Zij vragen dan ons om het te stoppen maar dat moet men dan zelf doen. Automatische incasso's die wij innen kunnen altijd per direct door ons stopgezet of veranderd worden.

Wij hebben al die jaren wel met de inflatie te maken gehad.

Dus boeren we met die bijdragen achteruit. Anders gezegd: als wij ieder jaar hetzelfde bedrag aan kerkbijdragen ophalen gaan we erop achteruit. Dit is bijvoorbeeld de reden dat de ouderen onder ons ieder half jaar een hogere AOW krijgen. In januari wordt die zelfs met 10% verhoogd. Terecht want uw kosten gaan ook omhoog, net als bij ons. De werkenden worden geheel of gedeeltelijk gecompenseerd via loonsverhogingen. En ja, mijn pensioenuitkering is de afgelopen jaren niet verhoogd, maar ook daar komt verandering in.

Bij de komende actie kerkbalans gaan wij proberen meer automatische incasso's te krijgen én toestemmingen om de jaarlijkse consumenten index te mogen toepassen.

**Voor vragen en opmerkingen:
vicevoorzitter@katholiekenschede.nl
of telefoon 06 17 30 81 58**



rK aBc

In het RK-abc worden begrippen uit de katholieke traditie toegelicht. In de maand november staat het thema herdenken centraal, naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen.

Consecratie



In de consecratie, onderdeel van het eucharistisch gebed, herdenken we het laatste avondmaal van Jezus en de instelling van de eucharistie. Jezus en zijn leerlingen herdachten destijds tijdens hun joodse paasmaaltijd de bevrijding van het joodse volk uit Egypte. Jezus gaf een nieuwe betekenis aan het brood en de wijn die hij met zijn vrienden deelde. Hij sprak: 'Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.' En: 'Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten.' Hij spoorde zijn volgelingen aan: 'Blijf dit doen om mij te gedenken,' de woorden waarmee de priester de consecratie besluit.



Kaarsje branden



Waar ter wereld je ook een katholieke kerk bezoekt, altijd vind je er brandende kaarsjes. Bezoekers steken graag een kaars aan om zo hun gebed tastbaar te maken, zichzelf verbonden te voelen met God, of met degene voor wie ze dat kaarsje branden. Een brandende kaars maakt de herinnering aan een dierbaar overleden persoon zichtbaar. Geen wonder dat ook op Allerzielen, het feest dat we op 2 november in de katholieke kerk vieren ter herdenking aan degenen die gestorven zijn, heel wat kaarsjes worden gebrand. Veel begraafplaatsen – niet alleen katholieke – stellen tegenwoordig op 2 november hun poorten extra lang open en verlichten het terrein 's avonds met brandende kaarsen. Het grafbezoek op de avond van Allerzielen wordt voor veel nabestaanden zo een troostrijke ervaring.

Jaardienst



Het is in onze traditie gebruikelijk een jaar na het sterven van een dierbare een jaardienst op te laten dragen. Oorspronkelijk was deze gericht op het bidden voor de ziel van de overledene, die zijn zonden moest uitboeten in het vagevuur. De ziel van de overledene moest op weg geholpen worden naar de hemel. Voor veel gelovigen is de jaardienst nu vooral een gelegenheid de overledene te gedenken in gebed en herinnering. Tijdens de viering krijgen de nabestaanden het gedachteniskruisje van hun dierbare, dat tijdens de uitvaartdienst in de kerk is opgehangen, mee naar huis.

Advents- retraite thuis

DAGELIJKSE
GEBEDSMAIL



www.adventsretraite.org

HET WOORD
IS MENS
GEWORDEN

De digitale advents- retraite 2022 van de jezuïeten

Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj.

Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.



**Grensland
Overdagkoor
presenteert**

Zaterdag 10 december 2022 15.30 uur
St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251 (kerk open 15.00uur)

Kerstconcert
o.l.v. Jeroen Hulshof

Begeleiding op piano: John Gaasbeek & Luc Oostindie

Met medewerking van: Soli deo Gloria, Bertie Roosenboom, Trio Friends, Nicole ter Morsche & Karin Groenewegen, Vocal Groep Just for Fun.

Het koor wenst u warme feestdagen



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 10 - 2022

maandag 28 november 2022
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 15 december 2022



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Brein de Baas

BETER ONTHOUDEN — BETER VOELEN



Dr. Frits Winter

Beter onthouden, Beter voelen

Leer de gebruiksaanwijzing kennen van het uiterst intrigerende besturingssysteem, dat we hersenen noemen. Deze twee en een halve kilo grijze stof is een mini-heelal met 120 miljard cellen, die via 10 biljoen schakelstations met elkaar in verbinding staan en informatie uitwisselen met een snelheid van 120 meter per seconde. De mogelijkheden van dit brein zijn praktisch onbegrensd.

Wie zijn brein de baas is, is heer en meester over zichzelf.

De eerste 5 hoofdstukken gaan over hoe je brein leert en onthoudt. Je leert af te rekenen met onder andere die vervelende vergeetachtigheid.

In de volgende 5 hoofdstukken gaat het over hoe ervoor kunt zorgen dat je brein kwalitatief beter kan werken. Hoe je opgeslagen rommel en ballast kunt kwijtraken. Vervelende gewoontes, stemmingswisselingen: weg ermee!

Brein de Baas leert je hoe je de volledige regie over je gedrag, je emoties en je denken (weer) in handen krijgt.

Het zijn vooral de praktisch tips die het boek een 'must' maken voor iedereen. Het kan leiden tot een rijker en gezonder leven tot op hoge leeftijd.

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl



Uw herinnering is onze zorg.

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie ...

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochiëel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRLSFc9MMw_G8Zw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuolqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven



vrededorf
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





Troost



KiK

Kikker hoort muizengetrippel voor in de kerk. Hij springt van zijn wijwaterbakje om te gaan kijken. Daar komen Ria en Valentino Muis door het middenpad aanlopen, gevolgd door een groep muizenvriendjes. Ria draagt een modieus sjaaltje rond haar hoofd. Valentino loopt trots naast haar met zo'n sjaaltje om zijn nek geknoopt. De andere muizen zijn vol bewondering en zelfs een tikje jaloers. Kik gaat erop af. 'Hoe komen jullie aan die deftige ... doekjes?' vraagt hij. 'Gevonden!' zegt Valentino geheimzinnig. 'Na de droevige viering van gisteren!' voegt Ria toe. Kik begrijpt het. Gisteren was de uitvaart van een niet zo oude meneer. Er waren veel mensen om afscheid te nemen. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, massa's vrienden. Er werd veel gesnikt.

'Jullie weten toch wel dat die doekjes niet van jullie zijn?' zegt Kik. Dan vertelt hij dat katoenen zakdoekjes soms nog door mensen worden gebruikt om tranen te drogen. Hun eigen tranen of die van kinderen. Er staan vaak bloemetjes op. Ze worden gewassen, gestreken, weer gebruikt en nooit weggegooid. 'Ah, het zijn tróóstdoekjes', zegt een wijs muisje, 'en ze gaan nóóit de prullenbak in'. Valentino en Ria begrijpen nu waar hun sjaals naartoe moeten: de doos met gevonden voorwerpen. Het wijze muisje huppelt mee. 'Kik!' zegt ze, 'God heeft ook een troostdoekje. Héél groot!' 'Hoe weet je dat?' vraagt Kik. 'Van de pastoor. Die zei: God zal álle tranen uit hun ogen wegvegen! Lief hè?' En ze huppelt blij door.



Versje

Soms is verdriet een donkere vogel die boven je vliegt en zijn schaduw werpt, een schaduw van pijn in je hart en ogen, met een stem die in je oren snerpt.

Soms is verdriet een brand vanbinnen een smeulende stroom die geen uitweg vindt. Je wilt wel vertellen, maar hoe beginnen, wie luistert naar jou als een echte vriend?

Soms zit er troost in een lieve begroeting, een brief, een gesprek, een foto, een boek. Troost is een onverwachte ontmoeting met God en zijn zachte katoenen doek.



Uit de Bijbel

God, onze Vader, houdt van ons. Hij is goed voor ons. Hij troost ons voor altijd, en hij geeft ons het vertrouwen dat het goed komt.
2 Tessalonicenzen 2,16 (Bijbel in Gewone Taal)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns