

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
oktober 2022/8



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Pelgrim

oktober 2022 / 8

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Inhoud

- 5** Voorwoord
Pastoor Paul Daggenvoorde
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 16** Vieringenrooster
- 19** Aanmelding 1e communie
- 22** Leesgroep Speling
- 24** Van het Bestuur





De Herfst is weer in het land.
De zomer is nu echt voorbij.

Wij denken dat niemand er rouwig om zal zijn.
Zeker de natuur niet, die snakte wel naar een beetje regenwater!
Laten we de zonnewarmte in ons hart koesteren, anders kan
het wel eens bitterkoud worden en dat willen we niet.
We hopen dat deze Pelgrim U ook weer een beetje "warmte" geeft.

De redactie; Annelies, Conny, letje, Clara en Ine



Erbij



Onlangs was er bij een uitvaart een onbekende. Niemand wist wie het was. Of wat de band met de overledene en de nabestaanden kon zijn. Dat komt voor, dat vreemden aansluiten bij een uitvaart. Niet uit nieuwsgierigheid, maar om eigen verlies opnieuw te kunnen beleven. De uitvaart van je partner of kind gaat door alle organisatie vaak wat aan je voorbij. Dat je achteraf helemaal niet meer weet wie er waren, en wat er werd gezegd. De uitvaart van een ander biedt dan gelegenheid om weer bij je eigen verlies en verdriet te komen.

Was er misschien ook daarom zo massaal en wereldwijd belangstelling voor het afscheid van koningin Elizabeth? Wat beweegt immers al die mensen om uren in de rij te staan. Vanwaar al die emotie?

De Britse Koningin was bij iedereen bekend. Een icoon. Maar wie kende haar? Je mocht haar niet eens aanraken. Wie ze was en wat ze zelf vond, bleef achter rol en protocol.

Iemand vergeleek haar met behang. De stijlvolle achtergrond bij alles in ons bestaan. Maar niet degene die jouw leven met je deelt.

Waren wij misschien als vreemdeling bij haar uitvaart?

De parochie is weer van start. Gemeenschap zijn we. Bekenden die als zusters en broeders idealiter wekelijks delen in elkaars lief en leed. En die de vreemdeling, de weduwe en wees insluiten.

Dit najaar zullen de natuur en Allerzielen verlies oproepen. Kom er dan bij. Om bij ons je verdriet te herbeleven en heilzaam op verhaal te komen.

Paul Daggenvoorde, pastoor



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Herfstfeest

Paddestoelen, beukenootjes,
dwarrelblaadjes, rood en geel.
Buiten vind je al die schatten
van de herfst, zoveel, zoveel.

Regenvlagen, hagelbuien,
pijpenstelen, hondenweer.
Maak een paraplu van blaadjes
en geen druppel raakt je meer.

Spinnenwebben, nevelslierten,
de geheimen van de mist.
Wie dit feest niet mee wil vieren
heeft zich in de herfst vergist.

Ilse Steel

uit Aarde mijn aarde, Twintig jaar
Franciscaans Milieuproject Stoutenburg



Toekomst

Herfst, de bladeren vallen in allerlei kleuren. Dor en bruin, mede door de droogte van de afgelopen zomer. Hoe zal het volgend jaar zijn?

In de Wonne is een fototentoonstelling over Franciscus in verband met vier oktober, Franciscus dag, diierendag. Bekend zijn de verhalen over Franciscus die praat met de vogels, die vrede sluit met de wolf. Een foto trof mij bijzonder. Franciscus midden in de schepping met zijn armen wijd open. Alsof hij heel de schepping wil omarmen, van de kleinste grasspriet tot de grootste boom. Heel de kosmos omarmt hij. Hij vraagt aandacht voor de natuur. Zijn verbondenheid met alles wat leeft, zingt hij uit in het zonnelied. Wind en water, zon, maan en sterren zijn broeders en zusters geworden, mede schepselen.

In de afgelopen maand september, uitgeroepen tot de maand van de schepping, hebben we in de parochie bomen geplant. In de hoop dat ze vrucht gaan dragen. Misschien volgend jaar al?

Paus Franciscus schrijft in zijn brief *Laudato Si* dat we deel van de schepping zijn. Het begrip heersen moeten we ver achter ons laten. Hij roept ons op om te zorgen voor ons "gemeenschappelijk huis". We moeten luisteren naar de "stem van de aarde en naar de stem van de armen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een uitnodiging om eenvoudig te leven, om te zien naar de naaste, zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Trees van Montfoort vraagt in haar boek *Groene Theologie 2019* om na te denken wie we zijn, wat we kunnen en moeten doen. Zij noemt daarbij de oost orthodoxe liturgie waarin telkens opnieuw herhaald wordt dat heel de kosmos heilig is. God is aanwezig in de hele natuur. Iedere plaats en ieder moment is een heilige plaats en tijd, een raam op de eeuwigheid. De hele wereld is als een icoon.

Laten we aandachtig zijn, het goede doen.

Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep St. Jozefkerk



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Groei en bloei van het Angelus koor



Iedere eerste zaterdag van de maand is er in de Jacobuskerk een Angelus gebedsdienst om 12 uur. In deze viering van een half uur, lezen en bidden we samen, steken kaarsjes aan en zingen we vooral ook. Het gelegenheidskoor, dat ooit uit twee personen bestond, is inmiddels onder de bezielende leiding van Juliëtte uitgegroeid tot een koor van formaat. We zingen graag Taizé liederen, maar ook uit de GvL bundel. Houd je van zingen, doe dan mee! Het is geheel vrijblijvend, meestal oefenen we voorafgaand aan de viering, soms een week van te voren, zoals het uitkomt. Zingen is twee keer bidden, wordt gezegd. Voel je welkom om dit samen met ons te ervaren!



Vrijdag 2 september rond de klok van 12 uur. Passanten op de Oude Markt blijven nieuwsgierig voor de Jacobuskerk staan. Alle klokken luiden, de deuren openen, ze zien pastoor Paul samen met acolieten Samer en Bart en veel, heel veel feestelijk geklede en blijde mensen naar buiten komen, ze verzamelen zich op de trappen, en dan.....

Dan komt het bruidspaar naar buiten en klinkt een oorverdovend "Lang zullen ze leven" . Gloria! Hoera! Wat een blijdschap en geluk op deze zonnige vrijdagmiddag. Juliette Jonker van de pastoraatgroep Jacobus trouwde met Roel Kemp. Wat was het mooi, we wensen ze van harte Gods zegen over een lang en gelukkig leven samen!



Thema-avond op woensdag 16 november: de evangelist Matteus



De cirkel van het liturgische A, B en C jaar is weer rond. Met de eerste advent start het liturgische jaar A, waarin de evangelist Matteus centraal staat. Pastoraal werker Frank de Heus verzorgt op woensdag 16 november in het parochiehuis aan de Walstraat een lezing over deze evangelist. Aanvang 19.30, einde 21.00 uur. U bent van harte welkom. In verband met de organisatie graag vooraf aanmelden bij pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl.

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Beste parochianen,

Graag nodigen wij u uit om, samen met ons, op 9 oktober het 100-jarig bestaan van de Sint Jan Parochie te vieren.

Na een eucharistieviering is er een foto-tentoonstelling te bezoeken en te bewonderen.

De geschiedenis van de parochie en de naastgelegen school, de Sint Jan school die onlangs ook het 100-jarig bestaan herdacht.

Wij zien uit naar een mooie dag met veel parochianen, veel kinderen en vele genodigden.

Namens de werkgroep,
Clara Momesso



Op 13 september was er de openingsviering van de St.Janschool, tevens viering voor hun 100-jarig bestaan.

Alle kinderen hadden een mooie bloem meegenomen voor het 100-jarig bestaan van de st.Jankerk. Het waren erg veel bloemen. We danken hen hier heel hartelijk voor. Helaas konden we ze niet goed houden tot onze feestelijke viering van 9 oktober.

Lisette Janssen



**Uitje Hanna van Hendrik.....
Een prachtige voorstelling en een gezellige,
goed verzorgde dag!**





VRIJWILLIGERSWERK

Werkgroepen voor kinderen in Zuid zoeken vrijwilligers

De werkgroep **Kinderwoorddiensten Zuid** en **Kids Time** bieden elk het hele jaar door programma's aan. Om deze activiteiten door te kunnen laten gaan zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die ons willen meehelpen bij de activiteiten Kinderwoorddiensten en Kids Time. We zijn op zoek naar jonge ouders.

De vrijwilligers in deze groepen zijn jonge, werkende ouders. Het combineren van het gezin, werk, sport en vrijwilligerswerk is niet altijd even makkelijk. Werken aan projecten het hele jaar door is voor de ouders met jonge gezinnen een te grote belasting op hun schaarse vrije tijd. Jonge vrijwilligers kunnen echter als de beste al de verhalen vertalen naar deze tijd. Dat is precies waarnaar onze werkgroepen op zoek naar zijn. Je kunt je aanmelden bij een van de werkgroepen. Je doet dan een jaar lang mee in de werkgroep. Anders meedoen kan ook, bijvoorbeeld met een thema of met een project.

Ik wil wel iets leuks doen met kinderen en geloof maar ik heb niet zoveel tijd.



Dan is de **Kids Time** misschien wel wat voor jou.. De Kids Time werkt met een jaarprogramma. Je legt je vast voor een thema. De coördinatrice en pastor bereiden de thema's voor.

Wat wordt er gevraagd van de vrijwilliger? 1. Je verdiepen in het gekozen thema. De teksten krijg je aangeleverd. 2. Met de werkgroep de middag verzorgen. 3. Je kunt lang van tevoren bepalen aan welk thema je mee wilt werken.

Ik wil graag iets meer aan het geloof doen, samen met mijn gezin.

Dan is de **Kinderwoorddienst** misschien wel wat voor jou... De projecten worden ook hier door de coördinatrice en pastor uitgezocht. Maar, door je maximaal zes weken lang te verdiepen in de teksten krijg je, net als de kinderen, een goede voorbereiding op het feest dat gevierd gaat worden. Je hoeft niet elke week mee te doen. De vrijwilligers werken met een rooster. Elke week wordt een nieuw thema behandeld, maar de zes weken komen mooi samen met Kerst of Pasen. Na afloop beslis je of je nog een keer mee wilt doen of niet. Zie het als een nieuwe uitdaging voor jou en jouw gezin.



Wil je meedoen? Of wil je eerst meer informatie? Mail met de coördinatrice Saskia Baldewsing: naar: kidstime@katholiekenschede.nl Wie weet tot dan !!!!



5 November..... Wereldjongerendagenkruis

Van **14 oktober tot 6 november 2022** zal het Wereldjongerendagenkruis een tour maken door Nederland.

Het vier meter hoge kruis is onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden.

De pelgrimstocht van het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.

Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Nederland.

De pelgrimstocht verloopt in zes etappes door alle bisdommen in Nederland.

Van 3 tot 6 november is het Wereldjongerendagenkruis in ons bisdom.

Onderweg naar Utrecht waar op 6 november, aan de vooravond van het feest van Sint Willibrord, een afsluitende viering plaatsvindt.

En.. op **5 november** is het Wereldjongerendagenkruis in Enschede!

Het wordt om 11 uur feestelijk onthaald in de Jacobuskerk aan de Oude Markt, met een eucharistieviering waarna hapjes en activiteiten in het parochiehuis aan de Walstraat.

Iedereen die jong is, zich jong voelt of zich verbonden voelt met de wereldjongerendagen en de wereldkerk, is hierbij van harte uitgenodigd om mee te vieren en mee te doen op deze ochtend/middag.

Voor meer informatie en als je wilt helpen,

neem contact op met Juliëtte Kemp via pastoraatgroep@katholiekenschede.nl

of kom naar de voorbereidingsavond in het Parochiehuis aan de Walstraat op **maandag 3 oktober om 20 uur.**





IN MEMORIAM

-Herman Roerink-

* Haaksbergen, 10 februari 1936
† Zwolle, 30 augustus 2022

Op 30 augustus zijn we opgeschrikt door het overlijden van Herman Roerink. In korte tijd is dat de derde overleden parochiaan van de Verrijzenis, die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan onze geloofsgemeenschap..

Van 1972 tot 2016 is Herman koster in en van de Verrijzenis.

Met zijn grote betrokkenheid, altijd bereid de handen uit de mouwen te steken, zijn oog voor detail, zijn liefde voor bloemen, is dat een veelomvattende taak. Herman beleeft vreugde aan het vrijwilligerswerk in onze geloofsgemeenschap en aan de ontmoeting met mensen. Hij wil graag dat alles zo goed mogelijk verloopt.

Ook hij draagt zijn en onze parochiekerk van de Verrijzenis op handen:

Het is dan ook rampzalig voor Herman als in 2015 blijkt dat na wat schemerige bewegingen, de kerk van de Verrijzenis toch nog gesloten gaat worden.

Ook Herman ervaart dat als een enorme klap.

Zijn vertrouwen in de kerk heeft het niet overleefd.

Zijn gelovige levensdrift houdt hem ook nu staande. Net zoals dat zijn houvast is als hij in 2008 afscheid moet nemen van hun zoon Seppo.

Op dinsdag 6 september hebben zijn vrouw Agnes, hun zoon Stefan met echtgenote Astrid, samen met ons, in gebed en met muziek in een intieme bijeenkomst in het crematorium, afscheid genomen van Herman.

Wij gedenken deze man van de Verrijzenis, in dankbaarheid



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk

- 17-08-2022 Bella Roonder, 91 jaar
01-09-2022 Joke Wolbert-Olde Dubbelink,
80 jaar, e/v Paul Wolbert
05-09-2022 Alice Laldhari, 71 jaar

St. Jankerk

- 28-08-2022 Lies Weerkamp-Timmer, 78 jr,
e/v B.A. Weerkamp

Anders

- 25-08-2022 Frans Greuliker, 80 jaar, e/v
Thea Greuliker-Oink
30-08-2022 Herman Roerink, 86 jaar,
e/v Agnes Roerink-Eringfeld
02-09-2022 Jan Jacobs, 75 jaar, e/v Ria
Jacobs-Stevelink
12-09-2022 Anneliesje De Graaf-Hangx, 82
jaar, e/v Leo De Graaf



DOPELINGEN

-in St. Jankerk-

- 04-09-2022 *Riccardo Muni*, geboren 23 oktober 2021, z/v Roberto Muni
en Irina Muni – Bordian
04-09-2022 *Vigo Matteo Baveld*, geboren op 6 mei 2022, z/v Mathias
Baveld en Inés Baveld –Kwekkeboom
24-09-2022 *Christian Cardoso de Santanna*, geboren op 23 mei 2021, z/v
Jair Cardoso de Santanna en Priscilla Huls



HUWELIJK

Op vrijdag 2 september zijn in de Jacobuskerk in
Enschede in het huwelijk getreden:

Roel Kemp & Juliëtte Jonker.

Voorganger was Paul Daggenvoorde.



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 8/9 oktober 28e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Ariënskoor		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur P. Daggenvoorde+B. Engelbertink 100-jarig bestaan St. Jankerk Gem. koor St. Jan-H. Michaël + kinderkoor JM + belangstellenden
Weekend 15/16 oktober 29e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Mariakoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink+V. Maduro+T. Kolman Samenzang
Weekend 22/23 oktober 30e Zondag door het jaar			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde + Mar. Priester Met Maronitische kerk Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Korten + I. Kahzoum Ariënskoor	Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Weekend 29/30 oktober 31e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur C. Berbée All Together	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Rozenkrans

Op veler verzoek is er gelegenheid gekomen om de rozenkrans te bidden in het parochiehuis van de H. Jacobuskerk aan de Walstraat, eens in de maand in de avond.

De eerste bijeenkomsten zijn achter de rug en heel goed bezocht! De bezoekers beschrijven een gevoel van verbinding door samen te bidden en te zingen. Ook is het fijn naderhand koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

Daarom is er in oktober, Mariamaand, elke week gelegenheid voor de Rozenkrans. In de Jozefkerk vindt op dinsdag het Marialof plaats, vandaar dat de Rozenkrans in oktober naar de woensdag verschuift.

De komende bijeenkomsten zijn:

Woensdag 5 oktober om 19.30

Woensdag 12 oktober 19.30

Woensdag 19 oktober 19.30

Woensdag 26 oktober 19.30

Dinsdag 1 november 19.30

Dinsdag 6 december 19.30



Wees welkom! Reserve-rozenkrans en handleidingen zijn aanwezig.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Woensdag 2 november Allerzielen	Eucharistieviering Woensdag 09.30 uur P. Daggenvoorde Allerzielen Ariënskoor		
	Gebedsviering Woensdag 19.00 uur L. van Veldhoven	Gebedsviering Woensdag 19.00 uur H. Mulder	Gebedsviering Woensdag 19.00 uur J. Heitbrink + C. Meijer
Weekend 5/6 november 32e Zondag door het jaar	Mariakoof Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Samenzang Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering BJK	Gem. koor St. Jan-H. Michaël Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Come Back
Weekend 12/13 november 33e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Kinderkoor JM	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter Vocal Moments	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Visschedijk Caecilia Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 19/20 november Christus Koning		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Mgr. Woorts + P. Daggenvoorde Ariënsviering Ariënskoor + Stadsharmonie	

LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING 2022

De **jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering** zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 20 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de H. Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn

Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,
P.F. Daggenvoorde, pastoor van de St. Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscanese Seculieren (ofs) en van het Ariëns comité.

Het thema van de viering luidt: "Alphons Ariëns - priester met een missie"

100 jaar geleden vierde Ariëns zijn 40-jarig priesterjubileum. Hij hoefde geen cadeau voor zichzelf, maar vroeg geldelijke bijdragen voor de



Stichting Het Ariëns-Comité

leerstoel Missiologie aan de op te richten Katholieke Universiteit Nijmegen.

Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede en de Stadsharmonie Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht).

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn. Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,
Het Ariëns Comité



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511
EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



Vorbereiding Eerste heilige Communie en vieringen 2022-2023



We gaan weer van start! De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger voor het komend seizoen 2022-2023 zal worden begeleid door pastoraal werker Frank de Heus.

Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project 'Over de drempel'. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven.

Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren.

Aanmelden kan tot de Startavond, liefst **vóór 17 oktober 2022**.

De komende tijd zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de aanmelding worden verspreid. Opgave kan via de website van de parochie: <https://www.katholiekenschede.nl/1ecommunieform>.

De data van de Startavonden en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende.

Startavonden voor de ouders:

*Zuid: donderdag 3 november, 20.00-21.30 uur, Parochiezaal St Jankerk Enschede, Haaksbergerstraat 251

*Noord: woensdag 9 november, 20.00-21.30 uur, Parochieel Dienstencentrum St. Jozefkerk Enschede, Nieuwe Schoolweg 2

Vieringen Eerste heilige Communie:

zondag 14 mei, 10.00 uur, St. Jozefkerk Enschede: communicanten Enschede Noord

zondag 21 mei, 10.00 uur, St Jankerk Enschede: communicanten Enschede Zuid

Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Tijdens de H. mis van 11.00 uur op

Zondag 16 oktober: 29e zondag door het jaar

Thema: God luistert wél als je bidt!

God is een liefdevolle Vader die altijd onze gebeden hoort.

Hij vraagt aan ons te blijven volhouden in ons gebed.

Zondag 6 november: 32e zondag door het jaar

Onze God is een God van levenden.

De dood is niet het einde van ons leven, maar het begin van een heel nieuw leven in de hemel

bij God onze Heer.

Zondag 13 november: 33e zondag door het jaar

Op 11 november gedenken wij St. Maarten.

Wij willen dit graag vieren met een lampionoptocht in de St Jozefkerk op zondag 13 november.

Er is dan gelegenheid om op 12 november een lampion te komen maken in de parochiezaal

Om 10.00 uur.

Graag voor de tijd opgeven via de mail. kwdjozef@katholiekenschede.nl



Kids Time St. Jankerk



De KidsTime is een club voor kinderen van groep 5-6-7.

We gaan op een speelse en creatieve manier aan de slag met feesten die we samen vieren in de kerk.

Aan de hand van de grotere feesten maken we zo de gang door het kerkelijk jaar.

Centraal staat telkens een spannend en voor kinderen geschikt themaverhaal uit de Bijbel of uit de traditie of een eigentijds verhaal.

We praten met de kinderen over wat dit nu eigenlijk betekent. We doen een spel of activiteit dat goed past bij het thema en wij maken wat creatiefs. We beginnen en eindigen met een kort gebed. Spelenderwijs vliegt de tijd voorbij!

Op de volgende datums komen we bij elkaar:

- 16 december, dan gaat het over Driekoningen
- 3 maart, dan gaat het over Vasten
- 12 mei, dan gaat het over De Zondag
- 14 juli, dan gaat het over Christoffel.

We komen bij elkaar in de parochiezaal van de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat 251, van 15.30 - 17.00 uur.

We vragen een bijdrage van € 2,- per keer, zodat we materialen kunnen kopen.

Je kunt je opgeven bij Saskia Baldewsing:

kidstime@katholiekenschede.nl

Wil je als ouder meehelpen, dan zouden we dat heel fijn vinden.

Werkgroep KidsTime



Meedoen aan een leesgroep van ' Speling, tijdschrift voor bezinning'

Al een aantal jaren bestaat in de Jacobus parochie een leesgroep rond het tijdschrift **Speling**. Het fijne van deze leesgroep is de combinatie van het thuis in eigen tempo lezen van de diverse artikelen van dit tijdschrift voor bezinning en het daarna gezamenlijk bespreken en uitdiepen van de inhoud ervan. Op die manier wordt het onderwerp verrijkt en verbreed door de leeservaring van de andere deelnemers.

Speling is een driemaandelijks tijdschrift.. Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen van deze tijd en belicht deze vanuit christelijke spiritualiteit. Het jaarthema van 2022 is '**Innerlijke weerbaarheid**'. Het wijd verspreide besef dat we in een crisistijd leven maakt dit onderwerp heel actueel. In de maand september komt het derde nummer uit. Dat gaat over 'Waarheid, wat weet ik?' In de leesgroep is nog plaats voor een aantal deelnemers. Zin om mee te doen?

Begeleiders: Herre Roorda en Lies van Velthoven

Datum: **maandagmorgen 5 december, van 10.00 u tot uiterlijk 12.00 uur**

Locatie: Parochieel Dienstencentrum Enschede, Nieuwe Schoolweg 2, Enschede

Kosten; losse nummers € 12,95; jaarabonnement op Speling € 34,30. Te bestellen bij uitgeverij Skandalon, Middelburg

Opgave is nodig: via hfroorda@hetnet.nl

Aantal deelnemers: 8 -12



Samen gegroeid

In 2019 werd genoeg statiegeld ingezameld om 90 gezinnen te voorzien van een kerstpakket. In 2020 werd genoeg geld opgehaald voor 231 pakketten en het afgelopen jaar zijn 325 pakketten aangeschaft. De helft van deze 325 pakketten is bekostigd met statiegeld, de andere helft met hulp van enkele grotere en kleinere donaties. Ieder jaar worden de pakketten door een groeiende groep vrijwilligers bij de gezinnen thuis bezorgd.

'Het is gegroeid. Eigenlijk is het niet zo groot, maar het valt groot uit' zegt Honoré, als ik hem vraag naar de omvang van dit project. Wat hem het meeste is bijgebleven? Dat een bezorger hem vertelde dat in sommige straten in Enschede, iedere bewoner wel een kerstpakket kan gebruiken.



Waarom Honoré zich ieder jaar opnieuw inzet voor deze kerstpakketten? Volgens hem heeft iedereen recht op geluk. Het is voor hem een manier om de deur open te houden voor een ander. Om praktisch meer dan 1000 mensen een stukje geluk te bieden in het kader van Kerst. Het kost hem veel tijd. Hij fietst geregeld langs de 13 supermarkten die deelnemen aan de actie om alles goed af te spreken. En dan haalt hij maandelijks, bij een enkeling wekelijks, het statiegeld op. Maar het geeft hem een doel, hij beweegt, hij betekent iets voor zijn medemens en hij doet het samen. Samen met de andere bestuursleden, samen met de filiaalhouders, samen met alle gulle gevers en samen met de bezorgers.

Over de vraag wie Honoré zou willen uitnodigen om met hem mee te gaan, hoeft hij niet lang na te denken. Hij hoopt dat het aantal filialen en het aantal kerstpakketten blijven groeien. Want steeds meer mensen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. En bij nog meer groei, heeft hij hulp nodig. Om het contact met de filiaalhouders te onderhouden en om het statiegeld op te halen.

Hoe ziet Honoré de toekomst? 'Misschien wordt het moeilijker. Want alles wordt duurder. De intentie is om door te blijven gaan. Samen. We gaan zien hoe dit zich ontwikkelt.'

Dan tot slot de vraag of hij nog iets wil zeggen? Even lacht hij. Vooral moet ik de qr code niet vergeten. Het is altijd handig om mensen om een extra donatie te vragen. Maar het belangrijkste?

'Het is klein, met een grote uitwerking. Deze kerstpakketten laten zien dat wat klein is een grote invloed kan hebben.'

De kerstpakketten van de PCI van Enschede zijn genomineerd voor de Ariëns Publieksprijs 2022. Misschien wilt u ook op dit project stemmen? Dan kan via deze link: <https://www.aartsbisdom.nl/stembus>. U klikt dan op project 1: Steun je medemens, doneer je statiegeldbon PCI St. Jacobus de Meerdere. Stemmen kan tot 15 oktober.

U kunt de PCI ook steunen door geld over te maken voor de kerstpakketten via NL45ABNA 0592332675 tnv PCI Caritas Enschede, onder vermelding van 'Kerstpakketten 2022'.



Financiële dilemma's 1



Voor ons geestelijk welzijn is het pastoraal team verantwoordelijk. Voor het wereldse deel, gebouwen financiën en dergelijke, ligt de verantwoordelijkheid bij lekenbestuurders. Zij moeten zorgen dat de tent blijft draaien. En dat klinkt profaner dan het is.

De bijbelse tent van samenkomst heet immers Tabernakel. Het is dus ook een heilige zaak en taak om een correcte huishouding te voeren. **Omdat u deel van ons huisgezin uitmaakt, willen wij onze financiële dilemma's graag met u delen.**

Financiën: een thema waar veel huishoudens in deze tijd mee bezig zijn en zorgen over hebben. Gelukkig heeft het kabinet een vaste lagere prijs voor een deel van de energierekening toegezegd. Ook gaan uitkeringen, AOW en minimumloon per 1 januari met 10,15% omhoog. Daarmee zijn de financiële zorgen van veel mensen niet opgelost. Er is hoge inflatie en een koopkrachtverlies van ruim 6%.

In de vorige Pelgrim deelde ik al ons voornemen om in een weekend niet in alle kerken een viering te houden. Wij hebben berekend dat de energielasten, los van de reguliere collecte, wel €4,- tot €7,—per kerkganger kunnen bedragen. En we komen al elk jaar tekort.

Kunnen we kerkgangers vragen om een behoorlijke extra collectebijdrage te doen, ten behoeve van de energielasten? Zo wordt de kerkgang ook een dure.

Doen we de vieringen in de kerk met de minste verwarmingskosten of rouleren we?

Om vooral door de winter te komen. De eerste suggesties om de verwarming gewoon uit te laten zijn er al.

Voor kleine groepen de vieringen naar parochiezaaltjes verplaatsen?

In ieder geval is duidelijk dat koren die in een verwarmde kerk willen repeteren daartoe geen toestemming krijgen.

5 oktober, de dag dat deze Pelgrim uitkomt, zal het bestuur een standpunt innemen.

Financiële dilemma's 2

In het eerste deel schreef ik over koopkrachtverlies en inflatie. Niet alleen gezinnen worden hierdoor getroffen, maar ook instellingen als de kerk. Enorme energiekosten, en stijgende kosten van onderhoud, uitgaven van drukwerk/kerkboekjes, verzekeringen, kaarsen, salarissen, etc.. De kerk heeft geen instantie die haar inkomsten indexeert of van extra toeslagen voorziet. Wij hebben vooral U. Wij komen al jaarlijks niet rond met onze inkomsten en teren nog steeds in op onze reserves.

De jaarlijkse actie kerkbalans komt er aan. Daarmee opnieuw dilemma's.

Mogen wij de parochianen vragen hun kerkbijdrage te indexeren?

De laatst gevraagde aanpassing is van 2021 en heeft daarvoor nooit plaatsgevonden.

De meeste parochianen deden daar niet aan mee. Dat is **achterstand 1**. Als men om reden van inflatie opnieuw op de kerk bezuinigt lopen we nog verder achter met inflatie. Dat is **achterstand 2**. Daarnaast zijn er parochianen die al 20 jaar of minder jaren niet indexeren. Dat is **achterstand 3**. Zo lopen we dus heel sterk achter.



In de wandelgangen hoor ik allerlei redematies om niet te verhogen.

“Wij krijgen al 12 jaar geen pensioenverhoging”, is er één.

Maar daartegenover staat toch dat de AOW al die jaren wel verhoogd is?

Mag je hier zo'n opmerking maken?

Een andere is: “Ik heb maar een klein pensioentje”

Nooit hebben wij gesteld dat de adviesbijdrage een verplichte is. Altijd wordt gesteld dat wij hopen op een bijdrage naar draagkracht. Kunt u de adviesbijdrage niet betalen, dan betaalt u minder. Maar hebt u een beter inkomen waar wat meer van af kan, dan is het fijn als u wat meer betaalt dan het adviesbedrag. Gelukkig is er een behoorlijk aantal parochianen die dat ook doen.

Mag ik dit allemaal zomaar opschrijven?, is het dilemma. Waar bemoei ik me toch mee?

Nou, met het op een redelijke manier in stand houden van onze geloofsgemeenschap.

Met de huishouding ervan.

Regelmatig kom ik tegen dat de kinderen vaak de administratie van hun ouders doen.

Vaak ook na het overlijden van een van de ouders. Een goede zaak. Helaas zie ik ook vaak dat betreffende kinderen hun ouders dringend adviseren te stoppen met de kerkbijdrage. Een enkele ouder heeft de behoefte om met mij te delen dat ze het er niet mee eens zijn, maar durft haar kinderen niet te corrigeren. Het komt ook wel eens voor bij het overlijden van een van de ouders onder het mom: er zijn minder inkomsten.

Mag ik dit allemaal zomaar opschrijven? Waarom heb ik dat lef.

Misschien wel omdat ik zie dat een aantal van met name ouderen wel volledige service van de kerk willen bij overlijden. Verder omdat ik zie dat de kerk vaak wel iets voor veel mensen betekent. Ook voor de 2/3 die Pelgrim ontvangt, maar niets via de kerkbijdrage doet.

Ons dilemma is dus: gaan wij om indexering, verhoging, vragen?

Het antwoord wordt ja. Reken maar op een adviesbedrag van €11,25 per maand.

Hoe bereiken we meer mensen? Telefonisch?

Daarnaast zien we dat een behoorlijk aantal mensen gewoon vergeten geld over te maken. Niet bewust, maar onbewust. Het zou u en ons helpen als u ons machtigt uw bijdrage maandelijks, per kwartaal of per jaar te incasseren en liefst ook automatisch te indexeren volgens bijvoorbeeld de consumenten prijs index. Zouden parochianen dat willen?

We beraden ons of we dat gaan vragen.

Ik kan me voorstellen dat velen van u vraagtekens stellen bij bovenstaande. Ik zou zeggen meld uw afkeuring, uw boosheid of instemming en suggesties via onderstaande kanalen. En praat er vooral met anderen over, want niet iedereen leest deze Pelgrim. Uw adviezen kan het bestuur tot ongeveer half november eventueel nog meenemen.

In januari komen we weer langs om te vragen voor welk bedrag u in 2023 wilt meedoen.

Parochianen waardoor wij gemachtigd zijn worden in november benaderd.

**Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere
vicevoorzitter@katholiekenschede.nl
telefoon 06 17 30 81 58**



Het zuilenbrood

Toen de Sint Joseph in 1893 werd gebouwd, was Nederland opgedeeld in zogenaamde zuilen. In het bijzonder in de jonge industriesteden.

Er ontstonden toen enorme volksverhuizingen binnen Nederland, bijvoorbeeld van het Noorden naar het Oosten.

Deze zuilen bepaalden het ritme van het dagelijkse leven. Zelfs het dagelijkse brood gebeurde via de zuil.

Men had in Groot Enschede bijvoorbeeld twee brood coöperaties. Een voor de rooms-katholieken en een voor de socialisten. Onder de naam de Voorhoede en Coöperatie Oost (Steun Elkander).

Het katholieke brood werd gemaakt in de Sumatrastraat en het socialistische brood in de Zuiderspoorstraat naast de fabriek van Bouwrichter en kolen en olie van Platvoet.

Nu is de oude Zuiderspoorstraat volledig verdwenen, met tot voor kort en prachtig koffiehuis en draaibare spoorlijn richting Ahaus met gelukkig aan de overkant het Janninks-complex, nu gezondheidscentrum.

Er was geen keuze in het brood, men had wit of bruin, en wel busbrood of knip- of vloerbrood en pompernikkel.

Rond 1965 verdwenen de zuilen en daarmee ook het klassieke zuilenbrood. Nu is het broodaanbod gigantisch.

By the way; er was ook een neutrale bakkerijfabriek in de Wilhelminastraat onder de fraaie naam De Concurrent.

Zuil of geen zuil, geniet van het brood.

Stichting Behoud Sint Josephkerk

- John Schiffel-

Ons dagelijks brood

*Bij Jezus kom je nooit tekort
er ligt altijd voedsel op je bord
een boterham met pindakaas
wat bloemen in een vaas
een bed om in te slapen
Gewoon geluk om op te rapen
De zon die vrolijk maakt*

*een mooi boek wat je raakt
een kind dat schaterlacht
een lampeje in de nacht
Ze lijken misschien klein
Maar laat dat nu net
als je er goed op let
De grootste zegeningen zijn*

- Annet's Alfabet



Conques

In de middeleeuwen de belangrijkste bedevaartplaats aan de Camino Podiensis.

Een van de vier grote pelgrim routes richting de Pyreneeën, richting Santiago is de Camino Podiensis.

Ze begint in Le-Puy-en-Velay en loopt tot St. Jean-Pied -du-Port, een bekend startpunt voor velen, die de Franse route in Spanje gaan lopen. (Franse route geheten, omdat veel Fransen de weg liepen. Le Puy ligt ten noordoosten van Toulouse.)

Vorig jaar was ik in Conques en was zo onder de indruk van de abdijkerk, dat ik die nog een keer wilde zien.

In de 11e -13e eeuw was Conques de belangrijkste bedevaartsplaats voor de pelgrim die in Le Puy startte. Deze plaats moesten de pelgrims aan doen.

Via een list waren de relikwieën van St. Foy, een christelijk meisje, dat op 12 jarige leeftijd de martelaarsdood stierf, van het klooster in Agen, naar dit klooster gebracht, d.w.z. gestolen. Het hebben van een relikwie was erg belangrijk, omdat de pelgrims, alleen als er een relikwie was, giften achter lieten.

Pelgrims kunnen nu ook nog wonen in het klooster. Tussen 14.00 uur en 18.00 uur ben je welkom. Voor die tijd kun je je rugzak en stokken op de binnenplaats neerzetten en de abdijkerk, het museum en het middeleeuwse dorp gaan bekijken.

Iets voor 19.00 uur word je verwacht in de eetzaal. De abt begroet de pelgrims, zegt een gebed en samen zingen we het pelgrimslied Ultreia.

Na het avondeten volgt het avondgebed in de kerk. Daarna ga je naar buiten en wordt het timpaan boven de ingang deur uitgelegd. Het stelt het Laatste Oordeel voor. In het midden zit Christus, rechts van hem het paradijs en links van hem de hel.

Oorspronkelijk was het timpaan kleurrijk geschilderd.

Vervolgens gaan we terug in de kerk en wordt er orgel gespeeld, terwijl wij door de kerk lopen en zelfs bij het orgel op het tweede niveau kunnen staan en genieten niet alleen van het orgelspel, maar ook van de prachtige kunstwerken aan de pilaren.

Als het donker is, ga je weer naar buiten om het kleurrijk lichtspel van het timpaan te zien.

Genietend denk ik aan al die pelgrims, die mij voor gingen.

Hebben zij het ook zo warm gehad, hebben ze ook moeten klauteren in de brandende zon zonder een beetje schaduw, waren ze ook blij met een stukje bos?

Ik heb het in ieder geval beter gehad dan de middeleeuwse pelgrim.

Siny Wolters



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 9 - 2022

maandag 31 oktober 2022

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 17 november 2022



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



De Pijn de Baas



Heeft de medische wetenschap geen afdoende antwoord op je pijn? Biedt het alternatieve circuit geen soelaas? Ben je in dat geval veroordeeld tot een leven van lijden, inactiviteit en uitzichtloosheid? Meer dan 60.000 mensen hebben inmiddels (meestal via mond op mond reclame) toch een uitweg gevonden met de 'Pijn de Baas' methode.

Zij zijn op een nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan. De pijn had hen vaak volledig in de greep, maar zij zijn teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieën gekregen. Zij zijn hun eigen therapeut geworden. Het is belangrijk te weten wat je daarvoor moet doen en vooral wat je daarvoor moet laten.

Kennis van je pijn en je omstandigheden is noodzakelijk voor de juiste aanpak. De enige die deze kennis heeft ben jij. Daarom kunnen anderen vaak niet helpen. Een behandelplan moet namelijk naatloos aansluiten bij jouw pijn en jouw omstandigheden. Het boek helpt bij dit plan. Je wordt je eigen therapeut. In veel pijnpoli's, fysio- en oefentherapie praktijken pijnbehandelcentra wordt met 'de Pijn de Baas' gewerkt.

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

Uw herinnering is onze zorg.

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie ...

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochiëel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRLSFc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





Danken



KIK

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: 'Er liggen wel h nderd pakken koekjes op de tafel ... en broodjes, appels, chocola, z veel lekkers!' Kik lacht: 'Zozo. Dan moeten jullie nog veel geduld hebben.' 'Hoezo??' piepen de kleinsten verbaasd. 'Om te zien wat er zondag voor jullie overblijft natuurlijk!', zegt Kik. Mopperend drentelen de muizen naar buiten: 'Kik begrijpt het niet. Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfff!' 's Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn, slenteren ze naar buiten. Kik begrijpt het meteen.

De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen zoeken. 'Jullie zijn ondankbare gasten!' briest hij. De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien. Ze piepen: 'Het was heel lekker, Kik, bedankt!' Kik blaast: 'Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.' De muizen denken na. 'O. We moeten mevrouw Bontje bedanken!' Weer schudt Kik zijn hoofd: 'Zij heeft het jullie niet geg ven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen bedanken voor wat je krijgt!' Hij gaat door: 'Altijd wordt er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit meer!' De muizen schamen zich. Ze hebben het dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed? 'Dank je wel, Kik' zeggen ze zacht.



Versje

Franciscus van Assisi (1181-1226) deed niets liever dan God bedanken. Op het eind van zijn leven maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. Dit noemen we het Zonnelied.

Hoogste God, ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt,
alles waar u plezier in scheidt!
Broertje zonn, die staat te stralen
en ons licht laat ademen.
Zusje maan en wolken sterren
die ons groeten van zo verre,
allemaal door u bedacht
als een feest van dag en nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ons goedgezind.
Dank u wel voor zusje water
met haar heldere geklater.
Dank u ook voor broertje vuur,

die ons leidt door 't donker uur,
mooi en vrolijk zijn gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht.
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons allen weet te voeden
met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlijk om te ruiken.
Dank u voor mensen die niet klagen,
maar tegenslag en ziekte dragen,
die anderen hun schuld vergeven.
Ze zijn een teken van uw vrede.
Dank u zelfs voor zusje dood,
daarin blijkt uw liefde groot.
Wie leeft met God gaat niet verloren.
Zing en dank Hem, laat je horen!



Uit de Bijbel

Niemand kan alle daden van God beschrijven, niemand is hem dankbaar genoeg. Zo machtig en zo goed is hij. Gelukkig zijn mensen die leven volgens zijn regels, die altijd het goede doen. psalm 106:2-3 BGT



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriens