

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
september 2022/7



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?

Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Awareness is the key to Health



Nthabiseng

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Pelgrim

september 2022 / 7

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Inhoud

- 5** Voorwoord
Pastor Frank de Heus
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 16** Vieringenrooster
- 19** Cursus voorgaan in liturgie
- 22** Programma Scheppingsperiode
- 24** Van het Bestuur



Open Monumentendag 2022

Op Zaterdag 10 september a.s. is
weer Open Monumentendag.
Sint Josephkerk is open van
10 tot 16 uur.

Iedereen is welkom.



*Plant je boom bij levend **water**
waar de Geest inspireert
ons prachtige vruchten laat dragen
en Hij ons steeds meer leert
in liefde te wandelen
een vriendelijk woord te geven
met geduld te handelen
in blijdschap te leven
de vrede te bewaren
het geloof te delen
Zijn goedheid te ervaren
samen met velen
zo mogen wij groeien
steeds verder bloeien
in het **water** van de Geest*

Galaten 5:22-23, Leo Heuvelman

Water!

Op de voorpagina is een glas water afgebeeld.
Hoe belangrijk is water voor de natuur en mens?
Op dit moment met deze temperaturen kunnen we niet
zonder!
Maar ook op andere momenten is water belangrijk zoals het
gedicht boven laat zien.

Laat U weer inspireren door deze "Pelgrim"

De redactie; Annelies, Conny, Ietje, Clara en Ine



Wie in de schaduw Gods mag wonen



Terug van vakantie tref ik tot mijn verbazing bij mij thuis een groene tuin aan.

Dat had ik met alle hitte en droogte die Europa geselen, niet verwacht.

Ik had weliswaar mijn voorzorgsmaatregelen getroffen: potten in de schaduw, extra water op schotels eronder. De vele schaduw in mijn tuin zal ook wel geholpen hebben.

Of was het minder warm en droog in Nederland, dan waar ik was?

Hoe het ook zij, ik heb het afgelopen jaar steeds meer oog gekregen voor hoe onze natuur ervoor staat en da's niet best. Ik ben bijvoorbeeld gewend geraakt aan de grote vlakken egaal-groene weiden. Maar ik herinner mij inmiddels weer, hoe we in de jaren '60 en '70 - als kinderen - met Pinksteren grote boeketten bloemen voor moeder plukten langs de weg. De weilanden waren groen en geel en rood en zoveel kleuren meer.

In de Alpen trof ik de afgelopen weken zulke bloemrijkeweiden aan. Ze bestaan nog!

Met jongeren waren we dit voorjaar in het Witte Veen bij Buurse onder begeleiding van twee deskundigen van het IVN de natuur ingetrokken. Het was een warme dag. De boswachter liet ons vanuit de hitte onder het dichte bladerendek van een Beukenboom schuilen. De koelte was verbluffend.

Voor mij was het een bijna religieuze ervaring. Wat één boom kan doen! Daar zouden we er veel meer van moeten hebben in onze dorpen en steden.

In Duitsland zijn hele Sparrenbossen afgestorven. Ik zag ze staan als bruine skeletten langs de weg.

Door opwarming is de Spar kwetsbaar geworden. De schorskever heeft daardoor zijn dodelijke werk kunnen doen.

Maar het kan nog erger. Achter in het Kaunertal in de Tiroler Alpen heb ik op 3100 meter hoogte een gletscher bezocht. Althans wat daar van over was. Her en der lagen grote brokken ijs in het dal, die ooit samen één grote gletschertong hebben gevormd. Ze waren bedekt met grote doeken om ze te beschermen tegen de zon. Wat de natuur in duizenden jaren heeft opgebouwd, lijkt in een oogwenk te verdwijnen.

Hoe hebben we het zover kunnen laten komen? Mij is duidelijk, dat het roer om moet. Daarom is het goed dat er een wereldwijde maand van de Schepping is.

In de Jacobus- en Franciscusparochie besteden we daar aandacht aan met vieringen, het planten van bomen, filmavonden, gesprekken, een schilderproject voor kinderen.

Dat doen we in de geest van Laudato Si'. Een encycliciek van paus Franciscus geïnspireerd op hoe die andere Franciscus van 800 jaar geleden met Gods schepping omging.

Kern van Laudato si' vormt de vraag, wat voor wereld wij willen achterlaten aan wie na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien.

Als je die vraag wilt beantwoorden kom je als vanzelf te spreken over wat de betekenis is van ons bestaan en welke waarden de grondslag vormen van ons sociale leven.

Wat is het doel van ons leven in deze wereld? Waarom zijn we hier? Wat is de bestemming van ons werk en al onze inspanningen? Wat heeft de aarde van ons nodig?

'Tenzij we worstelen met deze diepere vragen,' zegt de paus 'geloof ik niet dat onze zorg voor ecologie belangrijke resultaten zal opleveren.' Gewis, dat we ons juist als geloofsgemeenschap over deze vragen moeten buigen.

Pastoraal werker Frank de Heus



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Misdienaars op vakantie

Drie Nederlandse meisjes wonen op vakantie in de Dominicaanse Republiek. Ariana en Rosmari uit Sneek en ónze Angelyna.

Op zondag 24 juli (feest van de H. Jacobus) mochten ze misdienaar zijn in San Juan de la Maguana, zetel van de bisschop. Het Spaanstalige Bisdom grenst aan het Franstalige buurland Haïti. De meisjes hielpen in de H. Mis met veel plezier. Een mooie herinnering rijker en ... "La Paz de Cristo".



(Angelyna staat links op de foto)

Martin Verheul



Behoeden en bewaren

Een nieuw seizoen breekt aan. Waar kijken we naar uit? Wat laten we achter ons? Het is fijn elkaar weer te ontmoeten na de viering bij een kopje koffie of thee. Zorgen zijn er ook. Hebben we voldoende menskracht om het reilen en zeilen in de parochie in het komende seizoen gaande te houden? We kunnen krachten bundelen, elkaar ondersteunen daar waar mogelijk is. Dat vraagt om overleg, begrip voor elkaars situatie in het besef dat elk talent er toe doet. Laat je licht niet onder de tafel schijnen. Kom er mee voor de dag. We zijn er blij mee. De maand september is gewijd aan de schepping. Vooral in deze zomertijd merken we de klimaatverandering. De schepping kreunt en zucht en slaat als het ware terug met branden wereldwijd, stormen, wateroverlast, verdroging, smeltende poolkappen, misoogsten, verlies van soorten, onbekende ziekten, een eindeloze reeks. Een

treurige lijst van verliezen. Terwijl het scheppingsverhaal in Genesis vol belofte begint. Een prachtig gecomponeerd verhaal over de schoonheid en rijkdom van de aarde, met het refrein: "En God zag dat het goed was, zeer goed." Met het advies de zevende dag te heiligen, het werk te staken. Om je handen vrij te hebben voor andere dingen, voor eerbied en respect voor al het geschapene. Tijd te nemen, stil te staan, te kijken, gewoon maar te kijken, naar een boom, een bloem, een vogel. De realiteit is anders. Onze vierentwintigureneconomie slokt ons op en laat nauwelijks ruimte voor eerbied en verwondering. Het scheppingsverhaal sluit af met het gegeven dat God zelf rustte op de zevende dag van al het scheppingswerk dat Hij verricht had. En God zegende de zevende dag en heiligde die.

Alleen liefde

Mogen wij de ernst van de situatie begrijpen en beseffen dat liefde onze enige redding is. Liefde voor onze kleine en zo bedreigde aarde.

Alleen liefde kan ons hart omvormen en ons maken tot behoeders van leven en van de aarde.

Alleen liefde kan onze ogen openen voor de integriteit en rechten van alles wat leeft.

Alleen liefde kan ons de nederigheid leren die we zo nodig hebben om goed met onze aarde om te gaan.

Alleen liefde kan het bedreigde leven behoeden en voor uitsterven bewaren

*Mary de la Vette
uit Aarde mijn aarde
Twintig jaar Franciscaans milieuproject
Stoutenburg 2011*

*Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord*

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Van Jacobus naar Jacobus..... in 9000 stappen

De tijd vliegt en met de maand augustus staat ook dit jaar de wandeling van Jacobus naar Jacobus op de kalender. . Alles is voorbereid, velen hebben zich aangemeld en de weergoden zijn ons opnieuw gunstig gezind: volop zon en nog net niet te warm...

Op dinsdag 9 augustus melden zich 's ochtends rond half 10 de eerste Pelgrims op de Oude Markt in Enschede. Om samen, na een moment van bezinning en gebed in de kerk, op pad te gaan. Flesje water mee voor onderweg, een flinke dosis goed humeur, jong en oud, zo'n 40 Pelgrims, samen op weg.



De wandeling voert ons via Wilminktheater en Roombeek naar het Hilgenhuuske in Lonneker, waar de familie Ten Vergert ons gastvrij ontvangt bij de aan Jacobus gewijde kapel, die in hun weiland staat. De familie heeft stoelen klaar gezet, koffie en thee gemaakt en zelfs cake gebakken, onze Wies en Frits zijn er zoals altijd om de mensen van een natje en droogte te voorzien.



Alice ten Vergert vertelt de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere kapel op de Lonneker Es, aansluitend zingen we met zijn allen het oude Jacobuslied.

Rond kwart voor 12 gaan we verder op weg naar de Jacobuskerk Lonneker. Pastor Berbée sluit daar vervolgens met een korte overweging en gebed de bijeenkomst af.

Het gaat om de ontmoeting! Dat is tijdens deze wandeling weer helemaal gelukt. Mooie gesprekken onderweg, goede sfeer, fijne samenwerking tussen twee locaties. Wij kijken er met veel voldoening op terug. Met dank aan Hennie van der Meer van de locatieraad Lonneker, de familie Ten Vergert en alle anderen die meegeholpen hebben bij de voorbereiding en uitvoering. Graag tot volgend jaar!

Juliette Jonker en Hetty Mulder, pastoraatgroep Jacobus Enschede



We vierden Maria ten Hemelopneming..

...maar niet zoals aangekondigd in de tuin van de Jacobuskerk. Er werden buien voorspeld, mogelijk met onweer. Daarom al op zaterdag gekozen voor de zekerheid van de kerk. En dat was maar goed ook. Want het grote aantal bezoekers had niet in de tuin gepast. Het moest zo zijn.

Pastoor Paul stelde voor in de viering een processie te houden ter ere van Maria. Het draaiboek werd doorgesproken, afspraken met kosters en pastoraatgroep gemaakt, zodat ieder wist wat zijn of haar taak was. Om half 7 stond alles klaar en konden de deuren van de kerk open. En ja, het was warm binnen, maar dat gold niet alleen voor de temperatuur, zeker ook voor de sfeer. De hele kerk was met kaarsen aangelicht en het Mariabeeld stond in volle glorie "in het Licht" voor het altaar.

Het werd een mooie en bijzondere viering. Met aandacht, met devotie tijdens de processie waarin de vele aanwezigen met een brandende kaars, ontstoken aan de Paaskaars, al zingend via Jacobusbeeld, biechtstoel, Pieta, Maria Arienskapel het middenpad kozen en naar het Mariabeeld liepen en de brandende kaars daar achterlieten.

Het Arienskoor zong een keur aan Marialiederen, waardoor het voelde alsof de kerk zélf met alle aanwezigen een stukje "ten hemel" werd getild. Na afloop van de viering stond de koffie klaar in het parochiehuis. Een warme, waardevolle avond, daar was men het over eens....

Met dank aan allen die hebben bijgedragen en aanwezig waren!

Hetty Mulder namens pastoraatgroep Jacobuskerk



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleegroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Korte geschiedenis parochie St. Johannes, apostel en evangelist. St. Jan Deel 5

Samenwerkingsverband Enschede-zuid.

Het werd steeds duidelijker dat naar de toekomst toe taken moesten worden verdeeld over meerdere parochies.

In 1976 kwam het daarom tot de oprichting van een samenwerkingsverband met Michaelparochie en de Verrijzenisparochie. De pastores kwamen in dienst van dit samenwerkingsverband. Men verdeelde de taken en aandachtvelden en ging in alle drie parochies werken onder leiding van een pastor-deservitor.

Onder andere was er voor de drie parochies één Caritas, één KESA groep, één MOV groep. Er was regelmatig overleg tussen de voorzitters van de drie parochies.

Na het vertrek van pastoor Becker werd de pastorie bewoond door een aantal paters Maristen.

Drie van deze pastores vormden het team voor het samenwerkingsverband Enschede zuid-west, dat werd opgericht. Andere Maristen werkten elders in de stad.

vervolg op pagina 11



vervolg pagina 10

Samenwerkingsplan 2001kerken Pathmos en Stadsveld 2000.

In 2000 fuseerde de St. Jansparochie met de Michaelparochie en ging verder onder de naam St. Jan/Michaelparochie.

Het kerkgebouw aan de Weth. Nijhuisstraat werd verkocht en uiteindelijk afgebroken.

In 2004 ging het samenwerkingsverband en dus ook de parochie deel uitmaken van het Parochieverband Enschede (P.V.E.).

In 2010 fuseerden alle parochies in Enschede tot éénparochie, de St. Jacobusparochie.



Rien Tiehatten

Vrijwilligers

We hebben nu al een paar keer een oproep gedaan voor vrijwilligers voor allerlei verschillende werkgroepen, maar helaas nog geen respons. Heel jammer, want het is fijn om met elkaar ervoor te zorgen dat de kerk open kan blijven.

En af en toe wordt dit gewaardeerd met een mooie bos bloemen.

Deze keer van Dela uitvaartverzorging, dan weet je even weer dat het gewaardeerd wordt wat je / we doen.

Vriendelijke groet,
José Heitbrink



De binnentuin van de Sint Jankerk ziet er weer prachtig uit, dankzij de vrijdagmiddag groep en met name Herman Wigbels die er bijna dagelijks te vinden is om de planten water te geven. Dank jullie dat wij daarvan mogen genieten.

José Heitbrink





Zaterdag 24 september 2022 burendag

Deze nationale dag staat in het teken van verbinding.

Dit sluit aan bij de doelstelling van Pathmos Oase.

Daarom zijn wij deze dag geopend van 11:00 tot 16:00 uur.

Onze speciale aandacht gaat deze dag uit naar kinderen.



Speciaal voor hen organiseren we wat leuke activiteiten, waarmee we de kinderen iets positiefs willen meegeven.

Dus laat deze bijzondere dag niet voorbijgaan zonder een bezoekje met of door uw kinderen aan onze mooie tuin te hebben gebracht. De entree is zoals altijd gratis.



Tot 24 september.



Pathmos Oase kunsttuin

Pathmos Oase is een bloementuin, moestuin en ontmoetingsplek voor iedereen.

Tijdens de maanden augustus en september wordt het ook een kunsttuin.

Gedurende deze periode exposeert kunstenaar Katinka Hamming een deel van haar collectie.

Het werk is te bekijken tijdens de reguliere openingstijden.
(dinsdag en donderdag van 14:00 tot 16:00 uur).

Hierdoor wordt een bezoek aan Pathmos Oase nog meer de moeite waard.

Dus komt zien. De entree is gratis, evenals het kopje thee en koffie. Een vrije gift is welkom.



Beste parochianen,

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze Sint Jan Parochie op 9 Oktober het 100-jarig bestaan viert. Meerdere malen hebben er artikelen in de Pelgrim gestaan.

Het officiële jubileum was in 2021 maar dat heeft, vanwege Corona-omstandigheden, niet kunnen plaatsvinden.

De voorbereidingen vorderen gestaag en er is al veel werk verzet.

Het allerbelangrijkst zal zijn de viering. Deze is voorbereid samen met de koren. In de viering gaan voor Pastoor Paul Daggenvoorde en Pater Ben Engelbertink. De lektor is Ivet Khazoum.

Tijdens de viering is er een kinderwoorddienst en ook aan de kleuters is gedacht.

Veel mensen die aan de parochie verbonden waren en zijn krijgen een uitnodiging en wij hopen dat zij allen in de gelegenheid zullen zijn te komen.

Omdat de school even oud is, is er een mooie samenwerking ontstaan. De feestweek van de school is gepland aan het begin van het schooljaar.

En wel van **maandag 12-9** tot en met **vrijdag 16-9**.

Op **dinsdag 13-9** is er een openingsviering in de kerk van 8.30 uur tot 9.15 uur.

Hierbij zijn ook parochianen welkom.

Ans te Lintelo maakte een prachtige lesbrief.

Wat niet mag ontbreken is een (foto) tentoonstelling. Na de viering, in de parochiezaal zou het zomaar kunnen dat u uzelf of een bekende op een foto herkent! Naast foto's een impressie van hoe het is en hoe het was.

We schenken koffie en thee met wat lekkers erbij, uiteraard limonade voor de kinderen. Mochten er mensen zijn die ons daarbij willen helpen, laten zij zich per mail melden op **redactie@katholiekenschede.nl**

Het allermooist is een grote opkomst, tot dan.

Namens de werkgroep, *Clara Momesso*



Najaarsactie Sam's Kledingactie bestemd voor Burundi

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie inzamelingen voor het goede doel. Dit najaar willen wij een inzamelactie organiseren ten behoeve van het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Muramvya, Burundi.

- Want investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst.
- Onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen.
- Kinderen die onderwijs krijgen, kunnen hun eigen leven en dat van hun kinderen aanzienlijk verbeteren.



Actiedag in Enschede

Op zaterdag 15 oktober a.s. kunt u in Enschede uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Sint Jankerk en de Ontmoetingskerk. De vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Met uw hulp kunnen we in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya ruim 45.000 kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en keren we het tij voor de toekomst van al deze kinderen en hun gezinnen.

Sam's Kledingactie, dit doen we!

Hergebruik

Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Met name naar Afrika en Oost-Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding.

De kleding wordt op tweedehands markten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor iedereen toegankelijk.

Recycling

Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe materialen. Bijvoorbeeld tot poetslappen of vulling voor matrassen. Maar ook tot nieuwe kleding!

Doneren

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op:

Zaterdag 15 oktober 2022, 10-12 uur

Sint Jankerk, Haaksbergerstraat 251

Ontmoetingskerk, Varviksingel 139

Hartelijk dank voor uw bijdrage

<http://handenwassen.blogspot.nl>



Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie zie www.samskledingactie.nl

Henk, Guus, Bert en Bert



KRONIEK

DOPELINGEN

-In de St. Jankerk op 3 juli 2022-

Carlos Gerard Cleine Sanchiz, geboren op 12 juli 2017, z/v Maarten Cleine en Rosario Sanchis Martin

Sienna van Tellingen, geboren op 23 juni 2021, d/v Jeffrey van Tellingen en Daniela Suarez

-In de St. Jozefkerk op 10 juli 2022-

Olivier Krikken, geboren op 5 maart 2020, z/v Maurice Voogd en Linda Krikken

Ganza Nathan Leo Brouwer, geboren op 13 juli 2020, z/v Erwin Brouwer en Joselyne Ayinkamiye

Leeshia Elyne Wijtske Brouwer, geboren op 3 mei 2022, d/v Erwin Brouwer en Joselyne Ayinkamiye

OVERLEDENEN

St. Jankerk

28-06-2022

Jan Voets (84), w/v Gerdina Johanna Knol

29-06-2022

Loi Le (85), w/v Thi Duom Tran-Le

07-07-2022

Leida Wilbrink-Poorthuis (80), w/v Herman Wilbrink

St. Jozefkerk

02-07-2022

Johan ten Tusscher (88), e/v Tonny ten Tusscher-Nijland

18-07-2022

Jozef Fagone (85), w/v Geertruida Visser

20-07-2022

Biagio Carta (83), w/v Rikie Boers

31-07-2022

Hedy Slym-Busscher (80), e/v Jan Gerhard Henry Slym

05-08-2022

Harry Rikhof (78), partner van Nolly Reuvers, w/v Lies Kampkuiper

H. Jacobus

16-07-2022

Essie Moesai (83), w/v Cerpentier

Anders

17-06-2022

Gerardus A.F.M. Heijs (93), e/v G.C. Heijs-Lukkenaer

04-07-2022

Emilia M.E. Brummelhuis-Dijkman (95)

12-07-2022

Wilhelmus J. Heeregrave (76), e/v J.P. Heeregrave-Vissers



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 3/4 september 23e Zondag door het jaar			Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee + F. de Heus Opening seizoen/Schepping Gem. koor St. Jan-H. Michaël + kinderkoor JM + belangstellenden
Weekend 10/11 september 24e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Ziekenzondag
	Mariakoor	Ariënskoor	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 17/18 september 25e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderkoor JM	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink MOV/Vredeszondag Vocal Moments

Waarom brandt de Paaskaars niet elke zondag in onze kerken?

Die vraag wordt in Enschede Zuid nog weleens gesteld. De Paaskaars symboliseert immers de opgestane Christus. Dat vieren we toch elke zondag? Dan zou toch ook de Paaskaars moeten branden?

In de protestante traditie is dat inderdaad het geval. Met Goede Vrijdag wordt de Paaskaars uitgeblazen. De mensen verlaten daarna in stilte de kerk. Op Paasmorgen wordt de (nieuwe) Paaskaars weer feestelijk aangestoken.

In onze katholieke traditie gaan we daar anders mee om. Ook bij ons staat de Paaskaars voor het Licht van Christus, de verrezen Heer. Bij ons is het echter traditie geworden de Paaskaars met Pinksteren aan het einde van de viering te doven. Met het ontvangen van de heilige Geest, wat we met Pinksteren vieren, vieren we immers dat wij allemaal die Geest van Christus ontvangen hebben. Het vuur is niet langer bûiten ons, maar in ons. We zijn zelf drager van de heilige Geest geworden. God heeft in jou en mij een thuis gevonden.

Slechts op bijzondere momenten brandt de Paaskaars nog verder door het jaar heen: bij uitvaarten, als we het licht van de Paaskaars nemen om de kaarsen rond de baar aan te steken. De overledene is in de hemel bij God, in het Licht; bij doopvieringen om de doopkaars aan aan te steken. Zo ook bij Vormselvieringen. Hier vieren we ook weer, dat dopelingen en vormelingen het Licht van Christus ontvangen om als christen, gezalfde, hun verdere weg van het leven te gaan.

Pastoraal werker Frank de Heus



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 24/25 september 26e Zondag door het jaar			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Ariënskoor
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen	Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
	Schola	Vocal Moments	
Weekend 1/2 oktober 27e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Schepping Start Vormsel/MOV Vocal Moments
Weekend 8/9 oktober 28e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Ariënskoor		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur P. Daggenvoorde+B. Engelbertink 100-jarig bestaan St. Jankerk Gem. koor St. Jan-H. Michaël + kinderkoor JM + belangstellenden

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.

Rozenkrans

Op veler verzoek is er gelegenheid gekomen om de rozenkrans te bidden in het parochiehuis van de H. Jacobuskerk aan de Walstraat, eens in de maand in de avond.

De eerste twee bijeenkomsten zijn achter de rug en heel goed bezocht! De bezoekers beschrijven een gevoel van verbinding door samen te bidden en te zingen. Ook is het fijn naderhand koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

Daarom is er in oktober, Mariamaand, elke week gelegenheid voor de Rozenkrans. In de Jozefkerk vindt op dinsdag het Marialof plaats, vandaar dat de Rozenkrans in oktober naar de woensdag verschuift.

De komende bijeenkomsten zijn:

- Dinsdag 6 september om 19.30
- Woensdag 5 oktober om 19.30
- Woensdag 12 oktober 19.30
- Woensdag 19 oktober 19.30
- Woensdag 26 oktober 19.30
- Dinsdag 1 november 19.30



Wees welkom! Reserve-rozenkrans en handleidingen zijn aanwezig.



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zaterdag vd maand 16.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511
EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



Cursus 'Voorgaan in (uitvaart)liturgie door parochianen' 2022-2023

Dit seizoen willen we weer een cursus aanbieden voor parochianen, die zich willen bekwamen in het voorgaan bij uitvaarten, of in vieringen in het weekend of door de week. De cursus wordt afgestemd op wie zich aanmeldt. Zij is bedoeld voor parochianen, die al voorgaan in vieringen of die daar op grond van persoonlijke kwaliteiten geschikt voor zijn. Doel is de cursisten zo te vormen, dat zij in staat zijn zelfstandig voor te gaan in een kwalitatief goede viering met een korte en eenvoudige overweging bij de Schrift. Dit kan zijn in een uitvaartviering óf in een viering in het weekend of door de week. Die keuze is aan de deelnemers.

De kunst van het voorgaan betekent, dat de cursisten zich de volgende vaardigheden eigen maken:

- spreken in het openbaar: o.a. dictie, frasering, oogcontact
- vertolken van verschillende tekstgenres: o.a. gebed, lezing
- lichamelijke expressie: o.a. gestiek, omgaan met symbolen
- nabij kunnen zijn aan mensen: inlevingsvermogen
- omgaan met de Schrift: associërend vanuit de Schrift een korte gedachte op papier zetten ter overweging of gebed.
- improvisatie
- voor wie voor wil gaan bij uitvaarten: het voeren van een voorbereidend pastoraal gesprek

Deelnemers dienen bereid te zijn in heel hun eigen parochie voor te gaan. De cursus zal minimaal zes bijeenkomsten in beslag nemen. Daarna volgt nog een korte stage. Data en tijden worden in overleg gekozen. Opgave bij pastoraal werker Frank de Heus, 06 300 988 33, f.deheus@rkzuidoostwente.nl. Gewoonlijk volgt er een kort intakegesprek na de opgave.

Voorgaan in vieringen en in het bijzonder bij uitvaarten is een verrijkende ervaring, waar ook andere mensen veel zin en voldoening aan beleven.



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk



Op zondag 3 juli hebben we weer met een hele gezellige Picknick het seizoen afgesloten.



Zondag 18 september: 25e zondag door het jaar.

Thema: Wees betrouwbaar in alles!

Wees betrouwbaar in kleine dingen, dan ben je het ook in grote zaken.

Vertel je wel eens iets wat niet helemaal waar is?

Zondag 2 oktober: 27e zondag door het jaar.

Thema: Geef ons meer geloof!

Al is je geloof nog zo klein, blijf vertrouwen op God, dan kan Hij grootse dingen in je leven laten zien.

Kids Time St. Janker



Jaarafsluiting Kids Time Sint Jan

Op vrijdag 8 juli hadden wij onze jaarafsluiting met een groep kinderen van de Kids Time, Sint Jan Kerk.

We zijn met de kinderen dit keer naar de gigantische luchtkussenpark Bounce Valley gegaan. Wat hebben de kinderen zich toch heerlijk vermaakt. Lekker springen en bouncen op de springkussens, noem maar op.

Tussendoor kwamen ze wat drinken en wat lekkers eten. Na afloop waren de kinderen ook helemaal moe van al dat gespring en gebounce.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door de vicevoorzitter van het Parochiebestuur. Wij kregen een mooie bijdrage om deze activiteit met de kinderen te doen. En wat hebben de kinderen genoten! Bedankt!!

Ook willen wij onze vrijwilligers en moeders bedanken die het afgelopen jaar ons hebben meegedragen om elke keer weer een leuke, leerzame en plezierige Kids Time voor de kinderen te organiseren. Op naar een fijn, mooi en leerzaam nieuw schooljaar van de Kids Time, St Jan-Kerk. **Binnenkort zullen wij de nieuwe datums bekend maken.**

Wil je als ouder ook vrijwilliger worden of meehelpen? Dat zouden wij heel fijn vinden, je kunt het dan doorgeven aan Saskia Baldewsing, kidstime@katholiekenschede.nl of je komt de eerst volgende keer mee met je kind.

Wij van de Kids Time Sint Jan hopen dat jullie een hele mooie en fijne vakantie hebben gehad en we hopen jullie weer allemaal te zien in het nieuwe schooljaar!

Groetjes, Werkgroep Kids Time, Sint Jan Kerk





Exodus 3, 1-12

Scheppingsperiode 2022

Luister naar de stem van de schepping

Programma start- en slotvieringen

Parochieverband Zuidoost Twente

St Jan Kerk, Haaksbergerstraat, Enschede

Zondag 4 September 2022

- * Opening met Eucharistieviering om 10.00 uur *
- * Interactieve lezing van Gerard Moorman, secretaris van de Laudato Si' alliantie Nederland *
- * Kinderinstuif met leuke, groene activiteiten *
- * Vormelingen schilderen St Jan *
- * Koffie, thee en zelfgebakken taart (meebrengen!) *

Zondag 2 Oktober 2022

- * Slotviering om 10.00 uur *
- * Koffie, thee en cake *
- * Lezing door Trees van Montfoort, auteur van "Groene Theologie" met aansluitend gelegenheid tot vragen *
- * Kinderinstuif met leuke, groene activiteiten *
- * Vormelingen schilderen St. Franciscus *

St Bonifatius Kerk, Haaksbergen

Zaterdag 3 September 2022

- * 'What about us?' en korte film 16.30 uur *
- * Discussie en koffie, thee en broodjes aansluitend *
- * Openingsviering 18.30 uur *

Pancratiuskerk, Haaksbergen

Zondag 2 Oktober 2022

- * Afsluiting Scheppingsperiode met een Eucharistieviering om 9.30 uur
Thema: St. Franciscus van Assisi *
- * Aansluitend iedereen welkom in de St Jan, Enschede*

Meer informatie o.a. in de Nieuwsbrief, op www.katholiekenschede.nl en op Facebook: [Laudato Si' Parochieverband Zuidoost Twente](https://www.facebook.com/LaudatoSiParochieverbandZuidoostTwente)

Donderdag 8 september: Lezing Johannes van Patmos en de zeven gemeenten boek Openbaring

Op weg naar het feest van 100 jaar Sint Jan lezen we samen met pastor Frank de Heus de eerste twee hoofdstukken uit het boek Openbaring. Johannes heeft hierin zeven korte 'brieven' opgenomen gericht aan zeven christelijke geloofsgemeenschappen in de toenmalige Romeinse provincie Asia. Al lezend en kijkend naar beelden leren we Johannes een beetje beter kennen. We krijgen ook beter zicht op de eerste christelijke gemeenschappen uit de eerste eeuw. Wat deed zich daar voor? Wat waren die eerste christenen voor mensen? Hoe leefden zij hun leven? Waar worstelden zij mee? Of juist niet? Johannes complimenteert en wijst terecht. Dat doet hij vanuit ballingschap (?) op afstand op het eiland Patmos. Onze afstand is nog groter. 2000 Jaar! Toch kunnen we ons voordeel doen door ons in deze geschiedenis te verdiepen. Wat kunnen we ervan leren?

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 8 september van 19.30 tot 21.00 uur in de parochiezaal van de Sint Jan. Opgave wordt op prijs gesteld: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300988 33.



Brieven-project: Schrijf een brief aan de gelovigen van de Kerk

Geïnspireerd door Johannes worden parochianen, niet-parochianen, geloofsgemeenschappen uitgenodigd een brief aan de gelovigen van de Kerk te schrijven. Dus niet aan het instituut, niet aan de bisschoppen, maar aan de gewone gelovigen van de Kerk hier in Zuidoost Twente. Afhankelijk van wat er binnenkomt zullen de brieven op de één of andere manier gepubliceerd worden of kan er nog een extra vervolgvond komen, waarop we met elkaar aan de hand van de brieven in gesprek gaan.

Schrijf gewoon zoals je bent. Ga er eens een half uurtje voor zitten en maak het jezelf niet te moeilijk.

Net als in de eerste christelijke gemeenten, waarin brieven werden rondgestuurd – denk aan al die brieven van Paulus of Johannes – kunnen ook wij elkaar inspireren en verrijken. Wees dus niet te bescheiden. Denk niet: 'Dat kan ik niet', maar laat van je lezen!

Wat is de bedoeling?

1. Richt jouw brief aan de gelovigen van de kerk.
2. Beschrijf wat het evangelie en/of de kerk voor jouzelf betekent.
3. Benoem daarbij de (christelijke) bronnen, waarvan jij leeft. Denk daarbij aan de Bijbel, heiligenlevens, tradities, rituelen, mensen, eigen levenservaringen met de kerk, geloofsgemeenschap, christelijke kunst, gebouwen, monastieke richtingen, christelijke levensfilosofie ... Waar haal je wat uit voor jouzelf? Wat spreekt jou aan?
4. Wat heeft het evangelie en/of de kerk de samenleving juist in deze tijd te brengen? Wat hoop jij?
5. Beperk je tot maximaal één A4.
6. Stuur jouw brief vóór 2 oktober toe aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of Frank de Heus, Rembrandtstraat 10,7482 ED Haaksbergen



Van de vicevoorzitter



Het is warm als ik dit schrijf. Er is zelfs een hittegolf aangekondigd. Besturen is echter vooruitkijken. Dus houden wij ons met de winter bezig. Wat staat ons te doen in de winter, met de sterk oplopende energiekosten? Een kerk verwarmen kost enorm veel, zeker bij meer dan € 3,- per kuub voor gas. De elektriciteitskosten zijn ook niet mis. Dan hebben we drie grote kerken te verwarmen, waarin soms ook nog kleine vieringen zijn.

De opbrengst van de collectes dekt bij lange na de energiekosten niet. En dat driemaal. Daarbij komt dat voor het eerst in vier jaar de kerkbijdragen lijken af te nemen.

Heeft u /heb jij echt goed gekeken of de bijdrage nog wel wordt overgemaakt?

Sommigen vergeten dat gewoon of vallen terug naar oude bedragen.

Dus toch maar kerken sluiten? Of in de winter maar vieringen in één kerkgebouw?

Repeteren in de kerk met de verwarming aan is helemaal uit den boze.

Evenals andere kleine bijeenkomsten.

Deze zullen hooguit plaats kunnen vinden in een parochiezaal. Ik krijg het er warm van.

De boodschap is: bereid u voor op minder kerkdiensten op al onze drie locaties.

Dus in de winter maar kerken op één locatie.

Wie helpt om de kerkdiensten op internet te krijgen?

Bovendien zullen wij voor bijeenkomsten waarbij voor gebruik van de kerk betaald wordt (huwelijk, begrafenis, doop, etc..) een energietoeslag overwegen.

Waar ik op een andere wijze ook warm van word, zijn de mooie initiatieven.

Zo schreven we al herhaaldelijk over *de Pathmos Oase*. De tuin achter de pastorie aan de Haaksbergerstraat. Daar wordt getracht mensen met elkaar in contact te brengen.

U/jij kunt er ook terecht voor een kop koffie.

In datzelfde kader konden wij met 60 mensen op een zeer voordelige wijze naar **Hanna van Hendrik**. Geheel verzorgd. Gehaald en gebracht met de bus. Vip ontvangst, lunch en contact met de acteurs. Het was een geweldige middag.

De Parochie Senioren zijn ook weer actief geweest. Met 33 parochianen gingen we met de Museum Plus Bus naar het museum in Drenthe. Alleen voor de lunch moest betaald worden, de rest werd gefinancierd door de postcode loterij.

Een volgende mooie gebeurtenis die ons te wachten staat is 100 jaar St. Jan, c.q. kerken in Zuid.

Een groep enthousiastelingen is al tijden bezig met de voorbereiding en het belooft een mooi feest te worden. **9 oktober gaat het allemaal plaatsvinden in de St. Jan.**

Zo zullen er meer activiteiten zijn die nu even niet op mijn netvlies staan. Maar goed om te merken dat er positieve initiatieven zijn.

In voornoemd kader wil ik toch nog eens herhalen wat ik in de vorige Pelgrim schreef.

Wij kunnen alleen een levendige parochie zijn als meer vrijwilligers meedoen.

Te veel ligt nu op te weinig schouders.

Initiatieven komen niet tot ontplooiing omdat menskracht ontbreekt.

Vraag niet wat de parochie voor u/jou kan doen, maar bedenk wat u/jij voor het in stand houden van een levendige parochie kunt doen!!! Vrij naar John F. Kennedy.

Laten we elkaar vooral vasthouden. Het zijn lastige tijden op vele gebieden. Door verbinding te zoeken kunnen wij tot steun voor elkaar zijn. Daarbij behoren wij, geheel overeenkomstig onze christelijk opdracht, er te zijn voor degenen die minder zelfredzaam zijn.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere.



Wil je eens zien hoe de streaming van kerkdiensten tot stand komt?

Een aantal parochianen is niet in staat naar de kerk te komen.

Zij zijn erg gebaat bij het kunnen volgen van kerkdiensten vanuit hun eigen kerk. Met de winter voor de boeg zal dit voor meer mensen gelden.

Soms is er ook een vraag om een huwelijk of uitvaart te streamen.

Op onze oproepen om vrijwilligers die deze streaming willen verzorgen zijn enkele reacties gekomen.

Nou zien wij ook koudwatervrees bij anderen. Is het niet te ingewikkeld? Kost het te veel tijd om dit te leren?

Volgens ons is het niet zo moeilijk als velen denken. Eigenlijk is het vrij eenvoudig.

Wil je eens zien hoe het werkt?

Op zaterdag 3 september is er voor mensen die wel eens willen zien hoe het werkt een bijeenkomst. Kom vrijblijvend langs. Je hoeft niet bang te zijn dat je daarmee ook direct wordt gestrikt. Je conclusie kan zijn: leuk dat ik dit gezien heb en daar laat ik het bij. Natuurlijk hopen wij dat er ook mensen zijn die denken: hé, een stuk gemakkelijker dan ik dacht en ik wil mijn steentje bijdragen. Nogmaals: alleen geïnteresseerd is ook goed.

We starten de bijeenkomst op 3 september om 10.00 uur met een kop koffie of thee bij het secretariaat aan de Nieuwe Schoolweg 2. Daarna gaan we in de Jozefkerk kijken hoe een en ander werkt. We schatten dat we tussen 11.00 uur en 11.30 uur klaar zijn.

De streaming is al beschikbaar in de Jozefkerk en de St. Jankerk en zal binnen afzienbare tijd ook beschikbaar komen in de H. Jacobuskerk.

Deze bijeenkomst is dus toegankelijk voor alle parochianen. In alle kerken werkt het op dezelfde manier.

Graag wel even melden als u komt.

Dat kan via vicevoorzitter@katholiekenschede.nl

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere





Sluijmer & Sluijmer

In Pelgrim nr. 6 werd aandacht besteed aan de bouwmeesters Sluijmer als kerkenbouwers.

In Enschede b.v. hebben zij zich ook beziggehouden o.a. met 'burgerlijke' bouw.

De vermoedelijke eerste opdracht voor Johannes Sluijmer was een huis te bouwen voor zijn schoonouders Tonies.

In november 2015 heeft de Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland een boek uitgegeven over de Sluijmers onder de titel "Een halve eeuw religieuze bouwkunst".

Sluijmer had ook door Jan Stuyt gebouwde Mariakerk een bijdrage geleverd. Hij verzorgde tien jaar later de bouw van de toren.

Gezien in Kempen (D)

Symbool van verdraagzaamheid van drie religies in centrum van de stad Kempen in Duitsland waar Thomas a' Kempis is geboren.



Gezien in Deventer

Uit de tijd van Geert Grote. Florens Radewijn (1350-1400) stichtte de broederschap des Gemenen Levens in Deventer.



Café St.Jacques

Op donderdag 8 september starten we weer met het Café St. Jacques. Elke tweede donderdag van de maand vindt dat voor onze regio plaats in Hengelo, LunchroomNationaal, Janssenplein 27, 7551 ED in Hengelo. Dit is dicht bij het stadhuis.

Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u hier leden van het Genootschap van St. Jacob ontmoeten, vragen stellen over uw tocht naar Santiago, bijpraten over uw ervaringen, nieuwe mensen ontmoeten of gewoon gezellig samen zijn.

Siny Wolters

Nog een opmerking bij een stukje in de vorige Pelgrim. De Sint Catharinakathedraal in Utrecht is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht. Ze bevindt zich naast het Catharijneconvent, museum, aan de Lange Nieuwstraat. Enkele jaren geleden was er sprake van sluiting van deze kerk.

De Willibrordkerk is aan de Minrebroederstraat in Utrecht. Ik herinner me een erg donkere kerk, die midden tussen andere gebouwen, winkels? staat.

In mijn jeugd werd verteld, dat minister J. Luns er kerkte. Ze stond toen bekend vanwege haar behoudende

In Utrecht zijn in de zomer verschillende kerken open onder "Kerken Kijken Utrecht". Een deel heeft haar oorspronkelijke functie verloren en is nu bv. museum, concertzaal geworden.

Met vriendelijke groet, Siny Wolters



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 8 - 2022

maandag 19 september 2022
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 6 oktober 2022



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

Varvik
UITVAARTZORG

Uw herinnering is onze zorg.

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie ...

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochiëel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRLSFc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





GROEI



KIK

Er is een grote vergadering in het kerkzaaltje. De heer Pennings, die voor het geld van de kerk zorgt, staat voor een bord. Onderaan schrijft hij jaartallen op een rij: 1990, 2000, 2010, 2020, tot nu. Daarboven tekent hij een blauwe lijn van links naar rechts. Die begint hoog en zakt langzaam af. 'Dit zijn de kerkbezoekers' zegt hij ernstig. 'Het worden er steeds minder!' Daarboven tekent hij een rode lijn, ook naar beneden, 'Dit is het geld. Er komt steeds minder binnen.' Dan volgen lijnen voor de doopsels en de huwelijken ... allemaal omlaag. De mensen in het zaaltje zuchten. De heer Pennings pakt een paarse stift. Gelukkig, die lijn loopt omhoog. 'Dit ... zijn de kósten! Alles wordt duurder.' Pfff... hoor je in de zaal, nóg meer slecht nieuws. 'Wij moeten groeien!' besluit de heer Pennings. 'Anders houdt de kerk op. Dank voor uw aandacht.'

De pastoor staat op. 'Lieve mensen,' zegt hij, en neemt een nieuw vel papier, 'Graag wil ik een bloempot tekenen'. Daaromheen mogen de mensen briefjes opplakken met wat ze GOED vinden gaan en waar ze BLIJ van worden. Al gauw zit het bord vol briefjes! De pastoor tekent lijnen vanuit de bloempot naar elk briefje. 'Kijk,' zegt hij, 'GROEI! Dat komt door wat er is geplant.' Hij tekent een stipje op de pot. 'Een mosterdzaadje. Puur geloof. Moet u zien hoe dat groeit!' Iedereen wordt weer vrolijk. Ze tekenen er vogels tussen en bloemen en bijen. En ... een paar muizen.



Puzzelversje

Er staan acht bloempotten op een rij,
wat zit erin, kun jij erbij?
In elke pot zit een ander zaad,
je bent heel knap als je het raadt.
Klim steeds omhoog tot aan de rand,
dan lees je wat er is geplant.

En als dat opkomt, groot en sterk,
dan groeit en bloeit de hele kerk!
De negende pot staat niet recht op.
Groeit daar een plant in, op zijn kop?
Vul de letters in, zodat je het ziet.
O nee ... die wil je liever niet!



Uit de Bijbel

De mannen die alvast in het beloofde land hadden rondgekeken, zeiden tegen Mozes: 'We zijn in het land geweest waar u ons naartoe stuurde. Het is een vruchtbaar land. Er is inderdaad meer dan genoeg te eten voor iedereen. Kijk maar, dit zijn de vruchten die er groeien! *Naar Numeri 13,27*



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns