

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
juli-aug. 2022/6



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Awareness is the key to Health



Nthabiseng

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Pelgrim

juli/aug. 2022 / 6

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Inhoud

- 5** Voorwoord
Pastor Ans te Lintelo
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 16** Vieringenrooster
- 19** Bedevaart naar Banneux
- 22** Inkijk synodegesprekken
- 24** Van het Bestuur



Op pagina 22 leest u over de synodegesprekken in onze parochie. En een samenvatting van alle gesprekken in ons bisdom is gepubliceerd en te lezen via de website van het Aartsbisdom: aartsbisdom.nl

Het Netwerk Katholieke Vrouwen heeft speciaal onder vrouwen een enquête uitgezet, de resultaten kunt u hier inzien: https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_52662190c58244b1b3574380325750ab.pdf

De zonne en de wearld

Ik zit achter't hoes
Zo, heerlijk in de zun
En ik dèenke bij miezölf
Ach, hier draeit toch 't hele leaven um?

De zonne döt vedage ear best
En brengt de leu plezeer
De keender spölt boeten zoonder jas
En wat aans hoof ik dan nich meer...

As wie noe wat vaker in de zonne kwamen
En wiew lachten wat meer noar en um mekaar
Dan zag 'n wearld dr kats aans oet
En wörd'n oaveral misschien
Wa wat makkeliker d'n oorlog
Achter slot en grèendel bewaard!

@JOOTJE

Voor velen van ons staat de welverdiende vakantie weer voor de deur. Ook voor ons als redactie.

Waar U ook naar toe gaat, geniet ervan en kom veilig weer thuis.

Fijne vakantie!

Namens de redactie,
Annelies, Conny, Ietje, Clara en Ine



VERBINDING



De weg tussen Losser en Enschede is ongeveer een hele maand i.v.m. onderhoudswerkzaamheden gesperd. Ik moet nu bv. via Oldenzaal -Lonneker, of Glanerbrug naar Enschede rijden. De verbinding is ver(opge)broken. Het is een omweg, maar ik kom er wel!

Zo is het in het dagelijks leven ook wel eens. Iedereen heeft wel eens het gevoel de verbinding te verliezen, denk ik.

Ik zoek dan een andere weg, of bouw een verrassing in, en ik kom precies waar ik zijn wil.

In mijn geloof heb ik ook wel eens het gevoel dat ik de verbinding aan het verliezen ben.

Bijvoorbeeld bij een ernstige gebeurtenis die vragen bij me oproept als 'Waar bent u nu, God, ik heb u nodig, wat moet ik doen?'

De synodale gesprekken hebben me goed gedaan, en doen me nog steeds goed. Het blijkt dat er meer mensen zijn die soms worstelen met de 'verbinding'.

Het verslag van het aartsbisdom is duidelijk en helder.

Ik ben er wel blij mee en denk dat we, als we als gelovigen de mogelijkheid krijgen om

onze talenten en kwaliteiten in te zetten en zo in onze kracht staan, dat we ons dan pas echt verbonden voelen.

Met het spel Sirkelslag probeer ik ook verbinding te zoeken. Verbinding met de kinderen van groep 8 van de basisscholen. Samen het verhaal van Noach bespreken en uitspelen in een competitie spel.

Kinderen doen in spelvorm en samenwerking waar ze goed in zijn.

Ieder jaar is het weer een mooie manier om verbinding te maken tussen kerk en school. Sirkelslag was na twee jaar weer de verrassing!

Coördinator jongerenactiviteiten
Paochies Zuidoost Twente,

-Ans te Lintelo-



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Vieringen in de St. Jozefkerk

In de St. Jozefkerk, als eucharistisch centrum, is iedere zondag een eucharistieviering om 11.00 uur.

Heel soms wordt hiervan afgeweken, bijvoorbeeld in de zomervakantie of bij speciale vieringen. Kijkt u daarom altijd in het rooster van de Weekendvieringen, in Pelgrim of op de website: www.katholiekenschede.nl

U bent van harte welkom.

Vragenderwijs

*Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
Ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
Ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel*

Guillaume van der Graft



Klein verschil

Tassen en vlaggen hangen uit het raam. Geslaagd, opluchting alom, vooral na een bijzonder spannend veelbewogen jaar. Zo anders dan anders. Zal het lukken? Ja, het is gelukt. Soms met een her, dan is het doorbijten, volhouden, maar even blij en gelukkig. En als je bent overgegaan, is dat minstens zo fijn. Proficiat, proficiat, dat heb je dubbel en dwars verdiend. De onzekerheid en spanning zijn voorbij. Laat het touw nu maar vieren.

Talenten voor de toekomst, voor jezelf, om jezelf verder te ontplooiën. Je gaat doorstuderen of werken, of werken en studeren. Niet piekeren, uitproberen, ervoor gaan. Soms helpt een tussenjaar. De talenten die je hebt, daarmee wil je wat. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander, voor de samenleving, de maatschappij, voor de toekomst.

Onze samenleving schreeuwt om talent, om heel veel handen en creativiteit op allerlei gebied. Onze parochies schreeuwen om talent, om heel veel inzet en enthousiasme. De toekomst, onze toekomst is er mee gemoeid. We zouden elkaar kunnen uitnodigen onze talenten niet te verstoppert, maar mogelijkheden te zien, verantwoordelijkheid op ons te nemen.

Jesus roept ons daartoe op in een van zijn gelijkenissen, te lezen bij Matteus 25, 14 -30. In de rabbijnse traditie is er een verhaal over de komende wereld, dat zegt dat al wat daar te vinden zal zijn er juist zo zal uitzien als de dingen er nu uitzien. Precies zoals onze kamer er nu uitziet, zal ze in de komende wereld uitzien, waar onze baby slaapt, daar zal hij ook slapen in de andere wereld. En de kleren die we dragen in deze wereld, zullen de kleren zijn die we daar dragen.

Alles zal zijn zoals het nu is, maar alleen met een klein verschil. De vraag is natuurlijk waaruit dit kleine verschil precies bestaat. Maken wij dit kleine verschil? Een goede zomertijd

*Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord*



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Op 25 juli vieren we het feest van de H. Jacobus, apostel, patroonheilige van de parochie en van de stad Enschede



Wie was deze Jacobus ?

Sint Jacobus de Meerdere, zoon van Zebedeus, was een visser in Galilea. Samen met zijn broer Johannes werd hij door Jezus geroepen Hem na te volgen. Hij was de eerste apostel die de marteldood stierf. Zijn beenderen zouden begraven liggen in Santiago de Compostella. De Spaanse naam Sant Iago betekent Sint Jacobus. Op dit vermoedelijke graf is een grote basiliek gebouwd. Santiago de Compostella is uitgegroeid tot een van de belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. Pelgrims uit heel Europa eindigen hier hun voettocht. Deze voettocht noemt men de Camino de Santiago (De weg naar Santiago).



In de iconografie wordt Jacobus op verschillende wijzen afgebeeld. Als apostel is hij blootsvoets en heeft hij soms de attributen boek en zwaard. Dat laatste vanwege zijn marteldood. Ook wordt hij als pelgrim afgebeeld, met wandelstaf, de karakteristieke pelgrimshoed en Sint-Jakobsschelp. In deze uitvoering is binnen in de kerk een fraai beeld van Jacobus de Meerdere te zien.

De naar Jacobus genoemde schelp is het symbool van de bedevaart naar Santiago de Compostella. Pelgrims zijn te herkennen doordat ze dit symbool dragen, dat verwijst naar de mantelschelpen, die werden gekweekt aan de Galicische kust, waar de apostel zou zijn aangespoeld.

9 augustus 2022 Wandeling



van Jacobus naar Jacobus via Jacobus

Op dinsdag 9 augustus lopen we gezamenlijk van de Jacobuskerk te Enschede naar de Jacobuskerk in Lonneker. We verzamelen om 9.30 uur in de Jacobuskerk te Enschede. We starten met lopen om 10.00 uur. Onderweg doen we het Hilgenhuuske van Jacobus aan op 't Vaneker. Er wordt gezorgd voor koffie en thee. We sluiten af in de Jacobuskerk te Lonneker om 12.30.

De wandeling zelf duurt ongeveer een uur tot anderhalf en is niet zwaar. Geef je op via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of schrijf je in op de lijst. Er zijn geen kosten aan verbonden.

NB: voor lunch en vervoer terug wordt niet gezorgd.

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Korte geschiedenis parochie St. Johannes, apostel en evangelist. St. Jan Deel 4

Waar komt de naam Pathmos vandaan.

Pathmos is een in de Middellandse zee gelegen eiland waarheen indertijd St. Jan de evangelist werd verbannen door de Romeinse keizer Tiberius.

Voordat de wijk werd gebouwd stond midden in het redelijk afgelegen en eenzame buitengebied een buitenhuisje van de fabrikant Pieter ter Kuile.

Deze placht te zeggen als hij in de late avond vertrok van de grote sociëteit, dat hij terugkeerde naar de eenzaamheid van zijn Pathmos.

Als het niet waar is, is het in ieder geval een **mooi verhaal.**

Rien Tiehatten





Vrijwilligersavond 24 juni 2022

Na 3 jaar konden we dan eindelijk onze vrijwilligersavond weer vieren. We hebben 300! uitnodigingen de deur uit gedaan. Dat is inclusief alle koorleden. Wat een enorme hoeveelheid betrokken vrijwilligers hebben we toch, diverse zelfs met meerdere vrijwilligerstaken. Hoe blij zijn we daarmee. Voor de avond hadden zich ca. 90 mensen opgegeven en we hebben er een mooi feestje van gemaakt. De bedoeling was eerst in de Oase, maar .i.v.m. de weersvoorspelling (die achteraf te pessimistisch was), toch besloten om in de parochiezaal de tafels en stoelen in groepjes te zetten. Gelukkig konden de schuifdeuren wel open en stonden er een paar statafels buiten. Dit zorgde voor frisse lucht, want koud was het niet. Om 17.00 konden we de gasten verwelkomen met een drankje. Joop Hassink bedankte de aanwezige vrijwilligers voor hun inzet en kon het niet laten om nog wat mensen te ronselen voor de video opnames van de vieringen.

Helaas geen respons. Desalniettemin, alle vrijwilligers, aanwezig of niet aanwezig, heel veel dank voor jullie inzet. We gaan op dezelfde voet door, hopelijk zonder coronaperikelen. Ondertussen stond er wat te knabbelen op tafel en werden de glazen opnieuw gevuld. We hebben de paaskaars verloot, gewonnen door de gast die als laatste binnen kwam (geen doorgestoken kaart). De trekking werd verricht door **Herman Workel, eregast van de avond**. Hij had in februari al afscheid genomen als koster, maar kreeg op de avond een welverdiende **Jacobus insigne opgespeld**.

De afspraak was dat er om 18.30 een snackkar zou komen voor een lekker frietje met een snack. Helaas kwam de kar pas na veel gebel en stress bij de organisatie om 19.30. Enkele gasten waren inmiddels al vertrokken. Heel jammer. In ieder geval was de friet uiteindelijk wel lekker en na nog een glaasje gingen de vrijwilligers, volgens mij, tevreden huiswaarts.

Lisette Janssen
Namens pastoraat- en lokale beheergroep Zuid

Koffie op zaterdag

Lekker hé, zo'n kopje koffie na de viering op zaterdagavond. En wat zijn we blij met de vrijwilligers die daarvoor zorgen. Nu zou het fijn zijn als deze groep er 2 mensen bij krijgt. De groep was eerst met z'n zessen maar door verschillende omstandigheden zijn er nog 4 over. Er is maar 1 keer in de maand een viering op zaterdag dus het moet niet moeilijk zijn om een keer in de maand te komen helpen met de koffie. **U mag zich melden bij Engelen Nijhof, telefoonnummer : 06 11 85 18 08 of per mail : engelen-nijhof@hotmail.com Alvast dank voor uw medewerking.**

Vriendelijke groeten, **Engelen Nijhof**



Breken en delen

De Duitse radiozender WDR 4 heeft elke dag om 8.55 uur een kerkrubriek: Kirche bei WDR 4.

De ene week wordt de overweging verzorgd door de katholieke kerk, de andere week is de evangelische kerk aan de beurt.

Pas geleden hoorde ik een pastor mooi vertellen over hoe hij samen met een werkgroep 80! kinderen ging

voorbereiden op hun eerste heilige communie. Ze waren 8 keer bij elkaar geweest en het was de bedoeling dat de kinderen elke keer, m.u.v. de laatste bijeenkomst, brood meebrachten. Het maakte niet uit wat voor brood of broodjes het waren, hoofdzaak was dat er gedeeld werd en gegeten met elkaar. Bij de laatste samenkomst werden er pizza's bezorgd maar was er wel genoeg voor iedereen? De pastor had helaas geen mes meegenomen om de pizzapunten nog een keer doormidden te snijden.

Gelukkig had een moeder van de begeleidingsgroep een schaar bij zich dus werd er niet gesneden maar geknipt zodat er eerlijk gedeeld kon worden. Je zou kunnen zeggen: Dat was de wonderbare pizzavermenigvuldiging.



Engelien Nijhof



Kinderwoorddienst St Jan Pinksteren

Zondag 5 juni, Pinksteren hebben de kinderen bij de Kinderwoorddienst stilgestaan bij wat de heilige Geest nog steeds voor ons betekent en het ontstaan van onze wereldkerk.

Hoe wij aan een tafel, kinderen met heel verschillende taalachtergronden, elkaar verstaan in het Nederlands maar ook eenzelfde taal spreken als we het hebben over wie onze Vader is, wie Jezus is en wat de heilige Geest doet.



Het was een heel bijzonder samenkomen.

Groetjes,
werkgroep KWD Sint Jan



In memoriam Bertus Terhürne

25-10-1945 - 15-02-2022



Bertus Terhürne was heel lang vrijwilliger, bij de St. Jankerk, waar hij al op jonge leeftijd hielp met collecteren.

Later kwam hij af en toe met zijn dochters op zaterdag naar de pastorie om klusjes te doen. Zijn dochters konden ondertussen fijn in de grote tuin spelen.

Nadat hij een moeilijke periode had doorgemaakt, kwam Bertus in 1998 de tuinploeg op maandagmorgen versterken. In de periode voor kerst bestelde hij de kerstbomen die ze dan samen optuigden.

Bertus heeft ook menig kerkboekje gedrukt, meestal kon je hem op maandag en donderdagmorgen in of om de pastorie vinden.

Toen zijn gezondheid afnam heeft hij voor de maandagmorgen werkgroep nog een tijd de koffie gezet. Want zonder koffie gaat het werken niet goed.

Helaas lukte dat op het laatst ook niet meer, en kwam Bertus thuis te zitten.

Hij bleef optimistisch én realistisch tot op het eind.

Ik heb Bertus Terhürne leren kennen als een vriendelijke en vrolijke man, waar je nooit vergeefs een beroep op deed. Het is alweer een paar maand geleden dat Bertus is overleden, maar we willen toch recht aan hem doen door hem nog even in herinnering te brengen. Bertus ik ben blij dat ik je gekend hebt.

José Heitbrink



In memoriam Fieny Hagreis-Wantia

17-04-1947 - 04-06-2022

Fieny -bekend van haar naaischool én als 'moeder van...'- was actief in de liturgie als lector en vandaaruit doorgegroeid naar voorgaan bij avondwakes.

Dat heeft ze met hart en ziel vele jaren gedaan. Doordat Bertina, haar dochter, actief is bij All Together en Vocal Moments, ondersteunde Fieny ook daar. We hebben van Fieny in kleine kring afscheid genomen met alle kinderen en kleinkinderen op 10 juni in het crematorium.

Carla Berbée



In memoriam Hedwig Borkens

22-10-1932 - 03-06-2022



Op 10 juni jl. hebben we in het Crematorium afscheid genomen van Hedwig Borkens. Hedwig heeft zich jarenlang ingezet voor de St. Jankerk. Ze zong ruim 40 jaar in het Gemengde Koor. Hedwig had een prachtige stem en zong ook af en toe solo. Op het parochiecentrum heeft ze heel lang o.a. de verspreiding van het parochieblad verzorgd. Ze deed dat heel precies en accuraat. De laatste twee jaren ging haar gezondheid hard achteruit en moest ze haar activiteiten loslaten, wat ze heel moeilijk vond. Het was fijn om met Hedwig samen te werken. We zullen haar missen.

Parochiesecretariaat St. Jankerk

Ria Vaneker, Gerdie Leurs

In memoriam Joop van de Pieterman

16-12-1940 - 18-06-2022



Heel toepasselijk werd de Bergrede (in een moderne vertaling) gebruikt om het leven van Joop te illustreren. We konden die Bergrede besluiten met de woorden dat mensen die niet oppervlakkig door het leven gaan, mensen die opkomen voor recht, mensen die zich inzetten voor anderen, inderdaad een zegen zijn voor hun gezin, voor de kerkgemeenschap en voor de buurt.

Zoon Wilbert zei hierover: "Wat ik bewonderde in hem is dat hij samen met zijn vrouw Joke een weg zocht om enorme tegenslagen de baas te worden. Tijdens het bewandelen van die weg heeft hij zijn menselijkheid en liefde voor de medemens nooit verloren".

De grote tegenslagen waren de dood van zoon Gerald, die tot zes keer een niertransplantatie heeft gehad, zijn eigen diabetes en de diabetes van zijn zoon Wilbert.

De sluiting van de Verrijzeniskerk deed hem ook veel pijn. Het was een plek waar hij zich thuis voelde. Vanaf het begin tot het einde van die kerk was hij de verstandige onderhoudsman ervan. Hij heeft zich ook ingezet voor de Nederlandse Nierstichting, de gemeente Enschede en allerlei evenementen in de kerk.

Zelfs na de grote tegenslag van zijn herseninfarct kon Joop zichzelf blijven in De Posten, geen klacht kwam over zijn lippen. Zijn rustpunt kwam kort na de ziekenzalving, een voltooid leven, een goed leven. R.I.P.

Ben Engelbertink



KRONIEK

DOPELINGEN

Sebastian Zweistra, geboren op 2 februari 2021, z/v Martijn Zweistra en Susana Rendon Restrepo, gedoopt in de St. Jozefkerk op 11 juni 2022

Chiara Alexia Micola von Fürstenrecht, geboren op 7 november 2019, d/v James Micola von Fürstenrecht en Rosella Balena, gedoopt in de St. Jozefkerk op 12 juni 2022

Giulia Valentina Micola von Fürstenrecht, geboren op 7 december 2021, d/v James Micola von Fürstenrecht en Rosella Balena, gedoopt in de St. Jozefkerk op 12 juni 2022

Ismeld Mariana Scharbaai, geboren op 18 mei 2021, d/v Wiskeily Espino Mora, gedoopt in de H. Jacobuskerk op 19 juni 2022

HUWELIJK

Op 25 juni om 17.00 uur zijn in de St. Jozefkerk in Enschede *Robert Basheer* en *Kelsey la Fontaine* in het huwelijk getreden. Voorganger was par.vicaris Willy Rekveld .

OVERLEDENEN

Jozefkerk

12-06-2022 Frans Klunder, 74 jaar, e/v Wilma Klunder-Geesing

16-06-2022 Jan Velner, 92 jaar, e/v Mini Velner-Reinshagen

St. Jankerk

03-06-2022 Hedwig Borkens, 89 jaar

18-06-2022 Joop vd Pieterman, 81 jaar, e/v Joke vd Pieterman-Greuliker

04-06-2022 Fieny Hagreis-Wantia, 75 jaar, e/v G Hagreis



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 16/17 juli 16e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Visschedijk
	Samenzang		Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 23/24 juli 17e Zondag door het jaar		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Apostel Jacobus Schola	
Weekend 30/31 juli 18e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee
	Ariënskoor		Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 6/7 augustus 19e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	
	Ariënskoor	Samenzang	
Weekend 13/14 augustus 20e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	Ariënskoor		Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Rozenkrans bidden in het parochiehuis van de H. Jacobuskerk aan de Walstraat

Vanaf dinsdag 5 juli om 19.30 is er gelegenheid om samen het Rozenkransgebed te bidden in het parochiehuis aan de Walstraat. Vanaf dan kan dit **iedere eerste dinsdag van de maand** plaatsvinden. Wij hopen, dat een oude en mooie traditie hiermee weer nieuw leven wordt ingeblazen.

Van harte welkom!



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Maandag 15 augustus Maria ten Hemelopneming		Eucharistieviering Maandag 19.00 uur P. Daggenvoorde Tuinviering Ariënskoor	
Weekend 20/21 augustus 21e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Samenzang	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Samenzang	
Weekend 27/28 augustus 22e Zondag door het jaar			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde BJK Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Weekend 3/4 september 23e Zondag door het jaar			Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee + F. de Heus Opening seizoen/Schepping Gem. koor St. Jan-H. Michaël + kinderkoor JM + belangstellenden

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zaterdag vd maand 16.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511
EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

Dit jaar, van vrijdag 2 september t/m dinsdag 6 september gaan we vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Door dat we de afgelopen jaren geen 5-daagse hebben gehad vieren wij dit jaar als een jubileum jaar. **70 x** vanuit het bisdom Utrecht

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hebt niets te sjuwen met uw koffer. Als u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met douchen en het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs van **€ 360,-** = alles inbegrepen. U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld. Als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, een viering met handoplegging, het samen bidden bij de bron en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.

De vijfdaagse bedevaart is van vrijdag 2 september t/m dinsdag 6 september 2022.

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

propagandist : Ans Olde Theussink 06 27408273

propagandist : Bert Elferink 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie



Vrijwilligers gezocht voor de Bernadettekapel

Waarschijnlijk kent u de Ariënsstaete wel, aan de Lijsterstraat in Enschede Noord. De Ariënsstaete is een multifunctioneel verzorgingshuis met 160 verzorgingshuis-appartementen en 50 appartementen voor zelfstandig wonende ouderen.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur vindt er in de Bernadettekapel van de Ariënsstaete een eucharistieviering plaats. Daarna wordt er een kopje koffie gedronken in de lounge van het restaurant. Rond de veertig bewoners bezoeken trouw deze vieringen. Om onze bewoners naar de kapel (en restaurant) te brengen zijn er vrijwilligers nodig. Als we genoeg vrijwilligers hebben kunnen de bewoners in alle rust gehaald worden en na afloop weer terug gebracht worden naar hun woning.

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die ons één keer in de twee à drie weken een vrijdagavond willen helpen. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 2,5 uur per keer. De opbrengst is groot! Bewoners, vrijwilligers, geestelijk verzorgers en activiteitenbegeleiding zijn u reuze dankbaar. Daarnaast ontvangt u zonder enige twijfel een goed gevoel; u heeft omgezien naar een kwetsbare medemens.

Wilt u meer informatie, een keertje komen kijken of zich gelijk aanmelden als vrijwilliger?

Dan kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorger van de Ariënsstaete: Esther van de Vate (esther.vandevate@liberein.nl) of via 053 482 66 88. Zij is meestal aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

In de maanden juli en augustus zijn er geen kinderwoorddiensten in de st. Jozefkerk.



WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE!
De eerste kinderwoorddienst na de vakantie is op **zondag 18 september**.

Kids Time St. Janker



Op Vrijdag 3 Juni 2022 was de laatste Kids Time bijeenkomst voor de zomervakantie in de parochiezaal van de St. Jan kerk.

We hebben het gehad over: **Pinksteren**

Pinksteren valt vijftig dagen na Pasen. Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de apostelen en vele meer de heilige Geest ontvingen. Het is het ontstaan van de kerk.

Thema van deze bijeenkomst: **Het verhaal van Pinksteren**

Het verhaal uit het boek Handelingen beschrijft deze gebeurtenis. Dit verhaal, omschrijft het ontstaan van de kerk. Hoe wij, ook al spreken wij niet dezelfde taal, maar elkaar wel kunnen begrijpen. En wat is de heilige Geest en wat doet het met je.



De kinderen vonden het erg interessant en waren betrokken bij de verhaal van Pinksteren. Wij hebben het erover gehad, wat is Pinksteren en wat is de heilige Geest. Wat houdt het in en hoe voel jij de heilige Geest? Na een korte drink en snack pauze zijn de kinderen een Mandala gaan inkleuren. De kinderen vonden het leuk en ook rustgevend om de Mandala in te kleuren (dit was ook het doel). Na afloop kwamen ze heel trots hun ingekleurde Mandala's aan ons laten zien.



Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker, **kom dan na de zomervakantie!** Neem een vriendje of vriendinnetje mee. De datums worden na de zomervakantie bekend gemaakt. Dus wie weet tot dan!!!

Groetjes, Werkgroep Kids Time St. Jan



Inkijk Synodegesprekken

In het kader van de Synode spraken we binnen de parochies van Zuidoost Twente in de eerste helft van dit jaar met vele parochianen en belangstellenden over drie thema's. Graag geven we u een inkijk in de thema's en vaak genoemde onderwerpen waarover gesproken is.



Eén van de thema's is **'Samen op weg'**. Vaak genoemd bij dit thema is bijvoorbeeld de vraag naar meer inbreng van vrouwen. Het opmerken dat christelijke normen en waarden zeker worden doorgegeven en dat die overdracht ook plaats vindt in andere vormen, bijvoorbeeld via de sociale media. Dat kerkmensen mensen zijn die ook vaak heel betrokken en bewogen zijn in de maatschappij. En dat oecumene haast vanzelfsprekend is, wat zichtbaar blijkt bij belangrijke momenten en thema's als corona, armoede, discriminatie, oorlog in Oekraïne. Dat voor jongeren kerk en geloof steeds

minder samen vallen. En met name in dorpen de sociale kant erg belangrijk is.

Het tweede thema dat werd besproken was **'Vieren'**. Opvallend bij het vieren is bijvoorbeeld dat muziek enorm belangrijk is omdat het verbindt en sfeer schept. Dat er vraag is naar een kerk die meebeweegt en openstaat. Dat er gemakkelijk begrijpbare taal gesproken wordt en vreugdevoller en eigentijds gevierd kan worden. Bijvoorbeeld door meer interactief te vieren door het meer betrekken van bezoekers. Ook van kinderen, bijvoorbeeld door het aansteken van een kaarsje. En dat vieren en ontmoeten bij elkaar past. Maar ook de behoefte aan bezinning, stilte en meditatieve momenten.



Het derde thema is **'Medeverantwoordelijk voor missie'**. Bij dit thema is bijvoorbeeld opvallend dat er een groot gevoel voor verbondenheid heerst en dat de kerk niemand mag uitsluiten. En dat dat in contrast staat met het gevoel dat kerkelijke regels dat wel doen. Dat de Kerk vooral 'de mensen' is en niet enkel het gebouw. Dat mede verantwoordelijk voor de missie ook blijkt uit je concreet je inzetten voor anderen (diaconie, jongerenpastoraat, bezoekwerk). Dat er behoefte is aan geloofsverdieping in gesprekken. En dat het van belang is goed te investeren in



vrijwilligers.

In gesprek kijken we hoe deze uitkomsten te vertalen om aan te sluiten bij wat er leeft. Na de zomer daarover meer.

C. Berbée



Scheppingsperiode 2022

Noteert u het alvast in uw agenda: van zaterdag 3 september tot zondag 2 oktober vieren we in onze parochies de Periode van de Schepping. Samen met heel veel kerken wereldwijd. We vieren Gods lieve Schepping en alle schepselen die daarin leven. We vieren dat God ons vrede gunt, gerechtigheid en een vruchtbare aarde, waarop het goed toeven is voor iedereen.



Extra aandacht voor het milieu in de Scheppingsperiode

Zorg voor de schepping en de schepselen die daarin leven

Het is Paus Franciscus die ons tot dit vieren oproept. Samen met de Orthodoxe en Protestantse Kerken. In de encycliek 'Laudato-si' roept hij alle mensen van goede wil op om beter voor onze aarde – 'ons gemeenschappelijk huis' – te zorgen. Daartoe is een actieplan opgesteld. En iedereen kan daaraan meedoen. En dat is nodig ook, gezien de huidige crises: klimaatverandering, oorlog, migratie, energie, armoede, voedsel... het stelt ons voor ongekende uitdagingen.

In de MOV-groep ZuidOost Twente zijn we hiermee aan de slag gegaan. Het programma is volop in ontwikkeling, maar houdt u alvast de startvieringen op zaterdag 3 september in de Bonifatiuskerk te Haaksbergen en zondag 4 september in de Sint Jankerk in Enschede, én de slotvieringen op zondag 2 oktober in de Pancratiuskerk te Haaksbergen en Sint Jankerk in Enschede vrij.

Een tijp van de sluier: Trees van Montfoort komt om over haar boek 'Groene Theologie' te vertellen, er zijn leuke activiteiten voor kinderen, een filmvoorstelling, we planten een Laudato Si boom, en nog veel meer. En we laten zien hoe iedereen kan helpen om die zorg voor ons gemeenschappelijk huis beter gestalte te geven en te groeien naar een integrale ecologie.



Houdt u de berichtgeving in deze nieuwsbrief en op onze website in de gaten. Zodra het programma vastgesteld is plaatsen we daar en op de Laudato-si facebook pagina alle informatie <https://www.facebook.com/groups/194497662564639>. En natuurlijk alvast van harte welkom.

Voor meer informatie over de encycliek Laudato si: <https://laudato-si.nl/>

Voor meer informatie over de scheppingsperiode: <https://netrv.be/campagne-ecokerk-2022>

Nog vragen? Aster.snijders2@gmail.com



Ik maak mij zorgen



Bijna vier jaar vicevoorzitterschap zitten erop.

Vrijwilligerswerk-werkweken van 30 á 40 uren komen regelmatig voor.

Soms minder, soms meer. Samen met André Amelink, de andere gepensioneerde in het bestuur, die hetzelfde aantal vlieguren maakte. (De andere bestuursleden zitten nog volledig in een regulier werkproces en dat heeft een begrijpelijke prioriteit) Langzaam kunnen we uit met wat minder uren, maar het is nog altijd intensief. Er is dan ook veel bereikt.

- **De administratie** van de 7 parochies is eindelijk samengevoegd.
- **Tientallen** bankrekeningen zijn opgeheven, maar er zijn er nog steeds te veel. Die opheffen is moeilijk omdat veel mensen nog automatisch geld overmaken op veel verschillende rekeningen. **Het zou zóóóó handig zijn als iedereen rekening NL15 RABO 0153 1666 65 zou gebruiken.**
- **Voor** het derde jaar op een rij steeg de kerkbijdrage, hoewel het er op lijkt dat deze trend dit jaar in negatieve zin gebroken gaat worden.
- **Er** zijn kerkgebouwen verkocht en er is voor vele honderdduizenden aan achterstallig onderhoud uitgevoerd.
- **De** actie kerkbalans is nu in de hele parochie.
- **We** zijn niet tot verdere sluiting van kerken overgegaan.
- **Op** alle locaties zijn de kerkdiensten nu via streaming te volgen (Jacobus binnenkort)
- **De** verwarming van de Jozef, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, is dankzij de inzet van André weer werkende.
- **De** verwarming van de H. Jacobus wordt totaal vernieuwd, inclusief eigentijdse ventilatie.
- **Er** zijn bijna wekelijkse nieuwsbrieven en er is een heuse RKK-parochie app, met veel informatie over onze parochie én zeer actueel nieuws.
- **De** financiële administratie is op orde. Wij leverden voor het derde jaar op rij, als eerst parochie in ons bisdom, de jaarverantwoording bij het bisdom in.
- **De** administratie aan de Nieuwe Schoolweg is steeds meer als een algemene centrale administratie gaan werken en neemt in toenemende mate het bestuur werkzaamheden uit handen.
- **Etc. etc.**



Waar maak ik mij dan zorgen over

- **We kunnen nog zo hard werken en de goede voorwaarden scheppen, als we niet de vrijwilligers vinden die ook een stukje tijd willen investeren dan moeten we het opgeven.**
- **Zonder** kosters, lectoren, collectanten en acolieten geen goede erediensten. Mooi modern met je tijd meegaan met streaming van diensten, maar als niemand af en toe een 1 ½ uur wil investeren om de uitzending te begeleiden (is niet moeilijk) dan wordt deze faciliteit of niet gebruikt of gebruikt door roofofbouw te plegen op mensen die al veel doen.
- **Als** een aantal mensen zich meldt, dan ben je eens per paar weken aan de beurt.
- **Misschien** kan iemand van het koor bij toerbeurt niet meezingen en de uitzending verzorgen. **Iedereen kan het.**
- **Misschien** zijn er andere creatieve oplossingen.
- **We** zoeken nog steeds aanvulling in het bestuur: portefeuille vrijwilligers en portefeuille communicatie of een algemene duvelstoejager.
- **Locatieraden**, secretariaatsgroepen en pastoraatsgroepen zijn meestal onderbezet. Allerlei hand en spandiensten worden door te weinig mensen verricht.
- **Juist** het samen doen met meerdere vrijwilligers maakt dat het werkt leuk en behapbaar blijft.
- **We** moeten gebruik maken van de verborgen vaardigheden van alle mensen die deel uitmaken van onze geloofsgemeenschap.
- **Ik** zie een terugloop in kerkbijdragen. Sommigen dragen gewoon niet meer bij.
- **Anderen** gingen vorig jaar van €10,- naar €10,50 maar vervallen weer in de gewoonte van €10,-. Kinderen die de financiën van hun ouders beheren en de kerkbijdrage stopzetten. Sommigen blijken zich niet te realiseren dat ze niet meer bijdragen. Etc..
- **De** vanzelfsprekendheid waarmee men verwacht dat er wel een priester of pastor zal zijn. Verontwaardigd als dat niet zo is. Beste mensen!, onze geestelijke voorgangers hebben niet alleen drie kerken in Enschede, maar ook vier in de parochie Maria Vlucht en nog meerdere in parochie St. Franciscus. Daarnaast zijn er nog vele vieringen in Verzorgingshuizen en buurthuizen. Beste mensen!, heb begrip dat zij met beperkte tijd een onmogelijke taak moeten verrichten. Toon begrip in plaats van te veroordelen.
- **Etc. etc..**

De aartsbisschop heeft mij per 1 september weer voor vier jaar benoemd. Het wordt gemakkelijker dan de eerste vier jaar gezien alles wat wij (bestuur, pastoresteam en vrijwilligers) gedaan hebben. Maar als wij elkaar niet voldoende vasthouden dan wordt het heel zwaar. In andere woorden: wij zijn geen winkel waar je naar believen kunt inkopen. Wij staan met zijn allen in het magazijn en wij (dat bent u dus ook) moeten met zijn allen zorgen dat de juiste producten bij de juiste mensen kunnen komen. Wij hebben ons lot voor een belangrijk deel zelf in handen. Daaraan wil ik weer vier jaar mijn krachten geven, maar dan wel samen in het magazijn anders wordt op enkelen van ons roofofbouw gepleegd.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Sint Willibrordus

Sinds 1957 bevindt zich in de Josephkerk een geweldig beeld, voorstellend St. Christoffel van Albert Termote.

Van deze Vlaamse meester bevond zich ook een meesterwerk in het Van Lochemsbleekpark, maar helaas gestolen. Deze Albert was een oorlogsvluchteling 1914-1918, eerst naar Engeland daarna naar het neutrale Nederland. Deze oorlog was volledig overbodig, het was hoofdzakelijk tussen Europese monarchieën.

Op twee meter afstand van de Sint Willibrordkerk in Utrecht staat het topwerk van Albert Termote, voorstellend Sint Willibrordus. Hoog gezeten op zijn Vlaamse paard. Dit soort paarden zag men in de Noorderhagen-Lage Bothof visa versa de zogenaamde Van Heekpaarden. Maar in Utrecht spreekt men van een Fries Paard. Het beeld is van brons en staat om de hoek van de kerk, op het Sint Janskerkhof.

Het beeld is op 7-11-1947 onthuld door Kardinaal de Jong

Vraag aan Pastoor Jan Kortstee: wat is nu eigenlijk de hoofdkerk in Utrecht? De Sint Catharinekerk of Sint Willibrordkerk?

De patroon van Utrecht is Sint Catherine van Alexandrië, 25 november is de feestdag van Sint Catherina in Utrecht.

N.B. De Willibrorduskerk is gebouwd door Alfred Tepe in nauwer samenwerking met Mengelberg.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk



foto: Secil Arda

Christoffel was in de middeleeuwen een van de populairste heiligen. Tegenwoordig is reizen iets vanzelfsprekends maar in de middeleeuwen was het een gevaarlijke onderneming. De middeleeuwse reiziger bad daarom tot de H. Christoffel, de patroonheilige van de reizigers.

Niet alleen werd hij door zijn heiligenleven gezien als de patroonheilige van de reizigers, maar ook werd tot hem gebeden als iemand ernstig ziek was en dus 'op weg' was naar de dood. In deze functie nam zijn populariteit enorm toe tijdens de grote pestepidemieën. Hierdoor behoorde hij tot de zogenaamde pestheiligen.

Op 24 juli vieren we zijn naamdag.

Clara Momesso



VENITE ET VIDITE OPERA IN HONOREM DEI. (KOM EN ZIET DE WERKEN TER ERE VAN GOD)

Het is de titel van de masterscriptie "Architectuur en Stedebouwgeschiedenis" van drs. Petra Mulder die in 2011 op dit onderwerp aan de universiteit van Groningen afstudeerde. In deze scriptie beschrijft zij de kerkelijke bouwkunst van het Enschedese architectenbureau Sluijmer en legt ze ook 'n link met IAA architecten die o.a. het ontwerp hebben getekend van het Medisch Spectrum Twente.

Ik heb de scriptie te leen gekregen van Els Sluijmer, achterkleindochter van J.H. (Johan) Sluijmer die samen met de Bossche architect H.W. Valk voor het ontwerp van de H. Jacobuskerk (inwijding 29 juni 1933) hebben getekend. U ziet, de H. Jacobuskerk gaat al aardig op de leeftijd van 100 jaar aan.

In totaal zijn er van de tekentafel van het architectenbureau Sluijmer 42 kerken gekomen waarvan de meeste in Twente en alleen al in Enschede 5 te weten de St. Michaël en Pauluskerk, de Verrijzeniskerk en de H. Hartkerk (Ariënsgebedenis) en dus ook de H. Jacobuskerk (samen met Valk). En ze hebben ook (in 1952) de Mariakapel voor de St. Jozefkerk ontworpen.

Maar ook kerken in b.v. Arnhem en Zutphen, in Zwolle en Oosterhout zijn ontworpen door het bureau Sluijmer.

De St. Brigitta in Ommen en sinds 'n jaar of 4 "thuisbasis" van onze vroegere pastoor André Monnikhof, komt ook van hun tekentafel.

In de samenvatting en conclusie van haar scriptie zegt Petra Mulder onder meer "Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat vader en zoon Sluijmer zo weinig bekendheid genieten.

Maar ze hadden nu eenkeer niet de behoefte om van zichzelf te doen spreken in de architectuurwereld van destijds, misschien heeft dit iets te maken met de Twentse nuchterheid. Het onderzoek voor mijn scriptie was een interessante ontdekkingsreis door het kerkelijk oeuvre van hen beider".

Vader en zoon Sluijmer hebben in de periode van het bestaan van hun architectenbureau een grote invloed gehad op de kerkenbouw in het aartsbisdom Utrecht.

P.S. Het scriptieboek is aan de binnenkant van de kaft geïllustreerd met 'n fraaie zwart/wit afbeelding van het interieur van de H. Jacobuskerk

Jan Kattenpoel Oude Heerink



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 7 - 2022

maandag 15 augustus 2022

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 1 september 2022



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



De Pijn de Baas



Heeft de medische wetenschap geen afdoende antwoord op je pijn? Biedt het alternatieve circuit geen soelaas? Ben je in dat geval veroordeeld tot een leven van lijden, inactiviteit en uitzichtloosheid? Meer dan 60.000 mensen hebben inmiddels (meestal via mond op mond reclame) toch een uitweg gevonden met de 'Pijn de Baas' methode.

Zij zijn op een nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan. De pijn had hen vaak volledig in de greep, maar zij zijn teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieën gekregen. Zij zijn hun eigen therapeut geworden. Het is belangrijk te weten wat je daarvoor moet doen en vooral wat je daarvoor moet laten.

Kennis van je pijn en je omstandigheden is noodzakelijk voor de juiste aanpak. De enige die deze kennis heeft ben jij. Daarom kunnen anderen vaak niet helpen. Een behandelplan moet namelijk naatloos aansluiten bij jouw pijn en jouw omstandigheden. Het boek helpt bij dit plan. Je wordt je eigen therapeut. In veel pijnpoli's, fysio- en oefentherapie praktijken pijnbehandelcentra wordt met 'de Pijn de Baas' gewerkt

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie ...

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochiëel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRLSFc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





ONTMOETING



KIK

Elke zondag zijn er minder bezoekers in de kerk. Buiten schijnt de zon. Kinderen spelen op straat. Kikker weet wat dat betekent: zomer! De mensen zijn vrij en gaan op vakantie. Dat moet ik óók doen, denkt Kikker, naar een weiland ver weg ... vreemde kikkers ontmoeten ... óp naar de Paddenpoel van boer Groeneveld! Hij pakt zijn zwembroek en zonnehoed en springt ervandoor. De reis voert langs landweggetjes (uitkijken!), sloten, akkers (niet verdwalen!) en koeien. Na een paar uur ruikt Kikker de heerlijke geur van water en wuivend riet. Er komt iemand op hem afdribbelen. 'Bonjóur! Welkóm in Pas-de-Poule!' zegt de gastvrouw. Kik is verbaasd, ze ziet er anders uit dan hijzelf. Ze heeft een bruine kleur, mooie bultjes over haar hele lijf, en prachtige ogen.

'Kwaak', groet Kik verlegen, 'Ik ben op kweekantje, kan ik hier kweekamperen?' 'Natúúrlijk,' zegt mevrouw Pad, 'Drie personen?' 'Nee,' antwoordt Kik, 'Alleen ik, Kik'. De pad wijst naar iets achter Kik ... 'Enne, je reisgenoten dan?' Kik kijkt om. Uit het gras piepen twee muizen-snuitjes. 'Kiekeboe! Verrassing!!' roepen ze. Kik zucht. Hij wilde vreemde kikkers ontmoeten, nu wordt hij geknuffeld door zijn bekende vriendjes. Juffrouw Pad dribbelt voor hen uit. Ze wijst naar een holte tussen het riet. 'Is dit geen fijn plekje, aan het water?' Maar de muizen willen in de schuur kamperen. Kik glimlacht breed. Hij blijft hier bij de Paddenpoel. Ha! Nu kan hij juffrouw Pad toch wat beter leren kennen...



Versje



Uit de Bijbel

Een heel eind buiten het kamp zette Mozes een tent op. Die tent noemde hij 'de Tent om de Heer te ontmoeten'. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar die tent buiten het kamp.

