

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
juni 2022/5



Kapelaan Reinier de Hosson

'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Pelgrim

juni 2022 / 5

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Inhoud

- 5** Voorwoord
Pastor Willy Rekveld
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 14** Aanmelding vormselproject
- 16** Vieringenrooster
- 23** Over het 100-jarig bestaan
van St. Jan
- 24** Wat gaat goed, wat kan beter





Je kunt beter
een nacht je slapen
over wat je van plan bent,
dan wakker te liggen
over wat je gedaan hebt!

Wij hopen dat u deze nieuwe Pelgrim met net zoveel plezier zult lezen
als waarmee wij hem weer samengesteld hebben.

Annelies Conny Ietje Ine Clara



Gegeven

In het leven wat ons gegeven is en waarin wij aan elkaar gegeven zijn worden wij ook opgeroepen om dat leven te delen. In de Paastijd op weg naar Pinksteren worden wij daarin opgeroepen in ons gezonden zijn. Pasen en Pinksteren we hebben het weer gevierd. Maar ook na dat vieren blijft dat wij gezonden zijn. Zoals ik mij gezonden weet zo zend ik u, jullie zegt Jezus. Gezonden zijn in een wereld, een gemeenschap, familie en gezin waarin elk van ons zijn of haar taak heeft. Verschillend zoal wij zijn in woord en daad, in doen en laten. Op weg naar zoals Jezus het noemt: 'een wereld van liefde en vrede in eenheid.' Hij bidt om die eenheid en roept ook ons daartoe op. Een lied zingt het uit: Mensen wij zijn geroepen om te leven. Hoog is de hemel boven ons verstand. Om het dicht bij mij zelf te houden, ik kan alles niet bevatten en begrijpen. De verschillende opvattingen in onze wereld dichtbij en veraf roepen mij, ons op tot woorden of zonder woorden, in gebed te gaan. Pinksteren, dierbaar is mij deze zin uit het gebed om de heilige Geest.

Ontsteek in ons het vuur van Uw liefde. Het vuur van Uw liefde in de zending van de heilige Geest. Omdat het aanschijn van de aarde vernieuwd mag worden. In de liefde dat strekt tot vrede en eenheid, in onze gezinnen, in onze geloofsgemeenschap, in ons dorp, stad en wereld. Dat u, jullie, ik deze bezieling mogen ervaren en uitstralen. Dat vuur van het begin, wij ademen het in. Gods woord dat antwoordt vraagt. Dat dit vuur van het begin onze adem mag zijn, maar ook ons antwoordt. Of zoals de heilige Titus Brandsma het verwoordde: De wereld zien met Gods ogen en er een blij gezicht bij houden. (Titus Brandsma, Een blijvende bezieling)



Willy Rekveld, parochievicaris.



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Vieringen in de St. Jozefkerk

In de St. Jozefkerk, als eucharistisch centrum, is iedere zondag een eucharistieviering om 11.00 uur.

Heel soms wordt hiervan afgeweken, bijvoorbeeld in de zomervakantie of bij speciale vieringen. Kijkt u daarom altijd in het rooster van de Weekendvieringen, in Pelgrim of op de website: www.katholiekenschede.nl

U bent van harte welkom.



Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde

Het was feest op 15 mei voor de eerste communie kinderen in de Jozefkerk. Van harte proficiat. De silhouetten hangen niet meer in de kerk, zijn meegenomen naar huis. Een mooie herinnering, ook met Remco, de koster, samen het kerkgebouw te verkennen. De ramen, de muurschilderingen, de kruiswegstaties, de beelden, zelfs een kijkje achter de gesloten deuren. Verwondering, verbazing, je raakt niet uitgekeken. Een hele geschiedenis licht op, bijbel verhalen in beeld gebracht. Op het feest vielen grenzen weg. Ieder mocht zich welkom voelen, met haar, zijn geloven. Ieder vanuit haar eigen achtergrond. In de geloofsgesprekken, die nu gaande zijn, willen we de binnenkant van ons geloven met elkaar verkennen. Vaak zijn we bezig met de buitenkant. We zijn doeners. Gelukkig maar, onze handen uit de mouwen. Er is zoveel te doen in onze geloofsgemeenschap. Het zal u niet zijn ontgaan: in deze tijd begint elke viering met de oproep: vrijwilligers gevraagd, in en om de kerk, in en om het parochiecentrum. Elk talent is nodig om de gemeenschap te laten bloeien. Na de viering vinden we het fijn elkaar te ontmoeten, gezellig rond de tafel, onder het genot van een kopje koffie. Maar de koffie moet wel eerst gezet worden. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen. De koren die nieuwe leden zoeken, versterking voor de misdienaars en acolieten, kosteren en collectanten, lectoren, de kindwoorddienst groep, de tuinploeg, schoonmakers, gastdames- en heren voor de koffie, het secretariaat en ga zomaar door. Een veelkleurig geheel waarvoor allerlei mensen nodig zijn, van jong tot oud. In de geloofsgesprekken laten we meer de binnenkant van ons geloven zien en horen. Soms heb je geen woorden voor wat in je leeft, gelukkig vind je erkenning en herkenning bij elkaar. We ontdekken dat ieder haar eigen achtergrond meebrengt. Je bent verder gegaan. Soms zijn er meer vragen dan antwoorden. Geloven is een werkwoord. Je bent er mee onderweg, alleen en dan weer samen, verhalen delend. We hebben heilige ruimten nodig, voor verstillings en bezinning, voor verwondering, schoonheid en gebed, om de goedheid in ons allemaal wakker te roepen.

Een gebed toegeschreven aan Aurelius Augustinus:

Fluister het mij in, heilige Geest:

ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:

ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:

ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:

ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:

ik zal het goede nooit verliezen.

*Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord*

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



KAPELAAN REINIER DE HOSSON

Allereerst het verheugende feit dat er nu ook 'n straat (Reinier de Hossonpad) gelegen midden in de nieuwbouwwijk 't Getfert, naar kapelaan de Hosson is vernoemd.

Hij was vanaf begin 1941 tot aan z'n dood kapelaan in de St.Jacobuskerk en werkte 'n deel van die tijd in het ondergronds verzet.

Dit is hem helaas fataal geworden want nadat hij door iemand was verraden is hij op 31 oktober 1944 in Gronau doodgeschoten.

Nadat er in 2012 al 'n z.g. Stolperstein oftewel struikelsteen als monument(je) bij de ingang van de pastorie aan de Langestraat in de stoep is aangebracht,

Nu dan het Reinier de Hossonpad.

Het is maar een heel kort straatje (pad) van pakweg zo'n 60 tot 70 mtr. lang maar veel belangrijker is dat de naam van Reinier op deze manier levendig wordt gehouden.





En dan de 2de foto die ik onlangs bij de herdenking van de 2de wereldoorlog gemaakt heb in de St.Jacobuskerk. Elk jaar staat er dan voor in de kerk de prachtige beeltenis (ooit door iemand aan onze kerk geschonken) van kapelaan de Hosson zodat we er ons nog eens extra weer van bewust worden tot welke verschrikkelijke gevolgen oorlogen leiden. Onder het schilderij van hem wordt dan ook altijd de nederlandse vlag gehangen met van boven naar onder de kleuren rood, wit en blauw.

En die herdenkingsplek in de kerk sprak mij deze keer wel bijzonder aan want onderaan tegen de kleur blauw van de vlag was door een van de koster 'n bosje gele tulpen neergezet die daarvoor op het priesterkoor hadden gestaan. En laten blauw en geel (lucht en graan) nou net de kleuren zijn van de Oekraïense vlag. Toen ik het zag ontroerde het mij!

Bewust maar misschien ook wel onbewust (het kan natuurlijk net zo goed toeval zijn) is het bosje gele tulpen daar neergezet, ik heb er verder geen navraag op gedaan.

Kapelaan Reinier de Hosson die de oorlog als gevolg van zijn verzetswerk niet heeft overleefd en nu dan weer de oorlog in

Oekraïne die daar zo onnoemelijk veel leed aanricht.

Laten we hopen en bidden dat er zo snel als mogelijk is 'n eind komt aan deze vreselijke situatie!

Jan Kattenpoel Oude Heerink

**Ik geloof in een Levenskracht
die bomen hun bladeren geeft
en bloemen hun kleuren.
Ik geloof dat deze Kracht van leven
mensen één voor één
eigen taal en gezicht geeft.**

**Ik geloof in een Levensgeheim
dat alles in beweging zet
en steeds nieuwe wegen zoekt.
Ik geloof dat dit Geheim van leven
ook mensen beweegt
beweegt naar 't goede.**

**Ik geloof in een Levensadem
die vogels hun lied geeft
elk dier een eigen geluid.
Ik geloof dat deze Adem van leven
mensen woorden geeft
om elkaar te verstaan.**

**Ik geloof in een Levensgeest
die ongrijpbaar maar voelbaar is
vandaag, morgen en daarna.
Ik geloof dat deze Geest van leven
groter is dan mensen
en sterker dan de dood.**

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Korte geschiedenis parochie St. Johannes, apostel en evangelist. St. Jan Deel 3

In de jaren vijftig breidde de stad zich steeds meer uit.

De wijk Stadsveld werd gebouwd en het aantal parochianen groeide enorm. De kerk werd veel te klein en verkeerde bovendien in steeds slechtere staat.

Er werden, noodzakelijkerwijs, 7 missen gehouden, elk weekend.

In 1956 werd de H. Michaelparochie opgericht en afgesplitst van de St. Jan.

Een nieuw kerkgebouw werd gebouwd aan de Weth. Nijhuisstraat.

Begin jaren zestig werd al besloten om ook een nieuw kerkgebouw te bouwen, op de plaats van de oude versleten kerk.

In 1966 werd de huidige kerk in gebruik genomen. Er werd een moderne kerk gebouwd als een vlak afgedekte zaalkerk met een verhoogde, ronde middenpartij en een opengewerkte klokkentoren.

Het geheel is uitgevoerd in een strakke en sobere functionalistische vorm.

Na sluiting van de Michaelkerk is het kerkinterieur ingrijpend aangepast.

Rien Tiehatten



Samen Kerk zijn

Samen kerk zijn, wat houdt dat voor u in?

- .. samen vieren? (belangrijk)
- .. samen zingen? (belangrijk)
- .. samen koffiedrinken? (belangrijk)

Maar houdt het ook in, dat wij samen de schouders er onder zetten, om de kerk "gaande" te houden?

Ik denk nu aan de kerk in Glanerbrug, daar is een tekort aan vrijwilligers, en het dreigt dat de kerk daardoor gesloten moet worden.

Onze St. Jan heeft pas nog een nieuw dak, een schilder- beurt en een nieuwe geluidsinstallatie gekregen, het gebouw kan dus nog jaren mee.

Maar het zou toch heel jammer zijn dat ook wij vanwege een tekort aan vrijwilligers dicht moeten. Het zou zo maar kunnen....

Wegens ziekte kunnen er in de maand juni geen uitvaarten plaats vinden. Is dit het begin van het einde?

Het is heel fijn dat we nu 4 koster hebben, maar we hebben maar 1 koster voor de uitvaarten en die kan dat nu even niet doen. De andere koster nemen de reguliere vieringen over, maar omdat zij overdag werken kunnen ze niet bij een uitvaart aanwezig zijn.

Daarom mijn oproep aan een ieder, help onze St. Jan open te houden en geef u op om iets te doen voor onze kerkgemeenschap, er is altijd wel iets te doen.

Of komt het bij "ons" net zover als in Glanerbrug???

Namens de pg en lbg
José Heitbrink

Video opnames St. Jankerk

Sinds kort beschikken wij over videoapparatuur om opnames uit te zenden van de vieringen. Het geluid is hierbij eveneens meegenomen. Er zijn al opnames gemaakt tijdens twee uitvaarten en uitgezonden via een link op YouTube, zodat betrokkenen de uitvaart konden volgen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk lijkt om tijdens de zaterdag/zondagvieringen en eventueel bij uitvaarten en bruiloften opnames te maken, zodat mensen thuis kunnen meevieren, zoals nu al geruime tijd gebeurt in de Jozefkerk.

U kunt zich opgeven bij beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl Als we 4 a 5 personen hebben dan bent u 1 x per maand aan de beurt.

Het zou mooi zijn wanneer we hierdoor goed gebruik kunnen maken van de apparatuur en de mensen thuis kunnen laten meegenieten van hun "eigen" kerkvieringen.

Namens de lokale beheergroep Zuid
Lisette Janssen



Eerste Heilige Communie Enschede Noord



Op 15 mei hebben 19 kinderen uit Enschede Noord de Eerste Heilige Communie gedaan in de St. Jozefkerk. Pastor Jan Kortstee ging voor in de viering samen met pastoraal werker Frank de Heus en de zang werd verzorgd door het kinderkoor JM o.l.v. Valery Maduro. Het was een mooie, goed bezochte viering op een stralende dag.

Terwijl de kinderen in een rij de kerk binnenkwamen, werden ze door hun ouders verwelkomd met het mooie lied 'Hier is een kind'. Altijd een emotioneel moment. De kinderen zijn optimaal bij de viering betrokken en deden heel goed mee. In november zijn we begonnen met de voorbereiding en hebben de kinderen kennis gemaakt met elkaar tijdens de Adventsbijeenkomst. Gelukkig kon de voorbereiding weer plaatsvinden tijdens fysieke bijeenkomsten in het Parochieel Dienstencentrum, zij het in twee groepen. Op zondag 6 maart was de presentatieviering in de St Jan voor de communicanten van Enschede Noord en Zuid. In totaal zijn dat 36 communicanten.

Als onderdeel van de voorbereiding hebben de kinderen samen met pastor Kortstee de kerk bekeken en met koster Remco ter Brugge de 92 treden beklommen om in de toren te komen. Het grote uurwerk maakte veel indruk en de kinderen mochten aan het touw trekken om de klok te laten slaan. Na deze mooie ervaring hebben we samen

gegeten en het verhaal gelezen van de vijf broden en twee vissen. De strekking van het verhaal is: Als je deelt, is er voor iedereen genoeg.

De communicanten hebben ook hun spaargeld gedeeld. Ze hebben samen € 245,- gespaard voor de Stichting Fietswens, die zich inzet voor het fabriceren van aangepaste fietsjes voor kinderen met een lichamelijke beperking. Dat is een prachtig bedrag voor dit mooie doel.

Meteen na 15 mei heeft communicant Olivier Rouweler zich aangemeld als misdienaar. Heel fijn, want de jeugd heeft de toekomst.

Deze kinderen hebben op 15 mei de Eerste Heilige Communie gedaan:
Isabelle van de Braak, Jessica Ghareeb, Lizzy Hogt, Sepp Hogt, Meriam Korkis, Senna Landstra, Owen Matz, Ferencz Nagy, Gianna Piras, Rosa Piras, Shandrouw Qurindoongo, Olivier Rouweler, Sophia-Marjolein Rouweler, Roos Rouweler, Shawn van der Stap, Symon van der Stap, Ayden Timmermans, Agnes van der Tol en Paulus Yousif.

We hopen hen nog vaak terug te zien.

Namens de werkgroep: Jacqueline ter Brugge, Bernadette Eaglen en Berlinda Haak,

Ria Everink



Eerste Heilige Communie Enschede Zuid



In Enschede Zuid deden op 22 mei jl. 17 kinderen hun Eerste Heilige Communie, daarbij waren vier oudere kinderen, die vanwege corona hun 1e Communie hadden uitgesteld, zodat ze samen met hun broertje of zusje dit feest kunnen vieren. Ook op 22 mei was het een stralende dag, en zowel pastor Jan Kortstee, als pastor Frank de Heus als het kinderkoor JM waren er weer bij. De voorbereidingen in Noord en Zuid zijn hetzelfde, het programma loopt gelijk. Alleen hebben wij in Zuid geen spannende, hoge kerktoren. De kinderen hebben echter wel met veel aandacht de rondleiding door de kerk gevolgd, wat is er veel te zien en te vertellen.

De maaltijd was een succes, sommige kinderen hadden samen met hun moeder in de keuken gestaan om iets lekkers klaar te maken, anderen hadden hun keus in de supermarkt gemaakt, maar alles was lekker, er werd goed van gesmuld.



En ook in Zuid is goed gespaard, in totaal € 182,- voor Stichting Fietswens,

Dit zijn de namen van de kinderen die hebben deelgenomen op 22 mei:
Nedim Aslan, Queeny Bodok, Ninwe Boudagh, Tobias Cheko, Ashley Harcarik, Archie Harcarik, Helena Inan, Isayah Inan, Misha Martina, Anna Maria Middelkamp, Adriana Mirza, Adoline Mirza, Merle te Nijenhuis, Elia Oliveri, Amberlynn de Winter, Biansa Yousif, Bastiano Yousif.

Namens de werkgroep Annelies Tenbergen





Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2023

Al vóór de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de brugklas en hoger op het sacrament van het Vormsel. Dat zal begin februari 2023 in de Jozefkerk te Enschede worden toegediend. De voorbereiding vindt merendeels plaats in de parochiezaal en kerk van de Sint Jan, aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede.

Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven.

Dat kan via: <https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform>.

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de jongeren meer inzicht in wat 'samen kerk zijn' eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met 'samen stil worden en bidden'. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.

We vragen vormelingen vóór 30 juni a.s. op te geven. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet. De eerste bijeenkomst is op zondag 3 juli a.s. van 11.30 tot 14.00 uur in de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat 253. Dan maken we kennis met elkaar en met het project.

Stuurgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus

Contactpersoon werkgroep:

Ben Tenbergen, j.tenbergen@kpnmail.nl, 053 476 86 67



KRONIEK

VORMELING

Michael Anthony Andreas Martinez Clavero, geboren op 6 maart 1996, toegetreden tot de RK-kerk op 21 mei 2022 in de St. Jankerk

OVERLEDENEN

Jacobuskerk:

27-04-2022 Herman Wargers, 80 jaar

08-05-2022 Clara Bovenius-Ekkelboom, 81 jaar, w/v Johannes H. Bovenius

St. Jan:

07-05-2022 Marietje Meijerink-Oude Booyink, 83 jaar, e/v Henk Meijerink

11-05-2022 Huub Verreijt, 80 jaar, e/v Johanna H.M. Verreijt-Beekmans

St. Jozef:

10-05-2022 Salvatore Prinzo, 85 jaar, e/v/ T. Prinzo-Laganga

11-05-2022 Jan van Os, 83 jaar, w/v Anna A.T. van Os-ten Buuren

17-05-2022 Wilma Temmink-Beckers, 70 jaar, e/v Frans A.J. Temmink

24-05-2022 Rikie Boers, 76 jaar p/v Biagio Carta

25-05-2022 Herman ter Grote, 85 jaar, e/v/ Betsie ter Grote-ter Haar

Anders:

21-05-2022 Jan Beckers, 88 jaar, e/v Mieke Beckers-Wiesman

22-05-2022 Margret van de Velde, 81 jaar.



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 11/12 juni H. Drie-eenheid	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Visschedijk
	Mariakoor	Samenzang	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 18/19 juni Sacramentsdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderkoor JM	Gebedsviering Zondag 10.00 uur B. Dieben + N. Jansen All Together
Donderdag 23 juni Johannes de Doper In Dagkapel Verrijzeniskerk			Woord- en Communieviering Donderdag 09.30 uur F. de Heus In Dagkapel Verrijzeniskerk Samenzang
Vrijdag 24 juni H. Hart		Eucharistieviering Vrijdag 09.30 uur J. Kortstee Samenzang	

Met de Museum Plus Bus naar het Drents Museum

We brengen het nóg een keer onder uw aandacht:

Dankzij de inspanning van Henk Thüss kunnen we dit jaar weer gratis mee met de Museum Plus Bus. Voor deze bustocht hebben wij 33 plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven via onderstaande adressen. In eerste instantie hanteren wij het principe dat plaatsen in volgorde van aanmelding worden toegewezen. Zijn er meer opgaven dan er plaatsen zijn dan worden mensen die zelf moeilijk op pad kunnen met voorrang geplaatst.

De enige kosten die u zelf moet voldoen zijn de lunchkosten. Deze zullen €15,- bedragen. Dit bedrag moet u bij opgave voldoen. Alleen als u uitgeloot wordt, krijgt u dit bedrag natuurlijk terug.

Bestuur Parochiesenioren.

José Heitbrink 053-431 62 09 heitbrink1@home.nl
 Jan Kusters 053-476 68 24 jw.kusters@kpnmail.nl
 Hermine Leppink 053-431 21 38 hermineleppink@gmail.com
 Erna Perik 0623 052 300 ernaperik@home.nl
 Henk Thüss 053-433 03 22 h.thuss@kpnplanet.nl



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 25/26 juni 13e Zondag door het jaar			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Korten Vocal Moments	Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Weekend 2/3 juli 14e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst BJK		Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Vocal Moments
Weekend 9/10 juli 15e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Schelpjesviering Kinderkoor JM	
Weekend 16/17 juli 16e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Samenzang		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Visschedijk Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.

Gebedsgroep 'Oremus' / Prayer group 'Oremus'



Een gebedsgroep, wat is dat? We komen bij elkaar en bidden. Dat is de korte versie. Op die manier versterken we ons gebedsleven en onze band met God's liefde. We bidden voor de wereld, voor intenties die ingestuurd mogen worden, we bidden geïnspireerd door de dag. Samen zingen en lachen hoort er ook bij. Op termijn gaan we ook samen eten van tevoren. Doe je mee? Elke eerste maandag van de maand 19.30-21.00 uur in het parochiehuis aan de Walstraat. Welkom! Intenties maak u insturen naar oremus@katholiekenschede.nl

What does a prayer group do? In short: we come together and pray. In this way, we strengthen our prayer life and our shared bond with God's love. We pray for the world, for intentions sent in, we pray inspired by the day. Singing and a laugh too! In time, we would like to eat together beforehand as well. Will you join us? Every first Monday of the month at the Parish Hall behind Jacobuskerk from 19.30 to 21.00. Welcome! Prayer intentions can be sent to oremus@katholiekenschede.nl

De gebedsgroep is meertalig: Nederlands maar ook Engels voor wie nog niet zo goed Nederlands spreekt. Andere talen komen we vast wel samen uit. The prayer group is multilingual: English, Dutch or another language you feel comfortable with. We're sure we will understand each other.



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort (Boulevard) 16.00 uur

(28 mei/25 juni) voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten Tot nader bericht uitgesteld

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,

Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511

EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



Hilligenpad

Geloof op oale grond

Overall in Twente kom je het tegen: het diepe besef dat er meer is dan wat wij direct om ons heen zien. Wandelend langs de Duivelssteen, de Preekstoel en de Monnikenbraak stuit je op landkruisen met Christusbeelden en veldkapelletjes. Tukkers spreken van een *hilligen huesken* als het gaat om zo'n huisje dat gewijd is aan een heilige. De pelgrimsroute langs betekenisvolle plekken in Twente heet dan ook het Hilligenpad. De plekken ademen diepe vroomheid. Christelijk geloof is het, maar daarachter gaan sporen van oude Saksische spiritualiteit schuil. Die lijkt onlosmakelijk verbonden aan de *oale grond*, de oude grond waarop de kerk een nieuwkomer is.

Neem de Tankenberg bij Oldenzaal. Vlakbij de Mariakapel ligt een eeuwenoude bron. In de tempel van vruchtbaarheidsgodin Tanfana konden bezoekers daar lang geleden heilzaam water drinken. Maar de zwerfkei waarop offers gebracht werden aan Tanfana is lang geleden al verplaatst naar de Grote Markt in Oldenzaal. De Plechelmusbasiliek daarnaast zou de christenen wel beschermen tegen de witte wieven, de elfen en kobolden die deel uitmaakten van het Saksische wereldbeeld. Op de berg staat nu een klein koepeltje. Het gedicht op de gedenksteen gaat in op het vlieden der tijden, en stelt ook:



*waar 't heidendom orakeltaal deed hooren,
staat nu ter eere Gods het dierbaar Kruis geplamt.*

Het Hilligenpad loopt via landweggetjes en bospaden, waardoor je als pelgrim een goede indruk krijgt van het prachtige Twentse landschap. De vijf uitgezette dagtochten zijn misschien net wat lang, en ook zijn de begin- en eindpunten niet altijd afgestemd op het openbaar vervoer. Maar de goed bewegwijzerde route is naar believen anders op te delen. Meer informatie over het Hilligenpad is te vinden op de site www.landschapoverijssel.nl/hilligenpad. De verzorgde gids *Het Hilligenpad - Zwerven door Twente*, met prachtige foto's en veel uitleg over spiritualiteit in verleden en heden, is via internet te bestellen.



Kapelletjes die overduidelijk gebruikt worden, zoals hier bij Erve Middelkamp, laten zien dat het geloof hier leeft.



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Tijdens de eucharistieviering op zondag om 11.00 uur

Zondag 19 juni: Hoogfeest Heilig Sacrament.

Thema: Jezus, het levende Brood uit de hemel.

Jezus is het levende Brood, Hij is aanwezig in het Brood van de heilige Communie.

Zondag 3 juli: 14e zondag door het jaar.

Thema: Breng vrede!

Jezus zendt zijn leerlingen erop uit om zijn vrede te brengen aan alle mensen.

Wij sluiten het schooljaar af met een gezellige picknick in het Ledeboerpark. Komen jullie ook?

PICKNICK

Waar: Ledeboerpark
Datum: Zondag 3 juli
Tijdstip: 12.30 uur

Zelf meenemen:

- een goed humeur
- eigen eten en drinken
- een deken of stoel om op te zitten

Wij verzorgen koffie, thee en limonade

Aanmelden of meer informatie?
kwjzozef@katholiekenschede.nl



ZONDAG 3 JULI IS DE LAATSTE KINDERWOORDDIENST VOOR DE VAKANTIE. DIE WILLEN WE WEER AFSLUITEN MET EEN GEZELLIGE PICKNICK IN HET LEDEBOERPARK VANAF 12.30 UUR

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIETIJD!

De eerste kinderwoorddienst na de vakantie is op zondag 18 september.



Kids Time St. Jankerker



Kids Time is een club voor kinderen (eind groep 4, groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.

Aan de hand van de grotere feesten maken we zo de gang door het kerkelijk jaar. Centraal staat telkens een spannend en voor kinderen geschikt themaverhaal uit de Bijbel of uit de traditie of een eigentijds verhaal.



We praten met de kinderen over wat dit nu eigenlijk betekent. We doen een spel of activiteit dat goed past bij het thema. We lezen een verhaal en knutselen er iets moois bij.

We beginnen en eindigen met een kort gebed. Spelenderwijs vliegt de tijd voorbij.

Het afgelopen (school-) jaar hebben we vijf verschillende feestdagen besproken, we hebben het gehad over Allerzielen (2 november), Oud & Nieuw, Maria Lichtmis (2 februari), Goede Vrijdag en Pinksteren.

In het nieuwe schooljaar kiezen we weer nieuwe feesten en verhalen.

Je bent niet verplicht om elke keer te komen, maar ... als je een keer hebt mee gedaan, wil je heel graag de volgende keer weer komen!

Er is een vaste groep begeleiders, maar ouders mogen er altijd bij blijven of ook vrijwilliger worden. Geef je zoon of dochter op bij Saskia.

Kon je de laatste keer niet komen maar lijkt het je wel leuk om mee te doen met de Kids Time, ook als je nog nooit bent geweest... Dan kun je nog altijd aansluiten op de eerstvolgende bijeenkomst.

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim

Volgende datums: worden binnenkort bekend gemaakt, altijd op vrijdag.

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 22 379 624 of saskiabal1900@hotmail.com



Hemelvaartviering in de Pathmos Oase werd goed bezocht



Op Hemelvaartsdag ging pastor Jan Kortstee voor in een eucharistieviering in de tuin van de pastorie van de St. Jankerk: de Pathmos Oase. De viering werd zeer goed bezocht, er werden steeds meer stoelen van binnen naar buiten gesleept. Het waaide flink af en toe, maar na de viering kwam de zon erdoor, met vereende krachten stonden de naar buiten gesleepte stoelen snel weer binnen, en dankzij de goede zorgen van Henk en Joke Thüss was er ook koffie!

De tuinstoelen blijven in de Oase staan, op dinsdag- en donderdagmiddag is de tuin immers voor iedereen geopend en toegankelijk.



100 jaar st.Jan Parochie, nu geloofsgemeenschap ZUID

Beste mensen,

In de Pelgrim van april hebben we voor het eerst geschreven over het feest van 100 jaar st. Jan Parochie.

Daarna heeft er in ieder Pelgrim iets gestaan over de St. Jan en haar geschiedenis. Nu is het tijd om ook weer over het feest te praten.

Want veel is intussen besloten;

- de datum van het feest: 9 okt. 2022
- de tijd van de viering: 10 uur
- daarna gezellig koffie drinken met heel veel lekkers erbij.
- Dan wordt het schilderij van de jongeren onthuld en de tentoonstelling van de St. Jan geopend.



Maar ook heel veel kán nog, is nog niet besloten.

Misschien zaken waar u wél, maar de voorbereidingsgroep niet aan gedacht heeft.

Hoe kunnen ook de ideeën die u hebt, ruimte krijgen bij dit feest voor ons allen!

We hebben nog tijd, er kunnen nog mooie zaken gerealiseerd worden. Laat ons horen hoe het óók voor u, een mooi feest wordt.

Namens de voorbereidingsgroep; Tiny Hannink.

Heel fijn als u uw idee stuurt naar: pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl



Op 9 oktober aanstaande vieren wij het 100-jarig bestaan van onze parochie Sint Jan.

We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden traktaties te maken voor na de viering. Passend bij koffie en thee.

U kunt zich opgeven via de mail : pastoraatroep.zuid@katholiekenschede.nl





Wat gaat goed, wat kan beter

Wilt u geïnformeerd blijven over onze parochie dan zijn er vele mogelijkheden.

Zo verschijnt er **bijna wekelijks een nieuwsbrief**. Daarin staan allerlei actuele wetenswaardigheden over kerkdiensten, bijzondere vieringen, bijeenkomsten en nog veel meer informatie. **Op onze website www.katholiekenschede.nl** kunt u zich heel gemakkelijk opgeven. U blijft actueel op de hoogte.

Natuurlijk biedt deze **Pelgrim** ook informatie: zeer informatief, iets minder uitgebreid maar zeer leeswaardig. Het valt mij op dat er nog veel parochianen zijn die niet geabonneerd zijn. Geeft u op via www.katholiekenschede.nl en u krijgt het blad tien keer per jaar in uw brievenbus.

Heel actueel bent u ook met de **mijnrkk app**. Download deze app en meldt u aan. Dit kan alleen met een e-mailadres dat bij ons bekend is. U krijgt niet alleen actuele informatie maar u kunt ook zelf reageren. De nieuwsbrieven staan daar ook onmiddellijk in en ook oudere versies zijn na te lezen. Dus wel zorgen dat uw e-mailadres bij ons bekend is.

En wat te denken van **onze directe uitzendingen van kerkdiensten** en bijvoorbeeld begrafenissen. In de **St. Jozefkerk** kon dat al, maar u is dit ook op orde in de **St. Jankerk**. **In beide kerkgebouwen is overigens dringend behoefte aan personen die de uitzendingen willen verzorgen.** Dit is echt heel gemakkelijk te leren en u doet er veel mensen plezier mee. Als we een groepje kunnen vormen ben je misschien maar eens in de maand aan de beurt. Bij de Jacobuskerk zullen de uitzendingen, als het ingewikkelde bekabelingsproces langs het plafond geklaard is, binnen afzienbare tijd ook kunnen plaatsvinden. Ook daar zijn mensen nodig die dit willen verzorgen. Nogmaals: dit is niet moeilijk.

Als we het dan toch over de **H. Jacobuskerk** hebben: de **verwarming en ventilatie**. Er wordt daar momenteel hard aan gewerkt. Weet u nog van de oproep om donaties om de benodigde €200.000,- bijeen te brengen? Er was één donatie zoals we er vele hadden verwacht. Die bleven echter verder uit. Daarna meldden zich twee "instanties" die onvoorstelbare bedragen ter beschikking stelden. Samen brachten zij de volledige €200.000,- op. Onvoorstelbaar dat ons dat in deze tijd gebeurt. Het houdt ons letterlijk in leven. Engelen zijn het.

Zorgen maken wij ons over de kerkbijdragen. Liepen deze de afgelopen jaren op, over de eerste vier maanden van dit jaar lopen we ten opzichte van het vorig jaar maar liefst €7000,- achter. Te veel parochianen denken nog dat de stappen vooruit die we de afgelopen jaren konden maken met de kerkbijdragen voldoende zijn. Dit is niet het geval. In 2021 waren onze lasten rond de €650.000,- De kerkbijdrage is daar een wezenlijk deel van, maar dekt maar 25% van de kosten in dat jaar. Iedereen die al meedoet DANK DANK DANK, wie nog niet meedoet: denk er eens over.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Parochiesenioren

18 mei organiseerde de parochiesenioren een bijeenkomst in de Pathmos Oase. Thema was een uitvoering van Marialiederen door het St. Jan/Michaelkoor. De belangstelling was erg teleurstellend terwijl er bij het koor een grote opkomst was. En constateerden ze zelf... ook de koorleden behoren bij de doelgroep van parochiesenioren.

Zo werd het toch een mooie bijeenkomst met dank aan het koor.



Wist u dat.....

- .. nu ook vanuit de St. Jan kerkdiensten uitgezonden kunnen worden via You Tube?
- .. u deze makkelijk kunt vinden door in You Tube St. Jankerk Enschede in te tikken?
- .. dit het gemakkelijkst wordt door u ook te abonneren?
- .. u gewoon op de betreffende knop van abonneren kunt klikken?
- .. u dan de volgende keren makkelijker bij de uitzending komt?
- .. als u de eerste uitzendingen wilt zien dit gewoon nagekeken kan worden?
- .. we uitzendingen alleen kunnen garanderen als er ook mensen zijn die deze willen verzorgen?
- .. zodra er een team is die dit op zich wil nemen we bij de vieringen zullen vermelden of ze uitgezonden worden?
- .. we dit heel actueel kunnen melden in de RKK app?
- .. u elders in deze Pelgrim kunt vinden hoe u zich bij deze app kunt aanmelden?
- .. we niet uitgepraat raken over de engelen die de totale financiering van de verwarming en ventilatie in de H. Jacobuskerk op zich nemen?
- .. We u echt aanraden zich te abonneren op de nieuwsbrief?
- .. dat alleen kan met het e-mailadres dat bij ons bekend is?

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Moderne Devotie der late Middeleeuwen



Foto's: Secil Arda

In de traditie van Geert Grote, Thomas a' Kempis is Pater Titus Brandsma te plaatsen. Hij behoorde ook tot de mystieke stroming.

Op zondag 15 mei pakte de RKK groots uit n.a.v. de heiligverklaring van de Karmeliet Titus Brandsma. Deze karmeliet past naadloos in het spoor van de grote denkers. Ook in Sibculo in Hardenberg en Frenswegen in Nordhorn had de Moderne Devotie grote complexen. In 1928-1929 heeft de heer J.H. Van Heek nog grote opgravingen gefinancierd en driftig meegegraven. Deze J.H. Van Heek kocht in 1919 de prachtige middeleeuwse kunstcollectie van Mengelberg.

Frenswegen is een verhaal apart. Dit had van alles te doen met Kasteel Bentheim en later met Napoleon. Deze Napoleon had totaal geen respect voor het klooster. Nu befaamd om zijn Kaffee und Kuchen. In Sibculo was een streng klooster van de Cisterciënzers. De opgravingen zijn nadien gestopt.

In Deventer heeft Geert Grote een prachtig Leercentrum, met Museumkaart gratis toegankelijk. In Windesheim is er een begin gemaakt voor een museum voor Thomas á Kempis. In 1374 hadden de Zusters al onderdak in de Begijnenstraat. Over de nonnen die actief waren in de Moderne Devotie zou veel meer onderzoek moeten plaatsvinden.

Boekentip: deze drie recentelijk verschenen boeken zijn zeer aan te bevelen.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk



Titus Brandsma

Karmel Twente heeft verschillende dingen georganiseerd rondom het leven en werk van Titus Brandsma, naar aanleiding van zijn heiligverklaring op 15 mei jl.



Titus Brandsma
Karmeliet en martelaar

Anno Sjoerd Brandsma werd in 1881 geboren in Friesland. Hij trad toe tot de Karmelorde in 1898 en nam de naam van zijn vader Titus aan als zijn kloosternaam. Als academicus specialiseerde Titus zich in filosofie en mystiek. Hij was medeoprichter van de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923 en was in 1932-33 Rector Magnificus.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog stond Titus openlijk kritisch tegenover de nazi-ideologie. Tijdens de bezetting van Nederland verdedigde hij de persvrijheid en die van de Katholieke pers in het bijzonder. Titus werd in januari 1942 gearresteerd en naar het concentratiekamp Dachau gestuurd, waar hij op 26 juli 1942 door een dodelijke injectie om het leven werd gebracht. Hij werd als martelaar zalig verklaard in 1985 en op 15 mei 2022 heilig verklaard.

Voor meer informatie over Titus Brandsma
www.karmel.nl
www.titusbrandsmamemorial.nl

© Foto's - Nederlandse Provincie Karmelieten



Zaterdag 18 juni 16.00 uur

**Elisakerk Almelo,
Rembrandtlaan 23
Theaterspel
Peter Vermaat**



Titus, Held of heilige?
aanmelden gewenst, vrijwillige bijdrage.

Woensdag 27 juli

Busreis vanuit Zenderen

In het spoor van Titus



Met de Twentse Vredesvlam gaan we naar het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. We verbinden ons daar met de inspanningen van Titus voor vrede en vrijheid. Door een stadswandeling ontdekken we meer over het leven van Titus.

Donderdag 6 okt. 16.00 uur

**Elisakerk Almelo
Titus, de musical (film)**



Een prachtige musical opgevoerd door leerlingen van het Titus Brandsma lyceum in Oss. In haar moeilijkheden krijgt de leerling Titia steun van Titus. Tegelijk maken we Titus mee in zijn eigen leven.

Verdere informatie en opgave:

www.karmeltwente.nl
karmeltwente@karmel.nl
tel. 06 - 20464520



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 6 - 2022

maandag 22 juni 2022

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 14 juli 2022



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



De Pijn de Baas



Heeft de medische wetenschap geen afdoende antwoord op je pijn? Biedt het alternatieve circuit geen soelaas? Ben je in dat geval veroordeeld tot een leven van lijden, inactiviteit en uitzichtloosheid? Meer dan 60.000 mensen hebben inmiddels (meestal via mond op mond reclame) toch een uitweg gevonden met de 'Pijn de Baas' methode.

Zij zijn op een nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan. De pijn had hen vaak volledig in de greep, maar zij zijn teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieën gekregen. Zij zijn hun eigen therapeut geworden. Het is belangrijk te weten wat je daarvoor moet doen en vooral wat je daarvoor moet laten.

Kennis van je pijn en je omstandigheden is noodzakelijk voor de juiste aanpak. De enige die deze kennis heeft ben jij. Daarom kunnen anderen vaak niet helpen. Een behandelplan moet namelijk naatloos aansluiten bij jouw pijn en jouw omstandigheden. Het boek helpt bij dit plan. Je wordt je eigen therapeut. In veel pijnpoli's, fysio- en oefentherapie praktijken pijnbehandelcentra wordt met 'de Pijn de Baas' gewerkt

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie ...

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochiëel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRL5Fc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





ADEM



KIK

In de kerk, onder een bank, ligt een muis. Niks bijzonders, zou je denken, maar deze keer is het anders. Alle muizenvriendjes komen eromheen staan. Niemand kent de muis, die op zijn rug ligt. 'Hij ademt niet!' zegt Martje muis. 'We moeten hem beademen!' Martje is dapper. Ze ademt diep in en blaast tegen de doodstille muis aan. En nog eens. Er gebeurt niets. 'Roep Kik erbij, hij heeft grotere wangen!' Natuurlijk komt Kik meteen helpen, met wangen vol lucht en grote zwempoten. Ze houden hun adem in, wat zal er gebeuren? Kik blaast en blaast. Niets. Dan duwt hij zacht op de muis z'n buik. Ze horen een piepje. Dat geeft hoop!! Kik drukt nog eens. En weer piept het meisje, hard. Piep-piep!

Maar bewegen of ademen, ho maar. Dan duwt Kik de patiënt om en ... begint te lachen. 'Vrienden!' zegt hij, 'Zien jullie dat?' Uit de rug van de muis steekt een etiket met 'Nici' erop. 'Dit is een knuffel!' De vriendjes zijn dolblij. Deze muis is gezond! Eerst willen ze Nici meenemen. Maar dan denken ze aan het kindje dat de muis heel erg mist. Ze doen Nici in de doos met gevonden handschoenen en brillen. Algauw verschijnt er een vader met een stil meisje. Ze fleurt helemaal op als ze Nici ziet en weer kan knuffelen. 'Aaah, kijk', fluistert Martje muis, 'Nici ademt niet... maar hij kan wel een kindje aan het lachen maken!'



Versje

De vrienden van Jezus zijn super bedroefd.
Ze durven niet zonder Hem verder.
Ze blijven in huis, zonder lucht, zonder moed,
lamme schapen, zonder hun herder.

Maar dan, onverwachts komt Jezus weer langs,
ineens staat Hij daar in hun kamer.
En waren ze eerst nog benauwd van de angst,
ze krijgen weer lucht door zijn adem!

De pinksterwind waait nu de wereld rond
en verjaagt al het grijze en grauwe,
want God blaast ons Adem in de mond
om te leven vol hoop en vertrouwen!



Uit de Bijbel

Toen maakte God, de Heer, de mens.
Hij maakte hem van aarde.
Hij blies adem in zijn neus,
en toen ging de mens leven.

Genesis 2,7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns