

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
mei 2022/4



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Awareness is the key to Health



Nthabiseng

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbéé
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

mei 2022 / 4

Inhoud

- 5** Voorwoord
Pastor Carla Berbéé
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 13** Witte donderdag in De Roef
- 16** Vieringenrooster
- 22** Zomerkampen Jong Aartsbisdom
Utrecht voor kinderen en tieners
- 24** Nieuws van de Pathmos-Oase



Maria - die- de - knopen - ontwart

Iedereen kan knopen in een touw leggen
En wel zó, dat die niet meer uit te halen zijn
Net als de knopen in jouw zorgen
Worden in je hoofd groot, al beginnen ze klein

Er is een moeder die je kan helpen
Als je het maar aan haar vraagt
Net als alle moeders zijn haar handen altijd bezig
Voor haar kinderen doet ze dat graag!

Moeder Maria is die moeder
Die, als je haar vraagt, jouw knopen ontwart
Tot haar bidden heeft dan als resultaat
Dat het helder wordt, zonder die knopen
In hoofd, maag en hart!!



05,21 @JOOTJE

Van de redactie
Graag sluiten wij ons aan bij bovenstaand gedicht.
Wij wensen u allen een goede tijd met
Hemelvaart en Pinksteren

Annelies Conny Ine Ietje Clara



Waar de wind waait.....

In onze geloofsgemeenschappen zijn er een heleboel groepen: actieve mensen die hun handen laten wapperen: schoffelen, poetsen, kerkblad bezorgen, koffie serveren, een gezinsviering samenstellen, communicantjes voor bereiden, met kinderen tijdens een eucharistieviering een bijpassende knutsel maken, oudere parochianen bezoeken, zingen.

Wij dóen veel, vaak en ook: heel trouw. Het geloof en de sfeer bindt en verbindt ons met elkaar. Waarom we dat doen, vanuit welke overtuiging dat blijft vaak onderbelicht. "Dat weet je toch wel! O ja!"

Afgelopen jaar heeft de paus het idee opgevat om zijn oor te luister te leggen bij gewone katholieken, zoals u en ik en wij. Daar is wel wat organisatie werk voor nodig. Maar het blijkt te werken. Uiteindelijk zijn in onze parochies mensen met elkaar in gesprek gekomen. Tijdens de maand maart zeker zo'n 40 groepen. En deze gesprekken gaan nog steeds door.

31 maart is er een soort samenvatting naar Utrecht gegaan en die zal uiteindelijk na de zomer in Rome terecht komen. Net als vanuit zoveel andere bisdommen. Hopelijk puilt de pauselijke brievenbus uit. En de paus zal hele grote en goedgestemde oren nodig hebben. Ik denk zelf dat hem dit wel is toevertrouwd.

Maar er is meer, veel meer. De meeste gesprekken in onze parochies werden

gevoerd in een open en positieve sfeer. Als je wordt uitgenodigd om te vertellen wat er in jouw leven speelt, waar je echt in gelooft, wat voor jou er toe doet... dan komt er een hoos energie vrij. Wat ik overal terughoorde was: enthousiasme, nieuwe ideeën, het gevoel gehoord te worden. "Gaan we dit volgende week weer doen?!" vroegen mensen op woensdag na de viering in de Joseph. Ik kan u gerust stellen: we blijven dit doen. Want hierover praten gebeurt niet van zelf. En eigenlijk veel te weinig.

Met al dat enthousiasme en deze positiviteit realiseer ik me:.... Is dit niet iets van de Geest?! De Geest die stimuleert, die verbindt, die uitnodigt. De Geest die de kerk iedere keer weer opschudt tot iets nieuws. In de vorige eeuw heeft paus Johannes 23ste het Vaticanum II gestart maar er zelf weinig van meegemaakt. Dat proces heeft meer dan 30 jaar effect gehad. En dit synode proces, zal dat ook zo iets worden? **Kom Geest! Waai, vuur en blaas ons aan!** Onze kerk én onze wereld heeft dat hard nodig.



Carla Berbeë, pastoraal werkster



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Terugblik op Palmpasen

Op zaterdag 9 april waren er veel kinderen in het parochiecentrum om een palmpasen-stok te maken. In de viering op zondag, waarin pastor Willy Rekveld voorging, hebben ze samen een mooie optocht door de kerk gelopen. Ook mochten de kinderen een kaarsje opsteken bij het Maria-altaar. (zie ook pagina 20).



De aarde eren

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.

Elizabeth Barrett Browning

De vrolijke tonen van Pasen klinken nog in onze oren. De koren zongen prachtig. Je zag en hoorde vooral hun enthousiasme. Ongehinderd bij elkaar komen, elkaar ontmoeten. Samen toewerken naar het feest van Pasen. Het licht overwint de duisternis, het leven overwint de dood. Lijden, gebrokenheid en verdriet, persoonlijk maar ook wereldwijd. Hoe kwetsbaar wij als mensen zijn. Daar ontkomen we niet aan. In de paasnacht lezen we traditiegetrouw het scheppingsverhaal, prachtig gecomponeerd. Na elke scheppingsdaad de zin: en God zag dat het goed was, zelfs zeer goed. De tekst zingt na in je oren Het verhaal gaat van wanorde naar orde, van chaos naar harmonie. Na al die acties is er rust, genieten, stilstaan bij alles wat goed is. Maar wat is goed? Ieder heeft zo zijn eigen opvatting. Meningeën buitelen over elkaar heen. Behoeden en bewaren wij de schepping? Is er toekomst? Wat goed is voor de schepping komt ook de mens ten goede. Zijn wij goede rentmeesters in onze wereldtuin? De aarde is een woonplaats met een enorme rijkdom aan leven, van ontzagwekkend groot tot microscopisch klein. Helaas wordt die rijkdom

aan leven steeds meer bedreigd. We zijn kwetsbaar geworden. We hebben elkaar steeds meer nodig om het leven op aarde te beschermen. Franciscus kan ons daarbij helpen. Alles wat bestaat wijst voor hem naar de Grond van zijn bestaan. In al het goede ziet hij de Allerhoogste. Thomas van Celano, een medebroeder van Franciscus vertelt dat Franciscus voor al het leven op aarde een nieuwe tot dan toe ongekende liefde en genegenheid koestert. Hij roept op de Schepper te prijzen. Wanneer de broeders aan het houthakken zijn, vraagt Franciscus de boom niet helemaal te kappen zodat de boom de kans krijgt opnieuw uit te botten. De broeders die de tuin verzorgen, vraagt hij om bloemen te zaaien, welriekende kruiden en bloesemdragende gewassen. Franciscus raapt wormen van de grond op, om ze niet te laten vertrappen. Bijen laat hij in de winter honing brengen zodat ze niet van de honger omkomen. Kunnen wij, op onze beurt, de aarde doorgronden in haar religieuze betekenis?

Lies van Veldhoven

Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Jacobuskerk weer open voor bezoekers op zaterdag

Nu alle Corona maatregelen zijn losgelaten, is ook de Jacobuskerk weer open voor publiek op zaterdagen tussen 12 en 5 uur. Onze enthousiaste kerkgidsen leiden u graag rond en kunnen u alles vertellen over de bouw en alle bezienswaardigheden in de kerk, waaronder de Pieta van Mari Andriessen, de kruiswegstaties van Charles Eyck, het rozetraam van de vier evangelisten en de Jacobusramen, ook van Charles Eyck, het rozetraam van de heilige familie van Jos ten Horn. En niet te vergeten de prachtige kruisgroep, tegen de achterwand van het priesterkoor. Bent u op zaterdagmiddag in het drukke stadscentrum, zoek dan eens de stilte op en laat u verwonderen....



Expositie inventaris gesloten kerken.

Na de nodige voorbereiding, een kleine aanpassing aan de biechtstoelen en vertraging door Corona is het nu een feit.

In de St. Jacobuskerk is een kleine permanente expositie ingericht in de biechtstoelen met inventarisstukken van de gesloten kerken in Enschede. Het gaat hierbij om de voormalige H. Hartkerk, de Pauluskerk, de Mariakerk en de Verrijzeniskerk, alsmede uit de Goede Herderkerk.. Van de Verrijzeniskerk is helaas weinig te zien omdat veel is overgenomen door de nieuwe eigenaren en er ook nog een dagkapel is ingericht.

Ook hebben veel stukken uit de gesloten kerken elders al een nieuwe bestemming gekregen. Veel dank ben ik verschuldigd aan de vrijwilligers van de Jacobuskerk die geholpen hebben met het voorbereiden en inrichten. Met name wil ik noemen de inbreng van Fons Rijkenberg, die de voltooiing helaas niet meer heeft kunnen meemaken.

Vanaf zaterdag 16 april, is de expositie te zien tijdens de openstellingstijden van de Jacobuskerk.

De inventarisbeheerder, Rien Tiehatten



Buen Camino!



Met het voorjaar is ook het Pelgrimsseizoen weer van start gegaan, de eerste Caminogangers hebben zich inmiddels gemeld voor een stempel in hun "Credencial del Peregrino", letterlijk de "geloofsbrief van de pelgrim". De Jacobuskerk is officieel stempelpunt van Het Genootschap van St. Jacob. Daarom is er een fraaie schelp bevestigd boven de boog bij de ingang van de kerk. Pelgrims kunnen een afspraak maken voor het halen van een stempel en indien gewenst een Pelgrimszegen ontvangen. Dit laatste kan uitsluitend op vrijdagochtend, het halen van een stempel bij voorkeur ook op vrijdagochtend of zaterdag tijdens de openingsuren. Wel graag altijd een afspraak maken, zodat wij dit kunnen voorbereiden en zorgen dat

de stempel op de juiste plek ligt. Aanmelden kan via

secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl. Zie voor meer informatie over de Camino de Santiago www.santiago.nl

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Korte geschiedenis parochie St. Johannes, apostel en evangelist. St. Jan Deel 2

WOII.

Aan het begin van de 2e wereldoorlog kon de kerk aanvankelijk niet worden verduisterd maar later werd hierin voorzien zodat het lof en de nachtmissen weer doorgang konden vinden. Pastoor Waanders werd op 13 juli 1942 opgepakt en zat tot 6 augustus 1943 als gijzelaar vast, eerst in Haren en later in het kamp S. Michelsgestel.

Zonder uiterlijke festiviteiten vierde hij kort daarna zijn zilveren priesterfeest. Wel vond een receptie plaats in de gymnastiekzaal en werden er cadeaus aangeboden. Op 22 februari 1944 vond het grote bombardement plaats van Enschede en werd ook de parochie zwaar getroffen. Onder andere werden delen van de wijken Pathmos en Veldkamp zwaar beschadigd door brandbommen.

vervolg op pagina 11





Kinderwoorddiensten Vastentijd 2022 in de Sint

Vier weken lang tijdens het vasten hebben kinderen in de Sint Jan zich voorbereid op het grote feest van Pasen. Het thema was ook: Ben je klaar voor het feest? Het antwoord hierop is volmondig: JA! Aan de hand van Johannes, Jesaja en Spreuken hebben de kinderen mooie verhalen gehoord: het ging niet alleen over ons verwachtingsvol voorbereiden op het feest met slingers en ballonnen. Het ging ook vooral over wat God van ons verwacht om samen met Hem te kunnen feesten met Pasen. En dat het lang niet altijd makkelijk is om bij God te willen horen. Met Palmпасen, de afsluiting van het project hebben de kinderen extra hard geoefend: het Hosanna juichen, voor de koning dat op een ezeltje voorbij kwam, klonk steed: harder en enthousiaster.

De kinderen zijn er helemaal klaar voor!

vervolg van pagina 10

Op 1 april 1945 (eerste Paasdag) werd Enschede bevrijd. Terwijl de bevrijders vanuit Haaksbergen de stad naderden werden door de Duitsers nog bommen gelegd op de kruising van de Haaksbergerstraat en de singels. De kapelaans Terra en Pierik gingen al de huizen langs om de bewoners te waarschuwen. Bijna iedereen zocht nog een goed heenkomen. De ramen werden opengezet en men ging naar de kelder van de fabriek van Jannink.



Uiteindelijk ontploften vier van de zeven neergelegde bommen en bleef de schade relatief beperkt. Ook werd nog de brug over het spoorwegemplacement (brug zuid) opgeblazen.

Rond 13.30 uur stonden de eerste Engelse tanks voor de kerk, schreef pastoor Waanders later.

Tijdens de viering (die al om 09.00 uur begon) waren veel ontploffingen te horen en besloot de pastoor zijn preek maar over te slaan.

Rien Tiehatten

Vrijwilligers van het jaar 2021

2021 was wederom een vreemd jaar, gedomineerd door corona, waarin we weinig mochten vieren, maar waarin vrijwilligerswerk wel, zij het aangepast, door ging. Toch hebben we gemeend dat het goed is om een vrijwilliger van het jaar te kiezen. Juist nu, omdat vrijwilligerswerk niet ophoudt met de tijdelijke sluitingen van de kerk of vieringen met een klein aantal mensen.

Dit jaar hebben we gekozen voor 2 vrijwilligers en wel onze trouwe misdienaars, Daniël ter Denge en Fleur Wilmink. Zij zijn al ca. 10 jaar misdenaar en tegenwoordig ondanks opleiding en bijbaan meestal aanwezig tijdens eucharistievieringen.

Tijdens de viering op 26 maart hebben we beiden in het zonnetje gezet; zij waren blij verrast en we hebben beiden een bioscoopbon gegeven. Hopelijk komen er een paar misdienaars bij. Dus mocht het je leuk lijken om misdenaar te worden, meld je dan aan tijdens een viering of neem contact op met het secretariaat van de St.Jan.



Van onze trouwe koster Herman Workel, al 40 jaar koster in de St.Jankerk, ook tijdens uitvaarten, hebben wij na de viering van 26 februari afscheid genomen. Het viel Herman te zwaar op zijn hoge leeftijd nog te kosteren, Dat vinden wij erg jammer, maar hebben hiervoor uiteraard alle begrip.

Verder bedanken we alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Zuid, ieder draagt op zijn/haar manier een steentje bij om onze gemeenschap te laten functioneren, voor en achter de schermen. Gelukkig kunnen we nu weer zonder al te veel beperkingen vieren en koffiedrinken.

Lisette Janssen, namens pastoraat-en lokale beheergroep Zuid

Deze mooie foto wil ik u niet onthouden

Mensen die in de pastorie van de St.Jankerk komen, hebben ze wellicht gezien en bewonderd; twee mooie Clivia's staan er in de voorste vergaderruimte en één bij het secretariaat. onlangs bloeiden ze weer uitbundig en het lijkt wel of ze elk jaar mooier en groter worden. Ze worden dan ook goed verzorgd door Ria Vaneker. Ik dacht ik maak er een foto van, zodat iedereen de mooie planten kan bewonderen.

Lisette Janssen





Islamitische gebedsdienst in de rooms-katholieke kerk Sint Jacobus te Enschede.

Foto Henk Brusse, 1965

Siny Wolters

Dezelfde God

In de jaren zestig komen de eerste gastarbeiders naar Nederland. Waar kunnen zij samenkomen voor de religieuze feesten?

In 1965 vieren driehonderd turkse moslims in Nederland voor het eerst het Offerfeest in een rooms-katholieke kerk, de Sint Jacobuskerk in Enschede. Kardinaal Alfrink geeft hiervoor speciaal toestemming omdat volgens hem 'moslims en christenen dezelfde God aanbidden'.

De heiligenbeelden in de kerk, zelfs de glas-in-loodramen, werden afgedekt om de godsdienstige gevoelens van de gasten niet te kwetsen.



Dit zijn foto's van de Witte Donderdagviering in De Roef.

Deze viering was met een broodmaaltijd.

Bijna elke donderdagochtend is er een viering om 9.30 uur in De Roef.

Na de viering is er gelegenheid om na te praten met elkaar tijdens het drinken van een kopje koffie of thee.

Iedereen is welkom.



Kom eens tot rust in een klooster! Voor 50-minners



We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord Brabant). Hier woont een kleine kloostergemeenschap van broeders. Samen met hen maak je een weekend mee in het prachtige zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster. Je hebt een eigen kamer (kloostercel) gesitueerd tussen de kamers van de broeders. We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun gebedstijden. Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film, wandelen. **Dit keer zoomen we in op 'Eenvoudig leven'**. Eenvoud heeft te maken met je innerlijk en de manier waarop je leeft. Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er prima uitwaaien op de dijk langs de rivier.

Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger. Data: vrijdagmiddag 24 tot en met zondagmiddag 26 juni. Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 35,-. Het weekend geldt als twee dagen.

Opgave: pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

MARIÄVIERING ZATERDAG 21 MEI

Wat heerlijk dat we weer allemaal naar de kerk mogen zonder beperkingen en dat we weer allemaal uit volle borst mogen (mee-)zingen!

Meimaand is van oudsher Mariamaand en om onze dank uit te spreken naar Maria organiseren wij, St Jan-H. Michaëlkoor, een Mariäviering.

Deze is op *Zaterdagavond 21 mei, 19.00u in de Sint Jankerk. Voorganger is Paul Daggenvoorde.

***Zangers van andere koren kunnen in ons koor gezellig meezingen, we houden daarvoor open repetities op de woensdagen 11 en 18 mei van 19.45u-20.30u in de Sint Jankerk. Uitnodiging volgt nog via de koorbesturen.**

**KOMT U ALLEMAAL GENIETEN, MEEBIDDEN EN -ZINGEN?
WELKOM, WIJ ZIEN U DAN!**

Jolande, dirigente, en Henriëtte, organiste/pianiste



KRONIEK

OVERLEDENEN

Anders

23-03-2022

Fien Egbers-Schulten,
78 jaar,
w/v Egbert Egbers



DOPELING

St. Jankerk 03-04-2022

Rózsa Nagy, geboren op 3 januari 2020, d/v Dávid Nagy en Viviënne de Beer

VORMELING

St. Jozefkerk 17-04-2022

Dorothy Nicole Kwidama, geboren op 30 oktober 1996, toegetreden tot de RK-kerk



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 14/15 mei 5e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee + F. de Heus Eerste Heilige Communie Kinderkoor JM	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur R. Kenter Samenzang
Weekend 21/22 mei 6e Zondag van Pasen			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Mariaviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde BJK	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Vocal Moments	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Korstee + F. de Heus Eerste Heilige Communie Kinderkoor JM
Donderdag 26 mei Hemelvaart			Eucharistieviering Donderdag 10.00 uur J. Kortstee Tuin Oase Mariakoor
	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 28/29 mei 7e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur C. Berbée Schola	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee Vocal Moments
Weekend 5/6 juni Eerste Pinksterdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Rector P. Kuipers Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink Samenzang
Tweede Pinksterdag		Eucharistieviering Maandag 10.00 uur J. Kortstee BJK	
	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 11/12 juni H. Drie-eenheid	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter Samenzang	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Visschedijk Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.



Weekeindevieringen

Gebedsgroep 'Oremus' / Prayer group 'Oremus'

Een gebedsgroep, wat is dat? We komen bij elkaar en bidden. Dat is de korte versie. Op die manier versterken we ons gebedsleven en onze band met God's liefde. We bidden voor de wereld, voor intenties die ingestuurd mogen worden, we bidden geïnspireerd door de dag. Samen zingen en lachen hoort er ook bij. Op termijn gaan we ook samen eten van tevoren. Doe je mee? Elke eerste maandag van de maand 19.30-21.00 uur in het parochiehuis vande Jacobuskerk aan de Walstraat. Welkom! Intenties mag u insturen naar oremus@katholiekenschede.nl



What does a prayer group do? In short: we come together and pray. In this way, we strengthen our prayer life and our shared bond with God's love. We pray for the world, for intentions sent in, we pray inspired by the day. Singing and a laugh too! In time, we would like to eat together beforehand as well. Will you join us? Every first Monday of the month at the Parish Hall behind Jacobuskerk from 19.30 to 21.00. Welcome! Prayer intentions can be sent to oremus@katholiekenschede.nl

De gebedsgroep is meertalig: Nederlands maar ook Engels voor wie nog niet zo goed Nederlands spreekt. Andere talen komen we vast wel samen uit. *The prayer group is multilingual: English, Dutch or another language you feel comfortable with. We're sure we will understand each other.*

Dank voor uw komst op de sobere maaltijd

Het was fijn om weer bij elkaar te zijn geweest en dat het weer mogelijk was een sobere maaltijd te organiseren.

Een deelnemer schreef: het was mooi, de liederen, het verhaal de gebeden en ook de mensen in de Oekraïne werden niet vergeten. daarvoor brandde een kaars tijdens de maaltijd. De pianomuziek en het vioolspel maakte het tot een mooie viering rond de maaltijd

Voor het project van de arme boeren en landarbeiders en voor dit project hebben we in Enschede 183,91 opgehaald

Een mooi bedrag.

Dank aan iedereen die er was

Namens de sobere maaltijdgroep

Rina van der Hulst



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort (Boulevard) 16.00 uur

(28 mei/25 juni) voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten Tot nader bericht uitgesteld

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,

Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511

EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



Zo veel vragen.....

Zo veel vragen...

Net als de leerlingen van Jezus in hun tijd, heb ik over mijn - onze roerige tijd ook zo veel vragen. Komt er een einde aan de oorlog? Hoe gaat het verder? Gaat het de mensen ooit weer goed?

Ik moet denken aan een lied van Youp van het Hek waarin hij zingt over alle misstanden, maar toch blijft GELOVEN.. Hij blijft geloven in de kleine dingen die het leven de moeite waard maken. Daar houd ik me ook maar aan vast al stel ik ook nu steeds de vraag: 'MAAR WAAR IS DAN DIE GOD?'

Er hangen rampen in de lucht
Er zijn miljoenen op de vlucht
En wordt de Noordpool leeg geboord
Er worden kinderen vermoord
Ik denk te vaak aan Tsjernobyl
En wat op Hiroshima viel
Ik denk aan aangeschoten wild
Denk aan Groningen dat trilt
De oceaan is zwaar vervuild
Er wordt gejanke er wordt gehuild
Het is een radeloze tijd
De jeugd die lijkt zijn toekomst kwijt

Maar toch en toch en toch
Blijf ik geloven in bloemen en de lente
De lente met zijn jonge milde groen
Ik blijf geloven in de kracht
En de talenten
Die iets aan onze wereld kunnen doen
Ik blijf geloven in het kind
Dat niet kan liegen
mijn kleinzoon met zijn lief en blij gezicht
Ik blijf geloven in de vogels die nog vliegen
Ik blijf geloven , ik blijf geloven in het licht
Geloven in het licht

De wereld die moet vechten
Geloven in het licht
We mogen niet kapot
Geloven in het licht
Maar wie is toch die herder?
Geloven in het licht

En waar is toch die God?



Ans te Lintelo



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Op zaterdag 9 april kwamen er zo'n 20 kinderen in de parochiezaal van de St. Jozefkerk. Ze hebben daar onder begeleiding een mooie Palmpasen stok gemaakt. Op zondag werden de haantjes op de stok geplaatst en ging het in processie door de kerk.



OP ZONDAG 15 MEI S ER GEEN KINDERWOORDDIENST I.V.M. DE VIERING VAN DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE.

Zondag 5 juni: Hoogfeest van Pinksteren.
Thema: Vuur van Gods liefde, kom!
God geeft ons de heilige Geest, die ons helpt om
aan andere mensen over de
liefde van Jezus te vertellen.



KidsTime St Janker



Op Vrijdag 8 April 2022 was de Kids Time bijeenkomst in de parochiezaal van de St. Jan kerk.

We hebben het gehad over: **Goede Vrijdag**

Goede vrijdag wordt gevierd op de vrijdag voor Pasen. Op de Goede Vrijdag wordt de kruisiging van Jezus herdacht. De kruisiging van Jezus wordt gevierd op 'Goede vrijdag, lijkt op het eerste gezicht misschien opmerkelijk. Jezus heeft zichzelf opgeofferd ter verzoening van de zonden.

Thema van deze bijeenkomst, **De kijktafel aan het begin van de Goede Week**

We hebben verschillende korte verhaaltjes verteld en filmpjes laten zien over Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Wat betekent het en wat houden deze dagen nu in voor ons?



De kinderen vonden het erg interessant en waren betrokken bij de verhaaltjes, filmpjes en de nabespreking. Na een korte drink- en snackpauze zijn wij met de kinderen Paaseieren gaan zoeken in de Oase van de St. Jan. Zij hebben hier veel plezier aan beleefd en kwamen na afloop heel trots hun gevonden Paaseieren aan ons laten zien. Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.



Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker!

Volgende datums op de vrijdagen: 3 juni en 2022

Thema: Pinksteren, Slotbijeenkomst (datum komt nog)

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur **Locatie:** Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelen en Rim

Wie weet tot dan!!! Groetjes, Werkgroep Kids Time



Kinderkamp 2022 Beestenbende

In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belangrijke rol in spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens gehoord van het sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke opdrachten.

We vieren de Eucharistie en denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder genoemd. Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes doen, geheel in het beestenbende thema, ravotten in het bos en zwemmen.

Dus heb jij zin om een week veel plezier te hebben in een gezellige
Beestenbende?

Meld je dan zo snel mogelijk aan!

- Wanneer:** 6 augustus tot en met 11 augustus
- Waar:** Kampeerboerderij de Heidebloem
locatie de Veltmaat
Oude Deventerweg 8a
7448 RL Haarle
- Wie:** Kinderen van 7 t/m 12 jaar
- Aantal deelnemers:** Maximaal 30
- Hoofdleiding:** Vicaris Hans Pauw en
Jacqueline Kolfshoten
- Kosten:** € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-)
- Aanmelden:** www.jongaartsbisdom.nl
Aanmelden kan tot 30 juni 2022



6 t/m 11 augustus 2022



Tienerkamp 2022

Reis door de tijd

Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk tienerkamp! Na lang beraad is er gekozen voor het thema 'Reis door de tijd'.

We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan natuurlijk op het programma.

Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan!

Wanneer: 6 augustus tot en met 11 augustus

Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem
locatie de Delle
Oude Deventerweg 8a
7448 RL Haarle

Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar

Aantal deelnemers: Maximaal 30

Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas Kolfschoten
Gauthier de Bekker, pr

Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)

Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl
Aanmelden kan tot 30 juni 2022



**Meer informatie over beide kampen via
Jacqueline Kolfschoten**

E-mail: jacqueline.kolfschoten@gmail.com

Tel.: 06 29015399

Nieuws van de Pathmos Oase

Vanaf Pasen is de Pathmos-Oase weer elke dinsdag- en donderdagmiddag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen, ook niet katholieken, is op deze middagen welkom. Wij richten ons daarbij vooral op mensen uit de stadsdelen Stadsveld, Pathmos en Boswinkel. Belangstellenden uit andere stadsdelen zijn echter eveneens welkom.

Wilt u gezelligheid? Wilt U mensen ontmoeten? Heeft u behoefte aan aanspraak? Kom langs, wij zijn er voor u. Een kopje koffie of thee staat voor U klaar.

Aan de tuin wordt hard gewerkt. Groente en bloemen worden ingezaaid. Voor het onderhoud van de vijver zoeken we nog een vrijwilliger.

Programma:

Woensdag 18 mei is er voor de Parochiesenioren een middag met samenzang. Er staan veel bekende Marialiederen op het programma. **Zie bladzijde 25.**

Hemelvaartsdag, 26 mei, gaan we weer dauwtrappen Mits het weer het toelaat

U wordt van harte uitgenodigd om mee te lopen. We verzamelen ons om 08.00 uur op de parkeerplaats van de Helmerzijde (Broekheurnering 1050) en wandelen door het Zwering park. Wij zijn op tijd terug om om 10.00 uur de Eucharistieviering in de Pathmos-Oase bij te wonen. De Pathmos-Oase zal die dag ook open zijn voor publiek: van 14.00 tot 15.00 uur

Zaterdag 28 mei is er de jaarlijkse Meimarkt op het Pathmos

Wij zijn dan geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur en hopen dan veel bezoekers te verwelkomen.

**Want...Pathmos-Oase is
een ontmoetingsplek voor iedereen!**

Namens de vrijwilligersgroep, Henk Thüss



Samen Marialiederen zingen in de Pathmos-Oase

Woensdagmiddag 18 mei om 14.30 uur is er weer een gezellig samenzijn voor de Parochiesenioren. Het St. Jan/Michaelkoor zal deze bijeenkomst opluisteren met het zingen van **Marialiederen**.

Parochianen uit geheel Enschede zijn welkom. Om goed voorbereid te zijn om de juiste hoeveelheid hapjes en drank klaar te hebben staan is het handig om u van te voren op te geven bij de bekende adressen. Mocht u dit vergeten zijn dan bent u toch welkom, maar moeten we misschien de aanwezige hapjes met meer mensen delen.....

José Heitbrink 053-431 62 09 heitbrink1@home.nl
Jan Kusters 053-476 68 24 jw.kusters@kpnmail.nl
Hermine Leppink 053-431 21 38 hermineleppink@gmail.com
Erna Perik 06-23 052 300 ernaperik@home.nl
Henk Thüss 053-433 03 22 h.thuss@kpnplanet.nl



Met de Museum Plus Bus naar het Drents Museum

Dankzij de inspanning van Henk Thüss kunnen we dit jaar weer gratis mee met de Museum Plus Bus. Voor deze bustocht op woensdag 17 augustus hebben wij 33 plaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven via bovenstaande adressen. In eerste instantie hanteren wij het principe dat plaatsen in volgorde van aanmelding worden toegewezen. Zijn er meer opgaven dan er plaatsen zijn dan worden mensen die zelf moeilijk op pad kunnen met voorrang geplaatst.

De enige kosten die u zelf moet voldoen zijn de lunchkosten. Deze zullen €15,-- bedragen. Dit bedrag moet u bij opgave voldoen. Alleen als u uitgeloot wordt, krijgt u dit bedrag natuurlijk terug.

Bestuur Parochiesenioren



Denkt u aan de kerkbijdrage? In de vorige Pelgrim werd het banknummer niet helemaal goed weergegeven.

NL15RABO 0153 1666 65 t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere



Marien Flucht (deel 2)

Het klooster in Glane-D heeft zo een 120 jaar gefunctioneerd. De reden van de vlucht had natuurlijk alles met de reformatie van doen. De grensstreek was al rond 1600 min of meer zoals nu. In 1648 definitief, het was de Spaanse katholieken tegen de Staatse protestanten. De nonnen stonden ook onder controle van R.K. priesters uit de grensstreek. Vooral de pastoor van Losser valt op. Er werd door de R.K. gemeenschap ook stiekem gekerkt. In 1664 werd het Franciscanenklooster in Almelo door de protestantse Drost gekocht. Door de pastoor van Oldenzaal kwamen de nonnen in Glane terecht. In 1803(Franse tijd) waren grote veranderingen in geheel West Europa en zeker in Duitsland. Het klooster verviel aan de Rijngraaf Salm van de Rentei Horstmar, daarna aan het Bisdom Münster. In 1831 was het voorgoed over en verwierf Ten Kate Hoedemaker het perceel. De grens was voor onze streek enorm belangrijk. Zo zijn er langs de grens nog veel sporen te vinden van de R.K. Kerkvluchtelingen. Een der laatste vijanden der katholieken was de IJzeren Kanselier Bismarck. Hij noemde vooral nonnen en paters de Vijfde Kolonne. Het voormalige Redemptoristenklooster was ook een vluchtklooster. Over de missie Zwillbrock is er een studie verschenen onder de naam Grenzenlos. Het Hamalandmuseum in Vreden-D heeft daar een geweldige tentoonstelling over gemaakt.



Foto: Secil Arda
Deze kerkklok van 1498 uit het Klooster Marien-Flucht is nu te bewonderen in de Antoniuskerke in Gronau.



Foto: Secil Arda
Plattegrond waar het Klooster Marien Flucht stond.

John Schiffel
Stichting behoud Sint Josephkerk



Activité pour Liberté

Pelgrimeren in Vrijheid, Vrede En Verdraagzaamheid

Santiago, Rome, Jeruzalem, St. Jacobiparochie, te ver voor een pelgrimstocht?

Op 9 april is er een nieuwe pelgrimsroute, de Via Kevelaer, gelanceerd.

Deze route loopt van het Gelderse Hengelo naar het Duitse bedevaartsoord Kevelaer. Wandelaars leggen 114 km af, fietsers rijden in 350 km via vele omwegen naar Kevelaer. Voor deze afstanden geeft de website vijf dagen aan. Is dat te ver, dan kunt u natuurlijk zelf een stapje minder doen per dag. In het kader van 75 jaar Vrijheid werd in 2019 deze wandel- en fietstocht ontwikkeld.

Maandag 18 oktober 2021 is deze pelgrimage voor het eerst door een groep afgelegd.

Pelgrimeren in Vrijheid, Vrede en Verdraagzaamheid stond de initiatiefnemers voor ogen. Een pelgrimage om je meer bewust te worden van het grote goed dat Vrijheid heet. Ze hebben zich bij deze tocht laten leiden door vaak hun eigen pelgrimstocht.

De Via Kevelaer begint bij de World Peace Flame, de Wereld Vredes Vlam bij de Remigiuserk in Hengelo, Gelderland.

De eerste dag loopt u door een bosrijk gebied naar Doetinchem, naar de Benedictijner abdij Slangenburg. De tweede dag gaat u op via Hoch Elten naar Elten. Daarna vervolgt u de weg naar Kleve, bij Pannerden steekt u de Rijn over, en loopt u een tijdje langs de rivier. Via Goch bereikt u op de laatste dag het Duitse bedevaartsoord Kevelaer.

Onderweg passeert o.a. het gebied, waar in de Tweede Wereldoorlog erg gevochten is. U passeert twee oorlogskerkhoven, een herinnert aan de gevallen geallieerde soldaten en een aan de Duitse soldaten.

Als u zich aanmeldt op de website krijgt u een V teken van hout, dat u aan uw rugzak, aan uw fiets kunt bevestigen. Ook krijgt u een stempelboekje. Als de tocht volbracht is kunt u dit tonen bij de organisatie en krijgt u een getuigschrift toegestuurd.

Gedetailleerde informatie en aanmelding kunt u vinden op : www.activite-pour-liberte.nl



Siny Wolters



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam
Ietje Köiter
Ine Reuver
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 5 - 2022

maandag 23 mei 2022
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 9 juni 2022



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl
André Amelink, (bouw)- technische
zaken
Carina Adduci, secretaris
Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Beter onthouden, Beter voelen

Leer de gebruiksaanwijzing kennen van het uiterst intrigerende besturingssysteem, dat we hersenen noemen. Deze twee en een halve kilo grijze stof is een mini-heelal met 120 miljard cellen, die via 10 biljoen schakelstations met elkaar in verbinding staan en informatie uitwisselen met een snelheid van 120 meter per seconde. De mogelijkheden van dit brein zijn praktisch onbegrensd.

Wie zijn brein de baas is, is heer en meester over zichzelf.

De eerste 5 hoofdstukken gaan over hoe je brein leert en onthoudt. Je leert af te rekenen met onder andere die vervelende vergeetachtigheid.

In de volgende 5 hoofdstukken gaat het over hoe ervoor kunt zorgen dat je brein kwalitatief beter kan werken. Hoe je opgeslagen rommel en ballast kunt kwijtraken. Vervelende gewoontes, stemmingswisselingen: weg ermee!

Brein de Baas leert je hoe je de volledige regie over je gedrag, je emoties en je denken (weer) in handen krijgt.

Het zijn vooral de praktisch tips die het boek een 'must' maken voor iedereen. Het kan leiden tot een rijker en gezonder leven tot op hoge leeftijd.

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com
Meer info? Zie www.fritswinter.nl

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie ...

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochiëel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRLSFc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





De muizen gaan een dagje uit. De zon schijnt, hoogste tijd om de vrijheid op te zoeken! Kikker is de reisleader die ervoor zorgt dat iedereen het fijn heeft. De muizenkinderen mogen kiezen waar ze naartoe gaan. Ria en Valentino zetten hun kleintjes op een rij. 'Jongelui!' roept Kik, 'Zeg het maar!' 'Naar zee!' roept de een. 'Naar de dierentuin!' roept de ander. 'Naar de kaasboerderij!' roept Ricardo. Er gaat een gejuich op van jewelste. 'Jááá! Káás!!' Ook Kik glundert. Hij houdt niet van kaas, maar heeft op de boerderij een kikker-vriend, Gup, die in de put woont. 'We gaan! Netjes in de rij!' roept Kik. 'Vrijheid!!' juichen de muizenkinderen en ... ze stuiven alle kanten op. Kik roept en kwaakt, maar heeft geen idee hoe hij ze weer bij elkaar moet krijgen.

Ria en Valentino letten nergens op. Ze lopen knusjes, geven kusjes, ze hebben vrij. Kik zou toch overal voor zorgen? Voor Kik is de dag nu al mislukt. Hij voelt geen vrijheid, alleen maar zenuwen. Na een uur komt hij uitgeput op de kaasboerderij aan. En daar, op de rand van de put, zitten de muizenkinderen te luisteren naar Gup die vertelt hoe kaas wordt gemaakt. En daarna mogen ze kaas gaan proeven. 'Waar waren jullie?' snikt Kikker. 'Wij zijn gewoon onze neus achterna gegaan!' roepen de muisjes. 'Dan komen we altijd uit bij kaas!' Kik zucht. Dat hij daar niet aan gedacht heeft. Ze hebben een neus voor vrijheid.



Meipuzzel

Je leest hier negen rijmende zinnen over de maand mei. Maar... het belangrijkste woord is eruit gevallen! Kijk in de wasmand of je het juiste woord voor elke zin kunt vinden. Vul dit in en neem ook de **rode** letter over. Als je alles goed hebt, vormen de **rode** letters van boven naar beneden een meiwoord! Zet het maar in het lege balkje.



Uit de Bijbel

Paulus schrijft: 'Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen.'

Galaten 5:13



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns