

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
april 2022/3



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Pelgrim

april 2022 / 3

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Inhoud

- 5 Voorwoord**
Pastoor Paul Daggenvoorde
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 13 Sam's kledingactie**
- 16 Vieringenrooster**
- 22 Bedevaart naar Eggerode en Lourdes**
- 24 Van de vice-voorzitter**





VAN DE REDACTIE

De lente is weer in het land!
Het is 's avonds langer licht, de dagen lengen.
Alles "kruipt" uit de grond.
Iedereen wordt vrolijker, het leven makkelijker.
Geniet van de kleine dingen!

Namens de redactie,
Conny, letje, Clara, Annelies en Ine,

Vrolijk Pasen!

Ja, Léven!

Zo'n mooie zondag,
Waarop je blij met takken zwaait
Als er een man op een ezeltje
Door de stad trekt.
Wat is het dan goed leven

Zo'n onschuldige donderdag
Waar, na het avondmaal,
Een man in de hof van Olijven
Smeekt, bidt en wordt gevangen
Wat is het dan een verraden leven

Zo'n akelige, nare, donkere vrijdag
Waarop een man na zijn geseling
Sleurend met zijn kruis op zijn rug
Op de Kalvarieberg daaraan hangt

En sterft.....

is het dan een voorgoed gestorven leven?

Zo'n wonderbaarlijke zondagmorgen
Waarop het graf leeg blijkt
En de man van Nazaret lééft
Verschijnt aan ons en met ons meegaat

Dát is Pasen.....
Een voorgoed verrezen leven!

02, 21 @JOOTJE



Pasen 2022

Wij vieren dat het Leven van Jezus
niet gevangen kon worden gehouden
door de dood.
En zingen dat uit:
"Leeg is het graf
Hij leeft voortaan, alleluja!"

De paasvreugde van christenen is niet
als uitlachen zoals kinderen doen.
Verre van dat.
Wij nemen de dood uiterst serieus;
kijken er niet van op,
en niet bij weg.

Zie maar hoe we ons hebben voorbereid
op Pasen.
Met het askruisje hebben we uitgedrukt
dat wij stervelingen zijn; geen goden.
En dat afsterven ons leven vruchtbaar
maakt.
"Snoeien om te groeien", noemen ze dat in
de tuincentra.
Wij voorkomen scheefgroei van onszelf
door ons te verbinden met God en met
anderen.
Toeleg op gebed en aalmoes is het devies.

En zie ook:
We branden kaarsen
voor de mensen in Oekraïne en in
Rusland.
We bieden hulp en opvang.
En staan voor hen op.
Zoals we deze week, vlak voor Pasen,
stilstaan bij het lijden en sterven van
Jezus.

Elk leven van liefde voor God en de
naaste
brengt een zeker sterven met zich mee.

Daarin gaan we beslist ten onder,
en dat voelt angstig.
Toch zullen we erin niet gevangen blijven
of verloren gaan.
Mensen die het ervaren hebben zeggen
dan:
"je komt er door, je komt er uit, je wordt er
sterker van"

Wie zich waagt
aan de sterfelijkheid en de kleinheid van
zichzelf én aan het leed van anderen,
zal het Leven!
De apostel Paulus heeft dat ervaren.
In een van zijn brieven
durft hij de dood daarom uitdagend
vragen:
'dood waar is nu je engel ?!'

Durf jij het ook aan, om te gaan leven?
En je te wagen aan dat waarvoor je als de
dood bent?
Durf je de tegendraadse logica van
Christus te leven;
verliezen om te winnen,
gebroken worden,
om weer heel te kunnen zijn?

Zalig Pasen!



Paul Daggenvoorde, pastoor



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Toegang vieringen in de St. Jozefkerk

In de St. Jozefkerk, als eucharistisch centrum, is iedere zondag een eucharistieviering om 11.00 uur.

U bent van harte welkom.

Reservering is niet meer nodig en er wordt ook niet meer geregistreerd bij binnenkomst.

*Rien Tiehatten namens
Pastoraatgroep en
Lokale Beheergroep*





Wereldvredegebed

Leid mij van dood naar leven
van onoprechtheid naar waarachtigheid.

Leid mij van wanhoop naar hoop
van angst naar vertrouwen.

Leid mij van haat naar liefde,
van oorlog naar vrede.

Laat ons hart, onze wereld, ons heelal
vol zijn van vrede.

Stilte, inkeer, bezinning, we zijn op weg naar Pasen, naar leven, naar licht, naar heelheid. We branden kaarsen, stille smeekbeden om vrede. De vrede staat onder druk. Mensen op de vlucht, families uiteen gereten, huizen kapot geschoten. Kinderen verstoken van onderwijs, geen veiligheid meer. Journalisten doen verslag, eerlijke informatie naast desinformatie. Krantenkoppen, journaalbeelden, commentaar op commentaar. Een foto, zoveel meer dan woorden. Wat doen we elkaar aan? We zijn toch allemaal mensen? Horen, zien, niet weg kijken. Het raakt je, je kunt er niet om heen. Een teken stellen. Helpende handen, toesnellende voeten, om het kwaad te keren. In elke viering, op zondagmorgen en door de week, wensen we elkaar de vrede toe. Vanuit de woorden die Jezus ons nagelaten heeft: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u" (Joh. 14, 27). Hoe klinkt ons dat nu in onze oren? Niet alleen een vrome wens, maar vooral ook om te doen. In te oefenen, elke dag opnieuw in het gewone dagelijkse gebeuren van mens tot mens. De mens in de ander te zien, even kwetsbaar en weerloos als jij. Voor de eerste christenen was de vredesgroet uitermate belangrijk. Daar waren de geloofsgemeenschappen als het ware op gebouwd. De vrede werd gebracht en doorgegeven. In een groet, door nood te lenigen. Mattheus prijst de vredestichters: "Zalig die vrede brengen, zij zullen kinderen van God genoemd worden". (Matth. 5. 9)

Een smeekbede om vrede van de Tsjechische rabbijn Nachman van Braslaw (1771 - 1810) luidt als volgt:

O Heer en Koning van vrede
die vrede maakt en alle dingen schept:
Help ons allen,
opdat wij voorgoed mogen vasthouden
aan het gegeven van vrede,
zodat er waarachtige en overvloedige vrede
heerst
tussen mens en mens, tussen man en vrouw,
en zodat geen strijd mensen scheidt
zelfs niet in gedachten.
Gij maakt vrede in uw hemelen,
Gij brengt tegenstrijdige elementen samen in
harmonie:

Verleen overvloedige vrede aan ons
en aan heel de wereld,
zodat alle tweedracht wordt opgelost
in grote liefde en vrede,
en dat een van geest en een van hart
allen werkelijk komen tot U en tot uw wet,
en dat allen een eenheid vormen
om van ganser harte uw wil te doen.
O Heer van vrede
zegen ons met vrede.

Een goede voorbereiding op Pasen, een hoopvol Pasen toegewenst.

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Dona nobis pacem.....

En zo ziet de wereld er een maand later heel anders uit. Oorlog in Oekraïne. Mensen op de vlucht. Angst en onzekerheid voor zovelen. De ramen van de Jacobuskerk zijn tijdelijk aangelicht met de kleuren van de vlag van Oekraïne: geel en blauw. Op woensdag 9 maart verzamelde zich even voor 7 uur 's avonds op initiatief van drie Enschedese koren een grote groep mensen op de trappen van de Jacobuskerk. Zij zongen voor vrede. Blijf het lied zingen en laten we samen blijven bidden voor vrede. ..



En na de viering..... is er weer koffie!

Eindelijk dan, na een lange periode van corona beperkingen, mogen we elkaar weer ontmoeten na de vieringen. En hoe! Op de eerste zondag van maart waren alle stoelen in het parochiehuis bezet. Opnieuw kennismaken, fijne gesprekken, blije parochianen, een mooie mix van jong en oud. Er ontstond een spontane samenwerking tussen ons koffieteam Frits en Wies en de Internationale jongeren. Het is dat Pasen nog moet komen, maar het voelde alsof de Heilige Geest al in ons midden was.....

Welkom!



Thema-avond Maria, moeder van de kerk op woensdag na Pinksteren

Op de woensdag na Pinksteren organiseert de pastoraatgroep van de Jacobuskerk een thema avond over "Maria, moeder van de kerk" in het parochiehuis aan de Walstraat. Paus Franciscus bepaalde in 2018, dat op de maandag na Pinksteren de gedachtenis van Maria, moeder van de kerk wordt gevierd. Noteer de datum alvast in uw agenda: woensdag 8 juni van 19.30 tot uiterlijk 21.30. Nadere info volgt in de Pelgrim van april.

Namens de pastoraatgroep: Juliette Jonker en Hetty Mulder

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen
en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)



Berichten uit de St Jankerk



Beste mensen,

In 2021 was het **100** jaar geleden dat de
voormalige St. Jan kerk gebouwd is en de
st. Jan parochie opgericht. Deze is nu
opgegaan in de Jacobus parochie
Enschede.

Graag wilden we in 2021 een mooi feest
vieren, maar helaas, corona gooide roet in
het eten.

We zijn nu een jaar verder en corona lijkt
aardig onder de knie, we gaan het weer
proberen.

vervolg op pagina 11



Er is een werkgroep van 6 mensen opgericht en er zijn al veel ideeën, o.a. een feestelijke viering in de 1e helft van oktober en een mooie tentoonstelling die enkele weken te zien zal zijn.

We zouden graag al onze parochianen bij dit jubileum willen betrekken en ook de verschillende groepen, in aanloop naar de jubileum datum, een eigen feest laten vieren.

Niet alleen voor de St. Jan moet het een feest zijn, maar ook voor andere parochianen van de Jacobus parochie en voor betrokken kerkgemeenschappen, waarmee wij banden hebben.

Hoe kunnen we u allen betrekken? Laat u zich betrekken bij dit heugelijk jubileum? Wat komt er bij u op, welke ideeën hebt u als u denkt aan een 100-jarig jubileum?



Graag horen we van u, zodat we een feest kunnen houden, waar ieder bij betrokken is.

Namens de voorbereidingsgroep;
Tiny Hannink.

Heel fijn als u uw idee stuurt naar:
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Als dat niet lukt mag het per telefoon naar:
06-28696426

Beste mensen,

Goed nieuws!

Eindelijk gaat de Pathmos-Oase weer open. We starten vanaf dinsdag na Pasen 19 april. We verwachten veel mensen te ontvangen.



Daarom zoeken we nog vrijwilligers die ons helpen op dinsdag- en/of donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur, twee middagen per maand om koffie/thee te schenken.

Je maakt deel uit van een leuk team en ontmoet nieuwe mensen.

Van vrijwilligerswerk wordt iedereen beter, ook jezelf!

Doe je mee?

bel of mail even met Henk Thüss
Telefoon: 053 - 4330322 E-mail : h.thuss@kpnplanet.nl

Alvast bedankt namens het Pathmos-Oase team





Wat is de Pathmos Oase?

Pathmos Oase is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Het is met recht een kleine oase te noemen. Omzoomd met een muur en veel groen en er is genoeg te doen.

Wat kun je er doen?

Je kunt er een kopje koffie of thee drinken en/of een praatje maken met andere bezoekers, en als je het leuk vindt om iets te doen mag je ons ook helpen in onze mooie tuinen. We hebben een bloementuin en een moestuin.

Waarom is Pathmos Oase er?

De plek is bedoeld als ontmoetingsplek voor mensen die behoefte hebben om in een ongedwongen sfeer en op een rustgevende plek contact met andere mensen te hebben. Er moet niets!

Waar is Pathmos Oase gevestigd?

Aan de Haaksbergerstraat 253. Vlak na de kruising met de Pathmossingel aan de linkerkant, rechts naast het kerkgebouw.

Wanneer is Pathmos Oase geopend?

Na Pasen zijn we op de dinsdag- en donderdagmiddagen geopend vanaf 14:00 uur tot 16:00 uur. De toegang is gratis. Dus wees welkom!



Voorjaarsactie Sam's Kledingactie bestemd voor Oeganda

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie inzamelingen voor het goede doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Actiedag in Enschede

Op zaterdag 7 mei a.s. kunt u in Enschede uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Sint Jan Kerk. De vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Hulp aan ouders voor betere toekomst kinderen

Een financiële bijdrage biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaar: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam's Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.



Sam's Kledingactie, dit doen we!

Hergebruik

Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Met name naar Afrika en Oost-Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding.

De kleding wordt op tweedehands markten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor iedereen toegankelijk.

Recycling

Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe materialen. Bijvoorbeeld tot poetslappen of vulling voor matrassen. Maar ook tot nieuwe kleding!

Doneren

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Cijfers

- Zo'n 94% van de kinderen gaat naar de lagere school maar 67% maakt deze ook af
- slechts 24% van de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs

Beoogde verbetering

- Om te zorgen dat al deze kinderen weer naar school gaan, willen we op 65 scholen in het district Kamuli het onderwijs verbeteren.

Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie zie www.samskledingactie.nl

Henk, Bert en Bert

Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op:

Zaterdag 7 mei 2022, 10-12 uur

Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251

Hartelijk dank voor uw bijdrage

<http://handenwassen.blogspot.nl>



Pater Ben is verhuisd uit de pastorie van de St. Jankerk

Bij de eucharistieviering van 13 maart, waar hij voorging, kreeg hij een vriendelijk woord en een mooie plantenbak aangeboden. De woorden wil ik graag ook in de Pelgrim laten klinken.

*Geachte Pater Ben, goede Ben, lieve Ben mag ik wel zeggen.
Toen de Verrijzeniskerk gesloten werd, is uw woning ook verkocht.
Geen punt, eigenlijk wilde u toch al naar Oldenzaal, dat kon nu mooi gebeuren.
Maar daar had u niet op de waard, ofwel op de Heer gerekend.*

*Aan deze missionaris kwam het heel dringende verzoek om met zijn parochianen mee te gaan, naar de St. Jankerk. Want voor veel van de mensen die gewend waren om in de Verrijzenis te kerken, was de overgang een pijnlijk geheel.
En zo ging u, helemaal in de sfeer van uw missionaire opdracht, mee naar de St. Jan.
En hebt u voor veel mensen van de Verrijzeniskerk, de overgang verzacht.*

*In Coronatijd, toen zo veel niet mocht, maar wél in de tuin werken, nam u de gelegenheid waar, om van de tuin van de pastorie een prachtige Oase te maken, uitgerust met 'dotpointings'. U richtte een tuingroep op, en jullie gingen met z'n allen aan het werk.
In de tuin kwam een prachtig kapelletje, maar ook fruitbomen en een groentetuin. Zo werd het een heerlijke plek, om te bidden en te zingen, vieringen te houden, maar ook om voor groente en fruit te zorgen. Ook werd het een plek voor stilte, om even bij te komen.*

En nu dit missioneringswerk hier klaar is, is het alsnog tijd om naar Oldenzaal te verhuizen, om daar weer een nieuwe klus aan te pakken.

*Pater Ben, met heel mijn hart wil ik u bedanken voor de tijd hier. Altijd stond u klaar, niet alleen voor de mensen uit de Verrijzenis, maar voor ieder die een beroep op u deed, op praktisch, maar ook op geestelijk niveau.
Vaak gaat u vóór in een viering, en gelukkig, u hebt toegezegd, dat voorlopig te blijven doen.
Om onze dank ook een praktisch tintje te geven is hier voor u een mooie plantenbak.
Wij wensen u toe, dat u er veel plezier aan hebt en dat de tijd in Oldenzaal een mooie tijd gaat worden.
Vrede en alle goeds en we hopen u vaak nog hier te zien, de deur staat altijd voor u open.*

Pater Ben vroeg zich af, wat hij hier nu op moest zeggen. Daarom vertelde hij, wat hem nu overkomen was.

Vlak bij zijn nieuwe woning komt een opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

Maandag is er een voorlichtingsavond.....

Gaan??

Ja, natuurlijk daar ligt een mooie nieuwe opdracht klaar.

Namens de Pastoraatgroep Zuid, Tiny Hannink



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk

17-02-2022

01-03-2022

12-03-2022

Jan Snels, 90 jaar, w/v A. Snels-Beune

Lies ter Heijne-Poppink, 90 jaar, w/v Johan ter Heijne

Ton-Erik ter Brugge, 74 jaar, e/v Jacqueline ter Brugge-van den Berg

H. Jacobuskerk

23-02-2022

Arnulf Sibbing, 84 jaar

St. Jankerk

08-03-2022

Lies van Wijngaarden-Lenferink, 90 jaar, w/v G.H.J. van Wijngaarden

Anders

16-02-2022

Mirjam Willemsen-Storck, 62 jaar, e/v Harry Willemsen



DOPELINGEN

St. Jozefkerk 13-02-2022

Theodora Helena van der Tol, geb op 8 sep 2017, d/v Christiaan en Marijke van der Tol

H. Jacobuskerk 06-03-2022

Ruben du Chatenier, geb op 4 sep 2021, z/v Ferdy du Chatenier en Gloria Rossini

St. Jankerk 06-03-2022

Mace Isaiah Safarian, geb op 8 juni 2021, z/v Elias Safarian en Wendy Goorhuis oude Sanderink

St. Jozefkerk 13-03-2022

Zyon Lucjan Torchalski, geb op 24 juli 2021, z/v Andrzej Torchalski en Manischa Gupta



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 2/3 april 5e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Kinderwoorddienst Ariënskoor
Weekend 9/10 april Palmпасen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Kortten Samenzang	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Kinderwoorddienst Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Dinsdag 12 april			Gebedsviering Dinsdag 19.00 uur F. de Heus Viering van bemoediging Samenzang
Donderdag 14 april Witte Donderdag	Eucharistieviering Donderdag 19.00 uur J. Kortstee Schola		Agapèviering Donderdag 18.00 uur Pastoraatgroep Zuid In de parochiezaal
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag	Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur Parochiaan Kruisweg Rouw- en trouwkoor St. Jozef	Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur H. Mulder Kruisweg J. Jonker	
	Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur J. Kortstee Kruisverering Ariënskoor		Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur B. Dieben + N. Jansen Passie All Together
Zaterdag 16 april Paasavond	Eucharistieviering Zaterdag 20.30 uur J. Kortstee Paaswake BJK		Gebedsviering Zaterdag 19.00 uur T. Hannink EHC Vuur en water Kinderkoor

Oecumenische Sobere Maaltijd dinsdag 12 april in de goede week in Enschede

We zijn opgelucht dat het weer kan na alle beperkingen door Corona.

Een sobere maaltijd in de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Een moment van bezinning en soberheid. En van ontmoeting met elkaar, want is een maaltijd daar niet bij uitstek de gelegenheid voor? Er wordt en verhaal verteld en we zingen samen en draaien Braziliaanse muziek.

Kom dus in Enschede in de stille week op dinsdag 12 april van 18.00-19.00 uur naar de Ontmoetingskerk Varviksingel 139. De maaltijd is gratis maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het vastenactieproject 2022 werken aan een betere toekomst voor arme boeren en landarbeiders in Brazilië door hen te steunen in hun strijd voor landrechten en ook hen te helpen hun oogst te vergroten. Meer info: rinavdhulst@kpnmail.nl

Namens de sobere maaltijdgroep:
Helgard van Kempen tel.053-2307450
Henriette Gerzee 0630045270
Els Kortman tel.053-4325531



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Zondag 17 april Eerste Paasdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Kardinaal Eijk Kinderwoorddienst Mariakoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur G. Korten Vocal Moments
Maandag 18 april Tweede Paasdag			Eucharistieviering Maandag 10.00 uur P. Daggenvoorde Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 23/24 april 2e Zondag van Pasen			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Ariënskoor
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter Samenzang	Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Weekend 30 april/1 mei 3e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 7/8 mei 4e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Korten Samenzang	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Visschedijk Ariënskoor
Weekend 14/15 mei 5e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee + F. de Heus 1e H. Communie Kinderkoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur R. Kenter Samenzang

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.

Voor de Agapè-viering op Witte Donderdag in de St. Jankerk, dient u zich aan te melden. We gebruiken samen de maaltijd en zingen en bidden daarbij. U kunt zich aanmelden t/m maandag 11 april via reserveren.zuid@katholiekenschede.nl of telefonisch bij het secretariaat of bij één van de leden van de pastoraatgroep.

Op 15 mei wordt de viering op tv uitgezonden vanuit Rome vanwege de Heiligverklaring van Titus Brandsma



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Eschpoort (Boulevard) 16.00 uur

(23 april/28 mei/25 juni) voor bewoners van de Eschpoort en
bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,

Daarna drinken we een kop koffie of thee.

Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een
zaaltje van de Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



Kinderwoorddienst Vastentijd St. Jan

Vanaf zondag 13 maart worden er in de Sint Jan weer Kinderwoorddiensten gehouden in de vastentijd. De kinderen zijn uitgenodigd om zich in vier weken voor te bereiden op het feest van Pasen. Het overkoepelende thema is: Ben je klaar voor het feest? Zondag 13 maart hebben we Joh 12, 20-36 met de kinderen gelezen en ze de vraag gesteld hoe zij zichzelf zien groeien als de graankorrel.



Er komen nog meer Kinderwoorddiensten in de St. Jan Kerk:

(Zondag 20 maart was de tweede keer)

Zondag 3 april om 10.00u &

Zondag 10 april om 10.00u dan zal er ook een **Palmpasen optocht** gehouden worden in de kerk.

Palmpasenoptocht in de Sint Jan

Zondag 10 april is het Palmpasen. Ook dit jaar mogen de kinderen zingend met hun mooi versierde Palmpasens in optocht door de kerk. Pater Ben Engelbertink gaat voor in de viering en het gemengd koor Sint Jan / H. Michaël verzorgt de zang.

Zaterdag 9 April kunnen kinderen die nog geen stok hebben er één maken in de parochiezaal van de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat, de kinderen en ouders zijn welkom van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. **Aanmelden voor het maken van een palmpasen is noodzakelijk.** Er is zaterdag plek voor 30 kinderen. Ook wordt er een bijdrage van 2 euro per stok gevraagd. Wie zelf een stok heeft wordt gevraagd die mee te brengen.

Aanmelden via: reserveren..zuid@katholiekenschede.nl



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD IS ER ELKE ZONDAG EEN KINDERWOORDDIENST

Zondag 3 april. 5e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Verzoen je met God.

Jezus geeft mensen altijd een nieuwe kans. Hij nodigt ieder van ons persoonlijk uit om ons met Hem te verzoenen.

Zondag 10 april. Palmpasen

Thema: Jezus bejubeld en bespot.

Eerst is er lofzang voor Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem.

Later gaat zijn lijdensweg door de stad. Gaan wij met Jezus mee tot het kruis?

Blijven wij Hem trouw?

Zondag 17 april. Pasen

Thema: Jezus leeft ook nu nog voor jou.

Jezus is niet dood, Hij leeft! Ook voor jou!

Zondag 1 mei. 3e zondag van Pasen

Thema: Jezus de Levende, herkennen.

Jezus is er en leeft ook voor jou. Open je hart om Hem te zien in het leven van iedere dag.

Hij komt speciaal bij jou bij de heilige Communie.



PALMPASEN

Op zondag 10 april vieren we Palmpasen, de intocht van Jezus in Jeruzalem

We vieren dit met de kinderen door een processie door de kerk met hun eigen gemaakte Palmpasens.

Op zaterdag 9 april om 10 uur kun je die Palmpasen maken in de parochiezaal aan de Nieuwe Schoolweg 2.

Wel even van tevoren opgeven via Kwdjozef@gmail.com, graag voor 4 april.

KidsTime St Jankerk



Zit je in groep 5, 6 of 7? Ben je nieuwsgierig naar geloven, bidden, de bijbel en feesten in de Katholieke kerk? Vind je knutselen, spelletjes en gezelligheid ook leuk?

Kom dan naar de Kids Time, daar gaan we op een speelse en creatieve manier aan de slag met feesten die we samen vieren in de kerk.

We gaan samen op ontdekkingsstocht naar de weg van geloven.

Op vrijdag 8 April 2022 van 15.30u tot 17.00u in de parochiezaal van de St.Jankerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij weer bij elkaar met de Kids Time!

Het thema voor deze 4e bijeenkomst is:

Goede Vrijdag



Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken wij de kruisiging en de dood van Jezus.

Tijdens deze 4e bijeenkomst vertellen we verschillende kleine verhaaltjes.



De Kijktafel aan het begin van de Goede Week

Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn.

Breng een vriendje of vriendinnetje mee, dat maakt het dubbel leuk!

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, meld je dan aan!

Volgende datums op de vrijdagen: 3 juni 2022 en ...

Thema: Pinksteren, Slotbijeenkomst

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergerstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim

We hopen jullie te zien!



Bedevaart naar Eggerode op zaterdag 28 mei 2022



Een goede traditie die na 2 jaar onderbreking weer wordt opgepakt.

Eggerode is één van de oudste bedevaartplaatsjes in het bisdom Münster. We lopen daar in stilte de kruisweg, waarna er gelegenheid is voor meditatie in de genadekapel en/of een kaars op te steken. Ook kunt u een bezoek brengen aan de winkel waar ze religieuze souvenirs verkopen.

Aansluitend is er een eucharistieviering in de Maria Geboortekerk met als voorganger pastor Willy Rekveld.

We vertrekken rond half negen per auto vanaf de Jacobuskerk (achterkant van de kerk aan de Walstraat), hebt u zelf geen auto dan kunt u – mits er voldoende plaats is – worden ingedeeld. Graag aangeven bij aanmelding.

Als afsluiting van de dag heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een warme maaltijd in het restaurant naast de kerk. De kosten voor de maaltijd (excl. drankjes) bedragen Euro 22,00 per persoon, graag vooraf voldoen. Formulieren liggen achter in de Jacobuskerk. Graag ingevuld afgeven aan de koster.

Aanmelding is noodzakelijk. U kunt zich aanmelden per e-mail M.G.Franke1@kpnmail.nl, of telefonisch: 053 – 4762910 's avonds na 19.00 uur.

Riet Franke



Bedevaart naar Lourdes



Onlangs hebben de coördinatoren van het Lourdeswerk in de parochies van Enschede, Glanerbrug, Haaksbergen, Lonneker en Losser samen met pastoor Daggenvoorde overlegd over een volgende bedevaart.

Wie de vorige keer met ons op bedevaart is geweest, kan u vertellen hoe fantastisch deze reis was. Wat hebben we veel gezien en beleefd samen, onderweg heen via Amiens en Lisieux en terug via Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard, maar vooral ook tijdens die mooie dagen in Lourdes.

Dat willen we graag weer met u meemaken en daarom hebben we besloten in de eerste week van de maand mei 2023, tijdens de bisdomsreis, op bedevaart te gaan naar Lourdes. Ook weer met een bus, maar dit keer zo mogelijk in twee dagen heen en in twee dagen terug. Dat betekent, zoals het er nu uitziet, dat we niet naar Lisieux gaan, maar wel naar Nevers. Hoe de reis precies zal verlopen, of we heen via Nevers gaan, of op de terugreis, dat horen we nog van de reisorganisatie, Christoffel Reizen.

U heeft dus nog voldoende tijd om u voor te bereiden op deze reis, om (een van) uw kinderen mee te vragen, of een vriendin, vriend of familielid. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Wij houden u over deze bedevaart van de Drie-in-Éenparochie uiteraard op de hoogte.

Mocht u niet zo lang willen wachten, of ziet u op tegen de reis met de bus (maar dan mist u wel heel veel mooie ervaringen!), dan kunt ook dit jaar nog op bedevaart. In september kunt u op bedevaart met de Twentegroep, en wel van 19 t/m 25 september. U vliegt dan vanaf Eindhoven. Wij geven u graag de nodige informatie.

Met vriendelijke groet,
Hetty Eckers tel.: 06- 22268264
Annie Jannink-Annink tel.: 053-4342650



Jan Kortstee 80 jaar

Op woensdag 16 maart werd Pastor *Jan Kortstee* 80 jaar! Namens de parochie hebben wij hem een bloemetje overhandigd. Wat zijn wij blij met deze pastor. Nog altijd actief als priester en als zodanig een geliefd voorganger. Alles doet hij in een heerlijke rust, daarbij de liefde voor de medemens en de geloofsgemeenschap uitstralend. Wij mogen onze handen dichtknijpen met zo'n priester in ons midden.

Dat hij geliefd is bleek wel tijdens ons verjaardagsbezoek. Zoals ieder jaar was de hele woonkamer ingericht voor de ontvangst van veel bezoek. Dat kwam er dan ook: parochianen, familie, oud parochianen, etc.. Een jaarlijkse zoete inval. Zij werden ontvangen met een scala aan gebak, koffie en drank. Twee parochianen zorgden er voor dat Jan de "catering" volledig uit handen werd genomen. **Uit alles bleek: hier viert een geliefd persoon zijn verjaardag.**

Jan, namens de gehele parochie nogmaals gefeliciteerd en we hopen je nog lang in ons midden te mogen hebben.

Namens de gehele parochie, bestuur, pastoresteam en medewerkers.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Wist u dat..

- .. Op I.O.K. de Globale kinderen zitten die nog niet zo lang in Nederland zijn?
- .. Zij voorbereid worden op het bezoeken van een reguliere Nederlandse school?
- .. Hun ouders twee ochtenden in de week, in ons dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg, les krijgen in het Nederlands?
- .. Er in diverse eucharistievieringen in ZO-Twente doopvieringen zijn geweest?
- .. Het deze winter een stuk aangener was in de Jozefkerk?
- .. Dit kwam omdat de verwarming in de Jozefkerk eindelijk op orde is?
- .. Het realiseren van de vervanging van de verwarming in de Jacobuskerk vertraging oploopt vanwege de vraag of er al dan niet een bouwvergunning vereist is?
- .. Giften voor deze vervanging welkom blijven?
- .. De kosten voor gas in onze kerken boven de €2,-- per kub komt?
- .. De opbrengst van een collecte vaak de verwarmingskosten niet dekken?
- .. In maart bij de kerken een brievenbus stond waar u uw mening kon geven over de huidige en toekomstige betekenis van dit gebouw?
- .. Dit was in het kader van de kerkvisie voor heel Enschede?
- .. Wij hier verder gesprekken over gaan voeren?
- .. Pater Ben Engelbertink inmiddels is verhuisd?
- .. Wij ons aan het beraden zijn over de bestemming van de pastorie aan de Haaksbergerstraat?
- .. Pater Ben de leiding over Pathmos Oase heeft overgedragen aan Henk Thuss?
- .. Er op woensdag 18 mei om 14.30 uur een middag in de Pathmos Oase, met zang van Marialiederen, is?
- .. Het St. Jan-Michaelkoor dit ondersteunt?
- .. Overmaken van toegezegde gelden voor de kerkbijdragen welkom blijven?

Voor wie dit nog niet gedaan heeft:

**Denkt u aan het overmaken van de toegezegde kerkbijdragen op
Rek: nr. NL15RABO 1531 6665 66
t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere
onder vermelding: kerkbijdrage**

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Presentatie Eerste Communie en Aswoensdag

Veel belangstelling bij projectvieringen Eerste Communie: Aswoensdag en Presentatieviering. Bij vieringen voor Communicanten op Aswoensdag en de presentatievieringen in Losser, Enschede en Haaksbergen was veel belangstelling. Met kinderen, jonge gezinnen en wie er maar bij was, hebben we een goede start gemaakt voor de Vastentijd. Aanwezigen ontvingen een askruisje. Kinderen hadden bedacht wat ze de komende tijd aan 'goede dingen voor anderen' wilden doen en de verschillende Goede doelenacties werden bekend gemaakt. In Maria Vlucht werd aangesloten bij de Vastenactie. In Haaksbergen namen de kinderen bollen van

voorjaarsbloemen mee naar huis. Ze maakten er mooie potjes bij en brachten die naar iemand, jong of oud, die het de afgelopen Coronatijd misschien wel moeilijk heeft gehad. In Enschede gaan communicanten via een 'heitje voor een karweitje' geld inzamelen voor de Stichting Fietswens. Wim en Mathijs (zie foto) verzorgden een korte presentatie in de Aswoensdagviering. Mathijs heeft een zoon met een groei- en krachtbeperking. Voor zijn eigen zoon en inmiddels vele andere kinderen maakt hij fietsjes en andere hulpmiddelen op maat. Dat kan niet iedereen betalen. Daarvoor zamelen wij nu geld in.



Marien Flucht (deel 1)

Direct over de grens bij Glanerbrug bevinden zich de restanten van een voormalig nonnenklooster met de fraaie naam Marien Flucht. In de Kirchspiel Epe in de buurtschap Glane. Eigenlijk is de naam droevig want onze Nonnen moesten vluchten vanwege de Tachtigjarige Oorlog. De kerken in Glanerbrug, Lonneker en Losser hebben de historische naam overgenomen. Aan de Schwarzenbergerstrasse 145 bevinden zich de restanten van het klooster. De vorige eigenaresse mevrouw Wilderink hield het sinds 1915 in goed beheer. De huidige eigenaar is zeer onduidelijk over de status van het historisch erfgoed. Maar op het landgoed staat het beeld 'Het Glaner Nünneken'. Ooit stond het in het Schloss Gronau. In het Driland Museum Gronau bevindt zich een beeld van het Glaner Nünneken of eigenlijk De Gräfin von Brederode Gräfin von Bentheim-Steinfurt. Hoe de vanwege de Tachtigjarige Oorlog gevluchte Almelose

Nonnen in Glane (D) terecht zijn gekomen is een tragisch geschiedenis. Het is vooral een verhaal van verdraagzaamheid. De Infoborden die ooit voor het voormalig klooster stonden zijn weggehaald. Een dikke minpunt. De klok van het klooster bevindt zich in de Antonius Kirche in Gronau. U weet wel de kerk met het standbeeld voor de deur. Onze Nonnen maakten ook een lekker likeurtje Melissengeist Klosterfrau. In de landweg was ook een 'snapsfabriek' die voor enkele jaren gesloten werd.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josepkerk

Foto's Secil Arda





Diaconaal Platform Enschede

De menselijke maat

De toeslagenaffaire laat zien dat het bij de Belastingdienst en bij uitvoeringsorganisaties aan *menselijke maat* ontbrak. Ook in Enschede lopen burgers tegen vergelijkbare problemen aan. Deze signalen werden door het DPE (=Diaconaal Platform Enschede) veelvuldig aan de gemeente doorgegeven. De gemeenteraad besloot in maart 2021 een externe 'commissie

menselijke maat' onderzoek te laten doen naar de menselijke maatvoering in het sociaal domein. De resultaten werden in oktober 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad.



Bestuurslid Honoré de Beer van de PCI (=Parochiële Caritas Instelling) van Enschede is blij met het rapport van de 'commissie menselijke maat'. Het rapport bevestigt de signalering door het DPE, dat het beleid in sommige gevallen te streng was, waardoor burgers onnodig verder in de problemen kwamen. Zo signaleert de commissie: "De notie van de menselijke maat vormt tegen de achtergrond van het huidige debat over de verhouding tussen overheid en burger een gevoelige toetssteen voor het functioneren van de verzorgingsstaat. Met name door de toeslagenaffaire is zichtbaar geworden hoezeer de bureaucratie van de verzorgingsstaat mensen kan vermorzelen en individuele levens kan

verpesten. De ontdekking van de menselijke maat als normatieve standaard voor de omgangsvormen tussen overheid en burger kan worden beschouwd als een reactie op het verschijnsel van de machtsconcentratie bij overheidsinstellingen, als een antistof die kan worden toegediend om de scheefgegroeide verhoudingen te normaliseren".

De commissie benoemt in het rapport expliciet het huidige mensbeeld. Hierbij is de nadruk de afgelopen jaren komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en zelf oplossend vermogen van de burger. Maar dit idee kan problematisch zijn voor regelingen zoals de WMO 2015 en de Participatiewet, omdat daarop juist een beroep wordt gedaan door burgers voor wie deze eigenschappen niet onmiddellijk voor de hand liggen.

De conclusies van het rapport zijn duidelijk: "de commissie constateert dat de gemeente in de eerste helft van het laatste decennium een streng beleid heeft gevoerd op het terrein van de Participatiewet en de WMO 2015, met nadelige gevolgen voor kwetsbare inwoners die een beroep moeten doen op de gemeenschap." Maar de commissie constateert ook dat de gemeente de laatste jaren steeds meer afstand neemt van dit strenge beleid. Volgens de commissie kan de gemeente veranderingen in beleid en uitvoering zelf ter hand nemen. "De commissie heeft het vertrouwen dat de gemeente de weg naar een burgervriendelijker beleid goed zal weten te vinden."

Dit is een samenvatting van het artikel: Gemeente Enschede: meer menselijke maat, geschreven door Roland Enthoven. U kunt het gehele artikel vinden in het bisdomblad Op Tocht, januari 2022 of op de website www.katholiekenenschede.nl.



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam
Ietje Köiter
Ine Reuver
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 4 - 2022

maandag 25 april 2022
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 12 mei 2022



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl
André Amelink, (bouw)- technische
zaken
Carina Adduci, secretaris
Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie ...

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochiëel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRLSFc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





OMKEREN



De pastoor heeft lelijke dingen gezegd tegen de kosteres mevrouw Bontje. Omdat ze iets ... tamelijk doms heeft gedaan. Het zat zo. Al maanden stonden in de kelder geknutselde huizen van dozen met kartonnen daken die leken op golfplaten. Op een huis stond 'Kraamkliniek'. Op een ander 'School'. Ze waren gebruikt voor de Veertigdagen-actie. 'Rommell!' dacht mevrouw Bontje. 'Daar komen maar muizen in. Ik zal ze netjes opruimen'. Ze had de dozen platgestampt en bij het oud papier gedaan. Nu was er weer een Veertigdagen-actie. De pastoor wilde opnieuw de huizen neerzetten met een collectebus erbij. Hij zocht en zocht. Toen mevrouw Bontje zei dat ze de dozen had opgeruimd, werd hij woest... 'Hoe kwám u erbij om dat te doen, dacht u helemaal niet na?'

Dacht u dat de armoede in de wereld was opgelost?' Ja, de pastoor ging hard tekeer. Mevrouw Bontje begon te snikken. 'Ik wilde ...alleen maar... de kelder netjes maken ... het spijt me!!' De pastoor is met een grom weggelopen. Kikker en de muizen kijken toe. 'Is het nu weer goed?' piept Maarten muis. 'Ze zei: het spijt me. Dan is het toch weer goed??' Kik zucht. 'De pastoor moet zich óók omkeren.' Wat 'omkeren' is, snapt Maarten niet. Wel dat de pastoor niet boos mag blijven. Gelukkig komt hij terug en legt mevrouw Bontje alles rustig uit. Zij gaat naar de winkel om lege dozen te halen. En die middag knutselen ze samen. Heel gezellig.



Versje

Weet je wie enorm veel weet?
Een profeet, een profeet!

Niet omdat hij heeft gestudeerd,
maar de Geest van God hem leert
wat echt goed is, wat verkeerd.

Weet je wat hij zegt daarom?
'Keer je om, keer je om!'

Kijk eens écht naar hoe je doet,
is dat voor een ander goed?
Keer je om naar hoe het moet!

Wees niet trots zoals een paauw.
Voel berouw, voel berouw!

Wees eenvoudig, maar niet dom,
Vast en bid, maak recht niet krom.
God vergeeft je, keer je om!

Veertig dagen duurt de test.
Doe je best! Doe je best!

Uit de Bijbel

God zegt: 'Blijf niet vastzitten
aan wat vroeger allemaal is gebeurd.
Ik ga iets nieuws maken!
Het is al aan het kiemen,
let maar op!'

Naar Jesaja 43: 18,19



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns