

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
februari 2022/2



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Awareness is the key to Health



Nthabiseng

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Pelgrim

februari 2022 / 2

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Inhoud

- 5 Voorwoord**
Pastor Frank de Heus
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 12 Vastenactie en opbrengst**
Adventsactie
- 14 Geluk in Tuk en de**
Sobere Maaltijd
- 16 Vieringenrooster**
- 22 Jaarverslag telefonische**
hulpdienst
- 24 Van de vice-voorzitter**



U ontvangt bij deze Pelgrim ook
het Vastenzakje.

Over het project van dit jaar leest u
meer op pagina 12.

Mogen de mensen op uw steun
rekenen?
U kunt het zakje in de kerk
inleveren, er staat een speciale bus
daarvoor.



VAN DE REDACTIE

De dagen beginnen al weer te lengen .
De coronaregels kunnen gelukkig weer een beetje losgelaten worden. Allemaal positieve ontwikkelingen.

U kunt gaan genieten van deze "Pelgrim" waarin U weer op de hoogte wordt gebracht van alle activiteiten in onze geloofsgemeenschap.

Groetjes,
Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine

Het vroege voorjaar

Het oude gras dat langzaam groen kleurt,
Die bekende geur, verpakt in de nog koude wind,
De merels die zingen in de vroege ochtend...
Dan voel je: het vroege voorjaar begint!

De zon die langzaam hoger klimt,
De dagen die al duidelijk lengen gaan,
De kleuren die in het daglicht tot leven komen...
Ja, het vroege voorjaar komt eraan!

Koolmeesjes en duiven die zingend hun partner roepen,
Krokus en narcis die hun blad-neusjes al tonen,
De warmte van de zon die zoetjes de kou verdrijft:

Ja...
Het vroege voorjaar
Is eindelijk gekomen!!

02, 21 @JOOTJE





Een Synode?

'Een synode? Hè? Wat is dat?' Ik heb het de afgelopen weken meerdere malen gehoord, als ik het onderwerp te berde bracht. Wat is een synode? Wel, het komt van het Griekse 'syn-hodos'. Het betekent zoveel als 'een weg die je samen gaat'. 9 Oktober jongstleden heeft onze paus Franciscus zo'n synode geopend. Zonder dat u of jij het wellicht wist, zijn we met heel de katholieke wereld - en ook mensen van buiten die wereld - samen de weg op gegaan om met elkaar in gesprek te gaan. Dat zal zijn over onderwerpen als 'samen gemeenschap zijn', 'mogelijkheden tot deelname aan de gemeenschap die de kerk is' en 'wat het betekent om een zending te hebben ontvangen'. Misschien zegt dit alles u of jou nog niets, maar weet, dat de paus iets bijzonders is begonnen. Hij wil heel de kerk laten meepraten en denken over het reilen en zeilen van onze kerk. Dus niet alleen de bisschoppen en de priesters, maar iedereen! Ook de religieuzen. Ook de leken als u en ik. Liefst juist ook de man of vrouw van de straat. Want, zegt de paus, de heilige Geest spreekt tót en dóór iedereen. Hij hoopt daarbij niet tot een andere kerk, maar wel tot een kerk te komen, die anders is; die meer beantwoordt aan wat God van ons vraagt. En om dat op het spoor te komen is de inbreng van iedereen waardevol. Want de heilige Geest kan juist daar tot spreken komen, waar je Haar niet verwacht. Dit betekent vooral, dat er geluisterd moet gaan worden. Bisschoppen en priesters, pastoraal verantwoordelijken, moeten niet het eerste woord hebben; niet in eerste instantie heel het proces bestuurlijk gezien tot een goed einde zien te brengen, maar dichtbij hun mensen gaan staan en luisteren. Want misschien spreekt de heilige Geest wel in Gerard en Janny. Het dagblad Trouw wijdde er laatst al een onderzoek aan.

Wij (pastoraal team en parochiebesturen) willen van harte aan deze synode deelnemen. We vinden het een waardevol initiatief. We realiseren ons, dat wat wij vanuit onze parochies aan Rome zullen melden, maar heel klein is tussen al die gedachten, die vanuit heel de wereld deze zomer zullen binnenstromen. Maar het gaat ons om meer. Het gaat ons ook om onszelf. Wie zijn wij nog in deze wereld? Wat voor een gemeenschap zijn wij en willen wij zijn? Wat stimuleert u, jou, om mee te doen? Wat ervaar jij als jouw persoonlijke zending? Waar gaat jouw hart naar uit? Is daar ruimte voor in de parochie? Kunnen wij daar samen ruimte voor maken? De komende weken zullen gespreksleiders binnen en buiten de parochies het gesprek aangaan met hopelijk veel belangstellenden binnen en mogelijk ook buiten de parochie. Om te luisteren naar elkaar; en of misschien wel de heilige Geest tot ons spreekt. Dat klinkt vroom en dat is het ook. Maar het is het hart van 'samen de weg gaan'. Doet u mee?

Pastoraal werker Frank de Heus

In onze parochies leidt Monique Lubbers, stafmedewerker van de Franciscus parochie, het project. Zij stuurt de stuurgroep aan, die de synode in onze parochies begeleidt. De komende weken worden eerst gespreksleiders ingesproken. Daarna gaan de gesprekken in groepen van onze kerk en daarbuiten van start. De stuurgroep zal regelmatig berichten over de stand van zaken.



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Toegang vieringen in de St. Jozefkerk

In de Jozefkerk als eucharistisch centrum zijn iedere zondag maximaal 100 bezoekers welkom bij de viering.

Reservering is niet nodig. Er wordt alleen geregistreerd bij de ingang.

Weet u dat er tijdens de Veertigdagentijd elke zondag een kinderwoorddienst is? De kinderen zijn van harte welkom!

Pastoraatgroep/Beheergroep Noord



Voor alles is een tijd

Voorzichtig durven we weer. Meer bezoekers in de kerk bij de vieringen. Als we terugkijken worden we een beetje triest. Er is zoveel uitgevallen wat niet meer in te halen valt. We moeten onze draai als geloofsgemeenschap opnieuw zien te vinden. Ontmoetingen, even een praatje maken. Hoe gaat het nu met jou? Als we vooruit kijken, zijn we op weg naar Pasen. De dagen beginnen te lengen. Het licht komt ons tegemoet. Sneeuwkllokjes steken hun kopje boven de grond. Het voorjaar kondigt zich aan. Aswoensdag drukt ons meer dan ooit op het feit van onze kwetsbaarheid en vergankelijkheid. Zo zichtbaar en voelbaar in onze tijd. De bede: Gedenk, o mens, dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren, drukt ons met de neus op de feiten. Het gebaar van het opleggen van de as begon al in de vroege middeleeuwen. Daar tegenover staat vasten avond, uit je dak gaan, uitbundigheid, vrolijkheid. Aswoensdag luidt het begin van de vastentijd in, een tijd van inkeer, een sobere tijd, een tijd van eenvoud, van reflectie, stilte en vernieuwing. In de loop der tijden werd de as oplegging een askruisje. As, van

verbrande palmtakjes van het voorgaande jaar. As, louterend en reinigend, om tot bloei te laten komen wat tot bloei kan komen. Misschien staat de stille tijd voor Pasen, tijd van inkeer, haaks op de beweging van 'we kunnen weer'. Gooi de boel maar open. Maar toch, de beweging naar buiten hoeft de beweging naar binnen niet in de weg te staan. Voor alles is een tijd, zegt Prediker, een tijd om te zwijgen, een tijd om te spreken (Prediker. 3,7). Traditie getrouw is er ook aandacht voor de bisschoppelijke vastenactie. De vastenactie vraagt ons dit jaar op te komen voor de landrechten van lokale mensen. Helaas kunnen ze niet op tegen overheden en grote bedrijven. Zij hebben onze steun nodig. Kostbare grond wordt opgeëist, met grote gevolgen voor hun bestaan. Lucilia uit Brazilië zegt: "Zonder land, zonder rivier kunnen wij niet leven. Krachtcentrales zetten onze dorpen onder water. Vruchtbare landbouwgrond verdwijnt. Daarmee ook de biodiversiteit, het oerwoud, planten- en dierenleven. De schepping zucht. De schepping staat onder druk. "

Gebed

God van ons allen,
in deze tijd van bezinning vraagt U ons
stil te staan bij de leefregels van de liefde.
Uw koninkrijk is hierop gebaseerd:
dat wij vanuit onze liefde tot U
in staat zijn mensen om ons heen
met warmte en respect te benaderen.
Elke dag opnieuw uw rijk gestalte geven,
in de kracht van Jezus uw Zoon en onze Heer. Amen

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Veertig dagen gaan wij reizen
door een onherbergzaam land.
Eenzaam, moe en zonder uitzicht
zo ver je zien kunt: rotsen, zand.

*

Mijn ogen zoeken horizon.
Reikt iemand mij daar een hand?
Soms win ik hoogte, stralend licht
omgeeft mij van de overkant.

*

Van waterstromen kan ik dromen,
levend water, koel en schoon.
Water is mij als een spiegel
waar ik jou mijn gezicht in toon.

*

Weerloos wacht ik op het donker,
verlang naar bakens in de nacht.
Licht opdat mijn voet niet struikelt
warm licht waarop ik weerloos wacht.

*

Buigzaam, teer en ingesloten
schors en windsels tegen de kou.
Ik kan pas bloeien, opengaan
door levend water, warmte, jou.

*

Stenen vertellen van mensen
duizenden voeten onderweg.
Liefde zoeken we, nieuw leven,
hoop en geloof in ons gelegd.





Samen op weg in de Veertigdagentijd

(foto: Leo Metternich)

Vorig jaar zijn we op initiatief van Rik Ledoux, die toen als priesterstudent stage liep in onze parochie, gestart met een wekelijkse meditatie in de 40-dagen tijd. Toen waren we door de lockdown aangewezen op Zoom bijeenkomsten, die overigens erg inspirerend waren, dit jaar ziet het er naar uit dat we bijeen kunnen komen in het Parochiehuis aan de Walstraat.

De pastoraatgroep van de Jacobuskerk nodigt u van harte uit om in de komende 40-dagentijd deel te nemen aan

Bidden met Psalmen – in alle dingen God liefhebben en dienen

wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagavond van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur in het Parochiehuis aan de Walstraat.

Data: 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april, 13 april

We maken gebruik van de Podcastretraite “Bidden met Psalmen” van Bidden Onderweg.



We beluisteren iedere avond gezamenlijk een thema uit de podcastretraite, waarna we aan de hand van vragen met elkaar in gesprek gaan. Voor lees- en schrijfmateriaal en koffie en thee wordt gezorgd, er is iedere avond plaats voor 12 personen. Aanmelden: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Namens de pastoraatgroep Jacobuskerk, Juliette Jonker en Hetty Mulder

Vrijwilligers gevraagd!

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van onze enthousiaste groep vrijwilligers? Wij kunnen extra handen gebruiken in de groep koster, acolieten en Pelgrim bezorgers. Ook zoeken we iemand die af en toe de dagkapel wil openen en sluiten. Meld je aan bij secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of spreek met een van onze vrijwilligers voorafgaand aan of na afloop van de vieringen. Welkom!

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Vieringen St Jankerk

Eindelijk... we vieren weer volgens het rooster dat vorig jaar gemaakt is. U hoeft niet meer te reserveren en hopelijk mogen we ook weer heel gauw koffie drinken samen.

We houden nog wel even de anderhalve meter afstand aan en gebruiken een mondkapje bij het lopen door de kerk. Maar misschien hoeft dat binnenkort ook niet meer.

Alle werkgroepen zullen weer volop aan het werk gaan, dus mocht u nog ergens bij aan willen sluiten, dan kunt u altijd iemand van de pastoraatgroep aanspreken. Maar elke andere vrijwilliger zal u ook verder kunnen helpen.

Er worden al weer leuke dingen georganiseerd, zodat we elkaar vaker kunnen ontmoeten dan alleen bij de kerkviering., kijk maar op pagina 25 van deze Pelgrim. Voor iedereen geldt: doe vooral mee!!

*Annelies Tenbergen
pastoraatgroep
Geloofsgemeenschap Zuid/St. Jankerk*



Een olifant in de kerststal

Gelukkig was het in het laatste weekend van januari weer mogelijk om de kerk te bezoeken. De gerenoveerde kerststal stond er nog in volle glorie. Enkele parochianen vonden het vreemd-maar wel mooi- dat er een olifant bij de kerststal stond. Is dat wel authentiek vroegen zij zich af.



Wij gingen op onderzoek uit en vonden in een artikel van Mgr. Woorts over de opstelling van de kerststal een verklaring. De Driekoningen vertegenwoordigen als afgevaardigden de destijds drie bekende werelddelen n.l. Azië, Afrika en Europa. Melchior kwam uit Europa, Balthasar met de kameel uit Azië en Caspar met zijn olifant uit Afrika.

Ons viel het al op dat de os en de ezel nogal klein waren ten opzichte van de andere beelden. Maar ook dat bleek niet vreemd te zijn. In de iconenkunst als wel in de middeleeuwse kunst van het westen was het gebruikelijk om de figuren waar het om ging te accentueren. Zo komt het dat b.v. het kindje Jezus erg groot wordt afgebeeld en de os en de ezel klein.

Gelukkig maar, zo kan alles blijven zoals het is.

Marcel Kotte en Henk Thüss

Weet u dat er leuke gezegden en anekdotes over geld bestaan?

Om maar een voorbeeld te noemen:

Het geld groeit me niet op de rug.

En wat vindt u van deze: Geld maakt niet gelukkig maar gelukkig maken ze geld.

En,

het geld dat stom is maakt recht wat krom is,

geld is ook niet alles,

zelfs een hond wil het niet vreten,

geld als drek hebben,

de duvel drit op 'n groot'n hoop. En zo zijn er vast nog meer.

Ooit las ik op een raamsticker: Gij zult niet stelen, de overheid duldt geen concurrentie.



Kent u het boek: Mijn kinderen eten turf?

Het gaat over een gezin van 14 kinderen waarvan een van de zoons in het klooster gaat wat aan zijn broers de volgende uitspraak ontlokt:

Onze Pieter is lid van de meest vooruitstrevende orde die er bestaat.

Zij hebben bewezen dat er geen mensen op de maan wonen anders hadden ze er al lang een schooibrief met hun gironummer heen gestuurd.

Tenslotte een uitspraak van onze voormalig pastoor Grundeman.

Op een zondag in de H. Michaëlkerk sloot hij de preek af met de volgende zin:

Ach, het is net of het altijd over geld gaat. Laten we maar een credo gaan zingen....

Vriendelijke groeten,

Engelien Nijhof

Je land is je leven - stem van de Maya's

Kunnen inheemse volkeren ons "moderne" mensen wat leren in deze tijden van klimaatcrisis?

De schatting is dat er 350 miljoen inheemse mensen zijn, die zouden kunnen beschikken over een relatief groot deel van het landoppervlak van de aarde. Inheemse mensen beschermen volgens VN-rapporten zo'n 80 procent van de biodiversiteit, op nog geen 30 procent van het mondiale landoppervlak.

Als je wat nauwkeuriger kijkt zie je: gemeenschappen die gemangeld, versplinterd en verstrooid raken; alcoholisme, sociale ellende en zware druk vanuit de "moderne" wereld.



Foto: Juana Ical uit Guatemala

Rond 1998 hebben twee Enschedeërs, Jelle en Ageeth, met lange historie in het MOV-werk van Twente, een jaar meegeleefd met Maya gemeenschappen in Chiapas, Zuid-Mexico. De zware druk vanuit de "moderne" wereld was hier evident. Delen van de Mexicaanse overheid in samenwerking met lokale bandieten bedreigden met graafmachines en machinegeweren het leven van de Mayagemeenschappen. De aanwezigheid van westerse waarnemers verzacht dan enigszins.

Guatemala grenst aan Zuid-Mexico. Ook hier leven Maya-gemeenschappen. Ze maken hier zelfs de meerderheid van de bevolking uit. De druk van de "moderne" wereld op de Maya-gemeenschappen was heel hoog in de jaren '80. Onder leiding van de zich christen noemende dictator Ríos Montt, zijn er in die tijd tussen de 10.000 en 100.000 Maya's uitgemoord. In 2013 is hij veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de Guatemalteekse genocide.

Maar het verhaal van de Maya's gaat door. Op dit moment vragen vertegenwoordigers van Maya gemeenschappen steun om hun verhaal te kunnen vertellen tegen nieuwe druk vanuit de



"moderne" wereld. Investeerders en elektriciteitsbedrijven hebben hun oog laten vallen op het leefgebied van Maya's voor waterkrachtcentrales t.b.v. onze wereld. Waterkrachtcentrales zijn duurzame energie. Wat is daar op tegen?

Vastenzakje

U kunt in deze 40-dagentijd de stem van de Maya's versterken door het vastenproject te steunen. U treft een vastenzakje aan dat u kunt vullen met een gift en deponeren in de bus in de kerk, of direct doneren op: IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 Vastenactie.

Maar het gaat niet om het antwoord, maar om het proces. De stem van de Maya's mogen in dit verhaal niet opnieuw gesmoord worden door intimidatie of zelfs ronduit moord. "Je land is je leven" is hier vrij letterlijk van toepassing. Er zijn ook succesverhalen van stemmen die klinken.

Wij beseffen dat we de stemmen van inheemse volkeren bitterhard nodig hebben in onze vertwijfeling door de klimaatcrisis. We hoeven inheemse volkeren niet te idealiseren, maar ze zijn wel beter in staat om stem te geven aan dieren, bossen en planten in hun omgeving waar hun gemeenschappen al duizenden jaren gewoond hebben.

Je land is je leven.

Data

Zondag 13 maart 2022, 10 uur St Jan, MOV viering, voorganger pater Ben Engelbertink, mmv het St Jan/Michaelkoor

Op andere zondagen in deze veertigdagentijd zal ook in de Jacobuskerk en Jozefkerk aandacht besteed worden aan "Je land is je leven"

MOV groep Enschede

handenwassen.blogspot.nl

VASTENACTIE

Opbrengst Adventsactie 2021

De opbrengst van de Adventsactie van alle 3 kerklocaties in Enschede is € 455,20. Deze opbrengst is exclusief alle giften die mensen direct giraal hebben overgemaakt naar Adventsactie. Tijdens de adventsperiode vroegen we aandacht voor de hoop. Breng hoop aan kansarme families. Alle gevers hartelijk dank.



MOV groep Enschede
handenwassen.blogspot.nl

Foto: Vrouwen bij gezondheidscentrum



Een nieuwjaarswens 2022, volgens Mattheus 5.1-11

le hebt geluk in' tuk, a'j 'n betje deeper deuwt noadenken en 't leaven nich oet de weg goat.

le hebt geluk in'tuk, a'j 'n betje terughoalt, en beschied'n bint.

le hebt geluk in' tuk, a'j in't gewea komt veur onrecht en a'j veurdigheidsgeveul hebt.

le hebt geluk in'tuk, a'j 'n meeld mense bint en nich altied kwaakt en ok a'j andern weet te vergemme'n.

le hebt geluk in'tuk, a'j nich te ingewikkeld doot en oe nich anders veurdoot da'j bint.

le hebt geluk in'tuk, a'j vrea brengt, woa 't ok mear möglik is.

le hebt geluk in'tuk, aj altied deuwt oet te komm'n veur oe eig'n mening en nich met alle winden metweait, ok wannear 't swoarig is.

le hebt geluk in't tuk, a'j so bint, want dan gef ie andere leu ok vul geluk en bin ie n'n zeag'n veur disse wearld en liek ie op Jezus oet Nazareth.

Vul heil en zeagen veur oeleu.

Ben Engelbertink



Komt er een Oecumenische Sobere Maaltijd in deze Veertigdagentijd 2022 ?

Sober leven en over solidariteit nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele Veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in de Stille of Goede Week vóór Pasen. We eten dan samen heel eenvoudig, we sparen wat geld uit dat we samen bestemmen voor een project van de Vastenactie 2022: werken aan betere toekomst voor arme Braziliaanse boeren door hen te steunen in hun strijd voor landrechten en ook hen te helpen hun oogst te vergroten.

Maar ... of onze Sobere Maaltijd in de ontmoetingskerk, voor dit jaar gepland op **dinsdag 12 april a.s. van 18.00- 19.00** uur in de Ontmoetingskerk door kan gaan, zal afhangen van de dan misschien nog geldende Corona-beperingen.

Zodra we daarover meer weten, zullen we dat bekend maken in de kerk, Pelgrim en in Tubantia. Voor meer informatie kunt u altijd mailen naar rinavdhulst@kpnmail.nl

Namens de sobere maaltijdgroep:

Helgard van Kempen tel. **053-2307450**

Henriette Gerzee tel. **0630045270**

Els Kortman tel. **053-4325531**



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jankerk

- 19-01-2022 Riki Wientjes-Barink, 85 jaar, w/v A.H.J. Wientjes
21-01-2022 Ben Olde Daalhuis, 83 jaar, e/v Riet Olde Daalhuis-Pol
02-02-2022 Leny van den Boogaard-Timmermans, 91 jaar, e/v L. van den Boogaard

H. Jacobuskerk

- 03-02-2022 Peter Roelofs, 58 jaar, e/v Christine Roelofs-Poorthuis

Anders

- 30-01-2021 Ans Annink-Egberink, 83 jaar, e/v W. Annink
01-01-2022 Aleida G.B. Mekkelholt – Steggink, 69 jaar, e/v G.J. Mekkelholt
09-02-2022 Alma P.M. Kotte-Renardus, 82 jaar e/v Jan G. Kotte



DOPELINGEN in St. Jozefkerk 23-1-2022

Reda Lahrichi, geb op 31 jan. 2018, z/v Ciska Heinhuis

Anas Lahrichi, geb op 4 aug. 2019, z/v Ciska Heinhuis



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 26/27 februari 8e Zondag door het jaar			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter Samenzang	Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Woensdag 2 maart Aswoensdag	Eucharistieviering Woensdag 09.30 uur J. Kortstee Askruisje Ariënskoor		Gebedsviering Woensdag 19.00 uur F. de Heus EHC Askruisje Kinderkoor
Weekend 5/6 maart 1e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Presentatie 1e H. Communie Kinderkoor
Weekend 12/13 maart 2e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoar	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter Samenzang	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Kinderwoorddienst Gem. koor St. Jan-H. Michaël

U hoeft voor het bijwonen van een viering niet meer te reserveren.

In de kerk wordt nog wel de anderhalve meter gehanteerd, dat betekent dat er een maximum aantal mensen wordt toegelaten.

St. Jozefkerk: maximaal 100 bezoekers

H. Jacobuskerk: maximaal 100 bezoekers

St. Jankerk: maximaal 80 bezoekers

Naast de anderhalve meter afstand houden, vinden we het ook fijn dat u de handen desinfecteert bij binnenkomst en een mondkapje draagt als u door de kerk loopt.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 19/20 maart 3e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Feest van St. Jozef + kinderw.d. Samenzang	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink Kinderwoorddienst Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 26/27 maart 4e Zondag Veertigdagentijd			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Come Back
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Schola	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Vocal Moments	Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Weekend 2/3 april 5e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Kinderwoorddienst Ariënskoor

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen

Over de Klokjesvieringen

We ontmoeten elkaar elke 4de zondag van de maand in de St Jankerk. We beginnen om 9³⁰ zodat we na de viering nog even wat kunnen drinken en napraten (zodra het weer mag).

Zoals altijd geldt: iedereen is welkom. We gaan kijken naar bijbelse verhalen maar dan met kinderoogjes. En we gaan samen de opbouw van de kerkviering leren kennen. Door elke keer dezelfde elementen te gebruiken bieden we een ritueel voor je zondagmorgen. Je mag er elke keer bij zijn of maar een enkele keer.

De verhalen volgen het kerkelijk jaar, wat er in de kinderen omgaat of waar jij om vraagt. Zou je dus een idee hebben laat maar weten: klokjesviering@katholiekenschede.nl en wie weet komt jouw idee de volgende viering aan bod.

Kom gewoon kijken dan wil je het niet meer missen.

Tot dan
Andrea
En de Klokjesviering-werkgroep

Oh ja, 27 februari gaat het een beetje over Carnaval, wie verkleed wil komen, mag dat doen.



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Eschpoort (Boulevard) 16.00 uur

(22 jan/26 feb/26 mrt/23 april/28 mei/25 juni) voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten De vieringen zijn tot nader bericht uitgesteld

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,

Daarna drinken we een kop koffie of thee.

Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



Afbeelding Aartsbisschop in de Josephkerk

Henricus van de Wetering, geboren 1850 in Hoogland. Overleden 1929 in Driebergen. Hij was aartsbisschop van Utrecht van 1895 tot 1929. Deze aartsbisschop van Utrecht zegende de fraaie strakke Mariakerk aan Deurningerstraat op 4 oktober 1927 in. De bouwpastoor was natuurlijk A.G. Hartman. Deze bisschop heeft zich overal enorm bemoeid met de totale kerkenbouw.



Fotobewerking: Secil Arda

Hij hield zich ook bezig met het interieur van de kerken en was zeer recht in de leer. Hij heeft zich zeer bemoeid met het schilderwerk van Joan Collette in de Josephkerk. Joan Collette heeft hem, vermoedelijk om hem gunstig gestemd te krijgen, afgebeeld in de Josephkerk. U kunt hem hoog in de kerk afgebeeld zien waar hij machtig op het volk (neer)kijkt. U moet toch vaker omhoog kijken in de Joseph. Veel kijkplezier. H. v.d. Wetering heeft trouwens wel een luxe graf met kunstwerk van de grote Charles Eyck.

Wist u dat.....

De Kerkstraat de meest voorkomende straatnaam in Nederland is. Maar in vele kerkstraten staat geen kerk meer. Uit het historisch oogpunt moeten de straatnamen wel gehandhaafd blijven.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD IS ER ELKE ZONDAG EEN KINDERWOORDDIENST

Zondag 6 maart. 1e Zondag van de veertigdagentijd

Thema: Kies de goede weg.

Soms wil je dingen doen waarvan je diep in je hart weet en voelt dat het niet goed is.

Heb dan de moed om NEE te blijven zeggen en de goede weg te kiezen.

God zal je daarbij helpen.

Zondag 13 maart. 2e Zondag van de veertigdagentijd

Thema: Topontmoeting met Jezus!

Wees stil en luister naar wat Jezus jou te zeggen heeft.

Luister ook echt wanneer anderen iets tegen jou zeggen.

Zondag 20 maart. 3e Zondag van de veertigdagentijd

Thema: Beking= een nieuwe kans.

Jezus roept ons op tot bekering. Laten we ons hart openstellen voor God.

Hij heeft geduld met ons en geeft ons steeds nieuwe kansen.



Zondag 27 maart. 4e Zondag van de veertigdagentijd

Thema: Kom terug naar de Vader.

God de Vader zal in zijn Liefde altijd de deur voor ons openhouden.

Wij mogen bij Hem altijd terugkomen.

KidsTime St Jankerk



Op Vrijdag 4 februari was weer de 1e Kids Time bijeenkomst in het nieuwe jaar in de parochiezaal van de St. Jankerk.

We hebben het gehad over:

Maria Lichtmis

Ieder jaar op 2 februari, precies veertig dagen na kerst, herdenken wij dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon. Met het feest van Maria Lichtmis wordt de grote Kersttijd afgesloten. Het feest wordt gevierd met veel kaarsjes. In landen als Zwitserland en Oostenrijk worden nu pas de kerststalletjes opgeruimd.



Wij hebben het verhaal verteld van
Het kindje Jezus in de Tempel

Een verhaal dat ging over een man die Simeon heette en in Jeruzalem woonde, waar het volk Israël het heel moeilijk had. Simeon wist dat er een koning zou komen die hen zou bevrijden.

De kinderen vonden het een bijzonder verhaal. We hebben het ook gehad over Maria Lichtmis, als feest van zegenwensen en lichtjes. De kinderen vonden het erg interessant en waren betrokken bij het verhaal en de nabespreking. Na een korte drink en snack pauze zijn de kinderen aan de slag gegaan met knutselen. De kinderen hebben een zegenende hand gemaakt met zegenwensen daarin geschreven. Zij hebben hier veel plezier aan beleefd en kwamen na afloop heel trots hun zelfgemaakte zegenhanden met wensen daarin, aan ons laten zien. Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.

Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn (wel een mondkapje dragen).

Breng een vriendje of vriendinnetje mee, dat maakt het dubbel leuk!

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker!

Volgende datums: 8 april en 3 juni 2022

Thema: Maria Lichtmis, Goede vrijdag, Pinksteren, Slotbijeenkomst

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergerstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim

We hopen jullie te zien!





Telefonische hulpdienst Caritas Enschede Overzicht 2021

De telefonische hulpdienst wordt vertegenwoordigd door een groep mensen vanuit de R.K. Caritas en de Prot. Diaconie Enschede. Acht personen hebben om beurten een maand de mobiele telefoon. Hier kunnen mensen terecht als ze (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen en/of boodschappen nodig hebben, om een maand te overbruggen.

Ook wordt er een luisterend oor geboden voor andere hulpvragen.

De vergaderingen van de telefonische hulpdienst worden om beurten gehouden in de Ontmoetingskerk en de St. Jan. De telefonische hulpdienst is wederom dit jaar, in verband met de coronamaatregelen, maar één keer fysiek bijeengewees. Het telefonische contact onderling is dus van groot belang.

Regelmatig worden de mensen die hulp vragen, doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding. Dit jaar is er weer intensief samengewerkt met o.a. de wijkcoaches in Enschede, vluchtelingenhelp, Alifa en met meer hulpinstanties in Enschede.

De kosten, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld.

Waar werd in 2021 hulp gegeven:

- Met 27 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 48 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van bijna € 2300,- Voor andere zaken is een bedrag van ongeveer € 60,- uitgegeven.
- Caritas Enschede heeft in samenwerking met de diaconie van de PGE voor de kerstpakketten 2021 gezorgd. Er zijn 325 kerstpakketten samengesteld en bezorgd, graag willen wij deze mensen een steuntje in de rug geven. De helft van deze pakketten wordt gefinancierd door het innen van statiegeldbonnen. De andere helft door particulieren en donaties.
- Op o.a. het Steunfonds Katholiek Enschede hebben we dit jaar weer een beroep kunnen doen.
- Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen doorverwijzen.

Achter in de kerken ligt de gezamenlijke folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar het telefoonnummer verwezen. De folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

***Namens de telefonische hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede,
secretaris Ans Koiter***



Even bijpraten over de **Aktie Kerkbalans**



Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben door:

- ☛ Te organiseren
- ☛ Weg te brengen en op te halen
- ☛ Mee te doen met gulle gaven

Waarom doen jullie dat ieder jaar opnieuw? Ik geef toch al? Die vraag krijgen we ieder jaar weer.

Het antwoord is simpel: Omdat het loont

- ☛ Er hebben zich weer extra parochianen aangemeld die nog niet meededen.
- ☛ Contant werd er € 5.600,- opgehaald. Geld dat anders niet binnen was gekomen.
- ☛ Meer mensen hebben ons gemachtigd. Dat geeft meer inkomenszekerheid.
- ☛ Voor nogal wat parochianen is de **Aktie Kerkbalans** een herinnering om te betalen.
- ☛ Onze administratie wordt opgeschoond omdat fouten en onzorgvuldigheden worden weggewerkt.
- ☛ Een aantal parochianen zagen ruimte om hun bijdrage te verhogen
- ☛ Het is tevens een maat die aangeeft wat een eigen kerk ons nog waard is.

Wat kan beter?

Ophalers worden, hoewel door opschoning minder dan een paar jaar geleden, niet altijd vriendelijk aan de deur ontvangen. Geef het ons door en geef ook duidelijk door als iemand uw komst niet op prijs stelt. *Wij zullen deze adressen dan uitsluiten van correspondentie.* Dat is ook voor u prettiger werken.

Een andere kant is dat mensen zich pas na een paar jaar realiseren dat ze toch mee willen doen. Je spontaan melden doet men niet zo gemakkelijk. Dus te snel niet communiceren heeft ook "gevaren".

Het volgen of de toezegging gestand gedaan wordt is nog niet onder controle. De simpele vraag in de vorige Pelgrim om zelf deze controle over 2021 uit te voeren, leverde een paar honderd euro extra op. En wanneer attendeer je de mensen erop dat ze iets toegezegd hebben? Als je ziet dat mensen die altijd in het begin van het jaar betalen dat in juni nog niet gedaan hebben?

Blijft overeind dat de parochianen zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om de R.K. parochie in stand te houden. Het derde jaar op rij een hogere opbrengst voelt als een groot compliment.

**Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere
(vervolg blz. 24 en 25)**



Verwarming en ventilatie H. Jacobuskerk

De vorige Pelgrim meldde wij dat de vervanging van de verwarming van de H. Jacobuskerk tussen de € 125.000,- en de € 150.000,- zou kosten. Dat blijkt nu een behoorlijke misrekening te zijn. Een aanbesteding geeft aan dat we inclusief bijkomende kosten op minstens € 230.000,- zullen uitkomen. Een belangrijk deel wordt veroorzaakt door eisen die aan de ventilatie in het gebouw worden gesteld.

Er was ook een oproep om mee te denken over financiering van deze opgave. Het goede bericht is dat er inmiddels een toezegging is van € 50.000,- en er een bedrag is binnengekomen van € 25.000,-. Verder ligt er nog een toezegging tot meer stortingen waar we de hoogte niet van kennen. Blijft u a.u.b. meedenken want uit de jaarlijkse exploitatie is dit niet te betalen.

Kerken in Enschede

Tien jaar is er gediscussieerd over een grote moskee in Enschede. Er is vrijheid van godsdienst en dat is een groot goed. Moesten wij als katholieken vroeger ook niet strijden voor onze kerken? R.K. kerkdiensten op geheime plekken. Onze generaties hebben dat niet meegemaakt, maar het heeft wel even geduurd voor wij ons geloof vrij mochten beleven. De tijd van opbouw van onze kerken ligt nu al enkele decennia achter ons. Waren er in mijn jeugd nog zeker dertien R.K. kerken in Enschede (misschien meer?), nu zijn het er nog vijf: drie in onze eigen parochie en Glanerbrug en Lonneker. (Ik schat in, samen goed voor zo'n 40 priesters destijds.) De vraag is: hoelang nog? De moskeeën en Syrisch Orthodoxe kerken waren er toen nog niet. Samen hebben deze geloofsgemeenschappen nu meer kerkgebouwen dan de R.K. kerk. Minder in aantal gelovigen weten zij waarvoor zij willen staan. Samen staan zij voor hun kerk. Inmiddels zien wij overigens ook in onze eigen kerk steeds meer katholieken afkomstig uit landen buiten Nederland. Hartelijk welkom. Op sommige plaatsen in Nederland zijn zij het die de R.K. kerk daar in stand houden. Kunnen wij autochtone Nederlanders zonder geloof? Of hebben wij het zo goed dat wij alleen in nood bidden? Een nood die velen niet verwachten en die de kerk dus sowieso niet nodig hebben. Ik ben erg benieuwd hoe men over twintig jaar terugkijkt hoe deze geschiedenis is gelopen. Missen we dan de kerk die velen nu links laten liggen, de kerk die we teloor hebben laten gaan?

In Enschede zijn we in ieder geval bezig met een nieuw elan. Dat stemt vreugdevol.

Pater Ben Engelbertink gaat verhuizen

Het zat er aan te komen, pater Ben Engelbertink gaat verhuizen naar Oldenzaal. Bij de fusies van de parochies kwam pater Ben van de Verrijzenis over naar de pastorie van de St. Jan. Hij was een belangrijke factor die het voor vele parochianen van de Verrijzenis de moeilijke overstap naar de St. Jankerk, makkelijker maakte. Een bewoonde pastorie waar menigeen zich meldde. Een pater die initiatieven nam en neemt met een moestuin, de Pathmos Oase, schildercursussen, inspireerde, enz.. Ook iemand die een aantal zaken rond de locatie bewaakte. We zullen deze inzet missen.

Pater Ben heeft gelukkig toegezegd dat hij beschikbaar blijft voor het verzorgen van vieringen in de St. Jan.

[vervolg op pagina 25](#)



We kunnen er niet om heen: onze emeriti worden ook een dagje ouder. Pater Ben wordt dit jaar 80, al zou je hem dat niet geven. Een vaker aangehaald op ons afkomend onheil komt met zijn vertrek toch weer nadrukkelijker naar voren. Naast financiën is de grootste bedreiging voor het voortbestaan van het handhaven van kerken op drie locaties de afwezigheid van voldoende priesters om op alle locaties met regelmaat een Eucharistieviering te kunnen verzorgen.

Pater Ben, bedankt voor alles wat je tot nu toe voor ons kon doen. Hoewel op iets meer afstand, hopen we je nog lang als voorganger in onze vieringen te mogen ontmoeten. Overigens zien we je ook op andere momenten graag in ons midden.

Gelezen in het blad van de kbo-pcob

"Een druppel kan het begin zijn van een regenbui waarop we al zo lang wachten"

Wil jij zo'n druppel zijn ter ondersteuning van een aantal activiteiten in onze kerk? Ook aspirant bestuursleden zijn welkom. Misschien kunt u ons tippen voor kandidaten.

vicevoorzitter@katholiekenschede.nl

Ouderen en Kerk wordt Parochie Senioren

Als ouderen het over ouderen hebben zijn het altijd die anderen die oud zijn. Zijzelf horen daar niet bij. Is dat de reden dat bij Ouderen en Kerk weinig aanwas is? Daarom hebben we als werktitel voorlopig (?) onze naam veranderd. Met de verandering hopen we meer parochianen van, laten we zeggen 50+, te ontmoeten. Alleen een naamsverandering bewerkstelligt dat niet. We moeten ook een aantal aansprekende activiteiten hebben. Een eerste gedachte gaat uit naar gezamenlijke wandel- en fietstochten. Dat kan natuurlijk niet in te grote groepen. Dit als dan niet gecombineerd met een terrasbezoek en/of een etentje. Wie goede suggesties heeft wordt uitgenodigd daar mee te komen. Vergeten we dan de niet mobiele mensen niet? Nee want in een gevarieerd programma is voor hen gezellige ontmoeting in bijvoorbeeld de Pathmos Oase, is de pastorietuin van de St. Jan.

Parochie Senioren wil er zijn voor alle parochianen in heel Enschede. Goede suggesties zijn altijd welkom.

Een voorlopig en nu nog traditioneel gestoeld programma is:

- ⚡ Woensdag 18 mei: Gezellig samenzijn met zang van Marialiederen in de Oase: pastorietuin aan de Haaksbergerstraat. Aanvang 14.30 uur.
- ⚡ Woensdag 6 juli: Gewoon gezellig koffiedrinken in de Pathmos Oase
- ⚡ 11 september: ziekenzalving in de St. Jankerk.
- ⚡ Kerstviering

Hoewel u altijd welkom bent is het handig als u uw komst van tevoren op de bekende adressen aanmeldt.

José Heitbrink 053-431 62 09 heitbrink1@home.nl
Jan Kosters 053-476 68 24 jw.kosters@kpnmail.nl
Hermine Leppink 053-431 21 38 hermineleppink@gmail.com
Henk Thuss 053-433 03 22 h.thuss@kpnplanet.nl

Wist u dat..

Veel vervoersproblemen opgelost kunnen worden door automaatje Vrijwilligers halen u op de opgegeven tijd op en brengen u thuis. Dit voor € 0,30 per km die de vrijwilliger, inclusief vertrek vanaf zijn huis, moet afleggen. Goed voor kerkbezoek of naar iedere andere activiteit. Kijk op www.alifawelzijnouderen.nl/automaatje. Jan Kosters of Henk Thuss informeren u graag nader. Zie telefoonnummers hierboven.

Hassink vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere





@home

AMELAND

**JONGERENWEEKEND
15-30 JAAR**

STA OP EN KOM IN BEWEGING

vgl. Handelingen 26, 16

**NIEUWE DATUM!
29 APRIL - 1 MEI 2022**



Jong Katholiek

**JONG
KATHOLIEK**



WJD@Home op Ameland

- Samen een weekend op een eiland
- Strand en zee op loopafstand
- Eucharistieviering met bisschop als hoofdcelebrant
- Avond van barmhartigheid
- Inhoudelijke en creatieve workshops
- Geloofsgesprekken
- Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
- Oude bekenden van de WJD weer ontmoeten

Wij organiseren deze WJD@Home met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.

Twee busroutes naar en van de boot:

- Bus 1: Dordrecht CS, Rotterdam Alexanderpolder, Amsterdam Slotervaart
- Bus 2: Roermond, Den Bosch, Utrecht

Kom je op eigen gelegenheid, parkeer dan in Holwerd.

29 april

Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 18.00 en 20.00 uur

1 mei

Aankomst boot Ameland in Holwerd: ong. 18.15 uur

Leeftijd: jongeren van 15 tot en met 30 jaar

Kosten: € 85,-

Mocht dit voor jou te duur zijn, neem dan contact op met de jongerenwerker van jouw bisdom.

Meld je aan vóór 15 april 2022

I. wj.d.jongkatholiek.nl

Vragen?

E. d.buhler@bisdomrotterdam.nl

*Schrijf je snel in, want 'vol = vol'
Vraag anderen die je kent om ook mee te gaan!*



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam
Ietje Köiter
Ine Reuver
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 3 - 2022

maandag 14 maart 2022
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 31 maart 2022



Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



**bijzonder
goede scholen
in Enschede**

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Vastenactie 2022 Je land is je leven

Dagelijks worden mensen uit hun huizen gezet omdat een overheid of grote onderneming zich de kostbare grond toe-eigent waar ze wonen. Uw hulp is hard nodig om deze kwetsbare mensen bij te staan, die vaak letterlijk met lege handen achterblijven.

Helpt u mee?

Voor € 23 kunnen we bijvoorbeeld al een drinkwatersysteem herstellen.



IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50



www.vastenactie.nl

VASTENACTIE



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRLSFc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





TROUW



KIK

Het is een zachte februari-ochtend. Muis Valentino zit op de trap van het orgel te tokkelen op zijn gitaar. Zo denkt hij terug aan vorig jaar toen hij Altijd-hongerige muis ontmoette. En hoe zij Ria Moedermuis werd en hij Vader Valentino. Hij speelt de Italiaanse tophit 'O sole mio', maar zingt met zelfbedachte lieve woorden: 'O Mádre mia ... mia amor, dolce Maria ... met zaaachte snor!' Ria is druk met hun muizenkinderen die al flink groot en eigenwijs zijn. 'Valentino! Kom je binnen?!' roept Ria vanuit hun holletje. Maar Valentino kweelt door: 'Mia Riaaaa, ik hóou van jou! Blijf toch voor altijd, altááid mijn vrouw!'

Binnen draagt Ria een volle kom koekkrumels naar de tafel, haast omver gelopen door de hongerige kleintjes. 'Valentino! Kom je gauw de tafel dekken?!', 'Natuurlijk, mijne zoete lieve!' roept hij, maar blijft gewoon zitten tokkelen en zingt nog luider: 'Ja àààlles ... doe ik voor jou! Ik blijf je altijd, ja áááááld trouw!' Ria hoort het wel. Maar nu heeft ze hem nodig bij de kinderen. Ze zet de kom op tafel, en trippelt naar buiten. 'Líeveling!' zegt ze, maar haar snor staat een beetje sip. 'Valentino, ja je bent trouw ... maar waar bén je nou?' Ze gaan gauw naar binnen, waar de muizenkinderen alles op hebben gegeten. Geen kruimeltje is er over. Ook niet voor papa! Nu begrijpt Valentino dat je sóms beter trouw de tafel kunt dekken dan erover zingen.



Regels op tegels

Als je deze vier tegels goed invult vormen ze met elkaar een rijm. Zo kom je meer te weten over vier belangrijke woorden: LIEFDE, TROUW, VERLIEFDHEID, TROUWEN. Kun jij deze woorden op de goede tegel schrijven?

1 IS EEN SPRONG VAN JE HART.	2 IS EEN BAD VAN VERTROUWEN.
3 IS GAAN VOOR SAMEN, NIET APART.	4 IS IN JE DÓEN VAN IEMAND HOUDEN.

Uit de Bijbel

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart!

Spreuken 3,3

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

1. Verliefdheid 2. Liefde 3. Trouwen 4. Trouw