

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
december 2022/10



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

december 2022 / 10

Inhoud

- 5** Voorwoord
Parochievicaris Willy Rekveld
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 14** Volkskerstzang in de Jacobuskerk
- 16** Vieringenrooster
- 20-21** Voor en met de kinderen
- 24** Van het Bestuur
- 26** Help Syrie en Kerstconcert in de Jozefkerk



Sluiting Parochieel
Dienstencentrum

Het Parochieel Dienstencentrum
Enschede is gesloten van
donderdag 22 december 2022 t/m
maandag
2 januari 2023

KERSTMIS

Van de redactie

Het laatste nummer van 2022 ligt al weer voor U. En wat mooi is deze weer geworden!

Wat kunnen we nog meer zeggen:
Geniet van de

Fijne en Zalige Feestdagen!

- Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine -

Want het komt!

Kaarslampjes
Heel
Branden in de boom
Gelukkig
Want het komt:
Kerstfeest.

Ballen en piek
Heel
Geen enkele gesneuveld
Gelukkig
Want het komt:
Kerstfeest.

Beelden
Héél
Samen in de stal
Gelukkig
Want het komt:
Kerstfeest.

Wij zijn samen
Heel
Feest in kleine kring
Gelukkig
Want het IS er:
Kerstfeest!

Klokken klinken:
"Het kindje geboren"

Engelen zingen:
"Vrede op aarde"
Wij mensen wensen:
"Heel Gelukkig Kerstfeest!"

12, 20 JOOTJE





Waakzaam zijn naar.....



Over het wachten en verwachten hebben velen geschreven in de bijbel. Het boek van God en de mensen, **De profeet Jesaja schrijft over die heelijkheid van de Schepping.**

"Wat dor is komt tot leven. Aan een dorre stronk ontspruit een nieuwe loot. Wilde en tamme dieren leven naast elkaar in pais en vree. Een kind speelt en steekt zijn handje in een nest van giftige slangen"

Jesaja ziet uit en spreekt daarover dat dit zichtbaar zal worden in een kind. Een kind dat de Redder van de wereld zal zijn. Maar dit visioen, deze droom, zo zegt de profeet Johannes de Doper vraagt waakzaamheid, vraagt een omkeer. Persoonlijk, van alle mensen. Meer dan ooit worden wij ook in ons leven opgeroepen tot waakzaamheid. Tot een omkeer. Waakzaam te zijn naar al wat geschapen is. Naar de Schepping. Bewuster om te gaan met de energie die we gebruiken. Kortom alles wat onze aarde ons geeft aan voedsel en energie. Ook wij worden opgeroepen tot een omkeer om wat doods lijkt tot leven te brengen. Wat duister is tot licht te brengen. Daartoe worden wij opgeroepen. In het leven van alle dag, in de Advent die weer bijna ten einde is. Een periode van waakzaamheid, van wachten op. Wachten en verwachten. Van uitzien naar.

Waar ziet u, jullie, wij en ik naar uit? Een kinderliedje zingt het uit wat ik probeer te verwoorden. "Advent is dromen dat het er eens van zal komen"

Een wereld van vrede. Nergens meer verdriet of pijn. Uitzien naar dat Licht in de duisternis van ons mensenbestaan. Uitzien naar een wereld die heel is, vrij van negatieve invloeden. Uitzien in het geloof in een God die zijn Zoon ons gegeven heeft als het Licht der Wereld. Het Licht dat in de duisternis is gekomen. Het licht dat straalt en ons vertrouwen wil geven.

Dat vertrouwen wens ik u, jullie en mijzelf toe op weg naar Kerstmis 2022. Tevens wens ik u, jullie voor die dagen vrede en liefde in het Licht van die Geboorte van Gods Zoon. Jezus, Hij die redt. Emmanuel, God met ons. Een Zalig Kerstfeest en voor het nieuwe jaar 2023 vrede en alle goeds.

Willy Rekveld, parochievicaris



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Stoofje

Nu het winterseizoen aangebroken is, de energieprijzen omhoog zijn geschoten en de verwarming in de kerk uit kostenoverwegingen uit blijft is het goed om de nodige voorzorgen te nemen als je ter kerke gaat.

Vroegers namen de kerkgangers een stoofje mee. Voor de jongeren onder ons. Dit is een houten kistje waarin gloeiende kooltjes uit de kachel werden gedaan en waarmee je dus tijdens de mis in ieder geval je voeten warm konden houden. De goede oude tijd dus??

Een stoofje is er niet meer maar het advies om een plaid of dekentje mee te nemen is heus niet zo gek, evenals een zitkussentje op de koude houten banken. Niemand zal hier raar van opkijken.

Ik wens u in alle opzichten een warme kersttijd toe.

Rien Tiehatten



P.S.

Tijdens de vieringen met kerstmis zal de verwarming wel aan zijn!



KERSTAVOND, 24 DECEMBER 19.00U JOZEFKERK (start 18.45u met liederen zingen)

Wij, het St Jan- H. Michaëlkoor, mogen zingen in deze viering, in een verwarmde kerk. Natuurlijk maken we er een heel feestelijke viering van en we starten om 18.45u al met het zingen van liederen.

We zingen de Messe Brève van Gounod en ook mooie kerstliederen als 'Puer Natus in Bethlehem' en 'Resonet in Laudibus'.

Uiteraard komt u als kerkbezoeker, oudere of jongere, volwassene of kind, aan de beurt om mee te zingen met de vele leuke kerstliederen die in het boekje staan!

En een bezoekje aan de Kerststal als afsluiting, of vooraf, hoort er zeker ook bij.

**U bent allen van harte uitgenodigd om de geboorte van het Kindeke Jezus mee te komen vieren met ons op Kerstavond
24 december vanaf 18.45u in de Jozefkerk!!**

*Een warm welkom geheten namens het koor,
Jolande, dirigente*



**Hopen en uitzien naar het licht
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.**

Licht en vrede

Op de eerste zondag van de advent heeft de midwinterhoorn weer geklonken. Bij een lege kerststal. Er ligt wat stro, verder niets. Maar de ster boven de stal licht op. De eerste kaars op de adventskrans wordt aangestoken door kinderen van de kinderwoorddienst. Vier weken lang op weg in deze adventstijd. Verwachtingsvol of juist niet. Dan hoor je: voor mij geen kerst dit jaar, het is er niet naar. Het is vol van chaos en duisternis. Licht en vrede zijn ver te zoeken. In de natuur merken we dat de herfst overgaat in de wintertijd. Geen groei meer, stilstand, rust, midwinter. We beleven de langste nacht en de kortste dag. Elke dag kijken we uit naar een beetje meer licht. Op een van die dagen vieren we het feest van licht, de geboorte van het kind Jezus, lichtbrenger bij uitstek. Vooral voor mensen in het donker, voor mensen die het moeilijk hebben, voor wie elk lichtpuntje, hoe klein ook, welkom is. Durven we nog te dromen? Visioenen toe te laten? Op de eerste zondag van de advent hebben we gelezen uit de profeet Jesaja: "Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen volk zal nog het zwaard trekken

tegen een ander en niemand zal nog leren oorlog voeren". Mattheus roept op tot waakzaamheid. Het dringt diep door gezien de huidige situatie. In de Jozefkerk hebben we een prachtig gerestaureerd Jozefaltaar met scenes uit het leven van de H. Jozef. Je ziet Jozef slapend en dromend, een engel zweeft boven hem. Jozef die met Maria en het Kind op de vlucht slaat. Jozef, de kostwinner in de werkplaats, Jezus helpt hem. Maria kijkt glimlachend toe. Beelden van warmte en intimiteit, van geborgenheid, om gewoon maar even bij stil te staan. Van week tot week wordt de kerststal opgebouwd totdat op kerstavond het kindje Jezus in de stal wordt gelegd. Een ster volgen, durven dromen, van herders tot wijzen, tot wij nu.

Huub Oosterhuis dicht:

***Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren
"God zal ons redden" is zijn naam.
Opent uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe t woord van God van al zo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.***

Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep Noord

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Jacobus insigne voor Riet Franke en Conny Oostdam

Vrijdagochtend 25 november was het even spannend: zijn Riet en Conny vandaag in de viering? Normaal gesproken een vanzelfsprekendheid, vandaag extra belangrijk omdat voor hen Jacobusinsignes met bijbehorende oorkondes klaarlagen. Ook een vanzelfsprekendheid. Want beiden hebben zich als vrijwilliger voor de Jacobuskerk vele jaren meer dan verdienstelijk gemaakt. Riet was er en werd daarom aan het eind van de viering toegesproken en gehuldigd, Conny was er om gezondheidsredenen niet en ontving het insigne met de bijbehorende oorkonde thuis.

Van harte proficiat!



Agenda december

17 december Volkskerstzang vanaf 16.30 uur, deuren open om 16.00

18 december Open huis vanaf 13.00 uur

24 december Viering Kerstavond 21.00 uur

25 december Eucharistieviering 11.00 uur





Lynn Nieboer gedoopt en gevormd in de Jacobuskerk

Op **vrijdag 18 november** is Lynn Nieboer gedoopt door pastoor Carla Berbée en gevormd door pastoor Paul Daggenvoorde. In de sfeervolle Eucharistieviering vertelde Lynn over de weg die zij gegaan is om met volle overtuiging deze stap te zetten. Aansluitend ontving zij het H. Doopsel en het H. Vormsel. Van harte gefeliciteerd Lynn en welkom in onze geloofsgemeenschap!

Acoliet worden? Kom erbij!



Ons acolietenteam kan versterking gebruiken.

Dienen tijdens de viering: een mooie taak!

Ben je benieuwd wat acoliet zijn precies inhoudt en heb je interesse?

Neem contact op met pastoraatgroep.Jacobuskerk@katholiekensc.hede.nl of informeer bij Juliette, Hetty of een van de acolieten. Zij kunnen je er alles over vertellen. **Welkom!**

De kelk van Alphons Ariens

Op **zondag 21 november** ging Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, samen met pastoor Paul Daggenvoorde voor in een plechtige Eucharistieviering, waarin we Alphons Ariens, priester met een missie, herdachten.

Mgr. Woorts bracht voor deze viering een heel bijzonder voorwerp mee: de miskelk van Alfons Ariëns, die hij bij zijn priesterwijding van zijn familie had gekregen, maar die hij later verkocht om arme arbeiders te helpen vanuit het besef van sociale gerechtigheid. Bij zijn benoeming tot Geheim Kamerheer in 1919 heeft de parochie Maarsssen deze kelk in haar bezit weten te krijgen en hem aan Alphons Ariens teruggegeven. De kelk was hem zeer dierbaar.

Daarom heel speciaal deze kelk tijdens de viering in ons midden te hebben. Hij kreeg na de communieritus een plaats naast het portret van Alphons Ariens, zodat de vele aanwezigen in de kerk de kelk van dichtbij konden bewonderen. Daardoor voelde het alsof Alphons Ariens niet alleen in gedachte, maar ook fysiek in ons midden was...

Op de voet van de kelk zien we naast de afbeelding van Christus aan het kruis afbeeldingen van de heiligen, naar wie de ouders van Alphons Ariens vernoemd zijn. De kelk wordt bewaard als een voorname relikwie in de parochiekerk van Maarsssen.



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen
en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)



Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2023

Na 3 jaar mag het weer! Graag willen wij alle parochianen uitnodigen om elkaar na de viering een Zalig Nieuwjaar te wensen. Tijdens de viering wordt er gezongen door het St. Jan-Michaëlkoor.

Na de viering wordt er voor koffie/thee gezorgd en daarna is er weer een gezellig samenzijn met een drankje en hapjes. Ook is er weer een verloting met leuke prijsjes.

Wij hopen op een goede opkomst nu het weer mag.

Pastoraat- en Lokale beheergroep geloofsgemeenschap Zuid



St. Caecilia

Op 13 november vierden we het St. Caeciliafeest met een viering in de St. Jankerk.

Pastor Visschedijk zou voorgaan in een eucharistieviering, maar vanwege ziekte waren we heel blij dat pastor Hans v/d Hulst hem wilde vervangen.

St. Caecilia is de beschermheilige voor kerkmuziek en zo ook voor de koren.

Eigenlijk is de datum waarop zij wordt herdacht 22 november, maar in dat weekend was er geen viering in de St. Jan.

Vandaar dat het koor op zondag 13 november het feest alvast heeft gevierd met de mis van Gounod.

Ook werd het Ave Verum van Mozart gezongen, het was een mooie viering.

Bennie Beumers werd onderscheiden met de Jacobus insigne wegens 40 jaar koorzang. Het was een complete verrassing voor hem, dat maakte het extra leuk.

Na de viering trakteerde het koor, de kerkgangers die bleven koffie drinken, op een lekkere plak cake bij de koffie.

Op 19 november hebben we met elkaar het feest dunnetjes overgedaan in "besloten" kring.

Dat was ook erg gezellig, het mocht weer sinds 2 jaar.

Nu op naar kerst, we hopen dat we dat ook met ons allen kunnen vieren.

Het St. Jan - H. Michaël koor wenst u allen hele fijne en gezegende kerstdagen en een zalig 2023. We hopen u nog vaak te ontmoeten in de kerk.

**Namens het St. Jan - H. Michaël koor
José Heitbrink**



Speurtocht langs kerststallen

Net als vorig jaar is in het centrum van Enschede een tentoonstelling van Kerststallen opgebouwd. Maar liefst 22 winkeliers hebben daarvoor een plekje in hun winkel of etalage beschikbaar gesteld.

Speurtocht

Aan deze kerststallententoonstelling is een speurtocht voor kinderen en (groot) ouders verbonden.

De speurtocht kan vanaf 10 december van de website van Katholiek Enschede gedownload worden.

Kinderen die willen meedingen naar een prijsje kunnen de helemaal ingevulde speurtocht inleveren bij het City Pastoraat, Langestraat 51. Als deze gesloten is, gewoon door de brievenbus in de deur doen.



Het verhaal achter de kerststallen

Elke kerststal kent haar eigen verhaal. Dat verhaal kunt u lezen op een Facebook pagina. Daar vindt u foto's, achtergrondinformatie en de symbolische betekenis. De link voor deze Facebook pagina staat ook vanaf 10 december op de website van de Jacobus de Meerdere Parochie Enschede.



De mooie en soms unieke kerstgroepen en stallen komen uit de privé collectie van Alice Sniijders. Vele daarvan zijn verzameld via Marktplaats en een enkele keer gekregen. Zo schonk Willy Vörgers de groep die nu bij Mr Frintage opgesteld staat.

De kerststallen zijn te bewonderen van 10 december t/m tot in het weekend van Driekoningen, 8 januari. Dat is ook gelijk de uiterlijke inleverdatum.





Uw wens in de kerstwensenboom?

In al onze drie parochiekerken, Sint Jozef, Sint Jan, Heilige Jacobus, zal weldra een dennenboom komen te staan die met uw hulp een 'kerstwensenboom' kan worden.



In de kapel liggen papieren sterren, kaartjes of anderszins, die zijn voorzien van een touwtje. U kunt op die sterren en kaartjes, dát wat uw hart u ingeeft, opschrijven. U mag natuurlijk ook uw eigen kaart(je) van thuis meebrengen. Vergeet dan niet er een lusje aan te maken, zodat u hem in de boom kunt hangen.

Wat u schrijft, kan van alles zijn. U kunt een hartewens schrijven. U kunt opschrijven waar u van droomt. Een verlangen, een kerstgroet, een lichtpuntje, een spirituele gedachte of wát dan ook...

Het uiteindelijke resultaat is dan **een prachtige boom** met hopelijk ontelbaar veel **sterren en kaartjes** die een warm en betrokken gevoel geven.

Familieviering Driekoningen en presentatie Communicanten

Zondag 8 januari presenteren de Communicanten van Noord en Zuid zich in de familieviering in de Sint Jankerk. Aanvang: 10.00 uur. We vieren 'Driekoningen'.

Pastor Frank de Heus, gaat voor in een woord- en communieviering, hij begeleidt de kinderen, ouders en werkgroepen.

Het kinderkoor JM ondersteunt de samenzang van bekende liedjes van Driekoningen, maar tappen ook uit een nieuw vaatje.

We zijn benieuwd naar wat de kinderen het Kerstkind aanbieden, als ze het vinden in de stal.

Of misschien heeft het Kind hun wel wat te bieden?

We hopen dat er veel parochianen bij zijn.

Vaak wordt er gevraagd: 'Waar is de jeugd'.

Nu, hier is de jeugd dan.

Heet ze dan ook als oudere welkom in onze geloofsgemeenschap!



Stichting VolksKerstZang Enschede
www.volkskerstzangenschede.com



VOLKSKERSTZANG ENSCHEDE 2022

Zaterdag 17 december 2022 bent u weer van harte welkom bij de jaarlijkse Volkskerstzang in de **H. Jacobuskerk** aan de Oude Markt 1 te Enschede, **aanvang 16.30 uur** (de kerkdeuren zijn vanaf 16.00 uur open). Na twee jaar gedwongen onderbreking zijn wij verheugd weer alle voorbereidingen te mogen treffen voor een sfeervol muzikaal uur. Het samen zingen van de bekende kerstliederen staat hierbij centraal. Voor de tweeënzestigste keer wordt de Volkskerstzang in Enschede georganiseerd en daarmee is het één van de oudste kersttradities in onze stad.

Dit jaar verlenen medewerking: de midwinterhoornblazers: De Lönneke Bloazers; het koor Crescendo, onder leiding van Jan Willem Docter en de samenzang zal begeleid worden door het Muziekkorps van het Leger des Heils onder leiding van Wim Ranselaar. Onze voorzitter, Hadassa Meijer, zal het bekende kerstverhaal voorlezen. Hopelijk mogen wij u 17 december weer als vanouds verwelkomen in de Jacobuskerk!

Mocht u echter niet aanwezig kunnen zijn en de Stichting VolksKerstZang Enschede een warm hart toedragen, wil ons dan steunen met uw financiële bijdrage. Het voortbestaan van deze kersttraditie bevelen wij graag bij u aan, zodat wij volgend jaar in de gelegenheid zijn samen met u voor de drieënzestigste keer weer bijeen te komen om deze aloude kersttraditie in Enschede te vieren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Het bestuur van de Stichting VolksKerstZang Enschede,

Hadassa Meijer, voorzitter,
Cobi Mulder, secretaris,
Remco ter Brugge, penningmeester.

ons rekeningnummer is: **NL02 ABNA 059.26.25.516**
ten name van Stichting Volkskerstzang Enschede
secretariaat: vkzenschede@gmail.com, telefoon: 053-4356022



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jankerk

03-11-2022

Dirk Klaver, 91 jaar, e/v Tonnie Klaver

St. Jozefkerk

17-11-2022

Tinie Nienhuis-van Egmond, 96 jaar, w/v H.J. Nienhuis

Anders

26-10-2022

Marinus J. Vergeer, 95 jaar, w/v Mies Vergeer-Misana

10-11-2022

Lamberdina R.M. Spoelman-Volkering, 88 jaar, e/v Hendrik J. Spoelman

15-11-2022

Antonius F. Kamphuis, 91 jaar, e/v Johanna M. Kamphuis-Peters

DOPELINGEN

06-11-2022 in de St. Jankerk

Ximmayra Altagracia van der Sluis, geboren 27 mei 2022, d/v Stefan van der Sluis en Sjharytienne van der Sluis – de la Cruz

Avery Aliyah Helena, geboren 4 maart 2022, d/v Johnathan Helena en Stephaly Helena –Pieters

13-11-2022 in de St. Jozefkerk

Lorena Rosalin Estelle Hulscher, geboren op 1 mei 2022, d/v Erik Hulscher en Christina Hulscher – Rahimo

CATECHUMENE

18-11-2022 in de H. Jacobuskerk

Lynn Zoë Nieboer, geboren op 4 januari 2001, toegetreden tot de RK-kerk



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 17/18 december 4e Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Dialectviering Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur B. Dieben + N. Jansen Come Back
Woensdag 21 december			Eucharistieviering Woensdag 14.30 uur W. Rekveld Ouderenviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Zaterdag 24 december Kerstavond			Gebedsviering Zaterdag 17.00 uur Werkgroep + V. Maduro Kleuterviering Kinderkoor JM Gebedsviering Zaterdag 19.00 uur T.Hannink+V.Maduro+T.Kolman Gezinsviering Kinderkoor JM
	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur J. Kortstee	Woord- en Communieviering Zaterdag 21.00 uur F. de Heus	Eucharistieviering Zaterdag 21.00 uur J. Kortstee
Zondag 25 december Eerste Kerstdag	Gem. koor St. Jan-H. Michaël Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Mariakoor	All Together + Stadsharmonie Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Ariënskoor	BJK
Maandag 26 december Tweede Kerstdag			Eucharistieviering Maandag 10.00 uur J. Kortstee Samenzang
Zaterdag 31 december Oudjaarsdag Viering in Ontmoetingskerk		Gebedsviering Zaterdag 17.00 uur C. Berbée + ds. Viering in Ontmoetingskerk	



Op zaterdagmiddag 24 december om 16.00 uur is er een Kerstdienst in Het Florapark. Na de dienst is er koffie met een broodje.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Ariënskoor		
Weekend 7/8 januari Driekoningen			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Nieuwjaarsviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Korten Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Presentatieviering 1e H. Comm. Kinderkoor JM
Weekend 14/15 januari 2e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T.Hannink+T.Kolman+V.Maduro Samenzang
Weekend 21/22 januari 3e Zondag door het jaar			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Samenzang
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Ariënskoor	Gebedsviering Zondag 10.00 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.

Informatieve middag met gezellige afsluiting

Zaterdag 7 januari van 13.00 – 17.00

Ben je al acoliet of wil je dat misschien wel worden?

Geef je dan op voor deze gezellige middag.

Je krijgt uitleg en kunt oefenen. Iedereen vanaf 14 jaar is wel

Je kunt je opgeven via

pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Acolieten Instructie Middag

Dienen aan het altaar

✝
**KEEP
CALM
AND BECOME
ALTAR
SERVER!**



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511
EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



Busbedevaart naar Lourdes Drie-in-Éénparochie Mei 2023

U vraagt zich misschien af hoe het zit met de bedevaart naar Lourdes in 2023. Nou, ik kan u verzekeren dat er achter de schermen echt wel wordt gewerkt aan het realiseren van een mooie reis.

Het is nu zeker dat we vertrekken op zaterdag **29 april** en dat we terugkeren op zondag **7 mei**.

Pastoor Daggenvoorde is onze geestelijke begeleider en ondergetekende zal uw bus- en hotelleidster zijn.

De heenreis doen we met de bus in twee-en-eenhalve dag en de terugreis in twee dagen.

We reizen niet helemaal zoals in 2019. Degenen van u die toen zijn mee geweest, herinneren zich vast nog wel dat we destijds op de heenreis via Amiens en Lisieux zijn gegaan.

Nu gaan we via Reims, waar we de kathedraal gaan bezoeken waar alle Franse koningen zijn gekroond, naar ons hotel in de buurt van Troyes. Die zondag bezoeken we de kathedraal van Vezelay en de derde dag gaan we naar Rocamadour en hopen dan tegen 14.00 uur in Lourdes aan te komen. Vezelay en Rocamadour zijn twee belangrijke bedevaartplaatsen voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella in Spanje.

Op de terugreis overnachten we in Nevers zodat we gelegenheid hebben Bernadette te bezoeken die daar ligt opgebaard.

En in de tussenliggende dagen hopen we een mooie tijd met elkaar door te brengen in Lourdes.

Wij zijn er op het moment dat ook het aartsbisdom Utrecht er op bedevaart is en we zullen daar waar het kan aansluiten bij hun vieringen.

We verblijven in een drie sterren hotel in Lourdes, niet ver van de Heiligdommen verwijderd en de prijs zal rond de 950 euro bedragen, dat is inclusief volledig pension en excursie. De komende feestdagen heeft u wellicht mooi de gelegenheid om eens uw gedachten te laten gaan over deze reis, om het te bespreken met eventuele kinderen en/of kleinkinderen. De bedevaart valt in de meivakantie, dus er hoeven geen vrije dagen te worden opgenomen. Wie weet lijkt het hun (of uw broer, zus of vriendin!) ook een mooi idee om dit met u te gaan doen. Het blijkt steeds weer een onvergetelijke ervaring te zijn.

Annigje Jannink-Annink, Bus- en hotelleidster

Voor nadere informatie kunt u bellen met:

Enschede en Haaksbergen: Annigje Jannink-Annink: **053- 4342650**
Hetty Eckers: **053- 4333718 of 06-22268264**

Lonneker, Losser en Glanerbrug: Annelies Severt **053- 4359828**

Overdinkel: Ina Kuiper **06- 30301201**



VOOR EN MET DE KINDEREN

Kids Time St. Jankerk



De KidsTime is een club voor kinderen van groep 5-6-7.

Op vrijdag 16 december 2022 van 15.30u tot 17.00u in de parochiezaal van de St. Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij weer bij elkaar met de Kids Time!

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Driekoningen



Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij het verhaal: **Waarvoor komen jullie?**
Daarna **knutselen** we iets moois, **drinken** iets lekkers en sluiten af met een **gebed**.

Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn.

Opgeven via: kidstime@katholiekenschede.nl of 06 22 379 624

Begeleiders: **Saskia, Engelen, Valerie en** lieve moeders die regelmatig meehelpen

Wij hopen jullie te zien



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Tijdens de H. mis van 11.00 uur op

Zondag 18 december: 4e zondag van de advent.

Thema: Jozef doet wat God wil.

Ook al is het moeilijk voor Jozef, hij doet wat God wil.

Hij luistert naar God en wil Hem gehoorzamen.



Wij wensen jullie allemaal een Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar



Christiaan, Marijke, Linda, Leonie en Louise.

Zondag 8 januari: Openbaring van de Heer.

Thema: Een ster wijst de weg.

Jezus is op aarde gekomen voor alle mensen, Joden en niet-Joden, arme herders en wijzen.

Ook voor jou is Jezus geboren. Volg zijn ster, de Weg die jou gelukkig zal maken!



VOOR EN MET DE KINDEREN

KERST MET KINDEREN IN DE SINT JAN

Vierde adventszondag: **Project Levenslicht** Wie ben jij?



Tamar

Zondag 18 december 10.00 uur kinderwoorddienst

(over één van de 'voormoeders' van Jezus, hij had immers ook familie)

Kerstavond 24 december vieringen speciaal voor kinderen

Op zaterdagmiddag om 17.00 uur een kleuterviering

Op zaterdagavond om 19.00 uur een kerstfamilieviering



Drie koningen

Zondagochtend 08 januari om 10.00 uur eucharistieviering

presentatieviering van de communicanten 2023

Speurtocht langs kerststallen

Net als vorig jaar is **in het centrum van Enschede** een tentoonstelling van Kerststallen opgebouwd. Maar liefst 22 winkeliers hebben daarvoor een plekje in hun winkel of etalage beschikbaar gesteld.

Aan deze kerststallententoonstelling is een **speurtocht** voor kinderen en (groot) ouders verbonden. De speurtocht kan vanaf 10 december van de website van Katholiek Enschede gedownload worden. Kinderen die willen meedingen naar een prijsje kunnen de helemaal ingevulde speurtocht inleveren bij het City Pastoraat, Langestraat 51.

Zie uitgebreide informatie op pagina 12 van deze Pelgrim



Zondag 22 januari om 10.00 uur KLOKJESVIERING in de St. Jankerk, voor kinderen en hun ouders en grootouders. Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering.



Een beetje Lissabon in Enschede,

een stukje Wereld Jongerendagen op de Oude Markt. ...

Dat mochten we **zaterdag 5 november** beleven, met de ontvangst van het kruis van de Wereld Jongerendagen. Het maakte een tour door Nederland als voorbode van de Wereld Jongerendagen, die volgend jaar in augustus plaatsvinden in Lissabon.

Hoorden we onlangs geluiden, dat de sporen van Christus niet altijd meer zichtbaar zijn: op deze zaterdag zagen we het tegendeel. Op een drukke Oude Markt keken de verbaasde voorbijgangers, hoe het kruis door jongeren naar de ingang van de kerk werd gedragen, op straat begroet door pastoor Paul en acolieten. Bij de ingang van de kerk speelde Roel op gitaar het lied van vrede, het Jacobus kinderkoor zong het mee en in de kerk nam het Binnenstads Jacobus Koor het lied tijdens de intochtprocessie over.

Het kruis werd de kerk ingedragen en op het priesterkoor geplaatst, waarna er talloze bloemen als hulde in de vazen werden gestoken of gewoon erbij op de grond werden gelegd. Mensen bleken zichtbaar ontroerd, de sfeer was warm en bijzonder. We voelden dat Christus in ons midden was... Kinderen mochten naar het Parochiehuis voor kinderwoorddienst en het zelf rijgen van een "tientje", in de kerk ging Paul Daggenvoorde voor in de Eucharistie. In zijn overweging vertelde hij over zijn eigen ervaring met dit kruis, hoe hij het voor het eerst ontmoette tijdens WJD in Rome in de tijd voordat hij zelf priester was en de indruk die dat toen maakte. Hoe bijzonder is het dan datzelfde kruis nu te mogen ontvangen in onze Jacobuskerk.



Na afloop was het een drukke van belang in het parochiehuis. Jongeren verzorgden een Portugese snack en er was koffie en thee. Albert Gebeh verzorgde een korte inleiding over het thema van de Wereld Jongeren Dagen en we sloten af met het

gezamenlijk zingen van het Taizé lied "In the Lord", maar dan in het Portugees.

Een hele mooie en bemoedigende dag: er zit muziek en toekomst in onze katholieke kerk! En dat willen we weten ook! Met dank aan allen die hebben meegeholpen, kijken we terug op een inspirerend en hartverwarmend evenement.



Pathmos-Oase

Nieuwsbrief December 2022

Op de tweede zaterdag van de maand is er door de vrijwilligers weer behoorlijk aangepakt. Eerst zijn alle bladeren bij elkaar geveegd en door de composthoop gemengd, daarna is het rechte gedeelte van de moestuin omgespit. Dat stuk is nu gebruiksklaar. De imker heeft de bijen bijgevoerd zodat ze de winter door kunnen komen. Er is een bijenkast bijgekocht die we gaan inrichten. In het voorjaar wordt deze in gebruik genomen.

De moestuin

Die kunnen we met de vrijwilligers niet alleen onderhouden. We nodigen liefhebbers van onbespoten groente en fruit uit om zich over een stukje tuin te ontfermen.

De oogst is in eerste instantie voor Uzelf. Wat overblijft schenken we aan een goed doel. Zo helpen we onszelf en elkaar. Tuingereedschap is aanwezig. We gaan bloemen kweken die je ook op de vaas kunt zetten zoals asters en gladiolen. We beginnen met zaadjes onder glas. kweekbakjes zijn beschikbaar. Er moeten naambordjes gemaakt en geplaatst worden, waarop de te verbouwde groenten, fruit, bloemen en kruiden worden genoemd. Dit maakt de tuin voor de gasten en schoolkinderen veel interessanter. Hulp hierbij is van harte welkom.

Bel of mail Henk Thüss 053-4330322 h.thuss@kpnplant.nl

Contacten zijn er gelegd met 'Groen verbindt in de Zuidwijk' (Erve Leppink) en met de 'Vereniging t' Helmgras'. We gaan overleggen in hoeverre we samen kunnen werken.

Waar doen we het voor?

De Pathmos-Oase is een ontmoetingsplek voor iedereen.

Je kunt er gratis een kop koffie of thee drinken. Of een praatje maken met andere bezoekers. Of rustig een boek lezen en muziek luisteren. Er moet niets en het kost niets. Onze mooie bloementuin en moestuin met vissen en bijen zijn een oase van rust.

**U kunt ons ook financieel steunen met een donatie op banknummer:
NL15 RABO 053 1666 65 t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere met vermelding
Pathmos-Oase.**



Hoera eindelijk pensioenindexatie!!



Na zo'n 14 jaar eindelijk een volledige indexatie van mijn ABP pensioen! Maar liefst 12%.

Dat is de indexatie over september 2021-september 2022. Mooi en vooral niet klagen over de 20% achterstand. Alsof het niet op kan wordt mijn AOW ieder half jaar geïndexeerd en krijg ik er per januari 10% bij. Samen met mijn echtgenote is dat nog eens zo'n €172 per maand erbij. Voor alleenstaande zal dit extra ongeveer € 120,- zijn. Werknemers kregen de afgelopen jaar loonsverhogingen en die komen er ook het komende jaar weer.

Cadeautjes? Nee, de kosten van levensonderhoud stijgen.

Zeker het laatste jaar extreem.

Sommigen van u voelden hem al aankomen. Ook voor ons stijgen de kosten ieder jaar. Alleen, om de bijdragen van de parochianen ook mee te laten stijgen met de indexaties is een groot probleem. Gelukkig beseft een aantal parochianen dit. De meeste parochianen blijven jaarlijks het "oude" bedrag betalen. Zo gaat een belangrijk deel dat wij door meer bijdragen kregen verloren in een inflatie, die niet door de meeste parochianen wordt gecorrigeerd. De indexatie die wij eerder voorstelden ligt alweer enkele jaren achter ons. De € 160.000,- opbrengst van het afgelopen jaar zou alleen al door indexatie naar zo'n € 180.000,- moeten stijgen om niet achteruit te gaan.....

Voor 2023 doen wij de volgende voorstellen.

- 👉 Voor de kerkbijdrage hanteren wij een adviesprijs van € 11,25 per maand.
(Naar draagkracht minder of meer)
Met 7% verhogen is dit een gematigde aanpassing. Zeker gezien het feit dat we ook nog over meerdere jaren spreken.
- 👉 Om in de toekomst makkelijker bedragen, na toestemming, te kunnen aanpassen is het voor zowel u als voor ons eenvoudiger als u ons machtigt tot automatische incassering
 - 👉 In januari krijgt u weer een oproep tot (voortzetting van) een bijdrage via de actie kerkbalans.
 - 👉 U kunt dan ook aangeven of u ons machtigt tot incassering.
 - 👉 Tevens kunt u dan aangeven of u akkoord gaat met een jaarlijkse indexatie volgens de consumentenindex.
 - 👉 U helpt ons, administratief en financieel, als u in plaats van maandelijks een bijdrage te leveren dit per kwartaal (advies € 33,75) of per jaar (advies € 135,-) doet. (Naar draagkracht minder of meer)
- 👉 Wij vertrouwen erop dat parochianen die zelf geld overmaken bereid zijn hun bijdragen aan te passen.

Dank aan allen die ons trouw steunen met hun bijdragen.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Wist u dat...

- .. **De** verwarming van de H. Jacobus nu eindelijk klaar is?
- .. **In** december de verwarming ingeregeld moet worden?
- .. **Dit** gebeurt tijdens kerkdiensten en activiteiten?
- .. **De** kerkgangers in de H. Jacobus in december dus extra boffen?
- .. **Er** in de H. Jacobuskerk naast verwarming ook een geheel ventilatiesysteem is gekomen?
- .. **Het** gebouw daarmee aan de modernste eisen voor ventilatie voldoet?
- .. **Dit** (helaas) maar in weinig kerkgebouwen zo is?
- .. **De** parochiële caritas tijdens de kerst maar liefst 500 kerstpakketten bezorgt?
- .. **Dat** deze zijn voor gezinnen die dit goed kunnen gebruiken?
- .. **Veel** vrijwilligers helpen bij het rondbrengen?
- .. **Er** tijdens kerst een deurcollecte zal zijn voor de parochiële caritas?
- .. **Met** uw bijdrage dan mensen in problemen geholpen kunnen worden?
- .. **In** de St. Jan nu ook de mogelijkheid van uitzenden van de vieringen is?
- .. **Dit** ook op de rol staat voor de H. Jacobuskerk?
- .. **In** de St. Jan een projectie van beelden en teksten mogelijk zal worden?
- .. **Dit** opnieuw te danken is aan extra bijdragen hiervoor die wij mochten ontvangen?
- .. **Er** 21 december, om 14.30 uur, een kerstviering is voor parochiesenioren?
- .. **Deze** plaats vindt in de St. Jan?
- .. **Na** afloop er een gezellig samenzijn is met drank en hapjes?
- .. **Iedere** senior parochiaan welkom is?
- .. **Voor** dit samenzijn opgave wenselijk is i.v.m. inkopen?
- .. **We** veel maatregelen nemen om op stookkosten te besparen?
- .. **We** blij zijn met het warme begrip dat heel veel mensen hebben?
- .. **Veel** mensen meedenken en dat we veel medewerking ontmoeten?
- .. **Kerkgangers** zich gewoon warmer kleden?
- .. **Dat** het herinnering aan vroeger oproept?
- .. **Dagvieringen** in verschillende zaaltjes als heel waardevol beleefd worden?
- .. **We** na corona heel wat activiteiten bijna als vanouds hebben kunnen hervatten?
- .. **Er** een mooi groepje mensen in opleiding is tot parochieel voorganger?
- .. **De** voorbereidingen voor de actie Kerkbalans in volle gang zijn?

- .. **Wij blij zijn met onze vrijwilligers?**

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere





SYRIERS: PRIJSWINNAARS IN OVERLEVEN - na 11 jaar oorlog

- . al jarenlang geen water uit de kraan en geen elektriciteit
- . al jarenlang zorg om waar eten te vinden voor de volgende dag
- . al jarenlang geen geld voor medicijnen of voor vervoer naar een dokter
- . al jarenlang nauwelijks onderwijs
- . al jarenlangenz.

Overweegt u uw energie-vergoeding te delen met anderen in grote nood?

De Enschedese Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) heeft sinds 2013 in Noordwest-Syrië (provincie Aleppo), samen met de lokale bevolking kleine projecten, vaak in samenwerking met De Wilde Ganzen, voor de zwaarst getroffen bewoners en ontheemden opgezet:

2 gezondheidscentra,
een vroedvrouwenpraktijk,
activiteiten en lessen voor kinderen en vrouwen,
voedselhulp en bijzondere hulp aan gehandicapten.
Ook zijn 2 waterputten geslagen voor schoon drinkwater, extra belangrijk nu er recent cholera is uitgebroken.

“Er is geen mens die niet huilt als hij ziet hoe het hier is”

De nood is heel hoog.
Kunt u meehelpen? Uw bijdrage is goud waard voor de zo zwaar getroffen mensen in Syrië.

Wat beweegt ons?
Het onvervreembare recht van mensen op waardigheid, respect en veiligheid.

www.humanitairehulp Syrie.nl

bankrek. **NL33 TRIO 0781 3627 68**



Kerstconcert in de Josephkerk

De Stichting Behoud Sint Josephkerk houdt i.s.m. ArtEZ een Kerstlunchconcert.
Het concert vindt plaats op donderdag **22 december 2022** om **12.30 uur** aan de Oldenzaalsestraat 115. De kerk is open vanaf 12.00 uur.

Gezegende Kerstdagen en een gezond 2023!

John Schiffel, Stichting Behoud Sint Josephkerk.





Waarschijnlijk kent u Bruggerbosch wel. Tussen Enschede en Glanerbrug bent u er vast al regelmatig voorbij gereden of zelfs binnen geweest op bezoek bij een familielid of bekende. In Bruggerbosch wonen mensen van verschillende leeftijden. De meesten zijn al oud(er), sommigen nog jonger. Ze delen met elkaar dat het door een cognitieve aandoening (heel vaak dementie) niet meer lukt om zelfstandig te wonen.

Elke zaterdagmorgen vindt er in het restaurant van Bruggerbosch een viering plaats. Rond de veertig bewoners bezoeken trouw deze vieringen. De ene week is het een protestantse viering, de andere week een katholieke viering.

Om onze bewoners naar het restaurant te brengen zijn er vrijwilligers nodig. Als we genoeg vrijwilligers hebben kunnen de bewoners in alle rust gehaald worden en na afloop weer terug gebracht worden naar hun woning.

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die ons een keer in de twee à drie weken een zaterdagochtend willen helpen. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer drie uur per zaterdag (tussen 09:30-12:00). De opbrengst is enorm! Bewoners, vrijwilligers en geestelijk verzorgers zijn u reuze dankbaar. Daarnaast ontvangt u zonder enige twijfel een goed gevoel; u heeft omgezien naar een kwetsbare medemens.

Wilt u meer informatie, een keertje komen kijken of zich gelijk aanmelden als vrijwilliger? Dan kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorger van Bruggerbosch:

Simon Saliba simon.saliba@liberein.nl of via 053 482 66 88.

IETS NIEUWS?



Voordat ik vertrok naar Oosterbeek om te zorgen voor mijn collega Mill Hill Missionarissen heb ik dikwijls gesprekken gehad met mensen in St. Jan en omgeving, ook in Oldenzaal waar ik toen heen ging, over 'loslaten'. Hoe slagen we er in ons leven in om allerlei mensen en dingen die ons lief zijn toch los te laten?

Voor de een is het zo iets als een voldongen feit, voor de ander is het pijn in het hart.

Ik heb er een boekje over geschreven: iets nieuws- zie je het dan niet? Ik heb het hier in Oosterbeek laten drukken; het kost een tientje, excl. verzendkosten. Als je geïnteresseerd bent kun je het bij mij bestellen:

benengelbertink@hotmail.com of tel. 06-14660314.

Overigens gaat het me hier goed; het is wennen, heb nog geen tijd gehad om te schilderen, geen tijd voor het fitnesscentrum, maar kan wel een wandelingetje maken in het bos hier.

Graag wens ik jullie allen alle goeds, fijne opgang naar kerstmis.

Pater Ben.



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam
Ietje Köiter
Ine Reuver
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 1 - 2023

maandag 2 januari 2023
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 19 januari 2023



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl
André Amelink, (bouw)- technische
zaken
Carina Adduci, secretaris
Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

Uw herinnering is onze zorg.

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



*Jeder kind
een goede start*

Adventsactie steunt dit jaar projecten
die zich richten op het recht van
kinderen op een goede start in het
leven, met aandacht voor voeding, zorg
en een stimulerende omgeving.

Helpt u mee?



Doneer eenvoudig via de QR-code



www.adventsactie.nl

IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRLSFc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuolqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven



vrededorf
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: 'Let it snow, let it snow...'. Kosteres mevrouw Bontje is er helemaal niet blij mee. "Meneer Blok," foertert ze, "dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!" "Jawel!" zegt hij. "Want Kerst is een VROLIJK feest en iedereen houdt van sneeuw, nou, dan komen ze vrolijk binnen, een witte Kerst voor niks!" Mevrouw Bontje wordt rood. "U hebt het mis, de mensen komen voor stilte en verwondering over de geboorte van het kind Jezus!"

"Ja, precies," zegt meneer Blok, "midden in de winternacht was dat! Het HAGELDE en 't SNEEUWDE en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it snow!" Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de sneeuwman op OFF. "Meneer Blok, snap het nou: die sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de heilige familie. Zó arm was het Jezuskind toen hij op aarde kwam! Voor ons!" Eindelijk wordt meneer Blok stil. "O. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja." Hij pakt de sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw Bontje weerklinkt door de stille kerk. Een paar weken later heeft meneer Blok een roze engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen en weer en zingt 'Stille Nacht'. Nou vooruit. Die mag blijven. In het zaaltje.



Versje

Dit is de Kerstmis die ik wil:
met heel veel kaarsjes en heel stil.
Samen blij zijn, zonder lawaai,
er helemaal bij zijn, heilig saai.
Dat mensen stil zijn, geen grapjes maken,
dat je alleen het vuur hoort kraken.
Geen tv, geen internet, geen bezoek,
alleen wij samen ... en een boek,
en de stem van opa die vertelt
hoe de komst van Jezus wordt voorspeld
en hoe hij geboren wordt in een stal
en hoe hij de mensen redden zal.
Zo stil in die stal ... wat hooi dat dwarrelt,
een os die ademt, sint Jozef scharrelt,
Maria zucht, de geboorte voorbij,
en sssst... in zijn kribbetje, daar ligt Hij,
het kindje van stilte, de hemelse stem.
Alleen als je stil bent, dan hoor je hem.



Uit de Bijbel

God, ik ben rustig en stil,
ik voel me veilig bij U,
zoals een kind in de armen
van zijn moeder. psalm 131,2

