

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
januari 2022/1



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Pelgrim

januari 2022 / 1

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Inhoud

- 5 Voorwoord**
Ans te Lintelo
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 13 Apps voor op de mobiele telefoon
of tablet**
- 14 Liefde gaat door de maag;
een recept**
- 16 Vieringenrooster**
- 23 Wist u dat?**
- 24 Van de vice-voorzitter**

Bij de voorpagina:

Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel.
Het wordt gevierd 40 dagen na Kerst, op (woensdag) 2 februari.
Aan het begin van de Eucharistieviering vindt een processie met gezegende kaarsen plaats. Het wordt gevierd met het eten van pannenkoeken. De ronde goud-kleurige pannenkoeken symboliseren de zon, het licht. En Lichtmis betekende vroeger ook dat het werk op de boerderij stilaan werd hervat.

**Het glas-in-lood raam bevindt zich in de abdij
Onze Lieve Vrouw van Koningsoord te Arnhem**





Oud Versus Nieuw

Afgedaan
Dof
Kromgegroeid
Uitgeblust
Is het Oude Jaar

Genoten
Gelachen
Gehuild
Gemopperd
In het Oude Jaar

Gladgestreken
Zachtglanzend
Klein maar Fijn
Levenslustig
Is het Nieuwe Jaar!

Genieten
Lachen
Verbeteren
Vooruitkijken!
In
Het Nieuwe Jaar!!

12, 20 JOOTJE

VAN DE REDACTIE

Lieve mensen

Kerst is weer gevierd.
De kerstboom en het kerststalje is weer opgeborgen.
De oliebollen, appelflappen en kniepertjes zijn op.

Zo her en der zie je nog een paar verdwaalde lampjes in het duister,
maar we zijn toch echt weer met een nieuw jaar begonnen.

Wij wensen U allen

Een gelukkig en gezond 2022!

Namens de gehele redactie,
Conny, letje, Clara,
Annelies,
Ine

Uit voorraad leverbaar



Wie wel eens iets via internet koopt (en wie doet dat nu niet in deze pandemie), kan direct de status van het product bekijken. Is het direct leverbaar, uit voorraad, of is het tijdelijk niet leverbaar?

Als ik het vergelijk met de dienstverlening die de kerk is, zie ik wel overeenkomsten. Wat ik wil leveren uit voorraad 'in nabijheid van mensen', wordt uitgevoerd in afstand nemen en mondkapjes of getoond via de digitale snelweg. Ik lever zo goed mogelijk uit. Al denken sommigen misschien dat ik tijdelijk niet lever.

Werkend voor de kerk, voor de jongeren, kan ik thema's voorbereiden, bedenken, in voorraad zetten.

De onzekerheid over wanneer ik het kan leveren maakt het niet gemakkelijker. 'Direct leverbaar' is wel het persoonlijk (telefonisch) contact met jongeren. Het raakt me dat sommigen vinden dat ze geen perspectief hebben.

Anderen zetten er nog steeds studerend de schouders onder. Ze zijn ook nog eens beschikbaar in de supermarkt of de zorg.

Net voor de grote lockdown, hebben jongeren van M25 Haaksbergen nog ruim 225 euro bij elkaar verdiend voor De Wonne Glanerbrug. Een fantastisch resultaat en gevoel!

Het kind is geboren, het jaar 2022, is nog nat. Maria en Jozef gaan, gewaarschuwd door een engel, op de vlucht naar Egypte, om later weer terug te keren naar Nazareth. Daar groeit Jezus op. Om later hoop en geloof uit te leveren.

Dat is de nieuwe kans die ons geloof ook u en mij weer zal aanbieden.

Ik wens u geluk en gezondheid toe.

Ans te Lintelo



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Toegang vieringen in de St. Jozefkerk

In de Jozefkerk als eucharistisch centrum is vanaf 16 januari weer iedere zondag om 11.00 uur een viering met maximaal 50 bezoekers.

Er dient vooraf te worden gereserveerd, vóór 11.00 uur op de donderdag hieraan voorafgaand per mail

reserveren.noord@katholiekenschede.nl
of telefonisch 053 - 435 48 08.

Alleen als u welkom bent krijgt u bericht.

Voor vragen kunt u altijd op donderdagmorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met het locatiesecretariaat: 053 - 435 48 08.

Een mail sturen mag ook:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep/Beheergroep Noord



Dromen

Het jaar 2021 ligt achter ons. Durven we vooruit te kijken?

"Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk", schrijft Dorothee Sölle (1929 - 2003). Een gezegde uit het boek Spreuken, vol met levenswijsheden in de vorm van spreekwoorden. Gemakkelijk te onthouden. Martin Buber (1878 - 1965) vertaalt 'visioen' met 'schauwen'. Visioenen openen perspectieven, bieden toekomst. De stem van de profeten, steeds opnieuw in herinnering gebracht om rechtvaardiger te leven. We lopen elkaar mis, als we elkaars visioen niet delen. Welk visioen heb jij?



Tekst, gevonden in de Sint Pauluskerk te Baltimore uit 1692:

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast, en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen: ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan jezelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn: het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd: veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn, en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn: houd vrede met je ziel in de lawaaiërige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

*Lies van Veldhoven,
pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord*

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Wat een jaar was 2021: nog steeds corona, opnieuw lockdown. Veel spanning, onzekerheid en verdriet bij mensen die iemand hebben verloren of iemand niet konden zien of vasthouden. Toch zijn er zeker ook veel mooie dingen gebeurd en kijken we vol goede moed uit naar een nieuw jaar vol uitdagingen.

Eerst even een terugblik..

Het jaar startte met een inspirerende serie zoom bijeenkomsten in de 40-dagen tijd, georganiseerd door Rik Ledoux, priesterstudent die stage liep in onze parochie. In de zomer is een prachtige traditie geboren: de Jacobuswandeling van Enschede naar Lonneker. In de maand oktober zijn we gestart met bijeenkomsten in het parochiehuis, waarin we samen met parochianen spraken over een onderwerp rond ons geloof: vier thema-avonden rondom Maria en een avond over de evangelist Lucas bij de start van het nieuwe liturgische jaar. We zochten en vonden verbinding en verdieping met elkaar. Er is een Laudato Sí viering geweest in oktober, de Angelusviering in december werd vanwege het Jozefjaar gewijd aan de heilige Jozef. In de kerk hangt sinds kort een Schelpjesbord, waar de namen van de nieuw gedoopten op staan. Met een prachtige Bach Cantate sloten we de Adventstijd af, net voordat de kerk opnieuw door lockdown moest sluiten.



Onze maandelijkse internationale vieringen (1e zondag van de maand) zijn een ontmoetingsplek geworden voor veel buitenlandse jongeren, we mogen er steeds meer begroeten! Ricardo uit de pastoraatgroep is afgestudeerd en terug naar zijn vaderland Mexico, hij wordt vervangen door Bruno uit Brazilië.

De gastheren en gastvrouwen, stewards en kosteren hebben tomeloze inzet getoond om de vieringen ondanks de beperkende coronamaatregelen steeds in goede banen te leiden. Dat is helemaal gelukt!

Wat staat er op ons wensenlijstje voor 2022?

Meer thema-bijeenkomsten in het parochiehuis, zodra de corona situatie dat weer toestaat. Te beginnen in de 40-dagentijd. Mochten we dit niet fysiek kunnen organiseren, dan zullen we dat, evenals vorig jaar, via Zoom doen. Maar ook later in het jaar willen we verdiepende bijeenkomsten organiseren over psalmen, de evangelist Marcus bij de start van het liturgische jaar B, en andere onderwerpen. Hebt u zelf ideeën, laat het ons vooral weten!

Naast de wekelijkse vieringen op vrijdag- en zondagochtend, de maandelijkse Angelusvieringen, iedere 1e zaterdag van de maand om 12 uur. Het "gelegenheidskoor" krijgt steeds meer zangers en zangeressen. Wil je ook meedoen, meld je bij Juliette!

We hopen in de Maria maand mei weer een bedevaart naar Eggenrode te kunnen organiseren. En de wandeling van Jacobus naar Jacobus gaat op 2 augustus op herhaling.

Kortom: er groeit en ontstaat veel moois. Hopelijk kunnen we samen in het nieuwe jaar veel vieren en danken.

Voor nu wensen wij u en allen die u dierbaar zijn een gezond en gezegend 2022! Wij hopen u snel weer in de Jacobuskerk te zien.

Pastoraatgroep Jacobuskerk



De Jacobuskerk zoekt vrijwilligers die zich in willen zetten als koster en/of acoliet. Heb je/hebt u belangstelling hiervoor, informeer bij een van onze vrijwilligers of stuur een mail aan Secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl. Van harte welkom!

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Vieringen St Jankerk

Helaas zijn vanwege de lockdown (en vele corona- besmettingen) de vieringen in de St. Jankerk wederom stil gelegd.

We vieren niet, we houden geen samenkomsten/vergaderingen met volwassenen, alleen de bijeenkomsten met de communicantjes mogen doorgaan. Dat zijn immers kinderen.

Houd de website van de parochie goed in de gaten: www.katholiekenschede.nl Zodra er nieuws is, kunt u het hier vinden.

Ook via de Nieuwsbrief van de parochie houden we u op de hoogte. Ontvangt u deze nog niet? U kunt zich hiervoor aanmelden via de eerder genoemde website.

En anders kunt u altijd nog bellen met het secretariaat.: 053 - 432 44 87 op maandag- en donderdagmorgen.

We wensen u een Gelukkig en vooral Gezond 2022!

Pasoraatgroep en Lokale Beheergroep
Geloofsgemeenschap Zuid/
St. Jankerk

*Gelukkig zit
niet alles*



Op slot...



Samenvatting Kinderwoorddienst Sint Jan 2e,3e & 4e Advent 2021



Op zondagochtend 5 december, de 2e Adventzondag mocht Ayana, het enige kind in de kerk, de kaars voor de 2e zondag aansteken en het gedicht voorlezen.

Een vlam die langzaam groter wordt, vertelt een mooi verhaal. Het licht van onze goede God schijnt voor ons allemaal. Geloof maar dat Hij mensen ziet. Een stem zegt: 'Wees gegroet.' Want God vergeet de mensen niet, Hij komt naar ons toe.

De 3e Advent op zondag 12 december, hebben wij gelezen over de ontmoeting van Elisabeth en Maria, hoe blij ze waren. We hebben ook de vraag gesteld; voel jij dat ook? Wat precies en is dat te zien? We hebben een stukje Magnificat laten horen en een muzikaal stukje gedecodeerd.

Doe eventjes je ogen dicht en tel dan maar tot drie. Je zult het zien: het wordt al licht. Dat heet nou liturgie! Wees blij omdat de Redder komt en zing het hoogste lied. Want als de Heer op aarde komt zorgt Hij dat jij geniet.



Op zondag 19 december de 4e Adventzondag, was er maar één heel jong meisje in de kerk. Te jong voor de KWD. Maar zij mocht wel de adventskaarsen met hulp van haar mama aansteken.

Een vuur is warm, een vuur geeft licht en kijk: het wordt steeds meer. Zo krijgt de vrede een gezicht, wij wachten op de Heer. Vier kaarsen schijnen in de nacht, het wonder is dichtbij. Het kind dat zo lang werd verwacht maakt alle mensen blij.

Door Corona waren er dit jaar helaas bijna geen kinderen. Maar we hopen volgend jaar in de vastentijd weer met een nieuw project te kunnen starten, waar veel kinderen bij aanwezig zullen zijn.

Wij wensen jullie allen een gezond, gelukkig en gezegend 2022!
Warme groetjes, *Werkgroep Kinderwoorddienst St. Jan*

Koren zoeken leden

Onze parochie beschikt over een behoorlijk aantal koren. Zij geven een bijzonder luister aan de vieringen in onze kerken. Daarnaast vinden de koorleden gezelligheid met elkaar. Verscheidene koren kunnen echter nog wel leden gebruiken. Misschien iets voor u?

Schola

Speciale aandacht willen we schenken aan Schola, het koor dat zich richt op de Gregoriaanse gezangen. Hoewel de meeste koren gemengd zijn, is Schola een typisch mannenkoor. Het voortbestaan van dit koor hangt aan een zijden draadje nu het aantal leden tot zes is teruggelopen. We zijn dus op zoek naar mannen die dit koor willen komen versterken. De bestaande koorleden willen samen met nieuwe koorleden afspreken hoe verder te gaan. Dat betekent gezamenlijk overleggen over: hoe vaak repeteren, wanneer repeteren en hoe vaak in een viering zingen, etc..

De huidige leden van Schola maken ook deel uit van andere koren. Het ligt dus zeker niet in de bedoeling om stemmen bij andere koren weg te halen. Wegens vertrek van de huidige organist/dirigent zal er naar een nieuwe organist/dirigent gezocht moeten worden.

U kunt zich melden via ons secretariaat secretariaat@katholiekenschede.nl

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere



Interessante apps voor op smartphone of tablet



Logo van de app: Bidden Onderweg

1. Bidden onderweg

In deze app wordt een lezing van de dag voorgelezen, omlijst door muziek en enkele vragen om je aan het denken te zetten. De podcast is ontwikkeld vanuit de orde van Jezuïeten en bedoeld om "onderweg": tussen de drukke bedrijven door, in de trein of thuis te luisteren. Elke aflevering duurt ongeveer 10 minuten.



Logo van de app: Getijdengebed

2. Getijdengebed

In deze app staan de juiste Getijdengebeden per dag en per tijd van de dag uitgeschreven. Een gemakkelijke manier om (een deel van) de Getijden te bidden, aangezien een Getijdenboek nog wel lastig kan zijn in gebruik.



Logo van de app: Missaal

3. Missaal

Deze app is ontwikkeld vanuit het bisdom Haarlem-Amsterdam en pas heel recent gelanceerd. Het geeft de liturgie van elke dag overzichtelijk en duidelijk leesbaar weer. Heel handig.

De website katholiekleven.nl biedt overigens ook interessante filmpjes en podcasts over ons katholieke geloof.

Juliëtte Jonker





LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG

Ingrediënten

- 250 g boter
- 200 g bruine basterdsuiker
- 300 g biscuits of haverkoekjes
- 40 g cacao
- 1 ei
- 4 el sterke koffie
- 1 el korianderzaden, fijn gemalen
- kleine vlaavorm (of hartvorm)

Bereidingswijze

Verkruimel de biscuits of koekjes (gebruik een deegroller). Klop het ei schuimig. Smelt de boter en vermeng met basterdsuiker, cacao, koriander en koffie tot een glad bruin mengsel. Voeg het ei en de koekkrum toe. Bekleed de vorm met bakpapier en schep het mengsel erin. Laat het minimaal acht uur opstijven in de koelkast.

Je kunt de koek met poedersuiker bestrooien en het midden met een hartvorm van papier bedekken, zodat er een hart 'open blijft', als beeld van de liefde die centraal staat in de trouw aan de ander.

Bron:

naar een legende en recept uit: *Meiraap, eettradities & familie-recepten* van Simone Kroon en Mariët Willems, Good Cook, 2013



Februari is een spannende maand voor verliefden: rond 14 februari kun je een kaartje of bloemetje krijgen met "liefs van jouw Valentijn". Die datum is de gedachtenis van priester Valentijn uit Rome, die de dochter van de stadhouder

genas van haar blindheid. Toen deze stadhouder uit dankbaarheid vele christenen uit hun gevangenis bevrijdde, was dat tegen de wil van de keizer en daarom werd Valentijn gedood in 269. Volgens een legende ontving het meisje dat hij van haar blindheid genas na zijn dood een bloem met de tekst: "Liefs van je Valentijn".

Liefde gaat door de maag. Daarom een geliefd recept, dat ook duurzaam is: er is geen oven nodig. Een soort cake met chocolade in een ronde vorm. Een cirkel kent geen begin of eind: het is een beeld van eeuwige trouw zoals de ringen die geliefden uitwisselen.

Het korianderzaad herinnert aan het 'brood uit de hemel' dat het volk van Israël in de woestijn ontving: "Het leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek" (Exodus 16,31). ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

KRONIEK

OVERLEDENEN



St. Jozefkerk

02-12-2021 Netty Looze-Elst, 79 jaar, w/v Benny Looze

12-12-2021 Marietje Strengers-Kroep, 98 jaar, w/v F.G.M Strengers

Anders

11-12-2021 Gerrit Hasselerharm, 89 jaar, e/v Ine Hasselerharm-Fox

12-12-2021 Johanna C. Kamphuis-Douwma, 74 jaar, e/v Franciscus L.J. Kamphuis

14-12-2021 Theodora Jacoba Engelina van Huijstee-Grimberg, 98 jaar

27-12-2021 Diny Koster-Spekrijse, 64 jaar, e/v Steven Guitze Koster

28-12-2021 Agatha M.J. Kortink – Wigbers, e/v F.A. Kortink



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 22/23 januari 3e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde		Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Via Zoom
	Ariënskoor		
Weekend 29/30 januari 4e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Kortén	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee
	BJK	Samenzang	Vocal Moments
Woensdag 2 februari Maria Lichtmis	Woord- en communieviering Woensdag 09.30 uur C. Berbée		
	Samenzang		
Weekend 5/6 februari 5e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink Mariakoór

LAATST BINNENGEKOMEN BERICHT

Op grond van de opdracht van de bisschop zullen wij met ingang van zondag 16 januari eucharistievieringen aanbieden in onze eucharistische centra conform het Coronaprotocol van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Dit zijn vieringen voor maximaal 50 bezoekers (m.u.v. personeel), één cantor of een koorgroep van maximaal 4 personen. Mensen moeten reserveren voor de viering.

Voor het laatste Coronaprotocol zie:

<https://www.rkkerk.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-voor-r-k-kerk-vanaf-19-december/>

Verder stellen we ons als eerder terughoudend op uit solidariteit met de samenleving, om het aantal contactmomenten en daardoor mogelijke besmettingen zoveel mogelijk terug te dringen, om de zorg te ontlasten. Dus geen verdere vieringen, repetities, koffie drinken, samenkomsten met volwassenen. Voor kinderen en jongeren is er meer mogelijk. Dit alles op basis van de regels van de Rijksoverheid.

Voor de komende weekenden betekent dat derhalve het volgende:

Zondag 23 januari:

- Eucharistieviering Jozefkerk Enschede, 11.00 uur, P. Daggenvoorde, koorgroep Ariënskoór



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 12/13 februari 6e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	BJK	Vocal Moments	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 19/20 februari 7e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur G. Korten
		Samenzang	Samenzang
Weekend 26/27 februari 8e Zondag door het jaar			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld
			Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter	Gebedsviering Zondag 09.30 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
	Schola	Samenzang	

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.

U kunt voorlopig dus alleen deelnemen aan een viering in de St. Jozefkerk, daarvoor dient u te reserveren via mail: reserveren.noord@katholiekenschede.nl (vóór donderdag 11.00 uur)

of telefonisch: 053 - 435 48 08 op donderdag tussen 9 en 11 uur.

Zodra het kan en mag, vieren we volgens het rooster dat op pagina 16 en 17 is afgedrukt. Houd u daarvoor de website en de nieuwsbrief in de gaten, of neem telefonisch contact op met één van de secretariaten.



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Eschpoort (Boulevard) 16.00 uur

(22 jan/26 feb/26 mrt/23 april/28 mei/25 juni) voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten De vieringen zijn tot nader bericht uitgesteld

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,

Daarna drinken we een kop koffie of thee.

Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede



Erbij horen!

Ik wil graag bij mensen horen die zonnen aansteken voordat de wereld verregent, die zomervliegers oplaten en confetti strooien tussen de sneeuwvlokken.

Ik wil graag samen zijn met mensen die op de stoelen gaan staan om de sterren op te hangen, die mondharmonica spelen op de puinhopen.

Ik wil graag zijn bij hen die lente maken van gevallen bladeren, die ons verwarmen met een klein lichtje.

Wil jij ook niet zijn bij hen die touwtjespringen langs de regenboog, of in de armen vallen van iemand die zegt 'ik hou van jou?'

Wil jij ook niet zijn bij iemand die voor jou het woordje LIEFDE in het zand van het strand schrijft.

Wil jij ook niet samen zijn met iemand die bellenblaast gewoon omdat dat zo leuk is.

Ik wel!!!

Ik wil wel roepen van de daken dat er liefde is in ieder goed mens. Dat angst een slechte raadgever is.

Als iedereen schreeuwt het heeft geen zin, wil ik geloven dat de wereld niet ten onder gaat aan geweld, hufterigheid of onverschilligheid.

Ik wil horen bij de mensen die een beetje clownesk zijn, die eerst werken vanuit het gevoel en dan met het verstand.

Ik wil wel vallen en vallen en weer opstaan.

Ik wil leren van mijn fouten. En dan met mensen op het tuinfeest in de regen blijven dansen als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.

Want de muziek en het leven gaan door en door..

Bij die toffe mensen wil ik echt wel horen!

Ans te Lintelo



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de eucharistieviering van 11 uur

WE WILLEN IEDEREEN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2022 WENSEN.

Zondag 6 februari:

Thema: Mensvisser?

Laat je aanraken door Gods Liefde, en kom net als Petrus dicht bij Jezus.

Zondag 20 februari:

Thema: Gods liefde is grenzeloos.....en die van ons?

God is goed en vol liefde voor iedereen. Laten wij dat ook zijn.



De Kinderwoorddienst voor de st. Jozefkerk is natuurlijk onder voorbehoud dat de kerken weer geopend zijn.

KidsTime St Jankerk



Beste ouders en kinderen,

Als alle coronamaatregelen het toelaten zal dit de 1e Kids Time in het nieuwe jaar zijn. Een heel goed, gezegend en gezond 2022!!!

Kids Time is een club voor kinderen (groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.

Op Vrijdag 4 februari 2022 van 15:30u tot 17:00u
in de parochiezaal van de Sint Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij bij elkaar met de Kids Time.

Het thema voor deze 3e bijeenkomst is:

Maria Lichtmis

Ieder jaar op 2 februari, precies veertig dagen na kerst, herdenken wij dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon.



Met het feest van Maria Lichtmis wordt de grote Kersttijd afgesloten. Het feest wordt gevierd met veel kaarsjes. In landen als Zwitserland en Oostenrijk worden nu pas de kerststalletjes opgeruimd.

Tijdens deze 3e bijeenkomst vertellen we het verhaal van "**Het kindje Jezus in de Tempel**", Een verhaal dat gaat over een man die Simeon heette en in Jeruzalem woonde, het volk Israël dat het heel moeilijk had. Simeon wist dat er een koning zou komen die hen zou bevrijden. We gaan in gesprek met de kinderen over dit verhaal en het thema "**Maria Lichtmis**". Daarna knutselen we er iets moois bij. We beginnen en eindigen met een kort gebed.

Geef je zoon of dochter op bij Saskia. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn (wel een mondkapje dragen).

Breng een vriendje of vriendinnetje mee, dat maakt het dubbel leuk!

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker!

Volgende datums: 4 februari 2022, 8 april en 3 juni 2022

Thema: Maria Lichtmis, Goede vrijdag, Pinksteren, Slotbijeenkomst

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim

We hopen julie te zien!





KLOKJESVIERING

9:30 - 10:00h

(elke 4de zondag in de maand)
vanaf 28-11-2021

De volgende data zijn:
28-11-2021
(vrijdag 24-12-2021 17⁰⁰)
23-1-2022
27-2-2022
27-3-2022
24-4-2022
(niet in mei)
26-6-2022

De locatie is de Sint Jan-Kerk in Enschede Zuid
Maaksbergerstraat 251

Een laagdrempelige viering. Voor iedereen die de
Bijbel, God en gemeenschap wil leren kennen,
gericht op kinderen van 3 tot 7 jaar. Ouders,
ooms en tantes, grootouders natuurlijk ook van
harte welkom.

Breng je vrienden mee...

Op **23 januari om 09.30 uur** is er weer een Klokjesviering, we mogen niet in de kerk vieren, dus doen we het net als met Kerst, **via de computer**.

Meld u aan via:

klokjesviering@katholiekenschede.nl

U ontvangt dan een link waarmee u toegang krijgt.

Het zou leuk zijn als u eens komt kijken met uw (klein-)kind.

De viering duurt maar een half uurtje. Omdat de doelgroep (kinderen van 3 tot 7 jaar) nog niet kan lezen, gebruiken we geen boekje.

Het kinderkoor doet ook mee.

Doet u mee deze zondag?



Kinderkoor JM

Het kinderkoor JM van onze parochie is altijd op zoek naar nieuwe koorleden.

Het koor oefent op dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur in de Bomansschool aan de Vastertlanden.

Voor informatie over het koor kun je bellen naar Valery 06-47 41 65 29



Wist u dat ...

- .. Bestuursleden Carina Adduci (secretaris) en André Amelink (o.a. gebouwen en deel financiën) in 2021 door de bisschop voor een tweede termijn van 4 jaar benoemd zijn?
- .. Wij erg blij zijn in dezelfde samenstelling verder te kunnen?
- .. Onze vicevoorzitter, Joop Hassink, aan zijn laatste jaar van zijn eerste termijn van 4 jaar bezig is?
- .. Hij aangegeven heeft, uit solidariteit met het zittend team, voor een tweede termijn te willen gaan?
- .. We over ongeveer een half jaar zullen weten of de bisschop dat een goed idee vindt?
- .. We, in verband met continuïteit, moeten werken aan vernieuwing van het bestuur?
- .. Wij daarom op zoek zijn naar bestuursleden die al warm willen lopen?
- .. Dit is met het oog op een vloeiende overgang van bestuur?
- .. Kandidaten dus erg rustig kunnen inschuiven?
- .. Er tijdens de Kerst een mooie kerstkribbenroute van 17 kerststallen in de binnenstad was?
- .. Dit te danken was aan de geweldige inzet van Annelies Tenbergen, Jeanet en Alice Snijders?
- .. Veel vrijwilligers bereid zijn gevonden om voor kerst, kerstpakketten rond te brengen?
- .. Wij de komende tijd intensief inzetten op het synodaal proces?
- .. Dit door de Paus ingezet proces vooral benut zal worden om met elkaar te delen hoe wij staan in ons geloof/kerkzijn?
- .. Wij waarschijnlijk één van de weinige parochies zijn waarbij de kerkbijdrage drie jaar achter elkaar steeg?
- .. Wij daarmee echter nog niet uit de rode cijfers zijn?
- .. Wij keer op keer verrast worden doordat veel parochianen aangeven dat de parochie hen veel waard is?
- .. Dat heel veel energie geeft?
- .. De bisschop 3 maart naar Z.O.Twente komt om een visitatie te doen van de parochies in Enschede, Haaksbergen en Losser?
- .. Wij hopen een mooi videoteam te formeren om onze vieringen te kunnen uitzenden?
- .. Dit een mooie hobbyclub zou kunnen worden?
- .. Ook andersoortige vieringen (huwelijk en rouw) in beeld gebracht kunnen worden?
- .. Dit fijn voor mensen is die niet bij de vieringen aanwezig kunnen zijn?

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Van de vicevoorzitter.....



Allereerst natuurlijk (opnieuw) voor u allen, namens het bestuur, **"Een voorspoedig en gezond 2022"**

Graag neem ik u weer mee in een aantal belangrijke topics voor onze parochie.

Kerkbijdragen in 2021

Goed nieuws hierover. Het is ons, door uw bijdragen, voor het derde opeenvolgende jaar gelukt de jaaropbrengst van de kerkbijdrage te verbeteren. Wij zullen uitkomen op ruim €160.000,-, wat ongeveer €17.000,00 meer is dan in 2020. Dan te bedenken dat men in 2018 overwoog te gaan rekenen op €60.000,-. Dank en complimenten aan allen die hier aan bijdroegen. Het mindere nieuws is: ondanks de mooie bijdragen hebben wij nog steeds meer uitgaven dan inkomsten.

Het bedrag zou nog hoger zijn uitgevallen als iedereen zijn toezegging gestand had gedaan. Helaas is onze administratie nog niet zodanig dat wij parochianen goed kunnen herinneren aan hun nog niet voldane toezegging. Maar steekproefsgewijs zien wij dat dat er nog al wat zijn. Dus bent u onzeker of u uw toezegging wel voldaan heeft, kijk dan uw betalingen over 2021 nog eens na.

Par. Jacobus de Meerdere NL15RABO 0153 1666 65

Kerkbijdragen in 2022

Met deze Pelgrim krijgt u weer een verzoek om aan te geven of wij voor 2022 weer op u mogen rekenen. Om er zeker van te zijn dat u niet vergeet uw geld over te maken, zou u ons ook kunnen machtigen uw bijdrage te incasseren. Het geeft ons meer zekerheid en als het moet stoppen is dat eenvoudig door ons te regelen. Wij merken nogal eens dat parochianen moeilijkheden hebben hun zelf gemaakte automatische overschrijving aan te passen of te beëindigen. Met een machtiging aan ons wordt dat voor u en voor ons gemakkelijker.

Vorig jaar hebben wij ons adviesbedrag geïndexeerd naar €10,50 per maand. Voor wie dit nog niet heeft gedaan geven wij in overweging dit alsnog te doen.

Verder blijft het motto: wij zijn blij met alle bijdragen, naar draagkracht meer of minder dan het adviesbedrag. Wij prijzen ons gelukkig dat er veel parochianen met meer draagkracht zijn, die dat ook tot uitdrukking brengen in hun kerkbijdrage. Heeft u bij deze Pelgrim geen verzoek tot kerkbijdrage ontvangen, maar wilt u wel een toezegging/ incassomachtiging afgeven dan vindt u de formulieren op www.katholiekenschede.nl.

U kunt ook het secretariaat benaderen voor toezending:
secretariaat@katholiekenschede.nl
053-478 53 06 (ma-do ochtend bereikbaar)



Giften

Dankzij giften in 2021 zijn wij in staat het video-opname-/ zendsysteem in alle drie de kerklocaties op niveau te brengen. Bovendien wordt de geluidsapparatuur in de St. Jan en de H. Jacobus ook vernieuwd. Hiermee is een totaalbedrag van €42.000,-- gemoeid. Deze kan geheel bekostigd worden uit de royale giften speciaal voor dit doel.

Videoteam

Nu we perfecte apparatuur in de kerken gaan krijgen moet deze ook bediend worden. Dit kan van eenvoudig tot zeer geavanceerd. Wij zouden graag een team willen formeren dat tijdens de diensten aan de knoppen zit, om de vieringen goed in beeld te brengen. Iedereen is hier voor welkom en misschien is het ook de kans voor jongeren (beneden 50?) om een viering mooi in beeld te brengen. En voor de duidelijkheid: het systeem is niet moeilijk, maar wie meer wil kan meer. Belangstellenden kunnen zich melden via secretariaat@katholiekenschede.nl

Verwarming H. Jacobuskerk

Onze jaarexploitaties sluiten nog steeds niet met zwarte cijfers. Dat komt door de grote inhaalslag die wij al jaren moeten maken met betrekking tot achterstallig onderhoud.

De verwarming van de H. Jacobuskerk wordt op dit moment met kunst en vliegwerk in de lucht gehouden. Zij zal in 2022 echt vervangen moeten worden. Daarbij komt dat er, mede door Corona, nieuwe eisen aan de ventilatie worden gesteld. Daar moet rekening mee gehouden worden bij de vervanging. De ingrijpende operatie zal naar verwachting, met alle bijkomende kosten, tussen de €100.000,-- en €125.000,-- gaan bedragen.

Aangemoedigd door wat ik hiervoor schreef over de giften voor video en geluid doe ik een oproep. Graag komen wij in contact met mensen die mogelijkheden zien om extra middelen te verwerven ter bekostiging van de vervanging van de verwarming. Dit kan zijn door giften, maar misschien zijn er ook mensen die andere financieringsmogelijkheden vinden. Graag verneem ik dit via vicevoorzitter@katholiekenschede.nl.

U mag mij ook [bellen \(0617 308 158\)](tel:0617308158) of anderszins benaderen.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere





De verlichte Toren

Als het gemeentebestuur alle monumenten waaronder de Jozephkerk van het gemeentelijk stroom afsloot stond de Toren er donker bij. De Stichting Behoud vond dit absoluut niet kunnen. Dankzij de ondersteuning van het Fransenfonds is er een verlichtingsplan gemaakt en uitgevoerd zodat de Jozef er weer goed erbij staat. De verlichting is up-to-date en duurzaam dus milieuverantwoord.

Zo is dit rijksmonument van 1894 weer een eigentijds landmark. Het blijft wrang dat de politiek zo weinig oog heeft voor monumenten. De verlichting van Jozepftoren is een cadeau voor de komende jaren.

Foto: Sarah Schiffel

Wie weet dit?

De burens links hebben nr. 113, de Jozef heeft nr. 115 en de rechte burens hebben nr. 119, hoe zit dat? Waar is 117 gebleven? Overigens is nr. 119 recentelijk verkocht.

*John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk*



DE VERBORGEN EXECUTIES OP VLEGVELD TWENTE

Dit is de titel van de onlangs voltooide indrukwekkende documentaire omtrent 12 mensen die hier tijdens de oorlog in september/oktober 1944 door de Duitsers zijn doodgeschoten en binnen het terrein van vliegveld Twente in het geniep zijn begraven.

Nadat deze mensen uit het verzet door de Duitsers werden opgepakt en afgevoerd heeft niemand nog geweten wat er daarna met hen is gebeurd, totdat ruim 2 jaar na de oorlog 'n Duitse militair de plaats op het vliegveld heeft aangewezen waar ze begraven zouden moeten liggen.

Tijdens de voorbereiding van de documentaire door Twente FM zijn er in de afgelopen herfst ook mensen van de productie bij de St.Jacobuskerk geweest voor informatie over kapelaan Reinier de Hosson die in Enschede vanaf begin 1944 een verzetsgroep leidde onder de naam prins Bernard.

Frits Heijne heeft de mensen van Twente FM toen het e.e.a. verteld over hem, die vanaf eind 1940 tot aan zijn dood op 31 oktober 1944 als kapelaan werkzaam was in de St.Jacobusparochie. Op die bewuste 31 oktober 1944 is ook hij door een Duitse militair in Gronau doodgeschoten nadat hij door iemand was verraden.

In zijn verzetsgroep zaten o.a. de broers Hulsbeek, die hun activiteiten in het verzet uiteindelijk ook met de dood hebben moeten bekopen en met 10 anderen begraven zijn binnen het terrein van vliegveld Twente.

Op initiatief van de Vereniging Heemkunde Oalde Weersel is de plaatselijke omroep Twente FM er in geslaagd 'n indrukwekkende documentaire te maken met o.a. aangrijpende verhalen van een aantal nabestaanden van de slachtoffers. Verder komt ook de onthulling van de herdenkingsplek bij het huidige Twente Airport aan bod.

Deze bestaat uit een fraaie eiken zitbank met daarnaast een grote stenen zwerfkei met de namen van deze 12 oorlogslachtoffers.

De documentaire "De verborgen executies op vliegveld Twente" duurt 52 minuten en is te vinden op You Tube.

Ik kan u aanraden de documentaire te gaan bekijken!

Jan Kattenpoel Oude Heerink



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam
Ietje Köiter
Ine Reuver
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 2 - 2022

maandag 7 februari 2022
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 24 februari 2022



Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **assurantiekantoor**
Seinen
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49
7556 CP Hengelo (ov)
074-2424882

www.seinen-assurantien.nl





Bidden Onderweg Podcast



Een moment
van rust in de
dag om tot
jezelf en tot
God te komen



Probeer vandaag nog uit!
Download de app van Bidden
Onderweg in jouw app store.



Jezuïeten

biddenonderweg.org



Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



[https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek?id=BrrB__A
iRsC2HcGuoIqN3Q](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek?id=BrrB__A
iRsC2HcGuoIqN3Q)



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vrededorf
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





HOOP



KIK

Het was januari en de feesten waren voorbij. Het werd koud en guur buiten. De muizen kropen steeds dichterbij elkaar. Maar Kik had geen last van kou. 'Vrienden,' bromde Kik, 'Ik ga lekker naar buiten. Ik ga mijn winterdutje doen!'. 'Nou wij gaan niet mee hoor, brrrrr!', piepten de muizen, 'Slaap lekker!' Kik hopte naar buiten, over het plein, naar de vijver. Hij kroop onder een hoop bladeren en kneep zijn ogen dicht. Doodstil lag hij, als een blaadje tussen de blaadjes. De muizen verhuisden naar het verwarmingshok van de kerk en maakten het gezellig. Maar toen ze al hun spelletjes hadden gedaan en al hun liedjes hadden gepeept, was Kik nog niet terug. Ze begonnen zich te vervelen. Ze maakten ruzie en vochten om elk kruimeltje.

Ze stelden vragen, maar Kik was er niet om ze te beantwoorden. 'Wat duurt dat winterdutje lang!' 'Kik is vast bevroren!'. Hem zoeken durfden ze ook niet. Toen zei Maarten Muis: 'Weet je wat we nu nodig hebben?? HOOP!' 'Jaaa,' piepten de muizen, 'een hoop koekjes!'. 'Nee,' zei Maarten, 'HOOP is ... zéker weten dat het goedkomt, ook al wéét je het niet.' De muizen knikten en probeerden hárd te hopen. Intussen, in de hoop bladeren, werd Kik wakker. Hij kroop eruit en liet zich warmen door de zonnestralen. 'Een nieuwe dag', dacht Kik. 'Ik hoop dat mijn vrienden me nog kennen'. Vol HOOP huppelde hij naar de kerk.



Opgeladen

Het kerstfeest duurt nog wel een tijdje, 't blijft te zien op ons gezicht, ons hart is als een batterijtje opgeladen met Jezus-licht! Door die boodschap en die power brengen wij de wereld hoop.

geven we liefde en vertrouwen, helpen we mensen uit de knoop. Allemaal door dat ene kindje dat voor ons ter wereld kwam. Er is leven in de winter, er groeit hoop aan elke stam.



Uit de Bijbel

Als je bewondering voelt voor de Heer heb je niets te vrezen, ken je geen angst, want de Heer zelf is jouw hoop!

Naar Sirach 34:16



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns