

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
november 2021/9



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?

Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Awareness is the key to Health



Nthabiseng

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

november 2021 / 9

Inhoud

- 5 Voorwoord**
pastor Frank de Heus
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 13 Nieuwe voorganger bij uitvaarten**
- 14 Allerzielen**
- 16 Vieringenrooster**
- 23 Heropening Pauluszaal**
Tweckelerveld
- 24 Van de vice-voorzitter**
- 26 Prijsvraagje Behoud**
St. Joseph



Pater Jeunink vierde op 18 oktober zijn
60 jarig priesterjubileum!

Van harte gefeliciteerd.



'Blaozen'

*De klagende klank
Die hoort bij Advent
De klank van
Verwachting, hoop en verlangen
Die je laat dromen van
De geboorte van Het Kind
Ieder jaar opnieuw.*

*De hoopvolle klank
Die 4 weken aanzwelt in kracht
Ons door het donker voert naar Het Licht
Die begint in de korte dag en aanhoudt
tot Het Kind gevonden is!
Ieder jaar opnieuw.
De Juigende klank*

*Die zo ver over vlaktes gaat
Van de 'Blaozende Keer'ls' en hun
midwinterhoorns
De jubelende Kerstklokken die zich erbij voegen.
En samen zingen ze van
De Geboorte van Het Kind!
Ieder jaar opnieuw!*

*De wegstervende klank die,
Alleen nog in ons hart en hoofd, wacht
Op de verwachting
Die in het duister terugkeert
Net als het uitzien
Naar de Komst van Het Kind
Ieder jaar opnieuw....*

11, 20 JOOTJE

VAN DE REDACTIE

De ochtendmist verrast ons soms 's morgens
met dauw op het weiland en "dampende" koeien.

Het doet mij ook aan Sinterklaas denken die met zijn paardje over de
daken loopt. De maneschijn en heerlijk die koude lucht inademen.

De kaarsjes kunnen weer thuis branden voor sfeer en warmte binnen.
De advent komt er weer aan. Geniet van deze tijd!

Groetjes, *Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine*

Vanuit het werkveld

Inmiddels alweer dik een half jaar geleden zat ik voor het eerst bij elkaar met een groepje jongere parochianen om te zien wat we aan nieuwe initiatieven voor de parochie zouden kunnen brengen. Juliëtte, Alice, Andrea en Huub hadden flitsende ideeën. Inmiddels zijn we daar ook mee aan de slag gegaan. Dan merk je dat het wel zoeken is. Waar richten we ons op? Neem je niet teveel hooi op je vork? Wie krijg je mee? – Er kwam veel steun van pastoraatgroepen en anderen. - Waar ga je wat doen? Hoe? Er was bijvoorbeeld een prachtig idee om tot een viering te komen voor kleuters met Taizé-liederen. Een spannende combinatie, want dit genre liederen is zeer meditatief. Een eerste praktische ervaring bij het uitproberen leerde ons, dat we het toch anders aan moesten pakken.

Inmiddels hebben we wel voor het eerst aandacht voor de maand van de Schepping gehad in onze parochie. De openingsviering van het seizoen in de Sint Jan kwam in dit kader te staan. Er was een aparte vesper in de Jacobuskerk. Een kinderactiviteit bij de Stuif-In in de Oase bij de Sint Jan smaakt naar meer. En het had uitstraling naar de Franciscusparochie. Daar werd de maand van de Schepping met een buitenviering rond Franciscus van Assisi afgesloten.

Voortbouwend op video-bijeenkomsten in de Vastentijd is er in de parochiezaal bij de Jacobuskerk een zeer zinvolle en gevarieerde reeks bijeenkomsten rond 'Maria' geweest. Binnenkort starten in de Sint Jan de Klokjesvieringen: laagdrempelige vrolijke vieringen voor kleuters en ieder die erbij wil zijn.

In het pastoraal team merken we dat er veel van ons gevraagd wordt en dat we scherpere keuzes moeten maken, als we een volgende generatie bij het kerkgebeuren willen proberen te betrekken. Om daar tijd voor vrij te maken zal ik zelf bijvoorbeeld minder voorgaan in reguliere weekendvieringen; specifiek: de tweede zondag van de maand in de Jacobuskerk. We hopen dat parochiële voorgangers dat op kunnen en willen vangen. Maar ook als dat niet kan, maken we toch die keuze. De tijd die daarmee vrijkomt willen we steken in meer aandacht voor jonge mensen. Die komen op zondag over het algemeen niet naar de kerk, maar stellen wel prijs op persoonlijke ontmoetingen en activiteiten buiten de liturgie om. Bedacht moet daarbij worden dat de capaciteit van het pastoraal team beperkt blijft en over twee jaar nog kleiner wordt. Inmiddels ben ik



zelf ook weer meer in de Franciscusparochie te vinden, waar Margot Dijkman uit ons team weggevallen is. Maar met bijvoorbeeld een 'Franciscusbende' daár (zie onze e-brieven) blijven we toch weer enthousiasme bij jonge kinderen en ouders te kunnen aanboren. Inmiddels hebben zich vanuit heel Zuidoost zes belangstellenden gemeld voor de training lectoren, uit Enschede twee belangstellenden voor een opleiding tot voorganger, eveneens uit Enschede één belangstellende voor koördirectie en vanuit de Franciscusparochie één belangstellende voor de cantorescursus. Van zulke mensen zullen we het meer en meer moeten gaan hebben. Zo hebben we het ook geformuleerd in ons beleidsplan: 'parochiepastoraat mét, vóór en dóór parochianen'.

Op dit moment van schrijven komt een volgende Coronagolf opzetten. Als pastoraal team hebben we iedereen gevraagd weer voorzichtig te worden en – als het even kan – 1,5 meter afstand te houden. Inmiddels discussiëren we in onze parochie-gremia ook over het eventuele vragen van QR-codes voor drukke vieringen als met Kerst. Hoe kun je veilig toch met zoveel mogelijk mensen samenkomen? Los van wat er eventueel van hogerhand komt of niet komt, vragen we iedereen waakzaam te zijn. Wees niet angstig, maar wel voorzichtig.

Inmiddels gaan we de Adventstijd weer in. Een vreugdevolle tijd op weg naar Kerstmis. Ik wens jou toe, dat je dit jaar veel plezier aan deze tijd beleeft: een goede tijd met degenen die jou lief zijn, met warmte en gezelligheid, met een open blik naar de wereld en mensen om je heen.

Goede Advent!

Frank de Heus, pastoraal werker



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Stand van zaken ...

In verband met de olopende coronabesmettingen dient vanaf heden weer de 1,5 meterregel in de kerk in acht te worden genomen (zie de stickers op de banken).

Voraf opgeven en registreren is vooralsnog nog niet nodig.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd.

Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

*Rien Tiehatten
Lokale Beheergroep*



Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Huib Oosterhuis

De dagen worden korter, de nachten langer. We trekken ons terug. Om tot bezinning te komen? Er is genoeg om over na te denken. De klimaatproblemen waarvoor mensen letterlijk in de benen komen. Een virus dat telkens weer de kop opsteekt. Van invloed op de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan. De vluchtelingenstromen. Problemen dichtbij en verder weg. Te groot voor ons. Je voelt je lamgeslagen. We worden er moe van. Somberheid kan ons overvallen. Gelukkig vieren we in deze periode de lichtfeesten. Feesten van geven, delen en ontvangen, van creativiteit en verrassingen. Met lichtdragers die ons zijn voorgedaan. Met verhalen die door de eeuwen heen met ons zijn meegegaan. Zoals Sint Maarten, die de

helft van zijn soldatenmantel aan een bedelaar gaf. Kerken zijn aan hem gewijd. Veel plaatsen kennen hem als patroonheilige. De heilige Nicolaas of Sinterklaas. Wie kent hem niet? Een echte volkseilige die nooit met lege handen komt. De heilige Lucia met haar kroon van licht. Er wordt verteld dat zij het licht uit haar ogen schonk aan haar blinde broertje. Lichtdragers op weg naar Kerstmis. Het grootste lichtfeest in hartje winter. De groei in de natuur staat stil. In onze streken horen we de klagende roep van de midwinterhoorn. Er zijn allerlei versjes om mee op weg te gaan. Het volgende lichtliedje wordt gezegd of gezongen bij het aansteken van de kaarsen op de adventskrans.

De kaars die wij ontbranden
wijst ons het lichtend spoor:
hier en in alle landen
breekt Gods bevrijding door.

Drie lichten als een teken:
wij komen op het spoor.
God zal ons niet ontbreken
zijn trouw duurt altijd voort.

Wij zoeken naar een teken,
een spoor van hoop, een kind.
Het licht dat wij ontsteken
zegt: hoor, wie zoekt, die vindt.

Waar mensen sporen volgen
getrokken door het licht,
daar gloort een nieuwe morgen
krijgt liefde een gezicht.

Daar, in de kerststal, en gelukkig op zoveel plaatsen meer, krijgt liefde een gezicht. Kwetsbaar en toch zo sterk. Dat het licht steeds opnieuw geboren mag worden. Dat wij die lichtdragers zijn.

*Lies van Veldhoven,
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord*

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Op 28 november start het jaar C: het evangelie volgens Lucas.



Wie was deze schrijver van het Lucas-evangelie en de Handelingen der Apostelen? Op woensdag 17 november a.s. zal pastor Frank de Heus in het Parochiehuis van de Jacobuskerk aan de Walstraat een lezing over dit thema verzorgen, ter gelegenheid van de start van het liturgische C jaar op de 1e zondag van de Advent. Aanvang 19.30 uur, voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden graag vooraf via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl.

U bent van harte welkom!



Inspirerende Maria avonden in Parochiehuis Walstraat

In de maand oktober was er iedere woensdagavond een aan Maria gewijde avond in het parochiehuis achter de Jacobuskerk. De avonden zijn goed bezocht door parochianen uit heel de stad. Op 6 oktober liet Carla Berbée de aanwezigen nadenken over de vraag: "Wat betekent Maria voor jou?". Daaruit ontstonden mooie gesprekken.

Op 13 oktober heeft Frank de Heus inzicht gegeven in de historische ontwikkeling rond de verering van Maria en mooie parallellen getrokken met culturen uit de oudheid.

Op 20 oktober verzorgde Rietie Kenter in het parochiehuis een lezing over verschijningen van Maria, op 27 oktober is de reeks afgesloten met een meditatieve **bijeenkomst in de kerk**, waarbij we luisterden naar de Maria Vesper van Monteverdi.



We kijken terug op een geslaagde serie, die zeker voor herhaling vatbaar is. Met zeer veel dank aan Carla Berbée, Frank de Heus en Rietie Kenter zonder wie we dit niet hadden kunnen organiseren!

Juliette Jonker en Hetty Mulder

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Kinderwoorddienst in Advent-vieringen Sint Jan

Het evangelie van Lucas is opgedragen aan een zekere Theofilus ('Vriend van God'). Lucas vertelt aan Theofilus dat hij alles heeft uitgezocht wat hij over Jezus moet vertellen.

Met de kinderen denken we in deze adventstijd na over de vraag: Stel je voor dat Lucas alles wat hij heeft uitgezocht in een plakboek had bewaard. Wat zou er dan in dat plakboek staan?

Verhalen natuurlijk, en namen en plaatsen en tijdsaanduidingen. Maar ook liederen, beelden en bijzondere woorden. Op weg naar kerst kijken we mee over de schouder van Lucas. We zien wat hij verzameld heeft en kunnen er misschien zelf ook nog iets over vertellen.

Gedurende de Advent is er in alle vieringen in de Sint Jan kinderveerdienst.

Van harte welkom!





Ouderen en Kerk: Kerstborrel in de St. Jan

Zoals eerder in Pelgrim aangekondigd zijn wij voornemens maandag 20 december een Kerstviering te houden met aansluitend een gezellig samenzijn.

We beginnen om 14.30 uur met een Kerstviering die voorgegaan zal worden door pater Ben Engelbertink. Aansluitend is er dan een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. Deze zijn tegen een vriendenprijsje te verkrijgen. Het zal vooral een informeel en gezellig samenzijn zijn. Dus geen kerstmaaltijd of iets dergelijks.

De gehele parochie St. Jacobus de Meerdere is uitgenodigd. U kunt natuurlijk ook alleen de viering bijwonen.

Doet u mee met de gezelligheid na afloop dan is het handig als u zich opgeeft. Dan weten we welke voorraad drank en dergelijke ingekocht moet worden.

Dus maandag 20 december om 14.30 uur in de St. Jankerk.

U kunt zich weer opgeven bij de gebruikelijke adressen.

Alles onder voorbehoud van Coronamaatregelen: laten we vast afspreken dat we voor het samenzijn in de parochiezaal de QR code controleren.

José Heitbrink	053-431 62 09	heitbrink1@home.nl
Jan Kusters	053-476 68 24	jw.kusters@kpnmail.nl
Hermine Leppink	053-431 21 38	hermineleppink@gmail.com
Carina Meijer	06-273 816 93	carina.jm.meijer@gmail.com
Henk Thuss	053-433 03 22	h.thss@kpnplanet.nl



Sluiting seizoen Pathmos Oase

In prachtige herfstkleuren hebben we het eerste volle seizoen van de Pathmos Oase gesloten met ingang van 1 november. Afhankelijk van weersomstandigheden zal de tuin weer opengaan voor bezoekers in het voorjaar, waarschijnlijk 1 april 2022. Intussen kan de Pathmos Oase desgewenst wel gebruikt worden voor bijzondere activiteiten en natuurlijk ook voor koffie/thee na een kerkdienst, afhankelijk van eventuele Covid-maatregelen.

Alle Dotpaintings, ook die van de Dotpaintinggroep zijn opgenomen in een PowerPoint Presentatie en kunnen vertoond worden aan groepen, zowel in de kerkzaal van de St. Jan als ook elders na afspraak met Ben Engelbertink, 06-14660314.



Sam's kledingactie.

De opbrengst van Sam's kledingactie op 16 oktober 2021 in Enschede is als volgt: In de Ontmoetingskerk zijn 70 zakken en dozen verzameld.

In de St Jan zijn 104 zakken opgehaald.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Oeganda kinderen, na Covid-19, weer terug naar school laten gaan.



Alle gevers hartelijk dank,
samskledingactie.nl

Vorbereiding op de bisschoppensynode over de kerk.

Misschien wel de grootste hearing in de geschiedenis.



Volgend jaar wordt er een bisschoppensynode gehouden over het samen verantwoordelijk zijn voor de missie van heel de kerk; de verkondiging van het evangelie.

Een zaak van ons allemaal. Want Kerk-zijn is principieel dat we samen optrekken. Ieder met eigen taak en verantwoordelijkheid, allemaal met eigen talent en levenservaring als gelovige. Voor een synodale Kerk.

Zo heet de bijeenkomst van de bisschoppen die gehouden wordt.

Synodaal betekent samen in overleg. Alle gelovigen zijn geroepen, en worden dus opgeroepen om aan de voorbereidingen van de synode mee te doen. Niet alleen de leiding van de kerk.

Door ons Doopsel en Vormsel kunnen we dat ook. De Geest beweegt ons allemaal. De paus wil daarom dat alle parochies gesprekken houden over de gemeenschap die onze wereldkerk is, over hoe we er allemaal onderdeel van zijn, en over de missie van de kerk, dat we ook daaraan allemaal meedoen.

De bisdommen in Nederland hebben drie gespreksthemas vastgesteld:

- 1. Vieren**
- 2. Medeverantwortelijkheid voor de missie**
- 3. Dialoog in Kerk en Samenleving.**

En er zijn vertalingen gemaakt van de documenten van de Paus. Over hoe de besprekingen bedoeld zijn. Paus Franciscus wil vooral dat het geloofsgesprekken zijn. Geen discussiebijeenkomsten. Hij spreekt van een wereldwijde 'luisterfase'. Om te horen wat de Geest in heel de kerk te zeggen heeft.

Van die gesprekken worden aantekeningen gemaakt. We kunnen twee A4'tjes insturen. Stel je dat voor; vanuit de hele wereld vanuit elke parochie input voor de bisschoppensynode. We zullen binnenkort uitnodigingen voor die gesprekken sturen, posten en plaatsen.

Graag tot horens, bij wat onderdeel is van misschien wel de grootste wereldwijde hearing (een horen) ooit.



Pastoor Dagenvoorde



Al meer dan 15 jaar is het in de (toentertijd) parochies in heel Enschede gebruikelijk dat parochianen voorgaan bij het afscheid van een parochiaan. Dat kan in de kerk met een uitvaartdienst, dat kan in het crematorium met een herdenkingsdienst.

Om dit waardig en correct te kunnen doen zijn er vrijwilligers opgeleid. De meesten hadden al de nodige ervaring doordat zij lector waren of andere liturgische rollen vervulden. Of doordat ze voorgaan bij andere vieringen.

De groep voorgangers was de laatste jaren erg klein geworden en het pastoresteam is op zoek gegaan naar aanvulling. Deze is gevonden in de persoon van mevrouw Gerrie Korten die zich hieronder zelf voorstelt.

Omdat zij in de locaties Zuid regelmatig voorgaat en ook af en toe in de Jacobuskerk zal zij worden gepresenteerd in de St Jozefkerk en wel op zondag 5 december om 11 uur.

Dan zal pastoor Daggenvoorde haar voorstellen en haar een zending geven om families te begeleiden die een beroep doen op de kerk voor het afscheid van een dierbare.

Wij zijn dankbaar dat Gerrie Korten op deze manier haar talenten wil inzetten en wensen haar toewijding en aandacht.

Namens het pastoresteam, Carla Berbée p.w.

Wanneer iemand overlijdt, is het heel belangrijk om op een goede manier afscheid te kunnen nemen:

Waardig, en bij de persoon – en ook bij de nabestaanden – passend.



Ik wil daar graag een bijdrage in leveren, en wil proberen om daar samen met u vorm aan te geven.

Nu de pastorale teams steeds kleiner worden, en het aantal lekenvoorgangers bij uitvaarten afgenomen is, hoop ik hiermee ondersteuning te kunnen bieden, zodat ook in de toekomst in deze behoefte kan worden voorzien.

Gerrie Korten



Allerzielen

Op maandag 2 november vieren wij Allerzielen en ook dit jaar gaan onze gedachten uit naar onze dierbare overledenen. Wij noemen de namen van degene waarvan wij sinds oktober 2020 afscheid moesten nemen.

St. Jozefkerk:

07-11-2020 Maria Wiggers - Vorgers (82)
07-11-2020 Jan van Alstede (84)
17-12-2020 Ben Knobben (85)
01-01-2021 Johan Oude Keizer (83)
02-01-2021 Marietje Gieskes - Leissing (86)
05-02-2021 Dieuwertje Tiecke - Oud (90)
14-02-2021 Jan Ellenbroek (94)
04-04-2021 Johan Vaanholt (81)
29-04-2021 Johannes Reuvers (73)
12-05-2021 Annie Snijders - Knippers (86)
31-05-2021 Conny Dost (60)
30-05-2021 Bert Gieskes (58)
12-06-2021 Sebastiano Amorusa (72)
25-06-2021 Annie Wolbert - Nijland (88)
04-07-2021 Riet Collet Wiersma (86)
08-07-2021 Riet Platvoet - Heimeriks (96)
05-08-2021 Gerard Jonkman (68)
23-08-2021 Jan Hartmann (93)
31-08-2021 Eef Nijhuis (88)
01-10-2021 Agnes Tiehuis - Butterhoff (80)
20-10-2021 Theo Haghuis (98)
20-10-2021 Hans Scholten (85)
27-10-2021 Elly Velthausz - Vos (90)

St. Jankerk:

20-05-2020 Karin Sprakel - van Voorst (58)
06-10-2020 Joop Sprakel (88)
20-10-2020 Agnes Rooseboom - Oosterholt (91)
30-10-2020 Wim Simmelink (71)
11-11-2020 Hermine Bos - Versluijs (89)
30-11-2020 Jeannette Kortink - Segerink (78)
08-01-2021 Gerard Lenferink (90)
28-01-2021 Hennie Beumers (73)
07-03-2021 Klaas Kaspers (64)
08-05-2021 Giuseppe Del Duca (87)
02-06-2021 Agnes Mombarg - Maassen (79)
13-05-2021 Cas Wigbers (92)
15-06-2021 Adri Welscher (82)
19-08-2021 Ben Helle (85)
29-08-2021 Leny Brouwer (80)
15-09-2021 Marietje Brinkman - Koertshuis (88)

Jacobus:

14-10-2020 Gladstone - Hopkinson (57)
27-12-2020 Rita Olde Agterhuis - Fruke (75)
02-03-2021 Fons Rijckenberg (85)
09-04-2021 Yvonne Poorthuis - Konijn (84)
17-05-2021 Annie Gasthuis - Ensink op Kemna (85)
17-07-2021 Dora Albersnagel - Kamphuis (79)
02-08-2021 Trees Donkerwolke (86)
12-08-2021 Edwin Nahrwold (82)



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk

- 01-10-2021 Agnes Tiehuis-Butterhoff, 80 jaar, e/v Johan Tiehuis
27-10-2021 Elly Velthausz-Vos, 90 jaar, w/v G.H. Velthausz
03-11-2021 Tonny Smellink-Kok, 98 jaar, w/v Max Smellink

Anders

- 20-10-2021 Theo Haghuis, 98 jaar, w/v J.T. Haghuis-Ankoné

DOPELING

In de St. Jozefkerk

- 10-10-2021 Steyn Peter van der Stap, geboren op 2 april 2020, z/v Peter van der Stap en Rose Paladin.



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 20/21 november Christus Koning		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Mgr.Woorts, P.Daggenvoorde en T.Reuling Ariënviering Ariënskoor	Gebedsviering Zaterdag 18.00 uur T. Hannink Caecilieviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 27/28 november 1e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Schola	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Bachcantate Vocal Moments	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Samenzang
Weekend 4/5 december 2e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Kinderwoorddienst J. Beijerink + Gaudete
Weekend 11/12 december 3e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus J. Vonk + Gaudete	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Kinderwoorddienst + MOV Ariënskoor

Uit het voorwoord van Pastor Frank de Heus (pagina 5):

Op dit moment van schrijven komt een volgende Coronagolf opzetten. Als pastoraal team hebben we iedereen gevraagd weer voorzichtig te worden en – als het even kan – 1,5 meter afstand te houden. **Inmiddels discussiëren we in onze parochie-gremia ook over het eventuele vragen van QR-codes voor drukke vieringen als met Kerst.** Hoe kun je veilig toch met zoveel mogelijk mensen samenkomen? Los van wat er eventueel van hogerhand komt of niet komt, vragen we iedereen waakzaam te zijn. Wees niet angstig, maar wel voorzichtig.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 18/19 december 4e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Samenzang	Gebedsviering Zondag 10.00 uur B. Dieben + N. Jansen Kinderwoorddienst All Together
Maandag 20 december	Eucharistieviering Maandag 19.00 uur W. Rekveld Boete en verzoening Samenzang		Eucharistieviering Maandag 14.30 uur B. Engelbertink + F. de Heus Ouderenviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Woensdag 22 december			Gebedsviering Woensdag 19.00 uur F. de Heus Viering van bemoediging J. Beijerink + Gaudete

Uitnodiging - Dag van het Jodendom

Vanwege de jaarlijkse *Dag van het Jodendom* in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:

Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap

Door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST)

Jesus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd

Door: Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST)

Datum: zondag 23 januari 2022

Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht

Aanvang: 15.00 uur

De bijeenkomst is gratis bij te wonen.

Gelieve u op te geven bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht: receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 - 12.30 uur of 14.00 - 16.30 uur)
Van harte welkom!

Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk, voorportaal geopend van 10-17 uur

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(alleen toegankelijk voor bewoners van De Posten)

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede





KLOKJESVIERING 9:30 - 10:00h

(elke 4de zondag in de maand)
vanaf 28-11-2021

De volgende data zijn:
28-11-2021
(vrijdag 24-12-2021 17⁰⁰)
23-1-2022
27-2-2022
27-3-2022
24-4-2022
(niet in mei)
26-6-2022

De locatie is de Sint Jan-Kerk in Enschede Zuid
Haaksbergerstraat 251

Een laagdrempelige viering. Voor iedereen die de
Bijbel, God en gemeenschap wil leren kennen,
gericht op kinderen van 3 tot 7 jaar. Ouders,
ooms en tantes, grootouders natuurlijk ook van
harte welkom.

Breng je vrienden mee...

Enschede: NIEUW! – Klokjesviering
voor kleuters en iedereen, die erbij wil zijn ...

Onder de bezielende leiding van Andrea Smits
(vanuit de tijdelijke groep 'vernieuwend
pastoraat') starten zondag 28 november om
9.30 vieringen voor kleuters, kinderen tussen
de 3 en 7 jaar in de St Jankerk.

Ouders, grootouders, vrienden en
vriendinnetjes, broers en zussen van harte
welkom! We vieren een half uurtje. Daarna is er
nog gelegenheid tot ontmoeting.

Dit initiatief is een mooie aanvulling op de
kindernevendiensten die al lopen voor
midden- en bovenbouw van de basisschool in
de Jozefkerk en St Jankerk, Kids Time voor
kinderen van groep 5 tot en met 7, en onze
projecten rond Eerste Communie en Vormsel.

Kom het meemaken én als je tijd en zin hebt,
kom meehelpen! Ons mailadres wordt:
klokjesviering@katholiekenschede.nl

Archief R.K. Enschede

Sinds een aantal jaren zijn alle archieven van de
gesloten kerken in Enschede bijeen- gebracht in
één ruimte en daar uitgezocht en
gecatalogiseerd. Ook een groot aantal foto's en
fotoalbums werden hier ondergebracht en
inmiddels voor een gedeelte gedigitaliseerd..

Documentatie van een groot aantal R.K.
instellingen zoals de Caritas en verenigingen uit
het rijke Roomse leven zijn ook hier aanwezig.
Dit is voor een belangrijk gedeelte
bijeengebracht door wijlen Jan Willem Berns en
een aantal jaren geleden door hem
overgedragen aan het archief.

Tot deze zomer was dit archief gehuisvest op de
bovenverdieping van de pastorie van de
Jacobuskerk. Dit was natuurlijk geen ideale
situatie.

Met behulp van een verhuisbedrijf is in augustus
dit archief verhuisd naar het parochieel
dienstencentrum aan de Nieuwe
Schoolweg. Hier heeft de omvangrijke collectie
(ruim 500 archiefdozen, een collectie



boeken en andere zaken) een mooie plek
gekregen en is veel toegankelijker geworden..
Voor de komende jaren is er nog veel werk te
doen om het archief verder te ontsluiten en
delen te digitaliseren.

De archiefbeheerder,
Rien Tiehatten



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

TIJDENS DE EUCHARISTIEVIERING VAN 11.00 UUR

Zondag 21 november

Geen viering in de St. Jozefkerk!



Zondag 28 november

1e zondag van de Advent jaar C

Thema: Sta op, Jezus is nabij.

Sta op, Jezus komt. Onderneem iets om Hem tegemoet te gaan.

Zondag 5 december

2e zondag van de advent.

Thema :Maak de weg vrij voor de Heer!

Johannes de Doper roept de mensen op om dat wat niet goed is, op te ruimen in hun leven.

Hoe kan ieder van ons de weg vrij maken voor Jezus?



Zondag 12 december

3e zondag van de advent.

Thema: Delen maakt blij!

Met een ander delen maakt gelukkig. Laten wij ons samen verheugen op het Kerstfeest dat steeds dichterbij komt.

KidsTime St Jankerk



Op Vrijdag 29 oktober 2021 was weer het zover, na een geweldige welkom bijeenkomst op 10 september, was het de 1e Kids Time bijeenkomst in de parochiezaal van de St. Jan kerk.

We hebben het gehad over:

Allerzielen

Een dag om overleden dierbaren te herdenken. Begin November staan op veel katholieke begraafplaatsen kaarsen en lantaarns. Allerzielen is de dag om te bidden voor de zielen van de overledenen, het deel van de mens dat na de dood bij God kan doorleven. Veel katholieken bezoeken het graf van een geliefde en zetten er bloemen neer.

Wij hebben het verhaal verteld van, Papillia.
Een rups die een mooie vlinder werd door de warmte van het licht.

De kinderen vonden het een bijzonder verhaal. We hebben ervaringen en ideeën uitgewisseld rond de dood. Ook hebben we uitgelegd wat Allerzielen inhoudt, als feest van herdenking van onze overledenen en hoop op een leven na de dood. De kinderen vonden het heel interessant en waren erg betrokken bij het verhaal en de nabespreking. Het was mooi om te zien en te horen wat de kinderen te vertellen hadden in hun eigen woorden en ervaringen.

Na een korte drink- en snackpauze zijn de kinderen aan de slag gegaan met knutselen. De kinderen hebben een mooie vlinder gemaakt. Zij hebben hier veel plezier aan beleefd en kwamen na afloop heel trots hun zelfgemaakte vlinder aan ons laten zien.

Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.



Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker!

Volgende datum: 10 december 2021 - 4 februari 2022, 8 april en 3 juni 2022

Thema: Oud & Nieuw, Maria Lichtmis, Goede vrijdag, Pinksteren, Slotbijeenkomst

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelen en Rim

Wie weet tot dan!!! Groetjes, Werkgroep Kids Time



Breng hoop aan kansarme families

Tijdens de adventsperiode vragen we ook in Enschede via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Wat is er aan de hand?

In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten (zie kader) die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

projecten van Adventsactie

- Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe
- Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook
- Extra zorg voor kinderen in El Salvador
- Verbeteren van de geboortezorg in Somalië

zie ook: adventsactie.nl

Wat kunt u doen?

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken, zie beneden.

Ook kunt u de collectezakjes gebruiken die zijn toegevoegd aan de Pelgrim van November. Achter in de kerken van Enschede staat een collectebus speciaal voor de Adventsactie, waarin u deze zakjes kunt deponeren.

Tevens kunt u het collectezakje nog op een andere manier gebruiken. U kunt het doorsturen met de kerstpost aan een goede bekende of familielid. Kerstpost mag in Nederland tot 50 gram, dus het collectezakje zal erbij passen in de envelop van uw kerstcorrespondentie. In de kerken zijn eventueel extra collectezakjes op te halen.

MOV groep Enschede,
handenwassen.blogspot.nl





Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Op zondag 12 december 2021 is er om 10 uur in de St Jan een MOV viering met speciale aandacht voor het adventsproject. Er is ook een kindernevendienst. Voorganger is pater Ben Engelbertink mmv het Ariënskoor.

MOV groep Enschede
handenwassen.blogspot.nl
Adventsactie, Den Haag
NL89 INGB 0653 1000 00

ADVENTSACTIE

foto: Kinderarts met moeder en kind, El Salvador. (foto: Adventsactie)

HEROPENING PAULUSZAAL (TWEKKELERVELD).

In verband met de coronamaatregelen is de zaal van de Pauluskerk die zich aan de Eenhoornstraat bevindt lange tijd gesloten geweest.

Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft op 5 oktober de zaal, het trappenhuis en het toilet onderworpen aan een grote schoonmaakbeurt.

Zodat het vanaf november weer mogelijk is om op de woensdagmorgen een ontmoetingspunt te zijn voor de mensen uit de voormalige Paulusparochie.

Vanaf 3 november is er weer iedere woensdagmorgen spreekuur van 9.30uur-1130 uur.

Ook kan er weer gebruik gemaakt worden van de zaal door groepen van de Zonnebloem de vrouwengroep e.a.

Deze kunnen reserveren bij **Truus Vaanholt** telefoon: 0640277508

Zij is bereid deze taak nu op zich te nemen. Waarvoor hartelijk dank.

Na gedane arbeid is het goed rusten!
(koffie drinken.)

Iedereen die heeft mee geholpen met de
Schoonmaak: Hartelijk dank.



Van de vicevoorzitter.....



Kerkbijdragen

Een kleine commissie is weer druk in de weer om de actie Kerkbalans voor januari voor te bereiden. De eersten die hier iets van zullen merken zijn de parochianen die ons gemachtigd hebben een bedrag te incasseren. U wordt in november op de hoogte gesteld van het bedrag dat wij periodiek, volgens uw toestemming, van uw rekening halen. Dit doen wij om u de mogelijkheid te bieden dit bedrag gelijk te laten of naar boven of beneden bij te stellen. Als we dit zo snel mogelijk weten dan kan het in januari zonder verstoring goed doorgaan. Wilt alles bij het oude laten dan hoeft u niets te doen. U krijgt ook in januari geen extra oproep.

Mensen die ons alsnog willen machtigen helpen ons als ze dat al in 2021 aangeven. Machtigingen maken het voor velen van u makkelijker om aanpassingen in uw bijdrage te verwerken. Wij kunnen dat dan voor u doen. Wij merken dat veel mensen het moeilijk vinden om hun maandelijkse bijdrage aan te passen terwijl ze dat wel zouden willen. Mail gewoon naar secretariaat@katholiekenschede.nl, of bel op en spreek iemand aan.

Heeft u uw toezegging over 2021 al overgemaakt?

De parochianen die toegezegd hebben een kerkbijdrage over te maken vragen wij even te controleren of ze dat ook daadwerkelijk gedaan hebben.

Wij zijn u erkentelijk voor alle bijdragen die we in 2021 mochten ontvangen en nog gaan ontvangen.

Joop Hassink, vicevoorzitter.



Wist u dat....

- .. de kerken de afgelopen maand steeds voller zaten?
- .. we hopen dat Corona geen roet in het eten gooit?
- .. we dankzij genereuze giften bezig zijn streaming van vieringen in alle drie de kerken te realiseren?
- .. dat daarvoor bij de St. Jan een grote extra klus is om daar WIFI aangelegd te krijgen?
- .. dat we blij zijn met onze dopelingen, communicantjes en nieuwe gelovigen?
- .. we nog erg druk worden met de oproep van de paus om in gesprek te gaan over de kerk?
- .. de klus om de ledenadministratie van onze parochie goed op orde te krijgen nu al drie jaar duurt en we nog volop bezig zijn?
- .. veel gegevens onvolledig zijn. Verder ontbreken telefoonnummers en e-mailadressen?
- .. U ons kunt helpen door ze ons spontaan te geven?
- .. we nog steeds bijdragen krijgen van personen die wij niet in onze parochie-administratie kunnen vinden?
- .. de Josephkerk eindelijk op temperatuur is te brengen?
- .. wij daar niet voor verantwoordelijk zijn?
- .. dit echter zonder de inzet van bestuurslid André Amelink nooit zover was gekomen?
- .. een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor veel vrijwilligerswerk binnen de kerk vereist is?
- .. niet iedereen daar blij mee is?
- .. het bestuur vindt dat we deze wettelijke eis echt moeten handhaven?
- .. Het dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg ook leslocatie wordt voor Nederlandse les aan ouders van kinderen die de IOK De Globe bezoeken?

Joop Hassink, vicevoorzitter Jacobus de Meerdere





De vrolijkste kerk

Als babyboomer kan ik de tijd goed voor de geest halen, de vogel- en duivenshow. In de jaren 60 van de vorige eeuw, altijd in een café en mega populair, mannen en vrouwen met verhitte koppen die zich te buiten gingen in aan- en verkoop.

In Delft in de prachtige Maria van Jessekerk is het hele paradijs aan de muren geschilderd. Te zien zijn zeker tien dieren ezel, duif, kameel, slang, lam, hond, leeuw, hert, spin, valk en haan. Geen sijsjes of appelvink.

In onze Joseph staan ook dieren afgebeeld, waar staan ze? Voor de goede inzenders stelt het Behoud boeken ter beschikking over de Sint Joseph Enschede.

De R.K. kerkgebouwen brengen de natuur heel dichtbij de kerkgangers

Het zou prachtig zijn om in de Joseph een kleurrijk raam met alle dieren uit de heilige boeken afgebeeld te zien.

Misschien moet daar een raam voor worden vrijgemaakt b.v. in 2024, dat is weer en jubileumjaar.

Een glaskunstenaar hebben we al op het oog, een nazaat van de beroemde Joep Nicolas die kortgeleden in de Christoffel in Roermond werk afgeleverd heeft, zijn naam is Diego Semprun Nicolas. Ga maar eens kijken naar zijn werk in Tubbergen Sint Pancratius van 1897.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk

Foto's: Cecil Arda



Alles komt goed

Dat 'alles goed komt' zou ik zo graag tegen iedereen zeggen. Bijvoorbeeld wanneer ouders van pubers mij de zorgen over hun kroost toevertrouwen. Wat ik kan doen is luisteren, dat kan al opluchting geven. Door onder woorden te brengen wat zo diep zit, wordt de situatie soms al helderder. Soms kan ik een kleine tip te geven. Een enkele keer verwijst ik naar de professionele hulpverlening.

Nu na corona, zie ik bv. een jongere die zijn vriendengroep is kwijtgeraakt. Iemand die moeite heeft om achter de spelcomputer vandaan te komen, om weer echt contact te maken.

Een jongere die eigenlijk toe is aan een eigen (harts)vriendin of vriend. Je kunt gelukkig weer uitgaan.

Een jongere die op zichzelf wil wonen maar niet weet waar?

Jongeren, in het algemeen, die zich afvragen, wat en waar hun toekomst is. Het is tijd om in beweging te komen, en jongeren voelen de druk.

Jan Terlouw (oud D66 man) zei het in College Tour heel treffend tegen de jongeren in de zaal: "Jullie zijn de toekomst. Laat van je horen, als wetenschapper, als zorgverlener, als wat dan ook. Laat ook de leidinggevendenden weten, wat jij vindt. Tijd voor nieuwe initiatieven, voor verandering".

Ik zeg: "Doe wat goed voelt. Wat je situatie ook is, werk eraan, vertrouw op je eigen intuïtie, op je eigen handelen, op de mensen om je heen, voor je eigen toekomst, op God. Neem de tijd en weet dat Hij met je meereist, als jij dat wilt."

Ans te Lintelo



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam
Ietje Köiter
Ine Reuver
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 10 - 2021

maandag 29 november 2021
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 16 december 2021



Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders
Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **assurantiekantoor**
Seinen
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49
7556 CP Hengelo (ov)
074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRL5Fc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





De muizen hebben iets geweldigs gehoord. Binnenkort gaan de kinderen in het donker langs de deuren om liedjes te zingen, dan krijgen ze snoep van de bewoners. Wat een feest! Dat ze daar zélf niet aan gedacht hebben! Altijd-hongerige-muis roept haar kinderen bij elkaar en leert ze een liedje. Het gaat zo: 'Miezer mager muisje, wie klopt er aan uw huisje? Wees zo goed, mevrouw, mijnheer. Geef ons snoep, dan gaan we weer.' De muisjes staan klaar als de kinderen zich bij de kerk verzamelen. Die hebben lampions bij zich met kaarsjes erin. Wat een prachtige optocht. De muizen trippelen dapper mee. Wel jammer dat het zulk slecht weer is! De lampionnen wapperen in de wind, mutsen waaien af, handjes worden blauw.

Bij het eerste huis bellen de kinderen aan en zingen hun lied. De mevrouw zegt door de kier van de deur: 'Mooi hoor! Hierzo, een toffee voor iedereen.' De deur klapt dicht, nog voordat de muizen hún lied hebben kunnen zingen. De groep loopt door. De wind blaast nog harder. 'Mijn lampion is uit!' kermt een jochie. 'De mijne ook!' roept een ander. 'Koude handen! Mammáááá!' Ineens vliegen alle kinderen ervandoor. De muisjes vinden het maar jammer. Ze klimmen door een brievenbus naar binnen en zingen dapper Miezer mager muisje, maar niemand luistert. Alleen de hond. Die blaft enthousiast en brengt ze hondensnoepjes. Van schrik vliegen de muizen - roetsj - terug door de brievenbus. Dan maar liever met tegenwind naar huis!



Versje

Soms heb je wind mee, en dan weer wind tegen.
Soms baal je van iets wat je hebt gekregen:
een niet coole trui, of een vèt stom cadeau.
Dan wil je wel schreeuwen, dat voelt dan zo.
Je zou haast vergeten hoe gelukkig je bent:
gezond, een mooi huis en met speelgoed verwend.
Bedenk dan maar wat échte tegenwind is:
ziekte en honger, onvrijheid, gemis.
Dus als jij wind mee hebt en een ander niet,
zeg niet: 'Die heeft pech, wat een zielenpiet',
maar deél je geluk, geef hen wind in de rug,
doneer en trakteer en kom over de brug!
Bedenk dat de herfst, als de tegenwind blaast,
de tijd is van Maarten en Sinterklaas!



Uit de Bijbel

Soms blijft de zon onzichtbaar,
terwijl ze achter de wolken straalt,
maar daarna komt de wind
en blaast de hemel schoon.

Job 37:21



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurniëns