

pelgrim

**St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
oktober 2021/8**



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

oktober 2021 / 8

Inhoud

- 5 **Voorwoord**
pastoor Paul Daggenvoorde
- 6 **St. Jozef**
- 8 **H. Jacobus**
- 10 **St. Jan**
- 12 **Aanmelding 1e communie**
- 14 **Nieuwe lectoren en parochiële voorgangers gezocht**
- 16 **Vieringenrooster**
- 22 **Oktober: Mariamaand**
- 24 **Van de vice-voorzitter**
- 27 **High tea Ouderen en Kerk groot succes**



pater Jan Giesselink, Marist en 96 jaar,
vierde eind september zijn 70-jarig
kloosterjubiläum!

Van harte gefeliciteerd.





*Wijd
en zijd
zijn hun sporen
te zien en te horen
Ginds, aan de blauwe lucht
Slaan de ganzen op de vlucht
Zij trekken, de zwakken en de sterken,
door krachten te bundelen en samen te werken,
in een bijna volmaakte V-formatie over de aarde heen;
het bewijs dat je samen sterker staat dan gans alleen*



VAN DE REDACTIE

De zomer zit er weer op voor dit jaar.
We zijn al weer met de herfst bezig, met al haar
kleurenpracht en ochtendnevel.
Net als de vogels zoeken wij ook de warmte op,
thuis en bij elkaar.
Gelukkig kan er weer zonder al te veel regeltjes
"gevierd" worden in de kerk, elkaar weer
ontmoeten! Fijn!

Groetjes.
Conny, Ietje, Clara, Annelies, Ine

Versoepelingen



Hoe ga jij het najaar in? Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld? Als vanouds? Of met nieuwe flexibiliteit? Welke souplesse leerde het coronaregime jou? En uit welke kramp maak jij je door quarantaine voortaan misschien makkelijker los?

Voor het eerst in een halve eeuw leeftijd was ik mij bewust van eigen kwetsbaarheid. Naast de al langer gevoelde kwetsbaarheid van onze parochies.

Ziekzalvingen, uitvaarten en andere vieringen werden door de veiligheidsmaatregelen flink ingepakt. Best beangstigend. Maar tegelijk zo volwaardig en intiem.

Een tante van mij overleed aan Covid. Ruim anderhalf jaar geleden. Mijn oom nam buiten het verpleeghuis afscheid. Zijn hand tegen haar raam. Zo is ze gestorven. We mochten nog niet in de kerk. Een heel klein gezelschap stond in wijde kring op de begraafplaats rond haar kist. Mijn nichtje hield een toespraak. Kort liet ik wat uit het evangelie horen. Er volgende voorbede en absoute. En langs de weg terug een groet van de burens. Het was klein, eenvoudig, en op afstand. Maar tegelijk zo hartverwarmend en betrokken. Ook de kerkelijke hoogfeesten vierden we in kleine kring. En daar eenzelfde ervaring. Dat het intens was. En meer betrokken op de inhoud, dan bij vieringen waarin we enorm uitpakken. Want hoewel voor camera, toch niet voor de bühne.

Twee keer ging ik in quarantaine. Uit voorzorg. Omdat ik in de buurt was geweest van iemand met Covid. Het deed

beroep op de monnik in mij. Nieuwe aandacht voor de binnenkant. Zonder verlies van betrokkenheid op de parochies. Er was immers veel telefonisch gesprek en online overleg. Dat was effectief en verrassend nabij.

Aanpassen bij inperken maakt soepel, zo merkte ik.

Natuurlijk ben ik blij dat we weer in grote aantallen bij elkaar kunnen komen. Daar zijn we ook van. Van iedereen erbij, van hand in hand, van sámen door de tijd, op weg naar de eeuwigheid

In Covidtijd leerde ik dat we heel wat aankunnen. En dat betrokkenheid niet zonder meer fysieke nabijheid behoeft. Het gaat vooral om kwaliteit van aanwezigheid. We brengen digitale nieuwsbrieven uit. En vieringen en catechese via YouTube. Er is meer aandacht en nabijheid dan verwacht.

Bovendien leerde ik opnieuw dat souplesse van leven, enorm gebaat is bij gedurfde aandacht voor de besloten binnenkant ervan.

De innige betrokkenheid op de aanwezige werkzaamheid van God, houdt hart en geest soepel.

Goed najaar!

Pastoor Daggenvoorde



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noord

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Het gaat goed in de kerk

Vanaf 25 september is de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek losgelaten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.

Voraf opgeven en ook registeren is niet meer nodig.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Wel roepen de bisschoppen bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren.

*Namens de Pastoraatgroep/beheergroep Noord.
Rien Tiehatten*



Stil moment

Een kaars opsteken bij Maria, voor of na de viering. Een moment voor jezelf. Een bede uitspreken in de stilte van je hart. Waarvoor je dankbaar bent, waarbij je vragen hebt, waaraan je twijfelt, waarbij je onzeker voelt, waarnaar je verlangt, een dierbare herinneren, voor de situatie wereldwijd en nog zoveel meer. Het is van alle tijden, in alle culturen, vooral in tijden van nood. We zoeken bescherming, rust, uitkomst en troost. In de Jozefkerk, bij de uitgang, staat het altaar van Maria van Altijdurende Bijstand uit de Mariakerk. Ook daar zijn heel veel kaarsen opgestoken en werd in stilte gebeden. Het prachtig gerestaureerde glas in lood raam moest helaas achterblijven. Willem Wilmink (1936 - 2003) vertaalde het Stabat Mater

Dolorosa. Waarschijnlijk was het een processiezang en kruismeditatie op Goede Vrijdag om de zeven smarten van Maria te gedenken. De voorspelling van Simeon bij de opdracht in de tempel; de vlucht naar Egypte; de twaalfjarige Jezus blijft achter in de tempel; Maria ontmoet Jezus op de kruisweg; de kruisiging; de afneming van het kruis; de graflegging. Het Stabat Mater Dolorosa staat vooral stil bij de kruisdood van Jezus. (Johannes 19, 25) en hoe de ziel van Maria doorboord zou worden door een zwaard (Lucas 2, 22). Het is een lied, waarschijnlijk uit de 12e eeuw, toegeschreven aan Bonaventura of aan een van zijn leerlingen.

Het Stabat Mater Dolorosa in de vertaling van Willem Wilmink: De moeder stond door smart bevangen

De moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing.

en het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.

Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die Hem t leven gaf.

Ze moest klagen, ze moest rouwen
en ze beefde bij t aanschouwen
van zijn vreselijke straf.

Wie voelt er geen tranen komen
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus moeder vindt?

Wie zou tranen binnenhouden
als hij dat verdriet aanschouwde
van de moeder bij haar kind?

Zij zag wat Hij heeft geleden
voor het kwaad dat mensen deden,
zag de zweepen, zag het slaan,

hoorde t kind, door haar gedragen,
stervende om bijstand vragen,
zag hoe Hij is doodgegaan.



Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep Noord

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke
zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



"En dan, alleen temidden van vele anderen zul je van verre de kathedraal van de apostel zien staan. Je zult de weg nooit meer vergeten....."

Nu reizen weer grotendeels mogelijk is, melden ze zich weer: Pelgrims aan de poort van de Jacobuskerk. Om een stempel te krijgen, of de Pelgrimszegen. Ieder gaat op pad met een missie. En komt terug vol verhalen. Verhalen over stilte, over afzien, over verbinding, over ontmoeting, over inkeer, over....



Op de foto zien we Leo Metternich, die van 10 tot 19 september met een groep van Drietours, maar toch alleen een afstand van 100 km liep. "Het was wel afzien hoor", bekende hij na afloop aan de koffie. Maar wel een onvergetelijke ervaring.





Zijn steen liet hij achter bij het kruis in Finisterre. Daar zal het tot in lengte van dagen blijven liggen als getuigenis van zijn pelgrimstocht.



Martha en Rien de Wolff meldden zich al weer enige weken geleden voor een stempel in hun Credencial del Peregrino, het officiële Camino paspoort. Broer en zus, samen op pad. Een lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan.

Ook Siny Wolters (foto onder) ging op pad naar Santiago de Compostella, zeker niet voor het eerst. Ze koos dit keer voor de Engelse route, die start in het Spaanse plaatsje Ferrol. De naam is ontleend aan het feit, dat pelgrims afkomstig van de Britse eilanden hier per boot aankwamen om te voet verder te gaan. Siny ontving in de vrijdagochtendviering van 10 september jl. de pelgrimszegen en het stempel van pastor Frank de Heus. Vaya con Dios!



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Zondag 31 oktober 10.00u Mariaviering!

Na lange tijd kunnen we weer eens een speciale viering maken en dus aankondigen, en wel:
Een Mariaviering!

Op de laatste dag van de Mariamaand sluiten we af met een speciale viering, uit Dankbaarheid, aan Maria gewijd. We zingen Marialiedjes uit onze mooie Mariabundel, uiteraard ook een Ave Maria, er zal ook een lezing over haar zijn en we zullen tot haar bidden.

Het Mariabeeld uit de Pathmos Oase naast de kerk zal centraal staan. U kunt bij haar een kaars opsteken of bloemen brengen waarvoor vazen staan.

U hoeft niet meer te reserveren of te registreren om deel te nemen aan een viering. Wel vragen we u rekening te houden met elkaar, houd afstand en blijf thuis als u klachten hebt.

ONTHOUD: ZONDAG 31-10 10.00U SINT JANKERK!

Hopelijk zien wij u dan. U bent van harte welkom!

*Namens het St Jan-H. Michaëlkoor,
Jolande Beijerink*

Omdat het deze maand 100 jaar geleden is dat de St. Janparochie werd opgericht, leest u hiernaast op pagina 11 een stukje over het ontstaan van deze parochie. Het is geschreven door Rien Tiehatten.



Sint Johannes de Evangelist (St. Jan)



Al voor de 1e wereldoorlog breidde de industrie in Enschede zich snel uit. Daarom werd een aanvang gemaakt met de bouw van de wijk Pathmos.

De oprichting van een derde parochie werd steeds noodzakelijker.

Op 20 oktober 1918, kort voor het einde van de 1e wereldoorlog, kreeg de Utrechtse kapelaan A. Th. L.Hasselbach al de opdracht de bouw van een nieuwe kerk voor te bereiden.

Er werd een bouwterrein aangekocht aan de Haaksbergerstraat, tegenover het buitengoed Pathmos. De gehele wijk kreeg ook de naam Pathmos, reden om de nieuwe parochie de naam te geven van de H. Joannes van Pathmos, apostel en evangelist.

De zorgen voor de bouwpastoor waren groot. Ondanks veel steun vanuit de St.

Jacobusparochie en van veel fabrikanten kreeg hij te maken met grote prijsstijgingen, als gevolg van de moeilijke tijden.

De architect Te Riele kreeg daarom na het eerste ontwerp opdracht om een meer eenvoudig plan te maken.

NB. Het eerste ontwerp zag er ongeveer uit als de Jozefkerk.

Op 14 oktober 1920 werd de eerste steen gelegd van de eenvoudige kerk, gebouwd door de firma Gebr. Derksen uit Enschede.

Het hoofdaltaar en de doopvont werden gemaakt door de firma van Roosmalen en het Maria-altaar door de firma Wiesman, beiden uit Utrecht

Uit Tirol van de firma Stufflesser kwamen de beelden van het H. Hart van Jezus en van St. Jan de evangelist evenals de Piëta. De kerkbanken werden geleverd door de firma Koenders uit Enschede.

In september 1921 werd de kerk geconsacreerd en de officiële oprichting van de parochie vond plaats op 2 oktober 1921. De eerste pastoor was de bouwpastoor Hasselbach. Op 15 september 1922 werd een scholencomplex geopend naast de kerk en pastorie.

Al in 1928 wordt melding gemaakt van scheuren in de gewelven van de kerk.

Er wordt zelfs gesproken om een schadevergoeding te eisen van de architect, Ter Riele, wegens de slechte staat van de kerk. Dit liep echter op niets uit.

Al snel moesten dus noodzakelijke reparaties worden verricht.

Begin jaren zestig werd al besloten om een nieuw kerkgebouw te bouwen, op de plaats van de oude versleten kerk. In 1966 werd de huidige kerk in gebruik genomen. een moderne kerk gebouwd als een vlak afgedekte zaalkerk met een verhoogde, ronde middenpartij en een opengewerkte klokkentoren in een strakke en sobere functionalistische vorm.





Opgave project 'Over de drempel' 2021-2022

Vorbereiding Eerste heilige Communie Jacobusparochie

De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger zal begeleid worden door de parochiële werkgroep en pastor Frank de Heus. De voorbereiding vindt plaats binnen de parochie. We hopen ons programma als vanouds te kunnen doen, maar als het nodig is vanwege Corona, passen we het programma ook dit jaar weer aan. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project 'Over de drempel'. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen (en wellicht ook ouders) wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. Aanmelden kan tot 16 oktober.

De data van de Startavond en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. U kunt uw zoon of dochter opgeven via: <https://www.katholiekenschede.nl/1ecommunieform>

Startavonden:

Enschede Noord: maandag 8 november, 19.30-21.00 uur, Parochieel Dienstencentrum, Nieuwe Schoolweg 2 bij de Jozefkerk.

Enschede Zuid: donderdag 11 november, 19.30-21.00 uur, Parochiezaal bij de Sint Janskerk aan de Haaksbergerstraat 253.

Vieringen Eerste heilige Communie

zondag 15 mei, Jozefkerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Noord.

zondag 22 mei, Sint Janskerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Zuid.

Voor programma en meer informatie:

<https://www.katholiekenschede.nl/profielen/catechese-sacramenten/1e-communie-en-aanmelden>
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.



OUDERENSOOS ARIENS IS OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN/BEZOEKERS

Wij komen elke 2 weken bij elkaar op donderdagmiddag in de Roef.
Aanvang 14.00 uur en eindigt 16.30 uur.

De komende soosmiddagen zijn;

14 oktober Bingomiddag aanvang 13.30 uur

28 oktober

11 november

25 november

9 december Bingomiddag aanvang 13.30 uur

16 december Kerst vieren, aanvang 13.00 uur en we gaan samen warm eten!

Bij ons kunt u kaarten, sjoelen, rummicub spelen of andere spelletjes.

Wij vragen per 3 maanden een eigen bijdrage van €10,-

Tijdens de Bingomiddag krijgt u Koffie/Thee met een lekkere koek en een drankje en hapje.

Voor de Koffie/Thee vraagt de Roef € 1,- per 2 kopjes.

Graag zien wij u op onze soosmiddagen in de Roef.

Groetend, Laurette Heetbrink-Aellerinck Telnr. 053-4305618.

EEN KIJKJE IN DE KERK

We hebben een mooie wandeling gemaakt over de Veluwezoom en gaan na afloop naar Rheden om koffie te drinken.

Als we verder de winkelstraat inlopen komen we aan het eind voor de Mauritiuskerk te staan. De deur staat open en nieuwsgierig geworden stappen we de kerk binnen.

Het voorportaal is erg donker maar eenmaal in de kerk worden we verrast door het fraaie interieur.

Er is een mooi orgel en er zijn prachtige gebrandschilderde ramen. Twee vriendelijke heren geven uitleg. De kerk is gesticht in de 16e eeuw en was oorspronkelijk een katholieke kerk. Na de reformatie werd ze protestant. De gebrandschilderde ramen zijn geschonken door de Heren van Kasteel Middachten, zelfs de banken waarin zij vroeger zaten, staan er nog. Bij het verlaten van de kerk valt ons oog op een bord met een wel heel opmerkelijke tekst zoals u op bijgevoegde foto kunt lezen. Oordeelt u zelf maar.

- Bert en Engeliën Nijhof -



Kerkvoogden en kerkeraad verzoeken
ernstig. het kerkgebouw, opnieuw
schoongemaakt, niet door spuwen
of op andere wijze te verontreinigen.
Leviticus XXVI vers II en XI.



Training voor lectoren, nieuwe parochiële voorgangers voor weekendliturgie én nieuwe parochiële voorgangers bij uitvaarten



Nieuwe lectoren, nieuwe parochiële voorgangers in weekendliturgie en bij uitvaarten, ze zijn zeer nodig en van harte welkom in onze parochies.

We willen mensen, die daar belangstelling voor hebben, ondersteunen door hun een training aan te bieden. Afhankelijk van je rol in de liturgie, oefenen we in welsprekendheid, voordracht, lezen en bidden, je bewegen in de liturgie, het schrijven van een overweging of het voeren van een voorbereidend gesprek voor een uitvaart.

Bij voldoende belangstelling zetten we een training op touw in Zuidoost of eventueel in samenwerking met een ander parochieverband in Twente. Lector zijn of voorganger zijn in weekendliturgie of bij uitvaarten vraagt iets van je, maar geeft ook veel. De gemeenschap waardeert het zeer. Bij uitvaarten is het bijzonder om bij mensen thuis binnen te mogen komen, hun verhaal te mogen horen en daar vorm aan te geven in de liturgie.

Heb je belangstelling, meld je dan bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk

23-08-2021

Jan Hartmann, 93 jaar, e/v Ans Hartmann-Van Acken

31-08-2021

Eef Nijhuis, 88 jaar, e/v Elly Nijhuis-Perik

St. Jankerk

15-09-2021

Annie Brinkman-Koertshuis, 88 jaar, w/v Bob Brinkman

H. Jacobus

02-08-2021

Theresa Maria Louisa (Trees) Donkerwolke, 86 jaar

Anders

21-08-2021

Bert Kerk, 73 jaar, e/v Marion Kerk-Hofstee

29-08-2021

Leny Brouwer, 78 jaar, e/v Willem de Ridder

25-08-2021

G.H.J. Haverkort-Bult, 84 jaar, e/v Harry Haverkort

HUWELIJKEN (in de St. Jozefkerk)

05-09-2021

Paul Geraedts en Fatima Makama.

Voorganger was Pastoor Paul Daggenvoorde

DOPELINGEN

In de St. Jankerk

05-09-2021

Jolein Bertine Anne Nieuwenhuis, geboren op 14-07-2020, d/v Frank en Irene Nieuwenhuis – van Scheltinga

05-09-2021,

Fajah Hailey Risakotta, geboren op 11-08-2020, d/v Michel de Groot en Carmen Risakotta

In de St. Jozefkerk

12-09-2021

Nicola Selen, geboren op 09-12-2020, d/v Martin Selen en Natalia Godek

In de H. Jacobus

12-09-2021

Emilia Joke Maria Ebbing, geboren op 06-08-2018, d/v Niels en Graziella Ebbing– Pistone



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 16/17 oktober 29e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Visschedijk Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderkoor	Gebedsviering Zondag 10.00 uur G. Korten Samenzang
Weekend 23/24 oktober 30e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Gebedsviering Zondag 11.00 uur R. Kenter	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde
Weekend 30/31 oktober 31e Zondag door het jaar	Schola Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Ariënskoor Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen	Gem. koor St. Jan-H. Michaël Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee
Allerzielen Dinsdag 2 november	BJK Gebedsviering Dinsdag 19.00 uur L. van Veldhoven + C. Weernink Ariënskoor	Vocal Moments Eucharistieviering Dinsdag 09.30 uur P. Daggenvoorde Requiemviering Mariakoor Gebedsviering Dinsdag 19.00 uur H. Mulder + J. Jonker	Gem. koor St. Jan-H. Michaël Gebedsviering Dinsdag 19.00 uur J. Heitbrink Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Op zondag 17 oktober vindt de jaarlijkse **Gerardus Majella Bedevaart** plaats in **Overdinkel**.
Voor meer informatie zie: Mariavlucht.nl/gerardus-majella-bedevaart



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 6/7 november H. Willibrord	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus St. Maarten Kinderkoor
Weekend 13/14 november 33e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoordd.+lampion optocht Mariakoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Vocal Moments	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Come Back
Weekend 20/21 november Christus Koning		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Mgr.Woorts, P.Daggenvoorde en T.Reuling Ariënsviering Ariënskoor	Gebedsviering Zaterdag 18.00 uur T. Hannink Caecilieviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Activiteiten in het Parochiehuis (van de Jacobuskerk) aan de Walstraat:

- 20 oktober** 19.30 – 21.30 Maria verschijningen, verzorgd door Rietie Kenter
- 27 oktober** 19.30 – 21.30 Mariameditatie met muziek (in de kerk)
- 17 november** 19.30 – 21.30 Thema avond over de evangelist Lucas, bij de start van het liturgische jaar C, verzorgd door pastor Frank de Heus.

Aanmelden graag via mail: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of bij één van onze vrijwilligers in de kerk. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

U bent van harte welkom!



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk, voorportaal geopend van 10-17 uur

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



Secretariaat
Drs. J.N. Hinke
Galileistraat 49
1223 GL Hilversum
035 - 7729597
secretariaat@arienscomite.nl



Stichting Het Ariëns-Comité

LANDELIJKE ARIËNS-HERDENKING 2021

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **21 november** a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de **H. Jacobus de Meerderekerk** aan de Oude Markt 1 te **Enschede**. Aanvang **11.00 uur**.

Celebranten zullen zijn

Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,

P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door

Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Het **thema** van de viering sluit aan bij het door paus Franciscus uitgeroepen Jozef-jaar: *"Alphons Ariëns – zoals St. Jozef – rechtschapen dienaar van de Heer."*

Rond de viering zullen de dan geldende covid 19-maatregelen van toepassing zijn.

Hoogachtend,
Het Ariëns-comité

(U wordt ook uitgenodigd voor de Arienslezing 2021 op donderdag 25 november 2021 te Nijmegen. De mogelijkheid bestaat om deze lezing digitaal bij te wonen. Kijk voor deelname op de website van Het Ariëns-Comité: www.arienscomite.nl)



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK



Zondag 17 oktober

Thema: Dienstbaar zoals Jezus.

Voor Jezus ben je groot en belangrijk, als je bereid bent om de mensen om je heen te helpen.

Zondag 7 november

Thema: Hoogfeest van de Heilige Willibrord.

De Heilige Willibrord heeft ons de Blijde Boodschap van Jezus gebracht. Laten ook wij die Blijde Boodschap van Gods liefde aan iedereen blijven doorgeven.

Zondag 14 november

Vandaag vieren we met de kinderen st Maarten (11 november officieel)
Met een kleine lampionoptocht door de kerk.



KidsTime St Jankerk



Op vrijdag **10 september** was de **welkom bijeenkomst** van de Kids Time in de parochiezaal van de Sint Jankerk. Er waren wel 16 kinderen gekomen, een aantal kinderen hadden hun ouders meegenomen. Het was heel leuk om met de kinderen, vrijwilligers en ouders kennis te maken. We hebben een verhaal voorgelezen: "Laat de kinderen tot Mij komen" Navertelling Marcus 10:13-31. De kinderen vertelden dat ze heel graag altijd de winnaar, de slimste, de rijkste en de snelste willen zijn, maar na het verhaal snapten ze dat dit niet belangrijk voor Jezus is en dat Hij van alle kinderen houdt. We hebben een korte drink- en snackpauze gehad en zijn daarna nog in de kerk geweest om te bidden en een kaarsje aan te steken bij de Mariakapel. De tijd vloog voorbij, voor we het wisten was het al zover en moesten we afsluiten.

Het was een leuke mooie en gezellige welkom bijeenkomst.

Wil jij de eerst volgende keer ook meedoen, dan kan dat.

Op Vrijdag 29 oktober van 15:30u tot 17:00u in de parochiezaal van de Sint Jankerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij bij elkaar met de Kids Time.

Het thema voor deze 1e bijeenkomst is:



Allerzielen

Tijdens deze 1e bijeenkomst vertellen we het verhaal van Papillia, een rups die een vlinder wordt en we gaan in gesprek met de kinderen over dit verhaal en het thema Allerzielen. Daarna knutselen we er iets moois bij. We beginnen en eindigen met een kort gebed.

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker!

Volgende datums: 10 december 2021, 4 februari 2021, 8 april en 3 juni 2022

Thema: Oud & Nieuw, Maria Lichtmis, Goede vrijdag, Pinksteren, Slotbijeenkomst

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim

Wie weet tot dan!!! Groetjes, Werkgroep Kids Time



OKTOBER; MARIAMÅNÐ

Goei'ndag Maria

Goei'ndag Maria,
Doe kiks mij zo mooi an met diene aog'n
Ik komme wa meer bie die,
En maj ik diej noe ok wat vraog'n?

Goei'ndag Maria
Doe bis toch de moo van iedereen?
Wis Doe oons dan 'n betken help'n?
Wiej kunt het ja zo slecht zonder diej, zo alleen!

Goei'ndag Maria
Wiej stekt noe wat keerskes an
En bidt 'n stuksken van 'n rozenkrans
En dan make wiej d'r, met diene hulp,
Gewoon wier in oons leav'n 't beste van!

04, 21 @JOOTJE





Op zondagmorgen 5 september hebben **Paul Geraedts en Fatima Makama** in de Jozefkerk tijdens de eucharistieviering van elf uur hun kerkelijk huwelijk gesloten. Er was een livestream, zodat de ouders van Fatima in Nigeria het huwelijk van hun dochter konden meemaken. En ook familie van het bruidspaar in de USA. In de kerk was haar broer aanwezig en haar nichtje. En er waren familie en vrienden van haar uit den Haag. Zoals er ook familie en vrienden van Paul vanuit heel Nederland en België aanwezig waren. Dat was temeer fijn, omdat zijn ouders inmiddels zijn overleden. Paul en Fatima zijn zowel in de Jozef- als de Jacobuskerk heel bekend. Katholiek Enschede was als hun tweede familie. Sinds kort wonen ze in Bathmen.

Wat was het bijzonder en feestelijk om hun huwelijk op een zondagmorgen te vieren temidden van zoveel parochianen. Na afloop hebben we buiten koffie gedronken. Dat was een mooie gelegenheid om elkaar aan het begin van dit seizoen te spreken, en om Paul en Fatima te feliciteren en uit te zwaaien. Alle goeds in Bathmen!

Paul Daggenvoorde



Pas getrouwde paren kunnen op bijzondere wijze deelnemen aan de algemene audiëntie van de paus. In hun bruidskleding. Paul en Fatima deden dat tijdens hun huwelijksreis naar Rome en kregen van de paus de zegen over hun huwelijk.



Van de vicevoorzitter.....



Naschrift n.a.v. bijdrage in de vorige Pelgrim

Vier opmerkingen bij "Teleurstellende reactie Aartsbisschop Eijk" uit de vorige Pelgrim.

1. In betreffend artikel werd geschreven over het beschikbaar hebben van één niet gepensioneerd priester pastoor Paul Daggenvoorde. Ik werd erop gewezen dat dit feitelijk klopt, maar dat er toch echt een tweede priester is die fulltime zijn volledige werkzaamheden als priester invulling geeft: parochievicaris Willy Rekveld. Hij is weliswaar officieel gepensioneerd, maar volledig in dienst. Hij behoort dus tot de groeiende groep gepensioneerden die gewoon doorwerkt. Hij heeft als doelstelling dat tot zijn 75ste te blijven doen. Dat onderscheidt hem van de andere gepensioneerden die zich vooral toeleggen op het voorgaan in Eucharistievieringen. De laatsten zijn overigens de 75 al gepasseerd. Laat duidelijk zijn: wij mogen ons gelukkig prijzen met de inzet van alle gepensioneerden.

2. Buiten de reactie in de krant, namens het bisdom, hebben we van het bisdom niets vernomen. De opmerking daar dat er wel contact is klopt. Maar dat is wel contact met de lager echelons die niet anders kunnen dan het beleid van de bisschop uitvoeren. Het contact met deze mensen, die ook door het bisschoppelijk beleid zijn gebonden, is uitstekend.

3. Wat gevraagd werd was een dialoog. De dialoog die Paus Franciscus nadrukkelijk aan de leiders in de kerk opdraagt. In het kerkelijk wetboek (Can. 511) staat dat er in elk bisdom, voor zover pastorale omstandigheden dit raadzaam maken, een Pastorale Raad moet zijn, vooral bestaande uit leken (vrouwen en mannen) die, als de situatie daarom vraagt, van advies kunnen dienen. In 2007 is deze Raad, volgens de regels bij het aantreden van een nieuwe bisschop, in ons bisdom opgehouden te bestaan. Daarna is er geen nieuwe Raad opgericht terwijl er in zo goed als alle bisdommen wel een Pastorale Raad, of iets dat daarmee vergelijkbaar is, bestaat. We gaan onderzoeken hoe we, geheel in de lijn met de gedachten van kerkelijk richtlijnen, het bisdom duidelijker kunnen uitnodigen tot communicatie. Hoe u daar bij kunt helpen zullen we u melden. Één van de bekendste uitspraken van Paus Franciscus is "Iemand die alleen aan muren bouwen denkt, waar dan ook, en niet aan het bouwen van bruggen, is geen christen."

4. Het artikel in de vorige Pelgrim heeft uitsluitend positieve reacties opgeleverd. Deze kwamen breed uit het bisdom.

Joop Hassink, Vicevoorzitter parochie St Jacobus de Meerdere



Hoe ziet onze parochie eruit?

Ik schreef eerder over hoe onze parochie eruit ziet. Recente ervaringen zetten mij er toe aan dit nog een keer uit te leggen.

U bent allen parochiaan van parochie St. Jacobus de Meerdere. Deze parochie is geruime tijd geleden ontstaan uit de fusie van de volgende parochies*

1. H. Jacobuskerk
2. St. Jankerk/ H. Michaelkerk
3. St. Jozefkerk
4. Verrijzenis des Herenkerk
5. Ariënsgedachteniskerk/ De Goede Herder
6. Mariakerk/H. Geestkerk
7. H. Pauluskerk

*In de loop van de tijd zijn verschillende benamingen gebruikelijk geweest.

De H. Jacobuskerk, de St. Jankerk en de St. Jozefkerk zijn locaties van parochie St. Jacobus de Meerdere. Hoewel veel parochianen zich meer parochiaan voelen behorende bij de drie genoemde kerken, waar niets mis mee is, kunt u gewoon als parochiaan bij alle drie de kerken terecht.

Over parochie St. Jacobus de Meerdere wordt één administratie gevoerd. In deze administratie is wel een uitsplitsing gemaakt naar de "oude" parochies. Dus als u uw kerkbijdrage overmaakt naar parochie St. Jacobus de Meerdere en u woont bijvoorbeeld in het oorspronkelijke gebied van de Verrijzenis, dan wordt deze bijdrage geboekt als afkomstig van de Verrijzenis. Dit laatste om tegemoet te komen aan de wensen van vele parochianen.

Zoals eerder gemeld proberen wij alle kerkbijdragen op één rekening binnen te krijgen: NI15RABO 0153 1666 65 t.n.v. par. St. Jacobus de Meerdere. Als u uw geld overmaakt op een rekening van de "oude" parochie zou u kunnen overwegen dit te veranderen naar de bankrekening van St. Jacobus de Meerdere. Zoals gezegd: het wordt wel als inkomst van uw oude parochie geboekt.

Samenvattend: wij zijn één parochie waar u parochiaan van bent en u bent welkom op alle drie de locaties en kunt zich daar eveneens parochiaan voelen.

Ons pastoraal team werkt overigens maar voor 1/3 in Enschede. De St. Franciscusparochie in Haaksbergen (o.a. Boekelo) en de Maria Vlucht parochie (Losser, Overdinkel, Glanerbrug, Lonneker) worden ieder ook voor 1/3 door datzelfde team bediend.

Financiële meevallers

Het is altijd weer bemoedigend te ervaren dat er op verschillende manieren mensen zijn die de kerk een goed hart toedragen.

- a. Allereerst natuurlijk u die met regelmaat uw kerkbijdrage overmaakt.
- b. Extra bijdragen per bank voor collecte in Coronatijd. Er is zelfs een parochiaan die dat bijna wekelijks doet.
- c. Recentelijk mochten we weer een mooi legaat ontvangen.
- d. Wat te denken van iemand die een mooie financiële transactie deed en ons daar met €1000,- van mee liet profiteren.
- e. De vraag om steun voor opname- en uitzendapparatuur in de drie kerken leverde giften op van €50,- tot €22.500,-

Door dit soort bijzondere bijdragen hoeven we niet alleen hard te werken om ons hoofd boven water te houden, maar kunnen wij ook extra activiteiten ontplooiën.

Parochie St. Jacobus de Meerdere leeft.

Dank aan allen die daar door inzet en financieel aan bijdragen.

Joop Hassink, Vicevzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



R.K. Erfgoed: De Bourgondiërs en Claus Sluter (1350-1406)

Het Amsterdamse Rijksmuseum is in het bezit gekomen van een uniek werk van de Haarlemse beeldhouwer Claus Sluter. Een prachtig beeld, buxushout, voorstellend de gekruisigde Christus met naast zich Maria en Johannes de Evangelist.

Dit is enigste werk van deze Sluter is Nederland. Hij werkte voor de Bourgondische machthebbers. Hij is vooral bekend van zijn beroemde werk Mozesput in het toenmalig kartuizerklooster in Champmol in Dijon-Frankrijk. Een surrealistisch werk.

Aangestoken door het boek van Bart Van Loo "De Bourgondiërs, aartsvaders en -moeders van De Lage Landen". Wij zijn op de sporen van de Bourgondiërs geweest met als absolute hoogtepunt het werk van Hubert en Jan van Eyck: De Aanbedding van het Lam Gods in de Sint Baafskathedraal in Gent.



Mozesput in Dijon

Foto: Secil Arda

Albert Termote

Uit de Van Lochemsbleekpark - G.J. Van Heekpark – is recentelijk een beeld gestolen van de Vlaamse beeldhouwer Albert Termote. Voorstellend de zeshonderd Vlaamse vluchtelingen die een korte tijd alhier verbleven (1914-1918). Nu heeft de Jozefkerk ook een beeld van Albert Termote, voorstellend Sint Christoffel. Hij werd in 1957 aangeboden aan Pastoor Koning door de parochianen.



Monumentendag

Iedereen die heeft meegedaan in de Jozefkerk, van harte bedankt!

Het was een succesvolle dag met veel bezoekers.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Jozefkerk



High Tea Ouderen en Kerk groot succes

Voor de High Tea op woensdag 22 september waren er maar liefst 24 aanmeldingen. De parochianen kwamen samen in de tuin achter de pastorie bij de St. Jankerk. Door een enthousiaste werkgroep is deze tuin omgevormd in een gezellige tuin voor samenkomst, inclusief kapel. De tuin draagt de mooie naam OASE.

De goed verzorgde High Tea viel in zeer goede aarde. Ondanks dat een aantal mensen gewoon geluncht had gingen de lekkernijen er "in als koek" en waren de etagères na afloop vrij leeg. In een gemoedelijke sfeer kon men met elkaar in gesprek. Pater Ben Engelbertink, de grote aanjager van de OASE, gaf een uitgebreide toelichting op het ontstaan van de OASE en vertelde mooie anekdotes.

Na afloop waren er veel complimenten voor de organisatie en gaven de bezoekers aan dat dit voor herhaling vatbaar was. Ook namen enkelen zich voor de OASE, die op dinsdag- en donderdagmiddag voor bezoekers open is, ook eens vaker te bezoeken. Puur voor de gezelligheid.

Het was ook mooi om te zien dat de deelnemers aan de High Tea niet alleen uit het verzorgingsgebied van de St. Jankerk kwamen, maar breder uit onze parochie kwamen.

De High Tea kon goedkoop aangeboden worden dankzij de ruime bijdrage van een sponsor.

De volgende bijeenkomst van Ouderen en Kerk is op maandag 20 december.

Ouderen en Kerk



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam
Ietje Köiter
Ine Reuver
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 9 - 2021

maandag 01 november 2021
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 18 november 2021



Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **assurantiekantoor**
Seinen
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRL5Fc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB_AiRsC2HcGuoIqN3Q



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





Kik en de muizen genieten van de avondzon. Wie komt daar om de hoek? Het is Humbert muis. Hij kijkt nors. Zoals altijd. 'Vrienden!' bromt hij, 'Ik heb een afgefallen blad gezien. Het is afgelopen met de zomer.' Hij ploft naast hen neer. 'Het wordt winter. Koud. Geen eten.' Al gauw zitten alle muizen te somberen. 'Waar lag dat blad, Humbert?' vraagt Kik opgewekt. Samen gaan ze naar de moestuin van de kerk. 'Bij die boom!' wijst Humbert. Het vergeelde blad ligt er nog. Dan valt er nog een. En nog een. De muizen springen zenuwachtig rond. Ineens roept Martje muis: 'Kijk eens!' Ze heeft iets gevonden dat gelig is, maar ook rozerood. 'Jawel! Een rijpe pruim!' roept Kik. 'Wat? Is die ook uit de boom gevallen?' vraagt Martje.

Ze bijten allemaal een stuk af en zijn door het dolle heen. 'Lekker! Zoet! Sappig! Een wonder!' roepen ze door elkaar, 'Léve het einde van de zomer!' De volgende morgen gaan ze terug naar de boom, nu ligt er voor elke muis een pruim! Ze eten hun buikje rond. Natuurlijk gaan ze de volgende morgen weer! Maar ... er ligt niets meer. 'Het is met ons gedaan,' moppert Humbert. Een heerlijke geur lokt de muizen naar de keuken. En nu snappen ze het. Mevrouw Bontje heeft vier pruimentaarten gebakken voor na de viering. De muizen zijn opgetogen. 'Taart! Nóg lekkerder! Kruiemels!!' 'Als er tenminste wat valt,' moppert Humbert. Maar hij is altijd een beetje een zuurpruim.



Bak je eigen pruimentaartje

Groeien er pruimen in jullie tuin, of bij opa en oma? Zo niet, haal ze in de winkel en verwen je huisgenoten met dit zelfgebakken pruimentaartje. Met een beetje hulp lukt dat best!

Nodig:

4 plakjes bladerdeeg,
2 el amandelschaafsel,
2 el suiker, kaneel,
1 ei,
1 dl room,
250 gr pruimen (evt. wat jam)



Doen: 1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat 4 plakjes diepvries bladerdeeg ontdooien en bekleed een ingevette lage bakvorm ermee. Strooi een scheepje suiker over de deegbodem.
2. Snijd de pruimen in vieren en leg ze (zonder pit) met de bolle kant naar boven op de bodem. Klop het ei los met de room, een scheepje suiker en kaneel en schenk dit tussen de pruimen. Bak je taartje in de oven in ca. 20 minuten goudbruin en gaar.
3. Haal het uit de oven en strooi de amandelen eroverheen. Voor meer glans kun je ook wat jam op de pruimen doen. Dat zal lekker smaken!

Versje

Druiven en pruimen en appels en peren
kunnen ons over Gods liefde leren.
Er zit in de schepping van alles verborgen
waarmee God voor mensen en dieren wil zorgen.
Hij geeft de groei en de bloei en de vruchten,
Hij scheidt de vreugde, wat zit jij te zuchten?



Uit de Bijbel

God zegt: 'Ik zal jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.'

'Naar Leviticus 26,4

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns