

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
juli-augustus 2021/6



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

juli-augustus 2021 / 6

Inhoud

- 5 Voorwoord**
Ans te Lintelo
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 13 Heilige Mis met zes heren**
- 16 Vieringenrooster**
- 22 Zondag 25 juli, feestdag van Sint
Jacobus de Meerdere**
- 24 Van de vice-voorzitter**
- 27 Goed om te weten**

De Roef

8 Juli starten - na een half jaar 'droog staan' - de vieringen op de donderdagmorgen in wijkcentrum 'de Roef' aan de Pastoor Geertmanstraat 17 achter de voormalige Ariëns Gedachteniskerk.

We vieren om 9.30 uur.
Na de viering wordt er koffie gedronken. U bent van harte welkom. Het opstarten werd mogelijk, nadat de mogelijkheden voor de horeca waren verruimd.



Thuis en op vakantie

Juli en augustus zijn voor veel mensen toch wel fijn men gaat naar één of ander oord of brengt zijn tijd weer door aan boord wat, hoe of waar dat dan ook zij het maakt een mens vrolijk en blij *vakantie* dat wil iedereen met veel gezelligheid om zich heen maar ook met ruimte en met rust zodat de stress wordt uitgeblust en aan het einde van zo'n tijd is iedereen zijn ritme kwijt men zoekt weer regelmaat alom kijkt eventjes tevreden om gaat een ieder weer naar huis nog even en men is weer *thuis* de plek waar men zich prettig voelt daar is ons huis toch voor bedoeld waarvan wij zeggen, ja toch hier ben ik echt *thuis* met veel plezier!

- Hetty -

VAN DE REDACTIE

Dit is alweer het vakantie nummer. Gelukkig kunnen we de vakantie weer bijna normaal beleven, zonder al te veel regeltjes. Daarom geniet van deze mooie tijd, we hebben het verdiend!

Wij wensen iedereen een fijne

vakantie

Groetjes,
Conny, letje, Clara, Annelies en Ine



JP seizoen ten einde, voor het echt begon...



Het schooljaar 2020 – 2021 is (bijna) voorbij. Een jaar waarin veel is gebeurd, jongeren het zwaar hebben gehad, veel onlinebijeenkomsten, weinig live contacten. Net nu het bijna voorbij is, gaan we weer naar een nieuw normaal. Ik vraag me af wat het 'nieuwe normaal' wordt betreffende jongerenpastoraat.

In parochie Maria Vlucht waar al een leuke groep was voor C-tijd hebben we als begeleiders geprobeerd 'de bal zo goed mogelijk in de lucht te houden' met bv. 'n onlinequiz, teams-, telefonisch- persoonlijk contact. Theatergroep 'STOF' heeft online het een en ander gedaan. Een nieuw zelfgeschreven theaterstuk ligt op de plank. De basisscholen hebben de expositie 'Het lijdensverhaal, een verhaal over pesten' goed gewaardeerd.

Nu is de vraag: "Wie komt er terug, of sluit aan bij JP?" Gelukkig was de begeleidingsgroep MV in de laatste bijeenkomst enthousiast om weer door te gaan.

In de Franciscusparochie heb ik kinderen van drie groepen acht kunnen bereiken met JP Sirkel. Het verhaal over Pesten sloeg ook hier goed aan op 5 basisscholen. M25 doet goede dingen. Er worden nieuwe mogelijkheden voor een jongerenpastoraat onderzocht.

In parochie Jacobus de Meerdere was contact met scholen 'onhold' gezet. Een gespreksgroepje staat 'in de wacht'. Begin oktober is contact met de identiteitsbegeleiders van de SKOE gepland. Dit kan een belangrijke stap zijn om iets nieuws te kunnen beginnen. In de voorbereiding tot het Vormsel in Enschede heb ik leuke jongeren leren kennen.

Voor deze groep zou op 18 juni een start-avond georganiseerd in de vorm van een casino. Wegens te weinig deelname kon het niet door gaan. En werd het uitgesteld tot 4 juli.

Voor alle parochies ben ik op zoek naar een paar enthousiaste vrijwilligers. Ik wil ook graag enthousiast weer door..!

Voor nu wens ik iedereen een fijne welverdiende zonnige vakantie toe. Dan geloof ik dat het daarna weer tijd is voor een nieuw avontuur...

Ans te Lintelo



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Vieringen in de St. Jozefkerk met meer personen

Vanaf heden zijn de vieringen in de Jozefkerk weer toegankelijk voor meer personen. Dat betekent dat wij maximaal 100 bezoekers kunnen hebben.

Met de nieuwste versoepelingen hoeft u niet meer te reserveren, u kunt zich registreren bij binnenkomst.

Wij wijzen u er nog wel op dat de vieringen ook via de live stream van You Tube te volgen zijn. (zie hiervoor ook de website van de parochie)

Met vriendelijke groet,

*Namens de Pastoraatgroep/beheergroep Noord.
Rien Tiehatten*



Schepping

Het kerkelijk seizoen loopt ten einde. Tijd om een pas op de plaats te maken. Een vreemd ongekend seizoen ligt achter ons. Activiteiten konden geen doorgang vinden of in beperkte mate. Uit voorzichtigheid, uit veiligheid. Mede parochianen zijn ons ontvallen. Zij laten een lege plek achter, in de familie, in de buurt, in de vriendenkring, in de parochie. Langzaamaan gaan we naar meer openheid. Wat is mogelijk aan het begin van het volgend seizoen? Zijn we enthousiast? Hebben we mensen? Eerst maar eens genieten van wat de natuur te bieden heeft. Wandelen, fietsen, genieten van de omgeving, of verder weg. Dan komt als vanzelf Franciscus om de hoek kijken. Met zijn eerbied voor de natuur. Hij zingt het uit in het Zonnelied. Hij prijst God om alle schepselen die Hem dienen. Franciscus noemt broeder zoon, zuster maan, de sterren, de wolken, broeder wind, het heldere water, broeder vuur. De overvloed om elk schepsel te voeden. In de Fioretti, letterlijk "bloempjes", staan de mooiste verhalen over Franciscus van Assisi 1181-1226. Hoe Franciscus in gesprek gaat met de bloeddorstige wolf in de

stad Gubbio. Na het gesprek van Franciscus met de wolf verdwijnt de angst. De wolf krijgt zijn kostje, de mensen laten hem met rust. De wolf en de inwoners van de stad leven voortaan in vrede met elkaar. Franciscus ontmoet een jongen met een grote mand, vol met duiven. Hij vraagt de duiven aan hem te geven zodat ze niet in verkeerde handen vallen. De jongen geeft de duiven. Franciscus neemt ze op schoot en praat met ze. Hij bouwt nestkasten voor de duiven. Vanaf die tijd blijven ze bij Franciscus. De jongen wordt later broeder in het klooster. Deze en nog veel meer verhalen staan in de Fioretti. Paus Franciscus wijst in zijn encycliek *Laudato Si* een technocratisch wereldbeeld af. Een wereldbeeld waarin de techniek alles beheerst, veroorzaakt de achteruitgang van het milieu. Een kleine groep eigent zich het recht toe andere mensen en de natuur te onderwerpen. Met winst als hoogste doel. Dit leidt tot misstanden in arbeidssituaties en voedselproductie.

De consumptiemaatschappij gaat de draagkracht van de aarde te boven. Beseffen we dat de aarde onvervangbaar is?

*Lies van Veldhoven, pastoraatgroep
Geloofsgemeenschap Noord*

Gebed Franciscus:

Almachtige, allerhoogste en verheven God,
al het goede, het hoogste goed, geheel het goede,

die alleen goed zijt,

wij geven U terug alle lof, alle roem, alle dank,

alle eer, alle zegening en al het goed.

Zo zij het. Zo zij het. Amen.

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:

om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.00 uur met rondleiding.



Ga dan op weg

Ter bemoediging

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de geest
die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder het gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen
Houd op het licht
altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

(Jacqueline Roelofs-van der Linden)



3 augustus

Wandeling



van Jacobus naar Jacobus

Van de Jacobuskerk in Enschede naar de Jacobuskerk in Lonneker

Hoe wat waar?

Op dinsdag 3 augustus lopen we gezamenlijk van de Jacobuskerk te Enschede naar de Jacobuskerk in Lonneker. We verzamelen om **9.30 uur in de Jacobuskerk te Enschede**. **We starten met lopen om 10.00 uur**. Onderweg wordt gezorgd voor koffie en thee. We sluiten af in de Jacobuskerk te Lonneker **om 12.30**.

Wie kan er meedoen?

Iedereen die wil! De wandeling zelf duurt ongeveer een uur tot anderhalf en is niet zwaar. Geef je op via de pastoraatgroep Jacobuskerk Enschede : **pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl** of schrijf je in op de lijst op het secretariaat. NB: voor lunch wordt niet gezorgd.

(Vanuit Lonneker vertrekt ieder half uur een lijndienstbus naar Enschede NS-station)

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



We mogen met 50 mensen vieren!

Wij mogen weer iets meer: vlak na het uitkomen van de vorige Pelgrim werd bekend dat we nu weer 50 mensen mogen ontvangen in de kerk (of de tuin). De animo om mee te doen wordt groter. De pastoraatgroep wil ook mensen die niet zo snel zijn met reserveren een kans geven, het is dus mogelijk dat u, ondanks een vroege reservering, moet wachten op definitief bericht.

Deze regel geldt nog steeds: u móet reserveren. Aanmelden voor de viering kan bij voorkeur per e-mail via:

reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

(let op: het woord 'reserveren' hoort ook bij het mailadres!) U krijgt altijd bericht terug of er plaats is voor u of niet..

Geén bericht terug ontvangen? Dan is uw mail niet op het juiste adres binnengekomen.

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor de betreffende viering.

Tel. 053-4316209

Staat u niet op de lijst van aangemelde personen, dan kunt u vragen bij de ingang of er nog plaats is, maar dat kan dus ook NEE zijn

Er geldt een **mondkapjesplicht** voor binnenkomst en uitgaan van de kerk, als u op uw plaats zit, mag het mondkapje af.

U kunt weer een kaarsje aansteken bij Maria.

*Pastoraat- en Lokale Beheergroep
Geloofsgemeenschap Zuid*



Iconenwijding

Op zondag 11 juli is er een Eucharistieviering met als voorganger Pater Ben Engelbertink. Als het weer het toelaat, zal deze dienst, die om 10 uur begint, in de tuin van de pastorie 'De Pathmos-Oase' plaatsvinden.

Aan het eind van deze viering is er aansluitend een iconenwijding. Er zullen een twintigtal iconen van verschillende afmetingen worden ingezegend, die door Henk Thüss op traditionele wijze zijn geschilderd.

Daarna wordt er een film vertoond. Deze is gemaakt door Leo Metternich, waarin Leo en Henk Thüss het hele maakproces van het schaven van de plank tot en met de wijding van een icoon zullen laten zien. De in deze film vertoonde icoon van de heilige Franciscus van Assisi, wordt die dag ook gewijd.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Henk Thüss



Bezoek Oasetuin met Dotpaintings

Ongeveer 35 jaar geleden zaten we met ons vijven in de KWD (Kinder Woord Dienst) werkgroep van de St. Jankerk. Nadat we daarmee gestopt waren zijn we altijd vriendinnen gebleven.

Om de week gaan we breien en geregeld gaan we er samen opuit. Ons eerste uitje na Corona was naar de Oasetuin waar **Ben Engelbertink** ons uitleg gaf over zijn schilderijen. Ook vertelde hij op ludieke wijze hoe ze aan de andere spullen in de tuin waren gekomen. De beelden in het kapelletje, de tafels en stoelen, en ook over tegels. Dat was een bijzonder verhaal. Gratis af te halen. Dat was wel wat voor hem. Hij belde voor het adres om de tegels op te halen. De vrouw des huizes zou dan niet thuis zijn, geen probleem. Hij zag 7 tegels in de tuin liggen en was teleurgesteld over het aantal. Maar oké, hij nam ze mee.

Belt die mevrouw later waarom hij de tegels nog niet had opgehaald.....????

Bij nader inzien was hij op het verkeerde huisnummer geweest en had hij de tegels bij iemand anders uit de tuin gehaald. Hij vertelde er nog wel bij dat hij ze die volgende ochtend **vroeg** weer had teruggelegd en de goede tegels had opgehaald.

Na de rondleiding was er koffie en thee met zelf gebakken Käsekuchen van Siny. Gezellig!!!

Siny, Maria, Paula, Clara, Ietje



Eerste Heilige Communie Enschede Noord

Op 16 mei hebben zes kinderen uit Enschede Noord de Eerste Heilige Communie gedaan in de St. Jozefkerk. Pastor Jan Kortstee ging voor in de viering samen met pastoraal werker Frank de Heus en de zang werd verzorgd door het kinderkoor o.l.v. Valery Maduro.

Het was een mooie, intieme viering waarbij 50 mensen aanwezig konden zijn.

De kinderen zijn optimaal bij de viering betrokken en deden heel goed mee.

In november zijn we begonnen met de voorbereiding en hebben de kinderen kennis gemaakt met elkaar tijdens de Adventsbijeenkomst. Vanwege Corona hebben de bijeenkomsten vanaf januari via Zoom plaatsgevonden, heel goed verzorgd door Frank de Heus.

Hij ging op 6 maart samen met pastoraal werker Carla Berbée voor in de presentatieviering voor alle communicanten van Zuidoost Twente. De viering vond plaats in de H. Maria Geboortekerk te Losser en was te bekijken via You Tube. De namen van alle communicanten kwamen even in beeld.

Gelukkig konden de bijeenkomsten vanaf half maart weer plaatsvinden in het Parochieel Dienstencentrum. De kinderen hebben samen met Remco ter Brugge de kerk bekeken en

92 treden beklommen om in de toren te komen. Het grote uurwerk maakte veel indruk

en de kinderen mochten aan het touw trekken om de klok te laten slaan.

Na deze mooie ervaring hebben we samen gegeten en het verhaal gelezen van de vijf broden en twee vissen. De strekking van het verhaal is: Als je deelt, is er voor iedereen genoeg.

De communicanten hebben ook hun spaargeld gedeeld. Ze hebben samen € 91,50 gespaard voor weeskinderen in Lesotho via de stichting Mohloling oa Lerato (Bron van liefde).

Dat is een heel mooi bedrag!

Meteen na 16 mei heeft communicant Angelyna Mota Poche zich aangemeld als misdienaar en ze heeft al een paar keer met veel plezier meegedaan.

Heel fijn, want de jeugd heeft de toekomst.

Deze kinderen hebben op 16 mei de Eerste Heilige Communie gedaan:

Fabiënne Kaspers, Noah Kaspers, Angelyna Mota Poche, Inara Piqué, Betty Semere en Maarten Tiethof. We hopen hen nog vaak terug te zien.

Namens de werkgroep: Jacqueline ter Brugge, Bernadette Eaglen en Berlinda Haak,

Ria Everink





HEILIGE MIS MET 6 HEREN

Het is allang geen alledaags gezicht meer in de katholieke kerkelijke vieringen van de huidige tijd, maar toch had dat wel wat.

Zes priesters aan het altaar om samen met de gelovigen in de kerk Eucharistie te vieren maakte zo'n viering, ook in die tijd al wel, tot iets bijzonders!

De aanleiding voor dit kerkelijk feest in Enschede op 23 juli 1988 was het 60 jarig priesterjubiläum van Nico Van Dijk, de bescheiden en sympathieke ouddeken van Enschede. Hij woonde toen al niet meer op de pastorie maar, samen met zijn huidhoudster (zoals dat toen heette) Mien, aan de Oliemolensingel alwaar hij nog vele jaren heeft gewoond.

Hij is heel oud geworden, als ik het goed heb in de buurt van de 92/93. De foto kwam ik enige tijd terug tegen en ik dacht dat het wellicht leuk zou zijn deze in Pelgrim te plaatsen, zeker ook voor de wat oudere parochianen onder ons die 'n aantal van de priesters persoonlijk nog gekend hebben.

Op de foto van links naar rechts staan:

Kapelaan Ton Jacobs / pater Bernard Jeunink / deken Ties van 't Erve / de jubilaris zelf ouddeken Nico Van Dijk / Bertus Schoorlemmer die toen al als pastoor werkzaam was in Reutum / en nog net zichtbaar pater Veldhuis. Zonder uitzondering priesters die in katholiek Enschede uit die tijd hun sporen ruimschoots hebben verdiend, wij denken dan ook met respect aan hen terug.

Op pater Jeunink na zijn ze inmiddels allemaal overleden, dat zij in de vrede van de Heer mogen rusten.

Jan Kattenpoel Oude Heerink



Vekaansie

Wat köj toch veuroet kiek'n noar Vekaansie
De wekke te veur'n goat langzaam en traag
lej hebt nich völle wil meer um te weark'n
En iej telt, töt'da'j vriej bunt, de lange daag'n

Wat köj toch veuroet kiek'n noar Vekaansie
lej hebt allang in'n kop wa'j goat doon
Het mooie weer wocht doar ongeduldig
En hier reag'nt 't...
De tied köj haost nich dood'n!

Wat köj toch veuroet kiek'n noar Vekaansie
En dan, noa lange tied, is't zo wied
De zunne is hier eandelik goan schienn
En op vekaansie reagnt 't.....
Joah.....
De godgaanze tied!

12, 20 JOOTJE



KRONIEK

OVERLEDENEN

Jozefkerk:

30-05-2021 Bert Gieskes, 58 jaar
31-05-2021 Conny Dost, 60 jaar
12-06-2021 Sebastiano Amoruso, 82 jaar, e/v Teresa Amoruso-Venticinque

St. Jankerk:

02-06-2021 Agnes Mombarg-Maassen, 79 jaar, w/v A.L.M. Mombarg
13-06-2021 Cas Wigbers, 92 jaar, e/v M.A. Wigbers-Richters
15-06-2021 Adri Welscher, 82 jaar

Anders:

18-05-2021 Lies Landewé-Budde, 90 jaar, w/v Johan Landewé

DOPELING

13-06-2021 Elena Maria Dore, geboren op 19 juni 2020, d/v Romello Dore en Angélica Mulder (in de H. Jacobus)
27-06-2021 Luciano Raphaël Hulscher, geboren op 2 maart 2021, z/v Erik Hulscher en Christina Hulscher-Rahimo (in de St. Jozefkerk)

TOEGETREDEN TOT DE RK-KERK (in de St. Jozefkerk)

30-05-2021 Anthony Spaans, geboren in Polen op 25 juli 2005



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 10/11 juli 15e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	Mariakoor	Vocal Moments	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 17/18 juli 16e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	
	Ariënskoor	Samenzang	
Weekend 24/25 juli 17e Zondag door het jaar		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Jacobusfeest Schola	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld
			Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 31 juli/1 augustus 18e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	
	Samenzang	Ariënskoor	

De kerken in Enschede hanteren verschillende regels voor reserveren en registreren mbt het bijwonen van de vieringen. Kijk op de pagina's van de verschillende kerken voor informatie.

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

1^e Communie



Deze kinderen deden op 29 mei jl. hun 1e H. Communie in de St. Jankerk:
 Aday Abdo
 Andrijano Gorgis
 Julysa Malki
 Kerlis Toma
 Katerin Toma
 Lurd Chukri
 Maxim Ak
 Vanessa Elias
 Christian Elias
 Chiara Perra

29 mei 2021



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 7/8 augustus 19e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	Mariakoor		Ariënskoor
Weekend 14/15 augustus Maria ten Hemelopneming	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Tuinviering Ariënskoor	
	BJK		
Weekend 21/22 augustus 21e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld		Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur J. Kortstee
	Schola		Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 28/29 augustus 22e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur C. Berbée	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	Ariënskoor	Vocal Moments	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 4/5 september 23e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Opening seizoen Afvaardiging koren

1e Communie

Deze kinderen deden op 30 mei hun 1e H. Communie in de St. Jankerk:
 Annalucia Bandek
 Adam Migchelbrink
 Carice Voskamp
 Finn Boijjink
 Gabriël Demirel
 Isabella Hamer
 Lois Kurt
 Matteo Vrieling



30 mei 2021



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag De Roef **vanaf 8 juli wordt weer gevierd, om 09.30 uur**

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk, voorportaal geopend van 10-17 uur

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

In de verzorgingshuizen wordt tot nader bericht niet gevierd.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



Dadelkoekjes actie

De Dadelkoekjes actie is afgerond, het is een groot succes geworden. De opbrengst van de verkochte 177 zakjes dadelkoekjes is samen met de giften in totaal € 2100,00.

Iedereen heel erg bedankt voor het meedoen en het steunen van de actie! En ook voor uw lieve woorden en complimenten voor het initiatief. Mede dankzij u is de actie geslaagd.

Dit keer zullen de vrijwilligers van de Josef Kerk in Damascus met deze opbrengst verschillende gezinnen helpen met de onvoorstelbaar hoge medische kosten en er worden ook vitamines uitgedeeld.

De ellende is groot, mede door de enorme inflatie. Niet alleen vlees is onbetaalbaar maar ook fruit en groenten.

Voor mij was de actie weer een fijne ervaring.

Het geeft me een groot gevoel van voldoening, dat ik met en door de ondersteuning van u en van de diaconie iets kan betekenen voor de mensen in mijn moederland Syrië. En ik vind het leuk dat verschillende mensen zo gezellig meegedaan hebben aan het koekjes bakken, zelfs voor enkele kinderen was het een leuke activiteit in de regenachtige meivakantie.

Bovendien was deze actie voor mijn gezin, mijn man en de drie jongens een fijne leerzame en verrijkende gezinservaring. We hebben op allerlei manieren samengewerkt, ze hebben deeg gekneet en gerold en ze hebben de complimenten in ontvangst genomen bij het rondbrengen van de bestelde zakjes. Het was fijn om te doen!

Ik verheug me op de blije gezichten in Damascus.

Yasmin Haidar



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo Jongens en meisjes,

In de maanden juli en augustus zijn er geen kinderwoorddiensten i.v.m. de vakantie.

We hopen dat we in september weer kunnen starten met de kinderwoorddienst op de eerste en derde zondag van de maand.

We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en zien jullie graag weer in september.

Kinderwoorddienstgroep St. Jozefkerk.



KidsTime St Janker



Dit was alweer de laatste Kids Time van dit schooljaar!!

Op Vrijdag 18 Juni 2020 was de laatste bijeenkomst van de Kids Time in de parochiezaal van de St. Janker.

We hebben het gehad over: **Sint Jan**

Binnen de katholieke kerk heeft elke dag een heilige meegekregen. Meestal is dit zijn of haar sterfdag. Zo staat elke dag van het jaar als ware onder de hoede van een beschermengel. 24 Juni heeft St. Jan als 'beschermengel' meegekregen.

Wij hebben een mooi en interessant verhaal verteld van: **De legende van St. Jan**

Een legende over de processie en het kerkhof te Laren. In het jaar 893 verdwaalt in de buurt van Laren een pelgrim die net teruggekeerd is uit het Heilige Land. Hij wordt door rovers gedood en zijn bezittingen worden geroofd. Daaronder ook een kistje waarin de beenderen van Sint Jan zitten. De rovers gooien ze weg, maar een herder vindt het kistje terug.



De kinderen vonden het een bijzonder en interessant verhaal maar ook de filmpjes die wij hebben laten zien. Wij hebben hier samen over gesproken en na een korte drink- en snackpauze zijn de kinderen aan de slag gegaan. Ze hebben een schatkistje gemaakt. De kinderen beleefden hier veel plezier aan en kwamen na afloop heel trots hun zelfgemaakte schatkistje aan ons laten zien. Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.

*Lieve kinderen en ouders/verzorgers, wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe en hopen jullie weer te zien in het nieuwe schooljaar. **Wij zullen voor het eerst een Welkombijeenkomst organiseren op vrijdag 10 September van 15.30u-16.30u. Zo leren de kinderen en de begeleiders elkaar kennen. Iedereen is welkom, het is een vrije inloop.***

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker en neem een vriendje of vriendinnetje mee!

Je bent altijd welkom in het nieuwe schooljaar op de volgende datums:

Volgende datums: 10-9-2021 29-10-2021 17-12-2021
4-2-2022 8-4-2022 en 3-6-2022

Thema's: Welkombijeenkomst – Allerzielen – Oud & Nieuw – Maria Lichtmis – Goede vrijdag – Pinksteren – Er zal nog een aparte jaar afsluiting komen.

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur op de vrijdagen

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelen en Rim





Zondag 25 juli, feestdag van Sint Jacobus de Meerdere

Op 31 december 2020 werd de Heilige Deur, Puerta Santa, van de kathedraal in Santiago de Compostela, geopend. Dit was het begin van het Heilig Jaar in Santiago.

Als de feestdag van Sint Jacobus op een zondag valt, dat is dit jaar het geval, wordt er gesproken over een Heilig Jaar.

De traditie van een Heilig Jaar is ontstaan in de middeleeuwen, aanvankelijk alleen in Rome. Later namen ook andere bedevaartsplaatsen deze traditie over, zo ook Santiago de Compostela.

Tijdens een Heilig Jaar kan men een volle aflaat (vergeving van zonden) verdienen. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. De pelgrim moet door de Heilige Deur de kathedraal binnengaan, hij moet biechten, de mis bijwonen en de communie ontvangen.

Ca. 1122 zou door de paus bepaald zijn dat ook Santiago deze traditie mag invoeren. Zeker is, dat deze traditie sinds de 15e eeuw bestaat in Santiago. Na verloop van tijd verminderde de belangstelling voor een pelgrimage naar Santiago en ook voor het Heilig Jaar.

Vroeger was er een dichtgemetselde muur voor de Heilige Deur van de kathedraal, deze werd steeds opnieuw kapot geslagen en op het einde van het jaar weer dicht gemetseld. Sinds 2004 wordt er geen muur meer ingebouwd. Op die plaats is een bronzen deur gekomen met afbeeldingen uit het leven van Sint Jacobus. Wel is er nog een muur gemetseld, die aan de opening van het Heilig Jaar omvalt.

In 1937 werd Sint Jacobus door Franco als nationale heilige van Spanje uitgeroepen en nam de belangstelling weer toe. Tegenwoordig wordt het feest op **25 juli** groot gevierd in Santiago.

Een Heilig Jaar trekt altijd veel bezoekers, pelgrims. In het laatste Heilig Jaar bezochten 9 miljoen bezoekers Santiago, 272.000 waren pelgrim.

En ... op **25 juli 1932** werd de eerste steen gelegd voor de H. Jacobuskerk.

Siny Wolters



Gaan we terug naar verder, juist als later nu is?



(foto mei 2021, Oudewater)

En toen was het bijna vakantie. Een periode waarin mensen de tijd nemen om terug te blikken en ook alvast vooruit te zien naar de tijd die komen gaat. Ja, eigenlijk gaan we *terug naar verder*.

Vakantie. Hier kijken we naar uit evenals die andere verlangende vragen die we ons de afgelopen tijd stelden, zoals wanneer gaan we uit de lockdown, wanneer gaan de scholen weer volledig open, en wanneer zijn de terrassen weer vrij toegankelijk.

Door al dit "terugblikkend vooruitblikken" vergeten we misschien bijna dat we ook kunnen genieten van het huidige moment.

Eckhart Tolle, Duitse leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit, schrijft hierover in zijn boek "De Kracht van het NU": *Realiseer je dat het huidige moment alles is wat je hebt. Alles gebeurt in het nu.* *

Ja, wát als later nú is?

We mogen genieten van wat er op ons (levens)pad komt. Genieten van wat je hoort, ziet, eet en ruikt. Of het nu aan de kust in Italië is of in het Lutterzand in Twente.

Ja, we gaan terug naar verder, júist als later nú is.

*Peter van Lange,
21 juni 2021.*

*De Kracht van het Nu, Eckhart Tolle, Uitg. Ankh Hermes, 2013 Deventer.



Van de vicevoorzitter.....



Hoe gaat het met ons?

Als ik dit schrijf is het rond de 20ste juni. Begin juli kunt u dit lezen.

We kijken verwachtingsvol vooruit naar het moment dat er meer mag en kan. De eerste tekenen van dat er meer mensen naar de kerk mogen zijn er. Wat mij opvalt is dat blijkt dat er relatief veel mensen zijn die verlangen naar het daadwerkelijke kerkbezoek. Dit weekend zaten er relatief veel mensen in onze kerken. Daarbij valt op dat er bij een meerderheid een voorkeur is voor een eucharistieviering, gevolgd door vieringen met pastoraal werkers en in mindere mate met vieringen geleid door leken. Toch zullen wij er in toenemende mate aan moeten wennen dat vieringen met priesters en pastoraal werkers zullen afnemen. Er zijn gelukkig behoorlijk wat leken die ook goed kunnen voorgaan. Zij verdienen meer krediet voor de wijze waarop zij onze geloofsbeleving gestalte geven. Door hun waardevolle bijdrage ook nu te waarderen, werken wij mee aan een garantie voor voorgangers in de toekomst.

Is het u bij het kerkbezoek ook opgevallen dat de stilte momenten echt stil zijn? Er wordt veel minder gehoeft en geniest. Ik luister er steeds met verwondering naar. Onze voorzichtigheid in contacten werkt dus echt door in ons lichamelijk welzijn. Iets om je goed te realiseren.

Een ander gevolg van corona is een sterke terugloop van collectes. Brachten deze in 2019 nog ruim €30.000,- op, in 2020 was dat bijna gehalveerd naar €16.000,-, ondanks dat een aantal parochianen extra bedragen voor collecte overmaakten. In 2021 stomen wij aan op een nieuwe halvering naar €8000,- á €10.000,-. De beperkte mogelijkheid om de kerk te bezoeken is natuurlijk de oorzaak.

Graag willen wij parochianen die geen collectebijdrage hebben kunnen doen, vanwege de beperkte plaatsen, in overweging geven een extra storting te doen, zodat het tekort op collectes wordt teruggebracht.

U kunt uw bijdrage storten op rekening 15RABO 0153 1666 65 t.n.v. parochie St. Jacobus de Meerdere, onder vermelding collecte.

Als u uw kerkbijdrage stort dan graag vermelden: Kerkbijdrage.

Overigens ook een compliment aan de vele parochianen die aan onze oproep om de kerkbijdrage na een aantal jaren aan te passen, gehoor hebben gegeven. Wij zijn u hier heel dankbaar voor. Langzaam bouwen we hiermee aan een sluitend jaarresultaat.

Op onze (Trees en ondergetekende) nieuwe woonplek gaat het nog steeds parallel aan de kerk. De zaken komen steeds meer op orde, maar er valt nog het een en ander te doen. En wat de uitgaven betreft: ook meevallers en tegenvallers. Overigens een mooi zicht vanaf ons appartement op de Jozefkerk en de Mariakerk.

***Joop Hassink,
Vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere***



Christoffel

Onderweg ontmoette Christoffel een kluizenaar en vroeg hem hoe hij Christus kon dienen. De kluizenaar vertelde over Christus en wist een manier voor Christoffel om Christus te helpen. Hij bracht hem naar een wilde, gevaarlijke rivier, waarin veel mensen verdronken, als zij de rivier probeerden over te steken. Met zijn uitzonderlijke lengte en kracht kon Christoffel de mensen veilig aan de overkant brengen.

Op een nacht stond er een kind aan de oever van de rivier. Het kind vroeg aan Christoffel of hij hem veilig over wilde zetten. Christoffel nam het kind op de schouders, maar met elke stap die hij zette, werd het kind zwaarder. Nadat hij met moeite de rivier had overgestoken, vertelde het kind aan Christoffel dat hij Christus was en dat hij, door hem te dragen, de zonden van de wereld op zijn schouders had gevoeld. De naam Christoffel is afgeleid van het Griekse Christophorus, dat Christusdrager betekent.

Christoffel was in de middeleeuwen een van de populairste heiligen. Niet alleen werd hij door zijn heiligenleven gezien als patroonheilige van de reizigers, maar ook werd tot hem gebeden als iemand ernstig ziek was en dus 'op weg' was naar de dood. In deze functie nam zijn populariteit enorm toe tijdens de grote pestepidemieën. Hierdoor behoorde hij tot de zogenaamde pestheiligen.

Tegenwoordig is reizen iets vanzelfsprekends, maar in de Middeleeuwen was het een gevaarlijke onderneming. De middeleeuwse reiziger bad daarom voor hij op reis ging tot de Heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers.

Op 24 juli vieren we zijn naamdag.



Nieuw Jaar 1 Juni

Ook dit jaar heb ik samen met mensen in mijn eerste parochie nieuwjaar gevierd, jazerker op 1 juni. Oorspronkelijk werd rond die tijd het oogstfeest gevierd wanneer de nieuwe rijst opgeslagen was. Alle andere volkeren hebben toch ook een nieuwjaars-datum! De moderne tijd vroeg om een vaste datum, dus werd het 1 juni. Onze viering dit jaar was per email, in de uitzonderlijke situatie dat de jonge lui die in de stad werken niet op bezoek konden gaan bij hun ouders in de langhuizen op deze feestdag. Zelfs in de openbare veranda van een langhuis mocht niet op en neer gelopen worden vanwege de corona toestanden.

Een paar jaar geleden was ik daar op bezoek. We vierden de eucharistie, braken de rijstbroodjes, deelden in de rijstwijjn. Daarna werd een lepel rijst mij in de mond geschoven met de belofte dat ze voor mij zouden zorgen in leven en in dood. Het was een zeer emotioneel moment, even emotioneel als wanneer wij weer bij elkaar komen om de eucharistie te vieren, elkaar begroeten met ogen vol vertrouwen en hoop. Dit jaar was weer zeer emotioneel voor mij omdat mijn kleinkinderen gezegd hebben dat ze me volgend jaar verwachten. Die coronatijd komen we wel te boven.

B. Engelbertink



R.K. Erfgoed: Mariakerk en Jan Stuyt



foto: Secil Arda

Nu de Mariakerk definitief wat betreft het interieur wordt verbouwd is het toch goed om bij de bijzondere, interbellum, reli-monument stil te staan. Deze Mariakerk is uiterst interessant, gebouwd toen op de grens van gemeente Lonneker en gemeente Enschede. Zie de voorkant van de kerk dat beide gemeentewapens op de gevel staan. Deze R.K. kerk in het huidige Noord is een bijzonder ontwerp van de bouwmeester Jan Stuyt. De kerk diende als dependance van de Sint Josephkerk aan de Oldenzaalsestraat 115. Deze architect en bouwkundige Jan Stuyt werkte samen met Joseph Cuypers ook aan de Sint Josephkerk in 1893-1894. De reden van de bouw van de Mariakerk was vrij simpel. Enschede groeide als kool en de gemeente Lonneker hield weldra op te bestaan. Ooit was er ook nog een R.K. kerk op Noord namelijk op Deppenbroek met de naam Heilige Geest, alweer totaal verdwenen. Dat is veel te snel gegaan, maar ja die R.K. kerk had ook geen enkele status vond men.

Ooit had de stad 10 R.K. kerken buiten Lonneker, Boekelo en Glanerbrug. Dan waren er ook nog kerken in de kloosters Dolphia en Glanerbrug. Klooster Glanerbrug is inmiddels ook afgebroken. Enkele hadden zeker gered kunnen worden als men o.a. open had gestaan voor de nieuwe Nederlanders en hen aan zich had gebonden, te beginnen bij de Spanjaarden en Italianen, etc. Van Jan Stuyt staat nog een fraai pand in de voormalige Rembrandtlaan nu Tromplaan 9. Het heette vroeger Het Natte Hemd dat sloeg op de textielman H.W. ter Kuile. Ook aan de Bisschopstraat stond een ontwerp van Jan Stuyt, gesloopt in 1980. Jan Stuyt heeft ook met J. Cuypers in Oldenzaal aan de restauratiewerkzaamheden van de Plechelmus gewerkt.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk



goed om te weten

De Roef

8 juli starten - na een half jaar 'droog staan' - de vieringen op de donderdagmorgen in wijkcentrum 'de Roef' aan de Pastoor Geertmanstraat 17 achter de voormalige Ariëns Gedachteniskerk. We vieren om 9.30 uur. Na de viering wordt er koffie gedronken. U bent van harte welkom. Het opstarten werd mogelijk, nadat de mogelijkheden voor de horeca waren verruimd.

(Nog) niet op vakantie?

Bezoek gratis onze tuin.

De Pathmos-Oase is elke dinsdag en donderdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

Van harte welkom.
De Tuingroep.

De Voedselbank

Als de lector bij de mededelingen afkondigt dat er een mand achter in de kerk staat... dan denk ik: 'helaas weer vergeten'. Het bericht komt te laat. Vandaar deze oproep in Pelgrim.

Opgeven en Afgeven.

Als u zich voor de dienst *opgeeft*, bedenk dan dat u ook wat *af* wilt geven, namelijk houdbare producten voor de medemens. Vooral in deze tijd zijn die erg welkom omdat, juist nu, velen in financiële moeilijkheden zijn gekomen.

Houdbare producten.

Denk daarbij aan rijst, spaghetti of macaroni. Of aan soepen en groenten in blik. Koffie en thee en havermout. Sinasappelsap en appelsap. Maar ook toilet papier en schoonmaakmiddelen zijn er welkom.

Doet U mee? Bij voorbaat dank.

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



[https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB...A
iRsC2HcGuoIQN3Q](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB...A
iRsC2HcGuoIQN3Q)

Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



[https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH
SYuRLSfc9MMw_G8Zw](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH
SYuRLSfc9MMw_G8Zw)



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 7 - 2021

maandag 16 augustus 2021

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 2 september 2021



Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



(advertentie)

Dr. Frits Winter

Vermoeidheid de Baas



Weer bruizen van energie!

Vermoeidheid de Baas

Energie Broodnodig

De werkweek was nog nooit zo kort. De werkomstandigheden waren nog nooit zo goed. Hoe komt het dat toch zoveel mensen afknappen. Waarom herstel je zo moeilijk als je eenmaal bent afgeknaapt? Je krijgt het advies vooral zo rustig mogelijk aan te doen. Hoe deprimerend is het dan als je je voortdurend gesloopt voelt, terwijl je toch niet veel doet en je rust neemt.

Door langdurige overbelasting kun je een burnout krijgen: je bent opgebrand. Vervolgens raak je door langdurige onderbelasting blijvend uitgeblust. Je hebt dan een programma nodig waardoor je fysiek, mentaal en sociaal haalbare en aantrekkelijke doelen stelt en daarmee succes oogst. Maak wel voor jezelf duidelijk wat voor jou succes is. Je raakt steeds meer gefrusteerd als het goede nooit goed genoeg is. Doodmoe? Misschien ben je gewoon veel te vermoeiend bezig (geweest). Maak je leven simpel. Succes en dus energie verzekerd!

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com
Meer info? Zie www.fritswinter.nl



V
Varvik
UITVAARTZORG

Uw herinnering is onze zorg.

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **assurantiekantoor**
Seinen
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Deze advertentie ruimte is vrijgekomen.

Wilt u adverteren? Kent u iemand die wil adverteren?

Neem dan contact op met de redactie via:
redactie@katholiekenschede.nl



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





ONTSPANNEN



Zomer. De zon schijnt. Tijd om te ontspannen. Maar de muizen zijn nog nooit zo druk geweest. Want achter het orgel, in het voormalige huisje van tante Mies, zijn ze een Bed & Breakfast begonnen. Het was een idee van Martje muis, die niets liever doet dan huishouden. 'Weten jullie wel hoe gestrest iedereen is tegenwoordig? Laten we een plek maken waar ze tot rust kunnen komen! Met orgelmuziek en een excursie door de kerk. Dan zorg ik voor bed en ontbijt!' Na weken timmeren en schilderen zet Martje muis een bord op het kerkplein: 'B&B Het Oude Orgel. WELKOM'. Martje heeft de bedden opgemaakt en koekjes neergezet. De andere muizen gaan eropuit om reclame te maken.

De eerste gasten zijn de libellen Eldert en Elleke. Ze lusten geen koekjes. Ze willen geen bed, maar een rietstengel om op te slapen. Ze vertrekken. Dan komen Paula en Pol de Mol. Die hebben hoogtevrees, ze durven de trap niet op. Daarna kloppen professor Houtrot en doctor Boktor aan. Die zijn niet welkom. Ze vertrekken op hoge poten. De muizen raken er gestrest van. Elke dag maken ze schoon en zorgen ze voor verse hapjes. 'Ontspannen is blijkbaar heel moeilijk!' zuchten ze. 'Misschien moeten we eerst zelf oefenen.' En de muizen eten samen, heel ontspannen, alle lekkere hapjes op. Alleen Martje maakt zich nog vreselijk druk. Ze kan niet gaan zitten en de boel de boel laten. Zij moet het nog leren.



Ontspannen is ...

Ontspannen, dat doe je op jouw manier,
't is anders voor ieder mens of dier,
de luiaard, de leeuw, de bedrijvige mier:
elk heeft zijn ritme, zijn rust en plezier.
Ook mensen, de dokter, de juf, de bankier,
de psychiater, de pater met zijn brevier,
de kapster, de voetballer, de marinier:
de een kan ontspannen met verf en papier,
de ander met vrienden, muziek en bier.
Of je voor stilte kiest of voor vertien,
ontspannen is: zijn in het nu-en-hier!



Uit de Bijbel

'Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden; dan kunnen ook je runderen en je ezels uitrusten en kunnen je bedienden en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen.'

