

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
juni 2021/5



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

juni 2021 / 5

Inhoud

- 5 Voorwoord**
pastor Frank de Heus
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 12 Dauwtrappen en Openluchtmis**
- 13 Hoe sneeuw en wind samen voor iets moois kunnen zorgen**
- 16 Vieringenrooster**
- 22 Aanmelding Vormselproject schooljaar 2021-2022**
- 24 Van de vice-voorzitter**



Op vrijdagavond/nacht
4 juni is de Nacht van Gebed voor de Vervolgde
Kerk, in de Evangelische Gemeente, Heidestraat 9

Er wordt gebeden in verschillende tijdsblokken
van ongeveer een half uur. Je kunt zo
binnenlopen tussen 's avonds 8 uur en 's nachts
half 2, schuif gerust aan, jong of ouder!

Kijk ook op:

www.youtube.com/watch?v=x-bJYINcDpk

of:

opendoors.nl/nacht

Ik trok vandaag de zon aan
als een deken om mij heen
als een jas, een mooie gele
en ik straalde en ik scheen

Ik toverde een lach tevoorschijn
mijn wangen werden rozerood
ik trok vandaag de zon aan
en er verscheen een lach zo groot

De zon verdreef de boze buien
ze joeg weg de wolkenbui
Ik kon de wereld aan vandaag
want ik droeg de zon in mijn trui

- WOORDkunsten-

VAN DE REDACTIE

Eindelijk!!!!

De coronaregels worden een beetje versoepeld
en voor het
eerst in lange tijd konden we weer samen rond de tafel
zitten met de redactie.

Wat fijn om elkaar weer te zien en dingen op elkaar af te
stemmen. Dit werkt toch wel veel fijner en makkelijker.

Na alle regen komt er weer zonneschijn!

Laten we hopen dat we snel weer naar ons "normale"
leven terug gaan en kunnen genieten van de zomer.

Groetjes,

Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine



Hebben jullie soms nog wat vis?



Onlangs lezen we in de vieringen van de Eerste heilige Communie het verhaal van Johannes 21, 1-14. Het is één van de verschijningsverhalen van Jezus. Een mooi verhaal om te lezen tussen Pasen en Pinksteren. Wonderlijk is dat een soortgelijk verhaal ook bij Lucas (5) voorkomt, maar dat het dan in het leven van Jezus geplaatst is. Hier, bij Johannes, is Jezus inmiddels gestorven en begraven. En dan verschijnt hij dus aan zijn leerlingen. Het gebeurt bij het meer van Galilea.

De leerlingen zijn ontmoedigd. Het is nacht. Ze zien geen richting meer. Geen uitzicht op iets nieuws. Hun netten blijven leeg. Al hun zwoegen lijkt zonder zin en is tevergeefs. Ze bevinden zich op het water. Het houvast ontbreekt. Zo kan een mens zich voelen. Maar als het dan licht wordt, begint er langzaam iets te dagen. Ze zetten voet aan wal; krijgen vaste grond onder de voeten. En 'last but not least' hun netten raken vol. Overvol zelfs. Als ze het op aangeven van Jezus over een andere boeg gooien, is er bijna geen slepen meer aan. Het mooie van het verhaal is, dat Jezus die als onbekende op de oever zit al brood en geroosterde vis voor hen klaar heeft staan, maar ze toch vraagt, er zelf iets aan toe te voegen:

'Vrienden, hebben jullie soms nog wat vis?'

Ik geloof dat God zo met ons, mensen, omgaat. Alles wat we nodig hebben is er al. Maar u en ik worden gevraagd er toch nog iets van onszelf aan toe te voegen. Zo krijgt ons leven betekenis.

De kinderen in de Jozefkerk heb ik gevraagd, wie of wat zij in het verhaal zouden willen zijn. De één antwoordde: 'Vuur!'. Het vuur moet doorgegeven worden. De ander 'De nacht', want zij hield zo van de sterren. Zij wilde zelf ook wel zo'n ster zijn, die mensen licht geeft. Weer een ander koos ervoor om 'het water' te zijn, met allerlei vissen erin. Da's ook mooi. Deze jongen wilde ruimte bieden aan mensen om in te leven. Een vis op het droge overleeft het niet. Ook de boot werd genoemd om mensen verder te brengen in het leven. Door kinderen eenvoudig verwoord, maar met peilloze diepten. Zo is geloven niet moeilijk.

Ik wens u toe, dat ook u iets toe mag voegen aan alles, wat we van God al ontvangen hebben. Lees het verhaal er nog maar eens op na en overweeg dan voor uzelf, wie of wat u in dit verhaal zou willen zijn. En vooral waarom dan en waartoe? Misschien komt u nog mooie dingen op het spoor.

Vrede en alle goeds!

Pastoraal werker Frank de Heus



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Vieringen in de St. Jozefkerk met meer personen

Vanaf heden zijn de vieringen in de Jozefkerk
weer toegankelijk voor meer personen, Er mag
maximaal 10 procent van het aantal zitplaatsen
bezet zijn. Dit betekent voor onze kerk een
maximum van 50 personen..

De reeds bestaande regelingen blijven van
kracht.

Voor de vieringen in de Jozefkerk dient u zich
dus nog steeds vooraf aan te melden volgens
onderstaande procedure:.

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering
vóór donderdag 9.00 uur een e-mail naar
reserveren.noord@katholiekenschede.nl . **U
krijgt alleen bericht terug, als er voor u
plaats is in de kerk. Als u niets terug hoort, is
er geen plaats voor u vrij.**

Op donderdagochtend kunt u zich ook
telefonisch aanmelden via het lokaal
secretariaat tussen 10.00 en 11.00 uur op
053-435 48 08 .

Dus geen bevestiging is geen toegang.

We dienen ons strikt aan de regels te houden en
willen niet mensen aan de kerkdeur terug
moeten sturen. Ik hoop dat u allen meewerkt en
zo het ons ook niet te moeilijk maakt.

Wij wijzen u er nog wel op dat de vieringen ook
via de live stream van You Tube te volgen zijn.
(zie hiervoor ook de website van de parochie)

Met vriendelijke groet,
Namens de Pastoraatgroep/beheergroep Noord.
Rien Tiehatten



Blijven zingen

Kijken naar een bloem. Een blad dat zich ontvouwt. Het is voorjaar. Zijn we hoopvol gestemd? Gaan er steeds meer deuren open? In de afgelopen periode leek de tijd stil te staan. Veel activiteiten gingen niet door, stonden op een laag pitje, werden anders georganiseerd. On line, achter een scherm, vergaderen, eerste communie, vormsel voorbereiding, geloofsgesprekken. Maar toch, je mist elkaar. Er gaat niets boven gewoon maar bij elkaar komen, in levende lijve. Ondanks alles is er in stilte veel doorgegaan. De gewone dingen die nu eenmaal moeten gebeuren. Hans blijft trouw op de woensdagmorgen komen om de omgeving van de kerk en het parochiecentrum bladrijk te houden. Hij zet elke keer de vuil- en papiercontainer aan de straat. Een groepje vrijwilligers maakt de kerkruijmt nu extra goed schoon, elke week opnieuw. De koster, misdienaars, acolieten en lectoren zijn vanzelfsprekend doorgegaan. De mensen van de administratie die elke donderdagmorgen de aanvragen inventariseren om het kerkbezoek op zondagmorgen goed te

regelen. De gastdames en -heren die tijdens de vieringen alles goed en veilig laten verlopen. De koren die in kleine bezetting door zijn blijven zingen. Het is duidelijk, we kunnen niet zonder elkaar. We hebben elkaar nodig om de geloofsgemeenschap Noord draaiende te houden. Met dank aan allen die in deze moeilijke tijd in stilte zijn doorgegaan. Naar de kerk gaan, vieren, heeft nu een andere kleur gekregen. Vooral voor diegenen die na een periode van in je eentje thuis zitten, de vieringen online of op tv gevolgd hebben. Wat, wie ben je dan? Deelnemer? Toeschouwer? Terug in de eigen vertrouwde omgeving van de Jozefkerk kan een feest van herkenning zijn. Mensen groeten, samen vieren, tegen de eenzaamheid in. Bidden voor wie je ontvallen zijn. Voor wie het moeilijk hebben. Troost zoeken, houvast, steun. Onzekerheden durven benoemen. Loslaten, toekomst zien. Een kaars opsteken bij Maria. Een praatje op het kerkplein voor de kerk. Zondag, een dag apart. Een dag van ontmoeting. Een dag om stil te staan bij alles wat leeft, in en om ons heen.



*Lies van Veldhoven,
pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord*

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:

om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.00 uur met rondleiding.



Even de Hemel zien.....

Hij had haar in het park ontmoet,
een lieve, oude dame en eigenlijk tezelfdertijd
ze bij het bankje kwamen.
Hij, jong, soms zoekend naar een God, zij, door de
tijd gebogen
en toen hij haar eens goed bekeek,
zag hij twee zachte ogen.

Hij bood haar iets te drinken aan,
wat hij had meegenomen.
Ze zijn er door een diep gesprek
dicht bij elkaar gekomen.
Het leek, als werd de hemel wijd
geopend door hun woorden.
Er was iets lief'lijks in hun stem
dat ze maar weinig hoorden.

Toen hij weer thuis bij moeder was,
zei hij ietwat verlegen:
"Zeg mam, vandaag kwam ik in 't park zomaar
ineens God tegen,
wel ouder dan ik had verwacht! En zij sprak diep
bewogen:
"Ik heb vanmiddag God gezien, Hij heeft heel jonge
ogen!"

Zo samen iets van Vader zien,
al is het maar in ogen
of in een vriendelijk gebaar,
afkomstig uit den hoge!
Wat wordt het leven dan een feest,
een hemel in het kleine.
Dan gaat dwars door een wolkenlaag
het gouden zonlicht schijnen!



Over engelen en Angelus.....

Op zaterdag 1 mei werd de Angelus gebedsdienst op een wel heel bijzondere manier muzikaal geopend. Juliette Jonker, die het gelegenheidskoor muzikaal op viool begeleidt, had deze keer haar neefje Lou van 9 jaar meegenomen. Samen speelden ze op viool het openingslied: "Alle Menschen werden Brüder". En dat klonk als een (Angelus) klok! Al voordat de gebedsdienst begonnen was daalden de engelen neer.....
Het was prachtig!

Iedere eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de maand augustus) is er om 12 uur een Angelus gebedsdienst in de Jacobuskerk. U bent van harte welkom!



Hemel en aarde in de Walstraat

"Zijn werk hangt in musea en tal van Twentse huiskamers, maar ook in de Grote Kerk in Enschede en aan de gevel van het parochiehuis van de Jacobuskerk in Enschede. Vorige week overleed hij op 73-jarige leeftijd, kunstenaar en schilder Bert de Wilde". Dit bericht stond in de Tubantia Twentse Courant van 21 april jl.



Wat hangt er dan aan de gevel van het Parochiehuis? Boven de toegangsdeur van het Parochiehuis, aan de Walstraat, hangen sinds 2006 twee panelen. Ze hebben als titel "Hemel en Aarde" en zijn indertijd in opdracht van de gemeente Enschede gemaakt en ook door hen betaald, in het kader van het project "Kunst in de Walstraat". Bert laat met deze kleurige impressie een blijvende herinnering achter, wij hopen dat hij mag rusten in vrede, nu hij zelf de aarde voor de hemel heeft verruild.

Door de corona pandemie, kon er de afgelopen maanden geen koffie worden gedronken in het Parochiehuis aan de Walstraat. Die tijd is benut om het parochiehuis te voorzien van een nieuw keukenblok, al het overige meubilair nog eens extra schoon te maken en de keukeninventaris te sorteren en overbodige spullen weg te doen. We hopen dat het binnenkort weer mogelijk is na de vieringen op vrijdag en zondag koffie te drinken. Het parochiehuis is er klaar voor!

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



We vieren weer samen!

Wij én u durven het weer aan om te vieren met 30 personen. De animo om mee te doen is groot. De pastoraatgroep wil ook mensen die niet zo snel zijn met reserveren een kans geven, het is dus mogelijk dat u, ondanks een vroege reservering, moet wachten op definitief bericht.

Deze regel geldt nog steeds: u móet reserveren.

Anmelden voor de viering kan bij voorkeur per e-mail via:

reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

(let op: het woord 'reserveren' hoort ook bij het mailadres!) U krijgt altijd bericht terug of er plaats is voor u of niet..

Geén bericht terug ontvangen? Dan is uw mail niet op het juiste adres binnengekomen.

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor de betreffende viering.

Tel. 053-4316209

Staat u niet op de lijst van aangemelde personen, dan kunnen wij u niet toelaten, hoe zeer ons dat ook spijt.

Er geldt een **mondkapjesplicht** voor binnenkomst en uitgaan van de kerk, als u op uw plaats zit, mag het mondkapje af.

U kunt weer een kaarsje aansteken bij Maria.

*Pastoraat- en Lokale Beheergroep
Geloofsgemeenschap Zuid*



Moederdag 2021

In Nederland wordt sinds ongeveer 1925 moederdag gevierd, overgewaaid uit Amerika. De achterliggende gedachte in haar meest algemene vorm, is dat de moeders, die het hele jaar het gezinsleven draaiend hebben gehouden en een leeuwendeel van de zorgtaken hebben vervuld, op deze ene dag daarvan vrijgesteld en op een voetstuk geplaatst worden. (dit alles volgens internet)

Op 9 mei dit jaar hadden wij in de Sint Jankerk een viering waarin pater Visschedijk voorging. Hij vond (en dat ben ik met hem eens) dat alle vrouwen, of ze nu moeder zijn of niet, op deze dag in het zonnetje gezet mogen worden.

Pater Visschedijk had een mooie overweging die hoofdzakelijk over zijn eigen moeder ging, en daarin kwam heel duidelijk de verzorgende en beschermende rol van een vrouw naar voren.

Ook verwees hij naar Maria, ook een zorgzame moeder, die moest toezien hoe haar eigen kind aan het kruis geslagen werd, afschuwelijk als je dat mee moet maken.

Maar zij vond de kracht om door te gaan, om hem na zijn dood te verzorgen en in een graf te leggen.

Maria waar wij terecht kunnen met onze zorgen, zo zei de pater dat, via haar komen wij bij haar zoon Jezus.

Het is meimaand, Maria-maand, en dan worden er in de kerken mooie Marialiederen gezongen, ook tijdens deze viering.

En aan het eind had de pater voor alle vrouwen, hij zei specifiek alle vrouwen, (hij zag het verschil wel tussen man en vrouw) een rode roos.

Hoe bijzonder wil je het hebben, geweldig wat een verrassing was dat.

Pater Visschedijk hartelijk bedankt voor de mooie viering, én natuurlijk de roos.

Namens de pastoraatgroep José Heitbrink



Op moederdag werden kerkgangers na de viering in de St. Jan en de H. Jacobus verrast met kleine, op te kweken zonnebloemen.

Een lieve groet van de parochie Caritas waarmee ze haar werk onder de aandacht bracht.

Wilt u de parochie Caritas steunen?

Het banknummer is
NL45 ABNA 0592332675

De telefonische hulpdienst is te bereiken onder nummer 06-38765054

Zoals een bloem
de zon nodig heeft
om bloem te worden,
zo heeft een mens
de liefde nodig
om Mens te worden.
Wij wensen u een mooie
moederdag.
Het bestuur van Caritas
Enschede

Dauwtrappen en openluchtmis

Dit jaar vierden we Hemelvaart in de buitenlucht. Een select groepje verzamelde zich al vroeg bij het kapelletje in de Helmerhoek. Er werd voor de overweging onderweg een lentegedicht voorgelezen, waarna de groep in stilte vertrok. Het werd ruim vier kilometer wandelen in de ontluikende natuur onder een stralende hemel.

Die stralende hemel was er ook nog toen die morgen de Eucharistieviering plaats vond in de tuin van de pastorie, die inmiddels is omgetoverd in een ware Oase. Parochievicaris Willie Rekveld en Mill-Hill missionaris pater Ben Engelbertink gingen hierin voor.

Het is even wennen om de heilige Mis bij te wonen vanuit een tuinstoel, maar de intieme sfeer, een goede organisatie, muziek en geluidsinstallatie droegen bij aan deze prachtige morgen.



Na de dienst werd het kapelletje 'De rode pannen', en het Syrisch 'Onze Vader' die de tuin sieren, plechtig ingewijd. Deze zomer zullen er meer van deze zomerdiensten volgen.

Nu, na de inwijding van de kapel, zal de tuin voortaan ook open zijn voor het publiek. Elke dinsdag en donderdag bent u van harte welkom tussen 2 en 4 uur. Een gastvrouw of gastheer zorgt desgewenst voor een praatje of voor een kopje koffie of thee. en zal u zo nodig rondleiden. U zult versteld staan van de heerlijke rust die deze plek in onze woelige stad u biedt. Laat u verrassen door de moestuin of bezige bijen die u al wandelend langs de paden tegen kunt komen. Langs de wanden zijn een twintigtal dot-paint schilderijen tentoongesteld vervaardigd door Mill-Hill missionaris Pater Ben Engelbertink. Een begeleidende catalogus met foto's van de werken en uitgebreide uitleg is voor 2 euro te koop. Ook treft u er dot-painting-muurschilderingen aan.

Bij voldoende belangstelling zullen de openingstijden worden verruimd

U bent welkom zonder enige verplichting.

De Tuingroep Pathmos Oase



HOE SNEEUW EN WIND SAMEN VOOR IETS MOOIS KUNNEN ZORGEN

Het gebeurde op veel plekken in het weekend van 6 en 7 februari toen Nederland tamelijk onverwacht werd overvallen door zo'n 20 cm. sneeuw en korte tijd op Siberië ging lijken. Overdag was het min 7 tot 8 graden en 's nachts ging het richting de 15 onder nul, we zullen dit weekend en ook de dagen daarna niet snel vergeten!

Dat hadden we immers lang niet meer meegemaakt en de gevolgen van de enorme hoeveelheid sneeuw en de ijzige kou waren dan ook niet mals.

Zo kwam als gevolg hiervan o.a. zowel het verkeer op de weg alsook het treinverkeer voor een groot gedeelte stil te liggen en moesten ook de priklokaties i.v.m. corona tijdelijk hun deuren sluiten enz. enz.

Het waaide in die dagen ook nog eens flink en de combinatie van wind en stuifsnieuw (wikipedia : stuifsnieuw is reeds gevallen sneeuw die door de wind van de grond opwaait en elders weer wordt afgezet) zorgde voor prachtige witte sculpturen op de meest uiteenlopende plekken.

Zo hebben wind en stuifsnieuw in die dagen ook gezorgd voor zo'n "kunstwerk" tegen de muur van de Jacobuskerk meteen achter de poort naar het secretariaat.

Binnen in de kerk kunnen we al jaren genieten van kerkelijke kunst van 'n hoog niveau, nu zorgde moeder natuur spontaan voor 'n prachtig tafereel aan de buitenkant van de kerk, al was het dan maar voor heel even. Maar 'n foto maken kan natuurlijk altijd en dat heb ik dan ook maar snel gedaan!



Jan Kattenpoel Oude Heerink

De koster

De koster is door de eeuwen heen een vertrouwde figuur binnen de kerk. Ooit waren ze in dienst van de kerk en was het een betaalde baan, tegenwoordig is het vrijwilligerswerk. Thuis heb ik een boek, een streekroman, die zich afspeelt in Winterswijk. De koster in dit boek moest niet alleen zorgen dat alles rondom de kerkdiensten goed verzorgd werd, hij was ook nog eens boodschapper voor de dominee en ging geregeld lopend naar de buurtschappen van Winterswijk zoals Corle, Miste, Woold, enz.

Dat is in deze tijd moeilijk voor de stellen maar er zijn toch nog leuke dingen te vertellen over de koster b.v. in het volgende gedicht: Bim bam beieren, de koster lust geen eieren. Wat lust hij dan? Spek in de pan. Wat een rare koster dan!

En in de Twentse Almanak stond ooit een cartoon met de tekst: Doar hej Gods woord zwart op wit, zea de köster, doo ree de pastoor op 'n schimmel.

De meest originele tekst kreeg ik van thuis mee, waar ze die vandaan hadden weet ik niet, maar ik wil hem u niet onthouden.

Amen zea de köster, driet in de keark.

Foi zea de dominee, dat vin ik gin weark.

Ach zea de köster, dat bin ik zo gewoon,

doo mie mear 'n lepke, dan veag ik 't wa weark schoon.

Engelien Nijhof



Het Nieuwe Nu

*Stel dat we Corona overwinnen
en het leven herneemt zijn gang
hoe gaan we ons dan gedragen?
Blijven we dan nog steeds wat bang?*

*Kunnen we dan weer knuffelen
en geven we weer een hand?
Of blijven we op anderhalve meter
en is het dan nog steeds een afstandsband*

*Gaan we weer naar concerten
met duizenden tegelijk?
Of blijft de helft van alle plaatsen leeg
waardoor het minder goedbekeken lijkt*

*En hoe zit het dan met het reizen?
Zijn de vliegtuigen dan weer overvol?
En liggen we weer hutje-mutje op het strand
en staan de hotels weer van de toeristen bol?*

*Het was ooit voor de Corona-crisis
misschien wel te snel, te veel, te vol!
Het leven zal zich zeker herpakken
maar misschien met een nieuwe kijk
op ons leven
op deze mooie wereldbol*

05, 21 @JOOTJE



In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk is op 6 mei in de Heer overleden de zeereerwaarde heer **Hendrikus Johannes Scholten**, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Weerselo op 19 december 1927. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1959 was hij achtereenvolgens kapelaan te Etten, Glanerbrug en Enschede (H. Joseph). Met ingang van 23 augustus 1971 werd hij benoemd tot pastoor in de H. Nicolaasparochie te Denekamp en per 1 oktober 1979 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Beltrum. Op 2 juli 2000 ging hij met emeritaat.



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jankerk

08-05-2021
08-05-2021

Giuseppe Del Duca, 88 jaar, e/v M.J.T Del Duca-Bulter
Jan ten Barge, 78 jaar, e/v H.E.H. ten Barge-Ubbink

St.Jozefkerk

29-04-2021
12-05-2021

Bartho Reuvers, 74 jaar, e/v Martha Reuvers-Kaldenbach
Annie Snijders-Knippers, 86 jaar, e/v H.G. Snijders

H.Jacobuskerk

17-05-2021

Annie Gasthuis-Ensink op Kemna, 85 jaar, w/v Leo Gasthuis, eerder w/v
Bennie Hannink



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 5/6 juni Sacramentsdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 10.00 uur H. van der Hulst Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 12/13 juni 11e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Samenzang	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Samenzang
Weekend 19/20 juni 12e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Visschedijk Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee BJK	Gebedsviering Zondag 10.00 uur B. Dieben + N. Jansen Themaviering All Together
Weekend 26/27 juni 13e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Vocal Moments	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Voor het bijwonen van vieringen moet nog steeds **gereserveerd worden**. Zie bij de desbetreffende kerk hoe u dat moet doen.

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

De kinderwoorddiensten in de St. Jozefkerk worden online gevierd. Zodra de kinderwoorddiensten in de kerk weer aanvangen, zal hiervan melding worden gemaakt op de website.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Dinsdag 29 juni Petrus en Paulus	Eucharistieviering Dinsdag 19.00 uur W. Rekveld		
	Samenzang		
Weekend 3/4 juli 14e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis BJK	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	Ariënskoor		Samenzang
Weekend 10/11 juli 15e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Gebedsviering Zondag 11.00 uur F. de Heus	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	Mariakoor	Vocal Moments	Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Schoonmaak St. Jankerk

Elke maandagmorgen zijn er in de St. Jan een paar mannen druk met de pastoretuin, tegenwoordig de Pathmos Oase, het plein en met technische klussen, zodat alles er weer tiptop uit ziet en alles naar behoren werkt. Op vrijdagmiddag komt er een vaste groep dames en heren voor schoonmaak van de kerk, het zaaltje, toiletten e.d. Ook de tuin waar je vanuit de kerk op uit kijkt valt hieronder. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee en waarderen wij hun inzet enorm. Zelfs in coronatijd waren ze bijna elke week aanwezig. Met mensen van de Maronitische gemeenschap, die eens in de maand in de St. Jankerk vieren, hebben wij de afspraak dat zij 3 keer per jaar de kerk en het zaaltje een keer extra goed schoonmaken, vooral de raampartijen zemen is veel werk. In 2020 en begin 2021 werden de extra schoonmaakbeurten uitgesteld. Ook zijn de grote ramen vervangen en liepen er schilders en dakdekkers in en uit. Nu deze grote klussen geklaard zijn heeft een team van de Maronitische gemeenschap de kerk op een, ik mag wel zeggen professionele wijze, schoongemaakt. Voorlopig kunnen we er weer een hele tijd tegen. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. Samen komen we een heel eind en kunnen we vieren in onze mooie, schone kerk en genieten van de mooie tuinen.



*Namens de pastoraat- en lokale beheergroep
Lisette Janssen*



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag De Roef **tot nader bericht afgelast**

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk, voorportaal geopend van 10-17 uur

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

In de verzorgingshuizen wordt tot nader bericht niet gevierd.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



Kinderkamp en tienerkamp in 2021

In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus.

KINDERKAMP 'Vrienden voor het leven' (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)

Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook.

Als Hij aan zijn opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de tollenaar. En Jezus bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die hun verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten zakken om hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan denken.

Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 195 i.p.v. € 250)



TIENERKAMP 'Heroes only' (voor tieners van 13 t/m 16 jaar)

Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema 'Heroes only'. Deelnemers zullen verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een held?

Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290)

Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2021.

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 - 29015399.



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo jongens, meisjes en ouders.

Ook in de maand juni houden we nog geen kinderwoorddiensten.

We hopen dat we in het nieuwe schooljaar weer met frisse moed kunnen starten.

In de maanden juli en augustus zijn er geen kinderwoorddiensten, dit i.v.m. vakantie.

Wel proberen we nog weer een picknick te organiseren, dat horen jullie zo snel mogelijk.

Op zondag is het altijd mogelijk om aan de hand van de website kinderwoorddienst.nl en op Samueladvies.nl mee te vieren. Je vindt daar de evangeliel verhalen en kleurplaten en werkjes.



De eerste zondag van Juni (6 juni) vieren we Sacramentsdag:

De zondag waarop we stilstaan bij de heilige Eucharistie: Jezus die zijn leven gaf, en die ons de tekenen van brood en wijn naliet, om met Hem in innig contact te blijven.

Wat betekent het om Jezus in de heilige hostie te ontvangen?

De derde zondag van juni (20 juni)

Het evangelie van die zondag gaat over de storm op het meer, terwijl Jezus slaapt in de boot.

Als je het evangelie samen met je ouders leest begrijp je dat Jezus er altijd voor je is: ook al lijkt Hij soms ver weg of te slapen! Toch is Hij er altijd voor jou.



KidsTime St Jankerk



Eindelijk konden we weer samen komen!!

Op Vrijdag 30 April 2021 was er na een lange tijd weer een bijeenkomst van de Kids Time in de parochiezaal van de St. Jankerk.

We hebben het gehad over: **Moederdag**

Moeders worden al sinds de Oudheid geëerd. De moederfiguur heeft in vele culturen een bijzondere betekenis. Ze staat voor bescherming, veiligheid en geborgenheid.

Ook over Moederdag zijn prachtige verhalen te vertellen. Dit keer hebben wij het verhaal verteld '**Toen Jezus twaalf jaar was**'.

Zelfs Jezus puberde, doordat Hij zijn eigen weg ging op het moment dat Hij twaalf was geworden. Jezus bleef in Jeruzalem achter terwijl zijn ouders alweer naar huis waren gegaan, na het Paasfeest. Drie dagen lang wisten zijn ouders niet waar Jezus was. Na drie dagen vonden ze Jezus uiteindelijk terug in de tempel. Hij zat bij de Joodse leraren, luisterde naar hen en stelde vragen. Daarna ging Jezus samen met zijn ouders naar huis. Langzamerhand werd Jezus een wijze en volwassenen man.



De kinderen vonden het een bijzonder verhaal. De kinderen dachten dat Jezus bv niet ondeugend kon zijn omdat het Jezus was. Wij hebben het samen erover gehad en uitgelegd dat ook Jezus een kind was. Na een korte drink- en snackpauze zijn de kinderen aan de slag gegaan met knutselen. De kinderen hebben bloemen voor hun moeder gemaakt. Zij hebben hier veel plezier aan beleefd en kwamen na afloop heel trots hun zelfgemaakte bloem(en) aan ons laten zien. Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker!

Je bent altijd welkom op de volgende datum, het zal de laatste keer zijn van dit schooljaar:

Volgende datum: vrijdag 18 juni '21 (laatste x van dit schooljaar)

Thema: St. Jan

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim

Wie weet tot dan!!! Groetjes, Werkgroep Kids Time





Aanmelding Vormselproject 2021-2022

Komend schooljaar wordt het Vormselproject in Zuidoost Twente aangeboden in Losser en in Haaksbergen. In Enschede wordt het project weer aangeboden in het schooljaar 2022-2023.

Mochten er tieners uit Enschede zijn van groep 8, of hoger, die toch komend schooljaar met het Vormselproject mee zouden willen doen, dan kan dat dus in één van onze twee buurparochies.

Meer informatie, de programma's en de opgaveformulieren daarvoor vindt u op de websites <https://www.mariavlucht.nl> (Losser) en <https://www.franciscusparochie.nl> (Haaksbergen). Opgave voor Losser kan tot 20 juni, voor Haaksbergen tot 4 juli.

Neem bij vragen contact op met pastoraal werker Frank de Heus, **06 300 988 33** of f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

In Losser beginnen we met een kennismakingsbijeenkomst op zondag 4 juli. In Haaksbergen starten we kort na de zomervakantie. Het Vormsel zal begin februari 2022 in Losser en Haaksbergen worden toegediend.

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de jongeren meer inzicht in wat 'samen kerk zijn' eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met 'samen stil worden en bidden'. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.



Lift als metafoor voor school...

Afgelopen week vond bij mij op school de derde bijeenkomst plaats voor nieuwe medewerkers die dit schooljaar op onze locatie gestart zijn. De bijeenkomst vond on-line plaats en binnen het programma was deze keer veel aandacht voor de ervaringen – goede en minder goede – die de nieuwe collega's met onze school hadden opgedaan.

Daarbij was er halverwege de bijeenkomst ook nog een drietal opdrachten waarop de collega's konden reageren, waaronder deze: *Als je een metafoor mag bedenken voor deze school, waar denk je dan aan?*

Collega's vonden het eerst nogal ingewikkeld om een metafoor te vinden voor onze huidige school in dit – laten we maar zeggen – uitdagende tijdsgewricht.

Maar na enige tijd werden er toch een aantal metaforen naar voren gebracht: een roeiboot (*Je moet nu roeien met de riemen die je hebt.*), een tennisbal (*Je moet steeds meer oefenen om grip te krijgen op de bal/school*), een kameleon (*Je moet steeds weer rekening houden met bijzondere omstandigheden en hier adequaat op reageren*), Duitsland (*Je hebt te maken met verschillende "staatjes" waarin weer (andere) beslissingen genomen worden*), kinderboerderij (*Er is sprake van verschillende pluimage: bij leerlingen en collega's*) en een lift (*Altijd in beweging en brengt je binnenkort naar een nieuw, maar ander normaal*).

Bij deze laatste metafoor wil ik nog even iets langer stil staan: *lift* als metafoor voor school.

Een lift is net als school in beweging en brengt je naar een ander niveau. Je staat er regelmatig met meerdere mensen in en de één met iets meer plezier dan de ander. En ja, dit zien we ook binnen onze school. En op school ontmoet je ook steeds ándere mensen, net als in de lift. Of zoals in het Carmel Magazine van april 2021 staat: *zo trekken we met elkaar op. En leren we van elkaar. Zij van ons, wij van hen. In onuitgesproken vertrouwen helpen we elkaar door een moeilijk jaar.**

In deze trektocht is het belangrijk – zoals in het boek *Je Binnenste Buiten (Over professionele*

identiteit in organisaties) geschreven wordt – om met veranderingen en transformaties om te kunnen gaan zoals van doceren naar begeleiden of van zorgen vóór naar zorgen dát...**

Zo zijn we op verschillende manieren op weg naar een nieuw normaal. Het oude normaal – ook binnen school – zal omgevormd worden naar een nieuwe omgeving waarin soms activiteiten op een ander manier benaderd gaan worden.

Als zichtbaar voorbeeld denk ik hierbij aan het organiseren van teamvergaderingen. Deze vinden nu veelal noodgedwongen on-line plaats. Het zou me niet verbazen als deze vergaderingen – ook in het nieuwe normaal – regelmatig on-line blijven plaats vinden. Maar dit is echter maar één normale verandering in deze nieuwe school.



Ja, dit nieuwe normaal zal ons blijven aanzetten tot "anders denken."

Zoals de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow het verwoordde: *je kunt teruggaan naar veiligheid of vooruitgaan naar groei.*

Ja, welke knop druk jij in in deze lift...

april 2021

Peter van Lange.

*Carmel Magazine, nummer 47, april 2021.

**Je Binnenste Buiten, Over professionele identiteit in organisaties, Manon C.P. Ruijters(red), 2020 Boom Amsterdam



Van de vicevoorzitter.....



Inmiddels zijn Trees en ik in ons nieuwe appartement beland. We voelen ons er verrassend snel thuis. Alle gebeurtenissen overwegende vond ik veel overeenkomsten met allerlei activiteiten binnen de kerk die ik daar tegenkom.

Bij de sluiting van de kerken in de afgelopen jaren moesten veel mensen wennen aan het bezoeken van een ander kerkgebouw, waar ook andere mensen kerkten. Blij met de herkenning van de bekende mensen die er toch ook waren. Wat onwennig die andere weg naar het kerkgebouw dat je wilt bezoeken.

Wat moeten we toch enorm veel zaken regelen om in ons appartement alles op orde te krijgen. Dat is bij het samengaan van onze kerken niet anders. Hoe komen we van een aantal van wel 60 bankrekeningen naar een overzichtelijk aantal. Een enorme klus omdat je niet zomaar rekeningen kunt opheffen want er worden op veel verschillende rekeningen kerkbijdragen gestort en die wil je niet missen. Gelukkig schakelen ook veel mensen zelf over naar rekening:

NL15RABO 0153 1666 65 tnv Par. Jacobus de Meerdere.

Nieuwe mensen leren kennen. En opruimen, opruimen en nog eens opruimen. Ook heel wat kerkinventaris heeft evenals de inventaris van onze vorige woning een nieuwe bestemming gevonden.

In de tussentijd leer je leuke nieuwe mensen in het appartement kennen. En dat vind ik ook een mooi iets aan het intensieve werk voor de kerk. Verrassend hoeveel positieve mensen ik tegenkom. Ondanks alle kritische vragen die mensen bij een aantal zaken hebben, de reacties zijn vrijwel steeds positief. Ook veel vrijwilligers, maar helaas nog steeds te weinig. Het vormt één van de drie grote bedreigingen die onze kerk kunnen treffen (naast gebrek aan pastores en financiën)

Bij contacten valt het mij op dat de, vooral oudere, parochianen veel over hebben voor de kerk. Is het naïviteit dat ik dacht dat grote giften en erfenissen alleen vroeger aan de kerk werden gedaan? Het komt voor en met behoorlijke bedragen. We zien tegenwoordig vaak dat goede doelen er op wijzen dat je hen ook in een testament kunt opnemen of dat er gunstige aftrekposten voor de belasting zijn. Ik dacht, "ik stap over mijn schroom heen en heb het hier ook over in deze Pelgrim". Immers waarom zouden goede doelen hier wel op mogen wijzen en de kerk niet. Bij deze. Voor vragen hierover kunt u mij altijd benaderen.

De grote giften van de afgelopen jaren helpen ons goed bij ons herstel.

Wat moest er geklust worden in ons appartement. Dat was ook het geval in veel van ons onroerend goed. Ons bestuurslid Andre Amelink is er maar wat druk mee. Onlangs werd het nieuwe dak van de St. Jan opgeleverd. Slechts één van de vele klussen, die hem veel tijd kosten.

In ons appartement moesten alle bedrijven betaald worden. Gelukkig hebben wij in de kerk ook veel vrijwilligers. Zij zijn goud waard. Zouden wij die uren moeten betalen dan zou dat het einde van onze kerkgemeenschap betekenen. Dank allen.

Joop Hassink, Vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere.



En het dak van de St. Jan is weer waterbestendig!

Nadat eerder al de pastorie flink onder handen is genomen, achterstallig onderhoud is gepleegd, een erker is verwijderd en het hele pand nieuw in de verf is gezet, was de afgelopen weken het dak van de Sint Jankerk aan de beurt. Op 19 mei was de oplevering.

We zitten voorlopig weer droog! In dit ouderwetse voorjaar is dat geen overbodige luxe!

Met dank aan André Amelink, bestuurslid voor bouwzaken. Het is de zoveelste klus die Andre Amelink aflevert: Verkoop van diverse gebouwen, (groot)onderhoud van diverse gebouwen, optreden als huurbaas, diverse onderhoudstaken. De verwarming van de Jozefkerk, die buiten onze verantwoordelijkheid valt, is door bemoeienis van Andre eindelijk beter gaan werken.

Een laatste grote klus wordt de verwarming van de H. Jacobuskerk. De installatie is aan vervanging toe. Daarna kunnen we ons hopelijk richten op het reguliere onderhoudswerk.



Twents erfgoed: Wiilgensproonk oaver de Regge 't Josephbeumke in het Josephjaar

In Goor wordt aan de oevers van de Regge een mooi wilgenveld (in het Twens wiilgensproonk) aangelegd. Dit gebeurt o.l.v. Gerrit Klaassen, Twentsche taal- en regionaaldeskundige. De man van de tijdschrift 'De Nije Tied'.

Het project is met 67 beumkes gerealiseerd o.a. geplant door Tommy Wieringa, Herman Finkers, Nathalie Baartman en ook de oud Deken Jo Nibbelke van Hengelo. Elk beumke werd gedoopt en kreeg een naam, zo is er b.v. een Mariabeumke.

In het kader van het Josephjaar waren wij ook uitgenodigd. Ondergetekende heeft het Josephbeumke ingeplant als ode aan de Sint Josephkerk Enschede.

Dit is tevens een historische plek aan de Regge. Hier stond het eerste stoomfabriek van Thomas Ainsworth.

Overigens ook het familiehuus waar Bert Eeftink is geboren.

Van Gerrit Klaassen is o.a. het mooie beukske 'In Nen Aanvank' uitgegeven door de Oare utjouwerij.

Overigens verdwijnt de Regge in de Vecht net zoals de Dinkel.



John Schiffel
Stichting behoud Sint Josephkerk



foto's: Secil Arda



Kaarsen en kleding voor scholing

Kinderen van kindergroep van de St Jan kerk, hebben kaarsen gemaakt om te verkopen. De opbrengst is voor het campagne project van Vastenactie, School voor kwetsbare groepen in Bangladesh. In totaal heeft dit 78,90 opgebracht. Mooie actie.

Verder is er van kerkmensen 334,25 euro binnengekomen in de Vastenactie inzameling van de St Jankerk, waaronder een machtiging gift van 50 euro. In de Jozefkerk was de opbrengst 100 euro. En in de H. Jacobuskerk zat er 102,55 in de bus achter in de kerk.

Dit maakt de totaal Vastenactie opbrengst 2021 van alle 3 kerklocaties 615,70 euro.



Niet meegeteld in dit bedrag is alles wat mensen zelf rechtstreeks hebben overgemaakt.

Op 1 mei is er in de St Jan een Sam's kledingactie inzameling geweest voor Mensen in Nood. De opbrengst is bestemd voor DR Congo voor betere leeromstandigheden van schoolkinderen. De opbrengst was 63 zakken wat overeenkomt met 400 kg.

Alle gevers hartelijk dank.
handenwassen.blogspot.nl

De harde weg

In zijn jongste boek *De Harde Weg*, vergelijkt **Ben Engelbertink** het missionaire leven van de vorige eeuw met Missie anno 2021.

Met drie vrienden maakt hij een pelgrimstocht van Mill Hill in Londen naar Zuid-Frankrijk, het land van de Katharen. Ze bespreken tijdens de wandeling allerlei onderwerpen waar we tegenwoordig veel vragen bijstellen. Hun eigen leven hebben deze vier pelgrims gericht op hun motto: eenvoud, vreugde en vrede, drie woorden geschreven op hun bierglas!

Het boek is uitgegeven in eigen beheer en is verkrijgbaar bij Ben Engelbertink (06-14660314); het telt 306 pgs en kost 13,00 euro.



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 6 - 2021

maandag 21 juni 2021

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 8 juli 2021



Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **assurantiekantoor**
Seinen
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Scan de QR code om te betalen voor
Kerkbijdrage 2021.
Scan de code met de Camera App op je
telefoon.



Bovenstaande QR-code kunt u tot 20 juni gebruiken om een kerkbijdrage over te maken.



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vrededhof
UITVAARTVERZORGING

Vrededhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededhof.nl





BLOEIEN



KIK

Sinds Pasen staan er twee enorme vazen op het altaar. Met dode takken erin. De muizen lopen er al een paar weken verbaasd omheen. "Wat lélijk! Is dat nou feest?" roepen ze. Ze hebben wel een beetje gelijk. Mevrouw Bontje, de kosteres, heeft zich al met rode wangen verontschuldigd: "Meneer pastoor, het is zo erg! Ik had bloeiende magnolia besteld bij Blom, en wat kwam hij brengen? Kale takken! Komt wel goed - zei Blom - geduld hebben. Ik zeg: 'U weet toch dat het féést is, de boel moet in blóei staan!' Toen mompelde hij iets over de veiling ... en het weer, en corona, en wég was-ie". De pastoor is in een toegeeflijke bui. "Ach, mevrouw Bontje, ik heb mijn paaspreek toch mooi aangepast?" zegt hij, "Jezus stierf aan het dorre kruishout en is daarna voor ons een bloeiende levensboom geworden."

Dat troost mevrouw Bontje. De muizen houden de takken dus goed in de gaten. "Bloeien, wat is dat?" fluistert kleine muis, "iets griezeligs, met bloed?" "Nietes," piept een ander, "het betekent dat er bláádjes aan komen". "Nee!" zegt Kik, "Bloeien is dat er blóémen aan komen!" Dat kan kleine muis niet geloven. Ineens zien ze het. Er beginnen roze bloemblaadjes uit de takken te komen! Mevrouw Bontje is dolblij. Vooral als ze de takken optilt: er zitten al wortels aan! Kik lacht tevreden. "Zie je wel.

Als je maar met je voeten in het water blijft, komt het altijd goed."



Versje

Waar je je als mens niet mee hoeft te bemoeien
dat is of het gras en de bomen nog wel groeien.

Net als eb en vloed:
dat komt heus wel goed.

Zit maar niet met zorgen die je enkel maar vermoeien.

Hoe de sterren staan en hoe rivieren vloeien,
hoe de winden gaan en hoe vulkanen gloeien.

Echt geloof het maar:
't zit goed in elkaar.

Wil je tóch wat doen, zaaien, planten, snoeien?
Zijn je vingers groen, wil je gieteren en sproeien?

Doe dan wat jij kan
in Gods grote plan,

in zijn visioen: de woestijn zal bloeien!



Uit de Bijbel

De woestijn zal juichen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen
en bloeien!

Naar Jesaja 35,1



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns