

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
april 2021/4



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

april 2021 / 4

Inhoud

- 5 Voorwoord**
pastor Carla Berbée
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 14 In Memoriam Johan Vaanholt**
- 16 Vieringenrooster**
- 19 Vanuit de Verrijzenislocatie**
- 24 Van de vice-voorzitter**



In de voormalige
Verrijzeniskerk wordt weer
gevierd op donderdag-
morgen. Ook hier laten we
maximaal 30 mensen toe,
dus u wordt gevraagd te
reserveren bij
Annelies Tenbergen
053-4768667

VAN DE REDACTIE

Voor U ligt weer een nieuwe Pelgrim.
Het weer wordt weer beter, het is weer
langer licht, de coronamaatregelen
worden zachtjes aan weer versoepeld,
we krijgen weer meer `lucht`.
Wij hopen dat U kunt genieten van de
kleine positieve veranderingen.

Groetjes,
Conny, letje, Clara, Annelies en Ine

Lente

Crisis, bezuinigingen, doemdenkers voorop
Maar kijk om je heen, alles staat weer in de knop
En straks barst het los, in geuren en kleuren
Wie daarvoor oog heeft, geniet echt voor nop

Laat je niet ontmoedigen door een beetje tegenslag
De natuur geeft cadeautjes, elke dag!

-lisanous-



Van Pasen naar Pinksteren

Vorig jaar viel Pasen helemaal in het water. En uiteindelijk ook Kerstmis.

En als u dit leest weet u inmiddels of de coronamaatregelen inmiddels wat soepeler zijn geworden.

Voor de afgelopen Veertigdagentijd heb ik vaak gedacht: eigenlijk is de hele coronatijd een soort vastentijd, een veertigdagentocht; alleen vééél langer. We moeten ons inhouden, beperkingen voor lief nemen. We moeten zorg hebben voor anderen en voor elkaar. Al wordt die zorg afgedwongen. Maar tot hoe ver kun je daarin gaan? Wanneer is de veerkracht op? Van de andere kant: we blijken samen veel meer veerkracht te hebben of te kunnen opbrengen. Al is de uitkomst onzeker. Nog steeds alleen samen kunnen we hier een stap verder maken. Samen een taaie, saaie periode doorkomen. Alleen door dat ieder de zelfdiscipline oefent. En juist dát bindt ons samen. En geeft moed en perspectief.

Zou dat ook zo bij de eerste vrienden van Jezus zijn gegaan? Taai doorgaan, onzeker van de uitkomst. Door diepe teleurstelling heen toch nieuw perspectief ontwaren. Bij pijn en ontgoocheling trek je je terug, sluit je je af. Echter, de kracht ligt nu juist.... in het 'samen'. Ook dat hebben de vrienden van Jezus ervaren. "Ze kwamen samen bij iemand thuis voor gebed, en om het brood te breken in Zijn Naam".

Sinds vorig jaar heb ik leren omgaan met online-gesprekken en vergaderen met behulp van mijn laptop. Het heeft me verbaasd dat je op deze manier toch op een dieper niveau aan contact kunt komen; dat we met behulp van deze techniek preken kunnen voorbereiden, bijbelverhalen kunnen bespreken; dat ik met doopouders in gesprek kan komen over het leven met hun kleine ukken.



Het pastoraat gaat verder, al is het anders dan eerst. 'Samen' hebben we weer ontdekt. En dat moeten we blijven doen, op steeds nieuwe manieren. Om te bidden en toch samen te zijn, hoef je niet eens online te zijn; de verbinding is er dan toch wel. De Goede Geest weet te verbinden en te verzamelen.

*"Geest die vuur en liefde zijt, Geest die leeft van eeuwigheid...
Trooster die met wond're krachten bijstaat wie in leed versmachten...
Geest die waakzijn zijt en sterk, hoed het schip van Christus'kerk..."*

Carla Berbée, pastoraal werkster



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Vieringen in de St. Jozefkerk

Vanaf Aswoensdag zijn we weer samen gaan vieren, met maximaal 30 personen. U dient zich weer vooraf aan te melden op onderstaand mailadres of telefoonnummer.

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór donderdag 9.00 uur een e-mail naar reserveren.noord@katholiekenschede.nl U krijgt alleen bericht terug, als er voor u plaats is in de kerk. Als u niets terug hoort, is er geen plaats voor u vrij.

U kunt zich ook **telefonisch** aanmelden via het lokaal secretariaat op donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur op 053-435 48 08 .

Dus: geen bevestiging is geen toegang.

We dienen ons strikt aan de regels te houden en willen niet dat we mensen aan de kerkdeur terug moeten sturen. Ik hoop dat u allen meewerkt en het ook voor ons niet te moeilijk maakt. Deze regel geldt in ieder geval tot nader bericht.

Wij wijzen u er nog wel op dat de vieringen ook via de livestream van You Tube te volgen zijn. (zie hiervoor ook de website van de parochie)

*Met vriendelijke groet,
Pastoraatgroep/beheergroep Noord.*



Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug
de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

*lied voor de zevende dag
Huub Oosterhuis*

Kleine kwetsbare viooltjes, met liefde uitgezaaid, met zorg geplant, één voor één. Door Caritas op tafel gezet in het portaal van de Jozefkerk. Wie het op prijs stelde, nam een plantje mee naar huis. Een klein gebaar, ter herinnering aan de paaswake. De paaskaars brandt. Het licht wordt aangereikt, doorgegeven. We mogen staan in het licht. Er wordt gezongen: Licht van Christus, God wij danken U. Het hele middenpad van de kerk door. Juist nu, nu we ervaren hoe kwetsbaar we zijn. We maken deel uit van het mysterie van leven. In al haar kwetsbaarheid en kracht. Leven, sterker dan de dood. Licht, sterker dan de duisternis. Het leven krijgt kansen, steeds opnieuw. Vanuit de donkere aarde naar het licht. Het leven vieren, met Hemelvaart, met Pinksteren. Er op uit trekken, de natuur in. Met trage tred. Je verwonderen. Kijken met de ogen van een kind. Om het mysterie van leven in al haar kwetsbaarheid en kracht te ervaren. Als dat zou kunnen. Je niet meer opgesloten voelen. Niet meer vast zitten in je eigen bubbel, je eigen gelijk. Hoe langer de pandemie duurt, hoe scherper de verhoudingen worden. Het geduld raakt op. Het duurt lang. Zomaar, op bezoek gaan. Als dat zou kunnen. Omzien naar elkaar, het hart van pastoraat, van allerlei gemeenschappen. Een lange traditie draagt ons daarin. Bij zijn huisbezoeken zag kapelaan Alfons Ariens (1860 - 1928) de schrijnende armoede in



de kinderrijke gezinnen in de binnenstad van Enschede en omgeving. Zijn roeping getrouw kwam hij voor hen op. Hij ging in onderhandeling om de arbeidsomstandigheden voor zijn mensen te verbeteren. Er kwam scholing, betere woonomstandigheden, sport, muziekbeoefening. Een lange weg te gaan. Op zijn beurt liet Ariens zich inspireren door de encycliek *Rerum Novarum* (over de nieuwe dingen), van paus Leo XIII. Vier principes staan daarin centraal: personaliteit, solidariteit, subsidiariteit en rechtvaardigheid. Principes die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Allereerst gaat het om de menselijke waardigheid. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. In al zijn kwetsbaarheid, zoekend op weg in het leven van alledag. Daar krijgt de waardigheid van de mens gestalte, in elke situatie opnieuw. Krijgen wij die kans? Geven wij die kans? Om steeds meer mens te worden ...

*Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep
Geloofsgemeenschap Noord*

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.00 uur met rondleiding.



Zoomend op weg naar Pasen...

Voor het tweede jaar op rij beleefden we de vastentijd in coronatijd. Wel na Aswoensdag weer vieringen met max. 30 personen, maar nog steeds weinig gelegenheid voor ontmoeting. Daarom zijn we bij wijze van experiment op Aswoensdag gestart met ZOOM bijeenkomsten voor de duur van de 40-dagentijd, wekelijks op woensdagavond van 8 tot 9 uur. Een uurtje achter je eigen keukentafel, in contact met medeparochianen om gevoelens over de vastentijd, geloof, kerk met elkaar te delen.

Voor iedere week werd een thema als leidraad genomen, het focusdoel was: "Verandert jouw relatie met God in de 40-dagen tijd?". Rik Ledoux was onze host, wekelijks was er een inleider die toelichting op het thema van de week gaf. Deze thema's varieerden van Meditatie en bidden (Rik Ledoux), Caritas (Paulus Tilma), Muziek in Passietijd (Juliëtte Jonker) tot "Tabormomentjes, in vuur en vlam?" (James Keuben). De reeks werd afgesloten met het thema: "Betekenis van Pasen" (Paul Daggenvoorde).

Eerst nog onwennig, hoe zou dat zijn online? Het was goed, nabij.... En gemakkelijk ook, want je hoeft de deur niet uit. Heel fijn om elkaar zo toch te ontmoeten, over ons geloof te kunnen praten, te leren van en met elkaar en samen de rode draad van de Veertigdagentijd vast te houden.

Voor herhaling vatbaar? Zeker! Misschien in de Pinkstertijd, of Advent? In het parochiehuis, of toch online? Dat zal de tijd ons leren. We kijken terug op een en geslaagd experiment.

Met dank aan allen die mee hebben gedaan en dit mogelijk hebben gemaakt!

Pastoraatgroep Jacobuskerk



Even terug in de tijd.....een iets ingekorte versie van de column die pastor Schoorlemmer indertijd schreef bij het 40-jarig bestaan van de Jacobuskerk...

(Uit het Jubileumnummer van JACOBUS-KLANKEN (nu Pelgrim) 3e jaargang, nr.1, september 1973)

De St. Jacobuskerk

Op 4 januari 1932 werd door de toenmalige aartsbisschop Mgr. J.H.G. Jansen de machtiging verleend voor het herbouwen van de kerk. De architecten die werden aangezocht waren de heer H.W. Valk uit 's Hertogenbosch en de heer Sluyster uit Enschede.

Vele vreemdelingen die onze kerk bezoeken zijn in de veronderstelling dat het een heel oude kerk is. Ze zijn stomverbaasd wanneer ze horen dat pas in 1933 deze kerk gebouwd werd. Het zijn de handgevormde stenen met de verwerking van natuursteen, die het gebouw een ouder aanzicht geven.

Vakmanschap is meesterschap! Dat geldt ook voor de mannen die hier als metselaar werkzaam zijn geweest. De wijze waarop de gewelven zijn gemetseld getuigt van een bijzondere kundigheid.

Het interieur verdraagt geen felle lichtinval. Maar juist doordat het daglicht gedempt binnenkomt ademt de kerk een sfeer van intimiteit en geborgenheid, die door de architectuur van koepels en bogen, gezet in grillige steen, bijzonder geaccentueerd wordt.

Meerdere kunstenaars hebben meegewerkt aan de verfraaiing van de kerk. Het roosvenster in het linker transept is van Jos ten Horn, het venster aan de rechterzijde van Charles Eyck, die ook de kruiswegstaties en de ramen aan weerszijden in het middenschip van de kerk, voorstellend gebeurtenissen uit het leven van St. Jacobus, gemaakt heeft. Joep Nicolaas is de schepper van het sacramentsaltaar, terwijl het tabernakel het werkstuk is van de goudsmid W. Polders uit Kevelaar.

De piëta in de kerk is van de bekende beeldhouwer Mari Andriessen, het Jozefbeeld van Charles Eyck en het Mariabeeld is een creatie van A. Winter. De Twentse Courant schreef in 1933 dat deze afbeelding van Maria één van de fraaiste is in Nederland. Edelsmid Brom is de maker van de Calvariegroep.

Wanneer u vraagt naar de bouwstijl van de kerk, dan zou ik zeggen, dat het een kruising is van



Romaans-Oosters-Byzantijnse stijl. En de kapitelen aan de buitenkant tussen de koepels roepen de gedachten op van een middeleeuwse burcht.

Wij gaan als parochiegemeenschap van St. Jacobus het 40-jarig bestaan van deze kerk vieren. Het verheugt ons ten zeerste, dat Zijne Eminentie Bernardus Kardinaal Alfrink door zijn komst dit feest wil opluisteren. Velen hebben in de loop der jaren hun bijdrage geleverd aan deze kerk. Velen ook hebben in dit voorname Godshuis troost en bemoediging gevonden. Laten wij met grote dankbaarheid het erfdeel der vaderen handhaven.

Pastor Schoorlemmer

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



We vieren weer samen!

Wij én u durven het weer aan om te vieren met 30 personen. De animo om mee te doen is groot. De pastoraatgroep wil ook mensen die niet zo snel zijn met reserveren een kans geven, het is dus mogelijk dat u, ondanks een vroege reservering, moet wachten op definitief bericht.

Deze regel geldt nog steeds: u móet reserveren.

Aanmelden voor de viering kan bij voorkeur per e-mail via:

reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

(let op: het woord 'reserveren' hoort ook bij het mailadres!) U krijgt altijd bericht terug of er plaats is voor u of niet..

Geén bericht terug ontvangen? Dan is uw mail niet op het juiste adres binnengekomen.

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor de betreffende viering.

Tel. 053-4316209

Staat u niet op de lijst van aangemelde personen, dan kunnen wij u niet toelaten, hoe zeer ons dat ook spijt.

Er geldt een **mondkapjesplicht** voor binnenkomst en uitgaan van de kerk, als u op uw plaats zit, mag het mondkapje af.

U kunt weer een kaarsje aansteken bij Maria.

*Pastoraat- en Lokale Beheergroep
Geloofsgemeenschap Zuid*



Palmzondag

We kijken terug op een bijzondere kinderviering op Palmzondag 28 maart. De titel van de viering was: Ben jij een ezel voor Jezus? En daarin lag de vraag: wat kun jij en wil jij doen om een ander te helpen? Om het intiemer te maken, was besloten om de kinderen op kleden en dekens bij elkaar te laten zitten, en de voorganger, Andrea Smits met haar dochtertje ervoor. Het kinderkoor heeft gezongen en een aantal kinderen had een Palmpasestok mee gebracht, daarmee is aan het eind van de viering nog een 'optocht' gelopen. De reacties van de bezoekers waren positief. Deze vorm is voor herhaling vatbaar, vond ook de werkgroep.



Van Kapel naar Kapel op Hemelvaart



Ook al zijn de weergoden ons niet altijd welgezind, toch blijven we het proberen. Bij goed weer is er op donderdag 13 mei om 10 uur een Dauwtrappersviering in de Pathmos-Oase. Dat is de tuin achter de pastorie. Bij regen is de dienst binnen

Vooraf is er voor de liefhebbers bij droog weer een dauwtrapperswandeling georganiseerd van 4,5 kilometer. De start daarvan is om 08.00 uur op het parkeerterrein van de Helmerzijde aan de Broekheurnering 1050. We wandelen in een stille tocht door de parken van het Boswinkel en het Zwering terug naar het parkeerterrein. Aanmelden en inlichtingen : h.thss@kpnplanet.nl of 053-4330322

Vandaar rijden we met eigen vervoer naar de Pathmos-Oase waar de dienst wordt gehouden. U dient zich vooraf aan te melden voor de dienst op de inmiddels voor een ieder bekende wijze.

KAPELAAN REINIER DE HOSSON

Elk jaar begin mei staan we in de geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk stil bij het overlijden van **kapelaan Reinier de Hosson**.

Nadat hij op 13 oktober 1944 door de S.D. op de pastorie werd gearresteerd is hij op 31 oktober van dat jaar tussen Gronau en Ochtrup lafhartig vermoord door 'n nekschot van een agent van de Gestapo. Nog dezelfde avond is hij op de evangelische begraafplaats in Gronau begraven en pas op 12 december kregen ze op de pastorie het vreselijke bericht dat **Reinier** was doodgeschoten.

Op 19 december was er in de Jacobuskerk de plechtige uitvaartviering voor hem.

Bijna niemand was op de hoogte van de illegale activiteiten van **Reinier** in het verzet, zelfs pastoor Beltman niet. Hij had een spontaan, gevoelig en eenvoudig karakter en was daardoor zeer geliefd bij z'n parochianen. Zijn tragische dood –hij werd slechts 32 jaar- maakte diepe indruk op de mensen.

Op 16 november 1946 is zijn stoffelijk overschot opgegraven in Gronau en overgebracht naar de rouwkapel van het R.K.Ziekenhuis in Enschede.

Twee dagen later vertrok er 'n indrukwekkende rouwstoet naar de Jacobuskerk met daarin mensen uit veel geledingen van de maatschappij waaronder B&W van Enschede.

In de kerk hield kapelaan Pierik van de St.Janparochie, hij was 'n oudklasgenoot van Reinier, de herdenkingsrede.

De volgende dag werd hij voorgoed te ruste gelegd op de RK begraafplaats in zijn geboorteplaats Groningen.

Ook koningin Wilhelmina was de activiteiten van **kapelaan Reinier de Hosson** in het verzet niet ontgaan, zij betuigde middels 'n brief aan zijn ouders haar deelneming.

Bij de voordeur van de pastorie aan de Langestraat is 'n jaar of 6 geleden een z.g. **Stolpersteine** in het trottoir gelegd. Dit ter herrinering aan de 4,5 jaar dat **Reinier** hier heeft gewoond en gewerkt.

Een **Stolpersteine** is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaal socialisme, ook in Enschede liggen er verscheidene.

P.S. Op de RK begraafplaats aan de Hereweg in Groningen waar **kapelaan Reinier de Hosson** uiteindelijk zijn laatste rustplaats heeft gevonden staat 'n koperen beeld van de kunstenaar Leo Brom.

Hij heeft ook de Calvariegroep op het priesterkoor in de Jacobuskerk ontworpen!

Jan Kattenpoel Oude Heerink





Ter vrome gedachtenis aan

Regnerus Aloysius de Rosson

Geboren te Groningen 14 Dec. 1912.
Priester gewijd te Utrecht 19 Juli 1936.
Na vervolgens Kapelaan te zijn geweest
te Barger-Compascuum en Sappermeer,
werd hij 9 April 1940 tot Kapelaan te
Enschede (H. Jacobus) benoemd.
Onverwacht overleed hij 31 Oct. 1944
te Gronau (Did.), waar zijn lichaam te
ruste werd gelegd.
Zijn ziel leve in vrede bij God.

*H*oe onnaspeurlijk zijn Gods wegen!
In den bloei zijner jaren werd deze
veelbelovende priester uit zijn werk-
kring weggerukt, wel onverwacht, maar
niet onvoorbered.

Met hoe groote nauwgezetheid vervulde
hij de plichten van zijn hoogopgevat
priesterschap.

Hoe zorgvuldig bereidde hij zijn predi-
king en catechismus-onderricht voor,
die hij door frissche gedachten en heldere
uiteenzetting zoo bevattelijk en
aantrekkelijk wist te maken.

Hulpvaardigheid en liefde jegens armen en
noodlijdenden, eenvoud en oprechtheid in den
omgang maakten hem beminnelijk bij de pa-
rochianen en bij zijn medebroeders.

Dierbare ouders en zuster, weest tevreden met
deze beschikking Gods. Gelijk het den Heer
heeft behaagd, zoo is het geschied. De Naam
des Heeren zij gezegend.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.).
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.).

Drukkerij Rooding Enschede.

Het oude orgel

Al jaren speelt er niemand
Op het oude orgel in de kerk
Het koor is vertrokken
En de tijd heeft dit orgel lelijk bewerkt

Er liggen pijpen los
En ze zitten vol met stof en spinrag
Het klinkt als een benauwde stem
Van iemand die na een keeloperatie weer praten mag

Vele toetsen slaan niet aan
En registers zijn kapot
En dit mooie orgel
Ondergaat zwijgend zijn lot

Nu hij eindelijk weer eens wordt bespeeld
Klaagt hij kermend en hortend zijn lied
Wat klonk hij toch prachtig in zijn glorie-dagen!

Misschien dat iemand nog eens ooit
De waarde in dit prachtige orgel ziet....

In Memoriam Johan Vaanholt



In de paasnacht is Johan Vaanholt plotseling overleden.

Op het nieuwe appartement aan de Vanekerstraat in het Deppenbroek. Hij en zijn vrouw Truus woonden er nog maar pas. In februari hadden ze na 54 jaar het Twekkelerveld verlaten. Waar Johan de koster was van de Pauluskerk.

En in die hoedanigheid coördinator en algemeen aanspreekpunt voor vrijwel alles wat in en rondom de kerk geregeld moest worden: in het weekend en door de week, bij rouw- en trouw. Johan zorgde dat er voldoende diesel was voor de winter. En dat de thermostaat op tijd omhoog, maar ook omlaag ging, zodat er niet onnodig gestookt werd. Hij regelde emeriti voor de eucharistievieringen. Hij ondersteunde de uitgifte van de Pelgrim, en de koffie op woensdagmorgen, ook toen de kerk al niet meer in gebruik was.

Johan was bij alles wat er bij de Paulus gedaan moest worden betrokken en aanwezig. Dienstbaar op de achtergrond, meer een doener dan een spreker. Hij genoot ervan als alles soepel verliep. Dagelijks kwam hij naar de kerk, vaak meermaals. In de wijk legde Johan de contacten met de andere kerken en het wijkcentrum. Hij is voor al zijn werk koninklijk onderscheiden.

Toen de Paulus moest sluiten, gingen hij en Truus naar de Jozefkerk. Ze waren er trouw. Ook aan de koffie. Door zijn leeftijd kon Johan daar niet meer van dienst zijn zoals hij dat in de Paulus was. Maar vanuit de Jozef zag hij erop toe dat de Paulusgemeenschap aangesloten bleef bij de gehele parochie.

Johan was oprecht gelovig. Zijn dienst aan de kerk was een dienst aan God en mensen. Zijn bijdrage aan het welzijn van ons allemaal. Op vrijdag onder het octaaf van Pasen was zijn uitvaart vanuit de Jozefkerk. U zij de Glorie werd gezongen.

Dankbaar hebben we Johans leven herdacht en overwogen hoe hij nu deelt in het eeuwig leven van de verrezen Heer.

Paul Daggenvoorde, pastoor



KRONIEK

OVERLEDENEN

St.Jozefkerk

14-03-2021

Jan Ellenbroek, 94 jaar, w/v Julia Ellenbroek-Scheele

04-04-2021

Johan Vaanholt, 81 jaar, e/v G.H.J.M. Vaanholt-Melis

DOPELINGEN

(in de St. Jankerk)

04-04-2021

Sammy Anja Sandra de Jong, geb. 14 augustus 2020, d/v Marc de Jong en Romyell Oosting

04-04-2021

Gianni Jeremy Lakatos, geb.14 februari 2020, z/v Jan Lakatos en Eliska Balogova



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 24/25 april 4e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Gebedsviering Zondag 11.00 uur R. Ledoux	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde
	Schola	Samenzang	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 1/2 mei 5e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariënskoor	Gebedsviering Zondag 10.00 uur H. van der Hulst
	Ariënskoor	Ariëns Music Ministry	Samenzang
Weekend 8/9 mei 6e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Gebedsviering Zondag 11.00 uur G. Korten + I. Khazoum	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Visschedijk
	Mariakoor	Samenzang	Gem. koor St. Jan- H. Michaël
Donderdag 13 mei Hemelvaart			Eucharistieviering Donderdag 10.00 uur W. Rekveld Tuinviering in Oase Samenzang
Weekend 16/17 mei 7e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee + F. de Heus Eerste Heilige Communie Kinderkoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Visschedijk Ariënskoor	Gebedsviering Zondag 10.00 uur T. Hannink Samenzang

Er kan gevierd worden met maximaal 30 personen en men moet reserveren. Voor de laatste informatie kunt u de berichtgeving op de website en in de nieuwsbrieven raadplegen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Parochieel Dienstencentrum Enschede (bereikbaarheid zie colofon pag. 3).

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

Zolang bij een viering 30 personen aanwezig kunnen zijn, vinden er geen kinderwoorddiensten plaats in de St. Jozefkerk.

De kinderwoorddiensten worden online gevierd. Zie de berichtgeving in de nieuwsbrieven en op de website. Zodra de kinderwoorddiensten weer aanvangen, zal hiervan melding worden gemaakt op de website.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Zaterdag 22 mei Pinksteravond			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Zondag 23 mei Eerste Pinksterdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Vocal Moments	
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag		Eucharistieviering Maandag 11.00 uur W. Rekveld Samenzang	
Weekend 29/30 mei Drieëenheid	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde BJK	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur C. Berbée Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee + F. de Heus Eerste Heilige Communie Kinderkoor Eucharistieviering Zondag 11.30 uur J. Kortstee + F. de Heus Eerste Heilige Communie Kinderkoor
Weekend 5/6 juni Sacramentsdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 10.00 uur H. van der Hulst Gem. koor St. Jan-H. Michaël



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag De Roef **tot nader bericht afgelast**

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk, voorportaal geopend van 10-17 uur

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

In de verzorgingshuizen wordt tot nader bericht niet gevierd.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



Van de locatie 'Verrijzenis des Heren'

April 1996 – 25 jaar - April 2021 Een korte overzicht

Op 19 oktober 1968 kwam het eerste parochieblad "Ontmoeting" uit, bij de opening van de Verrijzeniskerk.

Door allerlei omstandigheden was het pastor Wim van Midden, die in oktober 1994 voorzichtig begon te werken aan een nieuw systeem, waarbij contactpersonen een wijk kregen voor het wegbrengen van het parochieblad.

April 1996

In deze maand werd gestart met 28 contactpersonen uit de wijk van de Wesselerbrink die de "Ontmoeting" naar ruim 600 parochianen brachten.

(Per 1 januari 1995 startte met succes dit systeem ook al in Stroinkslanden)

In januari 2010 veranderde de naam "Ontmoeting" in Pelgrim. Toen zijn ook alle 7 locaties gefuseerd en kregen ze allemaal het zelfde parochieblad.

April 2021

In dit jaar en ook deze maand, hebben de drie wijken van de Verrijzeniskerk al 25 jaar lang, Pelgrim rondgebracht.

25 jaar lang heeft ook een groot aantal contactpersonen zich ingezet om Pelgrim rond te brengen.

Drie wijken

Voor alle duidelijkheid: de voormalige Verrijzenis des Heren Parochie is verdeeld in drie wijken. Naast de Wesselerbrink horen daar ook bij, Stroinkslanden en Helmerhoek.

Ook bij deze wijken zijn er contactpersonen die al 25 jaar het parochieblad rondbrengen.

Namens de drie coördinatoren willen wij alle jubilarissen (zie hieronder) van harte feliciteren voor al het werk dat zij voor onze parochie, de Verrijzeniskerk, hebben gedaan.

Wie zijn ze?

Helmerhoek: Henk Engelbertink coördinator

25 jaar: mevr. Annelies Tenbergen, mevr. Jopie Gerretschens-Jacobs. mevr. Ine Steffens, Mevr. van Dijk, dhr. George Jedeloo.

Stroinkslanden: Clazien en Henk Span 25 jaar coördinatoren.

25 jaar: Dhr. Johan Ticheler, mevr. Gemma Boelhouwer, mevr. Marjan Homrighausen, dhr. Willy Koster, dhr. Hans Busschers

Wesselerbrink: Johan Goossens 25 jaar coördinator.

25 jaar: mevr. S.J.M. Siemer-Visser, mevr. Beunders-van Reve, mevr. L.A.M. Takkenberg, mevr. M.M.T Kleijn-Valkenet, mevr. B.H.J. Sesink-Vredegoor.

Johan Goossens

De leeftijd van diverse contactpersonen gaat een rol spelen.

Daarom een dringende oproep. Is het veel gevraagd om 10 keer per jaar Pelgrim in uw wijk rond te brengen?

Graag horen wij van u of u ons wilt helpen dit probleem op te lossen?

Hartelijk dank voor uw medewerking!



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Dag meisjes en jongens, papa's en mama's,

In april vieren wij geen online kinderwoorddienst. Vind je het leuk om op zondag toch een kleurplaat te maken of een puzzel op te lossen? Kijk eens op www.samueladvies.nl. Bij vragen kun je ook een berichtje sturen naar kwdjozef@gmail.com



Wat was het fijn dat we samen met de kinderen Palmpasen konden vieren!

Eerst gingen we met een aantal kinderen de palmpaasstocken maken. En natuurlijk de snoepjes voorproeven.

Daarna kwamen er nog meer kinderen. Samen met pastor Rekveld liepen we naar de Jozefkerk. Hier vertelde hij het verhaal over de intocht. We weten nu ook waarom er een haantje bovenop het kruis zit en waarom er slingers aanhangen. Pastor Rekveld heeft ook alle palmpaasstocken gezegend.

Aan het einde liepen we in een processie door de Jozefkerk. Van voor, naar achter en helemaal rond. Tot slot hebben alle kinderen een kaarsje opgestoken bij het Maria altaar. En toen was het tijd om al die lekkere snoepjes op te eten.

Marijke van der Tol

KidsTime St Jankerk



Vanwege Corona heeft er in Februari helaas geen Kids Time bijeenkomst plaatsgevonden.

Als alle coronamaatregelen het toelaten, komen we op **Vrijdag 30 April van 15:30u - 17:00u in de parochiezaal van de St Jankerk** (Haaksbergerstraat 253) weer bij elkaar met de Kids Time. Het thema voor deze 4e bijeenkomst: **Moederdag**

We zullen nog steeds voorzichtig zijn en alle voorschriften in acht nemen. Daarom gaat het op de volgende manier als de kinderen komen.

Een begeleider zal buiten de kerk rond 15:30u op de kinderen wachten en zij zal de kinderen (zonder de ouders) naar binnen meenemen. De ouders mogen niet binnenkomen. Bij afloop, rond 17:00u, brengt een begeleider de kinderen naar buiten. De kinderen moeten bij binnenkomst hun handen desinfecteren en moeten 1.5 m van de begeleiders houden. De kinderen mogen niet de wc van de kerk gebruiken. (Tip: Laat de kinderen thuis naar de wc gaan voordat zij bij de kerk komen)

Kids Time is een club voor kinderen (groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.

We gaan het thema **Moederdag** uitwerken.

We gaan het verhaal van: **Toen Jezus twaalf jaar was**, vertellen.

*Zelfs Jezus puberde, doordat Hij zijn eigen weg ging op het moment dat Hij twaalf was geworden. We lezen het verhaal van de twaalfjarige Jezus die in Jeruzalem achterbleef, terwijl zijn ouders alweer naar huis waren gegaan, na het Paasfeest. Drie dagen lang wisten zij niet waar Jezus was. Als ouder word je dan toch gek van angst? **Na drie dagen vonden ze Jezus uiteindelijk terug in de tempel. Hij zat bij de Joodse leraren, luisterde naar hen en stelde vragen. Daarna gingen ze samen, met z'n drieën terug naar huis. Langzamerhand werd Jezus een wijze, volwassenen man.***

We hebben het samen over dit verhaal en knutselen er iets moois bij. We beginnen en eindigen met een kort gebed.

Geef je zoon of dochter op bij Saskia. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je na Corona van harte welkom om er ook bij te zijn!

Als we toch niet mogen samenkomen met de Kids Time, noteer alvast de datum die hieronder staat en dan kom je gewoon de volgende keer. Neem dan een vriendje of vriendinnetje mee, er is ruimte genoeg en kost bijna niets.

We hopen heel veel kinderen te (mogen) ontvangen!

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelen en Rim

Volgende datum: 18 juni (laatste Kids Time van dit schooljaar) 2021

Thema: St. Jan

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergerstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 22 379 624 of saskiabal1900@hotmail.com





JEROEN MILTENBURG
pastoor van parochie De
Goede Herder in Tilburg

De Geest zet aan
tot beweging



PINKSTEREN EN DE HEILIGE GEEST: ZO KUN JE ER WAT MEE

Laatst vroeg iemand mij: 'Hoe moet ik mij als gelovige opstellen ten opzichte van de vrienden die niets met geloof hebben?' Terwijl ze haar vraag toelichtte, heb ik mij gericht tot de Heilige Geest en gevraagd of Hij mij wilde helpen. Ik kreeg een ingeving. Dit moet ik gaan antwoorden: 'Je kunt tegen de sceptische vrienden zeggen dat God en zijn nabijheid voor jou waardevol en mooi is. Dat leidt niet tot een zinloze discussie, je geeft alleen aan wat voor jou mooi is.' Bij die ingeving heb ik Gods nabijheid heel concreet ervaren.

Pinksteren is een mooi feest, maar hoe vertellen we het aan anderen? Daarvoor is het belangrijk te zien wie de Heilige Geest is en wat we zelf met dat inzicht kunnen doen. Niet voor niets zijn we gedoopt: 'In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'.

In het Nieuwe Testament staat: "God is liefde" (1 Johannes 4,8). De Heilige Geest is de liefdesband tussen God de Vader en God de Zoon. Een wederzijdse liefde. Daarom wordt de Heilige Geest ook door de Vader en de Zoon samen gegeven aan ons.

Omdat we ons niet gemakkelijk een voorstelling kunnen maken van de Heilige Geest, hebben we er vaak beelden bij zoals: wind, vuur, adem. Deze beelden geven ook de vrijheid aan die bij de Heilige Geest hoort. Als je de Heilige Geest toelaat in je leven krijg een soepelheid van Geest. De Geest zet aan tot beweging, is scheppend en levensgevend. Je wordt krachtig, enthousiast, wijs en je leert onderscheiden wat goed is en wat niet. Mooie zaken die aantrekkelijk zijn.

In het voorbeeld dat ik gaf is de Heilige Geest degene die een ingeving geeft. Tegelijk is Hij ook te vinden in de Bijbel, want die is door de Heilige Geest geïnspireerd. We zien het in concrete mensen. Maria is vervuld van de Heilige Geest, maar ook de apostelen en vele mensen na hen. Jij ook? ■

Voorjaarsactie Sam's Kledingactie bestemd voor Congo

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie inzamelingen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen.

Actiedag in Enschede

Op zaterdag 1 mei a.s. kunt u in Enschede uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Sint Jan Kerk. De vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Geen onderwijs door armoede en conflicten

De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue opblazende conflicten. Hierdoor gaan veel kinderen niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje. Gebrek aan geld is de belangrijkste oorzaak. Vooral meisjes worden vaak thuisgehouden. Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen zoals gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen ook een belangrijke reden om de school te stoppen.

Onderwijs is de sleutel tot verandering

De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt voor elk kind, jongens én meisjes. Inmiddels is het wereldwijd en door verschillende onderzoeken bewezen: kinderen die hun school afmaken, hebben later meer kans op een beter betaalde baan, trouwen op latere leeftijd en krijgen een gezonder gezin.

Bovendien sturen zij hun kinderen -zoons én dochters- vaak ook naar school en gaan ook zij daarmee een betere toekomst tegemoet. Onderwijs is de sleutel tot positieve verandering.

Duurzaam veilig naar de basisschool

Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasai Centraal, zal Cordaid in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd.



Cijfers

- 5,2 miljoen kinderen in DRC gaan niet naar school.
- Bijna 3 op de 10 meisjes in DRC maken de basisschool niet af.
- 42% van kinderen in de provincie Kasai Centraal is nooit naar school geweest.

Beoogde verbeteringen

- 25 scholen renoveren door het opknappen van klaslokalen, aanschaf van schoolborden en bankjes, en het bouwen van latrines.
- Radio-uitzendingen over lesmateriaal ontwikkelen en uitzenden zodat kinderen thuis gewoon hun schoolwerk kunnen afmaken.

Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie zie www.samskledingactie.nl
Henk, Bert en Bert

Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op:

Zaterdag 1 mei 2021, 10-12 uur

Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251

Hartelijk dank voor uw bijdrage
<http://handenwassen.blogspot.nl>



Van de vicevoorzitter.....



Het kerkelijk jaar kent een aantal hoogtijdagen. De afgelopen weken waren dat de Paasdagen. Bij alle kerkelijke feestdagen ben ik weer verbaasd hoe ons land in het teken van deze kerkelijke dagen staat.

Dat had ik vroeger al toen ik mij, als directeur van een basisschool, er over verbaasde dat wij als katholieke school op Goede Vrijdag gewoon naar school gingen, om daar aandacht aan te kunnen besteden. Een groot deel van niet belijdend Nederland had vrij... Hoorde deze week dat zelfs nu nog in een aantal vakgebieden de Goede Vrijdag een doorbetaalde vrije dag is.

De Passion, een steeds meer naar deze tijd gebrachte versie van het Lijdensverhaal, trekt jaarlijks een enorm publiek en wordt op TV als een grote show uitgezonden. Politieke leiders van allerlei niet godsdienstig geïntereerde richtingen wisten in deze Paastijd Bijbelse teksten aan te halen om aan te geven wat zij van zaken vonden. Judas en de haan kwam o.a. regelmatig voor.

De basis van ons geloof is impliciet ruim aanwezig. Vaak zoekt men wat men vroeger in het geloof vond nu in andere vormen, maar de basis blijft aanwezig. Met name deze constatering maakt dat ik het waardevol vind om te werken aan het in stand houden van iets dat veel mensen houvast geeft in een ingewikkelde tijd:

een verbinden van katholiek Enschede

Over tijd gesproken: die vliegt. Binnenkort gaan wij (Tees en ik) verhuizen naar een appartement.

Ons gebeurt wat velen zullen herkennen. Er moet veel opgeruimd worden. Je hele geschiedenis komt voorbij, want je moet opruimen en niet alles kan mee. Veel tijd is gemoeid met oude dia's en videobanden bekijken. Het is niet de hoeveelheid, maar de ontroering waarmee je je leven aan je voorbij ziet schieten, die veel tijd in beslag neemt. 50 jaar administratie bij het oud papier. Huwelijk, kinderen die groot worden, kleinkinderen, je sportprestaties en de stappen in je werkzame leven. Alles trekt aan je voorbij op weg naar wat mogelijk je laatste verhuizing kan zijn. Nog één keer een nieuwe stap, iets nieuws opbouwen in een nieuwe omgeving.

Het is wat vele ouderen onder ons zullen herkennen. Hoelang nog samen? Of, hoe nu alleen verder? Het blijft belangrijk en zinvol te blijven investeren in de samenleving, of het nou de kerk is of iets anders. Het motto van onze kerk is :

het gaat om verbinding

Ik wens iedereen toe dat de verbinding, die Jezus voor zijn lijden ons heeft voorgedaan, u gegeven is.

Joop Hassink,

vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere.



Houden van jezelf?

Ik houd niet van mezelf. Waarom zou ik ook, zo aardig vind ik mijzelf niet en anderen vinden mij ook niet altijd aardig. Waarom ik mezelf niet aardig vind? Nou ik ben vaak stink jaloers op sommige goede kennissen van me die het veel te veel voor de wind gaat. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik het soms zelfs fijn vind als ze op hun bek gaan. Ik vind het daarom wel logisch als mensen niet van mij houden. Je moet liefde ook een beetje verdienen.

Ik heb een gloeiende pest aan een narcist die ontzettend veel van zichzelf houdt. Je kunt wel beweren dat een narcist een stoornis heeft, maar dat klinkt mij te sympathiek. Voor mij is het gewoon een verwende, asociale ijdeltuit. Dus dat hele gedoe van: je moet van jezelf houden, anders kun je ook niet van anderen houden, is bullshit. Het argument dat gebruikt wordt is het volledig niet begrepen gebod: je moet anderen liefhebben als je zelf.

Maar dat gebod betekent niets meer en niets minder dan dat je een ander behandelt zoals je ook zelf behandeld wilt worden.

'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.'



Liefde is geen sentimenteel gezwijmel van een halfzachte druilloor die voor de spiegel gaat staan te liegen: wat ben je mooi, wat houd ik van je, wat ben je knap enzovoorts. Liefde is een werkwoord. En de juiste volgorde is: Je moet eerst de ander beminnen en als je daaraan werkt dan ga je ook van jezelf houden en NIET: bemin eerst jezelf en dan ga je van de ander houden.

Dus als je meer van anderen gaat houden, je bent wat aardiger, dan gaan anderen misschien jou ook wel aardig vinden. Niet dat je het daarom moet doen. Bemind worden is geen doel maar een gevolg. Door de ander te beminnen ga je wellicht meer van jezelf houden. Zelfs als anderen niet van je gaan houden, ga je meer van je zelf houden. Waarom? Omdat je het dan verdient.

Dr Frits Winter, www.fritswinter.nl



Christus met gebroken geweer van Otto Pankok (1893-1966)

In het Duitse stadje Gildehaus bevindt zich een opvallend huis van Otto-Pankok-Museum, in het Alte Radhaus aan de Neuerweg 17. Otto Pankok werd in de nazitijd, zoals zo velen, ernstig vervolgd om zijn creatieve werk. Entartete kunst zoals de nazis het noemden. Hij was ondergedoken in Gildehaus. Een van zijn humanistische werken is het gebroken geweer. Deze beroemde ets van Otto Pankok is symbool voor de vrede. Tijdens de velen vredesmarsen is dit symbool altijd aanwezig. Het bisdom Münster heeft tijdens de *Katholiekendag* het plakkaat van Otto Pankok gebruikt. Het thema was verdieping van de gedachten hoe de kerk oorlog en vrede een plek geeft, uit alles blijkt hoe het geloof worstelt met het ideaal van de vrede en de werkelijkheid van oorlogen. Ook in Enschede kennen wij een actieve vredesbeweging.



P.S. Otto Pankok was een groot liefhebber van Rembrandt, vooral van zijn grafisch werk.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk



TIJD IS TE TRAAG
voor wie hoopt

TIJD IS TE SNEL
voor wie vreest

TIJD IS TE LANG
voor wie treurt

TIJD IS TE KORT
voor wie lacht

TIJD IS EEUWIGHEID
voor wie liefheeft



In het RK-abc worden bijzondere personen en begrippen uit de katholieke traditie toegelicht.

Maria's bloemen

De meimaand is Mariamaand. Alles gaat weer bloeien, nieuw leven is overal om ons heen. Daar horen bloemen bij. De witte lelie symboliseert Maria's maagdelijkheid en zuiverheid, en ook de roos (zonder doornen!) wordt vaak in verband gebracht met Maria. Wie thuis een bloemrijk Mariaaltaar wil inrichten heeft nog veel meer keuze. Denk bijvoorbeeld aan de korenbloem (vanwege het Maria-blauw en omdat deze bloem tussen het koren groeit, hetgeen weer naar Jezus verwijst), de goudsbloem (omdat deze zich steeds trouw tot het licht wendt) en de ootmoedige (want naar beneden kijkende) akelei.



Pater Damiaan (10 mei)

De in 2009 heiligverklaarde pater Damiaan werd in 1840 geboren als Jozef De Veuster. Hij groeide op als boerenzoon op het Vlaamse platteland, en trad later toe tot de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria. In 1864 vertrok hij als missionaris naar Hawaï, waar hij op zijn eigen verzoek ging werken onder de bewoners van de leprozenkolonie op het eiland Molokai. Damiaan zorgde ervoor dat hun leven menswaardiger werd en beter werd georganiseerd. Uiteindelijk werd hij zelf ook ziek: op 49-jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van lepra. 10 mei, de dag waarop hij in 1873 aankwam op Molokai, is de feestdag waarop we Damiaans goede werken herdenken.



Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen sluiten we met Pinksteren de paastijd af. In de liturgie wordt dat gesymboliseerd door de paaskaars aan het einde van de viering uit te blazen. Het doven van de kaars staat voor de nieuwe fase die aanbreekt nu de Heilige Geest over ons allen is neergedaald. Die Geest zet ons gelovigen in vuur en vlam, en het is aan ons de goede boodschap van Jezus' verrijzenis en de oneindige goedheid van God verder te verspreiden onder onze medemensen.

Marieke Smulders



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

letje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 5 - 2021

maandag 17 mei 2021

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 3 juni 2021



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



(advertentie)

De Pijn de Baas



Heeft de medische wetenschap geen afdoende antwoord op je pijn? Biedt het alternatieve circuit geen soelaas? Ben je in dat geval veroordeeld tot een leven van lijden, inactiviteit en uitzichtloosheid? Meer dan 60.000 mensen hebben inmiddels (meestal via mond op mond reclame) toch een uitweg gevonden met de 'Pijn de Baas' methode.

Zij zijn op een nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan. De pijn had hen vaak volledig in de greep, maar zij zijn teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieën gekregen. Zij zijn hun eigen therapeut geworden. Het is belangrijk te weten wat je daarvoor moet doen en vooral wat je daarvoor moet laten.

Kennis van je pijn en je omstandigheden is noodzakelijk voor de juiste aanpak. De enige die deze kennis heeft ben jij. Daarom kunnen anderen vaak niet helpen. Een behandelplan moet namelijk naadloos aansluiten bij jouw pijn en jouw omstandigheden. Het boek helpt bij dit plan. Je wordt je eigen therapeut. In veel pijnpoli's, fysio- en oefentherapie praktijken pijnbehandelcentra wordt met 'de Pijn de Baas' gewerkt.

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Seinen

assurantiekantoor
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Scan de QR code om te betalen voor
Kerkbijdrage 2021.

Scan de code met de Camera App op je
telefoon.



Bovenstaande QR-code kunt u tot 20 juni gebruiken om een kerkbijdrage over te maken.



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vredenhof
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vredenhof.nl





NESTELLEN



KIK

De muizen zijn in paniek. 'Kik!' roepen ze, 'Die vogels willen ons opeten!' Al een paar dagen fladderen er twee koolmezen door de kerk. Het vrouwtje wilde eieren leggen, dus zocht ze een plek om te nestelen. Via de toren zijn ze de kerk binnengevlogen. Daar is ruimte genoeg, maar geen zonlicht, geen gras, geen insecten om later de jonkies mee te voeden! Wanhopig vliegen de mezen van raam naar raam, van pilaar naar pilaar. Ze hebben honger en dorst! Mevrouw Bontje heeft al hulp gevraagd aan Teun, de tuinman. Maar Kik stelt zijn vrienden gerust: 'Mezen lusten geen muis! Wél spinnen, rupsen ... pindaakaas ...' De muizen zijn er niet gerust op. 'Maar als ze straks jonkies hebben?

En er komt bezoek? Wat eten ze dan: beschuit met MUISJES!' Ze beginnen te gillen van angst. 'Rustig,' zegt Kik, 'de mezen zoeken nu vooral water. Zoals hier. Kwááák.' En Kik plonst in zijn wijwaterbakje. Dan klinkt er luid gefladder. De mezen hebben Kiks gekwaak gehoord en dalen uitgeput neer. Na het drinken vallen ze in slaap tussen de muizen. Ineens zwaait de deur van de kerk open en horen ze Teun roepen: 'Pastoor, mevrouw Bontje! Het is af, kom maar kijken'. Natuurlijk hollen de muizen mee naar buiten. Tegen de dikke stam van de eikenboom hangt een kerkje, speciaal voor de mezen. Die trekken er al gauw in. Wat een ideale plek voor hun mezengezin! Iedereen is blij. Behalve ... de rupsjes in de eikenboom.



Versje

Waar je kunt wonen, daar is het goed.
Kijk hoe de mezenmoeder broedt:
diep in de boomstam maakt ze een thuis,
bouwt ze een nest van hooi en pluiz.

Waar ze je kennen, daar is het goed
voor wie alleen door het leven moet.
De warmte van vrienden, liefst een boel,
geeft je een veilig thuisgevoel.

Waar je kunt slapen, daar is het goed,
waar je je brood eet, iemand je groet.
Zie de dakloze die leeft zonder nest,
hij woont, maar anders dan de rest.

Jezus zocht mensen, Jezus trok rond,
Hij had geen huis, geen haard, geen grond.
Een mens als een vogel, we noemen hem Koning,
Jezus is zelf voor mensen een woning!



Uit de Bijbel

Een schriftgeleerde zei tegen Jezus:
'Meester, ik zal U volgen waarheen
U ook gaat.' Jezus zei tegen hem:
'Vossen hebben hollen en vogels hebben nesten,
maar de Mensenzoon heeft niets waar
Hij zijn hoofd op kan laten rusten.'

Matteüs 8,19-20



teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns