

# pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK ENSCHEDE  
maart 2021/3



**'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'**



Marlon Noordhuis  
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

**Wilt u een overlijden melden?**  
Bel dan 0800 8192.

Yarden  
Uitvaartzorg  
Enschede  
yarden.nl



## In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op [www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)  
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op  
NL67 RABO 0118 0417 38  
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



# INNERBALANCE

## ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

**Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?**

**Heb je klachten zoals;**

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

*Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.*

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



**Awareness is the key to Health**

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands  
06 - 83 181 995 • [info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl) • [www.innerbalance-enschede.nl](http://www.innerbalance-enschede.nl)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl  
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.  
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider  
Tel. 06-39 17 04 07  
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl  
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo  
Coördinator jongerenactiviteiten  
Parochies Zuidoost Twente  
Ans.telintelo@mariavlucht.nl  
06 30958689

# Pelgrim

maart 2021 / 3

## Inhoud

- 5 Voorwoord**  
pastoor Paul Daggenvoorde
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 13 In Memoriam Klaas Kaspers**
- 16 Vieringenrooster**
- 19 Jacobusparochie: derde gesprek  
over de toekomst**
- 22 Cursus Theologische Vorming**



Er is weer veel te  
vertellen, neem alle tijd  
voor deze nieuwste  
Pelgrim

## *Een kip*

*Eerst was ik een ei  
nu ben ik een kip  
en kip zijn vind ik mooier  
er zit meer leven in een ei  
maar toch is het wat dooier*

*-Toon Hermans-*



## *Pasen*

*Pasen geeft ons het bewijs  
dat liefde overwint  
omdat zelfs na veel grauw  
en grijs  
alles opnieuw begint*

*-Martin Grijzemijter-*

## **VAN DE REDACTIE**

De lente is weer in aantocht, alles wordt  
groen en fris, een nieuw begin,

*Zalig Pasen*

Groetjes,  
Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine



# Pasen



We zien elkaar ook deze Pasen nauwelijks live. Online zullen we Maria Magdalena horen zeggen: "Ik heb de Heer gezien". Uit beeld gestuurd, de dood in gejaagd, en weggelegd achter een steen in een graf, is Jezus kennelijk toch 'te zien'.

Maria Magdalena kon er niet mee leven dat Jezus was vermoord. Dat degene aan wie zij haar leven had te danken in de dood was. In het duister van de vroege morgen was ze naar het graf gekomen. Verblind door verdriet. Om te zoeken en te rouwen. Zo doet een mens die 'het' niet kan vinden, die 'het' niet meer ziet zitten.

Maar zijn graf bleek leeg! Dat Jezus in ons leven de weg kent, wist Maria. Dat Hij het sterven niet uit de weg was gegaan, wist ze ook. Maar dat Hij uit deze dood de weg wist, dat zag ze nu niet aankomen. Het graf is leeg. En laat zien dat Jezus die zichzelf de Weg noemt, ook de uitweg is, de exodus, de uittocht. Waar 'm dat in zit? In de opstanding.

De vreugde van ons paasgeloof is niet alleen dat Jezus leeft. Laat staan dat Hij alleen leeft. De diepte van de paasvreugde is dat Jezus is opgestaan om met óns te zijn. Zodat wij leven. Maria Magdalena heeft dát gezien, toen Jezus haar als de tuinman tegemoet kwam. In haar verdriet over zijn sterven beleefde ze opnieuw wat ze met Jezus in haar leven eerder al had ervaren: dat wie zich toevertrouwt aan Hem, zélf opnieuw leeft. En mét Hem het lef en de kracht heeft om opstandig te zijn. 'Gezien de Heer' zullen ook wij niet bang zijn om onszelf te geven, anderen te vergeven, en op te staan tegen armoede en ongelijke kansen. We zullen ons verheugen over leven waarin wordt gedeeld en gezorgd. Opgestaan, was Jezus naar Maria Magdalena gegaan. En toen Hij haar bij haar naam noemde, wist ze dat het de Heer was. En wij? Laten ook wij ons door Hem aanspreken? En zullen ook wij, gezien de Heer, inzien wat leven is, en welke uitgang de ingang is naar dat leven? We gaan het zien, dankzij de opstanding van Christus.

## Zalig Pasen!

*Paul Daggenvoorde, pastoor*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22**

### Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noord

### Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Vacature

**Redactie Pelgrim:** Kopij kunt u sturen naar  
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerkbijdrage** of een andere reden vermelden wij graag het volgende banknummer  
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.  
Par. St. Jacobus de Meerdere

**Vieringen: zie pagina's 16-17-18**

### Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

### Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



## Vieringen in de St. Jozefkerk

Vanaf Aswoensdag zijn we weer samen gaan vieren, met maximaal 30 personen.

U dient zich weer vooraf aan te melden op onderstaand mailadres of telefoonnummer.

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór donderdag 9.00 uur een e-mail naar [reserveren.noord@katholiekenschede.nl](mailto:reserveren.noord@katholiekenschede.nl)

U krijgt alleen bericht terug, als er voor u plaats is in de kerk. Als u niets terug hoort, is er geen plaats voor u vrij.

U kunt zich ook **telefonisch** aanmelden via het lokaal secretariaat op donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur op 053-435 48 08 .

**Dus: geen bevestiging is geen toegang.**

We dienen ons strikt aan de regels te houden en willen niet dat we mensen aan de kerkdeur terug moeten sturen. Ik hoop dat u allen meewerkt en het ook voor ons niet te moeilijk maakt.

Deze regel geldt in ieder geval tot nader bericht.

Wij wijzen u er nog wel op dat de vieringen ook via de livestream van You Tube te volgen zijn. (zie hiervoor ook de website van de parochie)

*Met vriendelijke groet,  
Pastoraatgroep/beheergroep Noord.*



# Gezichten

Hoe blij kun je zijn als de deur van de kerk openstaat. Zomaar naar binnen gaan, in de stilte. De ruimte als nieuw ervaren. Je welkom voelen. Al is het met de voorzorgsmaatregelen die nu gebruikelijk zijn. Het kan, samen op weg naar Pasen in deze veertig dagen tijd. Een tijd om stil te worden, je te verdiepen. De brief van de paus: Fratelli tutti, biedt daartoe ruimschoots de gelegenheid. Het is een brief als een boekwerk, waarbij hij zich heeft laten inspireren door Franciscus van Assisi. Hij schrijft: Overal waar Franciscus kwam, zaaide hij vrede en stapte hij schouder aan schouder met wie arm, aan zijn lot overgelaten, gebrekkig en uitgestoten was, de minste van zijn broeders en zusters. Hij benadrukt: Niemand redt het in dit leven zonder de hulp van anderen. De tijd is gekomen om als een menselijke familie met elkaar op te trekken. Wij zijn broeders en zusters van elkaar. De pandemie maakt duidelijk dat we elkaar meer dan ooit nodig hebben. Democratie, vrijheid en gerechtigheid staan onder druk. We worden zo in beslag genomen door onze eigen noden, dat we onze naaste in nood niet zien. Er is geen zij, alleen wij. De parabel van de barmhartige samaritaan leert ons hoe we een nieuwe weg kunnen inslaan. Ook wij komen onderweg gewonde vreemdelingen tegen. Mensen verlaten niet zonder reden huis en haard.

Ze ontvluchten geweld, armoede of natuurrampen. Het is onze plicht steun en bescherming te bieden. We moeten eraan bijdragen dat mensen een menswaardig leven kunnen leiden. Nooit meer oorlog. Elke oorlog laat een wereld na die slechter is dan voorheen. Het is een falen voor de machten van het kwaad. Het geldt dat landen steken in de aanschaf en ontwikkeling van wapens zou moeten worden geïnvesteerd in een mondiaal fonds ter bestrijding van honger. Interreligieuze dialoog. Op 4 februari 2019 ging paus Franciscus in gesprek met grootimam Ahmad Al-Tayyib in Abu Dhabi. Samen ondertekenden ze een document over menselijke broederschap voor wereldvrede en vreedzaam samenleven. Beiden erkenden dat wij als schepselen Gods broeders en zusters zijn van elkaar. Wij zijn allemaal gezichten van de ene mensheid die God zozeer liefheeft. Dat is ons moreel kompas: de universele broeder en zusterschap van de mensheid. Wij zijn broeders en zusters van elkaar. Elke dag moeten we uitmaken of we een barmhartige samaritaan of onverschillige omstanders zijn.

## Zalig Pasen

*Lies van Veldhoven*

*Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord*



**H. Jacobus** Langestraat 51, 7511 HB  
tel: 053-431 59 04  
Email:  
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl  
**Uitvaarttelefoon: 06-28567922**

### **Openingstijden secretariaat:**

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### **Lokale Pastoraatgroep:**

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl  
Eric Sanders  
Hetty Mulder  
Juliëtte Jonker

### **Lokale Beheergroep:**

Email  
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl  
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten  
Joop van der Woning, evenementen/activiteiten  
Bennie Elferink, techniek/onderhoud  
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

### **Bankrekening:**

**NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv**  
**Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18

**Elke eerste zaterdag van de maand:**  
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

### **Openstelling Jacobuskerk:**

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur  
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.00 uur met rondleiding



## **In Memoriam: Fons Rijckenberg**

*Maandag 2 maart: mail van Adrie. Fons is overleden. De tijd staat even stil. Al komt het bericht niet onverwacht, nu is het dan realiteit: Fons, onze bouwpastoor, de man die er altijd was en overal een oplossing voor wist, is niet meer bij ons.*

### **Bouwpastoor**

Een naam die Fons op het lijf geschreven was. Geen bank, steen, (water)leiding of beeld in de kerk waar niet zijn vingerafdruk op te vinden is. Waar een bekende reclameboodschap zegt: "Even Apeldoorn bellen..." luidde het credo in de Jacobuskerk bij lekkage, inbraak, defecte verwarming of wat dan ook: "Even Fons bellen". Van fundering tot haan: Fons wist raad. En het kwam altijd goed.

### **Restauratie Jacobuskerk**

Een van de grootste projecten, die Fons begeleid en uitgevoerd heeft samen met de toenmalige leden van de locatieraad Ineke, Ans en Adrie, is toch wel de grootschalige restauratie van de Jacobuskerk geweest in 2009 en 2010. De huidige staat en uitstraling van de kerk getuigen daar nog iedere dag van.

Na de afscheidsviering van de Jacobuskerk als Eucharistisch Centrum op 31 augustus 2014 ontving Fons, evenals de andere leden van de locatieraad, het Jacobusinsigne.





### **Vereniging tot Instandhouding van de Jacobuskerk**

Daarnaast is Fons vanaf 2007 bestuurslid bij de Vereniging tot Instandhouding van de Jacobuskerk geweest en vanaf 2017 is hij daarvan voorzitter. De vereniging stelt soms gelden beschikbaar voor onderhoud aan de Jacobuskerk, dat niet uit andere bron gedragen kan worden.

Ook hier is Fons een sturende kracht geweest om de vereniging financieel gezond te houden, zodat de doelstelling daadwerkelijk kon en nog steeds kan worden gerealiseerd.

### **Beheergroep Jacobuskerk**

Met de nieuwe structuur die in de parochie werd ingevoerd werd Fons lid van de lokale beheergroep en daarbinnen verantwoordelijk voor bouwzaken. Daarnaast adviseerde hij het bestuur op het gebied van bouwzaken voor andere kerken binnen de parochie.

### **Willibrord Plaquette**

Ook voor Fons begonnen de jaren te tellen en moest hij hier en daar een stapje terugdoen, al probeerde hij er nog zoveel en zo vaak mogelijk te zijn. En deed er nog allerlei klussen bij. Zorgde voor de kruisjes voor overledenen. Maar ook voor de koffie in het parochiehuis als dat nodig was. Het bouwplan voor het altaar in de tuin voor de jaarlijkse viering Maria ten Hemelopneming op 15 augustus kwam van Fons.

Op 1 september 2019 werd Fons door zijn echtgenote Rikie op zondagmorgen onder valse voorwendselen meegenomen naar de Jacobuskerk. Fons had al een voorgevoel, dat er iets ging gebeuren. Dat zijn familie al boven "op het koor" zat toen Fons en Rikie binnenkwamen wist hij niet. Maar toen Paul Daggenvoorde hem en Rikie tijdens de viering vroeg naar voren te komen, werd het Fons duidelijk dat er iets bijzonders ging gebeuren. Fons ontving de Willibrordplaquette als dank voor zijn vele vele verdiensten voor de parochie in het algemeen en de Jacobuskerk in het bijzonder. Een welgemeend applaus volgde en naderhand werd er in het parochiehuis met een hapje en een drankje nog lang nagepraat.



### **Herinnering**

Mooie herinneringen aan Fons. Heel veel mooie herinneringen. We kunnen een Pelgrim vol schrijven, in de wetenschap dat er niets meer bij gaat komen. Maar wat blijft is het beeld van een bevlogen, betrokken, aimabel en deskundige collega-vrijwilliger, aan wie we allemaal en altijd met een glimlach terug zullen denken.



We gaan hem missen.  
Moge hij rusten in vrede.

*Ter herinnering aan Fons Rijckenberg  
13 oktober 1935 – 2 maart 2021*

Namens allen,  
Beheergroep en Pastoraatgroep Jacobuskerk

## Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253  
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

[secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl)

**Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22**

### Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

### Pastoraatgroep Zuid E-mail:

[pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl)

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

### Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

[beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl)

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

### Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

[redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

**Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** zie pagina 16-17-18

### De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

#### Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

#### Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

### Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



## We vieren weer samen!

We durven het weer aan om te vieren met 30 personen. De animo om mee te doen is groot.

En zoals u gewend bent: u móet reserveren.

Aanmelden voor de viering kan bij voorkeur per e-mail via:

[reserveren.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:reserveren.zuid@katholiekenschede.nl)

(let op: het woord 'reserveren' hoort ook bij het mailadres!) U krijgt altijd bericht terug of er plaats is voor u of niet..

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor de betreffende viering.

Tel. 053-4316209

Staat u niet op de lijst van aangemelde personen, dan kunnen wij u niet toelaten, hoe zeer ons dat ook spijt.

Er geldt een **mondkapjesplicht** voor binnenkomst en uitgaan van de kerk, als u op uw plaats zit, mag het mondkapje af.

U kunt weer een kaarsje aansteken bij Maria.

Er zijn veel vieringen gepland rondom Pasen, we hopen velen van u te mogen begroeten.

*Pastoraat- en Lokale Beheergroep  
Geloofsgemeenschap Zuid*





## Nieuws

**Op de tweede Paasdag** staat er, bij droog weer, een dienst gepland in de tuin van de pastorie om 10 uur. Voorganger is Pastor Jan Kortstee. Wij zijn daar blij mee. Het is een mooie gelegenheid voor de parochianen om deze prachtig tuin te bezoeken. Er is voor iedereen -op anderhalve meter- een zitplaats beschikbaar.

Langs de muren hangen de dot-paintingschilderijen van Pater Ben Engelbertink. We hebben ook aan de kinderen gedacht. Ouders met kinderen zijn om half tien welkom. De kinderen worden opgevangen door de, voor hen welbekende leidsters en gaan samen met hen op zoek naar de eieren die in de tuin verstopt zijn. Tijdens de viering kunnen ze deze eieren kleuren en daarna mee naar huis nemen.

We hopen van harte dat u deel zult nemen.

Voor Hemelvaartsdag hebben we een nieuwe verrassing.

In de volgende Pelgrim leest U daarover meer.



Ben jij een **EZEL**

VOOR JEZUS

palmpasen 28-03-2021

ST. JAN KERK 10\*\*

Iedereen is welkom



Laat van tevoren weten of je komt.

Stuur een email met je naam,

adres en leeftijd naar

[reserveren.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:reserveren.zuid@katholiekenschede.nl)





De kraai van de Pathmos Oase (zie je hem?) schrok zich rot toen opeens een enorme kraan zijn rust verstoorde 's morgens vroeg op 16 februari. Grote pakken materiaal werden omhoog getakeld om het dak te vernieuwen. Het was een perfecte organisatie, zodat de klus binnen drie uur geklaard was.

Er wordt momenteel hard gewerkt op het dak.



### Woensdagavond 31 maart 19.00 uur: Viering van bemoediging in de St Jan

Woensdagavond 31 maart vindt er om 19.00 uur een viering van bemoediging plaats in de Sint Jankerk. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. Jaap Vonk zorgt met een kleine zanggroep voor de muzikale begeleiding. Waar we voorheen van een boeteviering spraken, spreken we nu van een viering van bemoediging. Dat brengt een andere invulling van de viering en sfeer met zich mee. De viering is bedoeld te helpen je geestelijk voor te bereiden op het Paasfeest: het feest van bevrijding, van opstaan uit doodse situaties in je leven, van leven bij en met God. In een kleine setting maken we even pas op de plaats. De viering is bedoeld voor iedereen die wel wat steun en kracht in deze tijd kan gebruiken. In die zin bijvoorbeeld voor iedereen die het wel gehad heeft met de Corona en een frisse start wil maken in een hopelijk beter vervolg van 2021. Van harte welkom! U kunt reserveren via [reserveren.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:reserveren.zuid@katholiekenschede.nl) of bellen naar José Heitbrink ( 053 431 62 09 ) op de vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur.

*Pastoraal werker Frank de Heus*



De **werkgroep Palmpassen** van de St Jan wilde graag iets, samen met kinderen, doen voor een goed doel. Een paaskaars maken past uitstekend in deze tijd. De corona maakt het moeilijk om kinderen veilig bij elkaar te laten komen. Kinderkoor JM wilde graag meewerken. De kaarsen van de eerste week waren na de viering van de MOV en pater Ben meteen uitverkocht.



## In memoriam Klaas Kaspers



"Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken, en hopen dat je licht het doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want boven is het warm en licht en goed".

Klaas en Aeikeline kwamen alweer zo'n jaar of 20 geleden bij All Together zingen. Klaas had daarvoor al bij het gemengd koor gezongen en zag bij All Together wel weer een nieuwe uitdaging. Al snel was Klaas een welkome aanwinst bij de tenoren en werd het koor al snel zijn clubje. Geen avond sloeg hij over en zijn betrokkenheid was altijd enorm. Of het nu ging om dingen te organiseren, podium bouwen, technische hulp te bieden of een kritische noot te hebben: Voor Klaas was niets te veel. Samen met Aeikeline hebben ze jarenlang de koffie en thee verzorgd tijdens de repetities. Onafscheidelijk waren ze. Zo werden ze dan ook door ons altijd in één adem genoemd: Klaas & Aeikeline. Ze waren er altijd samen en soms waren ze er samen wel eens niet. De laatste jaren ging het meezingen niet meer zo goed maar Klaas bleef niet thuis zitten. Van zanger werd hij een fanatieke supporter. Aan z'n vaste tafel achter in het zaaltje hield hij het koor nauwlettend in de gaten. Aan zijn ogen en uitdrukking konden we direct zien waar het niet helemaal goed klonk, en daar letten we dan wel op hoor. De oprechte interesse en aandacht van Klaas voor ieder koorlid werd altijd enorm gewaardeerd en laat bij menigeen een warme herinnering achter. Wat zouden we graag in april bij het 40 jarig huwelijksfeest als koor voor het bruidspaar Klaas & Aeikeline hebben willen zingen. Zingen mogen we, maar helaas bij een heel andere gelegenheid. Zaterdag 12 maart hebben wij ons trouwe lid Klaas mogen toezingen bij zijn uitvaart. Door corona kon het koor niet voltallig aanwezig zijn maar in gedachten waren we er allemaal.

Lieve Klaas: Je opgewekte positieve instelling maar vooral je humor, waar ons koor zo lang van mocht genieten, zullen we in dankbare herinnering bewaren. We zullen je goedkeurende en kritische blikken in het zaaltje missen jongen!

We wensen Aeikeline, Claudia & Martijn, Wessel en Roan heel veel sterkte en kracht toe bij het dragen van dit grote verlies.  
Namens All Together, de voorzitter



Het is lang geleden, maar ik herinner het mij nog wel tijdens de catechismuslessen de verhalen over HEMEL, VAGEVUUR en HEL. In de hel wilde ik zeker niet komen, dus had ik me heilig voorgenomen: braaf, aardig en gehoorzaam te zijn want dan kreeg ik vast wel een kaartje voor de "hemel"trein.

Als kind vond ik het geloof een soort houvast jaren later parkeerde ik HET onder in de kast. Daar staat het nog tot op de dag van vandaag of ik 't er ooit haal, is nog maar de vraag. En dan is er plotseling een gebeurtenis met veel verdriet en groot gemis.....

Ik blik terug in de geschiedenis en wil ik heel graag geloven dat er echt een hemel is. Het moet er mooi zijn daar boven maar kan ik dat zomaar geloven? Zouden er bloemen hangen wordt je er met open armen ontvangen?? Is er echt een hemelpoort..... en krijg ik op mijn vragen een antwoord? Je kunt niet even met Petrus bellen en geen engeltje komt het je vertellen!

Je LIEFDE is dood, alle HOOP in rook opgegaan. Dan is slechts GELOOF nog over in dit aardse bestaan dus (hoop) geloof ik dat er "echt" een hemel bestaat want ik wil heel graag dat het goed met Hans gaat.

Groetjes, *rianda beune*  
(Hans is mijn man; hij overleed op 30 augustus 2020)

## Paus Franciscus in Irak



"Laten we niet toestaan dat het licht van de hemel wordt overschaduwd door de wolken van haat."



# KRONIEK

## OVERLEDENEN

*St.Jozefkerk*

05-02-2021

Dieuwertje Tiecke-Oud, 91 jaar, w/v J.H.J. Tiecke

*St. Jankerk*

07-02-2021

Klaas Kaspers, 64 jaar, e/v Aeikeline Kaspers-Nieland

*Anders*

28-01-2021

Leonor Custa Cubillo, 90 jaar, e/v Miguel Duenos Sanches

04-02-2021

Diny Beune-Reimerink, 91 jaar, w/v Henny Beune

07-02-2021

Els Kemperink-Berkel, 81 jaar, w/v J. Kemperink

23-02-2021

Trees Fransen-Legebeke, 91 jaar, w/v Jan Fransen

02-03-2021

Fons Rijckenberg, 85 jaar, e/v H.B.P. Rijckenberg-Habers

## DOPELINGEN

(in de St. Jankerk)

07-03-2021

*Xizzaine Morrone van der Sluis*, geb. 10 oktober 2020, z/v Stefan van der Sluis en Sjhary van der Sluis-Cruz

07-03-2021

*Lisa Leah Ennaoui*, geb. 21 februari 2004, d/v Said Ennaoui en Rachel Liedenbaum

## Toegetreden tot de RK-kerk

14-03-21

*Sterre Anne Wultsch*, geboren te Enschede op 12 juni 2001 ( H. Jacobus)

14-03-21

*Fatima Fibayi Geraedts – Makama*, geboren te Minna (Nigeria) op 31 oktober 1978 (St. Jozefkerk)



# weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 27/28 maart Palmzondag			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Palmwijding Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Palmwijding Schola	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Vocal Moments	Gebedsviering Zondag 10.00 uur Werkgroep kinderkerk Kleuterviering Kinderkoor
Dinsdag 30 maart	Eucharistieviering Dinsdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Verzoening en biecht Samenzang		
Woensdag 31 maart			Gebedsviering Woensdag 19.00 uur F. de Heus Viering van bemoediging Samenzang
Donderdag 1 april Witte Donderdag	Eucharistieviering Donderdag 19.00 uur W. Rekveld Mariakoor		
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag	Kruisweg Vrijdag 15.00 uur L. van Veldhoven Samenzang	Kruisweg Vrijdag 15.00 uur H. Mulder Samenzang	
	Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur W. Rekveld Kruisverering Ariënskoor		Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur B. Dieben + N. Jansen Projectviering All Together

Er kan gevierd worden met maximaal 30 personen en men moet reserveren. Voor de laatste informatie kunt u de berichtgeving op de website en in de nieuwsbrieven raadplegen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Parochieel Dienstencentrum Enschede (bereikbaarheid zie colofon pag. 3).

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

Zolang bij een viering 30 personen aanwezig kunnen zijn, vinden er geen kinderwoorddiensten plaats in de St. Jozefkerk.

De kinderwoorddiensten worden online gevierd. Zie de berichtgeving in de nieuwsbrieven en op de website. Zodra de kinderwoorddiensten weer aanvangen, zal hiervan melding worden gemaakt op de website.





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Zaterdag 3 april Stille Zaterdag	Eucharistieviering Zaterdag 20.30 uur W. Rekveld Paaswake Ariënskoor		Gebedsviering Zaterdag 19.00 uur T. Hannink EHC Water + Vuur Kinderkoor
Zondag 4 april Eerste Paasdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee  Samenzang	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Vocal Moments	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus  Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Maandag 5 april Tweede Paasdag			Eucharistieviering Maandag 10.00 uur J. Kortstee Tuinviering in Oase Samenzang
Weekend 10/11 april 2e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld  Mariakoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur F. de Heus  Samenzang	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink  BJK
Weekend 17/18 april 3e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde  Samenzang	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee  Ariënskoor	Gebedsviering Zondag 10.00 uur G. Korten + I. Khazoum  Samenzang
Weekend 24/25 april 4e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld  Schola	Gebedsviering Zondag 11.00 uur R. Ledoux  Samenzang	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde  Gem. koor St. Jan-H. Michaël



## Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag De Roef **tot nader bericht afgelast**

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk, voorportaal geopend van 10-17 uur

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

## Vieringen in de verzorgingshuizen

De Hatteler 3e woensdag van de maand om 16.00 uur, slechts voor 9 mensen toegankelijk, alleen voor bewoners, opave verplicht.

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

De raad heeft besloten dat er tot 8 maart geen vieringen worden gehouden, maar gaat wel onderzoeken of het mogelijk is in februari online-vieringen te organiseren.

Kijk voor informatie op: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



## Jacobusparochie: Derde gesprek over de toekomst

Alweer enige tijd geleden, 14 december jongstleden, zijn parochiebestuur, pastoraal team, pastoraat- en beheergroepen verder met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de Jacobusparochie. Na de vragen: 'Wat willen we?', 'Wat kunnen we?' of 'Wat hebben we samen aan menskracht en financiën in huis?' eerder in het jaar, kwam nu de vraag aan de orde: 'En wat gaan we nu daadwerkelijk doen?' Blijven we doen, wat we nu doen in de huidige drie kerkgebouwen, of gaan we onze menskracht, financiën en gebouwen op andere manieren inzetten?

Dat is een vraag voor het pastoraal team, maar ook voor elke vrijwilliger. Het pastoraal team en het parochiebestuur leidden de avond in. Inmiddels was al duidelijk, dat we financieel nog wel even vooruit kunnen en niet onmiddellijk kerkgebouwen hoeven te sluiten. Anderzijds teren we wel in op onze financiën. Dat is niet gezond. Daarbij zal het pastoraal team de komende jaren verder slinken. We nemen nu afscheid van pastoraal werker Margot Dijkman, maar over 3 à 4 jaar zijn pastoraal werker Carla Berbée en jongerenwerker Ans te Lintelo pensioengerechtigd. We verwachten niet, dat daar vervanging voor komt. Je zult dus met elkaar moeten bekijken, wat we met een team van mogelijk één priester en één pastoraal werker en vrijwilligers dan nog willen en kunnen. Als we nog bakens willen verzetten om met nieuwe of andere vormen van pastoraat jongere generaties te betrekken bij het parochieleven, dan moeten we nu stappen gaan zetten.

Bij beheer- en pastoraatgroepen leeft de overtuiging, dat we nog kunnen groeien. 'De kerk heeft nog nooit geen toekomst gehad', werd er gezegd. Maar het vraagt verdergaande samenwerking tussen de locaties en een grotere inzet en actieve deelname van parochianen. Verschillende parochianen geven aan actiever te willen zijn in de kerk. Persoonlijk contact dat er al is, is heilzaam en werkt aanstekelijk. Maar hoe kunnen we het parochieleven nog persoonlijker, opener maken? En hoe houd je

mensen dan vast?

Iemand oppert de vraag of we niet meer kunnen samenwerken met pastoraal werkers in zorgcentra of ziekenhuizen. We zouden meer naar buiten kunnen treden. Je kunt scholen uitnodigen om de kerk te bezoeken. Jongeren kun je bijvoorbeeld uitnodigen voor een Sing in-avond.

De contactpunten bij doop, eerste Communie, Vormsel, huwelijken zouden we beter kunnen benutten om mensen te vragen mee te doen. Door pastoraal werkers minder liturgisch in te zetten, zouden juist zij zich op het bij de parochie betrekken van nieuwe mensen kunnen richten. Ook kunnen ze dan meer tijd investeren in het opleiden en begeleiden van parochianen voor taken, die pastores nu nog doen, maar straks niet meer.

Een verdere internationalisering van de kerk en gebruik van meer talen in de internationale mis kan de viering voor meer anderstaligen aantrekkelijk maken. Maar het blijft gaan om de ontmoeting. Daar begon en eindigde de avond mee. Als je begint met iets nieuws, begin dan simpel, werd er meegegeven. De 'Oase' bij de Sint Jankerk wordt als voorbeeld genoemd. En zorg ervoor, dat je gekend wordt.

*Pastoraal werker Frank de Heus op basis van aantekeningen Sander Reinderink*



## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Dag meisjes en jongens, papa's en mama's,

In april vieren wij geen online kinderwoorddienst. Vind je het leuk om op zondag toch een kleurplaat te maken of een puzzel op te lossen? Kijk eens op [www.samueladvies.nl](http://www.samueladvies.nl).

Wij zijn aan het overleggen of wij samen met jullie dit jaar palmpasestokken mogen maken. Op het moment dat we dit bericht aan de Pelgrim doorsturen, hebben wij nog geen antwoord. Zodra wij weten of (en op welke manier) wij samen Palmpasen kunnen vieren, zetten wij een bericht op de [www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl). Bij vragen kun je ook een berichtje sturen naar [kwdjosef@gmail.com](mailto:kwdjosef@gmail.com)



Met een beetje hulp van papa of mama kun je ook zelf een palmpasestok maken.

1. Neem een houten latje van 50 cm en een houten latje van 65 cm. Heb je geen latjes? Je kunt ook twee elektriciteitsbuizen gebruiken, of een paar stroken stevigkarton op elkaar plakken.
2. Maak de latjes aan elkaar vast in de vorm van een kruis.
3. Knip een paar brede stroken crêpepapier (ongeveer 8 cm breed).
4. Omwikkel het kruis met het crêpepapier. Van boven tot onder en van links naar rechts.
5. Duw aan iedere zijkant van het korte latje een punaise.
6. Rijg aan een lang touw (minimaal 70 cm) snoepjes, paaseitjes en/of gedroogd fruit. Soms gaat het beter als je de naald een beetje warm maakt.
7. Maak het touw vast aan de punaises.
8. Heb je nog buxus in de tuin staan? Pluk een takje af en maak dit vast op de top van de palmpasestok.
9. Prik een broodhaantje bovenop de palmpasestok.

### Broodhaantje maken.

Net voor palmpasen kun je in veel supermarkten een broodhaantje kopen. Misschien kun je ook vragen om een haantje bij de bakker waar papa of mama altijd naartoe gaan. Maar het is ook leuk om zelf een broodhaantje te maken. Wij hebben voor je uitgezocht hoeveel ingrediënten je nodig hebt voor één broodhaantje

- 70 ml lauw water
- 100 gram bloem
- 1 gram droge gist
- 1 gram zout
- 1 rozijn



## KidsTime St Jankerk

---



**Vanwege Corona heeft er in februari geen bijeenkomst plaatsgevonden. Hopelijk kunnen we op 30 april wél samenkomen voor Moederdag van 15.30 - 17.00 uur in de Parochiezaal van de St. Jankerk**

Als alle Corona-maatregelen het toelaten, komen we op 30 april weer bij elkaar met Kids Time. We zullen nog steeds voorzichtig zijn en alle voorschriften in acht nemen. Daarom gaat het op de volgende manier als jullie komen:

Een begeleider zal buiten de kerk rond 15:30 uur op de kinderen wachten en zij zal de kinderen (zonder de ouders) naar binnen meenemen. De ouders mogen niet binnenkomen. Bij afloop, rond 17:00 uur, brengt een begeleider de kinderen naar buiten. De kinderen moeten bij binnenkomst hun handen desinfecteren en moeten 1.5 m afstand van de begeleiders houden

De kinderen mogen niet de wc van de kerk gebruiken. (Tip: Laat de kinderen thuis naar de wc gaan voordat zij bij de kerk komen)

We gaan het thema Moederdag uitwerken, iedereen kent het feest, ook op de meeste scholen wordt hier aandacht aan besteed.

Als we toch nog niet mogen samenkomen met de KidsTime, noteer dan alvast de datums die hieronder staan, dan kom je gewoon de volgende keer, En neem dan een vriendje of vriendinnetje mee, er is ruimte genoeg en het kost bijna niets.

We hopen heel veel kinderen te (mogen) ontvangen!

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Je bent altijd welkom op de volgende datums:

**Volgende datums:** 30 april 2021 en 18 juni 2021

**Thema's:** Moederdag en St. Jan

**Tijd:** 15:30 uur tot 17:00 uur

**Locatie:** Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergerstraat 253, Enschede

**Kosten:** € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

**Opgave:** 06 223 79 624 of [saskiabal1900@hotmail.com](mailto:saskiabal1900@hotmail.com)

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim



# Aan de vooravond van het voorjaar

Elk jaar zijn we weer blij als het voorjaar zich aandient. We zitten – om de titel van een dagelijks NPO1-programma te citeren – aan "de vooravond" van het voorjaar.

Beide woorden – vooravond én voorjaar – vullen zich met hoop en daarbij horende verwachtingen. Ook voor ons voortgezet onderwijs waarin we beginnen met één dag fysiek onderwijs voor elke leerling. Om het in dichtregels te verwoorden: "We willen verder en weer door. Ja verder, we gaan ervoor. Niet blijven hangen in zompig verdriet. Want hiermee red je het niet." (Uit: 't Is mooi geweest (Lofzang op het leven), Robert Haagsma, nov. 2020.)

We leven(weer) in een stilte voor de storm. Een tijd – een momentum - waarin we o.a. weer plannen gaan maken voor ons fysiek onderwijs. Zo kan school, naast een leerhuis, binnenkort ook weer een leefgemeenschap worden. Een samenleven en samenleving die jongeren zo gemist hebben.

Vanuit, misschien een beetje, vertrouwen in dat we straks weer iets zullen beleven van hoe het was. En hoe kostbaar en essentieel school is voor leerlingen en voor ons leerkrachten en onderwijs-ondersteund personeel.

Kortom, aansluitend bij de metafoor van "stilte voor de storm", het is alweer gaan waaien... Laat later nu zijn!



*Peter van Lange, 25 februari 2021*

## Cursus Theologische Vorming

Wie voelt niet die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maakt dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Veel cursisten hebben inmiddels met veel voldoening de cursus TVG gevolgd of volgen die nog. Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2021-2022, op dinsdag 14 september in de Waterstaatskerk in Hengelo weer met een nieuwe groep te starten.

In de cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer. De cursus duurt drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven.

Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken.

Er is een minimum van 10 deelnemers. De kosten bedragen € 220,- per seizoen

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ds. Wim de Jong, cursusleider, tel. 0547-388647 email: [wim.dejong@hetnet.nl](mailto:wim.dejong@hetnet.nl) of Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074 277 4288 of 074 291 6158, email: [kuile@hetnet.nl](mailto:kuile@hetnet.nl)



# Foto van het hongerdoek, dat nu hangt in de St. Jankerk



Dit doek is gemaakt door inwoners uit Enschede onder leiding van een kunstenares. Ook mensen uit onze parochie hebben hieraan mee gewerkt. Het doek is eigendom van het Rijksmuseum, de St. Jan heeft het in bruikleen.

## Betekenis van het hongerdoek

De hongerdoek gaat terug op een oud, middeleeuws gebruik. Hij werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken. Dat had te maken met de opvatting van de Middeleeuwse christen dat hij als zondige mens onwaardig was om het altaar te naderen.

Deze hongerdoeken werden vaak beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam 'hongerdoeken'.

## In de huidige tijd

Midden jaren zeventig werd deze vergeten traditie opgepakt door de Duitse vastenactie en werd er een actuele betekenis aangegeven door kunstenaars uit het Zuiden te vragen nieuwe hongerdoeken te maken vanuit bijbelse en christelijke thema's die hen aanspreken. De gedachte erachter was: waarom zouden wij, 'moderne armen' in het Westen niet door christelijke symbolen en beelden uit het Zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot vernieuwd geloven kunnen worden gebracht?

*Tiny Hannink*



## Iedereen is deskundig (?)



Ik heb wel te doen met de politiekverantwoordelijkheden. In een vrij land als het onze is er vrijheid van meningsuiting en daar maken we in groten getale gebruik van. Zoveel mensen, zoveel meningen. En die verschillen nogal.

Je kunt het nooit goed doen. En altijd de nadruk op wat minder gaat.

Het nieuws gaat niet over de 98% waar het goed gaat, maar over de 2% waar het mis gaat.

Heeft men voor zwart gekozen dan is de vraag: waarom niet wit? Heeft men voor wit gekozen dan is de vraag: waarom niet zwart?

Binnen onze parochie heb ik grote bewondering voor de vele mensen die helpen met een positieve insteek te werken aan een mooi katholiek Enschede. Er kwam een oproep om niet meer aan de kerk te geven omdat alles naar het bisdom zou gaan. Wat overigens maar voor 9% waar is. Ik heb in geen jaren zoveel nieuwe aanmeldingen voor de kerkbijdrage gezien als in dit jaar. Ik zie het als een verzet van de mensen die gaan voor hun kerk tegenover de enkelen die een reden vinden om niet te geven. Het is bemoedigend en geeft energie. "Waarom ieder jaar weer de kerkbalans?, je weet toch wat we geven", is een andere opmerking. Echter mensen verschillen. De een maakt het liever zelf over, de ander regelt zelf een automaat en een volgende vindt een incasso het handigst. Ieder jaar zijn er weer mensen die de herinnering aan de kerkbalans nodig hebben om bij te dragen. En wat denkt u van de meer dan € 7000,- die aan contanten die wordt opgehaald. Die zou anders helemaal niet binnengehaald zijn. Dus dank aan al die vrijwilligers die de zware taak op zich hebben genomen om deur aan deur te gaan, met het risico niet vriendelijk benaderd te worden. Zonder jullie zou de actie kerkbalans niet zo goed lopen. Overigens kunnen we heel goed de verschillen zien tussen wijken waar wel deur aan deur gegaan wordt en waar niet. De opbrengsten zijn opvallend verschillend. Hierbij respecteren we overigens de redenen waarom mensen er voor kiezen niet deur aan deur te gaan. Wie weet zijn er nog vrijwilligers die dat eenmalig volgend jaar willen doen. We kregen de complimenten van het bisdom over de stappen die we vooruit hebben gemaakt. Dat heeft volgens mij alle te maken met de positieve golf die door onze parochie gaat. De parochie maken we zelf en met zijn allen. Zie ook de bijdrage van het bestuur.

*Joop Hassink, vicevoorzitter.*

Wat er mis ging en soms misgaat.

In de vorige Pelgrim gaf ik in veel gestelde vragen het antwoord hoe onze parochie is samengesteld. Met schaamrood op de kaken moest ik van een teleurgestelde parochiaan vernemen dat ik daarbij de locatie van de voormalige Pauluskerk had vergeten.

De parochie Jacobus de Meerdere, waartoe wij allen behoren, bestaat dus uit de voormalige Paulus, St. Jan/H. Michael, Ariëns, Verrijzenis, Maria/H. Geest, St. Jozef en H. Jacobus. Duizendmaal excuus.

Het gebeurt met enige regelmaat dat mensen al jaren zelf automatisch de kerkbijdrage per maand overmaken. Bij de actie kerkbalans machtigen zij ons vervolgens voor incasso, eigenlijk omdat ze denken dat we dat altijd al deden. Dus betalen deze mensen twee keer. Door verschillende systemen is ons dat niet altijd direct duidelijk. Gebeurt dit bij u en wij hebben dat nog niet gecorrigeerd, laat ons dat dan even weten.

*Joop Hassink*





# Vrijwilligers zijn /worden onze redding

Bij herhaling hebben wij u gewezen op de drie voornaamste bedreigingen voor het voortbestaan van onze parochie:

1. **Financiële situatie.**
2. **Beschikbaarheid pastores en pastoraal medewerkers/sters.**
3. **Aantal parochianen die meedoen.**

**Wat 1. betreft** zijn wij duidelijk op de goede weg. Zie ook elders in deze Pelgrim.

**Wat 2. betreft** zijn de zorgen aanzienlijk. We hebben al een klein pastoraal team en hoe gaat dat verder? Het is daarom goed te zien dat een aantal parochianen hun verantwoordelijkheid nemen en zich scholen in pastoraal werk, zodat de professionele pastoraal werkers ontlast kunnen worden en zich op parochianen, nieuwe activiteiten en jeugd kunnen richten. Allemaal om onze kerk krachtiger te maken. Voor overleven is dit meer dan noodzakelijk. Hier moet absoluut verder aan gewerkt worden.

**Wat 3. betreft** zien we positieve ontwikkelingen, maar moeten we onze ogen ook niet sluiten voor het feit dat veel parochianen al op leeftijd zijn. Aan de bovenkant neemt het aantal parochianen vanwege overlijden af, terwijl er aan de onderkant minder aanwas is.

In ons vrijwilligers beleid wordt over de rol van vrijwilligers in relatie tot de professionals iets geschreven. Hieronder een deel van de tekst van ons vrijwilligersbeleid.

## **Opbouwen.**

Wij willen onze parochie opbouwen vanuit de basis. Professionals zijn daarbij belangrijk vanwege hun specifieke theologische en pastorale vaardigheden en hebben een eigen rol binnen de parochie. Zij richten zich op kerntaken van het pastoraat en introduceren en stimuleren nieuwe initiatieven. Maar professionals zijn voorbijgangers en moeten zich richten op een groot werkgebied. Het zijn de vrijwilligers, de 'gewone' parochianen ter plekke, die de kerk vormen en dragen. Vooral het diaconale werk zal op schouders van vrijwilligers neerkomen. Vrijwilligerswerk is daarbij niet vrijblijvend. Samen met professionals dragen vrijwilligers verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de parochie. Een positieve houding, een sterke innerlijke motivatie, een prettige werkomgeving met een goede sfeer, aantrekkelijke doelen en taken en een stimulerende leiding zijn daarbij van groot belang.

## **Uitstralen.**

In onze parochie willen we daarbij aandacht hebben voor het verbinden van gemeenschappen, werkgroepen en individuele personen. We willen geen geïsoleerde parochie zijn. Ook geen verzamelingen van losse werkgroepen en parochianen, die niets met elkaar te maken hebben. We horen als parochianen bij elkaar, zijn onderdeel van de maatschappij en deel van de wereldkerk (1Kor. 12,12). Dat willen we ook in ons vrijwilligersbeleid uitstralen. We willen volop in de wereld staan, medemensen en samenleving van dienst zijn en ruimte maken voor God in ons leven.

**Bestuur parochie Jacobus de Meerdere.**



## Christus op de Palmezel

In de R.K. traditie is het gebruikelijk om van een gebeurtenis zeer veel afbeeldingen te maken. Zelfs heeft de R.K. ook nog regionale tradities over een bepaalde gebeurtenis, zie de museumcollecties in West-Europa.

Over Palmzondag en Pasen is de beeldende kunst redelijk hetzelfde. Deze Christus op de Palmezel was ooit eigendom van F. W. Mengelberg. Via hem kwam de gehele collectie Mengelberg in het bezit van J. H. van Heek. In 1927 gaf J. H. van Heek het beeld in bruikleen aan het voormalige Aartsbisschoppelijke Museum, uiteraard in Utrecht. In 1989 kocht het museum de Palmezel.

Sinds 9 juni 1979 bestaan de naam Aartsbisschoppelijk Museum niet meer. De huidige naam is nu Museum Catharijneconvent.

In het Rijksmuseum Twenthe (RMT) staat ook een voortreffelijke Christus met Palmezel, zie voor de afbeelding Pelgrim maart 2019.



foto: Secil Arda

U allen zalig Paasfeest toegewenst.

*John Schiffel*  
Stichting Behoud Sint Josephkerk

P.S. De vernielde glas-in-loodramen van de Josephkerk zijn weer voortreffelijk hersteld door de firma K. Mellink.



## Werken aan je toekomst – Beroepsopleiding Bangladesh



Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. De campagne staat in het teken van beroepsopleiding en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

### Wat is er aan de hand

Bangladesh, in Zuidoost-Azië, bestaat grotendeels uit een laagvlakte, waardoor het land gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering: langere periodes van droogte, intensievere moessonregens en meer orkanen. De uitgestrekte rivierdelta in het zuiden raakt vaker overstroomd, waardoor zeventig procent van de landbouwgrond al is verzilt. Oogsten gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft er onder de armoedegrens. De armste mensen leven veelal alleen van de landbouw. Ze hebben geen andere bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het gaat vooral om mensen met een beperking, vrouwen en minderheden. Culturele tradities en sociale uitsluiting maken het voor hen extra moeilijk een inkomen te verdienen.

Foto: Eshita is een voorbeeld voor anderen

### Wat willen we bereiken

De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden.

In dit project volgen 200 mensen een beroepsopleiding naar keuze. Daarna kunnen de deelnemers met meer zelfvertrouwen solliciteren. Het doel is dat tachtig procent van hen na de opleiding betaald werk vindt. Hierdoor verbetert het leven van de deelnemers én hun families.

### Hoe doen we dat?

Caritas Bangladesh biedt een beroepsopleiding aan in losse modules, die zijn aangepast aan de doelgroep. De beoogde deelnemers hebben vaak beperkte mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding naar hen toe, met mobiele scholen. De lokale overheid steunt het project en stelt ruimte voor de mobiele scholen beschikbaar.

**Zondag 14 maart 2021, 10 uur St Jankerk, MOV viering, voorganger pater Ben Engelbertink**

Op andere zondagen in deze veertigdagentijd zal ook in de Jacobuskerk en Jozefkerk aandacht besteed worden aan "Werken aan je toekomst"

In deze Pelgrim treft u een collectezakje aan. Die kunt u gebruiken als herinnering om giraal over te maken naar het doel of om te deponeren in de daartoe bestemde bussen in de kerken tijdens de vieringen in de vastentijd. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

NL21 INGB 0000 0058 50  
t.n.v. Vastenactie, Den Haag  
o.v.v. campagneproject Banglade:

MOV groep Enschede  
[handenwassen.blogspot.nl](http://handenwassen.blogspot.nl)

# VASTENACTIE



## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Clara Momesso  
Conny Oostdam  
Ietje Köiter  
Ine Reuver  
Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 4 - 2021

maandag 5 april 2021  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 22 april 2021



### Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde  
Joop Hassink, vice-voorzitter  
06-17 30 81 58  
vicevoorzitter@  
katholiekenschede.nl  
André Amelink, (bouw)- technische  
zaken  
Carina Adduci, secretaris  
Mathias Baveld, penningmeester@  
katholiekenschede.nl

### De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur  
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

**Huis van verhalen** - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:  
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

### De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle  
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.  
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

**Website:** [www.caritasenschede.nl](http://www.caritasenschede.nl)

**E-mailadres** [secretaris@caritasenschede.nl](mailto:secretaris@caritasenschede.nl)

**Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54**

**Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede**



(advertentie)

[www.fritswinter.nl](http://www.fritswinter.nl)



Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid  
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

**V**  
**Varvik**  
UITVAARTZORG

**Uw herinnering  
is onze zorg.**

Sinds  
**1828**

053 432 19 55 • [www.varvikuitvaartzorg.nl](http://www.varvikuitvaartzorg.nl)





## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

### Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

**Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17**

**info@leidekkersbedrijf-koenders.nl**

**www.leidekkersbedrijf-koenders.nl**



*bijzonder  
goede scholen  
in Enschede*

Alle informatie over de scholen  
vindt u op:  
[www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein  
moet u bij Mellink Schilders zijn.



**Mellink Schilders**

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

# SIERS

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

# Seinen

assurantiekantoor  
*geld(t) als de beste*



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

[www.seinen-assurantien.nl](http://www.seinen-assurantien.nl)



Scan de QR code om te betalen voor  
Kerkbijdrage 2021.

Scan de code met de Camera App op je  
telefoon.



Bovenstaande QR-code kunt u tot 20 juni gebruiken om een kerkbijdrage over te maken.



“Een uitvaart  
is méér dan  
begraven of  
cremeren.”

*Ron de Leeuw*

Uitvaartleider

*In dienst van het leven*



**vredenhof**  
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)





# SOBER LEVEN



# KIK

De pastoor houdt een vergadering in de keuken met mevrouw Bontje en Henk Hartman van het zangkoor. De muizen luisteren stiekem mee, want ze horen graag welk feest eraan komt en hoeveel lekkers er dan klaarstaat! "Punt één. De veertigdagentijd!" galmt de pastoor. "Dat is de voorbereidingstijd op het paasfeest. Veertig dagen gaan we ons bezighouden met Jezus' lijden, met vasten, inkeer, sóber leven. Is dat geen mooi thema, Sober Leven?" Henk Hartman kucht. "Meneer pastoor, is dat nu wel zo'n goed idee?" zegt hij. Mevrouw Bontje staart naar het plafond. Ook de muizen rollen met hun ogen, want sober leven, daar houden ze nu eenmaal niet van. "Wat bedoel je, Henk?" vraagt de pastoor, "We doen dit toch elk jaar, veertig dagen vasten?"

"Jawel," zegt Henk, "maar ... de mensen zijn al een heel jaár sober aan het leven. We mochten van alles NIET. Niet op reis, niet winkelen, niet feesten, niet knuffelen, niet naar de kerk, het was verschrikkelijk!" "We hébben al gevast!" zegt mevrouw Bontje met een traan op haar wang, "Het is genóég geweest. Ik wil een feestelijke veertigdagentijd! Een fleurige vasten!" De pastoor is even stil. "Ik geloof dat jullie gelijk hebben. Jezus houdt van het leven." Mevrouw Bontje schenkt koffie in. "Op het leven!" roept ze. "Op het leven!" antwoordt de rest. En dan gaan ze plannen maken voor een feestelijke vasten "Op het leven". Met veel gezelligheid en ... koek. Dát gaan de muizen gauw aan Kikker vertellen!



## Puzzel

### In plaats van...

In plaats van jezelf naar binnen te keren in de veertigdagentijd, kun je je ook naar buiten keren. Hiernaast voorbeelden van 'In plaats van ...' Raad de letters die hier ontbreken. Als je ze goed hebt ingevuld, lees je waar de puzzel over gaat!

	Boek lezen	Boek <input type="checkbox"/> oorlezen aan iemand	
	Geen koek	Samen b <input type="checkbox"/> kken en uitdelen	
	Muziek draaien	Samen zingen en <input type="checkbox"/> pelen	
	Alleen wandelen	Met z'n allen op s <input type="checkbox"/> ap	
	Kale kamer	<input type="checkbox"/> ersiering en bloemen	
	Voor het scherm zitten	Naar de ke <input type="checkbox"/> k gaan	
	Huispak en sloffen	M <input type="checkbox"/> oie kleren en geurtje	
	Kaartjes en appjes	Handen en omhe <input type="checkbox"/> zingen	
	Thuisblijven	Mensen opzoeken en bl <input type="checkbox"/> maken	
	Water en brood	Lekker <input type="checkbox"/> oken voor elkaar	
	Heer, ontferm U	God zij dank <input type="checkbox"/>	

## Uit de Bijbel

Deel je feestmaal met mensen die niets hebben. Droog je tranen en wees blij met wat de Heer voor jullie doet. (Nehemia 8,10)



Vast vrolijk!

Tekeningen: Janssens  
Teksten: Marjet de Jong