

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
februari 2021/2



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Awareness is the key to Health



Nthabiseng

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

februari 2021 / 2

Inhoud

- 5 Voorwoord**
parochievicaris Willy Rekveld
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 13 Vastenactie Bangladesh**
- 14 Whatsapp-groep Vastentijd**
- 16 Vieringenrooster**
- 19 Verslag Telefonische Hulpdienst**
- 24 Veel gestelde vragen rond kerk (-balans)**



Bij deze Pelgrim is een
collectezakje gevoegd voor
de Vastenactie.

U kunt de gegevens op het
zakje gebruiken om geld over
te maken, u mag het zakje
met bijdrage ook inleveren in
de speciale bussen in de
kerken.

Maak oe nich naar.

Ofwel, maak je geen zorgen. Dat klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig in deze coronatijd. Er is genoeg reden om bezorgd te zijn, wanneer is dat coronaspoek eindelijk verdwenen en kunnen we voorzichtig weer een normaal leven leiden met bezoek aan vrienden, een volle kerk met koffie na de viering en naar ons favoriete restaurant in de stad?

Nee, dan de mussen die massaal in onze tuin rondfladderen. Zij hebben geen last van al die maatregelen.

Zodra het 's morgens licht wordt horen we ze over de kappen van de rolluiken trippelen, in de zomer spetteren ze vrolijk in het vogelbad, voeren hun hongerig piepende jongen, verschuilen zich in de vuurdoorn aan de voorkant van ons huis en weten hoe ze van een vetbol kunnen snoepen, dat hebben ze van de mezen afgekeken die inmiddels ook weten waar ze hun buikje kunnen vullen. We vinden het leuk om de vogels te voeren, zo is er nog wat leven in de brouwerij.

Lieve mensen, houd de moed erin en blijf met mij hopen op betere tijden.

Good goan.

Engelien Nijhoft



VAN DE REDACTIE

Bij bovenstaande tekst van Engelien sluiten wij ons helemaal aan!

We hebben weer ons best gedaan een mooie Pelgrim voor u te maken.

Mocht u nog leuke ideeën hebben, laat het ons weten via telefoon of mail. Zo kunnen we er elke keer **samen** een mooie Pelgrim van maken.

Groetjes,

Conny, letje, Clara, Annelies en Ine



Een omkeer???

In deze tijd van onzekerheid, van vermoeidheid, van vele vragen in datgene wat ons nu, niemand uitgezonderd, ten diepste raakt gaan we weer een periode in van voorbereiding, voorbereiding op Nieuw Leven, op datgene wat wij weer met Pasen mogen vieren. Hoe dit gestalte gaat krijgen, dit jaar, dat weten we niet. Het is allemaal zo onzeker dat ervaren we allemaal.

Maar is er dan niets dat ons hoop geeft? Ik hoop van wel. De veertigdagentijd voorafgaand aan het feest van Pasen roept ons op tot een omkeer, tot geloof in de Blijde Boodschap, het Evangelie dat ons gegeven is in Jezus, de Christus. Hij gaf in woorden maar bovenal in daden ons toekomst. Wij hebben allen behoefte aan nabije woorden en nog meer aan nabije daden die ons hoop en vertrouwen geven. Die ons opbeuren en staande houden.

Met Aswoensdag laten we ons tekenen met het teken van het kruis, een teken van omkeer, een teken van belofte, van liefde. Dat teken maken wij zelf meerdere malen in ons leven, Dat teken van het kruis is het teken van Pasen. Dat niet de dood het laatste woord heeft maar het leven. Het gedeelde leven, hier en nu. We mogen vieren en gedenken dat Hij die het brood nam en brak ten leven, zijn leven wil delen met ons. Hiertoe is Hij gekomen, doe dit tot mijn gedachtenis zo zingt een lied. Onze gebrokenheid en kwetsbaarheid daarin wil Hij delen. In zijn lijden, zijn dood en verrijzenis geeft hij ons toekomst. Die toekomst wens ik u, jullie en ook mijzelf toe. Dat wij het volhouden, uithouden, ook in deze tijd van onzekerheid. Een goede veertigdagentijd gewenst.

Willy Rekveld, parochievicaris



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Vieringen in de St. Jozefkerk

Vanaf Aswoensdag gaan we weer samen vieren, met maximaal 30 personen.

U dient zich dan weer vooraf aan te melden op onderstaand mailadres of telefoonnummer.

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór donderdag 9.00 uur een e-mail naar reserveren.noord@katholiekenschede.nl

U krijgt alleen bericht terug, als er voor u plaats is in de kerk. Als u niets terug hoort, is er geen plaats voor u vrij.

U kunt zich ook **telefonisch** aanmelden via het lokaal secretariaat op donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur op 053-435 48 08 . Dus geen bevestiging is geen toegang.

We dienen ons strikt aan de regels te houden en willen niet dat we mensen aan de kerkdeur terug moeten sturen. Ik hoop dat u allen meewerkt en het ook voor ons niet te moeilijk maakt.

Deze regel geldt in ieder geval tot nader bericht.

Wij wijzen u er nog wel op dat de vieringen ook via de livestream van You Tube te volgen zijn. (zie hiervoor ook de website van de parochie)

*Met vriendelijke groet,
Pastoraatgroep/beheergroep Noord.*



TROOST

Vogelmaskers ter bescherming tegen de pest. De plaatjes hebben grote indruk gemaakt op mijn kleindochter. Daarover vertelt ze aan de telefoon. Of het voldoende is ter bescherming? Haar twijfel is groot.

Zoveel eeuwen geleden was de angst groot. Zoveel eeuwen later weer die angst. We lopen met mondkapjes op. De angst blijft wroeten. Dat onzichtbare virus dat overal kan opduiken. Vooral als je kwetsbaar bent.

Als je afscheid hebt moeten nemen van een dierbare op een manier die we niet gewend zijn. Dat maakt verdrietig, boos, opstandig. We hebben er geen woorden voor.

Wat biedt troost?

Bij een uitvaart werd psalm 23 gebeden. Een

geliefde psalm om in tijden van nood op terug te vallen. Je hoeft niet bang te zijn. Je bent niet alleen. De Levende gaat met je mee. Vertrouw er maar op. David, de herdersjongen is in die woorden te herkennen. Eenzaam op de velden achter de schapen. Angstig in het donker, in de nacht die eindeloos lang duurt. God, de levende is bij hem, tot steun, ter vertroosting. De kleine angstige jongen voelt zich minder eenzaam worden. Hij durft er op te vertrouwen dat God met hem begaan is. Hij, de kleine jongen, eenzaam op de eindeloze velden achter de schapen. Hij ervaart dat de Levende met hem begaan is. Ja, hij mag zelfs zitten aan de tafel van de Heer.

De Levende is mijn herder.

Ik kom niet tekort.

In groene weiden doet hij mij liggen,

hij voert mij naar wateren van rust.

Mijn levenskracht brengt hij terug,

hij leidt mij op rechte sporen,

omwille van zijn Naam.

Zelfs als ik moet gaan

door een aartsdonker ravijn,

hoef ik geen onheil te vrezen:

jijzelf bent immers dicht bij mij;

jouw stok en jouw staf -

zij zijn mijn troost.

Jij bereidt daar voor mij een tafel,

ten aanschouwen van wie mij belagen;

Jij zalft met olie mijn hoofd,

mijn beker vloeit over.

Ja, goedheid en gunst zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven.

Daarom zal ik terugkeren in het huis van de Levende tot in lengte van dagen.

Een goede voorbereiding op het feest van Pasen.

Lies van Veldhoven,

Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke
zaterdag van 12.00-16.00 uur met rondleiding.



Welkom terug in de Jacobuskerk!

Vanaf 21 februari weer vieringen op zondag.

Eindelijk staat het sein weer op groen en mogen we weer samen vieren. Weliswaar met niet meer dan 30 personen en dat betekent ook, dat u zich weer vooraf moet aanmelden.

Reserveren per mail voor vrijdag!

Op zondag om 11 uur de viering bijwonen? Mail vóór vrijdag voorafgaand aan de viering naar reserveren.jacobuskerk@katholiekenschede.nl en vermeld met hoeveel personen u komt. Wij sturen dan op vrijdag of zaterdag per mail bericht of er al dan niet plaats is.

Alle voorzorgsmaatregelen worden weer in acht genomen, zoals: mondkapje op, handen reinigen bij binnenkomst. Het mondkapje mag af als u op de bank zit, maar zodra u uit de bank stapt (om wat voor reden dan ook) moet het mondkapje weer op.



Op Aswoensdag, dit jaar op 17 februari, begint de 40-dagen tijd. 40 dagen verbleef Jezus in de woestijn. In deze tijd, waarin we door maatregelen aan huis gebonden zijn, voelt het wellicht alsof ook wij in een woestijn verkeren. We hopen oprecht, dat de start van de 40-dagentijd, of Passietijd, voor u/jou en ons ook de start mag zijn van het elkaar opnieuw ontmoeten. Ontmoeten om te vieren. Vieren in de ons zo vertrouwde kerk. Zodat we samen op weg kunnen gaan naar het Licht van Pasen! Ter inspiratie op deze periode kozen we voor deze Pelgrim voor het evangelie van de 1e zondag in de 40-dagen tijd, aangevuld met een gedicht. Wij hopen u/jou heel snel weer te zien!

1e zondag in de 40-dagen tijd

**“De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.”**



Naar het evangelie: Marcus 1: 12-15

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.

Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.”

Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.

Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld.

Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem.

Nadat Johannes gevangen was genomen,

ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.

Dit was wat hij zei:

“De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.”

(www.jongerenbijbel.nl)

Veertig dagen



Veertig dagen gaan wij reizen
door een onherbergzaam land.
Eenzaam, moe en zonder uitzicht
zo ver je zien kunt: rotsen, zand.

*

Mijn ogen zoeken horizon.
Reikt iemand mij daar een hand?
Soms win ik hoogte, stralend licht
omgeeft mij van de overkant.

*

Van waterstromen kan ik dromen,
levend water, koel en schoon.
Water is mij als een spiegel
waar ik jou mijn gezicht in toon.

*

Weerloos wacht ik op het donker,
verlang naar bakens in de nacht.
Licht opdat mijn voet niet struikelt
warm licht waarop ik weerloos wacht.

*

Buigzaam, teer en ingesloten
schors en windsels tegen de kou.
Ik kan pas bloeien, opengaan
door levend water, warmte, jou.

*

Stenen vertellen van mensen
duizenden voeten onderweg.
Liefde zoeken we, nieuw leven,
hoop en geloof in ons gelegd.

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



We gaan weer beginnen!

We durven het weer aan om te gaan vieren met 30 personen.

Aswoensdag is de eerste viering, om 19.00 uur en zoals u gewend bent: u móet reserveren.

Aanmelden voor de viering kan bij voorkeur per e-mail via:

reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

(let op: het woord 'reserveren' hoort ook bij het mailadres!) U krijgt altijd bericht terug of er plaats is voor u of niet..

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor de betreffende viering.

Tel. 053-4316209

Staat u niet op de lijst van aangemelde personen, dan kunnen wij u niet toelaten, hoe zeer ons dat ook spijt.

Er geldt een **mondkapjesplicht** voor binnenkomst en uitgaan van de kerk, als u op uw plaats zit, mag het mondkapje af.

U kunt weer een kaarsje aansteken bij Maria.

*Pastoraat- en Lokale Beheergroep
Geloofsgemeenschap Zuid*



Afscheid Liny Oude Egberink (2)

Na 45 jaar zich in alle geledingen van het parochiewerk in de St.Jan - H.Michael ingezet te hebben vindt Liny nu het moment gekomen om te stoppen.. Ze heeft ongelooflijk veel werk verzet, waarvoor we haar heel veel dank verschuldigd zijn. Als waardering kreeg ze daarom door Joop Hassink, vice-voorzitter van de St.Jacobus de Meerdere parochie te Enschede de Jacobuspenning opgespeld.

Liny nogmaals bedankt voor de jarenlange fijne samenwerking. Ik hoop, dat je samen met Bennie en je kinderen nog een aantal jaren kunt genieten.

Gerdie Leurs

(De volledige tekst is opgenomen in Pelgrim 1 van 2021, maar per abuis was daarbij geen foto geplaatst.)



Zaterdag 23 januari was de kerk even open

Dit jaar is de Kerststal gerestaureerd. Voor Kerstmis stond hij prachtig opgesteld, maar nog voordat de kerkgangers konden komen kijken, sloeg Corona toe en met Kerstmis kon niemand in de kerk zijn, en de kerststal bewonderen.

Geen nood, hij zou nog tot Maria Lichtmis, 2 februari staan, dan zou toch zeker de kerk wél weer open zijn.

Helaas, óók voor 2 februari mochten er in de St. Jankerk geen vieringen plaats vinden.

Moest dan de Kerststal worden afgebroken, zonder dat parochianen en kinderen hem gezien hadden? Dat ging wel erg ver en de pastoraatgroep had bedacht dat, met behulp van een tijdslot, mensen zouden moeten kunnen kijken.

Dat is gelukt en parochianen én kinderen hebben de prachtige stal kunnen bewonderen: geweldig! De foto geeft een idee en we hopen dat volgend jaar ieder die dat wil, de mooie Kerststal zal kunnen bewonderen.

Tiny Hannink, namens de Kerststalbouwers en de pastoraatgroep Enschede Zuid

Veertigdagentijd Kinderwoorddienst Sint Jan Kerk



Jesus in onze wereld

Als alle Corona maatregelen het toelaten en na 8 februari wij weer de vieringen in de Sint Jan kerk mogen houden, zullen de kinderwoorddiensten Veertigdagentijd van start gaan.

Wij willen de kinderen van harte welkom heten voor de kinderwoorddiensten in de parochiezaal van de Sint Jan kerk om 10:00 uur op de volgende zondagen:
21 februari, 14 maart, 21 maart 2021.

Wij vragen de ouders de kinderen bij de parochiezaal te brengen en dan zelf plaats te nemen in de kerk.

Het thema van het kinderwoorddienstproject is: JEZUS IN ONZE WERELD

De veertigdagentijd is het juiste moment voor de kinderen om Jezus te leren kennen door het lezen van de mooiste verhalen uit de bijbel. Met elkaar willen we zoeken naar de verwondering over het verhaal en de herkenbare emotie die het leven van Jezus oproept bij onszelf.

Op een speelse manier gaan wij het Evangelie en het leven van de kinderen samen brengen. Tijdens de kinderwoorddienst gaan wij een navertelling van het vastentijd-evangelie lezen. Samen met de kinderen gaan wij het verhaal verkennen en daarna een leuke activiteit doen die bij het verhaal hoort.

Omdat er niet elke week een kinderwoorddienst zal zijn, zullen de kinderen op de 1e zondag (21 februari) een boekje meekrijgen. Zo kunnen de kinderen op de zondagen wanneer er geen kinderwoorddienst in de kerk is, zelf aan de slag gaan. In het boekje staan de verhalen en de gebeden. Maar ook tips voor een gesprek en je kunt wat creatiefs doen met de kinderen. Dit is voor elke zondag van de veertigdagentijd.

Dit kinderwoorddienstproject is gebaseerd op het vastentijdproject van de website:

www.kinderwoorddienst.nl.

Dus zouden de kinderwoorddiensten niet doorgaan dan kunt u ook via deze website leuke navertellingen van de bijbelverhalen en leuke creatieve ideeën vinden.

Om naar de vieringen te gaan en aan de kinderwoorddiensten mee te doen, dienen ouders en de kinderen zich vooraf aan te melden. Er zijn helaas maar voor 30 personen plekken, dus wees er snel bij. Aanmelden kan in de week voorafgaand aan de viering vóór donderdag 17:00 uur bij Jose Heitbrink bij voorkeur via email: reserveren.zuid@katholiekenschede.nl U krijgt altijd een bericht terug of er plaats is voor u of niet.

Blijf veilig en gezond en wij hopen dat de kinderwoorddiensten en vieringen door zullen gaan en wij de kinderen weer zien.

Groetjes, Werkgroep Kinderwoorddienst Sint Jan.



Werken aan je toekomst – Beroepsopleiding Bangladesh



Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. De campagne staat in het teken van beroepsopleiding en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wat is er aan de hand

Bangladesh, in Zuidoost-Azië, bestaat grotendeels uit een laagvlakte, waardoor het land gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering: langere periodes van droogte, intensievere moessonregens en meer orkanen. De uitgestrekte rivierdelta in het zuiden raakt vaker overstroomd, waardoor zeventig procent van de landbouwgrond al is verzilt. Oogsten gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft er onder de armoedegrens. De armste mensen leven veelal alleen van de landbouw. Ze hebben geen andere bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het gaat vooral om mensen met een beperking, vrouwen en minderheden. Culturele tradities en sociale uitsluiting maken het voor hen extra moeilijk een inkomen te verdienen.

Foto: Eshita is een voorbeeld voor anderen

Wat willen we bereiken

De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. In dit project volgen 200 mensen een beroepsopleiding naar keuze. Daarna kunnen de deelnemers met meer zelfvertrouwen solliciteren. Het doel is dat tachtig procent van hen na de opleiding betaald werk vindt. Hierdoor verbetert het leven van de deelnemers én hun families.

Hoe doen we dat?

Caritas Bangladesh biedt een beroepsopleiding aan in losse modules, die zijn aangepast aan de doelgroep. De beoogde deelnemers hebben vaak beperkte mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding naar hen toe, met mobiele scholen. De lokale overheid steunt het project en stelt ruimte voor de mobiele scholen beschikbaar.

**Zondag 14 maart 2021, 10 uur St Jankerk, MOV viering,
voorganger pater Ben Engelbertink**

Op andere zondagen in deze veertigdagentijd zal ook in de Jacobuskerk en Jozefkerk aandacht besteed worden aan "Werken aan je toekomst"

In deze Pelgrim treft u een collectezakje aan. Die kunt u gebruiken als herinnering om giraal over te maken naar het doel of om te deponeren in de daartoe bestemde bussen in de kerken tijdens de vieringen in de vastentijd. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
o.v.v. campagneproject Banglade:

MOV groep Enschede
handenwassen.blogspot.nl

VASTENACTIE



WhatsApp-tekst ter bezinning in de Vastentijd

Vastentijd – H. Aartsengel Michael, bescherm ons! Aangespoord door de positieve en bemoedigende reacties van onze eerdere Whatsapp-projecten rond Pinksteren en Advent, bieden we ook in de Vastentijd weer een Whatsapp-groep aan.

Als jij je hiervoor opgeeft, krijg je gedurende de 40 dagen voor Pasen op zon- en woensdagen, en in de Goede Week dagelijks, 's morgens voor 9.00 uur een Appje toegestuurd. Dit keer sturen we de psalm van de dag toe met daarbij een korte meditatie van één van de pastores of parochianen. Geïnspireerd door een woord of een zin uit de psalm, geven de schrijvers iets van hun levenservaring prijs. Bijgaand ook een link naar de gezongen psalm. Wie daar tijd voor heeft of neemt, kan de woorden of de sfeer van de psalm door te luisteren wellicht nog beter binnen laten komen.

Wij – het pastoraal team en medeparochianen – hopen je zo iets van onze inspiratie voor deze tijd mee te geven. Na Pasen wordt de Whatsapp-groep opgeheven.

Doe je mee en wil je in de Vastentijd onze Appjes ontvangen, geef dan je voor- en achternaam en je 06-nummer per WhatsApp door aan Frank de Heus, 06 300 988 33.



Leeskring 'Groene theologie'

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.

'Groene theologie' verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods

liefde voor heel de schepping.

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ze was hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN, hoofdredacteur van Kerk & Israël Onderweg, en werkte als radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN.

Het boek 'Groene theologie' is verkozen tot het beste theologische boek van 2019.

We lezen het boek thuis en delen in twee bijeenkomsten onze bevindingen. We ontmoeten elkaar via **TEAMS**. Het boek is voor € 27,50 te bestellen via Bol.com.

Begeleiding: pastoraal werker Frank de Heus

Data: woensdagen 3 en 10 maart

Tijd: 19.30 uur tot 20.30 uur

Medium: via **TEAMS**
Groeps grootte: 5 tot 8 deelnemers

Opgave: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl,
tel. 06-30098833



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk:

01-01-2021

Johan Oude Keizer, 83 jaar, e/v G.G. Oude Keizer-Schopman

02-01-2021

Marietje Gieskes-Leussink, 86 jaar, w/v J.M. Gieskes

St. Jankerk:

08-01-2021

Gerard Lenferink, 90 jaar, w/v A.C. Lenferink-Bakker

Anders:

25-12-2020

Gerarda Hermina Theresia Markink, 89 jaar, w/v Nicolaas Stephanus Joseph Oude Weernink

01-01-2021

Annie Oude Munnink-Eiting, 94 jaar

25-01-2021

Clemens Theusink, 76 jaar, e/v Carla Theusink-Fluitsma

De zonne

*Vedage is de zonne nich te zeen
T gries van n hemmel zal winn'n
Heur lecht is dr wa, heur waörmte nich
Zee hef dr noe gin zin an*

*Mangs kik de zonne dr efkes achterhen
En loert zee tusken de wolk'n duur
Mear t kierk'n slöt zich dan weer rap
En de zonne eare straal'n brekt of*

*Mangs lik t ok prachtig boet'n
Dan is 't asof de zonne bieje oons blif
N hemmel blauw, de zonne lekker waarm
Mear dan koopt dr weer n reag'nschoer*

*Héél Mangs blif de zonne kats n heel'n dag!
Dan maakt zee oons a vroom wakker
N hemmel strak blauw en de zonne eare straal'n
Schient tötdat n aomd ear in t berreke döt....*

12, 20 JOOTJE

weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 13/14 februari 6e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee		
Online-viering	Mariakoor		
Woensdag 17 februari Aswoensdag	Eucharistieviering Woensdag 09.30 uur J. Kortstee Askruisje Samenzang		Gebedsviering Woensdag 19.00 uur Parochiaan Askruisje Samenzang
Weekend 20/21 februari 1e Zondag 40-dagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	Gebedsviering Zondag 10.00 uur T. Hannink MOV-viering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Ariënskoor	Samenzang	
Weekend 27/28 februari 2e Zondag 40-dagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Visschedijk	Gebedsviering Zondag 11.00 uur R. Kenter	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde
	Schola	Samenzang	Samenzang
Weekend 6/7 maart 3e Zondag 40-dagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus
	Ariënskoor	Internationale viering Ariëns Music Ministry	Kinderkoor

Er kan vanaf Aswoensdag 17 februari gevierd worden onder voorbehoud dat dit lokaal mogelijk is. Als de locatie open is kan gevierd worden met maximaal 30 personen en men moet reserveren.

Voor de laatste informatie kunt u de berichtgeving op de website en in de nieuwsbrieven raadplegen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Parochieel Dienstencentrum Enschede (bereikbaarheid zie colofon pag. 3).

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

Zolang bij een viering niet meer dan 30 personen aanwezig kunnen zijn, vinden er geen kinderwoorddiensten plaats in de St. Jozefkerk, maar wel online, zie pag. 20 in deze Pelgrim.

Zodra de kinderwoorddiensten weer aanvangen, zal hiervan melding worden gemaakt op de website.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 13/14 maart 4e Zondag 40-dagentijd			Gebedsviering Zaterdag 16.00 uur P. Daggenvoorde + F. de Heus Vormsel Vocal Moments
	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur Mgr. Hoogenboom+F. de Heus Vormsel BJK	Eucharistieviering Zondag 12.30 uur Mgr. Hoogenboom+F. de Heus Vormsel BJK	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Vrijdag 19 maart Feest van H. Jozef	Eucharistieviering Vrijdag 19.00 uur W. Rekveld		
	Samenzang		
Weekend 20/21 maart 5e Zondag 40-dagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	Gebedsviering Zondag 10.00 uur T. Hannink
	Mariakoor	Samenzang	Samenzang
Weekend 27/28 maart Palmzondag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Palmwijding Schola	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Vocal Moments	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Palmwijding Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Palmpasen in de St. Jankerk

Palmszondag valt dit jaar op 28 maart. In de St. Jankerk wordt in dat weekend de viering op zaterdagavond gehouden. Aangezien een avondviering niet veel kinderen zal trekken, hebben we besloten om op de zondag een Palmpasviering speciaal voor kinderen te maken.

De viering is bijna klaar, en we werken met de titel: **Ben jij een ezel voor Jezus?**

Nieuwsgierig geworden? Houd dan deze zondag alvast vrij voor deze kinderviering in de St. Jankerk, op 28 maart om 10.00 uur. We houden jullie op de hoogte!



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag De Roef **tot nader bericht afgelast**

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk, voorportaal geopend van 10-17 uur

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

De Hatteler 3e woensdag van de maand om 16.00 uur, slechts voor 9 mensen toegankelijk, alleen voor bewoners, opave verplicht.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

De raad heeft besloten dat er tot 8 maart geen vieringen worden gehouden, maar gaat wel onderzoeken of het mogelijk is in februari online-vieringen te organiseren.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



Overzicht 2020

De telefonische hulpdienst wordt vertegenwoordigd door een groep mensen vanuit de R.K. Caritas en de Prot. Diaconie Enschede. Acht personen hebben om beurten een maand de mobiele telefoon. Mensen die (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen en/of boodschappen nodig hebben, om een maand te overbruggen, kunnen hier terecht. Ook wordt een luisterend oor geboden voor andere hulpvragen. De vergaderingen van de telefonische hulpdienst worden om beurten gehouden in de Ontmoetingskerk en de St. Jan. De telefonische hulpdienst is dit jaar maar één keer fysiek bijeengeweesd vanwege de coronacrisis, wel is er intensief onderling telefonisch contact geweest. Regelmatig worden de mensen die hulp vragen, doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding. Dit jaar er is weer samengewerkt met o.a. de wijkcoaches, vluchtelingen hulp, Alifa en met meer hulpinstanties in Enschede.

De kosten, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld.

Waar werd in 2020 hulp gegeven:

Met 23 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 33 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van ongeveer € 1500,-,--

Caritas Enschede heeft in de laatste weken van 2020 een inzameling van statiegeldbonnen bij een aantal supermarkten gehouden. De klanten konden hun statiegeldbon schenken aan de minderbedeelde medemens. Met het totaalbedrag van deze bonnen ontvingen 231 gezinnen in Enschede Kerstpakket.

Op het Steunfonds Katholiek Enschede hebben we dit jaar ook weer een beroep kunnen doen.

Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen doorverwijzen. Tijdens de vieringen met Pasen en Kerstmis wordt in de katholieke kerk aandacht besteed aan Caritas en gecollecteerd. Achter in de kerken ligt de gezamenlijke folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar het telefoonnummer verwezen. De folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op **06 38 76 50 54**

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

Namens de telefonische hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede,

secretaris Ans Koiter



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Dag meisjes en jongens, papa's en mama's,

Het is heel lang geleden dat we samen het evangelie mochten lezen en samen een kleurplaat of een werkje konden maken. Wij missen jullie. En misschien missen jullie elkaar ook? Wij willen graag weer met jullie vieren. **Daarom vieren we de kinderwoorddienst online.** Dat blijven wij doen, totdat wij weer echt samen kunnen komen.

7 februari: Christus heeft ons lijden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. Wanneer wij aan Jezus vragen om ons te helpen, dan doet Hij dat. Hij wacht er zelfs op dat we Hem iets vragen want Hij wil zichzelf niet opdringen.

21 februari: Deze dag lezen we het verhaal over Jezus in de woestijn. Kun jij de stilte vinden? En .. wat hoor je dan?

7 maart: Jezus is boos, omdat de tempel een markt geworden is. Er is geen eerbied voor God. Hoe maken wij van onze kerk een huis van God?

21 maart: Hoe lang duurt het nog, voordat wij Pasen mogen vieren? En wat vieren we eigenlijk met Pasen?

De online kinderwoorddienst begint om 10.00 uur. De link staat in de nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente. (Op www.katholiekenschede.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, u vindt de nieuwsbrief ook onder 'recente berichten')

Vind jij het leuk om een stukje van het evangelie voor te lezen? Wil je een gedichtje voordragen? Of wil je meer informatie? Stuur een berichtje naar kwdjozef@gmail.com.

We hopen jullie weer te zien!

Groetjes,

Werkgroep kinderwoorddienst Jozef.



KidsTime St Jankerk



**vrijdag 12 februari 15.30 - 17.00 ur in de
Parochiezaal van de St. Jankerk**

Als alle Corona-maatregelen het toelaten, komen we op **12 februari** weer bij elkaar met Kids Time. We zullen nog steeds voorzichtig zijn en alle voorschriften in acht nemen. Daarom gaat het op de volgende manier als jullie komen:

Een begeleider zal buiten de kerk rond 15:30 uur op de kinderen wachten en zij zal de kinderen (zonder de ouders) naar binnen meenemen. De ouders mogen niet binnenkomen. Bij afloop, rond 17:00 uur, brengt een begeleider de kinderen naar buiten. De kinderen moeten bij binnenkomst hun handen desinfecteren en moeten 1.5 m afstand van de begeleiders houden

De kinderen mogen niet de wc van de kerk gebruiken. (Tip: Laat de kinderen thuis naar de wc gaan voordat zij bij de kerk komen)

We gaan het thema Carnaval uitwerken, iedereen kent het feest wel, ook op de meeste scholen wordt hier aandacht aan besteed. Na Carnaval komt de vastentijd. De vastentijd begint voor katholieken na de drie dagen van Carnaval, op Aswoensdag, wanneer het askruisje wordt toegediend. De periode eindigt met Pasen. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen, zo'n zes en een halve week. Op 40 dagen wordt er daadwerkelijk gevast, de zes zondagen zijn hiervan uitgezonderd.

Als we toch nog niet mogen samenkomen met de KidsTime, noteer dan alvast de datums die hieronder staan, dan kom je gewoon de volgende keer, En neem dan een vriendje of vriendinnetje mee, er is ruimte genoeg en het kost bijna niets.

We hopen heel veel kinderen te (mogen) ontvangen!

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Je bent altijd welkom op de volgende datums:

Volgende datums: 12 februari 2021, 30 april 2021 en 18 juni 2021

Thema's: Carnaval, Moederdag en St. Jan

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim





2021 Jozefjaar

Vlak voor kerst stelde de paus een Jozefjaar in

Want 150 jaar geleden werd Jozef uitgeroepen tot patroon voor de kerk.

Jozef had een zwangere vrouw en haar kind onder zijn hoede genomen. En mee op de vlucht toen het gedood leek te worden. Door zijn huwelijk met Maria was Jozef wettig vader geworden van het kind van een ander: Gods Zoon.

Het gaat de paus om de spiritualiteit van Jozef. En dat we bij Jozef zien hoe God werkt: door gewone mensen bij wie het niet om hunzelf gaat. Van wie weinig is te zien, maar die dagelijks het verschil maken. Die uit eigen ervaring weten hoe afhankelijk we zijn. En zich daarom gevoelen anderen te helpen.

De paus verbindt het Jozefjaar ook met het coronajaar.

Hij wijst op ouders en verzorgers, op mensen in het onderwijs, en op grootouders. Zij leren onze kinderen dat een crisis bij het leven hoort. En ook hoe je ermee om kan gaan: door geduldig routine te wijzigen, maar wel gedisciplineerd te blijven; door met rust, biddend vooruit te kijken, en met liefde wat over te hebben voor elkaar.

Elk leven kent vroeg of laat een crisis. Daarmee móet je leren dealen om er sterker van te worden, en menselijker. God werkt zijn plannen uit met mensen die hun beperkingen kennen, en hun broosheid accepteren. Mensen die over zichzelf niet te groot denken, of te klein. die durven loslaten om zichzelf te geven,

zoals Jozef.

Bezinning door pastoor Paul Daggenvoorde



Kinderkamp en tienerkamp in 2021

In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus.

KINDERKAMP 'Vrienden voor het leven' (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)

Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook.

Als Hij aan zijn opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de tollenaar. En Jezus bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die hun verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten zakken om hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan denken.

Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 195 i.p.v. € 250)



TIENERKAMP 'Heroes only' (voor tieners van 13 t/m 16 jaar)

Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema 'Heroes only'. Deelnemers zullen verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een held?

Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290)

Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2021.

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 - 29015399.



Veel gestelde vragen rond kerk(balans)



Voordat ik op een aantal vragen inga wil ik allen die meedoen aan de actie Kerkbalans en degenen die al lange tijd maandelijks, per kwartaal of per jaar een bijdrage naar onze kerk overmaken enorm bedanken.

Uw steun is onontbeerlijk.

1. Waarom is er ieder jaar weer een actie Kerkbalans?

Een begrijpelijke vraag, want een behoorlijk aantal van u maakt al tientallen jaren een maandelijks bedrag over naar de parochie. De kerkbijdrage is onze belangrijkste inkomstenbron.

a. Het is voor ons belangrijk om te weten op hoeveel geld we ongeveer kunnen rekenen.

b. Voor mensen die al jaren hetzelfde bedrag geven kan het een herinnering zijn om hun bedrag aan te passen. Een deel van de parochianen geeft nog steeds hetzelfde bedrag als

20 jaar geleden. In de tussentijd zijn de kosten wel gestegen.

c. Op deze wijze worden nieuwe parochianen gestimuleerd om mee te doen aan ondersteuning van de kerk.

2. In de krant stond dat alle geld van de Kerkbalans naar het bisdom gaat. Klopt dat?

Nee, dat is volstrekt onjuist. Wij beschikken volledig over het geld en het geld wordt in onze eigen parochie besteed. Wel is er een afdracht van 9% aan het bisdom. Ook het bisdom is afhankelijk van bijdragen van parochies, als bron voor de financiering van haar onkosten.

3. Ik maak altijd geld over naar de rekening van de St. Jan, de Verrijzenis, enz.. Komt dat geld wel over?

Dat geld komt zeker over. Wij hebben in Enschede één centrale boekhouding, waarin te zien is uit welke delen van de parochie ons geld komt.

4. Waarom vragen jullie de bijdragen over te maken naar rekening

NL15RABO 0153 1666 65, ten name van Par. Jacobus de Meerdere?

In de stad Enschede zijn wij één parochie. Bij het samengaan van de parochies kwamen zo ongeveer 60 bankrekeningen samen. Om het overzichtelijk te houden proberen we dit terug te brengen. Voor de overzichtelijkheid is het ook handiger als alle kerkbijdragen op één rekening komen. Het voorkomt een grote administratie last.

Uw bijdrage wordt op naam genoteerd. Hierdoor is duidelijk waar het geld vandaan komt.

U kunt ons helpen door uw overboekingen te doen via de hierboven genoemde bankrekening. Inmiddels is het aantal rekeningen teruggebracht tot onder de 40.

5. Ik behoor toch tot de Ariënsparochie, Jozefparochie, enz..?

Wij kennen sinds de fusie maar één parochie: parochie St. Jacobus de Meerdere. Deze bestaat uit de voormalige parochies: St. Jan/H. Michael, Ariëns, Verrijzenis, Maria/H.Geest, St. Jozef en H. Jacobus.





6. Behoren de Enschedese dorpen niet bij onze parochie?

Nee. De kerken in Glanerbrug en Lonneker horen bij de parochie Maria Vlucht, waar ook de kerken in Losser en Overdinkel onder vallen. De kerk in Boekelo hoort bij de St. Franciscusparochie in Haaksbergen.

7. Wat is de relatie van onze parochie met Maria Vlucht en de St. Franciscusparochie?

We hebben met deze parochies hetzelfde pastoraalteam bestaande uit pastoor Paul Daggenvoorde, parochievicaris Willy Rekveld, pastoraal werker Carla Berbée en pastoraal werker Frank de Heus, pastoraal werker Margot Dijkman (tot 1 maart) en coördinator Jongeren activiteiten Ans te Lintelo. Samen bedienen zij geheel Zuid Oost Twente.

8. Ben ik verplicht een incasso machtiging af te geven?

Zeker niet. De incassomachtiging geeft ons zekerheid dat het geld met regelmaat binnenkomt. U kunt ook zelf de bank een opdracht geven periodiek een bedrag naar de parochie over te maken. Natuurlijk kunt u ook zelf het bedrag overmaken of per kas aan ons geven. Automaten hebben onze voorkeur omdat het ons een bepaalde zekerheid geeft en voorkomt dat men vergeet de bijdrage over te maken.

9. Ik wil het bedrag van mijn incassomachtiging verhogen/verlagen of de machtiging intrekken. Hoe regel ik dat?

U kunt altijd contact opnemen via het secretariaat: secretariaat@katholiekenschede.nl . of bel 053-478 53 06 (alleen ma t/m do morgen)

10. Mijn kaart is niet opgehaald. Hoe kan ik die inleveren?

U kunt de kaart altijd opsturen naar: Antwoordnummer 2395, 7500 WB Enschede. Een postzegel is niet nodig.

11. Welke inkomstenbronnen heeft de parochie?

De parochie wordt door geen enkele instantie van structurele geldmiddelen voorzien. De enige rijksbijdrage is in principe monumentensubsidie voor de H.Jacobuskerk.

- a. Kerkbijdragen
- b. Collecten, stipendia
- c. Huren
- d. Rentes
- e. Begrafenissen, huwelijken e.d.
- f. Diversen

Verdere vragen mag u altijd naar mij sturen: vicevoorzitter@katholiekenschede.nl of 0617308158

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere.



R.K. Erfgoed: Religieuze kunst

Overal staan in Nederland Sint Josephkerken-kloosters-scholen-internaten en natuurlijk ziekenhuizen. Veel is de laatste tientallen jaren verdwenen. Respect voor de religieuze bouwkunst was er niet. Nu trouwens ook niet. Moderne beeldenstorm. In Alkmaar staat ook een St. Josephkerk van 1908, gesloten in 2019. De bekende beeldend kunstenaar Jaap Min heeft aan dit voormalige godshuis driftig gewerkt. Koning en Vrouwe van alle volkeren, gebrandschilderd glas-in-loodramen zijn van hem. Hij was de monumentale kunstenaar in beton, glas en textiel. In Enschede hing tientallen jaren een fraai tapijt in het stadhuis. Nu opgeslagen boven bij de Twentse Welle/ Museumfabriek.



In de Josephkerk in Alkmaar wordt nu in een snel tempo een negental woningen gebouwd maar met respect voor het werk van Jaap Min, ook met behoud van de kapel. Ook in Alkmaar staat Pius X kerk met glas-in-loodwerk van Jaap Min. Lange tijd was het een van de grootste glas-in-loodramen van Europa. Nu is de kerk gedeeltelijk verbouwd tot hospice met behoud van het gehele raam.

Dichter Neeltje Maria Min is overigens een nichtje van hem.

Ook Cuypers heeft natuurlijk een kerk gebouwd in Alkmaar, Sint Laurentiuskerk.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk

Foto's: Secil Arda



In beweging...



In beweging; een titel die volgens mij goed past bij het begin van dit nieuwe jaar. We komen minder in beweging en zijn voor een deel gekluisterd aan huis.

Sommige mensen willen wel kruipend naar de sportschool, maar helaas kom je daar (nog) niet in beweging.

Of je nu wilt of niet, in beweging zijn we tóch. We moeten ons verhouden met wat wél en niet mag, en daar antwoord op geven. Ook in het onderwijs. Letterlijk op school met de fysieke lessen aan de examenklassen en online met de andere klassen. Het klinkt al bijna vertrouwd.

Bij het in beweging zijn is het belangrijk grenzen aan te geven. Vrijheid zonder begrenzing is leegte of zoals iemand het onlangs verwoordde: "Vrijheid is niet alles doen wat niet verboden is."

Maar in beweging kun je ook zijn door vanuit jouw inspiratie iemands hart te bewegen. Door creatief en inventief te zijn. Om die mooie les te maken én te geven binnen de didactische en pedagogische grenzen van deze tijd.

Ik hoop dat we bewogen-in-beweging kunnen zijn en vanuit een bepaalde balans tot mooie resultaten komen. In beeldspraak; het leven is als een berijder van een fiets. Om je evenwicht te houden, moet je in beweging zijn. (Albert Einstein)

Graag wens ik je een goed en gezond jaar met veel beweging.

Peter van Lange, docent

Pastoraal werker Margot Dijkman stopt per 1 februari (en officieel per 1 maart) met haar werkzaamheden voor de parochies in Zuidoost Twente. Er wordt nagedacht over een moment van afscheid op zondag 28 februari.

Margot is sinds 2016 lid van het pastoraal team van onze parochies. Daarvoor heeft zij gewerkt in Neede en de parochie H. Gabriel in 's Heerenberg.

In 2020 was zij 25 jaar werkzaam in het pastoraat. Vanwege de Corona-pandemie bleef een feestelijk tintje achterwege. Zij is één van de vrouwen, die de afgelopen decennia als pastoraal werker leiding hebben gegeven aan lokale geloofsgemeenschappen. Vanaf 2018 heeft zij haar werkzaamheden uitgebreid naar zorgorganisatie Livio. Aanvankelijk was Margot gesitueerd in onder meer de Cromhoff in Enschede, sinds 1 maart 2020 in Haaksbergen in het Wiedenhof / Wiedenbroek, in Neede en Eibergen als geestelijk begeleider.

31 januari aanstaande is haar laatste werkdag in onze parochies.

Haar werkzaamheden zullen worden overgenomen door de andere leden van het pastoraal team. Pastoraal werker Frank de Heus wordt het aanspreekpunt voor het pastoraat in de Franciscusparochie.

'Ik ga weg en ik blijf ook. Omdat ik in Haaksbergen in de Wiedenhof en het Saalmerink werk en omdat daar de kern van pastoraat, nabij zijn en zingeving overeind blijft', aldus Margot.

Wij wensen Margot een goede voorzetting van het geestelijk verzorgingswerk in de zorgcentra en danken haar voor haar inzet in parochies Maria Vlucht, Jacobus de Meerdere en Franciscus van Assisië.

*Elles Veltkamp
Parochie St. Franciscus van Assisië*



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

letje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 3 - 2021

maandag 8 maart 2021

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 25 maart 2021



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



(advertentie)

Brein de Baas

BETER ONTHOUDEN – BETER VOELEN



Dr. Frits Winter

Beter onthouden, Beter voelen

Leer de gebruiksaanwijzing kennen van het uiterst intrigerende besturingssysteem, dat we hersenen noemen. Deze twee en een halve kilo grijze stof is een mini-heelal met 120 miljard cellen, die via 10 biljoen schakelstations met elkaar in verbinding staan en informatie uitwisselen met een snelheid van 120 meter per seconde. De mogelijkheden van dit brein zijn praktisch onbegrensd.

Wie zijn brein de baas is, is heer en meester over zichzelf.

De eerste 5 hoofdstukken gaan over hoe je brein leert en onthoudt. Je leert af te rekenen met onder andere die vervelende vergeetachtigheid.

In de volgende 5 hoofdstukken gaat het over hoe ervoor kunt zorgen dat je brein kwalitatief beter kan werken. Hoe je opgeslagen rommel en ballast kunt kwijtraken. Vervelende gewoontes, stemmingswisselingen: weg ermee!

Brein de Baas leert je hoe je de volledige regie over je gedrag, je emoties en je denken (weer) in handen krijgt.

Het zijn vooral de praktisch tips die het boek een 'must' maken voor iedereen. Het kan leiden tot een rijker en gezonder leven tot op hoge leeftijd.

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com
Meer info? Zie www.fritswinter.nl

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Seinen

assurantiekantoor
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Werken aan je toekomst

Door corona liepen veel jongeren grote leerachterstanden op. In 2021 steunt Vastenactie daarom projecten die zorgen voor beroepsonderwijs. Daarmee kunnen mensen werken aan een goede toekomst.

Helpt u mee?

Technische leerboeken voor een hele klas kosten bijvoorbeeld € 24.



IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

Patrick werd kleermaker en kan zich nu goed redden.



www.vastenactie.nl

VASTENACTIE



“Een uitvaart is méér dan begraven of cremieren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vredenhof
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vredenhof.nl





DOORGEVEN



KIK

Altijd hongerige muis neemt een aanloop en klautert op Kikkers wijwaterbakje. 'Kik', hijgt ze, zodra ze op de rand staat, 'Heeft niemand me gezien? Kan ik een geheim bespreken?' 'Natuurlijk', zegt Kik rustig. Het zal wel weer over geheim snoep gaan, denkt hij. Maar muis fluistert: 'Wat moet ik doen? Ik ben verliefd. Ik voel me raar en duizelig!'. 'Verliefd?? Op wie dan?' vraagt Kik. Muis wordt rood. 'Op ... Valentino. Hij komt uit Italië. Hij heeft dromerige ogen. En zwarte snorharen. En zijn stem klinkt als ... rroomijs, nee, als ... chocoladeboter ... óóó, Kik, ik kan hem wel opeten! Wat moet ik doen?!' Kik heeft erover gelezen, verliefdheid. Het hart is van slag. Je gaat wiebelen en blozen. Je wilt iemand opeten.

Het is niet ongevaarlijk. 'Muis', zegt hij, 'weet Valentino dat je dat hebt?' Muis wordt nog roder. 'Nééé. Ik durf het niet te zeggen. Hij lacht me vast uit!' 'Zal ik iets dóórgeven?' oppert Kik, 'Een boodschap?' Samen maken ze een briefje met harten en kusjes. Op zondag geeft Kik het snel aan Valentino en verdwijnt. Valentino opent het briefje. Hij loopt een uur in zichzelf te mompelen, tot hij altijd hongerige muis tegenkomt. 'Wáátte??' vraagt hij haar, 'Wáátte moet iek mette die Kieker? Mette die koesjes?? Veráándert die Kieker in eene mooie muisje als iek hem koesje geef? Mámma mia!' Altijd hongerige muis bloost. 'Je kunt uitproberen,' piept ze zacht. 'Op mij bijvoorbeeld?'



Spel: Doorgeefbriefje

Met een aantal spelers (4 of meer) zit je rond de tafel.

Nodig: voor ieder een vel papier en een pen. **Doen:** schrijf allemaal boven aan het papier 'De allerliefste in de hele wereld vind ik ... [vul in]'. Vouw de bovenrand om, zodat de zin onzichtbaar is. Schrijf hieronder één doorgeefwoord, zoals 'omdat', 'want', 'maar', 'en', 'hoewel', 'als', 'behalve', 'wanneer', 'kortom', of een ander woord waarmee een zin kan beginnen. Geef het briefje door aan je rechterbuur. Schrijf de volgende zin, beginnend met het doorgeefwoord. Vouw het blad weer om, schrijf weer een doorgeefwoord en geef het briefje goed gesloten door. Als het blad vol is, vouw je het open en lees je om de beurt de hele brief voor.

Dat wordt lachen!

Variant: een andere openingszin kan ook, bijvoorbeeld: 'Mijn favoriete dier is ...' of 'De grappigste televisiefiguur vind ik ...', of 'De beste sporter is voor mij ...'
Veel plezier!



Uit de Bijbel

Wat ben je mooi,
mijn vriendin,
wat ben je mooi;
Je ogen zijn duiven!
Je bent mooi, mijn lief,
en zo zoet!

Hooglied 1,15-16



Telesien: Marije de Jong
Teleontwerper: M. Janssens