

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
januari 2021/1



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl



In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede

I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is.
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

januari 2021 / 1

Inhoud

- 5 **Voorwoord**
pastor Margot Dijkman
- 6 **St. Jozef**
- 8 **H. Jacobus**
- 10 **St. Jan**
- 11 **Afscheid van Liny Oude Egberink**
- 14 **In Memoriam:**
Truus Ensink-Nijland
- 16 **Vieringenrooster**
- 19 **Caritas**
- 24 **Blijven onze locaties open? en**
Kerkbalans van Joop Hassink



Hebt u bij deze Pelgrim of
in de loop van de week géén
verzoek gekregen om mee te doen
met Actie Kerkbalans maar wilt u
wél een bijdrage geven? Neemt u
dan even contact op met het
Parochieel Diensten Centrum, het
telefoonnummer staat bovenaan
op deze pagina

4 Lichtjes

Voor kou
Voor verdriet
Voor eenzaam
Voor jou:
Het Lichtje van **Warmte!**

Voor vrijheid
Voor toekomst
Voor het duister
Voor jou:
Het Lichtje van **Hoop**

Voor 'we beginnen'
Voor 'We gaan ervoor'
Voor 'we doen het!'
Voor iedereen:
Het Lichtje van **Vuur.**

Voor 'Zonder Corona'
Voor 'Het Eind is in zicht'
Voor 'De Goede Start'
VOOR IEDEREEN:
LICHTJE VAN HET NIEUWE BEGIN!

12, 20 JOOTJE

VAN DE REDACTIE

Wij wensen U allen een sprankelend

2021

Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine



In de leegte zitten

Het lange kerstweekend gaf mij gelegenheid te lezen in wat al een tijdje op de stapel lag. Zo las ik een schrijven van Erik Borgman, theoloog die telkens een eigen geluid laat horen. Hij zet vraagtekens bij het idee dat je in tijden van crisis moet aanpakken, daadkrachtig zijn en zo snel mogelijk met oplossingen moet komen. Want, zegt hij, er is dan vaak weinig of geen oog voor de moeilijkheden die er zijn en zo lopen we grote kans ongezien slachtoffers te maken.

Hoe staan wij als kerk naast mensen 'in wat zij het moeilijkst vinden: in de leegte zitten en niets zinvol kunnen doen', vraagt hij zich af. Vertellen wij 'wees flink en pak aan' of is er bij ons ruimte voor wat mensen bang maakt en onzeker? Willen we het horen en meevoelen?

Ik moest denken aan gesprekken met mensen in rouw. Sommigen van hen vonden en kregen

te horen: kom op, je moet verder, je hebt je (klein)kinderen nog. Maar ze waren nog zo verdrietig, zo lamgeslagen. De erkenning dat dit gevoel realiteit is en niet op een door ons vooraf bepaald moment over zal zijn, is pijnlijk én werkt bevrijdend. De tijd nemen en de ruimte geven aan hun levensverhaal is helend. Het brengt naast verdriet, vaak wat ook mooi en goed is in hun leven, weer aan het licht.

Hoe kun je iets doen als je niets kunt doen, niet weet wat te zeggen en je geen houding weet te geven? In de kapellen van onze kerken is te zien hoe velen zich wenden tot Maria. Zij is, zegt Borgman, beeld van een kerk die kijkt met barmhartigheid, open is voor de genade en

werkelijk voelt wat er gebeurt aan pijn, verlies, angst om ons heen en in onszelf. Zoals ik bij de Maristen leerde: aandachtig aanwezig zijn. Een kerk die weet dat alleen in en door de pijn



van de wereld heen, de hoop aan het licht kan komen.

We hebben de geboorte van Jezus gevierd. Hij is gekomen om te redden, om te genezen wie ziek is. Hij kwam waar we Hem niet verwachtten. Waar niets was, bracht hij overvloed. Zo zal, schrijft Borgman, het ook zijn in deze crisis en in de toekomst. Wie als christen toekomst zoekt, raadt hij aan dat te doen waar je het niet verwacht.

De leegte zal zich vullen.

Ik wens U allen een **Zalig Nieuwjaar**,

Pastoraal werker Margot Dijkman



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopy kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Vieringen in de St. Jozefkerk

Tot en met 17 januari zullen er geen vieringen plaatsvinden in de RK kerken in Enschede vanwege corona.

Indien ná 18 januari wordt besloten weer te vieren met parochianen, dan dient u zich weer vooraf aan te melden op onderstaand mailadres of telefoonnummer.

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór donderdag 9.00 uur een e-mail naar reserveren.noord@katholiekenschede.nl

U krijgt alleen bericht terug, als er voor u plaats is in de kerk. Als u niets terug hoort, is er geen plaats voor u vrij.

U kunt zich ook **telefonisch** aanmelden via het lokaal secretariaat op donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur op 053-435 48 08.

Dus geen bevestiging is geen toegang.

We dienen ons strikt aan de regels te houden en willen niet mensen aan de kerkdeur terug moeten sturen. Ik hoop dat u allen meewerkt en het ook voor ons niet te moeilijk maakt.

Deze regel geldt in ieder geval tot nader bericht.

Wij wijzen u er nog wel op dat de vieringen ook via de livestream van You Tube te volgen zijn. (zie hiervoor ook de website van de parochie)

*Met vriendelijke groet,
Pastoraatgroep/beheergroep Noord.*



Vertrouwen

De weerberichten geven het aan. Het jaar 2020 eindigt stormachtig, zoals het jaar zelf. We wisten nauwelijks waar we aan toe waren. Onzekerheid voerde de boventoon. Verlies, gemis van dierbaren. De anderhalve meter maatschappij deed zijn intrede. Vervreemdend, noodzakelijk tegelijkertijd. Wie kon, werkte thuis. Ondertussen werd gewerkt aan de stille belofte, het corona vaccin. Bescherming, allereerst voor de meest kwetsbaren onder ons. Hoop doet leven. Er is iets om naar uit te kijken. Een hoopvol begin van het nieuwe jaar. Toch nog, door alle stormen heen. Als het vaccin zijn werk doet, zal het dan worden zoals voorheen? Of moeten we het definitief over een andere boeg gooien? Een andere koers gaan varen? Het eerste wat boven komt is, dat we elkaar weer onbezwaard kunnen ontmoeten. Geen angst meer voor die onzichtbare vijand die overal op de loer ligt. Iedereen kan treffen.

Oud en jong, zwak en sterk. De angst kan je te pakken krijgen. Je durft nauwelijks nog de deur uit te gaan. Alleen voor het hoogst noodzakelijke. Ook dat zou je nog willen uitstellen. Tot dat het echt niet meer kan. Dat alles maakt onrustig, eenzaam. Zelfs in je huis vind je geen rust. Wat ga je doen? Muziek luisteren? Lezen? Puzzelen? Breien? Oude foto's opnieuw bekijken? De muren komen op je af. Je houdt het niet meer uit. Wat biedt troost? Wat geeft rust? Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) komt in de eenzaamheid van zijn gevangenis cel tot bidden.

"Tot U, God, roep ik in de vroege morgen, help mij te bidden en mijn gedachten te richten op U, ik kan het niet alleen. In mij is duisternis, bij U is licht. Ik ben eenzaam, U verlaat mij niet. Ik ben bevreesd, bij U is hulp. Ik ben onrustig, bij U is vrede. In mijn hart is bitterheid bij U is geduld. Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg."

In december 1944 bidt hij:

Door goede machten trouw en stil omgeven
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,
zo wil ik deze dagen met U leven
en met U binnengaan in het nieuwe jaar.

Door goede machten wonderbaar geborgen
wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.
God is met ons in de avond en de morgen,
en elke nieuwe dag is Hij nabij.



Een medegevangene schreef later: : Hij was één van die heel zeldzame mensen, voor wie God een werkelijkheid is.

Een gezegend 2021.

Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.00 uur met rondleiding.



De twee kanten van twintigtwintig

Een jaar om nooit te vergeten, 2020! We kijken er met gemengde gevoelens op terug, virus, onzekerheid, lockdown, vieringen met maar 30 bezoekers of on line, geen ontmoeting, geen koffie. Gemis. Eenzaamheid. Toch zullen er voor ieder van u ook lichtpuntjes zijn geweest in het afgelopen jaar. Wij hopen van harte dat u deze lichtpuntjes meeneemt naar 2021, waar ze een baken van hoop en vertrouwen kunnen zijn. Waar we elkaar weer zullen ontmoeten. Waar we weer samen vooruit kunnen kijken.

Het onderstaande gedicht geeft het "gevoel van 2020" weer wanneer u het leest. Wij vragen u het opnieuw te lezen, maar dan van beneden naar boven. En dat gevoel vast te houden.

Wij wensen u veel heil en zegen in het nieuwe jaar!

*Twintigtwintig heeft me niets gebracht
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
"Er zit iets moois in iedere dag"
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!*

(lees het gedicht nu van onder naar boven)



Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis

Het getal 40 heeft een bijzondere betekenis in ons geloof. We kennen de 40 dagen vasten voor Pasen. Mozes trok 40 jaar met het volk Israël door de woestijn. En 40 dagen na Kerstmis is het Maria Lichtmis....



Officieel heet het feest: 'Opdracht van de Heer'.

In de Joodse traditie was het gebruik dat de eerstgeborene na 40 dagen naar de tempel werd gebracht. De ouders offerden dan een duif en een lam, of als ze arm waren alleen twee duiven.

*

In christelijk perspectief betekent het dat Jezus voor de eerste keer door zijn ouders naar de tempel werd gebracht. Je zou kunnen zeggen dat Jezus op deze dag voor het eerst aan het grote publiek werd getoond. Na de herders en de wijzen heeft nu iedereen gezien dat Gods Zoon in de wereld gekomen is.

Daarmee is Maria Lichtmis het laatste feest rond de menswording van God, het einde van het Kerstfeest dus.

*

Maria Lichtmis is veel meer een Christusfeest dan een Mariafeest. Waarom dan toch die naam? In het jodendom was het gebruik dat vrouwen 40 dagen na een bevalling weer naar de tempel gingen. En voor Maria geldt heel speciaal dat zij met de geboorte van Jezus meegewerkt heeft aan het in de wereld brengen van het licht.

*

Begin februari is tevens het vroege begin van de lente, het licht komt ook letterlijk weer terug. Licht dat ons verwarmt, dat we koesteren, dat perspectief biedt!

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen

en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor

vragen en informatie)



Gelukkig Nieuwjaar!

We wensen iedereen een heel gelukkig en vooral gezond 2021.

Wat was het spijtig dat al die voorbereide kerstvieringen op het laatst niet doorgingen. Maar we beginnen met frisse moed aan het nieuwe jaar.

We weten nog niet of we ná 18 januari weer mogen vieren met parochianen, maar als dat wel zo is, dan dient u net als voorheen te reserveren.

Aanmelden voor de viering kan bij voorkeur per e-mail via:

reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

(let op: het woord 'reserveren' hoort ook bij het mailadres!) U krijgt altijd bericht terug of er plaats is voor u of niet..

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor de betreffende viering. Tel. 053-4316209

Staat u niet op de lijst van aangemelde personen, dan kunnen wij u niet toelaten, hoe zeer ons dat ook spijt.

Er geldt een **mondkapjesplicht** voor binnenkomst en uitgaan van de kerk, als u op uw plaats zit, mag het mondkapje af.

U kunt weer een kaarsje aansteken bij Maria.

*Pastoraat- en Lokale Beheergroep
Geloofsgemeenschap Zuid*



Afscheid Liny Oude Egberink

Na 45 jaar zich in alle geledingen van het parochiewerk in de St.Jan - H.Michael ingezet te hebben vindt Liny nu het moment gekomen om te stoppen. In de beginjaren is ze begonnen met de gezinsvieringen. Daarna volgden Woord- en Communievieringen, Avondwakes en Ouderen en Kerk. In die periode heeft ze de Pastorale Kadertraining gevolgd. Toen pastor Zandbelt wegging vroeg hij haar centraal contactpersoon te worden, wat ze jaren met veel enthousiasme heeft gedaan. Intussen begaf ze zich ook op het bestuurlijke vlak. Als vice - voorzitter van toen nog de St.Jan parochie heeft ze samen met pastor Ad Blommerde een belangrijke bijdrage geleverd aan de fusie St.Jan - H.Michael hetgeen nu niet bepaald een makkelijke periode was, maar door alles langzaam samen te voegen, eerst de werkgroepen daarna de gebouwen, wat het moeilijkste gedeelte was is er iets moois tot

de stand gekomen, de St.Jan - H.Michaelparochie met als kerk de St.Jankerk, nu onderdeel van lokatie Zuid. Liny werd vice - voorzitter van het nieuwe bestuur. Na enige jaren kreeg ze bij haar afscheid de pauselijk onderscheiding PRO ECCLESIA ET PONTIFICE. Daarna was ze elke donderdagmorgen te vinden op het parochiesecretariaat, waar ze de Misintenties en de mededelingen voor de weekendvieringen verzorgde en allerlei andere dingen. Kortom Liny was een begrip in onze parochie. Ze heeft ongelooflijk veel werk verzet, waarvoor we haar heel veel dank verschuldigd zijn. Als waardering kreeg ze daarom door Joop Hassink, vice-voorzitter van de St.Jacobus de Meerdere parochie te Enschede de Jacobuspenning opgespeld. Liny nogmaals bedankt voor de jarenlange fijne samenwerking. Ik hoop, dat je samen met Bennie en je kinderen nog een aantal jaren kunt genieten.

Gerdie Leurs



Vrijwilliger van het jaar 2020

2020 was een vreemd jaar, gedomineerd door corona, waarin we weinig mochten vieren, maar waarin vrijwilligerswerk wel, zij het aangepast, door ging. Toch hebben we gemeend dat het goed is om een vrijwilliger van het jaar te kiezen. Juist nu, omdat vrijwilligerswerk niet ophoudt met de tijdelijke sluitingen van de kerk.

Dit jaar hebben we gekozen voor een stille kracht, mogelijk is ze niet eens bij iedereen bekend, maar dat heb je met stille krachten, die op de achtergrond toch het nodige werk verzetten. We hebben het over **Riky Landewé**.

Zij is al 45 jaar vrijwilligster voor onze geloofsgemeenschap. Begonnen in de werkgroep 1e Heilige Communie, daarna bestuur van de H. Michaëlparchie. Daarna begon zij als medewerkster van het secretariaat, o.a. verjaardagskaarten van het St.Jan/H.Michaël gedeelte komen door haar op de juiste plek terecht. Tot haar verhuizing naar Boekelo in 2019 was zij ook nog wijkcontactpersoon voor haar oude straat de Poolmansweg. Wij danken haar voor al haar vrijwilligerswerk en zodra het kan komen we langs met een bloemetje, de nieuwjaarsreceptie gaat immers niet door.

Verder bedanken we alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Zuid, meerdere mensen ook al meer dan 45 jaar. Ieder draagt op zijn/haar manier een steentje bij om onze gemeenschap te laten functioneren, voor en achter de schermen. Hopelijk kunnen we in 2021 weer vrij en gezond vieren en na een lekkere kop koffie en een goed gesprek weer huiswaarts gaan.

Lisette Janssen

Namens pastoraat- en lokale beheergroep Zuid

Kinderwoorddienst voor de Advent in de Sint Jan 2020

De vier weken van de Advent waren voor de kinderen van Enschede Zuid, de tijd van feestelijke voorbereiding op Kerst. Dit jaar was het thema **Een goed bericht**. Over een adventsbode vol goed nieuws.

En goede berichten waren nodig. Voor het eerst moest er gereserveerd worden voor een plekje in de kerk tijdens de KWD. De dertig plekken waren zo gevuld.

De kinderen hebben op de zondagen verschillende verhalen gehoord.

In de 1 e week ging het verhaal over Jezus, over een vijgenboom met een bijzondere boodschap. Met zijn blaadjes laat hij zien, dat de zomer eraan komt. De 2 e week ging het verhaal van Johannes, die heeft goed nieuws voor de mensen, als hij vertelt dat je opnieuw mag beginnen. En op de derde zondag lezen we uit het Oude Testament, uit het boek Jesaja. Jesaja had goed nieuws met het oog op de toekomst. Hoe? Simpel: Leef zoals God van ons vraagt, eer hem. Wees goed voor elkaar en help elkaar. Hij zal de rest doen.

Bij al deze weken hebben de kids een leuke activiteit erbij gedaan, zoals het invullen van blaadjes aan de boom (1 e week) of het inkleuren van een kleurplaat en bespreken van een praatplaat "Johannes ging dopen"(2 e week).

Helaas konden we de vierde week niet afmaken, de Lock down was het enige slechte nieuws in deze voorbereidingstijd.



Er was ook volop goed nieuws: Milena Blok hielp mee tijdens de KWD als stagiaire voor haar vormselproject. Dat deed zij fantastisch! En er waren alle weken genoeg kinderen die mee wilden doen en genoten hebben van de Kinderwoorddiensten.

Alle vrijwilligers die aan dit project hebben meegewerkt, waren geweldig! Zonder de hulp van hen kunnen we deze projecten niet doen, dus heel erg BEDANKT lieve vrijwilligers. Op naar een nieuw jaar met mooie en nieuwe projecten en Kinderwoorddiensten.

Groetjes,

Saskia Baldewsing
Werkgroep Kinderwoorddienst St Jan



Bedelen

Met de zusters van moeder Teresa ging ik in Rwanda, Afrika, elke dag naar de markt. Niet om te kopen, maar om te schooien. Want minstens honderd kleine kinderen moesten gevoed, elke dag opnieuw. De kleinsten onder de allerarmsten.

Het akelig straatarme leven van hun ouders had deze baby's en kleuters overgelaten aan de zorg van de zusters. Onvoorwaardelijk namen die ze op. Met een rammelende pick-up reden we door de buurt en over de markt. Waar we iemand met vlees, vis of fruit zagen, hielden we halt. Om te vragen waar het vandaan kwam. En of er wat van kon worden afgestaan. Bedelen onder de armsten. Getraumatiseerde door de oorlog.

Als schooiers bleven de zusters in grote afhankelijkheid dagelijks doen wat de zorg vroeg. Immers: 'Vraag en je zult ontvangen'. Zij geloofden in woord en belofte van Jezus. En zij verstonden hun missie als zijn opdracht: de minsten onder de armen te voeden, te kleden en te bezoeken. Van het eten brachten we wekelijks ook wat in de gevangenis en het ziekenhuis.

Bedelend vragen om financiële bijdrage aan de missie van de parochie. Zo beleef ik de jaarlijkse actie kerkbalans. Dit jaar door Corona des te meer. Het is onbetaalbaar kostbaar, en kost ook heel veel om parochie te zijn. In deze folder leest u erover. Doe alstublieft mee. We zijn helemaal van uw bijdrage afhankelijk. Dank u wel!

Paul Daggenvoorde, pastoor





Truus Ensink – Nijland

Vrouw van de Verrijzenis

* 27 juni 1930 – † 5 december 2020

Truus is in Hengelo geboren, als oudste van zes zussen en één broer.

In 1950 leerde ze Richard kennen, met wie zij in 1957 is getrouwd. Ze verhuisden naar Enschede, naar de Oldenzaalsestraat. Daar zijn Marijke en Gerard geboren.

Vanaf 1974 woonden ze in Enschede-zuid, dicht bij de Verrijzeniskerk. Vanaf die tijd is Truus steeds nauw verbonden met de Geloofsgemeenschap van de Verrijzeniskerk, toen nog in opbouw.

Ze heeft meegewerkt aan de inhoud en vormgeving van de vieringen in de Mgr. Bekkersschool.

Truus is betrokken bij de opzet van woord- en communievieringen; ze is lector in de vieringen; de laatste jaren coördineert ze die groep ook.

Ze zingt mee in het Dameskoor. Truus werkt mee aan uitvaartvieringen. Ze is lid van de liturgiegroep; ze vertegenwoordigt de Geloofsgemeenschap in de dekenale liturgiegroep; ze leest verbindingsteksten bij Jesus Christ superstar.

Met Truus in de buurt gaat het goed: ze ziet gemakkelijk dingen die zoal moeten gebeuren en pakt dan aan, improviseert waar nodig.

Truus groeide en beleefde vreugde aan het vrijwilligerswerk in onze Geloofsgemeenschap, in de ontmoeting van mensen. In toenemende mate doet het ook haar verdriet, als je gewaar wordt dat de katholieke kerk in feite zo ver weg raakt van mensen en steeds meer op afstand raakt. Truus ervaart het als bevrijdend, als we (alternatieve) vieringen kunnen maken die meer op mensen zijn gericht, bijeenkomsten waar ook zij zich veilig kan voelen. Als de mobiliteit van Truus wat minder wordt, blijft ze een trouw bezoeker van de alternatieve vieringen in onze Vrijplaats.

Na het overlijden van Richard in 2016, is Truus liefdevol verzorgd in Bruggerbosch.

Daar is ze op 5 december uit onze tijd gegaan, los van de aarde en los van zorgen en verdriet; op weg naar dat oord van rust en vrede, waar Truus altijd vol hoop rekening mee heeft gehouden.

Op 12 december hebben we afscheid genomen van haar in een intieme bijeenkomst op het crematorium: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen die de laatste jaren voor haar echte zonnetjes zijn geweest, zussen en vrienden.

Wij gedenken *deze vrouw van de Verrijzenis* in dankbaarheid.

Adieu.



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jankerk:

20-12-2020

Fien Kamphuis-Nienhuis, 90 jaar, w/v Theo Kamphuis

St. Jozefkerk:

17-12-2020

Ben Knobben, 85 jaar, e/v Lidy Knobben-Koertshuis

H. Jacobus:

13-12-2020

Roelof van der Schaaf, 94 jaar, e/v J.E.B. Van der Schaaf-Berkel

Anders:

09-12-2020

Leida Aagten-Schopman, 94 jaar, w/v G.B. Aagten

27-12-2020

Hendrika Maria Petronella Olde Agterhuis-Fruke, 75 jaar,
e/v A.J.A. Olde Agterhuis



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 16/17 januari 2e Zondag door het jaar Online-viering Losser	Eucharistieviering Zondag 09.00 uur W. Rekveld Online-viering Maria Geb.kerk		
Weekend 23/24 januari 3e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter Samenzang	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Samenzang
Weekend 30/31 januari 4e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Ledoux Vocal Moments	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 6/7 februari 5e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus + R. Ledoux Vocal Moments
Weekend 13/14 februari 6e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Tot en met 18 januari 2021 zullen vieringen online worden uitgezonden. Als het mogelijk is zullen vanaf die datum de vieringen weer (beperkt) plaatsvinden volgens het bovenstaande rooster.

Houdt u hiervoor de berichtgeving op de website en in de nieuwsbrieven in de gaten. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Parochieel Dienstencentrum Enschede of uw locatie.

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

Zolang bij een viering 30 personen aanwezig kunnen zijn, vinden er geen kinderwoorddiensten plaats in de St. Jozefkerk.

Zodra de kinderwoorddiensten weer aanvangen, zal hiervan melding worden gemaakt op de website.



LICHAAM

Wij zijn als kerk het lichaam van Christus. Dit mooie geestelijk-lichamelijke beeld is extra sprekend geworden nu we ons lijf in corona-tijd niet meer mee kunnen nemen naar de kerk. Hoe blijf je erbij? Zoals een lichaam doet: door te geven en te ontvangen.



KERK VIA MEDIA

U kunt iedere zondagochtend via KRO-NCRV kijken naar een eucharistieviering. En misschien kunt u ook een eucharistieviering vanuit uw vertrouwde parochiekerk volgen die via *livestream* wordt uitgezonden.

Hieronder volgen enkele tips om er thuis een echte viering van te maken, alleen of samen.

- Zet het **koffieapparaat** alvast startklaar voor na afloop.
- Leg **papier/pen** neer om op te schrijven voor wie u wilt bidden.
- Zet een **kaars** op een mooie ondergrond (schijf hout, schaal, placemat) met wat voorwerpen erbij die u ter harte gaan (bijvoorbeeld een uitgeknipt krantenbericht, een foto, een icoon, Bijbel, kruisje, een ontvangen postkaart, enkele bloemen, iets waar je dankbaar voor bent).

- Zet de **telefoon** uit, zorg voor rust en steek de kaars aan als dit op televisie gebeurt.
- Beeld u in dat u **erbij** bent, in de kerk. Vergeet alle afleiding en het huishouden. Wees er helemaal voor Gods aangezicht.
- Maak het **kruisteken**, probeer een lied mee te zingen, woorden echt te horen, gebeden mee te bidden. Bid ook voor uzelf en uw intenties.
- Doe mee met de **collecte** door een klein bedrag in een doosje te doen, schrijf een memo: 'Gift overmaken aan ...' of doneer online.
- Ga 'in je hart' **ter communie**. God weet wat u nodig heeft.
- Blaas de **kaars** uit als de viering voorbij is, zet koffie en praat met iemand na, dit kan ook telefonisch.

KERK THUIS

U kunt ook thuis met kinderen zelf een **kleine viering** houden rond de tafel. Op kinderwoorddienst.nl vindt u in de coronatijd minivieringen voor thuis. Luister rustig naar elkaars beleving en gevoelens. Dan kan alles voor God worden gebracht.

Tip: Laat ieder een gebedje doen voor iets of iemand en een **waxinelichtje** aansteken. Dat mag vervolgens blijven branden tot het op is.



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag De Roef **tot nader bericht afgelast**

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (voorlopig gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

De Hatteler 3e woensdag van de maand om 16.00 uur, slechts voor 9 mensen toegankelijk, alleen voor bewoners, opave verplicht.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

In haar vergadering van 12 november heeft de raad besloten dat tot 21 december er geen vieringen worden georganiseerd. Op 15 december komt de OGH raad bijeen om een besluit te nemen of er vieringen gehouden kunnen worden vanaf de kerstavond. Als raad hopen wij van ganser harte dat we dan weer de vieringen kunnen gaan organiseren.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



Geweldig,

dat is in 1 woord samengevat wat we samen op 19 december hebben gerealiseerd.

In de afgelopen maanden is er door u, middels giften (geld op de rekening en statiegeldbonnen) gedoneerd aan de Caritas, om het mogelijk te maken om op 19 december maar liefst 231 gezinnen een kerstpakket te bezorgen.



Door velen werd dit met open armen ontvangen en waren ze blij verrast. Dit gaf de bezorgers (bijna 50 in totaal) een warm gevoel. Eigenlijk is geven ook het mooiste wat er is. Uiteraard is een prijs winnen in de loterij ook mooi, maar een blijk van waardering en welkom zijn geeft een warmte in het hart, waar geen geldprijs tegenop kan.

Wij hopen dat we komende kerst weer vele gezinnen blij kunnen maken met een kerstpakket, maar ook dan hebben wij u weer nodig, want zonder u is het niet mogelijk.

Om zo, begin van het jaar al te vragen om geld is niet de beste start van het jaar, maar vanwege het wegvallen van de vieringen tijdens de kerstdagen, is er niet de collecte voor de Caritas geweest, waarmee we normaal gesproken de hulpbehoevenden in Enschede proberen te helpen. Dus richt ik mij nu op deze manier tot u.

Mocht u in de gelegenheid zijn om iets te kunnen missen, dan wil ik u vriendelijk vragen om wat over te maken op de rekening van [Caritas \(NL45ABNA0592332675\)](https://www.caritas.nl). Vermeldt daarbij in de omschrijving dat het om een gift voor de kerstpakketten gaat en dan weet ik zeker, dat we ook komende kerst weer bij vele gezinnen een kerstpakket mogen bezorgen. Ik wens u een gezegend nieuwjaar.

Edwin Seinen (namens de Caritas Enschede)



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo meisjes en jongens,

Allereerst willen we jullie een heel gelukkig en gezond 2021 wensen.

De kerken zijn momenteel nog gesloten, wat er na 19 januari gebeurt, weten we nog niet.

Zolang er geen vieringen zijn of voor maximaal 30 personen, gaat de kinderwoorddienst nog niet van start.

Wel kunnen jullie kleurplaten, werkjes of doordenkertjes downloaden op samueladvies.nl.

Voor het evangelie voor kinderen kun je kijken op de site van kinderwoorddienst.nl.

Je zoekt de datum van die zondag en onder het tabblad Bijbel vind je het evangelie voor kinderen van die zondag.

Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer gauw in de Jozefkerk.



KidsTime St Jankerk



**vrijdag 12 februari 15.30 - 17.00 ur in de
Parochiezaal van de St. Jankerk**

Als alle Corona-maatregelen het toelaten, komen we op **12 februari** weer bij elkaar met Kids Time. We zullen nog steeds voorzichtig zijn en alle voorschriften in acht nemen. Daarom gaat het op de volgende manier als jullie komen:

Een begeleider zal buiten de kerk rond 15:30 uur op de kinderen wachten en zij zal de kinderen (zonder de ouders) naar binnen meenemen. De ouders mogen niet binnenkomen. Bij afloop, rond 17:00 uur, brengt een begeleider de kinderen naar buiten. De kinderen moeten bij binnenkomst hun handen desinfecteren en moeten 1.5 m afstand van de begeleiders houden

De kinderen mogen niet de wc van de kerk gebruiken. (Tip: Laat de kinderen thuis naar de wc gaan voordat zij bij de kerk komen)

We gaan het thema Carnaval uitwerken, iedereen kent het feest wel, ook op de meeste scholen wordt hier aandacht aan besteed. Na Carnaval komt de vastentijd. De vastentijd begint voor katholieken na de drie dagen van Carnaval, op Aswoensdag, wanneer het askruisje wordt toegediend. De periode eindigt met Pasen. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen, zo'n zes en een halve week. Op 40 dagen wordt er daadwerkelijk gevast, de zes zondagen zijn hiervan uitgezonderd.

Als we toch nog niet mogen samenkomen met de KidsTime, noteer dan alvast de datums die hieronder staan, dan kom je gewoon de volgende keer, En neem dan een vriendje of vriendinnetje mee, er is ruimte genoeg en het kost bijna niets.

We hopen heel veel kinderen te (mogen) ontvangen!

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Je bent altijd welkom op de volgende datums:

Volgende datums: 12 februari 2021, 30 april 2021 en 18 juni 2021

Thema's: Carnaval, Moederdag en St. Jan

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim



Wat is mij dierbaar.....

Op mijn slaapkamer hangt een schilderijtje van een tekening van m'n ouderlijk huis, met de afbeelding van de H. Familie. Eronder staat een gebed dat in de oorlog vaak werd gebeden:

"Onder Uw bescherming staat dit Huis, Jezus -Maria-Joseph"

Mijn neef, die priesterstudent was, heeft dit getekend. Hij werd de latere kapelaan van de St. Joseph parochie in Enschede. In de oorlog was hij tijdelijk bij ons thuis omdat z'n ouders waren geëvacueerd vanwege een blindganger voor hun huis. Ook kon hij niet terug naar het seminarie omdat hij de IJssel niet meer over kon.

Hij gaf de tekening aan mijn Vader voor z'n verjaardag op 23 okt. 1944 omdat die het gebed in die moeilijke tijd 's avonds altijd met ons bad. Ik zie deze tekening nog dagelijks en denk dan vaak hieraan terug.

Zo ook aan het bombardement op een munitie trein op het station in Hengelo, waardoor bij ons in de straat alle ruiten waren gesneuveld. De straat lag vol glas, behalve bij ons huis, omdat m'n Vader in de hele oorlogstijd de bovenraampjes op een kier liet staan zodat eventuele

luchtdruk weg kon. Wat ik heel bijzonder vind, dat m'n Vader in die tijd de belofte deed, dat wanneer z'n gezin en huis van oorlogsgeweld gespaard zouden blijven, hij dan opnieuw de tocht naar Vriezenveen zou maken, die hij dikwijls met de handkar liep om, samen met de buurman, aardappels te halen.

Het was ongeveer zes jaar na de oorlog, ik was twaalf, toen hoorde ik m'n Moeder tegen Vader zeggen; "Arie het wordt nu een keer tijd dat je die belofte waar maakt".

Mijn Vader en ik gingen dus samen met de fiets op pad. Vader nam zich voor om uit dankbaarheid bij iedere kerk waar wij langskwamen een kaarsje op te steken. Te beginnen in Hengelo bij onze Ludgeruskerk. Daarna de Lambertuskerk en de H. Hartkerk. In Borne de Theresiakerk en de Stephanuskerk. In Zenderen de kerk van Maria, enz. enz. Verder kan ik mij alle kerken niet meer herinneren, maar ik weet nog wel dat een van de kerken was gesloten. Bij de pastorie deed Vader zijn verhaal. De pastoor was blijkbaar onder de indruk, want hij opende de kerkdeur en stak samen met ons het kaarsje aan.

Aan het einde van de tocht, dat moet ergens in de buurt van Vriezenveen-Westerhaar geweest zijn, aten we aan de slootkant onze boterhammen. Het was naast een veld waar turf werd gestoken, en Vader vertelde mij hoe dat turfsteken in z'n werk ging. Op weg terug dronken we voor Borne nog wat, voor Vader een borreltje en ik kreeg een flesje limonade.

Leo Metternich.



DICHTBIJ

Iemand van wie we in deze tijd geen 1,5 meter afstand hoeven te houden is God. Door de stilte die is gevallen ben je misschien meer met grote vragen bezig.

Online worden er prachtige teksten en vieringen aangeboden. Maar je kunt ook naar je boekenkast lopen en dat ene boek eruit nemen: de Bijbel, over God en ons.

Elf tips voor mensen met drempelvrees.

1. Als je geen ervaren Bijbellezer bent, wees gerust: je weet er meer van dan je denkt, door kerkbezoek, religieuze kunst, feesten, gebruiken en verhalen.
2. Begin niet per se met Bijbellezen zoals je een roman leest, van voor naar achter.
3. Bedenk dat de Bijbel uit meer dan 60 boeken bestaat in één kافت. En dat die boeken heel verschillend zijn.
4. Drempelvrees is begrijpelijk: dit boek is een eeuwenoud monument. Maar een ontmoeting met God begint vaak met 'Vrees niet!'. Het boek wil de goede weg wijzen.
5. Lees niet te veel per keer. De Bijbel is een 'calorierijk' boek, je kunt aan een paar regels genoeg hebben om over na te denken. Wil je een heel boek (bijvoorbeeld Genesis, Job, Ruth, Matteüs) achter elkaar lezen, dan kan dat ook.
6. Blader eerst eens door je Bijbel en lees hier en daar een stukje, om teksten te 'proeven'. Kom je saai of onbegrijpelijke stukken tegen, heb dan geen oordeel, maar blader verder.
7. Als je een passage vindt die je boeit, stop dan met bladeren en besluit dat dit jouw tekst wordt voor vandaag. Leg het boek neer, installeer je, steek eventueel een lichtje aan.
8. **Tip:** lees de tekst rustig hardop. Dan komt er zuurstof bij, krijgt ze ruimte en gaat ze spreken.
9. Word stil en vraag je af: waarom sprak deze tekst me direct aan? Welke zin bevat voor mij de kern? Wat heeft die met mijn leven nu te maken?
10. Misschien kun je hierover iets opschrijven in een speciaal schriftje.
11. Besluit met een moment van rust, gebed, dank.

**Hoe kostelijk uw woorden te proeven;
bij het zeggen zoeter dan honing.**

Psalm 119, vers 103





Blijven onze locaties open en Kerkbalans?

Zoals wij regelmatig schreven hebben wij met de pastoraatsgroepen en locatieraden de afgelopen maanden de toekomst van onze parochie besproken. Belangrijk thema was: kunnen we de locaties openhouden?

Daarbij speelden drie aspecten een rol: financiën, een pastoraal team dat de werkzaamheden aankan en het aantal vrijwilligers.

De conclusies zijn als volgt. Hoewel wij steeds dichterbij een sluitende begroting komen is er ieder jaar nog een financieel tekort. We worden gered door verkoop van gebouwen. Dat gaat niet eeuwig door. Het pastoraal team is klein, wordt kleiner en dat gaat een probleem worden. Het vrijwilligersbestand is te klein en redelijk op leeftijd.

Desondanks zagen we de laatste jaren ook een aantal positieve ontwikkelingen. Parochianen dragen substantieel meer bij dan twee jaar geleden: wel 60% meer! Dat is een belangrijk signaal.

De werkzaamheden van het pastoraal team worden zeer gewaardeerd en er wordt krachtig gewerkt aan het steeds meer betrekken van vrijwilligers in taken die het pastoraal team ontlasten.

Door de goede samenwerking die is ontstaan zetten vrijwilligers zich met hernieuwd enthousiasme in. Hoewel, er is behoefte aan meer.

Bij de grote medewerking die wij de laatste jaren van alle kanten, zeker ook financieel, hebben ervaren, moeten wij verder de tijd nemen om over de vormgeving van onze parochie na te denken.

Dit betekent dat besloten is nu (nog?) niet over te gaan tot sluiting van een locatie.



Voorgaande brengt ons meteen bij de jaarlijkse actie kerkbalans. Het thema is: GEEF vandaag VOOR DE KERK van morgen. Hier is de vraag wat mogen wij het komend jaar financieel van u verwachten? Het is een landelijke actie van alle kerken. Gelukkig maken veel parochianen al jaren hun bijdrage automatisch over. Ook steeds meer parochianen machtigen ons om de kerkbijdrage automatisch te innen. Deze zekerheid is erg prettig. Natuurlijk zijn wij even dankbaar voor die parochianen die trouw de bijdrage jaarlijks zelf overmaken.

We hebben ons adviesbedrag voor de kerkbijdrage bijgesteld naar €126,- per jaar of €10,50 per maand. Ook bij ons wordt alles duurder. Misschien geeft u al jaren een zelfde bedrag en wilt u eens bezien of dat aangepast kan worden? Alles naar draagkracht. Ieder bedrag is welkom en wij zijn blij dat er gelukkig ook veel mensen zijn met een hogere draagkracht en dat laten zien in een substantieel hogere bijdrage. Hopelijk houden zij deze bijdragen zo hoog.

De enveloppen voor de Kerkbalans worden opgehaald in Coronatijd. Maak het de ophalers gemakkelijk door de enveloppen te deponeren in de doos/ tas of wat dan ook, die zij bij zich zullen hebben. Zo kunnen we afstand houden.

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere.



Samen maken we de parochie

Er is veel gebeurd

Wij hebben een druk jaar achter de rug. Er is veel gebeurd. In de vorige Pelgrim zijn alle vrijwilligers uitvoerig benoemd en bedankt. De coronatijd is een moeilijke tijd voor iedereen. Namens het bestuur willen wij nog eens extra ons respect uitspreken voor de inzet in de zware coronatijd. Hoe druk is men wel niet geweest met het voorbereiden van alle activiteiten in de Kersttijd? Ze waren grotendeels voor niets. Hoewel voor niets? Met een flexibel enthousiasme heeft men geprobeerd zaken die klaar waren op andere wijze tot de parochianen, jong en oud, te laten komen. De digitale snelweg hielp daarbij. We kunnen elkaar niet ontmoeten en ook de nieuwjaarsbijeenkomsten zijn vervallen. Helaas konden de uitzendingen van de vieringen in de St. Jozefkerk niet doorgaan. Vrijwilligers waren getroffen door Corona. Wij wensen hen beterschap, evenals alle andere getroffen. De kwetsbaarheid van onze organisatie kwam daarmee weer in beeld. De kracht van de samenwerking met de parochies in Haaksbergen en Lossers

(Lonneker) werd hier weer eens bewezen. Snel werden alle parochianen op de hoogte gesteld (Mits wij een e-mailadres hadden) dat de vieringen vanuit Haaksbergen en Lossers wel op YouTube te zien waren. Vieringen met de ons welbekende priesters.

Aan het einde van 2020 hebben we opnieuw onroerend goed verkocht. Een pand aan de Melkweg is verkocht. Het zijn dit soort verkopen die onze financiële positie de afgelopen jaren in stand hielden. Gelukkig konden wij in de bijdrage over de toekomst melden dat steeds meer parochianen zich ook financieel verantwoordelijk voelen voor onze parochie. Dat stemt positief.

Nogmaals een gezegend, gezond en voorspoedig 2021 voor u allen.

Namens het parochiebestuur St. Jacobus de Meerdere

Joop Hassink, vicevoorzitter.



Terugblik 2020 Sint Josephkerk

De Stichting Behoud Sint Josephkerk had in 2020 enkele kostbare vernielingen aan het rijksmonument. Zo werden regenpijpen zwaar beschadigd en enkele pijpen gestolen. Tevens werden vier glas-in-loodramen totaal vernield. Van beide voorvallen zijn aangifte gedaan en de daders gepakt. En daar bleef het bij. De Stichting is nu bezig om deze dure schade weer te laten herstellen.

John Schiffel
Foto: Secil Arda



Boekentip

De Koepel Kathedraal van Haarlem

Zoals u allen weet, is de Sint Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem gebouwd door ir. J. Cuypers. Tussen 1895-1930 werd deze kathedraal gebouwd. Architect J. Cuypers bouwde er lustig op los in het huidige rijksmonument. U moet er maar eens binnenlopen, een stijf kwartiertje lopen van die oude Bavo. Tussen 2005 en 2019 is de bouwkundige achterstand weggewerkt maar ook o.a. het werk van Jan Toorop weer toonbaar gemaakt. Naar aanleiding van de restauratie is dit boek uitgegeven. "De Koepelkathedraal van Haarlem" € 14.95. Recentelijk zijn nog een paar dikke pillen verschenen over deze machtige kerk. De heilige Sint Bavo overleed ca. 655. Boudewijn de Groot zingt over de Sint Bavo. Ik denk zelf over de oude Bavo. De song heet Metamorfose. Overigens was ir. J. Cuypers al bouwkundig klaar met onze Sint Joseph alvorens hij met St. Bavo begon.

John Schiffel
Foto : Secil Arda



Huis om te bidden.

Hoe hebben we onze kerken niet gemist in deze coronatijd. Zo belangrijk dat we naar de kerk kunnen, ik vind dat toch mooier dan livestream of tv. Daarbij hoor ik graag de klokken luiden. Ik denk dat het ook voor Moslims zo werkt.



Dan lees ik deze week in de krant dat nu de gemeenteraad tegen de nieuwe moskee heeft gestemd, nadat eerder de Raad van State bepaald had dat het bestemmingsplan niet voldoende onderbouwd was en over moest. Dat is gebeurd, er lag nu een goed onderbouwd verkeerskundig onderzoek.

Al 10 jaar zijn Moslims bezig met een nieuwe Moskee, om twee anderen, die oud en te klein zijn, te vervangen.

In beide ben ik wel eens geweest en ik heb met eigen ogen kunnen zien dat deze sterk aan vervanging toe zijn. Wat triest, dat het dan alsmaar niet lukt om het voor elkaar te krijgen.

Wij willen zelf graag in een goed gebouw kerken, we gunnen dat onze 'collega-gelovigen' ook.

Laten we hopen dat het nu wel snel lukt om de nodige vergunningen bij elkaar te krijgen zodat er binnen afzienbare tijd een mooi gebedshuis staat, tot geluk van onze 'collega-gelovigen' en tot pracht van onze stad Enschede.

Tiny Hannink

**Twijfel er niet aan
dat de vogel
een eenvoudige boomtak verkiest
boven een gouden kooi.**



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

letje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 2 - 2021

maandag 25 januari 2021

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 11 februari 2021



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Seinen

assurantiekantoor
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Deze advertentie ruimte is vrijgekomen.

Wilt u adverteren? Kent u iemand die wil adverteren?

Neem dan contact op met de redactie via:
redactie@katholiekenschede.nl



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven



vrededorf
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





Buiten vriest het en Kikker zit op zijn bloembakje. Rillend komen de muizen bij hem aan. 'Kik, wij hebben een rrr-rrraadse!! W-wat is de w-warmste plek van de hele kerk?' 'Ja, die weet ik', zegt Kik, 'De kast van de verwarmingsketel!' 'Nee-nee! Nóg een keer raden!' 'Nou dan ... onder het fornuis, als mevrouw Bontje appeltaart bakt?' 'Mmm-nee' zeggen de muizen beteuterd, want het is érg lang geleden dat mevrouw Bontje appeltaart bakte. En dat was behalve warm ook verschrikkelijk lekker. 'Nog één keer raden!' piepen de muizen, 'Hij is in de keuken!' Maar Kik geeft het op. 'Kóm mee, Kik, dan laten we hem zien!' 'Zóoo warm en knuffelig!' roept babbelmuis, 'En we kunnen er allemaal in!' Nu wordt Kik toch héél benieuwd.

Op het aanrecht staat de warmste plek van de kerk. Hij is rond en knuffelig. De eerste muis kruipt er al onder, maar dan: 'Auuu! Een gloeiende, au-au!' Geschrokken vluchten ze onder het koude fornuis omdat mevrouw Bontje en de dominee binnenkomen. 'Even een kopje thee,' broemt hij, en dan: 'Wat een leuke theemuts hebt u gemaakt, mevrouw Bontje!' 'Ach ja', antwoordt ze, 'Ik had deze teddyberenstof nog, lekker warm!'. Ze schenkt in, de muts gaat weer over de pot, er klinkt zacht geslurp. Dan zegt mevrouw Bontje: 'Dominee, zal ik voor de vergadering een appeltaart bakken?' De muizen geloven hun oren niet. Wat een geluk bij een ongeluk! Misschien gaan ze de winter toch nog overleven.



Winterleven versje



Winterleven wacht nog even onder 'n dekentje van wit,
slaapt in zachte, warme vachten waar een wezentje in zit.
Diep verborgen, zonder zorgen slaapt het door de koude tijd,
kromgebogen, dichte ogen, in een hol van veiligheid,
tot het leven wiebelt, kriebelt, en de warmte alles wekt.
Maar in 't midden van de winter is het leven nog bedekt.

Uit de Bijbel

Van U is de dag, van U is de nacht
U hebt zon en maan hun plaats gegeven,
elke overgang in het aardse leven,
winter en zomer hebt U bedacht!



Naar psalm 74, 16-17

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns