

# pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
november 2020 / 9



**'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'**



Marlon Noordhuis  
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

**Wilt u een overlijden melden?**  
Bel dan 0800 8192.

Yarden  
Uitvaartzorg  
Enschede  
yarden.nl



## In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op [www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)  
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op  
NL67 RABO 0118 0417 38  
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede

# I N N E R B A L A N C E

## ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is.  
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



**Awareness is the key to Health**

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands  
06 - 83 181 995 • [info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl) • [www.innerbalance-enschede.nl](http://www.innerbalance-enschede.nl)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.  
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider  
Tel. 06-39 17 04 07  
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl  
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

# Pelgrim

november 2020 / 9

## Inhoud

- 5 **Voorwoord**  
parochievicaris W. Rekveld
- 6 **St. Jozef**
- 8 **H. Jacobus**
- 10 **St. Jan**
- 12 **St. Jacobus door de eeuwen**  
heen - deel 2
- 14 **Allerzielen: namen**  
overledenen
- 16 **Vieringenrooster**
- 22 **Adventsactie**
- 25 **Geef vandaag voor de kerk**  
van morgen  
door Joop Hassink



Bij deze Pelgrim ontvangt u een  
enveloppe van de Adventsactie.

Deze kunt u gebruiken om uw gift in de  
kerk achter te laten in de daarvoor  
bestemde bus.

U kunt de enveloppe ook afgeven bij de  
secretariaten van de kerken, zij nemen  
het graag in ontvangst.

Zie voor de actie pagina 22

## VAN DE REDACTIE

In deze spannende, vreemde tijd hebben we toch nog weer een mooi parochieblad in elkaar gezet.

In de krant stond nog een bemoedigend gedicht van een meisje (Marike) aan een ex -coronapatiënt op de ic-afdeling.

***HOOP**, is een lichtje in je hart  
Dat vandaag **moed** geeft  
en morgen **kracht***

En zo is het! Blijf gezond en let op elkaar!

*Groetjes, Conny, letje, Clara, Annelies en Ine*



### *Najaarsroos*

*Een vroegtijdige bode*

*Een roos in een achtertuin*

*Elke dag een dag voor liefde*

*Elke dag liefde in de knop*

*Elke dag liefde die naar buiten wil*

*Elke dag liefde van binnen*

*Elke dag een verwachting*

*Elke dag een bemoediging*

*Elke dag om goed te kijken*

*Elke dag een dag van hoop*

*Een roos in het naseizoen*

*Hoop en liefde zijn voor elk seizoen*

*-Marinus van den Berg-  
21-10-2020*



## EVANGELIE, GOEDE BOODSCHAP



---

In het Evangelie spreekt Jezus tot zijn leerlingen vaak in gelijkenissen. Ook in deze periode van het jaar horen we dit in datgene wat we vieren in de liturgie.

Duidelijke taal vaak waarin keuzes gemaakt moeten worden. Kies je voor Hem en daardoor voor onze naaste of kies je alleen voor jezelf.

Meer dan ooit is dat aan de orde in het leven van alle dag. Kiezen, kiezen en nog eens kiezen.

Het Evangelie legt ons in wezen niets op. We kunnen het aanvaarden en het beleven of niet. Maar het kan ons een weg wijzen. Een weg ten leven in alles wat ons dit leven brengt.

Op dit moment worden we door dat leven in Kerk en Samenleving hard getroffen door het Coronavirus en alles wat daarmee gepaard gaat.

Het is niet gemakkelijk al die regels, beperkingen, eenzaamheid, ziek worden en mensen die eraan sterven. Het is niet te bevatten hoe alles anders is geworden en het leek zo goed te gaan deze zomer en toch, toch moeten er weer meer keuzes

gemaakt worden in het leven van alle dag. In Kerk en Samenleving. Laten wij ook hierin persoonlijk en met elkaar goede keuzes maken, Niet omdat het wordt opgelegd of anderszins ons beperkt.

In een dankgebed in de Eucharistie wordt gebeden: Hij die ruimte geeft en vrijheid scheidt, Hij die de Naam geworden is ten einde toe.

Laten wij ondanks de anderhalve meter afstand die nu heerst elkaar die ruimte geven. Ruimte die Jezus ons geeft. Dat wij hierin een naam zijn voor elkaar. Dat wij vrijheid en ruimte mogen ervaren in deze onzekere tijd. Dat wij gezond blijven naar geest en lichaam.

Ik wens u, jullie vrede en alle goeds. Blijf gezond, maar ook elkaar nabij.

*Willy Rekveld, parochievicaris*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22**

**Openingstijd locatiesecretariaat:**

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

**Lokale Beheergroep:**

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie Pelgrim:** Kopij kunt u sturen naar  
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-**

**bijdrage** of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

**Vieringen: zie pagina's 16-17-18**

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



## Aangepaste toegangsregeling vieringen St. Jozefkerk

In verband met de verscherpte Coronaregels zijn de vieringen in de kerken slechts voor maximaal 30 personen toegankelijk.

Voor de vieringen in de Jozefkerk dient u zich dus weer vooraf aan te melden op onderstaand mailadres of telefoonnummer.

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering **vóór donderdag 9.00 uur** een e-mail naar [reserveren.noord@katholiekenschede.nl](mailto:reserveren.noord@katholiekenschede.nl) **U krijgt alleen bericht terug, als er voor u plaats is in de kerk. Als u niets terug hoort, is er geen plaats voor u vrij.**

Op donderdagochtend kunt u zich ook telefonisch aanmelden via het lokaal secretariaat tussen 10.00 en 11.00 uur op 053-435 48 08.

**Dus geen bevestiging is geen toegang.**

We dienen ons strikt aan de 30 personen regel te houden en willen niet mensen aan de kerkdeur terug moeten sturen. Ik hoop dat u allen meewerkt en zo het ons ook niet te moeilijk maakt.

Deze regel geldt in ieder geval tot eind november.

Wij wijzen u er nog wel op dat de vieringen ook via de live stream van YouTube te volgen zijn. (zie hiervoor ook de website van de parochie)

*Met vriendelijke groet,*

*Namens de Pastoraatgroep/beheergroep Noord  
Rien Tiehatten*



# Lichtfeest

“Wat je aan de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan”

Herfst, het donker neemt toe. Gelukkig dat er lichtfeesten zijn. Hoe spannend is het om met een lichtje in je hand in het donker op weg te gaan. Het liefst met anderen. Dit jaar geen optochten. Maar het verhaal blijft. Het feest van Sint Maarten valt op de elfde van de elfde. Veertig dagen later is het 21 december, de kortste dag van het jaar. Daarna beginnen de dagen weer te lengen. Sint Maarten is een echte volkshelige. Vele kerken, steden en dorpen dragen zijn naam. Hij wordt geboren in 316. Op 16 jarige leeftijd is hij al soldaat in het leger in Gallië. Op een koude dag in de herfst ziet hij een arme bedelaar in de stadspoort van Amiens. Hij krijgt medelijden met de bedelaar, pakt zijn zwaard en snijdt zijn warme rode wollen mantel in tweeën. Zijn kameraden lachen hem uit. Maar 's nachts droomt hij dat Jezus zijn mantel draagt en zegt: “Maarten, dit is de mantel die jij mij gegeven hebt.” Die droom laat hem niet meer los. Hij gaat op zoek naar een priester en vraagt om gedoopt te worden. Hij wil geen oorlog meer voeren. Zijn helm, schild en zwaard geeft hij terug aan de keizer. Hij

verlaat het leger en gaat in de omgeving boeren helpen oogsten. Hij zorgt dat arme, oude en zieke mensen hulp krijgen. Gaandeweg vormt zich een groep om hem heen. Ze bouwen een klooster met een kerk. Wanneer de bisschop van Tours gestorven is, wordt aan St. Maarten gevraagd of hij zijn opvolger wil worden. Zo gebeurt het. Hij krijgt de bisschopsmantel, mijter, staf en ring. Iedereen kan zien dat hij de nieuwe bisschop is. St. Maarten wordt 81 jaar oud. Zijn sterfdag is op 11 november 397. Een stapelliedje vertelt: de bedelaar was blij met de helft van de mantel van Martinus, hij zag een meisje bibberend van de kou, hij wist hoe dat voelde en gaf de helft aan haar. Toen zag hij een vrouw met een kindje, hij scheurde zijn mantel. Toen zag hij een knecht een paard kammen, de borstel viel steeds uit zijn handen, zo koud had hij het. Ook hij kreeg een stuk. Toen zag hij Martinus om zijn paard op te halen. Hij bedankte hem en zei: “Nu had ik ook iets om weg te geven.

*Lies van Veldhoven, pastoraatgroep*



**H. Jacobus** Langestraat 51, 7511 HB  
tel: 053-431 59 04  
Email:  
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl  
**Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22**

### **Openingstijd secretariaat:**

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### **Lokale Pastoraatgroep:**

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl  
Eric Sanders  
Hetty Mulder  
Juliëtte Jonker

### **Lokale Beheergroep:**

Email:  
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl  
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten  
Joop van der Woning, evenementen/  
activiteiten  
Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud  
Bennie Elferink, techniek/onderhoud  
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

### **Bankrekening:**

**NL15 RABO 0153 1666 65 tnv**  
**Par St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** ziepagina's 16-17-18

**Elke eerste zaterdag van de maand:**  
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

### **Openstelling Jacobuskerk:**

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur  
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



Gelijk

Soms is het leven zwaar  
en voert angst de boventoon  
Wat altijd vanzelfsprekend was  
is nu niet meer zo gewoon

Gewoon even samen zijn  
en gezellige dingen doen  
De kroeg in een hapje eten  
een dikke knuffel of een zoen

Corona heeft de wereld veranderd  
of je nu arm bent of rijk....  
Laten we zorgen voor elkaar  
want iedereen is nu gelijk

De toekomst is nog onzeker  
ik wens iedereen liefde en kracht  
En ik hoop op een nieuwe morgen  
waar de hele mensheid op wacht







## **Dion van Oene door het sacrament van het H. Doopsel en H. Vormsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap.**



Dion van Oene, 21 jaar en student Chemische Technologie bij Saxion, is al geruime tijd een vaste bezoeker van de vieringen in de Jacobuskerk. Gaandeweg nam hij ook vrijwilligerstaken op zich: acoliet, ontvangst bij ingang en sinds kort ook lector. Door het sacrament van het H. Doopsel en H. Vormsel is hij nu ook formeel toegetreten tot onze geloofsgemeenschap. En daar zijn we erg blij mee!

Oorspronkelijk zou Dion op 3 mei gedoopt en gevormd worden, maar door de Corona pandemie moest het uitgesteld worden. 4 oktober werd de nieuwe datum, tijdens de Internationale Eucharistieviering, die traditioneel door veel (buitenlandse) jongeren wordt bezocht, ontving Dion van pater Bertus Visschedijk het sacrament van het H. Doopsel en het sacrament van het H. Vormsel. Dion ontving een kaars, certificaat en een brief van zijne eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk, waarin deze Dion welkom heet in onze geloofsgemeenschap. Daar sluiten wij ons van harte bij aan!

## Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253  
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

[secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl)

**Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22**

## Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

## Pastoraatgroep Zuid E-mail:

[pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl)

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

## Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

[beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl)

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

## Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

[redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

**Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** zie pagina 16-17-18

## De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

### Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

### Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

## Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



## Beste parochianen

Hopelijk bent u allen nog gezond en wel in deze coronatijden.

We mogen vieringen houden, al gelden er nog steeds diverse voorwaarden en restricties.

We laten niet meer dan 30 parochianen toe en er geldt een **mondkapjesplicht** voor binnenkomst en uitgaan van de kerk.

Nog steeds moet u zich voor de vieringen aanmelden.

Dat kan bij voorkeur per e-mail aan:

## [reserveren.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:reserveren.zuid@katholiekenschede.nl)

(let op: het woord 'reserveren' hoort ook bij het mailadres!) U krijgt altijd een mail terug, ontvangt u die niet, dan is uw mail niet bij ons binnen gekomen.

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor de betreffende viering. Tel. 053-4316209

Geeft u ook even aan met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

U kunt voorafgaand aan de viering weer een kaarsje aansteken bij Maria.

Met vriendelijke groet,

**Pastoraat-en Lokale Beheergroep Zuid**



## Mijmeringen...

Je bent dirigente van het Michaël-Sint Jankoor en na de jaarvergadering heb je er weer zin aan om vol aan de bak te gaan voor een nieuw, open jaar tot en met kerst.

Denk je...

Want 'Mevrouw Corona' gooit gruwelijk roet in het eten en een akelige stok in de wielen!

Geen repetities, lockdown enkele weken, geen zingen, vieringen, geen plannen, geen ontmoeting, geen .....

Helemaal niks!

Maar óók :

De zon, de warmte, de natuur die gewoon doorgaat, de mensenliefde op 1,5 meter, de online vieringen: we gaan samen verder!

En toch:

Wat mis ik iedereen, de zang, de vieringen, de drukte, de repetities, de pastores en medewerkers, de praatjes, de koffie..

Mevrouw Corona:

U beheerst ons leven, maar zéker NIET ONS HART!

Warme groet,

*Jolande Beijerink*

## Sam's kledingactie een succes



De afgelopen Sam's kledingactie van 10 oktober in de Ontmoetingskerk en in de St Jan, was een groot succes. Naar schatting 2050 kg aan kleding en schoenen is verzameld. De opbrengst is voor het Cordaid project voor schoon water en sanitair in het zuidoosten van Ethiopië. Het was een uitdaging voor vrijwilligers en vrachtwagenchauffeurs om de kleding goed weg te krijgen, maar het is gelukt. Alle gevers hartelijk dank. [handenwassen.blogspot.nl](http://handenwassen.blogspot.nl).

## Iconen wijding

De wijding van de geschilderde iconen, in de viering van 13 december, is uitgesteld. We laten het weten als een nieuwe datum bekend is.

*Henk Thüss*

## Adventstijd: Kinderwoorddienst in de Sint Jan



Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor jezelf of voor

anderen in de wereld? Daar denken we in deze adventstijd met de kinderen over na.

In de verhalen van deze periode speelt goed nieuws een belangrijke rol. Zo vertelt Jezus over een vijgenboom met een bijzondere boodschap. Met zijn blaadjes laat hij zien, dat de zomer eraan komt. Ook Johannes heeft goed nieuws voor de mensen, als hij vertelt dat je opnieuw mag beginnen. Op de derde zondag lezen we uit het Oude Testament, uit het boek Jesaja. Jesaja had goed nieuws met het oog op de toekomst. De week daarna horen we over de engel Gabriël, die aan Maria vertelt dat zij moeder zal worden van de zoon van God.

Op zondag 29 november en daarop volgende drie zondagen van de Advent is er kinderwoorddienst in de Sint Jan – ook in Coronatijd! -, telkens om 10.00 uur. We vragen ouders kinderen bij de parochiezaal te brengen en dan zelf plaats te nemen in de kerk. Als ouders met kinderen zich een week vóór de viering melden bij saskia baldewising, [saskiabal1900@hotmail.com](mailto:saskiabal1900@hotmail.com), dan reserveren wij voor hen alvast een plek in de kerk.

## Ouderen en Kerk

Als de coronaregels het toelaten, is er op **21 december a.s.** een kerstviering voor ouderen, voor maximaal 30 personen. U dient zich daarvoor op te geven bij José Heitbrink tel. 053-4316209, altijd op vrijdag tussen 11 en 12 uur bereikbaar. De viering in de St. Jankerk, begint om half drie en de voorganger is Pater Ben Engelbertink. Naast bekende kerstliederen die voor u gezongen zullen worden, staat erachter in de kerk een geheel vernieuwde kerststal. Wij verwelkomen u graag met het geluid van de midwinterhoorn. Geef U wel vooraf op. Namens Ouderen en Kerk:

*Ben Engelbertink en Henk Thüss*

## DE ST.JACOBUSKERK DOOR DE EEUWEN HEEN (deel 2)

In het eerste deel van de geschiedenis van de St.Jacobuskerk hebben we het gehad over het ontstaan van het eerste katholieke houten kerkje met 'n vloer van veldkeien. Het lag in het centrum van Enschede, toen nog Anescedhe geheten, wat zoiets betekende als dat het was gelegen aan de scheiding oftewel aan de grens, het was toen niet meer of minder dan een buurtschap c.q. nederzetting. Het eerste deel van het artikel beslaat globaal de geschiedschrijving vanaf de 8ste eeuw tot aan ongeveer eind 1500.2

Gedurende al deze eeuwen hebben de katholieken ter kerke kunnen gaan op de plek waar heden ten dage nog altijd de Grote Kerk aan de oude markt staat.

Maar vanaf ong.1597 werd het allemaal anders, de stad werd ingenomen door prins Maurits en de katholieken werden a.h.w. uit hun eigen kerk verdreven, een ontwikkeling die een gevolg was van het ontstaan van de Reformatie in die tijd. Voor de roomsen was er definitief een eind gekomen aan een periode van ong. 8 eeuwen ter kerke gaan op de plek waar heden ten dage (gelukkig) nog altijd de Grote Kerk staat.

Maar zij lieten het er niet bij zitten en gingen op zoek naar 'n andere locatie om samen hun godsdienst te kunnen uitoefenen en die werd al snel gevonden, hemelsbreed op nog geen 100 metervan de Grote Kerk.

Aan de Walstraat, schuin achter onze huidige kerk, werd 'n huis gevonden met de naam "fabricqhus op de weevkamer op den labbediek" en vanaf nu konden de mensen hier hun geloof belijden.

Weliswaar onder zeer primitieve omstandigheden maar ze waren al lang blij dat ze in gezamenlijkheid weer verder konden met hun geloofsbeleving. Was de situatie zo dat vanaf de inname van de stad door Maurits de kerkelijke bijeenkomsten a.h.w. in het geheim plaatsvonden, langzaamaan ontstond er toch meer verdraagzaamheid van de kant van de protestanten.

In 1665 kregen de katholieken dan ook toestemming om op de grond van de fam. Van Loen (aan het Van Loenshof) een "kerkhuis" te bouwen dat er echter aan de

buitenkant moest uitzien als een gewoon woonhuis.

Na 53 jaar verkeerde dit kerkhuis is zo'n slechte staat dat men op dezelfde plek een nieuw kerkhuis ging bouwen dat ook weer niet groter mocht zijn dan het vorige. Met de stadsbrand van 1750 brandde ook het kerkhuis af waarna er echter wel toestemming kwam nu 'n grotere kerk te bouwen met de afmeting van 19x17 mtr. Deze St.Jacobuskerk werd gebouwd Achter 't Hofje aan de Windbrugstraat waar nu 'n verdeelstation voor electriciteit staat.

Ik weet niet of u hebt meegeteld maar we zijn inmiddels al aangeland bij de 4de Jacobuskerk in de binnenstad van Enschede.Gelukkig, er ontstond steeds meer godsdienstvrijheid en de katholieken kregen dan ook in 1842, onder koning Willem II, toestemming om tegenover de oude St.Jacobuskerk eindelijk weer 'n eigen volwaardige St.Jacobuskerk te bouwen.

Maar deze Jacobuskerk was geen lang leven beschoren want al na 18 jaar brandde deze kerk af tijdens de grote stadsbrand van 1862. En zo ging men opnieuw aan de slag om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk weer 'n nieuwe kerk werd gebouwd. De bouwmeester Van den Brink werd door aartsbisschop Zwijsen naar voren geschoven en hij mocht dan ook het ontwerp tekenen voor de nieuwe kerk. Het werd een z.g. kruiskerk met aan de voorkant 2 fraaie torentjes. De kerk werd in 1864 geopend maar toonde al na zo'n 60 jaar ernstige bouwkundige gebreken en het toenmalige kerkbestuur vroeg dan ook aan de bekende Enschedese architect J.H.Sluijmer 'n kostenanalyse te maken met het oog op herstel van de kerk. Deze viel zo hoog uit dat het beter zou zijn een nieuwe kerk te bouwen en de architecten Valk en Sluijmer kregen dan ook de opdracht het ontwerp hiervoor te maken.Zij lieten zich hierbij inspireren door een kerkenbouwtraditie van 11 eeuwen en tekenden zo een z.g. christo-centrische kruisbasiliek, waarbij de grote ruimte het lichaam is van Christus, het priesterkoor zijn hoofd,de zijbeuken zijn armen en het altaar zijn hart. Mooier kun je het toch niet verbeelden!



De mensen moesten (zo ongeveer) van alle kanten uitzicht hebben op het altaar om zich zo a.h.w. dichterbij te voelen. We kunnen gerust stellen dat ze daarin met lof zijn geslaagd en niet alleen daarin want ook de "aankleding" van het kerkgebouw werd heel serieus genomen. De bouwpastoor W.A.Rademaker ging mede op advies van Valk en Sluijmer in zee met het Instituut voor Kerkelijke Kunst, een instituut dat bemiddelde tussen de kerk en jonge kunstenaars als Charles Eyck, Joop Nicolas, Jos ten Horn, Mari Andriessen enz. We mogen ons gelukkig prijzen van de genoemde kunstenaars kunstwerken in de kerk te hebben die getuigen van 'n grote schoonheid.

Zowel de St.Jacobuskerk zelf als ook deze kunstwerken doen al gedurende jaren de vele mensen die de kerk jaarlijks bezoeken dikwijls versteld staan van de pracht en praal van onze kerk. Dat is wat onze kerkwachten zo vaak van de bezoekers vernemen en dat is natuurlijk heel fijn voor hen om te horen. En dan gaat het niet alleen over de schoonheid van de kerk

maar ook dikwijls over de bijzondere sfeer die mensen zeggen aan te treffen in de St.Jacobuskerk er zijn zelfs regelmatig bezoekers die er door ontroerd raken!

Laten we tenslotte de ontelbaar veel mensen die in het verre verleden op wat voor manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van onze prachtige St.Jacobuskerk hiervoor voor eeuwig dankbaar zijn want zonder hen had de binnenstad van Enschede er nu anders uit gezien, dat mogen we toch wel 'n keer hardop zeggen!

Wij in Enschede mogen met recht trots zijn op de St.Jacobuskerk!

P.S.Omdat ik geen historicus ben heb ik uiteraard enkele publicaties geraadpleegd voor 'n aantal feiten en gegevens omtrent de geschiedenis van de St.Jacobuskerken.

*Jan Kattenpoel Oude Heerink*



# Allerzielen

Op maandag 2 november vieren we Allerzielen en ook dit jaar gaan onze gedachten uit naar onze dierbare overledenen. Wij noemen de namen van degene waarvan wij sinds oktober 2019 afscheid moesten nemen.

## St. Jozefkerk:

10-11-2019 Steven Rooze (51)  
21-12-2019 Gerrie Vaneker – Tonis (72)  
08-03-2020 Mario Assuni (87)  
10-03-2020 Mien Eijkelenkamp – Kokkeler (91)  
25-03-2020 Henk Kronenberg (86)  
16-04-2020 Henk Meulenbroek (70)  
13-05-2020 Fini Bossink – Kamphuis (89)  
08-06-2020 Ine Gerardina Cornelia Rombout (85)  
30-06-2020 Giovanni Maria Mario Piras (85)  
07-08-2020 Femmy van Ende (65)  
29-09-2020 Marie Nijkamp – ter Braak (95)  
20-10-2020 Anneke Yntema – Goddijn ( 89)

## St Jan:

02-11-2019 Evert Hendriks (89)  
07-12-2019 Wim Sessink (77)  
14-12-2019 Henk Bolster (86)  
18-04-2020 Harry Haarman (76)  
29-05-2020 Karin Sprakel (58)  
30-05-2020 Henk Vinke (82)  
03-08-2020 Martin Spork (90)  
10-08-2020 Diny Kroep – Kappen (86)  
17-09-2020 Geerdie Sessink – Dalhoeve (71)  
06-10-2020 Joop Sprakel (88)  
20-10-2020 Agnes Rooseboom – Oosterholt (91)

## Jacobus:

24-12-2019 Rudy Koning (76)  
01-07-2020 Henny Ticheler (85)  
14-10-2020 Gladstone Hopkinson (57)



# KRONIEK

## OVERLEDENEN

*Jacobuskerk:*  
14-10-2020

*Glads Hopkinson, 57 jr.*

*St. Jankerk:*  
20-10-2020

*Agnes Rooseboom-Oosterholt, 91 jr, w/v Jacob Rooseboom*

*Anders:*

17-09-2020  
29-09-2020  
06-10-2020  
20-10-2020

*Geerdie Sessink-Dalhoeven, 71 jr, w/v Wim Sessink*  
*Marie Nijkamp-ter Braak, 95 jr, w/v H.J.M. Nijkamp*  
*Joop Sprakel, 88 jr, w/v E.H. Sprakel-Stange*  
*Anneke Yntema-Goddijn, 89 jaar, wed.*

## DOPELINGEN

*St. Jankerk:*  
04-10-2020

*Isabella Valentina Suarez, geb op 10 september 2016, d/v Jeffrey van Tellingen en Daniela Suarez.*

04-10-2020

*Amaya van Tellingen, geb op 20 januari 2020, d/v Jeffrey van Tellingen en Daniela Suarez.*

04-10-2020

*Sierra Cataleya Bobka, geb op 12 mei 2017, d/v Steven Oosterbaan en Michelle Bobka.*

*St. Jozefkerk:*  
18-10-2020

*Liv van de Luitgaren, geb op 25 december 2019, d/v Thijs van de Luitgaren en Deborah Imbrogiano.*

*H. Jacobus:*  
18-10-2020

*Maud Leidy Ingrid Elshof, geb op 5 februari 2020, d/v Bart Elshof en Floortje Koobs.*

18-10-2020

*Noël Hera Hendriksen, geb op 19 december 2019, z/v Patrick Hendriksen en Ruth Ochung.*

## CATECHUMENEN (toegetroden tot de RK-kerk)

26-09-2020  
04-10-2020

*Aria Hauser, geb te Californië op 6 november 2004.*  
*Dion van Oene, geb te Apeldoorn op 23 augustus 1999.*

# weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 14/15 november 33e Zondag door het jaar		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Ariënsherdenking Ariënskoor	
Weekend 21/22 november Christus Koning	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde
	Schola	Vocal Moments	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 28/29 november 1e Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst (ovb) Ariënskoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur R. Kenter  Samenzang	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus MOV-viering + kinderw.dienst Kinderkoor
Weekend 5/6 december 2e Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst (ovb) Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Kinderwoorddienst Samenzang + Gaudete

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

Zolang bij een viering 30 personen aanwezig kunnen zijn, vinden er geen kinderwoorddiensten plaats in de St. Jozefkerk.

Zodra de kinderwoorddiensten weer aanvangen, zal hiervan melding worden gemaakt op de website.

## Gesloten deuren

De afgelopen tijd is de 'maximaal dertig mensen in de kerk'-regel van kracht geweest. Dat betekent dat we in onze drie kerken in Enschede in een weekend slechts 90 mensen kunnen ontvangen. Daarbij komt dat veel bijzondere vieringen van het voorjaar ingehaald moesten worden. Er waren kinderen die hun Eerste Communie wilden doen. In Zuid wachten twintig kinderen nog steeds op een goede gelegenheid. 15 November is de zoveelste afgelasting. Maar er waren ook veel kinderen die gedoopt zouden worden. Die inhaalslag is nu bijna gemaakt. Dat betekende wel, dat de vieringen in de afgelopen

weken soms besloten vieringen werden. Dat doopouders of communicanten slechts een beperkt aantal mensen mee mochten nemen, hielp bij de kleine maximum-aantallen niet, dat er ook voor andere parochianen plek was; andere parochianen, die vaak getrouwd elke zondag komen. Het pastoraal team hoopt, dat zij begrip hebben, dat we aan de jonge gezinnen prioriteit hebben gegeven. En natuurlijk hopen we, dat we spoedig weer meer mensen in onze kerken kunnen verwelkomen.

*Pastoraal werker Frank de Heus*





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Maandag 7 december Onbevleete ontvangenis Maria		<b>Eucharistieviering</b> Maandag 19.00 uur W. Rekveld Vooravond Maria Onb. Ontv. Samenzang	
Weekend 12/13 december 3e Advent	<b>Gebedsviering</b> Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst (ovb) Rouw- en trouwkoor St. Joseph	<b>Gebedsviering</b> Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Themaviering Vocal Moments	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Kinderwoorddienst Mariakoor
Weekend 19/20 december 4e Advent	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst (ovb) Ariënskoor	<b>Gebedsviering</b> Zondag 11.00 uur F. de Heus  Samenzang + Gaudete	<b>Gebedsviering</b> Zondag 10.00 uur T. Hannink Kinderwoorddienst G. Hoveling + cantor
Maandag 21 december		<b>Eucharistieviering</b> Maandag 19.00 uur W. Rekveld Boete en verzoening Samenzang	<b>Eucharistieviering</b> Maandag 14.30 uur B. Engelbertink + F. de Heus Ouderenviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël

**Vanwege corona mogen we helaas de kerk tijdens de viering niet verwarmen. Nu de dagen kouder worden is het heel verstandig om een extra sjaal of een dekantje mee te brengen naar de kerk, dan houdt u zichzelf toch warm.**

## Verandering in het kerstprogramma voor kleuters in de St Jankerk

Veel in het jaar 2020 is niet meer vanzelfsprekend. Zo ook de traditionele kerstkleuterviering om 17.30 uur op 24 december. Speciaal voor de kleuters wordt op 25 december om 15.00 uur een oude traditie weer nieuw leven ingeblazen in de Sint Jan: het Kindje wiegen. Graag nodigen wij daar alvast alle kinderen van 2 tot 6 jaar (peuters en kleuters), hun ouders, zussen en broers en opa's en oma's voor uit. In de Kersteditie van de Pelgrim staat meer informatie over deze bijzondere viering.



## Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag De Roef tot nader bericht afgelast

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (voorlopig gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

## Vieringen in de verzorgingshuizen

De Hatteler 3e woensdag van de maand om 16.00 uur, slechts voor 9 mensen toegankelijk, alleen voor bewoners, opave verplicht.

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

De vieringen zijn in ieder geval t/m 17 november afgelast.

Kijk voor informatie op: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

### Verslag Oecumenische viering van 20 september 2020

Zondag 20 september 2020 vierden we met 52 mensen samen de vrede, op afstand, zonder samenzang, maar toch samen. Dit jaar was het thema van de vredesweek Vrede verbindt het verschil. En dan bevinden we ons in een jaar waarin alles ineens anders is. In de viering werd er wel gezongen door leden van het koor van de Sint Jan en Michael kerk. En er was muzikale invulling door een Pieterneel Pirenne, zij en het koor werden begeleid door Jaap Vonk op piano en orgel.

De collecte was voor projecten van de kerk Maria Koningin van het Oosten, ook wel de Libanese kerk genoemd, voor projecten in de wederopbouw van de zwaar getroffen stad Beiroet. De opbrengst van de collecte was €400,-.

Door de ontwikkelingen rondom het corona virus en ook nieuwe ontwikkelingen binnen de oecumene in Enschede zal er in januari geen gezamenlijke oecumenische viering zijn.

Henriette Gerzee



## Eerste Heilige Communie 2020 St. Jozefkerk

De voorbereiding van de 20 aangemelde kinderen was in volle gang toen Corona plotseling een grote spelbreker werd.

Op 16 maart begon de intelligente lockdown en vanaf dat moment waren bijeenkomsten voor ouders en kinderen niet meer mogelijk.

Pastor Frank de Heus heeft de voorbereiding digitaal voortgezet met behulp van videoboodschappen en links naar filmpjes die betrekking hadden op het onderwerp van de les in het werkboek. Op die manier kon de voorbereiding toch worden afgerond.

Al snel werd duidelijk dat het organiseren van een viering op 17 mei niet mogelijk was.

Pas op 1 juli werden de maatregelen wat versoepeld en konden de ouders ervoor kiezen om hun kind de Eerste Communie te laten doen tijdens een normale zondagse viering. Een aantal ouders heeft daar naar tevredenheid gebruik van gemaakt.

Op 4 oktober was er in de St. Jozefkerk een besloten Eerste Communieviering, waarin acht kinderen van Enschede Noord en twee uit Glanerbrug de Eerste Communie hebben ontvangen. Het was een mooie viering waarin pastor Paul Daggenvoorde voorging en de prachtige zang werd verzorgd door Vocal Moments. Elke communicant mocht tien mensen meenemen, zodat er voldoende afstand kon worden gehouden.

De spaaractie van de communicanten voor een kindertehuis in Lesotho heeft 200 euro opgebracht. Een heel mooi bedrag! Samen met de opbrengst van de St. Jan kan daar een professionele naaimachine voor worden gekocht.



Deze kinderen hebben de Eerste Heilige Communie ontvangen: Aniela Altink, Nikita Blok, Fieke Castelijns, Roshendrick Frans, Abel de Haas, Rosalina Koopman, Binyamin Korkis, Olivier Miry, Emma Olthuis, Jessica Schippers, Marcel Schippers, Xiano Verdonk, Sophie Morren en Marel Yousif. Verder Elin Poorthuis en Eva Scheepstra uit Glanerbrug.

Van Enschede Zuid: Oscar Wize, Alexander Panfil, Liza en Lucas Khoshaba.

Wat betreft Enschede Noord zijn er nog zes kinderen die een datum moeten kiezen. Eventueel kunnen zij zich aansluiten bij de viering van volgend jaar, die gepland staat voor 16 mei 2021.

Namens de werkgroepen,  
*Ria Everink*



## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo jongens en meisjes,

Helaas is er nog steeds geen kinderwoorddienst mogelijk in de st. Jozefkerk. Daarom hier het verhaal van sint Maarten, dat op 11 november werd gevierd.



Martinus was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Martinus met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Martinus had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn. Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. "Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Martinus. "Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger". Martinus dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Martinus nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan? Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Martinus en vertrok. En Martinus? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen. Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar nog altijd vieren we het feest van Sint Martinus ... Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen ...en vrolijk te maken.

## KidsTime St Jankerk

Het was weer eindelijk zoover!!!



Op Vrijdag 2 oktober 2020 was weer de 1e bijeenkomst van de Kids Time in het parochiezaal van de St. Jankerk.

We hebben het gehad over: Franciscus van Assissie/ werelddierendag.

Zijn naamdag valt op 4 oktober en is gekozen tot Werelddierendag. Dat is niet voor niets, want Franciscus stond onder meer bekend om zijn liefde voor achtige sprookjesachtige verhalen over te vertellen

Dit keer hebben wij het verhaal verteld van 'De kleine arme'.

Een verhaal over Franciscus en zijn liefde voor de dieren. Tijdens de markt van Assisi mishandelt een koopman zijn ezel. Opeens springt een arme monnik tussenbeide; het is 'il Poverello' - de kleine arme - oftewel Franciscus van Assisi. Hij laat zien dat dieren met liefde en respect behandeld dienen te worden.



De Kinderen vonden het een bijzonder verhaal, hier hebben wij het samen overgehad.

Na een korte drink- en snackpauze zijn de kinderen aan de slag gegaan. De kinderen hebben van het kruis van Franciscus een mozaïek gemaakt. Ze beleefden hier veel plezier aan en kwamen na afloop heel trots hun zelfgemaakte mozaïek-kruis aan ons laten zien. Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed.

Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.

Kids Time is een club voor kinderen (groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.

Kon je deze keer niet komen maar vind jij het wel leuk om mee te doen met de Kids Time, ook als je nog nooit bent geweest... Dan kun je nog altijd aansluiten op de eerstvolgende bijeenkomst.

**De volgende KidsTime is op vrijdag 27 november, thema Advent.**

**Volgende datums:** Op de vrijdagen: 27 november, 12 februari, 30 april, 18 juni.

**Thema's:** Advent, Carnaval, Moederdag en St.Jan

**Tijd:** 15:30-17:00 uur

**Locatie:** Parochiezaal van de Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede

**Kosten:** 2 euro, per keer (t.b.v. materiaal)

**Begeleiders:** Saskia, Laura, Engelen en Rim (werkgroep Kids Time)

Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing:

06 - 22 379 624 of [saskiabal1900@hotmail.com](mailto:saskiabal1900@hotmail.com)



Tot ziens bij de Kids Time!!

Veel liefs, Saskia, Laura, Engelen en Rim, Werkgroep Kids Time St JanKerk

## Delen smaakt naar meer

De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen. Zo steunen we dit jaar een project in het Masisi gebied in DR Congo waarbij ontheemde gezinnen gezamenlijk gevarieerde groenten verbouwen. Help mee de vicieuze cirkel te doorbreken!

### Wat is er aan de hand?

In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan eten. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land.

### CAJED

CAJED is een lokale ngo in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare kinderen en jongeren. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan eten maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en de jongeren.

### Hoe doen we dat?

In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouwactiviteiten een positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de moeders van elk gezin een startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graai) en een schoffel. De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden en om voor de kinderen de gezondheidszorg te betalen in het lokale ziekenhuis.



foto: Wieden van mais en bonen in de regio Mweso

In de Pelgrim van november treft u een collectezakje aan. Die kunt u gebruiken als herinnering of om te deponeren in de daartoe bestemde bussen in de kerken tijdens de vieringen in de Adventstijd. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Op zondag 29 november 2020 is er om 10 uur in de St Jan een MOV viering met speciale aandacht voor het adventsproject voor Congo. Voorganger is pastor Frank de Heus, het kinderkoor JM olv Valery Maduro zal medewerking verlenen.

MOV groep Enschede

[handenwassen.blogspot.nl](http://handenwassen.blogspot.nl)

Adventsactie NL89 INGB 0653 1000 00 o.v.v. Congo

**ADVENTSACTIE**

## VOEDSELBANK

Waar het in maart nog ging om 480 huishoudens (ong.1200 mensen) binnen de gemeentes Enschede en Haaksbergen die wekelijks werden voorzien van een voedselpakket, zo is de uitgifte van de pakketten nu gekomen op 'n getal van ong. 550. Dat is een ruime stijging en de verwachting van de mensen van de voedselbank is dat deze stijging nog wel eens sterk kan toenemen!

Het vervelende is nu dat er juist de laatste tijd bij veel supermarkten een beleid is ontstaan waarbij het erom gaat de verspilling van etenswaren tegen te gaan als gevolg waarvan ze producten met korting gaan verkopen als de houdbaarheidsdatum nadert. Logisch gevolg hiervan is weer dat de voedselbanken minder etenswaren van de supermarkten binnen krijgen waardoor de voedselpakketten een andere maar ook kleinere samenstelling krijgen.

Door de maatregelen t.g.v. corona vallen ook andere leveranciers, zoals b.v. de restaurants die moesten sluiten, weg. En dat er in deze tijd ook vanuit de kerken minder etenswaren en



geld binnen komt is duidelijk en ook begrijpelijk.

En toch mogen we de mensen die gewoonweg niet zonder de voedselbank kunnen, niet in de kou laten staan.

**LATEN WIJ ZE DAAROM A.U.B. HELPEN!**

Als u om wat voor reden dan ook in deze coronatijd de kerk niet meer bezoekt maar de voedselbank wel 'n warm hart toedraagt is er nog altijd de mogelijkheid een bedrag over te maken naar de voedselbank.

Het banknr. is NL 98 RABO 0316 0408 78 t.n.v. Stichting Voedselbank EnschedeHaaksbergen Bij voorbaat dank hiervoor.

*Jan Kattenpoel Oude Heerink.*





## Geef vandaag voor de kerk van morgen

### De kop van deze bijdrage is het motto voor de actie kerkbalans voor 2021

Het is een aansprekende titel, waarmee wij eigenlijk de afgelopen twee jaar al impliciet werkten. Zoals eerder gemeld zijn al mijn artikelen van de afgelopen 18 maanden één vervolgverhaal om deze boodschap over te brengen. De toekomst van de katholieke kerk in Enschede ligt vooral in ONZE handen. Dan hebben we het over de inzet van vrijwilligers, financiële zaken op orde en natuurlijk de aanwezigheid van een pastoraat. Allen zijn onontbeerlijk. Het financieel bewustzijn groeit. Steeds meer mensen doen mee en geven meer. Hopelijk halen we in 2020 weer iets meer op dan in 2019. We geven nog steeds (noodzakelijk) meer uit dan er binnenkomt. Gelukkig hebben we een goede buffer, maar die moeten we er niet doorjagen. Winst valt er nog te behalen als ook degenen die nog niet meedoen ook aansluiten. Ieder bedrag is welkom. En kunt u in deze zware tijden het geld niet missen, ook daarvoor is begrip. Wij zijn daarom des te dankbaarder voor de mensen die meer kunnen bijdragen en dat ook daadwerkelijk doen. De winst zit ook vooral bij hen. Maar nogmaals: vele kleintjes maken een grote.

Ik herinner eraan dat we u vragen te bekijken of het mogelijk is uw bijdrage met 5% te verhogen. Het richtbedrag wordt dan € 10,50 per maand: naar draagkracht minder of meer. Er zijn nog veel parochianen die net zoveel geven als 20 jaar geleden. Misschien toch eens nadenken of een aanpassing op zijn plaats is.

Voor de actie kerkbalans in januari hebben we een aantal bezorgers nodig die bereid zijn de enveloppen op het Tweekelerveld, samen met de Pelgrim, rond te brengen. U hoeft ze niet op te halen. U kunt zich bij mij melden: [vicevoorzitter@katholiekenschede.nl](mailto:vicevoorzitter@katholiekenschede.nl) **0617 308 158**

Controleer even of u de toegezegde bijdrage voor 2020 al heeft betaald. Bij een aantal is het er nog bij ingeschoten.

Allen bedankt.

*Joop Hassink, vicevoorzitter Jacobus de Meerdere*

De Pelgrim wordt gewaardeerd.

Tot 26 oktober hebben 198 parochianen gereageerd op de oproep voor een bijdrage voor Pelgrim. Dat is 5% van alle ontvangers. Een totaalbedrag van € 3635,72

93 keer was het een bedrag tot € 10,--

56 keer tussen de € 10,-- en € 20,--

47 keer tussen de € 25,-- en € 50,--

2 keer een hoger bedrag.

Dank aan alle gevers. Vergeten? **NL90INGB 0001 9021 22 t.n.v. Par. Jac. De Meerdere**

Overigens was het opvallend dat er een aantal mensen een bedrag voor Pelgrim over maken, terwijl wij van hen geen kerkbijdrage ontvangen..... Waardering dus voor de redactie.







## Muziek en levensbeschouwing: op zoek naar de juiste toon

In de bovenbouwklassen van mavo, havo en vwo zijn leerlingen tijdens het vak levensbeschouwing al jaren bezig met de praktische opdracht 'Muziek en levensbeschouwing'. Hierbij krijgen ze de opdracht om in een groepje van twee of drie jongeren een favoriet lied te kiezen, waarin volgens hen veel (levensbeschouwelijke) betekenis zit. Wat mij betreft is dit een levend voorbeeld van een leerling die met energie leert, zijn/haar eigenaarschap ervaart en samen met de omgeving op weg is, zoals in Koers 2025 ([www.koers.carmel.nl](http://www.koers.carmel.nl)) beschreven staat.

Ze laten zien dat het nummer expliciet levensbeschouwelijk is, door het beantwoorden van vragen als: welke levensvragen spelen een rol en wordt er op deze vragen ook antwoord gegeven? Er wordt daarbij gekeken naar hoe en waar men deze zingeving vindt. Is het in de medemens, in de natuur, in de kunst of in studie of werk? En daarnaast, vindt de zanger de zin in deze aardse werkelijkheid (immanentie), of is er ook sprake van transcendentie (zin vinden in een andere, niet-zichtbare werkelijkheid/waarheid)? Ook kan men kiezen voor "er is geen zin".

Bovenstaande bespreken de leerlingen aan de hand van een begeleidende PowerPoint en tenslotte tonen ze een zelfgemaakte clip bij het nummer.

Elk jaar weer merk ik dat de jongeren hier zeer enthousiast mee bezig zijn. Ze zoeken plekken waar ze (delen van) de clip gaan opnemen. Ook nu worden overal betekenisvolle beelden geschoten: in huis, in de slaapkamer, op het station, op het plein, in het park, in het bos, op school, bij de voetbalclub of op de roltrap bij de Primark.

Muziek en levensbeschouwing: als je de juiste toon vindt, is heel je leven muziek.

*Peter van Lange, docent levensbeschouwing en schoolopleider op Bonhoeffer College*



## R.K. Erfgoed: Sint Joseph Ziekenhuis

Zoals u vermoedelijk wel weet, heeft R.K. Enschede een stevig R.K. ziekenhuis gehad ook voor niet R.K. mensen. Dit was vooral onder leiding van de Franciskanessen van Denekamp, die vanuit Duitsland al in 1875 actief waren in Twenthe.

In Enschede als industriestad hadden ze genoeg werk. Denk b.v. aan de Spaanse griep en andere ziektes. Maar dit alles kon niet zonder deze belangrijke Enschedese weldoeners. Deze mooie herinneringsplaten hingen vroeger in de entree van het Stadsmaten (Sint Joseph Ziekenhuis). Nu hebben ze een speciaal plaatsje gekregen in de meditatieve binnentuin van het MST.



Foto's: Secil Arda

John Schiffel  
Stichting Behoud Sint Josephkerk



## Scherven van zekerheid

*Scherven van zekerheid* gaat over de teksten van de kerkliederen die Michaël Steehouder de afgelopen vijftig jaar schreef. Veel ervan zijn ontstaan in de voormalige Verrijzenisparochie. Liederen die steeds verder verwijderd raakten van de traditionele geloofswaarheden en kerkelijke traditie, maar wel steeds bedoeld bleven om te zingen in liturgische vieringen. De ondertitel luidt dan ook: over kerkliederen op de rand van het geloof. Het boek is geen wetenschappelijke studie, noch een handleiding voor het maken van liturgie. Het wil een bijdrage leveren in de bezinning en het gesprek over een 'open' liturgie binnen en aan de rand van de kerken.

Het boek bevat een aantal overdenkingen vanuit drie invalshoeken: de liturgie waarin we zingen, het leven waarover we zingen en de taal waarin we zingen. Het boek bevat bovendien 17 liederen met muzieknotatie, waarvan er 8 nog niet eerder werden gepubliceerd en 2 een nieuwe melodie hebben gekregen.

Michaël Steehouder: *Scherven van zekerheid*.

*Over kerkliederen op de rand van het geloof*.

Houten: Stichting Docete, 2020.

ISBN: 9789078477419 Prijs € 19,50.

Bestellen: [www.docete.nl](http://www.docete.nl)



Over deze steen hebben we heel veel informatie ontvangen van de heer Erik Korthof. We hopen deze informatie op de website te kunnen plaatsen: [www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)  
U mag ook een mail sturen naar de redactie via [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl) dan sturen we u deze stukken per mail toe.

We weten nu alleen nog niet hoe deze steen op de zolder van de pastorie van de St. Jankerk terecht is gekomen, maar dat zullen we wel nooit achterhalen ...



## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Clara Momesso  
Conny Oostdam

letje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 10 - 2020

maandag 30 november 2020  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 17 december 2020



### Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde  
Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische  
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@

katholiekenschede.nl

### De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur  
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

### Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

### De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle  
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.  
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

**Website: [www.caritasenschede.nl](http://www.caritasenschede.nl)**

**E-mailadres [secretaris@caritasenschede.nl](mailto:secretaris@caritasenschede.nl)**

**Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54**

**Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede**



Dr. Frits Winter

HERZIENE  
UITGAVE

## De angst de baas



Uit de greep van angst

### Angst de Baas

In een maatschappij die steeds drukker, massaler, harder en onveiliger wordt, slaat de angst steeds meer mensen om het hart. Alcohol, softdrugs of kalmeringsmiddelen bieden wellicht enig soelaas. Ze helpen op den duur niet meer. Je hebt steeds meer nodig om je een beetje goed te voelen. Een leven in de greep van de angst is een leven vol gemiste kansen.

Als angst je gevangen houdt, dan raak je steeds meer in een isolement. Je voelt je eenzaam en onbegrepen.

Dit boek helpt je dat isolement te doorbreken en je vrijheid weer terug te veroveren. Neem samen met je partner, met lotgenoten of huisarts/therapeut de tien stappen door die zorgen voor zorgeloosheid en durf. Ook al is je angst nog zo vreemd, je dient hem wel serieus te nemen en op de juiste manier te lijf te gaan. Hoe je dat effectief kunt aanpakken leer je in tien stappen met de Angst de Baas

**Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com**  
**Meer info? Zie [www.fritswinter.nl](http://www.fritswinter.nl)**

V

Varvik  
UITVAARTZORG

Uw herinnering  
is onze zorg.

Sinds  
1828

053 432 19 55 • [www.varvikuitvaartzorg.nl](http://www.varvikuitvaartzorg.nl)





## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

### Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

**Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17**

**info@leidekkersbedrijf-koenders.nl**

**www.leidekkersbedrijf-koenders.nl**



*bijzonder  
goede scholen  
in Enschede*

Alle informatie over de scholen  
vindt u op:  
[www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein  
moet u bij Mellink Schilders zijn.



**Mellink Schilders**

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

# siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **Seinen** *assurantiekantoor*  
*geld(t) als de beste*



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

[www.seinen-assurantien.nl](http://www.seinen-assurantien.nl)



WWW.BERTVANDERHEIDE.NL



Voor een uitvaart in  
*vertrouwde* handen

Bij elke uitvaartverzekering  
**06 - 81 02 60 62**

**BERT VAN DER HEIDE** UITVAARTZORG



“Een uitvaart  
is méér dan  
begraven of  
cremeren.”

*Ron de Leeuw*

Uitvaartleider

*In dienst van het leven*



**vredenhof**  
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)





# HERINNEREN



# KIK

De muizen zijn al uren bezig achter het orgel. En niet zo zachtjes ook. Hun gekibbel klinkt door de hele kerk. Kik gaat een kijkje nemen en komt op de trap langs Marius muis. Die zit stilletjes met papier en een potlood voor zich. 'Wat doe je, Marius?' vraagt Kik. 'Ik herinner me', zegt Marius. Verder niets. Daar komt Martje muis aangerend: 'Kik!' roept ze, 'Zeg tegen Marius dat hij moet komen helpen! Wij ruimen het huis van tante Mies op. En hij doet he-le-maal niets! Tante had zoveel spullen!' Kik besluit een handje te helpen. Er moeten kasten worden uitgeruimd, kleedjes geklopt en breiwol ingepakt. Het huisje moet helemaal leeg voor de volgende bewoner. Want tante Mies is er niet meer. Als alles klaar is, drinken de muizen samen een glaasje fris.

Martje moppert: 'Marius, waarom hielp je niet mee? Ze was toch jôuw tante? Weet je nog de truien die ze voor je breide?' Marius krabbelt op zijn papier. 'En haar snoepbakjes!' roept een ander. 'En hoe ze kon vertellen!' Marius krabbelt. 'En jij hebt niks gedaan!' piept Martje. 'Jawél', zegt Marius. 'Ik zorg voor de HERINNERING.' Dan legt hij zijn papier in de kring. Hij heeft een mooie tekening gemaakt van tante Mies. En daaromheen woorden, zoals 'WANDELEN, PUZZELEN, THEEMUTS', en ook 'TRUIEN, SNOEP, VERHALEN'. 'Wie heeft nog meer herinneringen?' vraagt Marius. Algauw zitten alle muizen eromheen. Er komen steeds meer woorden op het papier. En af en toe... een traantje.



## Knutselen

### Herinneringenbord

Heb je wel eens van een moodboard gehoord? Dat is een plakwerk van uitgeknipte dingen en woorden en kleuren die jij mooi vindt. Die jou blij maken. Je kunt ook een moodboard maken van herinneringen aan iemand die je lief vond en die er niet meer is. Begin november denken we extra aan hen. Je kunt in je eentje een herinneringenbord maken, maar ook met elkaar.

**Nodig:** Zorg voor een groot stuk papier (bijvoorbeeld: achterkant behang), stapel oude tijdschriften, scharen, kleurstiften, plakstift. Werk op een ondergrond van oude kranten.

**Doen:** In het midden van het blad plak je een portret van die lieve persoon. Schrijf zijn of haar naam, verjaardag en sterfdag er mooi bij. Dan gaat iedereen in de tijdschriften op zoek naar woorden, plaatjes, kleuren en vormen die herinneren aan hem of haar. Knip uit en zoek door. Daarna plak je de beste knipsels rondom de foto. Rechtop in stralen, allemaal door elkaar of ieder een eigen vak. Het wordt altijd mooi, als je gewoon doorgaat. Brand er op Allerzielen (2 november) een lichtje bij!



## Uit de Bijbel

Er is niets beter dan wijs zijn!  
Door je wijsheid zul je voor altijd voortleven  
in de herinnering van de mensen  
die je achterlaat.

(Vrij naar Wijsheid 8,13)



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: Marcel Jurriëns