

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
oktober 2020 / 8



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?

Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl



In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede

I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is.
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

oktober 2020 / 8

Inhoud

- 5 **Voorwoord**
pastor Carla Berbée
- 6 **St. Jozef**
- 8 **H. Jacobus**
- 10 **St. Jan**
- 14 **St. Jacobus door de eeuwen heen**
- 16 **Vieringenrooster**
- 18 **Gerarduskalender**
- 24 **Wist u dat?**
door Joop Hassink



Bij deze Pelgrim ontvangt u ook een acceptgiro. Uw bijdrage is van harte welkom, we willen ons parochieblad nog heel lang voor u maken.

VAN DE REDACTIE

Als afsluiting van deze prachtige zomer komt de herfst met al z'n kleurenpracht eraan. We zullen weer meer op binnen aangewezen zijn. Maar laten we elkaar niet uit het oog verliezen en blijven omkijken naar elkaar. Er wordt weer voorzichtig over een 2e coronagolf gesproken. Daarom laten we goed op elkaar en onszelf passen.

Groetjes, Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine

De boom in het bos
liet in de herfst alles los.
Want, fluisterde hij
'ontdaan',
loslaten is nodig
om sterker in het leven
te staan!

- Toon Hermans-



H. Franciscus: Armoede als rijkdom....



In oktober vieren we de feestdag van de H. Franciscus. Onze buurparochie is er naar genoemd. Onze paus heeft zijn naam gekozen als een wapenspreuk. Zelf ben ik al jaren onder de beking van deze man uit Assisi. Hij is niet alleen een dierenvriend (vandaar dat zijn sterfdag Dierendag is geworden) maar ook een mensenmens. Voor hem was broederschap (gemeenschap met elkaar) de centrale waarde in zijn leven.

Die gemeenschap werd samengehouden door idealisme, maar ook door zo min mogelijk bezit. Eigenlijk was armoede, of zo je wilt: soberheid, hun rijkdom. Want wat je bezit neemt vaak bezit van jouzelf. Aan de basis hiervan ligt een groot Godsvertrouwen. Deze zal je geven wat goed voor jou is. Daar mag je hele leven naar uitstaan. Zo heeft Franciscus heel letterlijk geleefd en daarin Jezus nagevolgd.

Wij leven in een hele andere wereld. Toch zijn veel van onze huidige waarden en normen nog steeds christelijk in haar oorsprong. Al lijkt dat te veranderen. De achter ons liggende tijd heeft me aan het denken gezet. We hebben veel los moeten laten. We zijn letterlijk op elkaar aangewezen. Ook bij onze geloofsgemeenschappen, in onze kerk, lijkt veel af te brokkelen. Sommigen zeggen wel het proces van kerksloop nog veel harder zal gaan. Wat levert dat dan nog op? Dat we op elkaar als broers en zussen moeten bouwen. Dat er geen groot koor, geen pronkerige liturgische aankleding meer kan. Communicantjes met een klein groepje, dopelingen binnen de zondagse viering van de gemeenschap. Zo lijkt alles bij elkaar te komen. De lijntjes worden korter. En de mensen? Het hart verwarmd omdat ze gezien worden. Of opgebeld. Zal onze parochie in deze vorm nog jaren blijven? Dat weet ik niet, maar wel dat er geloof blijft bestaan en kan groeien. Daar mogen we op vertrouwen. En ons ervoor inzetten.

Carla Berbée, pastoraal werkster



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Aangepaste toegangsregeling vieringen St. Jozefkerk

De regeling voor bezoek aan de zondagse eucharistieviering in de Jozefkerk zoals beschreven in de vorige Pelgrim wordt verlengd tot 1 november.

Extra mededeling:

Zondag 4 oktober a.s. is een speciale 1e communieviering gepland in de Jozefkerk.

11 kinderen doen dan hun 1e communie.

Omdat vanwege de coronamaatregelen slechts een beperkt aantal mensen in de kerk mogen, is deze viering in principe alleen toegankelijk voor familieleden van de communicantjes.

Wij willen alle andere parochianen graag verwijzen naar de Jacobuskerk waar ook zondag om 11.00 uur een eucharistieviering plaatsvindt en naar Lonneker waar zaterdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering zal zijn.

Ook de St. Jankerk is geheel vol met 3 dopelingen, 33 vormelingen en hun familie. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze zaak.

*Pastoraatgroep Noord,
Beheergroep Noord,
Rien Tiehatten*



Vrede

De vredesgroet is een geliefd deel van de viering op zondagmorgen. In de Bijbelgroep merkten we op hoe onthand je bent als de gewone handdruk niet meer kan. Wat dan? Een knikje met de hand op je hart? Tja, puzzelen dus als het gewone vertrouwde wegvalt.

Welk verlangen, welke droom daagt ons uit? Een strofe uit psalm 122 zegt: Bid om vrede voor deze stad, wens haar kinderen alle zegen: stad van vrede, in uw midden mag een mens gelukkig zijn. Wij, in West Europa gedenken 75 jaar vrede en vrijheid. Vanzelfsprekend voor de generaties na de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd valt ons op dat er zoveel gaande is aan onvrede. Er heerst angst, wantrouwen. Word ik wel goed geïnformeerd? Mensen op de vlucht uit gebieden waar leven niet of nauwelijks mogelijk is. Op zoek naar een menswaardig bestaan. Voor henzelf, bovenal voor hun kinderen.

Daarbij de klimaatdiscussie. We spreken van klimaatvluchtelingen, economische, politieke vluchtelingen, oorlogsslachtoffers. Een etiket is snel geplakt. Zijn we bereid naar elkaar te luisteren? Een midrasj vertelt: Keizer Hadrianus wandelde eens door de straten van Tiberias en daar zag hij een oude man die struiken stond af te snijden om er planten te plaatsen. Hij sprak tot hem: "Oude man, hoeveel jaar ben je?" Hij antwoordde: "Ik ben honderd jaar" Waarop de keizer sprak: "Jij, die honderd jaar bent, snijdt struiken af om planten te plaatsen? Denk je dat je van de opbrengst zult eten?" Hij antwoordde hem: "Indien het mij vergund is, zal ik ervan eten; zo niet, dan span ik mij in voor mijn kinderen, zoals ook mijn ouders zich voor mij hebben ingespannen."

Wat leert ons dit verhaal? Vrede komt niet vanzelf. Het is een opdracht. Samen bidden, samen onderweg naar de stad Jeruzalem. Waar ieder mens, vriend en vreemde welkom is. Het vraagt om eensgezindheid, goede verhoudingen. Onenigheid, conflicten hoeven niet te blijven bestaan. We kunnen elkaar vergeven, zeven tot zeventig maal, schrijft Matteus.

Een andere uitspraak zegt: De wereld staat op drie dingen: op waarheid, recht en vrede. Om dat te bereiken zet Franciscus zichzelf in. Hij noemt zichzelf een werktuig van vrede. Hij bidt:

- Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede!
- waar haat is, dat ik er liefde breng
- waar schuld is, vergeving
- waar verdeeldheid is, eenheid
- waar misvatting is, waarheid
- waar twijfel is, geloof
- waar wanhoop is, hoop
- waar duisternis is, vreugde.

*Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep Noord*



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:

om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



Open monumentendag achter gesloten deuren

Hoe vreemd voelde het, om op Open Monumentendag de kerkdeuren dicht te moeten houden, terwijl we gewend zijn op die dagen zoveel mensen te ontvangen en te woord te staan. Joop van der Woning heeft een creatieve oplossing bedacht: vanuit de kapel konden bezoekers een aantal bijzondere kazuifels bewonderen die in de kerk stonden uitgesteld. Daarnaast natuurlijk het beeld van Jacobus de Meerdere en andere bezienswaardigheden die de Jacobuskerk rijk is. De combinatie met een fraaie aanlichting van de Calvariegroep achter het priesterkoor zorgde ervoor, dat vele bezoekers vanuit de Maria Ariens kapel toch konden proeven van de sfeer en stilte in de Jaocbuskerk.



Foto: roze kazuifel, wordt gedragen op de derde zondag van de Advent (Gaudete) en de vierde zondag van de Veertigdagentijd (Laetare). Het roze zoals dat in de liturgie wordt gebruikt kan gezien worden als het doorschijnen van het wit van Pasen in het paars van de Veertigdagentijd c.q. het wit van Kerstmis in het paars van de Adventstijd.





Prediker 3:1

***Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.***

God heeft alles een plaats gegeven in de tijd. "Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest." Gods Schepping is nooit af en altijd in beweging.

Het is zo mooi om naar de Schepping te kijken als we het even niet meer zien zitten. Zijn Liefde zien we in alles wat Hij heeft gemaakt, ook in de mens. Wij veranderen voortdurend, (van binnen en van buiten), een cyclus, die nooit op houdt, ook niet bij de dood.

Vorige week is de herfst begonnen, dan kijken we vaak met weemoed terug naar de zomer, of we verlangen naar de lente, seizoenen die voorbij zijn, maar toch weer terug zullen komen.

De herfst is een prachtige tijd met mooie, warme kleuren.

Maar uiteindelijk is het ook een tijd van verval en blijven er dode takken en dorre bladeren over.

Tenminste...zo lijkt dat, maar in die dode takken ligt nu al de belofte van nieuw leven.

De dode bladeren die op de aarde vallen en vergaan dienen als voedsel voor het nieuwe leven dat weer zal ontstaan.

Zo kunnen ook wij ons in de herfst van ons leven bevinden, ons lichaam verandert en daar zijn we niet altijd blij mee.

En toch kan ook dat een prachtige tijd zijn waarin de belofte van nieuw leven, wijsheid en bezinning de boventoon mogen voeren. In het wisselen van de seizoenen ligt een prachtige belofte verscholen,

"Alles maak ik nieuw"!

(vrij naar : <http://myplaceofpeace.com/>)

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Beste parochianen

Hopelijk bent u allen nog gezond en wel in deze coronatijden.

We mogen weer vieringen houden, al gelden er diverse voorwaarden en restricties.

Inmiddels zijn we een aantal weken op weg. Nog steeds moet u zich voor de vieringen aanmelden.

Dat kan bij voorkeur per e-mail aan:

reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor de betreffende viering.

Tel. 053-4316209

Geeft u ook even aan met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

U kunt voorafgaand aan de viering weer een kaarsje aansteken bij Maria.

Met vriendelijke groet,

Pastoraat-en Lokale Beheergroep Zuid



Vanuit de Pastoraatgroep

We willen heel graag weer gaan **koffiedrinken** na de viering, de coronacijfers lopen helaas weer op, vrijwilligers zijn nog huiverig, maar we gaan 11 oktober toch beginnen! Helaas is er slechts plek voor 22 mensen, we móeten nog steeds afstand bewaren, dat betekent dat aan één tafel slechts twee mensen mogen plaatsnemen, ieder aan een korte kant van de tafel. Het betekent ook dat u vóór de viering, eventueel bij reservering, even moet laten weten of u koffie blijft drinken. Want vol is vol. Laten we het positief bekijken, het begin is er.

Allerzielen - 2 november – is in de katholieke kerk de dag, waarop wij onze overledenen gedenken.

Tijdens de Allerzielenviering, denken wij speciaal aan hen, die sinds vorig jaar 2 november overleden zijn en bent u in de gelegenheid om een kaars aan te steken bij het noemen van de naam van uw dierbare overledene.

Als er voor de uitvaart een kruisje is gemaakt, dan wordt dat aan u meegegeven.

De Allerzielenviering wordt gehouden op:

Maandag 2 november a.s. om 19:00 uur in de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 253 7545 GH Enschede

In deze corona tijd, zijn er ook in de kerk andere regels dan normaal, als u naar de viering wilt komen moet u zich even aanmelden en laten weten met hoeveel personen u komt.

Dit kan per mail naar reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

Heeft u geen mail dan mag u vrijdag 30 oktober tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met José Heitbrink Tel. 053 - 4316209

Het lijkt wel heel vroeg om over **Kerstmis** te beginnen, maar vanwege corona moeten we ook hiervoor onze planning aanpassen.

Op kerstavond is de gebruikelijke kleuterviering geschrapt en verplaatst naar 1e Kerstdag om 15.00 uur. De invulling zal iets anders zijn, maar kinderen zijn van harte uitgenodigd!

De gezinsviering is vervroegd naar 18.00 uur. De late viering om 21.00 uur blijft staan. Meer informatie volgt in volgende Pelgrims.

We hopen op korte termijn weer te kunnen vieren op de donderdagmorgen in de **Verrijzeniskerk**. De Syrisch-Orthodoxe kerk heeft deze tijd gebruikt om o.a. de kerkzaal aan te passen, het altaar is vernieuwd, de muren witgeschilderd, bestrating aan de buitenzijde aangepast. We mogen in deze tijd de grote kerk gaan gebruiken ipv alleen de dagkapel, zodat we 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten. We houden u op de hoogte!

Annelies Tenbergen

Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Zuid

Bijbelgespreksgroep

Dinsdagavond 6 oktober om 19.30 uur is de 1e avond van de gespreksgroep.

Deze wordt gehouden in de parochiezaal van de St. Jankerk.

We gaan verder met de verhalen van Koning David in het 2e boek van Samuël. Onder begeleiding ds. Maaïke Schepers-van der Poll

Joke Thüss

De **collecte voor Libanon**, gehouden in de viering van 16 augustus heeft € 107,40 opgebracht. Het bedrag is overhandigd aan een lid van de Maronitische kerk, zodat het bedrag direct op de goede bestemming komt.

Opgave project 'Over de drempel'

Vorbereiding Eerste heilige Communie Jacobusparochie



De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger zal begeleid worden door de parochiële werkgroep en pastor Frank de Heus. De voorbereiding vindt grotendeels plaats binnen de parochie. We passen de samenkomsten dit jaar aan vanwege de Corona-maatregelen. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project 'Over de drempel'. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen (en wellicht ook ouders) wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met

Pinksteren. Aanmelden kan tot 19 oktober.

De data van de Startavond en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. U kunt uw zoon of dochter opgeven via: <https://www.katholiekenschede.nl/1ecommunieform>

Startavonden:

- ✚ Enschede Noord: woensdag 28 oktober, 20.00-21.00 uur, Jozefkerk Enschede
- ✚ Enschede Zuid: donderdag 5 november, 20.00-21.00 uur, St. Jankerk Enschede

Vieringen Eerste heilige Communie (onder voorbehoud):

- ✚ zondag 16 mei, Jozefkerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Noord.
- ✚ zondag 30 mei, Sint Jankerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Zuid.

Voor programma en meer informatie:

- ✚ <https://www.katholiekenschede.nl/images/stories/parochie/profielen/sacramenten/1eCommunie/Ehc%202021%20Planning%20ZOT%20-%20versie%20website%20Jac.pdf>
- ✚ f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.





Nagekomen bericht op "Oude Foto".

Pastor Jan Kortstee is er achter gekomen wie de kapucijn links onder is.

Op 2 augustus 1935 betrok een kleine gemeente van zes religieuzen een eenvoudig burgerhuis bij de kerk van de parochie Dolphia in Glanerbrug bij Enschede.

De eerste huisoverste was Albertus van Waalwijk (fam-naam: de Bree; *1884-overl. 5 sept 1949).

Daarna begon de bouw van het klooster dat op 2 september 1937 door twaalf religieuzen werd betrokken.

Nog éénmaal alle namen. Bovenste rij van links naar rechts: kapelaan Aalders, kapelaan Geertman, kapelaan Demmer, pastoor Johan van Benthem. Beneden: kapucijn Albertus de Bree en pastoor Waanders.

Het plaatje is nu compleet!

Bidden voor het eten.

Soms vraag ik me af of we nog bidden voor het eten of een kruisje slaan. Thuis baden we altijd het Onze Vader, mijn vader bad voor en wij antwoordden. En op bezoek bij familie gebeurde dat ook, een oom of tante begon en wij vulden aan.

Niet iedereen kon het even eerbiedig, zo had ik een oom die het Onze Vader in recordsnelheid afraffelde.

Omdat mijn vader een bekeerling was had ik ook familie met verschillende geloofsrichtingen zoals Baptist, Doopsgezind en Nederlands Hervormd.

Als we daar te gast waren werd voor het eten b.v. een stukje uit de Bijbel gelezen en stevast gezegd: Heer zegen deze spijs, amen.

Mijn vaders jongste broer had daar een originele aanvulling op die ik jullie niet wil onthouden. Het gaat als volgt:

Heer, zegen deze spijs, amen.
Als er nu eens dieven kwamen
die ons deze spijs wegnamen,
wij smeten ze uit de ramen
zodat ze op straat terecht kwamen. Amen.

Engelien Nijhof



DE ST.JACOBUSKERK DOOR DE EEUWEN HEEN

Wellicht is het bij lang niet iedereen bekend dat de Grote Kerk op de Oude Markt heel lang geleden onderdak bood aan de katholieken van Enschede.

De huidige Grote Kerk was oorspronkelijk de oude St.Jacobuskerk, maar aan het begin van de reformatie kwam de kerk na zo'n 5 eeuwen in 1597 in handen van de protestanten en dus hadden de katholieken het nakijken. Maar 'n kerkgebouw, hoe mooi en belangrijk ook, is in feite altijd ondergeschikt aan ons geloof en onze kerkbeleving, dat is iets van alle tijden. Zo ook natuurlijk al in die tijd en dus moesten de mensen op zoek naar andere mogelijkheden om de H.Mis te kunnen vieren en hun godsdienst te beleven. Op goed 100 mtr. van de Grote Kerk was die mogelijkheid er in het "Fabricqhus op de weevkamer op den labbediek" aan de Walstraat no.32. Daar werd dan, door met name geestelijken uit het Münsterland, dikwijls in het geheim de H.Mis opgedragen.

Maar nu eerst even terug in de tijd. Door overlevering bestaat het vermoeden dat er reeds in de 8e eeuw in het centrum een klein houten kerkje is gesticht. Waarschijnlijk op initiatief van de monnik Marcellinus, die met andere angelsaksische monniken hier het evangelie kwam verkondigen om zodoende de mensen tot het Christendom te bekeren. Er wordt vanuit gegaan dat dit kleine kerkje, dat later in de Middeleeuwen vervangen zou worden door een grotere stenen kerk, de voorganger is geweest van de vroegere oude St.Jacobuskerk en dus van de huidige Grote Kerk.

Uit ongeveer dezelfde periode stammen ook de oude Blasiuskerk in Delden, de Simon- en Judaskerk in Ootmarsum en de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, kerken die de meesten van u wel zullen kennen.

Als we nu ergens naar het begin van de 10e eeuw gaan blijkt dat er 'n nieuwe kerk is opgericht, waarschijnlijk met medewerking van de Heeren van Enschede, niet zo vreemd omdat leden van dit adelijk geslacht in nauw contact stonden met de kerk. Zo hebben zij b.v. ook functies binnen de kerk bekleed. Deze nieuwe kerk had de bescheiden afmeting van 11 bij 7 meter en werd volgens de overlevering gebouwd op zwerfkeien die afkomstig zouden zijn van een of ander "saksisch heiligdom".

Omstreeks het jaar 1200 werd het kerkje aan de oost- en westkant uitgebreid en werd er ook 'n begin gemaakt met het onderste deel van 'n toren. Mede omdat St.Jacobus al vanaf ong. de 11e eeuw de schutspatroon van de kerk in Enschede was kreeg Enschede in 1325 als stad het stadzegel met de afbeelding van de H.Jacobus Mayor met de staf in de linkerhand en de kerk in de rechterhand.

De kerk werd in de jaren 1480-1490 weer vergroot door een aanbouw van de zuidbeuk en dan in 'n meer gotische stijl. De toren werd verder verhoogd en niet te vergeten, de toren werd voorzien van klokken om zo de mensen te kunnen oproepen voor de kerkdiensten!

Wordt vervolgd!

Jan Kattenpoel Oude Heerink



KRONIEK

OVERLEDENEN

Anders:

13-08-2020
30-08-2020

Annie Strootman-Egberink, 86 jaar, w/v G. Strootman.
Hans Beune, 75 jaar, e/v M. Beune-Smit

DOPELINGEN

St. Jankerk:

06-09-2020

Thobian Tijmen Johannes Franciscus Tax, geb. te Enschede op 12 september 2019, zoon van Michel Tax en Leonie Tax – Koevoets.

Ocean Jamuga Nahrwold, geb. te Enschede, zoon van Dehly Nahrwold en Charmaine Zadelberg.

St. Jozefkerk:

13-09-2020

Agnes Carolina van der Tol, geb. te Lonneker op 30 juli 2013, d/v Christiaan van der Tol en Marijke van der Tol – Beris.

Eliore Nadine van der Tol, geb. te Lonneker op 19 januari 2015, d/v Christiaan van der Tol en Marijke van der Tol – Beris.

weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 3/4 oktober 27e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Vocal Moments	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Visschedijk Internationale viering Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Startviering Vormsel BJK
Weekend 10/11 oktober 28e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Themaviering All Together	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 17/18 oktober 29e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Kinderkoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Ariënskoor	Gebedsviering Zondag 10.00 uur G. Korten + I. Khazoum Samenzang
Weekend 24/25 oktober 30e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Gebedsviering Zondag 11.00 uur R. Kenter Gem. koor St. Jan-H. Michaël	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur B. Visschedijk Ariënskoor

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

Het pastoraal team heeft besloten de **dagmis**, en ook de uitstelling van het Allerheiligste, op de vroege maandagavond in de **Jacobuskerk** te Enschede niet meer aan te bieden. Het was te belastend voor de priesters van het team en te ongemakkelijk op dat moment van de dag.

Ook de eucharistische **aanbidding** op de dinsdagavond in de **Jozefkerk** komt tot een einde. Dit is in goed overleg gebeurd. De groep ziet geen kans meer om deze gebedsstonde voort te zetten.

Er wordt nog flink gesleuteld aan het **Kerstrooster**. Sommige vieringen worden samengevoegd om tot maximaal twee vieringen op een dag te komen. Tussendoor moet immers schoongemaakt en gelucht worden. Locaties denken na over hun reserveringsbeleid. Er is slechts beperkte capaciteit en je wilt eigenlijk iedereen ontvangen, de trouwe kerkgangers maar ook diegenen die op deze momenten de kerk opzoeken. We zullen elkaar wat moeten gunnen, want niet voor iedereen zal er plaats zijn.

Rik Ledoux, priesterstudent van ons bisdom, loopt dit jaar **stage** bij ons in Zuidoost Twente. Hij heeft inmiddels kennis gemaakt met het pastoraal team en is begonnen aan zijn eerste werkzaamheden. Wij wensen hebben een plezierige en zinvolle stage toe!



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 31 okt/1 november Allerheiligen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Vocal Moments
Maandag 2 november Allerzielen	Gebedsviering Maandag 19.00 uur L. van Veldhoven Mariakoor	Eucharistieviering Maandag 09.30 uur P. Daggenvoorde Requiemviering Ariënskoor	Gebedsviering Maandag 19.00 uur C. Meijer + J. Heitbrink Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 7/8 november 32e Zondag door het jaar H. Willibrord	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Samenzang	Gebedsviering Zaterdag 12.00 uur Parochiaan Angelusviering Samenzang	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur P. Daggenvoorde Viering met Maronieten Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 14/15 november 33e Zondag door het jaar		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur Mgr. H. Woorts + P. Daggenvoorde Ariënviering Ariënskoor + Leo Harmonie	

Ariëns-gedachtenisviering met Mgr. Woorts

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 15 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt. Aanvang 11.00 uur.



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk (aanmelding niet nodig)

Donderdag 09.30 uur De Roef gebedsviering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk (aanmelding niet nodig)

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (voorlopig gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

De Hatteler 21 oktober (3e woensdag van de maand) 16.00 uur, slechts voor 9 mensen toegankelijk, alleen voor bewoners, opave verplicht.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050 (weer gestart op 16 augustus)

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Hij is er weer!

De Gerarduskalender 2021.

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag

een positief gevoel.

De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De prijs per kalender is € 7.95

De kalender is te koop bij: Annie Blokhuis, De Vluchtstraat 47, 7523 BG Enschede, tel. 053-435 83 37.



Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 18 oktober 2020 zal in Overdinkel voor de 108de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Toekomst.

Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar geen doorgang vinden zoals andere jaren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in de kerk. Vanwege de corona maatregelen kunnen hier maximaal 50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Vanaf half september kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, **tel: 053-5381304**.

Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt deze Eucharistieviering live uitgezonden. Meer informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op de website van parochie Maria Vlucht: <https://www.mariavlucht.nl> Dit geldt ook voor de vieringen van het Triduüm.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar:

Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en "Gerardus bedevaart Overdinkel".

Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar **Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. "Kaars"** en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van "Gambia" of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder vermelding van "Gambia".

Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 oktober, geopend voor stil gebed waarbij de regels van het RIVM nageleefd dienen te worden.

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half september contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens online of bij ons in de kerk.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo allemaal,

Eindelijk kunnen we weer de Kinderwoorddienst vieren, tijdens de eucharistieviering op zondag om 11.00 uur.

We moeten dan wel het één en ander aanpassen.

Op de zondagen 4 oktober, 18 oktober en 1 november is er kinderwoorddienst.

We gaan ons verzamelen achter in de kerk bij de doopvont, direct als we binnen komen. Dan lopen we samen naar het parochiehuis om daar de kinderwoorddienst te vieren.

Na de voorbeden komen we ook weer achter de kerk binnen en gaan we rustig bij onze ouders zitten.

Zondag 4 oktober: 27e zondag door het jaar.

Thema: Gods cadeau: Wat doe jij er mee?

Het is vandaag ook het feest van de Heilige Franciscus van Assisi.

Zondag 18 oktober: 29e zondag door het jaar.

Thema: Geef God de eer die Hem toekomt!

Zondag 1 november: Hoogfeest Allerheiligen.

Thema: de kanjers van ons geloof.

De heiligen zijn onze geloofshelden, zij gingen ons voor en zijn al bij God.



KidsTime St Jankerk



Het is bijna zover, de KIDS TIME gaat weer beginnen!!

De kinderen zijn van harte welkom op:
vrijdag 2 oktober 2020 van 15:30u tot 17:00u
in de parochiezaal van de Sint Jankerk
(Haaksbergerstraat 253 in Enschede).

Het thema voor deze 1e bijeenkomst:
St. Franciscus/ Franciscus van Assisië en Werelddierendag!

Kids Time is een club voor kinderen (groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.

Vrijdag 2 oktober staat Franciscus van Assisië centraal. Zijn naamdag valt op 4 oktober en is gekozen tot Werelddierendag. Dat is niet voor niets, want Franciscus stond onder meer bekend om zijn liefde voor dieren. Daar zijn prachtige sprookjesachtige verhalen over te vertellen. Dit keer vertellen we het verhaal van Franciscus en de ezel. We hebben het samen over dit verhaal en knutselen er iets moois bij. We beginnen en eindigen met een kort gebed. Geef je zoon of dochter op bij Saskia. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn!



Kun je deze keer niet komen maar vind jij het wel leuk om mee te doen met de Kids Time, ook als je nog nooit bent geweest... Dan kun je nog altijd aansluiten op de eerstvolgende bijeenkomst.

Volgende datums: Op de vrijdagen: 27 november, 12 februari, 30 april, 18 juni.

Thema's: Sint Franciscus, Advent, Carnaval, Moederdag en St. Jan

Tijd: 15:30-17:00 uur

Locatie: Parochiezaal van de Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede

Kosten: 2 euro, per keer (t.b.v. materiaal)

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelen en Rim (werkgroep Kids Time)

Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing:

06 – 22 379 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Tot ziens bij de Kids Time!!

Veel liefs, Saskia, Laura, Engelen en Rim, Werkgroep Kids Time St JanKerk



Werkgroepen voor kinderen in Zuid zoeken vrijwilligers

De werkgroep **Kinderwoorddiensten Zuid** en **Kids Time** bieden elk het hele jaar door programma's aan. Beide werkgroepen kunnen rekenen op een vaste groep vrijwilligers maar kunnen nog hulp gebruiken. Ze zijn op zoek naar jonge ouders.

De vrijwilligers in deze groepen zijn jonge, werkende ouders. Het combineren van het gezin, werk, sport en vrijwilligerswerk is niet altijd even makkelijk. Werken aan projecten het hele jaar door is voor de ouders met jonge gezinnen een te grote belasting op hun schaarse vrije tijd. Jonge vrijwilligers kunnen echter als de beste al de verhalen vertellen naar deze tijd. Dat is precies waarnaar onze werkgroepen op zoek zijn. Je kunt je aanmelden bij een van de werkgroepen. Je doet dan een jaar lang mee in de werkgroep. Anders meedoen kan ook. Met een thema meedoen of met een project.

Ik wil wel iets leuks doen met kinderen en geloof maar ik heb niet zoveel tijd.

Kies voor Kids Time. Kids Time werkt met een jaarprogramma. Je legt je vast voor een thema. De coördinatrice en pastor bereiden de thema's voor. Wat wordt er gevraagd van de vrijwilliger?

1. Je verdiepen in de gekozen thema. De teksten krijg je aangeleverd. **2.** Met de werkgroep de middag verzorgen. **3.** Je kunt lang van tevoren bepalen aan welk thema je mee wilt werken.

Ik wil graag iets meer aan het geloof doen samen met mijn gezin.

Kies dan voor de kinderwoorddienst. De projecten worden ook hier door de coördinatrice en pastor uitgezocht. Maar, door je maximaal zes weken lang te verdiepen in de teksten krijg je, net als de kinderen, een goede voorbereiding op het feest dat gevierd gaat worden. Je hoeft niet elke week mee te doen. De vrijwilligers werken met een rooster. Elke week wordt een nieuw thema behandeld, maar de zes weken komen mooi samen met Kerst of Pasen.

Na afloop beslis je of je nog een keer mee wilt doen of niet. Zie het als een nieuwe uitdaging voor jou en jouw gezin. Wil je meedoen? Of wil je eerst meer informatie?

Mail of bel met de coördinatrice Saskia Baldewsing:

Mail naar : saskiabal1900@hotmail.com of bel: 06 223 79 624



Kloosterweekend 6-8 november: Op verhaal komen vanuit drukte, werk en gezin

Elk half jaar gaan we met parochianen, gemeenteleden, gelovigen en 'ongelovigen' een weekend naar het klooster in Megen.

En telkens weer is het verrassend wat het met mensen doet.

Je bent er even helemaal tussen uit, in een andere omgeving en maakt kennis met een andere manier van leven. De confrontatie met het ongewone, de stilte en de rust, maakt nieuwe energie los en kan nieuw perspectief aanreiken voor je eigen leven.

Het weekend staat open voor jong en oud.

We verblijven bij de Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine gemeenschap. We eten en (wie wil) bidden met de broeders mee en bieden daarnaast ons eigen programma aan: film, gesprekken, wandeling, meditatie, bezoek aan de Clarissen op de zaterdagavond...

Ook in Coronatijd zijn we bij de broeders van harte welkom en zal het meeste zijn, zoals we het gewend zijn.

Begeleiders: pastoraal werker Frank de Heus en drs. Frank Beuger.

Data: vrijdagavond 6 tot en met zondagmiddag 8 november 2020

én 25 tot en met 27 juni 2021 (voor wie jonger dan 50 jaar is) én vrijdagavond 22 tot en met zondag 24 januari 2021 (voor alle leeftijden). Kosten: € 70,00.

Opgave: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 98 833.

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen.

Afbeelding Hof van lof Megen



Wist u dat...



- een foutje snel gemaakt is?
- op pagina 24 van de vorige Pelgrim een verkeerd banknummer van onze parochie stond?
- er twee cijfers verwisseld waren?
- een attente parochiaan ons daar op wees?
- het om de Coronabijdragen ging?
- het juiste nummer **NL15 RABO 0153 1666 65** is t.n.v. par. St. Jacobus de Meerdere?
- het nummer zo fout was dat je er (gelukkig) geen geld naar kon overmaken?
- bovenstaand goede nummer ook geldt voor de kerkbijdragen?
- we erg blij zijn met de parochianen die zelf periodiek hun bijdrage overmaken?
- dat dat echter nog veel op andere rekeningen gebeurt?
- het aanhouden van veel rekeningen extra kosten met zich meebrengt?
- wij daarom vragen uw gewaardeerde bijdragen over te zetten naar bovengenoemde rekening
- u ons daarmee veel administratie en kosten bespaart?
- er de afgelopen 2 jaren zeker 16 rekeningen zijn opgeheven?
- er met uw hulp nog veel meer opgeheven kunnen worden?
- daarvoor nodig is dat mensen bereid zijn hun automatische overboekingen over te zetten naar **NL15 RABO 0153 1666 65** t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere
- wij erg blij zijn dat meer kerkbezoek weer mogelijk is?
- wij wel betreuren dat meer contact nog niet mogelijk is.
- wij hopen dat het gebruik van de MijnRKK app hier iets verlichting in brengt?
- wij snappen dat niet iedereen op een app zit te wachten?
- er veel waardering is voor de vrijwilligers die in de huidige moeilijke omstandigheden onverdroten doorgaan?
- er op 28 september, met beheer- en pastoraatsgroepen, een tweede ronde was i.v.m. gesprekken over de toekomst van onze parochie.
- na een derde ronde de gesprekken met de parochianen volgen?



Heeft u de MijnRKK app al?



Enkele maanden geleden ontvingen parochianen waarvan wij over een mailadres beschikken een uitnodiging om de app MijnRKK te downloaden.

Met deze app heeft u alle informatie over de parochie binnen handbereik. Een opsomming.

- Een agenda waarin u actuele en toekomstige activiteiten kunt zien
- Nieuws uit de parochie
- RKK (landelijk) nieuws
- Een woord van de pastores
- Een rubriek waarin je gewoon met elkaar kunt chatten over zelfgekozen onderwerpen: Even praten met elkaar.
- Link naar sociale media van de parochie
- Link naar de website van de parochie
- Nieuwsbrieven (o.a. van pastoraalteam)
- Contactgegevens naar het centrale secretariaat
- U kunt een hulpvraag stellen



Zo is er nog veel meer informatie. En het mooie is: de berichtgeving is actueler. Een geplaatst bericht is onmiddellijk te zien. Schriftelijke informatie duurt dagen tot weken. Vooral als je snel geïnformeerd moet worden is dit handig. Dat was o.a. onlangs het geval toen de lezing in de St. Jankerk niet doorging vanwege het overlijden van Kardinaal Simonis.

U kunt de MijnRKK app downloaden in de appstore of via de store voor Android.

U kunt inloggen met het bij ons bekende e-mailadres. Is dit niet bekend dan moet u ons dat sturen en wordt u een uitnodiging gestuurd om de app te downloaden.

De naam van onze parochie is Sint Jacobus de Meerdere-Enschede

Bij opgeven mailadres of problemen kunt u contact opnemen via vicevoorzitter@katholiekenschede.nl of secretariaat@katholiekenschede.nl

Bestuur parochie Sint Jacobus de Meerdere.



R.K. Erfgoed: René Lalique

(Foto: Secil Arda)

In de oude Hanzestad Doesburg (Gld.) bevindt zich het Lalique Museum Nederland. Momenteel loopt er een zeer fraaie tentoonstelling onder de titel Koninklijk Licht. In de museumcollectie is onder andere ook deze prachtige glassculptuur te bewonderen: Christ, 1931. De tentoonstelling loopt tot 20 juni 2021.

John Schiffel



Verborgen R.K. Erfgoed: Zuidkamp, Vliegbasis Twenthe, Deel II



Foto's
Secil Arda

Toen de kapel op het Zuidkamp van Vliegbasis Twenthe werd ingezegend d.d. 14-12-1949, was de Deken van Oldenzaal I.H. van de Berg aanwezig. De kapel stond onder supervisie van J. W. Balk pastoor in Lonneker. Dit alles in opdracht van Kardinaal De Jong.

De burgemeester van Enschede Van Veen en de wethouder Nijkamp waren ook in de kapel, namen die in Enschede nog voortleven. Dit was het allereerste katholiek tehuis (kapel) op een vliegveld in Nederland.

Over de kapel is een fraai boekje gemaakt onder de titel "Onder de Pannen" onder de redactie van de kapelbeheerder Piet Gieske. Het complete archief van Piet Gieske ligt veilig in het stadhuis in het stadarchief waar het ook thuis hoort.

John Schiffel

Stichting Behoud Sint Josephkerk



Najaarsactie Sam's Kledingactie bestemd voor Ethiopië

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Actiedag in Enschede

De honderden vrijwilligers van Sam's Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.

Op zaterdag 10 oktober a.s. kunt u in Enschede uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Ontmoetingskerk en bij de Sint Jan Kerk.

Lokale infrastructuur

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp. Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest.



Levensvatbare terugkeer

Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater.

Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op:
Zaterdag 10 oktober 2020, 10-12 uur
Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251
Ontmoetingskerk, hoek Varviksingel / Dr. Wagenaarstraat
Hartelijk dank voor uw bijdrage
<http://handenwassen.blogspot.nl>



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 09 - 2020

maandag 26 oktober 2020

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 12 november 2020



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **Seinen** *assurantiekantoor*
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



WWW.BERTVANDERHEIDE.NL



Voor een uitvaart in
vertrouwde handen

Bij elke uitvaartverzekering
06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vrededorf
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





OOGSTEN



KIK

Daar komen de muizen aangerend door de kerk. Aangewaggeld, kun je beter zeggen! 'Oooh... euhhh!' kreunen de muizen, '... Veel te veel gegeten!' Ze ploffen neer bij Kiks bloembakje. 'Ben jij al geweest, Kik?' vragen ze. 'Waar geweest?' vraagt Kik. De muizen vinden het een domme vraag. 'Bij het buffet natuurlijk! Voor het feest van morgen!' Ja, Kik weet van het feest, maar van een buffet weet hij niets. 'Dat moet ik zien', denkt hij en springt richting keuken. 'Nééé!' roepen de muizen, 'De andere kant op, daar vooraan!' Kik hopt naar de tafel middenvoor en ziet de prachtige stukken die de boeren hebben aangeboden. Bouwwerken van graan en groente. Kunstwerken van vruchten en bloemen. Kisten en kazen, flessen en vazen.

Je wordt blij als je ernaar kijkt. Maar wat ligt er toch veel rommel tussen, denkt Kik. Maisbladeren, klokhuizen, stro... ineens begrijpt hij het. 'Muizen,' zegt hij boos, 'dit is géén buffet! Dit zijn geschenken van het land, waar de mensen God voor gaan bedanken. Morgen is het dankdag!' De muizen vinden het maar raar. Zoveel lekker eten, en je mag er niet aankomen? Ze moeten van Kik alles bij elkaar vegen en weer netjes maken. De volgende dag valt het de mensen niet eens op. Alleen een klein jongetje. Hij scharrelt rond en komt terug met appels en peren vol gaten. En hij krijgt op zijn kop. De muizen schamen zich. Zij hebben geen straf gekregen. Nou ja, wel buikpijn.



Versje

Het graan ontkiemt, ontkiemt op het land.
Het groeit en groeit, zo hoog als mijn hand,
zo hoog als mijn pols, mijn elleboog...
het groeit door warmte, door nat en droog.
Uiteindelijk is het op z'n hoogste
en dan gaan we oogsten!

Het graan wordt geogst en veiliggesteld,
gedorst en gemalen, verkocht voor geld,
gekneed en gebakken in de hete oven.
Brood dat ooit 'gras' was, niet te geloven!

Die groenten en vruchten vol voedingswaarde
groot geworden, gevoed door de aarde,
en zó klein begonnen als pitjes en zaden!
Wat is het een wonder en wat een genade,
dat wij in het najaar zoveel mogen oogsten:
dank U voor alles, God, Allerhoogste!



Uit de Bijbel

Ben je gehoorzaam aan de Heer, dan gaat het je goed.
Gezegend ben je in de stad, gezegend ben je op het land.
Gezegend is de vrucht van je schoot, de vrucht van je grond
en de vrucht van je vee, de jonge runderen en schapen.
Gezegend is je oogstmand en je deegkom.
Gezegend ben je bij je komen, gezegend bij je gaan.

(Naar het Bijbelboek Deuteronomium 28,3-6)



Teksten:
Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Junniens