

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
september 2020 / 7



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?

Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede

I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is.
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

september 2020 / 7

Inhoud

- 5 **Voorwoord**
pastoor Paul Daggenvoorde
- 6 **St. Jozef**
- 8 **H. Jacobus**
- 10 **St. Jan**
- 11 **Pastorietuin St. Jan**
- 16 **Vieringenrooster**
- 19 **Sams Kledingactie**
- 25 **Aanstelling Ans te Lintelo**
als coördinator jongeren-
pastoraat



VAN DE REDACTIE

Voor velen zit de vakantie er weer op.
Of u nu weg bent geweest of "rund um Hausen",
we hopen dat u hebt kunnen genieten.

Wij zijn in ieder geval weer met frisse moed (tijdens
de tropische hitte) begonnen.
Laten we er samen een mooie kerkelijke "tweede
helft" van maken.

Groetjes, Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine

*Toen de bloem was uitgebloeid
Dacht ze
Mijn leven is voorbij
Niemand die nog kan genieten
Van mijn kleur en vrolijkheid
Ze trok zich terug
In stilte
Tot de zaden verschenen
En ze zich realiseerde
Er zijn honderden mogelijkheden
Om opnieuw geboren te worden
En te stralen
Ze gaf zich over aan het leven
En wachtte tot de wind
Ze zou verspreiden
En glimlachte
Dapper en geduldig*

-Leonie Linssen-



De tweede helft



Het nieuw werk- en schooljaar begint.
Halverwege ons kerkelijk- en kalenderjaar;
de tweede helft.

Weet je nog wat je dacht, toen je elkaar begin januari een gelukkig jaar wenste?
Vast niet dat in de avond van 12 maart van het een op het andere moment heel Nederland zou worden stil gelegd.

In mijn agenda maakte ik er nog diezelfde avond aantekening van.
En de agenda's van de drie parochies maakten we meteen leeg.

Geen openbare vieringen, geen vergaderingen, geen bezoek.
Contact vooral telefonisch en digitaal.
Er was een virus ontdekt.

Het kerkelijk leven is vreemd en afstandelijk geworden;

contact maken, bij elkaar komen, communie ontvangen, alles gaat anders.

Met de lockdown is een nieuwe tijd begonnen, waarin pas na Pinksteren weer wat beetje beweging kwam.

Maar dat virus is er nog. En doet wat elk virus doet: het beweegt met óns mee om zich te verspreiden.

Hoe ziet de kalender van dit najaar eruit?

Een tweede golf, in de tweede helft?

Hoe vieren we Allerzielen, en Kerst?

Bij het begin van deze tweede helft moet ik denken aan de heilige Willibrord.

Aan wat hij bij schreef in de kantlijn van zijn liturgie-kalender: "in Dei nomine feliciter".

Letterlijk betekent dat zoiets als: 'in de naam van God geluk'.

Hij schreef dat bij zijn verjaardag. Wellicht als

een motto voor elke dag.

Want je kunt het ook vertalen als een opdracht: 'wees in godsnaam gelukkig'.

Willibrord was een typische reizende monnik. Aan het begin van de achtste eeuw kwam hij in ons land. Alles was vreemd én bedreigend.

Zoals nu voor ons de wereld van dat virus.

En precies dat zocht hij. Het onbekende.

Want vooral daar zou hij ontmoeten wie hij verkondigde: Jezus de opgestane.

'Wees in godsnaam gelukkig'.

Wat betekent dat voor jou?

Een uitdaging misschien om nooit het vertrouwen te verliezen in God die overal en altijd bij ons is overeenkomstig zijn Naam:

'Ik ben er'.

Vrede, en alle goeds voor de tweede helft van dit jaar.

Paul Daggenvoorde, pastoor



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Aangepaste toegangsregeling vieringen St. Jozefkerk

In de afgelopen weken hebben wij, als proef, de aanmeldingsplicht voor de zondagse vieringen in de St. Jozefkerk laten vervallen.

Alleen de verplichte registratie bij binnenkomst wordt nog wel uitgevoerd. Voorlopig gaan we hier mee door tot 1 oktober a.s.

Wel is het voor bijzondere gelegenheden zoals 1e communie, jubilea of jaargedachtenissen, wanneer een grotere groep familieleden komt, nodig dit van te voren te melden.

Dit kan via onderstaand mailadres of telefoonnummer. Geef alleen de naam en aantal personen aan.

Mailadres:

Reserveren.noord@katholiekenschede.nl (vóór donderdag 12.00 uur)

Telefoon: 053 - 435 48 08 (alleen donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

*Pastoraatgroep Noord,
Beheergroep Noord,
Rien Tiehatten*



Een zeer helder licht

Stilte, eenzaamheid, familie, vrienden, lange tijd niet meer zien. Op afstand blijven. We weten wat dat betekent. Maar dat je daar bewust voor kiest, is niet gemakkelijk te begrijpen. Welke beweegredenen spelen een rol als je buiten de gebaande paden gaat? We gaan te rade bij Clara, de oudste dochter van de rijke adellijke familie Offreduccio. Clara wordt geboren te Assisi rond 1194. Ortolana, haar moeder is angstig over het verloop van de zwangerschap. Ze gaat naar de kerk en bidt om troost, om hulp. In de stilte hoort ze een stem die zegt: "Gij zult een licht baren dat de wereld zal verlichten." Ze voelt zich gesterkt en weet nu dat ze haar kind Clara gaat noemen. Clara, een heldere lichtstraal uit de hemel. Ze is blij met het kind dat komen gaat. Clara zal een rijke toekomst tegemoet gaan. Op haar achttiende verjaardag wordt ze immers uitgehuwelijkt aan een zoon van een rijke familie in de buurt om de bezittingen bij elkaar te houden. Maar Clara heeft haar eigen plannen. Ze heeft Franciscus horen preken. Het laat haar niet meer los. Er groeit een verlangen zich bij hem aan te sluiten. Ze schraapt al haar moed bij elkaar en verlaat in de nacht na Palmzondag haar huis. Het is een weg vol hindernissen.

Eerst moet ze zelf de zware balken van de deur opzij schuiven. Dan de donkere straten door. Gelukkig de poort is open. Ongezien verdwijnt ze buiten de stadsmuur. Met een brandende fakkel wacht Franciscus haar op. Ze krijgt onderdak. De straat op gaan, tussen de broeders van Franciscus, is onmogelijk. Haar familie laat het er niet bij zitten. Ze willen haar met alle geweld terug. Clara blijft bij haar keuze. Ze sticht haar eigen klooster, in afzondering van het drukke stadse leven. Veel vrouwen volgen haar. San Damiano is veertig jaar lang haar plek. Mensen in nood weten haar te vinden. Verhalen doen de ronde: Clara geneest een kind met een gevaarlijke oogziekte. Als ze het brood voor de maaltijd zegent, ontstaat er spontaan in alle broden een kruis. De vriendschap tussen Clara en Franciscus gaat door de kloostermuren heen. In de beginperiode houdt Clara zich aan de regel van Franciscus. Gaandeweg ontwikkelt ze haar eigen regel. Zij noemt zichzelf een "plantula" een plantje van Franciscus. Leven met elkaar in alle eenvoud. Thomas van Celano noemt Clara "een zeer helder licht".

*Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep Noord*



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:

om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke
zaterdag van 12.00-16.30 uur met
rondleiding



De Engel des Heren (Angelusgebed)

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, **en zij heeft ontvangen van de heilige Geest.**

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Zie de dienstmaagd des Heren.

Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet . . .

En het Woord is vleesgeworden,

en Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet . . .

Bid voor ons, heilige Moeder van God, **opdat wij de beloften van Christus waardig worden.**

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Door Christus, onze Heer. **Amen.**



De zomer van 2020.....



Sinds begin juli is de kerk weer open voor vieringen op zondag. Hoe fijn is het iedereen weer te ontmoeten, samen te vieren en – ook al is er nog geen koffie na afloop – toch even bij te praten. We zijn inmiddels gewend aan het reserveren vooraf, handen desinfecteren bij de ingang en gezondheidsvragen beantwoorden. De stickers op de kerkbanken markeren de plaatsen waar iedereen kan zitten, zodat de nodige afstand gecreeerd wordt. We willen graag meezingen, maar dat kan voorlopig niet. Organisten, pianisten en cantoren maken dat gemis ruimschoots goed. Het nieuwe normaal: het verloopt tot nu toe soepel en het zal zeker nog een tijd zo blijven. We zijn blij en dankbaar dat het op deze manier kan. Welkom terug in de Jacobuskerk!

Angelusvieringen in het najaar.

Met ingang van september worden de Angelus gebedsvieringen op de eerste zaterdag van de maand weer opgestart. De Angelus gebedsviering is een muzikale en meditatieve gebedsviering voor iedereen, die een moment van rust en bezinning kan gebruiken.

De vieringen starten direct na het luiden van het Angelus klokje om 12 uur en duren ongeveer 30 minuten. Voor uw agenda geven we hierbij de data voor 2020:

5 september 3 oktober 7 november 5 december

In iedere viering staat een thema centraal, passend bij de datum of de tijd van het jaar. Zo zal de Angelus viering van november gewijd zijn aan de heilige Willibrord, missionaris, bisschop van Utrecht, aartsbisschop van de Friezen, die overleed op 7 november in het jaar 739.

Evangelielezing, korte overdenking, gedichten en gebed worden afgewisseld met liederen (vaak Taize, maar ook liederen uit GvL), gezongen door een klein koor (drie a vier zangers) met eenvoudige instrumentale begeleiding. Alle aanwezigen kunnen tijdens de korte viering een kaarsje aansteken voor een eigen intentie.

Indien mogelijk drinken we na afloop samen koffie en thee achter in de kerk en praten we even na en bij. **Van harte welkom!!**

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Beste parochianen

Hopelijk bent u allen nog gezond en wel in deze coronatijden.

We mogen vanaf 1 juli weer vieringen houden met maximaal 100 mensen. Al gelden er diverse voorwaarden en restricties.

Inmiddels zijn we een aantal weken op weg. Belangrijk voor nu is dat u voorafgaand aan de viering een plaats moet reserveren. Dat kan bij voorkeur per e-mail aan:

reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor betreffende viering.

Tel. 053-4316209

Geeft u ook even aan met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

U kunt na afloop weer een kaarsje aansteken bij Maria.

Met vriendelijke groet,

Pastoraat-en Lokale Beheergroep Zuid



De Pathmos Oase

Op initiatief van Pater Ben Engelbertink wordt er gewerkt aan een plan om de pastorietuin naast de Sint Jankerk open te stellen voor een breder publiek.

Er is een plan om onder de grote boom -die centraal staat in de tuin- een Mariakapelletje te bouwen, waar ook plaats zal zijn voor de Heilige Josef. Perken met mooie bloemen en planten zullen het geheel voltooien.

Op zaterdag 26 september bent u van harte welkom op de Groene Burendag waarvoor de tuinwerkgroep een extra subsidie heeft ontvangen.

Naast de prachtige dot-paintings op de muur en wand, is er tevens een hele tentoonstelling over deze vorm van kunst op de muren. Hoewel ons gastenteam u graag rondleidt, is er daarnaast een kleurrijk geïllustreerd boekje



beschikbaar met afbeeldingen en uitleg. Een echte aanrader voor 2 euro.

De poort staat wijd open want we mogen 100 gasten ontvangen. Het is de bedoeling dat in de toekomst de tuin een ware oase wordt voor de hele buurt waarbij het genieten van de natuur, rust en ontspanning voorop staat. Daarnaast is er voldoende ruimte voor muziek, bezinning, spel en andere bijeenkomsten. Doe mee en laat U zien!

Namens de werkgroep: Henk Thüss

Binnen de kortste keren was er een werkgroep om van de tuin achter de pastorie een oase van rust te maken. De ideeën vloeiden rijkelijk over de tafel. De lange muren kunnen gebruikt worden om een tentoonstelling van schilderijen in te richten. De grote dikke boom in het midden van de tuin kan de ruggengraat van een Mariakapelletje worden. De grijze muur van de pastorie kan opgefleurd worden door een 'dotpainting', afgekeken van de Aborigines in Australië. Het kwam goed uit dat de schilders van Joosten bv een steiger te leen gaven. De muurschildering laat het Malieveld zien waar de kinderen vorig jaar bijeen kwamen om te demonstreren voor een goed ecologisch beleid in Nederland. Het oorspronkelijke schilderij heet De Lente. Het geeft nieuwe hoop: Een nieuwe Lente, een nieuw Geluid, een schildering voor onze tijd.

Pater Ben Engelbertink



Vrede verbindt verschil

Ook, of juist dit jaar, organiseren we in de **vredesweek** een oecumenische viering. Juist omdat het dit jaar allemaal anders is dan anders, hebben wij elkaar nog meer nodig en is het nog belangrijker om de nadruk te leggen op het zoeken naar wat ons verbindt. Dit jaar is het thema van de vredesweek: **VREDE VERBINDT VERSCHIL**. Graag willen wij u uitnodigen voor deze **oecumenische kerkdienst** aan het begin van de vredesweek op **20 september om 10:00 uur in de Jacobuskerk**.

We mogen al weer behoorlijk veel sinds de "intelligente lockdown" van maart. Maar toch zijn er in deze dienst dingen anders dan u gewend bent. Uw en onze veiligheid staat voorop: In de dienst hebben we gekozen voor een aangepaste invulling van de dienst. Zo hebben we gekozen voor een instrumentale invulling met solisten.

Voorgangers zijn Pastor Frank de Heus en Majoor Peter Schraa.

Helaas kunnen wij niet garanderen of wij de vorm van de viering op het laatst nog moeten bijstellen. Hierin zijn wij afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM.

We willen u vragen om voor deze dienst te reserveren. Dit kunt u doen door de week vóór de viering een mail te sturen naar: reserveren.jacobuskerk@katholiekenschede.nl



Zodra wij meer zekerheid hebben zullen wij u van meer details op de hoogte brengen. En niet alleen van de viering, maar ook van de andere activiteiten die bij de Vredesweek horen.

Wij verheugen ons erop u te kunnen begroeten in deze bijzondere vredesviering in deze bijzondere tijd. Wij hopen op een mooie dienst waarin we ons met elkaar kunnen verbinden door alle veranderingen heen.

Tiny Hannink

VREDE VERBINDT VERSCHIL

WE KUNNEN EEN VERSCHIL MAKEN

Er wordt veel van ons gevraagd, veel solidariteit en veel compassie. Het Midden-Oosten brandt. Corona waart rond, bij ons en daarginds. Ieder wordt geraakt, ieder op een andere wijze, velen gebroken.

Kunnen we wel iets doen, iets dat werkelijk helpt? Kunnen we een verschil maken?

Ik las het volgende verhaal in het boek "Een gebroken wereld heel maken" van Jonathan Sacks:

Een oude man die in de ochtendschemering langs het strand wandelde zag een jonge man die zeesterren, gestrand door het

afgaand tij, opraapte en een voor een terug de zee in gooide. Hij ging naar hem toe en vroeg waarom hij dat deed. De jonge man antwoordde dat de zeesterren dood zouden gaan als zij blootgesteld werden aan de ochtendzon. 'Maar het strand is nog kilometerslang en er liggen duizenden zeesterren. Je kunt ze niet allemaal redden. Wat maakt het uit dat jij je zo inspant?' De jonge man keek naar de zeester in zijn hand en gooide hem de veiligheid van de golven in. 'Voor deze,' zei hij, 'maakt het wat uit.'

Lees verder op pagina 13



Ja, je kunt dus iets doen, hoe gering ook. Een gedachte, een kaarsje en misschien een geldelijke bijdrage. Wij hoeven niet de hele wereld te redden – met een mens per keer of een daad per keer kunnen we de wereld meer heel maken.

Van 19 t/m 27 september wordt de Vredesweek gevierd met als thema voor dit jaar: VREDE VERBINDT VERSCHIL: elkaar bijstaan, hoe verschillend we ook zijn.

Wilt u ons helpen het verschil te maken?
Namens de St. Humanitaire Hulp Syrië, Enschede
Trui Bolscher, bestuurslid
www.humanitairehulp-syrie.nl

Mocht u ons willen steunen, dat kan op
Triodosbank NL33 TRIO 0781 3627 68 tnv
St.Humanitaire Hulp Syrie, Enschede

De Stichting wordt gesteund door
Wilde Ganzen.

Corona maakt in Syrië vele extra slachtoffers Falafel broodjes actie van Yasmin Haider

De laatste weken hoor en zie ik zowel via mijn familie en vrienden in Damascus als ook via de non Joseph Marie (contactpersoon hulpproject Damascus) hoe slecht de situatie in Syrië is.

Na 9 jaar oorlog, waarin een aantal Syriërs de dood, marteling en vernedering overleefd hebben, is er nu een enorme uitbraak van het Corona-virus, zodat het bittere leven nog bitterder is geworden.

In die jarenlange oorlog is het hele medische systeem erg verslechterd, ook de medische verzorging in de ziekenhuizen. De mensen durven niet te zeggen dat ze Corona-verschijnselen hebben, anders worden ze opgesloten in een slordige en ongezonde omgeving. Men wil liever thuisblijven maar dat is ook slecht want dat leidt tot razendsnelle toename van de besmettingen. Dat is wat er nu aan het gebeuren is.

De mensen die overgebleven zijn worstelen dagelijks voor hun bestaan. Het "geluk" dat ze hadden dat de granaten hen 9 jaar lang niet raakten, dat de zee hen niet verslond en dat ze ook niet doodvroren in een ijskoud azc in een van de buurlanden telt niet meer. Ze proberen nu te bidden dat ze deze Coronacrisis met zo min mogelijk doden door zullen komen.

Het is echter erg moeilijk gezien de schreeuwende armoede. Die is niet alleen direct door de oorlog veroorzaakt maar ook indirect door de economische sancties tegen Syrië. Ik voel me machteloos, maar ik wil toch graag iets doen! Om de mensen daar te steunen, hun diepe pijn en grote zorg iets te verlichten en hun wat vertrouwen terug te geven in deze harde wereld.

Daarom start ik op 21 augustus met de Falafel broodjes hulpactie.

U kunt elke vrijdag en zaterdag voor €3 een broodje Falafel bestellen op nr. 06 39121111 of een bericht sturen via de Whatsapp. Graag ontvang ik uw bestelling 2 uur voordat u wilt gaan eten. Uw bestelling wordt thuisgebracht. Wilt u het komen ophalen, dat kan ook.

Yasmin Khalaf Haider.

U begrijpt dat deze broodjes-actie maar een druppel is op een gloeiende plaat. Wilt u geen broodjes, maar wél doneren voor Syrië, kunt u geld storten op: Stichting Vedan, Ibanr. : NL52TRIO0198319967. t.b.v. actie voor Syrië.



Wat is mij dierbaar.....

Op m'n slaapkamer naast mijn bed hangt dit kleine witte wijwaterbakje.
Bij het opstaan en slapen gaan werd er altijd eerbiedig een kruisje gemaakt.
In het bakje zit nog de bruine aangeslagen rand van het (put)water.
Het bakje is van wit porselein met erachter een schild waarop een kruis met corpus.
Ik kreeg het van m'n tante, de zus van mijn vader. Zij kreeg het van haar oma, die ze Appa noemden (Fries).
Ik ben dus de vierde generatie van de familie die dit wijwaterbakje in het bezit heeft.

Mijn overgrootouders trouwden in ong. 1860. Het waren tolgaarders.

Een tolgaarder is iemand die een brug of sluis bedient en het tolgeld int.

Ze hadden voor drie jaar het beheer over de tol, die door opbod in hun bezit was gekomen. Parlevinkers (kooplui op het water) die de tol vaak passeerden, deden hun best om aan het tolgeld te ontkomen. Maar Appa wist hoe ze er mee om moest gaan. Zodra ze weer passeerden, kocht ze iets dat ze dan niet betaalde en zodoende is - volgens verhalen- het kleine wijwaterbakje in onze familie gekomen.

Nu mag ik als vierde in de familielijn dit kleinood weer dagelijks gebruiken, wat ik doe met veel waardering, eerbied en plezier!



Els Kortman



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk:
03-06-2020

Mario Piras, 85 jr, e/v Rosina Seddaiu

H. Jacobuskerk:
01-07- 2020

Henny Ticheler, 85 jr, w/v Bep Ticheler-Suurenbroek

St. Jankerk:
03-08-2020
10-08-2020

Martin Spork, 90 jr, e/v M.J. Spork
Diny Kroep-Kappen, 86 jr, w/v Gerard Kroep

Anders:
18-06-2020
23-06-2020
16-07-2020

Jan Reimerink, 88 jr, w/v M.T. Reimerink-Ezendam
Trees van der Woning-Veger, 76 jr, w/v J.H.M. van der Woning
Joice Sanders, 83 jr, w/v Hein Sanders



Op 20 juni 2020 zijn in de St. Jozefkerk in Enschede *Erik Hulscher* en *Christina Rahimo* getrouwd.
Voorganger was parochievicaris Willy Rekveld.



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 29/30 augustus 22e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Gebedsviering Zondag 11.00 uur R. Kenter	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus
	Organist	Organist	Organist + Gaudete
Weekend 5/6 september 23e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus
	BJK	Internationale viering Ariëns Music Ministry	Vocal Moments + All Together
Weekend 12/13 september 24e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Gebedsviering Zondag 11.00 uur T. Hannink	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	Mariakoor	Vocal Moments	Gem. koor St. Jan-H. Michaël

**Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich.
Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.**

13 september is Ziekenzondag, maar op het moment dat Pelgrim naar de drukker wordt gestuurd, is nog niet bekend of de jaarlijkse Ziekenzalving in de St. Jankerk doorgang zal vinden. Informeer bij het secretariaat of op de website voor meer informatie.

Cursus Theologische Vorming

Veel cursisten hebben inmiddels met veel voldoening de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gevolgd of volgen die nog.

Het is de bedoeling om **op 15 september in de Waterstaatskerk** in Hengelo weer met een nieuwe groep te starten. In deze cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer. De cursus duurt drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven.

Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met

ds. Wim de Jong, cursusleider, tel. 0547-388647 email: wim.dejong@hetnet.nl of

Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074 277 4288 of 074 291 6158, email: kuile@hetnet.nl



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 19/20 september 25e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Ariënskoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur F. de Heus + ds. Oecum. Viering Vredesweek Organist	
Weekend 26/27 september 26e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering Organist	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 3/4 oktober 27e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Visschedijk Kinderwoorddienst ovb Vocal Moments	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Startviering Vormsel BJK

Op zondag 27 september zendt de KRO-NCRV om 10.00 uur de eucharistieviering uit vanuit Lourdes. Hoofdcelebrant zal mgr. Woorts zijn.

Café St. Jacques

Op donderdag 10 september starten we na een periode van stilte, rust weer met het Café St. Jacques.

Elke tweede donderdag van de maand vindt dat voor onze regio plaats in Hengelo, Hotel Nationaal, Janssenplein 8 in Hengelo. Dit is dicht bij het stadhuis.

Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u hier leden van het Genootschap van St. Jacob ontmoeten, vragen stellen over uw tocht naar Santiago, bijpraten over uw ervaringen, nieuwe mensen ontmoeten of gewoon gezellig samen zijn.

Siny Walters



Vieringen door de week

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-17.00 uur

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Nog geen vieringen

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050 (weer gestart op 16 augustus)

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Waar hij vandaan komt? Dat weet niemand. Hij heeft daar altijd gewoond. Ze weten wel hoe hij heet. Hoe het met hem gaat? Dat vraagt niemand.

Vroeger werkte hij in een magazijn. Sinds zijn pensioen zit hij thuis. Eerst probeerde hij nog bij de tijd te leven. Op tijd eten en iedere dag een wandelingetje. Hij heeft een mooie verzameling. Daar was hij vaak mee bezig.

Nu weet hij niet meer welke dag het is. Want elke dag is hetzelfde. Er is geen bezoek, niemand om mee te praten. Honger heeft hij niet meer. Het maakt hem niet meer uit. Of hij in slaap valt op de bank of in bed. Soms denkt hij: ben ik? Ergens hoopt hij: was ik maar niet.

Deze man is niet verzonnen. Hij woonde echt in dat huis, in dat straatje. Op een dag kreeg

hij nieuwe burens. Ze belden aan, niemand deed open. Daarom stopten ze een kaartje in de bus: Kom je ook op ons feestje? Hij kwam! Nu woont hij in een verzorgingstehuis. Zijn verzameling staat te pronken in een gloednieuwe vitrinekast en altijd is er iemand waar hij een praatje mee kan maken of een DVD mee kan kijken.

Woont er iemand bij jou in de straat, jong of oud, schijnbaar alleen?

Bel eens aan.

Stel jezelf voor.

Maak een praatje. Over het weer of over de mooie bloemen in de tuin of op het balkon. Een echt compliment doet het altijd goed. Durf je het aan? Vragen hoe het ermee gaat? Vergeet niet te zwaaien, als je langs loopt.

Ingezonden door Marijke van der Tol



SAMs kledingactie najaar 2020

Nu de verspreiding van het virus enigszins onder controle lijkt en de overheid de maatregelen steeds meer versoepelt, willen wij toch graag weer een inzameling in het najaar organiseren. Temeer omdat de situatie in Ethiopië (ons actiedoel) door het COVID-19 virus steeds nijpender wordt, willen we juist een stap extra doen om de mensen daar te helpen.

Goede hygiëne speelde altijd al een grote rol in de noodhulp- en gezondheidszorg-projecten van Cordaid, die Sam's Kledingactie met de opbrengst van haar acties financieel steunt.

Cordaid zorgt voor sanitair en waterpunten waar mensen hun handen kunnen wassen en ze geven voorlichting aan jong en oud. Deze gebruikelijke activiteiten zullen alleen maar een nog grotere rol gaan spelen de komende tijd.



Cordaid en Sam's Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu!

Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen.

Een crisis als deze laat zien hoe belangrijk dat is. We kunnen deze uitdaging samen te lijf, als we er maar voor elkaar zijn.

Wij denken dat een inzameling, met in achtname van alle door de overheid op dit moment geldende maatregelen (1,5 m afstand houden, handen desinfecteren), op een veilige manier mogelijk is.

Daarom laten wij u, langs deze weg, weten dat wij uw kledinginzamelingsactie in Enschede voor dit najaar hebben gepland op 10 oktober a.s.

Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op:

Zaterdag 10 oktober 2020, 10-12 uur

• Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251

• Ontmoetingskerk, hoek Varviksingel / Dr. Wagenaarstraat

Hartelijk dank voor uw bijdrage

<http://handenwassen.blogspot.nl>

(zoek op: handen wassen Enschede)

Ontheemden in een opvangkamp in Liben, Ethiopië. Beeld: Cate Turton / Department for International Development



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo meisjes en jongens,

We hopen dat jullie een leuke vakantie hebben gehad en weer met veel zin naar school gaan.

Helaas moeten jullie nog iets langer wachten tot de kinderwoorddiensten weer beginnen in de St. Jozefkerk.

In de maand september zijn er in de Jozefkerk nog GEEN kinderwoorddiensten.

Je bent natuurlijk wel met je ouders welkom in de kerk. Hopelijk zien we jullie weer snel.

Medewerkers kinderwoorddienst Jozefkerk



KidsTime St Jankerk



Op vrijdag 26 juni '20 was de laatste bijeenkomst van de Kids Time in de parochiezaal van de St. Jankerk. Ondanks de hitte en de coronamaatregelen hebben wij wel de Kids Time gehouden, in een korte versie en met minder kinderen dan de laatste keren. We hebben samen gebeden en het verhaal van de heilige Christoffel samen gelezen.

Christoffel komt van Christophorus en dat betekent Christusdrager. Hij droeg Christus in zijn hart en volgens de legende ook op zijn schouders. Het zal je niet verbazen dat Sint Christoffel de beschermheilige is van alle reizigers.

Christoffel heette eerst Reprobus. Hij wilde dienen alleen de machtigste man van de wereld. Reprobus diende eerst de koning maar de koning was bang voor de duivel. Toen is Reprobus de duivel gaan dienen maar de duivel was bang voor Christus. Via een monnik kwam Reprobus terecht bij Christus. Om Christus te dienen moest Reprobus een opdracht vervullen en dat was om mensen aan de overkant van de woeste rivier te krijgen. Als laatste moest Reprobus een kind aan de overkant dragen. Het kind werd alleen maar zwaarder, het leek alsof Reprobus de wereld op zijn schouders droeg. Maar Reprobus heeft de overkant gehaald ondanks alle weerstand van de woeste rivier. Daar aangekomen bleek het kind Christus te zijn. Reprobus werd door Christus in de rivier gedoopt door onderdompeling en Reprobus werd Christoffel.



Kon je deze keer niet komen maar vind jij het wel leuk om mee te doen met de Kids Time, ook als je nog nooit bent geweest... Dan kun je nog altijd aansluiten op de eerstvolgende bijeenkomst, na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar.

Datums: Op de vrijdagen: 2 oktober, 27 november, 12 februari, 30 april, 18 juni.

Thema's: Sint Franciscus, Advent, Carnaval, Moederdag en St. Jan

Tijd: 15:30-17:00 uur

Locatie: Parochiezaal van de Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede

Kosten: 2 euro, per keer (t.b.v. materiaal)

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelen en Rim (werkgroep Kids Time)

Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing:

06 – 22 379 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Tot ziens bij de Kids Time!!

Veel liefs, Saskia, Laura, Engelen en Rim, Werkgroep Kids Time St JanKerk



Niets is alles wordt

Deze uitspraak wordt aan een aantal mensen toegeschreven. De Griekse wijsgeer Plato is één van hen.

Dit citaat kom ik elke keer tegen als ik onder het spoorwegviaductje fiets aan de Enschedesestraat in Hengelo. Net voor de doorgang flikkert een lichtbord op met deze tekst.

Wie zou dit bord met deze tekst er toch hebben neergezet, vraag ik mij telkens weer af.

Deze “niets-zeggende” uitspraak heeft voor mij veel betekenis. Kijkend naar ons onderwijs van het afgelopen schooljaar hoop ik dat het onderwijs van de laatste maanden niet zo blijft (is), maar dat we toch weer naar fysieke contactlessen gaan. De vooruitzichten zijn op dit moment goed.

Maar deze uitspraak heeft veel meer wijsheid in zich dan alleen deze verandering in het onderwijs.

Heel veel zaken in ons leven lijken onveranderlijk en schijnen vast te staan. Toch blijkt in de praktijk dat veel tot stand is gekomen door beweging (wordt): in een beweging. Zelfs het christelijk geloof en andere levensbeschouwingen zijn begonnen met een beweging. Net zoals de Black Lives Matter-beweging.

Niets is alles wordt.

Graag deel ik het optimisme met u dat in dit citaat zich beweegt.

Peter van Lange,

Juli 2020



R.K. Erfgoed: F.W. Mengelberg

Zoals u allen weet heeft de Joseph veel beeldhouwwerk van Friedrich Wilhelm Mengelberg. Hij was niet alleen een allround kunstenaar maar tevens een verwoed verzamelaar van religieuze middeleeuwse kunst. J. H. van Heek kocht uit zijn nalatenschap in 1919 de totale collectie voor Kasteel Huis Bergh te 's Heerenberg. Nu is de collectie in Huis Bergh te bewonderen als "Liefde voor de Middeleeuwen" tot 27 juni 2021.

N.B.: Enkele voorwerpen van de kunstcollectie Mengelberg staan in bruikleen in Rijksmuseum Twenthe (RMT).

John Schiffel

foto: secil Arda



Verborgen R.K. Erfgoed

Piet Gieske met Bisschop Bär



In de gemeente Enschede had men ook verstopte kerkgebouwen, achter een slagboom. Het Ministerie van Defensie had deze gebouwen beschikbaar gesteld voor haar personeel, netjes verdeeld in een RK Centrum en Prot. Centrum. In 1942 waren deze gebouwen door de Duitse bezetter gebouwd in de geliefde Nedersaksische bouwstijl. De reden was dit gebied, Het Zuidkamp (ZK), moest vanuit de lucht eruitzien als een dorp. Bij het Kath. Centrum was tot ca. 1986 een priester werkzaam daarna een leken aalmoezenier. Zelfs had Defensie voortdurend een legerbisschop w.o. Kardinaal Alfrink en Bisschop Bär. Het K.C. werd vooral gebruikt voor de z.g. geestelijke vorming (GeVo) en zondags werd de intieme kapel gebruikt voor de H. Mis.

Vooraf kwamen er omwonende, opgeroepen door het klokje in toonsoort A. Het klokje gaf een meditatief gevoel en was een cadeau van de Firma Eijsbouts-Lips te Asten al in 1949. Nu de bouwdienst van de gemeente Enschede er woest tekeergaat is het een klein wonder dat ZK nog overeind staan. Het ZK heeft geen monumentenstatus. In de kapel zitten of zaten vier bijzondere raampanelen 1. Verdrijving uit het paradijs; 2. De mensen van goede wil, de herders van Bethlehem; 3. De mensen van goede wil maar zwakke wil, de Apostelen in de Hof van Olijven; 4. Vrijzetting als Eindoverwinning.

Over de kapel is een fraai boekje gemaakt onder de titel "Onder de Pannen" onder de redactie van de kapelbeheerder Piet Gieske.

John Schiffel

Stichting Behoud Sint Josephkerk



Opbrengst (extra) kerkbalans/kerkbijdragen.



De oproep onze parochie te steunen met een extra coronabijdrage heeft in 5 weken het mooie resultaat van €6570,- opgeleverd. Dank aan de gulle gevers. Het waren er 105. Dat het gemiddelde bedrag zo hoog is heeft onder andere te maken met het gegeven dat er ook een bijdrage van €1000,- en €500,- bijzat. Ook verblijdden verscheidene parochianen ons met bijdragen van €250,- en €100,-. Draag bij naar draagkracht is altijd ons motto. Zo zijn wij ook blij met de bijdragen van €5,- of €10,-. Wist u dat als alle "actieve" gezinnen €10,- hadden gedaan we minstens €40.000,- gehaald zouden hebben? Zoals vaker gemeld: de kracht zit hem in draagkracht én het aantal parochianen dat bijdraagt. Overigens is er ook een groep parochianen dat ons trouw compenseert voor de collectebijdragen die zij niet in de vieringen kunnen. Ook aan hen onze hartelijke dank.

Wij kijken vooruit naar de kerkbalans 2021. Wij merken dat veel parochianen niet weten welke machtiging zij hebben afgegeven. Daarom proberen wij, nu de zaken iets meer op orde zijn, de parochianen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven uiterlijk november te benaderen met informatie hierover.

In 2021 willen wij af van de incassomachtiging voor één jaar. Dit leidde tot veel administratieve problemen. De nieuwe jaarmachtiging kon vaak pas in maart of april worden uitgevoerd, waardoor direct over meerdere maanden geïnd moest worden. Ook de aanpassing liep niet altijd goed. Wij roepen iedereen op over te gaan tot een doorlopende automatische machtiging. Deze kunt u altijd weer intrekken en zelfs het geld zelf terugboeken als u het er niet mee eens bent. Natuurlijk kunt u ook zelf een doorlopende opdracht aan uw bank geven.

Voor 2021 wordt de adviesbijdrage €10,50 per maand of te wel €126,- per jaar. Dit is een indexering van 5% over de afgelopen 3 jaar. Ook nu weer: naar draagkracht. Graag meer als uw draagkracht dat toelaat. Natuurlijk ook minder als dit uw draagkracht te boven gaat.

Heeft u voor 2020 een toezegging gedaan, maar deze nog niet overgemaakt? Misschien is nu het moment.

Bijdragen zijn welkom op rekening NL15RABO 0513 1666 65 t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere.

Voor vragen: vicevoorzitter Joop Hassink (vicevoorzitter@katholiekenschede.nl 0617 308 158)

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere.



Aanstelling Ans te Lintelo als coördinator jongerenpastoraat in de parochies Jacobus de Meerdere en Franciscus van Assisië

Mijn naam is Ans te Lintelo. Ik woon en werk al vele jaren in de parochie Maria Vlucht. Ik ben 63 jaar, echtgenote, moeder en oma.

Ik vind het bijzonder fijn om u te kunnen vertellen dat ik vanaf 1 september 2020 ook mag werken in de parochies Jacobus de Meerdere en Franciscus van Assisi.

Ik zal me vooral bezighouden met de doelgroep jongeren vanaf groep 8 tot ... Het is fijn dat ook deze twee parochies willen investeren in deze groep.

Ik hoop in in samenwerking met het pastoraal team en een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers bijzondere ontmoetingen aan te bieden. Deze ontmoetingen mogen gezellig zijn, maar zullen hopelijk ook iets toevoegen aan de ontwikkeling van de jongere op het gebied van geloofsbeleving anno nu. Ik wil bv. graag hun interesse wekken voor de mensen die het 'minder' getroffen hebben. Ook zou ik d.m.v. bijvoorbeeld een spel de aandacht kunnen vragen voor de actuele betekenis van



een bijbelverhaal. Theatergroep 'sTOF (www.theatergroepstof.nl) uit parochie Maria Vlucht zou voor hen en u kunnen optreden. Wat mij betreft hoort ook een casino-avond (over de gevaren van gokken en verslaving), een Thomasviering, een uitstapje naar Kamp Westerbork en een gourmetavond met een gast aan tafel ook tot de mogelijkheden. Zomaar enkele voorbeelden die kunnen leiden tot het vormen van een vriendenkring van jongeren behorende bij de parochie. Echter ik kan het onmogelijk alleen. Heeft u, of heb jij, zin om over dit mooie werk met mij van gedachten te wisselen neem dan gerust contact met me op. Ik kijk er naar uit!

Sinds kort heeft ook onze parochie een eigen APP.

Hier vindt u allerlei informatie, de laatste nieuwsbrieven, agenda, woordje van de pasto(o)r, directe links naar secretariaat en website enzovoort

Makkelijk en altijd onder handbereik

NIEUW download en gebruik de MijnRKK app

In de MijnRKK app vindt u de laatste informatie van onze eigen parochie.

De app is veilig en voldoet aan alle AVG richtlijnen.

Download de MijnRKK app!

Download iPhone app



Download Android app



U kunt zich aanmelden met het door u opgegeven e-mailaccount.

Volg anders de instructies.



In gesprek met pater Bernard Jeunink (deel II)



Deel I van het gesprek met pater Jeunink in de vorige Pelgrim eindigde dus met pater Koertshuis (ook 'n pater Marist) die Bernard thuis in De Lutte opzocht en hem eigenlijk op het spoor van het priesterschap heeft gezet.

Dat begon met 'n eerste kennismaking op 'n zondagmiddag samen met Henk Kronenberg (de latere bisschop) in het Olafklooster in Glane.

Na deze kennismaking ging het richting Hulst in Zeeuws Vlaanderen voor een 6 jaar durende priesteropleiding en vorming aan het klein seminarie aldaar. Hierna ging hij voor 3 jaar naar het Olafklooster in Glane voor 'n 2 jarige studie filosofie en het noviciaat en daarna naar het klooster van de Maristen in Lieveelde (huize Loreto) voor nog eens 3 jaar theologie. Toen hij klaar was met zijn studies ging hij terug naar Hulst als godsdienstleraar en zoals gebruikelijk werd hij daar 'n jaar voor zijn priesterwijding tot diaken gewijd om daarna op 18 oktober 1961 gelijktijdig met Henk Kronenberg tot priester te worden gewijd. Voor een deel van deze 12 jaar was hij behalve godsdienstleraar ook pastor in 'n kleine parochie.

Na deze 12 jaar werd hij pastoor in Uithoorn waar hij de taken deelde met 3 andere Maristen. Tenslotte is Bernard na 8,5 jaar Uithoorn in 1981 weer in Twente neergestreken en wel in Enschede waar hij tot mei 1994 pastoor was van de St.Jozef- en de St.Jacobusparochie. Na nog in Doetinchem (3 jaar) en Lichtenvoorde (4jaar) werkzaam te zijn geweest was het parochiepastoraat voor hem ten einde en ging hij wonen in het klooster in Lieveelde om van daaruit nog 'n taak op zich te nemen als pastor van het woonzorgcentrum in Beltrum.

Bernard is Marist in hart en nieren, hij vertelt dan ook enthousiast over de Maristensociëteit van Maria die gesticht is in 1820 in Frankrijk.

Hij legt ook graag even uit waarom het huis van de Maristen in Enschede "Bovenzaal" heet. De naam is afgeleid van een fragment uit de Bijbel "de leerlingen van Jezus zaten na zijn dood en verrijzenis te wachten in de bovenzaal op de H.Geest". Maria wordt in dit verband ook altijd uitgebeeld temidden van de leerlingen.

Een van de belangrijkste motto's van de paters Maristen is altijd geweest het aandachtig luisteren naar wat mensen te zeggen hebben, zij immers vormen samen met de priesters en de pastorale werkers de geloofsgemeenschap. Van mening verschillen kan heel vruchtbaar zijn maar mag mensen nooit uit elkaar drijven, zo zegt hij.

Zelf heeft Bernard destijds in Enschede 'n cursus opgezet "naderen om te horen" vooral ook om mensen te laten weten hoe prachtig het geloof eigenlijk wel niet is.

Als ik hem vraag wat hij als kern van het priesterschap ziet is het antwoord: je bent als priester 'n mens van vrede en verzoening en dit in het voetspoor van Christus.

En is er verschil tussen de priester van vroeger en die van nu waarop hij antwoordt "Waren er vroeger misschien priesters die van status hielden, de priesters van nu hebben dit veel minder. Verder verschilt het niet zoveel in de kern."

En over de steeds kleiner wordende kerk in Nederland zegt hij dat het vooral van belang is hoe wij daar als mensen van 'n geloofsgemeenschap mee omgaan. De mooie kerkgebouwen die we hebben, mogen we best koesteren, maar het mag niet de boventoon gaan voeren omdat het daar in feite natuurlijk niet om gaat.

In dit verband citeert Bernard de bekende theoloog Eric Borgman die zegt "wie weet wat de H.Geest in petto heeft voor de kerk van nu, we weten thans nog niet welke kant het opgaat, maar wat gaat de H.Geest nog voor ons bedenken?"

(lees verder op pag. 27)



Bernard sluit zich hier graag bij aan en zegt dan ook dat er door de huidige ontwikkelingen wellicht hele goede dingen voortkomen. Misschien sluiten zich op den duur wel weer nieuwe mensen bij ons aan, vooral als wij als kerk onze maatschappelijke betrokkenheid niet vergeten. Als kerk zal onze aandacht ten allen tijde vooral moeten blijven uitgaan naar onze medemens en vooral naar hen die dat soms zo hard nodig hebben. In de 7 werken van Barmhartigheid worden deze speerpunten van naastenliefde zo prachtig omschreven, maar Bernard noemt ook het prachtige lied "voor kleine mensen is hij bereikbaar, hij geeft hulp aan rechtelozen", psalm 72 II.

Ons gesprek loopt zo langzamerhand ten einde. Hij vertelt dat hij nog altijd graag studeert, dat het lopen wel steeds moeilijker gaat en dat hij het verder naar zijn zin heeft in het Florapark.

Ik ben een paar uur in een fijn gesprek geweest met een zeer bewogen priester die de ontwikkelingen in de kerk nog steeds nauwlettend volgt.

Op het laatst in dit gesprek zegt hij : "ik geloof dat ik nu genoeg gezegd heb, ik ben nogal veel aan het woord geweest".

Pater Bernard Jeunink ten voeten uit.

Jan Kattenpoel Oude Heerink



Een nieuw mysterie.....

Pater Ben vond deze gedenksteen op zolder van de St. Janpastorie

De afmetingen zijn: 43 x 15 x 3 cm
lijkt op wit marmar, is het echter niet.

Maar, waar is het van?????

[Graag uw reactie naar: redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Ietje Köiter
Clara Momesso
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 08 - 2020

maandag 14 september 2020
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 1 oktober 2020



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl
André Amelink, (bouw)- technische
zaken
Carina Adduci, secretaris
Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Vermoeidheid de Baas



Energie Broodnodig

De werkweek was nog nooit zo kort. De werkomstandigheden waren nog nooit zo goed. Hoe komt het dat toch zoveel mensen afknappen. Waarom herstel je zo moeilijk als je eenmaal bent afgeknapt? Je krijgt het advies vooral zo rustig mogelijk aan te doen. Hoe deprimerend is het dan als je je voortdurend gesloopt voelt, terwijl je toch niet veel doet en je rust neemt.

Door langdurige overbelasting kun je een burnout krijgen: je bent opgebrand. Vervolgens raak je door langdurige onderbelasting blijvend uitgeblust. Je hebt dan een programma nodig waardoor je fysiek, mentaal en sociaal haalbare en aantrekkelijke doelen stelt en daarmee succes oogst. Maak wel voor jezelf duidelijk wat voor jou succes is. Je raakt steeds meer gefrusteerd als het goede nooit goed genoeg is. Doodmoe? Misschien ben je gewoon veel te vermoeiend bezig (geweest). Maak je leven simpel. Succes en dus energie verzekerd!

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

V

Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Seinen

assurantiekantoor
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



WWW.BERTVANDERHEIDE.NL



Voor een uitvaart in
vertrouwde handen

Bij elke uitvaartverzekering
06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vredenhof
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vredenhof.nl





VERZOENEN



KIK

In de kerk van Kik zijn twee groepen mensen het oneens. Het gaat over de vredeswens. De afstanders willen met hun ogen dicht alleen bidden om vrede. De wensers willen elkaar aanraken en de vrede toewensen. Het wordt een grote ruzie. Mevrouw Bontje, de kosteres, hoort bij de wensers. Teun de tuinman hoort bij de afstanders. 'We kunnen elkaar toch bij de mouwen pakken en elkaar de vrede van Christus toewensen?' zegt mevrouw Bontje en ze wil het bij Teun voordoen, maar die stapt geschrokken achteruit. 'We moeten aan de vrede van Christus denken en erom bidden!' zegt hij. Mevrouw Bontje is verontwaardigd. 'Als je alleen maar naast elkaar zit met je ogen dicht is vrede niet moeilijk!' zegt ze. Maar Teun roept: 'Als je dichtbij komt is vrede gevaarlijk!'

'Je moet wel een beetje móéite doen, veilig!' zegt mevrouw Bontje. 'Je moet véilig áfstand houden!' zegt Teun. Wensen! Afstand! zo kibbelen ze door. 'Laten we de voorzitter en de dominee erbij halen!' Kik en de muizen weten niet wie er gelijk heeft. Ze gaan het zelf uitproberen. Twee muizen omklemmen elkaar stevig en roepen 'Vredevredevrede, lieve vriend!' Twee anderen staan met hun rug naar elkaar toe en fluisteren 'Vrede voor iedereen'. Ze besluiten te zoeken naar iets ertussenin.

In de keuken maakt mevrouw Bontje het gezellig voor de voorzitter en de dominee. Ze noemen het 'anderhalf kopje koffie'. In de tuin staat Teun. Zo in zijn eentje is hij altijd het gelukkigst.



Versje

Een vredeswens zit in je hart, en komt door jou naar buiten in al je daden, horen, zien, in liefde, niet te stuiten.

Een vredeswens kan wandelen, hij brengt geduld en hoop, en daarmee help je anderen uit de put en uit de knoop!

Die hoop is ook besmettelijk, die mógen we verspreiden! Deel vrede út, opzettelijk, op weg naar betere tijden!



Uit de Bijbel

Vergeef je naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer je erom bidt, jouw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens die tegenover een medemens woedend blijft, bij de Heer vrede komen vragen?

Naar Sirach, 28,2-3



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns