

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
juli/augustus 2020 / 6



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?

Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl



In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede

I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is.
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

juli/augustus 2020, nr. 6

Inhoud

- 5 **Voorwoord**
pastor Frank de Heus
- 6 **St. Jozef**
- 8 **H. Jacobus**
- 10 **St. Jan**
- 14 **Reacties op Een oude foto ...**
- 16 **Vieringenrooster**
- 19 **Schilderen**
- 23 **Hoe verder met onze kerken?**



Aan alle parochianen die staan aangemeld bij de parochie met hun -e-mailaccount.

Let op, van veel mailontvangers zijn of raken de mailboxen vol !! In deze tijd van veel mails volgen er iedere week meer. Daardoor ontvang je géén mails meer maar kan ook het pastoraal team je geen informatie sturen.

Vraag iemand uit je omgeving hoe de mailbox automatisch wordt geleegd (direct of na een aantal dagen) als de mail wordt binnengehaald. Of, gebruik je de webmail, ruim dan de mailbox op. Dit is er een mooie tijd voor.

Voor het aanmelden voor parochie-informatie lees het stuk van Joop Hassink.

Blijf gezond, webmaster Adrie Bakker.

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt alweer het laatste 'Pelgrim' nummer voor de vakantie.

Het was een beetje een vreemd voorjaar vanwege de corona met al z'n regeltjes.

Wij hopen dat u het een beetje los kunt laten en toch kunt gaan genieten van een welverdiende vakantie.

Namens de redactie,

Fijne vakantietijd!

Groetjes, Conny, Ietje, Clara, Annelies en Ine



*Het korenbloemblaauw en het klapproosrood
versieren de berm van de weg.*

*De zomerzon zorgt voor glans op het
gras,*

een vlinder strijkt neer in een heg.

*Een badderend meesje in de fontein,
hoe mooi kan een zomerdag zijn.*



VERROT



Afgelopen week las ik op de opiniEPagina van de Tubantia: 'Het was niet voor het eerst deze weken dat ik na een avondje tv-kijken acuut een tabletje prozac nodig had. Want als je alles gelooft wat je hoort en ziet, is er maar een conclusie mogelijk: Nederland is door en door verrot.

Een bananenrepubliek – mag die term nog? – is er niks bij. Iedereen is zwaar ongelukkig. Racisme is hier een nog veel groter probleem dan in Amerika, vrouwen krijgen nooit een eerlijke kans, homo's en transgenders zijn helemaal niet te benijden, de jongeren vinden dat het alleen maar over ouderen gaat, ouderen dat er alleen maar aan jongeren wordt gedacht.' Misschien zou ik zelf andere woorden kiezen, maar het gevoel dat een avondje tv in deze tijd brengt, maakt niet vrolijk.

Ik realiseer mij eens te meer, hoe mijn zien en aanvoelen, mijn stemming zelfs, gestuurd kan worden door de media. Als ik tenminste niet oplet. De krant, de nieuwszender, de journalist, de opiniemaker kan mijn blik op de wereld zeer bepalen. In die zin is deze tijd tegelijkertijd ook een verademing. Ik heb tijd om boeken te lezen, mensen op te zoeken, documentaires te bekijken, waar ik voorheen niet aan toekwam.

Men zegt wel eens: 'Je bent wat je eet' of 'Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet'. Dat laatste is in deze tijd een gewaagd gezegde. Maar het is wel zo.

Oud-deken André Zegveld riep ons op om kinderen onder te dompelen in de christelijke traditie. Om ze als het ware te besmetten met het leven van Jezus, de sacramenten, het gebed. Het is een keuze die ieder van ons voor zich kan maken: 'jezelf onderdompelen in wat kerk en religieuze ervaring ons aanreikt'. Dus wat lees je? Ga je naar de kerk of niet? Bid je of niet? Neem je de tijd om te genieten van Gods schepping? De natuur in te gaan? Laat jij je in

deze tijd dwingen je geluk niet in een ver buitenland te zoeken, maar dichtbij, in Nederland, in je eigen achtertuin, bij je naasten op de bank? Kun je op je rug liggen en zie je de wolken, de helderblauwe lucht? Hoor je de vogels? Voel je de warmte van de zon? De koele luchtstroom bij een water? Zie je je medemens? Heb je het goed met je burens, je familie, je collega's?'

En God zag, dat het goed was.' Bij het scheppen van de mens zelfs 'zeer goed'. De wereld is niet verrot. Niet ten diepste. Ook niet in deze tijd. De wereld, de mens is prachtig. Dat leren zien. Dat tevoorschijn brengen. Daar tijd voor maken. Dat zoeken en vinden. Daar kun je een leven mee bezig zijn. Misschien heb je er de komende vakantie wat meer tijd voor dan anders. Ik wens het je van harte toe.

Vrede en alle goeds!

Pastoraal werker Frank de Heus



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Weer naar de kerk ...

We mogen weer samenkomen in de kerk, met maximaal 100 personen. Daarom **móet** u reserveren als u een viering in de Jozefkerk wilt bijwonen:

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar reserveren.noord@katholiekenschede.nl

Vermeld bij reserveringen altijd:

1. De viering, waarvoor u reserveert (datum, tijd)
2. de voor- en achternamen van de personen voor wie u reserveert met
3. hun telefoonnummers én
4. hun mail-adressen.
5. eventuele bijzonderheden (jaargedachtenis; Eerste heilige Communie; jubileum).

Zie ook op pagina 16 hoe u kunt reserveren voor een viering in één van de andere kerken in Enschede.



Tijdloze ruimte

In de afgelopen periode zaten we min of meer opgesloten. Onze leefwereld werd teruggedrongen naar de kleinst mogelijke eenheid, huis, tuin, balkon. Indien nodig de straat, de winkel, je werk. Mensen vanuit de verte begroeten. Een praatje op afstand. "Hoe gaat het met je?" krijgt nu een heel andere klank. De klank van bezorgdheid, angst, spanning. Wat zo'n micro-organisme al niet vermag. Het heeft de wereld in z'n greep. We moeten ons hoofd buigen. Het zekere voor het onzekere nemen. De protocollen in acht nemen. Niets kan meer spontaan. Alles moet geregeld en afgesproken worden.

Dat merken we, nu we bezig zijn voorbereidingen te treffen de Jozefkerk te heropenen. Hoe gaat het met de looproute? Waar mag je gaan zitten? Kunnen we afstand bewaren? En de koren? Steun en toeverlaat van de liturgie, terug gebracht tot één cantor. Spijtig, maar het kan niet anders. De veiligheid en daarmee de gezondheid van de bezoekers staat op het spel. In plaats van zang nu meer stilte. Woorden en gebeden laten klinken. Misschien wel naklinken, als een echo in ons binnenste.

Het is een stille tijd geworden. In ons en om ons heen. "De stilte fascineert", schrijft de benedictijn Thomas Quartier in zijn boek Liturgische Spiritualiteit. In de geest van Benedictus heeft hij een parafrase gemaakt op de Proloog van de regel van Benedictus.

*Laten we dan eindelijk eens wakker worden en opletten!
Waakzaam zijn – gericht op alles in de kerk en daarbuiten;
nederig - niet alleen op onszelf lettend;
levendig – liturgisch in alles wat wij doen en laten;
aanstekelijk – opdat we doorgeven wat we ervaren;
gelovig – dit is: gericht op de alles overstijgende!
Wij willen daarom een liturgische oefenschool gaan stichten voor iedereen.
Ontvlucht niet de smaakvolle weg die aan het begin altijd onwennig is.
Naarmate je voortgang maakt en in balans komt,
verruimt zich je hart
en ontdek je onmetelijke innerlijke regionen en
de bron van alles die daarin opwelt!*

Kom je de Jozefkerk binnen, dan zie je rechts achterin een houten altaar met de afbeelding van Maria, "eeuwigduurende bijstand". Maria draagt het kind op haar arm. Links en rechts zie je twee engelen. Links Michaël met de passietekens, lans en hysopstaf, rechts Gabriël met het kruis. Het kind verliest van schrik zijn sandaal. Vreugde en lijden gaan hier samen zoals in het leven zelf. Een goede zomertijd.

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep Noord

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:

om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke
zaterdag van 12.00-16.30 uur met
rondleiding



Loslaten



Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor dat wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.
Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleeden,

toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!
"Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
Wat ik U vroeg in mijn gebed?"

Toen hoorde ik deze woorden:
"Ik wil je helpen, o mijn kind;
je last mag je Mij geven,
en al je zorgen geef ze Mij,
op heel je weg door 't leven.

Doch weet één ding,
onthoud het goed:
Jouw tobben zal niet baten.
Je lasten kan Ik dragen slechts
Als jij ze los wilt laten."



Welkom terug in de Jacobuskerk!

Vanaf 12 juli weer vieringen op zondag



Na ruim drie maanden staat het sein dan eindelijk weer op groen: we mogen open en samen vieren! Natuurlijk zijn we dankbaar voor alle inspanningen die via internet zijn gedaan, zodat we toch iedere zondag deel konden zijn van de Eucharistieviering in onze parochie. Maar we zijn oprecht blij om u en jou als parochiaan ook weer persoonlijk te mogen begroeten en ontmoeten!

In de Jacobuskerk zijn de vieringen gepland met ingang van 12 juli volgens zomerschema: dat betekent dat er om de twee weken een viering is om 11.00 uur. Om de gewenste afstand van 1,5 meter in de kerk te kunnen waarborgen is er per viering plaats voor maximaal 72 parochianen. Voorganger, lector, acoliet en koster tellen hierin niet mee.

Reserveren per mail voor vrijdag!

Op zondag de viering bijwonen? Mail voor vrijdag voorafgaand aan de viering naar reserveren.jacobuskerk@katholiekenschede.nl, vermeld het aantal personen. Wij sturen dan op vrijdag of zaterdag per mail bericht of er al dan niet plaats is. Bij de bevestiging sturen wij ook een overzicht van de te volgen procedures die gelden voor, tijdens en na de viering. Is het aantal reserveringen minder dan 72, dan is het mogelijk op zondag voorafgaand aan de viering alsnog op deze lijst in te schrijven, totdat het maximum is bereikt. Reserveren is wel aan te raden om teleurstellingen te voorkomen.

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Beste parochianen

Hopelijk bent u allen nog gezond en wel in deze coronatijden.

We mogen vanaf 1 juli weer vieringen houden met maximaal 100 mensen.

Al gelden er diverse voorwaarden en restricties.

De eerste viering is op 5 juli.

Belangrijk voor nu is dat u voorafgaand aan de viering een plaats moet reserveren.

Dat kan bij voorkeur per e-mail aan:

reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor betreffende viering.

Tel. 053-4316209

Geef u ook even aan met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

Met vriendelijke groet,

Pastoraat-en Lokale Beheergroep Zuid



Informatie voor de bezoekers aan de St.Jankerk tegen corona-besmetting

Indien u een viering in de St. Jankerk wilt bijwonen, moet u met het volgende rekening houden:

Aanmelden is verplicht, zie pagina 10.

We vragen om uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres en de datum van de viering die u wilt bezoeken.

Bij de kerk:

Meld u bij de ingang aan de Haaksbergerstraat, zodat uw naam op de lijst gecheckt kan worden. De ingang aan de St. Janstraat blijft voorlopig gesloten.

Volg de aanwijzingen op van de gastvrouw/-heer.

Bij de ingang staan links en rechts desinfecteermiddelen die u moet gebruiken. U krijgt een plaats toegewezen, blijf tijdens de viering op uw toegewezen plaats zitten.

Voor, na en tijdens de viering kunt u geen kaarsje opsteken bij Maria, de kapel blijft voorlopig gesloten.

Het gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Houd uw jas aan. De deuren van de kerk blijven open tijdens de viering voor enige luchtverversing.

Alleen in noodsituaties kunt u van het toilet gebruik maken. Bij dit toiletbezoek gebruikt u dezelfde route als u naar uw plaats bent gegaan. Voor en na het toiletbezoek moet u reinigingsmiddelen gebruiken.

Tijdens de viering mag er niet worden gezongen en wordt er geen collecte gehouden. Bij de uitgang staat links en rechts een collectemand waar u een gift kunt achterlaten.

De hostie-uitreiking geschiedt uitsluitend door de voorganger. Deze houdt afstand tijdens de uitreiking en draagt een beschermingskap.

U verlaat de kerk via dezelfde route als u naar uw plaats bent gegaan.

Na de viering wordt u door de gastvrouw/-heer per rij verzocht de bank en kerk te verlaten. Wacht u dus even op uw beurt.

Na de viering is er helaas ook geen koffiedrinken en wordt u verzocht de parkeerplaats z.s.m. te verlaten.

Uiteraard kost het allemaal enige tijd. Heb dus begrip voor elkaar.



Vorbereiding Eerste heilige Communie en vieringen 2020-2021



De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger voor het komend seizoen 2020-2021 zal voor heel Zuidoost Twente begeleid worden door pastoraal werker Frank de Heus.

De voorbereiding zal grotendeels plaatsvinden binnen de parochie. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project "Over de drempel". We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. Aanmelden kan tot de Startavond, liefst vóór 19 oktober 2020.

Na de zomervakantie zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de aanmelding worden verspreid. Opgave voor de voorbereiding kan al via de website van onze parochie: www.katholiekenschede.nl

De data van de Startavonden en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende:

Startavonden:

Enschede Noord: woensdag 28 oktober, 20.00-21.00 uur, Jozefkerk Enschede

Enschede Zuid: donderdag 5 november, 20.00-21.00 uur, St. Jankerk Enschede

Vieringen Eerste heilige Communie 2021

Zondag 16 mei, Jozefkerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Noord.

Zondag 30 mei, Sint Jankerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Zuid.

Doopvoorbereiding gaat door



Hoewel er voorlopig niet gedoopt kan worden, gaan de doopvoorbereidingsavonden in het najaar gewoon door. In de bijeenkomsten wordt ingegaan op achtergronden van de doop, vorm en inhoud van de doopviering, én wordt samen nagedacht, hoe je in deze tijd thuis aan geloofsopvoeding kunt doen. Je kunt nu al de doopvoorbereiding volgen en later je kinderen laten dopen. Je kunt je opgeven via het centraal secretariaat van jouw parochie.





Aanmelding Vormselproject 2021

Kort na de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel met tieners van groep 8, de brugklas en hoger.

Dat zal half februari of later in 2021 in de Jozefkerk te Enschede worden toegediend.

Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven. Dat kan via:

<https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform>.

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt.

Door het lezen van verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de jongeren meer inzicht in wat 'samen kerk zijn' eigenlijk is en wat dat van hen vraagt.

Zo brengen we jongeren in contact met 'samen stil worden en bidden'. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met andere gelovigen.

Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie.

Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.

Waar de omstandigheden vanwege de

Corona-crisis om aanpassing vragen, zullen we onze werkwijze aanpassen.

De deadline voor de opgave ligt op zondag 6 september.

Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet.

Werkgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus

Contactpersoon werkgroep: Ben Tenbergen, j.tenbergen@kpnmail.nl, 053 476 86 67





Waar deze prachtige foto, gevonden in een oude doos, genomen is laat geen twijfel.

De foto is waarschijnlijk gemaakt in de jaren tussen 1935 en 1938.

- We zien linksachter kapelaan J. Aalders, destijds kapelaan in Almelo en Enschede. Hij werd later pastoor in Arnhem en Saasveld.

- Naast hem staat kapelaan en later pastoor Geertman van de Jacobuskerk. Op het Hogeland is ter herinnering een straat naar hem vernoemd omdat hij in 1930 bouwpastoor werd van de Ariënsgeachteniskerk.

- Naast pastoor Geertman staat kapelaan Demmer. Hij was kapelaan bij pastoor Geertman in de Ariënsparochie en Aalmoezenier van de Verkenners van de Willem Doyle-groep.

- Rechts onderaan staat pastoor Waanders. Hij is in 1943 door de Duitsers opgepakt op verdenking van helpen van onderduikers en heeft 2 jaar (tot de bevrijding) in de gevangenis in Vught gezeten.

- De man uiterst rechts is pastoor Johan van Benthem. In 1922 begon hij als kapelaan in de Jacobuskerk te Zieuwent, in 1924 in een andere Jacobuskerk en in 1940 als pastoor in Assen. In 1947 werd hij bouwpastoor van de Simon en Judas kerk in Reutum en ligt begraven op het kerkhof van Reutum.

Wie kent de andere heren ?

reacties

Mevrouw Mathilde Voortman denkt dat de pater misschien pater Groothuis is. Hij ging jarenlang bij gezinnen langs om te vragen of er iemand was die wat voelde voor het kloosterleven. Maar ze denkt ook dat pater Groothuis van de orde van het Heilig Hart was en dit is een Capucijn.

Hiermee sluiten we deze serie af. Heeft iemand misschien ook nog een dergelijke oude foto, waar we met z'n allen over kunnen puzzelen? Stuur hem dan naar de redactie met de gegevens die u zelf heeft.



KRONIEK

OVERLEDENEN

Jozefkerk:

08-06-2020 Ine Rombout, 84 jaar, w/v Johannes Leffert, eerder w/v Hans Colijn

Anders; crematieplechtigheid

29-05-2020 Karin Sprakel-van Voorst, 58 jaar, e/v Hans Sprakel

30-05-2020 Henk Vinke, 81 jaar, e/v Joke Vinke



weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 4/5 juli 14e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Engelbertink Organist + cantor		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee Organist
Weekend 11/12 juli 15e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Organist + cantor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Engelbertink Organist + cantor	
Weekend 18/19 juli 16e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Organist		Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Organist + cantor
Weekend 25/26 juli 17e Zondag door het jaar		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Feest H. Jacobus Organist + cantor	
Weekend 1/2 augustus 18e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Organist + cantor		Gebedsviering Zondag 10.00 uur H. v.d. Hulst Organist + cantor

Indien u een viering wilt bijwonen, **móet u reserveren**:

Vermeld bij reserveringen altijd:

1. De viering, waarvoor u reserveert (datum, tijd)
2. de voor- en achternamen van de personen voor wie u reserveert met
3. hun telefoonnummers én
4. hun mail-adressen.
5. eventuele bijzonderheden (jaargedachtenis; Eerste heilige Communie; jubileum).

H. Jacobus: U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar reserveren.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

St. Jan: U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar reserveren.zuid@katholiekenschede.nl. Indien u geen e-mail ter beschikking heeft mag u op de vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 11.00 en 12.00 uur José Heitbrink bellen op 053 - 431 62 09

St. Jozef: U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar reserveren.noord@katholiekenschede.nl

Tot nader bericht zullen er geen kerkvieringen gehouden worden in de verzorgingshuizen en de verschillende locaties in de stad.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 8/9 augustus 19e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Organist + cantor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Engelbertink Organist	
Zaterdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming		Eucharistieviering Zaterdag 12.00 uur P. Daggenvoorde Tuinviering Organist + cantor	
Weekend 15/16 augustus 20e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Organist + cantor		Gebedsviering Zondag 10.00 uur T. Hannink + V. Maduro Organist
Weekend 22/23 augustus 21e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Organist + cantor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur G. Korten + I. Khazoum Organist + cantor	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Organist + cantor
Weekend 29/30 augustus 22e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Organist	Gebedsviering Zondag 11.00 uur R. Kenter Organist	Gebedsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Organist + cantor

Bericht van de broedermeesters van Kevelaer

Tot onze spijt hebben we als broedermeesters besloten om dit jaar **NIET** naar Kevelaer te gaan. Als de situatie omtrent het corona-virus verbetert, zijn we volgend jaar, waarschijnlijk zoals gewoonlijk, in september, van plan om weer naar Kevelaer te gaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij kevelaerenschede@outlook.com

Blijf gezond en hopelijk zien we u volgend jaar bij de Troosteres der Bedroefden in Kevelaer.

Namens de broedermeesters,
Benny Bevers
Marieke van Gerven
Gerard Gervink
Louis Rolevink



Vieringen door de week

Alle doordeweekse vieringen zijn t/m 1 juni afgelast, ook de vieringen in de verzorgingshuizen.

Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk is tot nader bericht gesloten ivm het coronavirus
Voorportaal St. Jozefkerk dagelijks 10.00-17.00 uur

Het "Verhaal van je leven", opgeschreven in een boek

Het "Huis van Verhalen" in Roombeek Enschede is voortgekomen uit "het Pastoraat na Ramp". Het "Huis van Verhalen" heeft haar onderkomen in "Prismare", Roomweg 167d, 7523 BM Enschede. 20 jaar na de ramp draait het in het "Huis van Verhalen" niet meer uitsluitend om de vuurwerkrampe.

Er zijn allerlei initiatieven ontplooid, niet alleen voor wijkbewoners, maar voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor. Het biedt een "open huis".

Binnen het "Huis van Verhalen" worden nu ongeveer 3 jaar levensboeken geschreven. Een levensboek is het tastbare resultaat van gesprekken over uw leven. Het optekenen van een levensverhaal is niet aan leeftijd gebonden. Iedereen, die zijn of haar levensverhaal graag geschreven wil hebben kan zich aanmelden.

U maakt eerst kennis met de schrijver of schrijfster, zodat u samen het besluit kunt nemen om wel of niet het doel te bereiken. U voert de gesprekken bij u thuis of op een plek, die u zelf kiest, met een schrijver die op vrijwillige basis uw levensverhaal schrijft. De schrijver zal nadat u uw goedkeuring hebt gegeven over de inhoud, het verhaal bundelen en er een boekje van laten maken. De uitvoering van het boekje wordt in samenspraak met u besproken. De eerste 2 exemplaren hoeft u niet te betalen.

Privacy wordt vanzelfsprekend geboden, de verhalen blijven tussen u en de schrijver. Het boek wordt een persoonlijk document dat u kunt delen met uw kinderen, uw kleinkinderen, vrienden, met iedereen waarvan u denkt dat men het graag wil lezen. Delen met iedereen waarvan u vindt dat men het mag lezen. Het blijft dus uw eigen boek, het wordt niet professioneel uitgegeven.

Het maken van een levensboek kan soms enkele maanden in beslag nemen. Het aantal afspraken met de schrijver kan van te voren worden gemaakt. Ervaring leert ons dat er 6 á 7 afspraken nodig zullen zijn.

Als het boek klaar is bieden we de mogelijkheid om het aan te bieden in het "Huis van Verhalen" onder het genot van een hapje en een drankje.

Wilt u zich aanmelden of liever eerst informatie inwinnen, dan kan dat via email:

info@huisvanverhalenenschede.nl

Het kan ook telefonisch: 053 – 431 62 88

Er wordt dan contact met u opgenomen door de "Coördinator Levensboeken van Het Huis van Verhalen", Ans Kwant



Iconen schilderen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om in Enschede een iconencursus te volgen.

De cursus die gehouden wordt in de parochiezaal van de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251, begint op 14 september 2020 en is elke maandagmorgen van 09.30-12.15 uur of 's middags van 13.30 tot 16.15 uur.

De data zijn: 14, 21 en 28 september, 5, 12, 19 en 26 oktober, 2, 16 en 23 november

De cursus bestaat uit 10 lessen. Tijdens de lessen maakt u een volledige icoon. Beginnend met de tekening neemt de cursusleider u mee door alle delen van het proces. Zoals het zelf maken van temperaverf, het opleggen van bladgoud en de afwerking door het aanbrengen van een beschermlaag.

Begeleiding: Jos Bentert.

Kosten € 185.00 (kosten per set van 4 penselen € 15,-)

Voor informatie en opgave: tel: 06 229 08 707 of e-mail: jbentert@gmail.com

Aantal deelnemers per dagdeel: 8

Dotpainting

Al geruime tijd is er eens in de twee of drie weken in de parochiezaal van de St. Jan kerk (Haaksbergerstraat 251) een bijeenkomst van gemiddeld acht mensen, die hun eigen verhalen vertellen door middel van 'dotpainting', puntjes schilderen, een soort pointillisme of Staphorster stipwerk. Ik heb deze kunst geleerd bij de Aborigines in Australië. Er wordt geschilderd met symbolen, die gemakkelijk te leren zijn.

Gewoonlijk komen we bijeen op een donderdagmorgen van 9.00-11.30. Je hoeft niets mee te brengen, in alles wordt voorzien voor € 5,00 per keer. Je bent welkom om eens te komen kijken; contact:

benengelbertink@hotmail.com
of 06-14660314

Er is nog ruimte voor ongeveer 5 personen. De titel van bijgaand dotpainting is: de Goa-stok. Een Goa-stok is niet zo maar een wandelstok; het is een stok die gebruikt wordt om ergens een bericht naar toe te brengen. Een goed bericht, b.v. een huwelijk of geboorte, wordt gezien aan het witte

vlaggetje aan de stok. De weg (blauw) gaat naar zeven plaatsen (cirkels).

De goede boodschap wordt gebracht door zeven mensen (7 = goed) (een U = een mens) van verschillende kleuren. Het is een dotpainting tegen racisme en discriminatie en het heeft een Twents accent, de goa-stok.

*Pater Ben Engelbertink
Ex-Australië-missionaris.*



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo Jongens en meisjes,

Voorzichtig gaan de kerken in juli weer open, onder bepaalde omstandigheden en met een beperkt aantal personen.

Er zijn in de maanden juli en augustus geen kinderwoorddiensten i.v.m. de vakantie.

Hopelijk kunnen we dan in september weer starten!

We wensen jullie allemaal een fijne vakantie en blijf gezond.

Medewerkers kinderwoorddienst Jozefkerk



KidsTime St Jankerk



Na enige tijd en wachten op de goedkeuring van de kerk konden wij u mededelen dat de Kids Time van 26 juni af wel door mocht gaan! Wel gelden de regels die het RIVM heeft opgesteld ook voor ons, ik zal ze hieronder benoemen.

Een begeleider zal buiten de kerk rond 15:30u op de kinderen wachten en zij zal de kinderen (zonder de ouders) naar binnen meenemen. De ouders mogen niet binnenkomen.

Bij afloop, rond 17:00u, brengt een begeleider de kinderen naar buiten.

De kinderen moeten bij binnenkomst hun handen desinfecteren en moeten

1,5 m van de begeleiders houden

De kinderen mogen niet de wc van de kerk gebruiken. (Tip: Laat de kinderen thuis naar de wc gaan voordat zij bij de kerk komen)

De KIDS TIME is een club voor kinderen (van groep 5,6 en 7) waar we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk. Aan de hand van de grotere feesten maken we zo de gang door het kerkelijk jaar. Centraal staat telkens een spannend en voor kinderen geschikt themaverhaal uit de Bijbel of uit de traditie of een eigentijds verhaal. We praten met de kinderen over wat dit nu eigenlijk betekent. We doen een spel of activiteit dat goed past bij het thema en wij maken wat creatiefs. We beginnen en eindigen met een kort gebed. Spelenderwijs vliegt de tijd voorbij!

Kon je deze keer niet komen maar vind jij het wel leuk om mee te doen met de Kids Time, ook als je nog nooit bent geweest... Dan kun je nog altijd aansluiten op de eerstvolgende bijeenkomst, na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar.

Datums: Op de vrijdagen: 2 oktober, 27 november, 12 februari, 30 april, 18 juni.

Thema's: Sint Franciscus, Advent, Carnaval, Moederdag en St. Jan

Tijd: 15:30-17:00 uur

Locatie: Parochiezaal van de Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede

Kosten: 2 euro, per keer (t.b.v. materiaal)

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim (werkgroep Kids Time)

Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing:

06 – 22 379 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Tot ziens bij de Kids Time!!

Veel liefs, Saskia, Laura, Engeliën en Rim, Werkgroep Kids Time St JanKerk



OMZIEN NAAR ELKAAR WE DOEN HET SAMEN

Extra
Actie
Kerkbalans



GEEF NU
VOOR
JE EIGEN
KERK



Omdat ook de inkomsten van de kerk in Coronatijd sterk zijn achtergebleven hebben de gezamenlijke kerken in Nederland besloten tot een extra actie Kerkbalans met als motto: OMZIEN NAAR ELKAAR, WE DOEN HET SAMEN.

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde vankerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z'n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt. Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Bij deze Pelgrim ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt! Zie ook artikel over 'Hoe vergaat het ons financieel?'

U kunt uw extra bijdrage overmaken op rekening 15RABO 0153 1666 65 t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere onder vermelding Extra Kerkbalans.

'Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met de diepe geloofservaring dat God ons ziet door de ogen van een ander! Steun de Extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door de ogen van God.'

Bestuur en pastoraal team parochie St. Jacobus de Meerdere



Hoe vergaat het ons financieel?



Laat ik beginnen met opnieuw u te bedanken voor uw financiële bijdragen. Wij zien meer mensen die meedoen met de kerkbijdrage. Overigens ook afhakers. Een beperkte groep parochianen maakt digitaal extra geld over in plaats van de collecte die nu niet gehouden kan worden. Het blijft allemaal hard nodig.

In de maanden maart, april en mei hadden wij 50% minder inkomsten. De collectes die normaal per maand tussen de €1900,- en €2500,- bedroegen liepen terug naar bedragen tussen de €600 en €700,-. Deze bedragen werden opgebracht door mensen die extra stortingen deden. Ook inkomsten voor verhuuren, huwelijken en begrafenissen liepen sterk terug. Gelukkig kwamen we in aanmerking voor de NOW-regeling. Hoe mooi ook, maar helaas een beperkte opvulling van onze extra te korten.

Hopelijk is dit het laatste jaar met grote kosten wat betreft onderhoud van onze panden. De laatste twee jaar was dit ongeveer €360.000,- voor de St. Jan, tientallen duizenden voor bezittingen in de voormalige Paulusparochie. De verwarming in de Jacobus is stuk. De eerste offerte maakte inschattingen van vervangingskosten van, afhankelijk hoe je het doet, van zo'n €100.000,- tot over de €200.000,-. Een aantal parochianen buigen zich over de meest voordelige oplossing. Daarnaast waren er nog voor tientallen duizenden kosten aan andere gebouwen. Hopelijk laten we dit jaar achter ons en kunnen we naar lagere jaarlijkse structurele onderhoudskosten. Onze kas zal na dit jaar niet meer gevuld worden door verkoop van kerken. Dus het financiële lek moet dicht.

Bovenop dit achterstallig onderhoud kwam de flinke aderlating door de Corona crisis. Dit laatste overkomt alle kerken in Nederland. Daarom hebben de gezamenlijke kerken besloten een gezamenlijke Extra Kerkbalans te organiseren. In een brief bij deze Pelgrim gaan we nog eens extra in op de organisatie van de kerkbalans nu en op termijn. Het vergroten van het aantal deelnemers die ook een redelijke bijdrage geven is van groot belang.

Heeft u vragen over een en ander? Bel of mail mij gerust. (zie achter in deze Pelgrim)

*Namens het bestuur van parochie St. Jacobus de Meerdere,
Joop Hassink, vicevoorzitter.*





Hoe verder met onze kerk(en) in 2021?

In het afgelopen nummer schreef het parochiebestuur al, dat we een gesprek gaan beginnen over 'hoe we samen als parochie de nabije toekomst in willen gaan'.

Vooreerst zullen we niet verder denken dan 2023. Veranderingen gaan zo snel, dat wij ook voor het huidige pastoraal beleidsplan voor Zuidoost Twente een tijdshorizon van drie jaar hebben aangehouden. Maar als het gesprek er aanleiding toe geeft kan het anders worden. Parochiebestuur en pastoraal team gaan in eerste instantie het gesprek aan met pastoraat- en beheergroepen. Ons eerste gesprek heeft maandag 29 juni jl. plaatsgevonden. De eerste vraag, die voorgelegd zal worden is 'Wat spreekt mij aan in het huidige pastoraal beleidsplan en wat zou ik op pastoraal gebied in de tijd tot 2023 beslist terug willen zien in onze parochie?' Insteek van dit beleidplan was en is: 'Het gaat om de ontmoeting! Met God, met je naaste, met jezelf. Onderlinge verbondenheid wordt belangrijk gevonden. Bezinning en geloofsgesprek noodzakelijk. Daarbij wordt in dit plan de wens uitgesproken missionair aanwezig te zijn in onze samenleving en wel zo, dat er aangesloten wordt bij waar mensen zijn. Bij waar ze in hun leven mee bezig zijn en waar zij wonen. De inhoud, het pastoraat is dus het uitgangspunt voor ons gesprek. De parochie is immers voertuig van het evangelie. Vanuit onze wensen en verlangens zullen we daarna verder gaan kijken wat er qua menskracht en financiën reëel en mogelijk is.

Uiteindelijk zullen ook onze gebouwen in het gesprek betrokken worden. Zoals gezegd beginnen we het gesprek in kleine kring, maar ligt het natuurlijk in de bedoeling ook de brede parochie bij het gesprek te gaan betrekken en mee te laten spreken. Hoe dat precies gaat en kan gebeuren ligt op dit moment nog open. De pandemie zal wat dat betreft mede bepalen wat kan en wat niet kan, maar eind 2020, begin 2021 verwachten wij de gesprekken te verbreden in bredere parochiebijeenkomsten. We zullen u in ieder geval van elke stap die gezet wordt via onze media op de hoogte houden.

*Namens het pastoraal team Zuidoost Twente, pastoraal werker Frank de Heus
Namens het parochiebestuur St Jacobus de Meerdere, vice-voorzitter Joop Hassink*



HET IJSJE

Een vrouw nam haar kinderen mee naar een restaurant. Haar zes jaar oude zoon vroeg of hij mocht bidden voordat ze gingen eten. Hij zei: "God is goed. God is geweldig. Bedankt voor het eten en ik zou U nog harder bedanken als U mijn moeder ijs voor het dessert laat kopen. Om Jezus wil. Amen."

Een vrouw die dichtbij zat zei: "Dat is wat er mis is in dit land. De jeugd van tegenwoordig weet niet eens meer hoe ze moet bidden. God vragen om ijs! Waarom? Dat zou ik mijn kinderen nooit laten doen!"

De zoon hoorde dit en begon te huilen. Toen hij wat bijgekomen was, vroeg hij aan zijn moeder: "Wat zei ik verkeerd? Is God nu boos op mij?" De moeder probeerde haar zoon gerust te stellen en vertelde dat hij een geweldig gebed had uitgesproken en dat God zeker niet boos op hem was. Op dat moment kwam een oudere man naar de tafel toegelopen.

Hij knipoogde naar haar zoon en zei, "Ik weet toevallig dat God jouw gebed geweldig vond." "Echt?", vroeg de zoon. "Echt waar." Toen fluisterde hij op een theatrale manier, kijkend naar de vrouw die het gebed had afgekeurd. "Jammer genoeg vraagt zij nooit een ijsje aan God. Een beetje ijs is soms goed voor de ziel."

Aan het einde van de maaltijd kocht de moeder ijsjes voor haar kinderen. Haar zoon staaarde een tijdje naar zijn ijsje en deed toen iets wat niemand had verwacht. Hij pakte zijn ijsje en liep zonder iets te zeggen naar de tafel van de vrouw en ging tegenover haar zitten.

Met een grote lach op zijn gezicht zei hij: "Hier, dit ijsje is voor u. Want weet u? Een ijsje op zijn tijd is best goed voor de ziel."



Bron: www.varietyreading.carlsguides.com

Vertaling: Esther Kooij



In gesprek met pater Bernard Jeunink (deel I)

Omdat niet iedereen pater Jeunink kent, want het is ook al weer heel lang geleden dat hij in Enschede werkzaam was, even een korte intro. Hij maakt deel uit van de congregatie van de paters maristen SM (Sociëteit van Maria, 'n orde die in 1818 in Frankrijk werd gesticht door Jean-Claude Colin. Dit vooral n.a.v. de kritieke toestand waarin de kerk in het Frankrijk van na de Franse Revolutie zich bevond. Bernard was van mei 1981 tot mei 1994 pastor van de St.Jozef- en St.Jacobusparochie. We gaan eens kijken hoe het tegenwoordig met hem is.



Naar goed Twents gebruik staat de koffie al op als ik tegen 15.30u. bij pater Bernard Jeunink in het Florapark aanbel. Hij heet mij welkom met de bij hem horende hartelijkheid en het duurt niet lang of wij zitten in een geanimeerd gesprek over kerk en samenleving en natuurlijk ook over zijn lange werkzame leven als pater Marist binnen de katholieke kerk.

Maar we beginnen maar bij het begin, Bernard is op 30 december 1935 in De Lutte geboren. Toen hij zo'n jaar of 11 was en vanwege een blessure noodgedwongen enige tijd thuis moest zitten met het been omhoog kreeg hij van zijn moeder een stapel tijdschriften aangereikt om toch maar wat te doen te hebben.

Hij kreeg 'n artikel onder ogen wat ging over de martelaren van Oeganda waarin het ging over o.a. de eerste lichting christenen. En dit verhaal maakte zoveel indruk op hem dat hem dat eigenlijk op de weg heeft gezet naar het priesterschap. Hij werd er enorm door geraakt, zo zei hij. Behalve dit waren het natuurlijk ook de zondagse vieringen in de Plechelmuskerk in De Lutte die hem er gaandeweg steeds meer van overtuigden de weg naar het priesterschap te moeten volgen. Hij was er ook nog eens lid van het kerkkoor en 's morgens nog vóór het naar school gaan werd er al zangles gegeven door meester Bakker, in het dorp vaak zo genoemd omdat hij 'n zoon was van de dorpsbakker in De Lutte. Zijn eigenlijke naam was Oosterbroek en hij was 'n oom van Bernadette Eaglen-Oostenbroek, lid van het Ariënskoor, zo vertelde Bernadette onlangs aan Bernard.

Nadat Bernard had uitgelegd, dat het woord priester afkomstig is uit het Grieks en eigenlijk "oudste" betekent, vraag ik hem waarom het juist de orde van de paters Maristen is geworden en ook daarvoor geeft hij uitleg. Begin jaren 50, toen er nog duidelijk sprake was van 'n rijk rooms leven in de katholieke kerk en er meerdere vieringen waren in het weekend, werd er in De Lutte regelmatig 'n beroep gedaan op 'n priester van het Olavklooster uit Glane waar de paters maristen toen gehuisvest waren. En op 'n goede zondag ging er ook weer eens 'n priester uit dit klooster voor in een van de weekendvieringen in De Lutte en de 2de toevallige link met Enschede wil ik toch ook even vermelden.

Deze pater marist uit Glane heette Koertshuis en was 'n oom van Lidy Knobben en zij is van de Jozefkerk en heeft jaren gezongen in de zanggroep van de St Jozefkerk. Heel veel mensen kennen Ben en Lidy Knobben anderszins natuurlijk ook. Ik vond het leuk om deze verbanden van de jonge Bernard Jeunink uit De Lutte van toen met enkele van onze parochianen van nu even te vermelden!

Pater Koertshuis vroeg na de H.Mis of er in de parochie misschien 'n jongere was die eventueel wel priester wilde worden! En ja, de pastoor wist wel iemand en stuurde pater Koertshuis richting het huis van de fam. Jeunink. En Bernard vertelt: hij kwam, praatte 'n tijdje met mijn ouders en mij en bekeek daarna het schilderwerk aan het huis, waar mijn vader op het moment dat hij kwam mee bezig was, pakte 'n kwast en ging zelf ook aan het schilderen. Dat 'n priester ook al schilderen kon, daar keken wij toch wel heel erg van op, zo zegt Bernard.

Jan Kattenpoel Oude Heerink (wordt vervolgd in de volgende Pelgrim)



Waar staat deze Mariakapel?

Trees, mijn echtgenote, en ik wandelen regelmatig een stuk. Op een gegeven moment kwamen we dit kapelletje tegen. Ergens in Noordoost-Twente denk je misschien. In ieder geval ergens achteraf. Nee, het is voor ons ruimschoots binnen loopafstand: op de Helmerhoek. Een prachtig mooi kapelletje, waar je een kaarsje kunt opsteken. In een boekwerkje hebben velen opgeschreven welke kracht ze uit zo'n plek krijgen. Een plek waar ook velen hun hart uitstorten bij Maria: danken voor bijzondere zaken, vragen om kracht en vragen om steun. Hoe mooi is het dat dit midden in onze wijk staat. Dat er behoefte aan is blijkt wel uit het feit dat er dagelijks vele kaarsen worden opgestoken.

Waar vindt u het? Direct als je de parkeerplaats van de Helmerzijde opkomt volg je het pad naar rechts (Rondemaatweg). Na zo'n 200-300 meter vindt u het kapelletje aan uw linkerhand.

Wilt u alvast een kijkje nemen op internet? Als u op YouTube de woorden Helmgras en kapel intikt, dan komt u er vanzelf. Ook is er een site met meer informatie over 't Helmgras en de kapel: www.Helmgras.nl



Joop Hassink, vicevoorzitter St. Jacobus de Meerdere



R.K. Erfgoed: Entree Enschede Noord Oost



Foto: Secil Arda

Op vele logistieke manieren is Enschede in te komen. Tot voor kort zelfs vanuit de lucht. Het kanaal heeft de politiek altijd links of rechts laten liggen. Aansluiting op het Emskanaal Münster was uit den boze.

De entree vanuit Noord Oost Enschede is wel de mooiste, al van verre is de slanke toren van de Josephkerk te zien. Hoop dat deze geweldige entree in stand wordt gehouden hoewel de stad altijd bouwhonger heeft. Komende dus vanuit Lonneker en Losser ziet men dit fraaie kruis aan een huisgevel hangen aan de linker kant. In de "tuin" van de Josephkerk staat een "look-a-like" afkomstig van Oldenzaalsestraat 113 ooit was dit pand in het bezit van de Joseph. Laten we zuinig zijn op de katholieke kenmerken in de stad.

*John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk*



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Ietje Köiter
Clara Momesso
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 07 - 2020

maandag 10 augustus 2020
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 27 augustus 2020



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl
André Amelink, (bouw)- technische
zaken
Carina Adduci, secretaris
Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **Seinen** *assurantiekantoor*
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



WWW.BERTVANDERHEIDE.NL



Voor een uitvaart in
vertrouwde handen

Bij elke uitvaartverzekering
06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vredenhof
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vredenhof.nl





ONTDEKKEN



KIK

Buiten adem komt Kikker de kerk in springen, waar zijn muizenvriendjes vol spanning op hem wachten. 'Kik', roepen ze, 'Heb je het nieuwe land ontdekt? Was het mooi, groeide er lekkers?' Kik hijgt uit en haalt iets onder zijn arm vandaan. 'Kijk', zegt hij. 'Een lekker hapje. Uit het nieuwe land'. Het is een flonkerende libelle. 'Waaaah!' roepen de muizen, 'dat meen je niet!' 'Nee', zegt Kik 'Ik wéét dat het niet genoeg is voor allemaal, maar er is meer!' 'Neeeee!' schreeuwen de muizen door elkaar, 'Kijk, hoe mooi ze is! Dit is geen eten!' De libelle wappert haar vleugels los en schudt haar lijf in model. Als een sierlijke ballerina poseert ze voor Kik. 'Dus jij heet Kik?' zegt ze hooghartig. Hij staart haar aan. 'Mmmaar net was je een bruine larf', stamelt hij, 'een krokant hapje. Dacht ik.'

'Dat was mijn óude zelf!' zegt de libelle, 'Nu ben ik nieuw en mooi en ik laat me niet opeten door jou!' De muizen zijn het er roerend mee eens. 'Hoe heet u?' vragen ze. 'Elleke', zegt ze. 'En nu ga ik naar huis, want ik krijg kraamvisite, omdat ik nét geboren ben!'. De muizen mogen mee. Een poos later komen ze terug, met graantjes en bessen uit de nieuwe wereld. Ze vertellen hoeveel bezoek Elleke kreeg. 'En wat voor lekkers kregen die?' vraagt Kik benieuwd. 'Mm-umm', mompelen de muizen. 'Muggen.' Daár had ik best bij willen zijn, denkt Kik.



Zomers ontdekken



Ben je je eigen omgeving al zat, heb je het daar hé-le-maal gehad? Wil je naar verre, exotische plekken om weer iets nieuws en unieks te ontdekken? Over de grens naar die andere mens waar je je armen naar uit kunt strekken?

Ben je een avonturier of een dromer, dan voel je de roepstem van de zomer! Dit jaar is het anders, maar niet getreurd. Er is door de tijd iets bijzonders gebeurd, in de natuur, ook bij jou in de buurt, is heel de wereld opnieuw gekleurd!

Ga eropuit in het aards paradijs, de wei is een dansvloer, het bos een paleis, de diertjes, de bloemen, geheime plekken ze wachten tot jij eropuit komt trekken, en al wat je spot is 'n knuffel van God. Is dat niet geweldig om te ontdekken?

Uit de Bijbel

De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.'

Genesis 12,1 (De Nieuwe Bijbelvertaling)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurniëns