

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
mei 2020 / 5



‘Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.’

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgder

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl



In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede

I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is.
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

mei 2020, nr. 5

Inhoud

- 5 Voorwoord**
pastor Carla Berbée
- 6 St. Jozef**
- 8 H. Jacobus**
- 10 St. Jan**
- 14 Reacties op Een oude foto ...**
- 16 Geen vieringen maar ...**
- 19 In Memoriam Ria Taverne**
- 23 Hoe verder met onze kerken?**
- 26 Coventry-gebed**



Onderstaand berichtje ontving de redactie op 27 april per mail:

Beste dames,

Fijn, dat er toch een Pelgrim vorige week kwam. Op de bank zittend lees ik het blad graag.

De nieuwsbrief is voor mensen met een pc handig.

Ik denk echter, dat er ouderen zijn, die geen pc hebben en reikhalzend uitkijken naar contact met de parochie.

Het parochieblad is dan op dit moment een van de mogelijkheden. Misschien zelfs de enige mogelijkheid.

Succes met uw werk.
Met hartelijke groeten,

Siny

VAN DE REDACTIE

Het kan vriezen, het kan dooien,
(zie gedicht hiernaast)
Je kunt negatief of positief zijn.
Er zijn zoveel tegenstellingen te bedenken.

Dat vind ik nu zo mooi aan de natuur. Zij trekt zich nergens iets van aan en gaat gewoon door met haar "ding doen".

Dit proberen wij als redactie ook te doen, daarom is hier voor u weer de volgende "Pelgrim".

Ga door!

Groetjes, Conny, letje, Clara, Annelies en Ine

Ijsheiligen

heiligen zijn ze echt of maar schijn?
warmer dan koude Sophie van Rome?
vromer dan de Paus zou moeten zijn,
of schimmen in nutteloze dromen?

heiligen die dreigen met koude nachten
brengen boer en tuinder van de wijs
komen als je het niet meer zou
verwachten
met het zogenaamde strenge ijs

mooie namen Mamertus en Pancratius
landgenoot Servatius van Maastricht
Bonifatius niet van Dokkum maar Tarsus
bepalen het schijnheiligen gezicht

zij gewaarschuwd gij tuinieren
beschut uw weke bloem en plant
laat die heiligen maar brevieren
blijf zelf meester van uw land



Ik weet niet hoe het u vergaan is?



De afgelopen weken was het zonnig, blij weer. Nu is het weer koud.

Je went eraan dat je dicht bij huis moet blijven.

Je went er niet aan dat je de kleinkinderen alleen op afstand mag zien.

Je went er niet aan dat je geen knuffel mag geven.

Je went er aan dat alles rustiger is in de stad.

Je went eraan dat alles meer tijd kost als je iets buiten de deur moet doen of regelen.

Je went eraan dat bij een ommetje in de buurt andere mensen met een boog om je heen gaan,

of even de pas inhouden voordat je kunt passeren.

Je went eraan.... Je went er niet aan....

Dat maakt precies het contrast van deze tijd zo voelbaar.

Na zo veel weken weet je wat je kunt verwachten. En tegelijkertijd blijft het vreemd, vervreemdend.

Nabijheid is zo vanzelfsprekend, en tegelijkertijd: zo bijzonder.

Deze tijd doet me ook opnieuw naar mezelf kijken. Het werkt als een spiegel: wat hoort bij mij? En wat heb ik nodig; wat is echt belangrijk en wat mis ik eigenlijk niet?

Ik ben een mens van direct contact; daarin bloei ik op, daarbij gaat mijn energie stromen.

Daarvan word ik blij. Na een directe ontmoeting kan ik weer verder op eigen kracht en in eigen koers.

Misschien maakt dat ook iets duidelijk van Pinksteren. Je hebt elkaar nodig. De ontmoeting van mens tot mens, van hart tot hart, van ziel tot ziel: dan begint de be-zieling.

Hebt u mensen gemist, de viering op zondag? Of de koorrepetitie? Of...eigenlijk niet?

De Geest die speels en creatief maakt, die is er voldoende. Dat lees en zie en hoor je genoeg.

Hoe je -op afstand- toch samen kunt zijn. Hoe je contact kunt onderhouden.

De Geest bemoedigt en brengt samen; draadloos, virtueel of digitaal over grote afstand.

Toch vraagt ontmoeting ook om nabijheid.

Mijn wereld is veel kleiner geworden, op wandel- en fiets-afstand.

Is dat erg; nee! Met een rustiger leeftempo, tijd voor een wandeluur kan ik mijn ogen de kost geven. Moeder natuur doet haar best!

Die groeikracht mag ook ons aansteken, be-zieling geven. Want we hebben nog kracht en optimisme nodig voor de tijd die hierna komt.

Laat **de Geest** die samenbrengt en verwarmt maar waaien.

Carla Berbée, pastoraal werker



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Vonken van vuur

Ergens in een bovenzaal in een huis in Jeruzalem hadden de vrienden van Jezus zich verstopt. Angstig, in afwachting van wat komen zou, samen met Maria en andere vrouwen. Hun droom was als een nachtkars uitgegaan. Dat met die Jezus, slechts een mooie herinnering? Het pinksterfeest stond voor de deur, een feest waarbij het gebruikelijk was om naar Jeruzalem te gaan. De eerste vruchten van de oogst aan te bieden. De Torarollen uit de kast te halen, dankbaar te zijn voor het geschenk van de Wet, door Mozes op de berg Sinai in ontvangst genomen. Tien woorden, tien geboden om houvast te bieden, richting te geven aan het leven. Jezus had alles in een nieuw licht gezet. De mooiste verhalen die hij vertelde klonken als een echo na in hun oren. Weet je het nog? Het verhaal over de goede herder, het verloren schaap of de storm op het meer en niet te vergeten de berg rede. Maar nu? Hoe verder te gaan? Je kon toch niet achter gesloten deuren blijven? Alleen van de herinneringen leven? Er moest iets gebeuren. Weg uit de impasse. In Handelingen 2 lezen we over de gave van de Geest, wat dat met de vrienden van Jezus doet. "Toen de Pinksterdag aanbrak waren allen tezamen bijeen. Eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur:

Lees verder op pagina 7





die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken , zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.” Wonderlijk, de verstarring verdween, ramen en deuren gingen open. Verhalen opnieuw verteld, vol vuur en enthousiasme. Ieder nam er van mee. De vonk sprong over. Men vroeg zich af: Wat wil dit toch zeggen? Wat heeft dit te betekenen? Durf vrijuit te spreken, te zingen van wat je hart je ingeeft. In de tijd van Pinksteren zingen we:

- Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
- houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;
- vervul het hart dat U verbeidt
- met hemelse barmhartigheid.
-
- Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
- de grote Trooster in de tijd,
- de bron waaruit het leven springt,
- het liefde vuur dat ons doordringt

Een goede Pinkstertijd.

*Lies van Veldhoven
pastoraatgroep
Geloofsgemeenschap Noord*

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:

om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke
zaterdag van 12.00-16.30 uur met
rondleiding



Ik geloof in een Levenskracht
die bomen hun bladeren geeft
en bloemen hun kleuren.
Ik geloof dat deze Kracht van leven
mensen één voor één
eigen taal en gezicht geeft.

Ik geloof in een Levensgeheim
dat alles in beweging zet
en steeds nieuwe wegen zoekt.
Ik geloof dat dit Geheim van leven
ook mensen beweegt
beweegt naar 't goede.

Ik geloof in een Levensadem
die vogels hun lied geeft
elk dier een eigen geluid.
Ik geloof dat deze Adem van leven
mensen woorden geeft
om elkaar te verstaan.

Ik geloof in een Levensgeest
die ongrijpbaar maar voelbaar is





Een nieuwe lente en een nieuw geluid....

Met deze regels begint het vermaarde gedicht van Herman Gorter, dat hij in 1889 schreef.....
Hoe toepasselijk zijn deze regels ook nu, in 2020. Een nieuwe lente....buiten is het groen uitbundig, de zon heeft ons al ruimschoots verwend. Maar ook een andere lente: we blijven thuis, missen de wekelijkse vieringen en vooral de ontmoeting met elkaar. En niet alleen in de vieringen. In een "normaal" jaar zouden we in het kader van de Mariamaand op bedevaart naar Eggerode zijn gegaan, inmiddels een traditie. In een "normaal" jaar zouden we wellicht al druk zijn met de voorbereidingen voor de rommelmarkt, om zo de kas van de kerk wat extra vulling te geven. Maar het is geen "normaal" jaar, het is het jaar van het Corona virus, het jaar van "social distance", het jaar van "gesloten grenzen" en "vieringen volgen via tv en you tube". Iets wat bij de start van 2020 niet denkbaar was, is nu de realiteit, een "nieuw geluid". De huidige mediatechnieken maken het mogelijk vanuit huis onze "eigen" viering van de parochie te volgen. Voor mensen die slecht ter been zijn of geen vervoer hebben kan dit ook in de toekomst een uitkomst zijn. Waarbij we in dat geval extra aandacht aan de ontmoeting, het contact moeten blijven besteden. Een "nieuw geluid" klinkt ook door in de aangekondigde versoepeling van maatregelen. Wellicht dat bij het ter perse gaan van deze Pelgrim meer duidelijk is over de datum waarop er weer in alle kerken gevierd mag worden, met inachtneming van alle regels. Wij hopen oprecht dat het zo mag zijn. En dat Pinksteren de aanzet mag zijn naar een "nieuw geluid" dat als een frisse wind door de kerken van onze Parochie zal waaien.

Pastoraatgroep Jacobuskerk

Hartelijk dank aan de collega's van de Jacobuskerk voor de prachtige bos bloemen en de mooie kaart ter gelegenheid van mijn 70e verjaardag op 1 april.
Elly Bollema-Czinege

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Coronatijd;

We bellen wat, we mailen wat, we proberen contact te houden.

Bij de een gaat dat wat moeilijker, bij de ander loopt het vanzelf.

Iedere week krijgt een mede-parochiaan weer bloemen, net zoals toen we nog wekelijks met elkaar in de kerk konden vieren.

We missen het vieren, missen de koffie, maar toch.....

In deze tijd van gedenken, 75 jaar vrijheid in ons land,

Zijn we blij, dat er geen bezetting is,

Dat er geen bommen vallen,

Dat we zo vaak wél naar buiten kunnen,

En dat Corona, tot nu toe, onze deur is voorbij gegaan.

We vinden troost in vieringen, op computer of T.V.

Blijdschap in zoveel zorg voor elkaar,

Verheugen ons op het feest van Pinksteren,

Op de kracht van de Heilige Geest,

Het vuur van Pinksteren blijft branden.

We helpen elkaar.

Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Zuid



Beste mensen,

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de st. Janparochie is opgericht.

We willen daar op 2 oktober 2021 een mooi feest van houden.

Ook bij 25, 50 jaar en 75 jaar bestaan is er feest gevierd, en zelfs een boekje uitgegeven. Misschien zijn er mensen die het zich herinneren en zelfs hebben meegewerkt.

We willen graag een commissie instellen, om hier voldoende aandacht aan te geven. En natuurlijk moeten we daar dit jaar vast mee beginnen. Graag komen we in contact met mensen die hierover willen meedenken en waar mogelijk meehelpen. Eén persoon heeft zich al gemeld, hij heeft ook toegang tot archiefstukken. Als u goede ideeën over dit feest hebt, horen we het graag.

Hartelijke groet,

Pastoraat- en Lokale Beheergroep Zuid
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl



*Vrede is een werkwoord
maar er is
geen vrede
zonder gerechtigheid
en soms
is onrecht
dichtbij
zo vanzelfsprekend
dat het niet
wordt opgemerkt
en zelf
maak ik
maak jij
er deel van uit.*

Coby Jacobs-Gravensteijn

Coventry - gebed

Het 'Coventry-gebed' werd iedere vrijdag om 13.15 uur gebeden in de Wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25. Het 'Coventry-gebed' waarmee we stil staan bij en vergeving vragen voor de verwoestende verdeeldheid die wij mensen, steeds weer in stand houden.

Toen we dat precies een jaar deden kwam Corona op ons pad en werd het onmogelijk dit gebed gezamenlijk in de Wonne te bidden.

Sindsdien doen we het, nog steeds iedere vrijdag om 13.15 uur, in de Ontmoetingskerk, maar online. U kunt het vinden op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1473-Ontmoetingskerk-Enschede> . U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Zo gauw het weer verantwoord is, het in de Wonne te doen, vindt u ons weer in de Wonne.

Zie tekst Coventry - gebed op pagina 26

Parochie St. Jacobus de Meerdere is op zoek naar uw e-mailadres

Nu, maar ook na de corona-crisis, wil het pastoraalteam en bestuur jullie bereiken.

Dat kan via de kerkdienst video, zoals op de website staat, maar ook via de wekelijkse nieuwsbrief die het pastoresteam laat rondsturen via de e-mail. Ook bestuurlijk is er veel te communiceren.

Echter:

Niet al jullie e-mailadressen zijn bij de parochie bekend.

Lees elders in deze Pelgrim waarom uw e-mailadres belangrijk voor u én ons is, en stuur het ons toe.

Voor nieuws in de parochie kijk je op www.katholiekenschede.nl
Ontdek wat er verder te vinden is over de parochie en de kerken.

Volg ook op facebook: www.facebook.com/JacobusEnschede



Uw e-mailadres belangrijk voor u én voor ons

In deze Coronatijd hebben we gemerkt hoe belangrijk de digitale communicatie is. Zo houden we contact met elkaar.

- Er zijn de eucharistievieringen via YouTube
- De parochianen waarvan wij het e-mailadres hebben kregen/krijgen een wekelijkse nieuwsbrief.
- Pelgrim kwam ook via de digitale weg tot u. Dit naast het voor velen papieren exemplaar.

Wij willen U vaker direct bereiken. Dat kan bij bijzondere zaken die te gebeuren staan. Ook liep het de afgelopen weken twee keer anders met de YouTube eucharistieviering dan we gewild hadden. Om u in deze zaken niet met te veel vragen te laten zitten of te kunnen voorbereiden op het niet doorgaan van een uitzending, is het handig om u per e-mail te bereiken.

Rond de kerkbalans verlopen een aantal zaken rommelig en dat trekken we ons aan. Daarover betere instructies per mail kunnen rondzenden zou ons, en daardoor ook u, helpen.

Binnenkort sluiten wij aan bij een extra communicatiemogelijkheid via een App. Misschien niets voor u, maar zeker voor velen wel een goed communicatiemiddel. Bij al deze zaken, en waarschijnlijk nog veel meer, is het handig dat wij uw e-mailadres hebben.

Heeft u de afgelopen weken de nieuwsbrief ontvangen dan is duidelijk dat wij uw e-mailadres hebben en hoeft u niets te doen. Niets ontvangen? Dan het vriendelijke verzoek om ons uw e-mailadres door te geven. Als u geen e-mailadres heeft, maar andere personen zaken voor u regelen, mag dat ook het e-mailadres van deze persoon zijn. Het betreffende e-mailadres kunt u doorgeven via secretariaat@katholiekenschede.nl. Zet er ook duidelijk uw naam en adres, en eventueel telefoonnummer, bij, om te zorgen dat het e-mailadres aan de juiste parochiaan gekoppeld wordt.

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere





Waar deze prachtige foto, gevonden in een oude doos, genomen is laat geen twijfel.

De foto is waarschijnlijk gemaakt in de jaren tussen 1935 en 1938.

- We zien linksachter kapelaan J. Aalders, destijds kapelaan in Almelo en Enschede. Hij werd later pastoor in Arnhem en Saasveld.
- Naast hem staat kapelaan en later pastoor Geertman van de Jacobuskerk. Op het Hogeland is ter herinnering een straat naar hem vernoemd omdat hij in 1930 bouwpastoor werd van de Ariënsgeachteniskerk.
- Rechts onderaan staat pastoor Waanders. Hij is in 1943 door de Duitsers opgepakt op verdenking van helpen van onderduikers en heeft 2 jaar (tot de bevrijding) in de gevangenis in Vucht gezeten.

Wie kent de andere heren ?

reacties

Mevrouw *Lies Brinhuis* herkent rechts achter (naast pastoor Geertman) kapelaan Demmer. Hij was kapelaan bij pastoor Geertman in de Ariëns parochie en aalmoezenier van de Verkenners van de William Doyle-groep. Een hele knappe man. En volgens haar was de dochter van een koffiezaak in de buurt verliefd op hem.

Mevrouw *Riet Floothuis* vertelt over pastoor Johan van Benthem (de man uiterst rechts), geboren 18-08-1898, overleden 19-05-1963 en begraven op het kerkhof van Reutum.

Na zijn priesterwijding op 15 augustus 1922 begon hij als kapelaan in de Jacobuskerk te Zieuwent, daarna in 1924 ergens in een Jacobuskerk en in 1940 als pastoor in Assen.

Het grote avontuur begon in 1947, toen hij bouwpastoor werd van de Simon en Judas kerk in Reutum. In 1952 werd met de bouw gestart. De architect (Johan Sluijmer) wilde eerst een kerk zonder toren bouwen, maar dat leek de pastoor en het kerkbestuur niets.

Op 19 april 1953 legde de pastoor, samen met Gerard Lansink (op zijn 13e verjaardag), de eerste zwarte marmeren steen. In 1954 werd de kerk in gebruik genomen.



KRONIEK

OVERLEDENEN

Jozefkerk:

16-04-2020 Henk Meulenbroek, 70 jaar, e/v G.B.M. Meulenbroek-ter Grefte

Anders; crematieplechtigheid

18-04-2020 Harry Haarman, 75 jaar, e/v A.M.R. Haarman-Agterbosch

10-05-2020 Jan Broshuis, 88 jaar, w/v Mevr. Broshuis

13-05-2020 Fini Bossink-Kamphuis, 89 jaar, w/v Johannes Martinus Bossink



weekeindevieringen

Vieringen Jozefkerk Enschede live te volgen via YouTube

Vanaf Palmzondag zijn de vieringen in de Jozefkerk live te volgen via YouTube.

Zoek op YouTube naar ' St Jozefkerk Enschede'.

Je ziet meteen of je goed zit wanneer je in het logo onze kerktoren herkent.

Klik erop.

En je komt in een scherm waar je onder 'uploads' ziet of er live uitzending is.

Klikken en klaar.

Zekerheidshalve hier ook een link:

<https://www.youtube.com/channel/UCIZRQn7zT0FDciScFI2jZDQ>

Vooralsnog wordt ook elke zondag vanaf 19 april de viering om 11:00 uur live uitgezonden op het YouTube kanaal van de St Jozefkerk.

Tot ziens!

Pastoor Paul Daggenvoorde



Tot nader bericht zullen er geen kerkvieringen gehouden worden in de kerken, verzorgingshuizen en de verschillende locaties in de stad.



Weekeindevieringen

Helaas kunnen we u nog geen vieringenrooster tonen voor de komende tijd, we wachten op nader bericht van het bisdom. Zie hieronder de bisschoppelijke brief. Kijk op de website van de parochie voor de laatste stand van zaken: www.katholiekenschede.nl



Aartsbisdom Utrecht
Mallebaan 38-40 3581 CR Utrecht
Postbus 14019 3508 SB Utrecht
Telefoon 030 – 2361570
secretariaat@aartsbisdom.nl



Utrecht, 8 mei 2020

Aan de parochiebesturen en de leden van pastorale teams in het Aartsbisdom Utrecht

Op 6 mei jl. heeft premier Rutte een routekaart gepresenteerd met daarin de geleidelijke afbouw (onder voorwaarden) van de coronamaatregelen. Onder u en andere katholieke gelovigen leeft de vraag wat dit betekent voor het kerkelijk leven in onze parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie na 1 juni aanstaande.

Hierbij laat ik u weten dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen - gegeven bovengenoemde routekaart en de daarin vervatte voorwaarden - vanaf 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Over het resultaat hiervan zult u zo spoedig mogelijk per e-mail worden geïnformeerd, mede in aanmerking nemend dat u natuurlijk voldoende tijd zult moeten krijgen voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen.

Van harte gezondheid, volharding en zegen toegewenst en toegebeden.

Mede namens de andere leden van de bisdomstaf,

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht



Vieringen door de week

Alle doordeweekse vieringen zijn t/m 1 juni afgelast, ook de vieringen in de verzorgingshuizen.

Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk is tot nader bericht gesloten ivm het coronavirus

Voorportaal St. Jozefkerk dagelijks 10.00-17.00 uur



Kaars bij Maria in Jacobuskerk voor iemand die besmet is.



Voorportaal van de Jozefkerk, geopend voor devotie en om een kaarsje op te steken.

In dierbare herinnering

Op 5 maart jl. hebben we in een gebedsviering in het crematorium afscheid moeten nemen van Ria Taverne.

Ria was jarenlang organiste van het Dameskoor van de Verrijzenis kerk en organiste bij uitvaarten in de St. Jankerk. Ook speelde zij bij vieringen van Ouderen en Kerk.

Ben Engelbertink ging voor in de druk bezochte afscheidsviering waarin het Gemengd koor St. Jan - H. Michael twee liederen ten gehore kon brengen.

Natuurlijk was er nog veel meer muziek en zang, niet zo gek, want muziek hoorde bij Ria.

Ontroerend was het voorlezen van de door Ria zelf geschreven afscheidsbrief, ik citeer hieruit:

"Ik heb een rijk leven gehad, rijk en avontuurlijk, En iedereen die ik gekend heb, heeft iets waardevols toegevoegd aan mijn leven."

En dat heeft Ria gedaan aan òns leven, en daar bedanken wij haar voor.

Henk Adding

Voorzitter Gemengd koor St. Jan - H. Michaël



Ria Taverne



NIEUWE UITGAVE

De **dotpaintinggroep**, die geregeld samenkomt in de zaal van de St. Jankerk, zijn samengebracht in Catalogus II. De uitgave laat 113 afbeeldingen zien, stipwerk met een verhaal. De verhalen zijn zeer verscheiden van aard, persoonlijk, herinneringen, spiritueel.

Daaraan toegevoegd is het dagboek 1992-1994 van missionaris Ben Engelbertink, geschreven tijdens zijn werk om een dotpainting centrum op te zetten bij de gewoonlijk dronken mensen van Wiluna, een nederzetting van Aborigines in de Grote Westerse Woestijn van Australië. Het centrum werd gebouwd in de hoop dat de mensen het café zouden verlaten en hun eigen Droomtijdwereld gingen schilderen.

Het is een aangrijpend verhaal, maar laat zien wat een mens kan doen wanneer hij/zij opgesloten zit in zichzelf.

Het boek van 260 pgs heeft een kleine oplage en is verkrijgbaar bij auteur Ben Engelbertink voor 12 euro.



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo jongens en meisjes,

Op zondag 31 mei vieren we het Pinksterfeest!

Wat vieren we met Pinksteren?

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest over de leerlingen neer daalde. Toen de leerlingen de Heilige Geest ontvingen, waren ze niet meer bang en trokken erop uit om iedereen over Jezus te vertellen.

God geeft ons de Heilige Geest, als een helper. Hij helpt om in ons leven Jezus met hart en ziel na te volgen.

Het evangelie dat met Pinksteren gelezen wordt, vind je ook in elke kinderbijbel.

Ook kun je het vinden op Kinderwoorddienst.nl



ALS DE KERKEN OP 1 JUNI WEER OPEN MOGEN ZIJN, DAN IS ER KINDERWOORDDIENST OP:

Zondag 7 juni: Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid.

Thema: Drie-Eenheid van Liefde.

Wij geloven in één God in drie personen, die in liefde verbonden zijn.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zondag 21 juni: 12e zondag door het jaar.

Thema: Wees niet bang, Ik ben bij je.

Wees niet bang, je bent geborgen in Gods Hand.



KidsTime St Jankerk



Pinksteren – Wie inspireert jou en hoe laat je dat zien?

Op de avond voordat Jezus werd verraden en gevangen genomen, beloofde Hij de apostelen dat Hij hun de Heilige Geest zal sturen. Dat gebeurde op wat nu Pinksteren is gaan heten.

De gelovigen waren bijeen toen er plotseling het geluid van een grote windvlaag was en 'vlammen' zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden, zgn. 'vurige tongen'. De gelovigen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen. Daar kwamen veel mensen op af.

Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en vurigheid. We lezen hoe er vlammen verschijnen op de hoofden van de leerlingen. Teken van de Geest die hen vervult. De kleur in de kerk is rood. Warm, feestelijk, hartstochtelijk ook. De kleur van passie. We staan 'in vuur en vlam'. Het heeft te maken met enthousiasme, letterlijk 'in God zijn'.

Inspiratie, letterlijk inblazen. Als mensen geïnspireerd raken ervaren ze dat als een geschenk, als iets wat hen overkomt. Je kunt het niet organiseren. Inspiratie kan komen via andere mensen, via muziek, via teksten, een gedachte of iets wat zomaar in je opkomt, geen idee hoe en waar vandaan. Opeens weet je wat je moet zeggen, achteraf sta je zelf verbaasd. Kwam het van Gods Geest?

Veel mensen vinden de Geest van God een vaag begrip en Pinksteren een onduidelijk feest. Toch is het heel concreet. Als de Geest de leerlingen inspireert hebben ze opeens de mond vol over Jezus. De Geest van God is de Geest van Jezus. De Jezus van Kerst en Pasen is ook de Jezus van Pinksteren. Het gaat om zijn beweging door de wereld, aangedreven door zijn Geest. In de Geest van Jezus leven. Dat maakt het al een stuk minder vaag.

Wat vinden jullie van dit verhaal? Wat inspireert jullie? Op wie zou jij willen lijken en waarom? Wat neem jij mee in je rugzakje om een nog beter mens te worden dan je nu al bent.

Je kunt samen met je mama, papa, zusje, broertje of familie een kort filmpje opnemen en het hier over hebben. Dit filmpje zal tussen de 30 seconden tot 1 minuut moeten duren. Deze wordt dan op YouTube geplaatst door Pastor Frank, waar je ook jouw filmpje naar toe kunt mailen: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Hele fijne Pinksterdagen toegewenst voor jullie allen.

**Laatste bijeenkomst dit schooljaar: vrijdag 26 juni 2020 van 15.30-17.00 uur Parochiezaal St Jankerk
Thema: Christoffel Kosten: € 2,- tbv materialen**

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim (werkgroep Kids Time)

Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing: 06 – 22 379 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Wij hopen jullie te zien bij de KIDS TIME!!!



Veel liefs, Saskia, Laura, Engeliën en Rim, Werkgroep Kids Time St Jan Kerk



Laat de belasting meebetalen



Wij willen er nog eens op wijzen dat u de belasting mee kunt laten betalen bij het voldoen van een kerkbijdrage.

Onze parochie heeft voor de belasting de ANBI-status. Dat betekent dat het gehele bedrag dat u in een jaar aan de kerk schenkt van de belasting mag worden afgetrokken. Hier geldt geen drempel voor. Nog maar heel weinig parochianen maken hier gebruik van.

Afhankelijk van uw inkomen, en of u wel of niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u van 10% tot wel 50% van de belasting terugkrijgen. Dus stel dat u het normbedrag van €120,- betaalt, dan krijgt u, afhankelijk van uw situatie, tussen de €12,- en 60,- van de belasting terug. Voor parochianen die meer geven kan dit behoorlijk oplopen.

Wat moet u hiervoor doen.

1. U moet een formulier van de belastingdienst invullen en naar ons opsturen.
2. Het formulier kunt u downloaden vanaf de site van de belastingdienst (zie hierna), maar op verzoek sturen wij het u toe.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf

3. U moet uw jaarlijkse gift voor minsten 5 jaar toezeggen, maar het kan ook voor onbepaalde tijd.
4. Vul het in tweevoud in. De gegevens van de parochie vullen wij in.
5. U krijgt uw exemplaar getekend terug.
6. Dit exemplaar moet u in uw administratie bewaren .
7. Op uw exemplaar vindt u een nummer dat u ook moet invullen op uw belastingformulier als u het bedrag aftrekt.
8. Als u uw toezegging op 1 januari 2020 dateert, dan kunt u bij uw aangifte in 2021 (over 2020) al van deze regeling profiteren.

Dit was het.

U kunt het formulier ook aanvragen via secretariaat@katholiekenschede.nl



Hoe verder met onze kerk(en) in 2021?

Begin 2019 kondigde het bestuur aan om de eerste twee jaar zeker niet over te gaan tot sluiting van kerkgebouwen. De tijd zou gebruikt moeten worden om nader inzicht te krijgen in wat mogelijk is. Ondanks verschillende oproepen is er vanuit de geloofsgemeenschap geen suggestie gekomen met betrekking tot mogelijke oplossingsrichtingen. Wel zien we af en toe argumentaties waarom een bepaald kerkgebouw open zou moeten blijven. Een beetje "eigen kerkgebouw eerst". Jammer dat er nog te weinig vanuit één parochiegedachte wordt geredeneerd. Gelukkig zijn er ook wel die andere geluiden, van één parochie, maar zonder heldere oplossingen.

Vanuit het bestuur zien wij ook de kracht van verschillende groeperingen. De pastoraatsgroepen zijn meer door elkaar gaan lopen. We hebben meer parochianen kunnen bereiken en meer parochianen dragen financieel bij in het creëren van een betere financiële basis. Toch zijn er nog overweldigend veel parochianen die niet het besef hebben dat de kerk volledig afhankelijk is van een vaste bijdrage van de parochianen. Met een paar tientjes per gezin komen we er echt niet. De kerk wordt door geen enkele instantie ondersteund. Alleen de parochianen houden de kerk financieel op de been.

Enigszins vertraagd door het Coronavirus starten wij een serieuzere discussie op. Dat begint met een bijeenkomst met alle pastoraatsgroepen, samen met locatieraden. Aan de hand van o.a. een checklist, die ook in ander parochies is gebruikt, zal onderzocht worden wat voor ons haalbaar is. Wij gaan dit doen via de volgende aandachtspunten.

- Eucharistievieringen op zondag
- Activiteitenprogramma op de vier taakvelden: Leren, Vieren, Dienen en Pastoraat.
- Voldoende (beleidsondersteunend) kader: bestuur, pastoraatsgroep, geschoolde vrijwilligers.
- Financieel gezond.
- Het aantal parochianen gerelateerd aan het aantal beschikbare beroepskrachten.

Pastoor Paul Daggenvoorde en pastoraal werker Frank de Heus zullen dit proces trekken. Er wordt gezocht naar een onafhankelijk begeleider.

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere.



Veranderen?

In de maanden van afzondering, geen openbare vieringen in de kerk, geen verjaardagen in familiekring enz. Geen bezoek en zelf niet op bezoek gaan is alles zo anders.

Het zette mij tot nadenken over hoe ga ik met alles om. Met de tijd die mij gegeven is. Want hoe wij het wend en keren, we leven in de tijd en ruimte die ons gegeven is.

In het boek prediker lezen wij hoe alles zijn tijd heeft in alles wat hem raakt in het verdriet van alle dag. En hij vraagt zich af wat voor nut het leven heeft. Het kost toch alleen maar tijd en moeite en alles lijkt onzinnig. Zo vergaat het misschien ook ons wel in deze tijd van onzekerheid.

Maar is er dan geen toekomst?

In de Paastijd waarin wij nu zitten, horen we dat Jezus zegt: Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie daar in durft te geloven mag toekomst hebben.

Misschien vraagt dat wel verandering. Een omkeer in de tijd. Op weg naar Pinksteren en in de pinksternovene bidden wij, om Heilige Geest en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Aan die verandering zijn we meer dan ooit toe, dat mag ons de situatie van deze tijd leren. Daarvoor is verandering nodig. Te beginnen bij mijzelf. Doet u mee?

Ik wens u, jullie goede Pinksterdagen en bezieling door de Geest. Dat vuur van het begin mogen ook wij inademen.

Willy Rekveld, parochievicaris.



“Er zijn twee dingen die een kind van zijn ouders moet krijgen: wortels en vleugels.” (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)



(* Gebrandschilderd raam Abraham en Isaac, in Taizé (Fr.) door frère Eric)

Als ik op grond van mijn ervaringen thuis in mijn gezin en ook die van mij in het onderwijs een bijpassende uitspraak bij opvoeding en leren zou moeten vinden zou het bovenstaande uitspraak van Goethe zijn. Twee onderdelen – wortels en vleugels – die met elkaar verbonden zijn, maar die beiden ook weer “losgelaten” moeten kunnen worden.

Een kind heeft een rugzak nodig waarin hij – naast de broodnodige geborgenheid die uit bovenstaand beeld spreekt - ook over voedsel-voor-onderweg beschikt die hij waar nodig kan gebruiken. Om in de metafoor te blijven: voedsel waardoor je sterkere wortels krijgt om beter op eigen benen te kunnen staan en hierdoor meer durft uit te vliegen en sterkere vleugels krijgt.

Deze wortels en vleugels blijven ons ons hele leven achtervolgen. Ook als we ouder(s) worden.

Eén van mijn zonen heeft twee jaar voor zijn studie in Bali gewoond en hier vanzelfsprekend “wortel” geschoten. Ik als ouder moest hier erg aan wennen. Mijn zoon zo ver weg, zo alleen: redt hij het daar wel in het Verre Oosten.

Gevoelens van verlatenheid kwamen (misschien) bij hem, maar zeker bij mij op. Meermaals gedacht: wie voelt zich meer verlaten, mijn zoon of ik?

Ik merkte dat je als ouder – naast de wortels die ik hem heb meegegeven - ook zelf sterke vleugels moet hebben om los te (kunnen) laten. Je moet in dit verband ook kunnen geven. Dat dit niet altijd gemakkelijk is heb ik nadrukkelijk ervaren.

Maar is het voor de klas ook niet regelmatig zo? Wil je als docent ook niet gauw je rugzak uitpakken en de pasklare antwoorden geven. Docent blij, leerling blij, maar wie ontwikkelt zich hier nu?

Door zelf op onderzoek uit te gaan, door iets zélf te doen maak je iets je meer eigen. Wordt het meer je eigen verhaal en kun je er mee verder.

Ja, verder, zodat je niet met je wortels alleen maar vastzit, maar uit kunt vliegen naar betekenisvolle oorden. Als ouder en zoon en als leerkracht en leerling.

Peter van Lange.





Coventry gebed voor vrede en verzoening

Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen3:23)

Vader, vergeef de haat die scheiding brengt tussen volken, rassen en klassen.
Vader, vergeef

Vader, vergeef de gretigheid, waarmee wij onze zinnen zetten
Op wat een ander toebehoort.
Vader, vergeef

Vader, vergeef de hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Vader, vergeef

Vader, vergeef onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Vader, vergeef

Vader, vergeef onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen,
daklozen en vluchtelingen.
Vader, vergeef

Vader, vergeef de begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor
onwaardige doeleinden misbruikt.
Vader, vergeef

Vader, vergeef de trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God.
Vader, vergeef

Wees goed voor elkaar en barmhartig;
vergeef elkaar,
zoals God u in Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4 : 32)



Gouden jubilaris bij 'doordraaiende' KEBH

"De KEBH draait door" is niet alleen het thema van het volgende jeugdconcert, het geeft ook aan dat de Burgerharmonie in deze Corona-tijden 'gewoon' doordraait. Zo kon Henk Kruitbosch gefeliciteerd worden met zijn 50-jarige lidmaatschap. Een bijzonder lange periode waarin Henk niet alleen muzikaal maar ook organisatorisch veel heeft betekend voor de vereniging. Een bijzonder feit is dat 80% van de leden van de KEBH nog geboren moest worden toen Henk lid werd; het zegt iets over de jeugdigheid van de Burgerharmonie.

Natuurlijk is het nu niet mogelijk om met elkaar te repeteren of optredens te verzorgen. Toch wordt er wel muziek gemaakt. De jeugdleden hebben online individuele lessen van Kaliber Kunstenschool en de leden van het Grootorkest ontvangen regelmatig studiestukken om thuis te kunnen blijven oefenen. Jaarlijks verzorgt de KEBH de muzikale omljsting van het schuttersfeest in Lingen-Darme (Duitsland). Omdat ook dit evenement niet doorgaat, loopt de vereniging behoorlijk wat inkomsten mis. Gelukkig heeft de KEBH uit het Coöperatief fonds van de Rabobank een mooie bijdrage ontvangen waarmee de gemiste inkomsten grotendeels gecompenseerd worden. Ondertussen vinden achter de schermen alweer de nodige

voorbereidingen plaats voor de volgende concerten. Gehoopt wordt dat in het najaar weer de eerste concerten gegeven kunnen worden. In 2022 zal de KEBH haar 160-jarige jubileum gaan vieren en ook hiervoor zijn de eerste voorbereidingen al getroffen. De goedkeuring van het bij de gemeente ingediende subsidieplan voor 2021-2022 is hiervoor een prachtige start.

Omdat het sociale gebeuren ook een belangrijke plek inneemt bij de Burgerharmonie, worden er regelmatig online activiteiten georganiseerd voor alle leden. Zo zijn er online-borrels en online (muziek) quizen, waarbij leden de gelegenheid hebben elkaar weer even te zien en te spreken. Dat hier behoefte aan is, blijkt wel uit de grote opkomst bij deze digitale activiteiten. Binnenkort zal ook de uitgestelde ledenvergadering online plaatsvinden.

De KEBH hoopt op korte termijn de repetities weer op te kunnen starten, waarbij uiteraard de richtlijnen van de overheid in acht zullen worden genomen. Er wordt in ieder geval al druk nagedacht over hoe repetities eruit zouden kunnen zien in een anderhalve meter samenleving.

Kortom, ook in deze uitdagende Corona-periode laat de KEBH zien een actieve vereniging te zijn. Meer informatie over de KEBH kan gevonden worden op www.kebh.nl.



Voor meer informatie over dit persbericht kan contact worden opgenomen met voorzitter Joris de Vries via email (voorzitter@kebh.nl) of telefonisch via 06 - 11 17 28 43.



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Ietje Köiter
Clara Momesso
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 06 - 2020

maandag 15 juni 2020
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 2 juli 2020



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl
André Amelink, (bouw)- technische
zaken
Carina Adduci, secretaris
Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede"
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

**Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas
Enschede**



de Pijn de Baas



Heeft de medische wetenschap geen afdoende antwoord op je pijn? Biedt het alternatieve circuit geen soelaas? Ben je in dat geval veroordeeld tot een leven van lijden, inactiviteit en uitzichtloosheid? Meer dan 60.000 mensen hebben inmiddels (meestal via mond op mond reclame) toch een uitweg gevonden met de 'Pijn de Baas' methode. Zij zijn op een nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan. De pijn had hen vaak volledig in de greep, maar zij zijn teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieën gekregen. Zij zijn hun eigen therapeut geworden. Het is belangrijk te weten wat je daarvoor moet doen en vooral wat je daarvoor moet laten.

Kennis van je pijn en je omstandigheden is noodzakelijk voor de juiste aanpak. De enige die deze kennis heeft ben jij. Daarom kunnen anderen vaak niet helpen. Een behandelpun moet namelijk naadloos aansluiten bij jouw pijn en jouw omstandigheden. Het boek helpt bij dit plan. Je wordt je eigen therapeut. In veel pijnpoli's, fysio- en oefentherapie praktijken pijnbehandelcentra wordt met 'de Pijn de Baas' gewerkt. Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

www.varvikuitvaartzorg.nl' on the right."/>

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen vindt u op:
www.koe-enschede.nl

Voor al uw glas-, schilder- en behangwerk groot of klein moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Seinen

assurantiekantoor
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



WWW.BERTVANDERHEIDE.NL



Voor een uitvaart in
vertrouwde handen

Bij elke uitvaartverzekering
06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vredenhof
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vredenhof.nl





NAVOLGEN



KIK

'Volg mij maar!', riep Kikker tegen vier verveelde muizen. Hij dacht: 'Als iemand het voorbeeld geeft, zal de rest volgen'. Hij nam ze mee naar het kerkplein waar alles klaarstond voor het zomerfeest. Midden op het plein zei Kik: 'Ogen dicht, tot ik ja zeg!' Hij legde verderop een koekje neer en kwam terug. 'Ogen open!' Toen ze het koekje zagen wilden de muizen er direct op af. 'Ho-hoo!', zei Kikker, 'Dit is een droomkoekje. Je déntk dat je het ziet, maar je moet een reis maken om er te komen'. Ze stonden voor een kronkelweg die met krijt op het plein was getekend. 'Ik ga lopen en jullie volgen mij. Misschien komen we er. Wie niet volgt is af!'

Kik begon langzaam tussen de lijnen door te lopen. Het pad liep wijd om het droomkoekje heen. Ineens liep het pad dicht langs het koekje. Altijd-hongerige muis hield het niet uit en rende er recht naartoe. 'Jij bent áf! Naar de kant!' riep Kik. De rest liep verder. Het pad ging weer weg van het middelpunt, toen weer ernaartoe. Tweede muis vond het mooi geweest en stormde naar het koekje. 'Áf!' riep Kik. Eindelijk: de laatste bocht. Nu graaide derde muis naar het koekje, over de lijnen heen. 'Ook af!' riep Kik. Nog een paar stapjes en... vierde muis at het koekje helemaal op. Dik verdiend. 'Nu gaan we terug, over hetzelfde pad', zei Kik. Dat deden ze, maar wel een beetje vlugger!



Terugwoorden

Er bestaan woorden die zichzelf navolgen! Je kunt ze van links naar rechts lezen, maar ook van rechts naar links, dan staat er hetzelfde. Bijvoorbeeld 'RADAR'. Hier staan er elf onder elkaar, korte en lange. Kun jij ze invullen? De hulpletters helpen je. Bedenk: weet je een letter links van het midden van het woord, dan weet je vanzelf waar hij rechts staat! Check: als je alles af hebt, staat in de oranje vakjes van boven naar beneden een toepasselijk woord.

De woorden zijn: netten, maandnaam, neven, kok, lepel, legovogel, legerregel, stormrots, meetsysteem, kajak, testset.

TERUG!

WOORD

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| o | | t | e | n | i | | | | | |
| m | | n | d | a | | | | | | |
| | n | v | e | | | | | | | |
| | k | | | | | | | | | |
| | l | p | | | | | | | | |
| | e | o | v | g | | | | | | |
| | l | e | | r | g | | | | | |
| | s | o | m | r | t | | | | | |
| | e | s | y | t | e | m | | | | |
| | a | k | | | | | | | | |
| | e | s | | | | | | | | |

Oplossing: navolgerij

Uit de Bijbel

Jezus sprak tot petrus en Andreas: 'Kom, volg mij; ik zal jullie vissers van mensen maken.' Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.

Mattéüs 4,19-20



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns