

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
maart 2020 / 3



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN



alle informatie over de scholen vindt u op www.koe-enschede.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité
steunen?

Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL 67 RABO 001 1804 1738
www.arienscomite.nl

INNERBALANCE ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is. Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

maart 2020, nr. 3

Inhoud

- 5** Voorwoord
pastor Margot Dijkman
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 14** Een oude foto ...
- 16** Vieringenrooster
- 19** Project Vastenactie
- 24** Terugblik op de lezing van
Hendro Munsterman in de
St. Jankerk
- 25** Voor de voedselbank



VAN DE REDACTIE

De natuur is weer aan het ontluiken. De eerste bomen staan al in bloei en sommige knoppen staan op springen.

De lente komt er aan!!

We kunnen weer lekker naar buiten, misschien zelfs zonder jas.

Wij wensen iedereen een

Fijne Pasen!

Groetjes, Conny, Ietje, Clara, Ine en Annelies



Levend water

In het derde weekend van de veertigdagentijd klinkt het verhaal van de ontmoeting bij de bron. Een bijzonder verhaal van een ontmoeting die niet had gemogen, immers joden en Samaritanen mochten niet met elkaar omgaan. En een ontmoeting die niet meteen als vanzelf gaat. Jezus en de Samaritaanse vrouw praten eerst langs elkaar heen. 'Meneer u hebt niet eens een emmer om water te putten', zegt zij, als Jezus zegt haar levend water te willen geven.

Wanneer de één alles letterlijk verstaat en de ander in beelden spreekt, dan duurt het even voordat ze op elkaar zijn afgestemd. Het vraagt bereidheid van beide kanten en nieuwsgierigheid naar de ander, anders komt het niet tot een echte ontmoeting. Zulke misverstanden en het zoeken naar het verstaan van elkaar zijn heel herkenbaar voor ons, die anderen iets willen vertellen over wat geloof voor ons betekent. Het is zoeken naar de woorden die de ander kan verstaan. Openheid en niet oordelen zijn voorwaarden om tot een ontmoeting te komen. Ook van onszelf uit naar de ander.

Jezus spreekt over levend water waardoor mensen nooit meer dorst krijgen. Zijn leven lang vertelde Hij over God die van ons houdt, van elk van ons en niet alleen van onze vrienden. Over God die ons altijd een nieuwe kans wil geven, die steeds tot vergeven bereid is. Over God die ons vasthoudt tegen alle noodlot in. Over God die niet in hokjes en grenzen denkt. Hij spreekt over voluit LEVEN, over het leven waarvan Hij het goede nieuws bracht (evangelie) en de bron is.



Heel ander nieuws dan wat elke dag, elk uur over ons wordt uitgestort. Helaas is er maar weinig goed nieuws te bekennen... Het gaat over oorlog, terreur, gesjoemel in de politiek, dreigende hongersnood, klimaatverandering, discriminatie en achterdocht en sinds een aantal weken over het Coronavirus. Het is nieuws dat zorgen baart, het is als water waar je niet van kan leven.

Jezus bracht ander nieuws. Van dat nieuws kunnen wij leven, opleven. Die vrouw, geraakt door de ontmoeting met Jezus die haar niet veroordeelde en open tegemoet trad, leefde ervan op en ontdekte haar eigenwaarde. Ze ontdekt waar geluk en het echte leven te vinden is. Zo door het gebeuren gegrepen, laat ze haar kruik achter en gaat het aan iedereen vertellen. Ze wordt zelf een bron van goed nieuws, van levend water.

In de veertigdagentijd bezinnen we ons op ons geloof. Hoe is voor ons, die ooit gedoopt zijn met levend water, Jezus met zijn woorden en daden een bron van inspiratie? Hoe willen wij en hoe zijn wij voor anderen een bron? Wat borrelt er uit ons op? Deels heel letterlijk te verstaan in onze financiële bijdrage aan de vastenactie, deels figuurlijk in onze omgang met anderen. Waar wij open denken en doen zoals Jezus deed, grenzen doorbrekend, echt luisterend naar elkaar, benieuwd zijn en geloven in de waarde van elk mens zijn wij levend water, een bron van geluk.

Margot Dijkman, pastoraal werker



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



AANKONDIGING CONCERT

Datum: 19 april 15.30u

Locatie: St. Jozefkerk Enschede

Kamerkoor Montessera o.l.v. Jeroen Twisk
Koperkwintet De Heren
Sopraan: Elles Venhuizen

Het programma bestaat o.a. uit:
'Funeral Sentences' van Purcell
Een deel van 'Hear my Prayer' van Mendelssohn
Het Requiem Van Gilkyson
Liederen van Elgar, Bennet, Tallis,
Gibbons, Stanford, Laughlin, Tudor

De toegang is gratis



Vrede en Verzoening

Grijze wolken in de lucht. De regen striemt. Rukwinden trekken aan je stuur. Mensen voorovergebogen op hun fiets. Niet uitnodigend, toch maar op pad. Met die ene vraag in je hoofd: waarvoor doe ik het eigenlijk? Wat houdt mij gaande? Een schouderklop, een wandeling, De tuin in, iemand die je binnen roept voor een kopje thee. Samen aan tafel, gezellig. Je verhaal bij elkaar kwijt kunnen, aandacht. Is dat een schaars goed geworden? Onbegrip, conflicten liggen op de loer. Een wij-zij denken groeit. Groepen staan tegenover elkaar. Een onoverbrugbare kloof. Ieder in zijn eigen waarheid opgesloten. Vrede is ver te zoeken.

Juist in dit jaar, nu we 75 jaar bevrijding vieren, kan dit een wrange bijsmaak geven. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om vrede onder de aandacht te brengen en te beoefenen. Bijvoorbeeld Vrouwen voor vrede te Enschede en wereldwijd. Jaarlijks de Vredesweek in de maand september. Wekelijks op vrijdagmiddag het Coventry gebed in de Wonne bij de vredesvlam. Het Coventry gebed heeft haar wortels in de geschiedenis. Na de verwoesting van de kathedraal van Coventry in Engeland op 14 en 15 november 1940 door een Duits bombardement trof men de volgende dag twee daknagels aan die in de vorm van een kruis lagen. Voor de Deken van de kathedraal een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor vergelding maar voor verzoening.

De woorden werden aangebracht op een van de muren in de ruïne. Deze woorden vormen de kern van het verzoeningsgebed. Het gebed werd in 1959 geformuleerd en wordt sindsdien elke week gebeden, niet alleen in Coventry maar op ruim 200 plaatsen wereldwijd. Een spijkerkruis, gemaakt van spijkers uit het dak van de verwoeste kathedraal in Coventry staat symbool voor het netwerk, dat de geest van vergeving en nieuw begin tot uitdrukking brengt. Het gebed om vergeving dat wereldwijd gebeden wordt, wordt afgesloten met de bede:

Wees elkander welgezind, barmhartig en vergeef elkaar, zoals God in Christus u vergeven heeft.

We zingen:

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdend bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wij versteende zekerheden
Verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
Ons achterhaalt en stil doet staan.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kопij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:

om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke
zaterdag van 12.00-16.30 uur met
rondleiding



Klein Paaslied



Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht
wordt de steen van 't graf genomen
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.

Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed
Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.

Juichend stemt het leven in
Met de toon van het begin.

Hanna Lam



Veelvormig vieren in de Jacobuskerk

Toen op 31 augustus 2014 voor het laatst de Eucharistie gevierd werd in de Jacobuskerk als eucharistisch centrum, werd ons de opdracht meegegeven vanaf dat moment vieringen met een "ander karakter" te organiseren. De eucharistieviering bleef voor tenminste één zondag in de maand behouden, voor de andere zondagen gingen we kijken naar een invulling die enerzijds anders was, maar anderzijds ook zoveel mogelijk recht zou doen aan dat waar wij voor willen staan: om net zoals de andere kerken in de parochie inspirerende, goed verzorgde vieringen te bieden die passen binnen de kaders van de katholieke kerk.

Daar zijn we mee aan de slag gegaan en we kunnen nu na ruim 5 jaar vaststellen, dat deze andere vormen van vieren een vaste plaats in het rooster hebben gekregen. Een rooster dat als volgt is opgebouwd:

1e zondag van de maand: Internationale Eucharistieviering. De voertaal is grotendeels Engels en waar mogelijk voorbeden ook in andere talen. Deze vieringen worden muzikaal ondersteund en mede georganiseerd door Ariens Katholieke Studenten Enschede.

2e zondag van de maand (januari-maart-mei): Woord- en Communieviering verzorgd door parochiaan of pastoraal werker.

2e zondag van de maand (februari-april-juni): Gebedsdienst gewijd aan een thema (in april bijvoorbeeld Pasen), verzorgd en uitgevoerd door het koor All Together.

3e zondag van de maand: Internationale Woord- en Communieviering, voorganger pastoraal werker, Voertaal Engels, voorbeden waar mogelijk ook in andere talen.

4e zondag van de maand: Woord- en Communieviering verzorgd door parochiaan.

Als er een **5e zondag** is wordt deze ingevuld met een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering. Dit hangt af van de beschikbaarheid van de voorganger.

1e zaterdag van de maand: Angelus gebedsdienst om 12 uur. Korte gebedsdienst gewijd aan het thema van de maand, verzorgd door parochiaan.

De internationale vieringen trekken naast de "vaste" bezoekers vooral ook veel (buitenlandse) jongeren en voorzien duidelijk in een behoefte. Geen wonder, in een multiculturele stad als Enschede met inwoners uit zo'n 150 verschillende landen. Na afloop van alle vieringen is er gelegenheid voor ontmoeting bij een kop koffie of thee in het parochiehuys aan de Walstraat.

Soyez la bienvenue- herzlich wilkommnen – welcome to you all – bienvenido..... u bent van harte welkom!

Pastoraatgroep Jacobuskerk

Activiteiten op Goede Vrijdag 10 april

15.00 uur: Kruiswegviering, met bloemenhulde en kruisverering

20.00 uur: Jesus Christ Superstar, uitgevoerd door



Toegang is gratis, na afloop wordt een vrije gift gevraagd. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Misintenties

Helaas is er een aantal keren een fout gemaakt bij de misintenties, het papier in de lectorenmap bleek niet compleet waardoor ze werden voorgelezen bij de verkeerde viering, in het verkeerde weekend of soms helemaal niet.

Dat spijt ons heel erg en we willen dit uiteraard graag voorkomen.

Misschien kunnen we het volgende met u afspreken:

- Misintenties kunnen op maandagmorgen en donderdagmorgen persoonlijk worden doorgegeven op de pastorie, dan zijn er mensen aanwezig.

- misintenties kunnen ook via e-mail worden doorgegeven, tot uiterlijk woensdag voorafgaand aan de viering waarin u de intentie genoemd wilt hebben: secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

- misintenties kunnen voor de viering ook worden gemeld in de sacristie bij de lector of de koster, doe dit een kwartier voor aanvang van de viering en de betaling graag gepast (€ 9,-) in een enveloppe met de naam van de intentie erop geschreven.

En uiteraard mag u ook voor de viering in de sacristie even vragen/controleren of uw intentie in de map staat. Maar ook hiervoor geldt: graag ruim voor de viering begint.

De mensen op het secretariaat doen hun best en samen proberen we fouten te voorkomen.

Annelies Tenbergen

pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Zuid



Bijna 100 jaar geleden

henricus van de wetering

door de Genade Gods en de Gunst van den
Apostolischen Stoel

AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT

aan de geloovigen van Enschede in de parochie
van den H. Jacobus en van Buursen
in de Parochie Bturse

ZALIGHEID IN DEN HEER

Overwegende, dat voor het zielenheil der Geloovigen van de St. Jacobuspar. en van de parochie Buurse wenschelijk is, dat op **Pathmos te Enschede** een nieuwe zelfstandige kerkelijke parochie worde opgericht, hebben Wij met naleving der kerkelijke voorschriften ten dezen besloten, gelijk Wij doen bij dezen, tot de oprichting eener nieuwe parochie te Enschede over te gaan en alzoo te bepalen:

Er wordt te Enschede eene nieuwe kerkelijke parochie opgericht onder de bescherming van den H. Johannes, Apostel en Evangelist. . . .

Tot parochiekerk der parochie van den H. Johannes te Enschede verheffen Wij de Kerk van den H. Johannes aldaar.

Dit besluit zal op Zondag, den tweeden October van het jaar 1921 van den predikstoel in de Kerk van den H. Johannes worden voorgelezen en op dienzelfden dag in werking treden.

Gegeven te Utrecht, den 22 Sept. 1921.

Beste mensen,

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de st. Janparochie is opgericht.

We willen daar op 2 oktober 2021 een mooi feest van houden.

Ook bij 25, 50 jaar en 75 jaar bestaan is er feest gevierd, en zelfs een boekje uitgegeven.

Misschien zijn er mensen die het zich herinneren en zelfs hebben meegewerkt.

We willen graag een commissie instellen, om hier voldoende aandacht aan te geven. En het zou goed zijn om daar dit jaar alvast mee beginnen.

Graag komen we in contact met mensen die hierover willen meedenken en waar mogelijk meehelpen. Ook als u goede ideeën over dit feest hebt, horen we het graag.

Hartelijke groet,

Pastoraat- en Lokale Beheergroep Zuid

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Palmpasen

Zondag 5 april is het Palmpasen. Ook dit jaar mogen de kinderen zingend met hun mooi versierde Palmpasestokken in optocht door de kerk. Zaterdag 4 April kunnen kinderen die nog geen stok hebben er een maken in de parochiezaal van de Sint Jan aan de Haaksbergerstraat van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. Aanmelden voor het maken van een palmpasestok is noodzakelijk. Er is plek voor 30 kinderen. Ook wordt er een bijdrage van 2 euro per stok gevraagd. Wie zelf een stok heeft wordt gevraagd die mee te brengen.

Aanmelden vóór 27 maart bij Valery Maduro op valerymaduro@gmail.com of 053-477 11 97 / 06-47 41 65 29

En bij Annelies Tenbergen op AnneliesT@kpnmail.nl of 053-476 86 67

'Tafel van Verbondenheid' op Witte Donderdag

Evenals voorgaande jaren, vieren we in de parochiezaal van de St Jan, Witte Donderdag met een 'Tafel van Verbondenheid'.

De 'Tafel van Verbondenheid' is fijn, voor ieder die anders wil vieren dan in een traditionele viering. De vorige keren hebben deelnemers het erg gewaardeerd.

Om 18.00 uur is jong en oud welkom om samen een feestelijke broodmaaltijd te nuttigen, samen te zingen, te luisteren naar mooie gedichten en muziek en het verhaal van de voetwassing van Jezus. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. **In verband met de boodschappen vragen wij jou en u zich uiterlijk maandag 6 april op te geven bij één van onderstaande contactpersonen.** De Tafel van Verbondenheid is een activiteit voor iedereen. Ook gezinnen met kinderen zijn van harte welkom! Het is intiem en gezellig en een mooie manier om je geloof heel praktisch samen met andere mensen inhoud en vorm te geven. U kunt zich opgeven bij:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Theresy Kolman, 434 13 93

Annelies Tenbergen, 476 86 67

José Heitbrink, 431 62 09

Kinderwoorddienst en -vieringen in de Vastentijd in de Sint Jankerk

Gedurende de Vastentijd is er elk weekend iets voor kinderen te doen in de Sint Jan. Óf er is een gezinsviering, óf er is kinderwoorddienst. "Tekenen van leven" is het thema van de kinderwoorddiensten gedurende de 40 dagen voor Pasen. We beginnen met het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk: Hij heeft hun hulpgeroep gehoord en zal hen bevrijden. Met de kinderen volgen wij Mozes in het boek Exodus. We horen van de plagen waarmee God Farao slaat en hoe het volk uiteindelijk door de rietzee van slaaf een vrije mens wordt. Dan is het inmiddels Pasen geworden. De verhalen over Mozes bieden de kinderen als ze groter zijn een goede ondergrond om Jezus beter te verstaan. Dit jaar lezen wij uit het Mattheus-evangelie, waarin de evangelist Jezus als de nieuwe Mozes aan het Joodse volk bekend maakt. Het programma is als volgt:



- Zondag 15 maart, 10.00 uur: Kinderwoorddienst
- Zaterdag 21 maart, 19.00 uur: Kinderwoorddienst
- Zondag 29 maart, 10.00 uur: Kinderwoorddienst
- Zondag 5 april, 10.00 uur: Gezinsviering met kinderkoor en Palmpaasstocken

Het is voor het eerst dat we de hele vastentijd door dit aanbod doen. We hopen dat veel kinderen er gebruik van maken.



Gezinsviering op Stille Zaterdag in de Sint Jan

Voorafgaand aan de Paaswake in de Sint Jozefkerk, bieden wij op 11 april een avondgebed aan in de Sint Jankerk. De viering duurt van 19.00 tot 20.00 uur. We doen dit in een sfeervol verlichte kerk. De opbouw van de viering volgt die van avondgebeden of vespers, zoals die in kloosters gebeden worden. We hebben daarbij gezocht naar gebeden, rituelen en persoonlijke verhalen van deze tijd om de viering dicht bij onszelf te brengen. We noemen het een viering van Vuur en Water. De viering is opgenomen in het project van de Eerste heilige Communie. We richten ons op kinderen, maar menen een aansprekende viering voor jong en oud te kunnen bieden, die ons voorbereidt op het feest van Pasen. Het kinderkoor zingt. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor.

Kinderen vragen we een zelfgemaakt ei, getekend of geknutseld, met een wens voor Pasen mee te nemen: Waar zie jij het nieuwe leven al? Ze mogen die tijdens de viering in Paastakken voor in de kerk ophangen.





Doet u mee met de Sobere Maaltijd in de Vastentijd?
Welkom op dinsdag 7 april a.s. van 18.00-19.00 uur
in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 Enschede

In de vastentijd, de periode tussen Aswoensdag en Pasen, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.

Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van (of je beperken in) bv. alcohol of roken, van snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden. Je moet meestal wel even wennen, en dat waar je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer. Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, van vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een land met veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen. En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.

Sober zijn en over solidariteit nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele Veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in deze weken. We eten dan samen heel eenvoudig en sober, we sparen wat geld uit dat we samen bestemmen voor een project van de Vastenactie 2020 werken aan de toekomst voor betere kansen op de arbeidsmarkt voor dove jongeren in Malawi door scholing. We denken na, bidden en zingen en hebben het gevoel dat we er niet alleen voor staan, dat we deel uit maken van een wereldwijd verband waarin we verantwoord met onze aarde willen omgaan. Deze maaltijd wordt georganiseerd door de verschillende kerken van Enschede en heeft een oecumenisch karakter.

Voelt u hiervoor en wilt u met ons meedoen?

Dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 7 april a.s. (dinsdag vóór Pasen) van 18.00 tot 19.00 uur in de zaal van de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel in Enschede. We gebruiken een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen en uw vrijwillige bijdrage is welkom voor het genoemde Vastenactie-project.

Wilt u uw komst even doorgeven aan een van de onderstaande leden van de voorbereidingsgroep vóór 7 april. Alvast bedankt en van harte welkom.

Ons e-mailadres is: rinvadhulst@kpnmail.nl meld dat u deelneemt in Enschede

Namens de groep:

Els Kortman 053 4325531

Henriette Gerzee 053 4357235



Voorjaarsconcert

Grensland Overdagkoor

o.l.v. Henriëtte Eikenaar

&

Almelo's Mannenkoor

o.l.v. Nick Moritz

Zondagmiddag 19 april

St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251 Enschede

Van 15.00 u tot 16.30 u (open 14.30 uur)

Gratis toegang (deurcollecte)

We zien linksachter kapelaan J. Aalders, destijds kapelaan in Almelo en Enschede. Hij werd later pastoor in Arnhem en Saasveld.

Naast hem staat kapelaan en later pastoor Geertman van de Jacobuskerk. Op het Hogeland is ter herinnering een straat naar hem vernoemd omdat hij in 1930 bouwpastoor werd van de Ariensgedachteniskerk.

Wie kent de andere heren ?



KRONIEK

GEDOOPT in St. Jankerk

- 01-03-2020 *Miguel Jesaja Konstantinov*, geb. 31 mei 2019, z/v Vito Konstantinov en Aleksandra Zawadzka
- 01-03-2020 *Jace Matz*, geb. 2 oktober 2019, z/v Bjorn Matz en Claudia Miceli
- 01-03-2020 *Misha-Jherleydi Martina*, geb. 25 april 2012, d/v Leydian Martina
- 01-03-2020 *Lena Agnieszka Zurawska*, geb. 22 januari 2015, d/v Dariusz Zurawski en Agnieszka Szporka

Het feest van de Lente

Alles lijkt nog zo dood, maar dat duurt nog maar even
Dan komt alles wat dood leek weer langzaam tot leven.

Beschut voor de kou, de sneeuw en de wind
Diep weggestopt, in het donker, is waar het nieuwe
leven begint

Wanneer de eerste zonnestrallen de knoppen omarmen
En de warmte en het licht het jonge leven verwarmen

Zullen langzaam de jonge knoppen gaan ontluiken
En de warmte en licht als voeding gebruiken

Jong leven zal de aarde met hun speelsheid verblijden
Plots lijken oneindige sombere en donkere tijden

Ineens te verdwijnen, alsof er een wonder is verricht
Dát lieve mensen is de kracht van het licht

Zo is het ook in ons aardse bestaan
Vreugde en vrijheid zullen in het donker ontstaan

Zie het als een rustperiode in uw leven
Dan zal de zon, de warmte en het licht je voeding geven

Die je nodig zult hebben om te ontluiken, om te groeien
Je bent als een rozenknop die in al zijn schoonheid zal
bloeien



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 14/15 maart 3e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur H. v.d. Hulst Internationale viering Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur G. Korten + I. Khazoum Kinderwoorddienst Mariakoor
Donderdag 19 maart Feest van H. Jozef	Eucharistieviering Donderdag 19.00 uur P. Daggenvoorde		
	Rouw- en trouwkoor St. Joseph		
Weekend 21/22 maart 4e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Gem. koor St. Jan-H. Michaël	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur R. Kenter BJK	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst BJK
Woensdag 25 maart Maria Boodschap	Eucharistieviering Woensdag 09.30 uur J. Kortstee		
	Samenzang		
Weekend 28/29 maart 5e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur T. Hannink Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Kinderwoorddienst + MOV Come Back
Weekend 4/5 april Palmzondag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gezinsviering Kinderkoor
Maandag 6 april		Eucharistieviering Maandag 19.00 uur P. Daggenvoorde Verzoening en biecht Samenzang	

Aswoensdagviering
in de St. Jankerk op
26 februari 2020



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Donderdag 9 april Witte Donderdag	Eucharistieviering Donderdag 19.00 uur P. Daggenvoorde		Agepe Donderdag 18.00 uur Parochiaan Viering in parochiezaal
	Schola		
Vrijdag 10 april Goede Vrijdag	Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur C. Weernink + P. Stokman Kruisweg Rouw- en trouwkoor St. Joseph	Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur H. Mulder Kruisweg Samenzang	
	Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Kruisverering Ariënskoor		Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur B. Dieben + N. Jansen Passie All Together
Zaterdag 11 april Paasnacht	Eucharistieviering Zaterdag 20.30 uur P. Daggenvoorde Paaswake BJK		Gebedsviering Zaterdag 19.00 uur F. de Heus Vuur en water, 1e H. Comm. Kinderkoor
Zondag 12 april Eerste Paasdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekvelde Kinderwoorddienst Samenzang	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Themaviering All Together	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Maandag 13 april Tweede Paasdag		Eucharistieviering Maandag 10.00 uur J. Kortstee	
	Ariënskoor		
Weekend 18/19 april 2e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering Gaudete + samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink + J. Heitbrink Samenzang
Weekend 25/26 april 3e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekvelde Mariakoar	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Korten Vocal Moments	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Gem. koor St. Jan-H. Michaël

CHRISMAMIS

Datum: woensdag in de Goede Week: 8 april 2020

Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn

Aanvang: 19.00 uur

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding.

Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd!

Collecteschema:

26 februari t/m 12 april:

Bisschoppelijke Vastenactie



Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 eucharistie of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur
(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur
(contactpersoon Fie Otten)

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Ziekenhuis MST

De Kapel Elke zondag én op Christelijke Hoogfeesten 10.30 uur

Oecumenische viering, voorganger: dominee of pastoraal werker



Werken aan je toekomst - Dovenschool Malawi

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding hebben we immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Tegenwoordig volgt wereldwijd 91 procent van alle kinderen basisonderwijs. Dat is een enorme vooruitgang, want in 2000 was dat nog maar 54 procent. Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden niet de kans om na de basisschool verder te leren. Daarom ondersteunt Vastenactie dit jaar projecten die jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van een eigen bedrijfje.

Dovenschool in Malawi



In heel Malawi zijn er op dit moment drie dovenscholen voor basisonderwijs. In Malawi bestaan er nog geen vervolgonopleidingen voor dove kinderen, waardoor zij niet de kans krijgen een vak te leren en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Op de basisschool behalen dove kinderen vaak niet het niveau dat nodig is voor een reguliere vakschool. Green Malata is een opleidingscentrum waar jongeren een praktijkopleiding krijgen tot bijvoorbeeld bakker, elektricien, boer, kapper of IT-specialist. Vorig jaar besloot Green Malata haar opleidingsmogelijkheden ook aan dove jongeren te bieden. Tien jongeren begonnen toen met een vervolgonopleiding.

Wanneer dove jongeren een vak hebben geleerd, zijn zij beter in staat om zelfstandig een inkomen te verwerven en zichzelf te onderhouden. Op termijn kunnen zij op hun beurt andere dove jongeren trainen in de vaardigheden die ze hebben opgedaan.

Hoe doen we dat?

Vastenactie wil een grotere groep dove jongeren de kans bieden op een vervolgonopleiding. Zes dove leerlingen die basisonderwijs op een dovenschool hebben gevolgd, kunnen dit jaar een vakopleiding volgen.

We hopen dat we mogen rekenen op uw steun, zodat ook deze jongeren uit Malawi met een beperking kunnen werken aan hun toekomst.

Zondag 29 maart 2020, 10 uur St Jan, MOV viering, voorganger pastor F. de Heus, mmv koor Come Back

Dinsdag 7 april 2020, 18 uur Sobere Maaltijd (Oec.) Ontmoetingskerk, Varviksingel 139. Voor aanmelding zie elders in deze Pelgrim

Op andere zondagen in deze veertigdagentijd zal ook in de Jacobuskerk en Jozefkerk aandacht besteed worden aan "Werken aan je toekomst"

De bijdrage voor de Vastenactie kunt u kwijt in de bussen in de kerken, tot en met Pasen. U kunt daarvoor ook de envelop gebruiken die met de Pelgrim is meegekomen.

VASTENACTIE

MOV groep Enschede

handenwassen.blogspot.nl

KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur.

Zondag 15 maart 3e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Jezus is het levende water, ook voor jou!

Wij kunnen niet leven zonder water. Wij kunnen ook niet leven zonder Jezus, de Bron van het Levende water.

Zondag 22 maart 4e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Kijk met de ogen van je hart.

Jezus help ons om te kijken met de ogen van ons hart.

Zondag 29 maart 5e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Jezus is de verrijzenis en het Leven.

Jezus is sterker dan de dood. Wie in Hem gelooft, zal leven voor altijd.

Zondag 5 april Palmpasen

Thema: Jezus lijdt uit liefde.

Jezus is een bijzondere Koning: Hij geeft zijn leven vol liefde uit handen om ons te verlossen.

Zondag 12 april Pasen

Thema: Jezus is opgestaan uit de dood.

Wij geloven dat Jezus echt is opgestaan uit de dood en dat Hij leeft!

Zondag 19 april 2e zondag van Pasen

Thema; Geloof in de Levende, ook al zie je Hem niet.

Jezus nodigt ons uit in Hem te geloven ook al zien we Hem niet.

PALMPASENSTOK MAKEN!

Met Palmpasen nodigen we alle kinderen uit om met een palmpasestok mee te lopen in de processie in de kerk, op zondag 5 april om 11.00 uur.

De zaterdag ervoor kun je een palmpasestok komen maken.

Plaats: Parochiecentrum, Nieuwe Schoolweg 2

Datum: zaterdag 4 april.

Tijd: 10.00 uur.

Je kunt je opgeven via de mail: louisemeulenbroek@hotmail.com of aan de medewerkers van de kinderwoorddienst.



KidsTime St Jankerk



Als je dit leest, is de bijeenkomst van de KidsTime net geweest! Die was op 6 maart en ging over de Vastentijd. Te kort geleden om al een verslagje in deze Pelgrim te schrijven, maar dat lees je de volgende keer. Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder.

De KIDS TIME is een club voor kinderen (van groep 5,6 en 7) waar we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk. Aan de hand van de grotere feesten maken we zo de gang door het kerkelijk jaar. Centraal staat telkens een spannend en voor kinderen geschikt themaverhaal uit de Bijbel of uit de traditie of een eigentijds verhaal. We praten met de kinderen over wat dit nu eigenlijk betekent. We doen een spel of activiteit dat goed past bij het thema en wij maken wat creatiefs. We beginnen en eindigen met een kort gebed. Spelenderwijs vliegt de tijd voorbij!

Kun je deze keer niet komen maar vind jij het wel leuk om mee te doen met de Kids Time, ook als je nog nooit bent geweest... Dan kun je nog altijd aansluiten op de eerst volgende bijeenkomsten.

Data 's: Op de vrijdagen - 15 mei en 26 juni.

Thema's: Zondag rustdag, Christoffel

Tijd: 15:30-17:00 uur

Locatie: Parochiezaal van de Sint Jan Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: 2 euro, per keer (t.b.v. materiaal)

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelen en Rim (werkgroep Kids Time)

Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing:

06 – 22 379 624 of saskiabal1900@hotmail.com



Tot ziens bij de Kids Time!



Om kennis van te nemen: Financiën

- Historisch snel hebben wij de jaarrekening 2019 klaar. We sluiten 2019 af met een verlies van € 169.257,-- Er is dus nog steeds werk aan de winkel.
- De verwarming van de Jacobuskerk is kapot en moet na 30 jaar vervangen worden.
- Na veel renovatie aan de pastorie aan de Haaksbergerstraat, moeten daar ook nog veel kozijnen vervangen worden.
- Het dak van de St. Jankerk is aan vervanging toe.
- Na 2020 hopen we de inhaalslag in onderhoud, die vele tonnen geld heeft gekost, achter ons te kunnen laten.
- **Incasso's kerkbalans**
 - o Omdat de meeste nieuwe incasso-opdrachten pas in februari ingeboekt konden worden, is de eerste incasso eind februari gedaan.
 - o Voor een aantal parochianen is de januari incasso eind februari gedaan.
 - o De maandincasso van februari is eveneens eind februari gedaan.
 - o De maandincasso van maart is per 1 maart gedaan.
 - o Per 1 april worden alle maand incasso's op de eerste van de maand geïncasseerd.
 - o De eerste kwartaal incassering en de jaarincassering zullen plaatsvinden eind maart.
 - o De volgende kwartaal incasseringen zullen plaatsvinden op 1 juni, 1 augustus en 1 oktober.
 - o Ook dit jaar kan het voorkomen dat u automatisch ZELF overmaakt en ook een opdracht tot incasso AAN ONS heeft gegeven. Wij proberen zoveel mogelijk na te gaan of u per ongeluk een machtiging AAN ONS heeft afgegeven en dan niet tot inning over te gaan. Dat zal niet altijd goed gaan.
 - o Waar de automatische incasso's nog niet zijn geïnd moet mogelijk nog een probleem opgelost worden. Wij nemen contact met u op. Gebeurt dit niet en u ervaart toch een probleem, bel dan even.
 - o Eenmalige machtigen zijn natuurlijk welkom, maar geven veel administratief werk. De oplossing is dat u zelf automatisch overmaakt of een doorlopende machtiging afgeeft. Stoppen is altijd mogelijk en met één berichtje geregeld. Ook kunt u tegenwoordig ten onrechte van uw rekening afgehaald geld gemakkelijk terug halen.
- De verkoop van de Mariakerk (€350.000,--) geeft ons voor 2020 enige lucht. Dit is overigens een bruto bedrag waar nog een flink deel kosten afgaan.

Vacatures of te wel: wie doet er mee?

Bezorgen Pelgrim

Pelgrim wordt door vrijwilligers bezorgd. Er zijn echter veel vacatures. Wij zijn blij met bezorgers die dit opvangen door in meerdere gebieden te bezorgen, maar dit is een onwenselijke situatie. Wij zoeken mensen die 10 keer per jaar een ommetje willen maken, waarbij zij dan ook Pelgrim door de brievenbus doen. Als u bezwaar heeft om in januari ook de brieven van de kerkbalans weer op te halen hoeft dat geen bezwaar te zijn. Dat moeten we dan anders oplossen. Er zijn vooral vacatures in de binnenstad en in Noord.

Bezoek aan nieuwe parochianen

Klachten over benaderen voor de kerkbalans komt in de voormalige Verrijzenisparochie nauwelijks voor. Daar worden namelijk alle nieuwe parochianen nog bezocht. Aan de voorkant weet men daar dan dus ook welke mensen niet mee willen doen aan de kerkbalans. Wij hoorden enthousiaste verhalen waarin verteld werd dat alle enveloppen gewoon klaarlagen, wat het ophalen tot een prettige gebeurtenis maakte.

Overigens is het mooi om nieuwe parochianen welkom te heten. Wie voelt er voor mee te doen aan bezoekgroepen in alle delen van onze parochie? U kunt zich melden via het secretariaat.



Wie helpt er met de administratie rond financiën en leden parochieadministratie

Er is veel werk verzet om de financiële administratie bij de tijd te brengen. Het moet nu allemaal iets gemakkelijker worden en het is tijd om zaken over te dragen. Met een zeer beperkte boekhoudkundige kennis en wat meer computervaardigheid ligt hier een dankbare taak. Wie helpt?

Rond de kerkbalans zijn de maanden november tot en met februari toptijden. Ook hier hebben we inmiddels veel opstartproblemen opgelost. Wie wil verder met deze taak met inzet te helpen ondersteunen. Enige computervaardigheid is wenselijk, maar er is ook werk voor iemand die gewoon het normale handwerk wil doen.

Nadere informatie is te verkrijgen bij onze vicevoorzitter: vicevoorzitter@katholiekenschede.nl
06-17 30 81 58

Wist u dat...

- .. er plannen bestaan om in, waarschijnlijk, het najaar de eucharistie te vieren in de Missa Mysterium (van Herman Finkers). Dit zal dan plaats vinden in de Jacobuskerk. Het is een als "gregoriaans meezingmis" omschreven eucharistieviering. Het is dus geen voorstelling maar een echte eucharistieviering. Nadere informatie volgt.
- .. tijdens de weekendvieringen de pastoraatsgroepen officieel zijn geïnstalleerd.
- .. wij erg blij zijn met hun enthousiaste en professionele inbreng.
- .. wij bij de overgang naar het nieuwe parochianen administratie systeem tientallen parochianen kwijt zijn, die al wel jaren hun kerkbijdrage betalen?
- .. wij een kaarsje opsteken dat het bisdom deze trouw betalende parochianen terugvindt.
- .. navraag in het parochie-netwerk nog niet het gewenste resultaat opleverde.
- .. wij graag van alle parochianen een mailadres zouden hebben.
- .. als u dit niet eerder via een kerkbalansformulier heeft doorgegeven wij dat graag alsnog ontvangen (secretariaat@katholiekenschede.nl)
- .. eerdere uitgaven van Pelgrim zijn te downloaden via de site www.katholiekenschede.nl





Paus Franciscus en emeritus Paus Benedictus en ben ik van het Lucas evangelie ?

30 januari hield Hendro Munsterman, Vaticaanwatcher, een lezing in de St. Jankerk. De opkomst was onverwacht groot. De aandacht vooraf in de TC Tubantia droeg er zeker aan bij dat uit geheel Twente bezoekers aanwezig waren. 140 in getal, vooral uit Enschede, Lossler en Haaksbergen.

De smeulige verhalen over het Vaticaan bleven achterwege, maar aan de hand van de evangeliën van Lucas, een stukje Matheus en Johannes, werd ons een wezenlijk verschil tussen de twee pausen uitgelegd. Ik kijk ineens heel anders naar deze evangelisten en de pausen. Wat is het verschil? Kort samengevat: Lucas kijkt van beneden naar boven en Johannes kijkt van boven naar beneden. Anders gezegd Lucas gaat uit van de gewone mensen. Jozef en Maria, die in de stal bezocht worden door de herders. Dit als teken van verbinding met de gewone mens. Johannes begint met de aankondiging van Jezus als unieke Godsgezant. Het doel van Johannes is, in zijn eigen woorden: dat u gelooft dat Jezus de Christus is, de zoon van God, en dat u door te geloven leven hebt in hem. Emeritus paus Benedictus was professor en wilde ook als paus ons de ideale waarheid van het geloof uitleggen. Hij vertrekt vanuit het ideaal. Paus Franciscus vanuit de realiteit. Hij leest de hele bijbel door de bril van het Lucas evangelie. Mij werd indringend duidelijk dat ik mij daar helemaal bij thuis voel. En met mij was dat zeker de ruime meerderheid, zo niet bijna allen.

Hiermee werd impliciet een probleem aangehaald dat wij in onze huidige kerk hebben. In ieder geval in Nederland, voelen de meeste katholieken zich thuis ook bij paus Franciscus. Erkenning van de realiteit als uitgangspunt voor geloven. Dan komt de kerk niet te ver van de mensen te staan en neemt men in Europa geen afscheid. De crisis in onze geloofsbeleving in een nutshell (=notendop - red.). Ik ben in ieder geval van het Lucas evangelie.

Dit was de tweede lezing van het afgelopen jaar. Eerder was er een lezing over de Zaligsprekingen. Wij zijn van plan op geregelde tijden nieuwe lezingen te organiseren.



DE VOEDSELBANK (Jacobuskerk)

Bij het zien van de bijgaande foto moest ik ineens ook denken aan het kinderliedje uit vroegere tijden "Ik heb m'n wagen volgeladen vol met oude wijven, toen wij op de markt kwamen begonnen zij te kijven, hop paardje hop, hop paardje hop enz. enz. Maar dit terzijde, het zijn dit keer geen oude wijven maar blikken maaltijdsoep voor de voedselbank.



Een supermarkt had ze een paar dagen in de aanbieding en daar maken we dan gebruik van. De ene keer zijn het soepen, de andere keer zijn het b.v. pasta's, blikgroenten of andere houdbare levensmiddelen die we voor de voedselbank kunnen kopen dankzij uw milde gaven.

WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR HULP VAN DE VOEDSELBANK.

Dit hangt af van het geld wat je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Anders gezegd, alle inkomsten worden opgeteld en daar worden dan de vaste lasten van afgetrokken zoals huur, gas-water-licht, zorgpremie enz. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding en is dit lager dan het normbedrag dan helpt de voedselbank je graag verder.

Zo verstrekt de voedselbank Enschede-Haaksbergen aan 480 huishoudens een voedselpakket waarmee wekelijks zo'n 1200 mensen worden voorzien van eten. Gemiddeld is een gezin na 11 maanden weer in staat zichzelf te redden.

Elke zondag wordt er aan het begin van de viering bij de mededelingen op gewezen dat de mensen houdbare produkten of anders geld kunnen geven. Voor de voedselbank c.q. voor de mensen die door wat voor omstandigheden dan ook zelf (tijdelijk) niet meer in staat zijn te zorgen voor een gezonde dagelijkse maaltijd voor zichzelf en voor hun kinderen!!!

En het is zo mooi om te zien dat er elke zondag weer levensmiddelen in de mand achter in de kerk worden neergelegd en dat er ook elke zondag wel mensen zijn die geld deponeren in de daarvoor bestemde geldgleuf in het tafeltje. Wat we zo dikwijls horen in de overweging waar het in het leven eigenlijk allemaal om gaat n.l. "het omzien naar je medemens" wordt zo, treffend in de praktijk gebracht. Eerst woorden maar dan ook daden als variant op "geen woorden maar daden", ook al is dat nou niet direct een kinderliedje, we kennen het allemaal nog wel!

WIJ ZIJN DE KERKGANGERS IN DE H.JACOBUSKERK ELKE ZONDAG WEER DANKBAAR VOOR HUN GULLE GAVEN!

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux?

Dit jaar, van vrijdag 5 juni t/m dinsdag 9 juni gaan we vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit jaar is een jubileum jaar. 70 x vanuit het bisdom.

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. U denkt misschien: maar dat is niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen ú wil ik zeggen: het is goed om nu mee te gaan. Dit is juist wel iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en brancardiërs en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hebt niets te sjuwen met uw koffer. Als u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs van € 330, = .

U stapt in uw eigen regio in de bus. (Weerselo) Alles wordt voor u geregeld, ja, als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenir. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg die Maria wees aan Mariette Beco en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.

De vijfdaagse bedevaart is van vrijdag 5 juni t/m dinsdag 9 juni 2020.

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven tot 1 mei bij uw propagandist :

Ans Olde Theussink Deurningen 06 27408273 Of

Bert Elferink, Deurningen 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.



'Wie is de Mol' wordt 'OP ZOEK NAAR JUDAS'

Kom en leef je uit in een spannend spel: OP ZOEK NAAR JUDAS.



"Op zoek naar Judas" is een groepsactiviteit in spelvorm die geschikt is voor 11 tot 80-jarigen. Het wordt gespeeld in groepen van 10 tot 12 personen in om het parochiecentrum van de H.M. Geboortekerk te Losser onder leiding van twee begeleiders van het Jongerenpastoraat. Het spel is gebaseerd op "Wie is de Mol", dat nu elke week op tv te zien is. Echter in deze versie zijn geen afvallers. Iedereen speelt mee tot het eind. Ook als je de tv-versie nooit gezien hebt, kun je het spel spelen!

Het spel kan gespeeld worden tussen jongeren of volwassenen onderling, maar een groep kan ook bestaan uit zowel jongeren als volwassenen. Dus

maak je deel uit van een leuke groep uit je buurt, je school of van een feest, meld je dan aan! Met minimaal 10 personen kan het spel al doorgaan.

Dit spel wordt aangeboden door twee begeleiders van het jongerenpastoraat. Normaliter bieden we de activiteiten aan aan de jongeren die in het bestand staan, maar dit keer willen we het breder 'uitzetten'. De deelnemers hoeven geen lid te zijn of te worden van de kerk of het jongerenpastoraat. Het is zo gemaakt dat je tijdens het spel iets over Judas te weten komt.

Wil je meedoen en een leuke middag of avond beleven met je eigen groep, meld je dan aan als groep bij: ans.telintelo@mariavlucht.nl. De kosten zijn 15 euro per groep, te voldoen bij binnenkomst. Koffie/thee en frisdrank zijn inbegrepen. We nemen contact op en bespreken de details en bepalen samen welke datum jullie het beste uitkomt.

Tot ziens!



goed om te weten



Theatergroep 'sTOF speelt op vrijdag 10 april 2020 om 19.30 u. een uniek stuk in het openluchttheater in Losser.

Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als we het bekende passieverhaal naar het nu zouden vertalen?

'sTOF neemt je mee in een indrukwekkende voorstelling met een aangrijpend verhaal en treffende liedjes.

Een verhaal over een vriendengroep, een gezin en één meisje in het bijzonder.

Ze krijgen te maken met allerlei gebeurtenissen die hun pad zullen kruisen.

Laat je meeslepen in een voorstelling over vriendschap, onzekerheid, passie, vertrouwen, geloof, hoop en liefde.

PUUR, een voorstelling die je lang bij zal blijven

Invalidenparkeerplaats St Jankerk

Wilt u alstublieft niet parkeren op het gele kruis naast de invalideparkeerplaats?

De ruimte die het kruis aangeeft hebben mensen nodig die gebruik maken van een scootmobiel of een rolstoel, zodat ze de hellingbaan naar de ingang van de kerk kunnen gebruiken.

Uw chauffeur mag u natuurlijk altijd afzetten bij de ingang, maar daarna moet er in de vakken geparkeerd worden en niet op het gele kruis!

Vrijheidsconcert; Enschede 75 jaar vrij

Weet u dat Enschede op 1 april 1945 van de Duitse overheersing bevrijd is? Om die reden geven wij, de Christelijke muziekvereniging 'Soli Deo Gloria', op zaterdag 4 april 2020 een Vrijheidsconcert. Wij nodigen iedereen uit voor dit concert, we beginnen om 19.30 uur en we houden het concert in Prismare het kloppend hart van Roombeek, Roomweg 167 in Enschede. De toegang is gratis.

Het is voor onze vereniging een bijzonder concert, omdat ook onze vereniging in de oorlog ondergronds is gegaan en in die periode geen concerten heeft gegeven, ook het 50-jarig jubileum in 1943 is niet gevierd.

Het concert is een muzikale reis met als thema oorlog en vrijheid. Medewerking wordt verleend door een violist en door basisschool De Fontein groep 5/6 onder leiding van Nicole van Somnium Music. Het wordt een prachtig concert, waarin de vereniging, onder leiding van Raymond Waanders, laat zien dat ze ook de oorlogsperiode goed doorstaan heeft.

Voor meer informatie zie www.solideogloria-enschede.nl



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Ietje Köiter
Clara Momesso
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 04 - 2020

maandag 6 april 2020
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 23 april 2020



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl
André Amelink, (bouw)- technische
zaken
Carina Adduci, secretaris
Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede"
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

**Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas
Enschede**



Brein de Baas

BETER ONTHOUDEN – BETER VOELEN



Dr. Frits Winter

Beter onthouden, Beter voelen

Leer de gebruiksaanwijzing kennen van het uiterst intrigerende besturingssysteem, dat we hersenen noemen. Deze twee en een halve kilo grijze stof is een mini-heelal met 120 miljard cellen, die via 10 biljoen schakelstations met elkaar in verbinding staan en informatie uitwisselen met een snelheid van 120 meter per seconde. De mogelijkheden van dit brein zijn praktisch onbegrensd.

Wie zijn brein de baas is, is heer en meester over zichzelf.

De eerste 5 hoofdstukken gaan over hoe je brein leert en onthoudt. Je leert af te rekenen met onder andere die vervelende vergeetachtigheid.

In de volgende 5 hoofdstukken gaat het over hoe ervoor kunt zorgen dat je brein kwalitatief beter kan werken. Hoe je opgeslagen rommel en ballast kunt kwijtraken. Vervelende gewoontes, stemmingswisselingen: weg ermee!

Brein de Baas leert je hoe je de volledige regie over je gedrag, je emoties en je denken (weer) in handen krijgt.

Het zijn vooral de praktisch tips die het boek een 'must' maken voor iedereen. Het kan leiden tot een rijker en gezonder leven tot op hoge leeftijd.

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **assurantiekantoor**
Seinen
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



WWW.BERTVANDERHEIDE.NL



Voor een uitvaart in
vertrouwde handen

Bij elke uitvaartverzekering
06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vredenhof
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vredenhof.nl





UITBOTTEN



KIK

De muizen hebben alweer zin in iets lekkers. In de keuken zit kosteres mevrouw Bontje met de pastoor koffie te drinken. Vanuit hun schuilplaats kijken de muizen of er toevallig koekkrumeltjes van tafel vallen. Maar nee. Er is alleen koffie, meer niet. 'Bah, geen koekjes, wat ongezellig!' broemt altijd hongerige muis. 'Ze doen zeker aan de lijn.' Mevrouw Bontje staat op. 'Ik ga eens even wat aan het groen doen!' zegt ze. 'Mooi', zegt de pastoor. 'En ik ga palmtakjes bestellen'. 'O nééé!' roept altijd hongerige muis. 'Volgens mij zijn ze overgestapt op GROENTE!' 'Wat??' roepen de muizen door elkaar. 'Zijn ze vega-dinges geworden? Vegetarisch?'

Mevrouw Bontje komt terug met lege jampotten. In elke pot doet ze water en iets groens. Een blaadje, een stengeltje. En zet die voor het raam. 'Wat érg!' roepen de muizen. Daar kun je toch niet van léven? En wij dan?' Ze gaan zich beklagen bij Kikker. 'Kik! De pastoor gaat voortaan plantjes eten! Wij zullen sterven van de honger!' Kik maakt een vrolijk sprong: 'Geen paniek, je weet toch wat voor tijd het is, vóór Pasen? Veertig dagen geen koekjes in de trommel. Houden jullie dat vol?' De muizen kreunen. 'Tot wanneer dan?' Kik bekijkt de potjes voor het raam. 'Als deze worteltjes hebben gekregen en uit zichzelf gaan groeien, dan is Pasen dichtbij.' De muizen zuchten. Dat duurt nog wel even. En je kan er niet eens van snoepen.



Doen

Knip een jong takje/uitloper van mama's of oma's kamerplant en zet die in een potje water. Er komen vanzelf worteltjes aan. Dan zet je ze in een potje met aarde. Sommige planten maken zelf miniplantjes in hun eigen pot, of er komen jonkies aan tak of blad. Die kun je oogsten en meteen in de grond zetten — hou ze goed vochtig. Voorbeelden van planten die je goed kunt stekken:



erwtenplantje, kindje-op-moeders-schoot, pannekoekplant, graslelie, chinese lantaarn, citroengeranium, vetplanten.

Rebus



Oplossing: Blijf geworteld in God

Uit de Bijbel

Want er komt een tijd
dat het volk van Israël wortel zal schieten,
dat het zal uitbotten en bloeien,
de aarde zal overdekken met zijn vruchten.

Jesaja 27,6



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns