

# Pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
februari 2020 / 2



**'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'**



Marlon Noordhuis  
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

**Wilt u een overlijden melden?**  
Bel dan 0800 8192.

Yarden  
Uitvaartzorg  
Enschede  
yarden.nl

**YARDEN**



alle informatie over de scholen vindt u op [www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)



Alphons Ariëns  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité  
steunen?

Dat kan! ANBI status  
Stichting Het Ariëns-Comité  
NL 67 RABO 001 1804 1738  
[www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)

# I N N E R B A L A N C E

## ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is. Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



**Awareness is the key to Health**

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands  
06 - 83 181 995 • [info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl) • [www.innerbalance-enschede.nl](http://www.innerbalance-enschede.nl)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.  
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider  
Tel. 06-39 17 04 07  
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl  
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

# Pelgrim

februari 2020, nr. 2

## Inhoud

- 5** Voorwoord  
pastoor Paul Daggenvoorde
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** Lectorencursus
- 13** Vastentijd in de St. Jankerk
- 14** Wat is mij dierbaar
- 16** Vieringenrooster
- 24** Telefonische Hulpdienst  
Caritas Enschede,  
overzicht 2019



Hebt u bij de vorige Pelgrim of in de loop van de afgelopen weken géén verzoek gekregen om mee te doen met Actie Kerkbalans maar wilt u wél een bijdrage geven, neemt u dan even contact op met het Parochieel Dienstencentrum, het telefoonnummer staat bovenaan op deze pagina.

## VAN DE REDACTIE

*Wat gaat de tijd toch vlug, het is al februari! Ondertussen zijn we al gewend aan het jaartal 2020. Maar wat zullen we zéppen: twintig-twintig of tweeduizend-twintig?*

En die winter? Komt die er nog wel of is sneeuw iets dat we nu alleen nog van foto's kennen? Hoe dan ook: winterse plaatjes spreken altijd tot de verbeelding.

Groetjes, Conny, Ietje, Clara, Ine en Annelies



## Klimaatverandering

Indrukwekkend steekt hij zijn kop op,  
uit een al even indrukwekkende bol.  
Een Amaryllis op het secretariaat in Enschede.

Ik had hem gekregen bij mijn verhuizing.  
Vorig jaar, toen ik vanuit de Wonne  
naar de pastorie ging.  
Uitbundig was hij daar tot bloei gekomen  
tijdens de kerstdagen van 2018.  
Enorme rode trompetten:  
'Gloria in excelsis Deo'.



Afgelopen zomer  
zette ik de bol in de tuin.  
Daar bracht hij zonder steel en bloem  
flink wat groen uit.  
Bladeren langwerpig als zonnepanelen,  
om zijn energie weer aan te vullen.

Zou het me lukken?  
De bol opnieuw tot bloei te krijgen?

Een instructie op YouTube leerde  
dat hij moest worden gesnoeid,  
en rustend overwinteren, zonder vorst.  
Dat deed hij tijdens de vroege herfst  
in de groentelade van mijn koelkast.

Na Allerzielen deed ik 'm geloven  
dat de lente was begonnen.  
Op de vensterbank, in de keuken.  
Voorzichtig kwam er een groen randje,  
maar de knop zette niet door.  
Toch te koud.

Ik bracht de bol naar het secretariaat.  
Daar zijn mensen.  
Daar is het overdag warm.  
Dat was tijdens de Advent.  
Maar te laat.  
Bloemen waren met kerstmis niet gekomen.

Nu is het februari.  
Forse knop, flinke steel.  
Vast, hij komt in bloei!  
Zal je zien,  
dat het tijdens de Vasten is.

*Paul Daggenvoorde, Pastoor*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22**

**Openingstijd locatiesecretariaat:**

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noord

**Lokale Beheergroep:**

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie Pelgrim:** Kopij kunt u sturen naar  
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-  
bijdrage** of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

**Vieringen: zie pagina's 16-17-18**

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



## De wijnstok, de ranken

Het voorjaar is in aantocht. Langs boomrijke wegen wordt gesnoeid. Nu kan het nog. Het is vakwerk, dat snoeien. Begin er maar aan. Welke takken zijn overbodig? Welke niet? Wat komt de boom of struik ten goede om tot volle bloei te komen? Het is fijn om het met een gerust hart over te kunnen laten aan mensen die er verstand van hebben. Dat scheidt vertrouwen. Gek genoeg kwam dit onderwerp ter sprake in de Bijbelgroep op donderdagmorgen. We lazen het verhaal uit Johannes 15, 1-17. In dit verhaal noemt Jezus zichzelf de ware wijnstok. Een beeld waarbij iedereen zich wel iets kan voorstellen. We zaten te puzzelen met elkaar. Wat zegt dit verhaal ons?

Wat probeert Johannes, de schrijver, ons duidelijk te maken? Toen en nu. Eerst maar eens goed naar de tekst kijken. Wat staat er precies. Welke woorden, zinnen komen terug. Herhalingen willen kennelijk iets accentueren. Met daaronder de vraag: Heb je het goed gehoord? Heb je het goed gelezen? Johannes laat als het ware weten: Ik vertel het nog eens, maar dan net even anders.

Op het eerste oog vonden we de tekst nogal zwart wit. Wijnranken snoeien, een pijnlijk proces, werd opgemerkt. Maar het doel is: rijker vrucht dragen. Daar gaat het om.



Het viel ons op dat we in ons gesprek vooral bezig waren met het snoeien. We bleven daar in hangen. Totdat iemand uit de groep zei: "Lees nog eens goed. Het gaat om het met elkaar verbonden blijven. We hebben elkaar nodig." Jezus wil, met het oog op zijn afscheid, zijn leerlingen bemoedigen. Straks staan ze er alleen voor. Het viel ons op dat Jezus in dit gedeelte zijn leerlingen vrienden noemt. Van leerling zijn ze tot vriend geworden. Opmerkelijk. De periode van leerling zijn is voorbij. Ze hebben Jezus van begin af aan meegemaakt, zijn manier van leven. Het heeft hen gevormd: van visser tot

leerling tot vriend. "Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader vernomen heb, aan jullie heb meegedeeld". (Joh. 15, 15) Ze zijn leerling af. Ze kunnen vruchten dragen die blijvend zijn. Johannes sluit dit deel af met de oproep: elkaar lief te hebben,. Huub Oosterhuis dicht: Goed is dat je goede woorden overweegt en wil: Heb je naaste lief die is als jij, de vluchteling, de arme, doe hen recht. Prent die woorden in het hart van je verstand.

*Lies van Veldhoven, pastoraatgroep*

**Op 27 december j.l.** hebben wij in de Jozefkerk afscheid genomen van Gerrie.

De belangstelling voor deze uitvaartdienst was overweldigend. Ook de vele kaarten vol medeleven die we mochten ontvangen gaven troost en hebben ons goed gedaan.

We willen allen hartelijk danken die hebben meegewerkt om van deze dienst een bijzondere dienst te maken. Dit is helemaal gelukt en we weten zeker dat Gerrie het daar helemaal mee eens is.

Wij als familie zullen haar vreselijk missen maar nu we zien dat zoveel mensen haar een warm hart toe dragen maakt dat voor ons de pijn een stukje dragelijker.

Nogmaals lieve mensen bedankt!!!!

Namens de familie Vaneker & Tönis

Willie Vaneker



**Gerrie Maria Vaneker-Tönis**

Enschede  
17/2/1947 - 21/12/2019

*'Bedankt lieve mensen,  
zorg goed voor elkaar...!'*

## H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email: [pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl)

Eric Sanders

Hetty Mulder

### Lokale Beheergroep:

Email:

[beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl](mailto:beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl)

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/  
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

### Bankrekening:

**NL15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** ziepagina's 16-17-18

**Elke eerste zaterdag van de maand:**  
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

### Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur  
in de maanden april t/m oktober ook elke  
zaterdag van 12.00-16.30 uur met  
rondleiding



## Veertig dagen

Veertig dagen gaan wij reizen  
door een onherbergzaam land.  
Eenzaam, moe en zonder uitzicht  
zo ver je zien kunt: rotsen, zand.

Mijn ogen zoeken horizon.  
Reikt iemand mij daar een hand?  
Soms win ik hoogte, stralend licht  
omgeeft mij van de overkant.

Van waterstromen kan ik dromen,  
levend water, koel en schoon.  
Water is mij als een spiegel  
waar ik jou mijn gezicht in toon.

Weerloos wacht ik op het donker,  
verlang naar bakens in de nacht.  
Licht opdat mijn voet niet struikelt  
warm licht waarop ik weerloos wacht.

Buigzaam, teer en ingesloten  
schors en windsels tegen de kou.  
Ik kan pas bloeien, opengaan  
door levend water, warmte, jou.

Stenen vertellen van mensen  
duizenden voeten onderweg.  
Liefde zoeken we, nieuw leven,  
hoop en geloof in ons geled.

*(Bron: theobaldusparochie.nl)*







**DE 21 MISDIENAARS VAN DE H. JACOBUSKERK IN 1956**

De bijgaande foto is van 1956 en stamt nog uit de tijd van het z.g. Rijke Roomsche Leven. Ik kreeg de foto in handen via Jaap de Bot die destijds vooraan in de Noorderhagen (het huidige studentenhuus Huize Hubertus) woonde met z'n ouders, broers en zussen. Broer Theo de Bot, hij is in 2018 overleden (op de foto staat hij vóór deken Nico van Dijk) was een van de 21 !!! misdieners die de St.Jacobuskerk toen telde, ja de tijden zijn echt veranderd! Zoals bijna altijd gebruikelijk in die tijd was er ook aan onze kerk 'n katholieke school verbonden en dat was de St.Jacobusschool, gelegen aan de Parallelweg op de plek waar nu het Wilminktheater staat. Elke morgen moesten de kinderen vóór het naar schoolgaan eerst naar de H.Mis in de Jacobuskerk die al om 7.30u. begon, daarna waren er nog 2 Missen en dat alle dagen van de week! En vóór het naar de kerk gaan werden de duiven op de Oude Markt nog even snel gevoerd die natuurlijk blij waren met zulke jeugdige kerkgangers.

Het hoofd van de St.Jacobusschool was toendertijd de strenge maar rechtvaardige mijnheer Velthuis die zo z'n eigen methodes had om lastige kinderen tot de orde te roepen, er zullen zeker nog mensen onder u zijn die

hem gekend hebben!

Dat de St.Jacobuskerk (het woord Geloofsgemeenschap was toen nog niet uitgevonden) veel gelovigen had onder de z.g. middenstandsgesinnen was natuurlijk niet zo verwonderlijk gezien de centrale ligging in de binnenstad van Enschede. Wat dat betreft waren ook veel van de misdieners die op de foto staan afkomstig uit deze gezinnen, namen als b.v. Platvoet, Hespny, Lurvink en Paping zullen nog velen van ons bekend voorkomen.

De namen van de priesters op de foto wil ik u in ieder geval niet onthouden:

Links onderaan de foto staat kapelaan De Lange met daarboven kapelaan Van Wijk, rechts onderaan de foto staat deken Nico van Dijk en daarboven koster Huiskes die ook zorgdroeg voor de 21 misdieners en woonde a.d. Langestraat 43, toen ook al horend bij de Jacobuskerk.

Is het geen prachtige foto uit 1956 met de jongens al of niet in 'n pofbroek met 'n driekwart lange vaak ook (houtje/touwtje) winterjas en met ander typische kenmerken uit die tijd!

*Jan Kattenpoel Oude Heerink*

### **Geloofsgemeenschap Zuid**

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253  
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87  
E-mail:

[secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl)

**Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22**

### **Openingstijden secretariaat:**

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en  
donderdag van 9.30-11.30 uur

### **Pastoraatgroep Zuid** E-mail:

[pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl)

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

### **Lokale Beheergroep Zuid** E-mail:

[beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl)

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

### **Redactie Pelgrim:** Annelies Tenbergen

[redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

**Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** zie pagina 16-17-18

### **De Roef,** Pastoor Geertmanstraat 17

#### **Contactpersonen:**

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

#### **Bijbelleesgroep:**

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

#### **Verrijzeniskerk**

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



### **Beste vrijwilligers,**

Namens de pastoraat- en lokale beheergroep Zuid willen wij op vrijdag 13 maart 2020 een vrijwilligersavond organiseren in de parochiezaal aan de Haaksbergerstraat 251 voor alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Zuid, aanvang 20.00 uur.

Het zal een gezellige avond worden met een drankje en hapje om iedereen voor weer een heel jaar vrijwilligerswerk te bedanken. Er wordt een leuke activiteit gepland.

Als het goed is hebben alle vrijwilligers een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Mocht u wel vrijwilliger zijn, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich voor 6 maart opgeven per e-mail [beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl) (bij voorkeur) of bellen naar Henny Pahlplatz 053-4322352 indien u geen internet heeft.

Wij hopen op een goede opkomst.

### *Pastoraat- en Lokale Beheergroep Zuid*



## Nieuwjaarsviering 2020



Op 11 januari hadden we in de St. Jankerk, al bijna een traditie, de Nieuwjaarsviering. Frank de Heus ging voor in een mooie viering, waarop hij de mensen opriep om elkaar een Zálíg Nieuwjaar te wensen, ipv de allerbeste wensen.

Wens elkaar toe, zei hij, dat je héél wordt, niet alleen van lichaam maar ook van geest.

Een mooie wens.

Tijdens de viering werd de zang ondersteund door All Together en het St. Jan-Michaëlkoor mmv enkele zangers van andere koren van Zuid.

Aansluitend was er koffie met wat lekkers in de kerk, en daarna werd in het zaaltje de bijeenkomst voortgezet met een hapje en drankje, en natuurlijk de verloting, er waren leuke prijsjes met als hoofdprijs de Paaskaars, dit jaar gewonnen door Bea Kotte, gefeliciteerd Bea.

Er waren meer mensen dan vorig jaar, die bleven voor een gezellig samenzijn, er moesten extra stoelen bij geplaatst worden.

We zagen mensen uit verschillende "locaties" van Zuid, dat is fijn om te zien.

Misschien was het u ook opgevallen dat onze beelden in de kerststal er weer prachtig uitzien, en dat de opstelling ook is veranderd, de koningen zijn nu echt onderweg naar de stal. Twee mensen, Henk Thüss en Marcel Kotte, zijn daar de afgelopen maanden erg druk mee geweest, zij hebben er verscheidene uren aan besteed, als dank kregen zij een kaars van de St. Jan aangeboden.

Er werd gevraagd wat de olifant in de kerststal doet, ik heb hier navraag naar gedaan, en het blijkt dat de koningen uit verschillende werelddelen kwamen, Europa (paard) Afrika (kameel) en Azië (olifant), dus eigenlijk moet er nog een paard bij.

Ook al bijna traditie, de vrijwilliger van het jaar werd bekend gemaakt.

Dat is wel even een dingetje, want wie kies je uit, iemand die ingewikkelde dingen doet, of iemand die zorgt dat de kerk en het zaaltje er altijd netjes uitzien, of die 10x per jaar de Pelgrim rondbrengt, of 1x per maand collecteert, de kaarsen afsnijdt en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Moelijk hoor, ieder doet wat in zijn of haar macht ligt, we zorgen er sámen voor dat de kerk een plek is voor iedereen, en houden gezamenlijk de kerk gaande.

Maar goed, ook dit jaar zijn de lokale beheergroep en de pastoraatgroep tot een overeenstemming gekomen, dat Annelies Tenberge de vrijwilliger van het jaar zou worden.

Máár, wij van de pastoraatgroep vonden dat daarnaast Lisette Janssen die titel ook verdiende.

Naast Annelies verricht ook Lisette veel werk binnen onze "locatie"

Dus hebben we besloten dat we bij wijze van uitzondering dit jaar 2 mensen die titel gunden.

Jammer genoeg kon Annelies Tenbergen er deze avond niet bij zijn, en hebben we alleen Lisette een bloemetje en een kaars aangeboden.

Annelies krijgt de kaars later aangeboden tijdens de vrijwilligersavond.

Als ik voor mezelf spreek, kan ik zeggen dat het weer een gezellige avond was, waarin we vertrouwd, maar ook nieuwe mensen hebben gezien.

Hopelijk dat we dit nog lang met elkaar kunnen doen.

*Namens de pastoraatgroep  
José Heitbrink*

# Lectorencursus

## Parochies Zuidoost Twente



Goed voorlezen en bidden in de liturgie gaat doorgaans niet vanzelf.

Je houding, het gebruik van je stem, het volume, de intonatie en articulatie, het doorleven van de tekst, het contact met de aanwezigen, met God .... Het draagt allemaal bij aan een geslaagde of minder geslaagde exercitie. Een goede lector neemt de aanwezigen mee in het verhaal en het gebed en draagt bij aan een viering die mensen raakt. Dat is best een hele kunst.

In twee bijeenkomsten bieden we een stuk theorie aan, maar leggen we de nadruk op het oefenen.

De eerste bijeenkomst staat in het teken van het welkom heten en de voordracht van een Bijbelverhaal. De tweede bijeenkomst staat in het teken van het voorgaan in gebed.

De cursus is met name bedoeld voor wie nog geen cursus op dit gebied gevolgd heeft, maar ook meer ervaren lectoren die toch nog eens willen oefenen, zijn welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats op de maandagen **2 en 16 maart van 19.30 tot 21.30 uur** in de parochiezaal en kerk van de Sint Jan aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede.

U kunt zich tot 26 februari opgeven bij Ferlina Ezendam van het centraal secretariaat van de Jacobusparochie: [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl) / 053 – 4785306. Pastoraal werker Frank de Heus leidt beide bijeenkomsten. Er is plek voor 8 cursisten. Van het volgen van de cursus wordt een aantekening gemaakt in het vrijwilligersbestand. Namens het pastoraal team Zuidoost Twente,

*Frank de Heus*





## Kinderwoorddienst en -vieringen in de Vastentijd in de Sint Jankerk

Gedurende de Vastentijd is er elk weekend iets voor kinderen te doen in de Sint Jan. Óf er is een gezinsviering, óf er is kinderwoorddienst. 'Teken van leven' is het thema van de kinderwoorddiensten gedurende de 40 dagen voor Pasen. We beginnen met het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk: Hij heeft hun hulpgeroep gehoord en zal hen bevrijden. Met de kinderen volgen wij Mozes in het boek Exodus. We horen van de plagen waarmee God Farao slaat en hoe het volk uiteindelijk door de rietzee van slaaf een vrije mens wordt. Dan is het inmiddels Pasen

geworden. De verhalen over Mozes bieden de kinderen als ze groter zijn een goede ondergrond om Jezus beter te verstaan. Dit jaar lezen wij uit het Mattheus-evangelie, waarin de evangelist Jezus als de nieuwe Mozes aan het Joodse volk bekend maakt.

Het programma is als volgt:

- ✚ Woensdag 26 februari, 18.30-19.15 uur: Aswoensdagviering met kinderkoor en uitreiken askruisje.
- ✚ Zondag 1 maart, 10.00 uur: Presentatieviering communicanten met doop en kinderkoor.
- ✚ Zondag 8 maart, 10.00 uur: Kinderwoorddienst
- ✚ Zondag 15 maart, 10.00 uur: Kinderwoorddienst
- ✚ Zaterdag 21 maart, 19.00 uur: Kinderwoorddienst
- ✚ Zondag 29 maart, 10.00 uur: Kinderwoorddienst
- ✚ Zondag 5 april, 10.00 uur: Gezinsviering met kinderkoor en Palmpaasstokken

Het is voor het eerst dat we de hele vastentijd door dit aanbod doen. We hopen dat veel kinderen er gebruik van maken.



## Wat is mij dierbaar.....

Op 13 september 2013 werd ik door het H. Vormsel in de Jacobuskerk opgenomen als lid van de katholieke geloofsgemeenschap. Een bijzonder moment. Niet zomaar gekozen. Het was ook de 66e verjaardag van mijn hartsvriendin Ans. Meer dan 10 jaar liepen we samen op, 's morgens met de honden in het bos, later ook op andere paden en tijdstippen. Een van die paden liep naar de Jacobuskerk, waar zij al vele jaren de spin in het web was. Mooie gesprekken over de betekenis van lezingen, over de kracht van de natuur. Ik mocht helpen, meedoen en sinds 2012 werkten we als team in het secretariaat. Voor die 13 september 2013 kocht ik voor ons beiden als aandenken een bedel met het symbool geloof, hoop en liefde. Een symbool ons op het lijf geschreven. Niemand had kunnen bedenken dat we twee jaar later, op dezelfde datum, in de Jacobuskerk bijeen zouden zijn om haar te gedenken. Zij draagt de bedel aan een halsketting, ik aan een armband. En zo zijn hemel en aarde door geloof, hoop en liefde met elkaar verbonden.....



*Hetty Mulder*



# KRONIEK

## OVERLEDENEN

02-01-2020 Nick van der Voort (80 jr), e/v José Van der Voort-Nederkroon

22-02-2020 Willy Boerrigter (82 jr), e/v J.M. Boerrigter-Mossel

# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 15/16 februari 6e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink + J. Heitbrink  Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 22/23 februari 7e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Korten	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde  Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Woensdag 26 februari Aswoensdag	Eucharistieviering Woensdag 09.30 uur J. Kortstee Askruisje Ariënskoor	Mariakoor Vocal Moments	Gebedsviering Woensdag 18.30 uur B. Jeunink + F. de Heus Askruisje/EHC Kinderkoor
Weekend 29 febr./1 maart 1e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Presentatie EHC Kinderkoor
Weekend 7/8 maart 2e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur T. Hannink  Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Twentse viering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 14/15 maart 3e Zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur H. v.d. Hulst Internationale viering Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur G. Korten + I. Khazoum  Mariakoor
Donderdag 19 maart Feest van H. Jozef	Eucharistieviering Donderdag 19.00 uur P. Daggenvoorde		

Rouw- en trouwkoor St. Joseph

## Collecteschema:

18 januari t/m 2 februari: Actie Kerkbalans

26 februari t/m 12 april: Bisschoppelijke Vastenactie





# Collectemunten: aftrekbaar & altijd contanten bij de hand

### Aftrekbaar van de belasting

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), waaronder uw kerkelijke bijdrage, collectemunten en giften, zijn onder bepaalde voorwaarden (die voor veel mensen wel gelden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat dit voor collectegiften niet aantoonbaar is, maken veel gemeenten gebruik van collectebonnen of collectemunten. Wanneer de betaling van de aankoop van de bonnen of munten via de bank heeft plaatsgevonden, dient het bankafschrift als bewijsstuk. Meer informatie hierover vindt u hier: <http://www.belastingdienst.nl/giften/>

### Eigen collectemunten

Het gebruik van collectemunten is alleen al handig, omdat u dan niet op zaterdag of zondagochtend een zoektocht naar geschikt collectegeld hoeft te doen.

Per 1 mei 2019 hebben we onze eigen collectemunten. Aan de voorzijde van de munten staat het logo van onze Parochie St. Jacobus de Meerdere, aan de achterzijde een getal:

- witte munten hebben het cijfer "1", waarde € 1,00
- grijze munten hebben het cijfer "2", waarde € 2,00
- Beige munten hebben het cijfer "5", waarde € 5,00

**Omdat we eerst even willen kijken hoe het gaat, zal het in het begin alleen mogelijk zijn om bij de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat 253 de munten op te kopen. Uiteraard kunt u ze ook inleveren bij de Jozef en de Jacobus.**

### Aantallen

De munten worden per zakje van € 20, € 30 en €50 uitgereikt. Dus:

- in een zakje met witte munten zitten er 20 stuks, totaal € 20
- in een zakje met grijze munten zitten 15 stuks, totaal € 30
- in een zakje met beige munten zitten er 10 stuks, totaal € 50.

### Munten kopen

Na het overmaken van het bedrag op banknummer NL15 RABO 0153166665 t.n.v. 'Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede en de vermelding van de gewenste munten kunt u de munten ophalen in de Pastorie van de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat 253.

Dit kan elke maandagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur en elke donderdagmorgen tussen 09.30 en 11.30 uur. Of na de viering in de St. Jankerk bij de koster.

**Ik verzoek u een kopie van uw bankafschrift of afschrijving mee te nemen, zodat we in de administratie kunnen bijhouden wie zijn collectemunten heeft opgehaald.**

Voor meer informatie:

Wendy Bathoorn-Steffens

06-45 92 43 62 (na 14:30 ivm werk / tot uiterlijk 19:30 ivm gezin)



## Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur  
(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur  
(contactpersoon Fie Otten)

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

## Ziekenhuis MST

De Kapel Elke zondag én op Christelijke Hoogfeesten 10.30 uur

Oecumenische viering, voorganger: dominee of pastoraal werker



## Kerstkribbe

In de vorige Pelgrim heeft u kunnen lezen dat de beelden van de kerstkribbe met veel toewijding zijn gerepareerd en opnieuw zijn beschilderd. Henk en Marcel hebben hier uren en dagen geïnvesteerd en het resultaat was dan ook prachtig.

Nu blijkt dat er al 3 beelden stuk zijn, omdat er kinderen doorheen liepen en tikkertje speelden, dat is toch niet te geloven!

Het maakt mij erg boos, daarom besloot ik dit te delen in de Pelgrim. Een beetje respect voor kerk en wat er in staat is toch niet te veel gevraagd?



*Lisette Janssen*

### Kerkbalans: een doorlopend verhaal.

Dankbaar kijk ik terug op het resultaat van de kerkbalans in 2019. Vaak heb ik er overgeschreven. Het is een beetje een vervolgverhaal geworden. Voor wie het niet gelezen heeft, is het misschien goed om oude Pelgrims hierover na te lezen. Dan is deze bijdrage ook weer beter te begrijpen.

Dankbaar ben ik ook voor de eerste tekenen over 2020. Ben ik een rupsje nooit genoeg? Dat was waarop ik inging in de vorige Pelgrim. Buiten een enkele die deze opmerking graag bevestigde, put ik weer kracht uit de eerste resultaten voor 2020. Ik zie nieuwe mensen aansluiten en ik zie een aantal mensen die snappen dat er meer moet komen, en dus ook hun bijdrage verhoogden. Dank daarvoor. En nogmaals: iedereen naar draagkracht.

Toch wil ik het volgende nog kwijt, om te kijken waar mogelijkheden tot uitbreiding liggen. In de wandelgangen hoor ik regelmatig dat vrijwilligers al genoeg bijdragen en daarom minder of geen financiële bijdrage hoeven te leveren. Daarnaast hoor ik regelmatig dat sommige koren wel met de collecte meedoen en andere niet. Het curieuze is dat veel van deze mensen juist tot de categorie behoren die meer bijdragen. Maar nu tot degenen die dat niet doen, omdat ze vinden dat ze al genoeg

doen. Als u lid bent van een vereniging dan worden minstens twee zaken van u verwacht: dat u vrijwilligerswerk doet en dat u contributie betaalt. Als alle vrijwilligers hun contributie niet zouden betalen, dan heeft de vereniging geen levensvatbaarheid, want de huur, de verwarming, de velden, de bond, de trainers, etc. moeten wel betaald worden.

Aan de koorleden die niet aan de collecte deelnemen zou ik willen vragen: waarom hoeft u niet bij te dragen en de vrijwilligers die in de kerk zitten wel?

Het is een steen in de vijver en de vergelijking zal vast tekortkomingen hebben. Waarom het gaat is: wat is de kerk ons waard.

Waarom schrijf ik dit steeds? Om er zeker van te zijn dat als we het aan het eind van het jaar niet hebben gered u niet kunt zeggen dat u niet gewaarschuwd bent. Dat laatste gaat niet alleen over geld, zie mijn december bijdrage.

Wij zijn blij met alle vrijwilligers en laat ik nog eens duidelijk stellen dat er ook velen zijn die hun dubbele verantwoordelijkheid nemen: vrijwilliger zijn én naar draagkracht bijdragen.

*Joop Hassink, Vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere.*

## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur.

**Zondag 16 februari.** 6e zondag door het jaar.

Thema: Wees echt in de Liefde.

God en je medemens liefhebben is voor Jezus het allerbelangrijkste!



**Zondag 1 maart.** 1e zondag van de veertigdagentijd.

Thema: Trouw zijn aan God.

Laat je door niets of niemand op de verkeerde weg brengen.

**Zondag 8 maart.** 2e zondag van de veertigdagentijd.

Thema: Luister naar Jezus.

Maak het soms even stil om je heen, dan alleen kun je naar Jezus luisteren.



## KidsTime St Jankerk

---



Over een paar weken is het zover, de KIDS TIME gaat dan voor de derde keer weer beginnen!!

De kinderen zijn van harte welkom op:  
vrijdag 6 maart 2020 van 15:30u tot 17:00u in de parochiezaal van de Sint Jankerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede).

Het thema voor deze bijeenkomst is:

### Vastentijd

De KIDS TIME is een club voor kinderen (van groep 5,6 en 7) waar we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk. Aan de hand van de grotere feesten maken we zo de gang door het kerkelijk jaar. Centraal staat telkens een spannend en voor kinderen geschikt themaverhaal uit de Bijbel of uit de traditie of een eigentijds verhaal. We praten met de kinderen over wat dit nu eigenlijk betekent. We doen een spel of activiteit dat goed past bij het thema en wij maken wat creatiefs. We beginnen en eindigen met een kort gebed. Spelenderwijs vliegt de tijd voorbij!

Kun je deze keer niet komen maar vind jij het wel leuk om mee te doen met de Kids Time, ook als je nog nooit bent geweest... Dan kun je nog altijd aansluiten op de eerst volgende bijeenkomsten.

**Data 's:** Op de vrijdagen - 15 mei '20 en 26 juni '20.

**Thema's:** Zondag rustdag, Christoffel

**Tijd:** 15:30-17:00 uur

**Locatie:** Parochiezaal van de Sint Jan Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

**Kosten:** 2 euro, per keer (t.b.v. materiaal)

**Begeleiders:** Saskia, Laura, Engelen en Rim (werkgroep Kids Time)

Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing:

06 - 22 379 624 of [saskiabal1900@hotmail.com](mailto:saskiabal1900@hotmail.com)

Tot ziens bij de Kids Time!





Rubriek verzorgd door de  
Katholieke Raad voor het  
Jodendom

Meer nieuws en achtergronden  
over de relatie van katholieken  
tot de joden is te vinden op:  
[katholiekeraadjodendom.nl](http://katholiekeraadjodendom.nl)  
[dagvanhetjodendom.nl](http://dagvanhetjodendom.nl)

 Katholieke Raad voor  
het Jodendom

## TOE BISJWAT

En van de joodse feesten waarvan maar weinig niet-joden gehoord zullen hebben, is *Toe Bisjwat*. De naam betekent letterlijk: de vijftiende van de joodse maand Sjewat. In 2020 valt het feest op 10 februari. Het gaat terug op een Bijbelvers uit

Leviticus 19, 23. Daar staat dat, wanneer de Israëlieten in het land een boom hebben geplant, ze de eerste drie jaar de vruchten moeten laten hangen, en dat ze deze in het vierde jaar naar de tempel moeten brengen om ze aan de HEER af te staan. Pas in het vijfde jaar mogen ze ervan eten. Dat maakte het noodzakelijk om voor de telling van de jaren een begindatum vast te stellen. Dat werd 15 Sjewat. Deze datum valt in een periode van het jaar waarin het voldoende heeft geregend om de natuur langzaam maar zeker te laten ontwaken. In de Misjna (toelichting op de Thora) gold die dag als een van de nieuwjaarsdagen. In latere perioden spreekt men ook wel van 'Nieuwjaarsdag van de bomen'.

Door de verwoesting van de tempel in 70 na Christus, toen er geen vruchten meer naar de tempel gebracht konden worden, boette de datum aan betekenis in. Maar in latere perioden kreeg deze nieuwe betekenis en groeide ze uit tot een van de joodse feesten. Op het ogenblik kent men in Israël het gebruik dat schoolkinderen op die dag een boom planten. Buiten Israël probeert men zoveel mogelijk vruchten die uit Israël afkomstig zijn te eten, soms onder het genot van vier glazen wijn (zoals op Pesach). Op die manier drukken joden hun verbondenheid met het land Israël uit. Tegelijkertijd is het feest ook in meer algemene zin een dag waarop men de verbondenheid met de aarde en het leven viert. Dat wordt met de dag actueler, ook voor niet-joden, nu in een razendsnel tempo en op grote schaal over de hele wereld bomen gekapt worden en de aarde ernstig wordt bedreigd. ■

*Schoolkinderen planten  
in Israël op Toe Bisjwat  
een boom*

# STILLE OMGANG

## Het mirakel van Amsterdam

“Als je dit eens hebt meegemaakt, kom je altijd weer.” De dame met wie ik de kerkbank deel in de Begijnhofkapel kijkt me veelbetekend aan. Ze is protestants van huis uit. Maar om in zo'n grote stoet door het centrum van Amsterdam te trekken... “Om met duizenden anderen te bidden en te getuigen van een andere waarheid dan die van de rumoerige stad is zó indrukwekkend. En de onderlinge verbondenheid die dat geeft... Het maakt niet uit wat je achtergrond is.”

Hoe leg je verbaasde omstanders uit dat deze stille tocht niet plaatsvindt vanwege een ramp, maar dat hier juist iets moois wordt herdacht? Dat stilgestaan wordt bij een manifestatie van God zelf in de Kalverstraat? Nee, niet deze week, maar op 15 maart 1345. Een stervende man zou daar toen de hostie ontvangen hebben. Ziek als hij was, spuugde hij die weer uit en zijn braaksel werd in het vuur gegooid. De volgende dag bleek de hostie ongeschonden in de haard te liggen en een priester bracht deze terug naar de kerk. Tot driemaal toe keerde de hostie op wonderbaarlijke wijze terug naar het huis. God zelf moest hier de hand in hebben en op de plek van de woning werd een kapel gebouwd. Tot de reformatie in de 16e eeuw zou deze 'Heilige Stede' ter ere van het 'Mirakel van Amsterdam' een drukbezocht bedevaartsoord zijn.

Sinds 1881 wordt het rondje dat pelgrims in de 14e en 15e eeuw liepen, jaarlijks opnieuw gemaakt op een zaterdagavond in maart. Uit het hele land komen bedevaartgangers af op deze processie, die in stilte gelopen wordt vanwege het verbod op katholieke processies dat tot ver in de 20e eeuw gold.

Voorafgaand aan de Stille Omgang vinden eucharistievieringen plaats in de Begijnhofkapel, de Krijtberg en de Mozes en Aäronkerk. De laatste richt zich speciaal op jongeren. Vanuit de kerken wordt de route van nog geen 3 kilometer gelopen door het centrum van Amsterdam. Bij de Heilige Stede in de Kalverstraat staat een brandend licht op een staander.

Meer informatie en aanmelding via: [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl). ■

Tekst en foto: Dick Vos



“Getuigen van een andere waarheid dan die van de rumoerige stad”



## Telefonische hulpdienst Caritas Enschede Overzicht 2019

De telefonische hulpdienst wordt vertegenwoordigd door een groep mensen vanuit de R.K. Caritas en de Prot. Diaconie Enschede. Acht personen hebben om beurten een maand de mobiele telefoon. Mensen die (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen en/of boodschappen nodig hebben, om een maand te overbruggen, kunnen hier terecht. Ook wordt een luisterend oor geboden voor andere hulpvragen. De vergaderingen van de telefonische hulpdienst worden om beurten gehouden in de Ontmoetingskerk en de St. Jan. Regelmatig worden de mensen die hulp vragen, doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding. Dit jaar er is weer intensief samengewerkt met o.a. de wijkcoaches in Enschede, vluchtelingen hulp, Alifa en met meer hulpinstanties in Enschede.

De kosten, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld.

Waar werd in 2019 hulp gegeven:

- Met 39 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 46 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van bijna € 2000,- Voor andere zaken is een bedrag van ongeveer € 100,- uitgegeven.
- Caritas Enschede heeft in de laatste weken van 2019 een inzameling van statiegeldbonnen bij een aantal supermarkten gehouden. De klanten konden hun statiegeldbonn schenken aan de minderbedeelde medemens. Met het totaalbedrag van deze bonnen ontvingen 120 gezinnen in Enschede een Kerstpakket.
- Op het Steunfonds Katholiek Enschede hebben we dit jaar ook weer een beroep kunnen doen.
- Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen doorverwijzen.

Tijdens de vieringen met Pasen en Kerstmis wordt in de katholieke kerk aandacht besteed aan Caritas en gecollecteerd. Achter in de kerken ligt de gezamenlijke folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar het telefoonnummer verwezen. De folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

*Namens de telefonische hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede,  
secretaris Ans Koiter*





## Werken aan je toekomst

**783 Miljoen mensen verdienen te weinig om van te leven. Met een goede opleiding kunnen zij een fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker.**

In 2020 steunt Vastenactie projecten voor beroepsopleiding. Daarmee stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

### Helpt u mee?

Technische leerboeken voor een hele klas van 20 leerlingen kosten bijvoorbeeld € 24.

[www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl)



IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50



**VASTENACTIE**

## Huis van spiritualiteit Op zaterdag 29-2: 'Een hongerdoek maken – creatieve workshop'

Op zaterdag 29 februari, de 1e zaterdag van de 40-dagentijd, maken we een hongerdoek. Na een korte uitleg over het hoe en waarom van het hongerdoek maakt iedere deelnemer zijn of haar hongerdoek individueel. Vervolgens worden de gemaakte doeken tot Pasen geëxposeerd. Daarna kan iedereen zijn/haar eigen doek meenemen.

**Wanneer:** zaterdag 29 februari, 9.00 -15.00 uur

**Kosten:** € 25,00 (incl. maaltijd)

**Waar:** Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth), Gravenallee 30, Denekamp

In verband met reservering ruimte, maaltijd, materialen en eventuele calamiteiten is **aanmelding voor vrijdag 21 februari noodzakelijk**

Opgave: 0541-35 35 51 (09.00-12.00 uur) of [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl)



## De Roep 2020 in de Jacobuskerk

Op Drie Koningen (6 januari) vond er een bijzonder muzikaal spektakel plaats rond en in de Jacobuskerk. Omdat het de laatste dag was dat de midwinterhoorns zich mochten laten horen met hun 'Roep', was onder regie en leiding van Diet Gerritsen en haar wereldkoor IntervOcaal dit project georganiseerd.

De muzikale samenwerking van het kinderkoor JM o.l.v. Valery Maduro, het koor Intervocaal, het carillon van de Grote Kerk, een groep hoornblazers en een didgeridoo speler gaven een unieke kijk op de

mogelijkheden van dit vocale en instrumentale samenspel.

De instrumenten communiceerden met elkaar en met de twee koren. Voor het publiek was deze bijzondere muzikale productie een interessante start van het muzikale jaar 2020. Wie weet was dit ook het begin van een nieuwe traditie en kunnen we deze bijzondere 'Roep' volgend jaar op 6 januari opnieuw horen en mee beleven.



### Meer dan gewoon

Meer dan gewoon was de oecumenische viering op 19 jan. 2020 in het kader van de week van Gebed voor de eenheid.

De viering vond dit keer plaats in het Helmer Theater van TPZ, de plek waar de plek waar de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek haar vieringen houdt. Het theater was vol, er waren echter geen kinderen, waardoor de kindernevendienst kwam te vervallen.

Er werd veel gezongen, waarbij de meeste liederen voor de aanwezigen van verschillende kerken, goed waren mee te zingen.

Van de verschillende kerken waren er muzikanten, die samen speelden en ook een deel van de samenzang begeleidden.

Ds. Bob Wijnbergen deed de overweging, waarbij hij treffend de overeenkomst tussen de lezingen en de huidige tijd wist te benoemen.

De collecte was bestemd voor kinderen en tieners uit Vayk in Armenië. Een groep jongeren uit Enschede gaan daar naartoe en zorgen voor een geweldige week voor de kinderen van Vayk. De jongeren tussen 12 en

18 jaar, vertelden zelf iets over het project en haalden ruim 600 euro op.

Na de viering werd er in het restaurant van TPZ volop koffie en thee gedronken en nagepraat, waarbij de positieve reacties opvielen.

Deze viering was de start van de week van gebed voor de eenheid.

Dit kreeg een vervolg met elke avond een bijeenkomst over bidden, steeds op een andere locatie.

Op maandag was ik erbij; aan de Lasondersingel in het zaaltje naast de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, organiseerde deze kerk, samen met de Bethelkerk deze bijeenkomst.

Na een video over bidden, die mij deed denken aan onze eigen 'liturgie training', gingen we in 6 groepjes van 6 mensen bespreken wat wij hier zelf aan beleven en gingen bidden.

Meest aansprekend voor mij was het gevoel, dat we allemaal uitgaan van dezelfde woorden en dezelfde GOD aanbidden, maar ieder op zijn eigen manier.

*Tiny Hannink*



# goed om te weten

Theatergroep 'sTOF speelt op vrijdag 10 april 2020 om 19.30 u. een uniek stuk in het openluchttheater in Losser.

Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als we het bekende passieverhaal naar het nu zouden vertalen?

'sTOF neemt je mee in een indrukwekkende voorstelling met een aangrijpend verhaal en treffende liedjes.

Een verhaal over een vriendengroep, een gezin en één meisje in het bijzonder.

Ze krijgen te maken met allerlei gebeurtenissen die hun pad zullen kruisen.

Laat je meeslepen in een voorstelling over vriendschap, onzekerheid, passie, vertrouwen, geloof, hoop en liefde.

PUUR, een voorstelling die je lang bij zal blijven



Wist u dat Caritas Enschede een eigen website heeft? Wilt u weten hoe u ons kunt helpen? Of hebt u hulp nodig?

Kijk op [www.caritasenschede.nl](http://www.caritasenschede.nl)

## Sobere maaltijd 7 april in de goede week in Enschede

Een sobere maaltijd in de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Een moment van bezinning en soberheid. En van ontmoeting met elkaar, want is een maaltijd daar niet bij uitstek de gelegenheid voor?

In Enschede in de goede week op dinsdag 7 april van 18.00-19.00 uur in de Ontmoetingskerk Varviksingel 139.

De maaltijd is gratis maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het vastenactieproject: Werken aan de toekomst voor betere kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren door scholing in landen zoals Zambia, Bangladesh, Malawi.

Meer info: [rinavdhulst@kpnmail.nl](mailto:rinavdhulst@kpnmail.nl)

U hebt het vast al gelezen: onze nieuwe rubriek: Wat is mij dierbaar.

Hiervoor zoeken wij nog kopij, hebt u ook iets dat u dierbaar is en waarover u een paar woorden kunt schrijven?

Laat het ons weten, we plaatsen het graag in Pelgrim.

mail uw bericht, heel graag mét foto naar: [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)



## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
letje Köiter  
Clara Momesso  
Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 03 - 2020

maandag 24 februari 2020  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 12 maart 2020



### Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde  
Joop Hassink, vice-voorzitter  
06-17 30 81 58  
vicevoorzitter@  
katholiekenschede.nl  
André Amelink, (bouw)- technische  
zaken  
Carina Adduci, secretaris  
Mathias Baveld, penningmeester@  
katholiekenschede.nl

### De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur  
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

**Huis van verhalen** - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:  
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

### De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle  
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.  
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

**Website:** [www.caritasenschede.nl](http://www.caritasenschede.nl)

**E-mailadres** [secretaris@caritasenschede.nl](mailto:secretaris@caritasenschede.nl)

**Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54**

**Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede**





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid  
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

**V**  
**Varvik**  
UITVAARTZORG

**Uw herinnering  
is onze zorg.**

Sinds  
**1828**

053 432 19 55 • [www.varvikuitvaartzorg.nl](http://www.varvikuitvaartzorg.nl)





## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

### Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

**Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17**

**info@leidekkersbedrijf-koenders.nl**

**www.leidekkersbedrijf-koenders.nl**

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein  
moet u bij Mellink Schilders zijn.



**Mellink Schilders**

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

# siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **assurantiekantoor**  
**Seinen**  
*geld(t) als de beste*



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



WWW.BERTVANDERHEIDE.NL



Voor een uitvaart in  
*vertrouwde* handen

Bij elke uitvaartverzekering  
**06 - 81 02 60 62**

**BERT VAN DER HEIDE** UITVAARTZORG



“Een uitvaart  
is méér dan  
begraven of  
cremeren.”

*Ron de Leeuw*

Uitvaartleider

*In dienst van het leven*



**vredenhof**  
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)





# OMMEKEER



# KIK

'Heb je het gehoord?', zeiden de muizen tegen Kikker, 'Roets is terug!' 'Hartstikke mager!' piepte dikke muis. 'Zijn verdiende loon', zei een ander. Tja. Roets de muis was weken geleden erop uitgegaan. 'Ik verveel me suf hier. Ik ga op zoek naar kaas en zoete koek in de stad. Tabé!' En weg was hij. De muizen waren stiekem een beetje jaloers. Naar de grote stad? En daarna boos. Naar de grote stad! Hen zomaar in de steek laten! Vanmorgen vonden ze Roets bibberend onder de kerkbank. 'H-hebben jullie wat te eten voor me? Ik heb al dagen niks g-gehad. De m-mensen in de stad voeren oorlog t-tegen ons. Met m-muizen-vallen en g-gifkorrels. Ik kreeg zo'n spijt.'

'Eigen schuld,' zei dikke muis. 'Jij moest toch zo nodig op avontuur? Van ons krijg je niks. Je moet je lesje leren!' En nu riepen ze Kikkers hulp in. 'Kik, kom mee. Vertel Roets dat hij zijn eigen eten maar op moet scharrelen. Buiten! Onze keuken is van ons.' Kikker sprong van zijn wijwaterbak en zag Roets uit de verte al zitten. 'Je bent teruggekomen, Roetsie, kom hier!' En hij sloeg zijn kikkerpoten om het iele muisje heen. 'Ik ben d-dom geweest', zei Roets. 'Ik ben al blij als ik appelschillen mag eten.' 'Ben je mal', zei Kik, 'Je hoort er gewoon bij. Keerde iedereen maar eens om.' Roets kreeg dezelfde droge kruimels als iedereen. Want het was natuurlijk wel vasten.



## Puzzel

Wat wil 'Keer je om' eigenlijk zeggen? Maak deze puzzel en je leest het woord in de gekleurde vakjes: een tip voor de tijd naar Pasen. Het begint met een v, net als alle andere woorden!

- 1 Wees niet gierig maar juist v . . . . . g.
- 2 V . . . . . f je schuldenaren.
- 3 De tijd van ommekeer duurt v . . . . . g dagen.
- 4 Deze tijd heet ook de v . . . . . n.
- 5 V . . . . . w je hart.
- 6 Sluit v . . . . . p met je naaste.
- 7 V . . . . . r de wereld, begin bij jezelf.
- 8 Op Goede V . . . . . g zijn de 40 dagen bijna voorbij.



Oplossing: vrijgave, vergeef, veertig, vasten, vernieuw, vriendschap, verbeter, vrijdag, 'Verander'.

## Uit de Bijbel

Jezus vertelde over de zoon die van huis was weggelopen en terugkwam. 'De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei: 'Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.' Maar de vader zei tegen zijn knechten: 'We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.' Toen gingen ze feestvieren.

Naar Lucas 15,24-32



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: Marcel Jurriëns