

pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
december 2020 / 10



Zalig Kerstmis en gelukkig Nieuwjaar

'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl



In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede

I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is.
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Pelgrim

december 2020 / 10

Inhoud

- 5 Voorwoord pastor Frank de Heus
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 13 Ik geloof of Ik geloof het wel
nieuw: een 16+ jongerengroep
- 14 Allerzielen: rectificatie van de
namen van de overledenen
- 16 Vieringenrooster
- 24 Laat u ook belastinggeld liggen?
- 26 Waakzaam zijn door pastor
Willy Rekveld



Wegens kerstvakantie is het
Parochieel Dienstencentrum
Enschede gesloten van
woensdag 23 december 2020
t/m zondag 3 januari 2021.



...dat er een telling moest worden gehouden...

Kerst in Corona.

In de kerk misschien geen plek.
En ook bij elkaar niet.
Toch tel je mee.
God van alzo hoge
heeft een waanzinnig verlangen naar mensen.
Hij komt onder ons, én rekt op ons.

Als kind geboren
legt God zichzelf
en de menswording van anderen
in onze handen.

Of we ook in tel zijn!
Moge ieder dat ervaren.
Een klein gebaar, een fijne kaart
een app bericht, of telefonisch een groet.
Je kunt soms niet vermoeden
hoe hartverwarmend goed dat doet!

Zalig kerstmis en gezegend nieuwjaar.

Namens pastores, bestuur en secretariaat,

Paul Daggenvoorde, pastoor

VAN DE REDACTIE

Ook wij willen u een fijne Kerst toewensen
met de nodige warmte,

en een goed begin van **2021**

Groetjes,

Conny, Ietje, Clara. Annelies en Ine



Kerstmis 2020: een nieuw begin!

Het is het jaar 1223.

Franciscus van Assisi bevindt zich in Creccio, Italië, en vraagt zich af, hoe hij het Kerstverhaal met dat arme, behoeftige kindje Jezus, voor de arme en eenvoudige mensen in die regio open kan leggen.

Franciscus bedenkt zich de eerste levende Kerststal. En dat spreekt aan!

Het fenomeen ging de hele wereld over, maar werd ook al snel geannexeerd en geperverteerd door bijvoorbeeld de rijke elite in Napels, die in hun huizen grote en rijk aangeklede kerststallen plaatsten.

Franciscus zou ervan gegruwd hebben. Franciscus zag in die letterlijk arme Jezus namelijk een inspirerend voorbeeld van hoe wij alles in ons leven in God's handen kunnen leggen.

Franciscus leerde van Jezus de kunst van het loslaten.

En ik geloof, dat wij ons de afgelopen maanden in die kunst hebben kunnen of moeten oefenen. Noodgedwongen weliswaar

De vanzelfsprekende omgang met elkaar was er niet meer. Fysiek contact werd afgeraden. De gang over de grens voor vakanties was 'not done'.

Sommigen verloren familieleden, vrienden of bekenden aan het virus.

Afstand kwam in plaats van nabijheid.

Scholen gingen soms geheel, tijdelijk of half dicht. Je zag je collega's van werk niet meer. Jong en oud voelde zich beperkt. Dat was de negatieve kant van het loslaten.

Toch was dat loslaten niet alleen maar negatief.

We hebben de illusie moeten loslaten, dat we alles in de hand hebben; dat we alles vooruit kunnen vastleggen, zeker stellen, controleren. We hebben moeten leren leven bij de dag. We werden ons wellicht meer dan ooit bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze medemens; dat onze vrijheid grenzen heeft, waar die de ander tekort doet of in gevaar



brengt; hoe belangrijk het gewone menselijke contact is.

We kregen meer tijd voor ons gezin, voor vader of moeder. We realiseren ons en waardeerden meer dan ooit het belang van school, van goede zorg, van een overheid die de solidariteit tussen mensen organiseert.

Kleine tekenen van aandacht werden zeer op prijs gesteld.

Het is de afgelopen maanden over onze menselijkheid gegaan. Willen wij zorg hebben voor kwetsbare medemensen, voor ondernemers die in het nauw zijn gekomen, voor werknemers die hun baan verliezen, voor mensen die alleen komen te staan? Er is naast incidenten enorm veel steun gegeven en ook veel solidariteit geweest. Zal dat alles straks weer ondersneeuwen, als alles weer normaal wordt? Of kunnen we dat vasthouden?

Kerstmis is het feest van de menswording van God; van een nieuw begin; van vernieuwing. Woorden die hol kunnen klinken, maar die ook inhoud en waarde kunnen hebben, als zij ze inhoud en waarde geven.

Ik hoop dat deze **Kerst 2020** voor u, voor jou, een nieuw begin markeert. Dat we een ontwrichtend jaar achter ons laten en met hoop het nieuwe jaar binnen gaan.

Ik wens u, jou, een **zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!**

Pastoraal werker Frank de Heus



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage** of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Toegangsregeling voor vieringen Kerstmis 2020 Jozefkerk

Vanwege de te verwachten grote belangstelling voor de vieringen rond Kerstmis en het zeer beperkte aantal plaatsen geldt de volgende regeling:

Voor alle vieringen in de Jozefkerk geldt de gebruikelijke aanmeldingsplicht.

Degenen die zich hebben aangemeld en voor wie plaats is, ontvangen een mail met een volgnummer dat ook op de lijst bij de ingang van de kerk staat.

Deze mail dient als toegangkaart en dient dus te worden getoond.

Voor de vieringen op zondag 27 december en zondag 3 januari 2021 geldt de normale aanmeldingsregel.

U kunt zich voor alle bovengenoemde vieringen aanmelden bij het locatiesecretariaat: via de mail of telefonisch op donderdag 17 december en woensdag 23 december tussen 09.00 uur en 11.00 uur.

Belangstellenden zonder aanmeldingsmail en nummer kunnen helaas niet worden toegelaten in de Kerstvieringen

Zeker zullen mensen moeten worden teleurgesteld maar helaas kan dit niet anders in deze moeilijke tijd. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Pastoraatgroep/beheergroep Noord.

Mail: reserveren.noord@katholiekenschede.nl
Telefoon: 053-4354808. (donderdag 17 december en woensdag 23 december tussen 09.00 uur en 11.00 uur)



Klein gebaar

In deze tijd kan heel veel niet. Maar wat kan wel? Om je daarop te richten is een kunst op zich. Een kaartje door de brievenbus met een lieve groet. Een telefoontje met de vraag: "Hoe gaat het nu met je?" Een mail met een mooi gedicht. Een wandeling twee aan twee. Een kopje koffie, een kopje thee, een kopje troost, een kopje aandacht. Een groet, een zwaai, cadeautjes hangend aan een lange stok, aangereikt in de buitenlucht. Met elkaar opnieuw de waarde van het kleine gebaar ontdekken, van mens tot mens. In de kerk worden we creatief bij de vredesgroet. Een belangrijk moment in de viering. Alle vredesgedachten van de aanwezigen verbinden zich als het ware met elkaar in een verlangen naar echte vrede. Vooral in deze kersttijd waarin gezongen wordt: Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft. Vrede, een groot goed, maar broos en kwetsbaar, in het klein, in onze eigen omgeving, in het groot, wereldwijd. Dromen, visioenen over vrede gaan al eeuwenlang met ons mee: zoals de belofte dat wapens omgesmeed zullen worden tot ploegijzers. De wolf en het lam gaan samenwonen, de panter zal zich vlijen naast het bokje. Vooral in moeilijke tijden horen we graag troostende woorden. Begint het daar niet ergens?

Elkaar van harte het goede toewensen? Misschien wel klein en onopvallend, maar het is er, een begin van vrede. In de evangeliëverhalen lezen we dat Jezus weldoende rond ging en steeds opnieuw de vrede wenste aan zijn toehoorders. Vooral aan de kwetsbaren, mensen die niet gezien werden. Aan het slot van een genezingsverhaal zegt Jezus heel vaak tegen degene die genezen was: "Ga heen in vrede!" Het leven kan weer opgepakt worden, met nieuwe moed. Er is iets goeds gebeurd aan degene die genezen is. Bij Matteus 5, 9 worden mensen die vrede een warm hart toedragen, bemoedigd in de uitspraak: "Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden." In Spreuken 12, 20 lezen we: vreugde wacht wie vrede zoeken. Spreuken moedigt een besef, een houding van vrede aan. Alledaagse levenskunst, zou je kunnen zeggen, in het klein, in het groot. Aan het einde van dit jaar staan we stil bij hoe het jaar verlopen is. Hoe we het jaar 2020 afsluiten. Hoe we hoopvol het nieuwe jaar ingaan.

*Namens de pastoraatgroep: Vrede en alle goeds, voor nu en in het nieuwe jaar.
Lies van Veldhoven*

Afscheid

Rikie Escobosa en Leo Siegmund zijn onlangs gestopt als coördinator van de Pelgrimgroep. Beiden hebben vele jaren op diverse plaatsen en functies heel veel betekend voor de voormalige Jozefparochie en later de geloofsgemeenschap.

Hiervoor spreken wij onze grote dank uit.

Leo heeft in het verleden al een Jacobusspeld mogen ontvangen en Rikie heeft woensdag 11 november j.l. in kleine kring (vanwege Corona) ook deze speld uitgereikt gekregen door Joop Hassink en ondergetekende.

Paul Wolbert heeft onlangs afscheid genomen als lid van de beheercommissie Noord. Hij blijft wel actief als adviseur van de locatie en de stichting behoud Jozef.

Ook hij heeft in lange jaren veel betekend voor de Jozefparochie en hiervoor in het verleden al een Jacobusspeld mogen ontvangen. Ook aan hem grote dank.

In de toekomst als er wellicht weer een vrijwilligersavond wordt gehouden zal hier zeker nog aandacht aan worden geschonken.

*Namens de beheergroep/pastoraatgroep,
Rien Tiehatten*

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud
Bennie Elferink, techniek/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

**NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.00 uur met rondleiding.



Toegangsregeling vieringen Kerstmis.

Vanwege de te verwachten grote belangstelling voor de vieringen rond kerstmis en het zeer beperkte aantal plaatsen geldt de volgende regeling:

Voor beide vieringen in de Jacobuskerk geldt de gebruikelijke aanmeldingsregeling. Degenen die zich voor een Kerstviering hebben aangemeld en voor wie plaats is, ontvangen een mail met een volgnummer dat ook op de toegangslijst staat. Print de mail uit en gebruik deze als toegangskaat voor de betreffende viering.

Vanaf 17 december kunt u zich aanmelden bij het locatiesecretariaat via de mail, of telefonisch op vrijdagmorgen 18 december.

Belangstellenden zonder volgnummer kunnen helaas niet worden toegelaten. Deze regeling is mede in het leven geroepen om vervelende situaties bij de ingang van de kerk te voorkomen en een en ander soepel te laten verlopen. Zeker zullen mensen moeten worden teleurgesteld maar helaas kan dit niet anders in deze moeilijke tijd. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Pastoraatgroep/beheergroep Jacobuskerk

Reserveren:

reserveren.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Op vrijdagmorgen van 09 tot 12 uur: 053-4315904

Kijk voor de vieringen op pagina 16 + 17



Kunt u dit jaar niet bij de Kerstvieringen zijn, dan kunt u het aloude Kerstverhaal zelf (voor)lezen bij de kerstboom.



Zalig Kerstfeest!

Het kerstverhaal

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.



Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.



Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.

Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft."

Toen de engelen waren teruggedaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt."

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.



Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, de naam die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Beste parochianen

In de St. Jankerk wordt met Kerstmis volop gevierd, alleen mag dat slechts met 30 mensen per viering.

Daarom is het van groot belang dat u reserveert van tevoren, zoals dat al maanden gebruikelijk is. Indien u dat per mail doet, ontvangt u altijd een mail terug met antwoord of er plaats voor u is.

Staat u niet op de lijst van aangemelde personen, dan kunnen wij u niet toelaten, hoe zeer ons dat ook spijt.

Er geldt een **mondkapjesplicht** voor binnenkomst en uitgaan van de kerk, als u op uw plaats zit, mag het mondkapje af.

Aanmelden voor één van de vieringen met Kerstmis: Dat kan bij voorkeur per e-mail aan:

reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

(let op: het woord 'reserveren' hoort ook bij het mailadres!)

Geen e-mail ?

U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur bellen met Jose Heitbrink, op de vrijdag voor de betreffende viering. Tel. 053-4316209

U kunt voorafgaand aan de viering weer een kaarsje aansteken bij Maria.

We wensen u een Zalig Kerstfeest.

Pastoraat-en Lokale Beheergroep Zuid



Even voorstellen... Wie ben ik en wat ga ik doen in de kerk?

Ik heet Andrea Smits, ben 32 jaar oud, getrouwd en moeder van twee peuters. Ik kom in de Sint Jan kerk het kinderwerk versterken. Mijn eerste vuurproef is het "kindje wiegen" dat we dit jaar voor het eerst op 25 december as. om 15^{oo} in de Sint Jankerk houden. Maar waarom wil ik het "kindje wiegen" nou eigenlijk organiseren? Waarom is er in de coronatijd een vreemdeling de gemeenschap ingestapt en mee gaan doen?

Het voelt voor mij meer als thuiskomen, want ik ben vanaf mijn eerste heilige communie in 1997 misdienaar in de gemeente waar mijn ouders nog wonen (St. Anna Kerk in Düren, Duitsland) en wil nu dolgraag voor mijn dochters aan een gemeenschap werken waar we ons over de hele wereld thuis kunnen voelen in een viering, en altijd welkom zijn in Gods huiskamer (de kerk). Ik ben al een paar weken bezig met het uitwerken van deze viering en heb daardoor al kennis mogen maken met en paar trouwe helpers van God in jullie midden. Heel erg bedankt voor de warme ontvangst. Ondanks corona voel je je hier altijd welkom. Ik kijk er naar uit om iedereen een keer te leren kennen maar ik mag dus al op 25 december 15^{oo} het "kindje wiegen" verzorgen, mijn idee is:

"We gaan samen op kraambezoek in de woonkamer van God (in de kerk)"
Dit kraambezoek is de vervanging voor de kerstkleuterviering, speciaal voor de jongste kinderen en hun families. Kerst vieren met een nieuwe kijk op Jezus geboorte. Schrijf je van te voren in onder vermelding van je naam en de leeftijd van de deelnemende kinderen op dit email adres: reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

Tot straks in de sint jan kerk.

foto: Mijn familie en ik bij de doop van mijn jongste dochter mei 2020



Wat sas as dös was kaans

Menigeen zal dit uitgesproken hebben nu het Coronaspoek al zo lang rondwaard. Letterlijk vertaald betekent deze tegeltjeswijsheid:

"Wat zul je als je doet wat je kunt"

We doen allemaal ons best om het virus buiten de deur te houden maar moeilijk is het wel. Op bezoek bij vrienden, genieten van een lekker kopje koffie na het inkopen doen in de stad, niet naar stadion voor een voetbalwedstrijd, met maar 30 personen naar de kerk en vooral geen koffie drinken na de viering. Het kan gewoon niet. Wat kun je toch naar iets simpels verlangen.

Ook Kerst en Oud en Nieuw vieren we dit jaar anders dan we gewend zijn. Er zijn met Kerst diverse kerkdiensten in de St.Jankerk, er is voor elk wat wils. Het is wachten op betere tijden en hopelijk komen die er ook snel. Tot dan is het advies: Wat sas as dös wat kaans.

Hartelijke groeten, *Engelien Nijhof*





De al wat korte dag
Kruipooft naar de komende nacht
Wolken trekken dreigend
Langs een sterrenloze hemel
In de verte klaagt een midwinterhoorn
Ergens brandt de eerste kaars

Eerste Advent

De steeds korter wordende dag
Verdwijnt in de steeds langere nacht
Kinderplezier en -gezing valt stil
De huizen zijn donker, maar
Er kan al een tweede kaars aan!

Tweede Advent

Een koude, kille dag
Begroet de donkere, rustige nacht
Het duister krijgt steeds meer vat op het leven van alledag
Mensen gaan snel in hun huizen,
Terwijl de derde kaars al brandt

Derde Advent

De kortste dag van het jaar
Gaat stil over in de langste nacht
De zon staat op een keerpunt
Elk jaar komt haar licht weer terug
Huizen zijn voorzichtig met licht versierd
En binnen brandt nu de vierde kaars

Vierde Advent

In een stille, heilige nacht
Wordt de geboorte gevierd
Van een bijzonder kind
Dat, net als de zon, licht zal brengen
En dat laat dromen van vrede
Kerkklokken mengen hun klank met de midwinterhoorn:

VREDE OP AARDE!

Kerstmis

Jolande Beijerink



'Ik geloof' of 'Ik geloof het wel' ?

In januari willen graag beginnen aan een 16+-jongerengroep. Jongerenwerker Ans te Lintelo en priesterstudent-stagiair Rik Ledoux nodigen je uit voor deze avond, waarop we kennis zullen maken met elkaar en in gesprek gaan over het thema: Wat weten we van God? Waar komt het idee vandaan dat er naast ons mensen, de dieren en de planten, een God bestaat, een God waarmee we kunnen praten? Wil jij graag andere jongeren ontmoeten en in gesprek gaan over geloof? Sluit je dan aan bij onze eerste bijeenkomst op vrijdag 22 januari van 19:00 tot 21:00 uur in de zaal bij de St. Jan (Haaksbergerstraat 251). Graag even aanmelden via Ans.telintelo@mariavlucht.nl. Ook als je deze eerste keer niet kunt, maar een volgende keer wel graag meedoet, kan je even mailen. Dan houden we je op de hoogte over het vervolg.



Kerstmis in de St. Jankerk

Zou met Kerstmis corona op de terugtocht zijn en zouden we dan al met meer mensen tegelijk in de kerk mogen?

We gaan er voorlopig nog van uit, dat we op 30 mensen blijven steken. Maar 2x 30 mensen met Kerstmis naar de kerk, dat is toch wel heel weinig. Daarom hebben we binnen de pastoraatgroep gekeken of er meer mogelijkheden zijn. We kwamen meteen al op het idee van 'kindje wiegen'.

Op 1e Kerstdag, om 15.00 uur worden de allerkleinsten uitgenodigd om bij Jezus op kraamvisite te komen. Natuurlijk mogen papa, mama, broertje en zusje ook meekomen.

Maar ook voor de volwassenen willen we graag iets extra's. We zijn op een viering van woord en gebed uitgekomen. We maken er een stijlvolle, fijne viering van, vol van blijdschap en geluk, met het nieuwe leven. Communie uitdelen doen we alleen als dat vanwege de regels weer mag, maar een geestelijke communie zullen we wél beleven. De viering wordt coronaproof, we nemen geen enkel risico.¹

Dat betekent ook, dat u uw voorbeden niet zelf voor de microfoon mag uitspreken en het kaarsje daarbij aansteken. Maar, u wordt van harte uitgenodigd om wél een voorbede te maken. U mag hem opsturen bij de aanmelding voor deze viering, maar u mag hem ook afgeven of opschrijven bij binnenkomst. De lector zal de voorbeden lezen, de voorganger zal de kaarsen aansteken. U mag overigens wél voor of na de viering een kaarsje aansteken bij Maria.

We hopen op een mooie viering met zoveel mensen als is toegestaan. U moet u daarom wél aanmelden bij: reserveren.zuid@katholiekenschede.nl



Allerzielen

Op maandag 2 november hebben we Allerzielen gevierd en ook dit jaar gingen onze gedachten uit naar onze dierbare overledenen. Wij noemden de namen van degene waarvan wij sinds oktober 2019 afscheid moesten nemen.

St. Jozefkerk:

10-11-2019 Steven Rooze (51)
21-12-2019 Gerrie Vaneker – Tonis (72)
08-03-2020 Mario Adduci (87)
10-03-2020 Mien Eijkelenkamp – Kokkeler (91)
25-03-2020 Henk Kronenberg (86)
16-04-2020 Henk Meulenbroek (70)
13-05-2020 Fini Bossink – Kamphuis (89)
08-06-2020 Ine Gerardina Cornelia Rombout (85)
30-06-2020 Giovanni Maria Mario Piras (85)
07-08-2020 Femmy van Ende (65)
29-09-2020 Marie Nijkamp – ter Braak (95)
20-10-2020 Anneke Yntema – Goddijn (89)

St Jan:

21-10-2019 Diny Workel - Bosz (83)
02-11-2019 Evert Hendriks (89)
07-12-2019 Wim Sessink (77)
14-12-2019 Henk Bolster (86)
28-02-2020 Ria Taverne (71)
14-04-2020 Lisette Borkens (49)
18-04-2020 Harry Haarman (76)
29-05-2020 Karin Sprakel (58)
30-05-2020 Henk Vinke (82)
18-06-2020 Jan Reimerink (88)
03-08-2020 Martin Spork (90)
10-08-2020 Diny Kroep – Kappen (86)
03-09-2020 Dhr. J.G. Everink (90)
17-09-2020 Geerdie Sessink – Dalhoeve (71)
06-10-2020 Joop Sprakel (88)
20-10-2020 Agnes Rooseboom – Oosterholt (91)
11-11-2020 Hermien Bos - Versluys (90)

Jacobus:

24-12-2019 Rudy Koning (76)
01-07-2020 Henny Ticheler (85)
14-10-2020 Gladstone Hopkinson (57)



Deze pagina is herzien en daarom nogmaals opgenomen in Pelgrim.



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jankerk:

03-09-2020
11-11-2020
30-10-2020
27-11-2020
30-11-2020
05-12-2020

*Dhr. J.G. Everink, 90 jaar, e/v Mevr. A.M. Everink-
Mevr. Bos-Versluys, 90 jaar
Wim Simmelink, 71 jaar, e/v Willy Simmelink-Gorkink
Chris Rovers, 97 jaar
Jeannette Kortink-Segerink, 78 jaar, w/v T.J. Kortink
Truus Ensink-Nijland, 90 jaar, w/v R. Ensink*

St. Jozefkerk:

07-11-2020
07-11-2020

*Riet Wiggers-Vorgers, 82 jaar, w/v dhr. Wiggers
Jan van Alstede, 84 jaar*

DOPELINGEN

St. Jozefkerk

01-11-2020
15-11-2020
15-11-2020

*Daniël Olivier Harperink, geb op 6 juli 2018, z/v Sander Harperink en Ester van der Veen.
Jayvey Ferrence Quinten Koelmans, geb op 13 februari 2005, z/v Martin Koelmans en Mariella Baldo.
Mae-Lynn Jayra Koelmans, geb op 21 januari 2009, d/v Martin Koelmans en Marielle Baldo.*

St. Jankerk

01-11-2020
01-11-2020

*Jack Salvatore Oliveri, geb op 2 augustus 2019, z/v Marisol Oliveri.
Lise Hendrika Maria Hessels, geb op 1 december 2019, d/v Roy Hessels en Daniëlle Hessels – Rolevink.*

CATECHUMENE (Toegetreden tot de RK-kerk)

25-11-2020

Martijn Slaghuis, geboren te Enschede op 6 juni 1990



weekeindevieringen

| | St. Jozef | H. Jacobus | St. Jan |
|--|---|--|--|
| Weekend 19/20 december 4e Advent | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst (ovb) Ariënskoor | Gebedsviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Samenzang + Gaudete | Gebedsviering Zondag 10.00 uur T. Hannink Kinderwoorddienst G. Hoveling + cantor |
| Maandag 21 december | | Eucharistieviering Maandag 19.00 uur W. Rekveld Boete en verzoening Samenzang | Eucharistieviering Maandag 14.30 uur B. Engelbertink + F. de Heus Ouderviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël |
| Kerstavond Donderdag 24 december | Eucharistieviering Donderdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Mariakoor | | Gebedsviering Donderdag 17.00 uur G. Korten + I. Khazoum Gezinsviering Kinderkoor |
| | Eucharistieviering Donderdag 24.00 uur P. Daggenvoorde | Woord- en communieviering Donderdag 22.00 uur F. de Heus | Eucharistieviering Donderdag 21.00 uur B. Engelbertink |
| | BJK | BJK | Gem. koor St. Jan-H. Michaël |
| Eerste Kerstdag Vrijdag 25 december | Eucharistieviering Vrijdag 11.00 uur W. Rekveld Ariënskoor | Woord- en communieviering Vrijdag 11.00 uur C. Berbée Samenzang | Gebedsviering Vrijdag 10.00 uur T. Hannink G. Hoveling + cantor Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur V. Maduro Kindje wiegen |



JEZUS

Voor de allerkleinsten:

Op kraambezoek bij Jezus,
op 25 - 12 - 2020 in de
St. Jankerk om 15.00 uur.

iedereen is welkom
met je eigen pop of knuffel, mama, papa,
zus, broer, oma, opa, ...

Laat van tevoren weten of je komt. Stuur
een email met je naam en leeftijd naar
reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

Ook hier kunnen we helaas maar 30
mensen toelaten.



Weekeindevieringen

| | St. Jozef | H. Jacobus | St. Jan |
|--|---|--|---|
| Zondag 27 december H. Familie | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola | | |
| Donderdag 31 december Oudjaarsdag Oecumenische viering in Ontmoetingskerk | | Oecumenische viering Donderdag 17.00 uur C. Berbée + dominee Viering in Ontmoetingskerk Samenzang | |
| Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag | Eucharistieviering Vrijdag 11.00 uur J. Kortstee Samenzang | | |
| Weekend 2/3 januari Driekoningen | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Ariënskoor | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering Samenzang | Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gezinsviering Kinderkoor |
| Weekend 9/10 januari Doop van de Heer | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor | Gebedsviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Schelpjesviering Samenzang | Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde + F. de Heus Nieuwjaar Gem. koor St. Jan-H. Michaël |
| Weekend 16/17 januari 2e Zondag door het jaar | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Ariënskoor | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee BJK | Gebedsviering Zondag 10.00 uur B. Dieben + N. Jansen Vocal Moments |

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

Zolang bij een viering 30 personen aanwezig kunnen zijn, vinden er geen kinderwoord- diensten plaats in de St. Jozefkerk.

Zodra de kinderwoorddiensten weer aanvangen, zal hiervan melding worden gemaakt op de website.



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag De Roef **tot nader bericht afgelast**

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (voorlopig gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

De Hatteler 3e woensdag van de maand om 16.00 uur, slechts voor 9 mensen toegankelijk, alleen voor bewoners, opave verplicht.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

In haar vergadering van 12 november heeft de raad besloten dat tot 21 december er geen vieringen worden georganiseerd. Op 15 december komt de OGH raad bijeen om een besluit te nemen of er vieringen gehouden kunnen worden vanaf de kerstavond. Als raad hopen wij van ganser harte dat we dan weer de vieringen kunnen gaan organiseren.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Werkgroep Aangepaste Kerkdiensten in Twente

Hallo allemaal,

Graag hadden wij jullie willen vertellen dat er net zoals ieder jaar een kerstviering in Nutter wordt gevierd, maar helaas.

Zoals jullie weten woedt er een pandemie door de wereld, waardoor we genoodzaakt zijn om de viering voor dit jaar de annuleren. Wij kunnen onmogelijk de 1,5 meter afstand waarborgen en er zijn beperkingen opgelegd door de regering en het RIVM met betrekking tot het maximum aantal bezoekers.

Door dit alles moeten wij een jaartje overslaan en hopen wij er volgend jaar dubbel en dik weer te zijn.

Voor nu wensen wij jullie hele fijne kerstdagen en een hele fijne jaarwisseling en een fantastisch en gezond 2021 gewenst.

Met vriendelijke groet,

De WAKIT



In Memoriam pater Sergius Brandehof O.Carm

Op het Hoogfeest van Allerheiligen, zondag 1 november 2020, is pater Antonius Melchior (Sergius) Brandehof O.Carm in het Karmelklooster te Zenderen overleden. Pater Sergius Brandehof werd geboren te Hilversum op 29 augustus 1926. Zijn priesterwijding vond plaats op 11 juli 1954.

Hij kreeg de opdracht klassieke talen te gaan studeren in Nijmegen. Direct na zijn doctoraal examen kreeg hij enkele lesopdrachten aan de Twentse Karmelscholen en aan het gymnasium Sancti Alberti van de Karmelieten te Zenderen. Pater Sergius O.Carm. woonde van 1966 tot 2001 in het Karmelietenklooster te Enschede. Aldaar was hij leraar klassieke talen en corrector aan het St. Jacobus College. Hij werd op 1 oktober 1983 benoemd tot pastor in de binnenstad van Enschede en deservitor van de Goede Herder parochie te Enschede. Op 1 maart 1995 werd hij binnen het samenwerkingsverband van de Enschedese binnenstadparochies benoemd tot halftime pastoor van de Goede Herder parochie.

De uitvaart vond plaats op zaterdag 7 november 2020 in besloten kring in de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen. Aansluitend vond de begrafenis plaats op het kloosterkerkhof aldaar.

Stichting VolksKerstZang Enschede
www.volkskerstzangenschede.com

VOLSKERSTZANG ENSCHEDE 2020

Met veel spijt hebben we moeten besluiten om de jaarlijkse Volkskerstzang eind december 2020 niet te laten doorgaan. Omdat wij een van de oudste kersttradities in Enschede zijn, dit jaar zou het de 62 ste editie zijn, valt ons dit bijzonder zwaar. Afgezien dat we als evenement geen toestemming zouden verkrijgen van de veiligheidsregio om dit jaar de samenhang te organiseren, willen wij als bestuur ook voorkomen dat anderen een risico zouden lopen om ziek te worden. Dat is ook de reden dat we ondanks anderen opties tot ons definitieve besluit zijn gekomen.

Van harte hopen wij dat we 18 december 2021 samen weer bijeen kunnen komen voor het vieren van de jaarlijkse Volkskerstzang in de Jacobuskerk op de Markt te Enschede. Wanneer u onze Stichting een warm hart toedraagt, vragen wij u ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen. Zowel voor een aantal doorlopende kosten, maar vooral om te proberen om in 2021 er een extra feestelijk tintje aan te geven omdat het dan weer kan. Hoewel het vermoedelijk een heel ander kerstfeest zal worden dan we samen gewend zijn, wensen we eenieder alle goeds toe en hopen we elkaar 18 december 2021 weer als vanouds te ontmoeten bij het zingen van de alom bekende kerstliederen in de Jacobuskerk.

Het bestuur van de Stichting VolksKerstZang Enschede,

Hadassa Meijer, voorzitter,
Cobi Mulder, secretaris,
Remco ter Brugge, penningmeester.

secretariaat: vkzenschede@gmail.com
Bankrekening:
NL02 ABNA 059 26 25 516



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo meisjes en jongens,

Waarschijnlijk mogen we nog steeds maar met 30 mensen samenkomen in de kerk.
Dus houden we nog geen kinderwoorddiensten in de st Jozefkerk.



Om de Advent toch met de kinderen thuis te vieren, kun je naar de site: kinderwoorddienst.nl.

Daar vind je het Evangelie voor kinderen met uitleg en verwerking. Kleurplaten, werkjes voor de Advent en kerst en doordenkertjes kun je ook vinden op de site Samueladvies.nl ga dan naar komende zondagen.

Zondag 20 december: 4e zondag van de advent. De engel Gabriël bezoekt Maria.



De engel zegt tot Maria: "Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. U zult zwanger worden en een zoon baren, en U moet hem Jezus noemen." (naar Lukas 1,28-31).

We wensen jullie een goede voorbereiding op kerst. Ook wensen we jullie alvast een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2021!

Medewerkers kinderwoorddienst St. Jozefkerk.

KidsTime St Jankerker



Het was weer zover!!!

Op Vrijdag 27 november 2020 was weer de 2e bijeenkomst van de Kids Time in de parochiezaal van de St. Jankerker.

We hebben het gehad over:

Advent – Vier weken voor Kerstmis.

Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus, de tijd van verwachting, de tijd van hoop.

Met de geboorte van Jezus breekt er een nieuwe tijd aan.

Daar zijn prachtige verhalen over te vertellen. Dit keer hebben wij het verhaal van een oude kerstlegende, De Spin en het Christuskind verteld. Een legende over waarom we engelenhaar in de kerstboom doen. Een grijze spin heeft het gevoel dat hij nergens welkom is en tot overmaat van ramp vindt hij zichzelf ook nog lelijk. Maar wanneer zijn spinnenweb tijdens de Kerstnacht het kindje Jezus van nut is, zorgt Maria ervoor dat de mensen voortaan positiever over hem denken.

De kinderen vonden het een bijzonder verhaal, hier hebben wij het samen overgehad. Na een korte drink- en snackpauze zijn de kinderen aan de slag gegaan. De kinderen hebben een leuke maar eenvoudige adventskalender gemaakt. De kinderen beleefden hier veel plezier aan en kwamen na afloop heel trots hun zelf gemaakte adventskalender aan ons laten zien.

Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed en het adventlied. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.



Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Je bent altijd welkom op de volgende datums:

Volgende data 's: 12 februari 2021, 30 april '21 en 18 juni '21

Thema's: Carnaval, Moederdag en St. Jan

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim





Wilt u de mensen steunen in Syrie?

Koop dan dit boekje *Een brug naar de veiligheid*. Het is geschreven door Yasmin Haidar.

Yasmin komt uit Syrie en woont al weer lange tijd in Nederland.

Ze is nog steeds zeer betrokken bij haar landgenoten en ze doet van alles om de getroffen mensen daar te helpen.

In het boekje vertelt ze over haar eigen leven, haar familie in Syrie. Over de moeilijke stap om weg te gaan uit je eigen land, en ook heel mooi over het leven en de mensen daar in Syrie nu.

Echt boeiend en het boekje leest lekker weg. 100 bladzijden

En de opbrengst gaat naar hulp aan de mensen in het zwaar getroffen Syrie.

Het is te bestellen via

info@pgenschede.nl

Het kost 12 Euro te storten op stichting Vedan NL52 TRIO 01983 1996 7

o.v.v Yasmin boekje Syrie.



Oplichten. Ook op school!

Er zijn van die woorden die verschillende betekenissen hebben.

Ook wel homoniemen genoemd.

Oplichten is zo'n woord.

Het is maar wat het bij jou doet, "oplichten":

Is het dat je denkt aan corruptie, aan fake-news en andere misstanden op internet en in de wereld.

Er is echter ook een ander "oplichten".

Oplichten in positieve zin. Sommige gebeurtenissen en ook bepaalde mensen kunnen je doen oplichten.

Zij laten zien dat juist in moeilijke tijden er toch ook goede dingen gebeuren. Waar handen niet iets verduisteren of afpakken, maar zich juist uitstrekken naar de ander.

Handen die zich openen, want zoals Gandhi al zei: Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.

Ook nu we richting Kerstmis gaan kunnen we oog hebben voor het hoopvolle en lichtgevende.

Ook binnen onze scholen.

Ik merk dat jongeren "eigenlijk toch wel" graag naar school gaan.

Misschien niet altijd voor de lessen, maar zeker voor het samen-zijn.

School als leefgemeenschap.

Graag deel ik met u een lichtend voorbeeld.

Nu in deze corona-tijd de personeelskamer veelal niet een gepaste pauze-plek is voor collega's, blijf ik regelmatig in mijn lokaal zitten met de deur open die mij uitzicht biedt op de overblijfruimte voor jongeren van de bovenbouwklassen.

Wat er dan in die pauze een beleving, een gedrevenheid en een aandacht en ook plezier naar voren komt... Ze hebben veelal niet eens zin of tijd om zich in het mobieltje te "verdiepen".

Zeker in deze tijd merk ik dat school naast een leerschool ook een leefgemeenschap is. Een tweede huis – misschien wel thuis – voor leerlingen.

Men zegt vaak dat de school een voorbereiding is op het (echte) leven.

Ik zou willen zeggen dat school in dit verband het leven zélf is.

Zeker ook voor jongeren.

Peter van Lange





Laat u ook belastinggeld liggen?

Ondanks herhaalde berichten van onze kant zijn er weinig parochianen die gebruikmaken van een gemakkelijke mogelijkheid om minder belasting te betalen. Ik zet de zaken nog eens op een rij.

1. Als u al jaarlijks een belastingformulier moet invullen is het gemakkelijk om een aftrekpost voor uw kerkbijdrage te realiseren.
2. U kunt uw GEHELE kerkbijdrage, zonder drempel, aftrekken.

Voorwaarden:

3. U moet een formulier, in tweevoud, invullen waarin u aangeeft dat u minstens 5 jaar de kerkbijdrage toezegt. U kunt ook voor "onbepaalde tijd" invullen.
 - a. Ieder bedrag mag
 - b. De vijfjaarseis vervalt bij
 - i. Overlijden
 - ii. Werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid
 - c. U moet jaarlijks betalen of laten incasseren

Hoe handelen?

4. Verkrijgen formulier. Dit kan
 - a. Via vraag aan secretariaat@katholiekenschede.nl of 053-711 34 59
 - b. Downloaden: het lange adres is het gemakkelijkst te vinden door in google op periodieke gift in geld te zoeken.
5. Vul het formulier in tweevoud in.
 - a. Onderteken beide exemplaren
 - b. U krijgt een door het bestuur getekend exemplaar terug.
 - c. Op het formulier zetten wij een nummer, dat aan u gekoppeld is. Dit nummer moet u ook op de aangifte bij de belasting vermelden.
6. Stuur het op via secretariaat@katholiekenschede.nl of stuur het per post op naar Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. Langsbrengen mag natuurlijk ook.

Teruggave volgens belastingtabel 2020 bedraagt, afhankelijk van inkomen, per €100,- AOW-er: €19,45 - €37,35 - €49,50 Jonger dan AOW: €37,35 - €49,50

Wilt u persoonlijke hulp dan ben ik op dinsdag 19 januari van 09.00 uur tot 12.00 uur beschikbaar op het secretariaat aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochiebestuur.

GEEF vandaag voor de KERK van morgen.

In januari start de actie Kerkbalans weer.

Heeft u voor 2020 uw bijdrage nog niet overgemaakt dan kan het nog tot 31 december.

Par. St. Jacobus de Meerdere, NL15RABO 0153 1666 65



U kunt ook eenvoudig overmaken door bijgaande QR-code te scannen. Wij proberen in de toekomst meer met QR-codes te werken. De code hiernaast heeft een beperkte geldigheidsduur (2020)

Wees zuinig op onze vrijwilligers

Bij wie ons niet gemachtigd heeft voor 2021 zal in januari weer een verzoek bezorgd worden. Dat doen vrijwilligers. Bent u het ergens niet mee eens, of boos op de kerk, belast deze vrijwilligers daar s.v.p. niet mee. Zij doen het voor ons allemaal.

Bel mij, of mail mij. Joop Hassink: vicevoorzitter@katholiekenschede.nl 0617 308 158

Samen maken we de parochie

In dankbaarheid kunnen we terugkijken hoe we het afgelopen jaar samen aan de parochie gewerkt hebben. Corona maakte het ons moeilijk, maar we kennen veel doorzetters. De mensen die ondanks Corona onverdroten doorgaan om te werken aan onze parochie.

- * De vrijwilligers die zich inzetten om de vieringen met beperkte toegang toch goed te laten verlopen.
- * Vrijwilligers die vieringen mogelijk maken: koren, kosters, collectanten, lektoren, misdienaren, acolieten, gastheren/-vrouwen, de kerk versieren en begeleiding kindervoordienst.
- * Vrijwilligers die assistentie verlenen bij de voorbereiding (en realisatie) van het Vormsel en de Eerste Heilige Communie.
- * De vrijwilligers die de mensen thuis bedienen met uitzendingen van vieringen.
- * De vrijwilligers die secretariaatswerkzaamheden verrichten op de locaties.
- * De pastoraatsgroepen.
- * De lokale beheergroepen.
- * De redactie van Pelgrim en de ongeveer 150 vrijwilligers die Pelgrim rondbrengen.
- * Websitebeheerders en verzorgers van de nieuwsbrief.
- * Vrijwilligers die de tuin onderhouden.
- * Vrijwilligers die de kerk schoonhouden.
- * Vrijwilligers die onderhoudswerkzaamheden verrichten.
- * Vrijwilligers die mensen thuis bezoeken en in deze moeilijke tijd een kaartje stuurden.
- * Vrijwilligers die op tijden dat dat mogelijk was de koffie verzorgden.
- * Vrijwilligers die binnen de mogelijkheden op zoek zijn wat zij voor ouderen kunnen betekenen.
- * Vrijwilligers die het project Oase opzetten.
- * Vrijwilligers die openstelling van de kerk begeleiden.
- * Vrijwilligers die dagelijks een kapel openen.
- * Vrijwilligers die zich inzetten voor vieringen op speciale locaties.
- * Vrijwilligers die drukwerk verzorgen.
- * Vrijwilligers die helpen met de actie kerkbalans.
- * Vrijwilligers die parochianen vervoeren/meenemen.
- * Vrijwilliger uitvaarttelefoon.
- * Pastoraal team en secretariaat op diensten centrum



Ieder steentje is belangrijk, ook als het hier per abuis niet genoemd is. De parochie straalt kracht uit dankzij jullie allen. Namens het parochiebestuur, op de pastoor na ook vrijwilligers, van harte dank voor jullie inzet. We maken mooie stappen vooruit en dat geeft een goed gevoel. Doe je nog niet mee? Meld je! Deed je al mee? We vertrouwen erop dat je blijft inzetten. Hoewel....., soms is er ook een goede reden om te stoppen.

Merry Christmas

Namens het parochiebestuur, Joop Hassink, vicevoorzitter parochiebestuur.

R.K. Erfgoed: R.K. KERKHOF

Tot in de jaren zeventig bleef een pastoor, soms ook zijn team, jaren werkzaam in een parochie. We hadden ook in Enschede beeldbepalende geestelijken. Natuurlijk ook in Glanerbrug, Boekelo en Lonneker.

Op de dodenakker alhier liggen ze naast elkaar, de grote mannen.

Hartman, Geertman en de man van de Josephkerk pastoor Koning. De nonnen liggen trouwens zeer sober om de hoek.

Bizar is dat de Heilige Hartkerk (Geertman) en de Mariakerk (Hartman) niet meer van ons zijn. Ook dit kerkhof is niet meer in ons bezit. Waarom men de R.K. dodenakker moest afstoten is onbegrijpelijk en buitengewoon droevig.

ZALIG KERSTFEEST en EEN GOED 2021!

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk

foto: Cecil Arda



Waakzaam zijn, betrokken op toekomst

Op 22 november met het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal sloten wij het Kerkelijk jaar af. Een jaar dat door omstandigheden die we allemaal kennen en ervaren zo anders is verlopen en gegaan. Met de Eerste Zondag van de Advent gaan we weer beginnen aan een Nieuw Kerkelijk jaar. Vol verwachting en hopend op toekomst mogen wij ons in deze periode weer voorbereiden. Voorbereiden op de geboorte van Gods Zoon. Emmanuel, God met ons. Jezus, Hij die redt. Meer dan ooit hebben wij dat misschien wel nodig. Redding, iemand die met ons is en met ons meegaat. Het Evangelie roept ons op tot waakzaamheid. Op je hoede zijn zo wordt gezegd. Maar ook betrokken zijn op elkaar zonder de ander te claimen, te bezitten. Elkaar ruimte te geven, niet omdat dit nu de praktijk van alle dag is in een anderhalve meter samenleving. De Advent, Adventus, dat Komst betekend wil voor ons christenen een tijd zijn van hoopvol uitzien. Uitzien naar Hem die onze uiteindelijke Toekomst wil zijn. Zien wij die toekomst in deze tijd van onzekerheid nog wel. Laat komen Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem uit zingt een Adventslied. Dat ondanks alles, wij zo verlangend uitzien naar de hoopvolle tekenen van onze tijd. Vrouwen en mannen die op welke manier dan ook zich met hart en ziel inzetten om in deze tijd van onzekerheid toekomst te geven. Toekomst in Kerk en samenleving in zorg en aandacht naar elkaar toe. De profeet Jessia heeft hierin vertrouwen. Ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet. Dit Nieuwe wens ik u, jullie van harte toe. Een goede tijd gewenst op weg naar Kerst. Vrea en Good Goan.

Pastor Willy Rekveld, parochievicaris





Wandelen op de grens van Oud en Nieuw

rond het thema 'Vol vertrouwen het nieuwe jaar in'



De verstilde omgeving van de Paardenslengte bij Vasse, de bossen en velden rond Hoeve Springendal en het Duitse Hesingen zijn het decor van deze wandeling op de grens van Oud en Nieuw o.l.v. Karel Tjihuis.

Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in? Met welke gedachten willen we verder?

Tijdens de wandeling, die als thema heeft '**Vol vertrouwen het nieuwe jaar in**', zullen we een aantal keren luisteren naar inspirerende (bijbelse) teksten rond dit thema. De natuur helpt ons daarbij om tot bezinning en inkeer te komen. Het pad waarop we wandelen brengt ons letterlijk tot aan en over de grens...

De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 6 kilometer. De wandeling wordt afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd. Bent u ook nieuwsgierig geworden? Hebt u ook zin om mee te wandelen, het nieuwe jaar in?

Wanneer: 29 december, 13.00 - ca. 18.00 uur (max. 12 deelnemers!)

Startpunt: Parkeerplaats Erve Brunninkhuis, Brunninkhuisweg 3, 7662 PH Hezingen.

Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd na afloop)

Opgave is i.v.m. corona verplicht. U kunt zich nog tot en met 20 december aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi: tel. 0541-353551, ook dan met vermelding van uw naam en email adres. En uiteraard met hoe veel personen u mee wilt doen met de wandeling



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Conny Oostdam

letje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 1 - 2021

maandag 28 december 2020

Lengte van artikelen max. 400

woorden

Verschijningsdatum

donderdag 17 januari 2021



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **Seinen** *assurantiekantoor*
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



WWW.BERTVANDERHEIDE.NL



Voor een uitvaart in
vertrouwde handen

Bij elke uitvaartverzekering
06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vredenhof
UITVAARTVERZORGING

Vredenhof/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vredenhof.nl





VERWELKOMEN KIK

Het is bijna Kerstmis. De dominee heeft mevrouw Ruitrok een taak gegeven. Ze gaat zorgen dat iedereen zich met kerst welkom voelt. 'De mensen hebben zó lang gewacht op dit samenzijn,' zegt de dominee, 'dat we ze extra warm gaan ontvangen!' 'Op véilige afstand', roept mevrouw Ruitrok. 'Laat dát maar aan mij over. Ik heb een subliém idee.' Een dag later stopt er een vrachtwagen voor de kerk. Mevrouw Ruitrok staat klaar met een legertje jonge vrijwilligers. De laadbak gaat open. Er komen kerstbomen uit. Een, twee, drie ... vierenveertig kerstbomen! 'Kijk, jongens!' roept ze, 'We gaan ze door de héle kerk neerzetten, zodat de mensen automatisch afstand houden. Je kunt door de bomen heen met elkaar praten, en het staat nog gezellig ook!'

De jongeren zetten de bomen neer en versieren ze. 'Als dát geen warm welkom is!' jubelt mevrouw Ruitrok. Kikker en de muizen zien door de bomen de kerk niet meer. De dominee is in zijn nopjes en neuriet 'Nu zijt wellekome'. Met kerst komen de eerste mensen binnen. Ze lopen wijd om de bomen heen, maar ze proberen ook elkaar te ontwijken. 'Au!' 'Oeps!' 'Sorry!' hoor je overal. Algauw kan er niemand meer bij. Dan roept iemand: 'Laten we die bomen wat opzij zetten!'. Na een half uur staan alle kerstbomen buiten. En zitten de mensen binnen, warm van het gesjouw. Er is plek genoeg. Mevrouw Ruitrok kijkt beteuterd. 'Nou ja,' zegt ze, 'Het was tóch een warm welkom!'



Aanraakwoorden

Je kunt iemand welkom heten met woorden. Maar vaak komt er een aanraking bij. Wat voor aanrakingen bestaan er allemaal?

De tekening helpt je om het woord te vinden. Alles ingevuld? Dan lees je in de gekleurde vakjes (misschien wel) het mooiste aanraakwoord.



Oplossing: boks - aarm - arm - knuffel - aai - zoen - klopje - kusse - hand - arm - arm - high five (omhelzing)

Uit de Bijbel

Hoe welkom is de vreugdebrenger die over de bergen komt aangerend, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en zegt: 'God is koning!'

naar Jesaja 52,7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns