

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
januari 2020 / 1



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?

Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN



**bijzonder
goede scholen
in Enschede**

alle informatie over de scholen vindt u op www.koe-enschede.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité
steunen?

Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL 67 RABO 001 1804 1738
www.arienscomite.nl

INNERBALANCE ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is. Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

januari 2020, nr. 1

Inhoud

- 5** Voorwoord
pastor Frank de Heus
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** Het was me het jaar wel ...
van Joop Hassink,
vicevoorzitter
- 16** Vieringenrooster
- 22** Training 'voorgaan in
liturgie' afgerond
- 24** Bericht van het
iconenatelier



Hebt u bij deze Pelgrim of in de loop van de week géén verzoek gekregen om mee te doen met Aktie Kerkbalans maar wilt u wél een bijdrage geven, neemt u dan even contact op met het Parochieel Dienstencentrum, het telefoonnummer staat bovenaan op deze pagina.

VAN DE REDACTIE

*Nieuwjaar,
is een stukje van je leven afsluiten.
maar ook een jaar
voor nieuwe uitdagingen,
nieuwe kansen!*

Het begin is weer gemaakt. Dit is het eerste nummer van 2020. Wij wensen u allen een

gezegend, gezond en gelukkig 2020!

Groetjes, Annelies, Conny, Ietje, Clara en Ine

365 nieuwe dagen

*365 nieuwe dagen om te dromen
te gaan en te komen
te ontvangen en te geven
en tussenin:
gelukkig en gezond leven*



Meedenken met de aartsbisschop...

De Aartsbisschop heeft het kerkelijk jaar 2019-2020 uitgeroepen tot het jaar van de Eucharistie om bisdombreed een bezinning op de eucharistie als kloppend hart van het geloofsleven te stimuleren. Bij gelegenheid daarvan heeft hij een pastorale brief geschreven om deze bezinning op gang te brengen. De bisschop heeft daarbij het voornemen het aantal communievieringen terug te dringen. Emeriti van ons bisdom hebben daarop een schrijven rondgestuurd, waarin zij collega's en parochianen willen laten delen in hun eigen reflecties. De emeriti denken vanuit 'het tekort aan priesters en het belang van het bewaren en versterken van het geloof in en van de plaatselijke geloofsgemeenschappen'. Het is de moeite waard ook deze 'aanvulling' te lezen. U kunt deze opvragen bij uw centraal secretariaat.

Het is jammer dat de bezinning van de bisschop als vanzelf lijkt uit te monden in een bij voorbaat vaststaande uitkomst. Hoe serieus wordt de bezinning dan nog genomen? En hoe serieus de bezinners?

Met ouders van communicanten heb ik onlangs gezocht naar de spirituele betekenis van het eucharistisch gebed voor ons eigen gelovige leven. Ik heb daarbij een aantal woorden uit het eucharistisch gebed in de ruimte uitgezet en ouders gevraagd bij een woord te gaan staan, dat hen aansprak. Dat werd een mooie geloofsuitwisseling. Het eucharistisch gebed is een dankgebed. Een aantal ouders gaf aan, dat er voor hen veel was om 'dank'baar voor te zijn: hun kinderen allereerst; een mooie ontmoeting die dag op school; de genezing van een ernstige ziekte en een ongedachte toekomst, die zich daardoor aandiende. Dankbaarheid suggereert dat veel in ons leven niet vanzelfsprekend is. Ouders beleven dat als een Godsgeschenk. Dat is ook de 'vreugde om het paasfeest'. Die vreugde was te vinden bij een moeder uit Irak. Die is zo blij, dat zij in Nederland mag wonen, waar het veilig is en je je geloof vrij kunt beleven. 'Ik ben helemaal

blij!', zei ze. 'Gezegend zijn' ligt hier dicht tegenaan. Zo voelde een ander zich; een gezegend mens. Er was ook een vader, die zich zeer verantwoordelijk voelde voor wat er omgaat in onze maatschappij. Hij koos de woorden 'uw heilige dienst verrichten' uit het eucharistisch gebed. Hij wil graag in dienst staan van anderen. Dit neemt hij serieus en is hem heilig. Anderen helpen geeft zijn leven zin. Het maakt van hem een vrolijk mens. Een moeder herkende zich in het leven in het 'licht van uw gelaat'. Zij wist God altijd om haar heen. Zelfs de kleine handelingen in het leven worden God toegewijd. Zij zit dicht tegen de Benedictijnse spiritualiteit aan. En zo had ieder zijn eigen woorden, die hem of haar aanspraken. Een gebed, dat vaker langs ons heenglijdt door de veelheid aan woorden, wist ons te raken. Er zit veel moois in!

Ik wens u toe, dat ook u de tijd en de rust neemt om wat we vieren in de eucharistie – en wat mij betreft ook de communieviering of gebedsviering – door u heen te laten gaan. Vieringen zijn oases in ons drukke bestaan. Je kunt je er laven aan de Bron. Om daarna weer verder te gaan.

Ik wens u vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Pastoraal werker Frank de Heus



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Gelukkig en vrij

In Memoriam Gerrie Vaneker

In dit eerste nummer van Pelgrim 2020 staan we stil bij Gerrie Vaneker, onze dierbare medeparochiaan.

Ze maakte deel uit van de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap. Gerrie bracht veel ervaring mee. Op haar eigen rustige manier was ze er altijd. Veel mensen durfden haar veel toe te vertrouwen, in en om het parochiecentrum, in en om de kerk. De Jozef kerk was haar kerk. Ze ging voor in de doordeweekse vieringen op woensdagmorgen, zorgvuldig voorbereid. Een mooie tekst achterop het boekje ontging haar niet. "Die lees ik graag aan u voor", zei ze dan.

Gerrie stelde de lectorenlijst samen en hield zoveel mogelijk rekening met de wensen van iedereen. Als het niet anders kon, sprong ze zelf in. "Dan doe ik het wel, "was haar motto. Nieuwe lectoren hielp ze op weg om zich in de Jozefkerk thuis te voelen.

Bij uitvaarten ging ze vooraf op bezoek bij nabestaanden en kwam zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen die tijdens het gesprek naar voren kwamen. Ook na de uitvaart vergat ze de mensen niet. Gerrie stond er om bekend dat ze zorgvuldig te werk ging. Een troostend woord ontbrak niet. "Ze was echt een verbinder", zoals één van haar kinderen vertelde.

(Lees verder op pagina 7)



We zullen haar missen in onze geloofsgemeenschap. Maar we zullen haar blijven noemen.

Het kruisje met haar naam hangt bij het Maria altaar, als een stille groet aan Maria en aan ons. Helemaal passend bij Gerrie werd bij haar uitvaart gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs (1Kor. 13, 1-13), waarin de liefde bezongen wordt. Het eindigt met : "Alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij" In een woord, ze had hart voor de zaak, ze ging er mee door zolang ze kon. Tenslotte de tekst die ze vele malen gelezen heeft bij uitvaarten:

Kaarsen voor jou

Wij steken kaarsen aan voor jou
en we willen blijven denken aan
wie je was voor ons allemaal

We willen nu bij je zijn zoals deze kaarsen,
die licht en warmte geven,
en die tot het einde willen branden.
Zo vol licht en warmte
willen we jou in gedachten houden,
alle dagen die voor ons liggen.

En we willen geloven,
dat jij nu door het donker heen bent,
voorbij aan alle last en pijn,
dat jij nu in het licht bent
daar in het onbekende,
dat jij nu voor altijd gelukkig bent en vrij.

Lies van Veldhoven



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Ricardo Lopez

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:

om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke
zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



Na Kerst op weg naar Pasen....

De maand december zit erop, een drukke maand voor alle mensen die betrokken zijn bij de Jacobuskerk.

We zijn gestart met de inmiddels traditionele Cantateviering op de eerste zondag van de Advent. Een gebedsdienst, waarin de Bachbeweging Twente de speciaal voor deze zondag geschreven Cantate "Nun komm der Heiden Heiland" uitvoerde. In de week erna werden de kerstbomen en de kerststal gebouwd, altijd een hele klus maar het resultaat mocht er zijn. Mooie omlijsting voor meerdere kerstconcerten, zoals het Weihnachts-oratorium, maar natuurlijk vooral bedoeld om de vieringen rond de dagen waar het deze maand om draait betekenis te geven: het Kerstfeest. Op kerstavond ging pastor Frank de Heus voor in een stemmige viering met medewerking van de Leo Harmonie en All Together.

Op eerste Kerstdag liet pastoor Daggenvoorde ons nadenken over het aankloppen van het Kerstkind en de telwijze van keizer Augustus. Hoe ging dat in die dagen? Hoe tellen wij zelf eigenlijk? Telt iedereen mee? En wat doen wij als het Kerstkind bij ons aanklopt? Zaken om over na te denken. Het Ariens koor zong de sterren van de hemel en op tweede Kerstdag verzorgde het team van de Jozefkerk samen met het Mariakoor met voorganger Willy Rekveld een stemmige viering. "Zalig kerstfeest" wensten we elkaar, en dat was het.

(lees verder op pagina 9)



Met heel veel dank aan alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt: voorgangers, acolieten, kosters, lectors, koren, kerststalbouwers, schoonmaaksters, koffieteam, de verzorgers van de prachtige kerststerren in de bogen....



Nu maken we ons op voor een nieuwe periode: het duister wijkt en het wordt weer Licht. We beginnen een nieuw jaar....We gaan op weg naar Pasen.....

Angelus gebedsdiensten

Zoals u weet is er iedere eerste zaterdag van de maand een Angelus gebedsdienst in de Jacobuskerk, direct na het luiden van het Angelusklokje om 12 uur. Vindt u het leuk om een bijdrage te leveren, of wilt u meezingen met het kleine koor dat de gebedsdiensten ondersteunt: van harte welkom! U kunt zich melden na de viering bij een van de vrijwilligers van de Jacobuskerk.

De eerstvolgende data zijn: **1 februari 7 maart 4 april**

Koffieteam Jacobuskerk zoekt assistentie

Iedere vrijdag en iedere zondag staat na de viering de koffie klaar in het parochiehuis. Zodat parochianen elkaar kunnen ontmoeten en na kunnen praten. Vooral in maanden met veel vieringen (zoals december en tijdens de Goede Week) vraagt dit veel van het koffieteam van de Jacobuskerk. Wij kunnen dan wat extra handjes gebruiken. Heeft u tijd en zin om af en toe te helpen, meld u dan bij Frits Heyne na afloop van de vieringen op vrijdag of zondag.

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Kerstkribbe en kerstversiering St. Jankerk

Wat was de St. Jankerk weer mooi aangekleed afgelopen kerst. Met gevaar voor eigen leven hadden Herman Wigbels, Hans Visschedijk en Gerrit Bouwmeester de metershoge kerstbomen van lampjes voorzien. Hierbij werd een ingenieuze werkwijze gehanteerd; eerst een lichtnet met lampjes omhoog en daarna met een lange lat het net er over heen getrokken. Alles moest perfect op de plaats komen. Dat is prachtig gelukt.



Lees verder op pagina 11



Tegelijkertijd was Marcel Kotte aanwezig om de laatste hand te leggen aan het inrichten en opstellen van de kerstkribbe. Alle beelden zijn door hem en Henk Thüss gerepareerd en beschilderd. Hier zijn beide heren vanaf februari 2019 mee begonnen. Handjes, oren, voeten, hoofd en zelfs een nieuwe fluit en lantaarn werden gemaakt. Elke donderdagmiddag waren ze tot laat bezig in de dagkerk. Het resultaat is dan ook prachtig geworden, waar we hopelijk weer jaren van kunnen genieten.



Alle heren super bedankt voor jullie inspanningen.

Lisette Janssen, namens lokale beheergroep en pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Zuid

Kinderwoorddiensten Advent St Jankerk 2019

In de week van 1-8-15 en 21 december zijn er kinderwoorddiensten / adventvieringen in de St Jankerk geweest. We kunnen terugkijken op 4 weken van leuke kinderwoorddiensten waarbij de ene week wel 19 kinderen waren en de andere week weer 10. Het ging niet om het aantal kinderen die er waren maar om het samenzijn en het praten over de bijbelverhalen van kerst. Elke week werd er door een kind een gedicht gelezen en een adventskaars in de kerk aangestoken. Hierna gingen we met de groep kinderen richting de parochiezaal van de St. Jan kerk.

We werkten vanuit het Boek vol verwachting, Jesaja de profeet. Thema's die behandeld werden waren: Ik zorg voor jou, stel je voor, bloemen in de woestijn en het wordt veilig. Na het voorlezen van de verschillende verhalen in deze weken en aanvullende gesprekken gingen de kinderen aan de slag met een bijpassende activiteit. De ene week was het inkleuren van een kleurplaat of zelf een tekening maken en de andere keer was het een bloem maken. De activiteiten waren gericht op de thema's die behandeld werden. Tijdens de collecte in de kerk werden wij teruggeroepen en konden de kinderen vertellen en laten zien wat ze gemaakt hadden, daarna sloot een kind de KWD af met een gebed dat werd voorgelezen in de kerk.

Dit jaar hebben wij als Kinderwoorddienst ook meegedaan aan het goede doel Adventactie project, de aanpak van moeder en kindersterfte in El Salvador. Voordat wij begonnen met onze KWD zijn de kinderen in vijf minuten enthousiast aan de slag gegaan om kaarshouders te versieren en deze werden na de dienst verkocht aan de mensen die aanwezig waren in de kerk. De kinderen hebben een mooi bedrag van €182,90 in drie KWD/Advent vieringen opgehaald. Wij zijn hier erg trots op.



Het was me het jaar wel....

Over heden, toekomst, Kerkbalans, bestuur en pastoraat.

Ruim een jaar is het bestuur en pastoraat in nieuwe samenstelling actief. In grote dankbaarheid kijk ik terug op het afgelopen jaar. We hielden de parochianen voor dat er tot begin 2021 geen kerken meer gesloten zouden worden. Maar hoe gaan we een goede discussie aan? Ik kreeg geen enkele suggestie.

Ons parochievoortbestaan wordt door drie interne zaken bedreigd.

1. Hoeveel parochianen vinden de kerkgemeenschap nog waardevol genoeg? En .. wie is er nog over 10 jaar? Velen zijn op leeftijd. Hoe bereiken we de jongeren?
2. Zijn er genoeg priesters en pastores om op alle locaties de eredienst te verzorgen? Naast onze drie kerken zijn er nog op allerlei andere plekken vieringen in Enschede. Zoals u weet hebben we ook nog samen met de Franciscusparochie (Haaksbergen) en Maria Vlucht (Lossler), maar twee priesters (Pastoor Paul Daggenvoorde en parochie-vicaris Willy Rekveld, die al AOW krijgt). De andere eucharistievieringen worden gedaan door priesters die al lang met pensioen zijn. Gelukkig zijn er ook nog pastores en vrijwilligers voor de woord- en communiediensten, uitvaarten e.d. en allerlei andere parochiële activiteiten. Zij zijn onmisbaar.

3. Kunnen we alles financieren?

Het afgelopen jaar geeft veel bemoedigende signalen. Veel vrijwilligers hebben er aan bijgedragen om zaken goed te laten verlopen. Ook zonder hen zou het niet gelukt zijn zoals het nu loopt. Bestuurlijk is er enorm veel tijd en energie besteed om het onderhoud aan onze gebouwen weer bij de tijd te brengen. Daarbij bestuurt het bestuur niet alleen, maar steekt ook de handen uit de mouwen.

We ontvangen veel complimenten over de andere sfeer die er heerst. Pastoor Paul Daggenvoorde draagt hier duidelijk aan bij. En...het kerkbezoek lijkt toe te nemen.

Kerkbalans.

Eindeloos heb ik u bestookt met informatie over onze financiële situatie en de noodzaak om deel te nemen aan de kerkbalans met liefst €10,- per maand en naar draagkracht meer. **U heeft hier geweldig op gereageerd.** Velen verhoogden hun bijdrage naar €10,- per maand (€120,- per jaar), of verhoogden de bijdrage (draagkrachtbeginsel) naar 12,50 p/m, tot zelfs meer dan €200,- per maand. Alle tussenliggende bedragen komen voor.

In 2019 is de bijdrage van het dieptepunt van €91.100,- gestegen naar €130.100. Dat is een stijging van maar liefst ruim 42%. Daarnaast waren de oproepen voor enkele personen een reden om extra grote bedragen (van vele duizenden euro's) over te maken. De extra (grote) giften onder de noemer kerkbijdrage, ten opzichte van 2018, waren €18.000,-. Als we deze (incidentele?) extra inkomsten meerekenen, dan kunnen we zelfs spreken van een meeropbrengst van ruim 62%.

Iedereen die bijgedragen heeft enorm bedankt!!!!

Zijn we er hiermee? Het antwoord is een duidelijk NEE. Om levensvatbaar te zijn moeten we minstens over de €200.000,-. Rupsje nooit genoeg? Nee hoor, ik durf deze stelling aan omdat er nog echt veel kansen liggen.

- a. De inschatting is dat slechts 15% van onze parochianen meedoet. Als we de mensen die hebben aangegeven niet te willen worden benaderd uitsluiten, dan komen we op een deelnemingspercentage van rond de 27%. Als iedereen die niet meedoet maar €5,- per maand zou doen, kan onze opbrengst zomaar meer dan €300.000 zijn. Het richtbedrag blijft minimaal €10,- per maand. En meer naar draagkracht.
- b. Veel mensen die doneren geven beduidend minder dan het richtbedrag van €10,- per maand (€120,- per jaar). Zij geven jaarlijkse bedragen als €5,- of andere bedragen ver onder de €100,- per jaar. Ook hier moeten nog duidelijke groeikansen liggen.
- c. Niet iedereen die een bedrag toezegt, maakt dit uiteindelijk over. Hoewel het omgekeerde gelukkig ook voorkomt. U kunt uzelf en ons helpen door of zelf een automatische



overboeking aan te maken of door zelf een machtiging maandelijks, per kwartaal of per jaar een bedrag van uw rekening te innen. Door aanloopproblemen, verkeerd ingevulde machtigingsproblemen en een ander administratiesysteem door het bisdom verliep de inning het afgelopen jaar nogal chaotisch. Wij hopen het komend jaar een soepeler verloop te kunnen bewerkstelligen.

d. Met velen van u heb ik contact gehad. Misschien is er nog iets niet goed opgelost of onduidelijk. Meld u dan bij mij. Gegevens achter in deze Pelgrim.

Met deze Pelgrim heeft u weer een enveloppe voor de Kerkbalans ontvangen. Als u ons al gemachtigd heeft de bijdrage automatisch te innen, dan hoeft u de kaart niet in te vullen. Alleen bij verandering van gegevens. Er komt mogelijk wel iemand de kaart ophalen. Schrijf groot op de kaart *incassomachtiging*, doe hem in de enveloppe en geef hem mee.

Als we allen meedoen, dan hoeven we aan het eind van dit jaar misschien niet, om financiële redenen, te spreken over sluiting van kerken. Het zou mooi zijn dat we dan kunnen nadenken over aansprekende vormen van een bloeiende parochie in Enschede.

Dank aan iedereen voor de vrijwilligersinzet, morele steun en uw bijdrage. Een heel voorspoedig 2020 gewenst.

U mag mij altijd benaderen.

*Namens het bestuur van parochie St. Jacobus de Meerdere,
Joop Hassink, vicevoorzitter.*



Bezuinigingstips van Joop Hassink.

Velen van u doen het al, maar misschien voor sommigen toch een tip.

- Al jaren abonnee van de krant en u betaalt het volle pond? Bel TCTubantia en zegt dat u toebent aan een korting wegens trouw lidmaatschap. Ik ging naar een driejarig abonnement en kreeg daardoor een korting van ongeveer €90,- op jaarbasis. (bel: 088-0139970)
- Al jaren abonnee bij de NRC. Ook die belde ik. 3 jarig abonnement vastgezet. Ging van €43,- p/m naar €29,50 per maand: jaarvoordeel €162,- (088-572 0 572)
- Geabonneerd op Icreate (blad voor apple) Ging van €80,- per jaar naar €40,- per jaar door één telefoontje.
- Centraal Beheer gebeld omdat ik op internet zag dat mijn autoverzekering veel goedkoper kon. Voordeel $12 \times €18 = €216$
- Even bellen over mijn Elsevier Abonnement: Voordeel €142
- Lid bij Zorgverzekering Zilveren Kruis: Zag dat een lidmaatschap bij Katholieke Bond Ouderen 9% korting opleverde. (wordt in 2020 5%) Lidmaatschapskosten voor mij en mij vrouw €45,- Besparing: $€257,30 - €45,- = €212,30$
- Parochie mijn kerkbijdrage voor minimaal 5 jaar toegezegd via formulier belastingdienst. Bedrag mag zonder drempel rechtstreeks van de belasting afgetrokken worden. Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van uw inkomen.

U ziet door op te letten en te bellen geef ik meer dan €1000,- minder uit dan als ik niets zou doen. Zo is er natuurlijk nog meer, maar ingewikkelder.

Voor wie het nog niet deed: snel terugverdiend, die kerkbijdrage!!



Wat is mij dierbaar.....

Ik kom uit een gezin van acht kinderen, allen geboren tussen 1944 en 1957. Zoals het in die tijd gebruikelijk was, werden we allemaal vernoemd naar een oom of tante, die dan ook je peetoom of peettante was.

Tot mijn vormsel of groot-aannemen wist ik niet wie mijn peetoom was; toen moesten we het namelijk doorgeven aan de kerk. Misschien wisten mijn ouders het zelf ook niet meer. Maar dat tante Anny, de ongetrouwde zus van mijn vader, een verpleegkundige, mijn peettante was, dat was bekend.

Ik vermoed dat mijn ouders met de peetooms en – tantes hadden afgesproken dat ze geen cadeaus mochten geven op onze verjaardag of bij andere gelegenheden, omdat ze wellicht bang waren dat het ene kind een groter cadeau zou krijgen dan de ander. Hoe dan ook, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een cadeau heb gekregen van een van hen.

Groot was dan ook mijn verrassing, toen een tijdje na het overlijden van mijn peettante, een nicht op bezoek kwam met een cadeautje voor mij. Zij was altijd heel close geweest met mijn peettante en had na haar overlijden de begrafenis en dergelijke afgehandeld.

“Ik weet dat jij wat hebt met Maria”, zei ze, “want je gaat toch zo’n beetje ieder jaar naar Lourdes?”

“Tante Annie had het ook altijd over Maria. Ik denk dat je dit daarom wel leuk zult vinden en dat zij wel zou willen dat jij dit zou krijgen”

Uit het papier kwam dit schilderijtje. Postuum kreeg ik zo tóch nog een cadeautje van mijn peettante.



Annijje Jannink

Voorlopig resultaat adventaktie

Verkoop kaarsenhouders St. Jan.

De KinderWoordDienst groep van de St. Jan is enthousiast aan de slag gegaan. De kinderen versierden kaarsenhouders en verkochten die na de viering ten bate van het Adventsactie project, aanpak van moeder en kindersterfte in El Salvador. Daarnaast zijn er losse kaarsensetjes verkocht die door Valery gemaakt zijn. Dit alles heeft op 1 december opgebracht: € 50,00. Op 8 december heeft het € 78,00 opgebracht. En op 15 december € 54,90. Totaal is dit €182,90. Een heel mooi resultaat.

St. Jan inzameling.

Via de inzameling met de collectezakjes in de collectebus is daarnaast bij de St. Jan € 433,00 binnengekomen. Ook een mooie opbrengst.

In totaal is via de St. Jan dus € 615,90 binnengekomen voor de kliniek in Guarjila. De opbrengst uit de H Jacobus is € 238,01 en van de St Jozef is het nog niet bekend. Ook nog niet bekend is de opbrengst via de giro. Heel belangrijk werk wordt gedaan door de gezondheidswerkers die in El Salvador lokaal worden opgeleid en geworven. Zij verdienen ook een lokaal loon, omgerekend € 0,50 per uur. Van de opbrengst uit de St. Jan alleen, kunnen dus meer dan 1200 uren gefinancierd worden: broodnodige zorg en aandacht voor moeder en kind.

mov.enschede@gmail.com



KRONIEK



OVERLEDENEN

Jozefkerk:

21-12-2019 *Gerrie Vaneker-Tonis (72 jr), e/v Willie Vaneker*

Jacobuskerk:

24-12-2019 *Rudy Koning (76 jr), w/v E.M. Koning-Beckers*

St. Jankerk:

14-12-2019 *Henk Bolster (86 jr), w/v G.M. Bolster-Koenderink*

Anders:

30-11-2019 *Gerard Terhorst (95 jr), e/v F.M. Terhorst-Steur*

07-12-2019 *Wim Sessink (77 jr), e/v G.M. Sessink-Dalhoeven*

23-12-2019 *Chris Leferink (77 jr), w/v Stien Leferink-Kaalverink*

31-12-2019 *Jan Fransen (91 jr), e/v T.T.M. Fransen-Legebeke*

Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 18/19 januari 2e Zondag door het jaar <i>Viering Helmerzijde</i>	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst BJK	Oecumenische v. in Helmerzijde Zondag 10.00 uur Ds. J. Zuurmond Viering Helmerzijde Eenheid van kerken	
Weekend 25/26 januari 3e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekvelde	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekvelde
	Schola	Vocal Moments	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 1/2 februari Maria Lichtmis	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur H. v.d. Hulst Samenzang
	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 8/9 februari 5e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekvelde	Gebedsviering Zondag 11.00 uur B. Dieben + N. Jansen Themaviering All Together	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Visschedijk Ariënskoor
	Rouw- en trouwkoor St. Joseph		
Weekend 15/16 februari 6e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink + J. Heitbrink Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 22/23 februari 7e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekvelde Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Vocal Moments	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Collecteschema:

18 januari t/m 2 februari: Aktie Kerkbalans

26 februari t/m 12 april: Bisschoppelijke Vastenactie



Weekeindevieringen

Meer dan gewoon

Op **19 januari 2020** vieren we met elkaar de oecumenische viering in het kader van de week van Gebed voor de eenheid.

De cantorij van de Ontmoetingskerk zingt, en van de verschillende kerken worden muzikanten gevraagd om samen muziek te maken en ook een deel van de samenzang te begeleiden.

Tijdens de viering is er een speciale kindernevendienst, zodat de kinderen op hun eigen wijze met ons mee kunnen vieren.

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor kinderen en tieners uit Vayk in Armenië.

Zie ook: <https://www.lst.nl/project/armenie-vayk/>

De viering is dit keer in het Helmer Theater,

Plaats: Helmertheater, Broekheurne-Ring 1050, 7546 TA Enschede (Mediant)

Datum: 19 januari 2020

Aanvang: 10:00 uur

Dat weekend zal er in de Jacobus- en in de St. Jankerk geen viering zijn.



Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Ziekenhuis MST

De Kapel Elke zondag én op Christelijke Hoogfeesten 10.30 uur

Oecumenische viering, voorganger: dominee of pastoraal werker



90-jarig jubileum Ariënskoor 2019

Memoires van een 90-jarige

DE LAGERE SCHOOL

De heer Molenaar, hoofd van de Alfonsusschool, was een begaafd musicus. Hij componeerde o.a. een volksmis, waar een stampvolle kerk uit volle borst aan mee zong. Het begon met de woorden: Hier ligt voor Uwe Majesteit..... Bij hem moest je ook voorzingen voor een cijfer op je rapport. Ik zong: Het zonnetje gaat van ons scheiden, (wij zouden het nu een smartlap noemen!?) en scoorde een hoog cijfer. Mijn interesse voor muziek was toen gewekt.

DE MULO

Oorlog- spoorwegstaking- september 1944- onderduiken in Hengevelde. Vader en moeder werden door de ondergrondse en kapelaan Jansen ondergebracht bij een boerengezin. Hun schuur was gevorderd door notabene de Duitsers! Zusje Miny werd ondergebracht bij een bakker/molenaar. Ik bij bakker Nollen. (Heeft nu al 10 zaken in Twente). Hun dochter Truus, een mooie alt, en ik zongen de sterren van de hemel in huis en bakkerij. Een gezellig dorp met een bloeiend verenigingsleven, zoals korfbal, toneel en zang. Evacués en vluchtelingen uit Millingen en de omgeving van Arnhem werden liefdevol in diverse families opgenomen. Op 1 april 1945, eerste Paasdag, bevrijding, werd onze vader vermist. Goor was nog bezet gebied. Pas 1 week later vond de ondergrondse hem, doodgeschoten. Ons leven stond op de kop.

DE KERNGROEP bestond uit een groep enthousiaste dames o.l.v. Riky Remkes-Nijkamp en kapelaan Koeleman. We speelden toneel, voerden discussies en zongen veel liederen uit de bundel Kun je nog zingen..... We gingen samen op vakantie naar jeugdherbergen en hadden reünies tot op hoge leeftijd.

ZATERDAGAVONDKOOR

Dit was een gemengd koor en stond o.l.v. José Remkes, die helaas niet zo lang dit koor heeft geleid omdat ze haar grote liefde ging volgen naar Frankrijk. Na de fusie met het Ariënskoor werd Ber Joosen de nieuwe dirigent. Hij voerde een streng beleid als het om de kwaliteit van de stemmen ging. In die periode heb ik nog een korte uitstap gemaakt naar het Stedelijk Koor Hengelo o.l.v. Wouter de Rooij, dat na diens overlijden werd overgenomen door Boyke Brand.

ARIËNSKOOR

O.l.v. Ber Joosen heeft het koor enorme progressie gemaakt en hij wist het koor op een hoog niveau te brengen. Het waren prachtige en leerzame jaren. Na het overlijden van Ber kwam natuurlijk de vraag hoe en met wie we nu verder moesten. Toen kwam Paul Kempers in beeld, die tot op dit moment nog steeds onze dirigent is en in 2007 te maken kreeg met de fusie met het koor van de Goede Herder. Daardoor is wel duidelijk geworden dat muziek verbindt! In de meer dan 50 jaar als sopraan heb ik mij altijd verbonden gevoeld met een ieder in het koor, in lief en leed en ben heel dankbaar voor hun vriendschap.

Lies Brinkhuis

Muziek is liefde op zoek naar een stem (naar Tolstoi)



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur.

Zondag 19 januari. 2e zondag door het jaar.

Thema: Zie, het Lam Gods.

Voor ons is Jezus meer dan alleen maar een goed mens. Hij is de Zoon van God.



Zondag 2 februari. Opdracht van de Heer in de Tempel.

(Maria Lichtmis)

Thema: Jezus, het Licht voor ons allen.

Ook wij herkennen Jezus, wanneer wij de Heilige Communie ontvangen.

Zondag 16 februari. 6e zondag door het jaar.

Thema: Wees echt in de Liefde.

God en je medemens liefhebben is voor Jezus het allerbelangrijkste.



KidsTime St Jankerk



Het was weer zover!!!

Op Vrijdag 20 december '19 was de 2e bijeenkomst van de Kids Time in de parochiezaal van de St. Jankerk.

We hebben het gehad over **Drie koningen**.

De reis van de drie koningen, Casper, Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de Drie Wijzen uit het Oosten genoemd. Ze hadden veel verstand van sterren en konden de toekomst voorspellen. Ze waren op zoek naar de nieuwe koning van het Joodse volk. Een heldere ster wees hun de weg naar het dorp Bethlehem. Daar vonden ze in een stal het pasgeboren kindje Jezus. Hij kreeg dure cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre.

We hebben hierbij een verhaal verteld, **waar komen jullie voor?** Drie kinderen die drie koningen vieren door langs de deuren te gaan, zingen en dan krijgen ze wat lekkers, helaas gaat het niet zoals zij willen, maar doordat ze uiteindelijk een oude mevrouw helpen was dit voor hen het mooiste geschenk. De kinderen moesten n.a.v. het verhaal nadenken wat het mooiste cadeau is wat je kunt krijgen.

Hierna hebben de kinderen zelf een kroon gemaakt. De kinderen beleefden hier veel plezier aan en kwamen na afloop heel trots hun zelfgemaakte kroon aan ons laten zien.

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Je bent altijd welkom op de volgende datums:

Data: Op de vrijdagden - 6 maart '20, 15 mei '20 en 26 juni '20.

Thema's: Vastentijd, Zondag rustdag en Christoffel

Tijd: 15:30-17:00 uur

Locatie: Parochiezaal van de Sint Jankerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: 2 euro, per keer (t.b.v. materiaal)

Begeleiders: Saskia, Laura, Engeliën en Rim
(werkgroep Kids Time)

Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing:
06 – 22 379 624 of saskiabal1900@hotmail.com

Wij hopen jullie te zien bij de KIDS TIME!!!

Groetjes, Werkgroep Kids Time



Training 'Voorgaan in liturgie' afgerond!

Afgelopen december hebben Rietie Kenter uit Maria Vlucht, Elles Veltkamp en Jacqueline Heuzels uit de Franciscusparochie, Gerrie Kortens, Iveta Khazoum, Karl Grabmaier en Tiny Hannink uit de Jacobusparochie meegedaan aan de training 'Voorgaan in liturgie'. Voor de één was het een opfriscursus. Voor de ander een begin om zich als parochiële voorganger te gaan inzetten voor de parochie. De training was vooral heel praktisch. Elke bijeenkomst hadden één of meer cursisten een korte viering of overweging voorbereid, die daarna werd besproken. Wat sprak ons gelovig aan? Hoe was de presentatie? Wat kunnen we exegetisch of dogmatisch zeggen over de

inhoud? De groep was divers. De aanpak verschillend. Daar was ook ruimte voor. Dat maakte, dat we veel van en aan elkaar konden leren. Naast het oefenen in vieren, kwam ook theorie aan bod. We hebben we onder meer geprobeerd om met de zogenaamde methode van het 'constructief Bijbel lezen' heel precies naar Bijbelteksten te kijken. Van daaruit probeerden we tot een aansprekende vertaling naar het leven van alle dag te komen. We (het pastoraal team) hopen, dat we nog veel plezier aan deze vrijwilligers in onze parochies mogen beleven.

Pastoraal werker Frank de Heus



Gezamenlijke viering Maronitische en St. Jan kerken

De voorbereiding verliepen vlot, maar complicaties waren er genoeg. De Maronitische kerk zou nu de leiding geven aan de gezamenlijke viering. Het betekende dat we de liturgie van het feest van de geboorte van Johannes de Doper gingen vieren. Dat moest geen probleem zijn in de tijd van de Advent. Toch kunnen verschillende accenten gelegd worden, zoals elke preek verschillend kan zijn, afhankelijk van degene die de preek maakt. Met behulp van de leiders van de kindernevendienst kon alles goed ingepast worden.

Zelf was ik wel een beetje bezorgd, want het was nogal anders dan gewoonlijk, zeker met een andere taal, het Arabisch erbij, met twee koren, met twee priesters, met twee soorten liturgie. Toen na de dienst iemand zei dat iedereen blij was, kon die zorg ook bij mij

wegvallen. Het Duits van de Arabisch sprekende priester verstond ik ook wel: dit moeten we gauw nog een keer doen! Het gaat om onze kinderen: de kinderen die geen Arabisch meer spreken en de kinderen, die gelukkig nog wel het licht van de adventskrans kunnen aansteken, maar die toch gezamenlijk met hun leeftijdgenootjes uit andere landen, een weg naar de toekomst moeten vinden. Deze dienst was weer een goede poging, versterkt door het applaus van de kerkgangers.

Ben Engelbertink mhm



Ouderen en Kerk Enschede Zuid.

Op 17 december kwamen we weer bijeen voor de traditionele kerstviering.

De kerk was dankzij de maandagmorgengroep alweer helemaal versierd met mooie verlichte kerstbomen en de opgefriste kerstgroep. - Wat doet die maandag en vrijdagmorgengroepen veel werk voor de kerk! - Pater Ben Engelbertink en Pastoraal werker Frank de Heus gingen voor in de dienst. Ben met 'goastok' las het evangelie in het Twents op een dusdanige wijze dat iedereen de strekking van het verhaal mee kon krijgen. Het projectkoor met zangers uit alle locaties van Enschede Zuid ondersteunden de dienst en begeleiden de samenzang.

Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de parochiezaal. De zangers dronken koffie in de hal, maar eigenlijk hoorden ze er misschien wel wat meer bij.

Ook de parochiezaal was met haar verlichte kerstboom en mooie rode lopers op tafel geheel in de kerstsfeer. Na de koffie, krentenwegge en broodjes werd er afgesloten met een drankje. Het bestuur werd door meerder bezoekers bedankt.



Dankzij verschillende giften, o a. van Diacon kunnen we het komende jaar weer een heel programma bieden inclusief het uitstapje met de bus. Gezien de spreiding van de ouderen in heel Enschede Zuid kunnen we geen persoonlijke uitnodigingen meer bezorgen. Wel wordt ruim vooraf berichten over de activiteiten in de Pelgrim vermeld.

We wensen alle ouderen in de parochie een goed 2020!

*Namens het bestuur:
Henk Thüss*



Bericht van het Iconatelier St. Josef

Ook dit jaar is het weer mogelijk om in Enschede een iconencursus te volgen.

De cursus die gehouden wordt in de parochiezaal van de St. Jankerk begint op 27 januari 2020 en is elke maandagmorgen van half tien tot kwart over twaalf.

De data zijn: 27-1, 03-2, 17-2, 24-2, 02-3, 09-3, 16-3, 23-3, 30-3, en 06-4.

De cursus bestaat uit 10 lessen . Tijdens de lessen maakt u een volledige icon. Beginnend met de tekening neemt de cursusleider u mee door alle delen van het proces. Zoals het zelf maken van temperaverf, het opleggen van bladgoud en de afwerking door het aanbrengen van een beschermlaag.

De kosten bedragen 185 Euro inclusief het te gebruiken materiaal. Een eigen set penselen a 4 stuks is leverbaar voor 15 Euro.

Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om ook op de bovengenoemde middagen een cursus te verzorgen. De tijden zijn dan: van kwart over één tot kwart over vier.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Jos Bentert tel.06 22908707 of per e-mail: st.josef.iconen.atelier@gmail.com



Beste parochianen

Dit artikel is niet bedoeld om u te beledigen of tegen zere benen te schoppen, maar er moet mij iets van het hart en dat wil ik graag met u delen.

Zoals u gewend bent, wordt in januari tegelijk met de Pelgrim de enveloppe van de Actie Kerkbalans bij u thuisbezorgd.

Op die enveloppe vermeldt uw wijkcontactpersoon wanneer hij of zij deze bij u komt ophalen.

En dan is het maar afwachten of de weergoden je goed gezind zijn als je op pad gaat, in januari kun je van alles verwachten, sneeuw, gladheid, noem maar op.

Maar je hebt nu eenmaal die datum afgesproken dus ga je vol goede moed de deur uit.

De meesten van u hebben de enveloppe al klaar liggen.

Er zijn er echter ook die het formulier nog moeten invullen, de enveloppe kwijt zijn of in het ergste geval: ze zijn niet thuis.

De wijkcontactpersonen komen niet bedelen om geld en onze voorzitter verdient geen ton aan jaarsalaris, we komen voor een heel goed doel :

het in stand houden van onze parochie St. Jacobus de Meerdere.

Dus lieve mensen,
een vriendelijk verzoek: Laat ons a.u.b. niet in de kou staan!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten van een
Wijkcontactpersoon





Bobby Rootfeld en Sanna van Elst – Workshop en concert

Deze middag verzorgen Bobby Rootfeld (gitaar en percussie) en Sanna van Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) een prachtig concert met o.a. Joodse liederen. Daaraan voorafgaand geven zij een workshop. Dit duo, bekend als "Duo NIHZ", heeft verscheidene internationale prijzen behaald. Het concert is bedoeld voor alle leeftijden, de workshop om 14.00 uur is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar en een ieder die zich nog kind voelt! Kinderen die meedoen aan de workshop, doen ook mee aan het concert. De workshop is gratis, na afloop vrije gift.

Wanneer: Zondag 26 januari 2020 om 14.00 uur **workshop**

Zondag 26 januari 2020 om 15.30 uur **concert**

Waar: H. Nicolaaskerk (in het oude gedeelte van de kerk), Nicolaasplein 1, Denekamp

U kunt zich aanmelden bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51. Het aanmelden is niet verplicht.

R.K. Erfgoed: Pastoor H. Geertman

In de jaren 50 van de vorige eeuw bestond er in Enschede een Ariëns-Uitgeverij. Zij brachten een boek uit over Ariëns met de titel *Ariëns Priester* door Henry van Ooyen. In dankbaarheid opgedragen aan de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor H. Geertman ten bate zijner te bouwen kerk Ariëns ter ere. Een interessant boekwerk met fraaie foto's. Pastoor Geertman was zeer sociaal bewogen en had een grote bewondering voor dr. Alphons Ariëns.

Namens de Stichting Behoud wens ik u alle Goeds in 2020!

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk



Pastoor H. Geertman

Foto: Secil Arda



Lourdesbedevaart

Ook in 2020 gaan we weer op bedevaart. Dit keer niet vanuit de parochie, maar wel vanuit Twente.

Dus als u niet wilt of kunt wachten totdat we weer als parochie op bedevaart gaan, over twee of drie jaar, dan is het nú misschien een mooie gelegenheid voor uzelf, of voor uw ouders of schoonouders.

Van 26 september tot en met 4 oktober gaan de mensen die met het vliegtuig reizen. En er gaat ook een bus naar Lourdes, en wel van 28 september tot en met 3 oktober. Daarnaast gaat er nog een lancebus van 24 april tot en met 2 mei. De lancebus is voor mensen die véél zorg nodig hebben en niet zelfstandig steeds de bus in- en uit kunnen stappen.

foto: P. Jgosse

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, gaat u met de bus via Lisieux, waar we de heilige Theresia bezoeken en ook overnachten. Via Poitiers komen we dan na twee-en-een halve dag aan in Lourdes.

Na vijf dagen in Lourdes, reizen we dan weer via Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard, in twee dagen terug naar huis.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de parochiecoördinatoren:

Hetty Eckers, telefoon: 06- 22 26 82 64
Annigje Jannink, telefoon: 053- 43 42 650



Bruggerbosch

Waarschijnlijk kent u Bruggerbosch wel. Tussen Enschede en Glanerburg bent u er vast al regelmatig voorbij gereden of zelfs binnen geweest op bezoek bij een familielid of bekende. In Bruggerbosch wonen mensen van verschillende leeftijden. De meesten zijn al oud(er), sommigen nog jonger. Ze delen met elkaar dat het door een cognitieve aandoening (heel vaak dementie) niet meer lukt om zelfstandig te wonen.

Elke zaterdagmorgen vindt er in het restaurant van Bruggerbosch een viering plaats. Rond de zestig bewoners bezoeken trouw deze vieringen. De ene week is het een protestantse viering, de andere week een katholieke viering.

Om onze bewoners naar het restaurant te brengen zijn er vrijwilligers nodig. Als we genoeg vrijwilligers hebben kunnen de bewoners in alle rust gehaald worden en na afloop weer terug gebracht worden naar hun woning.

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die ons een keer in de twee à drie weken een zaterdagochtend willen helpen. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer drie uur per zaterdag. De opbrengst is enorm! Bewoners, vrijwilligers, geestelijk verzorgers en activiteitenbegeleiding zijn u reuze dankbaar. Daarnaast ontvangt u zonder enige twijfel een goed gevoel; u heeft omgezien naar een kwetsbare medemens.

Wilt u meer informatie, een keertje komen kijken of zich gelijk aanmelden als vrijwilliger?

Dan kunt u contact opnemen met een van de geestelijk verzorgers van Bruggerbosch:

Simon Saliba of Janneke Bekhof
(simon.saliba@liberein.nl,
Janneke.bekhof@liberein.nl)
of via 053 482 66 88



rk aBc

In het RK-abc worden bijzondere personen en begrippen uit de katholieke traditie toegelicht.

Blasiuszegen



Sinds jaar en dag kunnen gelovigen op 3 februari in de kerk de Blasiuszegen ontvangen: de pastor houdt twee kaarsen kruiselings voor de hals van de gelovigen en spreekt vervolgens een zegen uit. De kaarsen zijn de dag daarvoor gewijd op het feest van Maria Lichtmis. De Blasiuszegen beschermt de gelovige, zo wil de traditie, vooral tegen keelaandoeningen. Wie Blasius precies was, is onbekend. Hij zou een arts zijn geweest die tot bisschop werd benoemd, en zou geleefd hebben in de vierde eeuw. Dat Blasius als beschermheilige tegen keelklachten geldt, heeft vermoedelijk te maken met het verhaal over Blasius' redding van een jongetje dat een visgraat in zijn keel kreeg.



Foto Wim Schrijver

H. Walburgis



Walburgis of Walburga leende haar naam aan diverse kerken in Nederland, zoals die in Zutphen. Haar naamdag valt op 25 februari. Walburgis was een Engelse prinses die in de achtste eeuw een strenge en degelijke opleiding kreeg in een kloosterschool. Haar moeder was een zus van Bonifatius en Walburgis was een van de eerste vrouwelijke missionarissen die naar Duitsland trok om haar oom te helpen bij het vestigen van de

christelijke kerk. Als abdis van Heidenheim was ze een invloedrijke vrouw in het vroegmiddeleeuwse Beieren. Ze stelde het leven van haar broer Winebald en de reizen naar Palestina van haar andere broer Willibald op schrift. Beide broers werden later eveneens heilig verklaard, net als Walburgis' vader Richard.



Sacrament van het huwelijk



Veertien februari, Valentijnsdag, staat in het teken van de (romantische) liefde. Genoeg aanleiding om hier stil te staan bij het sacrament dat de bijzondere band tussen twee geliefden bezegelt: het sacrament van het huwelijk. Net als bij de andere zes sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk gaat het om de genade die God aan ons mensen verleent. Bijzonder aan het huwelijks sacrament is dat niet de priester, maar de echtelieden *elkaar* het sacrament toedienen. Wel is de priester namens de kerk getuige van dit verbond tussen man en vrouw.



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam

Ine Reuver

Ietje Köiter

Clara Momesso

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 02 - 2020

maandag 27 januari 2020

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 13 februari 2020



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41,

7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

E-mailadres caritas@katholiekenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

**Bankrekening NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas
Enschede**



Hier kan uw advertentie staan

Nadere informatie via
redactie@katholiekenschede.nl



V
Varvik
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

 **assurantiekantoor**
Seinen
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



WWW.BERTVANDERHEIDE.NL



Voor een uitvaart in
vertrouwde handen

Bij elke uitvaartverzekering
06 - 81 02 60 62

BERT VAN DER HEIDE UITVAARTZORG



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw

Uitvaartleider

In dienst van het leven



vrededorf
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





ALLES NIEUW KIK

Het is donker in de kerk. Het is nacht. Kikker en zijn muizenvriendjes zitten bibberend bij elkaar, want er is een enorm kabaal losgebarsten buiten. Ze horen harde knallen, snerpend gegil, boem boem boem. Kik weet wat het is, maar toch is hij ook een beetje zenuwachtig. 'Niet bang zijn hoor, die herrie is er maar één nacht per jaar', zegt hij flink. 'De hele nacht?' bibberen de muizen, 'Waarom??' 'Omdat het nieuwe jaar begint', zegt Kik. 'Een spik-splinternieuw jaar!' 'Maar waarom schieten ze daarop?' vraagt een muisje. 'Omdat...', Kik weet het niet echt. 'Om alles schoon te blazen? Om iedereen een beetje bang te maken?' denkt hij hardop. 'Om iedereen wákker te maken zeker' zegt de slimste muis.

Dat vindt Kik een goed idee, want als je wakker wordt in de nacht, dan weet je dat er iets bijzonders aan de hand is. Dan ga je nadenken over het nieuwe jaar. 'Jaaa!', piepen de muizen, 'Laten we denken over het nieuwe jaar!' Allemaal komen ze op een idee. De een wil zijn snorharen laten groeien. Een ander wil een ruzie goedmaken. De derde wil minder snoepen. De vierde wil gaan verhuizen. De vijfde wil haar tante in de grote stad opzoeken. Een verliefd stel hoopt op beschuit met muisjes. Bij elk plan klinkt buiten 'boem!' Nu ze plannen hebben gemaakt zijn ze niet bang meer. Ze durven zelfs naar buiten. En wat zien ze aan de hemel? Bij elke boem hoort een prachtige fontein van lichtjes!



Versje

Diep in de grond is iets nieuws aan de gang
verstopt in de grond, in het duister.
Iets nieuws ligt te wachten, een winter lang:
geritsel, gekriebel, gefluister.

Straks als het warmer wordt, dan komt het vrij,
het leven in kleuren en vormen
bij jou in de tuin, in het bos, in de wei:
bloemen en blaadjes en wormen.

Nu is het stil en lijkt alles nog dood,
maar het nieuwe dat gaat heus beginnen.
Uit kiemen en zaden groeit straks iets groots
en misschien ook bij ons, diep van binnen.

Uit de Bijbel

Job zei: 'Voor een boom is er hoop:
zelfs omgehakt kan hij weer bladeren krijgen.
Al sterft zijn stronk diep in de aarde,
hij hoeft maar water te ruiken en hij loopt uit,
hij krijgt weer twijgen als een jonge plant.
Was het voor de mens ook maar zo.'

Naar Job 14:7-9



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Juntjens