

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
november 2019 / 09



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN



**bijzonder
goede scholen
in Enschede**

alle informatie over de scholen vindt u op www.koe-enschede.nl



Alphonse Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité
steunen?

Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL 67 RABO 001 1804 1738
www.arienscomite.nl

INNERBALANCE ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is. Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

november 2019, nr. 9

Inhoud

- 5** Voorwoord
pastor Carla Berbée
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 13** Nieuwe column: Wat is mij
dierbaar
- 16** Vieringenrooster
- 22** Verslag van de Lourdesreis
- 24** 12-daagse groepsreis naar
Armenië en Georgië



VAN DE REDACTIE

De tijd is weer verzet, het wordt steeds vroeger donker. De herfst is in zijn volle pracht (zie onderstaand gedicht).

Wij hebben er weer een nieuw redactielid bij. Haar naam is Clara Momesso. Welkom Clara!

Groetjes, Annelies, Conny, Ietje, Clara en Ine

Herfst

De zomer is alweer voorbij
een natte tijd breekt aan

het warme weer maakt de weg vrij
het najaar komt er aan

de herfst met al zijn kleurenpracht
maar ook met storm en regen

de zon neemt snel af in kracht
en komt de wolken tegen

de tijd zo somber, vol gemis
maar laat ons niet vergeten

dat deze tijd heel prachtig is
en dat moet ieder weten

ga er op uit en ja, geniet
van de veelheid van kleuren

en nee, sluit nu je ogen niet
snuif op die herfstige geuren



"Als tussen licht en donker de tijd haar stroom versnelt...."

We bewegen ons langzaam naar het speciale seizoen, de tijd van donker én licht.

Achter ons ligt Allerzielen en vóór ons de tijd van feestjes, glim & glitter, cadeautjes, huiselijke gezelligheid.

Onze geloofstraditie kent niet voor niets juist in deze tijd feesten rondom heiligen die iets te maken hebben met licht. Want bij sint Maarten is het lampionnetje van de kinderen wel schattig, maar de diepere betekenis gaat juist over een sprankje hoop in de donkerte. En voor ons mag dat sprankje hoop verwijzen naar het Christuskind, waar we naar uitkijken ook of juist, bij onze eigen duistere gevoelens.

Want in ieders leven blijft er verdriet dat niet te helen is. Blijft er gemis om geliefden die je los hebt moeten laten. Blijven er gemiste kansen en het besef van eigen onvermogen.

Om nog maar te zwijgen over het grote onrecht in de wereld om ons heen en alle geweld dat met internet en tv ons leven binnen golft. Je zou er depressief van worden als dit het enige geluid in je leven zou zijn.

Laten we uitzien naar dat Licht en het onze handen en onze voeten geven in ons eigen leven.

"O hemellichaam, Jezus - dat ieder mens verlicht,

Gij zijt ons vergezicht.

De dageraad breekt aan: uw komst is niet te keren,

wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan!"

(T. Naastepad)

Carla Berbée, pastoraal werkster



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



VERWACHTING

Ja zeker kennen wij de loop van de seizoenen.

**De regen die het land bedruipt, het zaad dat groeit,
de tros die rijpt, de pluk die wacht.**

God weet wanneer de grote oogst begint.

**De ene vrucht dan vol en zwaar,
de ander droog en taai. IJdel haar bloei.**

**Zoals in Noachs dagen, zijn uw woorden
hamerslagen in de tijd. Wij zijn geraakt
en staan**

- als eens uw volk - gereed, verlangend

**naar de nieuwe dag, waar het herboren
land ons wacht.**

(Bij Matteüs 24 : 32-44)

**Uit: Schriftgedichten, poëzie bij het kerkelijk
jaar / Ria Borkent en Jaap de Gier (red.)
ISBN 978-90-8897-073-3**



Neem mij aan zoals ik ben

Elke woensdagmorgen komt Hans gezellig na de viering koffie drinken. Hij heeft dan al heel wat gedaan. De hal van de kerk schoon gemaakt, het plein voor de kerk geveegd, zodat het er voor de kerkgangers gastvrij en schoon uitziet. Na de koffie pakt hij weer de grote bezem en veegt hij de parkeerplaats, het fietsenhok, de entree van het parochiecentrum en de stoep achter bij de keukendeur. Als hij klaar is, klopt hij op het raam en wenkt mij om naar buiten te komen. Dan mag ik komen kijken naar het resultaat van zijn werkzaamheden. "Mooi hé, mooi hé", zegt hij enthousiast. "Ja, geweldig, het ziet er weer heel mooi en netjes uit." Hans is blij met het compliment. "Netjes hé", zegt hij er nog eens bij. Samen kijken we hoe vol de container is geworden, die vervolgens meteen aan de straat wordt gezet. De bezem wordt opgeruimd en Hans fietst vrolijk naar huis. Geweldig, zijn trouw en zijn inzet, de vanzelfsprekendheid waarmee het gebeurt. Elke keer opnieuw geniet hij van het compliment en durft er gewoon om te vragen. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Je wordt er zelf vrolijk van. Met elkaar lukt het. Heel veel organisaties zijn op verschillende terreinen afhankelijk van vrijwilligers. Soms is het zo

vanzelfsprekend geworden dat het binnen de organisatie niet meer gezien wordt. Lang niet iedereen durft zo frank en vrij als Hans naar complimentjes te vissen. Maar toch, je wordt er een ander mens door. In de Wonne wordt elke dag gekookt voor een behoorlijk aantal mensen binnen een bepaald budget. De kok, een vrijwilliger, vaak met assistentie, probeert daarmee creatief om te gaan. En 's avonds na de maaltijd wordt de kok bedankt voor de uren in de keuken en het lekkere resultaat. Het valt op dat iedereen daar verschillend mee omgaat. Kan ik de dankbaarheid ontvangen of ga ik liever in een stil hoekje zitten? Of iets daar tussen in? Zo verrassend verschillend kunnen wij mensen zijn. En daar is ruimte voor. Een prachtig lied zingt:

- Neem mij aan zoals ik ben,
- Zuiver uit wie ik zal zijn.
- Druk uw zegel op mijn ziel
- en leef in mij.

Om eindeloos te herhalen. De woorden één voor één tot je door te laten dringen. Daarmee op weg te gaan, te worden die je bent.

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep

Open huis Mariakerk

Zaterdagmorgen 16 november a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur is de Mariakerk nog één keer geopend voor parochianen.

In de kerk staan nog een aantal zaken die door parochianen kunnen worden overgenomen. Het gaat om gereedschap, tafels, parasols en dergelijke. Er zal een collectebus staan voor een vrije gift.

Ook de Kajuit is die ochtend geopend.

Dit is waarschijnlijk de laatste gelegenheid om de kerk nog een keer van binnen te zien.

U bent dus van harte welkom.

Rien Tiehatten, beheerder inventaris.

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Ricardo Lopez

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:

om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur
in de maanden april t/m oktober ook elke
zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



Ons vrijwilligers echtpaar Wies en Frits zijn 60 jaar getrouwd

Twee bomen

Ergens heb ik een boom gezien,
eigenlijk waren het twee bomen,
maar ze waren zo in elkaar gegroeid
dat ze één boom geworden waren.

Twee wortelstokken,
hun wortels onlosmakelijk dooreen gevlochten,
twee stammen, zo dicht bij elkaar
dat ze niets anders konden dan aan elkaar
vastgroeien.

Maar dat gebeurde niet zomaar ineens.

Ze stonden zo dicht bij elkaar
dat ze elkaar raakten
als de wind ze in beweging bracht.
Ze schuurden langs elkanders schors,
zodat het harsige bloed stroomde,
maar geen van beiden week van zijn plaats,
geen van beiden werd geveld.

Ze groeiden door in hoogte en breedte,
wond tegen wond stonden ze nu, tegen elkaar.
En het hars sloot zich over de
gemeenschappelijke wond.
In alle stilte, voor aller ogen verborgen
genazen de wonden door zich met elkaar te
verbinden.

Stam in stam,
één stam boven twee wortelstokken,
één kroon van bladeren,
de een wat hoger en lichter,
de ander een beetje donkerder van loof.
Maar alleen een nauwlettend toeschouwer
zou er verschil tussen kunnen zien.



Samenleving

Dan ontstaat er leven

Als wij mensen elkaar de hand geven
en niet langer leven als ieder voor zichzelf,
dan ontstaat nieuw leven.

Als wij mensen van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam leven,
dan ontstaat er een nieuw land van mensen samen.

Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor elkaar,
maar luisteren naar wat er leeft,

dan ontstaat een nieuwe band waarvan we kunnen leven.

Waar wij mensen langs elkaar heen leven,
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar,

geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven dood.

Als wij mensen onze deur, onszelf openen voor elkaar
en elkaar uitnodigen om binnen te komen

en bij elkaar veilig kunnen zijn in alle kwetsbaarheid,
dan ontstaat er nieuw leven.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
verlangen mensen zo naar leven.

Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen
die kunnen zien en die kunnen horen met hun hart.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
verlangen mensen naar een woord van begrip,

naar een arm om hun schouder,

want mensen zoeken leven dat leefbaar is.

Als wij zo leven met en voor elkaar,

dan kunnen wij God zien.

Marinus van den Berg



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



In memoriam Dini Workel

Op 21 oktober is op 83 jarige leeftijd overleden Dini Workel.

Dini is geboren in een hecht gezin van 4 kinderen. Zij heeft de opleiding van onderwijzeres gevolgd en wilde toen naar Afrika om daar onderwijs te gaan geven. Maar dat ging niet door. Gelukkig maar, want daardoor leerde zij Herman Workel kennen bij Avion, waar je in die tijd kon dansen.

Zij kregen samen 2 kinderen. Dini en Herman zijn 56 jaar getrouwd geweest.

In maart trof haar het noodlot waardoor zij de laatste periode van haar leven in de Cromhoff moest wonen. Wrang, want zij is meer dan 20 jaar vrijwilligster geweest bij de kerkdienst in de Cromhoff. Zij was daar de koster en haar man haalde en bracht de pater die de dienst deed. Dini deed haar werk vol passie voor de mensen die daar kwamen. Ze hielp met het omslaan van een bladzijde van een boekje maar bood ook een schouder als iemand verdrietig was.

Eind vorig jaar is zij gestopt, zij vond het allemaal een beetje teveel worden. De medewerkers van de kerkdiensten vonden dat jammer, en missen haar.

Maar zij beseffen dat het gemis voor haar man Herman en haar kinderen en kleinkinderen nog groter is, en zij wensen hen sterkte in deze moeilijke tijd.

Dini dank je wel voor wie jij was, een bijzonder mens.

José Heitbrink



3de Gezamenlijke Viering van de St. Jan en de Maronitische kerkgemeenschappen

De volgende gezamenlijke viering wordt gehouden in de St. Jankerk op **8 december, 10.00 uur, ter gelegenheid van het feest van de geboorte van Johannes de Doper**. Er wordt voor gezorgd dat iedereen de Arabische en Nederlandse teksten kan volgen. Dit keer volgen we volgens afspraak de liturgie van de Maronitische kerk.

Het is een grote uitdaging voor ons allen om elkaanders spiritualiteit te begrijpen en respecteren, zodat we elkaar meer en meer begrijpen, vooral ook in onze spiritualiteit. Voorgangers zullen zijn P. Miled en P. Ben. Gezangen worden verzorgd door het Maronitische koor en het koor van de St. Jan.



Ouderen en Kerk: viering voor Kerst

Op **dinsdag 17 december** 2019 houden wij weer onze traditionele viering voor Kerst.

Aanvang 14.30 uur, St. Jankerk. Voorganger pater Ben Engelbertink.

De viering is speciaal voor alle oudere parochianen. Na afloop is de mogelijkheid om deel te nemen aan een kerst (brood)maaltijd, in de parochiezaal. In de viering is iedereen welkom. Voor de aansluitende bijeenkomst in de parochiezaal is, in verband met de voorbereidingen (inkoop maaltijd) een **opgave noodzakelijk**. Alle koren uit Zuid zijn uitgenodigd om de viering muzikaal op te luisteren. U kunt zich opgeven via de

gebruikelijke telefoonnummers of per email. Opgave is dus alleen nodig als u deelneemt aan de broodmaaltijd. Ieder ander kan de viering gewoon bezoeken.

Hermine Leppink: 053-431 21 38

Jan Kusters: 053-476 68 24

Carina Meijer: 06 27 38 16 93

Email: h.thss@kpnplanet.nl



Advent

Sinds twee jaar kent de Adventsviering in de Sint Jan een vast ritueel rond het aansteken van een kaars op de Adventskrans. Waar dit ritueel niet in een eigen boekje wordt opgenomen, zal er een inlegvel voor de aanwezigen beschikbaar zijn. Het is een afwisseling van een paar gezongen

coupletten, een versje door een kind, het aansteken van een kaars en een korte inleiding voor de kinderen voor en door de kinderwoorddienst.

We gebruiken het project van 'Kind op zondag' van twee jaar geleden: 'Een boek vol verwachting'. Kinderen hoeven zich hiervoor niet op te geven, ze kunnen in de viering meelopen met de begeleiders.

De eerste Advent is op 1 december.



De gezondheidskliniek Ana Manganaro biedt medische zorg en educatie aan de inwoners van Guarjila op het platteland van El Salvador. De kliniek heeft zich tot doel gesteld de gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren door goede geboortezorg te bieden en gezonde voeding te stimuleren.

Wat zijn de uitdagingen?

De kliniek richt zich op medische zorg, voorlichting en educatie. Tienermeisjes werden vanaf de start van de kliniek opgeleid tot gezondheidsvoorlichters. Tegenwoordig beschikt de kliniek over een team van artsen en andere zorgverleners. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding en infectieziektes als diarree en longontsteking. De kliniek heeft onvoldoende middelen om hier iets aan te doen.

Ana Manganaro

In het noorden van El Salvador, in de provincie Chalatenango, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de burgeroorlog vanaf 1980 werd deze plaats volledig verwoest. De burgeroorlog kostte 75000 mensen het leven in heel El Salvador, waaronder aartsbisschop Óscar Romero. De bevolking vluchtte naar buurland Honduras. Na de vrede in 1992 keerden de bewoners weer terug uit de vluchtelingenkampen en bouwden Guarjila weer op. De Amerikaanse zuster en kinderarts zr. Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op.

Wat willen we bereiken?

Dit project heeft tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling terug te dringen.

Hoe doen we dat?

Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend worden uitgebreid, van 8 naar 11. Ook wil de kliniek moeders én vaders adviseren over borstvoeding, en huisbezoeken brengen om borstvoeding te promoten en te begeleiden. Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het opzetten van moestuinen.



foto: Medisch onderzoek

In deze Pelgrim treft u een **collectezakje** aan. Tijdens verschillende vieringen in Enschede in de Advent, wordt aandacht besteed aan het project. U kunt uw collectezakjes deponeren in de bussen achter in de kerken. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Op zondag 1 december, 1e Advent, zal in de viering in de St Jan (10 uur) speciale aandacht besteed worden aan dit Adventsproject voor El Salvador. Voorganger is pastor Frank de Heus. Mmv het kinderkoor olv Valery Maduro.

MOV groep Enschede
handenwassen.blogspot.nl



Wat is mij dierbaar.....

Dit Mariabeeldje heb ik gekocht toen we op vakantie waren. Het staat voor mij symbool voor de onvoorwaardelijke liefde tussen moeder en kind. Maria - Jezus, de liefde die ik voel voor al mijn vier kinderen. Toen ik het kocht kon ik nog niet weten dat ik net als Maria ook een kind zou verliezen.

In de nacht van Palmzondag 13 april 2014 werd onze Marianne op 25 jarige leeftijd samen met haar hondje doodgereden door een dronken jongeman die ook nog eens veel te hard reed.

In de "Goede week" was ze bij ons thuis en hebben we met heel veel lieve mensen afscheid van haar kunnen nemen. Op een tafeltje dicht bij haar had ik dit beeldje gezet en bij haar afscheid ging ook het beeldje mee. Ik leefde in een roes en wist niet hoe het verder moest. Dit beeldje was voor mij een houvast. Ik wilde hiermee uitdrukken: dit zijn ook Marianne en ik. Ik zal haar altijd blijven omarmen en haar dicht bij mij houden, ook door de dood heen. En omdat het kind Jezus is geboren en gestorven wist ik dat onze Marianne bij hem was. Ooit zal ik haar weer "echt" kunnen omarmen. Met deze gedachte word ik gedragen mijn verdere leven.



letje Koiter

MARC VAN DER POST

De "oudgedienden" onder ons zullen hem nog kennen. Marc van der Post was van 1991 tot februari 1999 pastoraal werker in de 4 binnenstadsparochies van Enschede.

Hij was als pastor in die tijd vooral werkzaam in de H.Hart/Ariënsgebedenkerk op het Hogeland welke parochie na het overlijden van pastor Jan Hendriks geen "eigen" priester weer kreeg. Daarnaast verrichtte hij vooral op het gebied van catechese en jongerenpastoraat tevens werkzaamheden in de andere 3 parochies (toen nog zo geheten).

Sinds 2001 woont hij met zijn Argentijnse vrouw en dochter in een straatarme wijk in Buenos Aires in het kader van het z.g. presentiepastoraat, waarbij hij ondersteund wordt door de katholieke organisatie "Mensen met een missie". Over zijn leven met de mensen daar heeft hij inmiddels ook een boek geschreven.

Onlangs was hij enkele weken bij zijn moeder waarbij hij ook een dag in Enschede is geweest en 's morgens de wekelijkse gebedsdienst op de donderdagmorgen in De Roef bijwoonde.

Wij hebben bij de koffie nog wat verhalen van vroeger opgehaald en daarna is er buiten voor De Roef nog een foto gemaakt. Marc is nog even vriendelijk en goedlachs als hij toen ook al was.

Jan Kattenpoel Oude Heerink

Marc staat op de bovenste rij 2e van links



Op zaterdag 2 november vierden we **Allerzielen** en ook dit jaar gingen onze gedachten uit naar onze dierbare overledenen. Wij noemen de namen van degene waarvan wij sinds oktober 2018 afscheid moesten nemen.

St. Jozefkerk:

- 06-10-18 Ria ten Dam-Zwiers 66 jaar
- 10-10-18 Robby Kisoor 66 jaar
- 11-10-18 Rie Richters-Budde 86 jaar
- 20-10-18 Jeanne Olierook-Koot 89 jaar
- 20-10-18 Sien Hevink-Reuver 93 jaar
- 01-11-18 Truus Schotmeijer-Nijhof 82 jaar
- 21-11-18 Harrie Tanke 97 jaar
- 12-12-18 Henk Richters 86 jaar
- 20-12-18 Annie Tenniglo-Oude Avenhuis 90 jaar
- 25-01-19 Gerda Oude Wesselink-Laarhuis 88 jaar
- 28-02-19 Karin Pöppinghaus-Elderkamp 59 jaar
- 20-04-19 Theo Bossink 80 jaar
- 26-04-19 Betsie Huuskes-ten Vergert 92 jaar
- 16-06-19 Lies Hartman-Huiskes 92 jaar
- 21-07-19 Wil Steur-Beuvink 80 jaar
- 02-08-19 Vittoria Piras-Concas 84 jaar
- 08-08-19 Truus Smit-ten Hoopen 89 jaar
- 28-09-19 Julia Ellenbroek-Scheele 92 jaar

St. Jankerk:

- 12-11-18 Johan van de Zalm 75 jaar
- 03-12-18 Herman Holtkamp 80 jaar
- 11-12-18 Tonny Rickhoff 82 jaar
- 16-12-18 Tiny Stroeve-Maer 81 jaar
- 11-01-19 Catharina Blankenaauw-Ezendam 80 jaar
- 10-03-19 Cobie Evertzen -v/d Plas 86 jaar
- 16-03-19 Johan Schreur 91 jaar
- 08-06-19 Henny Vagevuur 88 jaar
- 03-07-19 Liselotte Broekhuizen-Weijers 82 jaar
- 06-07-19 Anna Thien-Rietbergen 93 jaar
- 31-07-19 Ans Brinks-Puntman 94 jaar
- 31-08-19 Nettie Broeders-Lathouwers 81 jaar
- 25-09-19 Aggie Mulder-Leenes 90 jaar
- 21-10-19 Dinie Workel-Bosz 83 jaar

H. Jacobus:

- 22-10-18 Walter Franke 82 jaar
- 13-12-18 Gerard Perik 94 jaar
- 25-02-19 Cato Overbeeke 103 jaar
- 03-06-19 Henk Oude Bennink 70 jaar
- 26-07-19 Gea van de Werken 52 jaar
- 21-08-19 Francien te Brake-Bulthuis 72 jaar



KRONIEK

OVERLEDENEN

Jozefkerk:

28-09-2019

Julia Ellenbroek-Scheele, 92 jaar, e/v J.A. Ellenbroek

St. Jankerk:

21-10-2019

Dinie Workel-Bosz, 83 jaar, e/v Herman Workel

Anders:

14-09-2019

Jo Albersnagel, 89 jaar

25-09-2019

Aggie Mulder-Leenes, 90 jaar, e/v J.G. Mulder

10-10-2019,

Johan Altemühl, 86 jaar, e/v Ineke Altemühl-Kaalverink

GEDOOPT:

06-10-2019

Thomas Daan Potman, geb. 28 september 2018, z/v Dennis Potman en Marijke Assink, gedoopt in de St. Jankerk.

Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 16/17 november 33e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur T. van Balen Kinderwoorddienst Mariakoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Kardinaal Eijk+P. Daggenvoorde Ariënviering Ariënskoor + Leo Harmonie	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur B. Dieben All Together
Weekend 23/24 november Christus Koning	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld 90-jarig bestaan Ariënskoor Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Vocal Moments	Eucharistieviering Zaterdag 18.00 uur W. Rekveld Caeciliaviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 30 nov./1 dec. 1e Zondag van Advent		Eucharistieviering Zaterdag 12.00 uur P. Daggenvoorde Inluiden jaar v.d. eucharistie Ariënskoor	
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoordd./deels Engelstalig Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee + dominee Oec. viering + Bachcantate Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Kinderwoorddienst + MOV Kinderkoor
Weekend 7/8 december 2e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur Werkgroep Themaviering All Together	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Kinderwoorddienst Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Maandag 9 december Onbevleete ontvangenis van de H. Maagd Maria		Eucharistieviering Maandag 19.00 uur P. Daggenvoorde Samenzang	



Stichting Het Ariëns-Comité

Ariënviering in de Jacobuskerk op **17 november** om 11.00 uur mmv het Ariënskoor en de Leo Harmonie

Gezamenlijke viering van de Maronitische én de RK kerk op **8 december** in de St. Jankerk. Voorgangers zijn Vader Miled en pater Ben Engelbertink. Van beide geloofsgemeenschappen zullen koren zingen. Het Thema van de viering is de geboorte van Johannes de Doper.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 14/15 december 3e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur G. Korten Kinderwoorddienst Ariënskoor
Dinsdag 17 december	Gebedsviering Dinsdag 19.00 uur W. Rekveld Samenzang, Boete- en verzoening en biecht horen		
Weekend 21/22 december 4e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Dialect viering Mariakoor	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst BJK
Dinsdag 24 december Kerstavond			Gebedsviering Dinsdag 17.30 uur F. de Heus Kleuterviering Kinderkoor
			Woord- en communieviering Dinsdag 19.00 uur F. de Heus Gezinsviering Kinderkoor
	Eucharistieviering Dinsdag 19.00 uur W. Rekveld Schola	Woord- en communieviering Dinsdag 21.00 uur F. de Heus All Together + Leo Harmonie	Eucharistieviering Dinsdag 21.00 uur P. Daggenvoorde Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag	Eucharistieviering Woensdag 11.00 uur J. Kortstee BJK	Eucharistieviering Woensdag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariënskoor	Woord- en communieviering Woensdag 10.00 uur F. de Heus Come Back
Donderdag 26 december Heilige Stefanus	Eucharistieviering Donderdag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor		

Collecteschema:

16 + 17 november: nationale jongerencollecte (deurcollecte)

30 nov. t/m 22 dec: bisschoppelijke adventsactie (deurcollecte)

24+25 december: Parochiële Caritas Instelling (collecte voor eigen parochie tijdens 1e collecte in de viering)



Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

(16 okt., 20 nov., 18 dec.)

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Ziekenhuis MST

De Kapel Elke zondag én op Christelijke Hoogfeesten 10.30 uur

Oecumenische viering, voorganger: dominee of pastoraal werker



In Memoriam

Mevr. Will Punte-Knoef.

Na een afnemende gezondheid is Will op 85 jarige leeftijd, in het bijzijn van haar kinderen, in alle rust thuis overleden. Ze was een lieve, krachtige, zorgzame moeder en allerliefste oma.

We willen haar bedanken voor het vele vrijwilligerswerk dat ze gedaan heeft voor de voormalige Heilig Hartparochie op het Hoge Land.

Will was een zeer trouwe ziekenbezoekster van deze parochie, ze verzorgde een hele tijd de bloemen, was dikwijls op secretariaat bezig en heeft geholpen het archief op orde te brengen, een hele klus.

Will, rust in vrede.



Mevr. Rietje Gieske-Leppen.

Na een langdurige, sluipende ziekte, is op 15 augustus 2019 overleden het trouwe koorlid mevr. Rietje Gieske-Leppen.

Zij was 89 jaar.

Op 21 augustus 2019 waren we, met het voltallige Mariakoor en vele anderen samen, om haar in liefde te gedenken en om onze dank nog eens uit te spreken voor de mens die zij was.

“Je kunt huilen en je afsluiten maar; open je ogen, veeg je tranen en ga door!”

Dát straalde Rietje uit.

Zij was niet opvallend of luidruchtig maar een beminnelijke vrijwilligster “die zich meer dan 40 jaar heeft ingezet voor de muziek ten dienste van de liturgie” zo staat er op de oorkonde die ze in 2012 mocht ontvangen van de NSGV, met een eremedaille in goud!

Niet alleen met haar stem, maar ook, met haar ‘gouden’ gevoel voor kleuren heeft zij, gedurende bijna 20 jaar, samen met een vlijtig team, de bloemen aangedragen, geschikt en verzorgd in de Mariakerk, ten dienste van de zondagse eredienst en dat ook bij andere feestelijkheden, met mooie versieringen, uit de slof kon schieten, tot aan het sluiten van de Mariakerk op 3 januari 2016 toe.

Zij was een diepgelovige vrouw die “daar Boven” zeker ontvangen is met bloemen en gezang!

Moge zij nu ontvangen waarnaar zij verlangde.

P.G.



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur.

Zondag 17 november. 33e zondag door het jaar.

Thema: Wees niet bang, Jezus blijft altijd bij je!

Wat er ook gebeurt, Jezus laat ons nooit alleen.

Zondag 1 december. 1e zondag van de advent.

Thema: Bereid je voor: Hij komt!

Als Jezus bij jou komt, ben jij er dan klaar voor?

Zondag 8 december. 2e zondag van de advent.

Thema: Wandel in het Licht.

Hoe kunnen wij in ons leven meer ruimte voor Jezus maken?

Zondag 15 december. 3e zondag van de advent.

Thema: Wees blij, Hij is nabij.

Laten we de vreugde van deze zondag aan alle mensen doorgeven!



KidsTime St Jankerk

Het was eindelijk weer zover!!!



Op Vrijdag 27 september was de 1e bijeenkomst van de Kids Time in de parochiezaal van de St. Jankerk.

We hebben het gehad over Sint Michaël.

Michaël is een moedige engel. Hij is voor niets en niemand bang. Moeilijkheden gaat hij niet uit de weg. Hij wordt er alleen maar sterker van. Wat Michaël wilt zeggen is blij oefenen en doorgaan (ook hoe moeilijk dit soms is), maar uiteindelijk wordt je er alleen maar beter van.

We hebben hierbij een verhaal verteld, het verhaal van een vlieger, die ook niets uit de weg ging, elke uitdaging aanging en hier uiteindelijk ook beter van werd. Het kruis van de vlieger veranderde in een machtig zwaard, het zwaard van Michaël. Hierna hebben de kinderen zelf een vlieger gemaakt. De kinderen beleefden hier veel plezier aan en kwamen na afloop heel trots hun zelf gemaakte vlieger aan ons laten zien.



Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Je bent altijd welkom op de volgende datums:

Datums: Op de vrijdagen - 20 december '19, 6 maart '20, 15 mei '20 en 26 juni '20.

Thema's: Driekoningen, Vastentijd, Zondag rustdag en Christoffel

Tijd: 15:30-17:00 uur

Locatie: Parochiezaal van de Sint Jan Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: 2 euro, per keer (t.b.v. materiaal)

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelen en Rim (werkgroep Kids Time)

Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing: 06 - 22 379 624 of

saskiabal1900@hotmail.com

Wij hopen jullie te zien bij de KIDS TIME!!!

Groetjes, Werkgroep Kids Time



Onze parochie-Lourdesreis september-oktober 2019

Op 29 september vertrokken we goedgemust op weg naar Lourdes en op 7 oktober kwamen we nóg vrolijker terug, want wat een mooie bedevaart hebben we gehad!

Met een bus met 60 personen en niemand had zich hoeven af te melden! We gingen vroeg op pad en bezochten de prachtige kathedraal van Amiens, de grootse gotische kerk ter wereld. Daarna naar Lisieux, waar we de volgende ochtend de kleine Theresia zagen in haar glazen schrijn en waar we vervolgens in de crypte van de basiliek een intieme viering konden houden. Helaas bleef de kaars die we mee naar Lourdes hadden willen nemen, daar al per ongeluk achter. Zo hadden we gedurende de bedevaart nog een paar dingetjes die even tegen leken te zitten, maar die er later toch voor zorgden dat we wat te vertellen hadden bij thuiskomst (een tasje dat gestolen leek, maar toch gewoon in de bus bleek te staan, een duo dat in de bioscoop zat te genieten van een film, terwijl wij dachten dat ze verdwaald waren, een tak die de achterraut van de bus vernielde). Maar gelukkig werd er niemand ernstig ziek en gebeurden er ook geen écht erge dingen.

In Lourdes zelf hadden we een vol, maar zinvol programma: zo hadden we een viering bij de Grot, een boeteviering, deden we mee aan de Licht- en Sacramentsprocessie, hebben we alle plekken bezocht die belangrijk waren in Bernadettes leven en liepen we de Grote of Kleine Kruisweg. Maar er was ook tijd voor een kop koffie op een terras of wat winkelen.

Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan het Cité St Pierre en gingen we natuurlijk een dag op excursie de Pyreneeën in. En wat een geluk hadden we toen: in Lourdes regende het, maar wij hadden prachtig, zonnig weer!

We hebben natuurlijk een mooie groepsfoto laten maken van alle pelgrims van onze parochie, dus ook van de pelgrims die met het vliegtuig naar Lourdes waren gekomen. Wij zaten allemaal in hetzelfde hotel Alba,

aan de Gave, de rivier die ontspringt in de Pyreneeën en door Lourdes stroomt.

Bij de vieringen hadden we een eigen koortje, mede dankzij de zangers en zangeressen uit onze eigen parochie. Weer andere pelgrims droegen dan de Twentse vlag of het vaandel van onze parochie.

En laten we niet vergeten de hulp en steun die we hebben gehad van een drietal jonge acolieten uit Lonneker met hun vader die ervoor zorgden dat mensen in een rolstoel óók meekonden. Ook zij hebben erg genoten van deze bedevaart, en ook de jonge chauffeur die zich van meet af aan heel verbonden voelde met onze groep en zelfs naar Twente komt voor de terugkomavond.

Op de terugreis hebben we Bernadette bezocht in Nevers en een mooie slotviering gehouden.

Dat we de volgende dag vanwege pech met de bus iets langer konden blijven slapen en vervolgens nog een extra uurtje bij Bernadette konden vertoeven, vond niemand dan ook echt erg.

In de bus werd er natuurlijk zo nu en dan gebeden, maar er werd ook gezongen en genoten van de verhalen die pastoor Paul – zo uit de losse pols – vertelde. Ook met elkaar wisten we b.v. best wel het een en ander te vertellen over Parijs en hebben we veel plezier gehad met het Lourdesbingo en het opzoeken van spreekwoorden en gezegdes aan de hand van een tekening. En ondertussen ging er regelmatig een pot met snoep rond of een andere versnapering die ons door gulle sponsors was meegegeven.

De reis op zich was natuurlijk al prachtig: je ziet zoveel verschillende landschappen aan je voorbij trekken. Al met al was het een hele geslaagde bedevaart en op de terugkomavond, die al voorbij is als dit blad verschijnt, hopen we elkaar allemaal weer te zien, zodat we via een diapresentatie en een filmpje nog een beetje kunnen nagenieten en herinneringen ophalen.

Annigje Jannink-Annink



Nooit gedacht nog eens op bedevaart gaan

Het kan verkeren. Ik ben op bedevaart geweest. Naar Lourdes. In de aanloop naar de bedevaart heb ik te pas en te onpas aan mijn omgeving uitgelegd dat ik niet ging uit grote godsdienstige behoefte, maar vooral organisatorisch geïnteresseerd was in het verloop van een bedevaart. Het had iets weg van excuseren voor het op bedevaart gaan.

En om maar direct een eindconclusie te melden: ik kan het iedereen meer dan aanraden.

De eerste dag vertrokken we om 5.15 uur uit Lonneker. Uiteindelijk met 60 personen uit de parochies uit Enschede, Losser en Haaksbergen: samen de drie-in-één-parochie genoemd. 12 deelnemers zouden er later volgen per vliegtuig.

Een uitgebreider verslag staat vast elders in deze Pelgrim. Daarom wat persoonlijke indrukken. Pas de derde dag kwamen we aan in Lourdes en was er alle gelegenheid om een echte groep te worden via prachtige ervaringen in Amiens en Lisieux (de heilige Theresia van Lisieux), en Poitiers. Dit was mede door de gedegen bijdrage van de reisleiding en geestelijke begeleiding van onze pastoor al een hele ervaring.

Dit werd alleen maar intenser in Lourdes. Hoezo het is allemaal zo commercieel? Ja, buiten het Heiligdom. Wat wil je met zoveel mensen. Maar binnen de poorten van het Heiligdom, waar de meeste Pelgrims hun meeste tijd doorbrengen, is daar geen enkele

sprake van. Er is aandacht, devotie, zang, toewijding en gebed. En dan die dagelijkse processies met tienduizenden mensen. Mensen komen ergens voor. Mensen krijgen kracht. In 7 maanden bedevaarttijd 4.000.000 bezoekers. Dit betekent iets. Voor mezelf heb ik het benoemd als: "je krijgt een shot geloofservaring". Je kunt er niet omheen en wordt gegrepen. De wijze waarop e.e.a. organisatorisch en inhoudelijk begeleid werd vanuit de organisatie en pastoraat versterkt dit in hoge mate.

Dit alles met een groep gelijkgestemden. Het omgaan met elkaar en de openheid in onderlinge gesprekken was een ander verrijkend element.

In gesprek met Trees, mijn echtgenote, kwam ik op het thema vrouwenkracht. We bezochten Theresia van Lisieux, we gingen naar Bernadette in Lourdes en Nevers en Maria speelde een grote rol. We kwamen op andere krachtige vrouwen zoals Fatima of moeder Teresa. Allemaal vrouwen die een inspiratie vormen voor gelovige katholieken. In de kerk worden ze echter in een ondergeschikte positie geduwd. Draaien onze parochies voor een belangrijk deel ook niet op vrouwenkracht?

Zo werd Lourdes een geweldige ervaring en inspiratie. Als u ooit de kans krijgt: doen!

Joop Hassink





Geloof onder woorden

Katholiek basisboek
voor volwassenen

Geloof onder woorden Voor wie nieuwsgierig is naar het katholieke geloof, óf oude grond wil herontdekken

Heeft het Christelijk geloof de mens van nu nog iets te vertellen? Wat houdt geloven in? Waar heeft het zijn bronnen? Wat betekent het voor je leven van alledag?

In een aantal gesprekken brengen we ons eigen geloof in gesprek met het geloof van de Kerk. Dat geeft stof tot verdieping en daagt uit. We doen dit aan de hand van een katholiek basisboek voor volwassenen: 'Geloof onder woorden'. Het boek voert ons mee langs basisbegrippen van het katholiek

geloof en leven: de Bijbel als woord van God, Jezus Christus, het evangelie, het menselijk leven met zijn geluk en ongeluk, goed en kwaad. Ook uitingvormen van de kerkelijke traditie komen aan bod. En haar visioen: de hoop op een nieuwe wereld. Deze onderwerpen worden belicht vanuit hun Bijbelse oorsprong.

De gesprekken zijn bedoeld voor niet-kerkelijke mensen die nieuwsgierig zijn naar het katholiek geloof, maar ook voor gelovigen die willen herontdekken op welke goede grond ze christen zijn.

Begeleiding: pastoor Paul Daggenvoorde, pastoraal werker Frank de Heus, Lies van Veldhoven en Gerrie Kortens

Data: vrijdagen 29 november, 6, 13 en 20 december, 10, 17, 24, 31 januari

Tijd: van 16.00 uur tot 17.00 uur, waarna voor wie wil een half uur borrelen

Locatie: secretariaat Jacobuskerk, Langestraat 51 (ingang hek links van de kerk)

Kosten: boek à € 24,50 (tweedehands goedkoper verkrijgbaar!)

Aantal: maximaal 15

Info en opgave: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl óf 06 300 988 33

12-Daagse groepsreis Armenië en Georgië

In Georgië en Armenië vind je de hoogste bergtoppen van Europa, gastvrije mensen en de oudste bouwwerken uit de christelijke cultuur. We bezoeken de hoofdsteden van beide landen: Jerevan in de schaduw van de voor Armeniërs heilige berg Ararat én Tbilisi, de vrolijke en gezellige hoofdstad van Georgië. We zien de invloeden van Romeinen, Mongolen, Perzen, Turken en Russen én natuurlijk de Georgiërs en Armeniërs zelf terug in het landschap, de kloosters, de steden, de nalatenschap van Stalin en het communisme. We proeven van lokale wijn, gaan bij bewoners zelf op bezoek en genieten van de rijke keuken van beide landen. In mei 2019 zijn beide reisleiders Frank de Heus en Frank Beuger op oriëntatie in beide landen geweest. De reis wordt verzorgd door Drietour. Tijdens heel de reis is een gids mee. Op de drankjes, één rit met jeeps, één lunch en kleine eigen uitgaven en verzekering na, zit

alles bij de prijs in.

De reis vindt plaats van donderdag 23 april tot en met maandag 4 mei 2020. Bij 25 deelnemers is de reissom € 1849,-. Opgave is mogelijk bij: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.

Informatie-uren zijn er op dinsdag 10 december van 19.30 tot 20.30 uur in het Alphons Ariëns huis aan de Sonderenstraat 55 te Haaksbergen én op donderdag 12 december van 19.30 tot 20.30 uur in het parochieel dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede.



'Help, ik ben mantelzorger!'

Het zijn gevoelens waar veel mantelzorgers mee worstelen: "Ik heb beloofd te zorgen voor de ander, maar kan ik dat eigenlijk wel waarmaken? Hoe kan ik er voor waken dat ik niet afknop? Hoe kan ik de ander liefhebben als mijzelf?"

Deze en andere vragen zijn voor veel mantelzorgers urgent en actueel.

Op deze avond staan we met ons allen stil bij dit soort vragen, maar ook bij dat wat mooi is aan mantelzorg.

Aan de hand van 7 typische mantelzorgthema's gaan we het gesprek aan met Rob Barenbrug, oudhuisarts in Ootmarsum en Joke Westera, geestelijk verzorger. In gesprek met Pastor Jan Kerkhof Jonkman zullen zij vertellen over hun eigen ervaringen met deze complexe materie. Na de pauze willen we dan met u verder in gesprek: wat zijn uw ervaringen, vragen, waar loopt u tegenaan en wat is voor u waardevol en mooi.

Hoe zorgen we er met ons allen voor dat er voor de mantelzorger en de hulpbehoevende nog "brood om van te leven" is. Wij hopen met deze avond mensen, voor wie de medemens na aan het hart ligt, te ondersteunen en de gelegenheid te bieden tot gesprek, herkenning, uitwisselen van gedachten en ervaringen.

De avond wordt ingeleid en afgesloten door Lianne Oortmann.

Wanneer: **donderdag 21 november, 20.00 uur**

Waar: Kapel in Ootmarsum, Oostwal 24

Waar aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (09.00-11.30 uur bereikbaar)

Kosten: € 7,50



**Oratorium Paulus op. 36 van
F. Mendelssohn-Bartholdy**

Zondag 17 november, 14.30 uur zal Toonkunstkoor Enschede met gastzangers en het Orkest van het Oosten "De Paulus" uitvoeren in de Wilmersbergzaal van het Muziekcentrum in Enschede.

Solisten zijn: Evelyn Ziegler sopraan; Eske Tibben alt; Mattijs Hoogendijk tenor en Robbert Muuse bas. Het geheel o.l.v. dirigent Jacco Camphens.

Met de vorm van Bachs Passionen nog in zijn

hoofd, laat Mendelssohn de christenvervolger en later een van de grote verspreiders van het Christendom, Paulus, tot leven komen in dit romantische oratorium. Vanaf het "Wachet auf, ruft uns die Stimme" in de Ouverture, als verwijzing naar Paulus' bekering, tot aan de melodieuze aria's, recitatieven en meeslepende koren toont Mendelssohn een groots palet aan klankkleuren en sferen. Voorverkoop € 25,-, verkoop aan de zaal € 27,50. Studenten en jongeren tot 18 jaar € 12,50.



Kerstmuziekfeest

Grensland

Overdagkoor

met het

*Zondagmiddag 8 december 2019
14.00-15.30 uur (kerk open om 13.30 uur)
In de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251
te Enschede*



Grensland Overdagkoor

o.l.v. Henriëtte Eikenaar
Beg. John Gaasbeek



Vocaal Mannenensemble "Esquire" uit Oldenzaal

o.l.v. Dennis Vallenduik

**Gratis toegang en
Vrije gift bij
uitgang**



goed om te weten

Caritas zamelt bij diverse supermarkten statiegeld in. Van dit statiegeld worden **kerstpakketten** gekocht. Caritas wil mensen, die het door omstandigheden financieel zwaar hebben, een steuntje in de rug geven door hen met Kerst te verrassen.

Wij vragen uw hulp: kent u iemand, of een heel gezin, die een steuntje in de rug kan gebruiken? Achterin de kerken staan collectebussen van Caritas. U kunt een briefje met naam en adres in deze collectebussen stoppen.

Open huis Mariakerk

Zaterdagmorgen 16 november a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur is de Mariakerk nog een keer geopend voor parochianen. In de kerk staan nog een aantal zaken die door parochianen kunnen worden overgenomen. Het gaat om gereedschap, tafels, parasols en dergelijke. Er zal een collectebus staan voor een vrije gift. Ook de Kajuit is die ochtend geopend.

Dit is waarschijnlijk de laatste gelegenheid om de kerk nog een keer van binnen te zien.

U bent dus van harte welkom.

Rien Tiehatten, beheerder inventaris

In de volgende Pelgrim treft u een acceptgirokaart aan voor een **vrijwillige bijdrage** ten behoeve van ons parochieblad Pelgrim dat 10 keer per jaar bij u wordt thuisbezorgd. De bijdrage is geheel vrijwillig met een richtbedrag van **€ 10 per jaar**.

U kunt de bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 15 RABO 0153 1666 65 t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere, te Enschede met als omschrijving, vrijwillige bijdrage parochieblad Pelgrim.

Opbrengst Sam's kledingactie 28 september

Met de opbrengsten van onze inzamelacties steunen we wereldwijd mensen die in nood zijn. Soms met voedselpakketten, landbouwmaterialen en schoon water. Maar ook met structurele verbeteringen, zoals goed onderwijs of een goede bescherming tegen overstromingen. Ook mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld kunnen op onze hulp rekenen.

De opbrengsten van de inzameling in Enschede op 28 september 2019 was:
St. Petrus en Paulus kerk: 1230 kg
St. Jan kerk: 825 kg
Ontmoetingskerk: 700 kg
Totaal Enschede: 2755 kg

Dank voor uw hulp en bijdrage.

In juli was er weer een actie bij de Jumbo-supermarkten voor een gratis boodschappennpakket.

Dankzij uw hulp heeft Caritas acht **boodschappennpakketten** bij elkaar gespaard. Deze pakketten zijn aan gezinnen gegeven, die dit erg goed konden gebruiken.

Wij danken u hartelijk voor uw hulp,

Caritas Enschede



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
letje Köiter
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 10 - 2019

maandag 2 december 2019
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 19 december 2019



Ziek? Of gaat u verhuizen?
Laat het even weten aan het Parochieel Dienstencentrum (zie pag. 3)

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@katholiekenschede.nl
André Amelink, (bouw)- technische zaken
Carina Adduci, secretaris
Mathias Baveld, penningmeester@katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

E-mailadres caritas@katholiekenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede





Van het bestuur

De **Mariakerk** is verkocht. Op 17 oktober is het koopcontract van de Mariakerk (en de Kajuit) getekend. De levering zal plaatsvinden per 1 februari 2020. De kopers zijn een drietal personen die in de kerk units willen inrichten ten behoeve van bedrijfjes die zich vooral op het administratieve vlak bewegen. Het is daarbij hun bedoeling het beeld van de kerk aan de binnenkant recht te doen. Aan de buitenkant is men sowieso verplicht het bestaande aanzicht in stand te laten. In september werden wij overigens onaangenaam verrast door het feit dat lood, dat boven in de kerk aangebracht was, gestolen is. Het moeten acrobaten zonder angst geweest zijn. Het zal een paar honderd euro opleveren. Onze kosten bedragen tegen de €9000,-.

Kerkbijdrage

De actie voor de kerkbijdrage 2020 is weer in voorbereiding. U zult hiervoor in januari benaderd worden. Vorig jaar gaven wij als normbedrag €10,- per maand. Het aantal parochianen dat echter enkele euro's per jaar geven is behoorlijk groot. Wilt u er al eens over nadenken of het bedrag dat u 20 jaar geleden gaf niet aan een verhoging toe is? En

zoals eerder gezegd: komt u iedere week in de kerk en draagt iedere week bij aan de collecte, dan is dat een belangrijke bijdrage. Wij weten echter ook dat maar een klein deel van ons regelmatig in de kerk komt. Wij hebben het afgelopen jaar een grote sprong vooruit gemaakt, maar we zijn er nog niet. Veel dank zijn wij verschuldigd aan iedereen die bijdraagt, op welke wijze ook.

Geluidsinstallatie in de Jozefkerk

Dankzij een gift hebben wij de geluidsinstallatie in de Jozefkerk kunnen aanpassen. Het is een geweldige verbetering.

Mobiele microfoonset voor de St. Jan

De St. Jan mocht van een gulle gever een draadloze microfoon en een headset ontvangen.

Verwarming Jozefkerk

Eind oktober/begin november zijn de eerste veranderingen aangebracht in de verwarming van de Jozefkerk. In de tijd daarna wordt langzaam de hele installatie op nivo gebracht. Het aanpassen van de verwarming is een verantwoordelijkheid van de Stichting die de Jozefkerk beheert. We houden de druk er op.



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen

Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Ribbeltsweg 39
Telefoon 053 - 435 07 79
Fax 053 - 435 18 24

stiers
AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.STIERS.NL

assuratiekantoor
Seinen
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49
7556 CP Hengelo (ov)
074-2424882
www.seinen-assurantien.nl



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling

uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

*Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

leder einde
is ook
een begin.

Vredenhof
uitvaartverzorging

1869 - 2019
150
JAAR VREDEHOF

Vredenhof Enschede

Bel 088 1198 200 of
kijk op www.vredenhof.nl

Vredenhof.

In dienst van het leven.



Lizette
Jonkers-Roelofs

Johan Vrugteveen





OVERLEDEN



KIK

Er is een uitvaart aan de gang. Kikker en de muizen zitten verstopt onder de kerkbank. Ze zien hoe de kist langzaam naar binnen wordt gedragen. De muizen neuriën mee met het liedje, want dat hebben ze vaak gehoord. Het gaat over licht en stad en kind. Mensen moeten er altijd van huilen. 'Kijk, ze pakken zakdoekjes,' fluisteren de muizen. 'Waarom komen ze hier om te huilen?' Kikker begrijpt het wel: 'Ze nemen afscheid van iemand die overleden is.' 'Mijn tante is ook overleden,' zucht een van de muisjes, 'door een fiets. Dat is erg, hoor'. En kijk, de tranen springen haar in de ogen. 'O-ver-LE-den,' zegt Kik, 'en dat betekent dood'. 'O-ver-RE-den is óók dood, hoor', treurt het muisje.

'En wat heb je toen gedaan?' piept een ander. 'We zijn met iets lekkers naar tantes huisje gegaan. Toen hebben we samen gegeten en gepraat over tante. En over opletten in het verkeer. Ik denk nog vaak aan haar.' De andere muizen kijken bedrukt. Het is even stil. 'W-wat voor lekkers was het?' durft mollige muis te vragen. 'Het was cake. Met rozijnen,' zegt het muisje. 'Die had ik hier in de keuken gevonden.' Het wordt nog stiller. Mollige muis denkt diep na. Niet aan tante, niet aan de uitvaart. Hij denkt aan cake. 'M-Misschien is er vandaag ook wel cake in de keuken...' fluistert hij voor zich uit. En dan rénnen de muizen ervandoor. Gelukkig rijden er geen fietsen in de kerk ...



Komen en gaan

Honderden wonderen iedere dag.
Komen en gaan als bij toverslag ...
kristallen en druppels, spiralen en wolk,
het zwemmende, kruipende, vliegende volk,
de lopende dieren, de mensen tot slot,
bedacht en begonnen, verzonnen door God.

Het nieuwe komt elke seconde vrij,
het oude gaat onder en is weer voorbij.
Maar onder én boven, vóór achter, opzij ...
is LIEFDE, geloven, verwachten wij!

Uit de Bijbel

'Laten wij dankbaar blijven denken
aan de wijze mensen die ons
het Verbond met God hebben doorgegeven.
Dankzij hen kennen we God
en leven we in voorspoed!

(Naar Sirach hoofdstuk 44 e.v.)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns