

# Pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
september 2019 / 07



**'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'**



Marlon Noordhuis  
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

**Wilt u een overlijden melden?**  
Bel dan 0800 8192.

Yarden  
Uitvaartzorg  
Enschede  
yarden.nl

**YARDEN**



alle informatie over de scholen vindt u op [www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)

Wilt u klein adverteren in Pelgrim?

Dat kan hier!

Neem contact met ons op via

[redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

# INNERBALANCE

## ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is. Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



**Awareness is the key to Health**

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands  
06 - 83 181 995 • [info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl) • [www.innerbalance-enschede.nl](http://www.innerbalance-enschede.nl)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.  
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider  
Tel. 06-39 17 04 07  
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl  
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

# Pelgrim

juni/juli/aug 2019, nr. 6

## Inhoud

- 5** Voorwoord  
pastoor Paul Daggenvoorde
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** Pastor Frank de Heus  
12 1/2 jaar in Z.O. Twente
- 13** Wist u dat ....
- 16** Vieringenrooster
- 23** Penningmeester stelt zich  
voor
- 26** Naamsverwarring omtrent  
Jacobus



## VAN DE REDACTIE

Iedereen weer terug van een welverdiende vakantie?  
Wij zijn in ieder geval al weer begonnen met de nieuwste  
"Pelgrim". Met nieuwe frisse moed en inspiratie!

Mocht U ook zin hebben om met ons mee te doen, laat het ons  
weten, wij kunnen er nog wel iemand bij gebruiken aangezien  
Lidiana ons jammergenoeg heeft verlaten in verband met  
nieuwe verplichtingen.

Een goede start na de vakantie,

*Annelies, Conny en Ine*



Wijd  
en zijd  
zijn hun sporen  
te zien, te horen,  
ginds, aan de blauwe lucht.  
Zij trekken, de zwakken, de sterken,  
door krachten te bundelen en samen te werken,  
in een bijna volmaakte V-formatie over de aarde heen;  
het bewijs dat je samen sterker staat dan gans alleen.....



## Een loopje maken



Ik loop graag. Dagelijks minstens tienduizend stappen.

Mijn smartwatch houdt dat bij. In de loop van een dag moedigt het horloge verschillende keren aan om in beweging te komen of te blijven. Dat motiveert. Het heeft me de afgelopen drie jaar geholpen af te vallen en conditie op te bouwen.

Tijdens de vakantie onlangs in de Franse Alpen kon ik zowaar een berg beklimmen. Een pittige inspanning, maar het ging! Wandelend ben ik ook mentaal wat sterker geworden.

Een gezonde geest gaat in een gezond lichaam. Wanneer iets me erg bezighoudt en bezet, maak ik een loopje. Niet om een loopje te nemen met de waarheid van de kwestie of om het uit de weg te gaan. Maar om afstand te nemen. En te voet beter te kunnen zien waarmee ik zit.

Dat gaat niet vanzelf. Tenminste niet bij mij. Als de wandelpas en de omgeving niet meer afleiden, gaat de zaak eerst weer met mij op de loop, met mijn (gekwetste) ego. Dan komt het erop aan te relativiseren. (letterlijk: in relatie te brengen). Ik doe dat door me voor te stellen dat Jezus bij mij loopt en vraagt 'waarover hebben jullie het onderweg gehad'. Hem te zeggen wat er aan de hand is werkt beter dan steeds te beantwoorden aan wat mijn ego wil.

Waarmee je zit heeft vaak meer te maken met jezelf dan je denkt. Het is daarom goed jezelf regelmatig uit te laten.

*Paul Daggenvoorde, pastoor*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22**

**Openingstijd locatiesecretariaat:**

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

**Lokale Beheergroep:**

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie Pelgrim:** Kopij kunt u sturen naar  
redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-**

**bijdrage** of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

**Vieringen: zie pagina's 16-17-18**

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



## Afscheid

Eind juli hebben wij op passende wijze afscheid genomen van Lidiana Wissink op het locatiesecretariaat Noord. Een aantal jaren heeft zij op uitstekende wijze op de woensdag haar taken vervuld. Daarvoor onze grote dank.

Vanaf 1 augustus is het secretariaat locatie Noord alleen op de donderdagmorgen geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Een gedeeltelijk nieuwe groep vrijwilligers zal bij toerbeurt het secretariaat bemensen en u van dienst zijn voor diverse zaken.

Vanaf deze plaats nogmaals onze grote dank aan Lidiana en we wensen haar veel succes met haar nieuwe werk.

Rien Tiehatten  
Locatiemanager noord a.i.



## Vrijwilliger

Soms maken mensen een onuitwisbare indruk op je. Waar dat precies in zit is niet zo gemakkelijk aan te wijzen. Vaak is het een combinatie van factoren. Op een of andere wijze ontstaat een klik, de vonk springt over. Ja, zeggen we dan weleens, dat hoort typisch bij die en die persoon. Zo gaat een trouwe vrijwilliger ons verlaten. Hij gaat verhuizen. Jarenlang maakte hij deel uit van de Bijbelgroep op donderdagmorgen in het parochiecentrum. Hij kwam altijd vroeg binnen om de kopjes klaar te zetten voor de koffie. Dan haalde hij de bijbelboeken op uit het kantoor onderwijl zingend of neuriënd of fluitend. "Ik heb altijd wel muziek in mijn hoofd", zei hij wel eens. Met de verzuchting: "Hier is het mooi, maar straks is het nog veel mooier." Doelend op zijn grenservaringen van leven en dood na een ernstig ongeluk. Het stond voor hem vast: het gegeven dat het "straks" nog veel mooier zal worden. Dat vertrouwen was er. Vaak schreef hij er over en deelde zijn pennenvruchten aan ons uit in zijn geheel eigen handschrift. We respecteerden zijn opvattingen, ook al kon niet ieder van ons meegaan in zijn uitgesproken enthousiasme. Naast het deelnemen aan de Bijbelgroep was

hij jarenlang vrijwilliger in de verschillende kerken in Enschede. De laatste jaren hielp hij mee de Jozefkerk schoon te maken. Elke woensdagmorgen kwam hij trouw opdagen. Eerst naar de viering om half tien, dan samen koffie drinken in het parochiecentrum, daarna opnieuw naar de kerk. Hij pakte altijd de stofzuiger, maakte de vloer van de sacristie schoon en het priesterkoor, daarbij zingend of fluitend of neuriënd. Zijn onverstoorbaarheid was spreekwoordelijk. Dat hij op zijn leeftijd zo trouw kwam, kreeg grote waardering van ons allemaal. Maar dat wilde hij niet horen." Ach", zei hij dan, haalde zijn schouders een beetje op en zei: "Dat doe je toch gewoon." Maar zo gewoon was het niet, als je er bij stil staat. Wat zullen we hem missen. Zijn goede zin, zijn teksten die hij royaal uitdeelde, de gesprekken, het meehelpen schoon maken in de kerk. Het was zijn manier om zijn geloven handen en voeten te geven. Heel inspirerend voor ons allemaal. Relativerend kon hij bij het afscheid zeggen; "Ach, dan komt er wel weer wat nieuws op mijn pad. Overal is wel iets te vinden en te doen." Dit wensen we hem van harte toe.

*Lies van Veldhoven*



## H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email: [pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl)

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Perez Rivera

Hetty Mulder

### Lokale Beheergroep:

Email:

[beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl](mailto:beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl)

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/  
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

### Bankrekening:

**NL15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** ziepagina's 16-17-18

**Elke derde zondag van de maand:**  
kinderwoorddienst

### Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



## Vakantie perikelen

Twee vriendinnen wilden deze vakantie eens anders doorbrengen dan ze gewend waren.

Ze schreven daarom op een advertentie, waarin een pension in Engeland werd aangeboden.

Eén ding stond er echter niet bij, was er in het huis wel een W.C.

Ze schreven naar de pensionhoudster om het te vragen, maar deze wist niet wat de letters W.C.

betekenden. Ze ging daarom naar de onderwijzer van het dorp maar die kon haar met z'n geleerdheid ook niet helpen. De dorpspastoor bracht echter uitkomst, hij dacht dat de letters W.C. betekenden: Wood Chapel en daarom ging er een brief met de volgende inhoud terug.

Mijne dames,

In antwoord op uw schrijven kan ik u tot uw geruststelling mededelen, dat we in het bezit zijn van een W.C.

Een kwartier van ons pension en het is buitengewoon rustig gelegen. Het biedt plaats aan ongeveer 60 personen.

De stoelen zijn van leren zittingen voorzien.

Men wordt verzocht op tijd te komen en direct te gaan zitten, zodat men allen tegelijk kan beginnen.

Eén persoon begint, dan vallen de anderen in. Er wordt tegelijk geëindigd.

Ook is er een orgeltje aanwezig, dat verhoogt de sfeer.

Alleen vrijdags is de W.C. geopend en de bijeenkomst is om 7 uur.

Als men kledingstukken wenst uit te trekken moet men het doen alvorens men het gebouw betreedt.

Met vriendelijke groeten.





## TWEDEHANDS GOEDERENMARKT BIJ DE ST.JACOBUSKERK

Op 15 juni werd de markt voor de 5de keer gehouden weliswaar dit keer onder de naam 2de hands goederenmarkt, maar met dezelfde doelstellingen als voorheen.

1. de markt is goed voor de onderlinge sfeer en verbondenheid tussen de vrijwilligers.
2. als geloofsgemeenschap draag je zo ook uit, te staan achter hergebruik van de vele vaak nog prima bruikbare goederen.
3. de opbrengst kunnen we heel goed gebruiken, want de inkomsten van de geloofsgemeenschappen lopen de laatste jaren jammer genoeg, om wat voor reden dan ook, sterk terug.

Op de donderdagmorgen begonnen een aantal mensen alvast de spullen vanaf de zolder van de 2de sacristie naar beneden te brengen en deze soort bij soort bij elkaar te zetten. Zo had je o.a. een categorie boeken en muziek, kleding, electronica, brocante en antiek, enz.enz.

Op de vrijdagmorgen na de viering en het koffiedrinken werd het parochiehuis in gereedheid gebracht. Er werden tafels aan elkaar geschoven, waarop de spullen werden uitgestald. Ook in de parochietuin werden enkele partytenten opgezet met daaronder kraampjes met handelswaar.

En zo kon het feest zaterdagmorgen om 10.00 uur beginnen. Voor de categorie handelaren begint de markt altijd 'n uurtje eerder (tenminste dat denken ze), maar dan moeten we ze toch altijd weer teleurstellen. Tegen elfven begon het gezellig druk te worden en kwam ook de verkoop goed op gang. Veel mensen komen op 'n rommelmarkt af puur en alleen voor de gezelligheid en ook met hen werd rekening gehouden. Er was koffie thee en frisdrank en het Acohol had traditiegetrouw weer gezorgd voor 8 heerlijke, door henzelf gebakken, taarten en dat gratis en voor niks. Ook hadden dit keer enkele Syrische dames uit ons midden gezorgd voor (ook zelfgebakken) syrische koeken ,heerlijk!

Voor de eerste keer hadden we dit jaar ook spullen aan de voorkant van de kerk neergezet wat natuurlijk de nieuwsgierigheid van de voorbijgangers prikkelde en dat leverde nog een aantal extra klanten en dus omzet op. Voordeel hiervan was ook dat toen het ging regenen, wij de spullen onder de arcaden konden zetten, waardoor we hier geen last meer van hadden.

Tegen 16.30 uur was het allemaal mooi geweest en was het einde rommelmarkt. De kramen werden deels afgeruimd en alle overgebleven spullen werden bij elkaar in het parochiehuis gezet.

De dagen daarna hebben we gekeken naar bruikbare spullen voor een volgende markt en hebben o.a. ook de mensen van de Wonne nog het een en ander opgehaald.

Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagde dag en willen we vooral de mensen die de goederen hebben ingebracht hiervoor nogmaals hartelijk danken!

*Jan Kattenpoel Oude Heerink*



## Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253  
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

**Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22**

### Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

### Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

### Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

### Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

**Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** zie pagina 16-17-18

### De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

#### Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

#### Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

#### Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



## Openingsviering zondag 1 september 2019

De meeste mensen zullen weer terug zijn van hun welverdiende vakantie. De scholen zijn weer gestart en het tweede gedeelte van het kerkelijk jaar is begonnen.

De vrijwilligers, het pastorale team en het bestuur zullen zich ook nu weer inzetten om de komende periode goede vieringen mogelijk te maken en elkaar te ontmoeten.

De openingsviering vindt dit jaar plaats op zondag 1 september, om 10 uur.

Het zal een viering worden met medewerking van alle koren van Zuid. Hopelijk is de opkomst van koorleden net zo groot als vorig jaar, dan wordt het vast een hele mooie viering. Na de viering is er zoals gewoonlijk een kopje koffie/thee met een koekje, geen verdere activiteiten.

De zondag er na, dus 8 september is er een ziekenzalvingviering. Het leek ons beter om deze twee vieringen te splitsen, zodat beide vieringen optimaal beleefd kunnen worden.

*Pastoraatgroep en Lokale Beheergroep  
Geloofsgemeenschap Zuid*



## ZIEKENZALVING ST. JAN KERK

De jaarlijkse ziekenzondag wordt gehouden in de St. Jankerk op **8 september om 10.00 uur**. Het is ook de dag waarop tijdens de viering van de Eucharistie de ziekenzalving wordt gegeven aan onze zieke en ouder wordende parochianen.

Het thema van de viering zal zijn: goddelijk is de zorg voor elkaar.



Iedereen is van harte welkom om deze viering samen te beleven.

Er zullen gereserveerde plaatsen zijn voor degenen die zich hiervoor aanmelden bij Ouderen en Kerk:

Hermine Leppink: 053-431 21 38

Jan Kusters: 053-476 68 24

Carina Meijer: 0627 381 693

of bij het secretariaat van de St. Jan. (op maandag- en donderdagmorgen tussen 9 en 11 uur)

Voorganger is pater Ben Engelbertink mhm; de viering wordt natuurlijk opgeluisterd met gezang en er is koffie/thee naderhand.

## ONDER DE KROEZEBOOM

Deze titel heb ik gegeven aan mijn jongste boek, omdat de rode draad in het boek het Twentse leven is. We weten dat de Kroezeboom bij Fleringen een groot stuk van de geschiedenis van de kerk in Twente heeft gezien. Wanneer we daar beginnen kunnen we misschien de ziel van de Tukker ontdekken.

Ik begin mijn boek dan ook allereerst over vormen van inculturatie, ook hoe verschillende culturen en godsdiensten in elkaar kunnen vloeien.

De schilders van de Twentse Stola geven dan een beschrijving van hun eigen schilderstukjes.

Het derde hoofdstuk bevat 42 Twentse kerkliederen en gebeden die gebruikt kunnen worden bij een Twentse kerkviering of onder de Kroezeboom. Enkele Twentse tradities worden heel summier beschreven, gevolgd door beschrijvingen van de Aboriginal Stola. Samen met u wil ik dan verder nadenken over welke inhoud gegeven kan worden aan een nieuw missionair tijdperk, hoe moet het verder met onze geloofsgemeenschappen.

Het boek bevat 172 pagina's en 57 foto's. Het zal verkrijgbaar zijn eind juni voor acht euro excl. verzendkosten en kan bij mij besteld/opgehaald worden.

Ben Engelbertink mhm

Haaksbergerstraat 253

7545 GH Enschede

06-14660314

benengelbertink@hotmail.com

## ONDER DE KROEZE BOOM



ben engelbertink, mhm

ONDER DE KROEZEBOOM (STOLAS)

## Pastor Frank de Heus 12½ jaar in Zuid-Oost-Twente

Sinds 1997 is Frank de Heus als pastoraal werker in ons bisdom werkzaam. Na aanvankelijk in Zutphen en in Amersfoort werkzaam te zijn geweest, werd hij op 15 februari 2007 in het parochieverband Haaksbergen-Boekelo-Burse als pastoraal werker benoemd. 12½ Jaar geleden. Een moment om niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Pastor de Heus werd in Utrecht geboren. Nadat hij de studie Sociale Geografie had afgerond, koos hij heel bewust voor de theologiestudie aan de Katholieke Universiteit te Utrecht. Zelf zegt hij daarover: "Anders dan bij Sociale Geografie dat natuurwetenschappelijke methoden hanteert, leerde de theologie mij de weg naar binnen te gaan. In de oecumenische setting van de studie destijds werd ik gevoelig gemaakt voor de vele wijzen, waarop mensen naar God en de wereld om hen heen kunnen kijken". In zijn huidige werk binnen de samenwerkende parochies St. Franciscus van Assisië, St. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht is pastor De Heus voornamelijk actief binnen catechese en

kerkgebouw. Op zijn initiatief ontstond, in Haaksbergen, vijf jaar geleden de jaarlijkse folder 'Spiritualiteit'. Een rijk en divers aanbod van meer veel activiteiten in een jaaroverzicht. Bijeenkomsten om zich voor te bereiden op sacramenten, maar ook leren wat we geloven (catechese). Een aanbod om samen kerk te zijn waarbij aandacht is voor onze bezieling (spiritualiteit). Een uniek initiatief dat dit jaar ook in Enschede navolging kreeg. De eerste uitgave ontvangt u samen met deze Pelgrim. Op donderdag 15 augustus is op een informele wijze aandacht besteed aan zijn jubileum tijdens de donderdagviering in wijkcentrum De Roef. Hierbij was namens de samenwerkende parochies Zuid-Oost-Twente Pastoor Daggenvoorde aanwezig. Vicevoorzitter Joop Hassink overhandigde namens onze parochie een klein cadeau. Vanuit parochie St. Jacobus de Meerdere willen we hem nogmaals feliciteren en wensen hem nog veel goede jaren in Zuid-Oost-Twente.

Frank, bedankt voor je inzet en inspiratie.

Bestuur, pastoresteam, medewerkers en vrijwilligers.  
*Joop Hassink*



## Wist u dat..

- .. we per 1 augustus bestuurlijk weer compleet zijn?
- .. het bisdom Mathias Baveld heeft benoemd tot penningmeester.
- .. hij misschien wel de jongste penningmeester binnen rk nederland is.
- .. hij onlangs in het huwelijk trad met Ines
- .. wij dankbaar zijn voor alle kerkbijdragen die wij ontvingen en nog gaan ontvangen?
- .. u voor vragen over de kerkbijdrage bij de vicevoorzitter moet zijn?
- .. als alle parochianen die nog niet meedoen met de kerkbijdrage €5,- per maand zouden betalen, we geen enkel financieel probleem zouden hebben?
- .. er in onze parochie meer gebeurt dan velen weten?
- .. u hierover kunt lezen in het blad dat gelijk met deze Pelgrim wordt verspreid?
- .. dit blad de mooie naam SPIRITUALITEIT draagt?
- .. het een bewaarexemplaar betreft? Gooi het dus niet weg.
- .. wij de Teresakerk in Hengelo inventaris uit onze opgeheven kerken hebben aangeboden?
- .. er twee gegadigden zijn voor de Mariakerk?
- .. de banken van de Mariakerk een nieuwe bestemming krijgen.
- .. de H. Jacobuskerk een geslaagde rommelmarkt hield.
- .. dat tijdens de zomermaanden op donderdagavond en zaterdagmiddag de H. Jacobuskerk weer is opengesteld.
- .. veel toeristen en Enschedeërs hier gebruik van maken?
- .. de Jozefkerk in september 125 jaar bestaat?
- .. Alphons Ariëns de oprichting heeft meegemaakt?
- .. kardinaal Eijk op 22 september, tijdens de feestelijke jubileum Eucharistie, zal voorgaan?
- .. het parochiebestuur ook tijdens de vakantie wekelijks bijeen is geweest?
- .. 5 september wethouder Eelco Eerenberg een bezoek brengt aan de H. Jacobuskerk?
- .. we dan spreken over de functie van de kerk op die plaats en over de toegang tot het stadserf?
- .. 10 september alle actieve "werkgroepen" zijn uitgenodigd voor een gesprek met het parochiebestuur?
- .. ook als u niets gehoord heeft u welkom bent? Wel opgeven!
- .. dit plaats vindt vanaf 19.30 uur, in het Diensten Centrum, Nieuwe Schoolweg 2.
- .. 19 september er een feestelijke avond is voor de vrijwilligers van de St. Jankerk.

## Vrede Verbindt Over Grenzen

Dit is het landelijke thema van de Vredesweek die dit jaar van zaterdag 21 t/m zondag 29 september plaatsvindt. Een thema waar we in Enschede natuurlijk goed mee uit de voeten kunnen. Het gaat echter niet alleen over landsgrenzen, maar ook over grenzen van tijd en die tussen gemeenschappen. Grenzen waar toch nog keihard tegenaan gelopen wordt.

Wat de grenzen van tijd betreft zullen we die in het Enschedese Vredesweekprogramma weer overschrijden. Zo beginnen we al op vrijdag 20 september met de opening van de fototentoonstelling van ROC-leerlingen. Dit jaar in de Bibliotheek aan de Pijpenstraat. Op zaterdagavond 21 september organiseren we samen met de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies de viering van de Internationale Dag van de Vrede in de Grote Kerk op de Oude Markt. Op zondagmiddag 22 september vindt aansluitend op de Oecumenische vredesviering vanuit de Ontmoetingskerk de

Walk of Peace plaats die verschillende plekken op het Hogeland aan zal doen en aan het eind van de middag eindigt in de Selimiyemoskee aan de Atjehstraat.

Op maandagavond 23 september organiseren we samen met Concordia een filmvoorstelling over mensen die de grens van radicalisering en terrorisme zijn overgestoken en op dinsdagavond 24 september samen met Studium Generale op de UT een lezing over (lands)grenzen en of deze nu bijdragen aan oorlog of aan vrede. Op woensdagavond 25 september vindt voor het derde achtereenvolgende jaar de Verhalenwedstrijd plaats in de Openbare Bibliotheek en op donderdagavond 26 september steken we de gemeentegrens over door in Hengelo een bijeenkomst te organiseren over de bewaking van de Europese buitengrenzen tegen vluchtelingen uit Afrika en de rol van Thales daarbij.

Lees verder op pagina 14



Vervolg van pagina 13

Vanaf vrijdagavond 27 september gaat het dan echt over onze grens met Duitsland. Op die avond organiseren we met onze Duitse partners een avond over deze grens in de oecumenische vredestituin "De Oase" op de plek waar de Dinkel de landsgrens passeert en op zondagmiddag 29 september vindt in het kader van de Culturele Zondag die het begin van de Enschedese Duitslandweek markeert in de Jacobuskerk het slotconcert van de Vredesweek plaats met een

Nederlands koor en Duitse musici.

Maar ook aan het eind overschrijden we de grens in meerdere opzichten door aan het eind van die Duitslandweek op zaterdagmiddag 5 oktober in Concordia nog een extra concert te organiseren met een Duits Vredeskoor.

Voor nadere details en andere verbindende vredesactiviteiten over de grens: [www.enschedevoorvrede.nl](http://www.enschedevoorvrede.nl)

*Jan Schaake*



### **Nieuwsbericht/persbericht**

Naar aanleiding van de mail die VNB in mei aan alle parochies in Nederland stuurde heeft de Martinusparochie in Cuijk een bericht op haar website geplaatst over l'Ill push you camino. Deze hele speciale belevingsreis is voor pelgrims die anders nooit een Camino-reis zouden kunnen maken.

---

**"Altijd al een keer de Camino willen ervaren, maar is dat gezien je fysieke beperktheid onmogelijk... Dan is dit jouw kans!"**

## De Camino voor zorgpelgrims

Als je gezond van lijf en leden bent kun je kiezen om de Camino te voet, te paard of met de fiets af te leggen maar als je beperkt bent in je mobiliteit, is de Camino zonder hulp van derden niet altijd voor je weggelegd.

### **Samen naar Santiago de Compostella**

De Stichting VNB wil tijdens een 9-daagse tocht, van 19 t/m 27 oktober 2019, de tocht naar Santiago de Compostela mogelijk maken voor mobiel-gehandicapten. Dat wordt gerealiseerd met een team van jongeren en mantelzorgers. Samen gaan zij ervoor zorgen dat een zorgpelgrim met beperkte mobiliteit de Camino kan afleggen.

Dagelijks bepalen zij samen welke afstand (tot ±15 km) er per dag kan worden afgelegd. Mocht onderweg blijken dat het toch iets te ver zou zijn, dan is er een bus ter plekke die hen ophaalt.

Link naar het artikel op de website van de Martinusparochie en Cuijk;

[https://www.martinuscuijk.nl/Nieuws\\_reader.aspx?nieuwsId=307](https://www.martinuscuijk.nl/Nieuws_reader.aspx?nieuwsId=307)

Link naar het artikel op de website van Ultreia 90, nieuwsbrief van pelgrims naar Santiago de Compostella.

[https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia\\_90.pdf](https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia_90.pdf)

### **Contact met VNB**

**Informatie over deze reis:** [http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis\\_boeking?reizID=1586](http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1586)

VNB 073-681 81 11

[Ruud.fokker@vnb.nl](mailto:Ruud.fokker@vnb.nl)

of

Roosmarie Manders, marketing en sales: [roosmarie.manders@vnb.nl](mailto:roosmarie.manders@vnb.nl) 073-681 81 25

Ivonne van de Kar, beleidsmedewerker: [ivonne.vandekar@vnb.nl](mailto:ivonne.vandekar@vnb.nl) 073-681 81 14



# KRONIEK

## OVERLEDENEN

### St. Jozefkerk:

- 16-07-2019 *Lies Hartman-Huiskes, 92 jr. w/v T.F.J. Hartman*  
21-07-2019 *Wil Steur-Beuvink, 80 jr. w/v F.J.J. Steur*  
02-08-2019 *Vittoria Piras-Concas, 84 jr. w/v Giovanni Piras*  
08-08-2019 *Truus Smit-ten Hoopen, 89 jr. w/v Nico Smit*

### St. Jankerk:

- 03-07-2019 *Liselotte Broekhuizen-Weijers, 81 jr.*  
06-07-2019 *Anna Thien-Riebergen, 93 jr. w/v H.C. Thien*  
31-07-2019 *Ans Brinks-Puntman, 94 jr.*

## DOPELINGEN

### St. Jozefkerk:

- 21-07-2019 *Shandrouw Quirindoongo, geb. 04-05-2012, z/v Malonche Quirindoongo en Shana Rodriguez*  
21-07-2019 *Shandelys Rodriguez, geb. 12-10-2018, d/v Allan Ricardo en Shana Rodriguez*  
21-07-2019 *Romano Antonio Nieveld, geb. 23-03-2018, z/v Katje Nieveld*  
21-07-2019 *Midas Joachim Nicolaas de Wolf, geb. 18-12-2014, Fos Peter Samuel de Wolf, geb. 08-02-2018 en Moos Phineas Storm de Wolf, geb. 08-02-2018, z/v David en Stephanie de Wolf*  
21-07-2019 *Emma Francesca Veneziano, geb. 04-06-2014, d/v Mathilde Cunsolo*

### H. Jacobus:

- 16-06-2019 *Milena Cardoso de Santanna, geb. 20-05-2019, d/v Jair Cardoso de Santanna en Priscilla Huls-Cardoso de Santanna*

### St. Jankerk:

- 07-07-2019 *Sophie Elizabeth Rakhorst, geb. 30-12-2018, d/v Jeroen Rakhorst en Madelin Managbanag Rakhorst*  
07-07-2019 *Mathias Eduardo Parada Puig, geb. 13-02-2018, z/v Jorge Parada Puig en Maite Jaureaui Becker*

## HUWELIJK



### St. Jozefkerk:

- 21-06-2019 *Sari Alayek en Lodi Abou Zeid. Ingezegend door parochievicaris Willy Rekveld*

### H. Jacobus:

- 22-06-2019 *Liniker Fabricio de Sousa en Suelen De Lima Assis. Ingezegend door pastoor Paul Daggenvoorde*



# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 31 aug/1 sept 22e Zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst BJK	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale mis Ariëns Music Ministry	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur F. de Heus Openingsviering + kinderw.dienst Alle koren Zuid + kinderkoor
Weekend 7/8 september 23e Zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur W. Rekveld  Mariakoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur G. Groothuis  Samenzang	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Ziekenzondag + ziekenzalving Ariënskoor
Weekend 14/15 september 24e Zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Gem. koor St. Jan-H. Michaël	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering Ariënskoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur B. Dieben  All Together

## Collecteschema 2019

5 + 6 oktober - Wereldmissiedag van de Kinderen  
19 + 20 oktober - Missiezondag





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 21/22 september 25e Zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur Kardinaal Eijk + priesters PD+WR 125-jarig bestaan St. Jozefkerk Mariakoor	<b>Oecumenische viering</b> Zondag 10.00 uur F. de Heus + ds. O. Reitsma Oec. Vrede in Ontmoetingskerk Gem. koor St. Jan-H. Michaël	
<b>Oecumenische viering in Ontmoetingskerk</b>			
Weekend 28/29 september 26e Zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur W. Rekveld	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur G. Korten	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur H. van der Hulst
	Schola	BJK	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 5/6 oktober 27e Zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Kinderkoor	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis Ariëns Music Ministry	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur F. de Heus Samenzang

## Oecumenische Vredesviering 22 september 2019

### 10.00 uur, in de Ontmoetingskerk, Varvixsingel 139, 7512 EK Enschede.

Dit jaar zal er op de 1e zondag in de vredesweek in Enschede één Oecumenische Vredesviering zijn. Deze is om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk. Veel verschillende kerken uit Enschede werken hierin samen. Pastor Frank de Heus, ds. Oane Reitsma en majoor Peter Schraa gaan voor. Medewerking wordt verleend door het muziekkorps van Het Leger des Heils en het St. Jan-Michaelkoor.

Het thema van de viering is: Vrede verbindt over grenzen.

We zullen aandacht besteden aan grenzen die scheiden en verbinden.

Er is in de voorbereidingsgroep ernstig nagedacht hoe dit in de viering zo goed mogelijk een plaats kan krijgen. Wat is de persoonlijke ervaring over grenzen die scheiden en verbinden?

In de lezing komt de Jacobs ladder ter sprake.

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor Stichting Humanitaire Hulp Syrië.

Deze stichting steunt kleine projecten die rechtstreeks ten goede komen aan de vluchtelingen in Syrië. Trui Bolscher, uit Enschede, is bestuurslid en haar partner, oorspronkelijk afkomstig uit Aleppo, reist wanneer mogelijk naar de regio vanuit zuid-Turkije. Hij communiceert dagelijks met de leden van de organisatie in de regio en met andere lokale hulporganisaties. Hij heeft op die wijze letterlijk goed zicht op welke hulp waar het meest nodig is. Geprobeerd wordt ook de vluchtelingen daarbij zelf iets te laten bijdragen in welke vorm dan ook. Zo mogelijk zal mevr. Bolscher tijdens de viering, zelf iets vertellen over het project.

Wij hopen veel mensen te begroeten tijdens deze

Oecumenische Vredesviering 22 september 2019, 10.00 uur, in de Ontmoetingskerk, Varvixsingel 139, 7512 EK Enschede.

**In de St. Jan- en in de Jacobuskerk zal er dat weekend geen viering zijn.**

Zie ook pagina 13/14 voor het programma van de Vredesweek.



## Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-16.00 uur (voorlopig gesloten ivm schade)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

(17 juli, 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec.)

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

## Ziekenhuis MST

De Kapel Elke zondag én op Christelijke Hoogfeesten 10.30 uur

Oecumenische viering, voorganger: dominee of pastoraal werker



## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur.

### **Zondag 1 september, (Lucas 14, 1. 7-14)**

Thema: De voornaamste plaats.

Niemand heeft het recht zich meer of beter te voelen.

### **Zondag 15 september, (Lucas15, 1-32)**

Thema: De verloren zoon.

De barmhartige liefde van God de Vader.

### **Zondag 6 oktober, (Lucas 17, 5-10)**

Thema: Een groot geloof!

Al is je geloof nog zo klein, blijf vertrouwen op God.



## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Om de laatste kinderwoorddienst van het schooljaar af te sluiten, zijn we met de kinderen en hun ouders naar het Ledeboerpark gegaan.

We hebben daar een gezamenlijke picknick gehouden, de kinderen hebben leuk met elkaar gespeeld en de ouders gezellig gekletst.



# Jaarafsluiting Kids Time Avontura in Enschede

Op zaterdag 6 Juli zijn wij gezamenlijk met de kinderen van de Maronitische kerk als afsluiting van de Kids Time naar Avontura geweest.

We waren in totaal met 14 kinderen. Je zag overal verschillende speelpleinen met elk hun eigen thema. De kinderen konden bijvoorbeeld naar boven klimmen op de klimvulkaan en ze konden dan daarboven het hele speelparadijs zien. Ook konden ze op het sportplein voetballen of basketballen. Of op de extra hoge trampolines. Al met al hebben de kinderen het erg leuk gehad en zich goed vermaakt. Tussendoor hebben we nog wel even pauze gehouden, de kinderen hebben genoten van een heerlijke patatje. En op het eind konden ze ook nog een lekkere ijsje uitkiezen.

Het was een mooi en geslaagd uitje. We hopen dit volgend jaar weer samen met de kinderen van de Maronitische kerk te kunnen doen.



Vind jij het ook leuk om mee te doen, kun je altijd nog aansluiten op de eerstvolgende bijeenkomst in het nieuwe schooljaar.

Dit zal zijn op vrijdag 27 September **van 15.30-17.00 uur in de parochiezaal van de St. Jankerk** aan de Haaksbergerstraat 253 in Enschede.

De kosten zijn € 2 per keer.

Meld je van tevoren bij Saskia Baldewsing: **06 – 22 37 96 24 of**  
[saskiabal1900@hotmail.com](mailto:saskiabal1900@hotmail.com)

Per keer is er plaats voor 10 tot 15 kinderen, er zijn vier begeleiders aanwezig. De middagen zijn bedoeld voor kinderen van groep 5-6-7.

Tot ziens bij de Kids Time!!!!

Groetjes, Werkgroep Kids Time



## Kleding inzameling voor Noodhulp in Jemen



Sam's kledingactie bestaat al meer dan 50 jaar en is één van de oudste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Bij kerkmensen is Sam's kledingactie ook bekend als Mensen in Nood.

Sam's kledingactie werkt nauw samen met Cordaid.

Sam's kleding actie zorgt dat de kleding wordt ingezameld en gesorteerd. De opbrengst hiervan wordt door Cordaid besteed aan ontwikkelingsprojecten. Cordaid heeft een lange ervaring met ontwikkelings samenwerking.

Sam's kleding actie heeft een netwerk van (kerkelijke) vrijwilligers uit verschillende kerken. Cordaid is gespecialiseerd in goede ontwikkelingsprojecten. In de samenwerking tussen Sam's kledingactie en Cordaid doen beide waar ze goed in zijn.

Ontheemden brengen voedsel naar een tijdelijk onderkomen in de buurt van Sana'a. Foto: Yamaan

Dit jaar is het (voorbeeld)project Noodhulp in Jemen. Cordaid gaat met haar partner organisaties in ontwikkelingslanden lange verbanden aan, zodat het niet na een jaar instort. Dat

betekent dat ze ook dit jaar ondersteuning geven aan het project van vorig jaar, Onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Ook dit jaar is de inzameling in Enschede gepland op de laatste zaterdag van september. Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op **zaterdag 28 september 2019 van 10-12 uur**

- Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251
- Ontmoetingskerk, Varvixsingel 139

Wellicht komt er nog een derde inzamelingpunt bij. Deze wordt dan via posters en kerkmededelingen afgekondigd.

Hartelijk dank voor uw bijdrage

[www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl)



## Penningmeester stelt zich voor



Geboren en getogen in Enschede, Lonneker wel te verstaan. Gedoopt in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Lonneker. Voor kort geleden ook daar getrouwd met Inés en nu wonende in ons nieuwe huis te Enschede.



Op mijn 17e ben ik begonnen met mijn bedrijfskundige opleiding aan de Universiteit van Twente en vervolgens op mijn 22e begonnen als accountant. Direct toen begonnen met mijn accountancy opleiding welke ik heb gevolgd bij Nyenrode. Daarna heb ik mij verder ontwikkeld tot IT auditor bij de Universiteit van Amsterdam. Ik ben door Paul en Joop gevraagd voor de functie van penningmeester in het bestuur van onze parochie. De keuze was snel gemaakt. Kijkend naar mijn omgeving van familie en vrienden of naar andere werelddelen waar het geloof springlevend is, kan ik mij het niet voorstellen dat er geen toekomst is voor onze kerk. Alleen al voor het behoud van de rijke set aan normen en waarden die je hiermee meekrijgt.

Kortom genoeg belang om in de tijd van de Spotify- en Netflix abonnementen ook het behoud van onze kerken te realiseren. Het jaarlijks tekort is groot, maar zeker in onze grote stad kunnen we dit als gemeenschap dragen om zo ook onze kinderen en kleinkinderen dit waardevolle bezit over te dragen.

*Mathias Baveld, penningmeester St. Jacobus de Meerdere*

## De Gerarduskalender 2020

### Hij is er weer!

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl)).

De prijs per kalender is € 7.40  
De kalender is te koop bij: Annie Blokhuis,  
De Vluchtstraat 47, 7523 BG Enschede,  
tel. 053-4358337.



## September 2019 is Josephmaand

Onze kerk viert in september haar 125-jarige bestaan.  
Sint Josephkerk werd op 25 september 1894 geconsacreerd.

-We beginnen traditioneel met de **Open Monumentendag op zaterdag 14 september, de kerk is open tussen 10-16 uur**. Naast verschillende activiteiten is er ook live muziek. Een gast ensemble speelt het klarinettenkwintet opus 102 van Robert Fuchs zoals Allegro Molto Moderato, Allegro Scherzando, Andante Sostenuto en Allegretto Grazioso. 1

- **Cultureel feest op zaterdag 21 september** is het programma als volgt:  
13.30 Inloop, begeleid met muziek van Beethoven door Wietze Nijdam, fagot, Margriet Simmerling, klarinet.  
14.00 Opening, door Herman Kemperman, voorzitter Stichting Behoud St. Josephkerk.

14.15 Inleiding 'Geschiedenis Sint Josephkerk tijdens de industriële revolutie in Enschede' door John Schiffel, lid bestuur Stichting Behoud.

14.45 Inleiding 'Religieus Erfgoed' door mevrouw drs. Pia Verhoeven, erfgoedexpert afdeling kerken en kloosters van Museum Catharijneconvent, consulent kunstzaken Aartsbisdom Utrecht.

15.30 Optreden Bach Beweging Twente o.l.v. Dirigent Frank Deiman.

16.15 Sluiting, gezellig samenzijn.

- **Pontificale Eucharistieviering op zondag 22 september**  
**Hoofdcelebrant: Willem Jacobus Kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht**

Concelebranten: drs. P.F. Daggenvoorde, pastoor parochie Sint Jacobus de Meerdere parochie W. Rekvelde, parochievicaris parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede

Na deze bijzondere viering worden twee buitengewone muurschilderingen onthuld en is een gezellig samenzijn.

U bent van harte welkom!



Sint Josephkerk Enschede

Foto: Secil Arda

## De Spits van 1894, Josephstoren al meer dan 125 jaar landmark van Enschede



Tevens verschijnt er een nieuw beeldenboek ter gelegenheid van 125 jaar bestaan van Sint Josephkerk. U kunt het verwerven tijdens dit feestweekend.

*John Schiffel*  
Stichting Behoud Sint Josephkerk





# Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op **zondag 20 oktober 2019** zal in Overdinkel voor de 107de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor.



Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om **11.00** uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr. Th. C. M. Hoogenboom de Hoofdcelebrant zal zijn, waarna de processie volgt.

Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.

Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het teken van Gerardus.

Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!  
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl



## Met Ouderen en Kerk naar het Rijksmuseum

Dankzij de onvolprezen inzet van één van onze bestuursleden kunnen we weer op stap met de bus. **Op 4 november** kunnen we gebruik maken van het Museum Plus Bus arrangement.

Dit betekent dat u tegen betaling van €15,-- mee kunt naar het Rijksmuseum te Amsterdam. Daarvoor krijgt u: de bustocht, koffie en lunch (tegen 11.30 uur) en een rondleiding voor wie dat wenst.

Opgave is mogelijk voor **alle parochianen vanaf 70 jaar, of zij die niet zelfstandig het Rijksmuseum kunnen bezoeken.**

Schema:

8.15 uur bus aanwezig bij Bleekhofstraat/  
Lippink's hof.

08.45 vertrek.

12.45 uur (na lunch) naar Rijksmuseum

15.00 uur vertrek uit Museum

17.45 aankomst in Enschede

Omdat we samen met een andere groep reizen is slechts plaats voor 27 deelnemers (exclusief begeleiding). Bij meer opgaven maken wij zelf de keuze wie meegaat. Vanuit de Museum Plus Bus is de voorwaarde dat deelnemers 70 jaar of ouder zijn en/of niet in staat zijn zelfstandig een museum te bezoeken. Ook kunnen er slechts 7 rollators mee. De plek voor de elektrische rolstoel is bezet. Vaste deelnemers aan onze bustochten krijgen voorrang.

Opgave via:

Hermine Leppink: 053-431 21 38

Jan Kusters: 053-476 68 24

Carina Meijer: 0627 381 693

Bij opgave vermelden: uw geboortedatum en of u een rollator meeneemt.

Uw opgave is pas definitief als u daarvan bericht krijgt én betaald heeft.

*Joop Hassink, voorzitter ouderen en kerk zuid.*



## Naamsverwarring omtrent Jacobus

Na een jaar vicevoorzitterschap kom ik toch nog voor mij verrassende zaken tegen. Graag maak ik u deelgenoot van mijn "ontdekking" omdat ik er achter kwam dat veel parochiegetrouwen het ook niet helder op het netvlies hadden.

Wat is het verband tussen de Jacobuskerk en de Jacobus de Meerdere Parochie. Het is simpel. De kerk in de binnenstad is de Heilige Jacobuskerk. Onze parochie, waartoe de H. Jacobuskerk, de St. Jankerk en de St. Jozefkerk behoren, vormen samen de Parochie St. Jacobus de Meerdere. Het is maar dat u het weet.

*Joop Hassink, vicevoorzitter*



## Mijn lijdensweg met de kerkbalans

In eerdere Pelgrims liet ik u weten dat de incasso's later verricht zouden worden. Oponthoud ontstond o.a. omdat we er achter kwamen dat veel parochianen onbedoeld een machtiging hadden ingevuld, terwijl ze het geld zelf al automatisch overmaakten. Een aantal konden we gelukkig voortijdig uit het incassoproces halen. Bij anderen ging het mis. Daarnaast was het natuurlijk niet zo chique dat we, door de achterstand, in juni de bijdragen voor 6 maanden inden. Een aantal dubbele boekingen konden we gelukkig zelf traceren en corrigeren. Slechts een enkeling storneerde zelf. Ik dank allen voor het begrip dat getoond werd omdat veelal wel gesnapt werd dat men zelf ons op het verkeerde been had gezet. Het leverde soms ook nog een extraatje op omdat enkelen spontaan aangeven de dubbel afboeking niet terug te hoeven. Is het nu bij iedereen goed gegaan? Dat durf ik niet te garanderen. Heeft u twijfels bel dan gewoon of stuur een mail. Mijn gegevens staan achter in deze Pelgrim. Overigens waren er ook dubbele overboekingen omdat mensen zelf de bank dubbel opdracht gaven. Gaat het voortaan goed? Helaas kan ik dat niet garanderen omdat het bisdom zaken zo ingericht heeft

dat fouten niet gemakkelijk hersteld kunnen worden en u afhankelijk bent van de scherpte van uw vicevoorzitter.

Uw vicevoorzitter is er maar druk mee. Is er dan geen penningmeester? Jawel, maar voor deze intensieve klus ontbreekt hem vooralsnog de tijd. We kunnen nog wel wat administratieve handjes gebruiken. Zeker met het zicht op de komende kerkbalans.

Overigens is onze penningmeester per 1 augustus officieel door het bisdom benoemd. Het is Mathias Baveld. Hij zal zich later zelf in de Pelgrim aan u voorstellen.

Eind augustus/begin september zal er bij een aantal parochianen die een eenmalige machtiging gaven geïncasseerd worden. Mocht dit niet gaan zoals het hoort neemt u dan a.u.b. contact met mij op. (contactgegevens staan achter in deze Pelgrim)

*Joop Hassink, vicevoorzitter.*



## “Tijd voor elkaar” blijkt de sleutel voor gelukkige relaties

Dit was de kop van een artikel in het Nederlands Dagblad op 20 juni jl.

*Jonge stellen met kinderen maken het minst tijd voor elkaar, zo blijkt uit een groot, representatief onderzoek onder mensen met een vaste relatie. Bovendien geven ouders van jonge kinderen hun relatie een lager cijfer, namelijk een 7,6. Wanneer er geen kinderen zijn of ze zijn het huis uit, is de gemiddelde score aanzienlijk hoger (8,3). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat veel partners vaker gezamenlijke activiteiten willen ondernemen en beter met elkaar willen praten dan nu het geval is. Ook goede seks is een van de meest genoemde wensen.*

Misschien herken je er iets van in je eigen relatie. Of je nu wel of niet jonge kinderen hebt: voor je het weet is je week gevuld en blijft er nauwelijks tijd over om je man of vrouw echt te ontmoeten. Het kan ook zijn dat je in relatie in een nieuwe fase komt, door een verhuizing of doordat je kinderen de deur uitgaan of je gaat met pensioen. Redenen om tijd voor elkaar te nemen.



De Marriage Course bestaat uit 8 avonden (inclusief de informatie- avond). **De focus ligt op jullie twee.** De cursus doe je tegelijk met andere stellen, maar het gesprek over de thema's voer je altijd alleen maar met z'n tweeën, dus niet in de groep!!

Elke avond bestaat uit een **diner voor twee.**

Zo kun je ongestoord

bijpraten met je partner en genieten van heerlijk eten. Na het eten kijk en luister je naar de inleiding. Die bestaat uit het bekijken van delen van de video over het thema en voorbeelden/uitleg van de cursusleiders, waarna je hier met je man of vrouw over verder praat.

De thema's, die aan de orde komen zijn:

1. Sterke fundamenten leggen
2. De kunst van communicatie
3. Conflicten oplossen
4. De kracht van vergeving
5. De impact van familie -verleden en heden
6. Goede seks
7. Liefde in actie

Om een indruk te krijgen van hoe een cursusavond eruit ziet wordt er een informatieavond gehouden op **18 september van 20.00 uur - 21.30 uur in de Evangelische Gemeente Enschede, Heidestraat 9.**

De cursus zelf vindt plaats bij Captain Jack in Buurse op de volgende woensdagavonden:

16 oktober 2019, 6 november 2019,  
20 november 2019, 15 januari 2020,  
29 januari 2020, 12 februari 2020 en 26 februari 2020. Deze avonden starten om 19.00 uur met een diner en eindigen om stipt 22.00 uur.

Wil je meer weten?

Kijk op [www.marriagecourse.nl](http://www.marriagecourse.nl)

Kijk op onze Facebookpagina Marriage Course

Of stel je vraag aan:

Ruben en Jolanda Verschoof, (NGK)

06-39242843/06-37074808

Cees en Mattie van Westen, (GKV-West)

053-4764569

Harry en Joke Lukens, (CGK - Renatakerk)

053-2200138

Jeroen en Klaske Goudt, (EGE) 053-4783099

Opgeven kan nu al of op de informatieavond via [mcenschede@outlook.com](mailto:mcenschede@outlook.com)

Ook graag opgeven voor de informatieavond via [ditzelfde mailadres](#)

JE hoort  
MIJ WEL...  
...maar  
LUISTER  
je OOK?



## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
Lidiana Wissink  
Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 8 - 2019

maandag 16 september 2019  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 3 oktober 2019



### Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde  
Joop Hassink, vice-voorzitter  
06-17 30 81 58  
vicevoorzitter@  
katholiekenschede.nl  
André Amelink, (bouw)- technische  
zaken  
Carina Adduci, secretaris  
Mathias Baveld, penningmeester@  
katholiekenschede.nl

### De Maristen

Hogelandsingel 41,  
7512 GB Enschede

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur  
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

### Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

### De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle  
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.  
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

**E-mailadres [caritas@katholiekenschede.nl](mailto:caritas@katholiekenschede.nl)**

**Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54**

**Bankrekening NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede**



**190 JAAR**

**UITVAARTZORG VARVIKSINGEL**

*Met overtuiging*

**Uw herinnering, onze zorg**

053 432 19 55 • [uitvaartzorgvarviksingel.nl](http://uitvaartzorgvarviksingel.nl)

**Fleurop**

*Jouw favoriete bloemist*

**MIMOSA**

Korte Hengelosestraat 27  
7511 JA Enschede  
053 - 430 52 96

**siers**

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW  
VERBOUW  
RENOVATIE  
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE  
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79  
[WWW.SIERS.NL](http://WWW.SIERS.NL)



Onderhoudsarme  
gevelbekleding  
voor woningen  
en bedrijven

Het Lentfert 41  
7547 SN Enschede  
Tel.: 053 - 433 58 44  
E-mail: [info@renokap.nl](mailto:info@renokap.nl)  
[www.renokap.nl](http://www.renokap.nl)



# Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

## Natuurleien Torenwerk Leipannen

### Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19

[www.leidekkersbedrijf-koenders.nl](http://www.leidekkersbedrijf-koenders.nl)

[leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl](mailto:leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl)

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein  
moet u bij Mellink Schilders zijn.



**Mellink Schilders**

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24



Alphons Ariëns  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan! ANBI status

Stichting Het Ariëns-Comité

NL 67 RABO 001 1804 1738

[www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)

 **Seinen** *assurantiekantoor*  
*geld(t) als de beste*



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

[www.seinen-assurantien.nl](http://www.seinen-assurantien.nl)



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



**Bert van der Heide**

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en  
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | [www.bertvanderheide.nl](http://www.bertvanderheide.nl)



**Mieke Greveling**

uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22  
[info@miekegreveling.nl](mailto:info@miekegreveling.nl)

Verzekerd of niet,  
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk  
Persoonlijke Uitvaart



[www.miekegreveling.nl](http://www.miekegreveling.nl)

leder einde  
is ook  
een begin.

**Vredenhof**  
uitvaartverzorging

1869 - 2019  
150  
JAAR VREDEHOF

**Vredenhof Enschede**

Bel 088 1198 200 of  
kijk op [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)

**Vredenhof.**

In dienst van het leven.



Lizette  
Jonkers-Roelofs

Johan Vrugteveen





# VREDE



# KIK

Manuël doet vervelend. Dat doet hij altijd in de jongerengroep, weet Kikker. "Vandaag," zegt de pastoor, "maken we een vredesrijm. Schrijf twee rijmregels die gaan over vrede." Hij deelt mooie blaadjes uit. Met een potlood in de hand zitten de jongeren diep na te denken. Behalve Manuël. Hij tekent een monster met grote poten en tanden. Maar niemand let op hem. Björn mag zijn rijm voorlezen: "Vrede is gezellig, vrede is fijn, kon het áltijd maar vrede zijn." "Ó wat een gein!" sist Manuël zachtjes. Niemand reageert. Dan is Mariska, ze leest: "Vrede is mijn grootste wens. Ik wil vrede voor ieder mens." "Dikke pens!" roept Manuel, nu wat harder. De pastoor kijkt hem streng aan. Dan is Liam aan de beurt: "Stop met geweld en moord. Heb je wel eens van vrede gehoord?" "Lekker gestoord!" gilt Manuël.

Nu is de maat vol. "Inderdaad, Manuël," zegt de pastoor, "dit is storend en irritant. Wat heb jij geschreven?" Manuël zwaait zijn tekening omhoog. "Niks" zegt hij. "Jawel!" zegt Liam rustig, "Je hebt een monster getekend. Dat gaat over vrede." "Nee, hij is gemeennnn, gggrrrrr!!" doet Manuël. "Dus moet je hem transformen!" zegt Liam. Daar is iedereen het mee eens. Zelfs Manuël, die meteen begint te gummen. Als hij zijn nieuwe vredesmonster laat zien, rijmt Liza: "Vrede heeft geen scherpen tanden, en geen poten maar handen." "In alle landen!" roept Manuël trots. En Kikker denkt: 'Ik heb zachte poten. En geen tanden. Ik ben een vredesmonster.'



## Vrede is...

## Rebus

Vrede is zingen en dansen en praten,  
 vrede is lief doen in plaats van haten.  
 Vrede is vriendelijk samenleven,  
 vrede is andermans fouten vergeven,  
 vrede is spelen en samen eten.  
 Vrede is meer over God willen weten.

Waarvan herken je de echte vrede? Jesaja, een profeet uit de Bijbel, weet het, nu jij nog!



Oplossing: Niemand doet nog kwaad, iedereen hert de Heer. (Jesaja 11,9)

## Uit de Bijbel

'God heeft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd vol gerechtigheid. Doe je best om in vrede te leven, nu we die verwachten!

(2e brief van Petrus hoofdstuk 3,13-14)



Teksten: Marjet de Jong  
 Tekeningen: Marcel Jurriëns