

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
juni/juli/aug 2019 / 06



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN



alle informatie over de scholen vindt u op www.koe-enschede.nl

Wilt u klein adverteren in Pelgrim?

Dat kan hier!

Neem contact met ons op via

redactie@katholiekenschede.nl

INNERBALANCE ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is. Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

juni/juli/aug 2019, nr. 6

Inhoud

- 5** Voorwoord
pastor Frank de Heus
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** Om een gastvrijere parochie
te zijn
- 13** Kloosterpad Zenderen
- 16** Vieringenrooster
- 19** Bijeenkomst bezoekers van
de Jacobusparochie
- 26** RK Erfgoed: St. Liduina



VAN DE REDACTIE

Het wordt weer vakantietijd en wij wensen iedereen *een fijne vakantie.*

Of u nu thuis blijft of naar andere oorden vertrekt, kom uitgerust en met nieuwe energie terug!

Groeten,
Conny, Lidiana, Annelies en Ine

Zomer

's Zomers kun je buiten spelen want het is een warm seizoen.

De grote zon staat dan te stralen iets anders hoeft ie niet te doen.

Je kunt de stoep vol krijten en rennen door de straten.

En naar het strand, kamperen of gewoon de hond uitlaten.



De taal van het hart

Gisteravond had ik doopvoorbereiding. Alle stoelen rond de tafel waren bezet. Ik zat tussen een bonte verzameling mensen. Van de ene dopeling kwam de moeder later, maar waren broer en vriendin van de familie aanwezig. Van de andere dopeling waren moeder en oma aanwezig. Voor twee dopelingen was er geen oppas. De kleinste, net geboren, lag lekker te slapen en werd tijdens ons gesprek gelukkig niet wakker! De wat grotere, vijf jaar oud, begon met een ongelukje. Een glas brak. Maar gelukkig ging het verder goed. Ze had wel moeite de ogen open te houden.

Het gezelschap bestond uit katholieken, een gereformeerde Bonder en een moeder, die niet met de kerk is opgegroeid. Maar het was vooral internationaal, met meerdere ouders uit Italië, Curacao, Brazilië, de Filippijnen... Wat mij vooral opviel: Hoe groot was het geloof! De vraag waarom je je kind laat dopen, blijkt een zeer Nederlandse vraag te zijn. Natuurlijk laten we ons kind dopen! Het is traditie. Zo doen we dat. Je wilt je kind met God bekend maken, leren bidden. De doop beschermt. Je laat je inspireren en de weg wijzen door de verhalen in de Bijbel. Katholieke waarden als respect, gemeenschapszin, vriendelijkheid, medeleven...

Voor deze mensen was dat allemaal vanzelfsprekend. Ze vonden elkaar – hoe verschillend ze ook waren en welke taal ze ook spraken – in hun geloof. 'Dit is Pinksteren', dacht ik; dat mensen elkaar vinden door **de taal van het hart**.

Het zijn een paar bijzondere zondagen in deze tijd van het jaar. Eerst Pinksteren, dan Drie-eenheid en dan nog eens Sacramentsdag. Heel kort gaat het eigenlijk over hoe mensen elkaar leren verstaan met Pinksteren; hoe ze een gemeenschap vormen die ruimte laat voor het individu



Drie-eenheid) en hoe ze met elkaar het heilige beleven van het leven (Sacramentsdag).

Vooraf dat laatste beleef ik deze dagen zeer bewust in het laatste contact met iemand, die stervende is. Stevig katholiek opgevoed heeft zij kerk en geloof losgelaten. Zonder wroeging overigens. Maar het zegt haar niets meer. Deze laatste tijd van haar leven, haar laatste gesprekken, de post die zij mag ontvangen... Zij beleeft het allemaal als zeer bijzonder. Dat zij de dingen heeft gedaan die ze heeft willen doen; dat zij rond de geboorte van haar zoon een bijzondere ervaring mocht meemaken; dat haar kinderen goed terechtgekomen zijn; dat zij naar eer en geweten heeft geleefd en gedaan... Het heeft haar rust en vrede gegeven. Hoe verschillend onze insteek in het leven ook is, we vinden elkaar in het gesprek. In **de taal van het hart**. Dat zijn heilige momenten, die goed doen. Of je jezelf nu gelovig vindt of niet.

Maar nu wordt alles dus weer 'gewoon' in de kerk. We gaan richting zomervakantie. Dat is ook wel weer fijn. Ik wens u vrede en alle goeds!

Pastoraal werker Frank de Heus



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Wo. en do. 9:30 tot 11:30 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Lidiana Wissink. Kopy

kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



kinderwoorddienst

In de maanden juli en augustus zijn er geen kinderwoorddiensten ivm de vakantie.



Geest, vuur ons aan

Het einde van het werkseizoen is in zicht. Alles komt op een lager pitje te staan. Even de boel laten. Voor zover dat kan, want bepaalde dingen zullen gewoon door gaan. Zoals de vieringen, een zekere mate van bereikbaarheid en allerlei lopende zaken. Terug kijkend op het werkseizoen is er veel om dankbaar voor te zijn. Dankbaarheid voor zoveel inzet door zoveel mensen. Bijvoorbeeld rond eerste communie en vormsel, rond de kinderwoorddiensten en kinderclub. De misdienaars en acolieten, de collectanten en koster. De kerkschoonmaakdienst, elke woensdagmorgen maar weer. De koffiezetter op zondagmorgen, de gastheer en gastdames op het parochiecentrum, de tuinmensen, degenen die het parochieblad bezorgen, de lectors en de voorgangers. Het is als een raderwerk dat met enthousiasme, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen draaiende wordt gehouden. Maar ook met geduld en vertrouwen. Met een vanzelfsprekendheid die hartverwarmend is. Allerlei zaken worden opgepakt, van eenvoudig tot ingewikkeld, van ingewikkeld tot eenvoudig. Vroeg of laat komt er een oplossing. Misschien niet meteen, direct, maar met geduld en vertrouwen gloort er licht. Als puzzelstukjes die in elkaar schuiven. Met kijken en nog eens kijken en dan maar doen, op goed geluk, met de talenten die we

allemaal in ons hebben. Gaven waarover we gezongen hebben, waarvoor we gebeden hebben op het feest van Pinksteren begin juni. Pinksteren, de laatste van de drie grote feesten door het jaar heen. De gaven van de geest, die we als het ware meenemen de zomer in. Wanneer alles tot groei en bloei mag komen, in en om ons heen. Je zou wensen dat elk mens, van jong tot oud, tot bloei mag komen, zich niet laat neerdrukken. Op weg mag gaan met de gaven van de geest, zevenvoudig in getal. Dat wij die mensen zijn, verbindend, bouwend aan gemeenschap, in openheid naar elkaar, gesterkt door de geest, niet voor een gat gevangen, maar vindingrijk. Paulus schreef er brieven over aan de Korintiërs. Hij schreef: " Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis. Aan een derde het geloof, aan weer anderen schenkt de Geest gaven om ziekten te genezen, om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van de geesten, velerlei taal of vertolking ervan. Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. " Een goede zomertijd toegewenst.

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Perez Rivera

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke derde zondag van de maand:
kinderwoorddienst

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



Viering Maria ten Hemelopneming op woensdagavond 14 augustus

In verband met muziekactiviteiten op de Oude Markt, vindt de inmiddels traditionele tuinviering ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming plaats op woensdag 14 augustus, 's avonds om 19.00 uur.

Voorganger in deze viering is pastoor Paul Daggenvoorde en het Ariënskoor zorgt zoals altijd voor de muzikale ondersteuning. Dit jaar willen wij in deze viering een bijzonder feit gedenken. Op 2 juli 1889, dit jaar dus 130 jaar geleden, startten drie zusters Franciscanessen uit Denekamp in de pastorie van de Jacobuskerk met de katholieke ziekenverpleging. Later werd deze ziekenverpleging in uitgebreide vorm voortgezet met steun van de familie Van Heek in het toen nieuw gebouwde ziekenhuis aan de Stadsweide, in deze tijd bekend als De Stadsmaten. Wij hopen op deze avond een delegatie uit Denekamp te mogen ontvangen.

Zoals gebruikelijk zal de viering bij goed weer in de tuin plaatsvinden. U kunt de viering bezoeken via de houten poort links van de hoofdingang van de Jacobuskerk. Mocht het regenen, dan zal de viering in de kerk zelf zijn. Na afloop bent u van harte uitgenodigd in het parochiehuis waar koffie en thee klaar staan!





Bedevaart naar Eggerode....

Na afloop van de kruisweg zit ik op een bankje in de zon te luisteren naar vogels, wind en stilte. Even een moment van rust voordat we naar de maaltijd in hotel Winter gaan... Een kruisweg, in de natuur, waar we met zijn allen in stilte langs de 14 staties lopen. Het maakt iedere keer weer diepe indruk, 14 strofes, 14 overdenkingen, 14 x de vertaling naar eigen ervaringen, 14 x de link naar het nu.

Zo'n 30 Pelgrims vertrekken op zaterdag 11 mei vanaf de Jacobuskerk naar Eggerode. Een goede traditie, die met een korte onderbreking, dit jaar weer is opgepakt. Een dag van bezinning, stilte, gebeden, vieren, overdenken, ieder op zijn eigen manier. Nieuwe pastoor, andere koorkap. Degenen die al vaker meegingen weten dat koster Joop van der Woning altijd met zorg een koorkap voor de voorganger uitkiest. Dit keer een kleurige lila koorkap, bijzonder door de speciale wijze waarop de stof geweven is, bijzonder ook omdat deze koorkap dateert uit de 19e eeuw. Na een korte uitleg over Eggerode als bedevaartplaats door onze gastheer, aangevuld door pastoor Paul, lopen we gezamenlijk de kruisweg en sluiten deze af met een viering in de kerk van Eggerode. Stilte, ontroering, aandacht. Zon, wind, wolken, vogels, groen. Kerkklokken, vieren, zingen, bidden. Geestelijk voedsel voor onderweg.....

We sluiten de bedevaart gezamenlijk af met een heerlijke maaltijd in hotel Winter. Zodat we niet alleen geestelijk, maar ook fysiek gevoed in alle opzichten voldaan terugkeren naar Enschede.

Met veel dank aan Riet Franke voor de organisatie!

HettyMulder



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



De voedselbank

Iedere viering weer wordt het keurig bij de mededelingen vermeld: u kunt houdbare producten voor de voedselbank achter in de kerk in de mand leggen.

En denkt u dan ook zo vaak: och, weer vergeten! Maar in het tafeltje waarop de misboekjes liggen, kunt u ook geld deponeren voor De Voedselbank, er zit een apart bordje/schildje op. Vele parochianen geven hier geld, dat we niet mogen schenken aan de voedselbank, maar we mogen er wel boodschappen van doen. Dat is al een aantal keren eerder gebeurd, maar de laatste keer had u € 140 bij elkaar gelegd. Daar hebben we heeeel veel voor kunnen kopen, en daar zijn ze heel blij mee.

Annelies Tenbergen, pastoraatgroep



KLEDINGACTIE

Ook dit keer was de opbrengst voor de kledingactie van 11 mei j. l. weer zeer succesvol! 104 zakken met kleding werden er gebracht. Cordaid/Mensen in nood is erg blij met deze opbrengst en dankt U daarvoor hartelijk.

Ouderen en kerk Enschede/Zuid

De maand juli is voor ouderen veelal de rustigste maand van het jaar. Kinderen en kleinkinderen hebben vakantie. Ouderen hebben ons gevraagd om juist in deze periode eens iets te organiseren. Dat gaan we dit jaar doen.

Op **donderdagmiddag 25 juli** is er **om 3 uur** een bijeenkomst in de parochiezaal naast de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat. De film 'De laatste Missionaris' over Pater Ben Engelbertink, die met Kerstmis al eens is uitgezonden, wordt die middag speciaal voor u gedraaid. Ben is die middag zelf aanwezig en vertelt U meer over de achtergrond.

Na de pauze, hebben we de Stichting DIACON uitvaartzorg Varviksingel uitgenodigd, om u bij te praten met allerlei tips en wetenswaardigheden over dingen waar u en uw kinderen misschien nu nog niet aan denken. Laat u vrijblijvend informeren over datgeen wat u nu al kunt doen. U kunt ook allerlei vragen stellen over crematie of begravenis.

Rond 5 uur sluiten we de middag af. Zoals gebruikelijk is de middag kosteloos, wel staat er weer de welbekende bus bij de deur voor uw vrijwillige bijdrage.

Voor opgave of vragen kunt u bellen met Henk Thüss 433 03 22 of andere leden van het bestuur. Een fijne middag gewenst,

Het bestuur van Ouderen en Kerk

ONDER DE KROEZEBOOM

Deze titel heb ik gegeven aan mijn jongste boek, omdat de rode draad in het boek het Twentse leven is. We weten dat de Kroezeboom bij Fleringen een groot stuk van de geschiedenis van de kerk in Twente heeft gezien. Wanneer we daar beginnen kunnen we misschien de ziel van de Tukker ontdekken.

Ik begin mijn boek dan ook allereerst over vormen van inculturatie, ook hoe verschillende culturen en godsdiensten in elkaar kunnen vloeien.

De schilders van de Twentse Stola geven dan een beschrijving van hun eigen schilderstukjes.

Het derde hoofdstuk bevat 42 Twentse kerkliederen en gebeden die gebruikt kunnen worden bij een Twentse kerkviering of onder de Kroezeboom. Enkele Twentse tradities worden heel summier beschreven, gevolgd door beschrijvingen van de Aboriginal Stola. Samen met u wil ik dan verder nadenken over welke inhoud gegeven kan worden aan een nieuw missionair tijdperk, hoe moet het verder met onze geloofsgemeenschappen.

Het boek bevat 172 pagina's en 57 foto's. Het zal verkrijgbaar zijn eind juni voor acht euro excl. verzendkosten en kan bij mij besteld/opgehaald worden.

Ben Engelbertink mhm
Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede
06-14660314
benengelbertink@hotmail.com

ONDER DE KROEZE BOOM



Om een gastvrijere parochie te zijn...

In de pastoraatsgroep Noord is de afgelopen tijd het gesprek gevoerd over de collectegelden in en rond vieringen. Wie in de Sint Jozef naar de kerk gaat, kan vijf keer om een financiële bijdrage worden gevraagd. Als je de kerk binnenkomt, wordt er een bijdrage gevraagd voor het misboekje. Daarna volgt het plaatsengeld, de 'gewone' collecte voor het onderhoud van gebouwen en pastorale zorg in de kerk, eventueel nog een extra collecte voor een goed doel en – mocht je gaan koffie drinken – dan wordt er ook nog koffiegeld gevraagd. Het wordt allemaal bij elkaar als weinig gastvrij ervaren. Het plaatsengeld roept bovendien nare herinneringen aan vroeger op. Liturgisch gezien is het allemaal niet fraai: 'de weekendviering als geldmachine'. En dan hebben we het nog niet over het kaarsengeld gehad of het stipendium voor misintenties. Hoewel we ons ervan bewust zijn, dat de financiële zorgen van de parochie groot zijn, wordt dit toch niet goed

gevonden. Het parochiebestuur heeft de drie pastoraatsgroepen daarom om advies vanuit een pastorale insteek gevraagd en komt tot de volgende regeling voor onze drie kerken. Vanaf 1 juli vervalt de eigen bijdrage voor het misboekje en het plaatsengeld. Er zal alleen een collecte in de viering worden gehouden voor de pastorale zorg en bijdrage voor gebouwen. Deze collecte heeft als offerande ook een liturgische betekenis. We bieden iets van ons zelf aan God aan (voor een ander) en sluiten ons zo aan bij het aanbieden van de gaven van brood en wijn. Extra collectes voor goede doelen worden als deurcollecte gehouden. Dit levert – zo leert de praktijk – overigens ook meer op. We hopen dat wat aanwezigen voorheen als plaatsengeld gaven, bij de gewone collecte wordt gedaan. Maar vooral hopen we, dat we zo een meer gastvrije kerkgemeenschap zijn.

Parochiebestuur

Komend seizoen geen Vormselvoorbereiding in Enschede

Komend schooljaar zal er geen Vormselvoorbereiding en – viering plaatsvinden in Enschede. Wél in Haaksbergen en Losser binnen Zuidoost Twente. Voortaan zal de voorbereiding in Enschede eens in de twee jaar worden aangeboden voor kinderen in groep 8, brugklas of hoger. Dat het pastorale werk sinds afgelopen jaar door een kleiner pastoraal team gedaan moet worden is hier de reden van. Dat kinderen nu doorgaans wat ouder zijn, als ze het Vormsel doen is op zich goed. Hoe ouder je bent, hoe beter je de keuze voor geloof en kerk kunt maken. Desgewenst kunnen kinderen ook bij onze naburige parochies Franciscus (vóór 7 juli) en Maria Vlucht (vóór 16 juni) worden aangemeld. Aanmeldingsformulieren zijn te vinden op de websites van beide parochies.

Voor vragen of opmerkingen, kunt u zich melden bij pastoraal werker Frank de Heus





*Kruisweg en crucifix
mengden zich in
mijn gedachten*



KLOOSTERPAD

Een korte wandeling die te denken geeft

Een prachtig Twents landweggetje krult zich rond de ommuurde tuin van het karmelitesenklooster. Ingelegd in die muur dringen de moderne kruiswegstaties van kunstenaar Ger van Iperen-Schenkels zich krachtig op. Niet meer dan het hoogst noodzakelijke wordt getoond, de traditionele scènes zijn teruggebracht tot een verhaal van handen en gezichten. De muur komt uit bij de neogotische kloosterkapel, die een groot deel van de dag toegankelijk is. Een oase van rust. Hoog in het koor hangt een groot crucifix, en de aanblik van een ribbenkast boven een slordig gedrapeerde lendendoek mengt zich langzaam met mijn gedachten bij de kruisweg. 'Jezus wordt van zijn kleren beroofd', las ik boven de tiende statie. Alles werd hem afgenomen. Dit in schril contrast met wat hij leerde over het kleden van de naakten, een van de Werken van Barmhartigheid. Ik probeer te bedenken wat ik zelf bijdraag aan het kleden van mijn naasten. Hoeveel mensen laten we in de kou staan door wat we zelf allemaal nodig denken te hebben en waar we recht op menen te hebben?

De meedogenloosheid van de wereld wordt ook zichtbaar in de kleine, Saksische Mariakapel verderop in het veld. Naast de eenvoudige Madonna die daar staat, hangt een foto van een beeld dat veel ouder oogt. 'Dit is het gestolen Mariabeeld waarover het bord buiten informatie geeft', staat erbij. Met uitzicht op de drie kloostergebouwen rond Zenderen, vraag ik me af welke zegen iemand verwacht van een gestolen beeld.

Het Kloosterpad is een rondwandeling van 11 kilometer die ingekort kan tot 8,5 of 5 kilometer. Starten kan in Zenderen, waar routeboekjes met uitgebreide achtergrondinformatie te koop zijn bij de buurtsuper en bij Theehuis De Karmeliet. Voor fietsers is er een aangepaste route van 14,5 km. Tweemaal per jaar worden thematische seizoenswandelingen gehouden met rondleidingen tot achter de kloosterdeuren. Zie: www.kloosterpadzenderen.nl. ■

Tekst en foto: Dick Vos



Vastenactie project 2019 Gambia succesvol

Het Vastenproject 2019 loopt ten einde. Na Pasen hebben alle R.K. kerken in Zuid-Oost Twente, de lopende acties afgesloten. Het was mooi om te ervaren dat ook de PKN-kerken in Haaksbergen, Enschede en Lonneker, door het organiseren van oecumenische sobere maaltijden, hebben bijgedragen aan het succes van het project. Wij bedanken een ieder die op een of andere manier geld heeft gedoneerd. De eerste voorlopige tellingen laten ongeveer 18000 euro zien. Onze verwachting is dat de opbrengst van heel eind juli definitief bekend wordt gemaakt.



MOV-ers ontvangen een rondleiding op het testterrein van de WOT, Universiteit Twente. Thema: kleinschalige duurzame energie voor ontwikkelingslanden.

Wij rekenen erop dat wij na het bekend worden van de definitieve cijfers, kunnen overgaan tot het realiseren van onze doelen. Met het voorschot dat wij reeds gekregen hebben van de Vastenactie is een groot deel van de zonnepanelen al geplaatst, zie foto. Ook kan dan overgaan worden tot het aanschaffen van een tweedehands personenbus en het opleiden van schoenmakers.

Wij kunnen op basis van schattingen nu al zeggen dat wij met zijn allen gewerkt hebben aan een geslaagd project. Het was voor allen, die een steentje hebben bijgedragen, een drukke maar ook inspirerende tijd. Alle medewerkers van de Vastenactie in Utrecht, MOV-ers en de vrijwilligers van de PKN bedankt voor de inspanningen die geleid hebben tot het succes van de actie. Wij hebben erg genoten van het geven van lezingen en het bezoeken van de vele activiteiten die voor het project werden georganiseerd.



aanleg zonnepanelen in Gambia

Wij kijken uit om de opbrengsten van de acties te investeren in Gambia om daarmee grote stappen te zetten naar een blijvende verzelfstandiging van de gehandicapten werkplaats.

*Hennie en Winnie van der Meer
MOV Lonneker/MOV Enschede*

Opbrengst St. Jan: 704 Euro + 140 Euro aan cheques. Opbrengst St. Jacobus 360 Euro. Opbrengst St. Jozef 451 Euro. Oecumenische sobere maaltijd, Ontmoetingskerk: 215 Euro. Sobere maaltijd Haaksbergen 268 euro. Opbrengst sponsorloop Haaksbergen 1072 euro, waarvan ongeveer $\frac{3}{4}$ door het Enschedese MOV lid Samer Moussa. Bedragen die mensen direct hebben overgemaakt naar Vastenactie zijn in dit overzicht nog niet inbegrepen.



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk:

26-04-2019 *Betsy Huuskes-ten Vergert, 92 jr, w/v W.H.M. Huuskes*

H. Jacobus:

03-06-2019 *Henk Oude Bennink, 70 jr, e/v Monica Oude Bennink-Deac*

St. Jankerk:

08-06-2019 *Henny Vagevuur, 88 jr, w/v J.H.T.. Vagevuur-Lucassen*

DOPELINGEN

St. Jozefkerk:

19-05-2019 *Iker Gregorio Francisco Raymakers, geb. 22-12-2018, z/v Floris Raymakers en Eloisa Schiroli*

19-05-2018 *Evolet Hannah Heukers, geb. 13-11-2018, d/v Maurice Heukers en Esther Juistenga*

19-05-2019 *Djahlila Chenelva Vazquez, geb. 20-06-2018, d/v Ayrton Vazquez en Gladys Laldhari*



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 29/30 juni 13e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee Slotviering schooljaar Kinderkoor
Weekend 6/7 juli 14e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur T. van Balen Internationale mis BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gem. koor St. Jan- H. Michaël
Weekend 13/14 juli 15e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur T. van Balen Samenzang		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Samenzang
Weekend 20/21 juli 16e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Samenzang	
Weekend 27/28 juli 17e Zondag door het jaar		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola H. Jacobus, apostel	
Weekend 3/4 augustus 18e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Samenzang		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee Ariënskoor

Met Pasen werden we opgeschrikt door de aanslagen in Sri Lanka, die de katholieke gemeenschap aldaar getroffen hebben.

Een week later, op zondag 28 april, de zondag van barmhartigheid, meldden zich in de **Jacobuskerk** enkele vertegenwoordigers van de

Islamitische gemeenschap van Enschede.

Zij overhandigden ons een prachtig boeket en een lieve kaart, om steun te betuigen aan de katholieke gemeenschap, naar aanleiding van die aanslagen.

Heel bijzonder, dit gebaar! Een mooie manier om te getuigen van de verbondenheid met elkaar, wereldwijd.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 10/11 augustus 19e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur B. Engelbertink	
	Samenzang	Ariënskoor	
Woensdag 14 augustus Maria Hemelvaart		Eucharistieviering Woensdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Tuinviering Ariënskoor	

Glutenvrij; ook de H. Communie

Er zijn mensen die geen gluten kunnen verdragen. In de gewone hostie zitten gluten. Ook de gluten van zo'n kleine hostie, zijn voor deze mensen een groot probleem. Gelukkig hebben we ook hosties waar geen gluten in zitten.

Dus: mag u geen gluten gebruiken?

Laat het ons vóór de viering weten.

We hebben altijd 'glutenvrije' H. Communie in het tabernakel staan.

We hebben iets om de vingers 'glutenvrij' te maken, maar u mag ook zelf de hostie uit het doosje (dat hier speciaal voor is) pakken. Waar uw voorkeur maar naar uit gaat!

Laat u door een glutenallergie niet afschrikken.

Kom gerust ter communie, ook met een glutenallergie!



Collecteschema 2019

24 + 25 augustus - Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA

5 + 6 oktober - Wereldmissiedag van de Kinderen

19 + 20 oktober - Missiezondag



Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-16.00 uur (voorlopig gesloten ivm schade)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

(17 juli, 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec.)

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Ziekenhuis MST

De Kapel Elke zondag én op Christelijke Hoogfeesten 10.30 uur

Oecumenische viering, voorganger: dominee of pastoraal werker



Bijeenkomst bezoekers van de Jacobusparochie

Vanuit de kerk bezoeken van oudsher veel parochianen hun zieke of oude(re) medeparochianen.

Dat werk gebeurt vaak in stilte en alleen.

En dat is goed, zo kun je zonder anderen er mee te belasten, veel goed werk doen.

Maar dat alleen actief zijn, heeft ook een keerzijde. Als je dit werk alleen doet, wordt het moeilijk om elkaar te steunen in dit werk. Vanuit een groep bezoekers kwam daarom de vraag om eens bij elkaar te komen. Om je eigen verhaal kwijt te kunnen en de belevingen van anderen te horen.

Want met het ouder worden, wordt dit werk zwaarder en hebben ook de bezoekers zelf aandacht nodig. Wat te zeggen van een bezoeker die de mensen die ze bezoekt, één voor één ziet wegvallen? Soms na een lang ziekbed en zeker verwacht, waarbij een bezoeker heel belangrijk voor de zieke kan zijn. Bij een ander plotseling, waar ze zomaar bij een leeg huis aankwam. Niet altijd wordt de bezoeker daar tijdig van op de hoogte gesteld, of is er een kerkelijke uitvaart. Want waar de laatste van een echtpaar overlijdt, is het niet meer vanzelfsprekend dat de uitvaart vanuit de vertrouwde kerk plaats vindt.

Bij de Jozefkerk wordt het bezoekwerk afgebouwd, maar er is wél aandacht voor de omgekeerde beweging. Met mensen die naar de kerk komen wordt contact gezocht. Ze worden uitdrukkelijk uitgenodigd voor de koffie, zn. krijgen ze gezelschap en bij de koffie wordt gezorgd dat ze niet alleen zitten.

Dit gebeurt ook bij de Jacobus; daar wordt waar nodig Engels gesproken.

Veel van de aanwezigen vinden het prettig met elkaar in gesprek te blijven. We spreken af om 1x per jaar bij elkaar te komen en dan ook een thema te bespreken. Het eerst komende thema zou kunnen zijn;

Aandacht voor de bezoeker, wat heeft deze nodig om dit werk met plezier te kunnen blijven doen?

Bezoekt u ook mede kerkgenoten, wilt u hier graag bij zijn en was u dit keer niet uitgenodigd, laat het weten op:

Pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl.

Opletten op een bericht in de Pelgrim of het meedelen aan de pastoraatgroep van uw kerk, werkt ook!

Tiny Hannink





Eerste Heilige Communie Enschede-Noord

Op zondag 19 mei hebben 20 kinderen in de St. Jozefkerk de Eerste H. Communie gedaan. De communicanten vertegenwoordigden elf schoollocaties.

Pastor Willy Rekveld en pastor Frank de Heus gingen met enthousiasme voor in de viering met als thema: Over de drempel van het land 'Voor iedereen genoeg'.

Op het moment dat de communicanten met hun doopkaars de kerk binnenkwamen, zongen hun ouders voor hen het lied: 'Hier is een kind'. Dat is altijd weer een emotioneel moment.

De goed bezochte viering is prima verlopen en alle communicanten hadden een taak.

Het kinderkoor o.l.v. Valery Maduro maakte de viering extra feestelijk.

Alle kinderen zijn door pastor de Heus voorbereid tijdens een aantal bijeenkomsten in het parochiecentrum in samenwerking met de werkgroep. Dit gebeurde met behulp van het project: Over de drempel, leven in het spoor van Jezus. Op de katholieke scholen konden ook lessen gegeven worden met dit thema. Het project is gestart met de Advent, toen hebben de communicanten een adventskrans gemaakt samen met hun ouders. Het project bevat mooie verhalen en leidt hen door het kerkelijk jaar.

Ook dit jaar gaan de communicanten iets van hun spaargeld afdragen aan een goed doel, in dit geval aan de Stichting Mohloling oa Lerato (Bron van liefde) in Lesotho. Nthabiseng Matube heeft verteld dat van de opbrengst misschien een professionele naaimachine gekocht kan worden. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar dat gaat vast lukken samen met de communicanten van Enschede-Zuid.

Wat het weer betreft hadden we geluk op 19 mei, het was zonnig en droog.

De communicanten kunnen terugkijken op een prachtige dag!

Deze kinderen hebben hun Eerste H. Communie gedaan in de St. Jozefkerk:

Christian Aldahlan, Milan Bok, Nina ter Braak, Oliwia Dondaj, Annemieke Ernst, Dominik Groen, Leila Groen, Kaynen van Heije, Emma Hoepelman, Matt Huting, Laurence Istrefi, Jeannely Kelly, Rafaël Kourië, Ellen Landstra, Isabelle Omtzigt, Casper Oude Nijeweeme, Emily Rose Westerveld, Oliver Westerveld, Ksawery Zygmunt en Hendrik Vaz Heezen.

Namens de werkgroep: Jacqueline ter Brugge, Bernadette Eaglen en Berlinda Haak,
Ria Everink



Eerste Heilige Communie Enschede-Zuid

Op zondag 26 mei hebben 16 kinderen in de St. Jankerk de Eerste H. Communie gedaan. Deze communicanten vertegenwoordigden zes schoollocaties.

Pastor Jan Kortstee en pastor Frank de Heus gingen ook in deze viering met enthousiasme voor met hetzelfde thema: Over de drempel van het land 'Voor iedereen genoeg'. En het kinderkoor JM ondersteunde de communicanten bij het zingen van de liedjes.

En ook in Zuid zongen de ouders de kinderen toe op het moment dat de communicanten met hun doopkaars de kerk binnenkwamen, het is voor de ouders ook een spannend moment.

De voorbereidingen in Noord en Zuid lopen parallel, de kinderen gebruiken hetzelfde project en ook de verschillende bijeenkomsten in Noord en Zuid zijn identiek, zodat bij verhindering een kind ook bij de andere groep een keer kan aansluiten. Pastor de Heus en de werkgroep hebben dit met plezier begeleid.

Deze kinderen hebben hun Eerste H. Communie gedaan in de St. Jankerk: Santa Alchouri, Savio Alkildani, Christian Assink, Jette Edelbroek, Iwan Edelbroek, Yfke Heeringa, Gabriëlla Kali, Ramila Karabet, Benthe Koekkoek op Munsterhuis, Justina Kourie, Samuel Kourie, Lucas Pau, Elisa Russo, Elian Saliba, Jason Witvoet.

Namens de werkgroep Caroline Goossens, Karin Ogink, Wendy Bathoorn, *Annelies Tenbergen*



Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

Cursus "Theologische Vorming voor Geïnteresseerden" start nieuwe groep.

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maakt dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. De evaluatie van de afzwaaiers van dit seizoen was opnieuw buitengewoon positief.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo'n 30 lesavonden (met telkens 2 lessen van 5 kwartier) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook 'praktisch-theologische' vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 17 september 2019. Aanmelden kan t/m uiterlijk 31 augustus bij Ina ter Kuile

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:

Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl of

ds. Herman Koetsveld, cursusleider 074-2783203 of email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl of kijk op www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geïnteresseerden/





Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente



Persbericht



Meditatief wandelen en zingen vanuit de Stiftskerk met als thema 'Licht-voetig'

Op woensdagavond 3 juli 2019 vindt er weer een meditatieve avondwandeling plaats vanuit de Stiftskerk te Weerselo.

Helende klanken kunnen ons een kijkje geven in onze 'binnen kerk'

Woensdagavond 3 juli tussen 18.15 – 18.30 uur verzamelen in Stiftskerk te Weerselo

Vanaf 18.30 uur starten we in de kerk met meditatieve zang.

Via de adem en energetische oefeningen komen we eerst innerlijk in beweging.

Daarna, rond 19.30 uur zoeken we al wandelend verbinding met de rustgevende en aardende kracht van de natuur in en om ons heen. Bij de Mariakapel en het 'glazen huis' zal een bezinningsmoment worden ingelast.

Bij terugkomst in de kerk (plm. 20.30 uur) praten we na onder het genot van koffie of thee in de tuin van de Stiftsschool.

Deelname gratis: na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.





Foto: Marc Bolsius

Als je op adem wilt komen, doe je er verstandig aan even naar buiten te gaan. Als alles je even te veel wordt in je werk, of als vrijwilliger in je lokale geloofsgemeenschap, dan doe je er goed aan om letterlijk frisse lucht tot je te nemen. Als je geen inspiratie meer voelt en je steeds vaker doorgaat op de automatische piloot, dan hoef je niets anders te doen dan de natuur op te zoeken. In de loop der jaren heb ik ontdekt dat ook het bezoeken van een klooster hetzelfde weldadige effect kan hebben.

Aandacht

Toen ik laatst in het klooster van Orval was, vertelde de abt me een verhaal uit zijn eerste jaren als monnik. Hij verzorgde toen een oude broeder en vroeg hem waar het in ons leven ten diepste om gaat. De

Ook thuis kun je laven aan het kloosterleven

broeder antwoordde: 'Doe alles met aandacht en liefde en vind daarin je bestemming. En die kom je op het spoor als je vruchtbaar bent en leven doorgeeft.' Zo'n levensles uit het klooster geeft me nieuwe adem. Dan kan ik weer vooruit. Het is vaak eenvoudiger dan je denkt...

Magazine

Om die levenslessen van het kloosterleven te leren kennen hoeft u niet per se een klooster te bezoeken.

U kunt het klooster ook bij u in huis halen! Uitgeverij Adveniat brengt viermaal per jaar het prachtige magazine *Klooster!* uit. Via dat kleurrijke blad kunt u zich thuis laven aan de stilte, aan het gemeenschapsleven en de wijsheid van het kloosterleven. Ik beveel het u van harte aan.

Leo Fijen

Het lezen van Klooster! geeft me iedere keer weer nieuwe inspiratie – een lezer



Wilt u vier keer per jaar het magazine *Klooster!* ontvangen? Ga dan naar www.kloostermagazine.nl voor een abonnement. U krijgt als nieuwe abonnee ook nog eens twee mooie inspiratieboekjes cadeau, over bidden en over Maria.



Zaterdag 27 juli 2019 Titus in de zomer Karmel Zenderen

De karmeliet Titus Brandsma is bij velen bekend als een voorvechter voor gerechtigheid en vrede. Het kostte hem zijn leven; 26 juli 1942 stierf hij in het concentratiekamp Dachau.



Titus leefde vanuit een diepe verbondenheid met zijn Schepper. Uit zijn vele toespraken en publicaties weten wij dat hij steeds zocht naar een Godsbeeld dat tegemoet kon komen aan de behoeften van de mensen van deze tijd.

Marieke Rijpkema van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen zal ons, vanuit zijn diesrede van 1932, inleiden in het Godsbeeld van Titus. In deze rede presenteerde hij een nabije, levende God, met wie ook wij in nauwe verbondenheid kunnen en mogen staan.

We gaan met elkaar in gesprek wat zijn teksten voor ons kunnen betekenen. Na een viering is er een broodmaaltijd ter afsluiting.

Zaterdag 27 juli van 15.30 – 18.30 uur
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten € 10,-
Aanmelden noodzakelijk (i.v.m. catering)

Bedevaart naar Kevelaer

In 2017 nog werd het 375-jarig bedevaartjubiläum in Kevelaer gevierd. Op 1 juni 1642 werd het kleine Maria prentje dat uit Luxemburg stamt, in het wegkapelletje, op de heide van Kevelaer geplaatst.

Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan het bedevaartsoord.

Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot een van de belangrijkste Maria bedevaartplaatsen van Europa.

Ook dit jaar organiseert de Enschedese Processie de jaarlijkse bedevaart in september.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen op nieuwe inspiratie op te doen.

De intentie van de bedevaart is zeker actueel "Heer, welke weg moeten wij gaan"?

Dit jaar is de processie voor Enschede - Lonneker - Losser - Overdinkel - Glane - Glanerbrug - op

zaterdag 21 september.

De kosten van de processie bedragen € 30.00 p.p. jongeren t/m 17 jaar € 10.00p.p.

voor inlichtingen en eventuele deelname kunt u contact opnemen met kevelaerenschede@outlook.com of A.Rolevink tel. 053-4320741 / 0648785457 of G.Gervink tel. 06-23 59 06 28

Tot ziens in Kevelaer.



R.K Erfgoed: Sint Liduina in Schiedam en Lonneker



Grafsteen St. Liduina



Basiliek St. Liduina



Modern standbeeld
St. Liduina

In de RK traditie hadden de scholen, zeker vóór 1965, mooie heilige namen boven de entree. Vaak ook van regionaalheiligen die buiten de regio eigenlijk onbekend waren. **In Lonneker koestert men de naam van Sint Liduina op de basisschool.** Ze is patrones van chronisch zieken en de bekendste Nederlandse katholieke heilige Een heel bijzondere heilige, zij staat als symbool voor het lijdensmystiek. Vermoedelijk leefde ze van hosties. Door Paus Leo XIII is ze heilig verklaard. Sint Liduina leefde van 1380 tot 1435 in Schiedam. Feestdag op 14 april. Viert men dat ook in Lonneker? Thomas a Kempis (1380-1471) beschreef haar leven in zijn Vita Lidewigis. Haar relieken bevinden zich in de Basiliek H. Liduina in Schiedam. Sinds haar overlijden is haar graf een oord van pelgrimage. Haar lichaam lag onterecht in de Sint Janskerk die in de protestantse handen kwam. Nu ligt haar corpus in de St. Liduinabasiliek. Paus Johannes Paulus II heeft de kerk tot basiliek verheven.

*John Schiffel,
Stichting Behoud Sint Josephkerk*

Ariensprijs telefonische hulpdienst?

Samen met de Protestantse Gemeente Enschede heeft onze Caritas al vele jaren een telefonische hulpdienst. De vrijwilligers van de hulptelefoon kunnen direct noodhulp bieden. Bijna altijd gaat het om materiële hulp: mensen kunnen aan het einde van de week, of maand, de boodschappen niet meer betalen. Maar de vrijwilligers bieden ook een luisterend oor. Vaak is er veel meer aan de hand in een gezin. De vrijwilligers sturen deze mensen door naar anderen die ook hulp kunnen bieden. Bijvoorbeeld de PCI, Stichting Leergeld of maatschappelijk werk.

Onze **telefonische hulpdienst is aangemeld voor de Ariënsprijs voor Diaconie van het bisdom.** Vanaf 1 juni tot 10 oktober 14.00 uur kan ook worden gestemd op onze hulpdienst voor de publieksprijs. Dit kan via onderstaande link:

<https://www.dkci-utrecht.nl/stemmen-ariens-publieksprijs/>

We hopen dat u wilt stemmen op onze Hulptelefoon Enschede.

Vriendelijke groeten,
De vrijwilligers.



goed om te weten

Elke vrijdagmiddag zal om **13.15 uur** in de Winterruin van De Wonne (Noorderhagen 25) het Coventry gebed gebeden worden.

Een korte viering die op enkele honderden plaatsen wereldwijd gehouden wordt om verzoening en om vergeving voor de verdeeldheid in de wereld en in de stad.

Kids Party Time, de kinderclub van de St. Jankerk heeft haar naam veranderd: voortaan heet het Kids Time.

In het nieuwe schooljaar komen ze op de volgende **vrijdagen** bij elkaar:
27 september, 20 december, 6 maart,
15 mei en 26 juni, steeds van 15.30-16.00 uur in de parochiezaal van de St. Jankerk.

Schrijft u de data alvast in de agenda? De middagen zijn bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m groep 7.

Ook het Parochieel Diensten Centrum is in de zomer een aantal weken gesloten. Als u belt krijgt u het antwoordapparaat met informatie te horen. Mail wordt regelmatig gecontroleerd.

Op het moment van drukken van Pelgrim was de datum van de vakantiesluiting nog niet

Spaaractie Jumbo

Op dit moment is er weer een actie bij de Jumbo-supermarkten voor een gratis boodschappenpakket. De Caritas van de parochie St. Jacobus de Meerdere vraagt U vriendelijk om overgebleven zegels of niet volle spaarkaarten massaal in te leveren bij of in de brievenbus van de parochiesecretariaten, om daarvan pakketten bij gezinnen te bezorgen die deze erg goed kunnen gebruiken. De actie loopt tot half juli.

Hartelijk dank voor uw medewerking namens.

Caritas Enschede.

In de maanden april en mei heeft er bij het vieringenrooster in het midden van Pelgrim géén overzicht gestaan van de **lezingen** die **bij de zondag** horen.

Hebt u het gemist? Laat het ons weten via redactie@katholiekenschede.nl of bel op maandagmorgen tussen 9 en 11 naar het secretariaat van de St. Jankerk, of spreek Annelies Tenbergen persoonlijk aan.

Als we veel reacties krijgen, gaan we het overzicht weer plaatsen.



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 7 - 2019

maandag 12 augustus 2019
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 29 augustus 2019



Ziek? Of gaat u verhuizen?
Laat het even weten aan het Parochieel Dienstencentrum (zie pag. 3)

Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische zaken

Carina Adduci, secretaris

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

E-mailadres caritas@katholiekenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



190 JAAR

UITVAARTZORG VARVIKSINGEL

Met overtuiging

Uw herinnering, onze zorg

053 432 19 55 • uitvaartzorgvarviksingel.nl

Fleurop

Jouw favoriete bloemist

MIMOSA

Korte Hengelosestraat 27
7511 JA Enschede
053 - 430 52 96

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 - 433 58 44
E-mail: info@renokap.nl
www.renokap.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen

Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan! ANBI status

Stichting Het Ariëns-Comité

NL 67 RABO 001 1804 1738

www.arienscomite.nl

 **Seinen** *assurantiekantoor*
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling

uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

leder einde
is ook
een begin.

Vredenhof
uitvaartverzorging

1869 - 2019
150
JAAR VREDEHOF

Vredenhof Enschede

Bel 088 1198 200 of
kijk op www.vredenhof.nl

Vredenhof.

In dienst van het leven.



Lizette
Jonkers-Roelofs

Johan Vrugteveen



