

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
mei 2019 / 05



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgster

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl

YARDEN



alle informatie over de scholen vindt u op www.koe-enschede.nl

Wilt u klein adverteren in Pelgrim?

Dat kan hier!

Neem contact met ons op via

redactie@katholiekenschede.nl

INNERBALANCE

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je mee op je levenspad om je te herinneren dat er nog altijd hoop is. Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

mei 2019, nr. 5

Inhoud

- 5** Voorwoord
pastor Margot Dijkman
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** Henk Antonissen 50 jaar
priester
- 13** Verandering toegang auto's
tot stadserf
- 16** Vieringenrooster
- 21** St. Josephkerk 125 jaar
- 26** Leve het bijzonder
onderwijs



VAN DE REDACTIE

Na de mooie warme paasdagen is het nu soms weer bitterkoud.

Dat dit plaatje, net als het lezen van deze Pelgrim, een beetje kleur en vrolijkheid mag geven.

Groeten,
Conny, Lidiana, Annelies en Ine



Hoe dan?

Het programma Mindfuck zit vol illusies.

Voor je ogen gebeuren er dingen die echt niet kunnen.

Je zintuigen bedriegen je waar je bij staat, zelfs al neem je je nog zo goed voor dat jij niet in de maling genomen gaat worden!

Zo goed als iedereen die aan het programma deelneemt reageert met: 'huh, hoe dan?'



We gaan de Paastijd in. Zeven zondagen waarop we over de opstanding horen. We lezen over de verrijzenis van Jezus.

Voor sommigen die er niet bij waren toen Jezus verscheen aan de leerlingen, Thomas, de Emmausgangers, moet het een soort geestverwarring, mindfuck zijn geweest. Ze dachten, toen ze erover hoorden: 'huh, hoe dan? Dat kan toch helemaal niet.' Jezus, aan het kruis, gestorven en dan nu opgestaan? Hoe dan? Het was voor hen niet te geloven en ze verklaarden hen die het wel geloofden min of meer voor gek.

Jezus geeft Thomas en de Emmausgangers de verrijzeniservaring van de andere leerlingen. Ze maken het mee. Thomas ziet de wonden en raakt ze aan. De andere twee leerlingen herkennen Hem in het delen van het brood. Niet dat ze het uit kunnen leggen of snappen. Ze ervaren wel heel intens dat Jezus in hun midden is, in de wonden en in het delen.

Verrijzenis? Huh, hoe dan?

Velen van ons reageren net zo.

Zou het kunnen zijn dat wij nu precies daar kunnen ervaren wat verrijzen is waar wonden zijn, mensen teneergeslagen, afgeschreven. In het zien van de ander en het delen van wat er is aan pijn en verdriet kan daar oplichten waar licht is? Al is het maar een puntje aan de horizon?

Dat gebeurt wat we zelf niet hadden kunnen bedenken of durven hopen, is dat niet Pasen? Misschien dat u in deze Paastijd ontdekt hoe vaak u in uw leven zegt: hoe dan? Hoe heb ik het doorstaan en hoe kan het zich toch ten goede hebben gekeerd?

Ik wens u vele 'Hoe dan' momenten toe.

Margot Dijkman



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Wo. en do. 9:30 tot 11:30 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Lidiana Wissink. Kopij

kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Pinksteren

God,

Ik wou dat ik de Geest kreeg,
in inzicht en wijsheid
helderheid en klaarte
in de dag van vandaag en morgen.

Maar vooral hoop ik dat
ik de ander mag verstaan
zijn bedoelingen begrijp
en niet misverstaan.

Dat misverstaan van elkaar
is de oorzaak en reden
van onbegrip, ruzie
zelfs van oorlog en geweld.

God, om die Geest vraag ik U.
De Geest die liefde is
die zorgt dat we dichter
naar elkaar toe groeien.

Soms zie je die Geest
in jonge mensen
die onbevangen
openstaan naar elkaar.

Dit is Pinksteren.

- Galida-



Inspiratie

Iemand uit de Bijbelgroep kerkt wel eens over de grens. Hij komt dan als een ware verspieder terug met allerlei verhalen. Hij brengt het bisdomblad mee met mooie gedichten, gebeden en artikelen.

Een artikel, met het onderwerp: Wat is mij heilig, volgen we nauwgezet. Het gaat over religieuze voorwerpen zoals een medaille, een rozenkrans, een kruis, een beeldje, een prent, een bijbel, een missaal en nog veel meer. Religieuze voorwerpen waarmee iets bijzonders aan de hand is, vooral voor de persoon die het voorwerp koestert. In het artikel wordt verteld waarom het voorwerp zo dierbaar is voor de betreffende persoon. Met een foto er bij geplaatst van het voorwerp waar het over gaat.

Een rozenkrans bijvoorbeeld, die oma altijd bij zich had in haar tasje. De rozenkrans die haar door moeilijke tijden heen hielp. Troost bracht in het gebed. Een kruisbeeld, beschadigd geraakt in de oorlog, een vertrouwde herinnering vanuit het huis dat gebombardeerd werd en niet meer kon worden opgebouwd.

Een Mariabeeld, een heilig Hart beeld, een Jozef beeld, op een mooie plek in huis, met een kaars en bloemen er voor. Alle noden kwamen daar terecht met daarbij een stil gebed.

Die verhalen, verzameld in het bisdomblad, nodigden ons op onze beurt weer uit om herinneringen op te halen over religieuze

voorwerpen in ons eigen huis.

Wat is mij vertrouwd en dierbaar? Wat is voor mij heilig? Wat geeft mij steun in moeilijke tijden? Zoek ik de stilte? Ga ik de natuur in? Zoek ik een mooie tekst? Luister ik naar muziek? Kijk ik naar een icoon? Steek ik een kaars op? Ga ik in gesprek? Wat doet goed? Wat biedt inspiratie?

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren, tussen opstanding en de gave van de geest, in die tussentijd bleven de ramen en deuren gesloten in Jeruzalem. Verwarring, stilte, inkeer. Meer en meer beseffen wat er was gebeurd. Diep laten doordringen. Onverwachte ontmoetingen. Nieuwe openheid. De gave van de geest. De verhalen over Jezus moeten verteld en gedaan worden.

Zegenbede:

Droom de wereld open
zing tegen beter weten in
Zing en droom van de mens
die je zijn mag in Zijn Naam
Gezegend je hand
die uitreikt naar de ander
Gezegend je woorden
die de ander geluk wensen
Gezegend je voeten
op weg naar de ander
op weg naar recht en vrede

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Perez Rivera

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke derde zondag van de maand:

kinderwoorddienst

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



Op **dinsdag 28 mei** is er weer een Lokaal beraad van de Locatie Jacobus. De avond begint om 19.30 uur in het Parochie huis aan de Walstraat, en de werkgroepen zullen ons bijpraten over hun werkzaamheden.

Pastor **Carla Berbee** zal ons vervolgens iets gaan vertellen over de Wonne, die 40 jaar geleden is ontstaan.

De Pinkstergeest

In vuur en vlam voor Hem, met Hem, de Heer,
betekent Hem veel tijd te willen geven,
Zijn liefdesboodschap na te willen leven,
in vrede zijn met allen steeds maar weer.

In vuur en vlam voor de miljoenste keer,
geen deeltijd, altijd naar Zijn geest te leven,
de vrede in zichzelf steeds na te streven,
Zijn vuur verteert wat 't hart bewaart aan zeer.

Apostels die van Hem met verve spraken,
die kruis en zwaard niet vreesden, graf noch
steen,
door 't vuur voor Hem steeds gingen zonder
staken,

allengs van die tijd door de eeuwen heen
Zijn liefdesvlam verspreidden, vurig makend
't hart voor die Liefde, steeds met vrede één.

Priscilla Laneuze
(uit: www.gedichtensite.nl)



MEEZING MIS OP HEMELVAARTSDAG !

Wie komende 30 mei van plan is te gaan dauwtrappen, moet dit keer echt vroeg op pad (zoals het hoort), om op tijd in de Jacobuskerk te zijn!

Waarom? Omdat om 10 uur de Heilige Mis wordt gevierd, die dit keer een bijzonder karakter draagt. Het wordt namelijk een meezing mis, waarin pastoor Paul Daggenvoorde voor zal gaan en het Ariënskoor zingt.

Dirigent Paul Kempers van het Ariënskoor heeft gekozen voor een Mis van Charles Gounod, daarnaast worden het Halleluja van Händel en Ave Verum Corpus van Mozart gezongen. Niet alleen door het koor, maar nadrukkelijk ook door alle aanwezigen. Wilt u zich goed voorbereiden? Kom dan vooraf repeteren. U bent van harte welkom op de koorrepetities op donderdag 16 en 23 mei, om half 5 in De Roef aan de Pastoor Geertmanstraat 17 in Enschede.

Laten we samen in de Jacobuskerk de sterren van de hemel zingen! Graag tot dan!



TWEEDEHANDS GOEDERENMARKT OP 15 JUNI A.S. BIJ DE ST. JACOBUSKERK .

Mogen wij u nog 'n keer helpen herinneren aan de tweedehands goederenmarkt op **15 JUNI a.s.** 's morgens om **10.00 uur** in het parochiehuis van de St. Jacobuskerk.

Graag halen we tot die tijd in overleg met u de spullen op, u kunt dan op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bellen met het secretariaat van de kerk (tel. 4315904).

Of u belt mij op no. 0654685248.

Brengen is natuurlijk ook altijd mogelijk en als het kan dan het liefst op de vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur bij het parochiehuis achter de St. Jacobuskerk, een ander moment kan na overleg eventueel ook wel.

Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom op 15 juni, het is altijd 'n bijzonder gezellig gebeuren waar natuurlijk koffie, thee, enz. met iets lekkers daarbij hoort!

*Namens de vrijwilligers van de St. Jacobuskerk,
Jan Kattenpoel Oude Heerink*

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Kerk in de vakantie

In de vakantie ga ik graag ter plekke naar de kerk, even een indruk op doen. Toen ik in het binnenland van Suriname was, zag ik in het dorp, dat er die zondagmorgen een katholieke viering zou zijn, dat sprak me aan. Maar, op zondagmorgen hoorde ik dat deze viering niet doorging, omdat er de avond ervoor, een ceremonie geweest was voor een overledene. In een ander dorp was wel een viering, daarvoor kwam zelfs iemand vanuit Paramaribo. Prima, ging ik daarnaar toe. Klein probleem, het was geen katholieke, maar een doopsgezinde dienst. Een heerlijke boottocht en netjes op tijd ben ik in de kerk. De viering begint, maar helaas, alles, ook de lezingen en het zingen gaan in het Surinaams. Ik kon niets volgen. Na anderhalf uur, geef ik het op. De boot brengt me vlot weer terug.

Op zondag 1 juli, dag van de afscheiding van de slavernij, ga ik naar de St. Petrus en Paulus kathedraal in Paramaribo.

Ik ben niet de enige, de kerk zit vol, veel feestelijk geklede mensen, waaronder met traditionele Surinaamse dracht. De bisschop gaat voor, geassisteerd door priesters, diakens, lektoren, misdienaars (jongens en meisjes) en tal van leken. Een van de priesters viert het 30-jarig ambtsfeest.

Lees verder op pagina 11



Het is een feestelijke viering, die 2 uur duurt, maar geen moment verveelt. De bisschop doet de overweging. Hij vergelijkt daarin Suriname met een bos bloemen. Veel verschillende bloemen, maken samen een prachtig boeket. Dat is Suriname; daarvoor is het nodig, dat iedereen meedoet, zijn best doet en samenwerkt.

Voor de jubilerende priester is er een dansgroep, die voor in de kerk en het middenpad een prachtige dans uitvoert. Er wordt heel mooi solo gezongen, maar ook het koor laat zich nadrukkelijk horen. Het grootste deel van de viering gaat in het Nederlands, maar de samenzang in het Surinaams.

Daarvoor is er een bundel waar de tekst in staat en ook al begrijp ik niets van de woorden, ik kan gemakkelijk meezingen.

Een week later ben ik weer in Paramaribo en besluit weer te gaan. Nu gaat een (pik) zwarte priester voor. Weer door velen geassisteerd. De kerk is iets minder gevuld, maar er zijn nog steeds veel mensen. Voor de kinderen van klas 1 - 4 is er een kindernevendienst. De (zwarte) priester doet de overweging. Hij vertelt n.a.v. de lezing over Jezus, die in eigen stad niet gewaardeerd werd, dat hij als kind artikelen alleen goed vond, als die uit het westen kwamen. Van eigen bodem, dat kón niet goed zijn. Maar ook, dat een stervende alleen een blanke priester aan zijn bed wilde. Hoe men zichzelf en de ander tekort doet door kortzichtigheid. Ook nu was de viering in het Nederlands en ook de meeste volkszang was nu Nederlands.

Ondanks dat dit een gewone viering was, duurde het toch 1,3/4 uur. Met een goed gevoel begin ik de zondag!

Tiny Hannink, zomer 2018



Eerste H. Communie op 26 mei

Op zondag 26 mei a.s. om 10 uur zullen 16 kinderen in Enschede Zuid hun Eerste H. Communie ontvangen. U hebt de silhouetten vast al weer zien hangen in de kerk.

Het project is gestart bij de Advent, alle kinderen hebben een adventskrans gemaakt. We hebben ze aan de hand genomen door het kerkelijk jaar, via Kerstmis en de vastentijd naar Pasen.

In de Goede Week hebben we samen een maaltijd genuttigd, het verhaal van de vijf broden en twee vissen is gelezen en zo wonderbaarlijk blijkt ook altijd deze maaltijd met de kinderen te verlopen: we houden altijd eten over.



Vóór de maaltijd hebben we ze rondgeleid door de kerk, moeilijke woorden geleerd als altaar, tabernakel, cibori en monstrans.

We hopen zo ook ná 26 mei samen met hun ouders vaak te zien. En daar ligt ook de taak van ons als gemeenschap: zorg dat ze zich altijd welkom voelen bij ons, in het huis van God.

Werkgroep Eerste H. Communie (Caroline Goossens, Karin Ogink, Wendy Bathoorn en Annelies Tenbergen) en pastor Frank de Heus

Henk Antonissen 50 jaar priester

Op 21 juni 2019 is pastor Henk Antonissen 50 jaar priester. U zult pastor Antonissen misschien kennen als oud-deken van het dekenaat Twente Zuid of als pastor binnen het pastoraal team van de samenwerkende parochies te Enschede. Als emeritus-pastor gaat pastor Antonissen nog regelmatig voor in de donderdagochtendviering in Ariënsstaete (voorheen de Kajuit). Zo is hij nog steeds betrokken bij onze parochie en daar zijn we content mee. Het maakt mogelijk dat we ook in Deppenbroek-Mekkelholt nog dichtbij huis kunnen vieren.



Als deken, maar ook als pastor heeft Henk Antonissen het niet altijd gemakkelijk gehad. Met kardinaal Simonis moest hij nog wel eens een stevig gesprek voeren.

Gerdie Leurs over die tijd als deken: "Henk was een fantastische deken. Hij was een aimabel mens, modern denkend en een goed bestuurder. Henk wist de mensen bij elkaar te houden. Hij was communicatief sterk; had de touwtjes stevig in handen. Hij was trouw en heel belangstellend."

Ook pastor Carla Berbée herinnert zich die

tijd: "De aanvaringen met de paters van Sint Jan hebben hem persoonlijk geraakt. Hij werd door de situatie gemangeld." Toen Henk deken af was en er voor de Verrijzeniskerk in Zuid een nieuwe pastor gezocht werd, kwam Henk een keer onverwacht binnenlopen. "God, Henk, heb je iemand meegebracht?," weet Carla zich nog te herinneren. "Ik word jullie nieuwe collega!," was het verrassende antwoord van Henk. Henk was een prettige collega. Heel collegiaal. Heel pastoraal. Hij ging veel naar mensen toe, deed uitvaarten, was liturgisch actief, was meelevend. Hij gunde de ander zijn plek en had oog voor anderen.

Carla mocht de predicatie doen bij zijn veertigjarig priesterfeest. N.a.v. het evangelie van die dag, de storm op het meer, had zij Henk de vraag voorgelegd: 'Wat is jou heilig en waar voel jij je veilig?'. Heilig waren voor Henk de kerk, de mensen, de gemeenschap. Veilig voelde hij zich bij zijn familie. Hij was erg op haar gesteld en ondervond veel steun van die kant.

In het informatieblad 'de Koerier' van de KBO Hengelo schrijft Henk in april 2015: "Op weg naar huis dacht ik aan het verhaal van een oude pastoor, die op de avond van Goede Vrijdag er moeite mee had om de vastendag ten einde toe vol te houden. Hij nam 's avonds zijn kapelaan mee naar de kerk en zei: Martin, zullen we toch maar een glas wijn drinken? Wij weten toch wel dat hij verzezen is!" Dat is Henk.

We wensen hem een mooi jubileum toe!

Pastoraal werker Frank de Heus



Beste mensen,

Sinds het vertrek van Gerard Collet is de vacature van coördinator Noord nog altijd niet opgevuld. Daarom heb ik mij bereid verklaard om zolang dit niet het geval is als interim coördinator op te treden. Het is echter van groot belang voor onze locatie Noord om zo snel mogelijk de vacatures van coördinator op te vullen.

Als voorzitter van de beheercommissie is hij het aanspreekpunt voor het parochiebestuur, de pastores en de vrijwilligers van de locatie.

De beheercommissie bestaat verder uit drie leden die ieder hun eigen aandachtsveld hebben.

Als de zaken goed zijn geregeld is de tijd die deze functie kost beperkt.

Ik doe nogmaals een dringend beroep op een parochiaan om deze taak op zich te nemen.

De vitaliteit van onze locatie gaat ons allen zeer aan het hart maar we moeten er wel iets voor willen doen. Het kan niet bij woorden

alleen blijven.

Minstens even belangrijk is dat het locatiesecretariaat een voldoende bezetting heeft.

Per 1 april is Rikie Escobosa gestopt met haar werkzaamheden.

Het gaat om één ochtend per week (de donderdag) van 09.00 tot 12.00 uur.

Het werk als gastvrouw of -man met licht administratieve werkzaamheden is heel belangrijk. Het is het gezicht van onze locatie.

Ik doe dus een dringend beroep op parochianen die, het liefst in teamverband, dit op zich willen nemen. Hoe meer mensen mee willen doen, hoe minder wordt de belasting.

Praat eens met iemand van het locatiesecretariaat of met een lid van het parochiebestuur.

Rien Tiehatten coördinator a.i.

Ariëns Lezing 2019 op donderdag 20 juni in Utrecht

De jaarlijkse Ariënslezing wordt dit jaar gehouden op **donderdagmiddag 20 juni a.s.** in het **Ariënsinstituut** te Utrecht.

Dr. Paul Luykx zal spreken over "**Ariënsvereerder Gerard Brom (1882-1959)**".

Brom was kunsthistoricus en letterkundige, professor te Nijmegen en schrijver van een bekende biografie over Ariëns.

Plaats: Ariënsinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht, telefoon: 030- 268 0458

Tijd: **aanvang 14.00 uur**, zaal open vanaf 13.30 uur.

Toegang: gratis. Opgave en info: secretaris@arienscomite.nl of tel. 035 – 7729597





Verandering toegang auto's tot Stadserf/ Jacobuskerk.

De gemeente verandert de toegang tot het stadserf. Vanaf eind mei kan men alleen nog van 07.00 uur tot 11.00 uur vergunningsvrij op het stadserf met de auto terecht. **DAT BETEKENT DAT ALS JE NA 11.00 UUR UITRIJDT, JE EEN BEKEURING KRIJGT.** Tot nu konden parochianen, met name op zondag voor het bijwonen van de kerkdienst, op de parkeerplaats achter de kerk terecht. Hiervoor is vanaf nu dus een vergunning nodig. Kosten €10,30 per dag.

Vanuit de parochie hebben we met de gemeente overlegd hoe hier mee om te gaan in verband met de bereikbaarheid van de kerk. Voor personen die slecht ter been zijn, en daarmee afhankelijk zijn van vervoer tot dicht bij de kerk hebben we een beperkte regeling kunnen treffen.

1. Op de parkeerplaats achter de kerk hebben wij een beperkt aantal parkeerplaatsen: 22. Indien u hier in verband met uw fysieke gesteldheid gebruik van moet maken kunt u op de vrijdag voorafgaande aan de viering in de kerk, tussen 9.30 uur en 12.00 uur, bij het secretariaat van de Jacobuskerk een kostenloze vergunning voor het bezoeken van de kerkdienst aanvragen. Telefoon: 053-431 59 04. Een melding is onvoldoende. U moet echt bevestiging van akkoord hebben.

2. Afzetten voor de kerk kan als de betreffende auto maar voor 11.00 uur het stadserf heeft verlaten. Voor eventueel ophalen zult u echt een vergunning moeten hebben.

De regeling is voor ons erg op korte termijn. Deze mededeling is geïmproviseerd en kan de komende tijd bijgesteld worden.

Parochiebestuur Sint Jacobus de Meerdere.

Inning automatische machtigingen.

Wij kunnen helaas nog steeds niet overgaan tot het innen van automatische machtigingen. Dit heeft twee redenen. Een erg belangrijke reden is dat veel parochianen het formulier onjuist of onvolledig hebben ingevuld. Een tweede reden is dat de overgang naar een ander administratiesysteem in katholiek Nederland niet zo soepel verloopt als gedacht. Veel mensen denken overigens dat zij ons al eerder gemachtigd hadden. Dit is echter uw eigen automatische overboeking. Ook dit geeft, bij ons, veel onduidelijkheid, omdat deze mensen een machtiging van zichzelf invullen als een machtiging aan ons. We werken er verder aan.

Parochiebestuur Sint Jacobus de Meerdere.



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk;

20-04-2019

Theo Bossink, 80 jr, e/v Maria Berendina Bossink-Werger

Anders:

07-04-2019

Ans Nijhuis-Lesscher, 85 jr.

DOPELINGEN

H. Jacobus:

21-04-2019

Archie Harcarik, geb. 6 november 2010, z/v Vladimir en Viera Harcarik

21-04-2019

Ashly Harcarik, geb. 20 mei 2013, d/v Vladimir en Viera Harcarik

28-04-2019

Ilsa Anne Marie Tibben, geb. 16 januari 2010, d/v Huub en Nina Tibben

TOEGETREDEN TOT DE RK-KERK

St. Jozefkerk:

20-04-2019

Ilse Marijke Boer, geb. 10 december 1990

21-04-2019

Lodi Abou Zeid, geb. 5 november 1994



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 18/19 mei 5e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld + F. de Heus Eerste Heilige Communie + kwd Kinderkoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. Peters Internationale viering BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur B. Dieben Vocal Moments
Weekend 25/26 mei 6e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur T. van Balen Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Vocal Moments	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur J. Kortstee + F. de Heus Eerste Heilige Communie Kinderkoor
Donderdag 30 mei Hemelvaart		Eucharistieviering Donderdag 10.00 uur P. Daggenvoorde Ariënskoor	
Weekend 1/2 juni 7e Zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Mariakoor
Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Ariënskoor	Gebedsviering Zondag 11.00 uur Werkgroep Themaviering All Together	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag		Eucharistieviering Maandag 10.00 uur J. Kortstee Samenzang	

'GEEST, VUUR ONS AAN'
Eucharistieviering op 2e Pinksterdag
'Maria, moeder van de Kerk'
Om 10.00 uur, in de Jacobuskerk!
 Voorganger is Pastor Jan Kortstee.

Deze viering wordt verzorgd door de geloofsgemeenschap ZUID.
 Er is samenzang met begeleiding van het orgel, dat bespeeld zal worden door Willem Waanders.
 We hebben met een aantal mensen gekeken naar deze viering en deze besproken.
 Ook al zijn er op 2e Pinksterdag niet zoveel mensen die naar de kerk gaan, we willen er graag een mooie viering van maken.
 Alles wat nodig is om dat te bereiken en wat in onze mogelijkheden ligt, is voor handen.
 Als u in grote getale komt en meeviort, moet het een fijne viering worden, met bijzondere aandacht voor Maria.

U bent van harte welkom
 Namens de voorbereidingsgroep, Tiny Hannink



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 15/16 juni Drie-eenheid	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur T. Hannink + J. Heitbrink Samenzang
Weekend 22/23 juni Sacramentsdag	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Vocal Moments	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Viering bijzondere dagen in de Jacobuskerk

In de stedelijke pastoraatsgroep zijn we op zoek gegaan naar gelegenheden om parochianen van heel de parochie bij elkaar te brengen. We kwamen uit op de vieringen van tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en Hemelvaart. Er zal dan één viering voor heel de parochie zijn in de Jacobuskerk, midden in de stad. Naast het feest van Jacobus de Meerdere, dat midden in de zomervakantie valt, creëren we zo momenten om elkaar - als parochianen - vierend en koffie drinkend te ontmoeten en beter te leren kennen. Het is een manier om te werken aan de stads-brede geloofsgemeenschap, die we graag willen zijn.



Collecteschema 2019

- 11 + 12 mei - Roepingenzondag
- 1 t/m 9 juni - Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
- 22 + 23 juni - Lourdescollecte, collecte voor eigen parochie



Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-16.00 uur (voorlopig gesloten ivm schade)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

(20 febr., 20 mrt., 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec.)

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Ziekenhuis MST

De Kapel Elke zondag én op Christelijke Hoogfeesten 10.30 uur

Oecumenische viering, voorganger: dominee of pastoraal werker



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 11.00 op

Zondag 19 mei, tijdens de viering van de eerste Heilige Communie.

Thema: Over de drempel van het land "voor iedereen genoeg".

Zondag 2 juni, (Johannes 17, 20-26)

Thema: Opdat zij samen één zijn!

Jezus Bidt dat wij één zijn met elkaar, net zoals Hij en God de Vader één zijn.

Zondag 16 juni, Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid.

Thema: Drie en toch één.

Wij geloven in één God in drie personen; een Drie-eenheid van liefde;

De Vader, de Zoon en de heilige Geest.

In de maanden **juli** en **augustus** zijn er geen kinderwoorddiensten ivm de vakantie.



Dauwtrappersviering te Hertme Hemelvaartsdag 30 mei 2019

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis.

Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten.

Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

Huis van Spiritualiteit

Maandagavond **27 mei** kijken we samen de indrukwekkende film 'The Railway Man'. In deze film speelt Oscarwinnaar Colin Firth als Eric Lomax, een Britse legerofficier, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen wordt genomen door de Japanners. Als krijgsgevangene moet hij werken aan de beruchte Birma-spoorlijn en overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke ontberingen. Decennia later ontdekt Lomax, die inmiddels getrouwd is met Patti (Oscarwinnares Nicole Kidman), dat de Japanse vertaler, die verantwoordelijk was voor zijn vreselijke behandeling, nog steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar de man, die nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt, om hem te confronteren.

Het verhaal neemt ons mee naar het thema



'vergeving'. Een woord waarvan wij geleerd hebben, dat het van wezenlijk belang is, waarvan we hopen, dat we het krijgen als we fouten hebben gemaakt. Maar zo moeilijk in de praktijk te brengen, als iemand anders ons iets heeft aangedaan.

Na het kijken van de film is er gelegenheid om open met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Het gesprek wordt geleid door pastor Ingrid Schraven en Lianne Oortmann.

Wanneer: maandag 27 mei 2019

Aanvang 19.00 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11
Denekamp

Kosten: € 7,50

Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of
telefoon: 0541-353551

www.parochielumenchristi.nlDenekamp



SINT JOSEPHKERK ENSCHEDE IS 125 JAAR



Foto's: Secil Arda

Exclusieve prent St. Jozefkerk (zie voorblad)

De Sint Josephkerk aan de Oldenzaalsestraat te Enschede viert haar 125 jarig bestaan. De kerk is in 1894 in gebruik genomen, ontworpen door ir. J. Cuypers. Het is een van de indrukwekkende parels van onze stad.

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar heeft de bekende Enschedese beeldend kunstenaar Diana Huijts een kleurenlino gemaakt van de monumentale neogotische Sint Josephkerk. Deze exclusieve prent heeft een oplage van 50 stuks. Deze actie is van de Stichting Behoud Sint Josephkerk. Dit jaar zullen nog verschillende activiteiten plaatsvinden. Diana Huijts opent deze reeks. De Stichting Behoud Sint Josephkerk start hiermee de feestelijke periode van het jubileumjaar.

Zij die in bezit willen komen van deze uniek en exclusieve kleurenprent, ingelijst (52 cm x 52 cm) voor € 100,- kunnen contact opnemen met John Schiffel via telefoon 053-4333126 of emailadres j.schiffel@kpnplanet.nl



Kunstenaar Diana Huijts



Mariakapellendag 2019

Op de laatste zondag in mei (26 mei:) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open. Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:

Rossum: (27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een viering gehouden. Het dames en herenkoor verzorgt daar de zang.

Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder begeleiding van de muziekkonink. Nadien is er koffie met krentewegge.

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor. De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor de bezoekers.

Markelo. (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo "De Hulpe" voor een oecumenische viering. Er zal worden gezongen door het **MARKELO'S KERKKOOR**. Er zijn gebeden en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar medewerking. Na de viering is er een hapje en een drankje.

In Enter (119) is om 18.00 uur de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan. Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaats vinden bij de kapel. Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.

Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!!

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: Landkruisen en kapellen in Twente.



Op adem komen – over de Heilige Geest

De Heilige Geest blijft toch altijd die 'vage figuur' van de Drie-eenheid; Hij is wat moeilijker te vatten en aan te wijzen. Toch is de Geest van God de levensadem en motor van ons geloof, onmisbaar om 'zo goed als God te zijn'. Op donderdagavond 23 mei zal pastoor Casper Pikkemaat (H. Pancratius parochie, Tubbergen e.o.) in het kader van Huis van Spiritualiteit de aanwezigen meenemen op de Adem van God, zoals de Heilige Geest ook wel genoemd wordt. Wij zullen de Geest op het spoor komen in de Bijbel, de traditie en vooral in ons eigen leven. In deze periode naar Pinksteren vormt deze avond een inspirerende verdieping op weg naar dat Feest van de Heilige Geest.

U bent van harte welkom in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp. Hebt u belangstelling voor deze avond? Dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of even te bellen met het parochiesecretariaat 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur).

Wanneer: donderdag 23 mei 2019
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp
Tijd: 19.30 uur
Kosten: € 7,50
www.parochie.lumenchristi.nl



Musical Paulus

zondag 2 juni, 14.00 uur, Kulturhus Denekamp



door God geroepen – Paulus – boodschapper van Jezus

Zondagmiddag 2 juni wordt in het Kulturhus in Denekamp de ontroerende musical Paulus opgevoerd. Om 14.00 uur start de voorstelling.

De musical Paulus is het bijzondere verhaal van de apostel Paulus. In prachtige muziek is dit verhaal vertolkt. De musical wordt uitgevoerd door de KISI-musical-groep van Noord-Nederland in samenwerking met de kinderkoren van Ootmarsum en Denekamp. De kinderen zijn begonnen met het instuderen van de danspassen en de liederen. En dat gaat heel goed! Goed om te weten; de musical is geen kindermusical – maar een musical waar ook kinderen in meespelen.

Het verhaal gaat over Paulus, die door God geroepen wordt. Hij wordt boodschapper van Jezus. Paulus is de schrijver van vele brieven aan jonge christengemeenschappen rond het begin van onze jaartelling.

Totdat Saulus door God geroepen wordt is hij geen lieverdje. Daarna is hij 'om'. Hij verandert zijn naam in Paulus en vertelt overal over Jezus, geneest mensen, wordt gevangen genomen, lijdt schipbreuk, wordt gered - en Jezus is er altijd bij!

De musical Paulus is een musical vol levensvreugde met toneelscènes en dynamische dansen en liederen die dagen later nog in je hoofd naklinken. Dit mag je niet missen!

Wil jij ook op de planken staan?

Dat kan! Op zondag 2 juni is er om 11.00 uur een workshop in het Kulturhus. In de workshop studeren we het voorprogramma voor de musical in. Als jij mee wilt doen met de workshop, stuur dan een email naar secretariaat@lumenchristi.nl.

Wanneer: zondag 2 juni, 14.00 uur

Workshop: Als je mee wilt doen aan de musical workshop, geef je dan op bij secretariaat@lumenchristi.nl. De workshop start om 11.00 uur en is gratis.

Tussen de middag zullen we allemaal samen lunchen, neem wel hiervoor je eigen lunchpakketje mee.

Waar: Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 23, 7591 GA Denekamp,

Kaarten voor deze voorstelling kosten € 5,00



Kerkbezoek en broodmaaltijd

Op 15 april was er in het parochiecentrum van de St. Jozefkerk een broodmaaltijd voor de communicanten van Enschede-Noord. Tevens hebben zij de kerk bezocht.

Ook ouders waren van harte welkom.

De kinderen mochten zelf gesmeerde broodjes meebrengen en dat leverde een prachtige buffettafel op met vele variaties aan broodjes, salade en fruit.

Eerst zongen we samen een lied en werd het verhaal voorgelezen van de vijf broden en twee vissen.

In dit verhaal wordt duidelijk dat er genoeg eten is voor iedereen als je het maar wilt delen.

In het verhaal blijft er zelfs nog wat over.



Voordat we gingen eten, bezochten de kinderen met hun ouders de St. Jozefkerk.

Pastor de Heus vertelde wat er allemaal te zien is in de kerk en Remco ter Brugge ging met hen de toren in.

Een hele klim van 92 treden, maar dan kun je wel het prachtige uurwerk zien en ook de gewelven van bovenaf. Dat is een bijzondere ervaring.

Weer terug in het parochiecentrum baden we het Onze Vader en genoten we allemaal van de heerlijke broodjes in een gezellige sfeer. Ook wij hebben samen gedeeld en er was nog wat over...

Een mooie voorbereiding op Pasen.

*Namens de werkgroep,
Ria Everink*



Palmpasens maken

Het is zaterdag 13 april. In de parochiezaal van de St. Jankerk heerst een gezellige bedrijvigheid. Een groep kinderen is samen met ouders en andere begeleiders bezig hun palmpasens op te tuigen. Er is van alles klaargelegd om er iets moois van te maken, de paasstocken worden met crepepapier omwikkeld voordat ze versierd worden, er zijn palmtakjes, we knippen stroken van gekleurd crepepapier en binden die samen met een touw zodat ze aan de paasstock bevestigd kunnen worden. En natuurlijk mag het haantje niet ontbreken, net als het snoepgoed, zoals de chocolade-eitjes en de chips. Iedereen is enthousiast bezig en er komt zelfs een parochiaan met zijn fotoestel om alles vast te leggen.

Het eindresultaat mag er zijn zoals u op de foto kunt zien. Allemaal hartelijk dank voor een leuke middag.

Engelien Nijhof



Leve het bijzonder onderwijs!

Afgelopen week werd in politiek Den Haag weer eens een ballon opgelaten.

Naar aanleiding van vermeende misstanden op een Islamitische school in Amsterdam werd gesteld dat de tijd gekomen is om het bijzonder onderwijs af te schaffen. Het programma 'Een Vandaag' sprong er met een omvraag bovenop.

Zestig procent van haar panel vindt, dat het onderwijs op religieuze grondslag moet worden afgeschaft. Men pleit voor neutraal onderwijs. Alsof dat bestaat?! Blijkbaar horen Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije school of al die andere bijzondere vormen van onderwijs daar wel toe. Misschien vergis ik mij, maar volgens mij liggen daar ook levensbeschouwingen aan ten grondslag?! Wordt de vroegere macht van de kerk vervangen door de dictatuur van de seculieren, die alles wat anders is uit wil vlakken? Vooralsnog wordt er met een kanon op een mug geschoten. In deze week, waarin we gedenken en de vrijheid vieren, doet het pijn, dat een grote vrijheid, namelijk die van onderwijs, ter discussie wordt gesteld. In de discussie komt bovendien de misvatting boven drijven, dat elke uiting van religie achter de voordeur van het privéleven dient te blijven en geen plek mag hebben in de openbare ruimte. Wie dit stelt, begrijpt niet, dat je je levensovertuiging niet thuis kunt laten. Godsdienst, je levensbeschouwing, bepaalt je hele zijn, doen en laten. Godsdiensten en levensbeschouwingen zijn inspiratiebronnen voor wat je waarden en normen zijn. Ze bieden houvast; bepalen de koers die je in je leven kiest, je persoonlijke leven, maar ook je openbare leven. Je persoon heb je immers altijd bij je. Ook in de politiek! Ook in het onderwijs. Katholiek onderwijs is bewust betrokken op Gods uitnodiging om met Hem in gemeenschap te treden. Het is gericht op vorming van heel de menselijke persoon (Bildung). Katholiek onderwijs is onderwijs voor elke mens met een bijzonder oog voor de zwakkeren en heeft oog voor gemeenschap. In de Goede Week zag ik daar een prachtig voorbeeld van. Ik mocht voorgaan in de viering van de Bonifatiuschool in de Bonifatiuskerk in de

Veldmaat. Heel de school was aanwezig. Meer dan dat. Ook ouders en grootouders waren erbij. Het verhaal van de Goede Week had haar plaats. Het was eigentijds. Parochianen (Mathanja, Louis en Anne) brachten zang en muziek, waar kinderen stil van werden. Voorin de kerk zaten bewoners van het Wiedenhof. Het door kinderen voor Witte Donderdag verzamelde fruit werd later die dag bij ouderen, zieken, eenzamen in het dorp thuis gebracht. Leo Fijen zei ooit op een avond in onze parochie: 'Als maar tien katholieke ouders op hun school zich sterk maken voor hun identiteit, dan wordt dat op school al merkbaar'. Ik hoop dat katholieken zich op scholen en de politiek meer laten horen en opkomen voor onze katholieke traditie. Volgens mij heeft die nog steeds bestaansrecht naast alle andere stromingen. Misschien moet je daarvoor nog even terugkijken naar juf Ank in de laatste aflevering van de Luizenmoeder. Zij gelooft nog in het sprookje van geloof, hoop en liefde!

Vrede en alle goeds!

Pastoraal werker Frank de Heus



goed om te weten

Het Parochieel
Diensten
Centrum
is op
woensdag
12 juni
gesloten.

Internationaal Rozenkrans gebed.

Op **donderdag 23 mei** is er een internationaal Rozenkrans gebed in de = Mei maand= Maria maand =. Deze wordt gehouden in de **Jacobuskerk** aan de Oude Markt. Aanvang is om **19.00 uur** en de Internationale jongeren zullen hierin voorgaan. Iedereen is van harte welkom

Elke vrijdagmiddag zal om **13.15 uur** in de Wintertuin van De Wonne (Noorder- hagen25) het **Coventry gebed** gebeden worden. Een korte viering die op enkele honderden plaatsen wereldwijd gehouden wordt om verzoening en om vergeving voor de verdeeldheid in de wereld en in de stad.

In het **ziekenhuis MST** wordt elke zondag en op de christelijke hoogfeesten om 10.30 uur een **oecumenische kerkdienst** gehouden. Eén van de geestelijk verzorgers gaat voor in de functie van dominee of pastoraal werker. Door vrijwilligers worden op vrijdag patiënten uitgenodigd voor het bijwonen van de kerkdienst of het ontvangen van communie op de ziekenkamer. Voor de patiënten die niet naar de kapel gebracht kunnen worden is er de mogelijkheid de kerkdienst live te volgen via de patiënten I-Pad.



In Memoriam Ans Nijhuis - Lesscher

Ans is 7 April 2019 overleden in het M.S.T. te Enschede in de leeftijd van 85 jaar.

Op de rouwkaart stond als kopje: betrokken, zorgzaam, eigenwijs, eerlijk en lief.

Ans was een sterke, onafhankelijke vrouw. Ze was zeer betrokken en behulpzaam voor haar naasten en medemensen.

Ans was een onvergetelijke oma en steun voor het hele gezin, naast het werk in de winkel en het naaiatelier.

Ans heeft veel betekend voor onze parochiegemeenschap van de Ariens-gedachteniskerk. Ans was een zeer trouwe ziekenbezoekster en bracht met Pasen en Kerstmis

een attentie naar de parochianen die door haar bezocht werden.

Ans was sociaal en had een brede interesse in kerk en samenleving en alles wat met geloof te maken had. Ans putte veel kracht uit haar geloof en gebed.

We zijn Ans veel dank verschuldigd voor de vele, vele kopjes koffie en thee, die ze schonk na de vieringen en het rondbrengen van het parochie-blaadje door weer en wind. Allemaal vrijwilligerswerk.

Ans was een trouwe bezoeker van de donderdagochtendviering, zolang de gezondheid dat toeliet.

Door een onverwacht snel afnemende gezondheid is Ans overleden. We zullen je missen Ans.

Dat ze mag rusten in vrede.



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 6 - 2019

maandag 10 juni 2019
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 27 juni 2019



Ziek? Of gaat u verhuizen?
Laat het even weten aan het Parochieel Dienstencentrum (zie pag. 3)

Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische zaken

Carina Adduci, secretaris

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

E-mailadres caritas@katholiekenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



190 JAAR

UITVAARTZORG VARVIKSINGEL

Met overtuiging

Uw herinnering, onze zorg

053 432 19 55 • uitvaartzorgvarviksingel.nl

Fleurop

Jouw favoriete bloemist

MIMOSA

Korte Hengelosestraat 27
7511 JA Enschede
053 - 430 52 96

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 - 433 58 44
E-mail: info@renokap.nl
www.renokap.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen

Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL 67 RABO 001 1804 1738
www.arienscomite.nl

 **Seinen** *assurantiekantoor*
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49
7556 CP Hengelo (ov)
074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling

uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

leder einde
is ook
een begin.

Vredenhof
uitvaartverzorging

1869 - 2019
150
JAAR VREDEHOF

Vredenhof Enschede

Bel 088 1198 200 of
kijk op www.vredenhof.nl

Vredenhof.

In dienst van het leven.



Lizette
Jonkers-Roelofs

Johan Vrugteveen





BEVRIJDING



'Wat erg!' 'Wat zielig!' Buiten adem komen de muizen de kerk in. Ze zoeken hun vriend Kikker. Die zit op zijn wijwaterbakje en mompelt: 'Wat is er aan de hand?' De muizen vertellen dat de pastoor een logé heeft! Een neefje uit de stad. Hij heeft tassen vol kleren en speelgoed meegebracht. En op de keukentafel heeft hij een bak neergezet met gaas erop. En zaagsel onderin. En daarin zit een wit muizenmeisje. 'Ze is helemaal alleen!' piepen de muizen. 'Ze heeft niets om mee te spelen. Alleen een rad!' 'Een rat, dat is toch gezellig?' vraagt Kikker. 'Nee, een RAD, een molen die draait als ze erin loopt!' Kikker schrikt. De muizen jammeren:

'Ze heeft geen eten, geen drinken! Toen hebben wij een koekje op het gaas gelegd. En nu probeert ze bij het koekje te komen. Ze klimt en klautert en rent maar ze komt er nooit bij!' 'Ze is uitgeput.' 'Het is een gevangenis!' 'Slavernij!' gillen de muizen door elkaar. 'We moeten haar bevrijden. Help ons, Kik!' In de keuken draait de witte muis haar rondjes. Kikker probeert het gaas op te tillen. Maar het zit veel te strak. Dan komt hij op een idee. Met een grote boog springt hij bovenop het koekje. Het barst uiteen in kruimels die door het gaas vallen. Muis is nog niet bevrijd. Maar ze zit wel te smullen van de vrijheid. Ze heeft nu vrienden. En dan is de bevrijding dichtbij.



Puzzelrad

In dit rad zie je 20 vakjes. Ga - met de klok mee - rondlopen en noteer de letters die je tegenkomt in het zaagsel hieronder! Let op, de juiste oplossing vind je als je telkens de **derde** letter die je tijdens het lopen tegenkomt, invult. Begin bij de **B**!



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uit de Bijbel

God belooft

Net als in de tijd van de bevrijding uit Egypte laat ik jullie wonderlijke daden zien, mensen!

Micha 7,15



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurlans