

# Pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
april 2019 / 04



*"Er zijn voor de familie  
op gepaste wijze,  
daar gaat het om!"*



Mijn naam is Berry Aarts  
ik ben de uitvaartverzorgers  
voor Yarden in Enschede  
en omstreken. Bij een  
overlijden sta ik graag voor  
u klaar met zorg en advies.  
Wilt u meer weten over  
mijn persoonlijke manier  
van werken, bel dan:  
**074 291 3231.**

Yarden Uitvaartzorg Enschede  
Voor een melding van overlijden  
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).  
[www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



alle informatie over de scholen vindt u  
op [www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)

Wilt u klein adverteren in Pelgrim?

Dat kan hier!

Neem contact met ons op via

[redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

# I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je  
mee op je levenspad om je te  
herinneren dat er nog altijd hoop is.  
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



**Awareness is the key to Health**

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands  
06 - 83 181 995 • [info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl) • [www.innerbalance-enschede.nl](http://www.innerbalance-enschede.nl)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider  
Tel. 06-39 17 04 07  
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl  
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

# Pelgrim

april 2019, nr. 4

## Inhoud

- 5** Voorwoord  
pastor Carla Berbée
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 13** Vrijwilligersavond  
Geloofsgemeenschap Zuid
- 16** Vieringenrooster
- 20** Nieuw: Collectemunten
- 23** Bedevaart naar Eggerode



**Hebt u de afbeelding  
op de omslag van  
Pelgrim herkend? Het  
is het Missiekruis,  
achter in de kerk bij de  
doopkapel in de  
Mariakerk aan de  
Deurningerstraat**



## VAN DE REDACTIE

Buiten is iedereen flink in de weer. De dieren zijn met hun nesten bezig en je ziet dat het snoeihout bij elkaar verzameld wordt voor het paasvuur. Het duurt niet lang meer dan kan het vuur worden ontstoken.

Zalig Pasen!

Groeten,  
*Conny, Lidiana, Annelies en Ine*



## Groei die naar het leven leidt

Zie , de aarde wordt weer wakker  
Zwart en open ligt de akker  
Wacht haar sluier van teer groen.

Graan dat in de grond gestorven  
Voedsel wordt en zaad van morgen  
Groei die naar het leven leidt.

Leven kan niet zonder tranen  
Schaduw zal ons nooit verlaten  
Vreugde is verwerkt verdriet

Leven wordt opnieuw geboren  
Witte bloesem aan de bomen  
Wonden helen in ons hart.

*(uit: Marijke de Bruijne, Als de graankorrel sterft...)*



De veertig dagen naar Pasen hebben we doorlopen op het pad door de tijd. Elk jaar heeft dezelfde cyclus. Elk jaar is anders. Verkiezingen, aanslagen, doden te betreuren in de wereld om ons heen. Mensen die je los moet laten, een nieuwe weg zoeken na ziekte of verlies: dat gebeurt in onze eigen wereld dichtbij.

Bij teleurstelling en verlies is onze eerste reactie meestal die van ongeloof of boosheid. "Waarom?! Waarom ik?!" En bij het gevoel van oneerlijkheid: "Ik zal ze eens goed te grazen nemen!" Wraak en eigen gelijk liggen veel dichterbij dan inlevingsvermogen of mildheid. Over je eigen schaduw kunnen springen, dat leer je misschien pas als het leven je daartoe dwingt. Of als een ander je dat voorbeeld geeft, zoals in onze geloofstraditie.

Een stap verder is de regie over je eigen leven los te laten en er op te vertrouwen dat het - hoe dan ook? of: God zegene de greep - wel goed zal komen. Mensen die zich zo hebben durven laten leiden hebben zelfs nieuwe wegen gevonden, tot dan nog onbekend en ongedacht. Dat vraagt om moed, om nieuw leven, om geloof in God en deze wereld. Zalig Pasen!

"Leven kan niet zonder tranen ...  
Vreugde is verwerkt verdriet..  
Groei die naar het leven leidt."

*Carla Berbée, pastoraal werkster*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22**

**Openingstijd locatiesecretariaat:**

Wo. en do. 9:30 tot 11:30 uur.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

**Lokale Beheergroep:**

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie Pelgrim:** Lidiana Wissink. Kopij

kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-**

**bijdrage** of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

**Vieringen: zie pagina's 16-17-18**

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



### Stichting Enschede Meezingconcerten (STEM)

organiseert dit jaar voor de vijfde keer een scratch. Een scratch is in het westen en midden van ons land een bekend fenomeen. Een scratch is een soort meezingconcert. Zangers die dit werk al eerder hebben gezongen, of het graag willen zingen, schrijven zich in en repeteren overdag. Zo ontstaat er een uniek koor in een unieke samenstelling. 's Avonds wordt er dan een concert gegeven. STEM heeft dit naar Enschede gehaald met succes! We hebben al vijf achtereenvolgende jaren dit prachtige evenement mogen organiseren. Dit jaar hebben we gekozen voor het Requiem gecomponeerd door W.A. Mozart.

We repeteren dit werk op **zaterdag 15 juni 2019** en voeren het 's avonds uit in de Josephkerk, Oldenzaalsestraat in Enschede. De muzikale leiding is in handen van **Het Orkest van het Oosten!** U bent van harte welkom om mee te zingen of te komen luisteren.

Wilt u meezingen? Dan kunt u zich aanmelden via onze site: [www.zingmee.nu](http://www.zingmee.nu) Meezingen kost € 32,50.

Er is een extra (gratis) repetitiedag georganiseerd op zaterdag 18 mei a.s. in de Renatakerk, Brinkstraat in Enschede. Als u zich heeft aangemeld als zanger dan kunt u zich ook aanmelden voor deze extra repetitiedag.

Wilt u luisteren? Dan kunt u kaarten kopen aan de kassa 's avonds voorafgaand aan het concert. Deze kaarten kosten € 10,- p.st. **Requiem, W.A. Mozart Uniek samengesteld koor Het orkest van het Oosten**  
**Dirigent: Eric Kotterink**



**Zaterdag 15 juni 2019**

**Aanvang concert: 19.30 uur**

**Kosten: publiekkaarten: € 10,- p.p.**



# Verrijzenis

Ongetwijfeld kunt u het zich nog herinneren. De bus achter in de kerk met de bijbehorende folders kerkbalans. De vrijwilligers langs de deur. De brieven door de brievenbus. Het aanbellen en ophalen, waar mogelijk, in alle wijken van de stad. Eind maart kwamen de vrijwilligers bij elkaar in het parochiecentrum, samen met het bestuur en de pastores. Het resultaat van de actie kerkbalans werd uit de doeken gedaan in grafieken en tabellen. Het stemde tot nadenken, maar ook tot allerlei vragen. Waar gaan deuren open? Waar blijven deuren gesloten? Waar zou dat mee te maken kunnen hebben? Antwoorden waren er niet zo direct. Het was meer een verkennend gesprek. Het motto van dit jaar is: Het gaat om de ontmoeting. Met de kernwoorden ontmoeten, dankbaarheid, inspiratie en bemoediging op de voorkant van de folder. Welk woord past het meest bij u, bij mij? Of eigenlijk wel al die vier woorden, mede afhankelijk van de situatie in je leven. Iedereen heeft van tijd tot tijd toch behoefte aan ontmoeten? Als we stil staan bij

wat ons tot dankbaarheid stemt, wat ons inspireert en bemoedigt, zullen dat hele persoonlijke antwoorden zijn. In je eentje weet je het soms niet meer, zit je in de put, zie je het niet meer zitten. Je zit te aarzelen of te twijfelen. Soms heb je een duwtje nodig. Iemand in wie je vertrouwen hebt kan met nieuwe ogen naar jouw situatie kijken. Je troosten, je bemoedigen. Het gebeurt daar waar mensen elkaar oprecht ontmoeten. Je komt als het ware wat meer in balans. Je kunt er weer tegen. Er is toekomst, perspectief. Als we dat naar elkaar toe mogelijk maken heeft dat te maken met de doorgang van goede vrijdag, stille zaterdag naar Pasen. Pasen, het feest van verrijzenis, opstaan, nieuw leven. Van duisternis naar licht. Van het ene kwetsbare kaarsvlammetje naar het licht van de paaskaars, uitgedeeld en doorgegeven in de kerk. Elkaar ontmoetend, inspirerend, bemoedigend, om dankbaar voor te zijn. Huub Oosterhuis dicht:

Wij lopen vooruit  
om wat nog niet is  
wij spelen in  
op uw toekomst  
zeggen en zingen  
alles is goed  
wat Gij hebt gemaakt  
langzaam en moeizaam  
in hoop en vrees  
werken wij uw belofte uit  
bouwen wij  
aan een stad van vrede  
de nieuwe schepping  
waar Gij ons licht zijt  
alles in allen

Zalig Pasen  
Lies van Veldhoven,  
pastoraatgroep



## H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email: [pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl)

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Perez Rivera

Hetty Mulder

### Lokale Beheergroep:

Email:

[beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl](mailto:beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl)

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/  
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

### Bankrekening:

**NL15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** ziepagina's 16-17-18

**Elke derde zondag van de maand:**

kinderwoorddienst

### Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



### Zomertijd: Jacobuskerk met ingang van Pasen weer open op zaterdag

Met ingang van het Paasweekend (20 april) is de Jacobuskerk weer wekelijks op zaterdag geopend voor bezoekers. Komt u binnen en laat u inspireren – voor een moment van stilte – om een kaars aan te steken voor uw dierbare – of om u door onze enthousiaste kerkgidsen te laten bijpraten over de geschiedenis, de bouwstijl en de kunstschaten van de Jacobuskerk.

De Jacobuskerk is op zaterdag geopend van 12 tot 17 uur.

*Goede Vrijdag 19 april*

15.00 uur

Kruiswegviering

Rondgang langs de 14 staties met bloemenhulde en kruisverering





## ZIEKENZALVING

Dinsdag 12 maart was voor de 15 mensen die het sacrament van de Ziekenzalving ontvingen een bijzondere dag! Zoals altijd bij deze gelegenheid was het parochiehuis door de vrijwilligers omgetoverd in een soort van gewijde ruimte, zo voelt het tenminste elke keer weer. Er staat dan een altaartafel opgesteld plus alle benodigdheden om de Eucharistie te kunnen vieren en natuurlijk het heilig Oliesel voor de ziekenzalving. Frank en Paul zijn de voorgangers en nadat er het een en ander wordt verteld over de betekenis van de ziekenzalving begint Paul met de zalvingen. Hij zalft de mensen daarbij zowel op het voorhoofd als in de palm van hun handen en zegt daarbij telkens: "moge onze Heer Jesus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn H.Geest, moge hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en u verlichting geven". Tegelijkertijd legt Frank daarbij zijn handen op de schouders van de gezalfde die hierna ook nog een kaars aangereikt krijgt voor thuis.

Na deze plechtigheid volgt dan de Eucharistieviering waarin Paul ons in een bijna meditatieve overweging meeneemt in zijn gedachtenwereld van dat moment, ook heel mooi!

Na de zalving en de H.Mis staat zoals altijd de koffie en thee klaar met daarbij de gebruikelijke twentse krentewegge. De tafeltjes zijn in één lange rij aan elkaar geschoven en zo zitten er 'n kleine 30 mensen nog 'n tijdje gezellig met elkaar te praten over wat ons mensen zoal bezighoudt.

Iedereen krijgt tenslotte nog 'n mooie roos en tegen 16.30u. gaan we voldaan huiswaarts en kunnen we weer terugkijken op een fijne middag, niet in de laatste plaats ook dankzij onze vrijwilligers die het in het parochiehuis weer tip/top voor elkaar hadden!

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen er een mooie middag van te maken!

*Jan Kattenpoel Oude Heerink*



## **Geloofsgemeenschap Zuid**

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253  
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

**Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22**

## **Openingstijden secretariaat:**

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de  
schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

## **Pastoraatgroep Zuid** E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de  
voormalige Ariënsgedachtenkerk

## **Lokale Beheergroep Zuid** E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachten)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

## **Redactie Pelgrim:** Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

**Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** zie pagina 16-17-18

## **De Roef,** Pastoor Geertmanstraat 17

### **Contactpersonen:**

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen  
en informatie)**

### **Bijbelleesgroep:**

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

### **Verrijzeniskerk**

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor  
vragen en informatie)



## **Mariaviering op zondag 5 mei**

Op zondag 5 mei is er in de St. Jankerk  
weer een Mariaviering.

Het St. Jan - H. Michaëlkoor zingt dan  
in de viering van 10.00 uur.

We willen de koorleden van Enschede  
Zuid bij deze uitnodigen om weer met  
ons mee te zingen. Dat wordt zo  
langzaam een mooie traditie.

We zingen bekende liederen, maar het  
zou toch goed zijn om een keer samen  
te repeteren.

Graag zien we jullie dan op woensdag  
1 mei om 19.30 uur.

Vriendelijke groet  
*St. Jan - H. Michaëlkoor*



## Onvoltooid maar wel bemind...



In de donkere kast van de St.Jankerk staat een kerstgroep waarvan de restauratie slechts half was voltooid.

'Gloria in Exelsis Deo', verkondigt een engel met maar één voet. Een door midden gebroken herder kijkt treurig naar een ram zonder hoornen.

Ook de herdersschep, stallantaarn en fluit zijn de herders in de loop der jaren ontnomen.

De koning heeft zijn kroon gestoten en er is geen schaap meer met twee gave oren.



Sinds kort hebben zich twee deskundigen over hen ontfermd. De één weet alles van restaureren en de ander van het schilderen. Elke donderdagmiddag wordt de dagkapel even als werkplaats gebruikt. Het is een hele klus.

Alle 25 beelden worden nauwlettend bekeken en hersteld.

Met kerst moet het hele gezelschap, inclusief de olifant weer in volle glorie de kerk sieren.

*Henk Thüss en Marcel Kotte*

### TWENTS IN DE KERK OF IS DE KERK TWENTS

Deze vraag stel ik me dikwijls sinds ik in een andere cultuur heb gewerkt. Ik dacht dat ik iets naar die cultuur te brengen had en dat is waar, maar er was reeds zoveel dat die cultuur aan het Christendom te geven had.

Plechelmus, Ludgerus en anderen kwamen naar deze streken om het Christendom te brengen. We hebben het aangenomen, maar we hebben er ook wel iets aan toegevoegd. Hier kun je een hele studie over maken.

De dotpainters, de groep die één keer in de twee of drie weken bij elkaar komt in de St. Jan om hun eigen verhalen te schilderen, is er in geslaagd om een Twentse stola te schilderen, dus met Twentse symbolen, verhalen. De stola werd aangeboden tijdens

een Twentse viering in een volle St. Jan kerk op de 1ste zondag van de 40-dagentijd.

Voor iedereen was de viering een uitnodiging om het evangelie te verstaan met je eigen hart, ook met je Twentse hart, en voornamelijk met elkaar Twents en niet-Twents.

Een grote hartelijke lach steeg ten hemel toen Engelen de collecte aankondigde: loaw 'n paacent bie mekaa doan um allns bie mekaa te hold'n.

*Ben Engelbertink*





Op deze vrijdag komen wij samen door en voor dat eeuwenoud verhaal over liefde en gerechtigheid voor vriend en vreemde. Jezus kiest absoluut voor alles wat kwetsbaar is. Zijn solidariteit en mededogen gaat uit naar mensen die aan de kant zijn gezet.

Deze keuze vormt een bedreiging voor degenen die zich aan de macht voelen.

Zijn helende handen worden gebonden; zijn boodschap die de oude structuur wil veranderen moet worden gestopt. Hij wordt belachelijk gemaakt, bespot en gedood.

De boodschap van Jezus vormt, nu nog steeds, een bedreiging voor datgene wat gebruikelijk is: steeds voortgaande groei, macht die steeds ongrijpbaarder wordt, opeenhoping van geld en goed.

De viering op deze Goede Vrijdag is een meditatieve viering met gebed, delen van het eeuwenoud verhaal met van daaruit gedachten naar deze tijd, samen stil zijn, liederen en muziek.

Een kaarsje aansteken als teken van hoop op gerechtigheid, hoop op een betere samenleving, waar ieder telt, en vrede kan zijn voor ieder, nog aan deze kant van de tijd.

Op **woensdag 17 april, 14.00 uur**, oefenen wij met degenen die willen meezingen, de liederen van de viering. Ieder is hierbij van harte welkom/

**Op vrijdag (Goede Vrijdag), 19 april, 14.15 uur: sameninzigen.**

### Kleuterviering op Stille Zaterdag in de Sint Jan



Op Stille Zaterdag 20 april is er om 16.00 uur een Kleuterviering in de Sint Jan-kerk voor kleuters en belangstellenden. We richten ons in de viering op kinderen van 3 tot 7 jaar. We viëren in de kring rond het verhaal van Pasen. Kinderen mogen een kaarsje aansteken. De collecte doen we in de vorm van een bijdrage voor de voedselbank. **We vragen iedereen houdbare producten mee te nemen, die de kinderen bij de collecte in een mand mogen doen. Kinderen mogen ook een stralende zon met een touwtje**

**eraan meenemen om in de Paastakken te hangen.** De liedjes zijn heel eenvoudig en makkelijk meezingbaar. Het kinderkoor zingt. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor.

### Gezinsviering op Stille Zaterdag in de Sint Jan

Voorafgaand aan de Paaswake in de Sint Jozefkerk, bieden wij een avondgebed aan in de Sint Jan. De viering duurt van 19.00 tot 20.00 uur. We doen dit in een sfeervol verlichte kerk. De opbouw van de viering volgt die van avondgebeden of vespers, zoals die in kloosters gebeden worden. We hebben

daarbij gezocht naar gebeden, rituelen en persoonlijke verhalen van deze tijd om de viering dicht bij onszelf te brengen. We noemen het een viering van Vuur en Water. De viering is opgenomen in het project van de Eerste heilige Communie. We richten ons op kinderen, maar menen een aansprekende viering voor jong en oud te kunnen bieden, die ons voorbereidt op het feest van Pasen. Het kinderkoor zingt. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. **Kinderen vragen we een zelfgemaakt ei, getekend of geknutseld, met een wens voor Pasen mee te nemen: Waar zie jij het nieuwe leven al? Ze mogen die tijdens de viering in Paastakken voor in de kerk ophangen.**



## Vrijwilligersavond bij de Jacobus parochie locatie ZUID

Vrijdagavond 22 maart was er in het zaaltje bij de St. Jankerk een avond voor al de mensen die zich inspannen om van deze locatie een levende locatie te maken. Hier kennen mensen elkaar en helpen elkaar om samen kerk te zijn. Maar... werk is mooi, maar er moet ook voldoende ontspanning zijn. Daarom heeft de locatie raad en de pastoraatgroep bedacht dat alle vrijwilligers best een gezellige avond verdiend hebben. De vrijwilligers dachten er blijkbaar ook zo over; meer dan 100 mensen hebben zich opgegeven en dan waren er nog die tot hun spijt deze avond niet konden komen.



Maar ja, wat moeten we hen nu aanbieden?  
Een gezellige avond, waarop de mensen verwend worden! Koffie, thee, wat lekkers er bij en daarna een hapje en een drankje. De gezelligheid moeten mensen dan zelf maken!

Nou, dit keer niet helemaal.



Wendy wacht de mensen buiten op

Jan Riesewijk, 'onze' Twentse komiek, zou met dat laatste wel 'even' helpen!! Mensen, wat hebben we gelachen! Zelfs de mensen die geen Twents verstaan hebben genoten van zoveel mensen met plezier om zich heen.



We wilden voor de conference naar de kerk gaan, dat wilde Jan niet. Zijn grapjes gaan vaak over de kerk, dat kan niet in de kerk. Deze gewijde ruimte kan Jan daar niet voor gebruiken. Dus bleven we in het zaaltje. Maar gelachen; dat hebben we. In tijden heb ik niet meer zó gelachen! Grapjes herhalen, dat lukt me niet, maar geloof maar dat ook Paul Daggevoorde onder de loep genomen werd. Nergens was het pijnlijk, steeds bleef het geweldig leuk. Om het goed te begrijpen was vooral kennis van de 'oude' kerk belangrijk. Zo werd het een geweldige sfeer en ging iedereen heel tevreden weer naar huis.

**We kunnen er weer even tegen!**



Tenslotte speelt Jan Riesewijk nog een mooi stukje accordeon.



## Bezoekersgroepen komen samen

Vanuit de kerk bezoeken van oudsher veel parochianen hun zieke of oude(re) medeparochianen. Dat werk gebeurt vaak in stilte en alleen.

Nu kwam vanuit een groep bezoekers de vraag om eens bij elkaar te komen. Om je eigen verhaal kwijt te kunnen en de belevingen van anderen te horen. En dan vooral om de ervaringen uit te wisselen met mensen van verschillende bezoekersgroepen **uit heel Enschede.**

Wij willen daar vanuit het pastoraat graag gelegenheid voor geven. Vanuit de werkgroep 'communie thuis' hebben we daar ook goede ervaringen mee.

Vandaar, bent u bezoeker? Voor zieken, ouderen, communie thuis, verlies verwerken? Graag zien we u op **maandag 27 mei om 14.00 uur in het zaaltje van de St. Jankerk.** Kunt u niet 's middags, maar wel diezelfde avond, laat het ons dan ook weten. We horen heel graag dat u dit bericht gelezen hebt en dat u wel/niet komt. Als u e-mail hebt gaat onze voorkeur daar naar uit en kan dat op: [Pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl](mailto:Pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl)

Hebt u geen e-mail gebruik dan tel. 053-432 44 87 (op maandag- en donderdagmorgen) of 06 - 28 69 64 26.

## Jubileum van de Wonne Enschede: 40 jaar

de Wonne : 40 jaar oud/jong ?!

**Op 22 april 2019** is het 40 jaar geleden dat oecumenische woongemeenschap de Wonne gesticht is. In de loop der jaren is zij een begrip geworden, niet alleen in Enschede maar in heel Twente en verder. Dit wordt gevierd uit dankbaarheid voor zoveel betrokkenheid, op hoop van zegen voor de toekomst van diakonaal Enschede

Om 11 - 12.30 u: viering in de Grote Kerk aan de Oude Markt

Van 12.30 - 16 u: ontvangst in de Wonne (Noorderhagen hoek Minkgaarde) met taart, hapje, drankje, ontmoeting

## Jesus Christ Superstar

Na een jaar van onderbreking zal in samenwerking met Studio 65 wederom de succesvolle **musical Jesus Christ Superstar in de Jacobuskerk aan de Oude Markt worden uitgevoerd.**

Deze uitvoering door Studio 65 brengt op gepaste wijze het lijdensverhaal ten gehore. De kerk zal op een bijzondere manier worden aangelicht waardoor het geheel goed tot zijn recht komt.

De Jacobuskerk met zijn byzantijnse uitstraling leent zich bijzonder voor dit gebeuren.

Dit alles zal plaatsvinden op **vrijdag 19 april om 20.00 uur.**

Kerk open om 19.30 uur. De entree is vrij. Na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden.

*Joop van der Woning*



# KRONIEK

## OVERLEDENEN

*St. Jozefkerk:*

28-02-2019 Karin Pöppinghaus-Elderkamp, 59 jr, w/v Peter Pöppinghaus

*St. Jankerk:*

10-03-2019 Cobie Evertzen-van der Plas, 85 jr, w/v Gerard Evertzen

16-03-2019 Johan Schreur, 90 jr, e/v G.E.M. Schreur-Konter

*H. Jacobus:*

25-02-2019 Cato Overbeeke, 103 jr.

*Anders:*

13-03-2019 Sieny Busscher-Vaanholt, 94 jr, w/v dhr. Busschers

## DOPELINGEN

*St. Jankerk:*

17-03-2019 *Noah Daniel Groen*, geb. 6 mei 2015, z/v Peter Groen en Gabi Groen-Hidas

17-03-2019 *Laurence Fetije Istrefi*, geb. 20 juni 2011, d/v Bekim Istrefi en Fabienne Poirier

17-03-2019 *Emma Eljina Hoepelman*, geb. 11 januari 2011, d/v Elvis Hoepelman en Johanna Torres Almonte



# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 13/14 april Palmпасen	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoor	<b>Gebedsviering</b> Zondag 11.00 uur Werkgroep Themaviering All Together	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gezinsviering + kinderv. dienst Kinderkoor
Maandag 15 april		<b>Eucharistieviering</b> Maandag 19.00 uur P. Daggenvoorde Verzoening + biecht Samenzang	
Donderdag 18 april Witte Donderdag	<b>Eucharistieviering</b> Donderdag 19.00 uur W. Rekveld  Schola		<b>Agapè</b> Donderdag 18.00 uur F. de Heus  Parochiezaal
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag	<b>Gebedsviering</b> Vrijdag 15.00 uur G. Vaneker Kruisweg Rouw- en trouwkoor St. Jozef	<b>Gebedsviering</b> Vrijdag 15.00 uur G. Groothuis + H. Mulder Kruisweg Samenzang	<b>Gebedsviering</b> Vrijdag 15.00 uur P. Timmermans Kruisweg Samenzang
	<b>Gebedsviering</b> Vrijdag 19.00 uur W. Rekveld Kruisverering Ariënskoor		<b>Gebedsviering</b> Vrijdag 19.00 uur F. de Heus Passie All Together
Zaterdag 20 april Stille Zaterdag			<b>Kleuterviering</b> Zaterdag 16.00 uur F. de Heus
	<b>Eucharistie</b> Zaterdag 21.00 uur W. Rekveld + F. de Heus Paaswake BJK		<b>Gebedsviering</b> Zaterdag 19.00 uur F. de Heus EHC Vuur en water Kinderkoor

Elke tweede zondag van de maand viert de Maronitische kerk Maria Koningin van het Oosten om 13.00 uur in de St. Jankerk.

Op de vrijdag voorafgaand aan deze zondag is er Rozenkrans bidden met vrouwen, om 18.30 uur in de parochiezaal van de St. Jankerk, aansluitend is er koffiedrinken.

Iedereen is van harte welkom.





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Zondag 21 april Eerste Paasdag	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Mariakoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering Samenzang	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur G. Korten Samenzang
Zondag 22 april Tweede Paasdag		<b>Eucharistieviering</b> Maandag 10.00 uur W. Rekveld  Ariënskoor	
Weekend 27/28 april 2e Zondag van Pasen	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur W. Rekveld  Schola	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur G. Groothuis  Samenzang	<b>Eucharistieviering</b> Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde  Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 4/5 mei 3e Zondag van Pasen	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis Ariëns Music Ministry	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur F. Peters  Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 11/12 mei 4e Zondag van Pasen	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur T. van Balen  Mariakoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur T. Hannink  Samenzang	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 10.00 uur P. Daggenvoorde  Ariënskoor
Weekend 18/19 mei 5e Zondag van Pasen	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur W. Rekveld + F. de Heus Eerste Heilige Communie Kinderkoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur F. Peters Internationale viering BJK	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur B. Dieben  Vocal Moments

## Collecteschema 2019

- 6 maart t/m 21 april - Bisschoppelijke Vastenactie
- 20 + 21 april - Parochiële Caritas Instelling, collecte voor eigen parochie (tijdens eerste collecte in de viering)
- 11 + 12 mei - Roepingenzondag
- 1 t/m 9 juni - Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
- 22 + 23 juni - Lourdescollecte, collecte voor eigen parochie



## Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-16.00 uur (voorlopig gesloten ivm schade)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

(20 febr., 20 mrt., 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec.)

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

## Ziekenhuis MST

De Kapel Elke zondag én op Christelijke Hoogfeesten 10.30 uur

Oecumenische viering, voorganger: dominee of pastoraal werker



## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 11.00 op

**Zondag 14 april**, Palmzondag: we vieren vandaag de intocht van Jezus in Jeruzalem.

De kinderen lopen met hun zelf gemaakte Palmzondagstok mee in de processie. Je kunt zaterdag om 10.00 uur een palmzondagstok maken in de parochiezaal van de St Jozefkerk. **Wel even van tevoren aanmelden via de mail** (louisemeulenbroek@hotmail.com).

Thema: Wanneer wij Jezus eren in de kerk, blijven wij Hem dan ook trouw in ons dagelijks leven?

**Zondag 21 april**, Pasen: (Johannes 20, 1-9)

Thema: Jezus leeft, ook nu nog voor jou!!  
Er is altijd een nieuw begin mogelijk.



**Zondag 5 mei**, (Johannes 21,1-19)

Thema: Jezus, de levende, herkennen.

Ook wij herkennen Jezus niet altijd! Ook al is Hij in ons midden.



# Collectemunten: aftrekbaar & altijd contanten bij de hand

## Aftrekbaar van de belasting

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), waaronder uw kerkelijke bijdrage, collectemunten en giften, zijn onder bepaalde voorwaarden (die voor veel mensen wel gelden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat dit voor collectegiften niet aantoonbaar is, maken veel gemeenten gebruik van collectebonnen of collectemunten. Wanneer de betaling van de aankoop van de bonnen of munten via de bank heeft plaatsgevonden, dient het bankafschrift als bewijsstuk. Meer informatie hierover vindt u hier: <http://www.belastingdienst.nl/giften/>

## Eigen collectemunten

Het gebruik van collectemunten is alleen al handig, omdat u dan niet op zaterdag of zondagochtend een zoektocht naar geschikt collectegeld hoeft te doen. Per 1 mei 2019 hebben we onze eigen collectemunten. Aan de voorzijde van de munten staat het logo van onze Parochie St. Jacobus de Meerdere, aan de achterzijde een getal:

- witte munten hebben het cijfer "1", waarde € 1,00
- grijze munten hebben het cijfer "2", waarde € 2,00
- Beige munten hebben het cijfer "5", waarde € 5,00

**Omdat we eerst even willen kijken hoe het gaat, zal het in het begin alleen mogelijk zijn om bij de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat 253 de munten op te kopen. Uiteraard kunt u ze ook inleveren bij de Jozef en de Jacobus.**

## Aantallen

De munten worden per zakje van € 20, € 30 en €50 uitgereikt. Dus:

- in een zakje met witte munten zitten er 20 stuks, totaal € 20
- in een zakje met grijze munten zitten 15 stuks, totaal € 30
- in een zakje met beige munten zitten er 10 stuks, totaal € 50.

## Munten kopen

Na het overmaken van het bedrag op banknummer NL15 RABO 0153166665 t.n.v. 'Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede en de vermelding van de gewenste munten kunt u de munten ophalen in de Pastorie van de St.Jankerk aan de Haaksbergerstraat 253.

Dit kan elke maandag- en donderdagochtend tussen 9.00 – 11.00 uur.

Of na de viering in de St. Jankerk bij de koster.

**Ik verzoek u een kopie van uw bankafschrift of afschrijving mee te nemen, zodat we in de administratie kunnen bijhouden wie zijn collectemunten heeft opgehaald.**

Voor meer informatie:

Wendy Bathoorn-Steffens

06-45 92 43 62 (na 14:30 ivm werk / tot uiterlijk 19:30 ivm gezin)



## WIJ GAAN TROUWEN!

Zes aanstaande bruidsparen hebben afgelopen februari en maart deelgenomen aan het voorbereidingstraject voor een kerkelijk huwelijk in de samenwerkende parochies Maria Vlucht, Jacobus de Meerdere en Franciscus van Assisïe.

Een mooie manier om samen op een zinvolle wijze na te denken over je relatie met elkaar en met God. Maar ook een praktische voorbereiding op een van de zeven sacramenten die onze kerk rijk is.

Ter afsluiting werd een groepsfoto gemaakt.

*Elles Veltkamp*

Huwelijksadministratie en -voorbereiding

Samenwerkende parochies Maria Vlucht, Jacobus de Meerdere en Franciscus van Assisïe.



*Vlnr:*

*Sandra Punte en Ivo Poel, Kira Tiehuis en Kevin Spanjaard, Lodi Abou Zeid en Sari Alayek, (daarachter) Martine Bakker en Johan Becks, Inéz Kwekkeboom en Mathias Baveld, Anki Hooft en Christiaan Olde Bolhaar, pastoraal werker Frank de Heus.*



# Heeft onze kerk bestaansrecht?

Naar overtuiging van het bestuur is het antwoord daarop een volmondig: Ja.

Natuurlijk zijn er veel onacceptabele zaken in de kerk voorgevallen. Daar sluiten wij onze ogen niet voor. Wij willen onze ogen echter ook niet sluiten voor het vele goede dat de kerk heeft betekend en kan betekenen. Veel mensen vonden in het verleden mentale en andere steun via de kerk. God, Jezus, Maria, de heilige Antonius: het zijn gesprekspartners. Wij kunnen er terecht met onze overwegingen, onze zorgen. Dit lucht op en geeft rust.

Er ligt een taak om opnieuw vorm te geven aan een gemeenschap waar je mensen kent en gekend wordt, waar mensen staan voor elkaar. Geen gemakkelijke opgave in deze tijd van individualisering. We hebben geen God nodig, we redden ons immers zelf, denken velen. Kijk om je heen. Zie de vele mensen die vereenzamen, mensen die deze moderne wereld moeilijk aankunnen. Mensen die hun zielenheil in toenemende mate bij de psycholoog of psychiater leggen. Samen moeten we op zoek naar nieuwe kansen.

## Kerkbalans wetenswaardigheden

- Allereerst zijn wij dankbaar voor alle bijdragen die parochianen hebben toegezegd.
- Wij realiseren ons dat een aantal mensen hun bijdrage in een wekelijks kerkbezoek geeft. Ook daar zijn wij blij mee.
- Momenteel is de stand van de opbrengst € 88.500,--
- In 2017 was de opbrengst € 108.000
- Een paar jaar geleden zaten we ruim boven de € 200.000,--
- Er zijn meer dan 5300 enveloppen rondgebracht
- Ruim 1000 kwamen er met een toezegging terug.
- Dus 20% van de adressen geven via Kerkbalans.
- Uitschieters in deelname zijn Stroinkslanden, Wesselerbrink/Helmerhoek en Boswinkel/Stadsveld met respectievelijk 56%, 46% en 46%
- Voormalige parochianen van de Ariënskerk met 14% en de Jozefkerk met 9% namen relatief het minst deel.
- De Jacobus en de Mariakerk scoorden met 22% en 19% ongeveer gemiddeld wat deelname betrof.
- Opvallend is dat bij de Mariakerk 45% van de gevers het richtbedrag van €120 of meer gaf. Daarmee kwam het gemiddelde van alle gevers in deze voormalige parochie op € 125,--
- In de St. Jan en de Verrijzenis lag dit gemiddelde op €70,--, maar door het veel hogere deelname percentage werd hier meer opgehaald dan bij de Maria.

### Conclusies:

- Het bedrag kan nog oplopen door mensen die zich niet gemeld hebben, maar wel bijdragen. Grijp uw kans!!! NL15RABO 0153 1666 65 t.n.v Par. St. Jacobus de Meerdere.
- Ieder jaar hebben we een begrotingstekort van €200.000,--.
- Eigenlijk moeten de kerken nu gesloten en vervolgens verkocht worden.
- In het verlengde van mijn toespraken in de kerken de afgelopen weken, waarbij het evangelie met de parabel van de Vijgenboom leidend was.
  - o We nemen twee jaar de tijd om met u te kijken welke toekomst er is voor de r.k.-kerk in Enschede.
  - o Dit kan een bestuur of een pastoraalteam niet alleen. Dit moeten we samen doen.
  - o Wij ontvangen graag uw suggesties.

*Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere*



## Bedevaart naar Eggerode op zaterdag 11 mei



Dit jaar organiseren we weer een bedevaart naar Eggerode, één van de oudste bedevaartplaatsjes in het bisdom Münster. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei a.s.

We starten de dag met een korte rondgang door Eggerode met uitleg over de bedevaartplaats. Daarna lopen we samen in stilte de kruisweg, waarna er gelegenheid is voor meditatie in de genadekapel en/of een kaars op te steken. Aansluitend is er een eucharistieviering in de Maria Geboortekerk met als voorganger Pastoor Paul Daggenvoorde.

We vertrekken rond half 9 per auto vanaf de Jacobuskerk, hebt u zelf geen auto dan kunt u - mits er voldoende plaats is - worden ingedeeld. Graag

aangeven bij aanmelding.

Tegenover de kerk is een winkel voor verkoop van religieuze souvenirs. Als afsluiting van de dag heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een gezamenlijke warme maaltijd in het restaurant naast de kerk. De kosten voor de maaltijd (excl. drankjes) bedragen Euro 17,50 per persoon, graag vooraf voldoen.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt zich aanmelden per mail bij: [bedevaart@katholiekenschede.nl](mailto:bedevaart@katholiekenschede.nl) of telefonisch onder nummer 053 - 47 62 910 's avonds na 19.00 uur.

*Riet Franke*



## R.K Erfgoed: Josephbeelden



Foto's: Cecil Arda



In de goede R.K. traditie had elk gebouw bij de entree een heilige aan de buitenmuur. Dat waren alle mogelijke gebouwen zoals internaten, kerken kloosters, begraafplaatsen, ziekenhuizen, woningbouw, etc. Men kan nog mooie voorbeelden zien in Enschede en Lonneker.

Volgens ons niet wetenschappelijke onderzoek was Sint Joseph op plek nummer een aan de gebouwen, zeker rond 1900.

Ook in Enschede hingen twee Josephbeelden aan de gevel. Kent u ze nog? En zoek de verschillen!

Jammer dat de Josephkerk geen fraai beeld aan de gevel kreeg in 1894.

Namens de Stichting Behoud Zalig Pasen!

*John Schiffel*

*Stichting Behoud Sint Josephkerk*

## DUBBELKORIGE KOORMUZIEK | DOPPELCHÖRIGE CHORMUSIK

Kamerkoor Canteklaer bundelt dit voorjaar de krachten met Vokal Ensemble Frenswegen. Duitsland en Nederland kennen beide een levendige koorcultuur. Toch is er zelfs in onze grensregio's vrij weinig uitwisseling; zowel de koren zelf als het publiek blijven doorgaans in eigen land. De **concerten op 18 en 19 mei in Nordhorn en Enschede** bieden u nu de mogelijkheid tijdens één concert kennis te maken met koren uit beide landen!

Deze internationale samenwerking biedt uiteraard een uitgelezen kans muziek voor dubbelkoor uit te voeren. Op het programma staan dan ook enkele bekende dubbelkorige werken, zoals 'Komm, Jesu, komm' (ca. 1730) van Johann Sebastian Bach en 'Warum toben die Heiden' (1874) van Felix Mendelssohn Bartholdy.

Naast vier gezamenlijke stukken voert elk koor ook alleen enkele stukken uit. Zo biedt het programma een staalkaart van koormuziek uit verschillende Europese landen en perioden.

Als kers op de taart zal er tijdens beide concerten ook nog een optreden zijn van jong muzikaal talent uit de regio. In Nordhorn wordt dit intermezzo verzorgd door Fabian Schlie op marimba, en in Enschede door Dora Raykova op viool.

Zaterdag 18 mei 2019 Nordhorn, Kirche St. Augustinus, 19.30 uur

**Zondag 19 mei 2019 Enschede, Jacobuskerk, 16.00 uur**

Kaarten voor het concert in de Jacobuskerk zijn te bestellen via [www.canteklaer.nl](http://www.canteklaer.nl)





## Verlag van de PCI Enschede over 2018

Ook in 2018 blijkt de PCI (helaas) nog geen overbodige instantie te zijn en hebben we opnieuw vele aanvragen mogen ontvangen. Via de telefonische hulpdienst van de PCI en de Diaconie van de PGE is er 52 keer hulp geboden. Dit heeft in totaal € 2.600,- gekost. Daarnaast is er aan 15 gezinnen individuele hulp geboden. Dit heeft € 4.600,- gekost. Verder hebben wij in december bij iets meer dan 40 gezinnen een kerstpakket mogen brengen, wat in totaal € 940,- heeft gekost. Dit zijn mooie aantallen, maar wij begrijpen heel goed dat dit voor Enschede zeker niet alle hulpbehoevenden zijn. Mocht u dan ook in uw omgeving mensen kennen, die tijdelijk, incidentele hulp kunnen gebruiken, dan vernemen wij dit graag. Dit kan via de telefonische hulpdienst op 06-38765054, maar ook via ons mailadres: caritas@katholiekenschede.nl.

Wellicht is het goed om te weten, dat wij bij het geven van hulp alleen maar kijken naar de mens en dus geen onderscheid maken naar bijvoorbeeld kleur, geloof, herkomst, etc..

Gelukkig zijn er nog steeds mensen die ons goed gezind zijn en mochten wij over 2018 € 2.900,- ontvangen aan collectes en daarnaast voor € 4.500,- aan giften.

Ook zijn er via collectebussen bij inleverpunten van lege flessen in supermarkten statiegeldbonnen verzameld, met een opbrengst van ca. € 600,-.

Eind 2017 is er de keuze gemaakt om een deel van onze reserves onder te brengen op een beleggingsrekening van het Bisdom. Dit heeft helaas een koersverlies opgeleverd.

Uiteindelijk sluiten wij 2018 af met een negatief exploitatieresultaat van € 3.000,-.

Wij danken iedereen die in 2018, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de PCI en hopen dat wij ook in 2019 weer op velen mogen rekenen.

Namens het bestuur van de PCI,  
*Edwin Seinen, voorzitter*

## Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo'n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook 'praktisch-theologische' vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 17 september.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:  
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288  
of email: kuile@hetnet.nl of  
ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of  
email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl,  
cursusleider  
of kijk op:

[www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geïnteresseerden/](http://www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geïnteresseerden/)



## Voortgang Lourdesreis september-oktober 2019



Zoals u in eerdere Pelgrims heeft kunnen lezen, gaan wij van **29 september tot en met 7 oktober met de bus op bedevaart naar Lourdes**. En met 'wij' bedoel ik pelgrims van St Jacobus de Meerdere, St. Franciscus van Assisje en Mariavlucht (Boekelo, Enschede, Glanerbrug, Haaksbergen, Lonneker, Losser en Overdinkel). In diverse parochies hebben we intussen informatiebijeenkomsten gehouden. En die waren succesvol!

Op dit moment (half maart) hebben zich al 44 mensen officieel ingeschreven, pastor Paul Daggenvoorde en ondergetekende die als bus – en hotelleidster meegaat, niet meegerekend. Er zijn nog mensen die wel hebben aangegeven dat ze mee willen, maar die de laatste stap - het inschrijven - nog niet hebben gezet. Er is nog plaats, dus u kunt óók nog mee! Het belooft een leuke, gemêleerde groep te worden en wij hebben er zin in! Oktober is vaak een hele mooie tijd om op reis te gaan; het is nog warm in zuid Europa en de herfst begint er net iets later dan bij ons.

Wat ook heel leuk is, is dat we een aantal leden van een koor bij ons hebben en onder de andere pelgrims zullen ook vast goede zangers en zangeressen zitten, dus dat wordt genieten! Wist u trouwens dat je als pelgrim altijd mee kunt doen met het koor dat tijdens de viering bij de Grot, bij de lichtprocessie en tijdens de internationale mis zingt? Ik heb dat zelf ook wel gedaan en het is een hele bijzondere ervaring om daar te staan op dat grote plein vóór de drie kerken en in die enorme ondergrondse Pius-X kerk waar op hoogtijdagen meer dan 20.000 mensen in kunnen, en dan voor al die mensen te mogen zingen! Ook mag je soms bij die gelegenheden iets in het Nederlands voorlezen en het is ook voor de groep een mooi moment als je een van je medepelgrims hoort door die luidsprekers en/of ziet op de grote schermen in de kerk.

De komende tijd gaan we ons bezighouden met het verder voorbereiden van de reis, de vieringen in Lisieux en Nevers etc.

Heeft u nog vragen over deze bedevaart, dan kunt u ons (Hetty Eckers en mij) altijd bellen. Mocht u niet meegaan, maar toch een bijdrage willen leveren aan de vreugde, dan zouden we dat natuurlijk heel fijn vinden; sponsoren zijn altijd welkom!

Tot zover de stand van zaken! Met hartelijke groet,

*Annie Jannink-Annink* parochiecoördinator Lourdeswerk tel.: 053-4342650/06 - 14921796  
*Hetty Eckers* parochiecoördinator Lourdeswerk tel.: 053-4333718/06 - 22268264



# goed om te weten



## DE TWENTSE FUCHSIACLUB

De Twentse Fuchsiacclub organiseert op zaterdag **11 mei a.s. van 10.00 tot 13.00 uur** een stekkenmarkt bij de Mariakerk aan de Deurningerstraat 214 in Enschede.

De stekkenmarkt wordt gehouden naast de kerk op het plein vóór de "Kajuit".

Er worden voordelige stekken van fuchsia's en meststoffen aangeboden.

Voor al uw vragen over verzorging van deze mooie planten adviseren U onze vakmensen.

Wij verwachten dan ook weer een grote opkomst.

In het **ziekenhuis MST** wordt elke zondag en op de christelijke hoogfeesten om 10.30 uur een **oecumenische kerkdienst** gehouden.

Eén van de geestelijk verzorgers gaat voor in de functie van dominee of pastoraal werker.

Door vrijwilligers worden op vrijdag patiënten uitgenodigd voor het bijwonen van de kerkdienst of het ontvangen van communie op de ziekenkamer.

Voor de patiënten die niet naar de kapel gebracht kunnen worden is er de mogelijkheid de kerkdienst live te volgen via de patiënten I-Pad.

**Elke vrijdagmiddag** zal om **13.00** uur in de Wintertuin van De Wonne (Noorderhagen25) het **Coventry gebed** gebeden worden.

Een korte viering die op enkele honderden plaatsen wereldwijd gehouden wordt om verzoening en om vergeving voor de verdeeldheid in de wereld en in de stad.

Denkt u aan de **collecte voor Caritas** in de vieringen van het Paasweekend? De collecte is een extra collecte, u 'moet' dus een beetje (veel) extra geld meenemen op deze dagen.

Denkt u aan **Sam's Kledingactie** voor Mensen in Nood?

Op **zaterdag 11 mei** tussen 10 en 12 uur kunt u bij de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251 uw afgedankte maar nog draagbare kleding in gesloten zakken inleveren.



## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
Lidiana Wissink  
Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 5 - 2019

woensdag 24 april 2019  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 16 mei 2019



**Ziek? Of gaat u  
verhuizen?**  
Laat het even  
weten aan  
het Parochieel  
Dienstencentrum  
(zie pag. 3)

### Bestuur R.K. Parochie

#### St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische  
zaken

Carina Adduci, secretaris

### De Maristen

Hogelandsingel 41,  
7512 GB Enschede

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur  
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

### Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88

[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

### De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle  
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.  
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

**E-mailadres** [caritas@katholiekenschede.nl](mailto:caritas@katholiekenschede.nl)

**Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54**

**Bankrekening NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede**



**190 JAAR**

**UITVAARTZORG VARVIKSINGEL**

*Met overtuiging*

**Uw herinnering, onze zorg**

053 432 19 55 • [uitvaartzorgvarviksingel.nl](http://uitvaartzorgvarviksingel.nl)

Fleurop

*Jouw favoriete bloemist*

**MIMOSA**

Korte Hengelosestraat 27  
7511 JA Enschede  
053 - 430 52 96

**siers**

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW  
VERBOUW  
RENOVATIE  
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE  
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79  
[WWW.SIERS.NL](http://WWW.SIERS.NL)



Onderhoudsarme  
gevelbekleding  
voor woningen  
en bedrijven

Het Lentfert 41  
7547 SN Enschede  
Tel.: 053 - 433 58 44  
E-mail: [info@renokap.nl](mailto:info@renokap.nl)  
[www.renokap.nl](http://www.renokap.nl)



# Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

## Natuurleien Torenwerk Leipannen

### Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19

[www.leidekkersbedrijf-koenders.nl](http://www.leidekkersbedrijf-koenders.nl)

[leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl](mailto:leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl)

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein  
moet u bij Mellink Schilders zijn.



**Mellink Schilders**

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24



Alphons Ariëns  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?  
Dat kan! ANBI status  
Stichting Het Ariëns-Comité  
NL 67 RABO 001 1804 1738  
[www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)

 **Seinen** *assurantiekantoor*  
*geld(t) als de beste*



Ir.M. Schefferlaan 49  
7556 CP Hengelo (ov)  
074-2424882

[www.seinen-assurantien.nl](http://www.seinen-assurantien.nl)



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



**Bert van der Heide**

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en  
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | [www.bertvanderheide.nl](http://www.bertvanderheide.nl)



**Mieke Greveling**

uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22  
[info@miekegreveling.nl](mailto:info@miekegreveling.nl)

Verzekerd of niet,  
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk  
Persoonlijke Uitvaart



[www.miekegreveling.nl](http://www.miekegreveling.nl)

leder einde  
is ook  
een begin.

**Vredenhof**  
uitvaartverzorging

1869 - 2019  
150  
JAAR VREDEHOF

**Vredenhof Enschede**

Bel 088 1198 200 of  
kijk op [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)

**Vredenhof.**

In dienst van het leven.



Lizette  
Jonkers-Roelofs

Johan Vrugteveen





Mevrouw Bontje is druk met de paasschoonmaak. Ze heeft de buitendeur op een kier laten staan en Kikker hoort daar kabaal: gekakel, gekwetter! Op het kerkplein staat een enorme massa kippen. Ze zien er flodderig en moe uit. 'Kläär meel!' roepen ze door elkaar, 'Kläär meel!' en 'Stáken!'. Voorop gaat een oude hen, die met haar snavel de deur openduwft. 'Waar komen jullie allemaal vandaan?!' vraagt Kikker verbaasd. 'Van boer Groeneveld!' roept ze. 'Ik ben Mies en ik eis ASIEL in deze kerk voor al mijn zusters! En graan! En water. Wij staken!' Kikker schrikt. Asiel? Mies wurmt zich door de opening en al gauw komen de zusters achter haar aan. Tien, twintig, honderd, ontelbaar veel magere kippen zwermen de kerk in. 'Kläär meel! Stáken!' tokken ze.

Natuurlijk komen mevrouw Bontje en de pastoor op de herrie af. Zij verstaan geen kips, maar Kikker wel. Hij hoort dat de kippen voor Pasen zóveel eieren moeten leggen dat ze uitgeput zijn. Ze zijn boos op de boer. Ze hebben honger. Daar weten de muizen wel raad mee! Ze rollen trommels vol koekjes de kerk in. Als de kippen allemaal dik tevreden onder de banken zitten, komt de pastoor binnen met boer Groeneveld erachteraan. De boer belooft beter voor de kippen te zorgen. En tja, dan worden ze weer naar de boerderij gebracht. Kikker zwaait ze uit. En mevrouw Bontje? Die komt nu bij het schoonmaken op de gekste plekken kakelverse eitjes tegen!



## Paasversje

De Israëlieten, als slaven aan 't sloven, raakten wanhopig en riepen naar boven: 'Help ons! Zie onze ellende, Heer! Help ons, bevrijd ons, we kunnen niet meer!'

De dappere Mozes, voorop in de rij, stond óp tegen farao en kreeg het volk vrij. Zo trokken ze dwars door woestijn, wind en weer naar een betere toekomst, beloofd door de Heer!

## Paaspuzzel

Vul de ontbrekende letters in. Je vindt elk woord in het verhaaltje hierboven. Als je de letters goed hebt ingevuld, vormen ze een woord dat hoort bij het versje.

Door de de  r komen kippen. De muizen brengen k  ekjes. K  kker kan hen verstaan. De kippen worden teruggebra  ht. Ze s  aken! Tijdens de sc  oonmaak Ze zijn ui  geput! worden hun ei  jes gevonden!



## Uit de Bijbel

God zei: "Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloedig van melk en honing."

Exodus 3,17



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: Marcel Jurriëns

Oplossing: uittocht