

Pelgrim

**St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
maart 2019 / 03**



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om!"*



Mijn naam is Berry Aarts
ik ben de uitvaartverzorgers
voor Yarden in Enschede
en omstreken. Bij een
overlijden sta ik graag voor
u klaar met zorg en advies.
Wilt u meer weten over
mijn persoonlijke manier
van werken, bel dan:
074 291 3231.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



alle informatie over de scholen vindt u
op www.koe-enschede.nl

Wilt u klein adverteren in Pelgrim?

Dat kan hier!

Neem contact met ons op via

redactie@katholiekenschede.nl

INNERBALANCE ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holisitic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je
mee op je levenspad om je te
herinneren dat er nog altijd hoop is.
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

maart 2019, nr. 3

Inhoud

- 5** Voorwoord
pastor Willy Rekveld
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 13** Vastenactie Enschede:
sociale werkvoorziening in
Gambia
- 16** Vieringenrooster
- 20** Evenementen
- 24** R.K. Erfgoed



Lente

Die eerste dagen zijn het mooist
Al zit de kou nog in de grond
Je hoort een merel zingen
Het gaat rond, de lente komt

Die eerste dagen zijn het mooist
Dezonnestralen op je huid
De lucht is blauw en ruikt nog nieuw
je voelt, je moet er uit

Dan fiets je met je jas nog dicht
Dan wil je naar die ijssalon
Twee bolletjes met slagroom
In de voorjaarszon

VAN DE REDACTIE

De winter is weer voorbij en we worden
weer vrolijk van het voorjaar, het begin
van nieuwe dingen, een nieuwe start!

Groeten,
Conny, Lidiana, Annelies en Ine



Veertig dagen de tijd

In deze veertigdagentijd mogen wij op de uitnodiging van Jezus ingaan Hem te volgen. Dat dit in ons geloof een gave mag zijn krachtens de Geest die Jezus bezielde is een gave, maar dat het daarmee ook een opgave is mag duidelijk zijn.

In het evangelie van de eerste zondag van de veertigdagentijd wordt dit duidelijk gesteld: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Lucas, 4, 1-13 Hetgeen Jezus zegt op de vraag van de verleider wil ons een richting geven voor deze veertigdagen. In de eerste prefatie van de veertigdagentijd wordt dit uitgesproken in de tekst: Want Gij gunt uw gelovigen jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleeg op het bidden, grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van groter trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd. Een God die voor ons wil zijn als een barmhartige Vader, zichtbaar geworden in Jezus, Christus die de weg ten einde ging en ondanks de verheerlijking op de berg Thabor Lucas 9,28b-36, waarover we horen op de tweede zondag niet bleef steken in zijn verheerlijking maar zijn weg vervolgde om door lijden en dood heen het leven te geven aan hen die in geloof, hoop en liefde met Hem die weg te gaan. Hoe we deze gestalte geven wordt ons niet opgelegd maar mogen wij in vrijheid keuzes maken. Een vrijheid die niet een vrijblijvendheid inhoudt maar eerder een uitdaging.

Ook in de evangeliën op de zondagen die volgen, mogen wij horen dat er een barmhartige vader naar ons uitziet. Lucas 15,1-3.11-32 Een God die in Jezus laat zien niet te oordelen. Johannes 8, 1-11. Dit mag dan een uitnodiging zijn om zo in de Goede Week de drie heilige dagen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag te vieren. Witte Donderdag de avond voor Zijn lijden en dood. De instelling van het mysterie van ons geloof, de Eucharistie. Jezus is het die ons vraagt dit te doen als een blijvende



herinnering aan Hem. Goede Vrijdag de dag waarop Hij zichzelf gaf om van ons vrije mensen te maken die niet in vertwijfeling moeten blijven steken.

Pasen de doortocht naar de verrijzenis. In die nacht herdenken wij dat de dood niet het laatste woord heeft maar het leven. Mogen wij door deze drie dagen heen het Paasmysterie ten volle beleven en met Hem en door Hem en in Hem levende stenen zijn in onze Kerk, waarin Hij de Hoeksteen is, het fundament.

Ik wens u allen een goede en bezinnende veertigdagentijd toe.

Pastor Willy Rekvelde



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Wo. en do. 9:30 tot 11:30 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Lidiana Wissink. Kopij

kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerkbijdrage of een andere reden vermelden wij graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Hulp gevraagd.

Na 10 jaar allerlei werkzaamheden te hebben verricht op het secretariaat in Noord en bij de daarvan deel uitmakende voorgangers (o.a. Jozefkerk), moet Rikie Escobosa om gezondheidsredenen haar werkzaamheden helaas per 1 april neerleggen.

Wij zijn op zoek naar een ruimere invulling van de bezetting op het secretariaat van Enschede Noord (aan de Nieuwe Schoolweg).

Het mooist is als dit in een teamverband, dus met meerdere personen zou kunnen gebeuren. Dit verlicht de werkzaamheden, geeft gezelligheid en er kan gebruik worden gemaakt van verschillende capaciteiten. Het gaat enerzijds om gastheer/-vrouwschap: mensen ontvangen, vragen beantwoorden, andere voorkomende zaken. Anderzijds zijn er ook enkele administratieve taken te verrichten die deels algemeen zijn maar ook hebben te maken met de eredienst, misintenties, bijeenkomsten etc.. Natuurlijk wordt u ingewerkt.

Heeft u belangstelling? Graag komen we in gesprek. Natuurlijk kunt u informatie inwinnen bij Rikie.

Voor verdere vragen of aangeven een taak op u te willen nemen kunt u zich melden via vicevoorzitter@katholiekenschede.nl

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St.



Vacature coördinator Enschede-Noord.

Met het vertrek van Gerard Collet zijn wij op zoek naar een **nieuwe coördinator voor Enschede-Noord**

Hoofdtak zal zijn om de verbindende schakel te zijn tussen de verschillende werkgroepen. Signaleren, coördineren, activeren, luisterend oor, schakel naar het bestuur. Van de coördinator wordt in principe geen administratieve taak verwacht.

Wilt u ons tips geven voor kandidaten, of heeft u zelf belangstelling dan kunt u contact opnemen met Joop Hassink, vicevoorzitter. (gegevens achter in dit blad).

Concert in de Sint Jozefkerk is afgelast

Het gratis concert op zondag 14 april a.s. in de Sint Jozefkerk gaat niet door.

Op deze dag vindt tevens de marathon in Enschede plaats. Volgens het koor zal de kerk moeilijk bereikbaar zijn. Men verwacht grote verkeersproblemen.



Vormen

Wij hebben het vormsel gedaan. Dat betekent dat je zelf kiest Rooms-Katholieke geloof. Toen we voor het eerst binnen kwamen, kregen we ons werkboekje en leerden de 13 andere vormelingen kennen. We kregen natuurlijk ook een lekker koekje en drinken erbij. Vanaf de tweede opkomst begonnen we in ons werkboekje te werken. We leerden verschillende dingen over het geloof. Tussen alle lessen door, kregen we ook de opdracht om ergens stage te lopen. Een van die opties was bij het Hatteler, er waren natuurlijk nog veel meer keuzes. Van de stages was de bedoeling om vanuit het geloof iets voor een ander te doen. Uiteindelijk, na alle lessen,

begon het echte werk. Namelijk de keuze of je het vormsel wilde doen. Alle dertien vormelingen hebben ervoor gekozen om het vormsel te doen. Zondag 10 februari hebben we het vormsel gedaan.

Brandon, Iris en Marre

Mooi om te zien dat kinderen zelf kiezen voor het geloof. Ik hoop dat ze in hun geloof steun kunnen vinden in mooie en minder mooie tijden.

Moeder Marre

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Perez Rivera

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke derde zondag van de maand:

kinderwoorddienst

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



TWEDEHANDS GOEDERENMARKT VAN DE ST. JACOBUSKERK OP 15 JUNI A.S.

Eindelijk is het dan zover, de zo langzamerhand traditioneel geworden "rommelmarkt" van de Jacobuskerk zit er weer aan te komen.

Vanaf nu heet het geen rommelmarkt meer maar tweedehandsgoederenmarkt, waarmee we de markt bewust ook naar een iets hoger niveau willen brengen. Dit betekent ook dat we b.v. liever geen glas, aardewerk, oude romannetjes e.d. meer innemen want daar hebben we nog heel veel van overgehouden van de vorige rommelmarkten. Om er niet in om te komen moeten wij deze spullen uiteindelijk dan toch ook weggooien omdat mensen ze niet meer willen hebben. Maar als u twijfelt kijk ik graag eerst samen met u naar de voor ons bruikbare goederen.

Laat wel duidelijk zijn dat wij u altijd dankbaar zijn voor uw betrokkenheid als u ons spullen toebedeelt, maar wij moeten nu eenmaal een schifting maken.

Zoals boven vermeld wordt de tweedehandsgoederenmarkt dit jaar gehouden op zaterdag 15 juni en beginnen we 's morgens om 10.00 u.

Dit jaar in het parochiehuis (zijn we ook minder afhankelijk van het weer) en op het terreintje tussen het parochiehuis en de kerk.

Als u spullen hebt wilt u mij dan bellen op tel.no. 0654685248, ook kunt u op vrijdagmorgen bellen met het secretariaat op no. 4315904

Namens de vrijwilligers van de St. Jacobuskerk,
Jan Kattenpoel Oude Heerink





Het bankje in de tuin van pastoor Paul....

Het is zaterdag, een heerlijke voorjaarsdag, bezig met de voorbereiding van de viering op zondag, jammer om te lang achter de computer te zitten. Een klopp op de deur: "Zin in een bakje koffie?". "Altijd!" luidt het antwoord en even later is de bureaustoel vervuild voor het stenen bankje in de tuin en is de lamp in het secretariaat vervangen door de zon!

Wie de jaarlijkse tuinviering op 15 augustus voor Maria Hemelvaart bezoekt, kent dit geheim van de Enschedese binnenstad. De tuin van de pastoor naast de Jacobuskerk, een oase van rust zomaar achter een poort op de Oude Markt.

In deze tuin vind je dit mooie stenen bankje. Plek van goede herinneringen. Inspirerende plek voor een goed gesprek. Over wat was, wat is, wat we willen, wat wel of niet kan. Over tijd en geen tijd. Over het leggen van een stevig fundament, om daarop te kunnen bouwen. Over drempels en kuilen waar je soms over of langs moet. Over mogelijkheden en onmogelijkheden. Over weidse uitzichten die zich onverwacht voordoen. Over hoop en vertrouwen.

Een bank in een zonnige tuin vol ideeën en inspiratie in deze veertig dagen tijd op weg naar Pasen. Als dat geen mooie gedachte is?

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



'Tafel van Verbondenheid' op Witte Donderdag

Evenals 2 voorgaande jaren, vieren we in de parochiezaal van de Sint Jan, Witte Donderdag met een 'Tafel van Verbondenheid'.

De 'Tafel van verbondenheid' is fijn, voor ieder die anders wil vieren dan in een traditionele viering. De vorige keren hebben deelnemers het erg gewaardeerd.

Tussen 18.00 en 19.00 uur is jong en oud welkom om samen een feestelijke broodmaaltijd te nuttigen, samen te zingen, te luisteren naar mooie gedichten en muziek en het verhaal van de voetwassing van Jezus. In verband met de boodschappen vragen wij jou en u zich **uiterlijk maandag 15 april op te geven** bij één van onderstaande contactpersonen. De Tafel van verbondenheid is een activiteit voor iedereen. Ook gezinnen met kinderen zijn van harte welkom! Het is intiem en gezellig en een mooie manier om je geloof heel praktisch samen met andere mensen inhoud en vorm te geven. Pastor Frank de Heus viert mee. U kunt zich opgeven bij:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Theresy Kolman, 434 1393

Karl Grabmaier, 433 50 60

José Heitbrink, 431 6209





Palmpasen

Zondag 14 april is het Palmpasen. Ook dit jaar mogen de kinderen zingend met hun mooi versierde Palmpasen-stok in optocht door de kerk. Zaterdag 13 April kunnen kinderen die nog geen stok hebben er één maken in de parochiezaal van de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat 251 van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. **Aanmelden voor het maken van een palmpasenstok is noodzakelijk.** Er is plek voor 30 kinderen. Ook wordt er een **bijdrage van 2 euro per stok** gevraagd.

Aanmelden kan bij Valery Maduro op valerymaduro@gmail.com of 053-477 11 97 of 06-47 41 65 29
En bij Annelies Tenbergen op AnneliesT@kpnmail.nl of 053-476 86 67

De Roef

In het wijkcentrum "de Roef" is er elke donderdagmorgen een redelijk goed bezochte viering. Vaak is het een Woord- en Communie-viering, maar soms ook een Eucharistieviering.

Gezelligheid komt niet te kort, er is steeds een nazit met koffie drinken en veel praten met elkaar. Heel gezellig.

Echter één ding werkte daar niet zo als dat bedoeld was: Er was daar een telefoon waar naar gebeld had kunnen worden op de donderdag ochtend (zo als dat ook in Pelgrim vermeld was) maar dit gebeurde zo goed als n o o i t!

Nu was er bij de St. Jankerk behoefte aan een

telefoon om in de "parochiezaal" te gebruiken, want die zaal is net buiten bereik van de lokale telefoon installatie. Zo een overbodige telefoon in de Roef is dan een uitkomst. Die telefoon is dus nu naar de zaal van de St. Jan verhuisd, voornamelijk voor intern gebruik – heb ik begrepen.

In de Roef zijn we dus niet meer via het eerder genoemde telefoon te bereiken. Contactpersoon Carina Meijer weet wel de mensen die daar (b.v. als koster of gastvrouw/heer) aanwezig zijn te bereiken. Dat zou dus een uitkomst zijn voor wie die contact nodig heeft.

Wij gaan er van uit, dat dit weinig (of niet) voor zal komen, maar de vrijwilligers die in de zaal van de St. Jan werken zijn blij met de mogelijkheid om daar gebeld te kunnen worden en te kunnen bellen.

Met de hoop op een goede voortzetting van de samenwerking,

Karl Grabmaier (ondersteuning viering de Roef vanuit de pastoraatgroep zuid)

Sam's kledingactie

Op **zaterdag 11 mei** is er weer een kleding inzameling voor mensen in nood.

'S morgens tussen 10 en 12 kunt u uw afgedankte, maar nog draagbare kleding in gesloten zakken inleveren bij de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251.

Als u alvast begint te verzamelen dan hebben we vast een hele mooie opbrengst in mei!

Henk Thüss

Kinderwoorddienst in de Sint Jan

Gedurende de Vastentijd zal er in de Sint Jan drie keer kinderwoorddienst zijn: in de vieringen van 10.00 uur op zondag 17 en 31 maart, en 14 april (Palmpasen).

In gesprek met...

Naar aanleiding van ons voornemen in gesprek te gaan met de oud-parochianen van de Pauluskerk, kreeg het bestuur signalen dat ook op andere plekken daar behoefte aan is. Daarom wordt u uitgenodigd voor de volgende bijeenkomsten.

Maandag 1 april 19.00 uur **Verrijzeniskerk**, in de parochiezaal bij de Verrijzeniskerk.

Donderdag 4 april 19.00 uur **Ariënskerk**, in de Roef.

Dinsdag 16 april 19.00 uur **Mariakerk**, in de Kajuit.

De bedoeling is om de parochianen van deze voormalige parochies de gelegenheid te geven met het bestuur in gesprek te komen over wat er in het fusieproces gebeurd is en hoe men nu tegen een aantal zaken aankijkt, suggesties heeft etc. Er is gelegenheid voor vragen in de ruimste zin.

Om te weten op hoeveel mensen we ongeveer moeten rekenen wordt u verzocht u per email (secretariaat@katholiekenschede.nl) of telefoon 053-711 34 59, op te geven.

Bestuur St. Jacobus de Meerdere,
Joop Hassink, vicevoorzitter.

Wist u dat?

- .. er zich inmiddels meer dan 30 personen hebben opgegeven voor de Lourdesreis?
- .. dat er door de week, buiten het weekend dus, er wel 10 vieringen zijn? Zie hiervoor ook elders in deze Pelgrim.
- .. dat deze meestal heel kleinschalig zijn?
- .. dat we in april ruimte bieden voor gesprekken met parochianen van de voormalige parochies Verrijzenis, Maria en Ariëns? Zie elders in deze Pelgrim
- .. dat onze vormelingen zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse vormelingendag van het vicariaat? In Borne.
- .. dat er in onze parochie een lectorencursus van start gaat? Belangstelling?
- .. dat we alle vrijwilligers enorm dankbaar zijn?
- .. zij het vooral moeten doen met de slogan: "vrijwilligers zijn onbetaalbaar"?
- .. voor velen het elkaar ontmoeten ook een motivatie is om vrijwilligerswerk te doen.
- .. er na de weekendvieringen, en vaak ook na doordeweekse vieringen, altijd koffie is?
- .. ook daar elkaar ontmoeten een belangrijke zaak is?
- .. wij ook de mensen die zich daar nog wat onwennig voelen van harte uitnodigen? Stap over de drempel en ontmoet veel leuke mensen.
- .. het bestuur gevraagd is te bevorderen dat in de drie kerken op een uniforme wijze geïmplementeerd wordt?
- .. wij de komende 5 jaar meer dan €600.00,- moeten investeren in het groot onderhoud van onze gebouwen?



Sociale Werkvoorziening in Gambia

Dit is het centrale doel voor de **Vastenactie in 2019 in Enschede**. Kustplaats Serekunda is de grootste stad van Gambia. Dit is de tweede keer dat Vastenactie het project van de Stichting Fajikunda van Hennie en Winnie van der Meer uit Lonneker steunt. Wegens succes geïmplementeerd. De bestaande kaarsenmakerij, naaiatelier en zeefdrukkerij worden uitgebreid met nieuwe faciliteiten. Hier vinden mensen met een beperking een beroep waarmee ze zichzelf en wellicht ook een aantal mensen om hen heen kunnen onderhouden. En ze vinden hun zelfrespect terug.



Er komt een schoenmakerij. Om kosten te besparen en om verzekerd te zijn van een meer stabielere en constante energievoorziening voor alle activiteiten, komt er een zon-energie installatie. En de vervoerscapaciteit wordt vergroot. Hiermee hoopt het project helemaal zelfstandig te kunnen worden.

Op zondag 7 april 2019, 5e zondag in de veertigdagentijd, zal in de St Jan tijdens de liturgie de vastenactie centraal staan. Op de andere zondagen op andere kerklocaties zal er zeker ook aandacht besteed worden aan het vastenactie project Sociale Werkplaats in Gambia. St Jan, Haakbergerstraat, aanvang 10 uur. Voorganger: Pastor Frank de Heus, mmv het Gem. koor St. Jan-H. Michaël

En u kunt daarmee helpen, op 5 verschillende manieren:

1. Een bijdrage via de vastenactie **collecte-enveloppen** die u aantreft in deze Pelgrim. Deze kunt u tijdens de veertigdagentijd in alle 3 kerklocaties deponeren in de daarvoor bestemde bussen.
2. Tijdens de 40dagen tijd zal in alle 3 kerklocaties elke zondag een **2e collecte** gehouden worden
3. Deelname aan de **oecumenische sobere maaltijd** in de Ontmoetingskerk. Dinsdag 16 april, aanvang 17:30. Opgave: rinavdhulst@kpnmail.nl
4. **Sponsor** Samer Moussa, Enschedees MOV lid. Hij gaat meedoen aan de Haaksbergse 10 mijlloop op 24 maart. Hoe: Samer is zeer regelmatig te vinden in de Jacobuskerk als acoliet. Of stuur een email naar mov.enschede@gmail.com
5. Ten slotte kunt u uw bijdrage **direct overmaken** aan de speciale rekening die de Stichting Fajikunda voor dit project heeft opgezet: NL42 RABO 0335 2535 12 t.n.v. de Stichting Fajikunda onder vermelding Vastenactie Gambia.

Ook in de samenwerkende parochies van Haaksbergen en Losser zijn er veel activiteiten voor dit bijzondere Vastenactie project in Gambia. Meer informatie daarover kunt u vanaf 1 maart vinden op:

<https://www.swgambia.com/vastenactie>
<http://handenwassen.blogspot.nl>

VASTENACTIE

Adventsactie 2018

De opbrengst van de Adventsactie 2018, "opvang straatkinderen in Rwanda" is geweest: St.Jozef 245,61, St.Jacobus 194,66 en St.Jan 520,81.

Alle gevers en ook alle helpers: hartelijk dank.



Gerard Collet neemt afscheid

Wegens drukke werkzaamheden in Winterswijk heeft Gerard Collet moeten besluiten te stoppen met zijn werkzaamheden voor de parochie. Misschien tekenend voor hem is dat hij dat pas doet op het moment dat hij ziet dat er meer mensen aan boord komen om taken op te pakken.

Meer dan 20 jaar heeft Gerard zich intensief ingezet voor katholiek Enschede. Onder andere als vicevoorzitter van de Mariaparochie. In die functie maakte hij al in de vorige eeuw de fusie met de H.Geestparochie mee. Ook tijdens de vuurwerkramp vervulde hij als vicevoorzitter een steunende rol. Het besluit om de Mariakerk na de vuurwerkramp wel te restaureren was een ander ingewikkeld dossier waarmee hij werd geconfronteerd. Los hiervan regelde hij lange jaren de parochieadministratie.

Het waren de gedreven inzet en de ruime kennis die pastoor Monnikhof er toe bracht hem in 2016, na de bestuurscrisis, als adviseur van het bestuur te vragen. Hij heeft zich de afgelopen jaren goed van deze taak gekweten. Zijn omgeving schetst hem

als praktisch man en gemakkelijk in de contacten.

Eerder al kreeg Gerard voor zijn verdiensten het Jacobusinsigne.

Zondag 24 februari hebben bestuur, pastores, adviseurs en secretariaatsmedewerkers in een gezellige bijeenkomst ten huize van de pastoor afscheid van Gerard genomen. Gerard ontzettend bedankt voor je enorme inzet in de afgelopen decennia.

Bestuur St. Jacobus de Meerdere

Vacature coördinator Enschede-Noord

Met het vertrek van Gerard Collet zijn wij op zoek naar een

nieuwe coördinator voor Enschede-Noord

Hoofdtak zal zijn om de verbindende schakel te zijn tussen de verschillende werkgroepen. Signaleren, coördineren, activeren, luisterend oor, schakel naar het bestuur. Van de coördinator wordt in principe geen administratieve taak verwacht. Wilt u ons tips geven voor kandidaten, of heeft u zelf belangstelling dan kunt u contact opnemen met Joop Hassink, vicevoorzitter. (gegevens achter in dit blad).



KRONIEK

Er zijn de afgelopen periode geen overledenen en doopjes geweest in onze geloofsgemeenschap.

Daarom is er plek voor dit gedicht.....

Mijn geboortegrond Twente

Ik weet niet of ze er iets toe doen
die talloze toevalligheden.

Zo kwam ik bijvoorbeeld ergens ter wereld
maar waarom ik en waarom daar
hoe oneindig klein was die kans
dat er gebeurde wat er gebeurde

als je denkt aan dat oneindige aantal
mensen dat deze aarde nooit en nergens
zal zien. En bovendien:

die toevallige man en die toevallige vrouw.
Zij hebben mij verteld wie ik was
en waar ze me hadden gevonden
dit ben je, zeiden ze, hier ben je.

Mijn herkomst is te raadselachtig
om te beschrijven, te vanzelfsprekend
voor meer uitleg dan deze:
ik ben omdat ik er ben.

Ik lees in het bijbelboek Psalmen
en herinner mij hoe mooi Twente is.

Er moet een toevallige god zijn

Rutger Kopland
(PS. van R.H. van den Hoofdakker; 1934)



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 16/17 maart 2e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur B. Dieben Kinderwoorddienst All Together
Dinsdag 19 maart Feest van St. Jozef	Eucharistieviering Dinsdag 19.00 uur P. Daggenvoorde		
	Samenzang		
Weekend 23/24 maart 3e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur T. Hannink Vocal Moments	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Samenzang
Maandag 25 maart Maria Boodschap		Eucharistieviering Maandag 19.00 uur P. Daggenvoorde Samenzang	

Lezingen bij de zondag

17 maart

Gen. 15, 5-12, 17-18
Fil., 3, 17 - 4, 1
Luc., 9, 28b-36

24 maart

Ex. 3, 1-8a, 13-15
1 Korinte, 10, 1-6, 10-12
Luc., 13, 1-9

31 maart

Joz. 5, 9a, 10-12
2 Korinte, 5, 17-21
Luc. 15, 1-3, 11-32

7 april

Jes. 43, 16-21
Fil. 3, 8-14
Joh. 8, 1-11

14 april

Luc. 19, 28-40
Jes. 50, 4-7
Fil. 2, 6-11
Luc. 22, 14 - 23, 56

Elke tweede zondag van de maand viert de Maronitische kerk Maria Koningin van het Oosten om 13.00 uur in de St. Jankerk.

Op de vrijdag voorafgaand aan deze zondag is er Rozenkrans bidden met vrouwen, om 18.30 uur in de parochiezaal van de St. Jankerk, aansluitend is er koffiedrinken.

Iedereen is van harte welkom.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 30/31 maart 4e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur H. v.d. Hulst Kinderwoorddienst Come Back
Weekend 6/7 april 5e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Viering bijzondere dagen in de Jacobuskerk

In de stedelijke pastoraatsgroep zijn we op zoek gegaan naar gelegenheden om parochianen van heel de parochie bij elkaar te brengen. We kwamen uit op de vieringen van tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en Hemelvaart. Er zal dan één viering voor heel de parochie zijn in de Jacobuskerk, midden in de stad. Naast het feest van Jacobus de Meerdere, dat midden in de zomervakantie valt, creëren we zo momenten om elkaar - als parochianen - vierend en koffie drinkend te ontmoeten en beter te leren kennen.

Het is een manier om te werken aan de stads-brede geloofsgemeenschap, die we graag willen zijn. Voor de viering van tweede Paasdag om 10.00 uur in de Jacobuskerk is het 'team' Jozef (koster, lector, acolieten, collectanten) uitgenodigd om een aantal taken in de viering te verzorgen. Pastor Willy Rekveld gaat voor. Het Ariënskoor ondersteunt de zang.

Collecteschema 2019

- 6 maart t/m 21 april - Bisschoppelijke Vastenactie
- 20 + 21 april - Parochiële Caritas Instelling, collecte voor eigen parochie (tijdens eerste collecte in de viering)
- 11 + 12 mei - Roepingenzondag
- 1 t/m 9 juni - Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
- 22 + 23 juni - Lourdescollecte, collecte voor eigen parochie



Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-16.00 uur (voorlopig gesloten ivm schade)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

(20 febr., 20 mrt., 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec.)

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 11.00 op

Zondag **17 maart**, 2e zondag van de veertigdagentijd: (Lucas 9, 28b-36)

Thema :Luister naar wat Jezus jou te zeggen heeft.

Zondag **24 maart**, 3e zondag van de veertigdagentijd: (Lucas 13, 1-9)

Thema Geef het nog een kans!

Zondag **31 maart**, 4e zondag van de veertigdagentijd: (Lucas 15, 1-3. 11-32)

Thema: Er is altijd een weg terug.

Zondag **7 april**, 5e zondag van de veertigdagentijd: (Johannes 8, 1-11)

Thema: Wie werpt de eerste steen?

Op zaterdag 13 april kunnen er weer Palmpasestokken gemaakt worden in de parochiezaal van de St. Jozefkerk. We beginnen om 10.00 uur. Graag opgeven via de mail (louisemeulenbroek@hotmail.com) t/m zondag 7 april.

Op **zondag 14 april** lopen we dan mee in de Palmpasen processie in de kerk, die begint om 11.00 uur.



EVENEMENTEN

Markus Passion

In de aanloop naar Pasen is er weer een aantal uitvoeringen over de laatste dagen van Jezus te zien en te beluisteren.

Eén hiervan is op **zaterdag 13 april 2019** om 16.00 uur in de St. Jacobuskerk op de oude Markt in Enschede.

Hier zal Harmonie Orkest Twente o.l.v. Jacob de Haan de Markus -Passion uitvoeren.

Deze bewerking van het paasverhaal is gecomponeerd door Jacob de Haan en is geschreven voor mezzosopraan, bariton,

verteller en symfonisch blaasorkest.

Het belooft een prachtige uitvoering te worden van het aloude lijdensverhaal.

De solisten zijn Helen Katja Rothfuss (sopraan), Marco Vassali (bariton) en Ab Nieuwdorp (verteller). Ab Nieuwdorp is met name bekend als presentator van het Radio 4 programma De Klassieken.

Sluit uw middag winkelen af met deze fraaie muzikale voorstelling en kom op zaterdag 13 april naar de oude Markt .

PSALM PASEN TOUR – THE PSALM PROJECT

**VRIJDAG 29 MAART 2019, ONTMOETINGSKERK ENSCHEDE
VARVIKSINGEL/HOEK DR.J.WAGENAARSTRAAT
7512 EK ENSCHEDE
AANVANG 20:00 UUR**

De concerten van The Psalm Project zijn inmiddels een begrip in Nederland. Met een eigentijdse vertaling van de psalmen worden de bezoekers getraakteerd op sfeervol en verrassend concert. Jong en oud zullen aangesproken worden door prachtige liederen die de band ten gehore zal brengen. Het geheel wordt afgewisseld met verhalen, luisterliederen en momenten om mee te zingen. Het concert duurt 75 tot 90minuten zonder pauze.

Reserveer je kaarten via www.zingenindekerk.nl

Er zal een collecte worden gehouden voor kerk in actie.

Het belooft een mooie avond te worden.

Er is na het concert gelegenheid om nog even na te praten met daarbij koffie/thee/fris voor 2 euro



Doet u mee met de Sobere Maaltijd in de Vastentijd?

Welkom op dinsdag 16 april a.s. van 17.30-18.30 uur
in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 Enschede

In de vastentijd, de periode tussen Aswoensdag en Pasen, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.

Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van (of je beperken in) bv. alcohol of roken, van snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden. Je moet meestal wel even wennen, en dat waar je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer. Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, van vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een land met veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen.

En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.

Sobere zijn en over solidariteit nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele Veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in deze weken. We eten dan samen heel eenvoudig en sober, we sparen wat geld uit dat we samen bestemmen voor een project van de **Vastenactie 2019** dat de

gehandicaptenzorg in **Gambia in Afrika** wil verbeteren. We denken na, bidden en zingen en hebben het gevoel dat we er niet alleen voor staan, dat we deel uit maken van een wereldwijd verband waarin we verantwoord met onze aarde willen omgaan. Deze maaltijd wordt georganiseerd door de verschillende kerken van Enschede en heeft een oecumenisch karakter.

Voelt u hiervoor en wilt u met ons meedoen?

Dan bent u van harte welkom op **dinsdagavond 16 april a.s.** (dinsdag vóór Pasen) van **17.30 tot 18.30 uur** in de zaal van de **Ontmoetingskerk** aan de Varviksingel in Enschede. We gebruiken een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen en uw vrijwillige bijdrage is welkom voor het genoemde Vastenactie-project.

Wilt u uw komst even doorgeven aan een van de onderstaande leden van de voorbereidingsgroep vóór 16 april. Alvast bedankt en van harte welkom. Ons e-mailadres is: rinavdhulst@kpnmail.nl meld dat u deelneemt in Enschede

Namens de groep:

Els Kortman tel. 053 4325531

Rina van der Hulst tel. 053 5723440

Henriette Gerzee tel. 053 4357235

Vrijdag 22 maart a.s. start wekelijks Coventry-gebed

Op vrijdag 22 maart a.s. zullen we vanuit verschillende Enschedese kerken met het wekelijkse 'Coventry-gebed' beginnen. Een korte viering elke vrijdag tussen de middag die op enkele honderden plaatsen wereldwijd gehouden wordt en waarbij gebeden wordt om verzoening en om vergeving voor de verdeeldheid in de wereld en in de stad. Het gebed zal elke vrijdagmiddag plaatsvinden om 13.00 uur in de Wintertuin van de Wonne (Noorderhagen 25).

Wat is het Coventry-gebed?

In de nacht van 14 november 1940 werd de middeleeuwse kathedraal van het Engelse Coventry door een Duits bombardement verwoest. Toen hij de volgende dag door de puinhopen liep van wat eens zijn trotse kerk was, zag de deken van kathedraal enkele grote dakspijkers liggen in de vorm van een kruis. Voor hem het teken om niet op te roepen tot wraak maar tot verzoening.



Na de oorlog werden bezoeken gebracht aan door het oorlogsgeweld verwoeste Duitse steden en ontstond het initiatief om in Engeland en Duitsland, in Amerika, andere Europese landen en inmiddels wereldwijd op elke vrijdag rond het middaguur met een zgn. 'Coventry-gebed' stil te staan bij en vergeving te vragen voor de verwoestende verdeeldheid die wij mensen, steeds weer langs andere scheidslijnen, in stand houden.

In Nederland wordt dit Coventry-gebed elke week in verschillende kerken gehouden. In de eerste plaats in steden die tijdens de oorlog zwaar gebombardeerd werden: Rotterdam, Den Haag (Bezuidenhout), Nijmegen, Arnhem, Deventer. Maar ook de Domkerk in Utrecht doet mee. En aan de andere kant van de grens de Andreaskirche in Münster.

Waarom vanaf 22 maart?

Op 22 maart 1945, tien dagen voor de Bevrijding, vond het één na grootste bombardement op Enschede plaats dat vooral de woonwijken direct ten zuiden van de binnenstad trof. De daar na de oorlog aangelegde Boulevard 1945 herinnert er nog aan. Ook andere plaatsen in Twente (Nijverdal, Goor, Haaksbergen), maar vooral in het aanpalende Westmünsterland werden die dag zwaar gebombardeerd. De stad Dülmen verdween zelfs van de aardbodem.

Op vrijdag 22 maart a.s zullen we niet alleen daarom, maar ook betrokken op de verdeeldheid in de wereld en de stad van nu,

vanuit verschillende Enschedese kerken met het 'Coventry-gebed' beginnen. Bij dat begin zal ook een delegatie uit Dülmen aanwezig zijn waar diezelfde dag ook een begin gemaakt wordt met het Coventry-gebed. Daar zullen dan ook weer mensen vanuit Enschede bij aanwezig zijn. Verzoenen doe je immers over en weer.

Pelgrimage

Ook willen we met een groep vanuit Enschede naar de jaarlijkse 'Pelgrimage' in Coventry die in de week van Hemelvaartsdag (27 t/m 31 mei) zal plaatsvinden en waar het in Coventry vervaardigde zgn. 'Cross of Nails' wordt uitgereikt aan nieuwe locaties waar het Coventry-gebed gehouden wordt. Eerdere deelnemers spreken van een indrukwekkende ervaring en we hopen die met een aantal mensen te kunnen delen.

U bent van harte uitgenodigd aan het wekelijks Coventry-gebed deel te nemen en hier eventueel een bijdrage aan te leveren. Mensen die interesse hebben om op 22 maart mee te reizen naar Dülmen, in de week van Hemelvaartsdag naar Coventry en/of zo af en toe het Coventry-gebed willen leiden, kunnen contact opnemen met de kerngroep via coventry@pgenschede.nl

De Kerngroep in voorlopige samenstelling: Carla Berbeé, Diet Boes, Hans Roordink en Jan Schaake

- Nederlandse tekst van het Coventry-gebed / Gebed voor Vrede en Verzoening:

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen)

Vader vergeef

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse

Vader vergeef

Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort

Vader vergeef

De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.

Vader vergeef

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen

Vader vergeef

Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen

Vader vergeef

De begeerte, die de lichamen van mannen vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt

Vader vergeef

De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God

Vader vergeef

Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft (Efeziërs)



Uitnodiging verslag actie kerkbijdrage.

Bij deze worden **alle** vrijwilligers die de enveloppen van de kerkbalans hebben rondgebracht uitgenodigd voor een avond waarop verslag van de resultaten wordt gedaan.

Donderdag 21 maart om 19.00 uur bij het Dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2.
Opgave graag via secretariaat@katholiekenschede.nl

Bestuur St. Jacobus de Meerdere

Veel gestelde vragen en ook niet veel gestelde vragen.

Kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

Ja dat kan zeker, want samen maken we wat moois. Als geloofsgemeenschap steunen we voor een groot deel op vrijwilligers, die op hun eigen manier hun steentjes bijdragen.

Voor onze parochie kunnen we nog wat helpende handen gebruiken. Er zijn verschillende gebieden waar vrijwilligers actief zijn. Hieronder leest u / lees je korte omschrijvingen. Zit er iets bij dat bij u / je past? Neem contact met ons op via de e-mail met ons centrale secretariaat, secretariaat@katholiekenschede.nl of schiet iemand van de vrijwilligers aan of kom langs op het Parochieel Dienstencentrum Enschede. Voor alles geldt natuurlijk: hoe groter de ploeg is, hoe minder vaak iemand "aan de beurt" is. Maar het is ook gewoon leuk om te doen en leuk om ergens aan bij te dragen, al is het maar af en toe, maar ook met regelmaat in een team. Zo leren we elkaar kennen en zorgen we voor mooie vieringen met elkaar.

Kosters

De kosters maken de kerk netjes op orde voor de vieringen, verzorgen de collecte en assisteren bij de viering.

Lectoren

De lectoren lezen voor tijdens de viering en zijn als het ware de verbinding tussen de parochie en de voorgangers. Als lector krijg je hulp om te oefenen met voorlezen en meestal de teksten van tevoren aangeleverd.

Acolieten

De acolieten dienen tijdens de vieringen. Ze assisteren de voorganger.

Koffieschenken

Na de vieringen wordt koffie en thee gedronken, zodat de geloofsgemeenschap elkaar kan leren kennen en elkaar kan ontmoeten. Er kan nagepraat worden over de viering of gewoon sociaal samenzijn. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de koffieschenkers!

Pelgrim rondbrengen

Pelgrim wordt rondgebracht door vrijwilligers. Dit is eens in de maand, 10 keer per jaar. De wijken zijn verdeeld zodat men bijvoorbeeld in eigen buurt kan rondbrengen.

Het lijkt mij leuk om gastvrouw/heer te zijn, kan dat ook binnen de parochie?

Ja dat kan, op dit moment zoeken wij iemand die gastvrouw/heer en/of enige lichte secretariële/administratieve werkzaamheden wil verrichten voor secretariaat Noord.

Hebt u / je interesse, neem dan contact op met ons bestuur, te bereiken via e-mail bestuur@katholiekenschede.nl

Kan ik de Pelgrim ook digitaal lezen?

Ja dat kan, op onze website <https://www.katholiekenschede.nl> treft u zowel de nieuwe Pelgrim alsook een archief aan, zodat u altijd een artikel kunt terugvinden.

De kaarten van de kerkbalans zijn nog steeds niet opgehaald. Wat nu?

Voor een goede administratie is het belangrijk deze wel te ontvangen. U kunt ze, zonder postzegel, opsturen naar: Parochiebestuur parochies Enschede, Antwoordnummer 2395, 7500 WB Enschede.

Als ook dat niet mogelijk is kunt u de gegevens telefonisch doorgeven aan ons secretariaat: 053-711 34 59



R.K Erfgoed: Palmzondag



Foto's: Secil Arda

Het **Rijksmuseum Twenthe** aan de Singel heeft een unieke wereldcollectie religieuze kunst waaronder deze Palmezel met Christus, gemaakt in Zuid-Duitsland rond 1300. Het museum legde enkele jaren geleden vanaf het station richting het museum stoeptegels. Deze tegel met de Palmezel met Christus ligt aan de Molenstraat.

John Schiffl
Stichting Behoud Sint Josephkerk

Concert in de Sint Josephkerk is afgelast

Het gratis concert op zondag 14 april a.s. in de Sint Josephkerk gaat niet door. Op deze dag vindt tevens de marathon in Enschede plaats. Volgens het koor zal de kerk moeilijk bereikbaar zijn. Men verwacht grote verkeersproblemen.



Jongerenreis

Follow St. Patrick

We reizen door Ierland waar St. Patrick in de 5^{de} eeuw het christelijk geloof verspreidde. We bezoeken de plaatsen die belangrijk zijn geweest in zijn leven, vieren de Eucharistie en maken kennis met de fraaie natuur en de levendige steden en stadjes in Ierland. In de voetsporen van St. Patrick gaan we naar de 'roots' van het christelijk geloof in onze streken. Zo krijgt ons eigen geloof ook een impuls. Ga je mee?

8-daagse touringcar reis (opstapplaats: Utrecht), overnachting in hotels.

Wanneer: 20 t/m 27 juli 2019

Reisprogramma: Vanuit Utrecht reizen wij per touringcar (Pelikaan reizen) naar Calais, per ferry naar Dover, overnachting in Birmingham, reis naar Holyhead en per ferry naar Dublin. Overige plaatsen: Downpatrick, Armagh, Lough Derg, Knock, Croagh Patrick.

Voor wie: jongeren tussen 16-35 jaar

Reisleiding: Pelikaan reizen

Pastorale leiding: Rector Patrick Kuipers en vicaris Hans Pauw

Kosten: € 849

Aanmelden: vóór 20 mei via www.jongaartsbisdom.nl

Meer informatie: www.jongaartsbisdom.nl en vicaris Hans Pauw, e-mail: pauw@artaartsbisdom.nl of tel.: 06 30162927



Kinderkamp

In het begin...

“In het begin.” Dit zijn de eerste drie woorden van het eerste Bijbelverhaal. Tijdens dit kamp staan we stil bij dit thema door te luisteren en na te denken over het scheppingsverhaal, Adam en Eva in het paradijs en de toren van Babel. In de Eucharistievieringen aan het begin en het einde van de week gaat het over de roeping van de eerste leerlingen en het dubbelgebod van de liefde, het eerste beginsel van ons geloof.



Tijdens het kamp gaan we natuurlijk ook heel veel spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen en nog veel meer.

Dus wil je graag iets moois meemaken, samen met andere kinderen? Meld je dan snel aan voor het kinderkamp 2019!

- Wanneer:** 3 t/m 8 augustus 2019
- Waar:** Kampeerboerderij De Heidebloem,
Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
- Voor wie:** jongens en meisjes van 7 t/m 13 jaar
- Aantal deelnemers:** maximaal 30
- Hoofdleiding:** Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten
- Kosten:** € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = € 195 i.p.v. € 250).
- Aanmelden:** Liefst vóór 1 juni via www.jongaartsbisdom.nl
- Meer info:** Jacqueline Kolfschoten, e-mail: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 29015399



Wandel de kerk uit in Verwondering



rond Deurningen

De Werkgroep Meditatieve Wandelingen organiseert vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen een wandeling van ca. 12 km. Het thema van deze wandeling is "Verwondering". Vanzelfsprekend krijgt het meditatieve karakter van de tocht alle aandacht.

Wanneer: zaterdag 23 maart 2019

Startpunt: vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen

Kosten: na afloop vrije gift.

Opgave: noodzakelijk bij het secretariaat van Lumen Christi i.v.m. koffie en thee onderweg.

**Water
verandert
alles!**

263 Miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor water. In ontwikkelingslanden wordt zo'n 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen.

Help mee!

Samen kunnen we levens veranderen. Een waterput kost bijvoorbeeld gemiddeld € 25 per persoon.

www.vastenactie.nl



IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

Algemeen Niet
dwingende stichting
ANBI



VASTENACTIE

EEN ACTIE VAN STICHTING BVA



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 4 - 2019

woensdag 20 maart 2019
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 11 april 2019



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische zaken
Carina Adduci, secretaris

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kempen, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

E-mailadres caritas@katholiekenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



190 JAAR

UITVAARTZORG VARVIKSINGEL

Met overtuiging

Uw herinnering, onze zorg

053 432 19 55 • uitvaartzorgvarviksingel.nl

Fleurop

Jouw favoriete bloemist

MIMOSA

Korte Hengelosestraat 27
7511 JA Enschede
053 - 430 52 96

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 - 433 58 44
E-mail: info@renokap.nl
www.renokap.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen

Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan! ANBI status

Stichting Het Ariëns-Comité

NL 67 RABO 001 1804 1738

www.arienscomite.nl

 **Seinen** *assurantiekantoor*
geld(t) als de beste



Ir.M. Schefferlaan 49

7556 CP Hengelo (ov)

074-2424882

www.seinen-assurantien.nl



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling

uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

leder einde
is ook
een begin.

Vredenhof
uitvaartverzorging

1869 - 2019
150
JAAR VREDEHOF

Vredenhof Enschede

Bel 088 1198 200 of
kijk op www.vredenhof.nl

Vredenhof.

In dienst van het leven.



Lizette
Jonkers-Roelofs

Johan Vrugteveen





LENTEKRIEBEL



KIK

Hóppekee. Wat is dat toch? Kikker zit op zijn wijwaterbakje en af en toe maken zijn poten zomaar een sprong! Daar komt mevrouw Bontje met haar bezem. Het lijkt wel of ze danst tijdens het vege. Hóppekee. En ze zingt erbij: 'Lala laa laa ... dan stúúr ik jou, túlpnen uit Amsterdám'. Dat liedje heeft Kikker nog nooit in de kerk gehoord. Hier gaat het altijd over Abraham en Mozes en loof en prijs ... niet over tulpen. Terwijl mevrouw Bontje door de kerk danst, komen de muizen eraan. Ze springen van links naar rechts op de lichtplekken die door het raam op de vloer vallen. 'Hóppekee, Kikker, doe je mee?!' roepen ze. 'Het is lente! Voel je de kriebel ook?' De lentekriebel, denkt Kikker dát is het. Dáárom danst alles vandaag. Even later preekt de pastoor over Mozes. 'Mozes groeide op in het paleis van de farao, rijk en verwend. Maar ineens kreeg hij de kriebel: om het ónrecht dat hij zag gebeuren.

Hoe de slaven werden geslagen en opgejut om hard te werken. Die kriebel heeft God gebruikt om het slavenvolk te bevrijden. Mozes werd hun leider. Hij kreeg ze vrij, ze mochten gáán, naar een eigen land!' En de pastoor doet voor hoe de slaven uit Egypte trokken, dansend door de woestijn. 'Zie je wel', zegt Kikker tegen de muizen. 'God laat het kriebelen bij Mozes, bij tulpenbollen en bij ons. Omdat we eropuit moeten!' 'Hoppekee!' roepen de muizen.



Puzzel

Op deze kerkvloer zie je lichtplekken. Spring zigzaggend heen en weer over de plekken en neem de letters die je vindt mee. Ze vormen een woord dat 'lente' betekent in drie Zuid-Europese talen. Begin bij de P!



Oplissing: primavera

Versje

God, U wilt niet dat wij stil blijven staan,
maar dat we dansen en leven gaan!
Daarom breekt telkens de lente aan
dat wij uw kriebel van binnen verstaan.

Kom uit je winterslaap, kom uit je hol,
de kou is verdwenen, de zon is vol,
er knallen weer bloemen uit elke bol.
Dus laten we dansen, de rock-'n-roll!



Uit de Bijbel

De Heer zei tegen Jeremia: "Als de amandelboom bloeit, is het zeker dat het binnenkort lente wordt. Net zó zeker is het dat mijn woorden binnenkort werkelijkheid zullen worden."

Jeremia 1,12

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns