

# Pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
februari 2019 / 02



*"Er zijn voor de familie  
op gepaste wijze,  
daar gaat het om!"*



Mijn naam is Berry Aarts  
ik ben de uitvaartverzorgers  
voor Yarden in Enschede  
en omstreken. Bij een  
overlijden sta ik graag voor  
u klaar met zorg en advies.  
Wilt u meer weten over  
mijn persoonlijke manier  
van werken, bel dan:  
**074 291 3231.**

Yarden Uitvaartzorg Enschede  
Voor een melding van overlijden  
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).  
[www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



**bijzonder  
goede scholen  
in Enschede**

alle informatie over de scholen vindt u  
op [www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)

Wilt u klein adverteren in Pelgrim?

Dat kan hier!

Neem contact met ons op via

[redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

# INNERBALANCE

## ENSCHEDA-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Ik loop graag een stukje met je  
mee op je levenspad om je te  
herinneren dat er nog altijd hoop is.  
Hoe kan ik je van dienst zijn?



Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



**Awareness is the key to Health**

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands  
06 - 83 181 995 • [info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl) • [www.innerbalance-enschede.nl](http://www.innerbalance-enschede.nl)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider  
Tel. 06-39 17 04 07  
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl  
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

# Pelgrim

februari 2019, nr. 2

## Inhoud

- 5** Voorwoord  
pastoor Paul Daggenvoorde
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 13** Telefonische Hulpdienst  
Caritas, overzicht 2018
- 16** Vieringenrooster
- 20** Veel gestelde vragen
- 24** Bedevaart naar Maria van  
Renkum



## VAN DE REDACTIE

Voor U ligt weer een nieuwe "Pelgrim"

Nu het buiten nog koud is en het 's avonds al iets langer licht blijft heeft U mooi iets te lezen. Lees vooral het hele blad, U ziet dan alles uit de hele parochie.

Groeten,

*Conny, Lidiana, Annelies en Ine*

## Stil!

Tegen de achtergrond van het maatschappelijk debat over grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, klinkt in het evangelie een opmerkelijk woord van Jezus. 'Zwijg stil!' Jezus had in de synagoge het woord genomen. En niet gesproken zoals schriftgeleerden deden, maar als iemand met gezag. Iemand die zelf helemaal is wat hij zegt en helder en betrouwbaar, rein, .. zegt wie hij is. Iedereen was buiten zichzelf van verbazing.

En een man, die in de macht was van een ónreine geest, begon luid te schreeuwen:

"Jezus van Nazareth wat heb jij met ons te maken? Ik weet wie jij bent; de Heilige Gods."

Waarop Jezus meteen had gezegd

"Zwijg,..stil,.."

Opmerkelijk:

Want wát déze man zegt is waar:

En toch, ..zwijg, stil,

hier geen betoog, geen debat, zelfs geen persoonlijk gesprek.

Jezus gaat niet in op wat vanuit een onreine geest wordt gezegd, zelfs al is het waar.

Ik ben van een generatie die van kindsbeen af geleerd heeft mondig te zijn. Op de Jenaplan lager school bij ons in een Zwolse wijk voerden we elke morgen het kringgesprek.

En ook in vervolgonderwijs werden we uitgedaagd ons binnenste naar buiten te brengen, 'Laat maar eens horen,..spreek je uit..!' Maar bij Jezus: "Zwijg stil,.."

Ooit werd het in een heel persoonlijk gesprek tegen mijzelf gezegd;

door een pater van wie ik geestelijke leiding ontving.

Een aanhoudend terugkerende maalstroom van gedachten liet ik in een gemakkelijke woordenvloed alle ruimte: veel hoofd en weinig ziel.

Plotseling gaf de pater met vlakke hand een ferme klap op zijn stoelleuning: ...zwijg stil!, ...tot mijn schrik, werd ik afgebroken,..

maar ook uitgenodigd eerst maar eens vijf minuten helemaal stil te zijn: ...!

Hebben wij helder van waaruit we spreken; en zelf echt contact met wat we denken en zeggen.

Zijn we rein? Of spreken we te gemakkelijk en voorbarig;

vanuit angst bijvoorbeeld, die altijd eerder dan ons vertrouwen het woord wil; de angst om onze plek en ons aanzien, onze ikkigheid, te verliezen. Als Jezus zijn leerlingen leert bidden, raadt hij ze dan ook aan om vooral niet met omhaal van woorden, en evenmin voor de bühne te bidden. Maar vanuit stilte,.. die uitzuivert.

Zoals in gebed en in een echt vriendschappelijk gesprek moeten we ook in het maatschappelijk en kerkelijk debat helder hebben van waaruit we iets zeggen, of we spreken vanuit een onreine of vanuit Gods Geest.

De stilte,.. zegt het ons.

*Paul Daggenvoorde, pastoor*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22**

**Openingstijd locatiesecretariaat:**

Wo. en do. 9:30 tot 11:30 uur.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

**Lokale Beheergroep:**

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie Pelgrim:** Lidiana Wissink. Kopij

kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-**

**bijdrage** of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

**Vieringen: zie pagina's 16-17-18**

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



## Concert in de Sint Jozefkerk

Op zondag 14 april a.s. treedt het Grensland Overdagekoor in de Sint Josephkerk op.

Aanvang is om 14.00 uur (kerk open v.a. 13.30 u). Entree is gratis.

Dit concert wordt u aangeboden door de Stichting Behoud Sint Josephkerk.





## *Komt u ook op de koffie?*

Woensdagmorgen, het gaat er levendig aan toe in het parochiecentrum. Verschillende bezoekers gaan na de viering om half tien in de Jozefkerk naar het centrum. Op naar de koffie. De kopjes staan al klaar. De koffie is bruin en lekker warm. Gesprekken komen als vanzelf op gang. Heel wat onderwerpen worden aangesneden: van politiek gevoelig tot in de persoonlijke sfeer. De lopende zaken op het parochiecentrum komen ter sprake: van haperingen in het internetverkeer tot de vuilcontainer die nodig aan de straat moet. Wie doet wat, wanneer? Af en toe lijkt het parochiecentrum op een kleine geoliede machine. Het komt op gang, gaat lopen en komt tevreden tot stilstand. Dat is toch maar weer mooi gedaan. Deze morgen was de kerkbalans onderwerp van gesprek. Al die stapeltjes enveloppen moesten de wijken in. De lopers die de moeite namen om de brieven persoonlijk te overhandigen aan de betreffende medeparochianen. "Wat intensief zeg, best wel veel, het is een gepuzzel", werd opgemerkt. Het gepuzzel leverde soms verrassende contacten op. En ach, je doet het toch niet voor jezelf maar voor het groter belang. Het groter belang werd op dat moment niet nader genoemd. Het leverde wel de stelling op dat wie gelooft geen geld nodig heeft. Gelach. "Nou, nou, ik heb de

portemonnee altijd wel bij me, hoor. Je moet toch eten! Het kan gewoon niet zonder!" Is geloven dan leven zonder zorgen? Zonder ballast? Fluitend door het leven gaan? Heeft geloven te maken met je dienstbaar opstellen? Omzien naar elkaar, zoals we in bezoekwerk zeggen? Is het opkomen voor mensen in moeilijke situaties? Zoals caritas dit al jaren doet, stil, onopvallend maar doeltreffend. Vervolgens bleef de vraag hangen: wat kan ik doen, wat wordt van mij verwacht? Wat komt op mijn pad? Waar doe ik goed aan? Vragen die niet zomaar te beantwoorden waren, maar in je binnenkamer als het ware puzzelen. Dan is het goed er niet alleen voor te staan, maar te kunnen delen aan de koffietafel. Een lach, een opmerking, een persoonlijk verhaal, een serieus gesprek kunnen je helpen richting te vinden op jouw weg van geloven. Je eigen persoonlijke weg maar toch ook samen, je gedragen weten in Gods hand. Om te proberen goed te zijn voor de mens naast je, de schepping, de wereld. Franciscus wenste ieder mens die hij ontmoette van harte de vrede toe, vrede en alle goeds.

*Lies van Veldhoven, pastoraatgroep*

## H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email: [pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl)

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Perez Rivera

Hetty Mulder

### Lokale Beheergroep:

Email:

[beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl](mailto:beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl)

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/  
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

### Bankrekening:

**NL15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** ziepagina's 16-17-18

**Elke derde zondag van de maand:**  
kinderwoorddienst

### Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



## Ziekenzalving in de Jacobuskerk.

Op dinsdag **12 maart** is er om **14.30** uur een ziekenzalving in het parochiehuis achter de Jacobuskerk aan de Walstraat.

De voorganger hierbij zal zijn pastoor Paul Daggenvoorde.

U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon 053-4762910.

Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven, zodat een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht.

Wij hopen op een goede opkomst.

*De Bezoekersgroep.*





## Zomaar een vrijdagochtend in de Jacobuskerk.....

Rond de klok van half 9 draait de eerste sleutel in het slot van de poort naast de kerk. De koster! Voor de viering van half 10. Want in de winter moet de kachel iets vroeger aan, zeker nu we in de kerk vieren. Vroeger hielden we de vrijdagochtendviering in de sacristie, maar die is twee maatjes te klein geworden. Een mooie ontwikkeling: meer mensen voelen zich aangetrokken door de kleinschalige vrijdagochtendviering. De zijbeuk raakt steeds beter gevuld en daar zijn we heel blij mee. Vanaf 9 uur komen de kerkgangers binnen, de koster is inmiddels druk met het op de juiste plaats zetten en leggen van alles wat de voorganger nodig heeft tijdens de korte viering. En tegen de tijd dat de viering in de kerk begint, is ook in het parochiehuis (achter de kerk) de kachel aan en kun je daar de eerste koffie ruiken.

Veel vrijwilligers zijn op vrijdagochtend aanwezig in het parochiehuis voor overleg, na de viering komen ook de kerkgangers en is het een gezellige drukte.

Kaarten worden geschreven voor wie jarig of ziek zijn, de mensen worden bijgepraat over "lopende zaken", administratie wordt bijgewerkt en de zondagsviering wordt voorbereid. En ook hiervoor geldt: tot een half jaar geleden was het koffie-uurtje in het secretariaat van de pastorie. Maar hoe knus ook, dit werd wel drie maatjes te klein en zo zijn we uitgeweken naar het parochiehuis in de Walstraat.

Onze koffie-engelen Frits en Wies zijn daar al vroeg aanwezig om tafels te dekken, koffie te zetten, kaarsjes aan te steken. Niet alleen op vrijdag, maar ook op zondag doen ze dat, samen met Fons en het echtpaar Nijhof als het echt druk is. En iedereen die zich komt "warmen" in ons parochiehuis vindt het vanzelfsprekend dat dit allemaal gebeurt. Het wordt met liefde gedaan, maar extra handjes zijn altijd welkom. Niet alleen bij de koffie, maar ook de koster, onze bezoekersgroep, lectoren, kerkwachten, secretariaat, lectoren kunnen extra handjes gebruiken.

Dus bent u die parochiaan die best een paar uurtjes over heeft en zin heeft om af en toe een handje te helpen? Kom eens kijken op vrijdagochtend. De viering begint om half 10, vanaf 10 uur staat de koffie klaar in het parochiehuis en bent u van harte welkom om sfeer te proeven en u bij ons thuis te voelen.

De koffie staat klaar!!



## Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253  
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

**Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22**

### Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

### Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

### Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

### Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

**Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** zie pagina 16-17-18

### De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

#### Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

#### Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

#### Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor

vragen en informatie)



## Beste vrijwilligers,

Namens de Pastoraatgroep en Lokale Beheergroep Zuid willen wij op **vrijdag 22 maart 2019** een vrijwilligersavond organiseren in de parochiezaal aan de Haaksbergerstraat 251 voor alle vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap Zuid, aanvang 20.00 uur.

Het zal een gezellige avond worden met een drankje en hapje om iedereen voor weer een heel jaar vrijwilligerswerk te bedanken. **Er komt een Twents vermaak om de avond op te luisteren.**

Om te weten op hoeveel mensen wij die avond kunnen rekenen, verzoeken wij u zich op te geven per e-mail [Stjanmichael@live.nl](mailto:Stjanmichael@live.nl) (bij voorkeur) of bellen naar Henny Pahlplatz 053-4322352 indien u geen internet heeft. Wij hopen op een goede opkomst.

*Pastoraat- en Lokale Beheergroep*



## Kinderviering Aswoensdag en kinderwoorddienst in de Sint Jan

Woensdag 6 maart is er om 18.30 uur een Aswoensdagviering voor kinderen en belangstellenden in de Sint Jan. De viering is opgenomen in het project van kinderen die zich voorbereiden op het ontvangen van de Eerste heilige Communie, maar iedereen is welkom! Het kinderkoor zingt. Pater Bernard Jeunink en pastoraal werker Frank de Heus gaan voor. De viering blijkt een goede manier om kinderen binnen te leiden in het goede christelijke gebruik om in veertig dagen toe te leven naar Pasen en de medemens daarbij niet te vergeten. Alle aanwezigen kunnen een Askruisje ontvangen. Kinderen vragen we een kaart mee te nemen met een lusje eraan. Tijdens de viering kunnen ze die kaart ophangen aan een Paas-tak. Thuis kunnen ze al op de kaart schrijven wat ze in de Vastentijd willen doen om een ander te helpen. Dat kan van alles zijn. Wat beter je best doen op school, proberen minder ongeduldig te zijn, een vriend te zijn voor klasgenoten die er niet bij horen....

Gedurende de Vastentijd zal er in de Sint Jan drie keer kinderwoorddienst zijn: in de vieringen van 10.00 uur op zondag 17 en 31 maart, en 14 april (Palmzondag). De kinderen gaan tijdens de Woorddienst naar de parochiezaal om daar op hun eigen niveau bezig te gaan met het project van 'Kind op Zondag'. Thema dit jaar is: 'Een nieuw begin'. Het gaat over 'wakker worden', 'vergeven' en 'juichen'. Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we dat met de kinderen oefenen. Wie haalt zijn 'beginnersdiploma'?



## Viering in het Twents op zondag 10 maart

Op verzoek van parochianen zal er op zondag 10 maart, 's morgens om 10.00 uur, [de 1ste zondag van de 40-dagentijd,] een viering in het Twents gehouden worden. Er zal een speciaal boekje voor gemaakt worden.

Pater Ben Engelbertink zal in deze viering vóórgaan.

De lezingen zijn Deut. 26, 4-10 en het evangelie Lucas 4.1-13, volgens de vertaling van de Twentse Biebel, Stichting Twentse Vertaling.

Als thema is gekozen voor: "Wie bint ja pelgrims in oons leam'n". [Een pelgrimstocht door de woestijn van ons leven.]

Het gemengde koor St.Jan-H.Michael zal de liederen in het Twents zingen.

b.v. Ma-ri-a heur mien stil gebed, mien vroagen en mien waensen an, zodat ik bliej noa hoes kan goan, ik weet wal daj mie bie zólt stoan.

Ik hoop dat we velen van u mogen begroeten en dat we samen mogen *nakuern* bij de koffie/thee.

## De Roef

Elke donderdagmorgen om 9.30 uur wordt er een viering gehouden in De Roef, de vrijwilligers van de Arienskerk zijn hierbij betrokken en aanwezig. Deze vrijwilligers zijn echter niet meer op een eigen telefoonnummer te bereiken, het in eerdere Pelgrims genoemde nummer is komen te vervallen.

We zien u graag in De Roef!

## Vormselvoorbereiding



De afgelopen maanden hebben dertien Vormelingen meegedaan aan het project 'Vormselkracht'. Ook de ouders deden mee. Een recente mooie bijeenkomst was de kennismaking met onze Vormheer, hulpbisschop Herman Woorts. Hij nam de moeite om speciaal voor ons vanuit Utrecht onze kant op te komen. Het bisdom geeft prioriteit aan de ontmoeting met jonge katholieken en hun ouders. Heel rustig en met af en toe de nodige humor vertelde hij zelf een gelovig mens geworden is. Een mooie ervaring, die een vraag van een vormeling bij hem boven haalde, was een ervaring uit de Filippijnen. Daar kwam hij als jonge student plotseling helemaal alleen te staan in de miljoenenstad Manilla. Geen portemonnée, paspoort of wat dan ook op zak. Een oude man greep hem bij de hand, nam hem mee naar een kerk en wees hem op de lijdende Christus aan het kruis. 'Dat ben ik', zei hij. Daarna, aan de andere kant van de kerk, wees hij op een Christuskind, gekleed als een koning. 'Dat ben jij', zei hij. Allebei anders, en toch dezelfde. 'Zo zijn wij ook dezelfde!'. Dat was voor de bisschop, toen nog student, een aangrijpende ervaring. Die menselijke ontmoeting hebben onze vormelingen ook opgedaan bij hun stages. Sommigen bij de kindernevendienst, het koffie schenken in de kerk; anderen in de Hatteler en het Bouwhuis. Dat was spannend, maar ook een mooie ervaring. Wij hopen dat onze jongeren door dit project wat meer idee gekregen hebben, wat parochie-zijn eigenlijk is en waar die Geest van Jezus eigenlijk voor staat. Op dit moment van schrijven weet ik nog niet of ze allemaal voor het Vormsel gekozen hebben. Dat is hun eigen keuze. Het kan ook later nog. Maar we hopen dat ze in ieder geval met elkaar een mooi project hebben gehad. De werkgroep heeft in ieder geval van hen genoten.

*Pastoraal werker Frank de Heus*

## Maart 2019: Lectorencursus parochies Zuidoost Twente

In maart wordt een cursus van twee bijeenkomsten gegeven voor parochianen van Maria Vlucht, Jacobus en Franciscus die al lector zijn, of lector willen worden. We bevelen de bijeenkomsten zeer aan, voor wie nog niet eerder een dergelijke cursus gevolgd heeft. De cursus wordt centraal in ons parochieverband in Enschede gegeven.

Beide bijeenkomsten bieden een stuk theorie aan, maar de nadruk ligt op het oefenen. De eerste bijeenkomst staat in het teken van het welkom heten en de voordracht van een Bijbelverhaal. De tweede bijeenkomst staat in het teken van het voorgaan in gebed.

De bijeenkomsten vinden plaats op de maandagen 4 en 18 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal en kerk van de St. Jan aan de Haaksbergerstraat 251 te Enschede. U kunt zich **tot 25 februari opgeven** bij Ferlina Ezendam van het centraal secretariaat van de St. Jacobus de Meerdere-parochie: [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl) / 053 – 4785306.

Pastoraal werker Frank de Heus leidt beide bijeenkomsten. Er is plek voor 8 tot 15 cursisten. Van het volgen van de cursus wordt een aantekening gemaakt in het vrijwilligersbestand.

*Namens het pastoraal team Zuidoost Twente,  
Frank de Heus*

## Adventsactie 2018

De activiteiten rondom de Adventsactie 2018 hebben mooie reacties opgeleverd. Het doel was deze advent, net als vorig jaar: ondersteunen van Straatkinderen in Rwanda. Er is gedanst in de kerk. Er kwamen reacties uit het kerkpubliek. De geldelijke opbrengst in de St Jankerk was 520,81. De opbrengst uit de Jacobuskerk (met een toegift) was in totaal 100,-. De opbrengst uit de St Jozefkerk is nog niet bekend en zal te zijner tijd gepubliceerd worden op ons weblog: [handenwassen.blogspot.nl](http://handenwassen.blogspot.nl)



# Telefonische hulpdienst Caritas Enschede

## Overzicht 2018

De telefonische hulpdienst wordt vertegenwoordigd door een groep mensen vanuit de R.K. Caritas en de Prot. Diaconie Enschede. Acht personen hebben om beurten een maand de mobiele telefoon. Mensen die (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen en/of boodschappen nodig hebben, om een maand te overbruggen, kunnen hier terecht. Ook wordt een luisterend oor geboden voor andere hulpvragen. De vergaderingen van de telefonische hulpdienst worden om beurten gehouden in de Ontmoetingskerk en de St. Jan. Regelmatig worden de mensen die hulp vragen, doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding. Dit jaar er is weer intensief samengewerkt met o.a. de wijkcoaches in Enschede, vluchtelingenhulp en Alifa.

De kosten, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld.

Waar werd in 2018 hulp gegeven:

- Met 33 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 52 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van bijna € 2300,-. Voor andere zaken is een bedrag van ongeveer € 200,- (o.a. reisgeld) uitgegeven.

- Caritas heeft een actie gehouden door emballagebonnen in te zamelen. Met de opbrengst hiervan zijn 47 kerstpakketten samengesteld.

- Op het Steunfonds Katholiek Enschede hebben we dit jaar ook weer

een beroep kunnen doen.

- Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen doorverwijzen.

Tijdens de vieringen met Pasen en Kerstmis wordt in de katholieke kerken aandacht besteed aan Caritas en gecollecteerd. Achter in de kerken ligt de gezamenlijke folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar het telefoonnummer verwezen. De folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

*Namens de telefonische hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede, secretaris Ans Koiter*



## R.K Erfgoed: Klooster Dolphia



Foto's: Secil Arda

In 1936, na jaren van voorbereiding, gingen de paters van de Minderbroeders Orde (Kapucijnen) een klooster bouwen aan de Rijksweg naar Gronau. Uiteraard kwam de H. Franciscus boven de entree aan de gevel, een beeld van Charles Eijck. De architect was H. van Beek uit Eindhoven. Op 8-9-1937 werd het klooster ingezegend. Een zeer snelle bouw. Het Bernadettekerkje was er al in 1934 en bediende het tuindorpje Dolphia en deed dienst tot 1992. Het klooster is in de mooie Delftse School-stijl gebouwd en heeft dienst gedaan tot 1971. Nu is het klooster een rijksmonument. In de kloostertuin werd tot 1961 begraven. In de oorlog op 31 maart 1943 is de klooster door de bezetter in beslag genomen en zaten Russische krijgsgevangenen in tot het einde van de oorlog. Fiets er maar eens eromheen en geniet van dit fraaie gebouw. Kijk dan ook even naar de Lourdes Grot. In het klooster zit ook een grote kapel voor de paters. Net als in de Sint Joseph was ook in de paterskapel een schildering verstoppt, gelukkig is het nu weer stralend te bewonderen.

*John Schiffel*  
Stichting Behoud Sint Josephkerk

---

### Concert in de Sint Josephkerk

Op zondag 14 april a.s. treedt het Grensland Overdagkoor in de Sint Josephkerk op.  
Aanvang is om 14.00 uur (kerk open v.a. 13.30 u). Entree is gratis.  
Dit concert wordt u aangeboden door de Stichting Behoud Sint Josephkerk.



# KRONIEK

## OVERLEDENEN

*St. Jozefkerk:*

25-01-2019

Gerda Oude Wesselink-Laarhuis, 89 jr, w/v Henny Oude Wesselink

*St. Jankerk:*

31-12-2018

Herman Holtkamp, 80 jr, e/v A.G. Holtkamp-Koiter

11-01-2019

Rini Blankenaauw-Ezendam, 79 jr, e/v G. Blankenaauw

*Anders :*

06-01-2019

Jeanne Marie van Swieten-Portier, 85 jr, w/v J.I. van Swieten

# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 16/17 februari 6e zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Samenzang	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis Ariënskoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur T. Hannink + J. Heitbrink  Samenzang
Weekend 23/24 februari 7e zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur W. Rekveld	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur G. Korten	<b>Eucharistieviering</b> Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde
	Schola	Vocal Moments	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 2/3 maart 8e zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Mariakoor	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis Ariëns Music Ministry	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur F. de Heus  Samenzang

## Lezingen bij de zondag

### 17 februari

Jeremia, 17, 5-8  
1 Kor. 15, 12, 16-20  
Lucas, 6, 17, 20-26

### 24 februari

Samuël, 26, 2, 7-9, 12-13,  
22-23  
1 Kor. 15, 45-49.  
Lucas, 6, 27-38

### 3 maart

Wijsheid, 27, 4-7  
1 Kor. 15, 54-58  
Lucas, 6, 39-45

### 10 maart

Deut. 26, 4-10  
Rom. 10, 8-13  
Lucas, 4, 1-13

### 17 maart

Genesis, 15, 5-12, 17-18  
Filippi, 3, 17 - 4, 1  
Lucas, 9, 28b-36

Elke tweede zondag van de maand viert de Maronitische kerk Maria Koningin van het Oosten om 13.00 uur in de St. Jankerk.

Op de vrijdag voorafgaand aan deze zondag is er Rozenkrans bidden met vrouwen, om 18.30 uur in de parochiezaal van de St. Jankerk, aansluitend is er koffiedrinken.

Iedereen is van harte welkom.





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Woensdag 6 maart Aswoensdag	<b>Eucharistieviering</b> Woensdag 09.30 uur W. Rekveld Askruisje Ariënskoor		<b>Gebedsviering</b> Woensdag 18.30 uur F. de Heus + B. Jeunink Eerste Heilige Communie Kinderkoor
Weekend 9/10 maart 1e zondag Veertigdagentijd	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur T. Hannink  Samenzang	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 10.00 uur B. Engelbertink  Gem. koor St. Jan-H. Michaël

## Collecteschema 2019

6 maart t/m 21 april	B	<b>Bisschoppelijke Vastenactie</b>
20 + 21 april		<b>Parochiële Caritas Instelling</b> , collecte voor eigen parochie (tijdens eerste collecte in de viering)
11 + 12 mei	B	<b>Roepingenzondag</b>
1 t/m 9 juni	A	<b>Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris</b>
22 + 23 juni		<b>Lourdescollecte</b> , collecte voor eigen parochie

De hierboven vermelde collecten en inzamelingen zijn ingedeeld in twee groepen nader aangeduid met de letters A of B

**A= voorgeschreven bestemmingscollecte, waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.**

**B= voorgeschreven inzameling, waarbij de collecte tijdens de Eucharistieviering niet vervalt.**



## Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-16.00 uur (voorlopig gesloten ivm schade)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

(20 febr., 20 mrt., 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec.)

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 11.00 op

**Zondag 17 februari**, 6e zondag door het jaar.

[Lucas 6, 17.20-26]

Thema: Gelukkig ben je als je beseft dat je Jezus hard nodig hebt.



**Zondag 3 maart**, 8e zondag door het jaar.

[Lucas 6, 39-45]

Thema: Kijk eerst goed naar jezelf.



**Zondag 10 maart**, 1e zondag van de veertigdagentijd.

[Lucas 4, 1-13]

Thema: Kies de goede weg [God zal je daarbij helpen].



**Tijdens de veertigdagentijd is er iedere zondag een kinderwoorddienst.**

Wilt u meer weten: kom gerust een keer langs tijdens de kinderwoorddienst of mail naar [louisemeulenbroek@hotmail.com](mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com).



## Veel gestelde vragen

### **Is de huur van de Jozefkerk echt zo hoog?**

Het is de meest gestelde vraag en het antwoord is: NEE!

De huur bedraagt (inclusief alle kosten) €30.000,- per jaar. Dit is een zeer laag bedrag ten opzichte van de andere kerkgebouwen. Die hebben dus veel meer kosten.

### **Wanneer wordt het warm in de Jozefkerk?**

Een langlopend iets. Wij zijn intensief in contact met het Stichtingsbestuur van de Jozef. Zij zijn verantwoordelijk. We houden de druk er op. We snappen dat u, net als wij, ongeduldig wordt.

### **Waarom zie ik bij de Kerkbalans een ander banknummer dan waarop wij altijd boeken?**

Door de fusies van 7 kerken zijn er meer dan 40 bankrekeningen in omloop. Iedere locatie had natuurlijk haar eigen bankrekening voor de Kerkbalans. Om een betere administratieve organisatie te krijgen proberen wij met minder bankrekeningen te werken.

### **Zijn mijn kerkbijdragen op de oudere rekeningen dan wel overgekomen?**

Ja deze rekeningen blijven bestaan zolang als daar nog gebruik van wordt gemaakt. U helpt ons wel door het rekeningnummer, zoals dat ook in de Pelgrim staat te (gaan) gebruiken.

### **Ik wil alleen aan mijn oude parochie geven. Kan dat?**

Sinds het samengaan van de parochies hebben we in Enschede nog maar één parochie: St. Jacobus de Meerdere. Alle geld

komt daar terecht, maar daarmee worden wel alle kosten van geheel Enschede betaald: personeel, gebouwen, koren, erediensten, etc..

### **Zijn wij nu een parochie samen met Haaksbergen en Losser?**

Nee, wij zijn als stad Enschede een zelfstandige parochie. Wij hebben wel samen met Haaksbergen en Losser hetzelfde pastorale team. Dus onze voorgangers zijn maar voor 1/3 in Enschede werkzaam. Om die reden is er wel bestuurlijke afstemming tussen die parochies.

### **Hoort Lonneker bij de parochie Enschede?**

Nee. Lonneker hoort, evenals Glanerbrug bij de parochie Maria Vlucht. Deze heeft ook kerken in Losser en Overdinkel. Boekelo hoort bij de Haaksbergense St. Franciscusparochie.

### **Ik heb geen envelop ontvangen voor de Kerkbalans. Wat nu?**

Meldt u zich bij het secretariaat van uw kerk of bij het centrale secretariaat. Zij helpen u verder. De telefoonnummers staan in deze Pelgrim.

### **De Kerkbalansenvelop is niet opgehaald. Wat nu?**

Het is niet gelukt overal de enveloppen te laten ophalen. U kunt bij een kerkbezoek de envelop deponeren in een bus achter in de kerk. Ook kunt u de envelop afgeven bij het secretariaat. Opsturen per post is ook mogelijk. Lukt dit allemaal niet bel dan even met het secretariaat.



## Wist u dat...

- .. er voor de Kerkbalans maar liefst 5300 enveloppen zijn rondgebracht?
- .. zoveel adressen benaderen ook een opschoning van ons vervuild adressenbestand betekent?
- .. wij groot respect hebben voor de wegbrengers en de ophalers van de kerkbalans enveloppen?
- .. zij vaak niet vriendelijk worden onthaald en daarom een extra pluim verdienen?
- .. er meer dan 225 vrijwilligers op pad zijn geweest om de enveloppen/Pelgrim te verspreiden en enveloppen weer op te halen?
- .. dat voor het eerst alle 800 ingeschrevenen rond de Pauluskerk eenmalig een Pelgrim kregen?
- .. in het kader van inburgering in Enschede, pastoor Daggenvoorde ook een groot aantal enveloppen heeft rondgebracht?
- .. de 30 vrijwilligers die de enveloppen hebben gevuld de gezamenlijke middag als heel prettig hebben ervaren?
- .. wij deze vrijwilligers op 21 maart, om 19.00, in het Dienstencentrum, hopen te kunnen laten weten wat hun werk heeft opgeleverd?
- .. wij hier een gezellige bijeenkomst van willen maken die tot 21.00 uur kan duren?
- .. onze vice-voorzitter een hotlijn heeft met de voorzitter van de stichting van de Jozefkerk?
- .. deze hotlijn nog maar steeds niet wil leiden tot genoeg warmte in de kerk?
- .. wij mensen zoeken die in gezellige samenwerking werkzaamheden willen verrichten op het secretariaat Noord (Jozefkerk).
- .. de vrijwilligersavond op 22 maart, voor de vrijwilligers van Zuid, een verrassing in petto heeft?



Ruim 30 vrijwilligers vanuit alle kerklocaties hadden een gezellige middag. In 3 1/2 uur werden ruim 5300 enveloppen ingepakt. Ook het bestuur en een deel van het pastoraal team werkten mee.





Op zondag 3 februari vond de Presentatieviering plaats in de St. Jankerk van álle communicanten in Enschede. Pastor Frank de Heus ging voor in deze woord- en communieviering en het Kinderkoor JM ondersteunde met leuke, vrolijke liedjes. Op deze foto wordt het evangelie voorgelezen, over Levi de Tollenaar, de kinderen luisterden zeer aandachtig en ná het evangelie werd hen gevraagd welke persoon uit het evangelie ze wel wilden zijn, als we het verhaal als een toneelstuk zouden willen uitbeelden; De meesten wilden wel Jezus zijn en slechts één zag het wel zitten om Levi te spelen; de kinderen konden goed verwoorden waar het om ging. Daarna mochten de kinderen 'door de poort, over de drempel van het land waartoe Jezus hen roept'. Het was een fijne viering.  
*Annelies Tenbergen, 1e communiewerkgroep*

## De belasting kan meebetalen aan uw bijdrage Kerkbalans

Geeft u ieder jaar aan de **Aktie kerkbalans**? Dan kunt u, onder voorwaarden een deel van die bijdrage terugkrijgen van de belasting.

Wat is daarvoor nodig?

1. U moet minstens 5 jaar een vast bedrag aan de kerk overmaken.
2. U moet hiervoor het formulier *Overeenkomst belastingvrije gift in geld* invullen.
3. Dit formulier is verkrijgbaar via de site van de belastingdienst. Vindt u dit te ingewikkeld dan kunt u ons secretariaat vragen u een formulier toe te sturen: [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)
4. Dit formulier stuurt u ondertekend aan ons terug.
5. Het formulier wordt ook door ons ondertekend en u krijgt een exemplaar terug.

Vervolgens mag u het hele bedrag bij uw belastingaangifte aftrekken. **Hier geldt dus geen drempel.** Geeft u jaarlijks bijvoorbeeld €120,-, dan krijgt u afhankelijk van uw inkomen en leeftijd in 2019 18,75% tot 51,75% terug. Dus minimaal € 22,50 en maximaal €62,10. Afhankelijk van inkomen en hoogte van de gift kan het dus aanzienlijk oplopen.

## Van de inventariscommissie

In de afgelopen maanden hebben weer een groot aantal stukken van de gesloten kerken een goede herbestemming gekregen, alles in overleg met het parochiebestuur en met toestemming van het bisdom en het Catharijneconvent.

Een tweetal grote, zware beelden van de Mariakerk zijn verhuisd naar de St. Vituskerk in Dedemsvaart. Letterlijk een zware klus.

Ook de glas in lood panelen van de H. Hartkerk krijgen een mooie plaats in de kerk in Dedemsvaart.

De kruiswegstaties uit de H. Hartkerk hebben

een goede nieuwe bestemming gevonden in Culemborg alsmede enige kandelaars en kerkelijke kleding.

Een aantal kandelaars van de Mariakerk is naar de Titus Brandsmakerk in Wageningen gegaan.

Ook zijn een tweetal kleine kandelaars met een kruisbeeld van de Mariakerk verhuisd naar de studentenkerk in Nijmegen.

Het schilderij van St. Martinus uit de Mariakerk heeft een ereplaats gekregen in Losser (Martinus is de patroon van Losser)

*Rien Tiehatten,  
Inventariscommissie.*



# Op bedevaart naar Maria van Renkum 2019

## Programma

Voor informatie of voor het bespreken van een groepsbedevaart kunt u zich wenden tot de coördinator van de bedevaarten:

Mw. Leny Lotgerink  
Tel. 0317 – 318362 of 06 53160195  
Email: [l.lotgerink@outlook.com](mailto:l.lotgerink@outlook.com)

Bedevaartskerk O.L.V. ten Hemelopneming  
Dorpsstraat 1  
6871 AA Renkum  
Tel. 0317-312321

[renkum@pztb.nl](mailto:renkum@pztb.nl)  
[www.mariavanrenkum.nl](http://www.mariavanrenkum.nl)

**Alles over een pelgrimage  
naar  
Onze Lieve Vrouw  
van Renkum**



Maria van Renkum  
ca 1350



## Wie is Maria van Renkum?

Maria van Renkum, oftewel Onze Lieve Vrouw van Renkum, is de naam waaronder de heilige Maria, de moeder van Jezus, in Renkum vereerd wordt. Centraal in deze verering staat een prachtig beeld van haar, vermoedelijk in de 14<sup>e</sup> eeuw vervaardigd. Volgens een overlevering zou dit "op miraculeuze wijze" rond 1380 naar Renkum zijn gekomen. Reeds toen was het dorp Renkum, tussen Arnhem en Wageningen gelegen, een bekend bedevaartsoord dat pelgrims van heinde en verre aantrok. Er was sprake van wonderen. In de tijd van de Reformatie, na de beeldenstorm, werd het beeld naar elders in veiligheid gebracht. Meer dan drie eeuwen later, in 1928, kon het beeld terugkeren naar Renkum. Het kreeg een eigen kapel in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Onmiddellijk trok het weer pelgrims aan, die bij dit beeld van Maria inspiratie en troost vinden. Maria heeft hier dan ook tevens de titel: 'Moeder van Toevlucht'.



## Wat is er te zien in Renkum?

Bezienswaardig is natuurlijk op de eerste plaats **het historische beeld** van Maria. Zij wordt afgebeeld als 'Sedes Sapientiae', Zetel van Wijsheid. Het heeft naast religieuze betekenis ook kunsthistorische waarde.



Ook **de fraaie neogotische kerk** (van de bekende architect Jos Cuijpers), waar het beeld zich bevindt, mag er zijn. Tevens is een bezoek aan **het hernieuwde processiepark**

'Rosarium Mariae' de moeite waard. Dit park achter de kerk bestaat uit een sfeervol wandelpad langs

twintig kapelletjes met afbeeldingen van de mysteries uit het leven van Jezus en Maria. Deze mysteries zijn ook bekend als de geheimen van de rozenkrans. De afbeeldingen bestaan uit iconen.



## Het Oecumenisch Citypastoraat Enschede

Het Oecumenisch Citypastoraat Enschede is ook "Huiskamer van de buurt", een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn of haar leven, zorgen, plezier of wat hem of haar bezighoudt.

Kom gewoon eens binnenlopen voor een kopje koffie, thee, een praatje of een goed gesprek. Iedereen is welkom. Er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig om je te woord te staan. Wil je een gesprek met een pastor, dan is dat altijd te regelen.

Vrijwilligers gevraagd voor het Citypastoraat. Het OCP voorziet in een grote behoefte, het biedt een luisterend oor, warmte en huiselijkheid aan een groot aantal regelmatige bezoekers. Even wordt hun eenzaamheid doorbroken. Om onze bezoekers steeds te kunnen ontvangen, zijn

meer vrijwilligers nodig.

Vrijwilligerswerk doe je uiteraard voor een ander, maar je kunt er zelf ook baat bij hebben. Bijvoorbeeld omdat het je leven verrijkt. Openstaan voor anderen. Ieder mens heeft iets waardevols, iets waarvan je kunt leren. Het betekent een uitdaging voor jezelf, want het houdt in dat je ieder mens steeds opnieuw tegemoet moet komen. Het is echter een basisvoorwaarde om geen vastgeroest wereldbeeld te hebben, waarin bijzondere mensen niet passen. Eigenlijk is het niet zo moeilijk om open te staan voor anderen. Ieder mens is een geschenk. Soms is een glimlach al genoeg.

**Voel je je aangesproken en wil je wat tijd vrijmaken voor dit vrijwilligerswerk?**

**Neem dan contact op via telefoon of e-mail.**

### Oecumenisch Citypastoraat Enschede, Langestraat 51, 7511 HB Enschede

Telefoon : 053 4306190

E-mail : [info@citypastoraatenschede.nl](mailto:info@citypastoraatenschede.nl)

Website : <https://citypastoraatenschede.nl>

### Openingstijden Citypastoraat

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.00 – 17.00 uur

Woensdag : 13.00 – 15.00 uur

Zaterdag : 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag en donderdag ook van: 10.00 – 12.30 uur

## In Memoriam

Op 11 januari is op 79 jarige leeftijd overleden, **Rini Blankenaauw-Ezendam.**

Rini heeft sinds 1987 gezongen bij het H. Michaëlkoor dat later samenging met het St. Jankoor. Rini zong met veel plezier, zij was stemvast volgens haar "buurvrouw". Ook zat Rini in de "feestcommissie" we hebben samen met haar leuke dingen voor het koor bedacht. We hebben vele mooie, maar ook minder mooie tijden met elkaar gedeeld, we hebben een goed koor, waar lief en leed gedeeld (kan) word(en). Dit werd dan besproken in de zgn derde helft, waar Rini altijd van genoot. Ook heeft zij jarenlang voor de bloemen op het altaar en andere bloemstukken gezorgd,

samen met Lisette Janssen. Hier was zij goed in, ze maakten samen de mooiste stukken.

Een aantal jaar geleden werd Rini ernstig ziek, maar zij ging ervoor, was tot het laatst positief, zij hield de regie in eigen hand, ook wat haar uitvaart betreft.

We hebben met een mooie viering afscheid van haar genomen op dinsdag 15 januari in een avondviering, met aansluitend koffie met een stroopwafel, ook zo bedacht, door Rini zelf.

Rini bedankt dat je er was, je zult altijd één van ons blijven.

Groetjes van het St. Jan -

H. Michaëlkoor

*Vriendelijke groet, José Heitbrink*





Écht bijdragen aan de maatschappij en je cv + cursussen en een vrijwilligersvergoeding? Zonder voor duizenden euro's naar het buitenland te gaan of in trainingen te investeren. Solliciteer dan op de beste vacature ever bij Jong Present, de maatschappelijke diensttijd via stichting Present.

Ben je tussen de 18-28 jaar en heb je een tussenjaar, sabbatical of ben je halverwege het jaar met je studie gestopt? Kom dan werkervaring opdoen bij Present Enschede. Wordt tijdelijk onderdeel van ons team – een unieke en waardevolle ervaring, die meetelt op je CV!

### **Bijzondere ontmoetingen**

Ontmoet mensen met de mooiste verhalen en levenslessen.

### **Geen kosten**

Geen salaris. Wél onbetaalbare werkervaring, de beste trainingen en een onkostenvergoeding!

### **3 - 12 Maanden**

Een opdracht die bij jouw agenda past. 1 tot 3 dagen in de week 3-12 maanden.

Geïnteresseerd? Bel of app Leonie: 06-43833040 of mail naar [l.verloop@presentenschede.nl](mailto:l.verloop@presentenschede.nl) Meer info is te vinden op [www.bestevacatureever.nl](http://www.bestevacatureever.nl)



## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
Lidiana Wissink  
Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 3 - 2019

woensdag 20 februari 2019  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 14 maart 2019



### Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde  
Joop Hassink, vice-voorzitter  
06-17 30 81 58  
joop@joophassink.nl  
André Amelink, (bouw)-  
technische zaken  
Carina Adduci, secretaris

### De Maristen

Hogelandsingel 41,  
7512 GB Enschede

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur  
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

### Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kempen, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

### De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle  
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.  
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

**E-mailadres [caritas@katholiekenschede.nl](mailto:caritas@katholiekenschede.nl)**

**Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54**

**Bankrekening NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas  
Enschede**



**190 JAAR**

**UITVAARTZORG VARVIKSINGEL**

*Met overtuiging*

**Uw herinnering, onze zorg**

053 432 19 55 • [uitvaartzorgvarviksingel.nl](http://uitvaartzorgvarviksingel.nl)

Fleurop

*jouw favoriete bloemist*

**MIMOSA**

Korte Hengelosestraat 27  
7511 JA Enschede  
053 - 430 52 96

**siers**

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW  
VERBOUW  
RENOVATIE  
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE  
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79  
[WWW.SIERS.NL](http://WWW.SIERS.NL)



Onderhoudsarme  
gevelbekleding  
voor woningen  
en bedrijven

Het Lentfert 41  
7547 SN Enschede  
Tel.: 053 - 433 58 44  
E-mail: [info@renokap.nl](mailto:info@renokap.nl)  
[www.renokap.nl](http://www.renokap.nl)



# Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

## Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19  
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl  
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein  
moet u bij Mellink Schilders zijn.



**Mellink Schilders**

Ribbeltsweg 39  
Telefoon 053 - 435 07 79  
Fax 053 - 435 18 24



Alphons Ariëns  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?  
Dat kan! ANBI status  
Stichting Het Ariëns-Comité  
NL 67 RABO 001 1804 1738  
www.arienscomite.nl



De Heurne 79  
7511 GS Enschede  
053 - 431 59 36  
www.hemmers.nu

 **Seinen** *assuratiekantoor*  
*geld(t) als de beste*



Ir.M. Schefferlaan 49  
7556 CP Hengelo (ov)  
074-2424882  
www.seinen-assurantien.nl



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



**Bert van der Heide**  
UITVAARTZORG



Voor een persoonlijk en  
waardevol afscheid.

Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | [www.bertvanderheide.nl](http://www.bertvanderheide.nl)



**Mieke Greveling**  
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22  
[info@miekegreveling.nl](mailto:info@miekegreveling.nl)

Verzekerd of niet,  
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk  
Persoonlijke Uitvaart



[www.miekegreveling.nl](http://www.miekegreveling.nl)



leder einde  
is ook  
een begin.



**Vredenhof Enschede**

Bel 088 1198 200 of  
kijk op [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)

**Vredenhof.**

In dienst van het leven.



Lizette  
Jonkers-Roelofs

Johan Vrugteveen





# VRIENDSCHAP KIK

Muis kwam boos aan bij Kikker. 'Ik begrijp er niks van!' tierde hij. 'Mijn vriendin heeft verdriet, en wat ik ook doe om haar te troosten, ze wordt niet blij!' 'Wat heb je dan gedaan?' vroeg Kikker. De muis ging er goed voor zitten en stak vier vingers omhoog. Hij telde: 'De eerste dag heb ik taartjes gebracht. Daar wilde zij niks van eten. Ze zat helemaal in elkaar gedoken. De tweede dag had ik een heleboel cadeautjes bij me, mét hartjes erop. Ze heeft er niet één opengemaakt. De derde dag las ik een moppenboek voor om haar aan het lachen te maken. Het waren keigoegie moppen, hahahaha! Maar zij had een traan in haar oog. De volgende dag dacht ik: ik ga voor haar zingen, daar knapt ze vast van op!

Ik zong de mooiste liedjes. Daar moest ze van huilen. En bij mijn vrolijke dansliedje krabbelde ze op, en liep ze weg! Gewoon weg, van mij, haar beste vriend, ik, die álles voor haar doe!' Kikker vroeg: 'Waar heeft ze verdriet over?' Muis dacht diep na. '... Weet ik niet. Geen idee. Dat heeft ze niet gezegd.' 'Heb je naar haar geluisterd?' vroeg Kikker. 'Nee', zei Muis, 'Ik hou niet van gezeur!'. Toen zei Kikker: 'Ik luister wél naar jou. Nu jij verdriet hebt om haar.' Muis keek verbaasd. 'Een vriend luistert, muis!' zei Kikker. Muis wilde deze les onthouden op zijn vijfde vinger. Maar hij had er maar vier.



## Versje

Met God kun je goede vrienden zijn.  
Dat klinkt wel mooi en klinkt wel fijn,  
maar hoe speel je dan een spelletje,  
maak je lol en trek je belletje,  
als je hem niet hoort of ziet?  
Zo'n verre vriend, dat kan toch niet?  
En toch ... voel je je soms alleen,  
verlang je een arm om je heen,

en wil je kwijt wat in je leeft,  
waarom je lacht of treurt of beeft,  
dan kun je juist bij God terecht.  
Hij luistert zelfs als je niets zegt.  
En omdat Hij alles weet en snapt,  
voel je je wonderlijk opgeknapt!



## Puzzel

In deze zin ontbreken 8 letters. Kun jij ze raden?  
Als je ze gevonden hebt, en in de volgorde 1 t/m 8 zet, lees je een woord wat goed past bij februari!

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

wil j4 mij5 2L3erbes6e 1rie8D z7n?

## Uit de Bijbel

Een echte vriend blijft altijd een vriend, in de tegenspoed blijkt de ware vriendschap.

Uit Spreuken 17,17



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: Marcel Jurriëns