

Pelgrim

**St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
november 2018/9**



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om!"*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriëtte Bakker,
Berto van der
Wacht.

Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.



Wij werken zonder winstoogmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl

INNERBALANCE - ENSCHEDE

Centrum voor holistische gezondheid,
innerlijke vrede en welzijn

Word bewust, wees gezond

HATHA YOGA

Ook voor zwangeren en kinderen

MASSAGE

Holistische massage en voetrreflexmassage

SPIRITUAL LIFE COACHING

Vooral als je probeert om jouw innerlijke kracht te hervinden na een moeilijke periode, zodat je het leven kunt leven waarvoor je geboren bent. Hopelijk kan ik je hierbij helpen....

Nthabiseng Matube

Burgemeester van Veenlaan 72
7543 AA Enschede

tel: 06 - 83181995
info@innerbalance-enschede.nl



WWW.INNERBALANCE-ENSCHEDE.NL



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

november 2018, nr. 9

Inhoud

- 5 **Luisteren, ingeleid door
Joop Hassink**
- 6 **St. Jozef**
- 8 **H. Jacobus**
- 10 **St. Jan**
- 16 **Vieringenrooster**
- 22 **Hulp aan straatkinderen in
Rwanda**
- 23 **Uitnodiging aan de vrij-
willigers in Noord**



VAN DE REDACTIE

De zomer is nu voorgoed voorbij. De eerste vorst is al geweest. De zomertijd is verzet naar wintertijd en Sinterklaas is al weer in het land.

De mensen doen de kaarsjes weer aan om het duister te verdrijven en om sfeer en gezelligheid in huis te krijgen.

Nog even en de Kersttijd komt er aan.

Mocht U nog mooie artikelen voor de Kerst hebben, wilt U deze dan op tijd aanleveren? Het kan nu al!

Groeten,

Annelies, Conny, Lidiana en Ine.

Vrijwillige bijdrage voor ons parochieblad Pelgrim

Beste Parochianen,

In onze Pelgrim van oktober jl. heeft u een acceptgirokaart aangetroffen voor een vrijwillige bijdrage ten behoeve van ons parochieblad Pelgrim dat 10 keer per jaar bij u wordt thuisbezorgd. De bijdrage is geheel vrijwillig met een richtbedrag van € 10 per jaar. Uw giften worden uitsluitend aangewend om de kosten van drukwerk van ons parochieblad te kunnen blijven betalen.

Heeft u reeds uw bijdrage overgemaakt, dan hartelijk dank hiervoor!

Indien u de acceptgirokaart kwijt bent, dan kunt u de bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 90 INGB 0001 9021 22 t.n.v. Parochieblad Katholiek Enschede of naar rekeningnummer NL 15 RABO 0153 1666 65 t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere, met als omschrijving, vrijwillige bijdrage parochieblad Pelgrim.

Al mijn hele leven heb ik het KRO magazine, of zijn voorgangers. Het deed me niet zoveel, het gebeurde in een katholieke traditie. Sinds Leo Fijen een column heeft in het KRO magazine zie ik er naar uit. Vaak zijn het woorden mij uit het hart gegrepen. Voor degenen die niet het KRO magazine lezen vond ik de volgende tekst de moeite waard om in de Pelgrim op te nemen.

Joop Hassink, vice-voorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere.



Luisteren. Ieder mens verlangt ernaar thuis te komen. Dat is geen weemoed naar vroeger, het is heden en ook toekomst. Het verlangen om thuis te komen zit ook diep in mij. Dat realiseer ik mij wanneer ik een paar dagen mag optrekken met Anselm Grün, de bekendste monnik van het westerse christendom

Hij begint zijn lezing in Heeswijk-Dinther en Egmond met het woord 'thuiskomen' en verbindt dat aan de toekomst van de kerk. Ieder mens verlangt naar zingeving, vertelt hij, iedere mens vindt het daarom belangrijk om thuis te komen. Dat geeft betekenis aan zijn of haar leven. En je kunt alleen maar thuiskomen in de kerk als die kerk meer wil luisteren naar het verlangen dat in iedere mens sluimert. Anselm Grün weet dat de kranten volstaan met verhalen over seksueel misbruik, hij beseft heel goed dat ook bisschoppen en kardinalen ruziën met elkaar en met de paus. Maar hij weigert te wanhopen over de kerk.

Deze Duitse monnik is een mens van de hoop die blijft geloven in het visioen. Als de kerk maar luistert naar het verlangen van mensen. Dat is het verlangen naar een nieuwe taal die ontdaan is van macht. Dat is ook het verlangen naar een leven waar je geheeld wordt in je wonden die ieder oploopt in het leven. Dat is het verlangen naar liefde en vertrouwen in een wereld vol van cynisme en wantrouwen. Dat is een verlangen

naar hoop. Want waar de hoop is, wordt de hemel tastbaar op aarde. En dat is het verlangen naar schoonheid. Want als je iets mooi vindt ben je nooit meer alleen. Schoonheid bevrijdt je uit de gebrokenheid van het leven. Als de kerk luistert naar dit verlangen, kunnen mensen ook in de toekomst thuiskomen in de kerk en is er ondanks alle negatieve verhalen perspectief. Sterker nog, als de kerk luistert naar het verlangen van mensen, komt God vanzelf tevoorschijn. En misschien is dat het waar mensen het meest naar verlangen, een God die ons bevrijdt uit onze zorgen en angsten. Als de kerk deze verlangens hoort en God in het middelpunt plaatst, is er toekomst voor de geloofsgemeenschap.

Leo Fijen



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Wo. en do. 9:30 tot 11:30 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Lidiana Wissink. Kopij

kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Vrijwilligers

Vrijwilligers, overal kom je ze tegen, in allerlei verbanden. Veel instellingen functioneren mede dankzij vrijwilligers. Eigenlijk is het een gek woord, vrijwilliger. Iets doen uit vrije wil. Vreemd genoeg komt meteen het verplichtende karakter om de hoek kijken. Je hebt het beloofd, afgesproken. Je moet er zijn. Je moet het doen. Voert het verplichtende karakter de boventoon, dan kan de motivatie diep weggezonden zijn of zelfs kwijtgeraakt. Veranderende omstandigheden kunnen daartoe bijdragen. Het kan een aanzet zijn om na te denken over je situatie als vrijwilliger. Wanneer ben ik begonnen? Hoe ben ik begonnen? Ben ik gevraagd? Heb ik zelf het initiatief genomen? Zijn er gezellige collega's? Heb ik er nog zin in? Meestal sta je er niet bij stil, ga je gewoon door.



Zo af en toe een pas op de plaats, een dankjewel bijeenkomst is al dat werken meer dan waard. Elkaar ontmoeten, niets moet. Bij elkaar aanschuiven, tijd nemen voor elkaar. Ontdekken, ik doe het niet alleen omdat ik het nu eenmaal op me heb genomen, min of meer op de automatische piloot. Kijken we dieper, dan merken we: het heeft mijn hart. Ik ga er voor. Bijvoorbeeld op zondagmorgen koffie zetten voor na de viering, mensen ontvangen op het secretariaat, de telefoon aannemen, op bezoek gaan bij medeparochianen, de kerk elke woensdagmorgen schoonmaken, kandelaars poetsen, de tuin onderhouden, de vieringen goed laten verlopen met de koster, de misdienaars, de acolieten, de collectanten, de lectoren en koren. De kinderwoorddiensten verzorgen, meewerken aan de eerste communie- en vormselvoorbereiding, ruimte maken voor caritas en beheer. Onuitgesproken zeggen we: we vinden het belangrijk voor onze taken te staan. Wij kunnen er van op aan. Met elkaar werken aan de levende geloofsgemeenschap Noord. Dat mag en moet gezegd worden: heel veel mensen werken voor de volle honderd procent en nog meer. Anders gezegd, met hart en ziel. Daar kunnen we alleen maar blij en dankbaar voor zijn.

*Wie door de Geest is aangeraakt,
begint opnieuw te leven,
en geeft dit door.
Een lopend vuur,
een lichtend spoor,
trekt door de wereld,
zet mens in vuur en vlam,
verenigt tot gemeenschap.
Een lange optocht door de tijd
op weg en werkend aan een rijk
van volmaakte vreugde,*

Op Zondag 23 Dec. is er in het Florapark. Floraparkstraat. een Kerstviering om 17.00 uur Pastor Hans v.d. Hulst zal hier voorgaan U bent van harte welkom na de dienst is er koffie met een broodje

R.K. Erfgoed: Gedenkboek



Foto: Secil Arda

In 1933 is er een feestbundel (gedenkboek) verschenen ter ere van de zestigste verjaardag van J.H. van Heek. Dit onder de verantwoording der Oudheidkamer Twente. Een der bestuursleden van de Oudheidkamer heette A. Hartman, pastoor. Deze priester grijpt de gelegenheid aan om een lofzang te houden over de Mariakerk in Enschede. Een zeer belangrijk document, hoe dit fraaie Godshuis in 1933 eruit zag qua interieur. Aan de architecten wordt er ook aandacht besteed. De heren Jan Stuyt en Johan Sluimer. De pastorie is een ontwerp van N. Rigter. Het kerkgebouw is een van de parels van Enschede Noord.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk

CONCERT in de SINT JOZEFKERK
Op zaterdag 15 december 2018 zal er in de Jozefkerk een boeiend concert plaatsvinden. Het Mannenklank Glanerbrug zal optreden met het Poolse Kathedrale Jongenskoor uit Poznan. Zij zullen ongetwijfeld voor een goede kerstfeer zorgen. Het concert begint om 20.00 uur. (De kerk is open v.a. 19.15 uur.)

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Perez Rivera

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke derde zondag van de maand:
kinderwoorddienst

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maandem mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



Op Woensdagavond 21 November om 20.00 uur is er weer een Lokaal beraad van de Jacobuskerk. Er is een kennismaking met de nieuwe bestuursleden en onze nieuwe Pastoor Paul Daggenvoorde. Tevens zullen de werkgroepen verslag doen van hun werkzaamheden. **U bent allen van harte uitgenodigd.**

Ariëns katholieke studenten vieren 70 jarig bestaan met bijzondere viering

Op de parkeerplaats van de Jacobuskerk een chique auto met kenteken CD, Corps Diplomatique, aan de voorzijde geelwitte banieren aan de kerk. Het is dinsdag 23 oktober, de eerste herfstdag van dit jaar. Buiten guur, maar binnen is het aangenaam warm, niet alleen door verwarming en fraaie verlichting, maar vooral door de bijzondere sfeer. Een sfeer van hoop en verwachting.

Vandaag vieren de Ariëns katholieke studenten het feit, dat ze 70 jaar bestaan. Enkele weken geleden heeft het bestuur per brief de Apostolisch Nuntius uitgenodigd om dit bijzondere feit met hen te komen vieren. En Z.E. de heer Aldo Cavalli zegde toe te zullen komen! Vanaf dat moment gingen heel veel radertjes draaien om een mooie, warme en feestelijke ontvangst en viering voor te bereiden. En dat is meer dan gelukt. De Jacobuskerk was goed gevuld, ook burgemeester Van Veldhuizen van Enschede en burgemeester



Schelberg van Hengelo waren aanwezig. Samen met concelebranten pastoor Paul Daggenvoorde en pastoor Marc Oortman ging de Apostolisch Nuntius voor in de pontificale Eucharistieviering, die in het Engels met een Italiaanse "twist" werd uitgevoerd. Na afloop was er een hartelijk samenzijn in het parochiehuis.

Wij feliciteren de Ariëns katholieke studenten van harte met deze mooie mijlpaal en hopen, dat ze nog heel veel jaren hun goede werk in en om Enschede en Hengelo mogen voortzetten.



Muzikale huwelijksinzegening op vrijdag 21 september

De hele zomer is het zonnig en warm. Maar nét op die éne vrijdag is er regen voorspeld en komen de weersvoorspellingen ook uit: vrijdag 21 september, de huwelijksdag van Cheryl Kuipers en Arjan de Groot. Paraplu's zijn nodig om bruid en bruidegom naar de kerk te begeleiden. En vanaf dat moment deren de weergoden niet meer. Wat wil je ook, als je eigen broer als priester je huwelijk mag inzegenen.

En dat niet alleen.... Dat Patrick Kuipers behalve rector van het Ariënsinstituut in Utrecht ook als priester een begenadigd spreker is, dat wisten we al. Maar wie hem tijdens de huwelijksviering van zijn zus en aanstaande zwager het Hallelujah van Leonard Cohen in een op maat

geschreven tekst heeft horen zingen, zal het met moeite droog hebben gehouden. Deze singing priest ging niet viral (gelukkig), maar heeft deze dag hiermee voor iedereen die aanwezig was onvergetelijk gemaakt. Ook de weergoden werden geraakt, en na de viering zagen we behalve een stralend bruidspaar ook een zonnige blauwe hemel. Een mooier voorteken kun je niet wensen.



Bach Cantate op 2 december, de eerste zondag van de Advent

Het is inmiddels een goede traditie, dat op de eerste zondag van de Advent de viering in de Jacobuskerk in het teken van een Bach cantate staat. Bachbeweging Twente voert een van de cantates uit, die Johann Sebastian Bach heeft geschreven voor de eerste zondag van de Advent. In deze dienst, die oecumenisch is, gaan ds. Jaco Zuurmond en pastor Jan Kortstee voor.

U bent van harte welkom om 11 uur in de Jacobuskerk!



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef

Pastoor Geertmanstraat 17

telefoon voor de donderdagochtend

van 09.00-11.30 uur 06-58 70 97 81

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Uit Pastoraatgroep Zuid

De Pastoraatgroep Zuid is deze maand bij elkaar geweest.

Als we vanuit de kerk bij elkaar komen is het fijn om met een kort gebed te openen.

We hebben eerst even naar het concept rooster voor volgend jaar gekeken. We hebben als ZUID best onze wensen, maar omdat bij de eucharistische centra iedere week een priester vóór moet gaan, zijn de mogelijkheden erg beperkt. Pastor Frank de Heus zal kijken wat mogelijk is.

De Paastijd staat ook in dit concept, altijd een heel drukke tijd, maar er wordt gestreefd naar een mogelijkheid voor ieder om hier op gewenste wijze aan mee te kunnen doen.

Vast staat al dat er in de St Jozefkerk een Paaswake is, daar worden alle paaskaarsen gewijd. In de St. Jan is een viering van Vuur en Water, zinvol voor volwassenen en kinderen.

Voor dit jaar is er nog de Kids Party Time. Voor € 10,- hebben kinderen 5 bijeenkomsten, waar een mooi programma zal zijn en gekeken wordt naar de kerkelijke feestdagen.

Op 4 nov. was er een doop tijdens de viering. Wij vinden het fijn dat het kind tijdens de viering opgenomen mag worden in de gemeenschap. Graag horen we ook uw ideeën hierover.

Op 9 dec. hebben we weer een viering samen met de kerk van Maria koningin van het Oosten, ook wel Libanese kerk of gemeenschap van Maronieten genoemd. Dat is vorig jaar goed bevallen.

Kort hebben we gesproken over het geldtekort in onze parochie. Daar moet wat aan gebeuren,

Lees verder op pagina 11



Vervolg van pagina 10

hopelijk brengt de komende actie kerkbalans zoveel (ook maandelijkse vaste overschrijvingen) op, dat we onze kerken open kunnen houden.

Vanuit de stedelijke pastoraatgroep komt de roep om aandacht voor de vrijwilligers. Veel vrijwilligers hebben behoefte aan verdieping. Die mogelijkheid zou geboden moeten worden. Dit en andere zaken komen aan bod in de pastoraatgroep. Hebt u hierover ideeën, horen we het graag.

Namens de pastoraatgroep,

Tiny Hannink

Kort verslag werkgroepen overleg Zuid 18-10-2018

Na een welkomsgebed door Tiny Hannink stellen alle aanwezigen zich voor en vertellen welke werkgroep(en) zij vertegenwoordigen. Bijna alle werkgroepen zijn vertegenwoordigd, een hele goede opkomst. 26 coördinatoren zijn aanwezig, Frank de Heus (pastoraal werker), Joop Hassink (namens het bestuur) en Annie Prieshof (belangstellende).

Wat leeft er bij uw werkgroep en waarbij heeft u ondersteuning nodig?

Tiny, verlies verwerken: mensen die mee willen helpen, de groep bestaat nu uit 1 persoon. Zijn er mensen die iemand kennen die behoefte heeft aan een gesprek na het overlijden van een dierbare? Bezoekwerk hebben we niet meer alleen in voorm. Verrijzeniskerk of door de Zonnebloem. Met een combinatie bezoekgroep en nabestaanden komen we verder. Ziekenbezoekgroep bestaat nog wel evenals communie thuis groep. Bij behoefte hieraan kan men zich melden bij de pastoraatgroep.

Henk Thüss, verantwoordelijk voor Sam's kledingactie vraagt of er een permanente kledingcontainer kan komen? We gaan dit nogmaals bespreken in de lokale beheergroep.

Lourd Makdessemossa vertelt kort over Maronitische gemeenschap, er is behoefte aan Arabische vieringen in Enschede. 9 december komt er weer een gezamenlijke viering in de St.Jan.

Bert Nijhof: er zijn te weinig kosteren en collectanten. Omdat dit een vertrouwelijke taak is, proberen we zelf mensen te benaderen. De fietsen mogen achter de poort gestald worden.

Afgesproken is dat de koster 5 minuten voor de viering de poort op slot doet en na de viering weer open.

Lourd vraagt of het mogelijk is om ipv kerkboekjes (vooral eigen gemaakt) een beamer aan te schaffen. Bij All Together leeft deze wens ook. We zullen dit overleggen, ook uit kostenoverweging.

Henk Adding vraagt of de nieuwe geluidsinstallatie goed werkt. Het geluid is nu beter. Ingrid Kuiper (dirigente St.Jan-Michaëlkoor) gaat na 25 jaar weg. Er komt een afscheidsconcert. Er is belangstelling van 2 dames voor opvolging dirigente en organiste. We hopen dat het klikt met het koor en dat zij Ingrid opvolgen.

Ideeën waarmee wij verder kunnen

Joop: wat wij hier doen vanavond is van levensbelang voor de kerk. Hij wil alle kappellen bezoeken heel belangrijk dat leken samen aanpakken. Vroeger waren er veel pastoors en kapelaans, nu maar 1 pastoor met enkele pastoraal werkers en emeriti. Hoe kunnen wij er hier in Enschede een eenheid van maken, bij elkaar thuis voelen? De kerk kan veel betekenen voor mensen, houvast door oa bezoekgroepen. Zakelijk: geld op orde krijgen. Structureel is er € 200.000 tekort. De kerkbijdrage is hard naar beneden gegaan. Wij moeten mensen wat blijven bieden. Actie kerkbalans blijft van levensbelang voor het voortbestaan van de kerkgemeenschap.

Engelien Nijhof vraagt of er een keer Twentse viering gehouden kan worden. Deze vraag wordt bij de pastoraatgroep neergelegd.

Jos Vaneker vraagt hoe men in het pastorale team denkt over jongeren. Frank: 12-18 jarigen zijn na het vormsel moeilijk vast te houden. In Maria Vlucht lukt het wel; daar is een grote groep vrijwilligers. In Enschede willen we ons het liefst op de ouders richten. Er is een Kinderclub opgericht, er waren 12 kinderen aanwezig bij de eerste bijeenkomst. Valery Maduro: als je de 12-18 vergeet voelen ze zich buitengesloten. Frank: tijdens de vormselbijeenkomst vrijwilligerswerk waren ook de ouders aanwezig zodat zij zien wat er gebeurt in de kerk. Vormelingen blijven toch hangen daardoor.

Tiny bedankt allen voor hun positieve bijdrage en daarna was er nog een informeel samenzijn met een drankje.

Lisette Janssen, namens pastoraat- en lokale beheergroep

Bustocht Ouderen en Kerk 2018

Wij hebben op donderdag 4 oktober jl. een prachtige bustocht naar Staphorst gehad. Onder het genot van een kopje koffie werd ons verteld welke traditionele kleding de Staphorsters vroeger maakten en heden ten dage, in beperkte mate, nog draagt. Ook de betekenis van al deze kledingstukken werd ons duidelijk gemaakt.



Daarna zijn we over prachtige wegen naar Weerselo gereden waar ons een heerlijk diner stond te wachten. Zie foto 2.

We hadden een volle bus en dankzij de rolstoelenlift kon iedereen mee. Een extra element was dat iedereen uitgebreid kennis kon maken met pastoor Paul Daggenvoorde, hetgeen zeer positief werd ontvangen. De pastoor verving de zieke bisschop Kronenberg.

De busreis werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de parochie en Diacon.

Om half zeven 's avonds waren we terug en werden de gasten weer bij de bejaardenhuizen of voor de kerk afgezet.



THEMAVIERING van ALL TOGETHER op 9 december in Jacobuskerk

Op 9 december zal in de Jacobuskerk een themaviëring plaatsvinden die wordt georganiseerd door het koor All Together. We hopen met deze viëring wat informeler en persoonlijker ons geloof samen te beleven. De themaviëring lijkt op een gebedsviëring en er zal geen eucharistie zijn. Themaviëringen zijn viëringen die zich qua thema en inhoud aanpassen aan de tijd van het jaar of bijzondere dagen zoals bijvoorbeeld: Moederdag en Vaderdag, Carnaval, Dierendag, Valentijn, Naamdagen van Heiligen, Sint Maarten, vakantie of andere actuele thema's.

Het wordt een samenkomst van gelovigen rondom de schrift om het leven te viëren in woord en gebaar (lees: rituelen). Een ontmoeting met God en met elkaar. Daarbij is niet alleen het thema afwijkend van de eucharistische kalender maar zal ook zoveel mogelijk inhoudelijk qua teksten, liedjes en indeling rekening worden gehouden met het thema. Teksten en gebeden zijn eenvoudig en bondig en proberen in zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk te zeggen waarbij met name aandacht is voor beleving en saamhorigheid. We streven er naar elke viëring een verrassend element toe te voegen. Er zullen geen lectoren of acolieten aanwezig zijn, de koorleden nemen waar nodig deze taken waar. Voorlopig zijn er 2 themaviëringen gepland maar misschien zullen er meer volgen. We zijn dan ook benieuwd naar uw ervaringen op 11 november (die dus al geweest is) en 9 december en we hopen dat u die met ons wilt delen na afloop bij de koffie. We hopen van harte dat u allen deze themaviëringen met ons wilt beleven!

*Namens All Together,
Marcel Pater (voorzitter)*



Op vrijdag 2 november vierden we Allerzielen en ook dit jaar gingen onze gedachten uit naar onze dierbare overledenen. Wij noemen de namen van degenen waarvan wij sinds november 2017 bij de Jozefkerk afscheid moesten nemen.

30-09-17	Can Bermudez	83 jaar
12-10-17	Dini Kamphuis-Holters	88 jaar
12-10-17	Chris Bosman	88 jaar
16-10-17	Jan Meijer	83 jaar
06-11-17	Frits Wolters	83 jaar
01-12-17	Jan Willem Berns	72 jaar
08-12-17	Henny Oude Wesselink	89 jaar
24-12-17	Nino Miceli	81 jaar
24-12-17	Magda Kusters-Leemreize	94 jaar
07-02-18	Marti Eijkelenkamp	91 jaar
10-02-18	Siny Bergman-Heinink	92 jaar
26-02-18	Niek Noom	86 jaar
08-03-18	Bennie Wiggers	81 jaar
14-03-18	Albert Smit	57 jaar
27-03-18	Jo Bonte-Oolderink	80 jaar
24-05-18	Annet Sommer	70 jaar
26-05-18	Francois Borowy	89 jaar
01-06-18	Truus vd Luitgaren-Roelofs	83 jaar
08-06-18	Annette Lubbers-Blokhuis	64 jaar
14-06-18	Thea Scholten-Oltheten	89 jaar
23-06-18	Tiny Maathuis-Panders	88 jaar
11-08-18	Bajkal Sarkezi	58 jaar
03-09-18	Helena Tawfik	57 jaar
06-10-18	Ria ten Dam-Zwiers	66 jaar
10-10-18	Robby Kisoor	66 jaar
11-10-18	Rie Richters-Budde	86 jaar
20-10-18	Jeanne Olierook-Koot	89 jaar
20-10-18	Geziena Maria Theresia Hevink-Reuver	93 jaar



**"En telkens weer gaat het verhaal
Over die Ene, die met je gaat
Een reisgenoot, die tranen droogt
Niet voor altijd, maar telkens weer...."**



Op vrijdag 2 november vierden we Allerzielen en ook dit jaar gingen onze gedachten uit naar onze dierbare overledenen. Wij noemen de namen van degenen waarvan wij sinds november 2017 bij de Jacobuskerk afscheid moesten nemen.

18-12-2017	De heer Leo Gasthuis	81 jaar
22-01-2018	Mevrouw Marja van der Kamp	60 jaar
08-02-2018	De heer Nico Ewals	83 jaar
10-03-2018	De heer Ton Bottenberg	80 jaar
18-03-2018	De heer Leo Albersnagel	81 jaar
21-03-2018	Mevrouw Francis Schothuis	79 jaar
06-05-2018	Mevrouw Annie de Heij-Wit	89 jaar
08-05-2018	De heer Henny Maathuis	76 jaar
18-05-2018	Mevrouw Lilly Vermijs	93 jaar
21-08-2018	Mevrouw Miny Perik-Fokkink	92 jaar
05-09-2018	Mevrouw Rosa Coenders	64 jaar
22-10-2018	De heer Walter Franke	82 jaar

**"En telkens weer gaat het verhaal
Over die Ene, die met je gaat
Een reisgenoot, die tranen droogt
Niet voor altijd, maar telkens weer....."**

En we noemen de namen van degenen waarvan wij in de St. Jankerk afscheid namen

16-12-2017	Mevrouw Marjo Plass	65 jaar
28-12-2017	Mevrouw Aline Tokarczyk	69 jaar
30-12-2017	Mevrouw Teodora Diaz-Vasquez-Gomez Climaco	81 jaar
06-01-2018	De heer Sjaak Rooseboom	91 jaar
17-01-2018	Mevrouw Jopie Roelofs - de Gilder	80 jaar
08-02-2018	Mevrouw Miny Spilleman	75 jaar
21-02-2018	Mevrouw Ria Pots - Klasen	70 jaar
05-03-2018	De heer Manuel Calvino Suarez	67 jaar
06-03-2018	De heer Robbie ten Brugge	59 jaar
08-03-2018	Mevrouw Toos van Rijnsoever - de Wit	82 jaar
08-03-2018	Mevrouw Kathe Herik - Fleeer	93 jaar
22-03-2018	De heer Henny Bevers	72 jaar
22-03-2018	Mevrouw Rieki Hietbrink - Scholten	95 jaar
03-04-2018	Mevrouw Zdenka Schestauber - Snopek	83 jaar
15-04-2018	De heer Henk Kolman	79 jaar
21-04-2018	Mevrouw Chery de Hoog - Willemsz	67 jaar
06-05-2018	Mevrouw Mientje van den Berg - de Rijk	94 jaar
09-05-2018	Mevrouw Annie Olde Bolhaar - Koelman	70 jaar
21-06-2018	Mevrouw Duom Tran - Le	80 jaar
28-07-2018	Mevrouw Annie Lenferink - Bakker	88 jaar
19-08-2018	Mevrouw Monique Oude Egberink	48 jaar

**Rouw is het lange verhaal van een wond die 'nooit meer' heelt.
Het is geboren uit herinneringen, verwachtingen en wil verteld worden, steeds meer.**



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk:

06-10-2018 Ria ten Dam-Zwiers, 66 jaar, w/v dhr. ten Dam

10-10-2018 Robby Kisoor, 66 jaar

11-10-2018 Rie Richters-Budde, 86 jaar, e/v Henk Richters

20-10-2018 Jeanne Olierook-Koot, 89 jaar, w/v Jan Olierook

20-10-2018 Geziena Maria Theresia Hevink-Reuver, 93 jaar, w/v Bernardus Antonius Hevink

H. Jacobuskerk:

22-10-2018 Walter Franke, 82 jaar, e/v Riet Franke-Brand

Anders:

16-09-2018 Paul Gellings, 90 jaar, w/v Mary Gellings-van den Broek

DOPELINGEN

St. Jankerk:

07-10-2018 *Miklo Manuel Kranicz*, geb. op 25 maart 2018, z/v Juan Penalver y abellan en Aliz Kranicz,

St. Jozefkerk:

21-10-2018 *Carmila Jasmina Vayenna Gibbs*, geb. 12 maart 2018, d/v Angelo Gibbs en Jacqueline Konijnenberg.

21-10-2018 *Amy-Lynne Baaijens*, geb. 24 juni 2018, d/v Dennis Baaijens en Roos Baaijens-Imbrogiano.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 17/18 november 33e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Mariakoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Mgr.Hoogenboom+pastoor PD Ariënsviering 70 jaar + kwd Ariënskoor	Woord- en communieviering Zaterdag 18.00 uur Parochiaan Caeciliafeest Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 24/25 november Christus Koning	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Afscheidsviering Zanggroep Zanggroep St. Joseph	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Ariënskoor	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 1/2 december 1e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Oecumenische viering Zondag 11.00 uur J. Kortstee + J. Zuurmond Bachcantates Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gezinsviering + MOV Kinderkoor

Lezingen bij de zondag

Zondag 18 november

33e zondag door het jaar
Daniël, 12, 1-3
Hebreeën, 10, 11-14, 18
Marcus, 13, 24-32

2 december

1e zondag van de advent
Jeremia, 33, 14-16
1 Tessalonicenzen 3, 12-4,2
Lucas, 21, 25-28, 34-36

16 december

3e zondag van de advent
Sefanja, 3, 14-18a
Filippenzen, 4, 4-7
Lucas, 3, 10-18

Zondag 25 november

Christus, Koning van het
heelal
Daniël, 7, 13-14
Apokalyps, 1, 5-8
Johannes, 18, 33b-37

9 december

2e zondag van de advent
Baruch, 5, 1-9
Filippenzen, 1, 3-6, 8-11
Lucas, 3, 1-6



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Zaterdag 8 december Maria Onbevlekt Ontvangen	Eucharistieviering Zaterdag 17.00 uur P. Daggenvoorde		
	Samenzang		
Zondag 9 december 2e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst BJK	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur Parochiaan Themaviering All Together	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Met Maronitsiche Kerk + kwd Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 15/16 december 3e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Mariakoор	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering + kwd Ariënskoор	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Kinderwoorddienst All Together



Vieringen door de week

Maandag 17.45 uur H. Jacobus Stille aanbidding

Maandag 18.15 uur H. Jacobus eucharistie met aansluitend biecht

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-16.00 uur (voorlopig gesloten ivm schade)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 11.00 op

Zondag 4 november, 31e zondag door het jaar.

(Marcus 12, 28b-34)

Thema: Het gaat om de liefde.

De kern van ons geloof!



Zondag 18 november, 33e zondag door het jaar.

(Marcus 13, 24-32)

Thema: Wat er ook gebeurt, Jezus is er altijd voor jou.



Elke zondag in de Advent tijd is er een Kinderwoorddienst.

Zondag 2 december

Zondag 9 december

Zondag 16 december

Zondag 23 december.

Wilt u meer weten: kom gerust een keer langs tijdens de
kinderwoorddienst

of mail naar louisemeulenbroek@hotmail.com.



Secretariaat
Drs. J.N. Hinke
Galileistraat 49
1223 GL Hilversum
035 - 7729597
secretariaat@arienscomite.nl



LANDELIJKE ARIËNS-HERDENKING 2018

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **18 november a.s.**

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de **H. Jacobuskerk** aan de Oude Markt te **Enschede**. Aanvang **11.00 uur**.

Celebranten zullen zijn

Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en

P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door *L. Huitink*, als permanent diaken verbonden aan de H. Pancratius parochie te Tubbergen.

Het **thema** van de viering zal zijn *de missionaire zending van de kerk*.

Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot *Werelddag van de Armen*, als een voortzetting van en een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Ariëns-gedachtenisviering zal aandacht besteden aan deze Werelddag.

Medewerking verlenen het *Ariëns Koor* uit Enschede en de *Kon. Enschedese Leo Harmonie*, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, die dus dit jaar 125 jaar bestaat.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,
Het Ariëns-comité





Advent: Kinderwoorddienst in de Sint Jan

Gedurende de Advent zal er in de weekendvieringen in de Sint Jankerk telkens een kinderwoorddienst zijn. Het kinderwoorddienstproject van dit jaar heet: 'Geloof met me mee!' We vertellen de kinderen in woord en beeld verhalen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen met hen mee te geloven. Johannes krijgt op Patmos een kijkje in de hemel. Johannes de Doper vertelt over een nieuw begin. De profeet Sefanja droomt van bevrijding en Elisabet juicht om het kind, dat geboren zal worden. Aan de hand van de verhalen denken we na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen? Op zondag 2 december zingt ook nog het kinderkoor. Kom ook en maak zo met het hele gezin een goed begin van de Advent op weg naar Kerstmis.

Pastoraal werker Frank de Heus

Ouderen en Kerk: viering voor Kerst

Op **maandag 17 december 2018** houden wij weer onze traditionele viering voor Kerst. Aanvang 14.30 uur, St. Jankerk. Voorganger pater Ben Engelbertink.

De viering is speciaal voor alle oudere parochianen. Na afloop is de mogelijkheid om deel te nemen aan een kerst (brood)maaltijd, in de parochiezaal. In de viering is iedereen welkom. **Voor de aansluitende bijeenkomst in de parochiezaal is, in verband met de voorbereidingen (inkoop maaltijd) een opgave noodzakelijk.** Alle koren uit Zuid zijn uitgenodigd om de viering muzikaal op te luisteren. U kunt zich opgeven via de gebruikelijke telefoonnummers of per email. Opgave is dus alleen nodig als u deelneemt aan de broodmaaltijd. Ieder ander kan de viering gewoon bezoeken.

Hermine Leppink: 053-431 21 38

Jan Kusters: 053-476 68 24

Carina Meijer: 06 27 38 16 93

Email: h.thss@kpnplanet.nl

Verlengd vanwege overweldigend succes...

Zo zegt men dat meestal wanneer een film of evenement wordt verlengd. Nu kan ik aankondigen dat **de film 'De Laatste Missionaris' weer wordt uitgezonden door TV-Oost, namelijk op de Eerste Kerstdag om 20.00 en 23.00 uur.**

De film is gemaakt door René Horsthuis ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van zijn oom Ben Engelbertink in 2017; het feest is toentertijd gevierd in de St. Jan Enschede en in St. Peter kerk in Tatau, Borneo.

Natuurlijk is pater Ben niet de laatste missionaris, wel misschien van zijn soort!

Er zijn nu al meer dan 100 nieuwe Afrikaanse en Aziatische missionarissen van Mill Hill. Ook zij trekken over de grenzen van eigen land en cultuur naar andere landen om missionaris te zijn. Ook wordt gedacht aan een nieuwe missionaire aanwezigheid van Mill Hill in Nederland, niet om parochiewerk over te nemen, maar om missionaris te zijn. Wanneer ben je missionaris en waar kun je missionaris zijn? Mooie vragen om over na te denken. In de film werd de vraag gesteld op de markt in Enschede. Er kwam een veelvoud aan antwoorden.

Ben Engelbertink mhm



Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen

In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden.

Een onzeker en gevaarlijk leven

In de straten van de hoofdstad Kigali leven zo'n 3.000 kinderen. Het zijn vooral jongens, maar de laatste tijd komen er steeds meer meisjes bij. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, maar ook door diefstal. Ze zijn vaak ziek.

Een bijzondere naam

De lokale organisatie CECYDAR (Centre Cyprien et Daphrose Rugamba) is in 1992 opgericht door het Rwandees echtpaar Cyprien en Daphrose. Zij zijn tijdens de genocide van 1994 vermoord. CECYDAR heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de straatkinderen.

Opvang en re-integratie

De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.

Hulp aan het gezin en scholing van medewerkers

CECYDAR richt zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie. Gezinnen krijgen noodhulp en worden geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Daarnaast investeert CECYDAR dit jaar in het versterken van de eigen organisatie.

De medewerkers krijgen training en scholing.

Eigen water- en stroomvoorziening

Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit. In 2018 wil CECYDAR daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonne-energiesysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug.



foto: kippen mee om te verzorgen

In deze Pelgrim treft u een collectezakje aan. Tijdens vieringen in Enschede in de Advent, worden ook collectezakjes uitgedeeld. U kunt uw collectezakjes deponeren in de bussen achter in de kerken. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Op zondag 2 december, 1e Advent, zal in de viering in de St Jan (10 uur) speciale aandacht besteed worden aan het Adventsproject, Hulp aan Straatkinderen. Voorganger is pastor Frank de Heus. Mmv het kinderkoor olv Valery Maduro.

MOV groep Enschede
handenwassen.blogspot.nl

ADVENTSACTIE



Aan alle vrijwilligers van Enschede Noord

Beste vrijwilligers!

Wij nodigen jullie van harte uit voor een gezellige Adventsborrel op **vrijdagmiddag 14 december** in de parochiezaal van het Pastoraal Dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2.



De deuren gaan open vanaf 14.30 uur. We sluiten om 18.00 uur. We willen jullie op deze manier graag bedanken voor alle inzet in het afgelopen jaar.

Daarbij is het een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De pastoraatgroep Noord zorgt voor de inwendige mens. Pastoraal team en parochiebestuur zijn uitgenodigd om kort iets te laten horen, maar het accent ligt vooral op het gezellig samenzijn!

Voor de organisatie is het fijn om te weten, dat je komt. Geef je derhalve even op bij ons lokaal secretariaat: secretariaat.noord@katholiekenschede.nl of 053 435 48 08. **Graag vóór 7 december.**

Verder hoef je alleen je goede humeur mee te nemen.

Hopelijk tot binnenkort!

Pastoraatgroep Enschede Noord

Kids Party Time in de St. Jankerk

Op 30 oktober was de eerste 'party' in de parochiezaal van de St. Jankerk, als je die gemist hebt, kun je aansluiten op vrijdag 21 december van 15.30-17.00 uur, dan gaat het over Oud en Nieuw.

Daarna volgen nog drie party's, op 1 februari, 19 april en 7 juni, en dan gaat het over Maria Lichtmis, Pasen en Pinksteren.

Het kost 2 euro per keer dat je komt, maar je moet je wel even melden van tevoren bij Saskia 06 - 223 79 624.

Per keer is er plaats voor 10 tot 15 kinderen, er zijn vier begeleiders aanwezig. De middagen zijn bedoeld voor kinderen van groep 5-6-7.



Troostvolle lavendelkoekjes

November is een maand om stil te staan bij verlies, bij vergankelijkheid en bij wat eeuwig blijft. Bomen verliezen blad. De laatste vruchten en zaden worden geogost. De avonden worden langer en kouder.

Traditioneel is er in de kerken in deze herfsttijd aandacht voor de gedachtenis van overledenen, dichtbij en veraf, recent en in het verre verleden: Allerheiligen en Allerzielen, op 1 en 2 november. En Gedachteniszondag, vaak de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die in protestantse kerken ook Eeuwigheidszondag genoemd wordt.

We vinden troost in kleine dingen. De smaak van een appeltaart zoals een geliefde die bakt. De geur van lavendel in de tuin, of toen tijdens de vakantie in Frankrijk. Die blauwe bloemen die zo heerlijk ruiken en, als wierook, hemel en aarde verbinden. In het kleine zaad komt de hemel tot bloei.



Lavendelkoekjes

voor ca. 30 koekjes

Ingrediënten

- 250 gram bloem
- 100 gram suiker
- 150 gram boter
- 1 vanillestokje (of zakje vanillesuiker)
- 2 eetlepels gedroogde lavendelbloemen

Bereidingswijze:

Meng de bloem en de suiker, snijd de harde boter in blokjes en voeg deze toe. Snijd het vanillestokje open en schraap het merg eruit en vermeng deze met de gedroogde lavendel. Kneed lang genoeg tot de boter zacht is en het deeg stevig.

Rol het deeg in plastic en laat het minimaal 30 minuten rusten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 175 graden. Bekleed een bakblik met bakpapier en vorm balletjes van ongeveer gelijke grootte (vanwege de baktijd) van het deeg en leg die op de bakplaat. Druk ze een beetje plat.



Bak de koekjes in 12-18 minuten (afhankelijk van de grootte) goudgeel. Laat ze niet bruin worden.

Bron:

Recept van Vanessa van Koppen in: *De rijke wereld van kloosterkruiden*, Tini Brugge en Vanessa van Koppen, KOK 2016.



In het spoor van Lebuinus

Eén dag is ruim voldoende voor de route van Twello naar Deventer, die gewijd is aan de achtste-eeuwse heilige Lebuinus. Tegelijk is dit pelgrimspad met z'n 15 kilometer lang genoeg om een idee te krijgen van het leven en de betekenis van deze Engelse missionaris, die de schutspatroon van Deventer werd. Erop gebrand om de heidense Saksen te bekeren tot het christendom, meldde Lebuinus zich in Utrecht. Daar kreeg hij de opdracht om in het huidige Gelderland en Overijssel aan de slag te gaan. Hij trok de Veluwe over en kwam in Wilp. Daar bekeerde hij in 765 een aantal mensen bij de waterbron waar Saksische 'bronheiligen' vereerd werden. De kapel die Lebuinus er bouwde was van hout uiteraard, maar in de elfde eeuw werd op diezelfde plek een tufstenen kerkje gebouwd. Ingeklemd tussen een gotisch koor en een veel jongere toren, bestaat dat oude romaanse deel nog steeds. Het is een van de oudste kerken van Nederland. In 768 stak Lebuinus de IJssel over. Bij de nederzetting aan de overkant bouwde hij ook een kapel, wat beschouwd wordt als het begin van de stad Deven-



Theo Schreurs maakte een model voor een beeld van Lebuinus op pad. Een manshoge versie ervan wordt komend jaar mogelijk langs de route geplaatst.



ter. Lebuinus slaagde niet in zijn missie. Tot twee keer toe werd een kapel op deze plek verwoest. Pas in de negende eeuw werden de Saksen aan die kant van de IJssel gekerstend en nog veel later verrees op die plek de huidige blikvanger van Deventer, de Grote of Lebuinuskkerk. Deze inmiddels protestantse kerk moet niet verward worden met de rooms-katholieke Broederkerk, die ook aan Sint-Lebuinus gewijd is. In deze laatste kerk worden nu de resten van Lebuinus' stoffelijk overschot bewaard. Het pad van Lebuinus loopt door een afwisselend gebied. Vanuit het bosrijke Gelderland voert het langs oude landgoederen naar het rivierenlandschap langs de IJssel. Via een veerpont bereikt u Deventer. Informatie over het Lebuinusp pad is te vinden op: www.lebuinusp.nl. Voor onderweg is de 'Lebuinus Pad App' beschikbaar voor op de telefoon.

Serie geloofsgesprekken “Van onrecht naar vrede” in Maria Vlucht

In een serie van vijf bijeenkomsten verkennen we de thema's onrecht en de vrede in de wereld en bij onszelf. U wordt uitgenodigd te onderzoeken hoe u zelf omgaat met onrecht: bij uzelf en bij anderen.

De avonden belichten het thema van verschillende kanten: van informatief tot bezinnend, van speels tot meditatief, aan de hand van Bijbelteksten, film, een excursie en een wandeling.

De avonden vinden steeds plaats op een andere locatie binnen onze parochie Maria Vlucht en duren ongeveer twee uur, van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt ervoor kiezen om alle avonden mee te doen, maar de avonden zijn ook los van elkaar te bezoeken.

De avonden gaan door bij minimaal vier deelnemers en zijn toegankelijk voor parochianen van Maria Vlucht en nabijgelegen parochies en tevens voor de protestanten onder ons.

Kosten: voor een vrije gift bent u van harte welkom.



Dit kunt u verwachten:

• **Woensdag 21 november** in de Jakobsschelp in Lonneker, naast de H. Jacobuskerk: Zin in spelen. Geloofsgesprek met behulp van foto's over omgaan met onrecht in je eigen omgeving. (**Let op: in de vorige Pelgrim stond een andere, onjuiste datum en lokatie!**)

• **Donderdag 28 februari** in het parochiecentrum van Losser: Zin in film. Geloofsgesprek nav de Tien Beloftes van Anselm Grün over hoe deze je kunnen helpen in je eigen leven.

• **Donderdag 21 maart** in De Wonne in Enschede (excursie): een kennismaking en rondleiding, waarin we zien hoe in Enschede hulp wordt gegeven aan kansarmen in onze samenleving.

• **Donderdag 16 of 23 mei** (wordt tzt bekend gemaakt) in het Processiepark in Overdinkel: een meditatieve wandeling in het labyrint achter het processiepark met aansluitend een nabespreking.



Opgave: De avonden worden verzorgd door pastor Carla Berbée en Rietie Kenter. U kunt zich opgeven via email: r.kenter@live.nl of telefonisch: 06-38775591.





HET GRENSLAND OVERDAGKOOR & OVERIJSSELS BYZANTIJS MANNENKOOR

O.l.v. Henriëtte Eikenaar & Marian Stouwdam

m.m.v. John Gaasbeek

Organiseren zondagmiddag 25 november 2018

EEN HERFSTCONCERT

Om 15.00 uur in de St. Jankerk

Kerk open 14.30 uur

- 🚩 Gratis toegang
- 🚩 Vrije gift bij uitgang
- 🚩 Denk aan ev. opgebroken Haaksbergerstraat
- 🚩 Toegang via
 - Haaksbergerstraat 253
 - St. Janstraat (achterzijde)



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 9 - 2018

woensdag 24 oktober 2018
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 15 november



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
joop@joophassink.nl
André Amelink, (bouw)-
technische zaken
Carina Adduci, secretaris

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kempen, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het "luisterend oor voor de mens in nood en ouderen"
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.
www.sensor.nl/oostnederland

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

emailadres caritas@katholiekenschede.nl

Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54

bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Tilburg School of Catholic Theology wenst alle jongeren een fantastische WJD in Panama toe!



Ook Theologie studeren?

Wees welkom de Open Dag zaterdag 16 februari in Tilburg 
en op de Studie Informatiedag vrijdag 8 maart in Utrecht 

tilburguniversity.edu/studeer-theologie



Understanding Society



Korte Hengelosestraat 27
7511 JA Enschede
053 - 430 52 96

Ook hier kan nog een advertentie geplaatst worden

mail naar

redactie@katholiekenschede.nl



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 - 433 58 44
E-mail: info@renokap.nl
www.renokap.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen

Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Mellink Schilders

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL 67 RABO 001 1804 1738
www.arienscomite.nl



De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu

bakkerij

Beunders

Bakkerij beunders bakt er meer van ...

Ribbelerbrinkstraat 57 | 7531 CB Enschede | 053 - 435 02 27 | 06 - 227 93 527

Veldhofflanden 10 | 7542 LA Enschede | 053 - 434 52 80

Kevelhamhoek 93 | 7546 EN Enschede | 053 - 478 87 65



*bijzonder
goede scholen
in Enschede*

alle informatie over de scholen
vindt u op www.koe-enschede.nl

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling

uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

Vredenhof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw



Vredenhof
uitvaartverzorging





TROOST



KiK

Op een herfstmiddag komt een buitenmuis langs bij haar vriendjes in de kerk.
 'Dat is nu toch erg,' zegt ze, 'Kikker zit in de put!'.
 De muizen schrikken zich rot.
 'Zit Kikker in de put? Dan moeten we hem gaan helpen! Hem eruit halen!' roepen ze. En roef-roef, ze rennen achter elkaar naar buiten.
 'Waar is die put? Bij boer Groeneveld?' piepen ze in paniek. De buitenmuis roept nog wat, maar dat horen ze niet. Ze rennen de straat uit, de brug over, het weiland in, helemaal naar de boerderij van Groeneveld. Bij de put aangekomen klimt de dapperste muis op de rand en tuurt in de donkere diepte.
 'Kikker!' roept hij, 'Ben je daar? Zit je in de put?'
 'Ja, hoezo?' horen ze. Maar wie naar boven komt klimmen is niet hun eigen Kikker.

'Ik ben Gup van Groeneveld', stelt zij zich beleefd voor, 'Ik woon hier!' Samen zoeken ze verder naar Kikker van de kerk, die ergens in een put zit. Als ze 's middags moe thuiskomen vinden ze Kikker gewoon op zijn wijwaterbakje, gezellig met de buitenmuis. En zij vertelt wat zij hun had nageroepen: 'Kikker is niet kwijt! Hij is een beetje verdrietig!' Nu begrijpen de muizen dat Kikker alleen troost nodig had. Kikker zit niet meer in de put. Hij is helemaal opgekikkerd, dank zij de buitenmuis die zo goed kan luisteren en door de muizen die een beetje dom zijn, maar wel zijn beste vrienden.



Versje Troost

Ben je verschrikkelijk vreselijk moe
 dan ga je vroeg naar je bedje toe.
 Heb je een knorrende hongerige maag,
 dan neem je brood met hagelslag.
 Maar als je verdriet en tranen hebt,
 wat moet je dan doen, wat is het recept?
 Als je hart zwaar is, je ogen rood;
 wat kun je doen, bij wie vind je troost?
 Kruip lekker weg, laat de traantjes maar gaan
 en praat met iemand die jou kan verstaan.
 Geef woorden aan alles wat droevig is,
 vertel over degene die je mist.
 Troost komt van God, heel stil en zacht.
 Maak maar een kruisje, dan krijg je kracht.



Puzzel

Als je in de put zit, wat geeft dan troost?
 Vul de ontbrekende letters in. Als je ze goed hebt ingevuld, vormen jouw letters een woord dat ook bij troost hoort.



Warme

Luisterend



achtheid

rm om je heen

usje

eken

or

ngeltje

alnte



Uit de Bijbel

In de nieuwe wereld zal God bij ons zijn.
 Elke traan in onze ogen zal Hij drogen.
 De dood zal er niet meer zijn;
 rouw en pijn ook niet.
 De dingen van vroeger zijn voorbij!

Openbaring 21,4



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns