

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
oktober 2018/8



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts
ik ben de uitvaartverzorgers
voor Yarden in Enschede
en omstreken. Bij een
overlijden sta ik graag voor
u klaar met zorg en advies.
Wilt u meer weten over
mijn persoonlijke manier
van werken, bel dan:
074 291 3231.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriëtte Bakker,
Berto van der
Wacht.

Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.



Wij werken zonder winstoogmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl

INNERBALANCE - ENSCHEDE

Centrum voor holistische gezondheid,
innerlijke vrede en welzijn

Word bewust, wees gezond

HATHA YOGA

Ook voor zwangeren en kinderen

MASSAGE

Holistische massage en voetrreflexmassage

SPIRITUAL LIFE COACHING

Vooral als je probeert om jouw innerlijke kracht te
hervinden na een moeilijke periode, zodat je het
leven kunt leven waarvoor je geboren bent.
Hopelijk kan ik je hierbij helpen....

Nthabiseng Matube

Burgemeester van Veenlaan 72
7543 AA Enschede

tel: 06 - 83181995
info@innerbalance-enschede.nl



WWW.INNERBALANCE-ENSCHEDENL



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22-2
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag.

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

oktober 2018, nr. 8

Inhoud

- 5** Zoek vrede, voorwoord van pastor Rekveld
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 14** Dopen in de St. Jankerk
- 16** Vieringenrooster
- 21** Kloosterweekend
- 25** Vice-voorzitter Joop Hassink stelt zich voor



VAN DE REDACTIE

Dit nummer is met het nieuwe computerprogramma gemaakt, dus het kan er iets anders uitzien dan u van ons gewend bent. Mocht U toch iets missen of ergens een aanvulling op hebben, laat het ons dan weten.

Annelies, Conny, Lidiana en Ine

Liefde

Liefde is geduldig en vriendelijk.
Liefde wordt niet jaloers.
Liefde scheidt niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk.
Liefde zegt of doet géén onaardige dingen.
Liefde denkt niet alleen maar aan zichzelf.
Liefde raakt niet verbitterd.
Liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan.
Liefde is niet blij met oneerlijke dingen maar met de waarheid.
Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door,

denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig.

1 Korintiërs 13:4

"Zoek vrede"

Op zaterdag 15 september, de dag waarop de kerk de gedachtenis viert van O.L.V van Smarten. Met pelgrims uit de geloofsgemeenschappen van de Jacobus parochie Enschede en Maria Vlucht Losser e.o. mocht ik op bedevaart zijn in Kevelaar. Het jaarthema is, met Maria de vrede zoeken. In een week waarin de media berichtte over mistoestanden in onze kerk en over de prognose van de toekomst van onze kerk en de plaatsen waar mensen samen komen om hun geloof te vieren. En ondanks dat wij het wel weten, doet het ons verdriet en ervaren wij ook onze teleurstelling in alles wat wij zien en horen. Vrede zoeken wordt dan een gave, maar ook een opgave. In Kevelaar hoorden wij in het Evangelie: 'doe maar wat Hij u zeggen zal'. In zijn Evangelie De Blijde Boodschap houdt Jezus ons hierin als het ware een spiegel voor. Maria had hierin vertrouwen tot onder het kruis toe, waar zij aan ons werd gegeven: 'zie daar uw Moeder'.

Dit brengt mij naar het Evangelie van de zondag na de bedevaart. In dat Evangelie werd de vraag gesteld: 'wie zeggen jullie die ik ben'? Maar ook werd door Hem gezegd toen Hij sprak over het lijden en zijn dood, wie Mij wil volgen zal het kruis dat ik op mij neem ook op zich moeten nemen en ervaren. Het mysterie van het Kruis. Dat kruis wat nu zwaar lijkt te drukken op de kerk, de samenleving en daarmee ook op ons, mag hopelijk ook weer het teken worden van leven. Het is immers de Levende, Jezus Christus die zegt: "maar na dit lijden en de dood zal Ik verrijzen, Leven en jullie allen voorgaan op die weg ten Leven. Ook ervaren wij in onze kerk, waarvan wij de levende stenen zijn, de pijn en teleurstelling dat Jezus ook tot ons zegt: 'ik zal met jullie zijn tot de voleinding der wereld'. Dat mag ons bemoedigen, want daar draait het om, wij als levende stenen waarvan Jezus Christus de hoeksteen is, het fundament van ons bestaan. En daarin mogen wij de vrede vinden, in Hem die Vrede is.

Pastor Willy Rekveld.



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Wo. en do. 9:30 tot 11:30 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie Pelgrim: Lidiana Wissink. Kopij

kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of

ABN-Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie

Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



Franciscus

Vier oktober staat bekend alsierendag. Extra aandacht voor de dieren in onze omgeving. Kinderen nemen een knuffel mee naar school en vertellen over hun lievelingsdier. Dat levert ontroerende en grappige verhalen op. De grootste dierenvriend is Franciscus, zijn feestdag valt op 4 oktober. Heel wat instellingen, organisaties, scholen, kerken en kloosterorden dragen / droegen zijn naam. Met recht een populaire heilige. Al tijdens zijn leven en daarna doen allerlei verhalen de ronde. Hij trekt in het middeleeuwse Italië van stad tot stad, bedelt om aan de kost te komen, helpt mensen die met de nek worden aangekeken en trekt zich terug om te bidden. Langzamerhand vormt zich een groep mensen om hem heen die met hem meetrekken en hun ervaringen met Franciscus, de belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven te boek stellen. De meest wonderlijke verhalen doen de ronde. Zo komt hij midden in de winter aan bij de stad Gubbio. Vreemd, er is geen mens te zien. Iedereen houdt zich verscholen in zijn huis. Wat is er aan de hand? Een wolf terroriseert de stad, fluistert een enkeling die zich op straat waagt. Franciscus voelt de angst en denkt: dat kan zo niet langer. Hij schraapt al zijn moed bijeen en in het vertrouwen dat God hem zal helpen, zoekt hij de wolf op. In het bos knielt hij bij de wolf, streelt zijn vacht en fluistert hem iets in het oor. De burgers die op een veilige afstand blijven, kunnen hun ogen en oren niet geloven. Heel streng zegt Franciscus tegen de wolf : Eigenlijk heb je de dood verdient, maar ik wil vrede tussen jou en de stad.



Beloof me geen schepsel van God meer aan te raken. De inwoners van de stad zullen je elke dag te eten geven. De wolf steekt zijn poot op en loopt achter Franciscus aan. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, zal er vrede zijn. Dat gebeurt en het gewone leven in de stad komt weer op gang. In de nieuwbouw in de Wonne is een kleurrijk glas in lood raam waarop Franciscus staat afgebeeld in een eenvoudige bruine pij midden in de natuur. Hij voelt zich een met de natuur. Iets waar wij in onze tijd naar op zoek zijn en opnieuw vorm aan proberen te geven. De franciscaanse beweging hanteert daarbij vier kernwoorden, probeer eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend te leven. Vrede en alle goeds.

Wijsheidsspreuk 27 van Franciscus

- * Waar liefde is en wijsheid,
- * daar is geen vrees en geen onwetendheid.
- * Waar geduld is en nederigheid,
- * Daar is geen toorn en opwinding.



- * Waar armoede is met vreugde,
- * daar is geen hebzucht en geen gierigheid.
- * Waar rust is en bezinning,
- * daar is geen bezorgdheid en ronddolen.
- * Waar de vrees van de Heer is
- * om zijn hof te bewaken
- * daar kan de vijand geen plaats vinden om binnen te dringen.
- * Waar barmhartigheid is en wijze maat,
- * daar is geen veeleisendheid en geen verharding.

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep

Alles heeft een begin en een eind!

Dit was onze eerste gedachte toen wij binnen de zanggroep de beslissing hebben genomen om in de loop van dit kalenderjaar de koorzang in de St. Jozefkerk te beëindigen.

In een brief aan het parochiebestuur hebben we duidelijk aangegeven wat de reden was van dit besluit. Een korte terugblik.

In 1970 werd door deken Eijsink een verzoek gedaan om de volkszang in de eucharistievieringen in de toenmalige RK MTS op Stokhorst muzikaal te ondersteunen. Het was destijds de bedoeling dat op termijn in deze wijk een nieuwe parochie (met een nieuwe kerk natuurlijk) zou worden gesticht. Al spoedig waren vier mannen bereid, samen met een organist, om deze taak te vervullen. Na enkele jaren werd dit MTS-koor uitgebreid met een aantal gezellige vrouwen. En allengs groeide het koor uit tot een onmisbare steunpilaar in de MTS. Wij hebben daar veel fijne vieringen mogen meemaken en begeleiden.

Na verloop van tijd ontstonden er problemen bij het dames- en herenkoor van de St. Jozefkerk:

ouder worden en een gebrek aan nieuwe koorleden noopten dit koor er mee te moeten stoppen. Vanaf dat moment heeft het MTS-koor zich ingezet voor de vieringen in de parochiekerk. Wij wilden ons eigenlijk geen 'koor' noemen en daarom zijn we onder de naam 'zanggroep St. Jozef' verder door het muzikale leven gegaan.

Het was natuurlijk te voorzien dat ons eenzelfde lot zou wachten en het is dan ook zo ver. Ook wij zijn (te) oud geworden, onze stemmen laten langzamerhand te wensen over. Op zondag 25 november om 11.00 uur zingen wij voor de laatste keer, natuurlijk in de St. Jozefkerk. Met volle overgave willen we dan nog één keer op eenvoudige wijze de lof van Heer bezingen. Dat is ons motto al die jaren geweest.

En daarmee zal een einde komen aan een lange periode van dienstbaarheid binnen de parochie Enschede.

De zanggroep St. Joseph

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Perez Rivera

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank: NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv
Jacobusparochie Enschede**

Vieringen: ziepagina's 16-17-18

Elke derde zondag van de maand:
kinderwoorddienst

Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maandem mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.00 uur met rondl.



Een groet van Maria op een warme zomeravond...

Hoewel het even spannend is of het uitgerekend op deze woensdagavond droog zal blijven, zijn de weergoden ons dit jaar welgezind. Moesten we vorig jaar voor het eerst uitwijken naar de kerk, dit jaar kan de viering ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming weer in de tuin van de Jacobuskerk plaatsvinden.

15 augustus, we vieren het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Vanaf een uur of twee 's middags is het al een drukte van belang in en om de Jacobuskerk. Altaar, Mariabeeld, stoelen, banken.... Alles wordt naar buiten gebracht in de tuin die vooraf door onze Syrische tuinman weer piekfijn in orde is gemaakt.

Vanaf 6 uur stromen de mensen binnen en wanneer om 19.00 uur de plechtige intocht plaatsvindt is iedere zitplaats in de tuin bezet, er moeten mensen staan. Het Arienskoor staat klaar en het openingslied wordt gezongen. Altijd weer een bijzonder moment in de levendige Enschedese binnenstad. Menig wandelaar of terrasbezoeker zal even opkijken: een groet van Maria?

Een extra bijzondere tuinviering dit keer. In 2012 werd een hartewens van pastoor Monnikhof vervuld door dit hoogfeest buiten te vieren in "zijn" tuin. Vanavond is het de laatste keer dat pastoor André Monnikhof voorgaat in de tuin van de Jacobuskerk.



Na een korte overweging luisteren we naar de getuigenis van stagiair en priesterstudent Erik Rozeman. Hij neemt ons mee in zijn bijzondere ervaring en ontmoeting met God in Lourdes, die hem als afgestudeerde jurist bracht naar de priesteropleiding waar hij over twee jaar hoopt af te studeren. Hij volgde zijn hart, roeping in de meest letterlijke zin van het woord.

Aan het eind van de viering overhandigt Eric Sanders na een korte toespraak pastoor Monninkhof namens alle mensen van de

Jacobuskerk het enige echte Jacobusbeeldje en enkele flesjes Jacobusbier gebrouwen door brouwerij Enschede. Met daarbij de belofte dat wij de door hem begonnen traditie zullen voortzetten: Maria ten Hemelopneming wordt op 15 augustus (bij goed weer) gevierd in de tuin van de Jacobuskerk. Wij hopen van harte dat de heilige Jacobus pastoor Monninkhof op zijn verdere pad mag begeleiden. En vooral wensen wij hem een hele goede tijd in de Emmanuelparochie in Ommen.

Ziekenzalving in De Eschpoort op 27 oktober.

Op zaterdag 27 oktober is er 's middags om 4 uur een ziekenzalving voor bewoners van de Eschpoort. Voorganger in deze viering is pastor Willy Rekveld. Belangstellenden zijn welkom.



Herfst

Prediker 3:1

*Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.*

God heeft alles een plaats gegeven in de tijd.
"Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest." Gods Schepping is nooit af en altijd in beweging.

Het is zo mooi om naar de Schepping te kijken als we het even niet meer zien zitten. Zijn Liefde zien we in alles wat Hij heeft gemaakt, ook in de mens. Wij veranderen voortdurend, (van binnen en van buiten), een cyclus, die nooit op houdt, ook niet bij de dood.

Deze week is de herfst begonnen, dan kijken we vaak met weemoed terug naar de zomer, of we verlangen naar de lente, seizoenen die voorbij zijn, maar toch weer terug zullen komen.

De herfst is een prachtige tijd met mooie, warme kleuren.

Maar uiteindelijk is het ook een tijd van verval en blijven er dode takken en dorre bladeren over.

Tenminste....zo lijkt dat, maar in die dode takken ligt nu al de belofte van nieuw leven. De dode bladeren die op de aarde vallen en vergaan dienen als voedsel voor het nieuwe leven dat weer zal ontstaan.

Zo kunnen ook wij ons in de herfst van ons leven bevinden, ons lichaam verandert en daar zijn we niet altijd blij mee.

En toch kan ook dat een prachtige tijd zijn waarin de belofte van nieuw leven, wijsheid en bezinning de boventoon mogen voeren. In het wisselen van de seizoenen ligt een prachtige belofte verscholen,

"Alles maak ik nieuw"!

(vrij naar :
<http://myplaceofpeace.wordpress.com/>)

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 08 INGB 0000 966 093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef

Pastoor Geertmanstraat 17

telefoon voor de donderdagochtend

van 09.00-11.30 uur 06-58 70 97 81

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Van de pastoraat- en lokale beheergroep Zuid

Na een rustige zomer moet er weer van alles gebeuren en kwam de pastoraat- en lokale beheergroep Zuid weer bij elkaar.

We zijn versterkt met Tonny Oude Elferink, die m.n. de bouwtechnische zaken gaat regelen. Tonny is vele jaren penningmeester geweest voor de St.Jankerk en voor de hele Jacobus parochie.

Ook in de kerk is een BHV nodig. Er komt een risico inventarisatie en daarna zal de BHV uitbesteedt worden aan een extern bureau.

Er zijn nog steeds klachten over het geluid, een professioneel bedrijf zal er zich over buigen.

Het St.Jan-Michaëlkoor is op zoek naar een nieuwe dirigent, er zijn inmiddels contacten.

Er staan geen kerkberichten meer in de krant. Henny Pahlplatz heeft hierover contact gehad met de krant, maar het is nog niet opgelost. Er wordt verder aan gewerkt.

Er wordt geen overzicht met contactpersonen van de werkgroepen mee te geven bij de Pelgrim i.v.m. de nieuwe wet op de privacy. De belangrijkste contactgegevens staan genoteerd in de Pelgrim, op de website en achter in de kerk.

18 oktober komt er een werkgroepenavond en er wordt een vrijwilligersavond gepland in maart 2019.

Het antwoordapparaat in de pastorie kan nog niet worden gebruikt, maar dat zal zo spoedig mogelijk voor elkaar komen, evenals de telefoon in 'het zaaltje'.

Lees verder op pagina 11



Vervolg van pagina 10

Op maandag 17 september is het iconen schilderen weer begonnen, 's morgens en 's middags. Het zal 12 keer plaatsvinden en op 24 november zullen ze door pastor Willy Rekveld gezegend worden.

Onze kazuifels zijn allen oud, gaan we nieuwe aanschaffen?

Als er kinderen gedoopt worden, gebeurt dit bij voorkeur in de weekendvieringen. Dit zal worden vermeld bij het rooster in Pelgrim. Tot nu toe komen er positieve reacties op., zodat parochianen vooraf kunnen beslissen of ze wel of niet naar die viering willen.

Vier vrijwilligers gaan samen met Frank de Heus aan de slag met 'Kids Party Time', voor kinderen tussen 1e communie en vormsel. Ook zal er tijdens de advent weer een kindernevendienst opgestart worden.

Zuid was vorig jaar met elkaar in gesprek. Communicatie is heel belangrijk en ook de samenwerking met de kerk van Koningin Maria van het Oosten, de "Libanese kerk", wordt hierin betrokken.

Als er een deurcollecte is, is het fijn dit van te voren te weten. Deze worden 2 weken van te voren aangekondigd.

Andere zaken die besproken zijn, krijgen hun eigen aankondiging.

Lisette Janssen en Tiny Hannink,

namens pastoraat- en lokale beheergroep Zuid

Asfaltvernieuwing op de Haaksbergerstraat

Op de Haaksbergerstraat wordt het asfalt vernieuwd, vanaf de rotonde bij de Ferdinand Bolstraat tot aan de Pathmossingel. De werkzaamheden zijn begin september begonnen bij de rotonde en zullen medio november gereed zijn. Om overlast en verkeershinder te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Eerst wordt vanaf de rotonde tot en met de Brusselstraat gewerkt en afgesloten. Dit zal 4 á 5 weken in beslag nemen. Daarna zal vanaf de Brusselstraat tot de singel gewerkt worden, maar de kerk blijft (met auto en fiets) tot aan de

laatste 2 weken bereikbaar. Als laatste (dat is waarschijnlijk begin november) wordt ook het stukje naar de kerk afgesloten. De kerken en scholen langs de Haaksbergerstraat zijn altijd via de trottoirs (en dus te voet) te bereiken. Met de brandweer en ambulance zijn goede afspraken gemaakt zodat zij, indien nodig, altijd bij de panden kunnen komen. Vanuit de St.Janstraat is de kerk steeds per auto te bereiken, maar het parkeren zal elders moeten gebeuren. De laatste informatie kunt u vinden op:

<https://tww.nl/tww/projecten/haaksbergerstraat-in-enschede> of op: www.enschede.nl/stadsingenieurs/projecten/zuid/Haaksbergerstraat



Sint Maartenviering 11 november

Zondagochtend 11 november om 10 uur is er weer een Sint Maartenviering tijdens de gezinsviering in de Sint Jankerk. Alle kinderen zijn van harte welkom met hun lampionnetjes. Het kinderkoor zingt bekende en minder bekende liedjes voor Sint Maarten. Wil je deze liedjes ook aanleren? Dat kan op dinsdag 30 oktober en 06 november. Je mag meeoefenen van 16.30 uur tot 17.15 uur in de Centrale hal op de Godfried Bomansschool, Veldhoflanden 92. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.

Van de Stedelijke pastoraatgroep:

Kennismaken met Bestuur en Bruggebouwers

De stedelijke pastoraatgroep constateerde vorig seizoen, dat zij met de nieuwe bestuursleden nog geen kennis had gemaakt. De Bruggebouwers meldden zich; zij wilden graag kennismaken met leidinggevende mensen binnen de RK-Kerk, die ook deel is van hun organisatie.

Dat kon mooi gecombineerd worden en zo zaten we de eerste woensdagavond van het seizoen bij elkaar. Niet alleen de stedelijke pastoraatgroep was aanwezig, ook de andere pastoraat- en de beheergroepen waren uitgenodigd.

De Bruggebouwers trapt af.

Leden van de Bruggebouwers zijn vertegenwoordigers van de volgende religies:

Apostolisch Genootschap, RK Kerk, Anadolomoskee, Selimiyemoskee, Marokkaanse Moskee, Humanistisch Verbond, Joods Liberale Gemeente Twente, Nederlands Israëlitisch Genootschap Twente, Protestantse Gemeente Enschede PKN, Syrisch Orthodoxe Kerk.

Aanwezig waren Ayhan Aktas, Eddy Oude Wesselink en Jan Schaake.

De doelstelling van het project kan het beste als volgt omschreven worden:

- We werken gericht aan begrip en respect voor mensen die anders denken, een andere religie hebben of een andere geaardheid, politieke overtuiging, ander land van herkomst, welvaartsniveau of van een ander ras zijn, enz.

- We streven naar verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen, die om allerlei redenen

tegenover elkaar zijn komen te staan.

- We zijn alert en treden gericht op wanneer na gewelddadige gebeurtenissen (hier of elders in de wereld) en de reacties daarop vanuit de samenleving (zoals media en politici) bevolkingsgroepen in ons land geconfronteerd worden met ongenueanceerde reacties van andere bevolkingsgroepen.

Na enige uitleg over hoe dit in praktijk gebracht wordt, overhandigde Ayhan Aktas aan de vice-voorzitter, Joop Hassink, het boek van de Bruggebouwers, waarbij bleek dat zij ooit docent en leerling geweest waren!

Hierna vertrokken de Bruggebouwers en na het genot van een tweede kop thee of koffie ging de vergadering verder met het kennismaken met het nieuwe bestuur. En aan het eind trokken we de conclusie dat een goede communicatie erg belangrijk is, daar zet iedereen zich vol voor in!



Aanmelding voorbereiding Eerste heilige Communie

Op maandag 29 oktober voor Noord en op woensdag 31 oktober voor Zuid vinden de Startavonden plaats voor het project van de Eerste heilige Communie. Tot 12 oktober kunnen kinderen worden opgegeven. Zaterdag 24 november gaan we van start met de kinderen. Uitgebreide informatie vindt u op www.katholiekenschede.nl. Via het opgaveformulier op de website kunt u uw kind opgeven. We werken met ons eigen project 'Over de drempel. In het spoor van Jezus', waarin we kinderen met name drie dingen willen meegeven. Allereerst willen we ze helpen een relatie op te bouwen met de levende Christus. Ten tweede willen wij de kinderen binnen leiden in de wereld van de traditie; van verhalen, gebruiken en wijsheden van de Rooms katholieke kerk. We willen kinderen gevoelig leren worden voor de gang door het liturgische jaar, van de Eerste Advent tot aan



Pasen en daarna. Zo volgen we als vanzelf ook het leven van Jezus van Nazareth. Door samen met elkaar op te trekken willen we ten slotte werken aan gemeenschapszin. Christen ben je nooit alleen, maar altijd samen mét en vóór anderen. We hopen er weer een mooi project van te maken, waar we allemaal zin en plezier aan beleven.

Werkgroepen Eerste heilige Communie en pastoraal werker Frank de Heus

Kids Party Time voor kinderen groep 5, 6 en 7

Kinderen van groep 5, 6 en 7 zijn van harte welkom op deze club voor kinderen. Op een speelse en creatieve manier proberen we kinderen aan de hand van enkele grotere feesten vertrouwd te maken met de gang door het kerkelijk jaar. Dit jaar staan op het programma: Allerzielen, Oud en Nieuw, Maria Lichtmis, Pasen en Pinksteren. Centraal staat telkens een spannend en voor kinderen geschikt verhaal uit de Bijbel of uit de traditie. Dat kan ook een eigentijds verhaal zijn. We bespreken het verhaal, kijken naar een filmpje, doen een spel of spelen het verhaal via eenvoudige vormen van Biblio-drama uit. We maken samen versieringen rond het feest dat aan de orde is en beginnen of eindigen telkens met een kort gebed of meditatie. Zo leren de kinderen spelenderwijs geloven.



Begeleiders: leden Werkgroep Kids Party Time

Data: dinsdagen 30/10, 18/12, 29/1, 16/4, 4/6

Tijd: 15.30 uur tot 17.00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan, Haaksbergerstraat

Kosten: € 10,00

Opgave bij: Saskia Baldewsing,

saskiabal1900@hotmail.com, 06 223 79 624

Aantal deelnemers: 10 tot 15 per groep



Dopen in de St. Jan

Dit najaar wordt ouders de mogelijkheid aangeboden om hun kinderen in de zondagochtendviering van 10.00 uur in de Sint Jan te laten dopen. Aanzet waren in eerste instantie praktische problemen. Omdat het pastoraal team per 1 april 0,7 fte kleiner is geworden, moest er opnieuw geschoven worden met taken en kritisch gekeken worden naar wat wij als pastores nog wel en niet doen. We wilden toe naar minder vieringen. Daarbij is het dopen de ene pastor liever dan de ander. Maar de doorslag gaf uiteindelijk een gesprek, dat binnen het pastoraal team en in de werkgroep doopviering (Maria Vlucht) al veel langer gevoerd wordt. Kerngegeven van de doop is dat de dopeling in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen. Dan is het ook mooi, als die gemeenschap erbij is. Dat kan inspirerend zijn voor de gemeenschap. Zeker in deze tijd. Er zijn nog jonge mensen die voor de kerk kiezen! Hun motivatie zit vaak diep. Zij zijn verwonderd over het leven. Ze hebben Gods kracht in hun leven gevoeld. Dat willen ze hun kinderen meegeven. Maar het kan ook inspirerend zijn voor de ouders zelf.

Zij willen dat hun kinderen bij de gemeenschap gaan horen. Nu dan! Dit is de gemeenschap. Zo ontmoeten we elkaar lijfelijk op de zondag. Dat is anders dan wanneer er een aparte doopviering buiten de zondagse viering om wordt gehouden. Daar blijft het dopen voor velen in het verborgene. Deze mogelijkheid bestaat overigens nog steeds (in de Sint Jozef). Wij – als team en pastoraatsgroep Zuid – zijn benieuwd waar onze jongere parochianen voor kiezen en hoe andere parochianen daar weer op reageren. We houden de zondagse vieringen met doop op een uur, niet langer. Misschien zal het wat onrustiger zijn, omdat er (meer) kinderen bij zijn. Het zal in ieder geval wat drukker zijn dan anders. We hopen dat u komt om deze nieuwe parochianen te verwelkomen. We zullen zien. We merken dat van de mogelijkheid al gebruik wordt gemaakt. In de Bonifatiuskerk in Haaksbergen doen we evenzo. In Overdinkel wordt het gesprek opgestart. Reacties van u zijn altijd welkom.

Namens het pastoraal team en de pastoraatsgroep Zuid,

Frank de Heus





OVERLEDENEN

H. Jacobuskerk:

21-08-2018 Miny Perik-Fokkink, 92 jaar, e/v G.E.N. Perik.

05-09-2018 Rosa Coenders, 64 jaar.

Anders:

11-08-2018 Bajkal Sarkezi, 58 jaar.

03-09-2018 Helene Tawfik, 57 jaar.

DOPELINGEN

St. Jankerk:

01-07-2018 *Nine Annie Eugenie Punte*, geb. op 26 februari 2018, d/v Huub Punte en Willemijn Punte-Zwart.

01-07-2018 *Maël Elijah Safarian*, geb. op 20 januari 2018, z/v Elias Safarian en Wendy Goorhuis oude Sanderink.

01-07-2018 *Fayn Chirino*, geb. op 30 maart 2018, z/v Christopher Chirino en Danitz Chirino-Seraus.

Opgenomen in de RK Kerk:

05-08-2018 *Siomara Naomy Raphella Liesdek*, in de St. Jozefkerk.



Weekeindevieringen

| | St. Jozef | H. Jacobus | St. Jan |
|---|---|--|--|
| Weekend 6/7 oktober 27e Zondag door het jaar | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Internationale viering AMM | Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Start Vormseltraject All Together |
| Weekend 13/14 oktober 28e Zondag door het jaar | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor | Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Lustrum BJK 50 jaar BJK | Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Come Back |
| Weekend 20/21 oktober 29e Zondag door het jaar | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Kinderwoorddienst Kinderkoor | Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering + kwd Zanggroep St. Joseph | Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Gem. koor St. Jan-H. Michaël |
| Weekend 27/28 oktober 30e Zondag door het jaar | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola | Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Vocal Moments | Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Gem. koor St. Jan-H. Michaël |
| Donderdag 1 november Allerheiligen | Eucharistieviering Donderdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Samenzang | | |

Lezingen bij de zondag

7 oktober

27e zondag door het jaar
Genesis 2,18-24
Hebreeën 2,9-11
Marcus 10,2-16 of 10,2-12

14 oktober

28e zondag door het jaar
Wijsheid 7,7-11
Hebreeën 4,12-13
Marcus 10,17-30 of 10,17-27

21 oktober

29e zondag door het jaar
Jesaja 53,10-11
Hebreeën 4,14-16
Marcus 10,35-45 of 10,42-45

28 oktober

30e zondag door het jaar
Jeremia 31,7-9
Hebreeën 5,1-6
Marcus 10,46-52

4 november

31e zondag door het jaar
Deuteronomium, 6, 2-6
Hebreeën, 7, 23-28
Marcus, 12, 28b-34

11 november

32e zondag door het jaar
Koningen, 17, 10-16
Hebreeën, 9, 24-28
Marcus, 12, 38-44

18 november

33e zondag door het jaar
Daniël, 12, 1-3
Hebreeën, 10, 11-14, 18
Marcus, 13, 24-32



Weekeindevieringen

| | St. Jozef | H. Jacobus | St. Jan |
|--|---|---|---|
| Vrijdag 2 november Allerzielen | | Eucharistieviering Vrijdag 09.30 uur P. Daggenvoorde Requiem Ariënskoor | |
| | Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur Parochiaan | Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur Parochiaan | Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur Parochiaan |
| | Zanggroep St. Joseph | Mariakoor | Gem. koor St. Jan-H. Michaël |
| Weekend 3/4 november 31e Zondag door het jaar | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis AMM | Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus All Together |
| Woensdag 7 november H. Willibrord | Eucharistieviering Woensdag 09.30 uur J. Kortstee | | |
| | Samenzang | | |
| Weekend 10/11 november 32e Zondag door het jaar | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld BJK | Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur Parochiaan All Together + Vocal Moments | Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gezinsviering St. Maarten Kinderkoor |
| Weekend 17/18 november 33e Zondag door het jaar | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Mariakoor | Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Mgr.Hoogenboom+pastoor PD Ariënsviering 70 jaar + kwd Ariënskoor | Woord- en communieviering Zaterdag 18.00 uur Parochiaan Caeciliafeest Gem. koor St. Jan-H. Michaël |

De oecumenische vredesviering op 23 september jl. is bezocht door 230 mensen uit verschillende kerkgenootschappen. De meeste deelnemende kerken waren gesloten ivm deze viering.

De viering, die werd voorgedaan door pastor F.de Heus en ds. A. Reitsma, stond in het thema van de vredesweek, "Generaties voor vrede". De Bijbelteksten in de dienst waren: Jesaja 45: 20-25 en evangelielezing: Marcus 9: 14-29

Het kerkelijk spreken over vrede, 'pax', begint al bij de kerkvaders. Al bij hen wordt de vrede nooit gedefinieerd als 'afwezigheid van oorlog'. Al in de vroege kerk wordt er over vrede gesproken als 'de plek waar de verzoening tussen God en mensen tot stand komt'. Een ingevuld begrip van vrede dus.

muziekkorps van het Leger des Heils en kerkkoor Chantons van de Protestantse Gemeente Enschede en een organist van de Protestantse Gemeente Enschede. Ook is, met medewerking van de maronitische kerk, het Onze Vader in het Aramees gezongen.

In de viering was er één collecte en deze was bestemd voor de Enschedese stichting Sheltersuits, die slaapzakjassen maken voor volwassenen en ook voor kinderen die geen warme slaapplek hebben, dit kunnen zowel zwervers of, zoals in ons geval, kinderen zijn in vluchtelingenkampen. Deze collecte heeft 1.020,48 euro opgebracht.

Na de dienst was er gelegenheid tot koffiedrinken in het parochiehuis achter de kerk.

De dienst werd muzikaal ingevuld door het *Henriette Gerzee*



Vieringen door de week

Maandag 17.45 uur H. Jacobus Stille aanbidding

Maandag 18.15 uur H. Jacobus eucharistie met aansluitend biecht

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-16.00 uur (voorlopig gesloten ivm schade)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H.mis van 11.00 uur op

Zondag 7 oktober, 27e zondag door het jaar (Marcus10, 2-16)

Thema: Laat de kinderen bij mij komen.



Zondag 21 oktober, 29e zondag door het jaar (Marcus10, 35-45)

Thema: Gekomen om te dienen.

Het is deze zondag ook

Wereldmissiezondag.



Wilt u meer weten. Kom gerust langs of
mail naar
louisemeulenbroek@hotmail.com .



Secretariaat
Drs. J.N. Hinke
Galileistraat 49
1223 GL Hilversum
035 - 7729597
secretariaat@arienscomite.nl



LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING 2018

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **18 november a.s.**

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Hoofd-celebrant zal zijn Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Het thema van de viering zal zijn de missionaire zending van de kerk.

Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Ariëns-gedachtenisviering zal aandacht besteden aan deze Werelddag.

Medewerking verleent o.a. de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, die dus dit jaar 125 jaar bestaat.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,
Het Ariëns-comité

R.K. Erfgoed: Willem Wilmink

In 1998 verscheen een fraai boek van Willem Wilmink, *Mijn Middeleeuwen*.

Hierin schrijft Wilmink over alle prachtige gotische kathedralen in m.n. Engeland en Frankrijk. Uiteraard schrijft Wilmink ook even over de Josephkerk op pagina vijftien. Weliswaar is onze Joseph neogotiek. U moet het zelf maar lezen.

Willem Wilmink vertaalde met veel gevoel en schoonheid *Stabat Mater* van Anton Dvořák (1841-1904) van het Latijn naar het Nederlands. Hij had veel gevoel voor de Roomse schoonheid.



foto:
Secil Arda

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk



Kloosterweekend: Op verhaal komen vanuit drukte werk en gezin

Sinds een jaar of tien gaan we elk jaar of half jaar met parochianen, gemeenteleden, gelovigen en 'ongelovigen' een weekend naar het klooster in Megen.

En telkens weer is het verrassend wat het met mensen doet. Je bent er even helemaal tussen uit, in een andere omgeving en maakt kennis met een andere manier van leven. De confrontatie met het ongewone, de stilte en de rust, maken nieuwe energie los en kunnen een nieuw perspectief aanreiken voor je eigen leven. Het weekend staat open voor jong en oud. We verblijven bij de Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine gemeenschap.

We eten en (wie wil) bidden met de broeders mee en bieden daarnaast ons eigen programma aan: film, gesprekken, wandeling, meditatie, bezoek aan de Clarissen...

Begeleiders: pastoraal werker Frank de Heus en drs. Frank Beuger

Data: vrijdagavond 25 tot en met zondagmiddag 27 januari 2019

Kosten: € 70,00

Opgave: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33



Parochiebedevaart naar Lourdes in september 2019

In 2016 zijn wij op bedevaart naar Lourdes gegaan met pelgrims uit de Maria Vlucht-, St. Jacobus- en Franciscusparochie. Het werd een prachtige, onvergetelijke reis en de saamhorigheid was groot.

Daarom willen we volgend jaar wéér gaan en wel van 24 september tot 2 oktober. Deze Drie-in-Een-bedevaart vindt plaats onder auspiciën van de 'VNB betekenisvol ontmoeten' in 's-Hertogenbosch.

Lourdes is een unieke spirituele plek waar mensen al generaties lang kracht en troost vinden. Het samen optrekken is een magnifieke ervaring en heeft daarnaast een helende kracht die ook maakt dat mensen beter om kunnen gaan met hun eigen problemen.

Een busbedevaart van negen dagen lijkt een lange trip, maar door het zeer gevarieerde programma, onderweg alsook in Lourdes, zult u merken dat we eigenlijk tijd te kort komen.

De eerste dag reizen we in een comfortabele touringcar naar Amiens waar we de kathedraal bezichtigen en vervolgens gaan we door naar Lisieux waar we overnachten en natuurlijk de basiliek gewijd aan de Heilige Theresia bezoeken. De tweede overnachting is dan in zuid Frankrijk en de derde dag komen we rond 12 uur aan in Lourdes, de plaats waar Maria in 1858 verscheen aan Bernadette.

In Lourdes zijn er vieringen o.a. aan de grot en natuurlijk doen we ook mee aan de lichtprocessie, de sacramentsprocessie, lopen we de (kleine of grote) kruisweg en bezoeken we alle plaatsen die zo belangrijk zijn geweest voor Bernadette. Bovendien maken we een dag een excursie in de Pyreneeën.

Na vijf dagen Lourdes reizen we in twee dagen terug naar Nederland via Nevers waar Bernadette ligt opgebaard en waar we ook zullen overnachten.



Pastoor Daggenvoorde, die al diverse keren in Lourdes is geweest, zal ons op deze reis begeleiden.

Heeft u en/of uw ouder (s) altijd al graag naar Lourdes willen gaan, ga dan met ons mee op deze prachtige, geheel verzorgde bedevaart en geniet van de reis door het zeer afwisselende Franse landschap.

Dat we als één groep uit de drie parochies gaan, maakt deze bedevaart natuurlijk extra speciaal!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Hetty Eckers 06 – 22268264

Annigje Jannink 053 - 4342650



Nieuws van de Sociale Werkplaats in Gambia

Eten voor Gambia

Graag begroeten wij U voor de 10e keer op onze Gambia-avond ten bate van onze gehandicaptenwerkplaats in Gambia. Met de opbrengsten van een kaarsenmakerij, een schoenmakerij, een zeefdrukkerij, personenvervoer, een naaiatelier en een winkel verdienen mensen met een beperking hun eigen inkomen. Geniet op een van de avonden van een 5-gangen menu en laat U meenemen naar het bijzondere land Gambia en ons project door middel van beelden en films. Na de koffie is er een verloting met mooie prijzen. Dit alles voor €15,=pp

De avonden worden gehouden op 24, 25 en 26 oktober. Als u deel wilt nemen bel ons dan even zodat u zeker weet dat er een plaatsje is.

Telefoon: 053-4352068 of 06 22919801

Vastenactie 2019

Momenteel bereiden wij een aanvraag voor, voor deelname aan de Vastenactie 2019. U gaat zeker van ons horen als onze aanvraag, eind van dit jaar wordt gehonoreerd.

Hennie en Winnie van der Meer



De kerk van Maria Koningin van het Oosten heeft voor de eerste keer de Eerste Heilige Communie gevierd. Twaalf kinderen hebben op 10 juni deel genomen aan dit heilige sacrament en voerden uitstekend hun taak uit.

Priester Miled Aboud ging voor in deze bijzondere viering en hij was ontzettend enthousiast over de betrokkenheid van ouders, communicanten en parochianen. Allen kunnen terugkijken op een prachtige dag!

Namens de priester en de werkgroep,

Lourd Makdessemossa



Aan (werk)groepen en relaties van St. Jacobus de Meerdere

Enschede, 19 september 2018

Betreft benoeming vice-voorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere.

L.S.,

Namens het bestuur van parochie St. Jacobus de meerdere ben ik verheugd u te kunnen mededelen dat kardinaal Eijk, bisschop van Utrecht, per 1 september tot vice-voorzitter van het bestuur van de parochie St. Jacobus de Meerdere heeft benoemd: drs. J.F. (Joop) Hassink, uit Enschede.

Hiermee bestaat ons bestuur nu uit:

Pastoor Paul Daggenvoorde, voorzitter

Joop Hassink, vice-voorzitter

Carina Adduci, secretaris

André Amelink, beheer gebouwen

Joop Hassink heeft zijn sporen verdiend in de onderwijswereld, 20 jaar in de politiek en in de sport. Voor Parochianen zal er in Pelgrim een uitgebreider voorstellen volgen.

Joop Hassink heeft nadrukkelijk aangegeven beschikbaar te zijn voor contacten met iedereen binnen en buiten de parochie, om zo de gemeenschapszin te bevorderen. Daartoe is hij bereikbaar via joop@joophassink.nl of telefonisch 06-17 30 81 58

Overigens zijn we opzoek naar een penningmeester. Wellicht kunt u ons wijzen op mensen in uw netwerk en achterban? Dan zullen wij hen vanuit het bestuur zelf benaderen. Neem gerust contact met ons op.



Hoe verder met parochie St. Jacobus de Meerdere?

Vice-voorzitter Joop Hassink stelt zich voor.

Geboren en getogen in Enschede heb ik vooral Kerkelijk Zuid Enschede meegemaakt.

Gedoopt in de H. Hartkerk, vervolgens de oude St. Jan, de nieuwe St. Michael (bouw en afbraak meegemaakt), De Verrijzenis en toen via de St. Michael weer naar de nieuwe St. Jan. Via het onderwijs in de jaren 70 heb ik regelmatig de Pauluskerk bezocht.

Getrouwd met Trees, drie kinderen en zes kleinkinderen: een grote rijkdom.

Op mijn zestiende, samen met anderen, bij de St. Michael een jongerensoos opgericht. Op mijn achttiende in het bestuur van een stedelijke katholieke jongerensoos. Lang in allerlei functies in het onderwijs gewerkt en 20 jaar politieke ervaring: gemeenteraad, wethouder Enschede, provinciale Staten en wethouder in Losser. Me veel beziggehouden met sport: o.a. Tex Town Tigers en Enschede Marathon.

Nu met pensioen. "Waarom begin je aan zo'n klus als vice-voorzitter, in deze tijd?", dat is de vraag die ik regelmatig krijg. Het antwoord is wat mij betreft simpel: het kan niet waar zijn dat in een stad met bijna 160.000 inwoners de katholieke kerk bijna dreigt te verdwijnen. Dat gaat mij aan het hart en ik wil proberen met hulp van u allen het positieve dat de kerk voor velen kan brengen en brengt, opnieuw, een impuls te geven. Dit in het besef dat wat er nu allemaal in en rond de kerk gebeurt bijna lijkt op 'roeien tegen de stroom in'.

Daarbij zie ik in eerste instantie mijn taak op twee hoofdlijnen. Ten eerste: hoe kunnen we op open en transparante wijze de geleden pijn verzachten en hoe kunnen we voor meer mensen een vertrouwd bakken zijn; een nieuw thuis voor hen die door de omstandigheden hun kerk niet meer herkennen of herkenden. Dat kunnen we alleen samen met u oppakken.

Ten tweede: hoe kunnen we het jaarlijks tekort van rond de €150.000,- terugbrengen naar €0,-Dat daarbij onder ogen gezien moet



worden dat dit mogelijk tot nog meer kerksluitingen leidt is niet ondenkbaar. Voor niets gaat de zon op, maar kerken openhouden kost geld. Dus is de andere oplossing dat wij meer inkomsten genereren. Nog meer op kosten besparen valt nauwelijks meer te realiseren. Dat kan niet alleen een bestuur van momenteel officieel 4 personen: pastoor Paul Daggenvoorde, secretaris Carina Adduci, gebouwenman Andre Amelink en ondergetekende. Wij zoeken nog een penningmeester. Wendy Bathoorn en Gerard Collet ondersteunen dit bestuur overigens in hoge mate.

De onvermijdelijke sluitingen van kerken heeft veel onrust veroorzaakt en pijn gegeven. Het bestuur wil vooral vooruitkijken. Misschien heeft u hierover nog behoefte aan een gesprek, of heeft u suggesties of wilt u misschien helpen. Graag ga ik hierover met u in gesprek. Dat mag ook samen met anderen. Constructief en vooral vooruitkijken moet daarbij de hoofdlijn zijn.

U kunt mij bereiken via e-mail joop@joophassink.nl U mag mij ook bellen 06-17 30 81 58.

"Waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden", zei Jezus. Laten we hem vooral vaak ontmoeten.

Joop Hassink, vice-voorzitter St. Jacobus de Meerdere



Serie geloofsgesprekken “Van onrecht naar vrede” in Maria Vlucht

In een serie van vijf bijeenkomsten verkennen we de thema's onrecht en de vrede in de wereld en bij onszelf. U wordt uitgenodigd te onderzoeken hoe u zelf omgaat met onrecht: bij uzelf en bij anderen.

De avonden belichten het thema van verschillende kanten: van informatief tot bezinnend, van speels tot meditatief, aan de hand van Bijbelteksten, film, een excursie en een wandeling.

De avonden vinden steeds plaats op een andere locatie binnen onze parochie Maria Vlucht en duren ongeveer twee uur, van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt ervoor kiezen om alle avonden mee te doen, maar de avonden zijn ook los van elkaar te bezoeken.

De avonden gaan door bij minimaal vier deelnemers en zijn toegankelijk voor parochianen van Maria Vlucht en nabijgelegen parochies en tevens voor de protestanten onder ons.

Kosten: voor een vrije gift bent u van harte welkom.



Dit kunt u verwachten:

- **Donderdag 11 oktober** in het parochiehuis van Glanerbrug: een powerpoint en toelichting over de heiligverklaring van bisschop Oscar Romero en aansluitend een geloofsgesprek over het onrecht in de wereld.
- **Donderdag 22 november** in de Jakobsschelp in Overdinkel: Zin in spelen. Geloofsgesprek met

behulp van foto's over omgaan met onrecht in je eigen omgeving.

• **Donderdag 28 februari** in het parochiecentrum van Losser: Zin in film. Geloofsgesprek nav de Tien Beloftes van Anselm Grün over hoe deze je kunnen helpen in je eigen leven.

• **Donderdag 21 maart** in De Wonne in Enschede (excursie): een kennismaking en rondleiding, waarin we zien hoe in Enschede hulp wordt gegeven aan kansarmen in onze samenleving.

• **Donderdag 16 of 23 mei** (wordt tzt bekend gemaakt) in het Processiepark in Overdinkel: een meditatieve wandeling in het labyrint achter het processiepark met aansluitend een nabespreking.



Opgave: De avonden worden verzorgd door pastor Carla Berbée en Rietie Kenter. U kunt zich opgeven via email: r.kenter@live.nl of telefonisch: 06-38775591.



Elke morgen nieuw



De rijke gedachtenwereld achter een eeuwenoud gebed

Het Achttiengebed is het Joodse hoofdgebed, dat ook vandaag nog elke morgen wordt gebeden in synagogen en Joodse huizen over de hele wereld. Een schitterend gebed, waarin de hele joodse traditie samenkomt en in de vorm van gebed opgevouwen en beleden wordt. Het Achttiengebed heeft ook als bron gediend van het Onze Vader.

In de **cursus "Elke morgen nieuw"** gaan we ons verdiepen in dit rijke en inspirerende Achttiengebed, dat ons wordt aangereikt uit de eeuwenoude, levende Joodse traditie.

Data najaar 2018

- * Wo 31 oktober – Inleider Drs. H. Scholder
- * Wo 14 november - zelfstudie
- * Wo 28 november - zelfstudie

Data voorjaar 2019

- * Wo 16 januari – Dr. D van Uden
- * Wo 20 februari – Zelfstudie
- * Wo 6 maart – Zelfstudie
- * Wo 20 maart – Dr. D van Uden

Kosten

Najaarscursus 2018: 25 euro.
Voorjaarscursus 2019: 25 euro
LEV-cahier: 5 euro.

Tijd en plaats

Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur.
Parochiecentrum Nieuwe Schoolweg
2, 7514CG Enschede (Jozefkerk). Gratis parkeren.

Betaling

Door overschrijving op
NL80RABO0104739215 t.n.v. Het Twentse
Leerhuis. Of door betaling aan de zaal.

Aanmelden en/of informatie

Telefoon: 053 - 435 1330 (Mw. Van der
Horst) of 053 – 433 2049 (Dhr. Huirne).

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 9 - 2018

woensdag 24 oktober 2018
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 15 november



Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
joop@joophassink.nl
André Amelink, (bouw)-
technische zaken
Carina Adduci, secretaris

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kempen, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het "luisterend oor voor de mens in nood en ouderen"
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.
www.sensor.nl/oostnederland

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

emailadres caritas@katholiekenschede.nl

Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54

bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Hier kan uw advertentie worden geplaatst ...

mail voor informatie naar:

redactie@katholiekenschede.nl



Korte Hengelosestraat 27
7511 JA Enschede
053 - 430 52 96

Ook hier kan nog een advertentie
geplaatst worden

mail naar

redactie@katholiekenschede.nl



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 - 433 58 44
E-mail: info@renokap.nl
www.renokap.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein
moet u bij Mellink Schilders zijn.



Ribbeltsweg 39
Telefoon 053 - 435 07 79
Fax 053 - 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL 67 RABO 001 1804 1738
www.arienscomite.nl



De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu

bakkerij

Beunders

Bakkerij beunders bakt er meer van ...

Ribbelerbrinkstraat 57 | 7531 CB Enschede | 053 - 435 02 27 | 06 - 227 93 527
Veldhoflanden 10 | 7542 LA Enschede | 053 - 434 52 80
Kevelhamhoek 93 | 7546 EN Enschede | 053 - 478 87 65



alle informatie over de scholen
vindt u op www.koe-enschede.nl

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling

uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22

info@miekegreveling.nl

Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

Vredenhof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw



Vredenhof
uitvaartverzorging





HEMELSE KOST



KIK

Kikker heeft de pastoor nog nooit zo zenuwachtig gezien. Het is zondagmorgen en hij rent van keuken naar kantoortje en weer terug, terwijl de mensen al de kerk binnenkomen.

'Waar is mijn preek, waar is mijn mapje?' mompelt hij, en hij grabbelt en graait tussen allerlei stapels in zijn tas. 'Mevrouw Bontje, heeft u een groen mapje gezien?', vraagt hij gejaagd. Maar zij is bezig met kopjes en koekjes voor straks.

'Kijk eens in de sacristie!' roept ze. Ook daar vindt de pastoor zijn preek niet. En het orgel begint te spelen. En de mensen beginnen te zingen.

Hij móét naar binnen. Gelukkig kan hij de liedjes zo meezingen. Dan is het Evangelieboek aan de beurt. De pastoor leest voor: 'Jezus zei: Maak je niet bezorgd. Kijk naar de vogels, ze zaaien niet en maaien niet, maar hun hemelse Vader voedt ze.'

Daarna komt de preek. De pastoor staat met lege handen. Hij kijkt naar de mensen. En de mensen kijken terug.

'Maak je niet bezorgd!' begint hij. En dan is hij zijn zenuwen kwijt. Hij vertelt over alle keren dat hij te bezorgd was en alles toch goed kwam.

'En vanmorgen was ik mijn preek kwijt, maar God zorgt voor de woorden. Wees niet bezorgd!' De mensen worden er blij van.

Kikker krijgt intussen bezoek van de muizen.

'Kom, we hebben een koekje gevonden!' zeggen ze, 'En het verstopt, ook voor jou!' Ze hollen vast vooruit.

'In een groen mapje!' roepen ze nog.



Versje

Wij muizen hebben een heel zwaar leven
het wordt ons niet cadeau gegeven!

Heb je je frietjes verstopt onder stenen:
alles verdwenen.

Heb je zojuist al je voorraad begraven:
daar komen de raven.

Mensen moeten hard werken en zweeten
voor hun dagelijks brood en hun eten.

Onder een struik net iets lekkers gevonden:
daar komen de honden.

Wij muizen krijgen het ook niet cadeau.
Dus laat eens iets vallen, je helpt ons zo!



Puzzel

Wat krijg je van God cadeau? Een van de twee woorden gaat over iets dat er 'zomaar' is. Weet jij welk? Schrijf de rode letter uit dat woord in zijn eigen vakje. Dan zie je een woord verschijnen dat erbij past!

- 1 **douche** - regen
- 2 **ster** - zaklamp
- 3 **bramen** - snoep

- 4 **wapen** - hart
- 5 **drone** - duif
- 6 **voetbal** - gras



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns