

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
september 2018 - nr. 7



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriette Bakker,
Berto van der
Wacht.

Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.



Wij werken zonder winst oogmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl

INNERBALANCE - ENSCHEDE

Centrum voor holistische gezondheid,
innerlijke vrede en welzijn

Word bewust, wees gezond

HATHA YOGA

Ook voor zwangere en kinderen

MASSAGE

Holistische massage en voetreflexmassage

SPIRITUAL LIFE COACHING

Voorals als je probeert om jouw innerlijke kracht te
hervinden na een moeilijke periode, zodat je het
leven kunt leven waarvoor je geboren bent.
Hopelijk kan ik je hierbij helpen....

Nthabiseng Matube

Burgemeester van Veenlaan 72
7543 AA Enschede

tel: 06 - 83181995
info@innerbalance-enschede.nl



WWW.INNERBALANCE-ENSCHEDENL



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22-
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag.

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Pelgrim

september 2018, nr. 7

Inhoud

- 5 Dankbetuiging en Uitnodiging
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 12 Ter kennismaking ...
- 16 Vieringenrooster
- 21 50 jaar BJK
- 24 Terugblik op acht jaar Enschede door
André Monnikhof



Parochieel
Dienstencentrum
Enschede is gesloten op:
maandag 10 september en
maandag 8 oktober



VAN DE REDACTIE

De vakantie zal er voor de meeste mensen wel opzitten en het gewone leventje gaat weer z'n gang.

Wij hopen dat iedereen goed is uitgerust en weer met frisse moed verder kan.

Zoals jullie al wel gehoord hebben (en in dit nummer kunnen lezen) heeft Pastoor André Monninkhof al afscheid genomen met een afscheidsviering. Voor de nieuwe Pastoor Paul Daggenvoorde zal de installatieviering zijn op **vrijdag 31 augustus, zie pagina 5**. Wij wensen hen beiden veel succes in hun nieuwe parochie.

Voor ons als redactie wordt het ook weer spannend, want wij gaan m.i.v. het volgende nummer met een ander computer-programma werken. E.e.a. zal makkelijker te verwerken zijn. We zijn al een beetje aan het experimenteren ermee. Voor de layout van Pelgrim zal het geen gevolgen hebben. Mocht één van u interesse hebben om onze redactie te komen versterken? U bent van harte welkom.

*Annelies
Conny
Lidiana
Ine*



Dankbetuiging

Beste parochianen van RK Zuid Oost Twente,

Bij deze wil ik U hartelijk dank zeggen voor Uw overweldigende belangstelling tijdens, na afloop en rondom mijn afscheidsviering als pastoor in de Sint Jankerk afgelopen zaterdagavond, 21 juli.

Het was werkelijk hartverwarmend om zovelen van U daar te mogen zien en begroeten. Het was een mooie, warme en intieme viering. Een ieder die zich hiervoor heeft ingezet: voor Uw betrokkenheid wil ik U oprecht danken.

Ook de receptie, die volgde op de afscheidsviering, heeft veel indruk op me gemaakt. Samen met mijn zus Marianne, die me terzijde stond, heb ik heel veel lieve woorden gehoord en heel veel welgemeende handdrukken in ontvangst mogen nemen. Ook hiervoor dank ik U uit



de grond van mijn hart.

Ook voor al Uw goede gaven ten behoeve van het Oecumenisch Citypastoraat hier in Enschede, en alle persoonlijke attenties, kaarten en brieven, die ik mocht ontvangen, wil ik U hartelijk danken.

Met dit afscheid kan ik met een tevreden gevoel op weg gaan naar de Emmanuelparochie in Ommen en omgeving.

Dat God U allen mag zegenen en behoeden. Ik wens U vrede en alle goeds!

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monnikhof

Uitnodiging

Vrijdag 31 augustus 2018

19.00 uur

**St. Pancratiuskerk
Haaksbergen**

Haaksbergen, juli 2018

De bestuurscommissie van de drie samenwerkende parochies St. Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en St. Franciscus van Assisië, de parochiebesturen en het pastoraal team nodigen u hierbij uit voor de **viering van de installatie van pastor Paul Daggenvoorde als pastoor voor de drie samenwerkende parochies van Zuidoost Twente per 1 september 2018.**

Op vrijdag 31 augustus zal de viering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk aan de Markt 9 te Haaksbergen plaatsvinden. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingsstijd locatiesecretariaat:

Wo. en do. van 9 tot 12 u.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30 en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)



Afscheidsviering zanggroep St. Joseph

Aan een lange traditie komt binnenkort een eind. In het begin van dit kalenderjaar hebben de leden van de zanggroep St. Joseph unaniem besloten te stoppen. Het ouder worden begint bij velen stevig te tellen, het is tijd geworden om op een goede manier afscheid te nemen van een lange periode van dienstbaarheid.

De afscheidsviering zal plaatsvinden op zondag 25 november om 11.00 uur in de St. Jozefkerk. U bent daarbij van harte welkom. En natuurlijk ook voor het gebruikelijke koffiedrinken na afloop van de viering. Dat wordt deze keer verzorgd door de zanggroep.

Omdat verschillende leden van de zanggroep in de voorbije jaren dienstbaar zijn geweest bij de parochiële Caritas zal er tijdens de viering gecollecteerd worden voor de PCI. Die collecte wordt warm aanbevolen.

namens de zanggroep, Nico Alink, voorzitter



We nemen u mee in ons gebed

Op woensdagmorgen 11 juli stopt de bus de Reisvogel voor de deur van de Jozefkerk. Dertig religieuzen uit België stappen uit om samen met ons, de woensdagmorgenkerkgangers, de eucharistie te vieren. Pastor Jan Kortstee gaat voor. Hij heet de zusters van harte welkom en hij vertelt dat de gastendame in de pastorie te Almelo, jaren geleden, afkomstig was uit Brugge. Jan noemt de familienaam, knikjes van herkenning gaan rond, het blijkt een welbekende naam te zijn in Brugge. Deze woensdag, 11 juli, is ook de feestdag van de heilige Benedictus van Nursia, stichter van de orde van de benedictijnen, grondlegger van het West-Europese kloosterleven. Hij heeft geleefd van 480 tot 550. Ook wel genoemd de Vader van de aloude bekende regel bid en werk. Een regel die hij zijn monniken meegaf, naast allerlei andere regels. Om te kunnen leven in een goed evenwicht. De regel heeft niets aan actualiteit ingeboet. Na de viering gaan we met z'n allen naar het parochiecentrum waar de koffie al op ons wacht. Maar eerst wordt de Jozefkerk bewonderd. De prachtig gerestaureerde muurschilderingen, de kruiswegstaties, het Jozef- en Maria altaar, het hoofdaltaar, de engelen die van bovenaf op ons neerkijken. Het kerkgebouw, het interieur worden ten zeerste gewaardeerd en bewonderd. Onder de koffie komt een levendig gesprek op

gang. Aan de ene tafel wordt uitgewisseld over familielijnen van Nederland naar België en omgekeerd. Aan de andere tafel gaat het over de personeelsbezetting in de parochies. Het huidige aantal bezoekers in de verschillende vieringen. Het diaconale werk in de parochies. Religieuzen, niet meer actief in hun verschillende werkkringen, maar wel met een open oog voor de situatie van geloven en kerk zijn in deze tijd. Met hart en ziel hebben zij gewerkt in de zorg, het onderwijs, in het wijk- en buurtwerk. Ze vragen naar de sociale situatie in Enschede. Een religieuze vertelt over haar ervaringen in de verschillende wijken in Brussel. "Een moeilijke stad", verzucht ze." Maar toch, de zorg en de aandacht die je geeft aan één persoon, al lijkt het weinig, is tegelijkertijd heel waardevol." Een boek van de Jozefkerk gaat mee in de tas, om thuis nog eens rustig door te bladeren en herinneringen op te halen. De reisleidster maakt aanstalten om weer verder te gaan. De buschauffeur zit al weer klaar voor de volgende uitstap, de synagoge. "We nemen u mee in ons gebed", wordt bij het afscheid gezegd. Daar zijn we blij mee. De groep is compleet, onder vrolijk gezwaai vertrekt de bus de Reisvogel.

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep



Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel.: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon:06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Pérez Rivera

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie:Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv
Jacobusparochie Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke derde zondag van de maand:
kinderwoorddienst

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur, met rondleiding.



Afscheidsviering diaken Paul van Blijswijk

Op zondag 17 juni nam Paul van Blijswijk in zijn functie als diaken afscheid van het pastorale team van de parochie St. Jacobus de Meerdere. Eigenlijk moeten we zeggen: namen Paul en Cecilia van Blijswijk afscheid, want waar Paul was daar zag je Cecilia ook: ze zijn de personificatie van het begrip 'samen'. Ze hebben beiden aangegeven het rustiger aan te willen doen en starten hiermee een nieuwe levensfase. Een levensfase met meerrust en bezinning.



De afscheidsviering, die door vele parochianen werd bijgewoond, vond plaats in de Jacobuskerk, waar Paul en Cecilia voornamelijk actief waren, nadat de Pauluskerk aan de eredienst was onttrokken. Er werden mooie woorden gesproken door pastoor Andre Monninkhof namens de parochie en het





pastorale team, door Herbert Meulenbroek namens de Pauluskerk en natuurlijk door Paul zelf.

Na afloop was het een drukte van belang in het parochiehuis, waar velen Paul en Cecilia persoonlijk een hand wilden geven. Overladen met bloemen, flessen en bonnen vertrokken Paul en Cecilia na afloop naar Saasveld. Voor altijd? Dat geloven we niet. We zullen hen ongetwijfeld terug zien in de Jacobuskerk, zij het niet meer "in functie" maar als één van ons.

Paul en Cecilia, wij wensen jullie van harte vrede en alle goeds, wij zeggen niet "vaarwel", maar "tot ziens"!

Promotie Arturo Perez Rivera

Op vrijdag 29 juni gingen we in de zomerwarmte op weg naar de Universiteit Twente, om een meer dan bijzondere bijeenkomst bij te wonen: de promotie van Arturo Eduardo Perez Rivera. Hij heeft een proefschrift geschreven over planning van vrachtcontainers waarbij weg-, scheepvaart- en railtransport zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Een lijvig boekwerk van meer dan 200 pagina's.

Arturo is een zeer gewaardeerd lid van de pastoraatgroep van de Jacobuskerk en een van de pijlers onder onze internationale vieringen. Daarom was de bijeenkomst wat ons betreft niet alleen maar feestelijk, we voelden ook een randje weemoed. Want één ding is duidelijk: Arturo staat aan het begin van een mooie carrière en die zal zich vermoedelijk niet in Enschede afspelen.

Na een boeiende presentatie, een pittige vragenronde door de professoren en de bijbehorende rituelen mocht Dr. Arturo Rivera Perez zijn bul in ontvangst nemen. Zijn trotse ouders, en andere familieleden, die hiervoor uit Honduras waren gekomen, straalden op de eerste rij.

Wij feliciteren Arturo van harte met deze indrukwekkende prestatie en wensen hem veel zegen op zijn verdere levenspad. Natuurlijk hopen we Arturo nog enige tijd in de Jacobuskerk te zien. Maar waar je weg ook moge gaan Arturo, we wensen je alle goeds. Vaya con Dios!

Namens allen die zich verbonden voelen met de Jacobuskerk,
Hetty Mulder en Gerrit Groothuis



Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 11.30 uur 06-587 09 781

Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



Imker

In de week dat Pastoor André Monninkhof afscheid nam, was ik bij de eindmusical op school van mijn kleindochter.

Het ging over herrie op de camping, en mijn kleindochter speelde daarin een imker. Zij liet per ongeluk de bijenkorf vallen en alle bijen kwamen naar buiten gevlogen.

Waar heeft ze het over zult u wel denken.

Ik was vanmorgen even in de kerk, daar zijn drie mannen heel druk bezig om de tuin te voorzien van 3000 kg!!!! nieuw grind, en dat met deze temperatuur. Ze zijn ook de jongsten niet meer, 2 zijn er al 80 en een van 85. Dan denkt u misschien nog wat heeft het een met het ander te maken.

Ik fietste, na even met hen koffie gedronken te hebben, weer naar huis en toen schoot het door mijn hoofd dat daar toch wel hele bezige bijen aan het werk waren. Zij wilden de tuin graag weer netjes hebben omdat onze pastoor André Monninkhof zaterdag afscheid neemt van ons, hij heeft elders een benoeming gekregen. Ik dacht mijn kleindochter was in het stuk de imker, en eigenlijk, met die bezige bijen in gedachten, vond ik André ook wel een imker.

Hij, en zijn collega's, zorgen voor ons geestelijk welzijn. En de vele bezige bijen in de diverse parochies zorgen ervoor dat de kerken er netjes uitzien en dat alles door kan gaan.

Lees verder op pagina 11





Namens de pastoraatgroep van Zuid bedank ik pastoor André voor al het werk dat hij in de diverse locaties heeft verricht. En in dit geval, de bezige bijen van de St. Jan dat André met uitzicht op een nette tuin afscheid kan nemen van alle mensen die hem het allerbeste wensen.

José Heitbrink

Openingsviering

Zondag 9 september is er om 10.00 uur een viering voor de opening van het nieuwe seizoen.

Tijdens deze viering is de jaarlijkse ziekenzalving.

De voorganger deze viering is Pastor Ben Engelbertink.

De zang wordt verzorgd door leden uit alle koren van de locatie Zuid.

Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee en een drankje en hapje met elkaar in gesprek te gaan.

Wij willen u 'vrijblijvend' vragen om een herinnering aan de vakantieperiode mee te nemen.

Een foto, een souvenir, een steen, of iets anders wat voor u bijzonder is als herinnering.

Tijdens het koffie drinken kunt u deze op de tafel leggen en hopelijk ontstaan er hierdoor mooie gesprekken.

Namens de pastoraatgroep en lokale beheergroep van Zuid.

Busreis Ouderen en Kerk Zuid

We weten waar onze jaarlijkse bus naar toe gaat. Op 4 oktober brengt de bus ons naar Staphorst. Hier hebben we een speciaal programma. De reis is bedoeld voor alle ouderen van de parochie Jacobus de Meerdere in Enschede. Er kan een bus met rolstoellift komen. Het is wel wenselijk dat u bij opgave aangeeft of u hier gebruik van wilt maken. Indien er meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen zijn in de bus, dan gaan de oudsten voor.

De kosten zullen € 27,50 bedragen (dit is inclusief koffie met gebak en een diner. Houd er rekening mee dat het diner pas tegen 15.00 uur zal zijn). Het bedrag dient u bij aanmelding te voldoen of kan bij u opgehaald worden. Indien u onverhoopt niet meegaat wordt er geen geld teruggegeven. Opgave kan via Hermine Leppink: 053-431 21 38
Jan Kusters: 053 476 68 24
Carina Meijer: 06 27 38 16 93

08.45 uur vertrekt de bus bij de Ariensgedachteniskerk

09.00 uur Verzorgingshuis Lippinkhof

09.15 uur Verrijzeniskerk

09.30 uur Lippinkhof

Tussen 17.30 uur en 18.00 uur zijn we terug.

Ouderen en Kerk Zuid, Joop Hassink voorzitter





Ter kennismaking

Tijdens de vakantie in Schotland met twee collega's heb ik me vrolijk gemaakt over de typische tekst van het door Trijntje Oosterhuis prachtig gezongen lied: 'Ken je mij, wie ken je dan'. 51 jaar geleden werd ik geboren in Zwolle. En deed daar de middelbare school. Ik ging geneeskunde studeren in Groningen. En twee jaar later theologie in Utrecht. Voor stages en vorming woonde ik enkele maanden op kamers in een achterstandswijk in Dordrecht. En ook een jaar in het karmelklooster in Almelo. Na de wijdingen was ik pastor (parochievicaris) in Lemelerveld en Vilsteren, en pastoor in Zevenaar en op het Gelders Eiland, later in Arnhem en Velp. En nu in Apeldoorn en Twello. Tussendoor was ik ook enkele maanden in Rwanda bij de zusters van moeder Teresa. Maar ken je me zo?

Tot mijn geluk ben ik geworden wie ik altijd wilde zijn. Spannend genoeg, heb ik gehoor geven aan wat (wie) echt een appèl op me doet. Want zo omschrijf ik roeping. Ik herinner me hoe ik vanaf mijn 8e geboeid werd door alles wat er gebeurde in de kerk. We woonden in Ittersum, een wijk in Zwolle-zuid. Maar onze parochiekerk stond in Assendorp, een andere oude wijk, twintig minuten fietsen bij ons vandaan. We gingen er elk weekend naar toe. Ons gezin was kerk betrokken. En je vond het heel normaal dat anderen van school en uit onze straat niet gingen, 'niets' waren, of bij een andere kerk hoorden. Ik ging ook graag alleen naar het

Dominicanenklooster verderop in de stad. Ik beleefde het allemaal heel intens. Met een kinderlijk weten wist ik, dat ik priester zou worden. Tegelijk was het mijn jongensdroom arts te worden in Afrika. Op de middelbare school ging een meisje theologie studeren en dat vond ik ontzettend dapper. Het was in de jaren '80. Programma's op tv waarin een medium van alles laat weten over wat en wie er is tussen hemel en aarde, bestonden niet. Want er was zogenaamd niks. Maar in mij was er aldoor heel veel. En op mijn manier was ik over dat alles onbevangen in gesprek met Jezus. Met anderen sprak ik daarover niet. Toen ik als scholier in de gaten kreeg dat de lezingen in de kerk uit de Bijbel kwamen, ben ik thuis het Nieuwe Testament gaan lezen. Ik ging studeren, maar eerst nog geen theologie.

Op kamers in Groningen had ik me als student geneeskunde niet alleen ingeschreven bij de faculteitsvereniging, maar ook bij de parochie. Vlak voor Pasen stond onverwacht een kloosterzuster aan de deur van het studentenhuis. Om me te verwelkomen in de wijkparochie. Ter voorbereiding op tentamens zou ik tijdens de paasvakantie in de stad blijven. En besloot elke viering van de Goede Week mee te maken. Hoewel de liturgie en ook de geringe en grijze bezetting nauwelijks schoonheid had, was ik als vanouds, maar ook opnieuw, erg geraakt. Ik wist dat ik er iets mee moest.

**Tot mijn geluk ben ik geworden
wie ik altijd wilde zijn.**



'Ken je mij, wie ken je dan'

En zocht in de Nieuwe Katechismus (1966) onder het kopje 'roeping'. Daar stond dat als gedachte aan priester worden vreugde oproept, heel waarschijnlijk God je roept. Omdat God geen God van verwarring is, maar van vreugde. Diepe vreugde is het kompas, stond er. En ook dat je jouw gedachten met iemand moest delen. Ik ging in Zwolle naar onze pastor; een pater Karmeliet. Hij zei dat ik de tijd mee had omdat er vanuit de omgeving geen druk meer was zoals vroeger. En ook dat pastoraat en genezing met elkaar te maken hebben. Hij herinnerde aan wat in een priefatie staat; dat wij God altijd en overal danken om heil en genezing te vinden.

Ik waagde de sprong, en gaf geneeskunde op. Dat was moeilijk. Want ik had het naar mijn zin. Wie ben je dan, weet jij mij beter dan ik? In Almelo kreeg ik als pastor-stagiair bij de Karmelieten in de gaten waar spiritualiteit over gaat. En dat het lege midden de ruimte is van en voor Gods aanwezigheid. Stille en leegte toelaten heb ik echt moeten leren. Want ik ben vaak aan de voorkant. En van aard druk en gedreven. Maar diep is de vreugde wanneer je met waardering kunt afzien van comfort, genoegens en zekerheid. En aan de binnenkant tot leven komt, omdat Christus in je woont en werkt. Zo ook beleef ik de rijkdom van het celibaat. Inmiddels ben ik twintig jaar een gelukkige pastor-priester. Het is een heel avontuur gebleken om mezelf en mijn eigen geloof te verbinden met dat van anderen en met de missie van de kerk. En om innerlijk echt ruimte te hebben, én te houden, voor God en voor anderen. In persoonlijk pastoraat is dat gave en genoeg geworden. Maar aan

vergadertafels, bij parochiefusie en kerksluitingen, is het ook een flinke opgave om die ruimte te vinden. En daar verbinding te maken met zowel persoonlijk als zakelijk, eigen overtuiging en geloof van de kerk, met lokaal en centraal in de parochie(s).

Wie ben ik dan? Pas in de loop van de jaren leerde ik kennen welke priester ik ben. En dat ik sta in de verbinding tussen bijbeluitleg en levenservaring. Steeds duidelijker zie ik ook, voor wie ik sta. Ik geloof in Jezus en in zijn missie. Ik heb Hem leren kennen. Vooral de viering van de Mis (missie) doet mij sterk beleven waar het Hem om gaat. En wat communie (kerk/gemeenschap) is: ons laten verbinden met Hem en met elkaar; vooral met de 'armen' en de 'kleinen'. Kennen we hen? Bij deze mensen leerde ik mijn eigen 'armetierige' kleinheid kennen en omarmen, onder de af te leggen ikkigheid.

De laatste jaren heb ik me meer dan eens afgevraagd, of ik als pastoor in het grootschalig geworden parochiepastoraat van ons bisdom nog beantwoord aan mijn priesterroeping. Want de organisatie van de parochies en hun samenwerking roept ook bij mij wel ongenoegen op, en soms flinke frustratie. Maar die gaan altijd over, merk ik. Vooral in de feitelijke uitoefening van het ambt. Dan leef ik weer vanuit de dieper liggende vreugde en vrede.

Indachtig de Goede Herder die ons kent, en gekend wordt, hoop ik u te leren kennen. En zal ik niet nalaten mezelf flink te laten kennen; weleens knorrig, maar dikwijls vrolijk.

Graag tot ziens!

Paul Daggenvoorde



Generaties voor Vrede

Je hoort het nog wel eens. Soms met enige nostalgie. 'Was jij er toen ook bij? Bij die kruisraketdemonstratie van 29 oktober 1983? Alweer 35 jaar geleden. Wat zijn de tijden veranderd. Houden jongeren van nu zich nog met 'vrede' bezig? En hoe dan?' Tijdens de komende Vredesweek, die we in Enschede vanwege het grote aantal activiteiten hebben moeten verlengen tot een Vredestiendaagse van 15 tot en met 25 september a.s., gaan we op verschillende manieren met die vraag aan de slag. In de eerste plaats door net als in 1983 samen op te lopen met verschillende generaties. Dan komen de verhalen tussen de generaties wel los. We spreken met elkaar tijdens de Opening (zaterdagmiddag 15 september in de Wonne), luisteren naar elkaars verhalen (woensdagavond 19 in de Bibliotheek), viert met elkaar de internationale dag van de vrede (vrijdagavond 21 in het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan o.a. met de voorzitter van de Jongerenraad Overijssel en met twee maatschappelijk betrokken rappers), luisteren naar koren van drie verschillende generaties (zaterdagavond 22 met het kinderkoor Capella Junior, studentenkoor Cordier en het Vocaal Ensemble La Colombe) en lopen de Walk of Peace (zondagmiddag 23 vanaf Prismare door Roombeek). Maar het is ook goed om de 'oudere' generatie te laten weten hoe de 'jongere'

generatie van nu met het vredesthema bezig is. We zien de verbeelding van het vredesthema door ROC-leerlingen (de hele week in de Wonne) en horen hoe jongeren zich met het uitbannen van kernwapens bezighouden (maandagavond 17 september in de Wonne), met een verschijnsel als 'cyber-security' dat 35 jaar geleden nog niet eens bestond (dinsdagavond 18 in de Vrijhof, UT) of met vluchtelingen die een oorlogssituatie als Syrië zijn ontvlucht (dinsdagavond 25 idem).

Dat laatste brengt ons er dan ook toe om de vraag onder ogen te zien wat oudere generaties 'die een oorlog hebben meegemaakt' aan een jongere generatie doorgeeft of door zou moeten geven. Zijn dat alleen verhalen van angst en lijden, pijn en stil verdriet (donderdagavond 20 in Concordia, met vredesambassadeur Wouter Muller en Ruud Hoemaker) of van hoop, kracht, vertrouwen en verbinding zoeken (maandagavond 24 bij Platform Aram met de door ISIS ontvoerde en later vrijgekomen Syrische priester Jacques Mourad en een fototentoonstelling op de UT).

Vrijwel alle avondbijeenkomsten beginnen om 19.30 uur, de middagactiviteiten om 14.00 uur. Meer details kunt u vinden in onze programmaflyer en op onze website www.enschedevoorvrede.nl

Jacobus Kapel Lonneker

Drie jaar geleden is een nieuwe kapel gebouwd, toegewijd aan Jacobus van Santiago de Compostella, een kapel in een moderne vorm, gelegen langs een fietspad, de Lonnekeresweg 45, ter hoogte van de boerderij van ten Vergert. Ter ere van de H. Jacobus werd er een viering gehouden op 24 juni. Voorganger was pater Ben Engelbertink, mhm, het koor van Lonneker ondersteunde de gezangen die door 120-150 mensen werden gezongen. Langskomende fietsers en wandelaars waren plezierig verrast. Koffie en eigengebakken cake werden geserveerd na de dienst, gezegend door een lichte regen.

Iedereen was het er over eens: zo iets vraagt om meer.

Het ligt dan ook voor de hand dat er weer een eucharistieviering gehouden wordt, traditioneel

op de laatste zondag van september, 30 september om 10.00 in de kerk van Lonneker en traditioneel in het Twents.

Iedereen, komende van heinde en ver, is van harte welkom om samen onze dankbaarheid voor het leven van elke dag te vieren.

Er groeit iets onder deze eiken - foto: Gerard Graave



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk:

- 08-06-2018 Annette Lubbers-Blokhuis, 64 jaar, w/v T.H. Lubbers.
14-06-2018 Thea Scholten-Oltheten, 89 jaar, w/v G.J. Scholten.
23-06-2018 Tiny Maathuis-Panders, 88 jaar, w/v H.G. Maathuis.

St. Jankerk:

- 28-07-2018 Annie Lenferink-Bakker, 88 jaar, e/v G.J. Lenferink.

Anders:

- 08-06-2018 Corry Krijnen-Snijders, 88 jaar, w/v dhr. Krijnen.
04-08-2018 Gerrit Render, 92 jaar.
05-08-2018 Hennie Bellers, 84 jaar, e/v Frieda Bellers-Hobbenschot.
06-08-2018 Han Ticheler, 87 jaar, w/v Ans Ticheler-Geerts, partner van Annie Kleissen.

GEHUWD

- 26-05-2018 Mark Beaino en Jessica Nalband, in de St. Jozefkerk.
01-06-2018 Remco ter Brugge en Patricia Geurtse, in de St. Jozefkerk.
08-06-2018 Jair Cardoso de Santanna en Priscilla Huls, in de St. Jozefkerk.
08-06-2018 Yme Joustra en Regie Mocking, in het Johanneskerkje.
30-06-2018 Rayan Hormez en Atour Yousis, in de St. Jozefkerk.

Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 1/2 september 22e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering AMM	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 8/9 september 23e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Zanggroep St. Joseph	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis Schola	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Openingsviering+ziekenzondag Alle koren Zuid
Weekend 15/16 september 24e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Opening seizoen + kwd Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering + kwd Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Lezingen bij de Zondag

2 september

22e zondag door het jaar
Deuteronomium 4,1-2.6-8
Jakobus 1,17-18.21b-22.27
Marcus 7,1-8.14-15.21-23

16 september

24e zondag door het jaar
Jesaja 50,5-9a
Jakobus 2,14-18
Marcus 8,27-35

26 september

26e zondag door het jaar
Numeri 11,25-29
Jakobus 5,1-6
Marcus 9,38-43.45.47-48

9 september

23e zondag door het jaar
Jesaja 35,4-7a
Jakobus 2,1-5
Marcus 7,31-37

23 september

25e zondag door het jaar
Wijsheid 2,12.17-20
Jakobus 3,16-4,3
Marcus 9,30-37

7 oktober

27e zondag door het jaar
Genesis 2,18-24
Hebreeën 2,9-11
Marcus 10,2-16 of 10,2-12



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 22/23 september 25e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor	Oecumenische viering Zondag 10.00 uur F. de Heus + dominee Slot Vredesweek	
Weekend 29/30 september 26e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Groothuis	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan
Weekend 6/7 oktober 27e Zondag door het jaar	BJK Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Samenzang Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Internationale viering AMM	All Together Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Start Vormselproject All Together

Oecumenische Vredesviering 23 september 2018 10.00 uur in de Jacobuskerk

Ook dit jaar zal er op de 2e zondag in de vredesweek in Enschede één Oecumenische Vredesviering zijn. Deze is om 10.00 uur in de Jacobuskerk. Veel verschillende kerken uit Enschede werken hierin samen. Pastor Frank de Heus en dominee Oane Reitsma gaan voor. Medewerking wordt verleend door het muziekkorps van Het Leger des Heils en het koor Chantons van de Ontmoetingskerk. Het thema van de viering is: Generaties voor Vrede.

We zullen aandacht besteden aan wat en hoe de verschillende generaties kunnen bijdragen aan VREDE. Er is een kindernevendienst en ook jongeren worden bij het thema betrokken.

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor de Stichting Sheltersuit. Deze Enschedese stichting maakt Sheltersuits, water- en winddichte jassen die eenvoudig getransformeerd kunnen worden tot een slaapzak. Intussen zijn er 1100 Sheltersuits geproduceerd om uit te delen aan

vluchtelingen op Lesbos; aan kinderen en kwetsbare volwassenen.

Veel van de werknemers zijn voormalige vluchtelingen, ex-daklozen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de verschillende culturele achtergronden van de teamleden ontstaat er een unieke dynamiek. Naast sociale interactie ondersteunt Sheltersuit ook bij het bereiken van persoonlijke doelen, zoals het leren van de Nederlandse taal. De stichting zal tijdens de viering kort iets vertellen, na de viering is er bij de koffie iemand beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Wij hopen veel mensen te begroeten tijdens deze oecumenische vredesviering.

LET OP: De viering begint om 10.00u, niet om 11.00 uur.

Er is dit weekend geen viering in de St. Jan.



Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	Ariensstaete, Lijsterstr. 30	euch of woco-viering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	(voorlopig gesloten ivm schade)
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand (in augustus géén viering)	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Broekheurne-Ring 1050	Elke zondag	10.00 uur
----------------------------------	-------------	-----------

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand in de kapel	12.00 uur Spaanse viering



Oktobermaand = Mariamaand = Rozenkransmaand = Marialof St. Jozefkerk

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand. Het is een uitbreiding van het oorspronkelijke feest van Maria van de Rozenkrans.

In 1571 werd er door heel veel mensen de Rozenkrans gebeden, want er was oorlog. Op 7 oktober was er een heel zwaar gevecht op zee vlakbij Lepanto (in de buurt van Griekenland).

Plotseling draaide de wind, waardoor wonder boven wonder dit gevecht gewonnen werd door de Christenen. Paus Pius de vijfde begreep dat dit kwam door het met zoveel mensen samen bidden van de Rozenkrans. Hij bepaalde dat 7 oktober een speciale dag werd ter ere van de hulp die Maria geeft als wij het Rozenkransgebed bidden. En zo is het gekomen dat oktober de Rozenkransmaand is geworden, nu nog steeds.



Al heel erg lang wordt het Rozenkransgebed gebeden. Waarom? Omdat het zo'n sterk gebed is. Een gebed dat sterker is dan wapens! Dat is niet zo raar als het klinkt, want als we de Rozenkrans bidden vragen we aan Maria dat zij onze gebeden bij God brengt. En voor God, die hemel en aarde gemaakt heeft, is natuurlijk alles mogelijk. Maria heeft al vaker gevraagd dat wij elke dag de Rozenkrans bidden voor vrede op aarde.

Op veel plaatsen komt men samen om de Rozenkrans te bidden. Zo ook in de St. Jozefkerk. In de **maand oktober is er iedere dinsdagavond om 19.00 – 19.30 uur "Marialof"**.

Pastor Willy Rekveld zal op dinsdag 2 oktober voorgaan in het Openingslof. Iedereen is van harte welkom om samen mee te bidden. Er is parkeergelegenheid bij het parochieeldienstencentrum

KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 11.00 uur op

Zondag 2 september 22 e zondag door het jaar (Mac 7, 1-8, 14-15, 21-23)

Vuile handen kun je met waterwassen . De vuile, slechte dingen in je hart kan alleen God 'afwassen'(reinigen/zuiveren).

Zondag 15 september 24 e zondag door het jaar (Mac 8, 27-35)

Jezus is de Christus, de Gezalfde van God. Hij zal de moeilijke weg van lijden en dood gaan om ons te bevrijden. Hij heeft het lijden van alle mensen op zich genomen. Hij kan jou helpen wanneer jij ook pijn en verdriet hebt.

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com



Het Angelus klept in de verte.....

Sinds augustus 2014, toen de Jacobuskerk niet langer Eucharistisch Centrum was, zijn er maandelijks Angelus gebedsdiensten gehouden op de eerste zaterdag van de maand. Indertijd opgestart door Paul van Blijswijk, groeide het met een groepje vrijwilligers uit tot een vaste waarde op de agenda van de Jacobuskerk. Toen Paul vorig jaar aangaf te willen stoppen rees de vraag: "Hoe gaan we verder?". We vonden een nieuwe voorganger in onze acoliet en priesterstudent James Keuben. En het idee werd geboren om de Angelus vieringen meer thematisch in te richten: iedere maand wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat in die maand in de liturgie centraal staat.

Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg met dit nieuwe concept en kunnen we vaststellen dat het aanslaat: het bezoek neemt toe, de mensen zijn enthousiast. James bereidt de vieringen inhoudelijk voor en is voorganger, maar ook anderen worden uitgenodigd lezingen en gedichten voor te dragen. Het gelegenheidskoor zingt toepasselijke liederen, alle aanwezigen worden tijdens de korte viering uitgenodigd een kaars voor een eigen intentie aan te steken en na afloop is er voor iedereen koffie of thee en de gelegenheid om na te praten.

Nieuwsgierig geworden? De Angelusvieringen vinden iedere eerste zaterdag van de maand plaats om 12 uur, direct na het luiden van het Angelusklokje. U bent van harte welkom op

1 september

6 oktober

3 november

1 december

Aanmelding Vormselproject 2019

Kort na de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van jongeren op het sacrament van het Vormsel. Dat zal in februari van 2019 worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich via onze website op te geven.

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de jongeren meer inzicht in wat 'samen kerk zijn' eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met 'samen stil worden en bidden'. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.

Doorgaans doen kinderen van groep 8 het Vormsel, maar ook kinderen van de middelbare school zijn welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden.

Het Vormsel vindt eind januari, begin februari plaats.

Verdere informatie vindt u op onze website: www.katholiekenschede.nl onder de rubriek 'vormsel' rechts op onze homepage. Via onze website kunt u uw kind opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 10 september. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet.

Pastor Frank de Heus en werkgroep Vormselvoorbereiding





50 jarig bestaan BJK

Op zondag 14 oktober aanstaande viert het Binnenstadsjongerenkoor (BJK) haar 50-jarig bestaan (10e Lustrum) met een bijzondere Woord en Communieviering in de Jacobuskerk.

De viering begint om 11 uur en wordt voorgedaan door mede-parochiaan Gerrit Groothuis. Tijdens de viering zal het koor, onder leiding van dirigente Eline Harbers en pianiste Margreet Wilmer, een voor het koor typische mix van Nederlandstalige, Latijnse en anderstalige muziek ten gehore brengen.

U bent allen van harte welkom om dit jubileum met ons mee te vieren. Wij hopen u 14 oktober te mogen begroeten.

Het BJK-bestuur.



Sam's Kledingactie gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek.

De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Enschede vindt dit najaar plaats op

zaterdag 29 september van 10-12 uur

op de volgende locaties:

- Apostel Thomaskerk, Th de Keyserstraat 20.
- Ontmoetingskerk, hoofdingang hoek Varviksingel en Dr Joh. Wagenaarstraat, Varviksingel 139.
- St Petrus & Pauluskerk, voorheen locatie Verrijzeniskerk, zij-ingang, Het Leunenberg 588.
- St Jan, Haakbergerstraat 251.

Sam's Kledingactie heeft voor het komende najaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land in midden Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door het aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. De helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort.

Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar

Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden ondersteund worden. Dit project kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig.

Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar, en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

Kleding schenken voor onderwijs in crisisgebieden

U kunt uw gebruikte en nog bruikbare kleding en schoenen in gesloten zakken inleveren op 1 van de bovenstaande 4 adressen.

Sam's Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderduizenden kilo's kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.





Bedevaart naar Kevelaar

Dit jaar zal er weer een bedevaart naar Kevelaar georganiseerd worden. Deze zal plaatsvinden op **zaterdag 15 september**. Het thema zal dit jaar zijn: "Zoek Vrede". Pastor Rekveld zal de pelgrims begeleiden.

In 1642 hoorde Hendrick Busman een stem die hem opdracht gaf een kapelletje te bouwen op de weg van Geldern naar Kleef. Niet lang daarna werden er onverklaarbare genezingen gemeld. Maria, 'Troosteres der Bedroefden', heeft de afgelopen eeuwen de pelgrims bemoedigd en getroost. Ook de Nederlandse pelgrims die in de Republiektijd geen katholiek mochten zijn.

De kosten zijn 30 euro voor de busreis en reisverzekering.

Meer informatie en opgave (het liefst uiterlijk 5 september, na die tijd alleen als er nog plek is) via kevelaerenschede@outlook.com

Als dit niet lukt, dan mag u dit telefonisch doorgeven aan:

Dhr Gervink, telnr 053-5381174 of 06-23590628

Dhr Rolevink, telnr 053-4320741 of 06-48785457

De Broedermeesters van Kevelaar Enschede eo:

Dhr Benny Bevers

Mw Marieke van Gerven

Dhr Gerard Gervink

Dhr Louis Rolevink

Zoek vrede

Zoek vrede is het thema van 2018 voor de bedevaartsplaats Kevelaar. In en met dit thema willen wij op bedevaart gaan naar Kevelaar. Jezus, Gods Zoon, de zoon van Maria roept ons in Zijn evangelie, de blijde Boodschap op tot die vrede. Vrede geef ik u, vrede laat ik u. Zoals de Vader mij heeft gezonden zo zend ik u. Maria die genoemd wordt de Koningin van de Vrede wist in haar zending die vrede te leven door haar ja-woord. Dat ook wij in ons gezonden zijn die vrede met ons mee te dragen en uit te dragen. Dat ook wij dit jaar samen met elkaar op bedevaart gaan naar de Troosteres der Bedroefden om die vrede te ervaren en op haar voorspraak te bidden om een daadwerkelijke vrede tot heil voor onze kerk en wereld, tot heil van ons allen en zij die ons dierbaar zijn. Gaat u ook mee?

Pastor Willy Rekveld

Hij is er weer!

De Gerarduskalender 2019

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De prijs per kalender is € 7,25

De kalender is te koop bij: Annie Blokhuis, De Vluchtstraat 47, 7523 BG Enschede, tel. 053-4358337.



Santiago aan het Wad

Op 25 juli, de feestdag van St. Jacobus, eindigde de camino in St. Jacobiparochie. Waarom hier?

De plaats is genoemd naar de parochiekerk, gewijd aan St. Jacobus en in deze plaats beginnen sommige pelgrims hun tocht naar Santiago.

Vanaf begin februari hebben pelgrims een of meerdere routes gelopen of gefietst richting Friesland.

In Twente waren twee routes.

Op 23 juni liepen we van Borne naar Almelo en op 16 juni van Oldenzaal naar Enschede.

Aan de tocht van Oldenzaal naar Enschede deden 33 wandelaars mee.

In de Plechelmusbasiliek werden we welkom geheten door de gids, die ons rondleidde. We hadden natuurlijk oog voor het prachtige raampje met de afbeelding van Jacobus als pelgrim.

Daarna liepen we via het Haagse Bos naar Lonneker.

Hier konden we bij de kerk de volgende Jacobus zien.

Op de Lonnekeres bezochten we het hilligenhuuske gewijd aan Jacobus. Onder het genot van koffie/thee en cake werd uitleg gegeven over het ontstaan van dit 'heiligen huisje'.

Via Roombeek bereikten we de St. Jacobuskerk.

Ook hier kregen we een rondleiding door de kerk, waarbij we natuurlijk het prachtige houten beeld, Jacobus als pelgrim, en de vier ramen met afbeeldingen van Jacobus, konden bewonderen.

Koffie en thee was er in de parochiezaal.

Het was een geslaagde dag.

Mede dankzij de gastvrijheid van velen op onze weg van Oldenzaal naar Enschede.

Het Nederlands Genootschap van St. Jacob heeft elke tweede donderdag van de maand een Café Saint-Jacques, een treffen van 17.00 uur tot 19.00 uur in Hotel Nationaal (bij het gemeentehuis) te Hengelo.

Hier kunt u mensen ontmoeten, die zelf de camino gelopen of gefietst hebben.

Hier kunt u mensen ontmoeten, die een deel van de weg naar Santiago hebben afgelegd.

Hier kunt u mensen ontmoeten, die nog van plan zijn op pad te gaan.

Hier kunt u informatie krijgen over het Nederlands Genootschap van St. Jacob.

Siny Wolters

Annijje Jannink

Mooie opbrengst voor Mbala

De kinderen van de Eerste Communie van Enschede-Zuid hebben een mooi bedrag ingezameld voor het doel Households In Distress, hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen in Mbala, Zambia.

De kinderen hebben ingezameld: 197,62 euro (zie foto). Dit is aangeboden aan een vertegenwoordiger van de MOV, tijdens de viering op 8 juli in de St Jan. Tijdens deze viering is nog spontaan 40 euro gedoneerd. Verder is in de Vastentijd van 2018 een bedrag van in totaal 1119,56 euro ingezameld via de St Jan. De opbrengsten uit de Jacobuskerk en de St Jozef zijn nog niet bekend. Alle gevers en helpers hartelijk bedankt.



Terugblik op acht jaar Enschede . . .

Op 12 maart 2010 – kort voor vertrek voor een pelgrimstocht naar het "Beloofde Land" (Israël) – kwam Harry Bisseling bij mij op bezoek in Ulft. De heer Bisseling was toen de benoemingsadviseur van het bisdom. Bij die gelegenheid vroeg hij mij, of ik pastoor van Enschede wilde worden. Dat er een keer een nieuwe benoeming zou komen, had ik wel verwacht. Op dat moment was ik al ruim 10 jaar in de Verrijzenisparochie, samen met de mensen zou ik er nog mijn 12 ½ jarig priesterfeest mogen vieren, maar kort daarna zou er toch wel eens een wisseling kunnen komen, zo waren toen de geluiden. Dat echter Enschede uit de 'hoge hoed' te voorschijn kwam, was voor mij een complete verrassing. Zo 'dicht bij de deur..' Op een 'steenworp' immers (in Zuid Berghuizen) was ik geboren en getogen. Dit bleek echter de reden te zijn, dat men mij voor Enschede wilde vragen. Een grote stad mag niet zonder pastoor blijven, hij komt er uit de buurt vandaan, hij kent er de mensen, dat waren zo'n beetje de overwegingen. Uiteraard heb ik toen 'ja' gezegd. Ik vind, dat de Bisschop dit van mij als één van 'zijn' priesters mag verwachten, als hij van mening is, dat ik op een bepaalde plaats ingezet moet gaan worden. Zo was dit bezoek van de heer Bisseling de opmaat voor mijn komst naar Enschede. Kort daarna volgden de kennismaking met het parochiebestuur (vertegenwoordigd door toenmalig vice-voorzitter Rien Tiehatten) en pastoraal team. Begin mei van dat jaar heb ik bij het stadhuis met honderden andere fans staan juichen, toen voor het eerst in haar historie FC Twente het kampioenschap had binnengehaald. Op een snikhete zondag, 4 juli 2010, volgde mijn installatie als pastoor in de Sint Jan. Het evangelie was toen: "Neem niets mee voor onderweg: geen reistas, geen beurs..." Dit heb ik niet helemaal waargemaakt, want toen de pastorie bij de Jacobuskerk voor bewoning klaar was, kwam er vanuit Ulft een verhuiswagen met twee aanhangers om al mijn spullen naar hier te brengen. Maar toch ... "het feest kan beginnen, want

wij zijn binnen..."

Nu, 8 jaar later, is het opnieuw tijd voor een 'terugblik'. Wij pastores zijn 'passanten'. Voor mij wacht straks een nieuwe uitdaging in de Emmanuelparochie in Noord Oost Salland, met als 'standplaats' Ommen. Kijk ik terug op 8 jaar pastoraal werk hier in Enschede, en vanaf 1 september 2013 ook in Haaksbergen en Losser en omgeving, dan heb ik het gevoel, dat ik in die jaren het beste van mijzelf heb mogen geven. Hoogtepunt en bron was voor mij de viering van de *Eucharistie*. Dit zal ook wel zo blijven, want het is het belangrijkste sacrament van ons katholieke geloof. Ook heb ik mij ingezet voor de viering van de andere sacramenten (doop, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, ziekenzalving). Verder mocht ik voorgaan in uitvaartdiensten, was ik actief op diakonaal gebied, en heb ik mij ook sterk gemaakt voor de *internationale* gemeenschap, met name in en rondom de Jacobuskerk, hartje stad, hier in Enschede. Als universiteitsplaats, maar ook vanwege connecties met het bedrijfsleven wereldwijd, is Enschede een internationale stad. Hier wonen mensen *from all over the world*, ook katholieken.

(lees verder op de volgende pag.)



Ook zij zijn onze parochianen. Nog sterker: voor de toekomst van onze parochie zal naar mijn gevoel hun inbreng van wezenlijk belang blijken te zijn. Dit dient zich volgens mij dan ook te vertalen in het pastorale aanbod van de parochie. Vandaar ook de internationale Missen, die om de twee weken in het Engels worden gehouden in de Jacobuskerk. Anthony, een jongeman uit Nigeria, zei mij in 2011: '*pastoor, U moet niet denken, maar doen*'. Dat hebben we dan ook gedaan.

Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de afgelopen periode was de *herschikking van kerken*. In de Franciscusparochie (Haaksbergen en omgeving) waren er – kort voor mijn aantreden – al twee kerken gesloten. En ook hier in Enschede zouden we daaraan niet ontkomen. Ook hier zaten we – met nog zeven kerken open – te ruim in ons jasje. Daarom hebben we als parochiebestuur uiteindelijk moeten besluiten, om vier kerken aan de eredienst te onttrekken. Dit was een noodzakelijke maatregel, ook in mijn optiek. Tegelijk heb ik ook de pijn gezien, die dit bij menig een heeft veroorzaakt. Het is niet niets, als je – vaak na jaren – een plek, die zo vertrouwd voor je is, waar je te midden van de geloofsgemeenschap lief en leed hebt gedeeld, moet prijsgeven. Ook in de parochie Maria Vlucht (Losser en omgeving) is inmiddels één van de kerken gesloten, de Martinuskerk. Ik ben dankbaar, dat sommigen onder U een nieuw thuis hebben gevonden in één van onze andere kerken. Tegelijk zijn we onderweg ook mensen 'kwijt geraakt'. Dat voelt niet goed.

Ook in ander opzicht is de weg niet glad geplaveid geweest. Hierbij denk ik met name aan de *bestuurscrisis* in de Jacobusparochie, hier in Enschede, medio 2016. Ik heb het als pijnlijk beleefd, dat we als parochiebestuur onze gezamenlijke missie, namelijk Katholiek Enschede een kerkstructuur geven, waarmee we de komende tien jaar verder zouden kunnen, niet hebben kunnen voltooien. Er ontstond een vertrouwensbreuk, waardoor de

Aartsbisschop uiteindelijk heeft moeten besluiten om het parochiebestuur van de parochie "Sint Jacobus de Meerdere" in zijn geheel te ontbinden. Samen met een overgebleven bestuurslid, kreeg ik toen als pastoor de opdracht, om een nieuw parochiebestuur bij elkaar te brengen. Met de steun van de locatiebeheerders, die zich op een geweldige manier hebben ingezet, en met de deskundige en toegewijde hulp van het pastoraal team, waarin ik mocht werken, is het gelukt om de parochie en haar geloofsgemeenschappen draaiend te houden. Ik prijs mij gelukkig, dat er nu twee nieuwe bestuursleden zijn gevonden, de heer Amelink en mevrouw Aducci, die als bestuurslid gebouwwaken respectievelijk als secretaris hun schouders onder onze parochie hebben gezet. We hopen, dat er spoedig een vice-voorzitter en een penningmeester aan boord komen, zodat het bestuur weer compleet is en er verdere lijnen voor de toekomst kunnen worden uitgezet.

Hiermee raak ik aan nog een ander aspect van mijn werk. Als priester, en als pastoor, werk ik natuurlijk *niet alleen*. Dat zou ook helemaal niet kunnen, in zo'n groot werkgebied als RK Zuid Oost Twente inmiddels is. Maar dat zou ik ook niet willen. Want ik kan niet alles, en ik weet ook niet alles. Daarom ben ik blij met alle *medebestuursleden*. Zij zetten zich in de bestuurscommissie van ons samenwerkingsverband, maar ook in de afzonderlijke parochiebesturen, in voor een goede gang van zaken in ons werkgebied en in de parochies en hun geloofsgemeenschappen. Verder ben ik heel gelukkig met de collega's in het *pastoraal team*. We zijn 'vogels van verschillende pluimage'; maar toch: we zijn er voor elkaar, en we ondersteunen elkaar. Samen hebben we een pastoraal beleidsplan gemaakt, we hebben gewerkt aan de pastorale structuur in ons werkgebied RK Zuid Oost Twente en we hebben 'grote lijnen' uitgezet daar waar het gaat om bijvoorbeeld doop, eerste heilige communie en vormsel.

(lees verder op de volgende pag.)



Om in de toekomst deze sacramenten te kunnen blijven voorbereiden en vieren; en om ook, nu er minder pastores beschikbaar zijn, een werkbare situatie te creëren voor alle betrokkenen, hebben we het geheel wat meer 'gestroomlijnd'. Dit hebben we samengedaan, in goed overleg met hen, die hier direct belang bij hebben. Er waren wel eens wat 'rimpels', maar toch hebben we het met elkaar uitgehouden. Voor deze loyaliteit ben ik mijn medepastores zeer erkentelijk. Verder kan een parochie en haar geloofsgemeenschappen niet zonder *vrijwilligers*, die zich met hart en ziel inzetten voor 'hun' kerk. Ook hier in RK Zuid Oost Twente, zorgen zij ervoor, dat wij als kerk 'in beeld blijven'. Allen, die in ons pastorale werkgebied het beste van henzelf geven, wil ik hier uit de grond van mijn hart voor danken.

Uiteraard ben ik mij ervan bewust, dat er ook wel eens *kritiek* is geweest op mijn functioneren. Over het algemeen waardeert men mijn inzet (daar ontbreekt het me niet aan), maar soms hoor ik ook wel eens, dat ik word ervaren als vertegenwoordiger van het 'orthodoxe smaldeel' van de kerk. Nu moet ik U zeggen, dat ik daar in zekere zin trots op ben. Ik hecht aan traditie. En de 'regels' van de kerk vormen voor mij een betrouwbare leidraad. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat ik mij ook wil verhouden tot 'andere meningen'. De 'kudde', waar ik als pastoor verantwoordelijk voor ben, vertegenwoordigt alle denkbare richtingen binnen de rooms-katholieke kerk. Omdat het naar mijn mening in het pastoraat gaat om de ontmoeting, hoop ik, dat ik mag blijven groeien in empathie en soepelheid; daar waar dat kan, en daar waar dat mogelijk is. Waar ik mensen naar hun gevoel in de kou heb laten staan, spijt me dit oprecht en bied ik mijn oprechte en welgemeende excuses aan. Van gerechtvaardigde en opbouwende kritiek, hoop ik te mogen blijven leren.

Met een blik op de toekomst zie ik voor RK

Zuid Oost Twente enerzijds enorme uitdagingen (gebouwen, financiën, maar ook geloofsgroei). Anderzijds zie ik ook kansen. In de afgelopen jaren heb ik heel wat jonge mensen mogen begeleiden op weg naar opname in de rooms-katholieke kerk. Na jaren van polarisatie is er weer openheid ontstaan voor het 'mysterie' van de Godsontmoeting. Hoopgevend zijn ook de 'bruggen', die paus Franciscus probeert te slaan naar onze samenleving, in al haar facetten. In de tijd, die komen gaat, zal het aankomen op het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten; ook waar het gaat om spirituele ontwikkeling. Mensen en middelen, maar ook hoop en vertrouwen, zullen belangrijke ingrediënten blijven, die we nodig hebben om de smaak van het geloof opnieuw te pakken te krijgen en te behouden.

Graag wens ik U toe, dat U met Gods hulp het beste van U zelf zult blijven geven, ook voor Uw kerk; en dat U de kracht en inspiratie van Uw geloof mag blijven ervaren.

Dank voor alles !

Dat God U mag zegenen en behoeden !

Pastoor André Monninkhof



Gerardus Majella Bedevaart

Hoop doet Leven

Hoop doet leven is het thema van de bedevaart dit jaar. In de vele jaren, meer dan honderd jaar zijn mensen als Gods volk onderweg naar Overdinkel gegaan om op voorspraak van de heilige Gerardus die hoop te verkrijgen in alles wat hen gaande en staande hield. Ook anno 2018 mogen wij als mensen van hoop, geloof en vertrouwen op bedevaart gaan.

Hopelijk weten weer vele mensen uit onze parochies de weg naar Overdinkel te vinden om door de heilige Gerardus als mensen van hoop wegen te gaan van vrede en liefde ook in onze tijd. Dat wij zo gesterkt worden in het leven van alle dag.

U bent allen van harte hiervoor uitgenodigd.

Pastor Willy Rekveld

Gerardus Triduüm en Bedevaart 18 t/m 21 oktober 2018

In navolging van vorige jaren is ook dit jaar gekozen voor een speciale opzet van het bekende Gerardus Triduüm. Dit Triduüm, dat gehouden wordt op de drie dagen voorafgaand aan de Gerardus Majella Bedevaart, is bedoeld voor alle parochianen om zich voor te bereiden op de Bedevaart. Op donderdag 18 oktober om 19.00 uur is er de Opening van het Triduüm, Eucharistieviering met medewerking van het Dames- en Herenkeor.

Op vrijdag 19 oktober om 19.00 uur is er een (gebed-) gezinsviering. Het Kinderkeor zal deze viering muzikaal opluisteren. Deze viering is voor alle parochianen, jong en oud. De kinderen van de basisschool kunnen vóór de viering iets maken om tijdens de viering te geven aan iemand anders in de kerk. Daarom willen we ook speciaal voor deze viering alle ouders, opa's, oma's, zieken en ouderen uit onze hele parochie uitnodigen!

Op zaterdagavond 20 oktober om 19.00 uur is er een gebedsviering met Dynamique en medewerking van het Jongerenpastoraat. Na elke Triduümviering is er gelegenheid om samen koffie, thee of frisdrank te drinken.

U bent van harte welkom om één, of liever nog, meerdere vieringen met ons mee te vieren en u zo voor te bereiden op de 106 de Gerardus Majella Bedevaart.

Op zondag 21 oktober om 11.00 uur vindt de Plechtige Eucharistieviering plaats, waarna de processie volgt, met medewerking van het Dames- en Herenkeor en Concordia die de Deutsche Messe van Franz Schubert ten gehore brengt.

Om 15.00 uur Sluitingslof, met medewerking van het dames- en herenkeor.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom! Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 8 - 2018

woensdag 12 september
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 4 oktober 2018



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pagina 3)

Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
André Amelink, (bouw) tech-
nische zaken
Carina Adduci, secretaris

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.
www.sensor.nl/oostnederland

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres caritas@katholiekenschede.nl.

Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54

bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.



R.K. Erfgoed: Herman Krebbers (1923-2018)



Foto's: Secil Arda

Op 2 mei 2018 is de voormalige concertmeester van het Concertgebouworkest overleden. Hij was geboren in het Tuindorp Hengelo. N.a.v. Herman Krebbers overlijden had de Muziekbank Enschede een memorietafel gemaakt. Daar stond een grote hoeveelheid CD's van het Concertgebouworkest vaak o.l.v. Willem Mengelberg met als solist Herman Krebbers. Ter ondersteuning hing er ook een ingelijste affiche van een optreden van Herman Krebbers, in de toen met sloop bedreigde Sint Josephkerk. Het affiche is gemaakt door de beroemde kunstenaar Ton Schulten rond 1976.

John Schiffl
Stichting Behoud Sint Josephkerk



Korte Hengelosestraat 27
7511 JA Enschede
053-4305296

**hier had ook uw
advertentie
kunnen staan**

mail voor info naar:
[redactie@
katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)



Alle informatie over de
scholen vindt u op

www.koe-enschede.nl



**Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven**

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 433 58 44
Fax: 053 436 07 34
Email: info@renokap.nl

www.rnokap.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

HEMMERS

WOLFF & DEBIE

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



bakkerij beunders bakt er meer van...

Ribbelerbrinkstraat 57 | 7531 CB Enschede | 053 - 435 02 27 |
Veldhoflanden 10 | 7542 LA Enschede | 053 - 434 52 80 |

Wie wil hier
adverteren?

mail naar:

redactie@
katholiekenschede.nl

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

*Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



Vredenhof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw

Vredenhof
uitvaartverzorging





GOED SAMENLEVEN KIK



Kikker zucht. De muizen maken ruzie, de hele dag. Ze lijken wel vijanden. Ze vechten om een oud, uitgedroogd blokje kaas dat onder de piano lag. Allebei willen ze het hebben. De een pikt het af van de ander en verstopt het. De ander vindt het en verstopt het weer ergens anders.

Kikker sprint de muizen achterna en roept: 'Samen delen!' Maar ze zijn veel te snel. Even later vindt hij ze in de keuken. Muisstil. Want mevrouw Bontje en de pastoor staan verbaasd gebogen over een mand op tafel. Mevrouw Bontje trekt haar tuinhanschoenen uit.

'Niet te geloven!', zegt ze. 'Ik had een verschrompeld aardappeltje onder het fornuis gevonden. Dat heb ik in de tuin gegooid. En vandaag trek ik het onkruid eruit en komen er twáálf nieuwe aardappels uit de aarde tevoorschijn!'

'Heerlijk!', roept de pastoor. 'Zullen we ze koken of bakken?' De muizen vergeten hun ruzie. Ze hopen vurig dat er frietjes worden gebakken. 'Patat! Dat is het allerlekkerste op de hele wereld!' zucht de ene muis.

'Nee... koekjes!' zucht de ander. 'Nee... káás!' roepen ze tegelijk. En dan zijn de poppen weer aan het dansen. Ineens zegt Kikker: 'Vrienden, een droog, stoffig stukje kaas. Waar vechten jullie eigenlijk om?'

Tja. De muizen kijken nog eens goed. 'Laten we het in de grond stoppen!' roept er een. En dat doen ze. Samen. En ze verheugen zich nu al op nieuwe blokjes kaas die er misschien wel gaan groeien...



Vrede

Ergens heeft God in ons hart geschreven wat het geheim is van samen leven: dat je elkaar een deel moet geven.

Niet iedereen denkt precies als jij, roep niet: 'Opzij, opzij, opzij, alles moet goed zijn alleen voor mij!'

Vrede komt niet met kogels en bommen en ook niet met kille rekensommen en mensen die altijd dreigen en grommen.

Vrede is kalm zijn en tellen tot tien proberen de kant van de ander te zien. Vrede is werken, heel lang misschien.



Uit de Bijbel

Hou je van het leven en wil je genieten van je dagen? Laat je mond dan geen leugens vertellen. Blijf weg van het kwade, doe het goede. Zoek vrede, jaag die na. Dan zal God je beschermen.

Uit psalm 34:13-15



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurniëns