

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
juli/aug. 2018 - nr. 6



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriette Bakker,
Berto van der
Wacht.

Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.



Wij werken zonder winst oogmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl

INNERBALANCE - ENSCHEDE

Centrum voor holistische gezondheid,
innerlijke vrede en welzijn

Word bewust, wees gezond

HATHA YOGA

Ook voor zwangere en kinderen

MASSAGE

Holistische massage en voetreflexmassage

SPIRITUAL LIFE COACHING

Voorals als je probeert om jouw innerlijke kracht te hervinden na een moeilijke periode, zodat je het leven kunt leven waarvoor je geboren bent. Hopelijk kan ik je hierbij helpen....

Nthabiseng Matube

Burgemeester van Veenlaan 72
7543 AA Enschede

tel: 06 - 83181995
info@innerbalance-enschede.nl



WWW.INNERBALANCE-ENSCHEDENL



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk
Tel. 074 - 349 48 15
p.vanblijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Pelgrim

juli/augustus 2018, nr. 6

Inhoud

- 5 Ora et labora, voorwoord van pastor Frank de Heus
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 14 Aanmelding Vormselproject 2019
- 16 Vieringenrooster
- 21 Nacht zonder dak



Tijdens de zomervakantie is het Parochieel Dienstencentrum Enschede gesloten van donderdag 19 juli 12.00 uur t/m zondag 29 juli, van donderdag 9 augustus 12.00 uur t/m zondag 9 augustus en op donderdag 23 augustus. Eventuele aanvullende gewijzigde openingstijden kunt u vinden op de website www.katholiekenschede.nl. Het Parochieel Dienstencentrum Enschede is ook op maandag 10 september gesloten.



Aan het einde van de vieringen begin juni werd de volgende mededeling voorgelezen:

Beste parochianen,

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team deel ik u mede dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, onze pastoor André Monninkhof, heeft gevraagd een benoeming elders in het bisdom te aanvaarden. De pastoor heeft hiermee ingestemd.

Per 1 september is hij benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie in Noord-Oost Salland: Ommen, Heino, Hardenberg, en omgeving. Deze benoeming heeft te maken met een reeks van overplaatsingen die deze maanden binnen ons bisdom gaan plaatsvinden.

We feliciteren pastoor Monninkhof met de nieuwe benoeming.

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de aartsbisschop ook per 1 september een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze samenwerkende parochies St. Franciscus van Assisië, St. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht.

Onze nieuwe pastoor is Paul Daggenvoorde, op dit moment nog pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.

We houden u uiteraard op de hoogte over het moment van afscheid van pastoor Monninkhof en de installatie van onze nieuwe pastoor Daggenvoorde.

Tot zover deze mededeling.

VAN DE REDACTIE

Het volgende gedicht kwam ik tegen:

VAKANTIE:

Thuis zijn op onbekende wegen
op vertrouwde plekken dwalen.
Het hoofd even lekker legen
ruimte voor nieuwe verhalen.

Wij wensen iedereen een fijne
vakantie toe, thuis of ver weg,
genier ervan!

Annelies, Conny, Lidiana en Ine



'Ora et labora'



De afgelopen tijd is 'privacy' een hot item geweest in de media. Dat heeft alles te maken met de nieuwe wet op de privacy, die onlangs is ingegaan, maar zeker ook met het gedoe rond 'Facebook'. Marc Zuckerberg moest uitleg komen geven in de Amerikaanse senaat en het Europees parlement, maar hield zich daar nog behoorlijk op de vlakte. Wie zich in de wereld van sociale media begeeft, weet inmiddels: 'Ze weten veel, zo niet alles van mij'. Op basis van data weten de mensen achter de knoppen nog eerder dan de aanstaande moeder zelf, dat zij in verwachting is. In een land als China gaat het nog verder. Daar worden burgers met een mobiele telefoon gevolgd en scoren zij punten op sociaal wenselijk of door de staat gewenst gedrag. Ze kunnen dus ook punten verliezen. Wie onvriendelijk is, zijn rekeningen niet op tijd betaalt, verkeerde meningen ventileert, kan in de problemen komen. Hij of zij kan bijvoorbeeld geen huis kopen of bepaalde diensten worden geweigerd. Dat levert een boel stress op. Dan is de wereld van 'Big Brother' van '1984' van George Orwell niet ver meer. Kun jij je nog aan zo'n wereld onttrekken? En wat doet het met je, als je goede humeur of zelfwaardering zo afhankelijk wordt van de 'likes' op Facebook of het aantal volgers op Twitter?

In die zin heeft ons geloof ons veel te bieden. Want wie gelooft of vertrouwt, dat je door God gewild en geliefd bent, hoeft niet hijgerig op zoek te gaan naar de waardering van zoveel mensen om hem heen. 'Ik ben al geliefd'. Bovendien reikt de christelijke traditie je ook een levenswijze aan, waarbij je ruimte neemt voor stilte en gebed, tijd om over je leven na te denken, ruimte voor jezelf, voor mensen dichtbij je, waar je zorg voor hebt of die voor jou zorgen. Daar kun je veel rust en geluk in vinden. De kunst is om in de wereld te leven, maar niet van de wereld te zijn. Een soort van kritische distantie te houden. Dat is eigenlijk wat de profeten in het oude testament deden. Je kunt bijvoorbeeld de vruchten plukken van de smartphone, maar het ding uitzetten als je met iemand in gesprek bent. Dan word je niet gestoord en kun je alle aandacht hebben voor jouw gesprekspartner. Je kunt de geluiden die met het binnenkomen van app-berichten gepaard gaan, uitzetten, zodat je nieuwsgierigheid niet voortdurend geprikkeld en 'beloond' wordt. Dan kijk je alleen op die momenten die je zelf uitkiest. Mail kun je op je telefoon bekijken, maar ook thuis binnen laten komen op je computer. Dan check je de mail alleen, op bepaalde, misschien vaste momenten op de dag. Het zijn manieren om het stuur van je leven in eigen hand te houden en aandachtig te kunnen leven. Een reclame van een groot meubelbedrijf zegt: 'Aandacht maakt alles mooier'. Hoewel hier commercieel ingezet, is het een waarheid als een koe. Aandacht maakt alles mooier. Het is de kern van bijvoorbeeld de Benedictijnse traditie: 'Ora en labora' 'Bid en werk', en van zoveel andere vormen van spiritualiteit binnen het christendom en andere godsdiensten.

Ik wens u, jou, toe, dat je daar de komende zomer de tijd voor hebt en neemt. Rust lekker uit, heb aandacht voor alle het goede en mooie van het leven, en kom verkwikt weer terug als je met vakantie gaat. En voor iedereen die thuis blijft: 'Ook voor jullie een mooie zomer!'

Pastoraal werker Frank de Heus



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2 ,
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingsstijd locatiesecretariaat:

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten, tijdelijk
ook gesloten op dinsdag.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen
naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere
reden vermelden wij graag de volgende
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie
Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)



GEZOCHT

Voor het secretariaat van de
locatie Enschede Noord zijn we
nog op zoek naar een gastvrouw/
gastheer voor de maandag- en de
donderdagochtend. Aanmelden
bij het secretariaat.



Van 22 juli tot 2
september is het
secretariaat van de locatie
Enschede Noord alléén op
de woensdagochtend
geopend van 9.30 -11.30
uur.



Dierbaar

Alle dingen hebben hun verhaal. Je staat er niet zo bij stil. Wel als het gewone patroon doorbroken wordt. Dan lijkt het of een ruimte, een gebouw, het interieur, de spullen, nog eens extra tot je spreken. Met de boodschap: het was goed hier te zijn. Soms, als het kan, gaat het vertrouwde mee. Zo is het Maria altaar in de Jozefkerk geplaatst. Als vanzelf komt de vraag naar boven: w at is jou dierbaar? Iets dat in je leven met je meegaat, gaandeweg nieuwe betekenis krijgt. Een tekst, een verhaal, een psalm, een lied, een gebed, een beeltenis, een schilderij, een foto, een stoel ? Je hebt er iets mee, je kunt er niet om heen. De zilveren rozenkrans van mijn moeder, die ze altijd in haar tasje bewaarde, overal mee naar toe nam. Het Mariabeeld onder de stolp op de kast, het kruisbeeld aan de muur, het flesje Lourdes water voor moeilijke tijden. Dierbare herinneringen die we allemaal wel kennen en ergens in een "vergeten" maar kostbaar hoekje van ons hart bewaren. Ferdinand de muis is zo'n geliefd verhaal, een prentenboek dat in de kindervoordienst werd gebruikt. Ferdinand is een muis die zijn eigen gang gaat, niet zoals de andere muizen druk in de weer is voedsel te verzamelen voor de wintertijd. Er moeten voorraden worden aangelegd voor donkere koude sobere tijden. Geen tijd om stil te zitten, laat staan te genieten. Ferdinand heeft zo zijn eigen opvatting. Hij kijkt om zich heen en verzamelt geen voedsel maar het licht van de zon, de kleuren van de bomen en bloemen en zoveel meer. Als de lange koude winter komt, de voorraden bijna op zijn, vertelt Ferdinand de mooiste verhalen over de zomertijd. Je hoeft je ogen maar dicht te doen en je ziet het voor je. Alle muizen luisteren ademloos ,vergeten is de honger. Het zal weer lente en zomer worden. Wees niet al te bezorgd." Let eens op de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Kijk naar de leliën in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen." Zie Matteus 6, 19 en verder. Een zorgenloze zomertijd toegewenst.

Lies van Veldhoven , pastoraatgroep



Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel.: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Pérez Rivera

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv
Jacobusparochie Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke derde zondag van de maand:
kinderwoorddienst

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur, met rondleiding.



IN MEMORIAM LILY VERMIJS

Op 18 mei jongstleden is op 92 jarige leeftijd overleden Lily Vermijs. Zij was jarenlang actief in de geloofsgemeenschap van onze Jacobuskerk.

Zo was Lily van 1984 tot 2011 lid van het Jacobuskoor waar ze veel plezier aan beleefde en van 1982 tot 1998 lid van de toenmalige Parochieraad.

Ook was ze maatschappelijk actief o.a. als voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen en was ze erelid van het CNV.

Op vrijdag 25 mei hebben we haar, met als voorganger pastoor Monninkhof, uitgeleide gedaan in de Jacobuskerk.

Dat Lily daarboven, bescheiden en lief als ze was, mag rusten in de vrede van onze Schepper.

Jan Kattenpoel O.H.

IN MEMORIAM ANNIE DE HEIJ

Annie, een geboren Amsterdamse dame met een brede belangstelling.

Toen ze vanuit Amersfoort naar Enschede verhuisde, ging ze op zoek naar een geloofsgemeenschap en kerk waar zij zich qua cultuur en identiteit helemaal thuis zou voelen. Dat werd de Jacobuskerk.

Onder de vrijwilligers van de Jacobuskerk maakte ze snel vrienden en één hiervan was de ook uit Amsterdam afkomstige Rie Ruyter.



Samen met haar hebben ze op het secretariaat aan de Langestraat het ledenbestand van de parochianen weer op orde gebracht en ook bijgehouden. In die tijd nog met de hand geschreven kaarten in een kaartenbak.

En zo begon Annie als vrijwilliger bij het team Jacobijnen, zoals de vrijwilligers vaak werden genoemd.

Omdat in het bestuur een plaats vacant was

nam ze na enige overweging ook deze taak op zich.

Toen haar bestuurstaak na vier jaar ten einde was ging Annie bij de bezoekersgroep en het bezoekwerk heeft ze tot op hoge leeftijd volgehouden.

Annie, dankjewel!

Riet Franke

(Rudy Nahrwold is op 6 mei 2018 gedoopt in de Jacobuskerk, waarbij hij de volgende doopmotivatie gaf)

Mijn Doopmotivatie

Beste Broeders en zusters van deze geloofsgemeenschap en mijn lieve familie, vrienden die hier op dit moment aanwezig zijn. Weet dat ik dankbaar en vereerd ben dat jullie hier vandaag aanwezig zijn.

Ik ben Rudy Nahrwold geboren 12 Juni 1976 in Enschede.

Mijn ouders hebben ons (mijn broer en zus) Katholiek opgevoed. Alhoewel alleen mijn vader gedoopt was en mijn moeder toentertijd nog niet.

Mijn Vader en mijn Moeder vonden het heel belangrijk dat wij zelf de keuze moesten maken welk geloof we wilde belijden, het maakte voor hen niet uit welke dit was.....als we maar geloven in " GOD ".

Het katholieke geloof werd ons wel met de paplepel ingegotenik kan mij die prachtige blauwe kinderbijbels van vroeger nu nog heel goed herinneren ...de verhalen over Jezus vond ik geweldig en spannend om te lezen...en ook dat we vroeger naar de zondagsschool gingen.

Ik vond het als kind helemaal niet erg om ook op " een "zondag naar school te gaan, heb hier fijne herinneringen aan.

We zongen op school altijd : " Blij blij mijn hartje is zo blij want Jezus is een vriend van mij ! ".....dit vond ik altijd leuk om te zingen.

(zingt nu het liedje)

Haha....dit was zo leuk !!!

Maar goedzo als het leven is en gaat

wordt men ouder en volwassen.

Ik heb als kind en naar mijn volwassenheid toe ...het nodige mee gemaakt en minder leuke momenten moeten verwerken en incasseren.Tijdens die zware tegenslagen was de " Heer " altijd bij me, in mijn hart.....ik voelde zijn aanwezigheid. Soms luisterde ik niet naar hem, maar daar werd ik alleen onrustiger vanen ja ik was ook wel eens boos en teleurgesteld in hemvooral toen mijn lieve moeder in 2006 op 50 jarige leeftijd aan kanker was overleden. Het verlies van mijn dierbare moeder heb tot heden niet kunnen verwerken Maar de aanwezigheid van onze lieve " heer " voelde ik welzijn troost en warmte en liefde.

Tijdens mijn levenspad voelde ik steeds een drang om een keuze te maken naar het geloof...maar welke geloof ? ...er zijn er zoveel! ...ik wilde wel het juiste geloof kiezen.

Ik had me verdiept in het boeddhisme en de Islam ...hierdoor werd mijn keuze er niet makkelijker op.

Een wonder geschiedde:

Ergens rond 2002-2003 liep ik in de stad ' de Zuiderhagen ' (hier in de buurt een paar straten verder op) ...het was toen een grijze bewolkte dag.....ik was zo in mijn hoofd aan het worstelen welk geloof ik moest kiezen en toen riep ik hard op " ohh...heer ik wil graag geloven maar welk geloof moet ik nu kiezen???"

...toen gebeurde voor mijn gevoel op dat moment een wonder

(lees verder op pag. 27)

Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 11.30 uur 06-587 09 781

Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



Uit het overleg van de Pastoraatgroep Zuid

Er was weer heel wat te bespreken in de pastoraatgroep. We hadden juist gehoord dat pastoor André Monnikhof een andere benoeming krijgt, en er een nieuwe pastoor benoemd is voor onze samenwerkende parochies, Franciscus van Assisië, H. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht.

Onze nieuwe pastoor is Paul Daggenvoorde, op dit moment nog pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de Franciscus- en Claraparochie in Twello en omgeving. Over afscheid en welkom, konden we nog niet veel bespreken, daar zou eerst het pastoresteam zich over buigen.

Het gesprek met lektoren en koster en collectanten kwam aan bod en het lijkt de pastoraatgroep een prima voornemen om jaarlijks met elkaar in gesprek te gaan. Lector, maar ook koster, doe je toch heel zelfstandig en dan is het fijn, af en toe je ervaringen met elkaar te kunnen delen.

De gesprekken in ZUID zijn afgerond. Er is een duidelijk verlangen om vooruit te kijken, ieder wil graag dat mensen zich in ZUID zich thuis voelen en ieder wil zich hier voor inzetten. Vooral ook zelf initiatief nemen met 'door elkaar' te gaan zitten en kennis te maken met iemand die je nog niet kent. Communicatie is heel belangrijk. Daarvoor gesprekken met elkaar, maar ook met de gemeenschap van Maronieten. We moeten dichter bij elkaar komen.

Lees verder op pagina 11



Vervolg van pagina 10

Dit willen we bereiken door met de gemeenschap van Maronieten, van de kerk van Maria koningin van het Oosten, af en toe samen een viering te houden.

Maar ook door tijdens de openingsviering in ZUID, op zondag 9 sept. met alle koren van ZUID te zingen en na de viering een gezellig samenzijn te houden. Deze zondag is tevens ziekenzondag, Ben Engelbertink zal voorgaan.

Dan is het nog het lastige rooster voor komend ½ jaar, ook daarover valt veel te overleggen.

Voor uitvaarten wordt nu één boekje gemaakt voor alle kerken en koren. Hiermee kunnen alle 'uitvaarkoren', iedere uitvaart in iedere kerk zingen, voor de definitieve samenstelling wachten we nu op de inbreng van de nieuwe pastoor.

De kindernevendienst wordt gewaardeerd, geprobeerd wordt, daarmee door te gaan. We hebben er vrijwilligers voor!

Ook zijn er plannen om iets te doen voor en met de jongeren tussen communie en vormsel.

Voor we het weten is de morgen om, eind augustus komen we weer bij elkaar.

Namens de pastoraatgroep

Tiny Hannink

Ziekenzondag 2018

Op **Ziekenzondag 9 september** zal er extra aandacht zijn voor alle zieken en ouderen. Op deze dag is het mogelijk persoonlijk de ziekenzalving te ontvangen. Voor de Geloofsgemeenschap Zuid is dat de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat. Natuurlijk zijn alle parochianen uit Enschede welkom. Een en ander vindt plaats tijdens de H. Eucharistieviering van 10.00 uur. Pater Ben Engelbertink zal dan voorgaan en de ziekenzalving toedienen. Indien u gereserveerde plaatsen vooraan wilt kunt u zich opgeven bij:

Hermine Leppink: 053-431 21 38

Jan Kusters: 053-476 68 24

Carina Meijer: 06-27 38 16 93

Hopelijk zullen velen van onze geloofsgemeenschap aanwezig zijn om met ons te bidden voor de zieken en de ouder wordende mens. Ook familieleden en kennissen van hen die de ziekenzalving ontvangen, maar buiten de parochie wonen, worden hierbij van harte uitgenodigd.

De H. Eucharistieviering wordt extra feestelijk omdat vanwege de opening van het seizoen koren uit de Ariënsgebedenkerk, de Verrijzenis en St.Jan de viering muzikaal zullen begeleiden.

Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie.

Ouderen en Kerk Zuid, Joop Hassink voorzitter

Vooraankondiging Ouderen en Kerk Zuid

Busreis

Op **4 oktober** hopen wij weer een busreis te organiseren. Waar deze naar toe gaat weten we nog niet. De reis is bedoeld voor alle ouderen van de parochie Jacobus de Meerdere in Enschede. Er kan een bus met rolstoellift komen. Het is wel wenselijk dat u bij opgave aangeeft of u hier gebruik van wilt maken. In de septemberuitgave van de Pelgrim zullen wij u nadere informatie geven.

De kosten zullen € 27,50 bedragen (dit is inclusief koffie met gebak en een diner). Dit bedrag dient u bij aanmelding te voldoen of kan bij u opgehaald worden. Indien u onverhoopt niet meegaat wordt er geen geld teruggegeven. Opgave kan via dezelfde personen als bij de ziekenzondag.

Viering voor Kerst

Op **maandag 17 december** hebben wij een viering voor kerst gepland.

Aanvang 14.30 uur. Eindtijd tegen 17.00 uur. Als u na afloop van de viering wilt deelnemen aan de bijeenkomst in de parochiezaal dan wordt u verzocht zich via bovenstaande telefoonnummers op te geven. Dat is niet nodig voor parochianen die alleen aan de viering deelnemen.

St. Jan - H. Michaëlkoor

Gezellig en muzikaal vaardig koor (SATB, 35 leden) met breed liturigisch repertoire
zoekt **per 1 januari 2019**
een piano-of orgelspelende

DIRIGENT M/V

- Heb jij een praktijkdiploma koordirectie of ben je in opleiding of ben je een pianist/organist/zanger (evt. in opleiding) met veel kooraffiniteit?
- Ben je zangtechnisch goed onderlegd en wil je met ons aan stemvorming blijven werken?
- Kun je ons tijdens de repetities en de meeste vieringen begeleiden op piano/of orgel?
- Wil je samenwerken met voor speciale vieringen ingehuurde organisten?
- Heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden en gevoel voor humor?
- Werk je graag georganiseerd (eventueel ondersteund en) in samenwerking met de muziekcommissie
- Sta je open voor diverse soorten vieringen en repertoire?
- En ben je beschikbaar op woensdagavond van 19.45-21.45u?

Dan ben jij misschien de dirigent die wij zoeken en komen we graag met je in contact!

We bieden:

- een open en gezellig koor (met enkele solistisch in te zetten zangers)
- een breed en gevarieerd repertoire met o.a. veel mooie missen en liederen (SATB-SAB-SSATB enz)
- een koor dat interesse heeft in nieuwe muziek en open staat voor een nieuwe visie
- jou een stukje begeleiding biedt indien nodig
- wil samenwerken met anderen (voorheen uitwisseling met een koor uit Münster)
- ook buiten haar eigen kerk en af en toe in samenwerking met anderen wil zingen
- Voor eventuele aankomende dirigenten een fijn koor om vaardigheden mee op te doen
- Een vaste invalkracht wanneer dit nodig is
- een vergoeding conform de richtlijnen van het Bisdom*

Heb je interesse en herken jij jezelf in de profielschets?

Neem dan voor meer informatie contact op met dhr. Adding (voorzitter)

Telnr. 053-432 1910.



1e H. Communie 10 juni 2018 St. Jankerk



Viering 09.30 uur (Basisscholen De Windroos, De Globe en de Ariensschool)

Enliel Abdo, Kinor Aho, Silina Albittar, Manuel Barsoum, Marco Castroianni, Sara Castroianni, Aram Cimen, Djaliesha Haseth, Jahreace Lusia, Edward Karraz, Liliaan Sorkhan, Esperanza Lahdo, Lourdes Maksod, Johan Mirza, Cristian Perra

Viering 11.30 uur (Basisscholen De Regenboog, St. Jan, Godfried Bomans, De Triangel, Het Zeggelt, CBS De Koning)

Declan Baldewsing, Eva Binoj, Elena Demirel, Iris Hammer, Jasmijn Hulshoff, Julia Kurt, Indira Mandaris, Linne Morren, Amalia Mourad, Romeo Pau, Milan Pikula, Mara Pintore, Santa Sako, Simon Vrieling



Aanmelding Vormselproject 2019

Kort na de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van jongeren op het sacrament van het Vormsel. Dat zal in het voorjaar van 2019 worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven. Dat kan via onze website.

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de jongeren meer inzicht in wat 'samen kerk zijn' eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met 'samen stil worden en bidden'. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.

Doorgaans doen kinderen van groep 8 het Vormsel, maar ook kinderen van de middelbare school zijn welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt eind januari, begin februari plaats.

Verdere informatie vindt u op onze website: www.katholiekenschede.nl onder de rubriek 'vormsel' rechts op onze homepage. Via onze website kunt u uw kind opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 10 september. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet.

*Pastor Frank de Heus en werkgroep
Vormselvoorbereiding*

Bedevaart Banneux

Dit jaar gaat het bisdom Utrecht samen met het bisdom 's-Hertogenbosch op bedevaart naar Banneux, naar Maria der Armen en wij nodigen U uit om met ons mee te gaan.

In het voorjaar 1933 verscheen O.L. Vrouw te Banneux, een klein dorpje in de provincie Luik, aan Mariette Beco, een elfjarig meisje. In haar verschijningen meldt de Mooie Witte Dame dat ze de Maagd der Armen is. Ze duidt de bron aan als voorbehouden aan Haar, aan alle naties, aan de zieken. Verder vraagt ze om een kleine kapel te bouwen en veel te bidden om het lijden te verlichten.

De datums van de verschillende bedevaarten zijn:

Najaars tridium van 31 augustus t/m 4 september 2018.

De kosten hiervoor bedragen € 305,- verder geen kosten.

Opgeven voor 1 augustus.

De tweedaagse bedevaart is op zaterdag 29 sept en zondag 30 sept. 2018.

De kosten voor deze bedevaart bedragen :

€ 140,- per persoon (op 2 persoonskamer)
1 persoonskamer € 25,- extra. Dit is inclusief reis, diner, overnachting en ontbijt

Bij deze kosten is niet inbegrepen een bedrag voor de schnitzel op de terug reis.

(€ 9,-) Een annuleringsverzekering is mogelijk.

Wilt u meer weten of misschien al opgeven (voor 30 augustus) dan kan dit bij:

Propagandist.

Ans Olde Theussink

Deurningerstraat 21 Deurningen

telf. 06 - 274 08 273 of 074 - 73 70 100



KRONIEK

Overledenen:

St. Jankerk:

- 06 mei 2018 Mientje van den Berg-de Rijk, 94 jr, w/v H.C. van den Berg.
09 mei 2018 Annie Olde Bolhaar-Koelman, 70 jr, e/v Willie Olde Bolhaar.
26 mei 2018 François Borowy, 89jr, w/v M.H.W.C. Borowy-Hendriks.

H. Jacobuskerk:

- 06 mei 2018 Annie de Heij-Wit, 89 jr, w/v Wim de Heij.
18-mei 2018 Lilly Vermijs, 92 jr.

St. Jozefkerk:

- 01 juni 2018 Truus van de Luitgaren-Roelofs, 83 jr, w/v A.H.J. van de Luitgaren.
08 juni 2018 Annette Lubbers-Blokhuis, 64 jr, w/v T.H. Lubbers.

Dopelingen:

- 13 mei 2018 *Laurens Betti*, geb. 8 augustus 2017, z/v Ghassan Betti en RashaYousif, in de H. Jacobuskerk.
03 juni 2018 *Alexander Christiaan Dominique van Denderen*, geb. 16 februari 2018, z/v Pepijn van Denderen en Fanny van Denderen-Morel, in de St. Jankerk.
03 juni 2018 *Luka Manuel (roepnaam Luuk) van den Berg*, geb. 12 maart 2018, z/v Gerard van den Berg en Lorena Gómez Susano, in de St. Jozefkerk.
03 juni 2018 *Liliana Dondaj*, geb. 21 maart 2018, d/v Roman Dondaj en Natalia Gmerek, in de St. Jozefkerk.

Toegetreden tot de RK kerk:

- 06 mei 2018 Denise van Gestel, gedoopt en gevormd in de H. Jacobuskerk.
06 mei 2018 Americus Eustachius Francisco Javier Nahrwold, gedoopt en gevormd in de H. Jacobuskerk.
07 mei 2018 Jessica Nalband, gevormd in de H. Jacobuskerk.

Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 30 juni/1 juli 13e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Internationale viering AMM	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 7/8 juli 14e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Mariakoor		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Afsluiting schooljaar Kinderkoor
Weekend 14/15 juli 15e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Internationale viering BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan All Together
Weekend 21/22 juli 16e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Zanggroep St. Joseph		Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur A. Monnikhof Afscheidsviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 28/29 juli 17e Zondag door het jaar		Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Jacobusfeest Mariakoor	

Lezingen bij de Zondag

1 juli

Dertiende zondag door het jaar
Wijsheid 1, 13-15+2,23-24
2 Korintiërs 8, 7+9+13+15
Marcus 5,21-43 of
21-24+35b-43

8 juli

Veertiende zondag door het jaar
Ezechiël 2,2-5
2 Korintiërs 12,7-10
Marcus 6,1-6

15 juli

Vijftiende zondag door het jaar
Amos 7,12-15
Efeziërs 1,3-14 of 3-10
Marcus 6,7-13

22 juli

Zestiende zondag door het jaar
Jeremia 23,1-6
Efeziërs 2,13-18
Marcus 6,30-34

29 juli

Zeventiende zondag door het jaar
2 Koningen 4,42-44
Efeziërs 4,1-6
Johannes 6,1-15



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 4/5 augustus 18e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering Samenzang	
Weekend 11/12 augustus 19e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Ariënskoor		Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Mariakoor
Woensdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming		Eucharistieviering Woensdag 19.00 uur A. Monnikhof Tuinviering Ariënskoor	
Weekend 18/19 augustus 20e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Internationale mis Samenzang	
Weekend 25/26 augustus 21e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Schola		Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur H. Kronenberg Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 1/2 september 22e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis AMM	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Lezingen bij de zondag

5 augustus

Achttiende zondag door het jaar
Exodus 16,2-4.12-1
Efeziërs 4,17.20-24
Johannes 6,24-35

12 augustus

Negentiende zondag door het jaar
1 Koningen 19,4-8
Efeziërs 4,30-5,2
Johannes 6,41-51

15 augustus

Maria Tenhemelopneming
Openbaring 11,19a+12,1-6a
+10ab
1 Korinthiërs 15,20-26
Lucas 1,39-56

19 augustus

Twintigste zondag door het jaar
Spreuken 9,1-6
Efeziërs 5,15-20
Johannes 6,51-58

26 augustus

Eenentwintigste zondag door het jaar
Jozua 24,1-2a.15-17.18
Efeziërs 5,21-32
Johannes 6,60-69



Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	Ariensstaete, Lijsterstr. 30	euch of woco-viering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	(voorlopig gesloten ivm schade)
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand (in augustus géén viering)	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Broekheurne-Ring 1050	Elke zondag	10.00 uur
----------------------------------	-------------	-----------

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand in de kapel	12.00 uur Spaanse viering



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

De 3e zondag van juli en de 1e en 3e zondag van augustus is er **geen kinderwoorddienst**, dit vanwege de zomervakantie.

De volgende kinderwoorddienst is op **zondag 2 september** tijdens de H. mis van 11.00 uur!

Het evangelie van deze zondag is uit Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23.

De kernboodschap van deze evangelielezing is:

Vuile handen kun je met water afwassen.

De vuile, slechte dingen in je hart

kan alleen God áfwassen' (reinigen/zuiveren)

Op **zondag 1 juli** gaan we het seizoen van de kinderwoorddienst afsluiten. Aansluiten aan de H. mis (er is KWD) van 11.00 uur gaan we met de kinderen en hun ouders en andere belangstellenden een **picknick** houden in het Ledeboerpark.

Neem een kledingstuk en iets lekkers mee! Wij zorgen voor drinken en spelletjes. We verzamelen ons op de parkeerplaats aan de Hengelose straat.



Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail

naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com

KINDERCLUB St. JOZEF

Op **zaterdag 7 juli** is er een gezellige **seizoen afsluiting**, kinderen (6-11 jaar) zijn van harte welkom om van 14.00 – 16.00 uur in de parochiezaal van de St. Jozefkerk. (nieuwe Schoolweg 2).

We zullen die middag leuke spelletjes doen en ook wat lekkers eten. Bij mooi weer gaan doen we de activiteiten buiten.

Vanwege o.a de zomervakantie is in de maanden

juli – september geen Kinderclub, in oktober gaan we weer van start.

Namens de begeleiders van de kinderclub

Voor meer informatie neem contact op met Jero 06-634950401



Namens de kinderwoorddienstgroep en de kinderclub iedereen een fijne zomervakantie toegewenst!

Heb je nog zin in een leuk **katholiek kinderkamp** (8 t/m 12 jaar) in de zomervakantie dan is er van **5 - 10 augustus** een leuk kamp in Ermelo georganiseerd vanuit het Aartsbisdom Utrecht.

Voor meer informatie ga naar jongaartsbisdom



Zandmandala voor harmonie en compassie

Enschede – Op **donderdag 28 juni** (vanaf 10.00 uur) begint een prachtig programma met Tibet in de hoofdrol. Zeven Tibetaanse monniken zijn op tournee door Europa en leggen in zes sessies verspreid over drie dagen een zandmandala in de theaterzaal van Prismare. Alle bijeenkomsten zijn openbaar en vrij toegankelijk. Kijk op www.wereldvredesvlamtwente.nl voor alle tijden.

Op **vrijdagavond 29 juni** verzorgen de monniken een chantconcert in de Wintertuin van de Wonne rondom de Wereldvredesvlam. De kracht van dit gebed helpt negatieve obstakels in alle vormen te verwijderen en te zuiveren.

Op **zaterdagmiddag 30 juni** wordt de zandmandala ritueel ontbonden en teruggegeven aan de aarde.



Een mandala is de basis voor verstilling en voor Boeddhistische zegeningen die weer verlichting geven. De monniken komen uit het Indiase Sera Jey klooster. Zij verblijven tijdens hun wereldtournee drie dagen in Enschede. Met deze Tour of Compassion and Harmonie zamelen de monniken geld in voor voedsel, educatie, een docentenverblijf en een gezamenlijke keuken voor de kloosterstudenten in Sera Jey. Donaties en opbrengsten uit de winkel van de monniken komen ten goede aan de bouw van de school in India.

Onlangs verscheen de Verhalenbundel 2017 van de Ivonne van de Ven Stichting:



In deze verhalen laten nabestaanden en naasten hun stem horen. Zij vertellen over het complexe en grillige verloop van een suïcidaal proces.

Op basis van hun ervaringen doen deze directbetrokkenen praktische suggesties voor betere zorg en suïcidepreventie in de GGZ.

Er zijn veel overeenkomsten én verschillen in het suïcidale gedrag waarover deze directbetrokkenen vertellen. De Ivonne van de Ven Stichting heeft uit deze vijftien verhalen een eenvoudig hulpmiddel gedestilleerd voor hulpverleners en directbetrokkenen om die verschillen beter te kunnen herkennen.

Bestellen:

€ 14,- (plus € 3,30 verzendkosten) over te maken op:

IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: Verhalenbundel 2017

En tegelijkertijd je gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar: secretaris@ivonnevandevenstichting.nl

Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 4,15 en meer: € 6,95



Nacht zonder Dak

Jongeren uit Losser, Glanerbrug en Overdinkel zullen in de nacht van 7 naar 8 juli 2018 meedoen aan een eigen versie van Nacht zonder Dak (NZD). Ze zullen de nacht in een zelfgebouwd hutje, doos of onderkomen en doorbrengen op het terrein van de H. Maria Geboortekerk aan de Gronausestraat in Losser.



Ze doen dit om geld te verzamelen voor woon- en leefgemeenschap De Wonne in Enschede. Met eigen ogen hebben de jongeren gezien hoe de vaste kern van De Wonne zorgt voor de dak- en thuislozen in de stad. Want op 7 juni jl. brachten ze er een bezoek. Op 7 juni werd meteen het startsein gegeven voor de sponsorcampagne.

Ze zullen u waarschijnlijk wel vragen om hen te sponsoren. Ook worden andere jongeren van harte uitgenodigd om deel te nemen. De aftrap van deze spannende nacht vindt plaats in de Thomasviering om 19.00 u. in bovengenoemde kerk. Alle belangstellenden en sponsoren zijn van harte welkom. Na afloop van deze bijzondere viering met Heilige Chaos is er een veiling van verzamelde artikelen om nog meer geld bij elkaar te krijgen. Hoezo: "jongeren zijn alleen maar met zichzelf bezig"? Nee hoor!!!

Info: ans.telintelo@mariavlucht.nl

R.K. Erfgoed

Op de grens met Duitsland -Glanerbrug-leefde eens de Orde der Redemptoristen in een fraai kloostercomplex. Ook bekend als leden der Orde van de Allerheiligste Verlosser, in 1730 opgericht als C.S.S.R. Deze Orde moest Duitsland na 1870 verlaten omdat de ijzeren kanselier Bismarck vijandig stond tegenover deze Orde. Deze Orde bediende vanuit het klooster de Kerspel Epe. Deze Orde was buitengewoon geliefd aan de beide kanten van de grens. Zij hadden een kleine dodenakker waar zij werden bijgezet. Hopelijk wordt hiermee met respect omgegaan want het Redemptoristenklooster is totaal verdwenen.

John Schiffl
Stichting Behoud Sint Josephkerk



Foto: Secil Arda



SOBERE MAALTIJD

Elk jaar opnieuw is er aan het begin van de Goede Week de z.g.sobere maaltijd zo genoemd omdat de maaltijd slechts bestaat uit rijst en bonen.

Dat is in onze westerse ogen misschien wel erg magertjes maar toch kun je er heel goed van leven, smaakt het uitstekend en maakt het ons ook nog eens ervan bewust van hoe goed wij het hier eigenlijk wel niet hebben! De sobere maaltijd is oecumenisch van opzet en werd ook dit jaar weer gehouden in de fraaie zaal bij de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel.

Het thema was dit jaar "Samen delen en helpen waar dat mogelijk is in Zambia, Africa". Een land waar volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 68% van de bevolking leeft onder de armoedegrens!!!

Een paar mensen hadden om toerbeurt een aandeel in de dienst terwijl Els Kortman van de Jacobusgeloofsgemeenschap aan het eind een toelichting gaf op dit project. Hans van de Hulst sprak na deze mooie viering de zegenbede uit. Na de dienst kon iedereen die dat wilde iets kopen bij de mensen van de wereldwinkel van Humanitas die zoals gebruikelijk weer hun spullen hadden uitgesteld. En tenslotte was er de gelegenheid een vergoeding te geven voor de maaltijd, geld bestemd voor het project in Zambia en er werd goed gegeven. Het is fijn om dat te zien!

Dank voor jullie medewerking en alle goeds,
Jan Kattenpoel.



Generaties voor vrede

Vredesviering 23 september 2018, om 10.00 uur in de Jacobuskerk.

Veel Christelijke kerken uit Enschede werken hieraan mee.

Veel andere kerken zijn gesloten, zodat alle gelovigen naar deze viering kunnen.

In de St. Jacobus de meerdere parochie zal in de St. Jozef wél een viering zijn, maar in de St. Jan niet.

Let op!! De viering begint om 10.00 uur!!





Cursus TVG Twente

Cursus TVG Twente start 11 september met een nieuwe groep.

In Twente wordt al jarenlang de driejarige cursus **Theologische Vorming voor Geïnteresseerden** gegeven.

Vrijwel alle cursisten die de intensieve cursus volgen en hebben gevolgd zijn daar erg enthousiast over.

De groeps-gesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Op dinsdag 11 september 2018 start een nieuwe groep, wanneer zich tenminste 10 cursisten aanmelden. De maximale groepsgrootte is 15.

De cursus wordt vanaf september gegeven op de nieuwe locatie: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 in Hengelo.

De eerste avond is een introductie- en kennismakingsavond.

Op 18 september starten de reguliere lessen en begint ook de 3 e -jaars groep. Lestijden: 19.30-20.45 1e lesuur, 20.45-21.00 pauze, 21.00-22.15 2e lesuur. Vanaf 19.00 uur staat er koffie/thee klaar

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en

theologie.

Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat.

Daarnaast worden een aantal andere vakken onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vrede-theologie) en overige wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam). Per avond wordt les gegeven in 2 vakken.

Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!

Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond 2 lessen van 5 kwartier.

De kosten zijn €220,- per seizoen. Opgave gaat per cursusjaar.

Nadere informatie en aanvraag aanmeldformulier bij Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 074- 2774288 of email: kuile@hetnet.nl



MIVA vraagt met kerkcollecte aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe.

's-Hertogenbosch, 17 april - Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe.



De juiste zorg

In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg.



De bestemming van Tawanda

Tawanda: "De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk." Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. "Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. "Vervoer is echt ons grootste probleem": vertelt Tawanda.

"Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen."

Twee auto's nodig

Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto's nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto's te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is.



MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen.

Meer informatie?

www.miva.nl/collecte (foto's zijn hier te downloaden)
MIVA, Geertje van der Beele gvdbeelee@miva.nl
(076) 521 71 50



Admissio (opname onder de wijdingskandidaten)

Op vrijdag 29 juni zal ik door Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van ons aartsbisdom Utrecht, tijdens een eucharistieviering in de St.-Catharinakathedraal officieel opgenomen worden onder de kandidaten voor de wijding tot diaken en priester. Het is in ons bisdom gebruikelijk dat priesterstudenten aan het einde van het tweede studiejaar op deze wijze van de kant van de Kerk een bevestiging ontvangen van hun roeping. De Kerk vertrouwt er dan op dat je ertoe in staat bent om je opleiding tot een goed einde te brengen en priester te worden. Het vormt zo een eerste stap op weg naar het priesterschap.

In dezelfde viering zullen enkele medestudenten (onder wie Marko Bučić, die in de zomer van 2016 in onze parochie stage heeft gelopen) die verder zijn met hun studie, aangesteld worden tot lector. Dat is de volgende stap op weg naar de wijding, die gevolgd zal worden door de aanstelling tot acoliet voor het begin van het pastorale jaar aan het einde van de priesteropleiding.

Graag wil ik u, zoals ik ook al bij eerdere gelegenheden heb gedaan, vragen om voor mijn medestudenten en voor mij te bidden. Ook zou ik u willen vragen om in uw gebed blijvend te denken aan de toekomst van onze katholieke Kerk en God te vragen



Bij de eerste lezing tijdens een eucharistieviering bij de Grot in Lourdes

om zijn Kerk te zegenen met alle roepingen die we nodig hebben. Juist in deze tijd van grote onzekerheid en ongekende veranderingen moeten we nog sterker vertrouwen op Christus, die de weg, de waarheid en het leven is (vgl. Joh. 14,6). Als we tot Hem onze toevlucht nemen in gebed en ons door Hem laten leiden, zullen we nooit bedrogen uit komen.

James Keuben (acoliet in de H. Jacobuskerken priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht)

Donderdagochtendviering Kajuit verhuist

Met ingang van 5 juli verhuist de donderdagochtendviering van de Kajuit naar de kapel van zorgcentrum Ariënsstaete aan de Lijsterstraat 30. De tijd blijft 9.30 uur. We lopen daarmee vooruit op de verkoop van de Mariakerk. De bezoekers van de viering zijn er content mee: De viering blijft. We blijven in de wijk en de voorzieningen van Ariënsstaete zijn uitstekend. Na de viering drinken we koffie in de grote zaal van het huis. Als parochiebestuur en pastoraal team zijn we blij dat dit zo kan. Uiteraard is iedereen welkom in de viering, die beurtelings een eucharistie- en

communieviering zal zijn. Zeker ook de bewoners van Ariënsstaete zelf of bijvoorbeeld 'De Dollard', dat er vlakbij ligt en waar we de vieringen eerder niet door konden zetten. We hopen dat ons groepje van tien trouwe aanwezigen weer wat zal groeien. Pastor Antonissen zal voorgaan in de laatste viering in de Kajuit op donderdag 28 juni, pastoraal werker Frank de Heus in de eerste viering op de donderdagochtend in Ariënsstaete op 5 juli. Johan Lubberink blijft contactpersoon voor de viering en zorgt samen met Joke voor wat er verder nodig is.



Hans was ook in Lourdes

Van 27 april tot 5 mei waren we met 1200 pelgrims uit het bisdom Utrecht op bedevaart, met bus, trein of vliegtuig naar Lourdes.

Ook uit onze parochie gemeenschap waren er verschillende deelnemers.

Een van de Pelgrims, met bus, was Hans Mulder. Hij had al jaren de wens om een keer op bedevaart naar Lourdes te gaan. En met de nodige ondersteuning is dat ook gelukt. Samen met zijn tijdelijk vaste begeleiders Ans en Bert heeft hij een ,volgens eigen zeggen, een fantastische week gehad. De eerste dag een kathedraal bezocht in Amiens en daarna verder naar Lissieux voor de overnachting. Dag 2 een gebedsviering gehad in de prachtige basiliek van Lissieux waar bijna alle muren met mozaïek zijn bekleed. En vervolgens weer met de bus naar Poitiers waar we overnachten. En dan de volgende dag zijn we in Lourdes aangekomen.

Wat een overweldigende beleving. Je zou er emotioneel van worden. Menig traantje is er door de verschillende pelgrims voorzichtig uit de ooghoeken gehaald. In Lourdes zelf een groot aantal



hoogtepunten beleefd. Een stadswandeling, vele vieringen in de Pius X-basiliek of bij de verschijnings-grot, de kruisweg lopen, alle kerken bezocht op het heiligdom, de lichtprocessie en de sacramentsprocessie lopen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Veel momenten van een lach en een traan wisselende elkaar af. Vele gesprekken zijn er gevoerd met de mede pelgrims. En donderdags zijn we met de bus nog even naar de Pyreneeën geweest voor een dagtochtje. Kortom een geweldige week. Al was het wel een beetje wennen aan het Franse eten. Op de terugweg hebben we nog een viering gehad in Nevers, daar waar Bernadette ligt opgebaard. Als het aan mij ligt kom ik er nog wel eens een keertje terug. Dank je wel.

De stedelijke pastoraatgroep heeft een brief gestuurd naar de kardinaal om aan te geven waarom wij het jammer vinden dat er toch 3 Eucharistische centra open blijven. Hieronder vindt u de tekst

Excellentie:

Via ons pastores team vernamen we dat u toch de 3 eucharistische centra wil aanhouden. Dit vinden wij jammer.

We vinden het belangrijk om de kerk zo dicht mogelijk bij de plek te houden waar ons leven plaats vindt, waar we samen komen in vreugde en verdriet, en waar we een gemeenschap zijn, en elkaar steunen en helpen. .

Door vast te houden aan de 3 Eucharistische centra wordt er een grote werk druk gelegd op de priesters. Hierdoor is er weinig contact mogelijk met de priesters, wat voor veel mensen een gemis zal zijn.

In de andere kerken, kunnen er hierdoor minder Eucharistie vieringen plaatsvinden. Dat kan een reden zijn, dat mensen gaan afhaken.

In hun geloofsgemeenschap zullen er weinig Eucharistie vieringen zullen zijn, Het hoogte punt van ons geloof.

Door dit besluit zullen er minder vieringen zijn in de andere kerken, (terwijl onze Paus bevordert om zoveel mogelijk samen te vieren). Hierdoor wordt de verbondenheid en het oog hebben voor elkaar minder, mensen komen niet meer en de contacten die ze hadden zullen verminderen, de sociale controle zal hier door verdwijnen. Ook een zeer belangrijk punt heden ten dage. Dit kan toch niet de bedoeling zijn,. We hopen dat u genegen bent het besluit terug te draaien,

De Stedelijke pastoraat groep van de Jacobus parochie Enschede



H. Pancratius parochie

V o o r a a n k o n d i g i n g Pancratiusdag

Evenals vorig jaar start de H. Pancratiusparochie Tubbergen het nieuwe pastorale werkjaar met de **Pancratiusdag bij de kroezeboom in Fleringen op zondag 2 september**. Het belooft een hele bijzondere ochtend te worden.

Naast het bijzondere feit dat pater Ben Stopel in deze viering zijn 40 jarig priesterjubileum viert en hij samen met het pastoraal team voorgaat ,zal de viering in het teken staan van "Kerkproeverij". Dit is een landelijke campagne waarbij de kerkgangers een bekende (een vriend , familielid) uitnodigen om mee te gaan naar de viering. Om daar van geloof en geloofsgemeenschap te "proeven" . Want waarom zou je datgene wat je zelf waardevol vindt alleen voor jezelf houden?. Kerkproeverij is de Nederlandse variant van "Back tot Church Sunday", een initiatief van de Anglicaanse Kerk van Engeland sinds 2004.. De bedenker ervan is de Engelse theoloog Michael Harvey die ooit door zijn moeder is gevraagd mee te gaan naar de kerk. Na afloop van de dienst werd hij gastvrij door de geloofsgemeenschap benaderd. Dat had hem zo getroffen dat de kerk voor hem een thuis werd. Inmiddels wordt deze campagne in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten beschouwd als heel succesvol en heeft deze in 17 andere landen navolging gekregen.

Vorig jaar heeft de Raad van Kerken het initiatief genomen voor de Nederlandse kerkproeverij en hebben er tussen de 800 en 1000 kerken gehoor aan gegeven. Dit jaar wil de Pancratius Parochie graag aansluiten.

In de viering zal pater Ben Stopel de overweging houden. Daarnaast zullen onze burgemeester en twee jongeren gaan vertellen wat geloof voor hen betekent in



kerkproeverij

het dagelijks leven. De zang wordt verzorgd door Multiple Voices uit Tubbergen. Evenals vorig jaar kunnen leden van andere koren uit de parochie zich hierbij aansluiten.

Na de viering wordt er een proeverij gehouden van taarten, cakes of koekjes die door de aanwezigen zelf zijn gebakken. Ook kinderen worden uitgenodigd daaraan mee te doen. U mag zich daarvoor aanmelden bij Yvonne Kroeze: y.kroeze@hpancratius.nl

Graag zien we u op zondag 2 september om 10.00 uur. Noteert u dit evenement vast in uw agenda?

(vervolg van pag. 9)

.....ineens zag ik een zonnestraal door de wolken heen komen en de beide gouden kruisen op het dak van deze Jacobuskerk verlichten alsof ze aan gingen.

Toen kreeg ik het helemaal warm van binnen alsof iemand of iets mijn hart aanraakteik wist het!!ik weet nu welk geloof ik moet kiezen.

Ik was zo blij!

Onze lieve " Heer " was al die tijd gewoon bij me! en heeft me nooit verlaten.

En hij heeft mij op dat moment zijn huis laten zienje geloof het misschien niethet is deze Kerk ! en ook toeval of niet.. Het is deze Jacobuskerk waar ik vandaag gedoopt word.

" Ik beloof u allen hier dat ik mijn doopbelofte naar eer en geweten en met Gods hulp zo goed mogelijk zal nastreven en er naar gedragen, zoals een goed Christen behoort te zijn. "

En ik weet dat ik niet alleen ben want de ' Heer ' en Jezus zullen samen en met mij en in mij zijn!!.....in mijn nieuwe leven!
En met de steun van mijn dierbare Familie en vrienden.

Dank u wel voor het luisteren !En moge vrede met u zijn !



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 7 - 2018

woensdag 8 augustus 2018
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 30 augustus 2018



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pagina 3)

Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof
André Amelink, (bouw) tech-
nische zaken
Carina Adduci, secretaris

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.
www.sensor.nl/oostnederland

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres caritas@katholiekenschede.nl.

Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54

bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.



Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden, dus ook uw parochie.

U kunt de privacy verklaring van onze parochie vinden op de website: www.katholiekenschede.nl
kies dan voor het tabblad 'bestuurlijk' en onderaan vindt u AVG.

  Korte Hengelosestraat 27 7511 JA Enschede 053-4305296	<p>hier had ook uw advertentie kunnen staan</p> <p>mail voor info naar: redactie@ katholiekenschede.nl</p>	 Alle informatie over de scholen vindt u op www.koe-enschede.nl
 <p>Onderhoudsarme gevelbekleding voor woningen en bedrijven</p> <p>Het Lentfert 41 7547 SN Enschede Tel.: 053 433 58 44 Fax: 053 436 07 34 Email: info@renokap.nl</p> <p>www.rnokap.nl</p>		



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

HEMMERS

WOLLE & DEBIE

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



bakkerij beunders bakt er meer van...

Ribbelerbrinkstraat 57 | 7531 CB Enschede | 053 - 435 02 27 |
Veldhoflanden 10 | 7542 LA Enschede | 053 - 434 52 80 |

Wie wil hier
adverteren?

mail naar:

redactie@
katholiekenschede.nl

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

*Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



Vredenhof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw

Vredenhof
uitvaartverzorging





GROENE KERK KIK



'En ons thema deze zomer is ... Groene Kerk!', zegt de pastoor.
 'Prachtig idee!' zeggen de mensen. Fotografen mogen hun mooiste natuurfoto's meebrengen. De Bijbelclub praat over de schepping. De Groenploeg maakt een speurtocht door de kerktuin. Maar de kinderen doen iets heel anders. Ze staan rond een glazen bak met water en stenen.
 'Er moeten ook waterplantjes in!' roept een meisje.
 'Om te eten!' De muizen nemen ook een kijkje en snappen er niets van.
 'Een lege bak?!' fluistert de een,
 'Ik zie geen vissen!' zegt de ander. Ze gaan gauw op zoek naar lekkers. Een paar weken later staan de kinderen weer om de bak en praten opgetogen:
 'Wat schattig! Kijk ze zwemmen!' De muizen schrikken van het gekrioel in de bak.
 'Kom gauw kijken, Kikker,' piept de een,
 'Ze hebben vissen in de bak gedaan!'

'Hele lelijke!' griezelt de ander. Kikker gaat mee. Hij durft heel dicht bij het glas te komen.
 'Kwaak,' zegt hij met een brede glimlach. De visjes zwemmen naar hem toe. Alsof ze hem kusjes geven. De muizen snappen er niets van.
 'Wacht maar', zegt Kikker geheimzinnig. Elke week gaat Kikker met de muizen kijken. De visjes worden groter en groter. Ze veranderen. Kun jij raden wat er gebeurd is? En op een dag is de bak leeg. De hele familie is eruit geklommen en gaat bij Kikker op bezoek. Dan is de kerk inderdaad een stukje groener geworden. Maar niet helemaal zoals de pastoor bedoelde ...



Wonderlijk

Uit de vrouwtjeskikkerbil komt in mei wat kikkerdril. In het water ligt het, stil, vol met stipjes jong en pril.

En die groeien met een vaart tot een kopje met een staart: visjes, zwart en zonder haar zwemmen kriskras door elkaar.

Na zes weken, flop-flop-flop, groeien er pootjes aan de kop: minikikkertjes, hop-hop-hop, klimmen uit het water op.

Ze krijgen ogen en een bek, worden groen, en krijgen trek in een lekker vers insect, en hun tong dient als bestek!

Kikkers lijken raar en kaal, maar ze vertellen allemaal in hun groene kikkertaal een wonderlijk natuurverhaal!



Rebus



Uit de Bijbel

'De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.' (Genesis 1:12, de derde scheppingsdag)

