

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
mei 2018 - nr. 5



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriette Bakker,
Berto van der
Wacht.

Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.



Wij werken zonder winst oogmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl

INNERBALANCE - ENSCHEDE

Centrum voor holistische gezondheid,
innerlijke vrede en welzijn

Word bewust, wees gezond

HATHA YOGA

Ook voor zwangere en kinderen

MASSAGE

Holistische massage en voetreflexmassage

SPIRITUAL LIFE COACHING

Voorals je probeert om jouw innerlijke kracht te
hervinden na een moeilijke periode, zodat je het
leven kunt leven waarvoor je geboren bent.
Hopelijk kan ik je hierbij helpen....

Nthabiseng Matube

Burgemeester van Veenlaan 72
7543 AA Enschede

tel: 06 - 83181995
info@innerbalance-enschede.nl



WWW.INNERBALANCE-ENSCHEDENL



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk
Tel. 074 - 349 48 15
p.vanblijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Pelgrim

mei 2018, nr. 5

Inhoud

- 5** Allemaal Heilig, voorwoord van pastoor André Monninkhof
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 14** 1e Communie St. Jozefkerk
- 16** Vieringenrooster
- 21** Pathmos-gesprekken
- 24** Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
- 26** Mariakapellendag



Er gaat per 1 juli nogal wat veranderen in het rooster van de vieringen in onze kerken. Misschien hebt u er al iets over gehoord maar lees in ieder geval de uitleg van pastor Frank de Heus op pagina 20.



VAN DE REDACTIE

De lente is nu echt zichtbaar en voelbaar.

Zelf word ik heel gelukkig van de vogels die mooi fluiten en de warmte van de zonnestralen op mijn huid. Ook de geur van bloemen en aarde na de eerste lentebui.

Het zijn maar kleine dingen die je al een gelukkig gevoel kunnen geven. Je moet ze alleen wel kunnen en willen zien. Het gedicht hiernaast sluit hier goed bij aan.

Wij hopen dat jullie ook de lente kunnen zien, voelen en omarmen.

Annelies, Conny, Lidiana en Ine

Geluk

Geluk is geen kathedraal
misschien een klein kappelletje.

Geen kermis luid en kolossaal
misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos
blauw,
maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin,
't is hooguit 'n ballonnetje.

- Toon Hermans -



Allemaal Heilig

In de afgelopen decennia zijn er heel wat mensen zalig of heilig verklaard.

Door de kracht van hun geloof en de manier, waarop ze dit beleefden, zijn ze voor ons een bron van inspiratie op onze levensweg.

Een bekend voorbeeld is moeder Theresa; zij trok zich het lot aan van straatkinderen in India.

Wellicht dat ooit de politieagent uit het zuiden van Frankrijk, die bij een gijzelingssactie in een supermarkt aanbod om de plaats in te nemen van de cassière (een jonge moeder), en daarmee haar leven redde, nog eens tot de eer van de altaren verheven wordt. Wat hij heeft gedaan, daar word ik stil van!

Zulke heldendaden zijn niet voor ons allemaal weggelegd.

Maar toch – zo zegt ons paus Franciscus – kunnen wij allemaal heilig worden. Dit schrijft hij in zijn brief: “Exsultate et Gaudete” (“Verheug U en wees blij”), die onlangs verschenen is. De paus nodigt ons uit om stil te staan bij de vraag: waartoe roept God mij? Hoe roept God mij tot ‘heiligheid’?

In de huidige wereld valt dat niet altijd mee. Er zijn veel dwaalsporen en doodlopende wegen. Maar als we eens rustig de tijd nemen, kunnen we wellicht ontdekken, wat ons eigen pad is.

Hoe kunnen we onze gaven en talenten inzetten om ons leven te ‘heiligen’?

Van belang hierbij is onze relatie tot God. Als wij Hem erom bidden, schenkt Hij ons zijn Geest, die ons op een kruispunt van wegen richting wijst.

De ‘reisadviezen’, die we zo mogen ontvangen, kunnen betrekking hebben op ons werk: hoedragen we door onze arbeid bij aan het welzijn en geluk van velen.

Maar Gods Geest kan ons ook inspireren als het gaat om onze relaties met mensen om ons heen.

Zo ben ik zelf in de Veertigdagentijd op tocht gegaan naar enkele personen uit de kring van mijn familie, vrienden en bekenden, die ik lang niet meer gezien had. Deze contacten hebben mij zeer verrijkt: oude banden zijn weer aangehaald.

Zo worden wij uitgenodigd tot ‘groei in heiligheid’. Deze uitnodiging is weliswaar persoonlijk, maar niet individueel.

Het is een reis in gemeenschap, ‘wij samen’. Hoe verschillend wij ook zijn, we spreken allemaal de taal van het geloof.

Dit is het Pinksterwonder:

dat wij elkaar door de kracht van Gods liefde mogen verstaan, en zo mogen groeien tot één heilige gemeenschap.

Laat ons hierom blij zijn!
Zalig Pinksteren!

Pastoor André Monnikhof



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22

Openingsstijd locatiesecretariaat:

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten, tijdelijk
ook gesloten op dinsdag.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen
naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere
reden vermelden wij graag de volgende
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-
Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-
Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie
Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

De Kajuit

Open op maandag en op donderdag tussen
9:00 en 11:00 uur. 053-4339906



Op weg naar Pinksteren

- Hemelvaart
- De zijnen staarden blindelings in
het licht
- die voorjaarsmorgen vroeg toen zij
hun Heiland
- op zagen stijgen van het groene
weiland,
- een roze wolk ontnam Hem aan 't
gezicht.
- Jan Willem Schulte Nordholt

Hemelvaart, naar de hemel staren, niets
meer zien, terug op aarde, in de
werkelijkheid van alledag. Wat nu? Het
vissersbestaan weer oppakken? De
vrienden van Jezus sluiten zich op. In
hun ogen is er niets meer over van
datgene waarin ze geloofden.
Gelukkig, ze hebben elkaar nog, en de
herinneringen, mooie maar ook
pijnlijke. Tot op die ene dag verstoppen
ze zich, in een huis in Jeruzalem. Niets
en niemand hoort iets van hen. Deuren
en ramen gesloten, in diepe rouw en
verlatenheid. Totdat een totale
ommekeer zich van hen meester
maakt. Het is onbegrijpelijk, deuren en
ramen gaan open. Wat overkomt hen?
Geen benauwdheid meer, geen angst.
Niet meer opgesloten zitten, niet
langer verborgen, maar zichtbaar, vol
overtuiging opnieuw leerling van Jezus
willen zijn. Angst heeft plaats gemaakt
voor het diepe verlangen over Hem te
spreken.



Er is geen houden meer aan. Moed en geestkracht, leven in de kracht van de Geest. Mensen laten zich dopen. Verhalen doen de ronde. Wonderlijke verhalen, vol geestdrift, vol vuur, enthousiast. Mogen we zo met elkaar onderweg zijn, in de kracht van de Geest.

- Geloven
- Geloven is de schepping in verband zien
- met ongeschapenheid,
- de samenhang van uur en eeuwigheid,
- van ziel en zand zien.
-
- Geloven is verrukkelijk onmondig zijn,
- blind zijn en zien, duizelen in het Woord,
- het kind zijn dat de tijdeloosheid hoort
- achter de dingen die kortstondig zijn.
-
- Zich wonden aan de eeuwenoude vragen,
- beurtelings blijdschap en verdriet zijn,
- maar ieder uur van iemand lied zijn :-
- geloven is de dood niet willen dragen
- Jan Veulemans

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep

KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 9.30 uur op
Zondag 20 mei Pinksteren (Joh 15,19-23)

God geeft ons de Heilige Geest die ons helpt om te leven zoals Jezus dat gewild heeft.

Zondag 3 juni Sacramentszondag (Ma rc 14, 12-16, 22-26)

Wanneer wij te Communie gaan, ontvangen wij Jezus zelf onder de gedaante van dat kleine stukje brood.

Zondag 17 juni 11e zondag door het jaar. (Mar 4,26-34)

Geef Gods Woorden in kleine daden van liefde door. Hij helpt je met zijn genade.

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail
naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com



KINDERCLUB ST. JOZEF

Op **zaterdag 2 juni** is er weer Kinderclub van **10.30 – 12.00 uur**
in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

Thema: "Petrus en Paulus"

De katholieke kerk viert vele feesten zo ook op 28 juni het feest van Petrus en Paulus. Maar wie zijn deze 2 mannen. Zijn het evangelisten of apostelen of gewoon vissers of farizeeërs. Waarom wordt Petrus afgebeeld met een sleutel en Paulus met een zwaard?

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail
naar Linda (lindaterbraak@live.nl) of
Begona (bferpan@hotmail.com)



Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB
tel.: 053-431 59 04

Email:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon:06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis
Eric Sanders
Arturo Pérez Rivera
Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:
beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/activiteiten
Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

Redactie:Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv
Jacobusparochie Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18
Elke derde zondag van de maand:
kinderwoorddienst

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.
In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



Een zachte wind, een laaiend vuur

Zacht waait een bries om ons hoofd
en zacht bewegen de bladeren
en ik denk aan wat eens is beloofd
reeds aan de vroege vaderen
in wind dat vuur deed gloeien
en vonken als warme regen
van geloof op deden bloeien
als teken van vrede en zegen.

En met de wind waaide het woord
in alle talen over heel de aarde
door de Geest wordt het gehoord
voor ieder die in zijn hart bewaarde
dat elk mens in Gods verbond
in rust en vrede mag leven
door de Trooster die Hij ons zond
die ons slechts door genade is
gegeven.

*Egbert Jan van der Scheer
(gepubliceerd in: Gedichten, Pinksteren)*



Op 4 mei j.l. hebben wij kapelaan Reinier de Hosson herdacht.

Hij was kapelaan in de Jacobuskerk vanaf 19 april 1940 onder pastoor J.H. Beltman, medekapelaans waren J. v.d. Hoven en W. Alink en werd het slachtoffer van een laffe moord op 31 oktober 1944 te Gronau. Hij was illegaal werker, zonder medeweten van zijn pastoor en is verraden door een 20 jarige Nederlandse textielarbeidster, die in Duitsland werkte. Hij stond op het punt om de ziekencommunie naar het noodhospitaal te brengen. Toen hij de deur van de pastorie opende werd hij opgepakt door leden van het commando KNOP en overgebracht naar de S.D. gevangenis in de synagoge aan de Prinsestraat.

Op de pastorie aan de Langestraat werd zijn kamer grondig overhoop gehaald en op bijna alles van hem en zijn huisgenoten werd beslag gelegd, o.a. het gouden horloge van Reinier. Hij werd overgebracht naar de gevangenisbunker op vliegveld Twente. Zijn vader heeft nog vergeefs geprobeerd (hij had een grote som geld bij zich) om zijn zoon vrij te krijgen door een persoonlijk bezoek aan de S.D.

Op 31 oktober 1944 werd Reinier door S.D.-er Hahler naar Gronau gebracht en overgedragen aan de Gestapo, die voor verder transport naar het concentratiekamp Sachsenhausen zou

zorg dragen. Daar is hij nooit aangekomen. Omstreeks 8 uur 's avonds is hij tussen Gronau en Ochtrup in de Ochtrupperstrasse bij km-paal 50.9 lafhartig vermoord door een nekschot van Gestapo-agent Padeker. Nog dezelfde avond is hij zonder kist begraven op de Evangelische begraafplaats in Gronau. Na de oorlog is hij weer opgegraven en bijgezet op de R.K. begraafplaats te Groningen.

Ik (Frits Heijne) was toen dit gebeurde 9 jaar en misdienaar in de Jacobuskerk. Deze gebeurtenis heeft diepe indruk op mij gemaakt, waardoor ik toch moeite had om dit te beschrijven. Deze kapelaan heb ik dus persoonlijk gekend als een zeer betrokken geestelijke. Dit stukje is slechts een ingekort verhaal, de geschiedenis is vele malen groter.

Het meisje, dat hem verraden heeft, is na de oorlog veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en drie leden van de groep KNOP zijn na de oorlog in Burgsteinfurt opgehangen.

Het schilderij van de Hosson hangt in de sacristie in de Jacobuskerk en is gemaakt door de schilder Koeman in 1944, vlak voor zijn dood en geschonken door zijn zus Maria Gezina.

Frits Heijne, kerkgids in de Jacobuskerk



Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 11.30 uur 06-587 09 781

Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



Alfa en Omega

Het zal sommigen van u misschien opgevallen zijn dat er sinds kort een prachtig ijzeren kunstwerk hangt aan de muur in de St Jankerk. Het is afkomstig van de inmiddels verdwenen Goede Herderkerk waar het een plek had boven de ingang.

Vervolgens kreeg het een plek in de Ariënsgedachteniskerk, waar het, na restauratie door Johnny Vinke, aan de muur werd opgehangen. Toen ook deze kerk gesloten werd verdween het in de opslag. Naar horen zeggen zou het een ontwerp zijn van de bekende Enschedese kunstenaar Hans Morselt (1929-2014) maar zekerheid hierover is tot nu toe niet te achterhalen. De symbolen die u erin ziet zijn de Alfa en de Omega, de eerste en laatste letter van het klassieke Griekse alfabet. In de bijbel zegt God: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste. Daarnaast ziet u de tas en de staf van de Goede Herder en het Brood in de vorm van een korenaar.

Na alle omzwervingen zijn we blij dat het werk nu een mooie plaats in de StJankerk heeft gekregen. Met dank aan de vrijdagmiddagploeg van genoemde kerk die het loodzware werk aan de muur heeft bevestigd en voorzien van een spotje.

Marian Vinke-leLoux

Magda Hoekstra-Kooij





Alfa en Omega aan de muur in de kerk

Vanuit de Pastoraatgroep ZUID

Met de pastoraatgroep ZUID zijn we bij elkaar gekomen en hebben besproken wat er leeft en gebeurt in de geloofsgemeenschap ZUID.

Voor de kindernevendienst hebben zich twee mensen gemeld om te helpen. Dat lijkt genoeg om te beginnen, maar als u het fijn vindt om zich hiervoor in te zetten, bent u van harte welkom. Meldt u zich na een van de vieringen of op het emailadres in deze Pelgrim.

Met de groep 'Communie thuis' zijn we bij elkaar geweest. Mensen die de communie bij anderen thuis brengen, zijn veelal zelfstandig bezig. Het is fijn om twee maal

per jaar even met elkaar kort te sluiten wat je hierbij beleeft en de ervaringen met elkaar te delen.

Er is een viering met de Maronitische kerk geweest. Het werd veelal ervaren als een fijne viering, waar je veel overeenkomsten in kon vinden. Maar, verschillen zijn er ook, daarom vindt de pastoraatgroep twee maal per jaar zo'n viering gepast. (In de vorige Pelgrim stond van deze viering een klein verslag.)

In de Paastijd waren er tal van vieringen en we hebben daarbij veel parochianen gezien. Ook voor de kinderen, m.n. voor hen die zich voor bereiden op de 1e H. Communie was er veel te doen en te beleven.

Met Palmzaterdag mochten ze 'Palmpasens' maken, die op Palmzondag in een feestelijke processie door de kerk werden gedragen.

Op Witte donderdag was er een maaltijd 'Tafel van Verbondenheid'. Er waren meer mensen dan een jaar eerder en het werd door hen zeer gewaardeerd.

Op Goede Vrijdag was er twee maal gelegenheid om de kruisweg te bidden of het kruis te vereren. Beide waren goed verzorgde vieringen.

Op Paas Zaterdag was er een viering van 'vuur en water', waar veel kinderen mét de ouders waren. De viering werd erg gewaardeerd.

In de St. Jozefkerk, werden alle Paaskaarsen uit de stad gewijd en brandend de kerk uit gedragen. Het licht zwerft uit over de gehele stad; mooie symboliek.

Op Paas Zondag was er tenslotte een viering met het Verrijzenis Dameskoor. Ook dit werd gewaardeerd.

We kijken nu verder naar het liturgisch rooster voor de vakantie en het najaar.

In de volgende Pelgrim kunnen we u hierover meer vertellen.

Namens de pastoraatgroep, Tiny Hannink



Henk Kolman oet de tied komm'n

Op 15 april werden we opgeschrikt door het overlijden van Henk Kolman, 79 jaar oud. Henk was van 1993 tot zijn pensionering in 2003 werkzaam als pastoraal werker in de Verrijzenisparochie.

Eerder werkte hij onder meer in Apeldoorn en Doetinchem. Op 21 april hebben we afscheid van hem genomen in een hartverwarmende viering in het crematorium. Samen met zijn vrouw Theresy, zijn kinderen en zijn kleinkinderen.

Henk was een toegewijde pastor die zich zeer verantwoordelijk voelde voor het reilen en zeilen van de parochie. Hij inspireerde en stimuleerde, met waardering voor iedereen, ook als iemand het niet met hem eens was. Een bewogen mens die, aandachtig luisterend, met goede woorden en een helpende hand mensen kon troosten en bemoedigen.

Veel van zijn aandacht ging naar bezoek aan zieken en mensen die het niet meer zagen zitten, en aan het stimuleren van vrijwilligers, bijvoorbeeld als voorgangers in vieringen rond overlijden.

In zijn tijd als pastoraal werker was Henk lid van de werkgroep Woord- en Communievieringen waar hij zich helemaal in thuis voelde. Na zijn pensionering was hij betrokken bij een gespreksgroep en bij de Vrijplaats Daglicht: een groep die met zingen en bezinnende vieringen zoekt naar een mensnabije, vrije beleving van het geloof. De open en soms zeer persoonlijke gesprekken in deze groepen, het zoeken naar teksten en liederen, in grote vriendschap en verbondenheid - dat alles inspireerde hem (en de deelnemers) telkens opnieuw.

Zijn verbondenheid met de Verrijzenisgemeenschap bleef erg groot, ook na de sluiting van het kerkgebouw. Hij verwoordde zijn beleving van die gemeenschap onder meer in het herinneringsboekje bij het sluiten van de Verrijzeniskerk (2016):

"De inzet van de vele vrijwilligers.

Hartverwarmend. Vanuit alle hoeken van de zuidwijk kwamen wij bij elkaar om op symbolische wijze met elkaar te delen zoals ooit de man uit Nazareth deed. Schuilend bij elkaar. De vredeswens was meer dan wat woorden. We zochten elkaar op, met uitgestoken hand, zoals ik elders zelden heb meegemaakt. En dat alles onder één dak, een gebouw met horizontale lijnen."

Henk was ook buiten de parochie zeer betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. De kerk is er niet voor zichzelf, maar voor de mensen en de samenleving, vond hij. Dat uitte zich bijvoorbeeld in zijn inzet voor woonwagengedwongen, en in het bijzonder voor respect voor homo's in kerk en samenleving. Nog in 2014, lang na zijn pensionering, werkte hij mee aan een themadag van de Katholieke Bond van Ouderen 'Roze, binnen een kleurrijke KBO' in Wierden.

Henk voelde zich steeds minder thuis in een kerk waarin dogma's en regels de boventoon voeren. Als pastoraal werker had hij moeite met de beperkingen die vanuit het bisdom werden opgelegd aan zijn functioneren, maar dat uitte hij slechts in kleine kring. Het ging hem meer om anderen dan om zichzelf.

(lees verder op de volgende pagina)



De zorg voor zijn eigen leven stelde Henk uit, maar hij vond het ouder worden ook een uitdaging, zoals hij schreef:

"Oud worden is mooi. Terugkijken op wat is geweest. Je eigen geschiedenis nog eens overzien. Maar als de gebreken komen, dan wordt het anders. De kunst is natuurlijk de moed niet op te geven. Hoe doe je dat? Oud worden kan dan ook een uitdaging worden. Dat is onlangs een nieuw gevoel bij mij geworden"

De gebreken kwamen vooral tot uiting in het slechter lopen, veroorzaakt door een versleten heup.

Hij zou een nieuwe heup krijgen, maar heeft het niet mogen meemaken. Onverwacht en te vroeg is hij overleden.

Henk Kolman: pastor, echtgenoot, vader en opa, een man van geloof, hoop en liefde. Een zegen voor wie hem meemaakte. Zo een die bezongen wordt in psalm 1: een mens van vrede.

Vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap Verrijzenis des Heren



Psalm 1 (vrij bewerkt)

**Zegen is een mens
die niet gaat de weg
van kwaad tot erger,
die niet galmt als een blaaskaak
maar wikt en weegt
op goedheid uit,
die wortelt als een boom,
die put uit diepe waterstroom,
die drinkt uit levensbron,
goede vruchten in de hand,
groene bladeren op het hoofd.
Die leeg zijn verwaaien,
hun weg loopt dood -
maar deze daartegen
met woorden van zegen,
een mens van vrede.**

([www.kerkliedwiki.nl/
Zegen_is_een_mens](http://www.kerkliedwiki.nl/Zegen_is_een_mens))

Eerste Heilige Communie Enschede-Noord

Op zondag 15 april hebben 18 kinderen in de St. Jozefkerk de Eerste H. Communie gedaan.

De communicanten vertegenwoordigden negen schoollocaties.

Pastor Willy en Rekveld en pastor Frank de Heus gingen met enthousiasme voor in de viering met als thema: **Over de drempel van het land 'voor iedereen genoeg'.**

Op het moment dat de communicanten met hun doopkaars de kerk binnen kwamen, zongen hun ouders voor hen een welkomstlied. Dat is altijd weer een emotioneel moment.

De goed bezochte viering is prima verlopen en alle communicanten hadden een taak.

Het kinderkoor van de Verrijzeniskerk o.l.v. Valery Maduro maakte de viering extra feestelijk.

In tegenstelling tot andere jaren zijn alle kinderen door pastor de Heus voorbereid

tijdens een aantal bijeenkomsten in het parochiecentrum. Dit gebeurde met behulp van het project: **Over de drempel, leven in het spoor van Jezus.** Op de katholieke scholen konden ook lessen gegeven worden met dit thema.

Ook dit jaar gaan de communicanten iets van hun spaargeld afdragen aan een goed doel, in dit geval aan de vastenactie, bedoeld voor de armste gezinnen in Mbala, Zambia.

Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar er zullen zeker veel zieke kinderen mee geholpen kunnen worden.

Wat het weer betreft begon de dag op 15 april niet zo goed, maar later werd het droog en zonnig.

De communicanten kunnen terugkijken op een prachtige dag!

Deze kinderen hebben hun Eerste H. Communie gedaan in de St. Jozefkerk: Tim Berkhout, Celine Dayan, Melak Ghareeb, Ricardo Gordeau, Isabel Hanterink, Thomas Hassink, Richard ter Horst, Kamil Kourtas, Maksymilian Mackowiak, Daan van der Meulen, Chloë Monninkhof, Colin Monninkhof, Guido Notebaert, Almudena Penas, Nevio Pili, Vere Tijink, Amy Wolters en Mila Yousif.





KRONIEK

OVERLEDENEN:

St. Jankerk:

03 april 2018

Zdenka Schestauber-Snopek, 82 jr, w/v Jiri Schestauber.

21 april 2018

Chery Elisabeth de Hoog-Willemsz, 76 jr, e/v W. de Hoog.

Anders:

29 maart 2018

J.J. Olierook, 87 jr, e/v A.M.S. Olierook-Koot.

15 april 2018

H. Kolman, 79 jr, e/v T.M.A.A. Kolman-Versteegh.

Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Zondag 20 mei Eerste Pinksterdag	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Internat. viering + kinderwoordd. Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Ariënskoor
Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag	Eucharistieviering Maandag 09.30 uur J. Kortstee		
Samenzang			
Weekend 26/27 mei Heilige Drieëenheid	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur M. Dijkman	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld
Schola			
Weekend 2/3 juni Sacramentsdag	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof Internationale viering BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. Peters Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Vrijdag 8 juni H. Hart van Jezus		Eucharistieviering Vrijdag 09.30 uur A. Monninkhof Ariënskoor	

LEZINGEN BIJ DE ZONDAG

20 mei

Pinksteren
Handelingen 2,1-11
Galaten 5,16-25
Johannes 15,26-27; 16,12-15

27 mei

H. Drie-eenheid. Zondag na
Pinksteren
Deuteronomium 4,32-34.39-40
Romeinen 8,14-17
Matteüs 28,16-20

3 juni

Sacramentsdag
Exodus 24,3-8
Hebreeën 9,11-15
Marcus 14,12-16; 22-26

8 juni

H. Hart van Jezus
Hosea 11,1+3+4+8c-9
Efeziërs 3,8-12+14-19
Johannes 19,31-37

10 juni

Tiende zondag door het jaar
Genesis 3,9-15
2 Korintiërs 4,13-5,1
Marcus 3,20-35

17 juni

Elfde zondag door het jaar
Ezechiël 17,22-24
2 Korintiërs 5,6-10
Marcus 4, 26-34

24 juni

Geboorte van de H. Johannes de
Doper
Jesaja 49,1-6
Handelingen 13,22-26
Lucas 1,57-66.80

29 juni

HH. Petrus en Paulus, apostelen
Handelingen 12, 1-11
2 Timotheüs 4, 6-8+17-18
Mattheüs 16, 13-19



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 9/10 juni 10e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur Mgr. Woorts Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur P. van Blijswijk Come Back	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld + F. de Heus 1e H. Communie Kinderkoor Eucharistieviering Zondag 11.30 uur W. Rekveld + F. de Heus 1e H. Communie Kinderkoor
Weekend 16/17 juni 11e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof + P. v. Blijswijk Afscheidsviering P. v. Blijswijk Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 23/24 juni H. Johannes de Doper	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur M. Dijkman Ariënskoor	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur Mgr. H. Kronenberg BJK
Vrijdag 29 juni Petrus en Paulus		Eucharistieviering Vrijdag 09.30 uur W. Rekveld Samenzang	



Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	woord-communieviering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	(voorlopig gesloten ivm schade)
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand (in augustus géén viering)	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Broekheurne-Ring 1050	Elke zondag	10.00 uur
----------------------------------	-------------	-----------

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand in de kapel	12.00 uur Spaanse viering



Afscheid diaken Paul van Blijswijk

Na 15 jaar trouwe dienst zal diaken Paul van Blijswijk binnenkort afscheid nemen van onze parochie. Samen met zijn vrouw Caecilia wil hij het rustiger aan gaan doen, en meer tijd nemen voor stilte en bezinning. Paul heeft veel betekend in onze stad: eerst in de Paulusparochie, later ook in Katholiek Enschede als geheel, en in RK Zuid Oost Twente (samenwerking Losser-Enschede-Haaksbergen en omgeving). Paul heeft niet alleen bijgedragen aan de liturgie; maar ook 'achter de schermen' was hij dienstbaar, in het bijzonder in de pastorale zorg en aandacht voor vluchtelingen. Talrijk zijn ook de huisbezoeken, die Paul samen met zijn vrouw Caecilia heeft gebracht. Ook waren er contacten met de internationale gemeenschap in de Jacobuskerk.

Het afscheid van Paul zal zijn op zondag 17 juni a.s. Op deze zondag zal Paul als

diaken assisteren in een internationale eucharistieviering, waarin ik als priester zal voorgaan. In deze viering zal Paul ook de verkondiging verzorgen. De viering begint om 11.00 uur, in de Jacobuskerk aan de Oude Markt. U bent allen van harte welkom. Na de viering is er een kopje koffie en gelegenheid tot ontmoeting. U kunt Paul en Caecilia dan ook de hand schudden om hen te bedanken voor wat zij in al die jaren in onze parochie gedaan hebben.

We wensen Paul en Caecilia, en allen die hen lief en dierbaar zijn, Gods zegen en alle goeds, ook voor de tijd die komen gaat.

Namens parochiebestuur en pastoraal team,

Pastoor André Monnikhof



Gesprekken over invulling liturgie III (vervolg)

Beste parochianen,

Inmiddels weer een maand verder hebben we antwoord gekregen van de bisschop op onze vraag om terug te mogen gaan naar één eucharistisch centrum of zelfs géén eucharistisch centrum in Zuidoost Twente. We stelden die vraag, omdat we onze priesters zo breed en eerlijk mogelijk willen verdelen over onze vier plekken. We willen de kerk zo dicht mogelijk bij de plek houden, waar we wonen, werken, leren, recreëren...

De bisschop heeft ons bij monde van de vicaris laten weten, dat we voorlopig toch drie eucharistisch centra moeten aanhouden. Hij vraagt ons te schuiven met tijden om een efficiëntere inzet van onze priesters mogelijk te maken. Zo gaan we het voor het najaar ook doen.

Omdat we menen dat vieren op de zaterdagavond in onze eucharistische centra het kerkbezoek geen goed zal doen, was de enige optie de zondagochtendviering in de Maria Geboortekerk in Losser te koppelen aan de zondagochtendviering in de Sint Jozefkerk te Enschede.

De tijden worden respectievelijk 9.00 en 11.00 uur. Dit zal wennen zijn voor iedereen. In het bijzonder wellicht voor de Martinusmensen, die 10.30 uur gewend waren. Voor de Jozefmensen die 9.30 uur gewend waren. Voor de pastores die twee vieringen op één ochtend moeten doen. Met een uur tussen de vieringen geven we onze priesters echter de tijd om zich rustig van de ene naar de andere kerk te kunnen verplaatsen, daar ruim op tijd aan te komen en misschien nog even koffie te drinken met parochianen in Losser. Dat contact zal echter maar kort kunnen zijn en dat vinden wij jammer.

Een en ander heeft ook gevolgen voor de Jacobuskerk in Enschede, waar pastoor Monnikhof tot 1 juli nog voorgeat in de internationale vieringen. Dat zal hij nu niet meer kunnen doen. Eén van de twee internationale vieringen zal voortaan een communieviering zijn. Voor mensen elders uit de wereld is dat een onbekend fenomeen. We zullen zien hoe het uitpakt.

Al eerder hebben we laten weten, dat meer parochianen zullen voorgaan in weekendvieringen in dorpen en wijken. Ze krijgen meer op hun schouders. Daarbij moet iedereen goed aangeven, wat wel en wat niet kan. De belasting moet behapbaar blijven. Deels is het een wens van de parochianen- voorgangers zelf. Het is een stap in de toekomst. Wil je in je eigen dorp of wijk als gelovigen blijven vieren, dan is het voorgaan van parochianen een uitkomst. Zo heeft het pastoraal team aangegeven, wat zij iedere locatie aan vieringen met eigen pastores en een enkele emeritus kan bieden.

Parochianen kunnen dat aanbod aan vieringen aanvullen. Maar ook dan zal er niet meer overal elk weekend een viering zijn.

Het nieuwe rooster gaat in per 1 juli. Het pastoraal team heeft nogmaals een brief aan de bisschop gestuurd met het vriendelijk verzoek zijn besluit te heroverwegen.

*Namens het pastoraal team,
pastoraal werker Frank de Heus*

Pathmos-gesprekken

In april hebben onder leiding van Pater Ben Engelbertink onder parochianen rond de Verrijzenis en de Roef en onder leiding van Henk Thüs onder parochianen rond de Sint Jan drie evaluatie-bijeenkomsten plaatsgevonden. Overigens een typisch Nederlands gebruik volgens pater

Engelbertink! Maar wel goed dat ze hebben plaatsgevonden. De belangrijke vragen waren, hoe we de afgelopen twee jaar gevaren zijn na de sluiting van twee kerken en in hoeverre het ons lukt om samen één nieuwe geloofsgemeenschap te vormen. Het volgende is mij in de gesprekken opgevallen.

1. De vieringen in de wijk met koffie drinken vervullen een belangrijke functie voor het gemeenschapsgevoel in de wijk. Voor sommigen is het de mogelijkheid bij uitstek om hun geloof samen met anderen te beleven, daar de Sint Jan op zondag voor hen (met openbaar vervoer) niet te bereiken is. In de kleine kring vier je daarbij anders dan op zondag in de grote kring in de kerk. Het één vult het ander aan. Een enkeling plaatst hier kritische kanttekeningen bij: 'Houden deze bijeenkomsten en vieringen in de wijk ons juist niet van het toegroeien naar eenwording af?' Anderen redeneren andersom: 'Het vieren in de wijk hoeft niets af te doen aan het deel uitmaken van een grotere gemeenschap die op zondag bijeenkomt en kan die zelfs versterken.'

2. Eigenlijk hebben we trouwens te maken met vier gemeenschappen. De Maronitische gemeenschap speelt ook een rol in het geheel. Geconstateerd wordt, dat deze groter wordt en meer haar eigen weg zoekt. De vraag vanuit de Maronitische gemeenschap zelf is om meer samen te doen. Op de bijeenkomsten proef ik ook enige reserve van katholieke kant. Cultuurverschillen spelen daarbij een rol. De vraag wordt gesteld, hoe we het fijn kunnen houden voor beide gemeenschappen.

3. Wat in positieve zin opvalt is dat parochianen de verantwoordelijkheid voor het toegroeie naar één gemeenschap vaker nadrukkelijk bij zichzelf neerleggen. 'Zelf initiatieven nemen', 'Zelf bij de koffie tussen onbekenden gaan zitten', 'Zelf je plek opeisen'... helpt om contact te maken en samen een nieuwe gemeenschap te vormen. De onbekende ander blijkt vaker een heel leuk mens te zijn!

4. Op liturgisch gebied zijn er verschillende wensen: meer inhoudelijke diepgang in de voorbereiding van vieringen, meer betrokkenheid van parochianen bij de voorbereiding van vieringen, nog meer het leven van de gemeenschap inbrengen in de vieringen, versterking van de liturgische kennis van vrijwilligers, soepele samenwerking als vrijwilligers met elkaar. Hier zouden we bewust aan kunnen werken. Overigens wordt door meerderen gezegd, dat er met regelmaat zeer inspirerende vieringen plaatsvinden.

5. Het is niet altijd eenvoudig om als parochiaan je weg in de organisatie te vinden. Bij wie moet je voor wat wezen? Die behoefte aan betere communicatie is er ook t.a.v. wat er in de parochie gebeurt.

Hoe nu verder? Daar buigen de pastoraatsgroep en beheergroep Zuid zich over. We zullen u daar een volgende keer over berichten.

Pastoraal werker Frank de Heus



Pelgrimstocht der mensen: gedachten onderweg in Japan.

Het is altijd fijn om te lezen of te ervaren dat mensen vanuit de Jacobuskerk op pad gaan naar Santiago de Compostella. Het is een heel eind, lopend ongeveer 2400 km. Komend vanuit je innerlijk zelf is het ook een heel eind om tot jezelf te komen.

Op 23 april ben ik samen met mijn neef René in Japan op pad gegaan, wandelend ongeveer 1300 km over de wegen en paden gevormd door Kobo Daishi, net voordat de Compostella route tot stand kwam. Boeddhistische en Christelijke wegen, allebei hetzelfde doel, om te komen tot verlichting in je leven.

De Japanse route langs de 88 tempels op het eiland Shikoku, de Henro Michi, heeft eigenlijk geen einddoel zoals de kathedraal in Compostella. Al gaande baan je een weg in jezelf.

Een van de meest ingrijpende ervaringen is het gaan door een stikdonkere tunnel, waar je echt geen hand voor de ogen ziet.

Die ervaring brengt me terug naar de werkelijkheid van elke dag zoals hier in Enschede. Er zijn zoveel mensen die door een donkere tunnel in hun leven moeten gaan, bv. vanwege ziekte, ouderdom, vanwege verlies van alles wat dierbaar is.

Samen met een oudere Boeddhistisch priester kon ik zeggen: wat fijn dat Christenen de Boeddhistische pelgrimsweg bewandelen. Wat fijn dat Boeddhisten de Christelijke pelgrimsweg bewandelen, want als we samen op pad gaan begrijpen we elkaar.

Wat fijn dat ons boekje **Pelgrim** heet, altijd weer nieuwe paden, zoekend naar elkaar en elkaars hand vasthoudend om verder te gaan.

Ben Engelbertink

Henro-san.

Wandelen met en naar St Jacobus

Wandelt u graag en zou u best wel eens naar Santiago de Compostella willen lopen, maar is het u net iets te ver, of bent u daar al eens geweest en wilt u weer even dat caminogevoel hebben?

Loop dan met ons mee!

Op zaterdag 16 juni wandelen wij een gedeelte van één van de Nederlandse Jacobswegen, nl. van Oldenzaal naar Enschede, zo'n 15 km. Onderweg zullen we stilstaan bij de diverse Jacobalia ("sporen die de cultus van Sint-Jacobus in de beeldende kunsten in Nederland heeft nagelaten" aldus Santiago-kenner Mireille Madou) die je ook hier in Twente kunt vinden.

We beginnen om 9.45 uur bij de Plechelmuskerk in Oldenzaal en lopen via het Haagse bos, Lonneker, de Lonneker Es (waar we bij het Hilligenhuuske onze meegebrachte lunch kunnen opeten) en de wijk Roombeek naar de St Jacobuskerk in Enschede.

In 2018 organiseert het Nederlands Genootschap van St. Jacob samen met de Stichting Jabikspaad Fryslân een camino-estafette door Nederland: de 'Camino der Lage Landen'. De tochten vinden plaats in de periode van februari tot en met 25 juli 2018, de feestdag van St. Jacobus. Tijdens de estafette wordt er vanuit het zuiden van het land via drie routes naar het noordelijke Santiago, St. Jacobiparochie, gepelgrimeerd. Onze wandeling maakt daarvan deel uit.

Voor nadere info kunt u terecht op de site www.santiago.nl. Graag aanmelden i.v.m. de koffie onderweg. En mocht u pas op het allerlaatste moment besluiten mee te gaan: dat kan ook. U hoeft ook geen lid te zijn. En voor wie liever fietst: op 17 juni wordt er van Oldenzaal naar Enschede gefietst: 44 km.

*Annijge Jannink
Siny Wolters*



Regio
Oost-Nederland



Verslag van PCI Enschede over 2017

De PCI heeft in 2017 een groot aantal aanvragen om (financiële) hulp gekregen. De bezuinigingen door de (lokale) overheid m.b.t. sociale hulpverlening blijven duidelijk merkbaar. Er is ruim 4000 euro uitgegeven aan aanvragen voor (individuele) hulp. Bij enkele aanvragen hebben andere instanties, zoals de Diaconie van de PGE (Protestantse Gemeente Enschede), stichting Concordia en het steunfonds Katholiek Enschede een bijdrage geleverd. Samenwerken met anderen is duidelijk zinvol en biedt daarmee ook meer mogelijkheden.

De Telefonische Hulpdienst van de PCI en de Diaconie van de PGE heeft ruim 2200 euro besteed aan deze vorm van hulpverlening, de helft daarvan is voor rekening van de PCI. Ook daar is sprake van meer samenwerking, o.a. met de wijkcoaches in de stad. U hebt daarover in een eerdere uitgave van Pelgrim meer kunnen lezen.

Aan giften en collectes is in 2017 ongeveer 5400 euro ontvangen, naast een eenmalige donatie van 846 euro vanwege de overdracht van de kas van de Caritas van de toenmalige Paulusparochie. Wij zijn de gulle gevers uiteraard zeer dankbaar.

Naast deze inkomsten en uitgaven zijn er inkomsten zoals rente van banktegoeden en dividenden en uitgaven zoals de verplichte afdracht aan het DKCI van het bisdom.

Ook in 2017 was er sprake van een goede en vruchtbare samenwerking met het Diaconaal Platform Enschede (DPE). Daar werken ca. 35 vrijwilligers binnen de werkgroep Schuld Hulp DPE en het Formulieren Advies Punt in de Stadsbank. Vrijwilligers, die een steentje willen bijdragen als Schuldhulpmaatje, als vrijwilliger bij het Formulieren Advies Punt zijn natuurlijk van harte welkom. Kijk daarvoor ook op www.dp-enschede.nl

Omdat de PCI vrijwel geheel afhankelijk is van giften wordt er elk jaar tijdens de Paasvieringen en Kerstvieringen gecollecteerd voor de Caritas in Enschede. Bijdragen zijn uiteraard altijd van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar, de PCI heeft de ANBI-status.

In Enschede is er nog veel armoede is die ons niet bekend is. Wij vragen parochianen ons op de hoogte te brengen van situaties waar de PCI iets kan betekenen. Dat kan door een berichtje te sturen naar caritas@katholiekenschede.nl.

Aan het eind van 2017 hebben twee bestuursleden afscheid genomen van de PCI. Gelukkig is er in hun opvolging voorzien. Met de komst van Marijke van der Tol en Edwin Seinen, en in een eerder stadium Hans Jansen is er sprake van een flinke bezetting. Zo kan de PCI ook in de komende jaren de belangen behartigen van mensen die onze (financiële) steun nodig hebben.

Namens het bestuur van de PCI

Nico Alink, oud-voorzitter

Edwin Seinen, voorzitter



Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Taizé-viering

Op zondag 10 juni wordt er weer een Taizéviering georganiseerd in het Helmertheater van het Mediant (locatie Helmerzijde), De viering begint om 10.00 uur.

Vanaf 9.30 uur kunt al komen om in te zingen en de liederen te oefenen o.l.v. Pieternel Pirenne.

Zoektocht naar nieuwe raadsleden voor ORH succesvol afgerond

Met het vertrek van Klaas Hessels als penningmeester is het aantal raadsleden van de Oecumenische Raad Helmerhoek geslonken naar drie. Dat is te weinig om de bestuurstaken op adequate wijze te vervullen. De afgelopen maanden is er

intensief gezocht naar nieuwe raadsleden en zijn diverse mensen benaderd. Deze zoektocht heeft drie nieuwe raadsleden opgeleverd. Een verdubbeling van de huidige bezetting.

Bé Meerman, Gerdien Looman en Albert Fransen hebben toegestemd de komende jaren lid te willen zijn van de Oecumenische Raad Helmerhoek. De nieuwe raadsleden zullen zondag 6 mei tijdens een feestelijke viering in hun ambt bevestigd worden.

Over de dagelijks bestuur taken is afgesproken dat Bé Meerman de voorzitterstaken op zich neemt. Diny Ruessink blijft secretaris en René ten Thij zal de penningmeesters taken gaan regelen. Herma ter Stege, Gerdien Looman en Albert Fransen zijn algemeen raadslid.



In veel landen ziet men in de bakstenenmuren afbeeldingen, tegels vooral met religieuze voorstellingen. Vermoedelijk is de afbeelding van Moeder Maria het meest geliefd. Boven de grote rivieren is het schaars.

Maar toch aan de Singel bevindt zich een uitzonderlijk mooi exemplaar. Zijn er nog meer R.K. wandtegels in de buitenmuren in Enschede, geeft het dan door.

Ooit gaf de Sint Josephkerk in 1947 ook een tegeltje uit. De Stichting heeft een exemplaar in haar archief.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk



Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock zingt Zomerconcert met Stabat Mater van Dvořák

Op zondag 1 juli 2018 zal het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock (NSKAD) haar jaarlijkse zomerconcert geven. Op het programma staat het ontroerende Stabat Mater van Antonín Dvořák (1841-1904). Het concert, onder leiding van Fiona Ellis, zal plaatsvinden in de St. Jozefkerk (Oldenzaalsestraat 115) te Enschede.

Het jaarlijkse zomerconcert van het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock staat dit jaar wederom in het teken van een Romantisch meesterwerk: het Stabat Mater van Antonín Dvořák. Aan de oorsprong van dit werk stond Dvořáks immens persoonlijk verlies van alle drie zijn kinderen, en deze rouw staat centraal in het stuk. De welbekende tekst spreekt over het verdriet van Maria, die haar zoon aan het kruis genageld ziet. Ondanks deze sombere tekst, is het Stabat Mater van Dvořák geen treurig stuk. Dvořák heeft zich voor de compositie van dit werk op zijn geloof gestort, met als resultaat een prachtig en ontroerend, doch troostgevend geheel.

Alhoewel het werk voornamelijk met volledig orkest wordt uitgevoerd, is het origineel geschreven voor koor, solisten en

pianobegeleiding, en dat is dan ook hoe het NSKAD het werk tijdens het zomerconcert uit zal voeren. Het koor staat onder leiding van dirigente Fiona Ellis, en wordt bijgestaan door pianist Sebastiaan Oosthout en solisten Marije Wieringa (sopraan), Katinka Tiemersma (alt), Jesus Hernandez (tenor) en Ruben Olthof (bas).

Het NSKAD bestaat uit ongeveer 50 leden, die elk een klik hebben met klassieke muziek. Het is een jong gezelschap, grotendeels bestaande uit studenten, dat gekenmerkt wordt door een verscheidenheid aan achtergronden en studies. Aangezien er intensief gerepeteerd wordt en de banden tussen de koorleden hecht zijn, zijn de concerten van hoog niveau.

De locatie van het concert is de St. Jozefkerk (Oldenzaalsestraat 115) te Enschede. Het concert begint om 15:30 uur, de deuren van de kerk gaan om 15:00 uur open.

De prijs voor studenten/CJP voor dit concert betreft €5,-. Het reguliere tarief is €10,-.

Zondag 1 juli 2018, St. Jozefkerk (Oldenzaalsestraat 115), Enschede .
Aanvang 15:30u. Kerk open 15:00u.
Tarief: €10,- (Student/CJP €5,-)
Reserveringen: www.nskad.nl



Het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock tijdens Nijmegen Klinkt 2017
Foto: Gabriël Roodbol

Mariakapellendag 2018

Op de laatste zondag in mei (**27 mei**) wordt voor de **elfde** keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:

- 14.00: Zenderen. (104)** De activiteit vindt plaats in het Karmelietessenklooster. Het parochieel koor zingt enkele liederen en er zal een dvd worden getoond over de kapel.
- 15.00: Langeveen. (84)** De processie door de tuin bij de kerk wordt afgesloten met een viering in de kerk.
Nadien is er koffiedrinken.
- 16.45: Geesteren.** Ontvangst bij de kapel door de Hoornblazers van de Jachtvereniging Geesteren. Deze kapel zal afwisselend met een gedicht en een paar verhalen enkele keren spelen. *Parkeerplaatsen aan de Meijersweg zullen worden aangewezen door medewerkers van onze werkgroep.*
- 18.00: Vasse: (80)** De eindviering begint met een lof in de kerk . Daarop aansluitend zal er een bloemenhulde worden gebracht aan Maria in de Mariagrot op het kerkhof.
Na afloop is er koffie.

Het Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!!

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek:
Landkruisen en kapellen.



Samen gezellig muziek maken! Doe je mee?

Wij zijn muziekvereniging 'Soli Deo Gloria' en bestaan al weer 125 jaar. Dat klinkt oud, maar we voelen ons juist jong. We zijn een bloeiend Harmonieorkest en geven meerdere concerten per jaar. Om de concerten voor te bereiden repeteren we wekelijks in het mooie wijkcentrum Lumen in de wijk Velve. We repeteren natuurlijk serieus, maar de gezelligheid van de wekelijkse repetitie is minstens zo belangrijk! **Omdat we een bruisende vereniging willen blijven zijn wij op zoek naar (jonge) nieuwe leden.**

Iedereen die een blaasinstrument of slagwerk wil gaan spelen is bij ons van harte welkom. Je krijgt een goede muzikale opleiding op de muziekschool en na een jaar kun je al meedoen in ons leerlingenorkest. Je krijgt een blaasinstrument in bruikleen en bovendien krijg je een flinke korting op het lesgeld van de muziekschool. Vragen hierover? We vertellen je graag meer. Mail dan naar onze secretaris Gert Koops. Zijn e-mail is: sdgenschede@gmail.com



Wil je eerst weten hoe een repetitie verloopt bij ons? Kom dan eens kijken. **Elke dinsdagavond is er vanaf 19.45 uur open repetitie bij Lumen aan de Velveweg 50.**

En natuurlijk ben je welkom om bij onze concerten te komen kijken! **Op 9 juni om 19.30** uur geven we een gratis openluchtconcert op het plein voor 'Het Lumen'. Bij slecht weer zitten we binnen.

Op zaterdag 6 oktober is ons jubileumconcert en daar treden ook enkele bekende Twentse artiesten op. Voor meer informatie zie: www.solideogloria-enschede.nl



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 6 - 2018

woensdag 6 juni 2018
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 28 juni 2018



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pagina 3)

Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof
André Amelink, (bouw) tech-
nische zaken
Carina Adduci, secretaris

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.
www.sensor.nl/oostnederland

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres caritas@katholiekenschede.nl.

Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54

bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.



Altijd al naar het Heilig Land gewild? Dan is dit je kans!

8-daagse bedevaarten

Speciale zorgreis

10-daagse bedevaarten met o.a. ook Petra en Nebo

VNB sponsorfietsstocht



Reis in november naar het Heilig land en schrijf geschiedenis tijdens de eerste Nederlandse dagen. Treed in de voetsporen van Jezus en bezoek onder andere het Meer van Galilea, de Dode Zee, Jeruzalem en Bethlehem.

Beleef samen met honderden pelgrims de Nederlandse Dagen in het Heilig Land

Ga naar www.vnb.nl of bel 073 681 81 11

reizen met VNB is betekenisvol gastgeven



Korte Hengelosestraat 27
7511 JA Enschede
053-4305296

hier had ook uw
advertentie
kunnen staan

mail voor info naar:
[redactie@
katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)



Alle informatie over de
scholen vindt u op

www.koe-enschede.nl



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 433 58 44
Fax: 053 436 07 34
Email: info@renokap.nl

www.rnokap.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

HEMMERS

WOLLE & DEBIE

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



bakkerij beunders bakt er meer van...

Ribbelerbrinkstraat 57 | 7531 CB Enschede | 053 - 435 02 27 |
Veldhoflanden 10 | 7542 LA Enschede | 053 - 434 52 80 |

Wie wil hier
adverteren?

mail naar:

redactie@
katholiekenschede.nl

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

*Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



Vredenhof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw

Vredenhof
uitvaartverzorging





VRUCHTBAARHEID K&K

Er is kermis op het plein! De muizen gaan kijken. Geleerde karretjes zwieren rond, muziek schettert, sirenes loeien, ze zien knuffels en vrolijke mensen. Hoe zou het zijn in zo'n rondzwaaiend ding hoog boven de grond? Dat hebben ze niet in hun kerk. Daar heb je alleen de koelkastdeur die openzwaait. Maar dan zien de muizen iets veel beters. Lekkers! Het ligt zo voor het oprapen: patat mét, snoepjes, koekkrummels, popcorn! Ze rennen van kraam naar kraam en eten zich helemaal rond. 'Gaan we naar huis?' zucht de een. 'Ja', kreunt de ander, en neemt nog wat frietjes mee. Voor kikker. 'Waarom is er kermis, kikker?', vragen ze thuis. Kikker zegt smakkend: 'Lente. Het komt door de lente. Dan willen mensen gek doen. Lekker buiten zijn.'

Het komt door de zon en alles wat groeit en bloeit en geboren wordt. De hele natuur viert feest.' 'En jij dan, Kikker,' vragen de muizen, 'wil jij niet naar de kermis?' Kikker lacht. 'Mij niet gezien, tussen de voeten van al die mensen. Ik heb mijn eigen kermis! Kom maar!' Hij glipt naar buiten en sprint naar de vijver. Daar landt hij op een jong lelieblad, springt steeds naar het volgende en laat zich heerlijk wiegen op het water. De muizen doen mee, zij klimmen in rietstengels, zwaaien rond en maken sirenegeluiden. De lente is fijn! De lente is leven! Maar hun gezwier duurt maar even. Dat is niet fijn met een maag vol lekkers...



Puzzel

De tijd na Pasen is een vrolijke tijd vol leven. Daar horen jubelliedjes bij, waarin één woord vaak klinkt. Weet jij welk woord dat is? Spring met de letters mee naar de leliebladeren en vul ze in. Dan zie je het zo! De zin komt uit psalm 67.



Versje

Dank U voor alles wat groeit in het rond
 Dank U voor zaad dat ontkiemt in de grond
 Dank U voor vruchtbare akkers en velden
 Dank U voor alles wat Jezus vertelde:
 vruchtbare woorden die in ons gaan groeien,
 laat zo uw koninkrijk onder ons bloeien!



Teksten: Mariët de Jong
 Tekeningen: Marcel Junniëns