

# Pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
april 2018 - nr. 4



*"Er zijn voor de familie  
op gepaste wijze,  
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede  
Voor een melding van overlijden  
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).  
[www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



**Uitvaartleiders:**  
Gertie Ruesink,  
Harriette Bakker,  
Berto van der  
Wacht.

Uitvaartverzorging voor  
alle gezindten.



Wij werken zonder winst oogmerk.  
Stijlvolle familiekamers op ieder  
gewenst moment toegankelijk.  
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol  
ingericht uitvaartcentrum met  
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon  
Varviksingel 141,  
7512 EL Enschede  
Tel: 053-4321955.  
[www.uitvaart-enschede.nl](http://www.uitvaart-enschede.nl)

## INNERBALANCE - ENSCHEDE

Centrum voor holistische gezondheid,  
innerlijke vrede en welzijn

**Word bewust, wees gezond**

### HATHA YOGA

Ook voor zwangere en kinderen

### MASSAGE

Holistische massage en voetreflexmassage

### SPIRITUAL LIFE COACHING

Voorals als je probeert om jouw innerlijke kracht te  
hervinden na een moeilijke periode, zodat je het  
leven kunt leven waarvoor je geboren bent.  
Hopelijk kan ik je hierbij helpen....

### Nthabiseng Matube

Burgemeester van Veenlaan 72  
7543 AA Enschede

tel: 06 - 83181995  
[info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl)



[WWW.INNERBALANCE-ENSCHEDENL](http://WWW.INNERBALANCE-ENSCHEDENL)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores  
Altijd bereikbaar onder nummer  
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider  
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51  
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en  
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk  
Tel. 074 - 349 48 15  
p.vanblijswijk@rkzuidoosttwente.nl



# Pelgrim

april 2018, nr. 4

## Inhoud

- 5** Tussen Pasen en Pinksteren,  
voorwoord van pastor Carla Berbée
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 19** Vanuit het pastoraal team ..
- 16** Vieringenrooster
- 21** Bedevaart naar Banneux
- 24** Interview met de pastoor
- 26** Filmavond in De Roef



Het telefoonnummer van de  
Uitvaart-telefoon is gewijzigd  
in een 06-nummer.  
U vindt het op deze pagina én  
bij alle locaties.

Mogelijk wilt u het ook  
wijzigen op uw eigen lijstje  
met belangrijke  
telefoonnummers.



## VAN DE REDACTIE

De eerste zomerse dag is weer geweest.  
Wat lekker om weer naar buiten te kunnen  
zonder jas aan.  
Iedereen is vrolijk en optimistisch.

Ook de "Pelgrim" ziet er weer vrolijk uit!

*Annelies, Conny, Lidiana en Ine.*

### **Luisteren:**

**Luisteren naar de hemel  
Er valt van alles uit  
De hagel hagelt hagelwit  
De regens klateren luid**

**Luister als de storm begint  
Naar het donderen van de donder  
Luister naar de lentewind  
Hij fluistert zo bijzonder**

**En luister naar het lieve lied  
Van vogels in de luchten  
Kijk omhoog naar het blije blauw  
En hoor de mensen zuchten**

**- Toon Hermans-**

## Tussen Pasen en Pinksteren



We hebben in de Goede Week het lijden , sterven én verrijzen van Jezus Christus mee mogen beleven. En vooral met Pasen de vreugde en het plezier van wat het leven ons geeft. En dat is ook een gezellig Paasontbijt in de familie kring of een brunch met vrienden. Of een mooie wandeling door het Aamsveen. En 's avonds in ieder geval minstens één paasvuur. Want vuur is het symbool van reiniging, schoonmaak van alles waar geen plek meer voor is, of waar je van af wilt. Vroeger werd op de boer gewoon alle huisvuil verbrand. Was je er meteen van af.

Vuur is ook wat ons verbindt met het volgende feest: Pinksteren. Daar is niet de reinigende kant van vuur belangrijk, maar een andere betekenis: vuur dat aanstekelijk werkt en je enthousiast maakt voor de weg die God met ons wil gaan en die hij in Jezus aan ons heeft willen laten zien. En niet alleen door Jezus. Zijn levensweg heeft nadien zoveel mensen in vuur en vlam gezet, tot op de dag van vandaag. Waar met Pasen ons geloof in de Verrijzenis is geboren, is Pinksteren het feest geworden van de geloofsgemeenschap. Hier hebben mensen ontdekt dat zij niet alleen staan, teruggeworpen op zichzelf. Zeker in onze tijd zijn er wel meer mensen die zoeken naar zin en verbinding. Zeker als ze dat van thuis uit niet hebben meegekregen. Als ze Jezus leren kennen of in de bijbel gaan lezen, is

dat vaak toch een eenzame weg. Het kan een ontdekking zijn dat er meer mensen op deze manier zoeken, dat er meer mensen zijn die in hun eigen leven willen uitvinden hoe zij God kunnen opsporen. De kerk is dan een platform waar deze mensen elkaar tegen kunnen komen. En ik zou ons toewensen dat we ook hierin naar elkaar omkijken.

Elk jaar worden volwassenen gedoopt en daarmee opgenomen in de katholieke kerk. Voor de persoon zelf vaak een hele stap. De kerkgangers die dan aanwezig zijn ervaren zo'n doop ook als een steuntje in de rug. En dat maakt ook hen weer enthousiast.

Blijven we op weg met elkaar, spoorzoekend naar waar Jezus in onze geloofsgemeenschappen te vinden is. Soms even voelbaar, tastbaar. Maar steeds op zijn aanwezigheid vertrouwend.

*Carla Berbée, past. werker*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,  
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22**

**Openingsstijd locatiesecretariaat:**

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten, tijdelijk  
ook gesloten op dinsdag.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

**Lokale Beheergroep:**

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie:** Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen  
naar redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia** of een andere  
reden vermelden wij graag de volgende  
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

**Kerkbijdrage:**

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie  
Enschede

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30  
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

**De Kajuit**

Open op maandag en op donderdag tussen  
9:00 en 11:00 uur. 053-4339906



## *De weg van alle zaad*

Hebt u dat ook wel eens meegemaakt? Ouderen die zich oprecht zorgen maken om de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Hoe zal de kerk er over tien jaar uitzien? Laten onze kinderen en kleinkinderen zich in met geloven? Lopen ze er warm voor? Ze doen toch goede dingen? Gelukkig wel. Mogen we meer verlangen? Meedoen, je mede verantwoordelijk voelen, de boel draaiende houden, actieve inzet, jouw steentje bijdragen, doen wat jij kunt, wat bij jou past. Als je niet meer zo mobiel bent, niet zo gemakkelijk meer kunt deelnemen aan activiteiten, vieringen en ontmoetingen gaan je gedachten hun eigen gang.. Noodgedwongen volg je de ontwikkelingen wat meer op een afstand, de twijfel kan toeslaan. Er is behoefte aan hoopvolle berichtgeving, ontmoeting en gesprek. Dan is het verrassend om te horen dat een leerling van de Stedelijke Mavo voor haar maatschappelijke stage elke zondag bij de Jozefkerk en in het parochiecentrum komt assisteren. Dat doet goed. Wij wensen Sofia veel succes bij haar activiteiten. Bijzonder is ook dat twee dames en twee heren zich hebben laten dopen en vormen op het hoogfeest van Pasen. Veel geluk toegewenst op je geloof en levensweg. Dat geldt ook voor de kinderen die gevormd zijn en voor de



eerste communiciekantjes. Het zijn positieve bewegingen van betrokkenheid, inslaan van nieuwe wegen. Nog niet zo lang geleden zaten we in de bijbel groep te puzzelen over de gelijkenis van het zaad, te lezen bij Lucas 8. Jezus gebruikt als goed verteller alledaagse herkenbare beelden. Dit keer het beeld van de zaaier en het zaad. Hij richt zich tot de menigte maar vooral tot zijn vriendenkring, de leerlingen die dagelijks met hem optrekken. Verstaan zij wat Jezus te zeggen heeft? Het zaad, Gods

woord, legt Jezus later uit, valt voor een deel op de weg, daar wordt het vertrapt, een ander deel valt op rotsachtige grond en kan geen wortel schieten, nog een ander deel valt tussen de distels en raakt verstikt, een ander deel tenslotte valt op goede grond en brengt honderdvoudig vrucht voort. Jezus sluit af met de zin: "Wie oren heeft om te horen, hij luistere."

Lies van Veldhoeven  
Namens de geloofsgemeenschap Noord

## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 9.30 uur op

**Zondag 6 mei**, 6e zondag van Pasen ( Joh 15,9-17)

Blijf leven als een echte vriend van Jezus

**Zondag 20 mei** Pinksteren ( Joh 15,19-23)

God geeft ons de Heilige Geest die ons helpt om te leven zoals Jezus dat gewild heeft.



Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek [louisemeulenbroek@hotmail.com](mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com)

## KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

**Op zaterdag 5 mei Thema: "Hemelvaart"**

Pasen tot Pinksteren zijn samen één groot feest van 50 dagen. Pinksteren is de vijftigste dag (Grieks: pentakosta). Met Hemelvaart gaat Jezus voorgoed naar de hemel. Hij heeft zijn leerlingen een helper, een trooster beloofd.

De opdracht van Jezus is om mensen over hun grote held Jezus te vertellen.

Daarbij krijgen ze een duwtje in de rug. Als een windvlaag wordt de heilige Geest als helper voelbaar. Ze voelen het vuur van binnen en zijn niet bang meer. Nu nog ontdekken hoe wijzelf die heilige Geest zouden kunnen ervaren.



is er weer Kinderclub van **10.30 – 12.00** uur in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Linda ([lindaterbraak@live.nl](mailto:lindaterbraak@live.nl)) of Begona ([bferpan@hotmail.com](mailto:bferpan@hotmail.com))

## Colofon

### H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB,  
telefoonnr.: 053- 431 59 04  
Email:  
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon:06-28 56 79 22**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl  
Gerrit Groothuis  
Eric Sanders  
Arturo Pérez Rivera  
Hetty Mulder

### Lokale Beheergroep:

Email:  
beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl  
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten  
Joop van der Woning, evenementen/activiteiten  
Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud  
Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:**Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv Jacobusparochie Enschede**

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18  
**Elke derde zondag van de maand:**  
kinderwoorddienst

**Openstelling Jacobuskerk:**  
Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.  
In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



## Zomertijd: Jacobuskerk weer open op zaterdag

Met ingang van 1 april is de Jacobuskerk weer wekelijks op zaterdag geopend voor bezoekers. Komt u binnen en laat u inspireren – voor een moment van stilte – om een kaars aan te steken voor uw dierbare – of om u door onze enthousiaste kerkgidsen te laten bijpraten over de geschiedenis, de bouwstijl en de kunstschaten van de Jacobuskerk.

De Jacobuskerk is op zaterdag geopend van 12 tot 5 uur.

## Angelusviering op 1e zaterdag van de maand

Op de eerste zaterdag van iedere maand is er om 12 uur een Angelus gebedsviering in de Jacobuskerk. Deze korte viering, die iedere maand een ander thema kent, biedt een moment van stilte en bezinning op de doorgaans drukke zaterdag. Hoort u het Angelus kleppen in de verte, loop dan de Jacobuskerk eens binnen en ervaar de intieme en ingetogen sfeer van deze gebedsviering. U bent van harte welkom!







## Op weg naar Pinksteren.....

Ik geloof in een Levenskracht  
die bomen hun bladeren geeft  
en bloemen hun kleuren.  
Ik geloof dat deze Kracht van leven  
mensen één voor één  
eigen taal en gezicht geeft.

Ik geloof in een Levensgeheim  
dat alles in beweging zet  
en steeds nieuwe wegen zoekt.  
Ik geloof dat dit Geheim van leven  
ook mensen beweegt,  
beweegt naar 't goede.

Ik geloof in een Levensadem  
die vogels hun lied geeft  
elk dier een eigen geluid.  
Ik geloof dat deze Adem van leven  
mensen woorden geeft  
om elkaar te verstaan.

Ik geloof in een Levensgeest  
die ongrijpbaar maar voelbaar is  
vandaag, morgen en daarna.  
Ik geloof dat deze Geest van leven  
groter is dan mensen  
en sterker dan de dood.

***De dagen lengen, de natuur ontwaakt, de vogels maken nesten en de pelgrims gaan weer op pad.....Inmiddels hebben zich alweer Caminogangers gemeld in de Jacobuskerk. Zij kregen het eerste stempel in hun paspoort en gingen vol hoop op pad. Vaya con Dios pelgrims!***

***We zien uit naar jullie verhalen!***



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

**Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22**

### Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

### Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

### Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz ( AriënsGEDachtenis)

06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

### Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

### Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18.

### De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 11.30 uur 06-587 09 781

### Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

### Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

### Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9:00-11:00 uur

### Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



## Samen in dienst van de armen

Op 11 maart was er in de St. Jankerk een gezamenlijke viering van de St. Jan en de Heilige Maria van de oosterse kerk, de Maronitische kerk ook wel Libanese kerk genoemd. Beide groepen kerkgangers maken gebruik van het zelfde kerkgebouw en het is mooi om ook samen de viering te beleven.

Deze dag ging 'SAMEN' heel ver.

Er gingen twee priesters vóór, Ben Engelbertink en Priester Miled. De laatste sprak naast het Arabisch, ook Duits, zo was hij voor een groot deel van de aanwezigen wél te verstaan. Twee lektoren lazen de lezingen, afwisselend in hun eigen taal. In deze viering werd de Latijnse rite gevolgd. We hadden een kerkboekje met Nederlands en Arabisch, zodat ieder, wanneer de taal in een voor hem vreemde taal gesproken werd, de tekst kon meelesen.

Drie misdienaars maakten er een feestelijke opkomst van. De twee koren zorgden voor een mooie muzikale omlijsting.

De viering begon met een lied over onze dromen. De (bijna) volle kerk, zong het uit volle borst mee.





## Project-Samen Zingen ter ere van Maria!

Net als vorig jaar organiseert het gemengd koor St.Jan-H.Michaël een kort project rondom een Mariaviering. Iedereen die van zingen houdt, ongeacht leeftijd, stemsoort en koorervaring, is van harte welkom!

De viering vindt plaats op **zondag 13 mei**; het is dan moederdag en tevens vond achttien jaar geleden op 13 mei de Vuurwerkramp plaats. Aan beiden zal dan ook enige aandacht worden geschonken.

Lezingen en overweging waren om en om, maar sommige gebeden werden gezamenlijk gebeden, ieder in zijn eigen taal; de geloofsbelijdenis, het 'Onze Vader'. Aan het slot zingen we over ons vertrouwen in de toekomst, een mooie afsluiting van deze bijzondere viering.

Bij de deur is er nog een collecte voor beide vastenprojecten en achter in de kerk is de koffie.

En het blijkt: Er is meer dan ons bindt dan dat ons scheidt. Het is goed om samen te vieren.

*Tiny Hannink*

Het project omvat enkele repetities en start op woensdagavond 18 april om 19.45u in de St.Jankerk aan de Haaksbergerstraat in Enschede.

Op het repertoire staan o.a. oude Marialiederen, een Twents Avé Maria, een meerstemmig Marialied, een Nederlandstalig Magnificat en enkele bekende Gregoriaanse gezangen.

Wilt u graag meedoen? U kunt zich opgeven bij Annie Berteler via tel. 053- 4317539 of stuur een mailtje naar [koorjanenmichaël@gmail.com](mailto:koorjanenmichaël@gmail.com)

We hopen op veel enthousiaste zangers!

Op **woensdag 28 maart j.l** was er een gezamenlijke maaltijd met alle communicanten in de parochiezaal van de Sint Jankerk.

De opkomst was groot en er waren veel kinderen met hun ouders. Er was allerlei heerlijk lekker eten gemaakt van salades tot aan warme hapjes.

Niet alleen werd er lekker samen gegeten maar de pastor heeft ook nog samen met de kinderen het brood uit/ - gedeeld en uitgelegd wat samen delen is, je hoeft niet veel te hebben om samen te delen.

Iedereen heeft zichtbaar genoten van al het heerlijke eten en het gezellige samenzijn.

Bedankt voor deze mooie gezamenlijke maaltijd en middag.



*Saskia Baldewsing*  
(Moeder van Declan)

## MEIMAAND – MARIAMAAND- ROZENKRANS

Op de **dinsdagavonden** om **19.00 uur** in de **maand mei** – de Mariamaand – bent u van harte welkom voor het bidden van de rozenkrans i.d. **St. Jozefkerk**.

We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de lichtende geheimen. We bidden tot Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, zijn Moeder, onze Moeder. In het bidden van de rozenkrans overwegen wij de rijkdom van het evangelie.

Een rozenkrans is een gebedsnoer in gebruik in de Katholieke Kerk en bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader en het Weesgegroet door de rozenkrans te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis. De rozenkrans dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat



een Weesgegroet wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet het, voor haar een kroon van rozen.

Er is een plechtige slotlof op **dinsdagavond 29 mei 19.00 uur in de St. Jozefkerk**. **Pastor Willy Rekveld zal voorgaan. We willen deze avond speciaal bidden voor de vrede op deze wereld.**

Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te luisteren, kortom aanwezig te zijn.

*De gebedsgroep pastoor van Ars*

## R.K. Erfgoed: Apostelenhof

In Nederland tijdens de industriële revolutie namen de sociale woningbouwcorporaties, waaronder de R.K. zuil het voortouw tot woningeenheden. De woningen van de R.K. zuil kregen vaak interessante namen zoals de Tiengeboden, 12 Apostelen, Bethlehem, Nieuw Jeruzalem, Klein Rome, etc. Zelf ken ik in Schiedam Zwart Nazareth, het zwart komt door de jeneverstokerijen. In Enschede had men een complex met de fraaie naam Apostelenhof. Deze afbeelding komt van dit complex. Te bewonderen in het AriënsZorgpalet in Noord.



*John Schiffler*

*Stichting Behoud Sint Josephkerk*



## **In memoriam Dora Schwager**

Op 13 maart jl. overleed, in de leeftijd van 88 jaar, Theodora Emilie (Dora) Schwager. Haar afscheidsdienst was op 20 maart jl. in de Kapel "Ariënsstaete". Aansluitend vond haar crematieplechtigheid plaats in crematorium "Enschede" te Usselo.

Gedurende vele jaren was Dora Schwager betrokken bij de Pauluskerk hier in onze stad. Hier voelde zij zich thuis, als lid van deze geloofsgemeenschap, maar ook vanuit haar grote geloof. Als Paulusgeloofsgemeenschap denken we dankbaar terug aan al die momenten, waarop zij – als kosteres – voor ons de deur open deed, die leidde naar de bovenkapel van deze kerk. In kleine kring konden we dan op vrijdagavond met elkaar bidden en vieren. Maar ook voor "Ariëns Katholieke Studenten" was zij dienstbaar en trouw, doordat zij ook voor hen de poort van de kapel ontsloot en alles voorbereidde voor de internationale Mis, waar we in 2011 mee begonnen zijn. Ik ben er niet helemaal zeker van, of zij ook de taal, waarin wij deze Mis vierden – het Engels – verstond. Maar

denkend aan het Pinksterwonder en de universele betekenis van de Eucharistie, mogen we toch wel zeggen, dat Dora in Gods Geest met ons verbonden, deelde in de vreugde van dit sacrament, dat hoogtepunt en bron is van ons katholieke geloof. Zij putte kracht en moed uit haar regelmatig gebed bij het Allerheiligste. Samen met andere leden van de gebedsgroep, bad zij daar voor allen, die haar lief en dierbaar waren; voor onze geloofsgemeenschap; voor de noden van deze wereld en ook voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. Juist door haar eenvoud en bescheidenheid, is zij van grote betekenis geweest, ook in onze parochie. Hiervoor zijn wij haar als Katholiek Enschede, veel dank verschuldigd. Als kosteres heeft zij heel wat deuren geopend. Dat nu ook voor haar de poort van de hemel ontsloten mag worden. Dat zij rustte in de vrede van de Verrezen Heer!

*Pastoor André Monninkhof*





## Oud koster Herman Maathuis van de Mariakerk overleden.

Samen met een paar collega's was hij een belangrijke sleutelfiguur in alle praktische aangelegenheden die wij in de Mariakerk tegenkwamen. Uiteraard is het openen en sluiten van de kerk een taak van de koster. Maar als koster heb je een veel uitgebreidere, verantwoordelijke taak. Denk hierbij eens aan de kachel van de kerk, de lampen, de kaarsen, de klokken, de gewaden, aankleding van de kerk, schoonhouden van de kerk en de omgeving, klaarleggen van boekjes, klaarleggen van

benodigdheden voor week-, weekend-, rouw-, trouw-, doop vieringen, het plaatsen van de kerststal en adventskrans. En dat is het werk wat 'zichtbaar' is. Maar ook het onzichtbare werk zoals, bestellen hosties, bestellen kaarsen, collectegeld wegbrengen, op peil houden van de olievoorraad, zorgen voor palmtakjes, koperpoetsen etc. waren ook bezigheden die Herman als koster uitvoerde. Er was eigenlijk geen gebeurtenis in onze Mariakerk, waar Herman niet bij betrokken was. Als blijk van waardering heeft hij hiervoor ook een pauselijke onderscheiding gekregen. En niet zomaar een.

Maar de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice  
Het is het hoogste ereteken dat een leek kan ontvangen van de Paus voor zijn of haar inzet binnen de katholieke kerk

Al dit werk was natuurlijk niet gelukt zonder de medewerking van Lies. Zijn vrouw die ook als vrijwilligster werkzaam was binnen de parochie en die in 2016 Herman is voorgedaan naar de hemelse vader. Voor al het werk namens de hele parochie: Herman en Lies nogmaals hartelijke dank.



# KRONIEK



## OVERLEDENEN:

### **St. Jozefkerk:**

- 26 februari 2018 Nicolaas Noom, 86 jr. w/v P.M. Noom-de Jong.  
08 maart 2018 Bernardus Herman Wilhelmus (Bennie) Wiggers, 81 jr. w/v Mieke Beckers.  
14 maart 2018 Albert Smit, 57 jr. e/v Esther Maria Johanna Smit-Diekmann.  
27 maart 2018 Johanna Hendrika Aleida (Jo) Bonte-Oolderink, 80 jr. w/v Hendrikus Antonius Maria Bonte.

### **H. Jacobuskerk:**

- 02 maart 2018 Theodorus Adrianus Maria (Theo) Klijn, 70 jr. e/v Maria Klijn-Bruins.  
10 maart 2018 Antonius Maria (Ton) Bottenberg, 79 jr. e/v Hermina Regina Maria (Rita) Bottenberg-Greve.  
18 maart 2018 Leonardus Johannes (Leo) Albersnagel, 81 jr. e/v Dora Albersnagel-Kamphuis.  
21 maart 2018 Francisca Maria Gerharda (Francis) Schothuis, 79 jr.

### **St. Jankerk:**

- 01 maart 2018 Rien Peterse, 86 jr. w/v Mevr. Scharenborg.  
05 maart 2018 Manuel Calvino Suarez, 76 jr. e/v Angela Calvino Suarez-Alsonsa Fraga  
06 maart 2018 Robert ter Brugge, 59 jr. e/v Mevr. Retno Dwiastuti.  
08 maart 2018 Katharina (Käthe) Herik-Fleer, 93 jr. w/v Bernardus Johannes Herik.  
08 maart 2018 Catharina Anna Josepha (Toos) van Rijnsoever-de Wit, 82 jr. w/v Wilhelmus Cornelis Maria van Rijnsoever.  
22 maart 2018 Theodora Hendrika (Rieki) Hietbrink-Scholten, 94 jr. w/v Johan Hietbrink.  
22 maart 2018 Hendrikus Johannes Maria |(Henny) Bevers, 71 jr. e/v Euphemia Anna Maria Bevers-Alberink.

### **Anders:**

- 05 maart 2018 Herman Maathuis, 89 jr. w/v Lies Maathuis.  
13 maart 2018 Dora Schwager, 88 jr.

## DOPELINGEN;

- 04 maart 2018 *Xivellya de la Cruz*, geb. 14 augustus 2017, d/v Stefan van der Sluis en Sjhary de la Cruz. In St. Jozefkerk.  
18 maart 2018 *Novalie Rikhof*, geb. 25 oktober 2016, d/v Marc Rikhof en Maurien Rikhof-ten Vergert. In H. Jacobuskerk.  
01 april 2018 *Zoë Amadea Oude Voshaar*, geb. 20 juni 2017, d/v Martijn Oude Voshaar en Mary Ann Balatbat. In St. Jankerk.

## TOEGETREDEN TOT DE RK KERK (*In de St. Jozefkerk*)

- 31 maart 2018 Malou Adriënne Nab. Gedoopt en gevormd.  
31 maart 2018 Mandy Rosa Naafs. Gedoopt en gevormd.  
01 april 2018 Willem Teunis Boelens. Gevormd.  
01 april 2018 Martijn Noorlag. Gevormd.



# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 21/22 april 4e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur T. van Balen	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur P. van Blijswijk	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur A. Monnikhof
	Schola	All Together	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 28/29 april 5e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur H. Kronenberg	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur C. Berbée	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur T. Korterik
	Ariënskoor	Zanggroep St. Joseph	Mariakoор
Zondag 5/6 mei 6e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Internationale viering Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan  Vocal Moments



## Even Voorstellen

Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben een in het Overijsselse Hengelo geboren en getogen seminarist van het Aartsbisdom Utrecht en voor roepingenzondag zal ik getuigenis komen geven van mijn roeping tot het priesterschap. Inmiddels ben ik vijf jaar seminarist maar voordat ik definitief de keuze maakte om met de priesteropleiding te beginnen heb ik de studie

rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden met succes afgerond. Na mijn afstuderen heb ik deelgenomen aan een bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Tijdens deze bedevaart heb ik bij de grot, waar Maria aan Bernadette verscheen, een moment beleefd waarop ik mij sterk verbonden voelde met God. Door deze gebeurtenis voelde ik mij geroepen tot het priesterschap. Toch ben ik niet direct ingegaan op deze roeping maar heb ik eerst gewerkt als jurist. Hoewel ik dit werk met veel plezier deed bleef het verlangen naar het priesterschap. Toen ik in deze periode de volgende woorden van een priester hoorde die ook later in zijn leven aan de priesteropleiding begon: "Als ik nu op de automatische piloot doorga, dan komt het allemaal ogenschijnlijk in orde. Maar ben ik zelf dan wel gelukkig?" herkende ik dit ook in mijzelf en vielen voor mij alle puzzelstukjes op hun plaats. De volledige getuigenis zal ik geven op zaterdag 21 april tijdens de Eucharistieviering van 19:00 uur in de St. Jankerk te Enschede en op zondag 22 april tijdens de Eucharistieviering van 9:30 uur in de St. Pancratiuskerk te Haaksbergen.





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag	Eucharistieviering Donderdag 09.30 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk		
	Ariënskoor		
Weekend 12/13 mei 7e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. Peters
	Mariakoor	Samenzang	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Zondag 20 mei Eerste Pinksterdag	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Internat. viering + kinderwoordd. Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus  Ariënskoor
Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag	Eucharistieviering Maandag 09.30 uur J. Kortstee  Samenzang		

**De Mei maand is Maria maand. Daarom wordt er op Donderdag 10 Mei en Donderdag 24 Mei om 19.00 uur een Rozenkrans gebed gehouden in de Jacobuskerk. De Internationale Jongeren in de Jacobuskerk zullen dit gebed gaan leiden. Iedereen is van Harte Welkom.**

## LEZINGEN BIJ DE ZONDAG

### 22 april

Vierde zondag van Pasen  
Handelingen 4,8-12  
1 Johannes 3,1-2  
Johannes 10,11-18

### 29 april

Vijfde zondag van Pasen  
Handelingen 9,26-31  
1 Johannes 3,18-24  
Johannes 15,1-8

### 6 mei

Zesde zondag van Pasen  
Handelingen  
10,25-26.34-35.44-48  
1 Johannes 4,7-10  
Johannes 15,9-17

### 10 mei

Hemelvaart van de Heer  
Handelingen 1,1-11  
Efeziërs 4,1-13 of: 4,1-7.11-13  
Marcus 16,15-20

### 13 mei

Zevende zondag van Pasen  
Handelingen 1,15-17.20a.  
20c-26  
1 Johannes 4,11-16  
Johannes 17,11b-19

### 20 mei

Pinksteren  
Handelingen 2,1-11  
Galaten 5,16-25  
Johannes 15,26-27; 16,12-15

### 27 mei

H. Drie-eenheid. Zondag na  
Pinksteren  
Deuteronomium  
4,32-34.39-40  
Romeinen 8,14-17  
Matteüs 28,16-20



## Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	woord-communieviering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	(voorlopig gesloten ivm schade)
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand (in augustus géén viering)	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Broekheurne-Ring 1050	Elke zondag	10.00 uur
----------------------------------	-------------	-----------

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand in de kapel	12.00 uur Spaanse viering



## Gesprekken over pastorale doelen (vervolg)

Beste parochianen,

8 Maart jongstleden heeft tussen pastoraal team, leden van pastoraat- en beheergroepen én vertegenwoordigers van de drie parochiebesturen van Zuidoost Twente een vervolgesprek plaatsgevonden over de pastorale doelen voor de komende drie jaren. We hebben elkaar gevonden, in de visie dat het pastoraat als hoog doel heeft om met elkaar aan het Rijk van God te bouwen.

Dat gebeurt allereerst in de ontmoeting: in de ontmoeting met God én in de ontmoeting van mensen met elkaar. Pastoraat wordt daarbij steeds meer een zaak van parochianen, dóór parochianen, vóór parochianen. We zoeken naar meer onderlinge verbondenheid. We vinden het noodzakelijk dat we met elkaar vaker het geloofsgesprek aangaan en verdieping zoeken. Daarbij willen we niet geïsoleerd in

de wereld om ons heen staan. We willen aansluiten bij wat mensen bezighoudt en zo dichtbij de mensen zelf blijven. Per parochie en/of gemeenschap gaan we deze visie de komende tijd uitwerken in concrete doelstellingen. In het gesprek in de Enschedese parochie werd bijvoorbeeld geconstateerd, dat er eigenlijk heel veel gebeurt, maar dat weinig mensen dit maar weten. Komend seizoen willen we daarom werken aan een betere pr en communicatie. In de Franciscusparochie zal in eerste instantie aandacht uitgaan naar de ontmoeting (koffie drinken) rond vieringen. In Maria Vlucht zal men vanuit het project van de Eerste heilige Communie heel concreet proberen contacten met ouders uit te bouwen. Wordt vervolgd...

*Namens het pastoraal team,  
pastoraal werker Frank de Heus*

## Gesprekken over invulling liturgie (vervolg)

Beste parochianen,

Onlangs zijn er door het pastoraal team knopen doorgehakt over het liturgisch rooster vanaf 1 juli. Dit na advisering door pastoraats- en beheergroepen en parochiebesturen in Zuidoost Twente. We hebben daarbij gekeken naar voorgangers, plaatselijke omstandigheden, bezoekersaantallen, maar ook naar een mogelijke toekomstige verdeling van vieringen over Zuidoost Twente. Aan het bisdom zijn twee vragen toegestuurd. Allereerst of we het überhaupt zonder eucharistisch centrum zouden mogen stellen. Als dat niet kan, dan willen we voorlopig de Jozefkerk in Enschede als eucharistisch centrum behouden. De Pancratiuskerk in Haaksbergen en de Heilige Maria Geboortekerk in Losser willen we terug laten keren naar hun vroegere status van parochiekerk. Het is de enige manier om ook elders in dorpen of stadswijken in het weekend nog af en toe eucharistie te kunnen vieren. Dat zal nog maar één, hooguit twee keer in de maand zijn. Buurse, Glanerbrug en Overdinkel gaan terug naar twee vieringen in de maand. Bij

bijzondere gebeurtenissen of voor bijzondere doelgroepen kan daar een aantal keren per jaar nog een extra viering bij komen. Ook de Jacobuskerk te Enschede en de Bonifatiuskerk te Haaksbergen, gaan terug naar twee, zij het eucharistische vieringen. In de Jacobuskerk zal dit telkens een internationale viering zijn. Eventueel kan er nog een derde viering voor een bijzondere doelgroep bijkomen, als daar voldoende draagkracht voor is. De Jacobuskerk heeft de status van Stadskerk naast de twee andere kerken in Enschede. De overige kerken houden elk weekend een viering. De vieringen zullen met name worden voorgedaan door pastores uit het pastoraal team, parochianen die opgeleid zijn tot voorganger en af en toe een emeritus-pastor. Zo hopen we in al onze dorpen met regelmaat in het weekend in de eigen gemeenschap te kunnen blijven vieren. We wachten nu eerst het antwoord van het bisdom op onze vragen af. Als we meer weten, zullen we het u laten weten.

*Namens het pastoraal team,  
pastoraal werker Frank de Heus*



## 25 JAAR PRESENT

Het Oecumenisch Citypastoraat is **25 jaar present** in het hart van de stad Enschede.  
Dat vieren we natuurlijk!

Daarom nodigen we u hartelijk uit om een avond samen te zijn en heerlijk te lachen. Kees Posthumus zal voor ons zijn programma 'De Bijbel in een uur' spelen. Het zal een kostelijke avond worden. Na de voorstelling heffen we het glas op de ontmoeting en op het Citypastoraat.

Komt allen!

*25 jaar OCP vieren we op donderdag 19 april  
Plaats: de Ontmoetingskerk, Varviksingel/dr  
Wagenaarstraat Enschede  
Aanvang: 19.30uur*

# OECUMENE

## Gespreksgroep OGH Bezinning

In gesprek over de betekenis van geloof in ons persoonlijk leven aan de hand van verschillende werkvormen die daar uitdrukking aan kunnen geven.

In de vorige OGH Nieuwsbrief al aangekondigd. Maar helaas kon het geen doorgang vinden omdat er te weinig aanmeldingen waren voor de donderdagavond.

Omdat ik van verschillende mensen heb gehoord dat ze toch graag mee hadden willen doen, heb ik een andere vorm bedacht. Geen vier avonden, maar een bezinningsdag bij ons op de boerderij aan de Huttendijk 4 te Rekken op zaterdag 2 juni 2018 van 10.00 – 15.30 uur.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Welkom met koffie/thee  
Bezinning en Gesprek  
Lunch met soep en broodjes  
Bezinning en Gesprek  
Pauze met Koffie/thee  
Afsluiting

Maximum deelnemers: 15 personen.  
Bij veel animo wordt er een tweede zaterdag gepland!

Wanneer duidelijk is wie allemaal deelnemen wordt vervoer onderling geregeld vanaf Enschede naar Rekken.

Opgeven bij: Gerrie Slütter-Peterkamp  
blauwepauw@hotmail.com, 06-20918162  
of bij één van de raadsleden van de OGH.





## Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

Ook dit jaar gaan we weer naar Banneux. Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. Nu hoor ik u al zeggen: maar dat is niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik zeggen: het is goed om nu mee te gaan. Dit is juist wel iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen, brancardiërs en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hoeft niet te sjouwen met uw koffer. Indien u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. En dat alles voor een prijs van €305, =.

U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld. Als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirkje.

In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg die Maria wees aan Mariette Beco en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.

Wij gaan van **25 t/m 29 mei**, maar ook van **31 augustus t/m 4 september**. Er zijn mensen die elk jaar meegaan. Ook zij nodigen u van harte uit.

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij de plaatselijke propagandist:

**Ans Olde Theussink**  
**Deurningerstraat 21 7561 RN**  
**Deurningen tel: 074 -7370100**

Of

**mobiel nr. 06 274 08 273**

Of bij de secr. Van Banneux comité Bert Elferink Deurningerstraat 21 7561 RN Deurningen tel: 074-7370100.

**De tweedaagse bedevaart is op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018.**

voor deze bedevaart bedragen de kosten met 2 personen op 1 kamer: € 140,00 p.p., Wilt u een kamer alleen dan kost het € 160,00 per persoon.

Een annuleringsverzekering is mogelijk, kosten 2 persoonskamer € 9,00 en voor eenpersoonskamer € 10,65.

Het overnachtingshotel Schaepkens van St.Fijt Valkenburg. Bezoek aan Mariagrot. De schnitzel op de terugreis met koffie en brood kost € 10,00 p.p.

Ook hier opgave en of inlichtingen: bij de plaatselijke propagandist.

**Ans Olde Theussink**  
**Deurningerstraat 21 7561 RN**  
**Deurningen tel: 074 -7370100**

Of

**mobiel nr. 06 274 08 273**



## Chrismamis Apeldoorn

Ieder jaar op woensdag in de Goede week vindt in Apeldoorn, in de OLV kerk de Chrismamis plaats. Enkele parochianen van de Jacobus parochie Enschede waren hierbij aanwezig. Evenals vele parochianen uit parochies uit het hele bisdom. Tijdens deze Eucharistie viering worden de olien gezegend en het Chrisma gewijd voor heel ons bisdom. De viering begint met een mooie processie, veel priesters uit het aartsbisdom lopen hier in mee, evenals het acolieten corps Pius X, Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn, priester studenten, de hulp bisschoppen van het Aartsbisdom, en Kardinaal Eijk. Ook was emeritus-aartsbisschop Simonis aanwezig. Na de overweging vond de hernieuwing van de wijdingsbeloften van de priesters plaats, en vervolgens de zegening van de olien en de wijding van het Chrisma.

De gezegende olien worden gebruikt bij het sacrament van de ziekenzalving en bij

de voorbereiding van de volwassenen op hun opname in de kerk door het H Doopsel. Zij kunnen in de veertigdagen tijd worden gezalfd met de olie voor de geloofs leerlingen, om in de kracht van Gods Geest zich goed voor te bereiden op hun doopsel. Het Chrisma is van de 3 olien de belangrijkste. Het Chrisma wordt gebruikt voor de zalving bij het H Doopsel, het H Vormsel, de priester en bisschopswijding, bij de consecratie van kerken en bij de wijding van een altaar. De naam Chrisma komt van Christus. Christus betekend gezalfde, door deze zalving wordt iemand op een bijzondere wijze met Jezus Christus, Gods gezalfde verbonden. Bij het Chrisma wordt een geurend balsem toegevoegd, in ons bisdom cipres, rozemarijn en geranium.

Na afloop van deze mooie viering konden de aanwezige parochianen de heilige olien en het Chrisma mee nemen naar hun kerken.

*Eric Sanders, pastoraatgroep Jacobuskerk*



Op de foto vnlr:  
Pastoraal werker Frank de Heus, Elisa Ciffa en Nicola Liberati,  
Linneker Fabricio de Sousa en Suelen Assis, Alex King en Daniela Donoso.

De afgelopen weken hebben drie stellen deelgenomen aan de internationale huwelijksvoorbereiding. Deze is georganiseerd door de samenwerkende parochies Maria Vlucht, St. Jozef en Franciscus van Assis. (RK Zuidoosttwente). Een van aanstaande bruidsparen gaat trouwen in de Jozefkerk in Enschede, de andere stellen trouwen in een van de thuislanden van de aanstaande echtelieden. (Equador en Italie). Wij danken hen hartelijk voor hun inspirerende deelname en wensen hen een mooie huwelijksdag en een gezegende toekomst.



## -“Tot later”

De laatste weken (januari/februari tot begin maart) waren er in ons werkgebied RK Zuid Oost Twente (Losser-Enschede-Haaksbergen) veel uitvaarten. Pastoraal ben ik (en zijn wij als pastoraal team en als parochiële uitvaartvoorgangers) bij heel wat mensen binnen geweest. Uiteraard deelden we in het verdriet van hun naasten om het verlies van een geliefd en dierbaar persoon. Maar we mochten ook heel bijzondere verhalen horen over het leven van ‘buitengewone’ mensen: over hen zelf, en over wat zij voor hun gezin, familie en vele anderen mochten betekenen. Veel uitvaarten betekent ook de nodige ‘bedieningen’. Zo was ik in het ziekenhuis bij een mevrouw. Zij was nog helder van geest. Maar zij en haar kinderen wisten, dat ze zou gaan sterven. Heel bewust wilde ze nog het sacrament van de zieken ontvangen. In een kring staand rondom haar bed lazen we uit de Heilige Schrift, we baden, en we vertrouwden haar leven toe aan de goede God. Heel ontroerend was het eigen gebaar van haar kinderen en andere aanwezigen na de handoplegging. Voor

ieder had ze een goed woord. En tot hen zei ze woorden, die ik niet snel zal vergeten: “tot later”. Hiermee doelde ze niet op een spoedig weerzien; maar op een ontmoeting in het andere leven, in het hiernamaals. Ik moet U zeggen, dat ik zo’n groot geloof in het eeuwig leven zelden zo gezien heb. Dit heb ik haar en de kinderen ook gezegd. Ik vind het werkelijk verbluffend en ook heel mooi om te horen, dat iemand, in zo’n situatie, zo’n groot vertrouwen kan hebben in wat zal volgen voorbij de grenzen van de dood.

In deze tijd van voorbereiding op Pasen staan we uitgebreid stil bij lijden en sterven. In deze wereld en soms ook in ons eigen leven is er een hoop narigheid en ellende. Maar woorden als van deze mevrouw: “tot later”, kunnen ons verheffen uit de weerbarstige realiteit, waarin we ons bevinden. Ze geven ons een glimp van eeuwig heil en leven bij God.

Daarom hoop ik, dat deze woorden ook ons kracht en moed mogen geven, wat er ook gebeurt.

“Tot later”.

*Pastoor André Monninkhof*

## Jongeren helpen de kledingactie

Dat er op zaterdag 7 april veel kleding zou binnenkomen zagen we wel aankomen. Er was al een oproep in de pelgrim geplaatst om hulp. Twee potige kerels meldden zich aan en dat bleek nodig... 159 zakken met kleding werden er aangeboden, dat is ruim 800 kilogram!

Toen de vrachtwagen het terrein voor de kerk opreed, kwam er hulp uit een onverwachte hoek. De kinderen die voorbereid worden op de eerste Heilige Communie van de kerk van Maria Koningin van de Oosterse Kerk (ook wel bekend als de Libanese kerk) kwamen juist uit de kerk. Enthousiast wierpen ze zich op de grote hoeveelheid zakken. Beduusd stonden de volwassenen er even bij.

Dat was goede hulp. In een mum van tijd was de vrachtwagen geladen.

Lourd Makdessemossa maakte onderstaande foto.



Alle gulle gevers hartelijk dank  
Sam's kledingactie Mensen in Nood.



## André Monninkhof, onze pastoor “Wat wist nou, advekoat of pestoor”

In 2010 werd André Monninkhof benoemd als pastoor in Enschede. Dat was een verrassing. Zo dicht in de buurt van zijn geboortegrond in De Lutte. Hij ging wonen in de pastorie op de Oude Markt en volgde daar pastoor Jan Kortstee op. Het was een bijzonder jaar voor Enschede want in 2010 werd FC Twente kampioen. De feestelijkheden op de Oude Markt maakten indruk op de voetballiefhebber die hij van jongs af aan is.

Een paar jaar later volgde de samenwerking met de parochies Maria Vlucht, waartoe Lonneker behoort en St. Franciscus in Haaksbergen en Buurse. Van alle drie deze fusie-parochies is André Monninkhof nu pastoor. Inmiddels zijn er voor het grote gebied van heel Enschede, Haaksbergen, Buurse, Losser, Overdinkel, Glanerbrug en Lonneker nog slechts vijf pastores beschikbaar. Twee priesters en drie pastoraal werkers. Gelukkig kan nog een beroep worden gedaan op een aantal emeriti priesters en paters. Voor de toekomst voorziet de pastoor dat de parochianen steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen geloofsgemeenschap. Dat is ook nu al het geval.

### Boeskoolmänneke

De familienaam Monninkhof kwam 200 jaar geleden al voor in De Lutte. Daar stond, in de buurt van het huidige Kruisselt, een boerderij met die naam, waarvan de bewoners pacht moesten betalen aan het klooster te Werden. André Monninkhof werd enige kilometers daarvandaan in 1961 geboren aan de Duivelsdijk in Zuid-Berghuizen. Zoals hij zelf zegt is hij een Boeskoolmänneke, want Zuid Berghuizen – ooit gemeente Losser – was in 1953 geannexeerd door Oldenzaal. Hij ging naar de Bernardusschool waar hij een goede leerling bleek. Vervolgens ging hij naar het gymnasium van het Carmellyceum. De alfavakken en met name Grieks en Latijn boeiden hem het meest, maar hij koos als



bijvak toch wiskunde en was er trots op dat hij daarvoor een 6 haalde op zijn eindexamen.

### Advocaat

Geloof en kerk interesseerden hem van jongs af aan. Op jeugdige leeftijd was hij al een trouwe kerkganger. Hij werd met name geïnspireerd door kapelaan Flip Huitink. Ook luisterde hij graag naar pastoor Hartman, vooral als die preekte over roepingen. Toch besloot hij na het gymnasium Rechten te gaan studeren. Voor rechtszaken had hij al heel lang grote belangstelling en hij volgde in de Twentse Courant ook trouw alle rechtbankverslagen. Hij koos voor de sociaal rechtelijke vakken als ontslagrecht, consumentenrecht, arbeidsrecht, huurrecht en strafrecht. “Voor BV’s en NV’s had ik geen belangstelling. De mensen die daarmee te maken krijgen redden zich wel. Ik wilde me richten op de kleine mensen. Het prachtige kerklied: Voor kleine mensen is hij bereikbaar, naar psalm 72, is heel belangrijk voor mij”.

Toen hij afgestudeerd was, werd het hem, maar ook zijn vader duidelijk dat het priesterambt sterk aan hem bleef trekken. Wat wist nou, advekoat of pestoor, vroeg zijn vader hem. Wat wil je nou.....

Maar eerst kwam de dienstplicht. Daarna, in 1986, begon hij met 13 studenten in het Ariënsconvict aan een studie theologie. Van die 13 studenten is de helft overgebleven, de anderen hebben tenslotte toch een andere weg gekozen. Hij kwam op dezelfde avond in het Ariënsconvict aan als Ronald Cornelissen, de huidige vicaris. Samen met Theo Munsterhuis, die nu pastoor is van Denekamp en Bert van der Wal, die als priester in Sappemeer werkt,





vormen zij een vriendengroep die al 27 keer samen op vakantie is geweest. Altijd in Europa, als je de reizen naar Turkije en Israel niet meerekent.

Hij studeerde tot 1994 en werd tot priester gewijd. In 1994 werd hij benoemd in Breukelen waar hij ruim vijf jaar bleef. In die periode viel het begin van de samenwerking met de parochie Maarssen. Rond de eeuwwisseling vertrok hij naar de parochie Ulft-Varsselder-Azewijn. Hij maakte er zijn 12½ jarig priesterjubileum mee maar hij kreeg daar ook darmkanker. Gelukkig sloeg de behandeling aan en hij genas.



*in gebed verzonken*

Al 30 jaar is André Monninkhof scheidsrechter bij het amateur voetbal. Zijn vader nam hem mee naar het voetbalveld. Natuurlijk voetbalde hij er, maar hij had meer belangstelling voor de scheidsrechter en de beslissingen die deze moest nemen. Maar bij de club Berghuizen heeft hij de elftallen van de E-6jes tot en met de A3 doorlopen.

Het scheidsrechterswerk is voor André pure ontspanning. Wekelijks krijgt hij een bericht van de KNVB met de plek waar hij moet fluiten, maximaal 60 kilometer verwijderd van Enschede.

### **Ziekenzalving**

Het bedienen van de sacramenten is voor André de belangrijkste van zijn taken als priester. "Het is bron en hoogtepunt van ons



*Bij het altaar in de Enschedese Jacobuskerk*

geloof", meent hij. Als voorbeeld noemt hij de troostende en rustgevende werking die er uit gaat het de ziekenzalving. "Het raakt de existentie van het bestaan. Ook voor degenen die alleen verder moeten. Ik nodig mensen vaak uit om met mij aan de zieke de hand op te leggen en ik probeer er voor hen te zijn als ze verder willen praten. Op die manier ervaar ik Gods nabijheid en hoop dat dat ook door de andere aanwezigen zo wordt gevoeld. Ik voel me dan een soort ambassadeur van Onze Lieve Heer".

Over de steeds weer oplaaiende vragen en gesprekken over seksueel misbruik door priesters van meestal jonge slachtoffers zegt hij dat het een zwarte bladzijde is en dat het vertrouwen in de kerk en zijn dienaren daardoor een enorme schade heeft opgelopen. Hij is blij met de nieuwe paus die zegt: Ga naar buiten, zoek de zwervers op, ga naar de steden en de dorpen, ga naar de mensen toe. "Dat is mij uit het hart gegrepen".

Pastoor André Monninkhof vindt het prettig om in Lonneker te komen. Hij heeft daar naast gewone vieringen al een aantal uitvaarten en bijzondere vieringen meegemaakt als voorganger, zoals Palmzondag en het Oogstdankfeest. Hij gelooft dat men in Lonneker bezig is om het beste uit de geloofsgemeenschap te halen en dat men vertrouwen heeft in de eigen mogelijkheden. In Lonneker houdt men van een goed gevuld glas, het glas is daar eerder half vol dan half leeg, zegt hij lachend.

**Eerder gepubliceerd in Geloven in Lonneker, maart 2018.**

**Geschreven door Berend Kok, foto's van Gerard Graave.**

## Filmavond in de Roef

*-Was er een filmavond in de Roef?*

Ja, op maandag 19 maart.

*-Waar ging die film dan over.*

Ik wil het wel kort vertellen, maar eigenlijk had je moeten komen, dan kon je het zelf zien.

Het ging over een jongen die ervoor koos om een eind aan zijn leven te maken.

En zijn vriend liep met een schuld gevoel omdat hij de laatste jaren geen contact meer had gezocht met die jongen.

*-Dat is heftig.*

Ja dat was het ook.

Het ging er ook over of wij zelf weleens iemand veroordeelden zonder dat we wisten wie die persoon precies was.

Heel wat om over na te denken dus.

*-Jazeker. Is er wel vaker zo'n film avond. En welke mensen komen er dan?*

Carina Meijer en Erna Perik verzorgen zo'n 2 x per jaar zo'n avond.

Zij kiezen altijd een film met een boodschap of een waar gebeurd verhaal.

19 maart waren er 11 personen, voornamelijk vanuit de Ariëns en St. Jan- H. Michaël lokatie. Maar iedereen is welkom. Je kunt zo binnen lopen en wordt hartelijk welkom geheten door de dames.

Om de prijs hoeft je het niet te laten, ze vragen € 1,50 daarvoor krijg je een kopje koffie, en een glas drinken met een stukje kaas of worst. Heel gezellig dus.

De volgende filmavond hebben ze gepland begin oktober. Dus houdt de Pelgrim in de gaten en kom gewoon kijken, en naderhand gezellig even napraten.

Ik vond het een leuke avond en ga dan zeker weer. Complimenten Erna en Carina, ga zo door

*José Heitbrink*

## Dauwtrappersviering te Hertme Hemelvaartsdag 10 mei 2018

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis.

Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het parochiekoor van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten.

Wij heten u van harte welkom.

*Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme*



# goed om te weten...

## DE TWENTSE FUCHSIACLUB.

De Fuchsia club Twente organiseert op **zaterdag 12 mei van 10,00 tot 13.00 uur**

de traditionele stekken-dag bij de Mariakerk aan de Deurningerstraat 212 in Enschede.

Er worden voordelige stekken van fuchsia's en meststoffen aangeboden. Voor al uw vragen over verzorging van deze mooie planten adviseren u onze vakmensen.

► **Bij slecht weer in: 'De Kajuit'.**



Wist u dat u het hele jaar kleding kunt afgeven bij het depot voor Sam's Kledingactie bij de Wonne in Glanerbrug, Past. Meijerstraat 3?

De **Koninklijke Enschedese Burger Harmonie (KEBH)** slaat een nieuwe weg in op het gebied van de muzikale leiding en koers. Per direct is Jos Pijnappel chef-dirigent van het groot orkest van de KEBH.

De kernactiviteit van de KEBH vindt plaats op donderdagavond, de repetities. Jos zal hierin een prominente rol vervullen als operationeel dirigent. Maar hij geeft het orkest ook de ruimte om kennis van vakspecialisten op te halen. Dit zal gebeuren in de vorm van diverse gastdirecties van dirigenten met specifieke kennis en ervaring die nodig zijn voor een volgende productie.

Wil je meedoen kom dan gewoon een keer langs op donderdagavond om 19.30 uur bij het Bonhoeffer College aan de van der Waalslaan in Enschede. Een kop koffie of thee staat altijd klaar.

Alle grote verhalen beginnen met een klein verhaal. En vrijwel alle wereldconflicten vanuit teleurstelling of pijn. Nu de spanningen tussen de westerse en de Arabische wereld, tussen de Islam, het Jodendom en het Christendom steeds vaker oplopen, nemen het Noord Nederlands Toneel (NNT), Club Guy & Roni en Askol Schönbergs K[h]AOS de theaterbezoeker mee naar hoe het allemaal begon: een vader die niet weet hoe hij zijn vaderliefde moet tonen en twee broers die uit elkaar worden gedreven. Het verhaal van Abraham, gespeeld door Jack Wouterse. Regisseur Guy Weizman brengt met deze voorstelling grote, religieuze en maatschappelijke conflicten terug tot menselijke verhalen over liefde, spijt, jaloezie en pijn.

**Op 17 mei 2018 in Wilminktheater Enschede**



## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
Lidiana Wissink  
Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 5 - 2018

woensdag 25 april 2018  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 17 mei 2018



**Ziek? Of gaat u  
verhuizen?**  
Laat het even weten aan  
het Parochieel  
Dienstencentrum  
(zie pagina 3)

### Bestuur R.K. Parochie

#### St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof  
André Amelink, (bouw) tech-  
nische zaken  
Carina Adduci, secretaris

### De Maristen

Hogelandsingel 41,  
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

### Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

### Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'  
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.  
[www.sensor.nl/oostnederland](http://www.sensor.nl/oostnederland)

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres [caritas@katholiekenschede.nl](mailto:caritas@katholiekenschede.nl).

Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54

bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.



# Altijd al naar het Heilig Land gewild? Dan is dit je kans!

8-daagse bedevaarten

Speciale zorgreis

10-daagse bedevaarten met o.a. ook Petra en Nebo

VNB sponsorfietsstocht



Reis in november naar het Heilig land en schrijf geschiedenis tijdens de eerste Nederlandse dagen. Treed in de voetsporen van Jezus en bezoek onder andere het Meer van Galilea, de Dode Zee, Jeruzalem en Bethlehem.

Beleef samen met honderden pelgrims de Nederlandse Dagen in het Heilig Land

Ga naar [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl) of bel 073 681 81 11

reizen met VNB is betekenisvol gastgeven



Korte Hengelosestraat 27  
7511 JA Enschede  
053-4305296

hier had ook uw  
advertentie  
kunnen staan

mail voor info naar:  
[redactie@  
katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)



Alle informatie over de  
scholen vindt u op

[www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)



Onderhoudsarme  
gevelbekleding  
voor woningen  
en bedrijven

Het Lentfert 41  
7547 SN Enschede  
Tel.: 053 433 58 44  
Fax: 053 436 07 34  
Email: [info@renokap.nl](mailto:info@renokap.nl)

[www.rnokap.nl](http://www.rnokap.nl)



## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

### Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19  
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl  
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein moet u bij



**Mellink Schilders**

zijn.  
Ribbeltsweg 39  
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?  
Dat kan! ANBI status  
Stichting Het Ariëns-Comité  
NL67RABO00118041738  
www.arienscomite.nl

**HEMMERS**

WOLLE & DEURS

De Heurne 79  
7511 GS Enschede  
053 - 431 59 36  
www.hemmers.nu



bakkerij beunders bakt er meer van...

Ribbelerbrinkstraat 57 | 7531 CB Enschede | 053 - 435 02 27 |  
Veldhoflanden 10 | 7542 LA Enschede | 053 - 434 52 80 |

**siers**

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW  
VERBOUW  
RENOVATIE  
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE  
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79  
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



**Bert van der Heide**

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en  
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | [www.bertvanderheide.nl](http://www.bertvanderheide.nl)



**Mieke Greveling**  
uitvaartbegeleiding

*Persoonlijke aandacht vanuit het hart*

06 - 83 56 08 22  
[info@miekegreveling.nl](mailto:info@miekegreveling.nl)

*Verzekerd of niet,  
u kunt altijd bij mij terecht*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk  
Persoonlijke Uitvaart



# Vredenhof.

## In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)

*Herman Achterhuis, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw*

**Vredenhof**  
uitvaartverzorging





# OPBLOEIEN



# KIK

Plof! Toen Kikker van zijn wijwaterbakje sprong, belandde hij in een hoop zand. Wie had die kruitwagen daar geparkeerd? En wat deden de kinderen in de kerk? Ze sjuowden een tafel helemaal naar voren en legden er een kleed op. Toen kwamen ze de kruitwagen halen. Kikker kon er nog net afspringen toen ze met grote lepels het zand op de tafel gingen scheppen. Mevrouw Bontje bracht een doos met keien, vetplanten en takjes. 'Maak er maar een mooie woestijn van!' riep ze. Weken stond de woestijn daar. De muizen mopperden. 'Wat een saaie tuin', zeiden ze. 'Zand en stenen. En ook nog een kruis!' Kikker fluisterde: 'Dit gaat over Jezus die dood is gegaan. Dat is droevig!'. 'Ja,' zeiden de muizen. 'Dood is droevig.'

Maar toen werd het Pasen. En vroeg in de morgen maakten de muizen Kikker wakker. 'Kom nou eens kijken, er is iets gebeurd in de tuin van Jezus!' Ze vlogen er samen heen. De woestijn was een bloeiende tuin geworden. Er borrelde water in een aarden kom, overal was het groen, er stonden narcisjes te trompetteren en primula's te pronken. Het kruis lag omver, de steen van het graf van Jezus lag opzij en binnen lag een witte doek. 'Wat is er gebeurd?' riepen de muizen. 'Waar is de dood gebleven?' Ze sprongen rond, maar de dood was weg. Het leven was opgebloeid. En de mensen in de kerk ook. Ze waren veranderd in blijde lentebloemen.



## Opgebloeid

Bolletje zag er zo treurig uit met haar sombere kleur en haar ruwe huid, dat een somber meisje dat haar vond 't bolletje wegstopte in de grond.

Bolletje zag er zo fleurig uit met haar groene pluim boven alles uit, dat het meisje dat haar had weggedaan haar vol verbazing weer zag staan.

Bolletje zag er zo kleurig uit met haar gele jurk als een lentebruid en er is zo'n vriendschap uit gegroeid, dat ook het meisje is opgebloeid!



## Wat de Bijbel zegt

Wat God ons belooft:  
De woestijn zal blij zijn, de dorre vlakte vrolijk,  
de wildernis zal jubelen en bloeien als een lelie!

Jesaja 35:1



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: Marcel Juijens