

# Pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
maart 2018 - nr. 3



*"Er zijn voor de familie  
op gepaste wijze,  
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede  
Voor een melding van overlijden  
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).  
[www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



**Uitvaartleiders:**  
Gertie Ruesink,  
Harriette Bakker,  
Berto van der  
Wacht.

Uitvaartverzorging voor  
alle gezindten.



Wij werken zonder winst oogmerk.  
Stijlvolle familiekamers op ieder  
gewenst moment toegankelijk.  
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol  
ingericht uitvaartcentrum met  
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon  
Varviksingel 141,  
7512 EL Enschede  
Tel: 053-4321955.  
[www.uitvaart-enschede.nl](http://www.uitvaart-enschede.nl)

## INNERBALANCE - ENSCHEDE

Centrum voor holistische gezondheid,  
innerlijke vrede en welzijn

**Word bewust, wees gezond**

### HATHA YOGA

Ook voor zwangere en kinderen

### MASSAGE

Holistische massage en voetreflexmassage

### SPIRITUAL LIFE COACHING

Voorals als je probeert om jouw innerlijke kracht te  
hervinden na een moeilijke periode, zodat je het  
leven kunt leven waarvoor je geboren bent.  
Hopelijk kan ik je hierbij helpen....

### Nthabiseng Matube

Burgemeester van Veenlaan 72  
7543 AA Enschede

tel: 06 - 83181995  
[info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl)



[WWW.INNERBALANCE-ENSCHEDENL](http://WWW.INNERBALANCE-ENSCHEDENL)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores  
Altijd bereikbaar onder nummer  
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider  
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51  
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en  
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk  
Tel. 074 - 349 48 15  
p.vanblijswijk@rkzuidoosttwente.nl

# Pelgrim

maart 2018, nr. 3

## Inhoud

- 5 Voorwoord van pastor Rekveld
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 14 Gesprekken over pastorale doelen en invulling liturgie
- 16 Vieringenrooster
- 21 Sobere maaltijd in de Ontmoetingskerk
- 24 De Vastenbrief van Kardinaal Eijk
- 27 Het Regenboogkoor

Doet u ook mee aan de Vastenactie?

Vergeet dan niet het envelopje mee te nemen naar de kerk.

En voor de kinderen: ; probeer je spaardoosje goed vol te krijgen, De mensen in Zambia zullen je dankbaar zijn.



## VAN DE REDACTIE

Als ik dit schrijf is het nog bitterkoud buiten, gevoelstemperatuur -15C. Volgende week kan de temperatuur echter al wel boven de 10C uitkomen, wat een tegenstelling. Het kan vriezen of dooien, ups en downs, zwart/wit etc..

Ik ga zo maar even apenootjes halen in de winkel en voor de vogels in de tuin een ketting maken van deze pinda's. Deze hang ik dan in de pereboom in de tuin. Vanuit de luie stoel bij de houtkachel kan ik dan mooi kijken hoe de vogels genieten van deze lekkernij en een beetje "binnenwarmte" naar buiten brengen. Zoals pastor Willy Rekveld in de pastorpraat vertelt: "Breken en delen met hen die dat broodnodig hebben".

*Annelies, Conny, Lidiana en Ine*



# Spiegel, spiegelen

De Olympische Winterspelen zijn afgesloten. De medailles verdeeld. Zij die deelnamen aan deze spelen gingen voor goud en de balans hierin is opgemaakt.

De medaillespiegel duidt aan welk land, welke deelnemer het beste is. Zij die deelnamen hebben zich lang voorbereid op dit gebeuren en het hoogste nagestreefd.

Zij houden zich na afloop als het ware zelf een spiegel voor. Waar zijn wij wel of niet in geslaagd. Waarin kunnen wij ons zelf verbeteren.

Al deze vragen worden ook aan ons gesteld in de Veertigdagentijd ter voorbereiding op het Paasfeest, De verrijzenis van Jezus. In die tijd wordt ons ook als het ware een spiegel voorgehouden. Ook wij mogen in ons gelovig zijn, gaan voor goud, het hoogste. Niet om de eerste te zijn of de beste genoemd te worden.

In de woorden die Jezus tot ons spreekt gaat het daar niet om. Hij die de weg teneinde ging zegt aan ons: 'wie Mij wil volgen moet het kruis op zich nemen'. En hierin gaat het er niet om de grootste te zijn, de beste of de eerste, maar om barmhartigheid naar onze medemensen toe, zoals de eerste pefatie van de veertigdagentijd zo mooi uitdrukt. Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn herboren. Het Evangelie, de woorden van Jezus zelf, roepen ons daartoe op. Dat wij hierin streven naar goud, naar het beste in het delen en breken zoals Hij, Jezus heeft gedaan. Breken en delen met hen die dat broodnodig hebben. De zwakken in onze wereld, dichtbij en veraf. Hierin hebben wij elkaar broodnodig.

Moge deze veertigdagentijd als het ware voor ons een spiegel zijn. Meer nog, dat wij in die spiegel waarin wij ons zelf zien, wij ook het gelaat zien van die Andere met een hoofdletter en het gelaat van onze medemensen.

Dat zo het komende Paasfeest voor ons, voor allen een nieuw begin mag zijn, een belofte dat niet de dood, het lijden en onrecht het laatste woord zal hebben.

*Pastor Willy Rekveld*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,  
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 053 7113460**

**Openingsstijd locatiesecretariaat:**

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten, tijdelijk  
ook gesloten op dinsdag.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

**Lokale Beheergroep:**

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie:** Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen  
naar [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

**Voor misintenties, stipendia** of een andere  
reden vermelden wij graag de volgende  
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

**Kerkbijdrage:**

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie  
Enschede

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30  
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

**De Kajuit**

Open op maandag en op donderdag tussen  
9:00 en 11:00 uur. 053-4339906



## De weg

Voorjaar, zin om naar buiten te gaan, kijken wat er te bloeien staat. De eerste voorjaarsbloemen, de wilgen en hazelaars. Vogels die achter elkaar aanvliegen. De dagelijkse beslommingen laten voor wat ze zijn. Alleen nog maar vogelgeluiden, de wind, de wolkenlucht, de zon. De stilte zoeken, maar vooral ook toelaten. De vastentijd wordt wel een stille tijd genoemd. Doorbroken in het midden van de vasten om op allerlei manieren extra aandacht te vragen voor de vastenactie. Daarna begint de stille tijd pas echt, op weg naar Pasen, opstanding, verrijzenis, feest van nieuw leven, in en om je heen. Om dat concreet te maken hebben de eerste communicantjes voor zichzelf opgeschreven hoe ze na as woensdag de vastentijd zijn in gegaan. Allerlei goede initiatieven stonden op de papieren. Van thuis helpen tot in de buurt, bij familie en op school. Nu maar uitproberen of het gaat lukken. Het begin is er al. En de creativiteit. Een mens leeft niet van brood alleen, wordt op deze wijze al op jonge leeftijd geleerd. Naast aandacht voor jezelf aandacht voor de ander. Leren leven van binnenuit. Wie ben ik? Waar ga ik voor? Een vraag en een uitnodiging tegelijkertijd. Laat ik me meevoeren in de niet aflatende consumptiemaatschappij? Is er een andere weg?



Ook wel genoemd de weg naar binnen, een stille weg, eenzaam misschien, om te onderzoeken wie ik ben, waar ik voor ga. Geen zijwegen meer, maar een heldere klare weg, als een verkenningstocht door het leven. Een nieuwe horizon, wegtrekken uit verdeeldheid, uit gebrokenheid, op weg naar Pasen, feest van licht en leven. Dag Hammarskjöld schrijft in het boek Merkstenen : Vermoeid en eenzaam. Vermoeid, het hart doet zeer. Langs de rotsen sijpelt de dooi. De vingers

zijn stom, de knieën trillen. Nu, nu is het ogenblik daar dat je niet mag loslaten. Anderen vinden rustplaatsen op hun weg, in de zon waar ze elkaar ontmoeten. Maar dit is jouw weg en het is nu, nu dat je niet mag falen. Schrei, als je kunt, schrei maar klaag niet. De weg koos jou – en je moet dankbaar zijn.

Zalig Pasen.

*Lies van Veldhoeven*

*Namens de geloofsgemeenschap Noord*

## Geschiedenis van de St Jozefkerk

De kerk is in de jaren 1893 en 1894 gebouwd om kerkruimte te bieden aan de textielarbeiders die eind 19e eeuw in Enschede kwamen werken.

Op 25 september 1894 is de kerk ingewijd door Petrus Matthias Snickers, de toenmalige aartsbisschop van Utrecht. Het is **de 2e katholieke kerk** van Enschede. In de oorlog door een bombardement ernstig beschadigd (alle ruiten kapot), volgde na het 2e Vaticaans Concilie een verbouwing van het hoofdaltaar.

Omdat er steeds minder gelovigen in de kerk kwamen en daardoor ook minder inkomsten, kwam men in de jaren '70 op het idee om de kerk af te breken en te vervangen door flatgebouwen. Beleggers stonden in de rij.

Door oprichting van de Stichting Behoud St. Jozefkerk, mede dankzij de activiteiten van protestantse zijde, werd actie ondernomen.

Het resultaat kennen we, de Jozefkerk staat er nog, maar de parochie is geen eigenaar meer.

**De parochie huurt het gebouw dus van de stichting.**

Begin van deze eeuw vond er een renovatie plaats, die tot doel had het gebouw te behouden, de functie moest nog worden ingevuld.

Totdat het gebouw het **Eucharistisch centrum** werd ging dit redelijk.

Kerkdiensten en concerten wisselden elkaar regelmatig af.

Maar in feite moet dus nu alles met de stichting overlegd worden.

Hier wringt de schoen, maar we proberen ermee te leven.

Omdat het een openbaar gebouw is, gelden er wettelijke maatregelen ivm met de brandveiligheid:

maximale aantal bezoekers

**Nooduitgangen, die altijd bereikbaar moeten zijn.**

Noodverlichting

Brandpreventie: brandblussers (geen echte kerstbomen)



De toekomst van de kerk

Wij hopen, net als u, dat we de kerk nog lang kunnen gebruiken.

Maar daar hebben we uw hulp bij nodig.

U kunt zich als vrijwilliger melden en/of ons financieel ondersteunen door de Aktie kerk balans.

Wij wensen u een zalig Pasen

*Met vriendelijke groeten van de koster Ton-Erik en Remco ter Brugge*

## Colofon

### H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 053 7113460**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Pérez Rivera

Hetty Mulder

### Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:**Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv Jacobusparochie Enschede**

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18

**Elke derde zondag van de maand:** kinderwoorddienst

### Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



**Op weg naar Pasen.....**



**Activiteiten in de Jacobuskerk  
in de Goede Week  
Palmzondag 25 maart**

**11 uur**

**Palmtakken, processie en  
lijdensverhaal**

**Woord- en Communieviering  
m.m.v. Arienskoor**



**Witte Donderdag 29 maart  
Passiesfeer in de Jacobuskerk  
Kerk open van 16.00 tot 21.00  
uur**

**Gelegenheid om kaarsen te  
ontsteken**

**Tot 18.45 uur pianospel  
Vanaf 18.45 zingen koren  
passende liederen**

**Ton sur Ton**

**Vrouwenkoor Typisch  
Overdag koor Enschede**



**Goede Vrijdag 30 maart  
15.00 uur**

**Kruiswegviering  
Rondgang langs de 14 staties  
met bloemenhulde en  
kruisverering**





## Ontmoeting in het nieuwe jaar.....

*In het kader van de 'ontmoeting', één van de speerpunten van beleid van het pastorale team, heeft de beheercommissie van de Jacobuskerk besloten het nieuwe jaar af te trappen met een stamppotbuffet voor alle vrijwilligers.*



Ruim 80 man verzamelde zich op zaterdag 27 januari aan het eind van de middag in oppperbeste stemming in restaurant Le Pompidou in Enschede. Waar normaal gesproken rond kerst een attentie aan wordt gegeven, is dit jaar mede om logistieke redenen besloten alle vrijwilligers uit te nodigen voor een gezamenlijke maaltijd. Enerzijds als teken van dank voor de inzet en betrokkenheid bij de locatie Jacobuskerk, anderzijds om gelegenheid te geven aan alle vrijwilligers elkaar te ontmoeten in een informele sfeer. En dat is meer dan gelukt! Het stamppotbuffet was overheerlijk, de gesprekken geanimeerd en de sfeer als vanouds heel gezellig. Na een welkomstwoord van Adrie Bakker en een kort dankwoord met gebed door pastoor André Monninkhof liet eenieder zich het eten goed smaken.

Dank aan de beheercommissie voor het organiseren van deze zeer geslaagde middag!

## Colofon

### Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

**Uitvaarttelefoon:** 053 7113460

### Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

### Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

### Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz ( Ariënsgedachtenis)

06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

### Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

### Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

### De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 11.30 uur 06-587 09 781

### Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

### Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

### Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9:00-11:00 uur

### Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



## PATHMOS

In het secretariaat van de St. Jan ligt, geloof ik, nog één boekje over het 75-jarig bestaan van de St. Jan, de oude en de nieuwe kerk. Het is de moeite waard om het te lezen, vooral in onze eigen nieuwe situatie van de vereniging van onze drie kerken of kerkgemeenschappen, nu ongeveer twee jaar geleden. Het ontstaan van de St. Jan stond eigenlijk in het teken van vele moeilijkheden, maar ook van veel uitdagingen. In die tijd moest men, net zoals vroeger de apostel St. Jan of Johannes op het eiland Patmos een weg zoekt om gestalte te geven aan de Blijde Boodschap, ook in de zuidrand van Enschede een teken van hoop vestigen te midden van armoede en onzekerheid.

Het antwoord van de heilige Johannes was eigenlijk eenvoudig: hij predikte de liefde. Zijn volgelingen vroegen zich wel eens af of hij niets anders te vertellen had, misschien was hij aan het dementeren? Ubi caritas et amor, deus ibi est, was het enige antwoord dat ze kregen. Waar liefde is daar is God. We kennen het liedje wel. Het zijn mooie verhalen, maar de verhalen worden ook in onze eigen tijd werkelijkheid en de vraag dient zich dan aan hoe wij, de drie kerkgemeenschappen van de Ariëns, de Verrijzenis en de St. Jan, er in geslaagd zijn om God te 'bewerkstelligen' in de omgeving van onze tijd en met name om één gemeenschap te worden, waar de Eeuwige in ons midden gevoeld kan worden.



Volgens goede Nederlandse gewoonte hebben een paar van ons gedacht om een evaluatie te houden binnen deze drie gemeenschappen en onszelf af te vragen: hoe gaat het nou eigenlijk met ons. Gaat het wel goed? Zijn we goed op weg in dit wordingsproces van één gemeenschap?

We hebben gedacht deze evaluatie te houden in de Verrijzenis op 5 april na de Marktmis, in de St. Jan op 10 april om 19.30 en in de Roef op 11 april om 19.30.

En het mooie is dat iedereen is uitgenodigd om mee te praten, te denken, te voelen.

Deze uitnodiging komt van de Pastoraatgroep Zuid, die Henk Kolman, Frank de Heus en mezelf heeft uitgenodigd om deze evaluatie te begeleiden.

Met een hartelijke groet namens hen,

*Ben Engelbertink*

### **'Tafel van Verbondenheid' op Witte Donderdag**

Dit jaar vieren we in de parochiezaal van de Sint Jan, Witte Donderdag met een 'Tafel van Verbondenheid'. De 'Tafel van verbondenheid' is interessant voor wie eens anders wil vieren dan in een traditionele viering. Tussen 18.00 en 19.00 uur is jong en oud welkom om samen een feestelijke broodmaaltijd te nuttigen, samen te zingen, te luisteren naar mooie gedichten en muziek en het verhaal van de voetwassing van Jezus. In verband met de boodschappen vragen wij jou en u zich uiterlijk maandag 26 maart op te geven bij één van onderstaande contactpersonen. De Tafel van verbondenheid is een activiteit voor iedereen. Ook gezinnen met kinderen zijn van harte welkom! Het is intiem en gezellig en een mooie manier om je geloof heel praktisch samen met andere mensen inhoud en vorm te geven. Pastor Frank de Heus viert mee. U kunt zich opgeven bij:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Theresy Kolman, 434 13 93

Annelies Tenbergen, 476 86 67

José Heitbrink, 431 62 09

### **Gezinsviering op Stille Zaterdag in de Sint Jan (31 maart)**

Voorafgaand aan de Paaswake in de Sint Jozefkerk, bieden wij een avondgebed aan in de Sint Jan. De viering duurt van 19.00 tot 20.00 uur. We doen dit in een sfeervol verlichte kerk. De opbouw van de viering volgt die van avondgebeden of vespers, zoals die in kloosters gebeden worden. We hebben daarbij gezocht naar gebeden, rituelen en persoonlijke verhalen van deze tijd om de viering dicht bij onszelf te brengen. We noemen het een viering van Vuur en Water. De viering is opgenomen in het project van de Eerste heilige Communie. We richten ons op kinderen, maar menen een aansprekende viering voor jong en oud te kunnen bieden, die ons voorbereidt op het feest van Pasen. Het kinderkoor zingt. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. **Kinderen vragen we een zelfgemaakt ei, getekend of geknutseld, met een wens voor Pasen mee te nemen: Waar zie jij het nieuwe leven al? Ze mogen die tijdens de viering in Paastakken voor in de kerk ophangen.**



### **Kledingactie mensen in nood.**

Op zaterdag 7 april tussen 10 en 13 uur staan wij weer voor u klaar **op het plein voor de St.Jankerk aan de Haaksbergerstraat** om gebuikte kleding in ontvangst te nemen.

Tot op heden is deze half jaarlijkse actie een groot succes waarvoor we u graag hartelijk danken.

Inmiddels heeft zich al iemand gemeld om te helpen met het inladen.

*Henk Thüss*

## Palmpasen 25 maart 2018

Ook dit jaar kunnen de kinderen van de Geloofsgemeenschap Zuid een Palmpasenstok maken in de parochiezaal van de St. Jankerk.

**Op zaterdagmiddag 24 maart van 14.00-15.30 uur**

Je hoeft er niet voor te betalen maar je wordt dan wel zondag in de kerk verwacht, de stokken bewaren we dan zolang in de parochiezaal. Ook is het handig om je wel even aan te melden, want we kunnen 30 stokken maken.

Aanmelden bij:  
Annelies Tenbergen, 053-4768667 of bij  
Valery Maduro, 053-4771197

### Liedje voor Palmpasen

Palm Palmpasen  
Hei koerei  
Over enen zondag  
Hebben wij een ei

Een ei, is geen ei  
Twee ei is een half ei  
Drie ei is een Paasei

Palm Palmpasen  
Hei koerei  
Over enen zondag  
Hebben wij een ei

Een ei, is geen ei  
Twee ei is een half ei  
Drie ei is een Paasei

## Vanuit de Pastoraatgroep Zuid

Als we met de pastoraatgroep ZUID bij elkaar komen, is er altijd veel te bespreken. We kijken breed naar wat er leeft in de parochie. Ook de verschillende regelingen komen ter sprake. Niet alles wat wij met elkaar bedenken, loopt altijd goed. Maar we proberen vooral zaken die de mensen raken, zo goed mogelijk te regelen.

Met de Advent hebben we een poging gedaan, een kindernevendienst te starten. Het liep nog geen storm, maar er is wél belangstelling voor. Graag willen we dit doorzetten, nu eerst de tijd (vlak) voor Pasen.

Het is de bedoeling om met Palmpasen, een Palmpasen-gezinsviering met processie, te vieren.

Voor Paaszaterdag wordt er een Viering van VUUR EN WATER voorbereid. Alle communicantjes krijgen een uitnodiging. De viering is ook waardevol voor volwassenen.

Vindt u het leuk om aan kindernevendiensten mee te werken, neem dan contact op met Pastor de Heus.

Nieuws van de Maria kerk, stond al wél in de krant, maar er is nog niets officieel. Als de kerk mét Kajuit verkocht wordt, zal er extra aandacht zijn voor vervangende ruimte voor de viering van donderdagmorgen.

Vragen van parochianen komen ook aan bod en de mensen krijgen persoonlijk antwoord.

Als u zelf iets hebt voor de pastoraatgroep, dan wordt u van harte uitgenodigd om met ons contact op te nemen.

Het email-adres staat in de Pelgrim. U mag ook op maandag- of donderdagmorgen langs komen op de Pastorie.

*Tiny Hannink*



**Goede Vrijdagviering**  
**30 maart 2018**  
**15.00 uur**  
**St. Jankerk**

**Goede vrijdag:** herdenken we het sterven Jezus, 2000 jaar geleden op een barbaarse manier ter dood gebracht. Zijn leven en de wijze waarop hij omgaat met mensen is getekend door barmhartigheid en mededogen. Hij zoekt mensen op die in de knel zitten, aan de kant zijn gezet, mensen zonder aanzien. Hij kiest met voorrang voor mensen die verdriet en pijn hebben, mensen die ziek zijn of alleen zijn gelaten. Hij is solidair met mensen die niet in tel zijn, naar de zijkant van de samenleving zijn geschoven. Hij nodigt ieder uit, ook die keuze te maken. Hij nodigt ieder uit voor zijn weg van *breken en delen*.

Maar zijn boodschap van menselijke maat en van mededogen roept weerstand op. Machtige bestuurders voelen zich daardoor bedreigd. De helende handen van de man van Nazareth worden gebonden, zijn voeten worden vastgespijkerd; hem wordt het zwijgen opgelegd. Gisteren nog bevriend, vandaag bespot en vernederd en ze laten hem vallen als een steen.

Sinds die tijd is het kruis een teken voor lijden en verdriet, maar nog veel meer een teken van solidariteit met mensen aan de rand van de samenleving, en van hoop voor mensen in verdrukking: de steen wordt weggerold.

*Laat jij je raken door dit kruis, als teken van solidariteit?*

*Neem je dat kruis op, om hem na te volgen in het leven van alledag, solidair te zijn met mensen in verdrukking, mensen aan de rand van de samenleving, dichtbij en veraf?*

Vaak heb je alle moed nodig om het lijden en het onrecht om je heen aan te durven en er niet voor op de loop te gaan, weg te kijken of zelfs te beweren dat het niet bestaat! Te erkennen dat zelfs in onze samenleving barbaarse toestanden voorkomen, naast

het vele goede dat je ook om je heen ziet. Soms kun je iemand op de been helpen, met een klein gebaar, een groet, een schouderklopje, een kort bezoek. *En voor de dag van 21 maart: op zoek gaan naar iemand die met voorrang staat voor de zwakkeren in onze samenleving, dichtbij!*

In deze *goede vrijdagviering* staan wij stil bij de gebeurtenissen die wij op deze dag herdenken, 2000 jaar geleden en hedendaags: een meditatieve viering met gebed, luisteren, samen stil zijn, liederen en muziek. We willen een kaarsje aansteken als teken van hoop op gerechtigheid, hoop op een betere samenleving waar vrede kan zijn voor ieder, nog aan deze kant van de tijd.

Op woensdag 28 maart, 14.00 uur, St Jankerk, oefenen wij samen met het dameskoor van de Verrijzenis en met degenen die willen meezingen, de liederen van de viering.

Op vrijdag (Goede vrijdag) 30 maart, 14.30 uur; samen inzingen.

*Piet Timmermans*



**Kruisverering St. Jankerk**  
**30 maart 19.00 uur**

**Viering met Pastor Frank de Heus  
en All Together**



## Gesprekken over pastorale doelen en invulling liturgie

Beste parochianen,

23 November afgelopen jaar zijn we op een donderdagavond met pastoraatgroepsleden uit Zuidoost Twente en een vertegenwoordiging van de bestuurscommissie van de drie parochies bij elkaar geweest om een start te maken met een nieuw pastoraal plan voor de komende jaren. We kijken drie jaar vooruit. Niet te ver dus, want daarvoor gaan alle veranderingen te snel. Op een levendige avond kwam al snel naar voren, dat het oude thema 'Het gaat om de ontmoeting' nog steeds voor velen de kern is. We leven van het menselijk contact met elkaar, vaak één op één óf in de kleine kring, in kleine vieringen of gespreksgroepen. We zien de kerkgemeenschap kleiner worden. Dat betekent, dat we goed moeten kijken, wat we door willen zetten en wat niet. Niet alles kan meer. We moeten ook niet alles meer willen. Maar kleine warme gemeenschappen kunnen we blijven. De kerk van de inmiddels nabije toekomst zal een netwerk van kleine groepen zijn, die elk op zich én met elkaar het geloof levend houden. Investeren in geloofopvoeding en catechese is daarbij van levensbelang. Daar zullen we nog meer aandacht aan moeten geven. We vermoeden dat een vriendelijke, ontspannen kleine kerk ook een aantrekkelijke kerk zal zijn. Ondertussen gaan de ontwikkelingen voort. Heel concreet hebben we afgelopen jaar aan den lijve ondervonden, dat het liturgisch rooster zucht en steunt. We leunen veel te zwaar op emeriti. Dat is niet gezond. Niet voor de parochie, maar ook niet voor de emeriti, die ons overigens graag uithelpen. Het verminderen van het aantal uren voor de parochie door Margot Dijkman per 1 april, maar ook het worstelen met de gezondheid van enkele emeriti drukt ons met de neus op de feiten.

Vandaar dat deze weken flink wat gesprekken op gang zijn gekomen met bestuurders en leden van pastoraat- en beheergroepen. Er moet een afgeslankt liturgisch rooster komen. Hoe we dat rooster invullen is onderwerp van gesprek. Wat er uit komt, weten we nog niet. Er wordt nagedacht over het terugbrengen van het aantal eucharistische centra van drie naar één, waardoor minder inzet van priesters nodig zal zijn. Eucharistische centra worden dan weer parochiekerk, als voorheen. Er wordt nagedacht om op sommige locaties naar twee weekendvieringen in de maand te gaan. Is het niet beter om alleen nog op vaste krachten (leden van het pastoraal team en vrijwilligers) een beroep te doen voor het invullen van vieringen? Zouden vieringen met kleine aantallen niet beter in een kapel of pastorie kunnen plaatsvinden in plaats van in de grote kerk? Dat kan zeker in de winter lagere stookkosten met zich meebrengen. Het kan ook intiemer zijn en meer gemeenschapszin brengen, als je dichter bij elkaar zit. Is er behoefte aan vaste ritmes van vieren of maakt dat niet uit? We zijn er nog niet uit, maar er is veel te bespreken. We houden u op de hoogte!

Namens het pastoraal team,  
*pastoraal werker Frank de Heus*



# KRONIEK



## OVERLEDENEN:

### *St. Jozefkerk:*

- 7 februari 2018      Martinus Hermanus (Marti) Eijkelenkamp, 91 jr, e/v Willemina Kokkeler.
- 10 februari 2018    Gezina Hendrika (Siny) Bergman-Heinink, 92 jr, w/v Antonius Bernardus Bergman.

### *H. Jacobuskerk:*

- 8 februari 2018      Nico Anton Ida ( Niek) Ewals, 83 jr, geregistreerd partnerschap met Margje Celia van der Sloot.

### *St. Jankerk:*

- 8 februari 2018      Elisabeth Wilhelmina (Miny) Spilleman, 75 jr.



# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 17/18 maart 5e zondag Veertigdagentijd	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur P. van Blijswijk Internat. viering + kinderwoordd. Ariëns Music Ministry	<b>Gebedsviering</b> Zondag 10.00 uur Parochiaan Vocal Moments
Weekend 24/25 maart Palmzondag	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur T. Korterik Kinderwoorddienst Schola	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur G. Groothuis Ariënskoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur F. de Heus Gezinsviering Kinderkoor
Dinsdag 27 maart	<b>Gebedsviering</b> Dinsdag 19.00 uur A. Monninkhof Verzoening + biecht Gem. koor St. Jan-H. Michaël		
Donderdag 29 maart Witte Donderdag	<b>Eucharistieviering</b> Donderdag 19.00 uur W. Rekveld Schola		<b>Agapé</b> Donderdag 18.00 uur F. de Heus + parochiaan In parochiezaal
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag	<b>Kruisweg</b> Vrijdag 15.00 uur Parochiaan Mariakoor <b>Kruisverering</b> Vrijdag 19.00 uur W. Rekveld Ariënskoor	<b>Kruisweg</b> Vrijdag 15.00 uur G. Groothuis Samenzang	<b>Kruisweg</b> Vrijdag 15.00 uur P. Timmermans Verrijzenis dameskoor <b>Kruisverering</b> Vrijdag 19.00 uur F. de Heus All Together
Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag	<b>Eucharistieviering</b> Zaterdag 20.30 uur H. Kronenberg + F. de Heus Paaswake BJK		<b>Gebedsviering</b> Zaterdag 19.00 uur F. de Heus Vuur en water (1e H. Communie) Kinderkoor

## LEZINGEN BIJ DE ZONDAG

### 18 maart

Vijfde zondag van de veertigdagentijd  
Jeremia 31,31-34  
Hebreeën 5,7-9  
Johannes 12,20-33

### 25 maart

Palmpasen  
Marcus 11,1-10  
Jesaja 50,4-7  
Filippenzen 2,6-11  
Marcus 14,1-15,47 of 15,1-39

### 31 maart

Paaswake: Verrijzenis van de Heer  
Lezing 1: Genesis 1,1-2,2  
Lezing 2: Genesis 22,1-18  
Lezing 3: Exodus 14,15-15,1  
Lezing 4: Jesaja 54,5-14  
Lezing 5: Jesaja 55,1-11

Lezing 6: Baruch 3,9-15.32-4,4  
Lezing 7: Ezechiël 36,16-17a. 18-28  
Lezing 8: Romeinen 6,3-11  
Evangelie: Marcus 16,1-8





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Zondag 1 april Eerste Paasdag	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur A. Monninkhof Kinderwoorddienst Mariakoor + Zanggr. St. Joseph	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur P. van Blijswijk Internationale viering Vocal Moments	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur F. de Heus Verrijzenis dameskoor
Maandag 2 april Tweede Paasdag	<b>Eucharistieviering</b> Maandag 09.30 uur A. Monninkhof  Ariënskoor		
Weekend 7/8 april 2e zondag van Pasen	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur W. Rekveld  Mariakoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur F. de Heus  Gem. koor St. Jan-H. Michaël	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 10.00 uur B. Engelbertink  Come Back
Maandag 9 april Maria Boodschap		<b>Eucharistieviering</b> Maandag 18.15 uur A. Monninkhof  Samenzang	
Weekend 14/15 april 3e zondag van Pasen	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur W. Rekveld + F. de Heus Eerste Heilige Communie Kinderkoor	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur H. Kronenberg + P. van Blijswijk Internat. viering + kinderwoordd. Ariënskoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur Parochiaan  All Together
Weekend 21/22 april 4e zondag van Pasen	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur T. van Balen  Schola	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur P. van Blijswijk  All Together	<b>Eucharistieviering</b> Zaterdag 19.00 uur A. Monninkhof  Gem. koor St. Jan-H. Michaël

## 1 april

Pasen: Verrijzenis van de Heer  
Handelingen 10,34a.37-43  
Kolossenzen 3,1-4  
Johannes 20,1-9

## 8 april

Tweede zondag van Pasen  
Beloken Pasen en zondag van  
de goddelijke Barmhartigheid  
Handelingen 4,32-35  
1 Johannes 5,1-6  
Johannes 20,19-31

## 15 april

Derde zondag van Pasen  
Handelingen 3,13-15.17-18  
1 Johannes 2,1-5a  
Lucas 24,35-48

## 22 april

Vierde zondag van Pasen  
Handelingen 4,8-12  
1 Johannes 3,1-2  
Johannes 10,11-18



## Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	woord-communieviering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	(voorlopig gesloten ivm schade)
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand (in februari en november 2e woensdag van de maand en in augustus géén viering)	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	Elke zondag	10.00 uur
Broekheurne-Ring 1050		

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand in de kapel	12.00 uur Spaanse viering



## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 9.30 uur op

**Zondag 18 maart: 5e zondag v.d 40 dagentijd** ( Joh 12,20-33)

Jezus sterft aan het kruis om ons het nieuwe leven dichtbij God te geven.

**Zondag 25 maart: Palm-of Passiezondag** ( Mar 9, 1-10)

met **Palmpasen processie** met de kinderen

Tussen Palmzondag en Pasen herdenken wij het lijden en sterven

van Jezus. Dit zijn de belangrijkste momenten om thuis en in de kerk bij stil te staan en mee te vieren



**Op zaterdag 24 maart om 10.00 uur** kunnen kinderen een **Palmpasestok** maken in de **parochiezaal van de St. Jozefkerk**. Opgave via mail bij [louisemeulenbroek@hotmail.com](mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com)

**Zondag 1 APRIL: PAASZONDAG, VERRIJZENIS VAN DE HEER** ( Joh 20,1-9)

Jezus is na zijn kruisdood niet dood gebleven!

Hij is opgestaan uit het graf en leeft, voor ons allemaal!

Dus ook voor jou!

**Zondag 15 april: 3e zondag van Pasen** ( Luc 24, 35-48)

Jezus heeft zelf aan zijn leerlingen laten zien dat Hij echt uit de dood is opgestaan.



Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail

naar Louise Meulenbroek [louisemeulenbroek@hotmail.com](mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com)

## KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

Op **zaterdag 17 maart** Thema: "Op weg naar **PASEN**"

en **zaterdag 7 april** Thema: "Boom vol leven"

In het Nieuwe Testament komen we een boom tegen: het kruis van Christus, die voor ons de ware levensboom wordt. Hij is in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. – 1 Petrus 2,24 De vrucht van deze boom is Christus zelf, wiens leven voor ons voedsel wordt.

is er weer Kinderclub van 10.30 – 12.00 uur

in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail

naar Linda ([lindaterbraak@live.nl](mailto:lindaterbraak@live.nl)) of

Begona ([bferpan@hotmail.com](mailto:bferpan@hotmail.com))

## R.K. Erfgoed: Concordia

In het voormalig 'R.K. paleis' Concordia aan de Oude Markt ademt nog de geest van Dr. Alphons Ariëns. Op een steenworp afstand van toen twee kerken en nog steeds twee kerken. In Concordia zetelt nu o.a. de cinema. Wie weet waar in het gebouw deze gedenksteen zich bevindt?

P.S. By the way, K.S.K. betekent Katholieke Studenten Kring. Bedankt voor alle leuke reacties.

John Schiffler  
Stichting Behoud Sint Josephkerk



# Heilig Vormsel

Vanaf september 2017 zijn 23 kinderen voorbereid op het Heilig Vormsel.

Dit gebeurde in zes bijeenkomsten, waaronder drie ouder- kindavonden, in het parochiecentrum van de St. Jozefkerk. Pastor Frank de Heus heeft dat op een enthousiaste en inspirerende manier gedaan met behulp van het project 'Vormselkracht'. Ook enkele ouders waren daarbij aanwezig als begeleider.

De presentatie (Thomasviering) vond plaats op 8 oktober in de Jacobuskerk. Tijdens deze viering was er 20 minuten ruimte voor activiteiten, waarvan goed gebruik werd gemaakt.

Op 16 oktober was er in de St. Jan een vrijwilligersmarkt, waarbij de vormelingen kennis hebben gemaakt met een aantal mensen dat als vrijwilliger werkzaam is binnen de parochie.

Als onderdeel van de voorbereiding konden de kinderen stage lopen bij een instelling naar keuze.

Een aantal van hen heeft geholpen bij spelletjes en knutselactiviteiten in het Bouwhuis, het Florapark en de Hatteler, weer anderen hebben geholpen bij de kinderwoorddienst, het koffie zetten en

serveren na de viering op zondag of zij hebben de koster geassisteerd bij zijn werkzaamheden.

Al met al was het heel leerzaam en voor een aantal van hen voor herhaling vatbaar.

Er hebben zich ook vier nieuwe acolieten aangemeld en daar zijn we heel blij mee.

Op 15 januari hebben de vormelingen kennis gemaakt met bisschop Hoogenboom tijdens een leerzame bijeenkomst met veel humor.

Op zondag 11 februari heeft bisschop Hoogenboom in de St. Jozefkerk aan 23 kinderen het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend tijdens een feestelijke viering met als thema 'Op zoek naar vormselkracht'. Pastor de Heus ging mede voor in deze viering en de zang werd verzorgd door 'Op Toon' o.l.v. Eline Harbers. Helaas moet de werkgroep afscheid nemen van Lisette Janssen. Haar werk valt moeilijk te combineren met de diverse activiteiten van de werkgroep. Wij willen haar heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet en zullen haar zeker missen.

*Namens de werkgroep,  
Ria Everink*



## **Doet u mee met de Sobere Maaltijd in de Veertigdagentijd? Welkom op dinsdag 27 maart a.s. van 17.30-18.30 uur in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 Enschede**

In de Veertigdagentijd, de periode tussen Aswoensdag en Pasen, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.

Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van (of je beperken in) bv. alcohol of roken, van snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden. Je moet meestal wel even wennen, en dat waar je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer. Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, van vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een land met veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen. En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.



Sober zijn en over solidariteit nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele Veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in deze weken. We eten dan samen heel eenvoudig en sober, we sparen wat geld uit dat we samen bestemmen voor een project van de

Vastenactie 2018 dat onderwijs en ziekenzorg in het Noorden van Zambia in Afrika wil verbeteren. We denken na, bidden en zingen en hebben het gevoel dat we er niet alleen voor staan, dat we deel uit maken van een wereldwijd verband waarin we verantwoord met onze aarde willen omgaan. Deze maaltijd wordt georganiseerd door de verschillende kerken van Enschede en heeft een oecumenisch karakter.

**Voelt u hiervoor en wilt u met ons meedoen?**

**Dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 27 maart a.s. (dinsdag vóór Pasen) van 17.30 tot 18.30 uur in de zaal van de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel in Enschede.** We gebruiken een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen en uw vrijwillige bijdrage is welkom voor het genoemde Vastenactie-project.

Wilt u uw komst even doorgeven aan een van de onderstaande leden van de voorbereidingsgroep vóór 27 maart. Alvast bedankt en van harte welkom.

Ons e-mailadres is: [rinavdhulst@kpnmail.nl](mailto:rinavdhulst@kpnmail.nl) meld u dat u deelneemt in Enschede

Namens de groep:

Els Kortman tel. 053 4325531

Annet Feil tel. 053 4359921

Henriette Gerzee tel. 053 4357235



# Leendert Vriel



Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg  
Enschede Haaksbergen

Leendert Vriel Enschede Haaksbergen start met nieuwe lotgenotengroep  
Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen start in het voorjaar met een nieuwe 'lotgenotengroep' voor mensen met partnerverlies.

Vanaf 1980 is ervaren dat mensen er veel aan hebben om met lotgenoten over hun verlies te praten. De onderlinge herkenning geeft veel steun. De deelnemers aan zo'n gespreksgroep, meestal zes tot acht personen, hebben allemaal een groot en vergelijkbaar verlies geleden. 'In de groep, die meestal tien keer bij elkaar komt, wordt gesproken over dit grote verlies. Over hoe je ermee om gaat en hoe je de draad van het leven weer oppakt', legt coördinator rouwbegeleiding Joke ter Braak van de stichting uit. "De kracht zit in het gegeven wat je elkaar als mens, met intens verdriet en een groot gemis, te bieden hebt. Je begrijpt elkaar en neemt tijd voor elkaar.

Iedere deelnemer krijgt steun en geeft steun".

De gespreksgroep wordt begeleid door hiervoor geschoolde vrijwilligers die zelf ooit een ingrijpend verlies hebben meegemaakt. Uit eigen ervaring weten zij wat het is om hier doorheen te komen. Ter Braak: "Het zijn mensen met een groot inlevingsvermogen, die kennis hebben van de thematiek en leiding kunnen geven aan een groep. Zij benaderen iedereen op een gelijkwaardige en respectvolle manier".

Belangstellenden voor een gespreksgroep, kunnen daarvoor dus terecht bij de Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen. De coördinator van de rouwbegeleiding maakt een afspraak voor een kennismakingsbezoek.

Aan deelneming aan een gespreksgroep zijn geen kosten verbonden.

Voor informatie en aanvragen: telefoon 06 48 027208.

U kunt ook kijken op onze website: [www.leendertvriel.nl](http://www.leendertvriel.nl)

of reageren via het e-mailadres: [enschede@leendertvriel.nl](mailto:enschede@leendertvriel.nl).

## Kloosterweekend: Op verhaal komen vanuit drukte werk en gezin

Veel dertigers en veertigers zoeken voor de grote vragen van het leven niet langer antwoord in kerk of geloof. Een gemiste kans? Hoewel er met betrekking tot bezinning veel te kiezen is: Boeddhisme, mindfulness en zo veel meer, spreken de meeste dertigers, veertigers de taal van de christelijke traditie het best. Waarom zou je dan niet juist daarin, in je eigen 'native spiritual language', je richting en zin zoeken? Heb jij (dertiger, veertiger) zin om een weekend bezig te zijn rondom de thema's:

- zingeving in je leven en de mogelijke rol van de christelijke traditie hierin;
- het leven in een snelle

keuzemaatschappij. Hoe houd je de balans? Waar leg je prioriteiten?

- rust en ontspanning. Hoe kom je tot rust, hoe krijg je jezelf stil?

Gun jezelf een weekend en geef je op! We verblijven bij de Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine gemeenschap. We eten en (wie wil) bidden met de broeders mee en bieden daarnaast ons eigen programma aan.

Begeleiders: Pastor Frank de Heus en Drs. Frank Beuger

Data: vrijdagmiddag 22 juni tot en met zondagmiddag 24 juni (voor twintigers, dertigers en veertigers).

Kosten: € 70,-.

Opgave: Frank de Heus: 06 300 988 33 of [pastordeheus@home.nl](mailto:pastordeheus@home.nl)

Aantal deelnemers: maximaal 10



## Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

Het voorjaar moet nog beginnen, maar nu alvast roepen wij in heel Twente in het rond: met ingang van het nieuwe seizoen is het weer mogelijk om aan de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden mee te gaan doen. Deze cursus loopt nu al jaren bijzonder succesvol met volle groepen. De evaluaties van afzwaaiende cursisten zijn telkens buitengewoon positief. De groeps gesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Voor wie? Voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat.

Daarnaast zullen een aantal andere vakken worden onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vrede-theologie) en overige wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam).

Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!

Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond 2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €220,- per seizoen.

Meer weten? Informeer bij:

- mw. Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl

- ds. Herman Koetsveld, cursusleider; tel. 074-2783203 of email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl,

of kijk op: <https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/theologische-vorming-gemeenteleden/over-tvg>

### Oproep Stichting Europa Kinderhulp

Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantiegastouders. Mensen die aandacht, liefde en structuur kunnen bieden. Die een kind de vakantie van zijn leven wil geven en zichzelf daarmee trakteren op een glimlach. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft in de vakantie even niet met haar oudere zus naar de voedselbank, omdat mamma de boodschappen niet kan betalen. Ze geniet bij een gastgezin volop van het samen ontbijten, een aai over haar bol en het op tijd naar bed gaan. Luc ondervindt in zijn vakantie aan den lijve dat er ook pappa's zijn zonder losse handjes... Sven, hyperactief en een slechte slaper, komt bij zijn gastoudergezin helemaal tot rust. De huiselijke gezelligheid, andere kinderen en een verhaaltje voor het slapen

doen hem zichtbaar goed. Zo heeft elk kind een eigen verhaal. Een rugzakje, heet dat tegenwoordig.

Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type, korte vakanties kinderen veel energie geeft. Ze kunnen even alles sores van zich afschudden. Ze zien bovendien dat het anders kan. Dankzij vakantiegastouders zijn vanaf 1961 al vele tienduizenden kinderen uit binnen- en buitenland geholpen.

Geef een kind de vakantie van zijn leven. En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe vakantiegastouders nodig. Bent u bereid te helpen? Aanmelden, meer informatie of een kennismakingsboekje aanvragen kan via de website: [europakinderhulp.nl](http://europakinderhulp.nl) of per mail: [overijssel@europakinderhulp.nl](mailto:overijssel@europakinderhulp.nl).

Liever direct en rechtstreeks contact, bel dan één van onze medewerkers: Arjan ter Haar (0523-610197).



## 'Met Christus op weg naar Pasen'

### Brief voor de Veertigdagen-tijd 2018



#### Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Aswoensdag markeert de start van de Veertigdagentijd, de periode van onze voorbereiding op Pasen. Dat markeren gebeurt op Aswoensdag heel letterlijk als de priester of diaken een askruisje op ons voorhoofd tekent, ter herinnering aan onze sterfelijkheid – want 'stof zijn we en tot stof zullen wij wederkeren.' Maar het askruisje is ook bedoeld als een aansporing tot bezinning, boete en bekering. In die zin is de Vastentijd een jaarlijks terugkerende kans om onze koers bij te stellen en ons met hernieuwde inspanning en inzet aan te sluiten bij de weg die Christus is gegaan. Daaraan herinnerde paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie van 9 maart 2011. Hij zei toen over de betekenis van de Veertigdagentijd: "Tijdens de Veertigdagentijd vergezellen we Jezus, die optrekt naar Jeruzalem, plaats van vervulling van Zijn mysterie van lijden, dood en verrijzenis. Dit herinnert ons eraan dat het christelijke leven een af te leggen 'weg' is, die bestaat uit de persoon van Christus, die men moet ontmoeten, aanvaarden en navolgen."

Het christelijk leven is dus als een weg die we gaan. Dat is echter geen veel bereide weg. Het is geen vierbaansweg met extra spitsstroken die worden opengesteld om de enorme drukte aan te kunnen. Nee, de weg die de christen gaat is smal, soms moeilijk begaanbaar en vaak eenzaam, in die zin dat hij er weinig medemensen tegenkomt. Dat laatste geldt zeker in de huidige tijd, waarin de ontkerkelijking in Nederland nog altijd voortschrijdt en christengelovigen een steeds kleinere minderheid vormen.

Dat de weg van de christen geen last heeft van filevorming, is vaker voorgekomen: menigeen vertrouwdde al te zeer op het eigen richtinggevoel en miste zo de afslag naar het christelijk leven. Dat missen van de juiste afslag kwam ook al bij het Joodse volk voor, het volk van Gods eerste en blijvende liefde, getuige de woorden van de profeet Jeremia: "Dit zegt de Heer: Ga op de kruispunten staan en kijk uit. Vraag naar de oude paden, vraag wat de goede weg is en volg die, dan zult ge rust vinden. Maar ze zeiden: 'Wij gaan niet!'" (Jer. 6,16). En ook Christus waarschuwt ons voor het missen van de juiste afslag: "Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is breed en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden" (Mt. 7,13-14).

Vanwege de moeilijkheid de juiste afslag in het leven te vinden, is het zaak om af en toe halt te houden om ons af te vragen of we nog wel op de goede weg zijn. Zeker in deze tijd waarin iedereen 'druk druk druk' is en alles steeds sneller gaat en vaak ook sneller moet. Het levenstempo is in de afgelopen decennia flink opgevoerd. Werk- en privétijd lopen in elkaar over en veel mensen ervaren de sociale druk om permanent bereikbaar te zijn per e-mail en via de sociale media. De maatschappelijke versnelling blijkt moeilijk te keren. Zo bestaat de term 'onthaasting' al sinds 1992 – maar deze heeft sindsdien niet geleid tot een afname van het levenstempo. De gejaagdheid leidt bij velen tot stress. Volgens recent onderzoek kampt één op de zeven Nederlandse werknemers zelfs met burn-outklachten, waaronder een groeiend aantal jongeren. Dat is reden tot grote zorg. Hoewel elke burn-out natuurlijk een eigen levensgeschiedenis kent, noemen veel jongeren naast baanonzekerheid als oorzaken: keuzestress, de behoefte om op alle fronten van het leven steeds perfect te zijn en faalangst. Alles moet hier en nu, het besef van eeuwigheid speelt vaak geen rol meer.





Wordt niet een hoge prijs betaald voor het hyperindividualisme dat de moderne samenleving tekent? Gevoelens van stress en onzekerheid, het eigen falen delen we vaak niet met medemensen uit vrees voor de consequenties. Voor de omgeving houdt men zich sterk, ook als het leven tegenslag kent. En een God bij wie men met alles terecht kan, is voor velen achter de horizon verdwenen. Terwijl wij christenen ons juist getroost kunnen weten door de woorden: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken" (Mt. 11,28). Maar dat vraagt wel dat we onze kleinheid durven erkennen, ons bukken om de nauwe poort te kunnen passeren en ons innerlijk kompas afstemmen op de weg van Christus.

Geregeld pas op de plaats maken kan helpen om de rust in ons leven te bewaren en de goede weg in het leven aan te houden of in te slaan. Want hoewel het spreekwoord anders beweert, hoeft stilstand helemaal geen achteruitgang te betekenen. Stilstand houdt namelijk ook in: ergens bij stil staan. En daar is de Veertigdagentijd bij uitstek voor bedoeld. Door stil te staan maken we in ons innerlijk ruimte – niet voor onszelf en ons ego, maar voor de ander en bovenal voor God. Die vrijgekomen ruimte is allerminst vrijblijvend, maar krijgt van oudsher de waardevolle invulling van vasten, bidden en aalmoezen geven.

Zo bereiden we ons in deze periode voor op de hernieuwing van onze doopbeloften in de Paaswake, de belofte om met Jezus op weg te gaan. Gewetensonderzoek maakt een belangrijk onderdeel uit van deze voorbereiding. Zijn we het afgelopen jaar onze doopbeloften nagekomen? Hebben we geleefd zoals Christus dat van ons vraagt? Zijn we niet te zeer afgeweken van de weg die Hij heeft voorgeleefd?

Die weg heeft ook praktische consequenties, in de Veertigdagentijd en daarna. Zoals paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd van 2014 zei: "In navolging van onze Meester zijn wij christenen geroepen de ellende van

de broeders te zien, die aan te raken, ze op ons te nemen en concreet te werken om die te verlichten."

Wie nu oproept de weg van Christus te gaan, voelt zich soms een roepende in de woestijn. Dat moge zo zijn, maar we kunnen in die woestijn, als we de goede weg nemen, wel bij een oase uitkomen. Die oase is Christus, de Bron van levend water. En ook als roepende in de woestijn verkeren we in uitmuntend gezelschap. Denk aan Johannes de Doper, die predikte in de woestijn van Judea: "Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij. Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei: Een stem van iemand die roept in de woestijn:

Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht" (Mt. 3,1-3).

De woorden van deze grote profeet van de Advent behouden hun gelding ook in de Veertigdagentijd.

Ik heb in deze Vastenbrief stil gestaan bij Christus als weg. Christus die over zichzelf zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij" (Joh. 14,6). De Veertigdagentijd is bij uitstek bedoeld om opnieuw met Hem op weg te gaan naar de Eeuwige Vader. En als we al met Hem op weg waren, om dan nog bewuster en intensiever Zijn Gezelschap te zoeken. Dat dit bij u allen de vrucht mag zijn van deze sterke tijd, dat hoop en bid ik vurig. Van harte wens ik u toe dat de Veertigdagentijd voor u een gezegende tijd mag zijn, waarin u met Christus op weg bent naar Pasen.

Utrecht, Aswoensdag 14 februari 2018



+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,  
Aartsbisschop van Utrecht



## Vanuit de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek (OGH)

Thema avond Dienst Geestelijke Verzorging Mediant

The Passion 2018



Op Witte Donderdag 29 maart 2018 vindt de 8e editie plaats van The Passion. Dit keer vanuit de Bijlmer in Amsterdam.

The Passion is het Paasverhaal over het bijzondere leven van Jezus uitgedrukt in eigentijdse teksten en muziek. Een rauw, maar ook troostvol verhaal over zijn lijden, sterven en nieuw leven.

We willen The Passion gezamenlijk bekijken in het Helmertheater en na afloop kort over de uitzending napraten met een drankje en hapje.

Het theater is vanaf 20.15 uur geopend en de uitzending start om 20.30 uur.

Voorafgaand vindt de Witte Donderdag viering plaats om 19.30 uur.

Van harte welkom.

Anneke Kemper

Herma ter Stege

Bob Wijnbergen

### 'DE PASSIE' - H. PANCRATIUS PAROCHIE

Op **Goede Vrijdag 30 maart** vindt in en rond Mariaparochie/Harbrinkhoek de Passie plaats.

Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet van 'De Passie' uit het alom bekende lijdensverhaal van Jezus.

Met een verlicht kruis lopen we ongeveer 4 kilometer. Onderweg komen we verraad, spot, pijn, de last van het kruis, de machteloosheid en de ontluistering tegen. Doe mee! Loop mee! De Passie is voor u voor jou, voor jong én oud.

Wees welkom om op een indrukwekkende wijze Goede Vrijdag mee te vieren.

We starten om 19.00 uur op het schoolplein van basisschool St. Alphonsus, Almeloseweg 209 Mariaparochie.

Vanaf 18.30 uur zal Multiple Voices passende liederen ten gehore brengen.

Tijdens de Passie zullen de koren: Belcanto, Cantabilé, Clavis, Multiple Voices en Marieke Huttinga liederen ten gehore brengen.

De Passie wordt afgesloten in de kerk Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand te Mariaparochie.



Vrijdag 30 maart 2018

18.30 uur: start muziek door "Multiple Voices"

19.00 uur: aanvang De Passie

Startpunt: Basisschool St. Alphonsus,

Almeloseweg 209, Mariaparochie



## Zing mee met het Regenboogkoor

Op zondag 22 april om 16:00 is er een Regenboogviering in de Grote Kerk op de Markt in Enschede, georganiseerd door de werkgroep religie & lhbt (bestaande uit o.a. het COC, de ChristenUnie en KCWO) en de PKN-kerk Enschede.

Dit keer doen we iets nieuws: we zetten een projectkoor op speciaal voor deze viering. Iedereen zingt mee! Of je nou homo, hetero, bi, transgender, christen of niet-gelovig bent, iedereen is welkom.

Een viering die mensen verbindt en tot nadenken aanzet, zonder oordeel; die breed gedragen wordt door de lhbt-gemeenschap én door kerkgemeenschappen.

Predikanten zijn Hanneke Siebert (PKN) en Remco Ongersma (Baptisten).

De viering bestaat uit een mix van wat modernere muziek en opwekkingsliederen.

Een paar voorbeelden:  
Caravan of Love  
Opwekking 609 - U bent heilig  
Shackles, Mary Mary

Dirigent is Edwin Beskers  
Het koor wordt begeleid door een pianist.  
De 6 repetities starten in de 1e week van maart en zijn op donderdag- of vrijdagavond in Enschede. Zaterdag 7 april repeteren we de hele dag.

Ervaring is natuurlijk handig, maar niet per se noodzakelijk.

Vragen/ aanmelden:  
Neem gerust contact op met Mark Melenhorst, telnr. 06-5495 4484  
mark.melenhorst@coctwenteachterhoek.nl

We hopen je terug te zien tijdens de eerste repetitie. Meld je nu aan voor het koor!

### *KLOOSTERWEEKEND; Op verhaal komen vanuit drukte werk en gezin*

Veel dertigers en veertigers zoeken voor de grote vragen van het leven niet langer antwoord in kerk of geloof. Een gemiste kans? Hoewel er met betrekking tot bezinning veel te kiezen is: Boeddhisme, mindfulness en zo veel meer, spreken de meeste dertigers, veertigers de taal van de christelijke traditie het best. Waarom zou je dan niet juist daarin, in je eigen 'native spiritual language', je richting en zin zoeken? Heb jij (dertiger, veertiger) zin om een weekend bezig te zijn rondom de thema's:

- zingeving in je leven en de mogelijke rol van de christelijke traditie hierin;
- het leven in een snelle keuzemaatschappij. Hoe houd je de balans? Waar leg je prioriteiten?
- rust en ontspanning. Hoe kom je tot rust, hoe krijg je jezelf stil?

Gun jezelf een weekend en geef je op! We verblijven bij de Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine gemeenschap. We eten en (wie wil) bidden met de broeders mee en bieden daarnaast ons eigen programma aan.

Begeleiders: Pastor Frank de Heus en Drs. Frank Beuger

Data: vrijdagmiddag 22 juni tot en met zondagmiddag 24 juni (voor 20, 30 en 40-ers)

Kosten: € 70,-

Opgave: Frank de Heus: 06 300 988 33 of [pastordeheus@home.nl](mailto:pastordeheus@home.nl)

Aantal deelnemers: maximaal 10

## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
Lidiana Wissink  
Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 4 - 2018

woensdag 28 maart  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 19 april 2018



**Ziek? Of gaat u  
verhuizen?**  
Laat het even weten aan  
het Parochieel  
Dienstencentrum  
(zie pagina 3)

### Bestuur R.K. Parochie

#### St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof  
André Amelink, (bouw) tech-  
nische zaken  
Carina Adduci, secretaris

### De Maristen

Hogelandsingel 41,  
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

### Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

### Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'  
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.  
[www.sensor.nl/oostnederland](http://www.sensor.nl/oostnederland)

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres [caritas@katholiekenschede.nl](mailto:caritas@katholiekenschede.nl).

Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54

bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.





## Geslaagde huwelijksvoorbereiding RKZuidoosttwente

Zes aanstaande bruidsparen zijn de afgelopen weken begeleid op weg naar het sacrament van het huwelijk. Het waren enthousiaste stellen die een inspirerende bijdrage leverden. Op de foto vlnr Maria Longo en Agostino Oliveri, Remco ter Brugge en Patricia Geurtse, pastoraal werker Frank de Heus, Albert Shorachi en Sarah Saleem, Jair Cardoso de Santanna en Priscilla Huls, Mark Beaino en Jessica Nalband. Op de foto ontbreken Rayan Hormez en Atour Yousis.

Wij wensen hen een gelukkige huwelijksdag toe.

Elles Veltkamp-Epping  
Huwelijkscatechesatie RKZuidoosttwente

 <p>Korte Hengelsestraat 27 7511 JA Enschede 053-4305296</p>	<p>hier had ook uw advertentie kunnen staan</p> <p>mail voor info naar: <a href="mailto:redactie@katholiekenschede.nl">redactie@katholiekenschede.nl</a></p>	 <p>Alle informatie over de scholen vindt u op <a href="http://www.koe-enschede.nl">www.koe-enschede.nl</a></p>
---	--	---



Onderhoudsarme  
gevelbekleding  
voor woningen  
en bedrijven

**RENOKAP**

Het Lentfert 41  
7547 SN Enschede  
Tel.: 053 433 58 44  
Fax: 053 436 07 34  
Email: [info@renokap.nl](mailto:info@renokap.nl)

[www.rnokap.nl](http://www.rnokap.nl)



## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

### Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19  
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl  
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein moet u bij



**Mellink Schilders**

zijn.  
Ribbeltsweg 39  
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?  
Dat kan! ANBI status  
Stichting Het Ariëns-Comité  
NL67RABO00118041738  
www.arienscomite.nl

**HEMMERS**

WOLLE & DEBIE

De Heurne 79  
7511 GS Enschede  
053 - 431 59 36  
www.hemmers.nu



bakkerij beunders bakt er meer van...

Ribbelerbrinkstraat 57 | 7531 CB Enschede | 053 - 435 02 27 |  
Veldhoflanden 10 | 7542 LA Enschede | 053 - 434 52 80 |

Wie wil hier  
adverteren?

mail naar:

redactie@  
katholiekenschede.nl

**siers**

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW  
VERBOUW  
RENOVATIE  
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE  
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79  
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



**Bert van der Heide**

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en  
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | [www.bertvanderheide.nl](http://www.bertvanderheide.nl)



**Mieke Greveling**  
uitvaartbegeleiding

*Persoonlijke aandacht vanuit het hart*

06 - 83 56 08 22  
[info@miekegreveling.nl](mailto:info@miekegreveling.nl)

*Verzekerd of niet,  
u kunt altijd bij mij terecht*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk  
Persoonlijke Uitvaart



# Vredenhof.

## In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)

*Herman Achterhuis, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw*

**Vredenhof**  
uitvaartverzorging



