

# Pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
februari 2018 - nr. 2



*"Er zijn voor de familie  
op gepaste wijze,  
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede  
Voor een melding van overlijden  
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).  
[www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



**Uitvaartleiders:**  
Gertie Ruesink,  
Harriette Bakker,  
Berto van der  
Wacht.

Uitvaartverzorging voor  
alle gezindten.



Wij werken zonder winstoogmerk.  
Stijlvolle familiekamers op ieder  
gewenst moment toegankelijk.  
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol  
ingericht uitvaartcentrum met  
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon  
Varviksingel 141,  
7512 EL Enschede  
Tel: 053-4321955.  
[www.uitvaart-enschede.nl](http://www.uitvaart-enschede.nl)

## INNERBALANCE - ENSCHEDE

CENTRUM VOOR  
HOLISTISCHE GEZONDHEID,  
VREDE EN WELZIJN

*Word bewust, wees gezond*

### HATHA YOGA

Ook voor zwangeren en kinderen

### MASSAGE

Holistische massage en  
voetreflexmassage

### SPIRITUAL LIFE COACHING

Voorals als je probeert om jouw innerlijke kracht te  
hervinden na een moeilijke periode, zodat je het  
leven kunt leven waarvoor je geboren bent.  
Hopelijk kan ik je hierbij helpen....



INNERBALANCE - ENSCHEDE  
Burgemeester van Veenlaan 72  
7543 AA Enschede

tel: 06 - 83181995  
[info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl)



[WWW.INNERBALANCE-ENSCHUDE.NL](http://WWW.INNERBALANCE-ENSCHUDE.NL)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores  
Altijd bereikbaar onder nummer  
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider  
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51  
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en  
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk  
Tel. 074 - 349 48 15  
p.vanblijswijk@rkzuidoosttwente.nl

# Pelgrim

februari 2018, nr. 2

## Inhoud

- 5 Onbegrijpelijk of toch niet?
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 14 RK abc
- 16 Vieringenrooster
- 21 Hoog bezoek uit de domstad voor de vormelingen
- 24 Overzicht 2017 van Caritas
- 26 Laudato si: Oproep tot zorg om de aarde



Als u graag de handen uit de mouwen wilt steken voor uw kerk, in plaats van alleen een geldelijke bijdrage te geven, dan wordt u met open armen ontvangen. Geef het door aan iemand van de pastoraatgroep of lokale beheergroep of spreek één van de andere vrijwilligers aan. Dóen!



## VAN DE REDACTIE

De carnavalskleren en feestneuzen zijn weer opgeborgen, de snoeptrommels komen tevoorschijn.

Als deze Pelgrim versschijnt is de vasten net begonnen.

Het kan nog vriezen en dooien, maar de dagen zijn al weer aan het lengen.

Voor u ligt al weer de 2e Pelgrim van 2018!

*Annelies, Conny, Lidiana en Ine*



## Onbegrijpelijk of toch niet



De vormelingen en hun ouders kregen het er warm van. We lopen tegen het einde aan van de voorbereiding. Tijd om wat niet zo eenvoudig is in het midden te leggen. In een vorige bijeenkomst hadden de tieners een voorwerp meegebracht. Bij dat voorwerp hadden ze een verhaal dat duidelijk maakte dat dit geen gewoon voorwerp was, maar een speciale betekenis heeft. In een kwartetspel ontdekten ze vervolgens dat voorwerpen in de kerk ook een verhaal en betekenis hebben dat verder gaat dan wat je in eerste instantie ziet.

Deze keer gingen we een stap verder en lazen we een gesprek tussen Jezus en een vrouw over water. Het was een grote spraakverwarring. De vrouw die over water in de put sprak, letterlijk. Jezus die haar levend water bood waardoor ze nooit meer dorst zal hebben. Waar heeft hij het over? Onbegrijpelijk, niet te snappen was de eerste reactie van de meeste tieners.

Metaforen, symbooltaal is iets wat je niet zo maar vat, bleek wel. Dezelfde problemen doen zich voor bij het lezen van gedichten of het verstaan van symbolen. Woorden worden veelal letterlijk geïnterpreteerd. Dat maakt voor velen de kerkelijke taal in eerste instantie onverstaaanbaar, ver af en ingewikkeld. Gelukkig bleken we stap voor stap de geheimen te kunnen ontrafelen. Want waar staat water voor? Wat doen we ermee? Welke betekenis heeft het in ons dagelijks leven? Dat was niet moeilijk: we wassen ons en onze spullen er mee, we drinken het, we hebben het nodig, we

kunnen niet zonder.

Wat Jezus ons geeft is iets waar we niet zonder kunnen en als we het hebben ontvangen, gaat het nooit meer weg. Wat zou dat kunnen zijn? Als we een huis en eten, drinken, kleren, alle spullen hebben, wat ontbreekt er dan nog aan ons geluk? Daar konden ze wel iets over zeggen: vriendschap, liefde, mensen die van ons houden zoals je bent.

Zo kwamen we uit dat Jezus ons de boodschap brengt en mensen laat ervaren dat Gods van ons houdt zoals we zijn. Dat gaat nooit weg, daar kun je altijd op terug vallen. Wat de mensen om je heen ook zeggen, hoe stom je ook geweest bent, hoe donker alles ook voelt, hier mag je je leven lang op rekenen. Deze bron houdt nooit op en kan je helpen de weg naar het licht en geloof in je zelf terug te vinden.

Vertrouwen in jezelf mag je hebben om wie je bent, je talenten en kwaliteiten. Ze hebben er, (en dat is veel voor Twentse tieners zei een moeder), 10 van zichzelf opgeschreven en hun ouders hebben er nog 5 bij gezet. Het is al het goede in jouw dat we met het sacrament van het vormsel bekrachtigen. Het is opgeschreven in hun werkboek om zich even van het goede en de kracht in zichzelf bewust te zijn en wie weet als het tegenzit nog eens te kunnen lezen.

*Pastor Margot Dijkman*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,  
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 053 7113460**

**Openingsstijd locatiesecretariaat:**

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten, tijdelijk  
ook gesloten op dinsdag.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

**Lokale Beheergroep:**

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie:** Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen  
naar [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

**Voor misintenties, stipendia** of een andere  
reden vermelden wij graag de volgende  
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

**Kerkbijdrage:**

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie  
Enschede

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30  
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

**De Kajuit**

Open op maandag en op donderdag tussen  
9:00 en 11:00 uur. 053-4339906



## Wie is mijn naaste?

Samen oplopen, in stilte naast elkaar, met je wandelmaatje. Zo beleef je des te meer de omgeving en elkaars gezelschap. Op deze wijze kennen we heel wat maatjes projecten: met je fietsmaatje er op uit trekken, samen uit eten maatje, gespreksmaatje, tuinmaatje, mantelzorgmaatje, kinderoppasmaatje en ga zo maar door. Maatje, een populair woord voor naaste. De mens die naast je gaat, die is als jij, ook al zijn we op het eerste oog nog zo verrassend verschillend. In het vrijwilligerswerk voor onze locatie merken we hoe plezierig het is om samen de dingen aan te pakken. Er niet alleen voor te staan. De kerkschoonmakers lopen de achterstand in en zijn elke woensdagmorgen blij met het resultaat. "Het valt nu goed bij te houden", wordt opgemerkt. Op het secretariaat staat collegialiteit bovenaan het lijstje. En niet te vergeten de gastvrijheid. De tuinmensen trekken samen op. De Bijbelgroep is blij met een goed gesprek. De samenzang van de koren spreekt voor zich. Samen bidden en stil zijn doet goed. De pelgrimstocht naar Lourdes ligt in het verschiet. Op zondag en woensdagmorgen ontmoeten we elkaar in het parochiecentrum. Caritas staat in voor mensen die het nodig hebben. De mand voor de voedselbank wordt steeds opnieuw gevuld. Hoe ver strekt de naastenliefde? Wanneer en hoe?



Lezen we de verhalen over Jezus er op na, dan heeft Jezus een zwak voor mensen die eenzaam zijn, met de nek worden aangekeken, uitgerangeerd zijn, niet meetellen. Hij geeft ze als het ware hun bestaan terug. In zijn ogen is ieder mens waardevol, je mag er zijn, wie je ook bent. Wie is mijn naaste? Wie is de mens die naast mij gaat? Kan ik voor haar of hem iets betekenen? De vastentijd stemt tot

bezinning. De vastenactie nodigt ons uit om solidair te zijn met mensen in Zambia. Om zo op weg te gaan naar Pasen. Dietrich Bonhoeffer schrijft: "Er zullen mensen zijn die bidden en het goede doen en wachten op Gods uur".

*Lies van Veldhoeven  
Namens de geloofsgemeenschap Noord*

## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 9.30 uur op

**Zondag 18 februari: 1e zondag v.d 40 dagentijd** ( Mar 1, 12-15)

Blijf nee zeggen tegen dingen waarvan je weet dat ze verkeerd zijn.  
Jezus zal je daarbij helpen.

**Zondag 25 februari: 2e zondag v.d 40 dagentijd** ( Mar 9, 2-10)

Jezus is de Zoon van God, het is belangrijk naar Hem te luisteren in ons leven.

**Zondag 4 maart: 3e zondag v.d 40 dagentijd** ( Joh 2,13-25)

Een kerk is niet zomaar een gebouw, maar het huis van God. Als wij een kerk bezoeken, komen we om God te ontmoeten en tot Hem te bidden.

**Zondag 11 maart: 4e zondag v.d 40 dagentijd** (Laetare = Verheug je) ( Joh 3,14-21)

God heeft uit liefde voor ieder van ons zijn mooiste geschenk gegeven; Jezus zijn eigen Zoon.

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail  
naar Louise Meulenbroek [louisemeulenbroek@hotmail.com](mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com)



## KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

**Op zaterdag 17 maart** is er weer Kinderclub van **10.30 – 12.00 uur**  
in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

**Thema: "Op weg naar PASEN"**

De Goede Week begint op Palmzondag. De viering van Palmzondag is vooral bekend door het (in processie) lopen met palmpaasstokken en het mee naar huis krijgen van palmtakjes. Voor kinderen ligt hier vaak de nadruk op. Deze zondag vieren we eigenlijk twee vieringen in één. Zowel de intocht als het lijdensverhaal. Beide zijn immers sterk met elkaar verbonden. Vreugde en verdriet horen bij het leven. Ook kinderen voelen dat aan of hebben daar zelf al ervaring mee. En dan Pasen, "Verrijzenis" Een uitdaging om dit aan kinderen uit te leggen.

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail  
naar Linda ([lindaterbraak@live.nl](mailto:lindaterbraak@live.nl)) of  
Begona ([bferpan@hotmail.com](mailto:bferpan@hotmail.com))



## Colofon

### H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 053 7113460**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Pérez Rivera

Evelyn Keuben

Hetty Mulder

### Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv Jacobusparochie Enschede**

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18

### Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



## Top 2000 viering in de Jacobuskerk

Donderdag 28 December 2017 werd de eerste Top 2000 viering gehouden in de Jacobuskerk. Voorganger was pastor Frank de Heus De viering bestond uit veel muziek, gezongen door de koren All Together en Inspiration. Denk daarbij aan o.a Hozier, Alicia Keys, Marco Borsato, Phil Collins, Boudewijn de Groot, Paul de Leeuw etc. Er was een gebed en er waren voorbeden. Tussen de muziek werden er woorden, cq gedachten uitgesproken die betrekking hadden op de teksten. Dit was een mooie combinatie, teksten die uitkwamen op het volgende muziekstuk, waarbij je stil stond bij allerlei dingen in het leven. Op grote schermen konden de bezoekers de muziekteksten meelesen en natuurlijk mocht men mee zingen. Een mooie manier van vieren aan het eind van het jaar. Zie het als een rustpunt en bezinning, vlak na de kerstdagen en voor het nieuwe jaar. Een verademing. Dit werd ook duidelijk na afloop toen de bezoekers aangaven dat ze deze viering erg mooi vonden en hoopten op een vervolg volgend jaar. Dat hopen wij ook van harte. Daar gaan we aan werken.

*Eric Sanders*





## Internationale Mis met Priester Johan Rutgers

Op Zondag 21 Januari 2018 was het zover, Johan Rutgers, in November 2016 tot priester gewijd, ging voor als priester in de internationale mis in de Jacobuskerk. Samen met Pastoor André Monninkhof. In 2013 was hij tijdens de zomermaanden stagiair in onze parochie. Het was een plechtige viering met intocht van achter uit de kerk. De vlaggen hingen buiten. De zang werd verzorgd door Ariens Music Ministry. Johan preekte over het evangelie van Marcus 1, 14-20 waarop Jezus mensen aanspoorde om hem te volgen. Het engels ging hem goed af.

Vlak voor de slotzegen kreeg hij uit handen van Pastoor André Monninkhof 2 cadeau's overhandigd. Een mooi Jacobus beeld en een afbeelding van de Jacobuskerk. Een mooie en waardige viering. Na afloop van de viering konden de kerkgangers hem voor in de kerk de hand schudden en was er vervolgens een nieuwjaars receptie in het parochie huis die druk werd bezocht..



## Ziekenzalving in de Jacobuskerk.

Op dinsdag **13 maart 2018** is er om **14.30 uur** ziekenzalving in het parochiehuis achter de Jacobuskerk aan de Walstraat. De voorganger hierbij zal zijn pastoor André Monninkhof. U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon 4762910.

Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven, zodat een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht.

Wij hopen op een goede opkomst.

*De Bezoekersgroep.*



### Colofon

#### Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

**Uitvaarttelefoon:** 053 7113460

#### Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

#### Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

#### Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz ( AriënsGEDachtenis)

06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

#### Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

#### Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

#### De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 11.30 uur 06-587 09 781

#### Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

#### Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

#### Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9:00-11:00 uur

#### Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



### Vrijwilligersavond St. Jankerk

Op zaterdag 20 januari hebben we een avond gehouden voor alle vrijwilligers, een gezellige avond, een feestavond. Daarbij hoefden zelfs de koffie-dames niet aan de slag. De mensen van de pastoraatgroep en de beheergroep verzorgden dit keer alle aanwezigen, als dank voor de niet aflatende inzet van zoveel vrijwilligers.

Het zaaltje bij de St.Jankerk zat goed vol. Daarnaast zijn er ook nog veel vrijwilligers, voor wie het niet mogelijk was om er deze avond bij te zijn.

Goed, dat er zoveel mensen zijn, die bereid zijn zich in te zetten voor onze geloofsgemeenschap.

Want natuurlijk kunnen we dat kopje koffie ook thuis drinken, ook nog wel met een lekker plakje cake erbij. Maar we zijn bij elkaar, omdat het fijn is om dat samen te doen, samen koffie drinken, samen een glaasje drinken.

Samen praten en elkaar beter leren kennen. Weten welke mensen dat zijn, die net als wijzelf, net als ikzelf, het fijn vinden om samen deze gemeenschap te vormen.

Het werd een gezellige avond, waar ieder de kans kreeg om met elkaar te praten. En dat gebeurde dan ook volop. Menigeen wisselde af en toe van plek, om ook even met een ander in gesprek te gaan.

Daarnaast was er nog even een officieel deel. Carina Meijer had de eer om de heer Herman Mars het Jacobus Insigne met oorkonde uit te reiken.





De heer Mars krijgt het Jacobus Insigne opgespeld

Herman Mars kreeg deze onderscheiding voor zijn vrijwilligers werk. Al in de jaren zestig zorgde hij voor vervoer voor ouderen. Hij heeft jaren de ledenadministratie onder zijn hoede gehad. Dat deed hij voornamelijk voor de toenmalige Ariënsparochie. Ook is hij daarvoor lid geweest van het parochiebestuur als penningmeester en is hij jaren wijkcontactpersoon geweest. Naast het bijhouden van het ledenbestand zorgde hij er ook voor dat er op tijd een attentie werd bezorgd bij parochianen in verband met een jubileum of kroonjaar.

**Herman nogmaals bedankt voor het vele werk wat je in al de jaren hebt verzet.**

Na de nodige drankjes en heerlijke hapjes, ging iedereen gesterkt naar huis. Ik hoop dat deze gezellige avond de band tussen de vrijwilligers heeft versterkt en dat we met elkaar de schouders er onder blijven zetten, zodat ZUID verder kan groeien naar een bloeiende geloofsgemeenschap

*Tiny Hannink en Carina Meijer,  
pastoraatgroep.*



Een hapje en een drankje ....

## Palmpasen

25 maart is het Palmpasen en ook dit jaar kunnen de kinderen van de Geloofsgemeenschap Zuid een Palmpasestok maken in de parochiezaal van de St. Jankerk.

**Op zaterdagmiddag 24 maart van 14.00-15.30 uur**

Je hoeft er niet voor te betalen, maar je wordt dan wel zondag in de kerk verwacht, de stokken bewaren we dan zolang in de parochiezaal.

Ook is het handig om je wel even aan te melden, want we kunnen 30 stokken maken.

Aanmelden bij:

Annelies Tenbergen, 053-4768667 of bij Valery Maduro, 053-4771197.

## Hulp gevraagd voor Sam's kledingactie van 7 april.

Wie wil er een half uurtje helpen bij het inladen van de kledingzakken?

Er komt op die dag een vrachtauto van de stichting op het plein voor de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat tussen 12 uur en 14 uur.

Opgave bij Henk Thüss  
h.thss@kpnplanet.nl Tel.4330322.

Bij voorbaat dank.

## Bestuursleden gezocht voor ons parochiebestuur

Sinds oktober bestaat het parochiebestuur uit twee leden: Carina Adduci als secretaris en André Amelink voor (bouw)technische zaken. Zij worden ondersteund door Wendy Bathoorn en Gerard Collet, coördinatoren van de Sint Jozef en de Sint Jan. We zoeken nog bestuursleden voor pr en communicatie, personele zaken en vrijwilligersbeleid, maar meest dringend een penningmeester en een vice-voorzitter. Leden van het bestuur worden in eerste instantie voor maximaal vier jaar door de bisschop benoemd, maar kunnen zich ook voor een kortere tijd aan de parochie verbinden.

We zoeken mensen die:

- gevoel hebben voor kerk en geloof, belang stellen in de toekomst van onze parochie, samen met pastores en vrijwilligers de visie van het pastoraal beleidsplan met enthousiasme willen uitdragen, en

katholiek leven.

- gevoel hebben vóór en plezier vinden in het werken met vrijwilligers, en weten te verbinden;
- teamspeler zijn en soepel en open communiceren;
- beleidsmatig kunnen denken en beschikken over organisatorische vaardigheden;
- beschikken over specifieke kennis voor één van de functies in het bestuur, hetzij financiën, personeel en organisatie, media of anderszins;

### Bent u geïnteresseerd?

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij pastoraal werker Frank de Heus, [f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl), 06 300 988 33 óf bij het secretariaat van de parochie: [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl), 053 478 53 06.

## Bisschoppelijke onderscheidingen

Op donderdag 18 januari jl. zijn aan twee scheidende bestuursleden van onze PCI namens de Aartsbisschop van Utrecht kerkelijke onderscheidingen uitgereikt.

De heer **Nico Alink** en de heer **Henk Everink** ontvingen beiden de **Willibrordplaquette** wegens hun grote verdiensten voor onze parochie, voor de rooms-katholieke kerk en op kerkelijk en maatschappelijk vlak.

De heer **Nico Alink** was gedurende 8 jaar voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Daarvoor vervulde hij ook al diverse andere bestuurlijke functies binnen de RK kerk, met name in de toenmalige Joseph-parochie. Nico is nu nog steeds dienstbaar als organist van de "Zanggroep Sint Joseph". Ook is hij bestuurder van het "Diakonaal Platform Enschede".

De heer **Henk Everink** was gedurende 8 jaar secretaris van de PCI. Ook hij heeft in de periode daarvoor diverse andere kerkelijke en maatschappelijke functies vervuld. Op

dit moment is de heer Henk Everink onder meer secretaris van het bestuur van het "Oecumenisch Citypastoraat" (OCP).

Wij willen de heer Nico Alink en de heer Henk Everink van harte feliciteren met de toekenning van de Willibrordplaquette. We danken hen voor hun jarenlange dienstbaarheid aan onze parochie, wensen hen en allen die hen lief zijn, Gods zegen en alle goeds, en hopen hen nog dikwijls in ons midden te mogen begroeten.

We prijzen ons gelukkig, dat er voor deze twee scheidende bestuursleden van de PCI ook opvolgers zijn gevonden, die er de schouders onder willen zetten: de nieuwe voorzitter van de PCI zal zijn de heer Edwin Seinen; de nieuwe secretaris van de PCI zal zijn mevrouw Marijke van der Tol. We wensen Edwin en Marijke, en ook de andere bestuursleden van de PCI, heel veel zegen en succes met hun goede werk.

*Pastoor André Monnikhof*



# Santo Domingo de la Calzada

## Vredig en energiek tegelijk

Veel Camino-gangers zeggen dat de reis naar Santiago de Compostela fijner was dan het bereiken van de bestemming. Dat is ook niet zo gek als je in ochtenschouw neemt dat de pelgrimspaden vele inspirerende stempelpaatsen met een adembenemende schoonheid hebben. Neem nu Vézelay in Bourgondië: vanwege de cultus van Maria Magdalena in de beroemde kathedraal is dat een bedevaartsoord op zich. En in Spanje laat de Camino Frances ('Franse Weg') onvergetelijke indrukken achter.

### Kluis Santo Domingo

Bekende steden op mogelijke routes zijn Pamplona, Burgos en León. Maar een van de mooiste plaatsen is Santo Domingo de la Calzada. Dit middeleeuwse stadje is niet vernoemd naar de beroemde stichter van de dominicanenorde, maar naar de heilige Dominicus uit Vitoria de Rioja. Nadat hij tot priester was gewijd, bouwde hij voor pelgrims een brug. Toen die af was vestigde hij zich in een onherbergzaam gebied als kluisenaar en hielp de Camino verder ontwikkelen door wegen te verbeteren en reizigers op te vangen. Hij stierf op 12 mei 1109. Rond zijn kluis ontstond het naar hem genoemde stadje, dat vandaag de dag nog geen zeventuizend inwoners telt. De sfeer is er vredig en tegelijkertijd energiek. Bezienswaardig zijn de kathedraal, de barokke klokkentoren, het klooster van Sint-Franciscus, de cisterciënzerabdij, het hoofdplein, vier kluisenaarswoningen, vele in goede staat bewaarde panden uit de middeleeuwen, de oude pelgrimsweg en de stenen brug over de rivier de Oja.

### Heimwee

Jaarlijks tussen 1 en 15 mei staat heel Santo Domingo de la Calzada op zijn kop. Dan wordt Do-



Santiago-pelgrim Joyce:  
'Hier had ik wel willen blijven'

mingo's geboorte in de hemel gevierd. Het is een patroonsfeest zoals dat in heel Zuid-Europa gevierd wordt: met pontificale missen, stemmige processies, vuurwerk, loterijen, lekker eten en luidruchtige drankgelagen. Wie dat als pelgrim wil meemaken, doet er verstandig aan om niet meteen na de festiviteiten weer op pad te gaan. Het risico bestaat dat je na een paar kilometer de interesse in Sint-Jacobus verliest en vol heimwee naar Sint-Dominicus wilt terugkeren.

# rk aBc

In het RK-abc worden begrippen uit de katholieke traditie toegelicht. Ditmaal gaat het over het thema 'ontferming' naar aanleiding van de veertigdagentijd.

## Kyrie eleison

In de kerk bidden we in het Nederlands of in het Latijn, maar soms ook in een andere taal. Zo zijn *amen* en *alleluia* van oorsprong Hebreeuwse woorden. Als we 'kyrie eleison' bidden – Heer, ontferm u over ons – dan spreken we Grieks, want kyrie komt van het Griekse woord *kyrios*, dat Heer betekent. In de oorspronkelijke Griekse tekst van het Nieuwe Testament kom je het woord 'eleison' tegen in het evangelie van Marcus, waar hij vertelt over de blinde Bartimeüs die Jezus smeekt: *eleison me*. In de nieuwe Bijbelvertaling is dat vertaald als: 'Heb medelijden met mij'. We vragen met het kyrie eleison dan ook aan Christus om zich over ons te ontfermen, medelijden met ons te hebben en ons te beschermen. We geloven dat God naar ons omziet. Dat geloof spreken we uit in dit oude gebed.



## Hongerdoek / vastendoek

Echt vasten, dat doen nog maar weinig katholieken, maar de vastentijd is nog steeds een periode van bezinning en omzien naar elkaar. Om dat zichtbaar te maken hangt in veel kerken in deze tijd een vasten- of hongerdoek. Vaak wordt zo'n doek gemaakt door leden van een lokale MOV (= Missie, Ontwikkeling, Vrede)-groep. Zij laten met beelden en symbolen op het doek zien waarvoor zij zich als gelovigen willen inzetten. Het moderne vastendoek is pas een paar decennia oud, maar in de middeleeuwen hing er vaak een hongerdoek voor het altaar om de zondige gelovigen ervan te doordringen dat ze met schroom het allerheiligste moesten naderen.



@borneboeit

## Engelbewaarder

Tot in de jaren vijftig konden katholieke kinderen lezen in het vrome tijdschriftje *De Engelbewaarder*. Ieder rooms kind leerde dat hij een engelbewaarder had die hem beschermde. Nog steeds kent onze kerk het feest van de engelbewaarders, op 2 oktober. Voor veel mensen is het een troostende gedachte dat God nabij is in de vorm van een engel, die hen begeleidt en bijstaat. Anselm Grün schreef er een boekje over waarin hij laat zien hoe engelen mensen inspireren en op weg helpen. (Anselm Grün, *Ieder zijn engel*, uitgeverij Meinema.)



# KRONIEK



## OVERLEDENEN:

*St. Jankerk:*

- 06 januari 2018 Sjaak Roosenboom, 90jr, e/v Mevr. A.M. Roosenboom-Oosterholt.  
17 januari 2018 Jopie Roelofs-de Gilder, 80 jr, e/v Siep Roelofs

*H. Jacobuskerk:*

- 22 januari 2018 Marja van der Kamp, 60 jr.

## DOPELINGEN;

*St. Jankerk:*

- 07 januari 2018 *Casper Johannes Carel Biemans*, geb 20 september 2017, z/v Michael Biemans en Nane Biemans-Janssen.

*St. Jozefkerk:*

- 07 januari 2018 *Ella Sophia Imbrogiano*, geb 3 februari 2017, d/v Vincenzo Imbrogiano en Melanie Scholten.  
07 januari 2018 *Danique Victoria Christenhuis*, geb 20 december 2015, d/v Gilbrant Christenhuis en Rasa Lansinskaite.



# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 17/18 februari 1e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 24/25 februari 2e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur T. Korterik Kinderwoorddienst Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur M. Dijkman BJK	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Gem. koor St. Jan-H. Michaël

## Lezingen bij de Zondag

### 18 februari

Eerste zondag van de veertigdagentijd  
Genesis 9,8-15  
Petrus 3,18-22  
Marcus 1,12-15

### 25 februari

Tweede zondag van de veertigdagentijd  
Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18  
Romeinen 8,31b-34  
Marcus 9,2-10

### 4 maart

Derde zondag van de veertigdagentijd  
Exodus 20,1-17 of  
20,1-3.7-8.12-17  
1 Korintiërs 1,22-25  
Johannes 2,13-25

### 11 maart

Vierde zondag van de veertigdagentijd  
Kronieken 36,14-16.19-23  
Efeziërs 2,4-10  
Johannes 3,14-21

### 18 maart

Vijfde zondag van de veertigdagentijd  
Jeremia 31,31-34  
Hebreeën 5,7-9  
Johannes 12,20-33





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 3/4 maart 3e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof Kinderwoorddienst Samenzang	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Internationale mis Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink  Dameskoor Verrijzeniskerk
Weekend 10/11 maart 4e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus  All Together	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink MOV viering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 17/18 maart 5e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur P. van Blijswijk Internationale viering Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 10.00 uur Parochiaan  Vocal Moments

## Gezamenlijke viering...

Tijdens de jubileum-viering van pater Ben Engelbertink in 2017 is het mooie initiatief ontstaan om een gezamenlijk viering van de geloofsgemeenschappen van de Kon.. Maria van de Oosterse Kerk (in de volksmond de Libanese Kerk genoemd) en de St. Jan te houden.

Deze viering zal plaats vinden op **11 maart om 10.00 uur** met ondersteuning van beide koren en zal voorgegaan worden door de priesters Abouna Miled Aboud en pater Ben Engelbertink, mhm.

Uiteraard zal zowel in het Nederlands als in het Arabisch gebeden en gezongen worden.

De viering staat tevens in het licht van de Vastenactie, met name projecten in Syrië en Zambia.

Geachte parochianen,

het pastoraal team en de bestuurscommissie van de parochies van Zuidoost Twente laten u weten, dat pastoraal werker Margot Dijkman per 1 april van dit jaar een functie heeft aanvaard als geestelijk verzorger in zorgcentrum de Cromhoff te Enschede. Mogelijk zal zij naast deze functie nog anderhalve dag per week als pastoraal werker beschikbaar blijven voor onze parochies. Dat zal de komende maand duidelijk moeten worden. Margot zal in ieder geval een flink aantal taken neerleggen. Wij vinden dat jammer, maar hopen dat zij veel voldoening vindt in haar nieuwe werkring.

Namens pastoraal team en bestuurscommissie Zuidoost Twente,  
*Pastoor André Monnikhof*



## Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	woord-communieviering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	(voorlopig gesloten ivm schade)
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand (in februari en november 2e woensdag van de maand en in augustus géén viering)	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	Elke zondag	10.00 uur
Broekheurne-Ring 1050		

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand	Spaanse viering



## Zingend door de dag

Zorg voor mens, dier, plant en aarde!  
'Zingend door de dag', 11 maart van  
10.30-15.30 uur  
Voor kinderen van groep 3-8

Op zondag 11 maart gaat Milou Pasveer, dirigente van de kinderkoren in Denekamp en Ootmarsum, met een groep enthousiaste kinderen aan de slag om een mini voorstelling te maken. Het thema is zorgen voor elkaar en voor onze aarde. Speel je graag toneel, zing je graag? Of dans je juist liever? Dan is dit iets voor jou!



Een schone wereld, waarin we goed omgaan met onze omgeving is kostbaar en belangrijk voor iedereen. We moeten zorgen voor elkaar, de dieren en de natuur. Dit is het thema van de voorstelling.

Dat deze zorg gedachten voor mens en dier al heel lang geleden ook al belangrijk gevonden werden zullen we op deze zondag ervaren.

Er worden enkele liederen ingestudeerd en er wordt (toneel) gespeeld. Maar het wordt vooral een gezellige dag, die we afsluiten met een kleine voorstelling, die om 15.00 uur begint in de kapel van het Franciscushuis. Je ouders, vrienden en bekenden zijn zeker welkom!

Waar: Franciscushuis, Gravenallee 7,  
7591 PE Denekamp.  
(Klooster zusters Franciscanessen)

Wanneer: 11 maart van 10.30-15.30 uur,  
15.00 uur voorstelling

Kosten: € 5,00 (inclusief lunch)

Opgave bij [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl) of  
0541 – 35 35 51, is nodig i.v.m.  
voorbereidingen



## Vooroordeel

### ***"Elk vooroordeel heeft een nadeel".***

Deze spreuk van "Loesje" hoorde ik tijdens een bijeenkomst van een parochiële werkgroep. We spraken met elkaar over de vraag: "Hoe ga je om met mensen die gelijk hun (vaak negatieve) oordeel klaar hebben, terwijl zij zich niet hebben verdiept in de achtergrond?"

Als voorbeeld werd genoemd een mevrouw, die nieuw tapijt nodig heeft, omdat zij astmatisch is. Over het uitblijven van dit nieuwe tapijt zegt zij tegen een bezoeker van de parochie: "De gemeente döt niks". Vraag is dan: hoe kun je hier als bezoeker iets positiefs tegenover zetten? We zeiden tegen elkaar: je zou mevrouw kunnen vragen: "heeft U al geïnformeerd bij de gemeente; heeft U hier misschien hulp bij nodig?" Je zou ook kunnen 'inzoomen' op de onvrede van mevrouw: "goh, mevrouw, ik merk, dit zit U nogal hoog". Zo zou je bij het gevoel kunnen komen, dat achter deze onvrede schuil gaat. Zelf betrap ik me er wel eens op, dat ik te snel 'meega' met de ander,

met wie ik spreek, terwijl achteraf de zaak toch genuanceerder blijkt te liggen. Misschien herkent U dit ook wel: je wilt graag 'meepraten', en geeft de ander dan gelijk. Het gevolg laat zich raden: het vooroordeel verbreidt zich als een olievlek. Ik vraag me af: waar komen al deze vooroordelen toch vandaan? Voelen we ons in de steek gelaten? Voelen we ons niet gezien, of niet erkend? Het gevaar, dat kleeft aan deze vooroordelen is, dat we van elkaar vervreemden. En dat, terwijl we niet zonder elkaar kunnen als het gaat om de opbouw van onze samenleving. Als 'noabers', in onze geloofsgemeenschappen, in de buurt, in de vereniging, ja zelfs in onze familie en onze gezinnen hebben we elkaar hard nodig! Daarom hoop ik, dat het ons lukt om onze vooroordelen aan de kant te zetten, en ons wat meer te verdiepen in de achtergrond. Ik wens U en mezelf een goede ontdekkingstocht, met boeiende en verrassende ontmoetingen. Dan buigen we samen het nadeel om in een voordeel!

*Pastoor André Monninkhof*

## **Katholiek Erfgoed: K.S.K.**

Binnen de gemeente Enschede vindt men nog sporen van R.K. Erfgoed. Wel zijn reeds wat sporen voorgoed verdwenen. Denk bijvoorbeeld aan het Redemptoristenklooster en het Sint Josephziekenhuis. Maar aan de H.B. Blijdensteinlaan zit deze geveltegels in de muur van een woonhuis geplaatst. Wie weet nog waar deze letters voor staan? Het pand was ooit gebouwd als een familiehuis. Ergens in de jaren zestig werd het een ontmoetingscentrum. Nu is het gebouw opnieuw een woonhuis.



*John Schiffel*  
Stichting Behoud Sint Josephkerk



## Hoog bezoek uit de Domstad voor de vormelingen



Op nota bene 'Blue Monday' de meest depressieve dag van het jaar kwam hulpbisschop Hoogenboom helemaal uit Utrecht naar Enschede om kennis te maken met onze kandidaat-Vormelingen. Aan de kennismaking was overigens niets depressiefs te beleven. De ontmoeting was vrolijk en levendig: een stukje geschiedenis over Willibrord, wat kennisoverdracht over de organisatie van de kerk, het oefenen van het ritueel van het Vormsel.... Dat alles gebeurde in een heen en weer tussen kinderen, ouders en de bisschop én met de nodige humor. De bisschop spreekt beter, dan hij tekent. De kinderen hebben aan het einde van de bijeenkomst de vraag voorgelegd gekregen, of zij nu ook gevormd willen worden of toch liever niet. Daar mogen ze nog even over nadenken. Maar uiteindelijk vragen we van hen een motivatie. We hopen dat de lessen, de vieringen en de stage mee hebben geholpen een welbewuste keuze te kunnen maken. Op zondag 11 februari heeft de Vormselviering in de Sint Jozefkerk plaatsgevonden.

Pastoraal werker Frank de Heus

## Vanuit de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek (OGH)

### Thema-avonden

Mediant, locatie Helmerzijde, in Enschede organiseert samen met de OGH thema-avonden. Op dit moment staan de volgende thema-avonden gepland:

- 20 maart Muziekavond met klassieke muziek
- 19 of 28 juni: Bloemschikken

Verdere informatie over de thema-avonden volgt later. Zodra meer bekend is, vindt u deze informatie op de website van de OGH: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)

### Renovatie verblijfsaccommodatie Iona in 2018

In de vorige editie van Pelgrim las u de aankondiging om dit jaar naar Iona te gaan. Echter, dit jaar is men, zo bleek later, niet in staat gasten te ontvangen, omdat het complex een uitgebreide renovatie moet ondergaan. Daar kwam ik achter na het bezoeken van de website van de Iona community en telefonisch contact. Dat is erg jammer, maar het is niet anders. Het plan om Iona te bezoeken is daarmee niet van de baan, maar plannen we voor 2019. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan wordt er in de loop van 2018 een informatie-avond gepland. Bob Wijnbergen, 053 4755536 of 06 42390733, [ba.wijnbergen@mediant.nl](mailto:ba.wijnbergen@mediant.nl)



## Bezoek aan synagoge Enschede

In het kader van de Dag van het Jodendom die de R.-K. Kerk in Nederland sinds 2008 jaarlijks organiseert, bezocht kardinaal Eijk op 17 januari de Nederlands Israëlitische Gemeente Twente in haar synagoge te Enschede. Thema was dit jaar de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Een gedeelte zorg is de secularisatie, zo werd duidelijk tijdens deze bijeenkomst met onder anderen opperrabbijn Jacobs. En de dreiging van antisemitisme is ook anno 2018 dichtbij: voor de Enschedese synagoge staan nog altijd geparkeerde politieauto's en een wachthuisje.

Kardinaal Eijk kreeg een rondleiding door het fraaie gebouw en er was ruimte voor ontmoeting en gesprek. Hij werd vergezeld door mgr. Woorts, namens de Bisschoppenconferentie bisschop-referent 'Kerk en Jodendom' en tevens voorzitter van de gelijknamige werkgroep van het Aartsbisdom, een aantal leden van deze werkgroep, de Enschedese pastoor Monnikhof en vicaris Cornelissen van het vicariaat Deventer waartoe Twente behoort. Ze kijken "met dankbaarheid terug op deze ontmoeting," aldus mgr. Woorts.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs van het Inter Provinciaal Opper Rabbinat heette de kardinaal welkom, namens het synagogebestuur gebeurde dat door voorzitter Frank Overweg, secretaris Jan van Lijf en penningmeester Marcel Silberberg. Irene Berg, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Synagoge, gaf tekst en uitleg bij het gebouw en zijn geschiedenis. De synagoge van Enschede werd in 1928 gebouwd naar ontwerp van de Nederlandse architect Karel de Bazel. In 2004 vond er een grote restauratie plaats. Het centrale gedeelte omvat twee gebedsruimten – de grote sjoel en de dagsjoel – en de kerkenraadskamer. Een hoogtepunt is de grote sjoel met de negen meter hoge koepel

en een enorme bronzen lichtkroon. Mozaïeken van Venetiaans glas bedekt met bladgoud geven de ruimte extra glans. Bijzonder is dat vrijwel het hele interieur, tezamen met de kostbare voorwerpen, redelijk ongeschonden de Tweede Wereldoorlog heeft doorstaan.

De reden voor dat laatste gegeven is overigens macaber, zo werd tijdens de rondleiding duidelijk gemaakt: tijdens de Tweede Wereldoorlog was het gebouw door de Gestapo in gebruik als gevangenis.

In de Nederlands Israëlitische Gemeente Twente te Enschede zijn diverse Twentse locaties gebundeld die te klein werden om zelfstandig te blijven bestaan. De Enschedese synagoge maakt sinds 2017 deel uit van 'het grootste museum van Nederland', een initiatief van Museum Catharijneconvent. In dit project zet een aantal godshuizen de deuren open voor het grote publiek. In de Enschedese synagoge (wel 'de mooiste van Nederland genoemd') verzorgt een grote groep vrijwilligers rondleidingen, ook aan scholieren.

Er zijn nog diensten, maar de gemeenschap is klein en de gemiddelde leeftijd ligt rond de 70 – veel kinderen zijn verhuisd naar andere plaatsen in Nederland. "Als bestuur hebben we de taak om zo lang mogelijk de schouders eronder te zetten."



Voorzitter Overweg vertelde dat vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de Joodse gemeenschap rond de synagoge uit 1.200 mensen bestond; 700 van hen overleefden de oorlog niet. Vele anderen trokken na de oorlog naar elders. Kinderen van wie de familie omkwam en die alleen achterbleven, kregen vaak een niet-Joodse opvoeding in pleeggezinnen.

Verwijzend naar het politiewachthuisje voor de synagoge: "Het is van belang dat we ons gezamenlijk inspannen om antisemitisme te voorkomen. Zodat ook andere minderheden niet ons lot te wachten staat." Nieuw antisemitisme moet voorkomen worden en dat begint bij de opvoeding – "veel kinderen in landen rond Israël worden geïndoctrineerd dusdanig dat alle Joden vernietigd moeten worden en dat doet ons verdriet."

Kardinaal Eijk wees op het belang van de Dag van het Jodendom en dankte de Joodse gemeenschap in Enschede voor de gastvrijheid. Zowel christenen als Joden stoten volgens de Utrechtse aartsbisschop bij het doorgeven van hun geestelijk erfgoed aan de volgende generatie op de huidige cultuur, die wordt gekenmerkt door "expressief individualisme."

Andere obstakels zijn de gedachte dat geloof en rede elkaar uitsluiten en de misvatting dat religies in zichzelf oorzaken zijn van geweld, tweedracht en oorlog. "En ook al valt niet te ontkennen dat aanhangers van religies zich ook aan geweld schuldig maken, we moeten ook oog houden voor de sterke cohesie die het Jodendom en het christendom in de samenleving teweeg hebben gebracht en brengen."

Tevens verwees kardinaal Eijk naar de Tweede Wereldoorlog: "Het doet ons veel pijn dat ook katholieken, die op basis van hun geloofsonderricht en vorming beter hadden moeten weten, zich schuldig hebben gemaakt aan geweld tegenover Joden in de Nazitijd en hun aandeel hebben gehad in de Shoah. Dit spijt ons oprecht. Gelukkig waren er ook katholieken die bij de verdediging van Joodse landgenoten in die donkere jaren een moedige rol hebben vervuld," – zoals zijn voorganger

aartsbisschop De Jong, die ook persoonlijk grote risico's heeft gelopen.

Kardinaal Eijk noemde verder de dialoog tussen Joden en christenen in navolging van paus Franciscus "een morele plicht. Door de dialoog met elkaar te voeren kunnen Joden en christenen ondanks hun verschillen elkaar ondersteunen in het doorgeven van het geestelijk erfgoed dat God hen heeft toevertrouwd." Ten slotte sprak kardinaal Eijk de hoop uit dat de Dag van het Jodendom eraan mag bijdragen "dat wij het geestelijk erfgoed dat ons verenigt ondanks de obstakels opgeworpen door de huidige cultuur met meer vrucht kunnen doorgeven aan anderen, vooral ook jongeren."

Opperrabbin Jacobs begon zijn toespraak met een mop over een bisschop en een rabbijn waar iedereen smakelijk om kon lachen. Het feit dat dat kan, zo zei de opperrabbin, getuigt van de vriendschap en de band die er de laatste jaren tussen elkaar is ontstaan. Hij benadrukte de overeenkomsten en stond net als kardinaal Eijk stil bij de grote ontkerkelijking en de heersende opvatting: 'religie doe je maar thuis'. "Maar er is een nieuwe godsdienst in de samenleving en dat is secularisatie," aldus Jacobs. Wetenschap en religie zijn niet met elkaar in tegenspraak, het zijn andere domeinen. "Samen moeten we strijden voor de Eeuwige en het geloof in Hem." De opperrabbin verwees naar de Tweede Wereldoorlog. Die kostte 6 miljoen Joden het leven, maar – zo zei hij – in totaal kwamen er 52 miljoen mensen om. "Het begint met antisemitisme maar gaat verder en verder." Hij wees dan ook op het belang van dialoog, onder meer met asielzoekers. Die moeten basiswaarden worden bijgebracht.

"Dat we hier vandaag samen zijn is een belangrijke boodschap tegen secularisatie en tegen antisemitisme. Door ons samenzijn zeggen we: dat accepteren we niet. En dat mag niet blijven bij alleen deze Dag van het Jodendom. Die is een impuls, het moet een dag zijn dat we krachten verzamelen om ermee verder te gaan."

Ons samenzijn dient een educatief doel dat van vitaal belang is: leven in eenheid met onderlinge verschillen."



## Telefonische hulpdienst Caritas Enschede Overzicht 2017

De telefonische hulpdienst wordt vertegenwoordigd door een groep mensen vanuit de R.K. Caritas en de Prot. Diaconie Enschede. Negen personen beheren om beurten een maand de mobiele telefoon. Mensen die (tijdelijke) hulp nodig hebben bij hun financiële problemen en/of boodschappen nodig hebben, om een maand te overbruggen, kunnen hier terecht. Ook wordt er een luisterend oor geboden voor andere hulpvragen. Regelmatig worden de mensen die hulp vragen doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding. Dit jaar is er intensief samengewerkt met de wijkcoaches in Enschede, vluchtelingen hulp en met Alifa. Hopelijk blijft deze samenwerking lang voortduren. De kosten, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld. In oktober 2017 hebben we, om 1gezondheidsredenen, afscheid genomen van Jan Schunselaar. Jan was vanaf het eerste uur betrokken bij de telefonische hulpdienst, en heeft hiervoor veel werk verzet. Wij zijn Jan veel dank verschuldigd voor deze werkzaamheden. Jan blijft zich nog wel inzetten, als vrijwilliger, voor de voedselbank.



### Waar werd in 2017 hulp gegeven:

- . Met 37 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 48 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van bijna € 2.000,-. Voor andere zaken (o.a. voor reisgeld e.d) is een bedrag van ongeveer € 300,- uitgegeven.
- . Met Pasen zijn door de Stichting Rosa Vermijs 12 boodschappenpakketten ter beschikking gesteld. Van diezelfde Stichting konden wij 12 Kerstpakketten verdelen.
- . Op het Steunfonds Katholiek Enschede, hebben we ook dit jaar weer een beroep kunnen doen.
- . Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen doorverwijzen.
- . In 2017 hebben de personen, die gebruik hebben gemaakt van onze dienst, een maaltijdtegoedbon ontvangen voor een noabermaaltijd in de Ontmoetingskerk. Deze maaltijd wordt elke 1e en 3e woensdag van de maand geserveerd. Deze bonnen zijn in de plaats gekomen voor de kerstmaaltijd in de voorgaande jaren..

Tijdens de vieringen met Pasen en Kerstmis wordt in de katholieke kerken aandacht besteed aan Caritas en gecollecteerd. Achter in de kerken ligt de gezamenlijke folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar het telefoonnummer van de telefonische hulpdienst verwezen. De folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

*Namens de telefonische hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede,  
secretaris Ans Koiter*





## Vastenactie 2018: Armoedebestrijding Mbala

Het Vastenactie-campagneproject 2018 richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen in Mbala, Zambia, die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal een laag inkomen - tussen de 0 en 6 euro per week - en veel van hen hebben de zorg voor een aantal kleinkinderen. Via het project willen we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Na de HIV-en aids-pandemie hebben de zusters in 1991 het Households In Distress (HID)-programma opgezet. Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.

Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma's en bewustwordingsprogramma's.

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15,700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12,600 indirect.

Agenda:

Zondag 11 maart 2018, 10 uur, MOV viering in de St. Jan met speciale aandacht voor het Zambia project

Dinsdag 27 maart 2018, 17:45 uur, oecumenische sobere maaltijd in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, graag opgeven bij de organisatie via [rinavdhulst@kpnmail.nl](mailto:rinavdhulst@kpnmail.nl)

In deze Pelgrim treft u een vastenzakje aan. Tijdens vieringen in Enschede in de veertigdagentijd, worden ook vastenzakjes uitgedeeld. U kunt uw vastenzakjes deponeren in de bussen achter in de kerken. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

MOV groep Enschede

[www: handenwassen.blogspot.nl](http://www handenwassen.blogspot.nl)

[www: vastenactie.nl](http://www: vastenactie.nl)





## Laudato Si: oproep tot zorg om de aarde

Lezing: Pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam)

Steeds meer wordt de aarde en al het leven op onze planeet bedreigd door de hoge levensstandaard en het consumptiegedrag van de moderne mens. We kampen met problemen rond het milieuvervuiling en klimaatveranderingen. Al het leven op onze aarde ondervindt daarvan ernstige gevolgen. Als we zo doorgaan kan de aarde het leven niet meer dragen.

In zijn encycliciek *Laudato Si* deelt paus Franciscus de warme zorg voor Gods schepping. Zowel vanuit de wetenschap als vanuit het geloof wordt gekeken naar wat belangrijk is, zodat ook in de toekomst de aarde als ons gemeenschappelijk huis een goed thuis kan zijn. Paus Franciscus nodigt ons uit om de aarde te bekijken als Gods geschenk aan ons, om in dankbaarheid van te leven en om van te genieten en als een sacrament van God-met-ons mensen.

Geraakt door deze encycliciek wil pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam) ons laten delen in de inspirerende kanten van het pauselijk schrijven alsmede van de eenvoudige praktische handreikingen waarin we kunnen genieten en zorg kunnen dragen voor de schepping.

Allen van harte welkom, indien mogelijk graag opgave vooraf.

Wanneer: dinsdag 20 februari, 19.30 uur

Waar: Klooster Franciscanessen,  
Huize Elisabeth, Gravenallee 11,  
Denekamp

Kosten: € 7,50 ( inclusief koffie/thee)

Opgave: [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl) of  
0541 - 353551

## OPROEP OUD LEDEN 'SOLI DEO GLORIA'

Dit jaar bestaat de Christelijke muziekvereniging 'Soli Deo Gloria' 125 jaar. In 1893 opgericht als Fanfarekorps is de vereniging uitgegroeid tot een bloeiend Harmonieorkest dat meerdere concerten per jaar geeft en in haar nieuwe onderkomen, wijkcentrum Het Lumen in de wijk Velve een geweldige repetitieruimte heeft.

Trots is de vereniging dat ze dit jaar haar 125 jarig bestaan viert.

Dat betekent dat 'Soli Deo Gloria' zich veel wil laten zien en horen, door optredens te verzorgen in instellingen, in openluchtconcerten en medewerking zal verlenen aan kerkdiensten.

De vereniging heeft in 2018 twee hoogtepunten, namelijk:

Op 9 juni een reünie voor oud leden en

Op 6 oktober een jubileumconcert.

Met name voor de reünie van 9 juni a.s. doen we een beroep op oud leden om zich te melden voor dit spektakel. Wat is er mooier dan elkaar weer te spreken en belevenissen nog weer eens te laten herleven. We beginnen om 16.00 uur en oud leden kunnen zich opgeven bij Klaas Boensma; mailadres: [kboensma@home.nl](mailto:kboensma@home.nl), tel: 053-4351076. SVP uw postadres en uw mailadres opgeven. Speelt u nog steeds een instrument en wilt u nog een keer meespelen in een reünieorkest, laat ons dat weten dan krijgt u tijdig de muziek hiervoor toegestuurd.

Kijk voor meer informatie op onze website [www.solideogloria-enschede.nl](http://www.solideogloria-enschede.nl) of google naar SDG Enschede.

Belangrijk is vooral, dat we oude muzikvrienden weer kunnen ontmoeten. (een foto bij dit artikel vindt u op pagina 27)



# goed om te weten...

## Filmavond:

Maandag 19 maart wordt er voor alle parochianen in Enschede weer een filmavond georganiseerd.

**Waar:** in de Roef aan de pastoor Geertmanstraat.

**Tijd:** inloop vanaf 19.15, aanvang om 19.30 uur.

**Film:** nog een verrassing, wel weer een mooie film met een boodschap.

**Kosten:** € 1,50

Dank je wel, geleende schouder  
Dat ik even leunen mocht  
Dat ik even klein mocht wezen  
Dat een hand de mijne zocht

Dank je wel, troost zonder woorden  
Voor het simpele stille zijn  
Voor het trachten mee te dragen  
Van mijn diepste zielepijn

*Dichter onbekend*

De **Jacobuskerk** gaat deze zomer weer een rommelmarkt organiseren.

We weten nog niet precies wanneer, we houden u op de hoogte.

En gaat u dan alvast verzamelen op zolder?

Wist u dat u het hele jaar kleding kunt afgeven bij het depot voor Sam's Kledingactie bij de Wonne in Glanerbrug, Past. Meijerstraat 3?



Deze foto hoort bij het artikel op pagina 26, over het 125-jarig bestaan van Soli Deo Gloria. De foto is gemaakt bij het 75-jarig jubileum in 1968, in het Stadhuis van Enschede.



## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
Lidiana Wissink  
Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 3 - 2018

woensdag 21 februari  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 15 maart 2018



**Ziek? Of gaat u  
verhuizen?**  
Laat het even weten aan  
het Parochieel  
Dienstencentrum  
(zie pagina 3)

### Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monninkhof  
André Amelink, (bouw) tech-  
nische zaken  
Carina Adduci, secretaris

### De Maristen

Hogelandsingel 41,  
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

### Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

### Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'  
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.  
[www.sensor.nl/oostnederland](http://www.sensor.nl/oostnederland)

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres [caritas@katholiekenschede.nl](mailto:caritas@katholiekenschede.nl).

Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54

bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.



# er is weer advertentieruimte

Voor info:  
[redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

 <p>Fleurop</p> <p><small>Jouw favoriete bloemen</small> <b>MIMOSA</b></p> <p>Korte Hengelsestraat 27 7511 JA Enschede 053-4305296</p>	<p>hier had ook uw advertentie kunnen staan</p> <p>mail voor info naar: <a href="mailto:redactie@katholiekenschede.nl">redactie@ katholiekenschede.nl</a></p>	 <p>bijzonder goede scholen in Enschede</p> <p>Alle informatie over de scholen vindt u op <a href="http://www.koe-enschede.nl">www.koe-enschede.nl</a></p>
 <p>Onderhoudsarme gevelbekleding voor woningen en bedrijven</p> <p><b>RENOKAP</b></p>	<p>Het Lentfert 41 7547 SN Enschede Tel.: 053 433 58 44 Fax: 053 436 07 34 Email: <a href="mailto:info@renokap.nl">info@renokap.nl</a></p> <p><a href="http://www.rnokap.nl">www.rnokap.nl</a></p>	



## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

### Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19  
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl  
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein moet u bij



**Mellink Schilders**

zijn.  
Ribbeltsweg 39  
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?  
Dat kan! ANBI status  
Stichting Het Ariëns-Comité  
NL67RABO00118041738  
www.arienscomite.nl

**HEMMERS**

WOLLE & DEBIE

De Heurne 79  
7511 GS Enschede  
053 - 431 59 36  
www.hemmers.nu



bakkerij beunders bakt er meer van...

Ribbelerbrinkstraat 57 | 7531 CB Enschede | 053 - 435 02 27 |  
Veldhoflanden 10 | 7542 LA Enschede | 053 - 434 52 80 |

**siers**

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW  
VERBOUW  
RENOVATIE  
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE  
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79  
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



**Bert van der Heide**

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en  
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | [www.bertvanderheide.nl](http://www.bertvanderheide.nl)



**Mieke Greveling**  
uitvaartbegeleiding

*Persoonlijke aandacht vanuit het hart*

06 - 83 56 08 22  
[info@miekegreveling.nl](mailto:info@miekegreveling.nl)

*Verzekerd of niet,  
u kunt altijd bij mij terecht*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk  
Persoonlijke Uitvaart



# Vredenhof.

## In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)

*Herman Achterhuis, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw*

**Vredenhof**  
uitvaartverzorging





# ONTFERMING KIK

Zeven weken voor Pasen hield de pastoor in de keuken een vergadering met mevrouw Bontje. De muizen spitsden hun oren.

'Dit jaar wil ik in de veertigdagentijd een barmhartig gebaar maken', zei de pastoor. 'Een barmhartig gebaar ter ondersteuning van arme gezinnen'. De muizen stoven weg om het grote nieuws aan Kikker te vertellen. 'Kikker!' riepen ze opgewonden, 'De pastoor gaat een hartige taart maken, een hartige taart voor arme gezinnen!'

'Zo', zei Kikker, 'en waarom zijn jullie daar zo blij om?'

'Omdat we dol zijn op hartige taart!' riepen ze in koor, 'heerlijk goudbruine taart met kaas en veel kruimeltjes!'

'Maar hij is niet voor jullie', zei Kikker, 'hij is voor arme gezinnen'.

'Die komen toch hier om hem op te eten?' zeiden de muizen vol vertrouwen.

'Kom mee, dan horen we wanneer het is!'

Kikker sprong met de muizen naar de keuken en ving nog net het laatste stuk van de vergadering op.

'Bedankt, mevrouw Bontje, dat u wilt helpen bij onze actie

'Veertig Dagen Barmhartig Gebaar', zei de pastoor, 'en dat u de collectezakken wilt versieren.

Dan hebben we met Pasen vast een mooi bedrag bij elkaar voor de Voedselbank!'

'Goed', zei mevrouw Bontje, 'Zal ik de Voedselbank uitnodigen om het geld in ontvangst te nemen?'

De muizen snaptten er niets van. En toen de Voedselbank met Pasen in de kerk kwam, was er geen hartige taart. Maar wel paasbrood. En dat was ook lekker.



## Veertigdagenversje



## Uit de Bijbel

Toen Jezus al die mensen zag die Hem gevolgd waren, werd Hij met ontferming bewogen, want ze leken op schapen zonder herder. En Hij vertelde hen over God en Hij zorgde dat ze allemaal te eten kregen.

(naar Marcus 6,34)



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: Marcel Jurnéens