

# Pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
december 2018/10



*"Er zijn voor de familie  
op gepaste wijze,  
daar gaat het om!"*



Mijn naam is Berry Aarts  
ik ben de uitvaartverzorgers  
voor Yarden in Enschede  
en omstreken. Bij een  
overlijden sta ik graag voor  
u klaar met zorg en advies.  
Wilt u meer weten over  
mijn persoonlijke manier  
van werken, bel dan:  
**074 291 3231.**

Yarden Uitvaartzorg Enschede  
Voor een melding van overlijden  
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).  
[www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



Hier is weer ruimte voor een  
advertentie

neem contact op via  
[redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

en u krijgt zo snel mogelijk  
bericht

## INNERBALANCE - ENSCHEDE

Centrum voor holistische gezondheid,  
innerlijke vrede en welzijn

**Word bewust, wees gezond**

### HATHA YOGA

Ook voor zwangeren en kinderen

### MASSAGE

Holistische massage en voetreflexmassage

### SPIRITUAL LIFE COACHING

Vooral als je probeert om jouw innerlijke kracht te  
hervinden na een moeilijke periode, zodat je het  
leven kunt leven waarvoor je geboren bent.  
Hopelijk kan ik je hierbij helpen....

### Nthabiseng Matube

Burgemeester van Veenlaan 72  
7543 AA Enschede

tel: 06 - 83181995  
[info@innerbalance-enschede.nl](mailto:info@innerbalance-enschede.nl)



[WWW.INNERBALANCE-ENSCHUDE.NL](http://WWW.INNERBALANCE-ENSCHUDE.NL)



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider  
Tel. 06-39 17 04 07  
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl  
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, priester  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Werkt op woensdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag



# Pelgrim

december 2018, nr. 10

## Inhoud

- 5** Voorwoord pastoor
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 12** Kerst in de Jacobuskerk
- 16** Vieringenrooster
- 23** Bankenpacht door Joop Hassink
- 24** Iconenwijding
- 27** Afscheid Zanggroep St. Joseph



**Het Parochieel  
Dienstencentrum  
Enschede is gesloten  
van donderdag 20  
december (vanaf  
12.00 uur) t/m zondag  
6 januari 2019.**

## VAN DE REDACTIE

De redactie van Pelgrim wenst u een Zalig Kerstfeest en een heel Gelukkig Nieuwjaar.

We hopen dat u het hele blad zult doorbladeren en lezen, want ook achterin staan nog interessante artikelen. We kunnen niet alles per kerk of locatie plaatsen, we zijn immers één parochie...

Veel leesplezier

Groeten,

Conny, Lidiana, Ine en Annelies





## Kerstmis

Hoe zit dat ook alweer met kerstmis? Lastig! Want op een ezel. Een jonge vrouw, ongetrouwd hoogzwanger. Onderweg om te worden geteld. Maar of je meetelt in de ogen van de keizer en andere machten? Niet! Geen plek. Bevalling in het nachtverblijf voor dieren. God wordt geboren bij mensen die geen plek hebben. Ongezien voor wie meetellen en zich almachtig wanen. Herders zien hem het eerst. Een pasgeborene in een kribbe, voerbak voor dieren. Bij hen en in de marge kun je God dus leren kennen. Zo zit dat. En dat ligt niet lekker. Niet voor Hem (Jezus) en niet voor ons.

Is het misschien strategie van God; om ons in beweging te krijgen?

God, Enig, Eén in drie goddelijke personen; in wezen zelf gemeenschap dus, blijkt niet zelfgenoegzaam. God, de Vader, de Zoon en de Geest wil bij mensen zijn, als medemens. God is me er een! Een vreemde. Een mensgeworden vreemdeling die ons betrekken wil bij wie Hij in wezen is.

Letterlijk betekent kerstmis zoiets als de Christus-mis. We gedenken de geboorte van Jezus, en we vieren zijn missie; dat alle mensen gelukkig worden door met elkaar en met God verbonden te worden. Kerstmis vieren is in beweging komen om aan die missie mee te doen. Wij komen tezamen dus; zijt welkome!

Zalig Kerstmis, pastoor Paul Daggenvoorde



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22**

**Openingstijd locatiesecretariaat:**

Wo. en do. 9:30 tot 11:30 uur.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noord

**Lokale Beheergroep:**

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie Pelgrim:** Lidiana Wissink. Kopij

kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia, kerk-**

**bijdrage** of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

**Vieringen: zie pagina's 16-17-18**

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30

en 11:30 uur. Tel.: 06 22 35 19 41



## Boeteviering en het sacrament van Godsbarthartigheid tijdens de Advent periode

Voor we het hoogfeest van Kerstmis vieren, is er elk jaar weer de adventsperiode. 'Voorbereiden op' betekent op de eerste plaats stilstaan bij onze relatie met de Heer. Vanuit deze relatie zouden we moeten leven en werken, maar als we heel eerlijk zijn weten we dat deze relatie van onze kant niet altijd optimaal onderhouden wordt. Dus betekent dat, dat we ons hart moeten zuiveren van alles wat de goede verhouding tot onze Heer verstoord heeft. Dit vraagt om bekering en erkenning van zonden die we hebben begaan. Mogen we de adventsperiode gebruiken om ons geloof in de Heer te vernieuwen en te verdiepen: een volwassen geloof vanuit een oprecht vertrouwen.



Om u hierbij te helpen zal er op **dinsdagavond 18 december om 19.00 uur in de St.**

**Jozefkerk** een boeteviering zijn als voorbereiding voor het ontvangen Godsbarthartigheid. Aansluitend zal er tijdens de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament u de gelegenheid worden gegeven om het Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht) te ontvangen.

Pastoor Paul van Daggenvoorde



## Licht in de duisternis

In een tv programma werd het kerstverhaal uitgeroepen tot het mooiste verhaal uit de bijbel. Het geboorte verhaal over Jezus werd geschreven door Matteus en Lucas. Bij Lucas krijgen eenvoudige mensen de aandacht: herders in het veld horen engelen zingen. Ze gaan op weg om het kind te zoeken. Bij Matteus gaan wijzen uit het oosten op zoek, geleid door een ster en oude beloften. Wijzen, mensen van aanzien, knielen neer voor het kind, geven geschenken en keren langs een andere weg terug dan ze gekomen zijn. Hoog en laag, rijk en arm, mens en dier, heel de wereld in de stal. Een teken in de tijd. Lucas verbindt zijn verhaal met woorden uit het Oude Testament. Zoals in het Magnificat (Lucas 1, 46-55), woorden die Maria in het Magnificat uitspreekt, zijn geïnspireerd op het lied van Hanna in 1 Samuel 2. Hanna zingt haar vertrouwen uit in de God van Israël, die haar een zoon geschonken heeft. Ze draagt haar zoontje Samuel, zodra het van de borst af is, over aan de tempel om daar opgevoed te worden. Dan staat er: "Samuel nam toe in gunst en aanzien bij de mensen." Lucas schrijft: "Jezus nam toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen." Teksten uit de Middeleeuwen benadrukken

de huiselijkheid en het wonderlijke van de geboorte. Het verhaal wil dat Jozef op pad gaat om vroedvrouwen te zoeken die Maria gaan helpen. Als hij terugkomt is het kind al geboren. De twee vroedvrouwen durven niet binnen te komen door het glanzende licht dat ze zien. Maria laat een van hen binnen. De vroedvrouw Zelomi vraagt: "Sta me toe u aan te raken!" De vroedvrouw onderzoekt Maria en roept uit: Hier is iets geschied, dat men nog nooit gehoord en nooit voor mogelijk heeft gehouden. Maagd bleef ze toen ze ontving, Maagd toen ze baarde, Maagd is ze gebleven!" De andere vroedvrouw Salome gelooft haar niet, zij gaat naar Maria, strekt haar hand uit, maar haar hand verdort onmiddellijk. Ze moet verschrikkelijk huilen. Ze roept uit: "Nooit heb ik iets verkeerd gedaan. Nu kom ik door mijn ongelovigheid in diepe ellende." Dan hoort ze een engel zeggen: "Ga naar het kind, bidt en raak het aan, dan zal je hand genezen, want het is de Verlosser van allen, die op hem hopen. "Ze geneest en vertelt het aan iedereen. Zalig Kerstfeest, zalig Nieuwjaar

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep



## H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 06-28 56 79 22**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email: [pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl)

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Arturo Perez Rivera

Hetty Mulder

### Lokale Beheergroep:

Email:

[beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl](mailto:beheergroep.jacobus@katholiekenschede.nl)

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/  
activiteiten

Fons Rijckenberg, gebouwen/onderhoud

Adrie Bakker, financiën/contactpersoon

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

### Bankrekening:

**NL15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** ziepagina's 16-17-18

**Elke derde zondag van de maand:**  
kinderwoorddienst

### Openstelling Jacobuskerk:

Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden april t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondl.



### IN MEMORIAM WALTER FRANKE

Op vrijdag 26 oktober hebben we in de St.Jacobuskerk in een mooie viering afscheid genomen van Walter Bernardus Clemens Franke.

Hij is op 11 januari 1936 in Enschede geboren waar hij zijn leven lang ook is blijven wonen en samen met Riet de kost verdiende als eigenaar van een supermarkt.

Daarna is hij in 1989 begonnen als vrijwilliger in de St.Jacobuskerk. Zo verzorgde hij o.a. de voorbereiding en begeleiding van de zondagvieringen alsook van veel huwelijken en uitvaarten. Bij de vergaderingen van b.v. het parochieel beraad liet hij al die jaren zelden of nooit verstek gaan. Ook vergezelde hij dikwijls Riet bij het in goede banen leiden van de concerten in onze Jacobuskerk en hielp dan waar hij kon. Hij heeft dit jarenlang met veel plezier en passie gedaan!

Toen zijn fysieke krachten langzaam begonnen af te nemen met als gevolg toenemende gezondheidsproblemen werd het leven voor Walter wel steeds zwaarder. Maar Walter zou Walter niet zijn als hij op zou geven, hij wilde zo lang mogelijk blijven doen wat voor hem nog mogelijk was.

We hebben Walter binnen onze gemeenschap leren kennen als een warme, openhartige man met veel ruimte in zijn hart voor iedereen. Hij was positief ingesteld en altijd in voor een gezellig praatje of een wat diepgaander gesprek. Ook wij zullen hem om dit alles gaan missen!

De laatste maanden van zijn leven, toen het ondanks alle goede verzorging thuis niet meer ging, hebben de mensen van de Eschpoort hem tot het laatst liefdevol verzorgd.





Op 22 oktober hebben zijn naasten hem in liefde moeten loslaten en weer in handen gegeven van God, onze Schepper. Wij als geloofsgemeenschap van de St. Jacobuskerk zijn Walter veel dank verschuldigd, niet alleen om wat hij allemaal heeft gedaan maar ook om wie hij was! Dat hij mag rusten in de vrede.

*Jan Kattenpoel Oude Heerink*

Na de viering op **zondag 6 januari 2019** is er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie in ons parochiehuis. Onder het genot van een drankje kunt u elkaar de beste wensen overbrengen, nog even stil staan bij het oude jaar en vooruit blikken naar het nieuwe jaar. U bent allen van harte uitgenodigd.

## Landelijke Ariëns gedachtenisviering in "zijn" Jacobuskerk



Vijftien jaren heeft Alphons Ariëns gewerkt in Enschede en omgeving als kapelaan van de Sint-Jacobusparochie (1886-1901). Daar ontwikkelde hij zich tot de eerste arbeidspastor in Nederland. Hij richtte op 14 januari 1891 de Twentse Fabrieksarbeiders Bond op, deze groeide later uit tot de landelijke Katholieke Arbeiders Beweging. Hij was zielzorger in de volle betekenis van het woord, besteedde veel zorg aan de liturgie, bracht mensen graag samen in bijeenkomsten en verenigingen. Hij was sociaal ingesteld, met veel aandacht voor mensen in nood.

In de kerk waar Alphons Ariëns woonde en werkte vieren wij jaarlijks zijn gedachtenis. Dit keer werd de viering voorgegaan door Mgr. Drs. Th. Hoogenboom, pastoor drs. Paul Daggenvoorde (die sinds kort in het huis van

Alphons Ariëns woont) en diaken L. Huitink. De Koninklijke Enschedese Leo Harmonie (opgericht door Alphons Ariëns) zorgde zoals ieder jaar samen met het Ariëns koor voor de muzikale omlijsting.

In zijn overweging benadrukte de hulpbisschop de sociale kant van Alphons Ariëns en hoe belangrijk het ook in deze tijd is om oog en oor te hebben voor mensen, die het met minder moeten doen of zelfs in armoede leven.

Na afloop van de viering was het een drukte van belang in het parochiehuis, waar velen zich de koffie en krentenwegge goed lieten smaken.



## Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253  
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

**Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22**

### Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de  
schoolvakanties) en

donderdag van 9.00-11.30 uur

### Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de  
voormalige AriënsGEDachteniskerk

### Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Miranda van Alstede, Tonny Oude Elferink

Jos Vaneker (Verrijzenis)

### Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

**Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv**

**Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede**

**Vieringen:** zie pagina 16-17-18

### De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

telefoon voor de donderdagochtend

van 09.00-11.30 uur 06-58 70 97 81

### Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen  
en informatie)**

### Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

### Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor  
vragen en informatie)



## Nieuwjaarsviering 5 januari 2019

Het jaar 2018 loopt alweer bijna ten  
einde en 2019 komt er aan met nieuwe  
mogelijkheden en kansen.

Graag willen wij alle parochianen  
uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie  
op **zaterdagavond 5 januari** na de  
viering. Eerst wordt er natuurlijk  
koffie/thee geschonken achter in de  
kerk en daarna is er weer een gezellig  
samenzijn met een drankje en hapjes  
en een verloting met als hoofdprijs de  
paaskaars van 2018. De lootjes kosten  
€ 0,25 per stuk.

Wij hopen u allen de hand te kunnen  
schudden en een Zalig Nieuwjaar te  
wensen.

*Pastoraatgroep en Lokale beheergroep  
geloofsgemeenschap Zuid*



## Kleuterkerstviering in de St Jan

Maandag 24 december is er om 17.30 uur een Kleuterkerstviering in de Sint Jan-kerk. De viering duurt een half uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Voor het Kerstspel doen we een beroep op kinderen uit de kerk. Kom daarvoor een half uurtje eerder om 17.00 uur. We hebben kleding voor Jozef en Maria, engelen, herders, en koningen. Dan kunnen we de kinderen alvast aankleden. Het kerstspel wordt begeleid door parochianen en pastoraal werker Frank de Heus. Via de scholen – maar ook te vinden op onze website – is een kleur- en knutselplaat van een kerstengel verspreid. Kinderen kunnen dit maken en meenemen. Zorg voor een goede lus eraan. Tijdens de viering zullen we de engeltjes in de Kerstboom hangen. Verder wordt er natuurlijk veel gezongen. We maken er een vrolijke viering van.



## Zondag 6 januari: Kleuterkerk-Schelpjesviering in de Sint Jan

Zondag 6 januari vieren we om 10.00 uur in de Sint Jan-kerk Driekoningen voor kleuters en belangstellenden. We richten ons in de viering op kinderen van 3 tot 7 jaar. Heel in het bijzonder nodigen we alle ouders met hun kinderen uit, die afgelopen jaar gedoopt zijn. Ook babies zijn welkom. We vieren in de kring met natuurlijk het verhaal van de drie wijzen bij de stal. Kinderen mogen een kaarsje aansteken. De collecte doen we dit

keer in de vorm van een bijdrage voor de voedselbank. We vragen iedereen houdbare producten mee te nemen, die de kinderen bij de collecte in een mand mogen doen. De liedjes zijn heel eenvoudig en makkelijk meezingbaar.



## Bijbelleesgroep Geloofsgemeenschap Zuid

De Oecumenische bijbelleesgroep vindt zijn oorsprong in de samenwerking van de Apostel Thomaskerk en de St. Jankerk.

15 januari begint een **nieuw seizoen** van 4 avonden t.w. 15 en 29 januari en 12 en 26 februari 2019.

De avonden worden gehouden in de pastorie aan de Haaksbergerstraat 253 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Ds. Maaïke Schepers geeft uitleg bij de tekst.

We beginnen bij hoofdstuk 16 in het boek 1 Samuël van het Oude Testament: David wordt gezalfd.

**U bent van harte welkom. De koffie/thee staat klaar.**

*Joke Thüss 4330322*

## Verlengd vanwege overweldigend succes...

Zo zegt men dat meestal wanneer een film of evenement wordt verlengd. Nu kan ik aankondigen dat de film 'De Laatste Missionaris' weer wordt uitgezonden door TV-Oost, namelijk op de **Eerste Kerstdag om 20.00 en 23.00 uur.**

De film is gemaakt door René Horsthuis ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van zijn oom Ben Engelbertink in 2017; het feest is toentertijd gevierd in de St. Jan Enschede en in St. Peter kerk in Tatau, Borneo.

Natuurlijk is pater Ben niet de laatste missionaris, wel misschien van zijn soort! Wanneer ben je missionaris en waar kun je missionaris zijn? Mooie vragen om over na te denken. In de film werd de vraag gesteld op de markt in Enschede. Er kwam een veelvoud aan antwoorden.

Verlengd vanwege overweldigend succes...



## **Kerst in de Jacobuskerk**

In de adventstijd zijn er prachtige Kerstconcerten te beluisteren

16 december: 16.00 uur

### **Twents Byzantijns Koor**

21 december: 19.30 uur

### **Weihnachtsoratorium**

Orkest van het Oosten & Consensus Vocalis

Voor verdere informatie verwijzen wij U graag naar de websites van de organiserende deelnemers.  
Informatie over het Weihnachtsoratorium kunt U vinden op de Site van het Wilminktheater

22 december: 16.30 uur

### **Volkskerstzang**

Kerk open om 16.00 uur

Jubileumjaar: 60ste Volkskerstzang

Dit jaar onder begeleiding van het orkest van het Leger des Heils.  
Het Politiekoor zal zingen net als het BJK Enschede.  
U zult worden verwelkomd door de Midwinterhoornblazers uit Lonneker.

23 december: 13.30 uur tot 17.00 uur

## **St. Jacobuskerk in Kerstfeer**

Kom kijken naar de mooie Kerststal  
Steek een kaars op  
Luister naar prachtige muziek

14.00 uur BJK Enschede

14.45 uur Usselo Vocaal

15.30 uur Ton sur Ton

16.15 uur Il Crocodrillo Cante

16.



Zondag 23 december 2018

# Kerstmis in Nutter



Om 18.15 uur bent u van harte welkom aan de Bovenesweg  
hier begint het levendkerstspel gespeeld door een zeer talentvolle groep.  
Aansluitend is er een kerstviering in de stal.  
Volgt u in Ootmarsum de weg naar Vasse en rij door tot de ster,  
deze wijst u verder de weg.

De viering begint buiten en zal hier voor een deel plaats vinden, pas uw kleding hier op aan.

Wakit



## Een kerstverhaaltje

We hebben allemaal onze herinneringen aan een eerste kerst, een belangrijke kerst, een emotionele kerst van een verliefdheid,

een eenzame kerst, vooral wanneer een dierbare ons is ontvallen.

Bij mij is er een emotionele kerst, toen ik voor de eerste keer kerst vierde in mijn nieuwe parochie dat nog geen parochie was. Her en der waren een paar katholieken en een paar mensen die wensten katholiek te worden. Ergens langs de rivier stond een stel hutten, niet eens een langhuis. De mensen wilden voor de eerste keer kerst vieren en vroegen mij aanwezig te zijn voor de viering. Met bootjes kwamen de mensen van de omliggende huisjes, hutjes eigenlijk, een dak van stro of zinkplaten, varkens onder de hut, kippen er achter, de gevechtshaan bij de ingang. We gingen naar binnen. Er was weinig ruimte, heel weinig. We zaten op de vloer tegen elkaar aan. De vrouwen hadden allemaal iets te eten meegebracht, een grote pot rijst was al gekookt. Het was de eerste keer dat we hier een eucharistieviering hielden. Ik had een kelk en een doos met hosties, een flesje wijn en probeerde dat voor me neer te zetten in de kleine ruimte die er nog over was.

De zoon van de gebedsleider had een paar liedjes ingestudeerd met de nieuwe gelovigen die pas geleden gedoopt waren. Het begon te regenen, kletterhard op dat zinken dak. Ik moest mijn stem verheffen om me verstaanbaar te maken. De zoon van de gebedsleider kondigde aan dat we Stille Nacht zouden gaan zingen. Hij toverde een viool tevoorschijn en begon te spelen. Een viool, in het binnenland van Borneo, waar een aantal jaren geleden nog koppen werden gesneld. En hij speelde Stille Nacht Heilige Nacht, even mooi als de eerste keer het gespeeld werd op een orgel in Tirol. En de mensen zongen, in mijn gevoelens even mooi als de mensen in Oldenzaal, die traditioneel het Oldenzaals kerstlied zingen, O kinderlied so lovelyk.

En waar kwam die viool vandaan? Het bleek dat die jongen een paar jaar op school had gezeten bij de Zevendedagsadventisten en daar vioolles had gekregen. Later is hij catecheet geworden, tot nu toe, een pilaar van de parochie.

*Ben Engelbertink mhm*

## Kerstsamenzang in Helmertheater

Op dinsdagavond **18 december vanaf 19.30** uur is er een kerstsamenzang in het Helmertheater op het terrein van Mediant (locatie Helmerzijde).

**Iedereen is van harte welkom**

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Op Kerstavond is er een viering om 21.30 uur. Op Eerste Kerstdag is er in de Wonne geen viering.

## St. Janker, Haaksbergerstraat



Tijdstip: Vrijdag 21 december om 19.00u  
Voor wie: Iedereen is van harte welkom  
Locatie: St. Janker

De kinderen zingen ongeveer een half uur Nederlandse en Arabische liedjes. Daarna is er koffie en thee.



# KRONIEK

## OVERLEDENEN

*St. Jozefkerk*

01-11-2018 Truus Schotmeijer-Nijhof, 82 jaar, w/v Louis Schotmeijer

*Anders:*

02-11-2018 Lies Tuinstra-Benerink, 89 jaar, w/v Arend Tuinstra

12-11-2018 Johan van der Zalm, 75 jaar, e/v Willemijntje Maria van der Zalm-Huijsman

## DOPELINGEN

*St. Jankerk:*

4-11-2018 *Tijn Anton Hubert Hessels*, geb. 11 januari 2018, z/v Roy Hessels en Daniëlle Hessels-Rolevink

*St. Jozefkerk:*

18-11-2018 *Eva-Anabella Gerda Dirksz*, geb. 2 mei 2018, d/v Nico Holtkamp en Lies Dirksz

# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 15/16 december 3e Zondag van advent	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Mariakoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur F. de Heus Internationale viering + kwd Gaudate	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur B. Dieben + P. Garrelds Kinderwoorddienst All Together
Dinsdag 18 december	<b>Gebedsviering</b> Dinsdag 19.00 uur P. Daggenvoorde Boete en verzoening Samenzang		
Weekend 22/23 december 4e Zondag van advent	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Schola	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur G. Groothuis Dialectviering Ariënskoor	<b>Eucharistieviering</b> Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Samenzang
Maandag 24 december Kerstavond			<b>Gebedsviering</b> Maandag 17.30 uur F. de Heus Kleuterviering Kinderkoor <b>Woord- en communieviering</b> Maandag 19.00 uur F. de Heus Gezinsviering Kinderkoor
	<b>Eucharistieviering</b> Maandag 21.00 uur P. Daggenvoorde Mariakoor	<b>Woord- en communieviering</b> Maandag 21.00 uur F. de Heus All Together	<b>Eucharistieviering</b> Maandag 21.00 uur W. Rekveld Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag	<b>Eucharistieviering</b> Dinsdag 09.30 uur J. Kortstee Ariënskoor	<b>Eucharistieviering</b> Dinsdag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering Schola	<b>Woord- en communieviering</b> Dinsdag 10.00 uur F. de Heus Come Back
Woensdag 26 december Tweede Kerstdag	<b>Eucharistieviering</b> Woensdag 09.30 uur W. Rekveld Samenzang		

## Lezingen bij de zondag

### 16 december

3e zondag van de advent  
Sefanja, 3, 14-18a  
Filippenzen, 4, 4-7  
Lucas, 3, 10-18

### 23 december

4e zondag van de advent  
Micha, 5, 1-4a  
Hebreeën, 10, 5-10  
Lucas, 1, 39-45

### 25 december

NACHTMIS-DAGERAADS  
MIS-DAGMIS  
Hoogfeest van de geboorte van de Heer  
Jesaja, 9, 1-3. 5-6  
Titus, 2, 11-14  
Lucas, 2, 1-14





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 29/30 december Heilige Familie	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde		Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus
	Samenzang		Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Maandag 31 december <b>Viering in Ontmoetingskerk</b>		Oecumenische viering Maandag 17.00 uur F. de Heus + O. Reitsma Viering in Ontmoetingskerk	
Dinsdag 1 januari H. Maria moeder van God	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde		
	Ariënskoor		
Weekend 5/6 januari Openbaring des Heren			Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur P. Daggenvoorde + F. de Heus Nieuwjaarsviering Gem.koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale viering Samenzang	Gebadsviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Schelpjesviering Kinderkoor
Weekend 12/13 januari Doop van de Heer	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur G. Korten	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	Mariakoor	Samenzang	Gem.koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 19/20 januari 2e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur P. Daggenvoorde Internationale viering BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan All Together

## Zondag 30 december

Feest van de H. Familie  
Samuël 1,20-22.24-28  
Johannes 3,1-2.21-24  
Lucas 2,41-52

## Zondag 6 januari

Openbaring des Heren  
Jesaja 60,1-6  
Efeze 3, 2-3a, 5-6  
Matteüs, 2, 1-12

## Zondag 13 januari

Doop van de heer  
Jesaja, 40, 1-5, 9-11  
Titus, 2, 11-14; 3, 4-7  
Lucas, 3, 15-16, 21-22

## Zondag 20 januari

Tweede zondag door het jaar  
Jesaja, 62, 1-5  
Korinte, 12, 4-11  
Johannes, 2, 1-12



## Vieringen door de week

Maandag 18-19.00 uur H. Jacobus Eucharistische aanbidding met mogelijkheid tot biechthoren

Maandag 19.00-19.30 uur H. Jacobus Eucharistie

Dinsdag 19.00 uur St. Jozef Stille aanbidding

Woensdag 09.30 uur St. Jozef afwisselend eucharistie en woco-viering

Donderdag 09.30 uur De Roef woord-communieviering

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk eucharistie of woco-viering

Donderdag 09.30 uur Ariensstaete, Lijsterstr. 30 euch of woco-viering

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobus eucharistie of woco-viering

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobus Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk dagelijks 10.00-16.00 uur (voorlopig gesloten ivm schade)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk op werkdagen 09.00-16.00 uur

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete Vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e en 3e donderdag van de maand 16.00 uur

De Eschpoort 4e zaterdag van de maand 16.00 uur

(contactpersoon Anneke Peijnenborg)

Florapark 1e en 3e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Hatteler 3e woensdag van de maand 16.00 uur

(16 jan., 20 febr., 20 mrt., 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec.)

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

(contactpersoon Fie Otten)

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Elke zondag 10.00 uur

Broekheurne-Ring 1050

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

**Op Kerstavond is er een viering om 21.30 uur. Op Eerste Kerstdag is er in de Wonne geen viering**



## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 11.00 op

**Zondag 16 december**, 3e zondag van de advent.

(Lucas 3, 10-18)

Thema: Delen maakt blij



**Zondag 23 december**, 4e zondag van de advent.

(Lucas 1, 39-45)

Thema: Een wonderlijke ontmoeting



**Zondag 6 januari**

Thema: Openbaring van de Heer  
Driekoningen viering



Wilt u meer weten: kom gerust een keer langs tijdens de  
kinderwoorddienst

of mail naar [louisemeulenbroek@hotmail.com](mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com).



## Ariëns Katholieke Studenten viert haar 70-jarige bestaan

Auteur: Léon van der Kaap

De vereniging van katholieke studenten in Enschede en omstreken bestaat dit jaar 70 jaar. De vereniging is eind jaren 40 opgericht als de Katholieke Studentenkring Twente, toen nog een vereniging waar voornamelijk textielwerkers lid van waren. Door de jaren heen is er veel veranderd aan het karakter van de vereniging. Het openen van de Technische Hogeschool Twente in 1961 zorgde voor een instroom van universitaire studenten en de internationalisering van de Universiteit Twente zorgde voor het internationale karakter van de groep.

De laatste jaren is er in Ariëns een kleine maar hechte groep ontstaan, die samen tijdens het studentenleven vriendschap en geloof kan delen. Maandelijks is er een avond waar verschillende aspecten van het geloof belicht worden. Dit is voornamelijk in de vorm van catechese geweest, maar ook andere geloof gerelateerde activiteiten worden ontplooid.

De vriendschappelijke banden helpen ook bij het maken van contacten met buitenlandse studenten, die vaak ver weg zijn tijdens hun studie, van familie en vrienden in de landen van herkomst. De samenkomst met mensen die, hoewel ze van verre en verschillende plaatsen komen, toch het geloof delen is een bijzonder gebeuren.

Bij jubilea wil de vereniging nog wel eens

leuke activiteiten ontplooiën. Waar gezelligheid en samenkomst belangrijk zijn, vindt de vereniging het ook belangrijk om ons geloof uit te dragen en onze verbondenheid met de Kerk te bevestigen. Om deze reden nodigen we vaak priesters en anderen die het geloof verkondigen uit om te vertellen over verscheidene onderwerpen. Bij grote jubilea, zoals het 65-jarige jubileum of nu bij het 70-jarige jubileum willen we het vaak wat groter aanpakken. Vijf jaar geleden hebben we daarom mgr. Kardinaal Eijk uitgenodigd om de mis te vieren.

Dit jaar hebben we vanwege het internationale karakter de apostolisch nuntius, Mgr. Cavalli, uitgenodigd om de mis te celebreren en wij hebben gesprekken met hem gehad. Tot onze blijdschap is er vanuit de Kerk altijd positieve reactie geweest op onze toenaderingen. De verbondenheid met de jeugd van de Kerk is iets dat wij gelukkig mogen meemaken. Ook de warme woorden van Mgr. Cavalli afgelopen oktober zijn een bemoediging voor onze vereniging.

Ariëns Katholieke Studenten komen de eerste dinsdag van de maand bijeen op de avond in de Vrijhof op de universiteitscampus. Jongeren zijn van harte welkom. Mocht u iets willen vertellen over het geloof, dan kunt u contact met ons opnemen. De voertaal is Engels.



Foto: Richard Nicolaas van Vliet



## Bijeenkomst met Marinus van den Berg voor ouders van een overleden kind

De vereniging Ouders van een Overleden Kind (OOK) is een Landelijke zelfhulporganisatie voor en door ouders die een kind hebben verloren. Ons uitgangspunt is troost, herkenning en perspectief bieden. De maand december is voor velen een feestmaand, maar voor mensen die een dierbare hebben verloren, is het vaak een hele moeilijke maand, omdat dan juist het gemis zo schrijnend wordt gevoeld.

Daarom organiseren we al jaren een bijeenkomst vlak voor de kerst waarbij de

inleiding wordt verzorgd door pastor Marinus van den Berg.

Ook dit jaar weer en wel op zaterdag 22 december in Het Centrum – Constantijnstraat 7a – 7442 MC Nijverdal om 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Als u wilt, kunt u een foto van uw kind plaatsen op de daarvoor bestemde tafel.

Ook broers en zussen, grootouders en andere meelevende nabestaanden zijn van harte welkom. Voor jonge kinderen is deze middag niet geschikt.

Voor nadere informatie kunt u bellen met:

*Annijje Jannink-Annink*  
053- 4342650

## Stichting Fajikunda en de Vastenactie 2019

Zoals bekend steunt de vastenactie niet alleen landelijke projecten maar ook eigen doelen. Plaatselijke parochies mogen een aanvraag indienen voor een door hen zelf gekozen doel. Tijdens het MOV overleg op 11 januari 2018 van de parochies Maria Vlucht, St Franciscus van Assisi en St. Jacobus de Meerdere werd besloten om een aanvraag in te dienen ter ondersteuning van de gehandicaptenwerkplaats in Gambia van onze stichting Fajikunda. Op 14 november j.l. bereikte ons het geweldige bericht dat de ingediende aanvraag groot € 23.000,-, verdeeld over zonnepanelen, een tweede hands personenbus en de kosten voor opleiden tot schoenmakers is goedgekeurd. Het doel is om de werkplaats met de goedgekeurde doelen te begeleiden naar zelfstandigheid.

De MOV-groepen beginnen nu met de voorbereidingen van de vastenactie en gaan aan het werk om van de **Vastenactie 2019** met uw hulp een succes te maken. Wij houden u op de hoogte.

*Hennie en Winnie van der Meer*

## Aankondiging Oecumenische viering in de week van Gebed voor de eenheid.

### Recht

Op **27 januari 2019** vieren we met elkaar de oecumenische viering in het kader van de week van Gebed voor de eenheid.

Veel verschillende kerken uit Enschede werken hierin samen. De viering vindt plaats in de kerk van het **Leger des Heils**, korps Enschede, Zenderenbrink 2, 7544 DZ, Enschede. Aanvang is om 10.00 uur en het thema RECHT.

In veel andere kerken, waaronder de kerken van de R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere is er die dag geen viering. Ieder wordt uitgenodigd bij deze oecumenische viering. In het januarinumnummer van 2019 van Pelgrim zult u meer informatie vinden.

*Oecumenisch beraad Enschede*

**VASTENACTIE**

EEN ACTIE VAN STICHTING BVA





## Kids Party Time in de St. Jankerk

Op dinsdag 30 oktober was de eerste Kids Party Time in de parochiezaal van de St. Jankerk. We hebben het gehad over Allerzielen. "Jouw lichaam is een huisje dat bewoond wordt door jou ziel". We hebben een leuke activiteit erbij gedaan. Er werd een verhaal verteld over Papillia, een rups die een mooie vlinder werd door de warmte van het licht. Daarna volgde de activiteit. De kinderen mochten kiezen uit het maken van een Vlinder of het maken van een lichtje uit een melkpak. De kinderen vonden het een leuk, creatief en leerzame bijeenkomst. Bedankt voor de gezelligheid maar dit alles was niet mogelijk zonder de creativiteit en hulp van de werkgroep Kids Party Time.

Vind jij het ook leuk om mee te doen met de Kids Party Time dan kun je nog altijd aansluiten op de eerstvolgende bijeenkomst. Dit zal zijn op **vrijdag 21 december van 15.30-17.00 uur**, dan gaan we het over Oud en Nieuw hebben en hier ook weer iets leuks bij maken.

Er volgen daarna nog drie Kids Party Time bijeenkomsten, dit zal zijn op de vrijdagen om half 4 in de parochie zaal van de St. Jankerk.

De volgende bijeenkomsten zullen zijn op :

1 februari - dan gaat het over Maria Lichtmis; 19 april en - over Pasen  
7 juni - over Pinksteren.

De kosten zijn € 2 per keer als je komt, maar meld dat van tevoren bij Saskia Baldewsing 06 - 223 79 624 of [saskiabal1900@hotmail.com](mailto:saskiabal1900@hotmail.com).

Per keer is er plaats voor 10 tot 15 kinderen, er zijn vier begeleiders aanwezig. De middagen zijn bedoeld voor kinderen van groep 5-6-7.

## Tot ziens bij de Kids Party Time!!!!

### Kerstmis: Licht voor iedereen!

**Zaterdag 15 december om 18.00 uur** vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Avelijn.

In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: "Licht voor iedereen". Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien.

Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.



Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra. Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

**U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!**



## Bankenpacht, kent u dat nog?

De ouderen onder ons herinneren zich het vast nog. In de jaren 50 van de vorige eeuw, en daarvoor, werd je geacht je plaats in de bank in de kerk te kopen. De betere plaatsen waren voor de mensen met meer geld. Mijn echtgenote kan nog exact het banknummer en de zitplaats noemen van de bank die haar opa en oma gepacht hadden. Eens per jaar kon je zo je plaats voor een jaar kopen. Dit werd achterhaald door het in te ruilen voor plaatsengeld en iedereen kon gaan zitten/knielen waar hij of zij wilde. De volle kerken leverden genoeg bijdragen op.

In deze tijd loopt het kerkbezoek erg terug en degenen die gaan, gaan meestal niet meer wekelijks. Eerder maandelijks of nog minder. Dit had tot gevolg dat de bijdragen voor het in standhouden van de kerk sterk terugliepen. Om dit te compenseren werd de actie Kerkbalans in het leven geroepen. Ook andere christelijke kerken deden hieraan mee.

Helaas moeten we constateren dat de actie Kerkbalans in katholiek Enschede dat laatste jaren slecht onder de aandacht is gebracht en daardoor de inkomsten ook sterk zijn teruggelopen. Om eerlijk te zijn: dit kunnen we ons niet veroorloven. Was de bankenpacht vroeger een soort contributie, de bijdrage aan de kerkbalans is een eigentijdse vervanger. Lidmaatschap van elke organisatie kost geld. De gebouwen moeten worden onderhouden, het personeel moet worden betaald. Momenteel komen we jaarlijks tussen de €150.000 en €200.000 te kort. Veel mensen dragen bij via de Kerkbalans. De groep echter die denkt hier met €5,- à €20,- per jaar een goede bijdrage te leveren is te groot. Als ieder gezin dat deze Pelgrim ontvangt €10,- PER MAAND zou bijdragen, dan zijn wij van onze financiële zorgen verlost. Voor sommigen is dit te veel en lagere bedragen zijn natuurlijk welkom. Het zou daarnaast prettig zijn dat degenen die meer kunnen betalen dat ook werkelijk doen. Gelukkig zijn er ook gezinnen die tientallen euro's per maand betalen. Zij vormen echter een grote minderheid. Denkt u eens na wat het u waard is een levendige kerk in Enschede te realiseren. In januari gaat de actie Kerkbalans weer van start en wordt u verzocht aan te

geven wat u voor 2019 in het kader van Kerkbalans wilt bijdragen. Voor wie alvast een Banknummer wil: NL 15 RABO 0153 166 665, t.n.v. Par. Jacobus de Meerdere.

De kerk kan veel voor mensen betekenen. Ik hoop hier het komend jaar veel over te kunnen schrijven. Voor een kleine aanzet voor de betekenis van geloven zie mijn bijdrage "blauwe zones". (pag 25 - redactie)

*Joop Hassink, vice-voorzitter parochie  
St. Jacobus de Meerdere*

PS. Wilt u helpen bij het rondbrengen en ophalen van de enveloppen voor de kerkbalans dan ontvangen wij graag uw aanmelding. (joop@joophassink.nl)

## Wandelen op de grens van oud en Nieuw in de Vasserheide, op het Vassergrafveld en de Roezeberg



De verstilte omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tjihuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek 'Psalmen'. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd.

Wanneer: **27 december, 13.00 uur**

Startpunt: Hoek Onzoelweg / Ladderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)

Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)

Aanmelden gewenst ivm de broodmaaltijd: [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl) of 0541-35 35 51.

[www.paroachelumenchristi.nl](http://www.paroachelumenchristi.nl)





# Iconenwijding

In de viering van het feest van Christus Koning op 24 november, zijn op plechtige wijze in de Enschedese St. Jankerk door priester Pastor W. Rekveld ruim veertig iconen gewijd. Hoewel de iconen stuk voor stuk ware meesterwerkjes zijn, die vaak met zweet, tranen en heel veel liefde tot stand zijn gekomen, benadrukte de pastor dat met deze traditie de blijde boodschap van God wordt doorgegeven.

De plechtige zegening door bewieroking vond plaats vóór het Credo waardoor de geloofsbevestiging extra betekenis kreeg. Op het altaar stond een vrij groot ei dat aan de ene zijde de afbeelding van Christus als leermeester had en aan de andere kant de beeltenis van Maria met kind. Het ei staat, zo legde de Pastor uit, symbolisch voor het begin van het leven, maar Christus als leraar wijst ons verder de weg door het leven. De sfeervolle eucharistieviering werd begeleid door het Gemengd koor St. Jan-H. Michaël. Met veel belangstelling werden na afloop van de dienst door de aanwezigen de prachtige iconen bewonderd.

Jos Bentert- de koster van de kerk in Noord-Deurningen- heeft deze groep iconenschilders begeleid. Een nieuwe cursus, die in de parochiezaal van de St.Jankerk wordt gegeven, zal begin maart 2019 weer starten. In het parochieblad Pelgrim leest U daarover meer.

Iconen bieden een venster op de eeuwigheid.

*Henk Thüss*





## Parochiebedevaart naar Lourdes in september 2019

Zoals u in de Pelgrim van oktober heeft kunnen lezen, gaan we volgend jaar weer naar Lourdes met pelgrims uit de St Jacobus-, Marie Vlucht- en Franciscusparochie, net zoals in 2016. We zijn blij dat pastoor Paul Daggenvoorde als pastoraal begeleider meegaat.

Om die pelgrims ter wille te zijn die niet met de bus kunnen of willen gaan, maar wél met het vliegtuig, hebben we besloten een andere busreis te boeken bij de VNB, en wel die van **29 september t/m 7 oktober 2019**.

Pelgrims die met het vliegtuig gaan, vertrekken dan iets later en komen iets eerder terug, maar zij volgen in Lourdes hetzelfde programma. Zo hopen wij nóg meer pelgrims mee te krijgen op onze bedevaart.

Begin volgende jaar zullen wij een informatiebijeenkomst houden waar u met al uw vragen terecht kunt, maar heeft u nu al vragen, aarzelt u dan niet met een van de onderstaande parochiecoördinatoren voor het Lourdeswerk contact op te nemen.

Hetty Eckers 06 - 22268264  
Annigje Jannink 053 - 4342650



## Recept voor langer leven..... geloven

U heeft er vast wel eens over gehoord: de blauwe zones. Nee, ik bedoel niet de parkeerplekken met een beperkte parkeertijd. Ik heb het over de vijf plekken op aarde waar

gemiddeld de meeste mensen ouder worden dan 100 jaar. Onderzocht is welke gemeenschappelijke kenmerken mensen in deze gebieden hebben. Drie van de negen kenmerken wil ik u niet onthouden. Twee van de drie gaan om omgang met je omgeving. Ga zoveel mogelijk met je geliefden om en zorg dat je een sociaal netwerk hebt. En hier komt ie: maak deel uit van een hechte geloofsgemeenschap. Onderzoek door Dan Buettner laat zien dat mensen die deel uitmaken van een religieuze gemeenschap, gelukkiger zijn. Aandacht hebben voor spiritualiteit is goed voor de gezondheid. Het immuunsysteem werkt beter. Mensen kunnen beter met de perikelen van de dag en moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen in het leven omgaan als ze die kunnen overdragen aan een hogere macht. In alle blauwe zones maken de mensen deel uit van een religieuze gemeenschap.

Yvonne Zonderop meldt in haar boek Ongelofelijk hetzelfde. Gelovige mensen zijn gemiddeld gelukkiger. Ze accepteren hun opdracht in het leven, en daardoor ervaren ze gemoedsrust. Gelovigen in de VS leven gemiddeld vijf tot vijftien jaar langer dan ongelovigen, vermoedelijk omdat ze minder stress ervaren.

Een mooie opdracht voor ons lijkt mij, om samen te onderzoeken hoe wij ons sociale netwerk binnen onze parochie een nieuwe impuls kunnen geven. Dit om gezonder, met meer welbevinden gelukkiger ouder te worden.

Joop Hassink, vice-voorzitter parochie  
St. Jacobus de Meerdere



# Sterren kijken – en waar ben JIJ?



## **zaterdag 5-1-2019: Sterren kijken - en waar ben JIJ?**

Rond het feest van “Drie Koningen” gaan wij op zoek naar de sterren. Hoe staan ze? Waar komen ze vandaan en hoe is de aarde ontstaan? En wat weten we over de ster van Bethlehem. De drie Koningen volgden immers de ster... en vonden het kindje Jezus. Grote vragen ... voor kleine mensen. ‘En waar ben JIJ?’

En dan horen we ook zo vaak nog, dat sommige mensen het liefst een ster worden. O.l.v. Hans van der Hulst en met medewerking van de sterrenwacht gaan we sterren kijken en ons bezig houden met deze grote vragen!

De activiteit is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouder(s).

Soort activiteit: doe activiteit bij COSMOS sterrenwacht Lattrop

Wanneer: za. 5 januari 15.00-18.00 uur

Kosten: € 5,00 per deelnemer

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi 0541-35 35 51 of [secretariaat@lumenchristi.nl](mailto:secretariaat@lumenchristi.nl)  
[www.parochie.lumenchristi.nl](http://www.parochie.lumenchristi.nl)



## R.K. Erfgoed: Straatnamen



Foto's: Secil Arda

In Nederland struikel je niet over straatnamen die verwijzen naar de R.K. geschiedenis. In Enschede hebben we wel enkele mooie namen. Zoals Pastoor Balkstraat en de dynamische Pater Anton ten Winkelstraat. In Lonneker vlak voor Losser zijn de geheimzinnige Kloosterhuizenweg en Assinkkloosterweg als straatnamen genoemd. Ook staat in die omgeving een prachtig landkruis aan de Vegerweg. U moet daar maar eens langsfietsen.

**Namens Stichting Behoud wens ik u een Zalig Kerstfeest en Gelukkig 2019.**

*John Schiffel  
Stichting Behoud Sint Josephkerk*

## Afscheid zanggroep St. Joseph

Tijdens de viering van 25 november 2018 heeft de zanggroep St. Joseph op waardige wijze afscheid genomen van haar dienstbare leven voor de parochie.

's Middags is dat afscheid nog een keer vorm gegeven met een spetterend eindfeest waarin alle leden van de zanggroep zich van hun beste kant hebben laten zien. Typerend voor de groep was wel het eind van dit feest, waar iedereen een 'bidprentje' kreeg uitgereikt met onderstaande tekst, die natuurlijk door iedereen gezongen werd. Passender kon het niet.

Wij kijken voldaan, maar ook met weemoed terug op een mooie tijd, die we niet hadden willen missen.

*Nico Alink, inmiddels oud-voorzitter.*

**De zanggroep gaat van ons scheiden,  
alles is nu echt voorbij.**

**Wij doen haar hier uitgeleide  
met deze rijmelarij.**

**Ooit eens de beste, met 'n lieflijk geluid  
onweerstaanbaar, 't is over en uit.**

**Dierbare zanggroep, daar ga je  
dat zingen wij tot besluit.**

**Altijd eenvoudig gebleven,  
zingend de lof van de Heer.  
Zo was het prachtige leven  
van onze groep van weleer.**

**Nu is dit alles voorbij gegaan  
slechts een herinnering in ons bestaan.  
Dierbare zanggroep, daar ga je  
dag tenor, bas, alt, sopraan.**



## Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
Lidiana Wissink  
Annelies Tenbergen

### Kopijdatum nr. 1 - 2019

donderdag 27 december 2018  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

### Verschijningsdatum

donderdag 17 januari 2019



### Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde  
Joop Hassink, vice-voorzitter  
06-17 30 81 58  
joop@joophassink.nl  
André Amelink, (bouw)-  
technische zaken  
Carina Adduci, secretaris

### De Maristen

Hogelandsingel 41,  
7512 GB Enschede

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur  
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

### Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kempen, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

### Sensor telefonische hulpdienst

Het "luisterend oor voor de mens in nood en ouderen"  
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.  
[www.sensor.nl/oostnederland](http://www.sensor.nl/oostnederland)

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

**emailadres [caritas@katholiekenschede.nl](mailto:caritas@katholiekenschede.nl)**

**Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54**

**bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede**



**190 JAAR**

**UITVAARTZORG VARVIKSINGEL**

*Met overtuiging*

**Uw herinnering, onze zorg**

053 432 19 55 • [uitvaartzorgvarviksingel.nl](http://uitvaartzorgvarviksingel.nl)

Fleurop

*jouw favoriete bloemist*

**MIMOSA**

Korte Hengelsestraat 27  
7511 JA Enschede  
053 - 430 52 96

**Ook hier kan nog een advertentie geplaatst worden**

mail naar

[redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)



Onderhoudsarme  
gevelbekleding  
voor woningen  
en bedrijven

Het Lentfert 41  
7547 SN Enschede  
Tel.: 053 - 433 58 44  
E-mail: [info@renokap.nl](mailto:info@renokap.nl)  
[www.renokap.nl](http://www.renokap.nl)



# Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

## Natuurleien Torenwerk Leipannen

### Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19

[www.leidekkersbedrijf-koenders.nl](http://www.leidekkersbedrijf-koenders.nl)

[leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl](mailto:leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl)

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein  
moet u bij Mellink Schilders zijn.



**Mellink Schilders**

Ribbeltsweg 39

Telefoon 053 - 435 07 79

Fax 053 - 435 18 24



Alphons Ariëns  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?  
Dat kan! ANBI status  
Stichting Het Ariëns-Comité  
NL 67 RABO 001 1804 1738  
[www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)



De Heurne 79  
7511 GS Enschede  
053 - 431 59 36  
[www.hemmers.nu](http://www.hemmers.nu)

bakkerij

*Beunders*

**Bakkerij beunders bakt er meer van ...**

Ribbelerbrinkstraat 57 | 7531 CB Enschede | 053 - 435 02 27 | 06 - 227 93 527

Veldhofflanden 10 | 7542 LA Enschede | 053 - 434 52 80

Kevelhamhoek 93 | 7546 EN Enschede | 053 - 478 87 65



*bijzonder  
goede scholen  
in Enschede*

alle informatie over de scholen  
vindt u op [www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)

**siers**

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

[WWW.SIERS.NL](http://WWW.SIERS.NL)



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



**Bert van der Heide**

UITVAARTZORG

Voor een persoonlijk en  
waardevol afscheid.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | [www.bertvanderheide.nl](http://www.bertvanderheide.nl)



**Mieke Greveling**

uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22  
[info@miekegreveling.nl](mailto:info@miekegreveling.nl)

Verzekerd of niet,  
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk  
Persoonlijke Uitvaart



[www.miekegreveling.nl](http://www.miekegreveling.nl)



# Vredenhof.

## In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)

*Herman Achterhuis, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw*



**Vredenhof**  
uitvaartverzorging



