

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
december 2017 - nr. 9



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriette Bakker,
Berto van der
Wacht.

**Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.**



**Wij werken zonder winsttoegmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.**

**Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl**



**Uw steun
geeft hoop
aan moeder
en kind**

Adventsactie komt op voor mensen die leven in mensonwaardige omstandigheden. Ook dit jaar zet de katholieke gemeenschap zich in voor Moeders & Kinderen.

**Ga naar onze website en lees hoe u
onze vijf projecten kunt steunen!**

IBAN: NL89INGB0653100000

www.adventsactie.nl

Groot denken. Klein doen.

ADVENTSACTIE

EEN ACTIE VAN STICHTING BVA





Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk
Tel. 074 - 349 48 15
p.vanblijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Pelgrim

december 2017, nr. 9

Inhoud

- 5 Advent door pastor Carla Berbée
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 14 Concertagenda
- 16 Vieringenrooster
- 20 Top2000 viering
- 24 Santiago aan het Wad
- 26 Van de Inventarisatiecommissie



Het Parochieel Dienstencentrum Enschede is gesloten van donderdag 21 december 2017 vanaf 12.00 uur t/m zondag 7 januari 2018. De post en de e-mail zullen met enige regelmaat worden gelezen.





Dank aan alle vrijwilligers...

Aan het einde van dit jaar wil het pastoraal team alle vrijwilligers via deze weg van harte bedanken voor hun inzet in onze parochie. Zonder al die mensen die de Pelgrim rondbrengen, kerken schoonmaken, contacten onderhouden met andere geloofsgemeenschappen in Enschede, uitvaarten verzorgen, zich inzetten voor communicanten en vormelingen, koffie schenken en noem maar op, zou onze parochie niet kunnen bestaan.

Dank zij jullie zijn er in Enschede verschillende plekken, waar mensen vrijmoedig hun geloof kunnen beleven en elkaar kunnen ontmoeten. Dat is van grote waarde en doet veel mensen goed! Het pastoraal team wenst jullie allemaal goede feestdagen toe en een zalig nieuwjaar!

Namens het pastoraal team,
pastoraal werker Frank de Heus



VAN DE REDACTIE

Wij wensen U allen een gezellig en gezegend **Kerstfeest** en natuurlijk een goed begin van het nieuwe jaar **2018!**

Annelies, Conny, Lidiana en Ine.

Advent

*Zie je die knopjes aan de bomen
straks zitten er weer blaadjes aan.
Dan zal de lente zeker komen
is het met de kou gedaan.*

*Voordat de aarde wordt vernieuwd
zal God ook tekens geven
zoals de knopjes aan de bomen.
En zal ons nieuw leven geven.*

We leven in deze donkere en natte dagen naar het eind van dit jaar.

De zomer, de zon, de fijne dagen hebben we los moeten laten. De herfstwind heeft opgeruimd wat nog vastzat. Ten slotte moet je als mens los laten. Alles gaat voorbij. Mensen, gevoelens, fijne momenten.

Alles verandert, steeds een klein beetje. Zodat de jongen - haast gisteren nog een peuter- het huis uit wandelt, een eigen toekomst tegemoet.

En alles komt terug. Winter komt na herfst, grassprietjes na een regenbui, een iele zon in de winterse namiddag. De blijdschap om familie weer te zien, de zorgen om oude vrienden.

En ergens te midden van dit loslaten, veranderen en gaan en komen, leeft een mens: naar achter getrokken door wat was, naar voren gebogen over wat bijna staat te gebeuren. Balancerend in het moment, dit moment, het nú. En alle drukte van buiten mag nu wijken.

Kun je ontvankelijk worden voor de tekens, de kleine lichtpuntjes, de knopjes aan de bomen? Iets verstaan van wat er innerlijk in je leeft?

En wat heb jijzelf daarbij te geven? In al je kwetsbaarheid en kracht?



Kerst staat voor de deur.

Tijd van drukte, tijd ook van verstillings om terug te gaan naar waar het om draait. Want zo wil het Kerstkind bij ons zijn: in al zijn kwetsbaarheid en kracht. Niet alleen met Kerst, maar het hele jaar.

*Uit uw hemel zonder grenzen
komt gij tastend aan het licht
Zonder naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen
Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.*

Pastoraal werker, Carla Berbée.



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd locatiesecretariaat:

**Het secretariaat is tussen 23 december en
8 januari alleen op woensdag geopend.**

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten, tijdelijk
ook gesloten op dinsdag.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopy kunt u sturen
naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere
reden vermelden wij graag de volgende
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-
Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-
Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie
Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

De Kajuit

Open op maandag en op donderdag tussen
9:00 en 11:00 uur.



Boeteviering en het sacrament van Godsbarmhartigheid tijdens de Adventperiode



Voor we het hoogfeest van Kerstmis vieren, is er elk jaar weer de adventsperiode. 'Voorbereiden op' betekent op de eerste plaats stilstaan bij onze relatie met de Heer.

Vanuit deze relatie zouden we moeten leven en werken, maar als we heel eerlijk zijn weten we dat deze relatie van onze kant niet altijd optimaal onderhouden wordt. Dus betekent dat, dat we ons hart moeten zuiveren van alles wat de goede verhouding tot onze Heer verstoord heeft. Dit vraagt om bekering en erkenning van zonden die we hebben begaan. Mogen we de adventsperiode gebruiken om ons geloof in de Heer te vernieuwen en te verdiepen: een volwassen geloof vanuit een oprecht vertrouwen.

Om u hier bij te helpen zal er op **dinsdagavond 19 december om 19.00 uur in de St. Jozefkerk** een boeteviering zijn als voorbereiding voor het ontvangen Godsbarhartigheid. Aansluitend zal er tijdens de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament u de gelegenheid worden gegeven om het Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht) te ontvangen.

Pastoor Andre Monninkhof



De allermooiste glimlach

Hoe blij en dankbaar kun je zijn bij de geboorte van een kind. Vertederd kijkt de familie naar de boreling. Welkom in ons midden. Je mag er zijn. We zullen goed voor je zorgen, wat er ook gebeurt. Dit in fel contrast met het verhaal over de geboorte van Jezus, beschreven door de evangelisten Matteus en Lucas. Jozef en Maria en het kind Jezus moesten op de vlucht omdat het leven van Jezus in gevaar was. Ze zochten een veilige plek waar het kind in alle rust en veiligheid kon opgroeien. Jozef kreeg in zijn droom te horen: "Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodus staat het kind naar het leven." (Matteus 2,13) Als de situatie weer veilig is, vestigen Jozef en Maria en het kind Jezus zich in Nazareth. Een herkenbaar verhaal, ook in deze tijd. Op tv, radio, in de kranten en andere nieuwsmedia horen we, zien we, lezen we dat veel mensen huis en haard verlaten om een veilig heenkomen te zoeken. De wereld is op drift geraakt. "Mijn maag draait om als ik die beelden op tv zie", zei iemand. "Het grijpt me aan, wat moet ik er mee?" Gelukkig is er opvang: een bed, brood, kleding, een kinderwagen, een box, een knuffeltje is snel gevonden. Maar dan, dan is er vaak nog een lange weg te gaan. Wachten op de noodzakelijke papieren, die worden verstrekt als je aan de gestelde criteria van het land van binnenkomst voldoet. Ontheemd zijn is geen pretje, op zijn zachtst gezegd. Krijg je kans je leven opnieuw op te bouwen? Is er toekomst? Is er openheid,



gastvrijheid, mogelijkheid tot dialoog? Krijg je de kans tot een nieuwe identiteit? Wie ben je? Het volgende gedicht werd gemaakt door een vluchteling uit Syrië in de opvang in Dodewaard (www.nederbetuwe.nl):

- Hallo, hallo, hallo ofwel: welkom, welkom, welkom
- Het woord MRHBA is een klein woord
- Maar met een grote betekenis:
- Het geeft het hart opnieuw leven
- Het laat op het gezicht de allermooiste glimlach verschijnen.
- De eerste letter (M - mahabba) betekent liefhebben
- De tweede letter (R - rahma) betekent: barmhartigheid
- De derde en vierde letter (H-B - hab) betekenen: liefde
- De vijfde letter (A - ibtisama) betekent: lach

Lies van Veldhoven

Namens de geloofsgemeenschap Noord een zalig kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar

Positieve initiatieven:

- Een blinkend schone Jozefkerk, gepoetst vaatwerk, met dank aan de poetsengelen
- Koster, collectanten, misdienaars, acolieten, lectoren en voorgangers houden de deur van de kerk voor u wijd open, welkom
- Vormelingen die stage lopen in de kerk, aan den lijve ervaren wat het wil zeggen in je eigen kerk de handen uit de mouwen te steken.
- Vormelingen die stage lopen om ouderen te helpen, thee en koffie schenken, van mens tot mens, in het voetspoor van Jezus



Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Hetty Mulder

Arturo Pérez Rivera

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

Redactie:Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



Het is advent

*



*

**De wereld is soms donker
De wereld is soms koud
Je wordt er vaak wanhopig van
Er gaat nog zoveel fout...
Gods licht is als een kind zo klein,
maar eenmaal zal het groter zijn.
We kijken uit naar dat moment
Het is advent.**

*

**Je leest het in de kranten
Het komt op het journaal
Je ziet een kind dat honger heeft
Dat raakt ons allemaal.
Gods licht is als een kind zo klein,
maar eenmaal zal het groter zijn.
We kijken uit naar dat moment
Het is advent.**

*

**We kunnen ervan dromen:
een wereld vol met licht.
Het kerstverhaal vertelt ervan:
het is een vergezicht.
Gods licht komt verder dan die stal
en eenmaal schijnt het overal.
We kijken uit naar dat moment.
Het is advent.**

*



In oktober heeft **Ineke Keizer** als vrijwilligster afscheid genomen van de locatie Jacobuskerk.

Ineke is 10 jaren actief geweest ; Eerst als bestuurslid bij de toenmalige Jacobusparochie en na de fusie in de locatieraad en beheergroep. Daarbuiten was zij ook penningmeester van de Vereniging tot Instandhouding Jacobuskerk en de laatste paar jaren was zij actief als commissielid financiën in de Jacobusparochie.

Al die jaren heeft Ineke zich volledig ingezet voor haar taken, vaak samen met haar partner Gerrit, en daarvoor zijn wij haar de nodige dankbaarheid verschuldigd.

Alle vrijwilligers van de Jacobuskerk wensen Ineke en Gerrit fijne Kerstdagen toe en alle goeds voor de toekomst.



In Memoriam: Gerrit ter Heegde

Gerrit ter Heegde werd geboren op 29 november 1935 en overleed op 18 november 2017 kort voor zijn 82e verjaardag.

Als vrijwilliger van en voor de St. Jacobuskerk op de Oude Markt in Enschede, was hij een geweldige steun in alle opzichten. Altijd goed gehumeurd en altijd bereid om te helpen.

Nooit hebben wij tevergeefs een beroep op hem gedaan, waarbij ik denk aan schilderwerk- het repareren en het opnieuw in elkaar zetten van de kerstbomen. Het

opzetten van de Kerststal, en weer helpen met het afbreken en opbergen na de feestdagen. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Wij zullen hem missen en niet alleen wij , maar ook zeker zal hij gemist worden door zijn vrouw , de kinderen en kleinkinderen. De uitvaartviering was op woensdagavond 22 november te Lonneker en de crematie in besloten kring op donderdag 23 november. Dat Gerrit nu na gedane arbeid mag rusten in vrede.

Leo Gasthuis

Na de viering op **zondag 21 januari 2018** is er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie in ons parochiehuis.

Onder het genot van een drankje kunt u elkaar de beste wensen overbrengen, nog even stil staan bij het oude jaar en vooruitblikken naar het nieuwe jaar. U bent allen van harte uitgenodigd.

Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 11.30 uur 06-587 09 781

Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



Een warm december

Ervaar de voldoening van het geven
ontvang de glimlach van de dank

wees het verschil in iemands leven
laat de vooroordelen blank

geef barmhartigheid gezicht
bied een mens in nood een arm

laten we allen daar aan denken
dan is december lekker warm

De pastoraatgroep en de lokale beheergroep van de Geloofsgemeenschap Zuid wensen u een Zalig Kerstfeest en een heel gelukkig 2018

Nieuwjaarsviering 6 januari 2018

Graag willen wij alle parochianen uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdagavond 6 januari na de viering. Eerst wordt er natuurlijk koffie/thee geschonken achter in de kerk en daarna is er weer een gezellig samenzijn met een drankje en hapjes en een verloting met als hoofdprijs de paaskaars van 2017.

Wij hopen u allen de hand te kunnen schudden en een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Pastoraatgroep en Lokale beheergroep geloofsgemeenschap Zuid



Kleuterkerstviering in St Jan-kerk

Zondag 24 december is er om 17.00 uur een Kleuterkerstviering in de Sint Jan-kerk. De viering duurt een half uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Voor het Kerstspel doen we een beroep op kinderen uit de kerk. Kom daarvoor een half uurtje eerder om 16.30 uur. We hebben kleding voor Jozef en Maria, engelen, herders, en koningen. Dan kunnen we de kinderen alvast aankleden. Het kerstspel wordt begeleid door parochianen en pastoraal werker Frank de Heus. Via de scholen – maar ook te vinden op onze website – is een kleur- en knutselplaat van een kerststalletje verspreid. Kinderen kunnen dit maken en meenemen. Zorg voor een goede lus eraan. Tijdens de viering zullen we de stalletjes in de Kerstboom hangen. Verder wordt er natuurlijk veel gezongen. We maken er een vrolijke viering van.



Ouderen en Kerk Zuid

Busreisje 19 oktober 2017.
Nadat, bij de Hatteler, de laatste deelnemers waren ingestapt voor ons jaarlijkse reisje (de buslift blijkt hierbij inmiddels onmisbaar), bracht de bus ons via het mooie Twente en de Achterhoek naar Erve Brooks in Gelselaar voor een heerlijke kop koffie met gebak. Na hier wat rondgekeken te hebben en de mooie linnenkast te hebben bewonderd ging onze reis naar het



Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburgh bij Vorden. De beelden zijn ondergebracht in de kerk van de H. Antonius van Padua en de kerk is ontworpen door architect P. Cuypers.

We kregen hier een rondleiding van vrijwilligers die veel konden vertellen over de beelden en hun herkomst, ook keken we naar een film over de ontstaansgeschiedenis van de kerk. Nadat iedereen de gelegenheid had gekregen iets te kopen in het winkeltje ging onze reis verder naar restaurant Het Witte Paard in Holten waar een heerlijke maaltijd voor ons klaarstond.

Om ongeveer 6 uur waren wij terug in Enschede. Het was een prachtige dag en we hadden allemaal erg genoten.

Rita Kinkhuis

Viering Kerst voor Ouderen

Ouderen en Kerk Zuid organiseert op 18 december een "Viering voor Kerst". Deze vindt plaats op maandagmiddag 18 december om 14.30 uur, in de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat. Pater Ben Engelbertink zal in deze viering voorgaan. De koren van de voormalige parochies St. Jan en Verrijzenis zullen de viering muzikaal begeleiden. Na afloop is er een aangeklede bijeenkomst voor de ouderen.

Iedereen is in de viering welkom. Wilt u ook deelnemen aan de sfeervolle bijeenkomst na afloop dan wordt u verzocht zich **vooraf aan te melden bij:**

Jan Kusters 053 476 68 24
Hermine Leppink 053 431 21 38
Carina Meijer 0627 38 16 913

HERIJKEN

Vlak voordat ik dit schrijf, ben ik – op de vroege ochtend – gebeld naar aanleiding van een overlijden en voor een bediening. De dochter van de overledene heb ik op weg kunnen helpen voor wat betreft de regeling van de uitvaart van haar vader. De bediening (sacrament van de zieken) moest met spoed gebeuren. Maar ook dit heb ik kunnen redden.

Dit doet me denken aan de bisdomdag van gisteren, woensdag 8 november.

Er was een ontmoetingsdag voor de pastores, werkzaam in ons bisdom. In de H. Mis, waarmee we deze dag begonnen, preekte de Kardinaal over 'herijken'. Hiermee doelt hij op het 'herijken' van ons leven.

Soms gebeuren er onverwachte dingen. En dan moeten we opnieuw onze 'koers' bepalen. Juist dan lijkt het me belangrijk, dat je kunt terugvallen op vaste waarden in je leven.

In dit soort omstandigheden blijken de 'bronnen', waaruit we leven, ons een bepaald houvast te geven.

Vanuit gelovig perspectief, aldus de Kardinaal, horen tot deze 'bronnen': onze relatie tot Christus en ook onze verbondenheid met onze naasten. Zij vormen een 'netwerk', zij voelen als een 'mantel om ons heen geslagen', ook als het 'buiten' 'koud' is.

Ook de nabestaanden van de meneer, die overleden is; en familieleden en vrienden van de mevrouw, die ik mocht bedienen, zullen hun leven gaan 'herijken'.

Maar als gedoopte en gevormde mensen staan wij evenzeer voor de uitdaging, om ons leven telkens weer opnieuw te bezien, in het licht van ons geloof, dat ons lief en dierbaar is.

Dat Christus dan voor ons mag zijn: de Weg, de Waarheid en het Leven; de Bron waaruit wij telkens weer putten.

Pastoor André Monninkhof

KERSTVERHAAL UIT DE WOESTIJN

Het had een hele tijd geduurd voordat ik een beetje toegang gevonden had tot de Mardo-Aborigines in de Grote Woestijn van West Australië. In het begin wilden ze mij niet zien omdat ik een blanke was en daar moesten ze om begrijpelijke redenen niet veel van hebben. In mijn tweede jaar in de woestijn kon een schilder-centrum geopend worden. We hadden de hoop dat de mensen weer hun oude schilderkunst en het vertellen van de oeroude verhalen weer zouden oppakken en niet meer de hele dag bij het café zouden rondhangen of liggen, dronken.

Er was een dominé van de Methodisten die er voor zorgde dat de oude mensen genoeg brandhout hadden voor een beetje warmte in de woestijnnacht en ook om een kangoeroe op te barbecueën. Een Anglicaanse pastor had een boerderij waar de Mardo konden overnachten als ze het 'zat' waren om bij die dronken groep te zijn of als hun uitkeringsgeld op was. Een pastor van de Zevendedag Adventisten verzamelde alle lege bierblikjes om zichzelf in leven te houden.

Ikzelf hield me dus bezig met het schildercentrum en ook de begeleiding van jongeren die een gevangenisstraf hadden. Zo werd het kerstmis 1992. We hadden afgesproken dat we op kerstavond een dienst zouden houden, alle pastores met

elkaar, helemaal oecumenisch dus. Het is zelden dat we het Brood in zo'n eenvoud kunnen breken.

Een oude Aboriginal met zijn jonge vrouw was ook aanwezig. Wij konden hen niet verstaan omdat ze van een andere groep kwamen, een paar honderd km. bij ons vandaan. Het was een mooie dienst, heel rustig, geen versiering, geen kerststal; we zaten in de woestijn op het zand, omgeven door een paar struiken met witte pluimen.

De volgende dag, Kerstdag, was een vrije dag. De mensen waren thuis bezig om een grote maaltijd voor te bereiden, want het was 'Etensdag', de nieuwe naam voor Kerstmis. Mw. Kerstmis was overleden en dus mocht haar naam niet meer gebruikt worden en dus moest een nieuwe naam voor Kerstmis worden gevonden.

Tegen de middag kwam een jongen en zei dat ik bij hen moest komen eten, "want ik was helemaal alleen en dat kon niet op Etensdag".

Het menu: soep van de kangoeroestaart, gebraden emoebout en gebarbecuede kangoeroestukken met een blikje warm bier. Een Kerstmis temidden van zeer hartelijke mensen, echt om te onthouden en te vertellen.

Pater Ben Engelbertink mhm





Concertagenda

- za. 16 december** **van 16.00 tot 17.30 uur** Kerstconcert in de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede. Toegang vrij.
- za. 16 december** **20.00 uur** jubileum kerstconcert van Orchestra Twente met koor in de St. Jacobuskerk, Oude Markt 1, Enschede.
- zo. 17 december** **van 13.30 tot 16.30 uur** open dag in de St. Jacobuskerk, Oude Markt Enschede. Tijdens deze open dag zullen meerdere koren optreden, o.a. het Overdag Koor Enschede, Lekker zingen Koor en Ever Pop uit Hengelo. Er wordt chocolademelk geschonken.
- zo. 17 december** **18.15 uur** verzamelen aan de Bovenesweg in Nutter. De kerstviering begint om **18.30** (het eerste deel is buiten), georganiseerd door de **Werkgroep aangepaste kerkdiensten in Twente (WAKIT)** Voor uitgebreide informatie, route, enz. zie de website www.katholiekenschede.nl
- do. 21 december** **19.30 uur.** Groots kerstconcert met medewerking van de Politiekapel Twente, het koor Pur Zang uit Oldenzaal en het Overdag Koor Enschede, in de St. Jacobuskerk, Oude Markt 1, Enschede. Na afloop is er een deurcollecte.
- za. 23 december** **16.30 uur.** De jaarlijkse volkskerstzang in de Jacobuskerk, Oude Markt 1, Enschede. De Lonnekerblazers zullen u verwelkomen met midwinter-hoorns. Verder zal o.a. her Koninklijk Blazers Wilhelmina Ensemble uit Glanerbrug optreden.
- za. 23 december** **19.30 uur** Volkskerstzang met het koor Crescendo in de Hofkerk, Hofmeijerstraat, Oldenzaal. Toegang vrij. Na afloop is er ruimte om even na te praten onder het genot van een drankje. Er wordt een collecte gehouden voor onderhoud aan het orgel van de Hofkerk.
- do. 28 december** **19.00 uur** in de St. Jacobuskerk, Oude Markt 1, Enschede. De koren All Together uit Enschede en Inspiration uit Boekelo zingen samen de Top 2000-viering. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. De muziek staat centraal. De toegang is vrij. Er is een uitgangscollecte.
- vrij. 29 december** **19.00 uur** in Momentum, de voormalige Marcellinuskerk, aan de Beckumerstraat 167 te Boekelo, dezelfde Top 2000-viering.

KRONIEK



OVERLEDENEN:

St. Jozefkerk:

6 november 2017

Frits Wolters, 83 jr, e/v Gré Wolters-Hemme.

DOPELINGEN:

St. Jozefkerk:

5 november 2017

Floris Lambertus Wilhelmus Elshof, geb 6 mei 2017, z/v
Bart Elshof en Floortje Koobs.

Benjamin James William Graff, geb 20 december 2016, z/v
Nicholas Graff en Marjolein Eaglen.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 16/17 december 3e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Internationale mis Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 23/24 december 4e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof Samenzang		
Zondag 24 december Kerstavond			Gebedsviering Zondag 17.00 uur F. de Heus Kleuterviering Samenzang
	Woord- en Communieviering Zondag 19.00 uur P. van Blijswijk Gezinsviering BJK		Woord- en Communieviering Zondag 18.30 uur F. de Heus Gezinsviering Kinderkoor
	Eucharistieviering Zondag 21.30 uur Vicariss R. Cornelissen Ariënskoor	Woord- en Communieviering Zondag 20.00 uur F. de Heus All Together	Eucharistieviering Zondag 20.30 uur A. Monninkhof Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Maandag 25 december Eerste Kerstdag	Eucharistieviering Maandag 09.30 uur A. Monninkhof Mariakoor + Zanggr. St. Joseph	Eucharistieviering Maandag 11.00 uur H. Kronenberg BJK	Woord- en communieviering Maandag 10.00 uur F. de Heus Come Back
Dinsdag 26 december H. Stefanus	Eucharistieviering Dinsdag 09.30 uur Vicariss R. Cornelissen Schola		
Weekend 30/31 december H. Familie	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Ariënskoor	Oecumenische viering Zondag 17.00 uur A. Monninkhof + ds. Viering in Ontmoetingskerk	
Oecumenische viering in Ontmoetingskerk			

LEZINGEN BIJ DE ZONDAG

17 december

3e zondag van de advent
Jesaja 61,1-2a.10-11
1 Tessalonicenzen 5,
16-24
Johannes 1,6-8.19-28

24 december

4e zondag van de advent
2 Samuel 7,1-5.8b-11.16
Romeinen 16,25-27
Lucas 1,26-38

24 december

Geboorte van onze
Heer Jezus Christus:
nachtmis
Jesaja 9,1-3.5-6
Titus 2,11-14
Lucas 2,1-14

25 december

Geboorte van onze
Heer Jezus Christus:
dagmis
Jesaja 52,7-10
Hebreeën 1,1-6
Johannes 1,1-18



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Maandag 1 januari 2018 H. Maria Moeder van God Nieuwjaarsdag	Eucharistieviering Maandag 11.00 uur A. Monninkhof		
Zanggroep St. Joseph			
Weekend 6/7 januari Openbaring des Heren			Woord- en communieviering Zaterdag 19.00 uur F. de Heus Nieuwjaarsviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof Internationale mis Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Pres.viering 1e H. Communie Kinderkoor
Maandag 8 januari Doop van de Heer		Eucharistieviering Maandag 18.15 uur A. Monninkhof	
Gem. koor St. Jan-H. Michaël			
Weekend 13/14 januari 2e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Mariakoor	Woord- en Communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Pres.viering 1e H. Communie Kinderkoor	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Ariënskoor
Weekend 20/21 januari 3e Zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof + J. Rutgers Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Vocal Moments
Weekend 28/29 januari 4e Zondag door het jaar Oecumenische viering in Ontmoetingskerk	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee BJK	Oecumenische viering Zondag 10.00 uur M. Dijkman + ds. Viering in Ontmoetingskerk Ariënskoor	

31 december

H. Familie
Genesis
15,1-6;21,1-3
Hebreeën
11,8.11-12.17-19
Lucas 2,22-40 of
22.39-40

14 januari

2e zondag door
het jaar
1 Samuël
3,3b-10.19
Korintiërs
6,13c-15a.17-20
Johannes 1,35-42

1 januari

H. Maria, moeder
van God
Numeri 6,22-27
Galaten 4,4-7
Lucas 2,16-21

21 januari

3e zondag door
het jaar
Jona 3,1-5.10
Korintiërs 7,29-31
Marcus 1,14-20

7 januari

Openbaring des
Heren
Jesaja 60,1-6
Efeziërs 3,2-3a.5-6
Matteüs 2,1-12

28 januari

4e zondag door
het jaar
Deuteronomium
18,15-20
Korintiërs 7,32-35
Marcus 1,21-28



Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	woord-communieviering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	(voorlopig gesloten ivm schade)
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
(contactpersoon Anneke Peijnenborg)		
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand	16.00 uur
De Posten	2e vrijdag van de maand	10.00 uur
(contactpersoon Fie Otten)		

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	Elke zondag	10.00 uur
Broekheurne-Ring 1050		

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand	Spaanse viering



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

tijdens de H. mis van 9.30 uur op

Zondag 17 december: 3e zondag v.d advent (Joh 1, 6-8. 19-28)

Jezus brengt ons een Blijde Boodschap; Hij wil altijd bij ons zijn en laat ons nooit alleen.



Zondag 7 januari: Hoogfeest van Openbaring van de Heer
'Drie Koningen' (Mat 2,1-12)

Jezus is op de aarde gekomen voor alle mensen, dus ook voor jou!



Zondag 21 januari: 3e zondag door het jaar (Mar 1, 14-20)

Jezus roept ook jou! Wat is jouw antwoord.



Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com

KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

Op zaterdag 16 januari is er weer Kinderclub van 10.30 – 12.00 uur

in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

Thema: "in het kleine Kind Jezus is God Mens geworden"



Zaterdag 18 januari is er ook weer Kinderclub van 10.30 – 12.00 uur

in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

Thema : Winterwonder

Wintertijd, tijd voor het wonder. Bij de geboorte van Jezus schijnt een hemels licht in de winternacht en horen de herders een heel engelenkoor zingen. Drie wijzen zien een wonderbaarlijke ster en gaan op zoek naar de pasgeboren koning. Het wonder van Kerstmis houdt niet na tweede kerstdag op, het gaat door!



We proberen de kinderen de stille tijd van de winter te beleven met aandacht voor de wonderlijke doorwerking van de komst van Jezus. Hij maakt mensen blij, hij maakt hen één, hij vervult hen met de tederheid van God.

Juist in de winter zien we wonderen beter. In één nacht kan de wereld veranderen in een sprookjesachtig landschap; in vijvers en slootjes verandert het water in ijs of ontdek je dat sneeuwkrallen allemaal verschillend zijn. Ondanks de kou bloeien er bloemen als winterjasmijn en helleborus. Allemaal zaken waar we samen met de kinderen over kunnen verwonderen.

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Linda (lindaterbraak@live.nl) of Begona (bferpan@hotmail.com)

De begeleiders van de Kinderwoorddienst
en Kinderclub wensen u allen
een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2018 toe.



Eerste Communie-project van start...

Op de zaterdag voor Sinterklaas zijn voor het eerst de ouders en kinderen van Noord en Zuid bij elkaar gekomen om zich voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste heilige Communie. In Noord doen 17 kinderen mee, in Zuid 33. Net als verleden jaar is het weer een internationaal gezelschap. We zijn dit seizoen begonnen met een nieuw project 'Over de drempel'. Kinderen stappen telkens letterlijk over de drempel om het land van God te gaan verkennen. Deze eerste keer was dat het 'land van verwachting'. De oude Elisabeth kwam op bezoek. Zij kwam vertellen over de wonderlijke aankondiging van de geboorte van Johannes en Jezus. Naar de komst van die twee kinderen werd uitgezien! Dat uitzien naar en hopen op deden onze kinderen ook. Ze zagen uit naar Sinterklaas, hun verjaardag, vrede in de wereld, goed onderwijs voor andere



kinderen, de komende voetbalwedstrijd en nog veel meer. Ieder kind heeft met zijn of haar vader of moeder (Er waren heel veel vaders bij!) een Adventskrans gemaakt. Die werd samen met het werkboek en een Adventskalender mee naar huis genomen. We hopen dat dat helpt om de Adventstijd wat intenser te gaan beleven. Zo gaan we samen ontdekken wie die Jezus van Nazareth eigenlijk is en wat Hij kan betekenen voor ons eigen leven. Twee enthousiaste werkgroepen met Ria Everink en Annelies Tenbergen als contactpersonen helpen daarbij. We hebben een goede start gemaakt!

Pastoraal werker Frank de Heus

Top 2000-viering: 'Je draagt een wonder met je mee'

De koren All Together uit Enschede en Inspiration uit Boekelo zingen samen tussen Kerst en Oud en Nieuw de Top 2000-viering. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. De muziek staat centraal.

Thema dit jaar is: 'Je draagt een wonder met je mee', ontleend aan het lied 'Voor haar' van Frans Halsema. Aan de hand van oudere en nieuwere popliedertjes komt de rauwheid van het leven voorbij, de leegte en de gebrokenheid, maar ook de ontroering en de verwondering om wat liefde met mensen doet. De toegang is vrij. Er is een uitgangscollecte. De viering wordt twee keer ten gehore gebracht: Op donderdagavond 28 december om 19.00 uur in de Jacobuskerk aan de Oude Markt



in Enschede en op vrijdagavond 29 december om 19.00 uur in Momentum, de voormalige Marcellinuskerk, aan de Beckumerstraat 167 te Boekelo.





Zing een nieuw lied!

Deze aansporing komt vele malen voor in de Bijbel. Niets kwaads over oude liederen, maar daar heeft de Bijbel het niet over. Mensen willen hun geloof, hoop en liefde telkens weer in nieuwe woorden en op nieuwe wijzen uitdrukken. In kerken zingen mensen al eeuwenlang niet alleen oude, maar ook nieuwe liederen.

Bij de keuze van wat we zingen zijn katholieke parochies officieel gebonden aan de lijst (het repertorium) van bisschoppelijk goedgekeurde liturgische gezangen. Dat zijn er zo'n 500, waarvan deskundigen (o.a. van de Sint-Gregoriusvereniging) overigens meer dan de helft van onvoldoende kwaliteit vinden. Maar naast deze gezangen worden er in Nederland nog steeds nieuwe kerkliederen gedicht en gecomponeerd. Net alleen door Huub Oosterhuis, maar ook door andere tekstdichters en -dichters en tal van creatieve en bekwame componisten (m/v). Niet alleen uit katholieke hoek, maar ook (en vooral) uit Protestante en oecumenische kringen. In de afgelopen jaren zijn er maar liefst 200 van deze nieuwe liederen gezongen in de vieringen van de Vrijplaats Daglicht. Lieder die ontroerden, tot nadenken stemden, en vooral: liederen waarin de deelnemers aan de bijeenkomsten zichzelf herkenden, met hun vragen en twijfels, maar ook met hun

verlangens, hoop, en geloof.

Voor wie wil kennismaken met de schat aan nieuwe kerkliederen (maar ook met veel kerkliederen uit de allerlei tradities), is er een rijke website: www.kerkliedwiki.nl. Een soort Wikipedia over Nederlandstalige kerkliederen met veel achtergrondinformatie en – voor zover de auteursrechten het toelaten – teksten en muziekopnamen. Kijk bijvoorbeeld eens in het register van tekstdichters (van Ahmed Aboutaleb tot Elly Zuyderveld) en het register van componisten (van de Abdij Maria Toevlucht tot Dirk Zwart).

Ongeveer 750 moderne liederen zijn in 2015 gepubliceerd in de oecumenische bundel *Zangen van zoeken en zien*. Op zaterdag 27 januari is er in de Ontmoetingskerk een zangzaterdag waarop iedereen al zingend kennis kan maken met deze bundel.

In de maanden daarna zijn er vijf avonden in de Sint-Jankerk waar nieuwe liederen samen gezongen en besproken worden. Die avonden vormen een doorstart van de activiteiten van de Vrijplaats Daglicht.

Over de zangzaterdag en de Vrijplaatsavonden volgt nadere informatie in de *Pelgrim* van 18 januari. De meest recente informatie vindt u ook op www.sites.google.com/site/daglichtvrijplaats

Michaël Steehouder





Geachte oudparochianen van de Ariensgedachteniskerk, geacht bestuur Katholiek Enschede, geachte meneer Tiehatten,

Hiermee ontvangt u van mij het , reeds langgeleden, toegezegde bericht over de voorwerpen die ik vorig jaar uit de Heilig Hartkerk/ Ariensgedachteniskerk mee mocht nemen. De voorwerpen, het gedicht van de kaars, het wijwaterbakje, het bordje met de prijs van de kaarsen, de kas voor een gift voor de armen en de knielbankjes, waren bestemd voor het inrichten van een religieuze belevingshoek voor de psycho -geriatrie afdelingen in verpleeghuis de Cromhoff (Livio).

Het heeft enige tijd geduurd voor dat de belevingshoek gerealiseerd kon worden maar ik kan u nu berichten dat het klaar is. En al uw voorwerpen hebben een eigen plekje in de belevingshoek gekregen.

Er wordt door onze bewoners regelmatig en graag gebruik gemaakt van deze bijzondere, religieuze belevingshoek; Ik stuur foto's mee zodat u zelf een indruk krijgt hoe het eruit ziet.

Mede namens de bewoners nogmaals hartelijk dank voor de voorwerpen uit uw kerk.

Zij hebben hier een goede, nieuwe bestemming gekregen.

*Met vriendelijke groet,
Wilma de Jong, Geestelijk Begeleider Livio*

De kerst stal van de Mariakerk heeft sinds vorig jaar een nieuwe bestemming gevonden: Hij heeft afgelopen jaar goede diensten bewezen op het Bouwhuis. in de Samenloop. En dat zal ongetwijfeld ook dit jaar weer het geval zijn. Geweldig dat zoveel dierbare spullen een tweede leven hebben gekregen.



ICOON SCHILDEREN IN DE ST.JANKERK

15 januari starten we weer met een nieuwe Cursus Icoon schilderen.

De cursus wordt gegeven door St Josef Iconen atelier. Op maandag morgen middag of avond, naar de wensen van de cursist. Er zijn nog plaatsen voor de morgen of avond beschikbaar.

Tijdens deze cursus gaat u zelf een icoon schilderen op oude wijze. De techniek die gehanteerd wordt, is de temperatechniek. Deze techniek is ongeveer 1.500 jaar oud. Vóór de uitvinding van olieverf werd tempera veel gebruikt voor schilderijen en het verluchten van manuscripten. Iconen worden traditiegetrouw nog steeds met tempera geschilderd.

De meest gebruikte tempera is de ei tempera. De technieken zijn aan oude, strenge voorschriften gebonden, neergelegd in een geheimcode en kunnen niet los gezien worden van de traditie van waaruit de icoon is voortgekomen.

Iconen schilderen is een weg van meditatie en stilte. Een weg, die je zelf gaat van aarde naar hemel, van donker naar licht. Stap voor stap wordt de boeiende wereld van de iconen dichterbij gebracht, door informatie in woord en beeld en vooral door zelf te doen. Het geheim van de iconen schuilt echter niet in het feit dat ze 'gelijken' op het afgebeelde, meestal een Bijbelse gebeurtenis of een beeld van een heilige, maar ze doen in de mens het 'zelf-icoon zijn' ontwakken, waardoor de kosmische mens geboren wordt.

Voor degene die voor het eerst een icoon gaan schilderen is er een keuze van ongeveer tien voorbeelden die tijdens de cursus geschilderd kunnen gaan worden. Deze cursisten krijgen extra begeleiding bij het maken van een goede temperaverf en het gebruik daarvan. Voor de gevorderden is er een vrije keuze. U mag ook uw eigen icoonplank na overleg, tekening, kleurvoorbeeld en/of onder handen werk meenemen. Er is geen schilder of teken ervaring nodig om een icoon te schilderen.

De cursisten zullen het volgende gaan doen
Het opbrengen van de tekening met de carbontechniek. Opbrengen van het bladgoud.

Het maken van de ei-temperaverf. Het maken van de contourverf. Het trekken van contourlijnen. De icoon wordt voor de eerste keer geschilderd met ei-temperaverf waaraan natuurlijke aardepigmenten zijn toegevoegd. Het maken van de carnatieverf en de verf voor de mantelpartijen. Het lichter maken van de verf door middel van de eenvoudige reflex.

Nu wordt de icoon voor de tweede keer geschilderd (in het licht gezet), nu in de natuurlijke hemelpigmenten, pigmenten van boven en op de aarde.

Na het gereedkomen van de Icoon zullen ze worden gewijd (gezegend)

Op de penselen na, zijn alle materialen voor het maken van de iconen bij de prijs inbegrepen. Deze penselen zijn tijdens de cursus te koop (kosten per set van vier penselen € 15, =). Kosten van de Icoonschilder cursussen in de St Jan zijn € 175,- we schilderen op Linde houten planken.

Voor informatie kunt u bellen met de cursusleider *Jos Bentert*. Tel. 06 22908707
Voor opgave graag een mail naar, jbentert@Gmail.com



Santiago aan het Wad



Misschien heeft u altijd al eens de Camino, de weg naar Santiago, naar het graf van de heilige Jacobus willen lopen of willen fietsen, maar is het er niet van gekomen. In 2018 heeft u de gelegenheid om een deel van de Nederlandse pelgrimsweg naar Santiago te lopen.

Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. In het kader van deze gebeurtenis organiseert het Nederlands Genootschap van St. Jacob en de Stichting Santiago aan het Wad verschillende wandelingen en fietstochten door het hele land naar St. Jacobiparochie, de Friese tegenhanger van Santiago de Compostela. Op 3 februari wordt er begonnen in de zuidelijke regio's. Elke maand zullen er andere regio's aan de beurt zijn. Het eindpunt is op 25 juli, de feestdag van St. Jacobus in St. Jacobiparochie. Per regio worden deze wandelingen en fietstochten aangeboden. Elke wandeling zal ca. 15 kilometer omvatten en, indien mogelijk, langs plekken gaan, waar we iets kunnen zien, dat ons doet denken aan de heilige Jacobus. Om ongeveer 10.00 uur zal er

telkens worden gestart.

Via de site: info@santiagoaanhewad.nl en/of www.santiago.nl kunt u informatie vinden en u aanmelden voor deze wandelingen en/of fietstochten. En... heeft u zich niet aangemeld en mocht u 's morgens plotseling zin hebben om toch mee te gaan dan is het alleen een kwestie van op tijd bij het beginpunt zijn. Om mee te gaan hoeft u geen lid te zijn van het Genootschap. Proviand voor onderweg zult u zelf moeten meenemen. Soms is er onderweg gelegenheid om een kop koffie/thee te kopen.

Op 16 juni wandelen we vanuit Oldenzaal naar Enschede. Geen zin in wandelen?

Op 17 juni is er een fietstocht van Oldenzaal naar Enschede, 44 km (ook geschikt voor familie).

Siny Walters

Annijje Jannink

Van de stedelijke pastoraatgroep

Op de vroege morgen van 11 nov. werd de plek waar een nieuwe Moskee moet komen, akelig besmeurd. Velen spraken daarover hun afschuw uit. Het Platform voor levensbeschouwing en religies (waar ook onze parochie deel van uit maakt) schreef een brief aan de moskee besturen, de gemeenteraad en de burgemeester, waarin ze o.a. zei: *'Graag willen we aan onze Noabers van de Selimiyemoskee en van de Anadolumoskee laten weten hoe afschuwelijk we de actie van Pegida in Enschede vinden. Deze actie ervaren wij - net als u - als zeer kwetsend en beledigend voor moslims, maar ook voor de Enschedese samenleving als geheel. Het tart alle principes*

van noaberschap en de manier waarop we in Enschede met elkaar om willen gaan.' We leven mee met de moslimgemeenschap, vooral die in Enschede. En we spreken de wens uit, dat de weg naar de bouw van de nieuwe moskee in Enschede zonder verdere incidenten zal verlopen en dat onze broeders en zusters in de toekomst van dit soort acties verschoond blijft. Burgemeester Van Veldhuizen danken we voor de manier waarop de Gemeente Enschede met dit incident omgaat. De betrokkenen waren erg blij met het meeleven van de verschillende organisaties. Wij hopen dat dit de goede verhoudingen in de stad, mogen versterken!



Kerstmis: het Licht verschijnt op aarde

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen (Johannes 1,4).

De evangelist Johannes beschrijft de openbaring van de zoon van God als het verschijnen van het Licht van de Allerhoogste op aarde (Johannes 1, 1-9).

Kerst

*Een kind,
als een morgenster verschenen,
komt uit het duister aan het licht,
op aarde geopenbaard
als het licht van de Allerhoogste.
Een ster wijst de weg.*

We vieren de geboorte van Jezus, dit mensenkind, als Licht voor de aarde. Voor allen die het verlangen kennen naar vrede, gerechtigheid, respect en een weg zoeken in verbondenheid met de Ander en met anderen.

In de iconen van de oosterse traditie wordt de geboorte van Jezus vaak afgebeeld in een grot, 'als een schat in de akker'. De aarde wordt voorgesteld



als een baarmoeder met een ster of met lichtstralen, die het kind met de hemel verbinden.

Het beeld van de morgenster verwijst in de Bijbelse traditie naar de komst van een belangrijk mens:

*O Morgenster, glans van het eeuwig licht
en zon der gerechtigheid,
kom en verlicht hen, die zitten
in de duisternis en de schaduwen van de dood.
(Lucas 1,78)*

Witlofster

voor 8 personen

Ingrediënten

- 3-4 struikjes witlof
- 100 g gedroogde cranberries of rozijnen
- 150 zachte geitenkaas, eventueel aangevuld met wat roomboter
- ca. 16 walnoten

Bereidingswijze

Leg 5-7 blaadjes witlof als een ster op een bord. Vermeng kleine stukjes walnoot met de geitenkaas. Smeer dit mengsel in de blaadjes en bestrooi het met de gedroogde cranberries of rozijnen.



Er zijn talloze variaties te maken met bijvoorbeeld ei, (ster)appel of vis uit een blikje.

Bron

Hemelse spijzen, KOK /Lannoo 2006, recept Gert Vos. Zie ook www.sameneerlijketen.nl



Het Twentse Leerhuis Voorjaarscursus 2018 Gebeitelde Woorden sprekende taal

Verkenning van de Tien Woorden in de joodse traditie

Voor veel mensen hebben de Tien Geboden hun zeggingskracht verloren. De woorden gebeiteld op de twee platen (Exodus 32, 16), zijn versteend. Toch zijn er nauwelijks woorden te bedenken die een diepgaander invloed hebben gehad op de westerse beschaving.

Tijdens de voorjaarscursus 2018 "Gebeitelde woorden, sprekende taal" onderzoeken we een veelvoud aan betekenissen die in deze Bijbelse woorden vervat liggen. Daardoor kunnen versteende woorden weer gaan spreken. Begeleider van de cursus is drs. Dodo van Uden, theoloog en judaicus.

Data

woensdag 24 januari - Drs. D.van Uden
woensdag 7 februari - Zelfstudie
woensdag 21 februari - Drs. D.van Uden
woensdag 7 maart - Zelfstudie
woensdag 21 maart - Drs. van Uden

Tijd en plaats:

Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur
Parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede (Jozefkerk) Gratis parkeren

Kosten: Voorjaarscursus 2018: 45 euro
LEV-cahier: 5 euro

Betaling: door overschrijving op
NL80RABO0104739215 t.n.v. Het Twentse
Leerhuis. Of door betaling aan de zaal.

Aanmelden en/of informatie
telefoon 053 - 435 1330 Mw. van der
Horst of 053 - 433 2049 Dhr Huirne

Kom alleen of neem een kennis mee



Van de inventarisatiecommissie

In een eerder artikel kon u al lezen dat een aantal inventarisstukken uit de gesloten kerken naar Oostenrijk is gegaan.

In Nes op Ameland is enige jaren geleden de RK. Kerk volledig afgebrand.

Tijdens de wederopbouw is pastoor Henk Nota in Enschede geweest en heeft een aantal artikelen uitgezocht.

Onder andere een zestal kandelaars en een elevatieklok zijn naar Ameland verhuisd.

Vrijdag 27 oktober is de kerk officieel weer geopend en zijn onze zaken in volle glorie te zien.

Hierbij een tweetal foto's van de kerk.

U ziet, wij proberen om voor de vele inventarisstukken een passende herbestemming te vinden, hierbij geholpen door de stichting Kerkelijk Kunstbezit, met name door mevrouw Pia Verhoeven.

*Rien Tiehatten,
Inventarisatiecommissie*



goed om te weten...

Kerkplein St. Jan

Als u al eens bij een avondviering of drukke uitvaart in de St. Jankerk geweest bent, dan is het u misschien ook al eens overkomen dat het kerkplein al vol stond met auto's, er wordt geparkeerd door mensen uit de buurt of van de scholen of door mensen die na het werk hun busje daar neerzetten.

Om te zorgen dat er geen "vreemde" auto's meer geparkeerd kunnen worden, is na overleg besloten om **het plein zo nodig af te sluiten met paaltjes**. Deze worden bij de ingang van het plein geplaatst.

Daags voordat het plein wordt afgesloten, hangen we een ketting op met de mededeling dat de volgende dag het plein wordt afgesloten ivm een viering. Dit zal in het begin even wennen zijn. Ook voor de fietsers, want als het paaltje niet voor afsluiting zorgt ligt het op de grond. Dus fietsers let u even goed op als u het kerkplein van de St. Jan op fietst.

We hebben er vertrouwen in dat dit snel went.

Zo proberen we met elkaar er voor te zorgen dat het plein ruimte biedt aan mensen die daar op bepaalde tijden moeten zijn. En met een beetje goede wil en samenwerking gaat dat vast lukken.

José Heitbrink

Namens de lokale beheergroep en pastoraatgroep

Op 28 jan. is er geen viering in de St. Jan en in de Jacobuskerk, maar is er een

oecumenische viering in de de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, 7512 EK Enschede.

Aan deze viering wordt meegewerkt door verschillende kerken in Enschede, waaronder St Jacobus de Meerdere.

Kent u het **Maatjesproject**? Bij dit project wordt een statushouder gedurende een bepaalde periode door een Nederlander begeleid bij het leren kennen van de Enschedese samenleving. In het Maatjesproject werken Alifa en het Diaconaal Platform Enschede samen.

Sociaal contact is heel belangrijk en daarnaast werkt een Maatje klantgericht. Een Maatje is uiteraard geïnteresseerd in zijn medemens.

Om ook in 2018 aan de vraag te kunnen voldoen zijn wij op zoek naar nieuwe Maatjes.

Met ingang van januari 2018 hopen enkele statushouders (v) op een Maatje. Daarom willen wij graag in contact komen met enkele (jonge) vrouwen die deze activiteit als een uitdaging zien.

Voordat u hieraan begint, wilt u uiteraard meer weten.

Neem daarom gerust contact op met Wim Mensink, de coördinator van dit project.

Tel. 0657381081

e-mail: w.mensink@alifa.nl

Wist u dat u het hele jaar kleding kunt afgeven bij het depot voor Sam's Kledingactie bij de Wonne in Glanerbrug, Past. Meijerstraat 3?

Aarden



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 1 - 2018

woensdag 27 december
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 18 januari 2018



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pagina 3)

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof
André Amelink, (bouw) tech-
nische zaken
Carina Adduci, secretaris

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.
www.sensor.nl/oostnederland

De **PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling)** van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres caritas@katholiekenschede.nl.

Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54

bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.



"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Hauksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89
info@carolineuitvaart.nl

Oral De Witte Ouders



www.caroline-uitvaart.nl

HEMMERS

WOLFF & DEERIX

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



Korte Hengelsestraat 27
7511 JA Enschede
053-4305296

Fleurop

hier had ook uw
advertentie
kunnen staan

mail voor info naar:
redactie@
katholiekenschede.nl



Alle informatie over de
scholen vindt u op

www.koe-enschede.nl



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 433 58 44
Fax: 053 436 07 34
Email: info@renokap.nl

www.rnokap.nl



De Specialist in fullcolour
↳ Sterk in digitaal en offset ◀

Verhaag Drukkerij BV

Bezoekadres
Zutphenstraat 6a
7575 EJ Oldenzaal

Tel. 0541 53 10 01
Fax.0541 53 11 38
Email: info@verhaag.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

**Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede
Tel. 53 - 4313888**

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Door 26 jaar ervaring maken wij uw uitvaart persoonlijk en betaalbaar.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

*Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

Vredenhof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Yvonne te Vaanholt, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw

Vredenhof
uitvaartverzorging





'Kikker, we zijn verhuisd!' riepen de muizen. Ze kwamen door de kerk aangerend, waar het druk was. Mevrouw Bontje en de vrijwilligers waren bezig de kerk in kerstfeer te brengen! Ze sleepten met dennentakken en lampjes en werkten aan de kerststal. Maar de muizen hadden iets fijns ontdekt: er stond een grote stapel dozen achterin, waar niemand naar omkeek.

'Kom kikker, dan laten we je ons nieuwe huis zien!' Ze hadden een deurtje in de onderste witte doos geknaagd en waren naar binnen gekropen, tussen de houtwol. Kikker was te groot voor het gaatje, maar hij wilde best geloven dat het daarbinnen heel warm en gezellig was. De muizen sleepten nog wat koekkrummels naar binnen en gingen slapen. Maar de volgende morgen werd hun huis met een grote zwaai opgetild. 'Zo, nu deze nog', hoorden ze een man zeggen. Ze vlogen met huis en al door de lucht en kwamen zachtjes neer.

Toen ging hun dak eraf. Een grote hand duwde alle houtwol met de muizen opzij. 'Hé, dit is het kindje Jezus', zei de man, 'Dat hoeft pas met Kerstmis in de kribbe. Ik zet het zolang onder de stal.' De doos ging weer dicht. De muizen keken elkaar aan. 'Heb je dat gehoord?' fluisterde de een. 'Ja!' zei de ander, 'Hier woont het kindje Jezus! We moeten weer verhuizen.' Ze waren er nog maar net uit, toen de man terugkwam met plakband. 'Even dat gat dichtplakken', bromde hij. 'Straks komen er nog muizen in!'



Puzzel

Zeven woorden uit het kerstverhaal: bedenk en noteer ze allemaal. Dan lees je van boven naar onderen wie zich over het Kind verwonderen!

- 1 je kunt hier overnachten
- 2 trouw lastdier
- 3 lange tocht maken
- 4 onmisbaar boven hun hoofd
- 5 hemels wezen
- 6 onder woord voor voederbak
- 7 wolfabrikjes



Het Enige Echte Kerstverhaal in de Bijbel

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer: zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' (Lucas 2, 9-12)



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Juriëns