

# Pelgrim

St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor RK  
Enschede  
november 2017 - nr. 8



*"Er zijn voor de familie  
op gepaste wijze,  
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts  
ik ben de uitvaartverzorgers  
voor Yarden in Enschede  
en omstreken. Bij een  
overlijden sta ik graag voor  
u klaar met zorg en advies.  
Wilt u meer weten over  
mijn persoonlijke manier  
van werken, bel dan:  
**074 291 3231.**

Yarden Uitvaartzorg Enschede  
Voor een melding van overlijden  
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).  
[www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



**Uitvaartleiders:**  
Gertie Ruesink,  
Harriette Bakker,  
Berto van der  
Wacht.

**Uitvaartverzorging voor  
alle gezindten.**



**Wij werken zonder winst oogmerk.  
Stijlvolle familiekamers op ieder  
gewenst moment toegankelijk.  
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol  
ingericht uitvaartcentrum met  
voldoende parkeerruimte.**

**Stichting Diacon  
Varviksingel 141,  
7512 EL Enschede  
Tel: 053-4321955.  
[www.uitvaart-enschede.nl](http://www.uitvaart-enschede.nl)**

**Deze advertentie ruimte is vrijgekomen!**  
**Bent u iemand of kent u iemand die hier  
zou willen adverteren, neem dan contact  
op met het parochieel diensten centrum,  
voor contactgegevens zie pagina 3.**



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores  
Altijd bereikbaar onder nummer  
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider  
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51  
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en  
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk  
Tel. 074 - 349 48 15  
p.vanblijswijk@rkzuidoosttwente.nl

# Pelgrim

november 2017, nr. 8

## Inhoud

- 5** Zorg hebben om ... voorwoord van pastor Rekveld
- 6** St. Jozef
- 8** H. Jacobus
- 10** St. Jan
- 15** Kroniek
- 16** Vieringenrooster
- 19** Thomasviering als presentatieviering
- 21** Uitstapje Mariakoor/Schola
- 24** Opbrengst kledingactie





## DANKBAARHEID ALS GRONDTOON

Misschien vinden we dankbaarheid een beetje een 'raar' woord.

We hebben het zo goed, dat we wel eens uit het oog verliezen, dat niet alles dat we ontvangen, vanzelfsprekend is.

Toch zijn er veel dingen om dankbaar voor te zijn.

Wanneer ik 's morgens bid, dank ik God voor het licht van de nieuwe dag, maar ook voor de lekkere bruine boterham, die ik mocht eten. Een goed ontbijt is immers niet voor ieder de gewoonste zaak van de wereld. Denkt U maar eens aan al die gezinnen, die in de rij staan bij de Voedselbank en maar mondjesmaat te eten hebben; en aan de honger wereldwijd.

We mogen danken: voor alle goeds, dat ons ten deel valt; en voor het geluk, dat we mogen kennen.

Echter: soms vinden we het ook wel eens lastig, om dankbaar te zijn. Zeker in tegenspoed valt het niet altijd mee, om ook de positieve kanten te blijven zien. Maar toch zijn er mensen, die dat kunnen.

Zo las ik onlangs een artikel over het ontstaan van het lied: "Dankt, dankt nu allen God".

Dit lied, dat we in onze kerken vaak zingen, is geschreven door de Duitse pastoor Martin Rinkhart, in 1636. Het is dan oorlog, en de bevolking lijdt niet alleen onder het oorlogsgeweld, maar ook door hongersnood en ziekte. Te midden van alle rampspoed schrijft hij dit lied. Hiermee wil hij God danken. Hij heeft het gevoel, dat God hem helpt om de nood van mensen zoveel mogelijk te lenigen.

Volgens mij begrijpt deze pastoor, dat dankbaarheid voortkomt uit liefde tot God, en niet afhangt van de omstandigheden. Dat dankbaarheid ook in ons leven de boventoon mag blijven voeren.

*Pastoor André Monnikhof*

Zie ook: "Elisabethbode", 22 september 2017, p. 15 (artikel van Drs. Els J. van Dijk).

## VAN DE REDACTIE

Het is weer wintertijd; zowel in tijd als in de natuur.

Je ziet de vogels naar het warme zuiden vliegen in hun mooie V-vlucht. Om het een beetje licht te krijgen thuis moeten de lampen al vroeg aan en kaarsjes brengen weer gezelligheid en warmte.

Wij wensen dat deze 'Pelgrim' U ook een beetje warmte mag brengen.

*Annelies, Conny, Lidiana en Ine*

# Zorg hebben om.....

Terwijl ik dit schrijf staan we voor de 105de Gerardus Majella bedevaart. Het thema is: 'Wat brengt ons samen'. De oktobermaand, Mariamaand ligt weer achter ons en daarmee ook de 105de bedevaart in Overdinkel. We naderen weer het einde van het kerkelijk jaar. November zijn we begonnen met herdenken en gedenken van hen die in onze Kerk heilig genoemd worden. 1 november, Allerheiligen en 2 november, Allerzielen van hen die voor ons veel betekend hebben in ons leven en voor ons als het ware 'heilig' zijn geweest in het leven van alle dag. Zij die wij mogen aanroepen in onze noden van het leven en zij die zorg voor ons droegen als ouders, broers en zussen, als een partner en hoe verdrietig ook hen die nog zorg nodig hadden, kinderen. Hierbij moet ik denken aan de uitspraak van een onlangs overleden burgemeester: 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar'. Zorg hebben om. Zorg hebben om de schepping. Zorg voor mensen dichtbij en veraf. Het zijn die thema's die ons mensen bezighouden. Hoe geven wij die 'zorg om' door in de kerk, onze geloofsgemeenschappen en in de wereld, onze stad, dorp, de plek waar we wonen en werken. Het Evangelie, de goede en blijde Boodschap wil en kan ons hierin een hulp zijn. In het Evangelie van de laatste zondag in het Kerkelijk jaar mogen wij dit horen. Op het Hoogfeest van Christus Koning 26 november wordt ons dit voor gehouden: zorg hebben om, of zoals die Koning dat zegt:



"Alles wat jullie hebben gedaan hebben jullie voor de minsten onder ons gedaan, voor Mij". Zorg hebben om elkaar om de kerk en wereld mag ons uitnodigen om een open hart en ogen te hebben. Dat wij delend in elkaars vreugde, maar ook in de pijn, het verdriet van alle dag wegen vinden. Wegen van hoop en nabijheid, van liefde en vrede. Van gerechtigheid Want ik had zorg en aandacht nodig en jullie hebben mij dat gegeven.

*Pastor Willy Rekveld*



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,  
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 053 7113460**

**Openingstijd locatiesecretariaat:**

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

**Lokale Beheergroep:**

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie:** Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen  
naar redactie@katholiekenschede.nl

**Voor misintenties, stipendia** of een andere  
reden vermelden wij graag de volgende  
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-  
Amrobank NL60ABNA0445681403

**Kerkbijdrage:**

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-  
Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie  
Enschede

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30  
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

**De Kajuit**

Open op maandag en op donderdag tussen  
9:00 en 11:00 uur.



geladen...

## Wijsheid

Onlangs bracht iemand oude kindergebedenboekjes mee naar het parochiecentrum. Het waren gebedenboekjes uit de jaren vijftig. We keken vertederd naar de mooie kleurige tekeningen en lazen de aandoenlijke teksten. Kinderen op de knieën met de ogen gesloten aandachtig in gebed, een engel op de achtergrond. Nadat de boekjes waren rond gegaan werden ze weer zorgvuldig ingepakt, een kostbare schat uit vervlogen tijden. We vroegen ons af of we die verstillings op al die mooie plaatjes waren kwijt geraakt? Kinderen worden nu aangemoedigd om actief onderzoekend te werk te gaan. Maar er komt zoveel op hen af dat het niet eenvoudig is je weg te vinden. Opgroeien in de 21e eeuw vraagt veel, zowel van ouders als kinderen. Waar doe ik goed aan, is vaak de verzuchting. Het leven lijkt een puzzeltocht. Soms van de ene stressvolle situatie naar de andere. Wat biedt uitkomst? In het boek van wijsheid, schrijft Arun Gandhi, de kleinzoon van Mahatma Gandhi over de elf levenslessen van zijn grootvader. Arun groeide op in Zuid Afrika. Tijdens zijn jeugd op school bouwde hij een enorme woede op. Hij werd gepest op school. Hij had het gevoel nergens bij te horen, niet bij de zwarte kinderen, niet bij de witte kinderen.

(lees verder op pag. 7)



Zijn ouders waren heel bezorgd en stuurden hem naar de ashram van zijn opa, Mahatma Gandhi in India. Daar gebeurde hetzelfde. Hij mocht niet meedoen met voetballen en werd verschrikkelijk kwaad. Wat nu? Zijn opa bleef rustig en leerde hem spinnen. Elke dag zat Arun achter het spinnewiel. Gaandeweg kwam hij tot rust en durfde hij te vertellen wat hij op school had meegemaakt. Toen vertelde zijn opa dat hij als kind ook heel erg boos kon worden. Hij ontdekte dat boosheid een positieve kracht kan zijn. Hij gaf Arun de raad: Doe iets verstandigs met je woede. Gebruik haar om liefdevolle oprechte oplossingen te vinden. Uiteindelijk zijn liefde en vriendelijkheid krachtiger dan woede. Geweldloosheid moedigt goedheid

en hoop in de mens aan, in plaats van bitterheid en woede. Voor Mahatma Gandhi waren de vijf zuilen van geweldloosheid: respect en begrip, elkaar accepteren en waarderen, medeleven. Arun schrijft over zijn opa: "Ik kende hem als een warme liefhebbende grootvader, die altijd mijn goede kanten zag en op die manier het beste in mij naar boven wist te halen. nspireerde mij en talloze anderen ombetere mensen te zijn dan we ooit hadden gedacht".

Lies van Veldhoven  
Namens geloofsgemeenschap Noord

### KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

tijdens de H. mis van 9.30 uur op

**Zondag 3 december:** 1e zondag v.d advent (Mt. 13,33-37)

Let goed op bij wat je doet; wat zou Jezus in jouw plaats doen?

**Zondag 10 december:** 2e zondag v.d advent (Mt. 1, 1-8)

Maak de weg vrij voor Jezus! Ruim alles wat niet bij Jezus hoort uit de weg!

**Zondag 17 december:** 3e zondag v.d advent (Joh 1, 6-8. 19-28)

Jezus brengt ons een Blijde Boodschap; Hij wil altijd bij ons zijn en laat ons nooit alleen.

Iedere zondag van de advent wordt er een kaars van de advent-krans in de kerk aangestoken. We doen dat omdat we vol verlangen uitzien naar Jezus, die geboren wordt in de kerstnacht. We noemen Jezus ook het "Licht van de wereld"; omdat Hij ons heeft verlicht. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus nabij is.

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek [louisemeulenbroek@hotmail.com](mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com)



### KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

Op zaterdag 2 december is er weer Kinderclub van 10.30 – 12.00 uur

in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

Thema : "Advent en Sinterklaas"

En op zaterdag 16 december is er ook Kinderclub

Thema : "Kerst"

"In het kleine Kind Jezus is God Mens geworden"

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Linda ([lindaterbraak@live.nl](mailto:lindaterbraak@live.nl)) of Begona ([bferpan@hotmail.com](mailto:bferpan@hotmail.com))



## Colofon

### H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 053 7113460**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email: [pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl](mailto:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl)

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Hetty Mulder

Arturo Pérez Rivera

### Lokale Beheergroep:

Email:

[secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl)

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

**SNS-bank** NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv

Jacobusparochie Enschede

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18

### Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



## Licht en donker

**Er schuilt geen duister  
in het donker**

**Nee, het donker  
is niet dicht  
Want de herinnering  
aan jouw liefde  
maakt elk donker licht**

**Het is jouw stem  
het is jouw lach  
die ik in het donker hoor  
En jouw liefde  
en jouw warmte  
Laten gewoon  
geen duister door**

Ameike van der Ven  
bij Allerzielen





## Cantatedienst zondag 3 december.

**Op zondag 3 december om 11.00 uur** zal er weer een Cantateviering zijn in de Jacobuskerk.

Inmiddels is het een traditie dat er op de eerste zondag van de advent een cantateviering wordt gehouden. Dit in samenwerking met de Bachbeweging Twente, met meerdere solisten en het Ariënskoor, zal één van mooiste cantates worden uitgevoerd en wel BWV 61 "Nun Komm, der Heiden Heiland". In deze dienst zal Pastoor André Monninkhof voorgaan.  
*Joop van der Woning*

## Activiteiten in december

**Donderdag 7 december 19.00 uur** Kerstoptreden van de wereldberoemde Amerikaanse groep "Venice". Zij zullen maar een paar keer in Nederland optreden, waaronder in de Jacobuskerk in kerstsfeer.

Zij hebben o.a. opgetreden ter herdenking van de vuurwerkramp in Enschede.

Dit in samenwerking met het Wilminktheater. Voor kaarten kunt U contact opnemen met het Wilminktheater.

**Donderdag 14 december 20.00 uur** Grote Kerstshow van de bekende Nederlandse zangeres Trijntje Oosterhuis. Zij zal slechts in enkele kerken in Nederland de kerstshow uitvoeren. Voor kaarten kunt U contact opnemen met het Wilminktheater.

**Zaterdag 16 december 20.00 uur** zal Orchestra Twente met koor, onder leiding van Monique Kokkeler, het 5 jarig jubileum met haar orkest in de Jacobuskerk houden. Dit jubileum staat in het teken van Kerstmis. Meerdere solisten hebben hun medewerking toegezegd. De Jacobuskerk zal in kerstsfeer zijn aangekleed.

**Zondag 17 december is er van 13.30 tot 16.30 uur** een open dag in de Jacobuskerk. De kerk is dan helemaal in kerstsfeer. Ook de mooie kerststal zal dan te bewonderen zijn. Meerdere koren zullen tijdens deze open dag optreden. O.a het Overdag Koor Enschede, Lekker zingen Koor en Ever Pop uit Hengelo. Voor de kinderen is er, zoals gewoonlijk, lekkere chocolademelk.

**Donderdag 21 december om 19.30 uur** is er een groots kerstconcert. Medewerking wordt verleend door de Politiekapel Twente, het koor Pur Zang uit Oldenzaal en het Overdag Koor Enschede. De entree is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

**Zaterdag 23 december om 16.30 uur** is er de jaarlijkse volkskerstzang. De Lonnekerblazers zullen U verwelkomen met midwinterhoorns. Verder zal o.a. het Kon.Blazers Wilhelmina Ensemble uit Glanerbrug optreden.

Het verdere programma zal later nog bekend worden gemaakt.

*Joop Van der Woning*

## Colofon

### Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

**Uitvaarttelefoon:** 053 7113460

### Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

### Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

### Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz ( AriënsGEDachtenis)

06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

### Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

### Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18.

### De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 11.30 uur 06-587 09 781

### Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

### Bijbel leesgroep:

Te woensdag van de maand om 9:30 uur

### Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9:00-11:00 uur

### Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



## Geen avondvieringen van de Vrijplaats in het seizoen 2017-2018

Na de bijeenkomst van 8 juni, zijn wij, mensen van de *Vrijplaats*, vol goede moed begonnen aan het seizoen 2017-2018. Vieringen en bijeenkomsten zijn gepland en voorbereid.

Op die bijeenkomst hebben wij vastgesteld dat de zanggroep klein is gebleven en dat de belangstelling is afgenomen. We hebben samen gesproken over ophouden of doorgaan in een iets andere opzet: bijeenkomsten waarin wij liederen zingen en bespreken, onderbroken met een koffiepauze. Maar: *het hoeft niet zoveel anders; wij willen gewoon doorgaan.*

*De afgelopen jaren hebben we allemaal als inspirerend ervaren: wij willen graag bij elkaar blijven komen: wij voelen ons veilig en verbonden met elkaar. Wij willen graag zingen.*

Wij hebben ons voorgenomen door te gaan met de avondvieringen, wellicht in een iets andere vorm: de werkzaamheden, nodig voor het maken van avondvieringen, zullen wij anders verdelen.

Dit blijkt toch een struikelblok te zijn. In de bijeenkomst van juni zijn wij daar wellicht te gemakkelijk en te optimistisch over heen gestapt. Werkzaamheden nemen tijd en er is te weinig beschikbare tijd, er zijn te weinig handen.





Daarom heeft de zanggroep van de *Vrijplaats* moeten besluiten **geen avondvieringen te kunnen realiseren in dit seizoen.**

*Het was mooi, goed en inspirerend; acht seizoenen lang!*

Omdat wij graag met elkaar willen blijven zingen en samen liederen leren die ons kunnen inspireren, zijn onder enig voorbehoud zes bijeenkomsten gepland in de *St. Jankerk*:

**1 en 15 februari, 1 en 15 maart, 5 en 19 april; steeds van 19.00 – 21.00 uur.**

Op deze bijeenkomsten leren wij liederen en praten we daar samen over. Wij drinken samen koffie. Ieder is welkom. Michael Steehouder zal deze bijeenkomsten leiden. De komende tijd kunnen wij ervaren hoe zich deze veranderde aanpak ontwikkelt, en hoe de *Vrijplaats* verder kan gaan.

*wordt vervolgd*



### Gezinsviering en Kinderwoord-diensten tijdens de Advent in de St.Jan

Naast de gezinsviering op de eerste zondag van de Advent (4 december) zal er op de volgende twee zondagen (11 en 18 december) een Kinderwoorddienst zijn in de Sint Jan voor kinderen van 6 tot 12 jaar. We lezen met de kinderen 'Een boek vol verwachting'. De profeet Jesaja geeft mensen hoop en vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld. Hij vertelt over een herder die voor zijn schapen zorgt, over een smid die wapens verandert in gereedschap, over een woestijn die tot bloei komt en over een land, waarin niemand bang hoeft te zijn dat zijn spullen

worden afgepakt. Zijn verhalen brengen ons dichtbij Kerst, wanneer we vieren dat God dichtbij de mensen komt.

Pastor Frank de Heus zal samen met parochianen de Kinderwoorddienst verzorgen.

### Hulp gezocht voor kinderwoord-diensten Advent en kleuterviering Kerst

Op de 2e en 3e zondag van de Advent zal er in de zondagse viering van 10.00 uur een kinderwoorddienst zijn in de Sint Jan-kerk. Op Kerstavond is er om 17.00 uur een kleuterviering. Pastoraal werker Frank de Heus zoekt belangstellenden, die bij de kinderwoorddienst en/of de kleuterviering willen helpen. We doen het bij wijze van proef. We zijn benieuwd hoe het gaat. Vind je het leuk om met kinderen te werken, hun verhalen te horen en ze spelenderwijs bekend te maken met ons geloof, meld je dan aan bij [f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl) of 06 300 988 33.



### Oproep vrijwilligers

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het **rondbrengen van de Pelgrim** in de wijken van de St.Jan locatie. De Pelgrim wordt 10 x per jaar rondgebracht. Er zijn enkele vrijwilligers die meer dan 1 wijk hebben en er zijn vrijwilligers die er mee stoppen, vandaar deze oproep. Graag aanmelden bij het secretariaat maandag- of donderdagmorgen tel 053-4324487 of kom even langs tussen 09.00-11.30.

Voor het maken van **bloemstukjes op het altaar** heeft zich tot nu toe nog niemand gemeld. Mocht u interesse hiervoor hebben wilt u dan contact opnemen met Lisette Janssen tel 053-4305988.

# Allerzielen 2017

**Op donderdag 2 november herdachten we allen die ons zijn voorgegaan. In het bijzonder herdachten we allen waarvan sinds 2 november 2016 afscheid genomen moest worden bij de Jozefkerk . We noemen de volgende namen:**

6 november 2015	Emanuele Veneziano	0 jaar
19 oktober 2016	Ben Lassay	78 jaar
1 november	Gerard Strootman	84 jaar
13 november	Lisette van den Biesen	52 jaar
1 december	Bertus Hofstee	92 jaar
28 december	Bertus Kokkeler	88 jaar
5 januari 2017	Frans Boomkamp	63 jaar
9 januari	Tonny Joosten	72 jaar
7 januari	Joke IJsseldijk	77 jaar
11 januari	Jozef Aloise	66 jaar
20 januari	Anna Hernik	86 jaar
18 februari	Henny Effting	86 jaar
19 februari	Ria de Bruyn-Ensink	90 jaar
6 maart	Pina Buzza-Fagone	72 jaar
6 maart	Livia Montelli	92 jaar
10 maart	Maria Borowy-Hendriks	87 jaar
4 april	Harry Spanjers	81 jaar
27 april	Mario Foddis	79 jaar
28 april	Bennie Ruwe	81 jaar
1 juni	Hans Krukkert	65 jaar
4 juni	Jo Besselink-Kleinherenbrink	90 jaar
7 juni	Tine Ticheler-Lehman	94 jaar
3 juli	Betsie Kamphuis	91 jaar
7 juli	Ben Bos	80 jaar
12 juli	Eef Eykelenkamp	92 jaar
23 juli	Johan Heemels	88 jaar
14 augustus	Adrie Busschers	91 jaar
22 augustus	Lida Gosen-Fransen	81 jaar
28 augustus	Nel Noom-de Jong	80 jaar
10 september	Betsie Golbach-Libbers	84 jaar
21 september	Toos Arke-Janssen	90 jaar
22 september	Ed Inacio	66 jaar
22 september	Peter Poppinghaus	61 jaar



**"En telkens weer, gaat het verhaal  
Over die Ene, die met je gaat  
Een reisgenoot, die tranen droogt  
Niet voor altijd, maar altijd weer....."**

**Op donderdag 2 november vierden we Allerzielen en ook dit jaar gingen onze gedachten uit naar onze dierbare overledenen. Wij noemen de namen van degenen waarvan wij sinds november 2016 bij de Jacobuskerk afscheid moesten nemen.**

03-12-2016	Mevrouw Stefanie van de Braak-Slot	83 jaar
23-01-2017	De heer David Grijpma	95 jaar
02-02-2017	Mevrouw Mary van Velsen-Schievels	71 jaar
02-04-2017	De heer Gerard ter Huurne	74 jaar
17-04-2017	Mevrouw Siny Punte	87 jaar
12-05-2017	Mevrouw Gerda Reinders-Selker	81 jaar
24-05-2017	De heer Martin Herik	80 jaar
12-07-2017	Mevrouw Siny van Wijngaarden- Wielens	83 jaar
21-08-2017	Mevrouw Truus Buursen	95 jaar
13-09-2017	De heer Hans Stotijn	61 jaar
14-09-2017	Mevrouw Gineke Vos	79 jaar

**"En telkens weer, gaat het verhaal  
Over die Ene, die met je gaat  
Een reisgenoot, die tranen droogt  
Niet voor altijd, maar altijd weer....."**



**Tijdens de Allerzielenviering op donderdag 2 november jl. hebben we gebeden voor allen die zijn overleden en ons zo dierbaar waren. We noemen de namen van hen die de Geloofsgemeenschap Zuid het afgelopen jaar zijn ontvallen.**

Mieke Konter-Mekkelholt	14-10-16	78 jaar
Coby Brefeld-Schutte	25-10-16	63 jaar
Stefan Veltink	30-10-16	83 jaar
Corrie Boksem-Bik	30-10-16	83 jaar
Hermine Jansen	06-11-16	84 jaar
Gerard Becker	06-11-16	64 jaar
Mini Gering-ter Huurne	16-11-16	85 jaar
Albert-Jan Kok	22-11-16	73 jaar
Bernadina Braakhuis-Fiselier	22-11-16	66 jaar
Klaas Bootsma	28-11-16	82 jaar
Fine Michorius-Ezendam	25-12-16	93 jaar
Gaetana Fisicaro	04-02-17	86 jaar
Fred Berbee	15-02-17	91 jaar
Tony Assink-Wissenk	18-02-17	94 jaar
Truus Bidoggia-Mensink	08-04-17	78 jaar
Jacob Maduro	04-05-17	72 jaar
Johan Poorthuis	06-05-17	76 jaar
Frieda Wessels-Borkes	20-05-17	89 jaar
Wim Siebum	23-05-17	85 jaar
Annie Smit-Lossbroek	13-05-17	79 jaar
Annie Bruning-Hengelman	23-05-17	78 jaar
Marianne Steffens-Beernink	26-05-17	78 jaar
Wilfried de Klerk	09-06-17	69 jaar
Gerrie Hagmolen of ten Have		
-Prins	11-07-17	69 jaar
Paul Gerard Pikkemaat	14-07-17	69 jaar
Patricia Gensen-Wilhelm	30-07-17	53 jaar
Jo Molenkamp	08-09-17	92 jaar
Bertus Vulker	11-09-17	88 jaar
Wim Schepers	11-09-17	77 jaar
Koos Bouwmann	15-09-17	82 jaar
Johan Screever	03-10-17	87 jaar
Miny Harink-Sonder	16-10-17	87 jaar
Ceciel Lenferink	16-10-17	86 jaar



(bloemstuk gemaakt door de heer Hagmolen of ten Have)

**“En telkens weer, gaat het verhaal  
Over die Ene, die met je gaat  
Een Reisgenoot, die tranen droogt  
Niet voor altijd, maar altijd weer....”**

# KRONIEK



## OVERLEDENEN

### *St. Jozefkerk:*

21 september 2017

22 september 2017

22 september 2017

30 september 2017

12 oktober 2017

16 oktober 2017

18 oktober 2017

Toos Arke-Janssen, 90 jr, w/v Ben Arke.

Peter Pöppinghaus, 61 jr, e/v K.M. Pöppinghaus-Eldekamp.

Ed Inacio, 66 jr, e/v A.D. Inacio-Hemel.

Can Bermudez, 83 jr, e/v Carlo, Rudi Coletto.

Dini Kamphuis-Holters, 88 jr, w/v Dhr. Kamphuis.

Jan Meijer, 83 jr, e/v Ans Meijr-Tanck.

Chris Bosman, 88 jr, e/v Engeliën Bosman-Dinklo.

### *St. Jankerk:*

3 oktober 2017

16 oktober 2017

16 oktober 2017

Johan Screever, 87 jr, e/v G.J. Screever-Kleinsman.

Miny Harink-Sonder, 87 jr, e/v Johan Harink.

Ceciel Lenferink, 85 jr.

## DOPELINGEN

### *St. Jozefkerk:*

1 oktober 2017

*Benjamin Indy van Kooten*, geb 5 september 2013, z/v  
Isabella van Kooten en Corinne Haverkort.

## GEHUWD

30 september 2017

*Manuel Hernandez Martinez* en *Jana Ayala* in de St.  
Jozefkerk.



# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 18/19 november 33e zondag door het jaar	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 11.00 uur Kardinaal Eijk + A. Monninkhof Ariënsherdenking Ariënskoor	<b>Woord- en communieviering</b> Zaterdag 18.00 uur C. Berbée + Parochiaan Caeciliaviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 25/26 november Christus Koning	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Mariakoar	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 11.00 uur M. Dijkman  All Together	<b>Eucharistieviering</b> Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld  Ariënskoor
Weekend 2/3 december 1e Zondag van Advent	<b>Eucharistieviering</b> Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + F. Peters Kinderwoorddienst Rouw- en trouwkoor St. Joseph	<b>Gebedsviering</b> Zondag 11.00 uur A. Monninkhof Ariënskoor Bachcantate	<b>Woord- en communieviering</b> Zondag 10.00 uur F. de Heus Gezinsviering + MOV Kinderkoor

## Lezingen bij de zondag

### 19 november

33e zondag door het jaar  
Spreuken 31,10-13.19-20.30-31  
1 Tessalonicenzen 5,1-6  
Matteüs 25,14-30

### 26 november

Christus, Koning van het heelal  
Ezechiël 34,11-12.15-17  
1 Korintiërs 15,20-26.28  
Matteüs 25,31-46

### 3 december

1e zondag van de advent  
Jesaja 63,16b-17.19b; 64,3b-8  
1 Korintiërs 1,3-9  
Marcus 13,33-37





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Vrijdag 8 december Maria onbevlekt ontvangen		Woord- en communieviering Vrijdag 8 december F. de Heus  Samenzang	
Weekend 9/10 december 2e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Samenzang	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Dialectviering Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink  Mariakoor
Weekend 16/17 december 3e Zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Internationale mis Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan  Gem. koor St. Jan-H. Michaël

## 10 december

2e zondag van de advent  
Jesaja 40,1-5.9-11  
2 Petrus 3,8-14  
Marcus 1,1-8

## 17 december

3e zondag van de advent  
Jesaja 61,1-2a.10-11  
1 Tessalonicenzen 5, 16-24  
Johannes 1,6-8.19-28

## Nationale Jongerencollecte

In het weekend van 18 en 19 november a.s. zal ook in onze parochiekerken de Nationale Jongerencollecte worden gehouden. Dit is een belangrijke collecte voor de toekomst van het jongerenwerk. Uw bijdragen worden gebruikt voor de organisatie van landelijke projecten voor jongeren en voor het jongerenwerk in ons eigen bisdom. Denk hierbij aan het Kerstgala, een kloosterweekend, bezoek aan de Stille Omgang, deelname aan de "Passion", de bisdombedevaart naar Lourdes die begint op 28 april 2018, Slotfeest en reünie van de Lourdesbedevaart, de voorbereiding van de Wereld Jongerendagen in Panama in januari 2019; een inspiratiedag voor allen, die betrokken zijn in het katholieke jongerenwerk in ons land; de Nederlandse vertaling van de wereldwijde enquête die het Vaticaan houdt onder alle jongeren in de wereld; en natuurlijk de zeer succesvolle tiener- en jongerenkampen, die ons bisdom in de zomermaanden organiseert. Het jongerenwerk in ons bisdom staat onder leiding van pastor Mauricio Meneses Santiago, die op zaterdag 11 november jl. tot priester is gewijd. Zijn enthousiasme en bevlogenheid staat garant voor spetterende jongerenactiviteiten! Aan alle genoemde activiteiten zijn ook bestemd voor jongeren uit onze parochies. Meer informatie kunt U vinden op: [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl) Uw bijdrage om al dit prachtige jongerenwerk mogelijk te blijven maken, is meer dan welkom. Namens alle jongeren: hartelijk dank voor Uw financiële bijdrage in de jongerencollecte van 18 en 19 november a.s.

*Pastoor André Monninkhof*



## Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	woord-communieviering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	Elke zondag	10.00 uur
Broekheurne-Ring 1050		

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand	Spaanse viering



## Thomasviering als presentatieviering voor het H. Vormsel

**Op zondag 8 oktober** vond in de Jacobuskerk de presentatieviering plaats voor de kinderen die komend jaar het sacrament van het Vormsel zullen ontvangen.

Pastor Frank de Heus ging voor in deze **Thomasviering**, genoemd naar Thomas, één van de leerlingen van Jezus. Hij wilde alles niet zomaar klakkeloos aannemen, maar zelf ontdekken wat voor hem waarheid en waardevol was. Het thema was: Ik hou van jou.

Nadat de kinderen zich hadden voorgesteld aan de parochianen, werden alle aanwezigen gedurende de 'Heilige Chaos', die 20 minuten duurde, in de gelegenheid gesteld om op verschillende plekken te gaan ontdekken en ervaren. Men kon een voorbede schrijven, die later in de viering werden voorgelezen, kijken naar beelden van het thema Ik hou van jou, een lied oefenen met het koor en een gebedsnoer maken met zeven kralen in verschillende kleuren, ieder met een speciale betekenis. Ook was er de mogelijkheid om een kaars aan te steken in de Mariakapel en een bezoek te brengen aan de informatietafel over het collectiedoel, dit jaar de renovatie van de gebedsruimte in het Bouwhuis. Men

kon meedoen met het stellingenspel 'Over de streep' en een briefje stoppen in de klaagmuur met daarop een klacht of een wens. Deze werden na afloop van de viering ongelezen verbrand.

De viering werd muzikaal voortreffelijk opgeluisterd door het koor 'All Together'.

**Op zondag 11 februari zullen 23 kinderen het H. Vormsel ontvangen door vicaris Th. Hoogenboom.**

*Namens de werkgroep,  
Ria Everink*



## Nieuws over de Verrijzenis des Herenkerk

Op verzoek van het bestuur van onze parochie laten wij U het volgende weten: Zijne Eminentie Willem Jacobus Kardinaal Eijk heeft per decreet van 10 oktober 2017 het verzoek van het parochiebestuur om de Verrijzenis des Herenkerk aan de eredienst te onttrekken ingewilligd. Hiermee is in, een voor alle betrokkenen bij de Verrijzenis des Herenkerk pijnlijk en verdrietig proces, een volgende belangrijke stap gezet. Overigens betekent dit niet dat de kerk nu ook verkocht is. Dit proces is nog gaande. Zo gauw dit tot een afronding komt, zullen wij u op de hoogte stellen.

De tekst van het decreet kunt U vinden op de website van onze parochie.

*pastoor André Monninkhof*



## Zomerstage Kevelaer

In de tweede helft van juli heb ik mijn eerste zomerstage als priesterstudent mogen lopen in de Duitse bedevaartsplaats Kevelaer. Mijn stage daar was tevens mijn eerste bezoek aan deze plaats, waar Maria vereerd wordt als Troosteres van de Bedroefden.

Tijdens de stage had ik vooral liturgische taken. Iedere dag waren er in de Mariabasiliek om 10.00 uur een hoogmis en om 15.00 uur een lof, waarbij ik samen met plaatselijke misdienaars assistentie verleende. Wanneer het nodig was, heb ik 's avonds ook nog gediend bij de avondmis in de Biechtkapel. Twee keer heb ik ook als misdienaar en lector mogen fungeren tijdens het morgengebed en de daaropvolgende eucharistieviering in de Sacramentskapel. Daarnaast vond op zaterdag en zondag voorafgaand aan het lof een kaarsenzegen plaats in de openlucht.

Tijdens mijn stage heb ik ook de koster moge helpen bij allerlei werkzaamheden achter de schermen, zoals het opruimen en klaarmaken van de kerk, het verzorgen van de bloemen en het vouwen en nieten van liturgieboekjes. Verder heb ik in het Priesterhaus, waar ik verbleef, na de lunch dagelijks mee moeten helpen in de spelkeuken. Het verrichten van dergelijke taken geeft een beeld van wat er in een kerkgemeenschap en een bedevaartsplaats voor en achter de schermen gebeurt.

De stage daagde me ook uit om Duits te spreken. Ik heb Duits gevolgd op het voortgezet onderwijs en ik was er niet slecht in, maar Duits spreken vind ik niet eenvoudig. Wat dat betreft was deze stage een zinvolle oefening.

Daarnaast bood de stage me gelegenheid tot bezinning en gebed. Natuurlijk werd er in de liturgie gebeden, maar daarnaast kon ik zelf momenten nemen om met de Heer in contact te treden en Hem mijn vragen voor te leggen. Twee keer kon ik ook aansluiten bij de wekelijkse lichtprocessie en ik heb veelvuldig deelgenomen aan het



avondgebed in het nabijgelegen Clarissenklooster.

Al met al was het een goede, leuke en inspirerende stage die ongetwijfeld een goede bijdrage vormt aan mijn priesteropleiding. *James Keuben*

### NIEUWE UITGAVE

Rond Allerzielen zal een nieuw boekje, ongeveer 100 pagina's, uitgegeven worden met de titel: **VOLTOOID LEVEN?** Het is een uitgave van de toespraak die Dr. A. van der Woude gehouden heeft voor de Mill Hill gemeenschap, een visie rond de discussie over Voltooid Leven, zoals die begonnen is in de politiek dit jaar. Na enkele getuigenissen over Voltooid en Onvoltooid Leven heb ik mijn eigen gedachten daaraan toegevoegd samen met gedachten uit de gemeenschap rond de St. Jan en enkele kleurenfoto's.

De doelstelling van de uitgave is een persoonlijke geloofsverdieping, een discussiepunt binnen de geloofsgemeenschappen, in het bijzonder voor de verzorgingshuizen.

Het boekje zal ongeveer 8 euro gaan kosten, excl. portiekosten, en kan besteld worden bij:

**benengelbertink@hotmail.com** of per telefoon of brief, uiteraard met vermelding van adres.



## Jaarlijks uitstapje Mariakoor/Schola Enschede

Op het terras van "Lutke Hulscher" in Zenderen begon de feestelijke middag van het Mariakoor en Schola Enschede met een -met roomboter- dik besmeerde krentenwegge en sterke koffie. Het was daar goed toeven in de stralende septemberzon.

Een huifkar met twee stevige paarden ervoor en een muzikante erin, stond al klaar om, via het 'Enge Bos' op weg te gaan naar het 'Openluchttheater van Hertme'. Het is de enige manier om er te komen. In het 'Enge Bos' huizen heksen, spoken en allerlei griezels. Ook Witte Wieven zijn vaak gezien. Het 'Enge Bos' behoort al eeuwen bij de oude Twentse rustieke boerenhoeve van de familie Lutke Hulscher.

*"De Witte Wieven zijn ons goed gezind"* zegt de koetsier, hoog op de bok.

Met enige moeite heeft ieder een plekje kunnen vinden in de gezellige huifkar. De harmonica speelt en het gezang is niet van de lucht. De gids vertelt allerlei verhalen, waar of niet waar, niemand weet het.

Dan opeens gebeurt het. Krijsende Witte Wieven springen vanachter de struiken tevoorschijn. De paarden steigeren. Zoals de koetsier al had gezegd zijn ze ons goed gezind.

De Witte Wieven hebben een mand vol met flessen Kuiernat 35% en Jus d Orange bij zich. Al snel stijgt de stemming! De Witte Wieven gaan zoals ze kwamen en verdwijnen in het niets.

Even later zitten we op de houten banken van het Openluchttheater van Hertme. De gids vertelt honderduit over dit prachtige theater. Zijn verhalen zijn doorspekt met humor en we hebben steeds minder moeite met 'waar of niet waar'.

Na nog een fotootje voor de eeuwigheid van de gehele groep, gauw terug naar de huifkar waar de accordeonist, al op tempo ligt.

De volgende stop is het museum 'Daggel'

midden in het bos waar mooie gebruiksvoorwerpen te zien zijn uit een ver verleden. Ook hierweer de nodige 'Kuiernat' 35% en melk uit de chocoladeketel.

Amper weer terug in de Huifkar een onheilspellend gekrijs van een Heks die vanuit een wolk van rook en damp achter een dampende ketel staat te springen. In de ene hand de bezem, in de andere een pollepel. Ze wenkt mij. Ik hou niet van wenkende heksen. Toch pak ik de kom met dampende rode soep. De soep is sterk gekruid. Heksen kruid!

Even later zitten we alweer in de huifkar. Bij het wegrijden zie ik de heks in een blauwe Fiat stappen. Haar punthoed op de achterbank. Vreemd! Een heks komt en gaat per bezem!

Terug bij Lutke Hulscher staat de pannenkoekenbakker al achter een tiental pannenkoekenpannen en gooit de ene na de andere pannenkoek de lucht in, om de pannenkoeken te keren, welteverstaan.

Dan wordt het stil. Alleen een licht gesmakt verraad het smullen!

*"Een prachtige middag"* zegt voorzitter Rietje Spanjers in haar dankwoord. En dat was het!

*Piet Gieske*

## Deurtjes op het priesterkoor

Op 21-09 jl. heeft de kunstenaar Herman Hoogstraten de deurtjes op het priesterkoor in het goud gezet. Deze deurtjes met Roomse Krullen beschermen de nisjes voor H. water en H. Olie (ampul) voor het misoffer. De kerkmensen van de woensdagmis kunnen er optimaal van genieten. Zowel van de mis als van de deurtjes.

De Stichting Behoud Sint Jozefkerk wenst iedereen een Zalig Kerstfeest en een gezond 2018 toe.

John Schiffel  
Stichting Behoud Sint Jozefkerk



aden...



aden...

Afbeelding wordt geladen...

## Jubileum in St. Jozef zanggroep

Tijdens een geslaagd koorfeest (7 oktober 2017) zijn er drie koorleden van de St. Joseph Zanggroep in het zonnetje gezet.

De reden hiervoor was dat:

Erna Albers en Betsy ter Grote 25 jaar koorlid zijn en Ben Knobben 40 jaar koorlid is.

De voorzitter bedankt de jubilarissen voor hun langdurige inzet voor de St. Joseph Zanggroep. Hopelijk houden zij dit nog jaren vol!

Secretaris St. Joseph Zanggroep.



**GEZOCHT**

### Beste medeparochianen,

Wie wil ons groepje schoonmakers versterken? Elke woensdag, na de viering om 9.30 uur en het koffie drinken er na, gaan we aan de slag tot ongeveer 12.00 uur. Er is in de Jozefkerk genoeg te doen. We zijn nu meestal met ons drieën of vieren. We zijn heel blij met een of twee personen, die ons willen helpen, zodat onze kerk er ook van binnen mooi en schoon uitziet. Wie zich aangesproken voelt kan zich aanmelden bij Lies van Veldhoven of eenvoudig op woensdag er bij komen. Gewoon doen. Namens de schoonmaakploeg Paul Geraedts en Jan van den Noord.

# Aarden

## Wij zoeken maatjes!

**“Mijn grootste wens is een goed Nederlands gesprek, dat lukt!”**

Dit is een van de reacties van de “nieuwkomers” die deelnemen aan het maatjesproject van Aarden en Alifa. Begin 2017 is het Maatjesproject van start gegaan. Met dit project wordt een nieuwkomer (statushouder) gedurende een half jaar begeleid door iemand die de Nederlandse en Enschedese samenleving goed kent (maatje) met als doel het praktisch wegwijs maken in Enschede.

Werkgroep Aarden (Diaconaal Platform) is vorig jaar opgezet om vrijwilligers vanuit de kerken en vluchtelingen die naar het AZC zouden komen te koppelen.

De vluchtelingen bleven uit, maar door de grote interesse die er was is Aarden verder gaan kijken waar wij als christenen nieuwkomers in Enschede een warm welkom zouden kunnen geven. In gesprek met Alifa bleek dat er veel behoefte is aan maatjes die de nieuwe Enschedeërs op weg helpen met alledaagse bezigheden. Daarbij zijn de interesses, vragen en problemen van de nieuwkomer leidend. Denk aan het uitzoeken van post, een toekomstplan maken omtrent scholing en/of werk en op zoek gaan naar een leuke sportvereniging.

In januari is Wim Mensink als coördinator van start gegaan en de eerste koppels zijn inmiddels begonnen. Maar we kunnen meer mensen gebruiken. Vanuit de nieuwkomers is er een duidelijke vraag om meer maatjes. Doet u/jij mee?

Als Maatje:

- Ben je geïnteresseerd in nieuwkomers en hun cultuur.
- Heb je oog voor de situatie waarin de nieuwkomer verkeert.
- Kun je goed luisteren, maar weet je ook de juiste vragen te stellen.
- Kun je doelgericht handelen.
- Heb je kennis van de Enschedese samenleving.

Tijdsbesteding: 3 à 4 uur per week.

Tijdens intervisiebijeenkomsten kun je je ervaringen delen met andere maatjes. Daarnaast krijg je ook enige scholing aangeboden, waarin je leert over cultuurverschillen en hoe je daar mee om kunt gaan.

Wanneer je meer wilt weten over dit project kun je contact opnemen met Wim Mensink (w.mensink@alifa.nl; 0657381081). Wim is vanuit werkgroep Aarden vrijwillige coördinator en aanspreekpunt voor maatjes.



# Kledingactie:

## 3-4 boerengezinnen profiteren

Tijdens de **Sam's kledingactie** op 30 september is opgehaald op de locatie van de Syrisch Orthodoxe Petrus en Pauluskerk (voorheen Verrijzeniskerk): 695 kg. Op de locatie van de St Jan is opgehaald: 595 kg. Een goede opbrengst, ondanks het slechte weer en ondanks dat een aantal mensen helaas het inzamelpunt bij de Verrijzeniskerk niet kon vinden (we zaten aan de zijkant van de kerk). Door de gemeenschap van de Petrus en Pauluskerk waren in de weken voorafgaand aan de inzameling al heel veel zakken kleding en schoeisel verzameld. De opbrengsten van de Ontmoetingskerk en de Apostel Thomaskerk zijn nog niet bekend.

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2017 naar een bijzonder project waarmee de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan geholpen worden. Samen met Cordaid gaat Sam's bijna 4.000 gezinnen voorzien van een hulppakket. Zo'n pakket bevat vissermaterialen, gereedschappen en zaden, zodat de gezinnen weer zelf voor hun voedselvoorziening kunnen zorgen.

In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen in delen van Unity State, in Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog en droogte en het weinige geld dat in het land beschikbaar is, besteedt de regering aan wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Program rapporteert dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en ondervoeding.

Cordaid gelooft in structurele hulp. De keuze voor hulppakketten waarmee de bevolking weer zelfvoorzienend kan worden is dan ook een logische. Op termijn profiteren meer dan 11.000 mensen van deze vorm van hulp.

Met de opbrengsten uit Enschede kunnen 3 tot 4 boerengezinnen weer opgang geholpen worden om voor zichzelf te zorgen.

In het voorjaar van 2018 zal er in de St Jan weer een inzameling zijn. In het najaar van 2018 zal er een inzameling zijn in zowel de St Jan als ook in de Petrus en Pauluskerk.

**Door het jaar heen kunt u uw gebruikte kleding en schoeisel afgeven op het dichtst bij zijnde depot van Sam's kledingactie bij de Wonne Glanerbrug, Pastoor Meijerstraat 3.**

[handenwassen.blogspot.nl](http://handenwassen.blogspot.nl)

**Op zondag 3 december zal in de viering in de St Jan (10 uur) speciale aandacht besteed worden aan het Adventsproject, Straatkinderen terug naar huis. Voorganger is pastor Frank de Heus. Mmv het kinderkoor olv Valery Maduro.**





## Adventsactie 2017: Straatkinderen in Rwanda terug naar huis

In Rwanda leven veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. De Rwandese overheid heeft hen gevraagd de capaciteit van het opvangcentrum fors uit te breiden. In Kigali leven naar schatting 3000 kinderen op straat (voornamelijk jongens), waar ze worden geconfronteerd met geweld, drugsgebruik, misbruik en ziekte. Maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen contact met deze kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum. Daar krijgen ze voedsel, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. Na 3-6 maanden volgt re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar. Daarnaast krijgen gezinnen van straatkinderen financiële hulp voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming of het bouwen van een hut. Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk blijft van giften,

beschikt CECYDAR over een stuk landbouwgrond. Door deze grond goed te beheren verdient de organisatie zelf ook gelden.

Een bijzondere naam

De lokale organisatie CECYDAR (Centre Cyprien et Daphrose Rugamba) is in 1992 opgericht door het Rwandees echtpaar Cyprien en Daphrose. Zij zijn tijdens de genocide van 1994 vermoord. Het echtpaar zette zich in voor de verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen. CECYDAR heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de straatkinderen.



### Leven met Verlies bijeenkomsten in 2017/2018

Als je een dierbare bent verloren, verandert je leven ingrijpend. Je moet weer een nieuwe richting, weg zien te vinden in je nieuwe levensfase na het verlies. Iedereen die een dierbare is verloren nodigen we uit voor ontmoeting en uitwisseling. Wij hopen dat je tijdens de bijeenkomsten ervaart dat je niet alleen staat in je verdriet. Dat je steun hebt aan elkaar door aandacht te schenken aan jezelf en aan elkaar. Dat je daar krachtiger en sterker van wordt.

Een gevoel van verbondenheid of misschien herkenning kan ontstaan, verbondenheid

met je zelf en met je omgeving.

Het is een interkerkelijke bijeenkomst, dat betekent dat iedereen welkom is, of je wel of geen geloof hebt en wat je geloof is.

We komen bijeen op vrijdagmiddagen in enkele ruimtes van de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk: O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo. We beginnen om 14.00 uur met een korte inleiding. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom. De volgende data: 24 november 2017, 18 dec. 2017, 19 Januari, 16 Februari en 16 Maart 2018.

Je kunt naar alle bijeenkomsten komen, maar je kunt er ook voor kiezen om naar een of enkele bijeenkomsten te gaan waarvan het thema je aanspreekt.

Voor meer informatie: telefoonnr. 074-2662487 en op internet: [www.kcwo.nl](http://www.kcwo.nl)





# Grensland Overdagkoor

*o.l.v. Henriette Eikenaar*

*geeft op zaterdag 16 december 2017*

*een gratis, rustiek en hartverwarmend*



## Kerstconcert



*van 16.00 uur tot + 17.30 uur in de*

*St. Jan-kerk*

*Haaksbergenstraat 251 Enschede*

*Iedereen is van harte welkom !*



# goed om te weten...

## Voor aankondiging filmavond

Ondanks dat er de laatste filmavond minder bezoekers kwamen dan de keren daarvoor, willen we toch nog een keer een filmavond organiseren.

Er werd om gevraagd door een paar 'vaste bezoekers'. In de hoop dat er de volgende keer meer liefhebbers van een **film met een boodschap** komen, gaan we op zoek naar weer een mooie film. We gaan de filmavond in maart weer bij De Roef organiseren, houd daarom Pelgrim in de gaten. Zo gauw de datum bekend is, laten we het via Pelgrim weten.

De jaarlijkse **Ariënsgeachtenisviering** zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten:

**19 november a.s.**

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

## OGH-Helmerhoek

Op zondag 19 november is er een Taizéviering in de OGH, om 10.00 uur in Mediant, Broekheurne Ring 1050

De resultaten van het studieonderzoek naar de verbinding tussen de OGH en de Helmerhoek kunt u vinden op: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)

**Woensdag 29 november a.s** is er een lezing in het Huis van Spiritualiteit met als titel: God in de kring van de goden

Emeritus studentenpastor, Jan de Jongh, pleit in zijn boek "God in de kring van de Goden" voor een theologie, waarin de ervaring van mensen een centrale plek krijgt. In de gangbare theologie is er weinig ruimte voor grote levensvragen, waar mensen mee te maken krijgen. Het tragische lot, zoals het verlies van een kind, heeft nauwelijks een plek. In zijn boek gaat hij hierop in.

**De lezing is in Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp en begint om 19.30 uur**  
**Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee)**

Wist u dat u het hele jaar kleding kunt afgeven bij het depot voor Sam's Kledingactie bij de Wonne in Glanerbrug, Past. Meijerstraat 3?



## colofon

### Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

#### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
Lidiana Wissink  
Annelies Tenbergen

#### Kopijdatum nr. 7 - 2017

woensdag 20 september  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

#### Verschijningsdatum

donderdag 12 oktober 2017

#### De Maristen

Hogelandsingel 41,  
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

#### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

**Huis van verhalen** – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:  
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

#### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

#### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

#### Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'  
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 – 0767.  
[www.sensor.nl/oostnederland](http://www.sensor.nl/oostnederland)

#### Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof  
vacatures

De PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling) van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres [caritas@katholiekenschede.nl](mailto:caritas@katholiekenschede.nl).  
Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54  
bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.

Afbeelding wordt

Ziek? Of gaat u  
verhuizen?

Laat het even weten aan  
het Parochieel  
Dienstencentrum  
(zie pagina 3)



"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Hauksbergerstraat 860  
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89  
info@carolineuitvaart.nl

06 41 465 590



[www.caroline-uitvaart.nl](http://www.caroline-uitvaart.nl)

**HEMMERS**

WOLFF & DE VRIES

De Heurne 79  
7511 GS Enschede  
053 - 431 59 36  
[www.hemmers.nu](http://www.hemmers.nu)



Fleurop  
Korte Hengelosestraat 27  
7511 JA Enschede  
053-4305296

hier had ook uw  
advertentie  
kunnen staan

mail voor info naar:  
[redactie@  
katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)



Alle informatie over de  
scholen vindt u op

[www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)



Onderhoudsarme  
gevelbekleding  
voor woningen  
en bedrijven

Het Lentfert 41  
7547 SN Enschede  
Tel.: 053 433 58 44  
Fax: 053 436 07 34  
Email: [info@renokap.nl](mailto:info@renokap.nl)

[www.rnokap.nl](http://www.rnokap.nl)



De Specialist in fullcolour  
↳ Sterk in digitaal en offset

Verhaag Drukkerij BV

Bezoekadres  
Zutphenstraat 6a  
7575 EJ Oldenzaal

Tel. 0541 53 10 01  
Fax. 0541 53 11 38  
Email: [info@verhaag.nl](mailto:info@verhaag.nl)



## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

### Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19  
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl  
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein moet u bij



**Mellink Schilders**

zijn.  
Ribbeltsweg 39  
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?  
Dat kan! ANBI status  
Stichting Het Ariëns-Comité  
NL67RABO00118041738  
www.arienscomite.nl

### Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,  
kunst en tevens verhuur  
van moderne schilderijen.  
Wij verkopen ook religieuze  
artikelen zoals beelden,  
rozenkransen, kinderbijbels,  
enz.

**Kuipersdijk 100, 7512 CK  
Enschede  
Tel. 53 - 4313888**

## siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW  
VERBOUW  
RENOVATIE  
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE  
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79  
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



**Bert van der Heide**

UITVAARTZORG

Door 26 jaar ervaring maken wij uw uitvaart persoonlijk en betaalbaar.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | [www.bertvanderheide.nl](http://www.bertvanderheide.nl)



**Mieke Greveling**  
uitvaartbegeleiding

*Persoonlijke aandacht vanuit het hart*

06 - 83 56 08 22  
[info@miekegreveling.nl](mailto:info@miekegreveling.nl)

*Verzekerd of niet,  
u kunt altijd bij mij terecht.*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk  
Persoonlijke Uitvaart



[www.miekegreveling.nl](http://www.miekegreveling.nl)

**Vredehof.**

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)

*Herman Achterhuis, Yvonne te Vaanholt, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw*



elding w

# Gedenken



De avonturen van Kikker, die woont in een wijwaterbakje in de kerk

# Rebus

Hoe heet de speeldin van Kikker eigenlijk? Weet jij het?



-ER



T=F



+S

't Was een regenachtige avond en bijna bedtijd voor mij, Kikker. Ik zat al te dutten in mijn wijwaterbakje, toen de koster, mevrouw Bontje, ineens de kerkdeuren openmaakte en er mensen binnen begonnen te komen. De organist, het zangkoor, en daarna nog veel meer mensen.

Op het laatst zat de kerk helemaal vol, zomaar midden in de week!

En ze waren zo stil. 'Welkom in deze allerzielenviering', zei de pastoor.

'We gedenken onze lieve overledenen.

Speciaal degenen die dit jaar vanuit onze kerk zijn begraven.' Het was heel stil. Alle mensen zaten te gedenken. Sommigen gebruikten er een zakdoekje bij. En op het einde gingen ze in optocht naar buiten, achter de pastoor aan. Ze hadden allemaal een brandend kaarsje in hun hand. Ik sprong op de capuchon van een meisje. Zij droeg ook een lichtje en een paar bloemen. Het was hartstikke donker buiten.

We kwamen aan in het park achter de kerk. De speeltuin, noemen wij het altijd, de muizen en ik. Er zijn leuke stenen bakken, beeldjes en hekjes waar we altijd overheen springen. Maar vanavond was het anders. Alle mensen gingen naar een bak toe en zetten hun lichtje op de rand. Het meisje ook.

'Dag opa,' zei ze. 'Rust zacht', en ze bukte om haar bloemen neer te leggen. Toen kukelde ik van haar capuchon. Ze zag me gelukkig niet. Ik ben maar heel stil blijven zitten.

Zo stil als een beeldje.

Zo stil als een beeldje.



## Lijstje

Hier zie je een mooi fotolijstje. Wie wil jij gedenken? Teken een portret van hem of haar en kleur het heel mooi.

## Zwart

Omdat jij nog maar pas gestorven bent, omdat ik je zo goed heb gekend, omdat ik de pijn voel in mijn hart, heb ik mij vandaag gekleed in zwart, wil ik schuilen achter mijn kraag, ja, ik wil huilen, huilen vandaag. Het komt heus wel goed, je bent bij God. Maar ik voel me verloren, voel me rot. Waarom? Waarom nu? Steeds weer die vraag. Morgen zal ik flink zijn. Maar niet vandaag.

Jezus nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.'

(Lucas 22,19)

Wat zegt Jezus?

